



hên lạc

Tiếng nói của Hướng Đạo Trưởng Niên
Nhóm Tinh Thần B.P. thực hiện



Bộ mới - Số 47
Phát hành tháng 09-2003

BẢN TIN LIÊN LẠC

TIẾNG NÓI CỦA PHONG TRÀO
HƯỚNG ĐẠO TRƯỞNG NIÊN VIỆT NAM



Ban Sáng lập

Lê Văn Ba
Phan Như Ngân
Trần Văn Thao

Ban Phụ Trách

Hoàng Ngọc Châu
Trần Trung Hợp
Nguyễn Đức Phúc
Phạm Văn Thiết
Nguyễn Văn Tĩnh
Lê Thọ
Nguyễn Trung Thoại
Trần Minh Thường
Mai Xuân Tý (con)



Liên Lạc phát hành mỗi năm 4 số
Xuân, Hạ, Thu, Đông

Bài vở, thư từ xin gửi về
Nguyễn Trung Thoại
6362 Westbury, Montreal
P.Q. H3W-2X3 Canada
ĐT (514-379-4000)



HÌNH BÌA

Tr. Trần-Bạch-Bích
(phu-nhân Tr. Mai-Liệu)

LẠC QUAN

“Những hình ảnh, phong cảnh đẹp đẽ của thiên nhiên đã dần dần tạo nên trong người H.Đ. thâm niên một tinh thần lạc quan yêu đời”

Tr. HOÀNG HỘI (Melbourne, Úc)
(Liên Lạc số 46, 6/2003)

Trước gai góc vẫn hiên ngang tiến bước
Trước khó khăn không nhu nhược thối lui
Nhìn chung quanh bao phần khởi tươi vui
Là chan chứa Lạc Quan trong tâm trí.

Sống lạc quan sẽ nâng cao ý chí
Nhớ luôn luôn tích cực mọi suy tư
Đừng bi quan kéo trí não mệt dù
Hãy vui vẻ, mỉm cười cho thoải mái
Gặp bế tắc, tạm quên bao phiền toái
Giữ tinh thần được êm dịu, thanh thoi
Nghĩ những điều thật hài hước, yêu đời
Để giải tỏa phút đau đầu, lo lắng
Rồi bình tĩnh để tâm hồn không căng thẳng
Và luận bàn cùng với kẻ lạc quan
Tìm cho mình một kết luận khôn ngoan
Chú trọng tới sự tốt lành trong xã hội
Hãy thản nhiên bỏ qua điều tức tối
Và thứ tha những món nợ tinh thần
Xem mọi người bằng ánh mắt tinh thần
Với nụ cười thực hiện hoà, thông cảm.

Sống lạc quan sẽ thắng điều bi thảm
Sẽ tự mình thoát vỏ ốc tối tăm
Với mọi người, không ngăn cách xa xăm
Đời đáng sống trong vòng trời cao đẹp

Hướng Đạo Sinh, cánh cửa đời đừng khép
Mở rộng ra với ánh mắt lạc quan
Chung quanh mình bao tiếng hát vang vang
Đang đón đợi nắm bàn tay thân ái.

Tuấn Việt



Lá thư mùa thu

Liên-lạc này đến tay bạn đọc là kết thúc năm thứ 12 trên đoạn đường khá dài của một tờ báo Hướng-đạo, và anh em chúng tôi vẫn tiếp tục "Đi". Nhưng Đi như thế nào, đi đến đâu, đối với chúng tôi không quan trọng bằng hành động "đi". Đi là chuyển động, và nhắm về một hướng nào đó ... Và nói cách khác, Liên-lạc đã trưởng thành để bước đi, bằng những bước chân, có thể đôi lần (trong dĩ vãng), và cả tương lai cũng có đôi lần chệch choạc, nhưng điều chắc chắn là nó sẽ tiếp tục "đi". Tôi nghĩ rằng bất cứ vận hành nào trong cõi nhân sinh cũng đều khởi nguồn từ "đi", và mong Quý Bạn "cùng đi" với chúng tôi.

Một điều chắc chắn là nếu có nhiều độc giả tham gia (bằng nhiều hình thức) như hiện nay là điều chúng tôi vô cùng phấn khởi, rất vui và hẳn nhiên quý bạn cũng vui không kém bởi vì "chúng ta" đã cùng tham dự một cuộc chơi bằng kiên trì, hiểu biết, tiết kiệm, thương yêu và nhường nhịn nhau. Những đức tính cao quý ấy rất là Hướng-đạo, đã giúp chúng ta vượt qua giai đoạn rủi may của số phận, nên Liên lạc vẫn được tiếp tục ra đều đặn bốn mùa với Xuân Hạ Thu Đông.

Từ trước đến nay, các báo hay Đặc-san Hướng-đạo thường nhắc đến các Trưởng Nam mà ít nói đến các Trưởng Nữ. Không có các Trưởng Nữ này thì Phong-trào làm sao mà khởi sắc được ? Chúng tôi nhận thấy không công bình, nên bắt đầu từ số này, khởi đầu đăng lần lượt mỗi số L.L. một (hoặc hai) Trưởng với những tư liệu có được, bằng những sưu tầm, hoặc nhờ những bài viết ghi lại. Chúng tôi chỉ xin đăng những Trưởng Nữ Từ 75 tuổi trở lên, mặc dù có rất nhiều Trưởng Nữ dưới tuổi đó đã hoạt động rất mạnh, thành tích HĐ rất cao, đóng góp nhiều cho Phong-trào, nhưng xin dành cho thế-hệ sau (chúng tôi) ghi lại, chắc sẽ đầy đủ và sát thực hơn.

Chúng tôi rất mong Quý Trưởng, quý độc giả thân hữu đóng góp thêm cho đầy đủ, chính xác để sau này có thêm nhiều dữ-kiện chi tiết để dễ dàng cho Người Viết Sử HĐVN sau này.

Trong thời gian qua, chúng tôi có tiếp nhận một số đề nghị :

1. Liên-lạc là tiếng nói của HĐ Trưởng niên, cần dành mỗi số một vài trang nói về bảo vệ sức khỏe.
2. Ngoài mục Mã Thư, Nhắn tin, cũng nên duy trì mục Thư Bạn như xưa, là mục đọc báo Quốc-tế (chữ nghĩa của Cáo Lãng-tử ở Hoà-lan) để biết thêm tin tức các anh chị em các nơi khác, vì đọc lời văn, tư tưởng là nhờ đến bạn hiền ngày cũ, đúng với danh xưng : Liên-Lạc.
3. Xin Ban Phụ-trách L.L. cứ như mấy lâu nay mà tiến bước, đừng thay đổi đường lối, đừng nhắc đến chuyện trao được cho ai, cứ mỗi năm bốn số đều đặn đến tay bạn đọc là được lắm rồi. Đúng ngoài nói thì dễ: muốn L.L. phải thế này, nên thế nọ. Đoạn trưởng ai có qua cầu mới hay !

Một mùa Thu sắp bắt đầu, chúng tôi xin chúc Quý Trưởng cao niên được đầy đủ sức khoẻ để tiếp tục cuộc chơi HĐ, các Bạn Trẻ hãy mạnh dạn tiến lên (Tôi xin nhắc lại) Kính trọng, nhưng đừng nhường bước đàn anh, và các Anh Chị Trưởng-niên giúp chúng tôi hoàn thành công việc gom góp tài-liệu về các Trưởng Nữ HĐVN để các bạn gái hậu sinh được biết thêm ngày xưa các Bạn Đàn Chi, Đàn Cô, Đàn Gi và ... Đàn Bà đã làm những gì cho Phong-trào, và sau hết xin tất cả chuẩn bị cùng về tham dự Trại Hạp Mặt Trưởng-niên và Hội-nghị Trưởng ở Orlando (Florida) vào mùa Hè năm 2004. Chúng tôi hy vọng sẽ gặp lại Quý Trưởng và anh chị em vào dịp này.

Liên-Lạc

Những Dấu Chân Xưa ...

(Chi lại một vài nét, để tưởng nhớ đến một số Trường H.D.V.N. đã từng khai sơn phá thạch)

))))))))))))))))))

Đất nước nào cũng có nhiều anh hùng nghĩa sĩ, Phong-trào nào cũng có những nhân vật xuất chúng, Phong-trào Hướng-đạo Việt-Nam cũng vậy, suốt hơn 70 năm qua, có biết bao Trường kỳ-cựu đã cầm tay nhau tìm những lối đi, cũng có lúc không tránh khỏi những gian truân vất vả, nhưng trong 12 năm qua, Liên-lạc đã gom góp được dấu tích của 43 Trường, đều trên Thất Tuần, bằng những cuộc phỏng-vấn, những chuyện kể lại, những tiểu-sử, những kỷ-niệm của một thời sinh hoạt v.v...

Chúng tôi xin lần lượt trình bày hình ảnh, bóng dáng của 43 Trường, theo thứ tự a,b,c. và chúng tôi còn tiếp tục thực hiện nữa (nếu Liên-lạc còn sống) và chúng tôi rất mong sự hợp tác của Quý Trường đáp ứng lời mời của chúng tôi. Tuy nhiên, chắc chắn sẽ còn rất nhiều thiếu sót, mong Quý Trường chỉ bày thêm cho.

Có một sự kiện khá lạ lùng là, chúng tôi thấy vắng bóng các Trường Nữ, đôi khi chỉ được nhắc lướt qua trong một bài nào đó trong một số tập-san H.Đ., nhưng rất ít, dù rằng các Trường Nữ nầy cũng đã có một thời sát cánh sinh hoạt, cùng tham gia Huấn-luyện, chung ba lời hứa và mười điều luật. Đành rằng số lượng các Chị tham gia Phong trào không đông như các Anh, dù tỷ-lệ ít hơn, nhưng đã góp phần không nhỏ để tạo dựng ra Phong-trào HĐVN.

Nước Việt chúng ta có rất nhiều anh hùng xuất chúng như Lý-Thường-Kiệt, Trần-Quốc-Tuấn, Nguyễn-Huệ v.v..., nhưng các nữ lưu anh hùng như Trưng-Trắc, Trưng-Nhị, Triệu-Ấu, Bùi-Thị-Xuân cũng đã góp phần tạo nên những trang sử oai hùng, lưu danh muôn thuở, để có chúng ta ngày hôm nay.

Cũng vì lẽ đó, để cho có sự Công-Bình, Chúng tôi xin lần lượt ghi lại dấu chân của những Trường Nữ Hướng-đạo mà chúng tôi nhận được (theo thứ tự thời gian), cũng khởi đầu bằng những Trường trên Thất Tuần.

Nói như vậy, không phải những Trường (Nam cũng như Nữ) dưới 70 tuổi không có tài hoặc không có chí đáng ghi nhớ, trái lại, những Trường "Hậu-Sinh" nầy rất đáng nể, xin dành cho thế-hệ sau nầy tuyên dương ghi chép. Chúng tôi tin tưởng mãnh liệt rằng : những trang sử Hướng-đạo Việt-Nam từ thế-kỷ 21 trở đi sẽ vô cùng xuất sắc, đúng như lời nguyện-ước của chúng tôi :

” Thế-hệ HĐVN Trẻ hãy mạnh tiến lên,

Kính Trọng,

nhưng đừng nhường bước Đoàn Anh Đoàn Chị ”

Bài nầy được chia ra làm 2 phần :

Phần I : Các Trường đã lưu lại dấu chân trong Liên-lạc (Những số đã phát hành)

Phần II : Phần ghi một số Trường Nữ (ghi lại theo thời gian Liên-lạc nhận được).

Phần Thứ Nhất : (*) Đã lìa Rừng vĩnh viễn.

Tên các Trưởng và số Liên-Lạc đã đề cập đến

1. *Tr. Lê-Văn-Ba (L.L. # 1 và # 44).
2. Tr. Lê-Nguyên-Bách (L.L. # 8)
3. *Tr.Lâm--Tô-Bông(L.L.#7, #10# 44#11)
4. *Tr.Tạ-Quang-Bửu (LL#25#29# 33# 40)
5. Tr. Nguyễn-Thành-Cung (LL# 40)
6. *Tr. Đ.Ồ, Đinh-Đồng-Cương (LL# 23)
7. Tr. Đào-Trọng-Cương (LL#14#30#32)
8. *Tr. Huỳnh-Văn-Diệp (LL# 41)
9. *Tr. Trần-Trung-Du (LL#35 # 40)
- 10.*Tr. Trần-Ngọc-Đại (LL# 39 # 40)
- 11.*Tr. Nguyễn-Xuân-Đê(LL#1)
- 12.*Tr. Trần-Điền (LL# 5)
- 13.*Tr. Trần-Văn-Đường (LL# 18 # 29)
14. Tr. Hoàng-Hội (LL# 9#21#42)
15. Tr. Võ-Văn-Hơn (LL# 17)
16. Tr. Huỳnh-Thành-Hưng (LL# 37)
17. Tr. Phan-Thành-Hy (LL# 25)
- 18.*Tr.Trần-Văn-Khắc(LL# 11#12#22#29)
- 19.*Tr. L.M. Lê-Nguyên-Kỷ (LL# 8)
20. Tr. Mai-Liệu (LL#14 # 21# 22)
- 21.*Tr. Trần-Thị-Mai * (LL# 40 # 46)
- 22.*Tr. Võ-Thanh-Minh (LL#4#14#24#34)
- 23 .Tr. Lê-Hữu-Mục (LL#13)
- 24.*Tr.Nguyễn-Hữu-Mưu(LL#35 #36 #38)
- 25 *Tr.Phan-Như-Ngân (LL# 13#33#41)
- 26Tr. Cung-Giũ-Nguyên (LL# 38)
- 27*Tr.Nguyễn-Đức-Phúc (LL#30#39#44)
- 28 *Tr. Hồng-Vĩnh-Phụ (LL# 44)
- 29 *Tr Phan-Kim-Phụng (LL# 27)
- 30 *Tr.Lưu Hữu Phước (Nhạc-sĩ)LL#29
- 31 *Tr Hoàng-Quý (nhạc sĩ) LL#29
- 32 Tr Bửu-Sao (LL# 42 # 43))
- 33 *TrNgô-Thế-Tân (LL#23 # 24)
- 34 *Tr Trương-văn-Thanh (LL# 45)
- 35 Tr. Đoàn-Thái (LL # 39)
- 36 Tr. Trần-Văn-Thao (LL# 9#13#17#29)
- 37 Tr. Tôn-Thất-Thiện (LL#14# 20#45)
- 38 Tr.Nguyễn-văn-Tính (LL # 25)
- 39*Tr.. Nguyễn-văn-Thơ (LL#13#16#42)
- 40*Tr.H.Y.Nguyễn-VănThuận (LL#44#46)
- 41, * Tr Trần-Văn-Tuyên (# 36)
- 42 * Tr. Mai-Xuân-Tý (LL# 5)
- 43 *Tr. Tôn-Thất Dương-Vân (LL# 34)



Thưa quý độc giả thân mến của Liên-Lạc

Trên đây là tài-liệu, lý-lich, tiểu-sử và vài nét sinh hoạt của 43 vị Huỳnh-trưởng HĐVN mà chúng tôi ghi lại được, trải dài qua 46 số Liên-lạc rông rã hơn 12 năm , được thể hiện qua nhiều hình thức khác nhau.

Chắc chắn chúng tôi sẽ còn có dịp tiếp tục tìm kiếm thêm nhiều vết chân của một số Trưởng (Nam cũng như Nữ) mà chúng tôi biết rõ và chưa có cơ duyên hội ngộ, rất mong quý Trưởng rộng lượng tiếp tay giúp đỡ chúng tôi, để sau này, thế hệ đàn em, đàn con đàn cháu chúng ta có dịp tìm hiểu thêm để **"vượt tiến cao hơn"** những gì mà thế hệ chúng ta đã đóng góp cho Phong-trào HĐVN. Đó là sở-nguyện tha thiết của chúng tôi.

Phần thứ Nhì : Các Trưởng Nữ.

Trưởng Lê-Thị-Lựu

Theo các tài liệu mà chúng tôi có (do Tr. Mai-Liệu và Tr. Bạch-Bích ghi lại) thì Tr. Lê-Thị-Lựu là người Nữ Đầu Tiên gia nhập H.Đ. làm Bầy-trưởng Sói Con tại Hà-nội . Chị là một Hoạ-sĩ, thành hôn với Tr. Ngô-Thế-Tân, Chị đã qua đời năm 1986 tại Pháp ,

Theo lời Tr. Phan-Thành-Hy kể lại thì Chị Lê-thị-Lựu học tại Trường Cao-đẳng Mỹ-thuật và gặp Anh Ngô-Thế-Tân học Trường Cao-đẳng Nông-Lâm tại Hà-nội và thành-hôn từ dạo ấy.. Anh Chị kết duyên với nhau vì hai người đều có cảm tình nhiều với Phong-trào HĐVN trong giai đoạn đầu. Tr. Trần-Văn-Khắc và Tr. Hoàng-Đạo-Thúy trong hồi-ký đã nhắc đến : Anh Ngô-Thế-Tân coi Đoàn Hùng-Vương và Chị Lê-Thị-Lựu coi một Bầy Sói con.

Sau khi tốt-nghiệp, chị Lê-thị-Lựu trở thành một hoạ-sĩ tên tuổi và đã cộng tác với nhiều tờ báo V.N. hồi đó. Sau đó, chị giữ chức-vụ Giám-đốc Trường Cao-đẳng Mỹ-thuật Biên-hòa. Chị đã nhiều lần vẽ những tranh ảnh để trang trí các Trại Hạp Bạn H.Đ., trong đó không ai có thể quên bức ảnh BiPi khổng lồ đan bằng ngũ cốc được treo trước cổng Trại Hạp Bạn tại Saigon.

Chị Lựu qua đời năm 1986 tại Pháp, đã hỏa táng, hài cốt được thỉnh trong một bình tro để thờ, chờ ngày đem về V.N. theo như sở-nguyện của Chị Lựu.

Theo lời Cụ Ngô-Thế-Trụ, bào-huynh của Tr. Ngô-Thế-Tân còn cho biết thêm : Chị Lê-thị-Lựu đã tốt-nghiệp khóa đầu tiên Trường Cao-đẳng Mỹ-thuật Hà-nội năm 1935, đã từng giữ chức Giám-đốc Trường Cao-đẳng Mỹ-thuật Biên-hoà và là một nghệ-sĩ mỹ-thuật-gia có tiếng tăm . Năm 1939 Tr. Tân và Tr. Lựu đều đi qua Pháp lập nghiệp. Cũng vào năm 1939, hai Trưởng sinh

được một người con trai, đặt tên là Ngô-Mạnh-Đức, hiện là một Kiến-trúc-sư đang hành nghề tại Pháp.

Chúng tôi là kẻ hậu-sinh, không được biết nhiều về Tr. Lê-Thị-Lựu, do đó rất khó khăn tìm những dấu chân Hướng-đạo của Bà Chị tiên phong này.

Chúng tôi đã nhờ nhiều người sưu tầm tài-liệu, nhưng đa phần chỉ nói về tài ba và những họa phẩm của Chị Lê-Thị-Lựu.

Những hình ảnh có được trong bài này là nhờ cháu Phượng (ái-nữ của Trưởng Khắc) tìm kiếm trong những tấm ảnh lưu-niệm của gia-đình và nhờ Trưởng Nguyễn-Hữu-Vịnh sang chụp và chỉnh đốn thêm để làm dương-bản chụp lại đăng trong Liên-lạc số này.



Hình Trưởng Lê-Thị-Lựu :
Người Nữ Bầy-Trưởng đầu tiên
của Phong-trào Hướng-đạo Việt-Nam
(Ảnh chụp năm 1935)



Phái-đoàn Hướng-đạo Bắc-Hà tham dự Trại Họp Bạn Hướng-đạo Đông-Dương tại Sân Mayer 1935. Người Phụ-nữ duy nhất đứng ở giữa là Trưởng Lê-Thị-Lựu, Bầy-Trưởng Bầy Trứng Rồng ở Hà-nội. Bầy Sói đầu tiên thành lập năm 1934 tại Đông-Dương. Người đứng bên trái Tr. Lựu là Tr. Ngô-Thế-Tân, Đoàn-trưởng Đoàn Hùng-Vương (Hà-nội). Liên-lạc số 24 tháng 9/1997, Tr. Phan-Thanh-Hy có viết bài nhắc đến hai Trưởng này.



Trưởng Lê-Thị-Lựu, một Hoạ-sĩ ở Pháp chụp hình chung với Tr. Trần-Văn-Khắc, nhân dịp Tr. Khắc qua Pháp chữa bệnh năm 1949.



Tr. Lê-Thị-Lựu và phu-quản là Tr. Ngô-Thế-Tân. Tr. Lựu mất năm 1986 và Tr. Tân mất năm 1997 cũng tại Pháp. L.L. có ghi lại ở số 23 tháng 6/97.



Hàng năm, tới ngày 1 tháng 7, cũng là Ngày “Quốc Khánh Canada, Hướng-đạo V.N. tại thủ đô Ottawa họp nhau để tưởng nhớ đến người tiên khởi sáng lập H.Đ.V.N. vào năm 1930 tại quê nhà và khi ra hải-ngoại đã thành lập Hội-đồng Trung-Ướng H.Đ.V.N. là Tr. Trần Văn Khắc, mà Ban Thường Vụ H.Đ.T.Ú./ H.Đ.V.N. đã chọn ngày 1 tháng Bảy hàng năm là “NGÀY TINH THẦN TRẦN VĂN KHẮC”(Sinh nhật Tr. Trần Văn Khắc là ngày 1 tháng 7 năm 1902)



Những năm trước đây, Xóm HDTN Ottawa thường chọn những công viên hoặc một nơi gần thành phố để cắm trại. Nhưng năm nay vì tránh những nơi công cộng đông người, nên anh chị em H.Đ. đã chọn khuôn viên nhà riêng của Tr. Ngô Phú, rất rộng rãi và rất đẹp làm nơi họp ngoài trời rất lý tưởng. Buổi họp quá vui và đông đủ.

Các Trường Nữ Hưởng-Đạo Nhỏ Lại Rừng

Trường **TRẦN BẠCH BÍCH**



Liên Lạc : Tr. Trần Bạch Bích tức phu nhân Tr. Mai-Liệu, năm nay 83 tuổi, sức khoẻ tương đối yếu. Theo Tr. Bích nói: “Vi thương mến Liên Lạc lắm mới ngồi viết lại cuộc đời Hưởng-đạo của mình, phải tận dụng mọi cố gắng, moi lại trí nhớ để ghi lại những gì còn nhớ được để đáp lại lời mời gọi của Ban Phụ Trách Liên Lạc”



SƠ YẾU LÝ LỊCH HƯỞNG ĐẠO

I.- Họ và Tên : TRẦN BẠCH BÍCH

Ngày sinh Năm 1920

Tên Rừng Nai Bạch Mã

Nghề nghiệp Dạy học

II.- Gia-đình :

Chồng Tr. MAI-LIÊU

Con

Địa chỉ hiện tại

Điện thoại

III.- Hoạt Động Hưởng Đạo :

Tôi sinh năm 1920, ưa hoạt động và yêu lý-tưởng Hưởng Đạo. Tôi gia nhập Phong trào năm 1940 ở Hà Nội. Cuối năm 1940 tôi di chuyển lên Lạng Sơn dạy học và tham gia Hưởng Đạo và tập sự Bầy Trưởng Sói Con tại đó.

Năm 1943, anh Đạo-trưởng Lạng-Sơn (E. Rétif) cho tôi đi dự Trại trường Bạch-Mã (khoá Ấu). Năm đó chị Chauvet (Akéla Leader do Gilwell phong nhiệm) làm Khoá trưởng, chị Françoise Rivoalen và anh Ngô Bích San làm phó.

Sau Trại, tôi tiếp tục coi Bầy (Lạng-Sơn và Hải -Dương) cho tới khi chiến tranh Việt-Pháp bùng nổ : vì chiến cuộc phải tạm ngưng hoạt động cho tới 1955. Do hiệp định Genève (1954), đất nước chia đôi, rất nhiều anh chị em H.Đ. theo làn sóng di cư vào Nam năm 1954 và 1955.

Định cư rồi, chúng tôi cùng anh chị em Hưởng Đạo miền Nam siết tay nhau phát triển tổ chức H.Đ.V.N. Hai năm 1956 và 1957, Trại Trường Hồi Nguyên mở cho ba ngành : Ấu, Thiếu, Tráng. Anh Lê-Văn-Ngoạn làm Khoá-trưởng (Akéla), ngành Ấu, anh Nguyễn Thúc Tuấn (Baloo) và tôi (bagheera) là phó.

Sau Trại, tôi được đề cử làm Ủy Viên ngành Ấu châu Gia-đình (với tổng số 24 Bầy Sói) có chị Phan-Lệ, Nga (hiện ở Pháp) phụ tá rất đắc lực.

Nhân một chuyến đi công vụ bên Âu-châu, ông Hội-trưởng hội H.Đ.V.N. Trần-Văn-Thân có ghé qua Luân Đôn để tiếp xúc với hai Văn Phòng Thế Giới Nam và Nữ Hướng Đạo, ông có gặp bà Giám Đốc V.P. Thế Giới Nữ Hướng Đạo là Dame Whateley để xin giúp Nữ H.Đ.V.N., vì thời kỳ đó, các em gái bắt chước các anh hoặc em trai là H.Đ., sinh hoạt và đồng phục rập khuôn theo Nam H.Đ. Sau khi tiếp xúc với ông Trần-Văn-Thân và được Trưởng Padolina, uỷ viên của Văn Phòng Thế Giới Nam Hướng Đạo đặc trách khu Thái Bình Dương thông báo cho biết về tình hình Nữ Hướng Đạo tại Việt Nam. Văn Phòng Thế Giới Nữ H.Đ. liền cử chị Miched Mode, uỷ viên Nữ Hướng Đạo lưu động khu Á châu, Thái Bình Dương, tới thăm Việt Nam để tìm cách giúp đỡ Nữ H.Đ.V.N. Vì không có ai đứng đầu các em đa số ít tuổi và chị Ngô-Thị-Chi đặc trách Nữ H.Đ. vừa mới từ nhiệm, các anh trong Bộ Tổng Uỷ Viên phải đề cử tôi thay chị Chi để chĩnh đốn hàng ngũ Nữ H.Đ. và chuẩn bị đón tiếp chị Mode. Sau 2 tháng nỗ lực sửa soạn, cuộc đón tiếp chị Mode vào tháng 2 / 1957 rất thành công (Chị được Tổng Thống Ngô-Đình-Diệm tiếp kiến niềm nở gần một tiếng đồng hồ). Sau lần viếng thăm này, chị Mode đặc biệt lưu ý giúp Nữ H.Đ.V.N..

Trong dịp đi Anh Quốc tham dự Đại Hội Kỷ Niệm 50 năm thành lập Phong Trào H.Đ. và Hội Nghị Thế Giới Nam H.Đ., anh Mai-Liệu đã gặp lại chị Mode và được chị giới thiệu với Dame Whateley để trình bày chi tiết về Nữ Hướng Đạo Việt Nam từ khởi thủy (1937) cũng như hiện tình và những nhu cầu cấp thiết cần được Văn Phòng Thế Giới Nữ H.Đ. giúp giải quyết, do đó chị Mode đã đề nghị trợ cấp chi phí một cuộc du hành nghiên cứu và huấn luyện cho hai trưởng cao cấp Nữ H.Đ.V.N. là chị Phạm Thị Thân và tôi, và được Dame Whateley chấp thuận. Chuyến đi này (giữa 1958) do V.P. Thế Giới và cơ quan Viện Trợ Văn Hoá Á Châu (Asia Foundation) đồng tài trợ. Trong chuyến đi này chúng tôi đã tiếp xúc với VPTG Nữ H.Đ., dự các khoá Huấn Luyện quốc tế tại Forlease và Manchester tại Anh Quốc và tôi có đi dự Trại trường Massif Central (pháp) và Đại Hội Đồng Nữ Hướng Đạo Công Giáo Pháp ở Lyon. Cũng trong chuyến đi này, chúng tôi đã tiếp xúc với các hội Nữ H.Đ. Anh, Pháp, Bỉ, Thụy Sĩ, Ý, Hồi Quốc, Ấn Độ, Miến Điện, Hy Lạp và Thái Lan, được gặp Lady Baden Powell trong khi dự Trại Hẹn Bạn Quốc Tế Nữ Hướng-đạo tại Hy Lạp và Bỉ, tới thăm cơ sở nghỉ mát của Nữ Hướng Đạo thế giới tại Adenboden trên đỉnh núi cao của Thụy Sĩ.

Khoảng cuối năm 1957 và đầu 1958, chúng tôi đã hoàn thành tổ chức Hội Đồng Hướng Đạo Trung Ương và Bộ Tổng Uỷ Viên Nữ H.Đ.V.N. Tôi được bầu vào chức vụ Tổng Uỷ Viên kiêm Uỷ Viên Huấn Luyện. Vì thiếu huấn luyện viên nên thời kỳ đầu phải nhờ sự giúp đỡ của một số Trưởng huấn luyện bên Hội Nam giúp : các anh Mai-Liệu, Vũ Thanh Thông, Nguyễn Xuân Long, Nghiêm Văn Thạch, và Đoàn Văn Luy, là những Trưởng giúp nhiều nhất cho Ban Huấn Luyện Hội Nữ. Huấn Luyện Nữ Trưởng được chia làm ba cấp : Sơ Cấp (tương đương với Cấp Sơ Luyện của Hội Nam, Trung Cấp (Dự Bị), Cao Cấp (Bạch Mã). Vì các đơn vị Nữ Hướng-đạo gia tăng rất mau ở Saigon và khởi đầu thành lập tại các địa phương như Dalat, Mỹ Tho, Tây Ninh v. v. . . nên năm nào chúng tôi cũng phải mở lớp Huấn Luyện để cung cấp Trưởng cho các đơn vị cả ba ngành Ấu, Thiếu, Tráng.

Đầu năm 1959, ông Võ Văn Hải, Chánh Văn Phòng Biệt Bộ Phủ Tổng Thống tìm gặp ông Trần Văn Thân và cho biết là Tổng Thống muốn Nữ H.Đ.V.N. mời bà Ngô Đình Nhu làm Hội-trưởng. Ông Trần Văn Thân trả lời rằng ông không có quyền hành gì trong Hội Nữ, nhưng

ông sẽ chuyển lời ông Võ Văn Hải cho bên Nữ Hướng-đạo. Khi được tin này, chúng tôi vội họp bàn và quyết định mời chị Phan-Nguyệt-Minh (phu nhân B.S. Nguyễn Văn Thơ) làm Hội-trưởng (thay thế bà Nguyễn Văn Tống từ nhiệm) và nhờ ông Trần Văn Thân thông báo cho ông Võ Văn Hải biết là Hội Nữ H.Đ.V.N. đã mời bà Phan-Nguyệt-Minh làm Hội-trưởng trước khi ông Võ Văn Hải gặp ông Trần Văn Thân về việc này.

Năm 1959 cũng là năm Hội Nữ H.Đ.V.N. được Bộ Thanh Niên V.N.C.H. chính thức công nhận và năm 1966 Hội được công nhận là Thành Viên Hội Nữ H.Đ. Thế giới. Tôi không bao giờ quên được kỷ niệm những Trại Họp Bạn (chung cả Nam với Nữ H.Đ.) ở nước nhà : Trắng Bom, Giữ Vững và Tam Bình.

Năm 1975, một lần nữa chúng tôi lại phải rời Việt Nam ra đi, định cư ở Hoa-Kỳ. Năm 1980, chúng tôi đề xướng kỷ niệm 50 năm thành lập H.Đ.V.N., dưới hình thức một Trại Họp Bạn tại Portland, Oregon (có Tr. Trần Văn Khắc và Tr. Phan Nguyệt Minh về dự với nhiều Trưởng cao cấp khác như Trần Văn Đường, Đỗ Quý Toàn, Đinh Xuân Phúc, Trần Cao Lĩnh v.v. . . Sau 7 năm hoạt động rời rạc. Phong trào HĐVN đã hợp nhất hai chi Nam Nữ do Hội Nghị Costa Mesa (tháng 3 năm 1983) thành lập Hội Đồng Trung Ương trong đó tôi được đề cử đặc trách Nữ Hướng Đạo. Năm 1990, tôi tự nghĩ đã lớn tuổi nên từ chức để phái trẻ nối tiếp vì họ có sáng kiến mới ích lợi cho Phong Trào hơn. Trong thời gian từ 1963 đến nay, tôi đã phụ tá huấn luyện cho hai khoá Bằng Rừng : Khoá Tùng Nguyên I (ngành Thiếu) ở Toronto, Canada và Khoá Tùng Nguyên II (ngành Tráng) ở Lost Valley, California, ngoài ra tôi còn dự Trại Họp Bạn Thăng Tiến 3 (San Jose) Trại Kỷ Niệm 70 năm H.Đ.V.N. (San Jose) và Trại Thăng Tiến 7 Texas). Nay chờ đi Trại Họp Bạn Trưởng Niên Orlando (2004 Florida) và Trại Thăng Tiến 8 (2006 – Nam California).



THĂNG TIẾN VII - HOUSTON 2002 . dù chân yếu, sức khoẻ kém, vẫn cố đến tham dự Trại Họp Bạn TT7 Bạch Bích đứng thứ 6, chống gậy. Nhìn từ trái qua phải.

Đáp câu hỏi về các bạn Nữ H.Đ. cùng thời với tôi :

Các bạn Nam Nữ H.Đ. của tôi nhiều không kể xiết. Sau đây chỉ liệt kê một số ít :

Các chị : Phan Nguyệt Minh , Hội-trưởng (phu nhân Trương Nguyễn Văn Thơ)
Ngô Thị Chi (quá cố) phu nhân Tr. Nguyễn Hữu Mưu, Tổng Ủy viên
Nguyễn Thị An Tổng Thư Ký kiêm liên lạc Quốc Tế
Nguyễn Thị Đáp Ủy viên ngành Ấu kiêm Đạo Trưởng đạo Thủ Đô
Trần Thị Mai. (quá cố) Ủy viên ngành Tráng
Được sĩ Hà Dương Quyên Ủy viên ngành Tráng, Phu nhân Tr. Đỗ Quý Toàn
Nguyễn Phương Tuý Hiện là Hội-trưởng Hội HĐVN trong Liên Hội Pháp
Nông Kim Yến (quá cố) Liên đoàn trưởng Liên đoàn Trưng Trắc Đà Lạt.
Lê Thị Tân (quá cố) Liên đoàn trưởng Liên đoàn Nhị Trưng Saigon.
Lê Thị Thục Ấu-trưởng Sói con và Thiếu đoàn trưởng.
Tăng Thị Hiền Ấu-trưởng Sói con và Thiếu đoàn trưởng.
Lê Thị Bằng, Liên đoàn trưởng Liên-đoàn Nữ Nguyễn Bá Tông
Được-sĩ Trịnh Thuý Nga, Toán-trưởng Toán Thanh Quan (Toán Marie Curie)
Thi-sĩ Cao My Nhân , Hoa Sao -Trắng Bom
Đỗ Kim Bích, Chủ bút Đặc San Mê Linh, Toán Tráng Trưng Vương.

Viết đến đây, tôi không quên ba Nữ Tráng đầu tiên của Tráng Đoàn Mê Linh cùng tôi đi Trại lần đầu một ngày mưa : Chị Lạng (con Cụ Đốc Học Lạng Sơn), Chị Nhâm (phu nhân B.S. Chiệu) và chị Điều có tài leo dây lên cành cao nhất cây cổ thụ sân Phan Đình Phùng, làm lác mắt các anh Nam Hưởng Đạo.

Mùa Hè năm 2003

Trần Bạch Bích (Nai Bạch Mã)

Những đóa hoa một thời của Hướng-Đạo Việt-Nam

Ngoài hai Trường Lê-Thị-Lựu và Trường Trần Bạch-Bích đã đăng trong số này, sau đây là những Trường Nữ kế tiếp, chúng tôi xin đăng theo thứ tự thời gian nhận được. Liên-lạc chỉ có thể đăng mỗi số Một hay Hai Trường mà thôi, mong quý Trường thông cảm và xin mời các Trường Nữ khác tham gia.



1. Trường Phan Lệ-Nga (Són ca Từ tớn)
2. Trường Hồ Thị Tiểu-Sinh (Vịt Nước Vui vẽ)
3. Trường Lê-Thị-Trúc (Sói Yêu Rừng)
4. Trường Hồ-Thị-Vẽ (Ong Vẽ Hiên lành)
5. Trường Lâm-Ngọc-Liên (Hoàng-Yến Yêu đời)
6. Trường Dương-thị Kim-Són (Hải-ly Cán trọng).

(Đang chờ ...)





INTERNATIONAL CENTRAL COMMITTEE OF VIETNAMESE SCOUTING
HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM
VĂN PHÒNG HƯỚNG ĐẠO TRƯỞNG NIÊN
20401 Marlin Street, Orlando, FL 32833-3975 USA
ĐT: 407-568-6876; ĐT: choang@bellsouth.net hay vtn@vietmaryland.com

VT 001/HNQT 2004

HỘI NGHỊ QUỐC TẾ TRƯỞNG HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM 2004

Kính gửi Trưởng Chủ-Tịch Ban Thường-vụ và Hội-Đồng Trung-Ương Hướng-đạo Việt-Nam
Trích-yếu : Ban Thường-vụ yểm-trợ quỹ điều hành Trại Hội-nghị Quốc-tế Trưởng HĐVN 2004.

Thưa Trưởng,

Để việc tổ chức Hội-nghị Quốc-tế và Họp Mặt H.Đ. Trưởng-Niên toàn thế giới được hoàn thành tốt đẹp và những người tham dự có những ngày thoải mái với những tiện nghi tối thiểu, chúng tôi cần sự yểm trợ của BTV \$2.000,00 USD cho quỹ điều hành trại như lời đề nghị của Tr. (Thủ-quỹ) Nguyễn-Đức-Tùng, và chúng tôi cũng đã có dịp trình bày với Trưởng Chủ-tịch qua một cuộc điện đàm trước đây.

Chúng tôi mong sớm nhận được sự yểm trợ nồng nhiệt của Trưởng Chủ-tịch, quý Trưởng Cố-Vấn cũng như quý Trưởng trong Ban Thường-vụ.

Ban Tổ-chức sẽ cố gắng giảm chi tối đa ; tuy nhiên những vật dụng cần thiết, chỉ vừa đủ (xin xem bản chiết tính chi phí dự trù ở phần dưới) do đó, phải cần có một ngân khoản tối thiểu để điều hành Trại, để các Trại-sinh được hưởng những ngày Trại tương đối thoải mái, và khi trở về sẽ có một kỷ-niệm đẹp đáng ghi nhớ.

Chúng tôi xin thay mặt Ban Tổ-chức, thành thật cảm ơn sự hỗ trợ quý báu của Ban Thường-vụ HĐTU.

Làm tại Orlando, Florida ngày 09 tháng 7 năm 2003

T.M. BTC Trại HNQTTr HĐVN và Trại Họp Mặt HĐTr.N.2004

Trại-Trưởng : Hoàng-Ngọc-Châu


BẢNG DỰ CHI VÀ THU

Cho Trại Hội Nghị Quốc Tế Trưởng Hướng Đạo Việt Nam 2004

Các vật dụng cần mua sắm tính theo tiền đô la Hoa Kỳ:

- Hai lều họp lớn (50 – 70 người):	2 x \$ 800.00	=	\$ 1,600.00
- Ba lều triển lãm:	3 x \$ 120.00	=	\$ 360.00
- Mười cái bàn xếp (cố gắng đi mượn, nếu mua: 10 x \$30.00=			\$ 300.00
- Gỗ khán đài và sân khấu:		=	\$ 1,000.00
- Cờ các Quốc Gia cùng một cỡ (sẽ mua sau, chưa tính)			
- Một lều cho ẩm thực:		=	\$ 300.00
- Ấm thanh, trang trí và trụ cờ:		=	\$ 500.00
- Hai lều lớn dành cho các Trưởng (nếu đủ chỗ cắm trại) (dành cho quý Trưởng lớn tuổi và các nước ở xa)		=	\$ 1,400.00
	Tổng cộng:		\$ 5,400.00
- 300 cái ghế cá nhân để ngồi họp (ghế vải có chỗ tựa tay, khoảng \$7.00 1 cái) (nếu số tiền yểm trợ không đủ cho chi phí, BTC sẽ tính thêm vào tiền ghi danh)			
	300 X \$ 7.00	=	\$ 2,100.00
- Chi phí linh tinh như khăn quàng trại, áo, huy hiệu, củi lửa trại, bảng ban khen, v. v...và một số vật dụng cần thiết cho nhà bếp có thể lên đến:			\$ 2,500.00
Tổng kết dự chi khoảng trong mười ngàn đô la (\$10,000.00 USD)			

Tiền thu được tính đến ngày 9 tháng 7 năm 2003:

- Miền Đông Hoa Kỳ tặng quỹ trại:	\$ 500.00 USD
- Tr. Đào Trọng Cường ở Canada tặng:	\$ 150.00 CAN (Dù Tr. Cường không dự Trại được)



Mẫu Đơn Ghi Danh Hương-Đạo Trưởng-Niên

Orlando, ngày 7 tháng 7 năm 2003

Kính gửi : Quý Trưởng Đại-Diện các Làng Bách-Hợp (hay Xóm) Trưởng-Niên
Thưa Quý Trưởng,

Chúng tôi xin gửi đến Quý Trưởng “**Phiếu Ghi Danh Đơn Vị**” đính kèm bên dưới để tiện sử dụng. Quý Trưởng có thể gửi Phiếu Ghi Danh từ ngày đầu năm dương-lịch đến ngày 30 tháng 5 hàng năm, để chúng tôi đúc kết và gửi về cho Ban Thường-vụ HĐTU-HĐVN trước ngày 15-6 mỗi năm.

Đặc biệt năm 2003, Phiếu Ghi Danh Đơn Vị được thực hiện lần đầu, nên Quý Trưởng Đại-Diện có thể gửi Phiếu Ghi Danh sau ngày 01 tháng 7 năm 2003.

Quý Trưởng cũng có thể vào “Trang Nhà” (Web Site) của Hương-Đạo Trưởng-Niên theo địa chỉ : huongdaovietnam.org để lấy Phiếu Ghi Danh.

Thân Kính chào Quý Trưởng,

Hoàng-Ngọc-Châu (VPT/Văn-Phòng Hương-đạo Trưởng-Niên)

HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG HƯƠNG ĐẠO VIỆT NAM



VĂN PHÒNG HƯƠNG ĐẠO TRƯỞNG NIÊN

20401 Marlin Street, Orlando, FL 32833-3975 USA

ĐT: 407-568-6876; ĐT: choang@bellsouth.net hay vtn@vietmaryland.com

PHIẾU GHI DANH ĐƠN VỊ

Tên Làng hay Xóm Trưởng-niên :

Vài giòng tiểu sử về Làng hay Xóm

- Ngày thành lập : * Nhân số trong Làng, Xóm :
- Các Trưởng Đại-diện tiền nhiệm (Lý-trưởng, Xóm Trưởng)
- Nội-quy, Điều-lệ của Đơn-vị đã có hay chưa : Có Chưa
- Họ và tên của vị Lý-trưởng hay Xóm-trưởng hiện nay :

Địa-chỉ liên-lạc :

Điện-thoại () Điện thư : FAX

Đơn-vị (Làng, Xóm) chúng tôi xin ghi danh với Văn-phòng HĐTrN niên-khóa để tham gia các sinh hoạt của HĐTU-HĐVN để cùng góp phần giáo dục thế hệ trẻ, phát-triển Phong-trào, bảo tồn truyền-thống, Văn-hóa dân-tộc Việt.

- Đính kèm Chi-phiếu hay Money Order US\$(Chi-phiếu hay money order xin đề : HDTU-HĐVN Inc.)

- Riêng tại Âu-châu, chi-phiếu hay money order xin đề tên : Tr. Mai-Quốc-Tuấn.

Ngày tháng năm

Họ tên và chữ ký của Lý-trưởng, Xóm-trưởng hay Đại-diện :

Thư phúc đáp của V.P. Hương-Dạo Trưởng-Niên

Thưa quý Trưởng,

Văn Phòng HĐ Trưởng Niên đã nhận được các thư từ, điện thư hay điện thoại của quý Trưởng, xin được trả lời chung:

- Tr. Đào Trọng Cường, Canada .- Em đã nhận được thư và chi phiếu của Trưởng tặng cho Trại HNQTTrHĐVN 2004 trong đó có chương trình họp mặt HĐTrN toàn thế giới. Trưởng đã chơi Hương Dạo từ thời (1930) lúc tụi em chưa chào đời. Mặc dù Trưởng cho biết “rất tiếc không tham dự trại được”; nhưng Trưởng vẫn gửi chi phiếu 150 Gia kim ủng hộ trại. Suốt cả chiều dài trong cuộc đời HĐ, Trưởng đã lo lắng cho đàn em biết bao nhiêu, nay Trưởng vẫn còn quan tâm đến những sinh hoạt của HĐVN và sự lớn mạnh của phong trào. Những lời chân tình của Trưởng và những gói gắm trong tấm chi phiếu do Trưởng ký đã làm anh chị em trong Ban Tổ Chức Trại vô cùng cảm động. Những khuyến khích của Trưởng làm chúng em phải cố gắng hơn nữa để trại HNQTTrưởng được thành công tốt đẹp hơn. Kính chúc Trưởng sức khỏe và trường thọ.
- Tr. Lê Thục, Nam Cali.- Đã nhận được chi phiếu \$50.00 - đề HĐTrN – do Trưởng ký— Không biết số tiền này Trưởng yểm trợ cho Liên Lạc hay đóng lệ phí ghi danh? Xin Trưởng cho biết. Thành thật cảm ơn Trưởng.
- Tr. Võ Trọng Di, Tr. Đạt, Tr. Đức.- Cảm ơn Trưởng và quý Trưởng ở San Diego đã tạo cơ hội để anh em gặp gỡ còn cho ăn uống no nê. Khi về lại Florida tôi vẫn không quên câu nhắn nhủ của trưởng và đã nêu lên với anh chị em trong BTC Trại 2004 “Trại có gì vui...?” – Xin thưa với Trưởng sẽ có nhiều mục vui và đặc biệt nước biển ở đây ấm chứ không lạnh như biển Cali, nước suối trong veo và mát rượi, nhiều trái cây nhiệt đới thơm ngon . . . Hẹn gặp quý Trưởng đầu tháng 7 năm tới.
- Tr. Lê Văn Lệ, Tr. Huệ và quý Trưởng Xóm Tùng Nguyên Sydney.- Nếu Tr. Thoại không nhắc chắc tôi cũng không biết điện thư của tôi không đến Trưởng. Xin chuyển lời cáo lỗi với Tr. Huệ và quý Trưởng trong Xóm. Điện thư vẫn còn trực trặc dù đã có máy mới, sẽ cho Tr. Lệ địa chỉ điện thư trong sổ.
- Tr. Phạm V. Chương và quý Trưởng ở Victoria.- Đã nhận được thư của Trưởng cho biết tình hình trong Làng và hay rêu Trưởng Ngựa CK. Em cũng mong lắm vì tụi hay quên. Lúc nào em nhớ, em cũng sẽ thúc Trưởng, nhưng quý Trưởng trong Làng “Thắng Lợi” đã gửi đến hai năm tiền ghi danh và hai năm tiền củi lửa làm Nhân và em khỏi phải nhắc, lại thêm vô vàn sung sướng. Nếu không đủ tiền tem cho Liên Lạc phóng đến tay độc giả, Tr. Thoại giao tờ báo cho em, mỗi tháng em vắng nhà hai lần chắc báo cũng chết ngộp luôn. Đã chuyển lời đến Tr. Dương Phước Luyện.
- Trả lời chung một số quý Trưởng hỏi về thể thức ghi danh.- Xin quý Trưởng coi mẫu ghi danh đăng trong số này. Những Làng Xóm đã gửi chi phiếu và phiếu ghi danh trực tiếp cho Ban Thường Vụ xin thông báo cho chúng tôi biết để cập nhật danh sách.

Những Làng Xóm quên chưa ghi danh, xin tiếp tục gửi phiếu ghi danh và lệ phí \$10.00/1 năm cho VP HĐTrN. Sẽ gửi chi phiếu, đúc kết danh sách và báo cáo cho Tr. Tổng Thư Ký vào giữa tháng 11 năm nay.

- Các đơn vị HĐTrN sau đây đã ghi danh hay đã thông báo ghi danh:
 - Xóm Tùng Nguyên Sydney, Úc Châu.
 - Xóm Email Ohio (đã nhận chi phiếu \$20.00 USD do Tr. Mã Thi Hoa ký)
 - LBH Paris (đã nhận chi phiếu \$20.00 USD do Tr. Gia Bình Lafouasse gửi)
 - LBH Rhônes-Alpes (nhận 10 Euro, Tr. Paul Buis gửi)
 - LBH/XTrN Sacramento (Tr. Nguyễn X. Mộng thông báo, đã nhận bản sao chi phiếu gửi trực tiếp HĐTU-HĐVN)
 - LBH San José (Tr. Thân thông báo: đã gửi trực tiếp HĐTU-HĐVN)
 - LBH/X (Merkel/Xóm Chuối, Texas (đã nhận chi phiếu \$20.00 do Tr. Thoại chuyển)
 - LBH Ottawa (đã nhận chi phiếu \$20.00 do Tr. Thoại chuyển)
 - LBH Tiểu Bang Victoria, Úc châu (đã nhận được \$208.86 USD (money order) tương đương với A\$340.00 do Tr. Phạm V. Chương gửi, ghi danh cho hai niên khoá 2002-2003 và 2003-2004, mỗi niên khoá A\$20.00. Còn lại là tiền củi lửa cho Báo Liên Lạc)
- LBH Charlotte, North Carolina (Tr. Trần Công Hoàng trao \$20.00)
- LBH Orlando, Florida (Tr. Phụng đóng)

Lưu ý: Nếu có gì thiếu sót xin quý trưởng cho biết để điều chỉnh. (Hoàng Ngọc Châu)

Phân Ưu

Được tin Cụ Bà Lê-Đắc-Từ
 Nhũ danh Nguyễn-Chị-Chước
 Pháp-danh Ngọc-Sanh
 là Thân-mẫu của Trường Lê-Minh-Lý
 đã từ-trần ngày 7 tháng 7 năm 2003
 tại Santa Ana, California, hưởng thọ 80 tuổi.

Nhân dịp này Chúng tôi xin thành thật chia buồn
 cùng Trường Lê-Minh-Lý và Tang quyến.
 Nguyên cầu Hương-Linh Cụ Bà Lê-Đắc-Lộc
 sớm được thành thời nơi Tiên cảnh.

*Văn-Phòng Hướng-dạo Trường-Niên
 Ban Phụ-trách Bản tin Liên-Lạc*

MỘT CHÚT GÌ ??

(Để tiếp sức với lời nhắn nhủ "Quên"
 trong Liên-lạc số 46, trang 20)

Một chút gì để nhớ
 Một chút gì để thương
 Một chút gì vui sướng
 Một chút gì vấn vương.
 Một chút thôi, một chút
 Chao ôi ! nghĩa quá nhiều
 Thấy gì trong một chút
 Liên-lạc tình mến yêu.

Xin Đừng Quên chút ấy
 Để Liên-lạc còn hoài
 Cho mình còn dịp thấy :
 Hướng-dạo suốt một đời .

(Một Hướng-dạo Trường-Niên làng Văn-Hò)

Tin Hướng-Đạo Trưởng-Niên

Âu-Châu : Như đã thông báo trước đây, **Trại HỌp Mặt Trưởng, Trưởng-Niên và Khóa Huấn-Luyện Truyền-Thống 3** sẽ được tổ chức từ ngày 8 đến 11 tháng 11-2003 tại Trại trường Heissenstein, vùng Alsace, gần biên giới Pháp-Đức.

Một Phái-đoàn của Chi-nhánh Pháp đã tổ chức một cuộc xuất du viếng đất Trại để chuẩn bị cho Trại HỌp Mặt. Cơ sở của Trại-trường có đầy đủ tiện nghi về Phòng họp, nơi ngủ cho 80 người.

Trại này sẽ là một khóa Huấn luyện Truyền-thống cho các Trưởng HỌVN đang sinh hoạt, nhưng cũng đón tiếp cả các Trưởng-Niên và Thân-hữu với mục đích giới thiệu Phong trào HỌVN và đường lối giáo dục HỌVN, “tiến tới mở rộng Hệ-thống HỌ Trưởng-niên” tại châu Âu.

Trong chương-trình sẽ có một buổi thảo luận, trao đổi, mạn đàm, sinh hoạt văn nghệ và cộng-đồng hướng về thành phần Trưởng-Niên và Thân-hữu.

Số Trưởng và Trưởng-niên tại Pháp sẽ tham dự Trại, hiện nay ước lượng vào khoảng 30 người. Tr. Trần-Xuân-Đức và gia đình gồm 4 người sẽ từ Hoa-kỳ sang tham dự trại.

Mong rằng quý Trưởng tại các nước Âu-châu cố gắng thu xếp để về tham dự trại và mời sự tham gia đông đảo của các vị Trưởng-niên tại địa-phương.

Vào dịp Hè 2003 : Liên-đoàn Văn-Lang thuộc Chi-nhánh Pháp tổ chức Trại Hè tại Guidel, vùng biển Bretagne, từ ngày 1 đến 15 tháng 8, với sự tham gia của Liên-đoàn Thuận-Hoá mới thành lập trong vùng Paris. Số trại-sinh các ngành Ấu, Thiếu, Thanh, Trưởng và Trưởng-niên tham dự vào khoảng 100 người.

Trong Trại hè, có một khu cắm trại dành cho các H.Đ.Trưởng-niên và một chương trình sinh hoạt riêng cho Trưởng-niên (du ngoạn, mạn đàm, phục-vụ, phòng đọc sách...)

Trong thời gian trại, Quý Trưởng và gia đình các nơi khác đã đến ghé thăm trại, tham dự trong 1, 2 ngày ở : Base des Scouts de France de Cotroual, 56520 Guidel (gần thành phố Lorient).

Trại phí gồm 2.5 Âu-kim chi phí đất trại (người/đêm) và 5,5 Âu-kim chi phí ăn uống cho 1 ngày. Người nhận đơn ghi danh Trại là Trưởng Minh-Hiền.

(Liên-Lạc thành thật cảm ơn Tr. Vĩnh-Đào đã cung cấp cho biết những tin trên).

Úc-Châu : I. Xóm Tùng-Nguyên (Sydney) họp đông đủ và ăn mừng Thượng-Thọ tại nhà vị Tân Trưởng Xóm, nghe Thiên-Nga diễn tả với những món ăn, ở tận Canada vẫn ngửi thấy mùi thơm của Chim cú chiên giòn, bánh bèo, bánh bột lọc, mì xào giòn, bánh cuốn v.v... (thôi, không nhắc lại nữa, vì đói bụng rồi) Nhân dịp này, Liên-lạc xin gửi lời mừng Trưởng Hà-Mã được sức khỏe dồi dào để dẫn dắt các Xóm-viên sang năm qua Orlando tham dự Trại HỌp Mặt thì vui biết mấy. Việc Xóm đã Ghi Danh và đóng đầy đủ niên-liễm, vì lúc đầu có sự hiểu lầm nên Tr. Văn-Phòng-Trưởng H.N.C. đã điều chỉnh rồi. Yên chí.

II. Ngày chủ-nhật 8/6/2003, Tr. Lê-Văn-Lệ và đôi bạn Tiên+Huế (Xóm Tùng-Nguyên, Sydney) đã về Melbourne tham dự buổi gặp mặt của các đơn-vị HỌVN tại Vùng Victoria : Kỷ-niệm 8 năm Tráng-Đoàn Trần-Văn-Khắc, và buổi gặp gỡ chia tay Tr. L.M. Tiến-Lộc, được tổ chức ngoài trời tại Keeley Park , Clayton South, VIC bằng một bữa BBQ. Ngoài rất đông các Trưởng HỌ Úc-

Châu, về phía HĐVN có : LĐ Hùng-Vương, LĐ Thăng Long, LĐ Hoa-Lư, Hải-đoàn Yết-Kiều, Hải-đoàn Cửu-long và Tráng-đoàn Trần-Văn-Khắc (Trích phần tin của Tr. Báo Điem-đam gửi L.L.).

III . Phần sinh hoạt của Tr. Tiến-Lộc : (do Tr. Hà-Mã Hăng-Hái và Tr. Báo Điem-Đam chuyển , L.L. chỉ xin tóm lược)

Tr. Tiến-Lộc đến Úc-châu ngày 27-3-03 và trở về V.N. ngày 02-6-03.

Trưởng đã tham dự khóa Huấn-luyện Leader Trainers (4 gỗ) do HĐ Úc-châu tổ chức lần thứ 21.

Trưởng đã Huấn-luyện cho các Trưởng HĐVN về Truyền-thống HĐVN (Khoá Việt-điều 6) tại WaggaWagga, NSW. Tr. Tiến-Lộc cũng có tham dự nhiều cuộc sinh hoạt với các đoàn-thể Tôn-giáo.

Thời gian ở Úc, Tr. Tiến-Lộc đã tiếp xúc, thăm viếng các Trưởng và các Xóm Làng Trưởng-niên.

Tại Scout Hall (tham dự viên hạn chế), Tr. Tiến-Lộc trình bày về HĐ "chui" tại VN và xem hình ảnh. Với lối trình bày hoạt bát và lưu loát bằng anh ngữ, Tr. Tiến-Lộc đã thu phục nhiều cảm tình của tham-dự-viên người Úc.

Cuối cùng, Tr. Tiến-Lộc ra ngoài sinh hoạt với các em, qua các màn ca hát, ảo thuật và chỉ cho các em bắt chước làm , khiến cho các Trưởng HĐ Úc rất kinh ngạc về tài điều khiển của Tr. Lộc.

IV. Hưởng-đạo Úc-Châu cùng với một số Đoàn-thể thân-hữu (Úc) tổ-chức Văn-nghệ giúp quỹ Queen Elizabeth Hospital, Trẻ Em Nghèo tại V.N. và Hưởng-đạo V.N.

(Tin do Tr. Trúc-Lê cung cấp, rất nhiều hình ảnh và tài-liệu, nhưng Liên-lạc đất đai chật hẹp, không được rộng rãi như tấm lòng của Chị, nên chỉ xin phép được tóm gọn).

Chi-nhánh HĐVN Úc-châu đã thành công trong việc tổ chức gây quỹ nhân chuyến lưu diễn của Nhạc-sĩ du-ca Nguyễn-Đức-Quang : Tại Adelaide có hơn 400 người tham dự, tại Brisbane có khoảng 200 và tại Sydney : ngót 1.000 người tham dự và ủng-hộ.

Sau khi trừ các chi-phí, theo quyết định chung của Ban Tổ-chức, kết quả tài chánh được phân phối như sau :

1. Queen Elizabeth Hospital tại Adelaide : \$ 7.642,00 Úc-kim.
- 2 . Gửi về giúp trẻ em khuyết tật tại V.N. : \$ 4.000,00 Úc-kim.
3. Hưởng-đạo Việt-Nam : \$ 5.902,67 Úc-kim

Ban Tổ-chức và Chi-nhánh Úc sẽ góp vào quỹ BTV/HĐTƯ : \$1.000,00 US



Tr. Tiến-Lộc với Xóm Trưởng-niên Tùng-Nguyên : (ảnh của Tr. Hà-Mã Hăng Hái gửi tặng Liên-lạc)

(Hàng đứng, từ trái qua) Tr. Khai, A. Roanh, Tr. Minh-Lan (Bê trên của a. Roanh), Chị Như-Lan (Bê trên Tr. Khai), Sư-Huynh Hồng, Tr. Tiến-Lộc, Tr. Thuật, Chị Bích-Lan, A. Công, Tr. Nụ, Bê trên Tr. Mừng và Tr. Mừng.
(Hàng ngồi cũng từ trái qua): Chị Thanh, Tr. Viêm, Tr. Phiêu, Tr. Lê và Chị Thu-An (Bê trên của Lê).

NHỮNG NGÀY HÈ TẠI TEXAS

Hình Đào

Houston, hè 2002. Đã bảy lần tại hải ngoại, Hướng Đạo Việt Nam có một cuộc hội ngộ lớn. Kể từ biến cố lịch sử năm 1975, trại họp bạn lần đầu tiên được tổ chức tại Pháp năm 1985. Phải mất 10 năm, phong trào HĐVN mới xây dựng xong một nền tảng mới tạm gọi là vững vàng để tái sinh trong một hoàn cảnh và môi trường hoàn toàn mới. Từ trại họp bạn Thăng Tiến 1 tại Pháp đến Thăng Tiến 7 tại Texas năm 2002, thêm 17 năm nữa trôi qua, tính ra trung bình 3 năm một trại họp bạn lớn trên tầm cỡ thế giới được tổ chức. Một sự liên tục bền bỉ đặt phong trào HĐVN trong số rất ít những tổ chức và hội đoàn trong cộng đồng Việt Nam có một sức sống mạnh để tồn tại và phát triển đều đặn trong một thời gian dài, có khả năng vượt qua tất cả những thử thách, khủng hoảng nội bộ.

Một trong những đặc điểm của phong trào HĐVN và cũng là yếu tố tạo nên sức mạnh là sự nối tiếp không ngừng, sự xuất hiện của những lớp trưởng trẻ đầy nhiệt tình và nhiều khả năng. Tuổi trẻ Việt Nam thành công... xuất sắc tại hải ngoại, trên ghế trường đại học cũng như trong môi trường nghề nghiệp. HĐVN sẽ không ngừng lớn mạnh khi thu hút được lớp người trẻ này trong phong trào. Điều cần là truyền lại cho lớp trưởng trẻ này một lý tưởng vững chắc, một niềm kiêu hãnh và một niềm tin vào phong trào HĐVN. Cũng như các trại họp bạn Thăng Tiến khác trước đây, trại Thăng Tiến 7 tại Houston chứng kiến sự xuất hiện của những khuôn mặt mới: Trần Kim Thoa tại Texas, La Hồng Lý tại Washington DC, Trần Gia Bình, Nguyễn Minh Hiền tại Pháp... và còn nhiều nữa. Lớp người mới này góp mặt với những lớp trưởng trẻ khác của những năm trước như Bùi Vũ Đức, Nguyễn Văn Phú, Phạm Ngọc Quế Chi...

Đặc điểm thứ hai của phong trào HĐVN cũng như của các trại họp bạn Thăng Tiến là tình quyến luyến, sự có mặt không mệt mỏi của lớp người cũ. Năm tháng trôi qua, các Trưởng Trần Văn Khắc, Lê Văn Ba, Trần Văn Đường, Mai Xuân Tý, Nguyễn Văn Thơ... đã giả từ cuộc chơi, nhưng Trưởng Mai Liệu, Nghiêm Văn Thạch, Nguyễn Trung Thoại, Đoàn Văn Thiệp, Nguyễn Tấn Định... vẫn còn đó, và đó là điều may mắn cho phong trào. Còn nhiều trưởng cao niên khác vẫn còn lận lộn đường xa, trung thành với ngày hẹn Thăng Tiến. Năm nay, các Trưởng Vũ Thanh Thông, Đinh Xuân Phúc... cũng chuẩn bị lên đường, nhưng lực bất tòng tâm. Thời gian mang lại những mất mát, những hy sinh không tránh khỏi.

Tôi hiểu rõ tình cảm quyến luyến đó khi có dịp sống những giây phút thật sâu đậm mà những cuộc họp mặt lớn của HĐVN có thể đem lại: những ngày rong ruổi đường trường từ Florida sang Texas cùng với các anh Hoàng Ngọc Châu, Hoàng Thống Lập... những lúc hàn huyên với anh Đỗ Phát Hai, người chia sẻ với tôi nhiều quan điểm về tình hình của Phong trào, những lúc gặp gỡ những gương mặt thân thuộc. Trong số những người tôi gặp lại đầu tiên trong ngày đến trại, là Tr. Võ Thành Nhân và Lê Minh Lý, những trưởng trong lớp tuổi trung niên hoạt động đắc lực nhất trong Ban Thường vụ các năm qua. Mỗi lần gặp lại, Nhân và Lý đều đón tôi và hỏi han một cách thân tình.

*

* *

Đêm họp Đại Hội Đồng, thấy tôi đứng gần bục theo dõi diễn tiến phiên họp, Tr. Nghiêm Văn Thạch rời chỗ, tìm một cái ghế đem đến cạnh tôi để tôi có thể ngồi xuống. Đây không phải là lần đầu tiên Tr. Thạch có một cử chỉ ân cần đối với tôi. Tôi hiểu rõ không phải vì cá nhân tôi, một người trẻ tuổi hơn, mà Tr. Thạch làm cử chỉ đó, mà đó chỉ là một thái độ biểu lộ sự kính trọng trách vụ Chủ tịch HĐTU, xuất phát từ một người đàn anh đã dành phần lớn cuộc đời mình cho Phong trào. Trong số những người được mời làm Cố vấn cho HĐTU, mỗi người có một vị trí đặc biệt và cần thiết. Tr. Nghiêm Văn Thạch luôn luôn bảo vệ một cách khắc khe lợi ích của phong trào, nhưng những nhận định của Trưởng đôi lúc bị tình cảm chi phối, và sự phán đoán của Anh về một người nào - tốt hoặc xấu - khó thay đổi, mặc dù tình hình có đổi thay. Tr. Nguyễn Trung Thoại thường không can thiệp vào những chuyện thời sự, nhưng có những nhận xét sắc bén và vẫn dành cho tôi những lời khuyên bảo sâu sắc và chí tình. Tr. Tôn Thất Hy cũng là một người bảo vệ một cách hăng hái nhất phong trào HĐVN trước những gì được xem là những chống phá từ bên ngoài. Nhưng những phản ứng của Anh tuân theo trực tính, không cân nhắc lợi hại một cách bình tĩnh, và có thể đem đến những cái hại không lường được. Tính khắc khe của Anh cũng khiến cho Anh

không nhân nhượng, dễ đưa đến những đổ vỡ ngay đối với những người đồng ý hưởng. Người cao niên nhất trong số các Cố vấn của HĐTU là Tr. Mai Liệu. Với chỗ đứng là người Anh Cả của phong trào HDVN hiện nay, Tr. Liệu có một vai trò chưa ai thay thế được. Khi Trường còn đó, phong trào HDVN như vẫn còn một mái nhà, và mọi người cảm thấy còn một chỗ dựa, cảm thấy yên tâm hơn khi có Trường hiện diện.

Buổi sáng hôm sau được dành để viếng mộ Tr. Nguyễn Văn Thơ. Giữa thành phố Houston cháy nắng trong trưa hè, nghĩa trang như một hải đảo bóng mát bình yên, với một không khí lặng lẽ u trầm như lắng đọng ngoài thời gian và không gian. Hầu hết những trường có mặt tại trại và đã chia sẻ một đoạn đường với Tr. Thơ đều có mặt, quây quần quanh Tr. Nguyệt Minh và gia đình. Đứng bên cạnh tôi, Tr. Nghiêm Văn Thạch nói nhỏ vào tai tôi: "Chốc nữa, anh thay mặt các anh em, nói mấy lời với gia đình Tr. Thơ". Thêm một lần nữa, Tr. Thạch dành cho tôi một vinh dự, tuy rằng hôm nay tôi không còn giữ trách vụ Chủ tịch của HĐTU nữa. Tôi đang bối rối, chưa biết trả lời sao, nhưng may thay, tôi nhìn thấy Tr. Mai Liệu nên vội nói: tốt hơn là nên nhờ Tr. Mai Liệu. May mắn là tôi có lối thoát đó, vì tôi biết trước là đến lúc cần ngỏ lời, tôi sẽ quá xúc động và sẽ không nói lên được một lời nào. Có một điều hơi kỳ lạ là tôi cảm thấy gần bó và gần gũi với Tr. Thơ hơn cả với những người thân thuộc nhất, mặc dù tôi gặp gỡ Trường rất ít, chỉ đôi ba lần nhân các kỳ họp bạn. Lần cuối cùng vào năm 1997, đúng vào dịp Tết, tôi đang ghé Washington DC và gọi điện thoại để hẹn với Tr. Đỗ Phát Hai rằng tôi sẽ lấy vé đi Houston thăm Tr. Hai và ghé thăm gia đình Tr. Thơ, rồi nhân dịp đó đi Dallas hội kiến với Tr. Al Morin, Giám Đốc Quốc tế vụ của Hướng Đạo Hoa Kỳ.

Thời gian sau này, Tr. Thơ lâm bệnh khá nặng, không di chuyển được. Đúng giờ hẹn, cùng với Tr. Đỗ Phát Hai và Nguyễn Tấn Đệ, chúng tôi gõ cửa nhà Tr. Thơ. Tr. Nguyệt Minh mở cửa cho chúng tôi. Trong nhà, Tr. Thơ ngồi trên xe lăn chờ các anh em chúng tôi, với bộ đồng phục hướng đạo, khăn quàng chỉnh tề. Trường không nói được, nhưng ánh mắt long lanh. Tôi cảm động nhìn bộ đồng phục mới còn nguyên nếp ủi. Tôi nhớ lại chỉ mới trước đây không tới 4 năm, tôi đón hai Trường Thơ và Nguyệt Minh tại nhà ga Le Breuil để đưa hai người vào trại họp bạn Thăng Tiến 4, năm đó tổ chức tại Pháp. Tr. Thơ còn vẻ trẻ trung, đầy đủ phong độ, không có triệu chứng gì cho đoán trước được một sự suy sụp nhanh chóng chỉ trong vòng mấy năm sau. Những dây thần kinh không kiểm soát được làm cho tay Tr. Thơ và các sớ thịt trên mặt co giật từng hồi. Tôi nghĩ rằng trong tình trạng đó, mặc vào bộ đồng phục hướng đạo là một công việc chắc hẳn cũng khó khăn, cả một thử thách không nhỏ cho người bệnh. Nhưng Tr. Thơ đã làm việc đó vì anh em chúng tôi, để đón chúng tôi với một ánh mắt hân hoan. Tôi nghĩ xa hơn nữa. Cử chỉ của Trường không những dành cho chúng tôi mà còn biểu lộ tình cảm của Tr. Thơ đối với phong trào hướng đạo, còn được Trường dành một chỗ đứng trang trọng trong tim, trong khi những danh vọng và quyền lực của chính trường đã lùi xa trong dĩ vãng. Đến lúc chia tay, tôi không ngăn được xúc động khi nghĩ rằng đây chắc là lần chót tôi còn gặp mặt một người mà tôi đã cảm thấy gần bó bằng một mối ân sâu nghĩa nặng.

Buổi lễ tưởng niệm đang đi đến những giây phút cuối. Tr. Mai Liệu ngỏ lời chia buồn với gia đình Tr. Thơ. Tôi phải lui về phía xa để dè nén một làn sóng xúc cảm và một nỗi buồn miên man. Tr. Lê Xuân Đăng tiến đến gần tôi, gọi chuyện với tôi, hỏi han điều này, điều kia. Tôi hiểu ý Tr. Đăng muốn giúp tôi qua cơn xúc động, và tôi thầm cảm ơn Trường về cử chỉ đó.

*

* *

Những ngày sau tại trại Thăng Tiến 7, tôi có dịp tiếp xúc và trò chuyện với một số trường quen biết từ lâu nhưng qua một thời gian dài, vì công việc đa đoan, không gian cách trở, mối liên lạc không còn thường xuyên, nhiều khi gián đoạn cả một thời gian dài. Một trong những người này là Tr. Nguyễn Công Trứ. Mấy năm trước, tôi đã nhờ Tr. Trứ phụ trách tờ Nội san *Trường*. Ai đã chịu trách nhiệm này mới thấu hiểu những khó khăn triền miên khi muốn duy trì một tờ báo cần thường xuyên những bài có giá trị như tờ *Trường*. Sau một thời gian cố gắng bảo đảm một cách khó khăn một số lượng tối thiểu bài vở có chất lượng cho tờ *Trường*, tôi phải quyết định tạm ngưng công tác này trong khi chờ đợi một giải pháp khác. Quyết định này không được giải thích đầy đủ và cặn kẽ nên tôi nghĩ đó là lý do của sự gián đoạn liên lạc giữa Trứ và tôi nhiều năm sau này. Tình cờ gặp tôi giữa buổi văn nghệ ngoài trời trên sân cỏ lớn giữa trại,

Trứ thân mật mời tôi về lều chia xẻ một tô xúp và một chén trà để chuyện trò. Tôi cảm thấy, qua những cử chỉ niềm nở thân tình của Trứ, một niềm vui không nhỏ.

Tôi cũng có dịp gặp và nói chuyện với một số trưởng trẻ. Lớp trưởng này, như một số đồng thanh niên Việt Nam lớn lên tại hải ngoại, thành công xuất sắc trên ghế nhà trường, có một căn bản học vấn rất khá. Những trưởng này gia nhập hướng đạo trong những thập niên 80, 90, khi phong trào HĐVN bùng ra phát triển mạnh ở Hoa Kỳ. Hội đồng Trung ương HĐVN (HĐTƯ/HĐVN) khi vận dụng mọi phương tiện và sáng kiến một cách kiên nhẫn và bền bỉ trong một thời gian dài để khuyến khích việc phát triển các đơn vị hướng đạo tại Hoa Kỳ, đã đóng góp một phần không nhỏ trong sự phát triển của phong trào HĐ trong cộng đồng Việt Nam. Đây là điều mà không có một cộng đồng thiểu số nào ở Hoa Kỳ, dù dân số đông hơn, dù có một quá trình định cư lâu dài hơn, đã có thể làm đến một mức thành công như HĐVN đã làm. Khi bỏ công sức để phát triển phong trào hướng đạo tại Hoa Kỳ, HĐTƯ/HĐVN cũng phục vụ cho quyền lợi của Hướng Đạo Hoa Kỳ, và đem lại lợi ích trực tiếp cho Hội Hướng Đạo Hoa Kỳ. Từ một số đơn vị hoạt động lẻ tẻ và rời rạc tại một số vùng, không liên lạc và cũng không có phối hợp, HĐTƯ/HĐVN đã tạo dựng được một mạng lưới kết hợp chặt chẽ, tổ chức các cuộc họp bạn quy tụ hàng ngàn thanh thiếu niên. Những biến cố này lại trở thành những yếu tố thúc đẩy việc thành lập các đơn vị mới, tạo thêm ảnh hưởng cho phong trào hướng đạo.

Điều đáng trách là một khi các đơn vị HĐVN đã phát triển một cách khả quan, một số phần tử muốn vô hiệu hóa ảnh hưởng của HĐTƯ trên các trưởng Việt Nam, giành lại độc quyền chi phối về hội hướng đạo bản xứ, như là để chứng tỏ quyền hạn tuyệt đối của mình. Những khóa huấn luyện trưởng dành riêng cho trưởng Việt Nam có mục đích thu nạp một số càng đông càng tốt trưởng trẻ toàn quốc dưới sự chi phối hoàn toàn của tổ chức hướng đạo địa phương. Các khóa huấn luyện này được dùng để gieo rắc một số ý tưởng xem thường vai trò và lợi ích của HĐTƯ. Do đó, thỉnh thoảng có thể nghe những lời phát biểu như: "*Ai cần quan tâm đến HĐTƯ?*", "*HĐTƯ được 'ai' công nhận và có quyền hạn gì?*", "*HĐTƯ đã làm được việc gì cho các đơn vị?*" Có những tư tưởng như vậy là quên đi những gì căn bản. HĐTƯ/HĐVN ngày nay chỉ là một tập hợp tinh thần, không có thẩm quyền hành chánh, gồm những người muốn duy trì Phong trào HĐVN như một mái nhà chung, một di sản chúng ta thừa hưởng và có bổn phận giữ gìn, tu bổ, làm cho khang trang thêm. HĐTƯ còn hiện diện là chúng ta còn có thể tự nhận là HĐVN, là để cho Phong trào HĐVN còn có một tiếng nói giữa cộng đồng quốc tế.

Trong những ngày cuối của Trại Thăng Tiến 7, tôi có dịp gặp lại và trao đổi vài câu chuyện với một số trưởng trẻ đã có dịp làm việc cùng tôi trong những năm qua, trong lãnh vực này hay trong lãnh vực khác, như Bùi Vũ Đức, Lê Thùy Lan, Phạm Ngọc Quế Chi... Tôi vui mừng nhận thấy là lớp trưởng này tuy lớn lên tại hải ngoại, nhưng có một niềm kiêu hãnh là HĐVN, và có những nhận thức sâu sắc về tình hình và những đe dọa đặt ra cho Phong trào HĐVN, qua những khóa huấn luyện dùng để gieo rắc những tư tưởng một chiều, qua những kế hoạch mới nhằm thành lập một cơ cấu toàn quốc kết hợp và chỉ đạo các trưởng Việt Nam trong đó Ban Thường vụ HĐTƯ không còn giữ một vai trò gì... Tôi cảm thấy yên tâm khi thấy tương lai của Phong trào HĐVN có thể tin tưởng nơi lớp trưởng trẻ này, có những nhận định bén nhạy, một lập trường vững vàng và có đủ bản lĩnh để đối phó với tình hình. Tôi nhớ lời của Tr. Quế Chi nói với tôi trong lúc giả từ: "*We respect your leadership. You have our love.*" Ít nhất là tôi đã hoàn thành một phần nhiệm vụ của tôi khi truyền được cho một thế hệ trưởng trẻ một niềm kiêu hãnh và một lòng tin.

V.Đ.

Các Trưởng, các Anh Chị Em Hướng-Đạo Trưởng-Niên
Chúng ta cùng hẹn gặp nhau tại Orlando (Florida) vào Đầu Mùa Hè năm 2004 để dự Hội-nghị Trưởng và Họp Mặt H.Đ. Trưởng-Niên .

M Ã T H U



Tr. Lý Nhut-Hui (Ca-li)

Đã nhận và đọc kỹ 2 bản tin Cờ Lau số 20 và 21. Liên-đoàn thực hiện được đều đặn Bản tin như vậy là cừ lắm rồi. Khi nào thực hiện Đặc San ? Nhìn danh sách ban Bảo-trợ L.Đ. thấy hùng hậu quá,, lại phân nhiệm từng vị một, chắc các Trưởng nhẹ phần nào về hậu cần, chỉ còn lo về mặt chuyên môn mà thôi. Mừng chung cho tất cả. Cảm ơn LĐ và Hui đã không quên anh Thoại.

Tr. Huỳnh-Ngoc-Cúc (Tempe, AZ).

A Ha ! Từ miền sa mạc đồng khô cỏ cháy, chở về cho Liên-lạc một xe củi ê-hề, chỉ còn thiếu một con Lạc-đà nữa là giống như những bức tranh vùng Trung-đông mùa hạn hán. "Thiếu Nước trầm trọng". Nước ở đây là bài viết cho Liên-lạc. Trong thư, Trưởng viết gửi về để "Góp Gió", chắc muốn cho Liên-lạc bay cao hơn lên phải không ? Nói riêng Trưởng biết : Hóc hác lắm rồi, tuy Trưởng gửi củi, gửi gió về nhưng thư viết chỉ 4 giòng vắn tắt, thì làm răng mà sống để bay cao?

Tr. Đoàn-văn Lý (N.Y.)

Trong thư (đề ngày 14-7-03) Trưởng cho hay đã khám phá trong Liên-lạc nhiều sự mới lạ, đặc biệt là chuyện "Hồn Ma" ở Trại TT7 (LL số 43) và "Quên" ở trong L.L. số 46. Đó là hai kiểu "nhấn nhủ" rất "Siêu" và hỏi Ngựa tôi rằng : Đã lo cho tờ L.L. rồi, lại đa mang thêm Đặc-san QGHC, như vậy chắc Trưởng có nhiều thì giờ lắm. Tại sao Trưởng không dành thêm thì giờ giúp Phong-trào HĐVN ?

Xin trả lời vắn tắt : Trưởng nói là "Siêu" về 2 lời nhấn nhủ. Thật ra, đem lời khuyên mà nói với Người khó lắm, đành mượn lời "Người Khuất Mặt" mà trình bày thì dễ hơn. Nếu ai phiền trách thì chỉ vào Hồn Ma mà trách, chứ tui có nói đâu. Còn chữ "Quên" là một cách nhắc khéo "việc đầu tiên", mà chú Thủ-quỹ của L.L. lại không bao giờ muốn ai quên cả. Còn việc "đóng khung" cho đẹp là để độc giả lưu ý, không thì họ tưởng là tin đám cưới, đám ma...nên chỉ đọc qua. Sau hết, Trưởng nói là Ngựa tui có nhiều thì giờ lo quán xuyên bên Hội CSV/QGHC mà lơ là bên HĐ? Trưởng nói như rứa là ... Sai !

Sự thật là : *Hướng-đạo là Cô vợ nhà.*

Hành chánh chỉ đấng Cô là tình nhân !

Tr. Trâu Hiền Đào-Trong-Cương Ottawa)

Trong một thư trước, Trưởng đã đưa ra một đề nghị. Thật ra "việc ấy" em đã suy nghĩ từ lâu, từ hồi TT6 lận, nhưngem muốn thực hiện trong một dịp đặc biệt hơn (như thư em đã trả lời Trưởng). Chúng ta sẽ giữ kín và để cho mọi người biết và khi mọi người thấy thì mới quý. Đã có thư riêng gửi Trưởng và cũng đã nhận được hồi âm.

Xin cảm ơn chân tình và sự lo âu của Trưởng.

Tr. Nguyễn-Văn-Huyền (Trâu Tháo Vát San Jose)

Rất vui khi được biết Trưởng hiện đang sinh hoạt ở 3 đơn-vị, trong đó có cả HD Trưởng-niên Xóm San Jose.

Xóm này rất đông, quy tụ dưới bóng mát của Cụ Mai-Liệu. Ngựa tui đã đến sinh hoạt 2 lần, nhưng chưa hân hạnh được gặp. Lại có Thầy Cảnh hướng dẫn Tài-chi (dưỡng sinh), Vua Huy-hiệu Nguyễn Tuyên-Thùy, nhà báo Lê-Bình và nhiều nhân tài ẩn danh khác.

Những việc Trưởng hỏi trong thư (11-7-03), Tôi đã trả lời ngay sau đó. Lại thêm Tr. Gia-Bình bên Pháp cũng nhắc lại lời yêu cầu của Trưởng.

Cảm ơn những nhận xét đầy cảm tình của Trưởng đối với Liên-lạc., nhất là câu "Nói Lại Nhịp Cầu Thông Cảm".

 Tr. Hà-Thúc-Sinh (Sacramento).

Rất thích thú khi đọc bài “Đêm Hè” Trường đã gửi cho Liên-lạc. Cũng như Trường đã biết, Liên lạc chỉ đăng những bài ngắn (2, 3 trang là nhiều), có liên quan ít nhiều đến H.Đ. Nếu Trường viết lại những cảm nghĩ của Trường trong dịp Trại Hè vừa rồi ở Miền Đông H.K. mà Trường có tham dự thì tuyệt vời biết mấy.

Nếu Trường không cho là Thoại này “tham lam” thì xin Trường vui lòng cho tôi được sử dụng bài này trong Đặc-san QGHC Montréal (mà Thoại tôi cũng có phần trách nhiệm), sẽ phát hành trong dịp Tết sắp đến. Nếu được Trường vui lòng đồng ý, thì khi in xong, sẽ xin gửi 1 bản đến Trường để trường lãm.

Xin thành thật cảm ơn Trường trước.

 Tr. Tôn-Thất-Bính (Marseille, Pháp).

Ý-kiến của Trường, cũng đã có đôi đọc giả nêu ra. Nhưng vẫn phải giữ cái tên “Liên-Lạc” là để tiếp nối ngọn đuốc của ba Trường Tiên-bối đã khai sanh ra nó. Phải đặt trọng tâm vào tin tức anh chị em H.Đ, nhất là liên quan H.Đ Trường niên. Còn các mục khác như Văn-chương, Kiến-thức, Chính trị, Khoa-học v.v... thì đã có những báo khác viết rồi, đối với L.L. là ... thứ yếu.

Nói một cách bay bướm thì, trên bình diện lý thuyết : giá trị đầu tiên của một giai nhân là phải “Đẹp” đã, cũng như giá trị căn bản của L.L. là Tin-Tức H.Đ. đúng như đã ghi ngoài bìa tờ báo. Cũng như một tờ báo của Quân-đội thường mang tên “Tiếng Kèn”. Thép Súng v.v.

Riêng H.ĐVN ở Hải-ngoại đã có Nội-san Trường, Bạch-Mã và một số báo phát hành bất thường và rất nhiều Bản Tin của Đơn-vị. Cứ đọc thì biết. Và biết rồi thì phải tham gia ... viết bài.

 Tr. Nguyễn-Xuân-Mông (Sacramento).

Qua những e-mail, thư từ liên quan đến những vấn đề thắc mắc như sai địa chỉ, đóng góp cho Liên-lạc, tiền ghi danh và niên liễm của H.Đ Trường niên, anh em mình đều đã giải quyết xong. Cũng nhờ Tr. Hoàng-Ngọc-Châu giúp 1 tay.

Nhân dịp này, cũng xin nhắc lại, để “các nơi khác” được rõ để khỏi gửi qua chuyển lại :

1. Đóng tiền ghi danh, niên liễm của (Làng hay Xóm) Hương-đạo Trường-niên :
Xin gửi về Tr. Hoàng-Ngọc-Châu ở Florida.
2. Ủng hộ phương tiện (gọi là củi lửa) cho tờ Liên-lạc thì xin gửi về cho :
Tr. Nguyễn-Trung-Thoại ở Canada.

Rất mừng cho Xóm Sacramento : có một Trường Thủ-quỹ rất Chì : đó là Tr. Đào-Thị-Loan.

Có cái lạ, trong phiên họp của Xóm, không thấy nhắc đến tên Bà Chị Lâm-Ngọc-Liên, một cột trụ đồng của Xóm. Không có vị này thì cả Xóm chỉ họp suông, cãi nhau khan cổ, xong rồi uống nước robinet để ra về, đó là cái chắc.

 Tr. Nguyễn-Đức-Dziên (Oregon).

Liên-lạc có nhận được e-mail của Trường về việc ra đi vĩnh viễn của Tr. Nguyễn Phước Bảo-Khải ở V.N., anh em trong Ban Phụ-trách ngại rằng L.L. không chuyển về VN kịp và đầy đủ bên ấy, mà ở hải-ngoại thì Tr. Khải cũng ít ai biết, hơn nữa đợi đến tháng 9/03 L.L. mới ra thì đã mất thời-gian tính, nên không đăng lời Phán-Uu được.

Nhân đây, anh em trong BPT Liên-lạc xin cầu chúc linh-hồn Tr. Bảo-Khải sớm về Nước Chúa.

 Tr. Hoàng-Thống-Lập (Florida).

Vui quá ! L.L. số trước đăng tìm trẻ thất lạc, nay trẻ ấy đã về. Lý do là tại Ông Bưu-điện bê bối, không học thuộc bài. Đáng phạt !

Trẻ H.T.Lập trở về (trẻ này cũng trên dưới ngũ tuần rồi), lại đem theo tặng L.L. một xe củi gò ghè, với một bức thư ngắn, lời lẽ rất dễ thương.

Còn những trẻ khác đi lạc, răng chưa thấy xuất hiện ? hay muốn được cấp “Bằng Thợ Lặn” ?


 Tr. Lý-Văn-Hải (Alexandria)

Lâu lâu nhận được một tấm carte khá đẹp, nhưng rất tiết kiệm chữ. Anh em đọc xong, cũng khoái (vì khen L.L.), nhưng đã nêu một gương xấu, nên không có chi để Mao-Tôn-Cương .

Xin Mời đọc thư của chú Hải cho biết, chứ đừng bắt chước, sẽ làm nghèo cho mục Mã Thư :

Em bị thất lạc Liên-lạc số 45, nên tiếc ghê. Đọc số 46 : vui buồn lẫn lộn, nhưng vẫn thích nhất là Mã Thu. Em gửi ít củi. Thân chúc Trưởng vui mạnh. L.V.H.

L.L. số 45, anh Thoại đã gửi bù qua cho em rồi. Hết tiếc chưa ?

 Tr. Hoàng Trong-Tú (Maryland).

Trưởng đặt một câu hỏi rất khó trả lời cho đầy đủ, tôi tạm vấn tất đôi giòng như sau :

Muốn duy trì một tờ báo HĐ lâu dài, cần phải có rất nhiều yếu tố. Đặc biệt đối với báo HĐ, cần nhất là một tấm lòng. Như tờ Liên-lạc, khi anh em trong Nhóm Phụ trách còn niềm tin vững chắc vào giá trị tinh thần HĐ, khi mỗi người đọc còn tìm thấy trong L.L. ẩn hiện hình ảnh một người bạn tâm tình, trầm lặng, cùng chung một niềm tin thủy chung với nhau, thì lúc đó, Liên-Lạc sẽ còn được người đọc nuôi dưỡng mãi mãi .

Trưởng là người khôi ngô tuấn Tú (tên Tú), đọc một hiểu mười, cứ rứa mà suy luận, việc chi cũng thành. Cứ làm rồi biết.

 Chi Nguyễn-Hữu-Lãng (Coral Springs).

Một sự ngẫu nhiên, trên đây chúng tôi nói sự cảm thông giữa người đọc và tờ báo, thì tiếp theo là những giòng thư (tuy ngắn) nhưng chân tình của Chị dành cho anh em trong Ban Phụ trách. Đã lâu, từ khi Huỳnh-Trưởng Lãng qua đời, Chị cũng như chị Mai-Xuân-Tý là một số rất ít người còn thủy chung với tờ L.L., dù hai Chị không phải là Hướng-đạo chính quy. Xin nhớ mãi những cảm tình mà hai Chị đã dành cho chúng tôi.

 Tr. Ông Trung-Mẫn (San Diego).

Chưa hân hạnh được diện kiến Trưởng, nhưng nhìn nét chữ và lời trong thư, cũng đoán biết Trưởng ở vào tuổi cao niên, nhưng tâm hồn còn linh động lắm, vì “*Rất ước mong sẽ gặp lại đồng đội các Trưởng cao niên kỳ cựu trong Đại Gia-đình HĐVN ở Florida vào mùa hè năm tới*” Nói như vậy, chắc chắn Trưởng sẽ qua Florida vui chơi với anh chị em. Anh em trong BPT cảm ơn sự nuôi dưỡng mà

Trưởng đã dành cho L.L..(Đã có thư riêng gửi Trưởng về việc này).

 Tr. Lê-Văn-Lệ (Sydney).

Anh Thoại đã nhận 2 cuốn sách Lệ gửi tặng. Cuốn “Giọt nhấn giọt dài” của Bạch-Châu đọc một mạch hết liền. Có mấy bài thấm thía, pha chút đắng cay và buồn gia diết, Lệ ơi !

Còn cuốn Hợp Tuyển Hoan ca Cứu Thế thì in ấn rất công phu và đẹp, thêm vào lời đề tặng của em khích động, anh Thoại sẽ lần lượt ngêu ngao.

Chúc việc gây quỹ thành công, riêng anh Thoại thành thật cảm ơn Lệ đã nghĩ đến người anh xa xuôi này. Nhờ chuyển lời chúc anh chị em trong Xóm Tùng-Nguyên, chúc Xóm hợp mỗi tháng hai lần để có dịp thưởng thức các món ăn đặc biệt.

 Tr. Phan-Thành-Trung (Trâu chằm chỉ).

Trưởng nêu thắc mắc và nhờ nói rõ hơn lời nhấn nhủ mà Liên-lạc thường nhắc “*Hướng-Đạo-Sinh Việt Nam ! Hãy tiến lên. Kính trọng nhưng đừng nhường bước đàn anh*”

Nếu Phong trào HĐ chúng ta mà thế hệ sau không có gì tiến bộ hơn thế hệ trước, như vậy là Phong trào không thể nào Tiến Hơn được. Chúng ta phải biết quý trọng những cái hay của đàn anh lưu dấu lại, nhưng phải có cái gì khác hơn, mới lạ hơn. Do đó, người xưa thường nói là :

“*hậu sinh khả úy*”.

Cũng như học trò học xong mà không bằng hay không có cái gì vượt hơn Thầy, thì xem như học trò này thất bại.

Riêng tôi, tôi mơ hồ cảm thấy các Trưởng có trách nhiệm với Phong-trào đang tìm cách hướng dẫn các em đến một điểm cao hơn xa hơn, không phải cho con người hôm nay mà cho một đời sống HĐ, cho niềm tin mai sau của chính mình và cho một gói gắm đầy tin tưởng vào đàn em, đàn con, đàn cháu.

 Tr. Đỗ-Anh Thiên-Nga Chằm Chỉ (MN).

Bức thư dài 3 trang, đầy chữ nghĩa. Trang đầu : kê khai lý lịch, tuổi tác, chông con, các đơn vị đã sinh hoạt ngày xưa : gốc là Akéla bày Nhật-Tảo,

Đạo Đông-thành. Phu-quân là Lê-Hồng-Khánh, Thiếu-trưởng Thiếu-đoàn Lam-Son, đạo Cửu-long. Đồi bạn này phát triển được 5 nhóc tí : 4 gái đầu lòng (mà 3 đã sang ngang với chồng người Việt) và 1 Chủ-lực-quân cầm cờ đi sau, đã 19 tuổi, hiện vẫn ở chung với Bố Mẹ.

Qua trang 3, đương-sự kể lại một số kỷ-niệm thời làm Akéla, sau đây là một chuyện :

... Tôi thì cứ lâu lâu nhớ lại những ngày xa xưa, khi còn họp Bầy sáng chủ nhật tại Sở Thú Saigon, và ông Đạo-trưởng của tôi ngày đó là ông Trần-Trọng-Lân cứ mỗi lần thăm Bầy hay nói : "Các Sói hãy sửa soạn lại bộ lông lá" cho sạch sẽ để rồi chúng ta cùng sinh hoạt ..., hồi đó chúng tôi hay cười vì lúc nào anh ấy cũng thêm chữ "LÁ" sau chữ Lông của Sói con Bầy chúng tôi, một Bầy có 4 Trưởng.

Phần cuối trang 3, Tr. Đỗ Anh kể ngày xưa Đạo Đông-thành của Chi, ngoài bầy Nhật-Tảo của chi, còn có bầy Trần-Khánh-Giur, bầy La-Ngà với những Akéla, Baloo vĩ-đại, rồi kết luận như sau : *..Những bạn bè thân quen đó không biết bây giờ ở đâu. Cuộc sống sau 75 như đám mây trôi, trôi mãi và trôi mãi không biết bao giờ mới tụ lại ở khung trời cũ ?!!...*

Đã mấy tuần nay, đêm đêm Ngựa tôi ra ngắm sao trên trời, thấy một hiện tượng lạ lùng : Nhìn về phương Nam có một chòm "sao mới", mà cũng lạ thật ! toàn là "Nữ Tinh" (sao phụ-nữ), ở hướng Minnesota, mà đúng là làng Vạn-Hồ. Hèn chi mà trong 2 tháng 6 và 7 vừa qua, Ngựa tôi nhận rất nhiều thư, mà lại thư thật tràn giang đại hải, rất thật, nét chữ thoản thoát như thuyền trôi, ý-kiến tươi vui như con tuấn mã phi trên đồi vắng. Đó là ba ngôi sao sáng đang lên của Làng Vạn-Hồ : Nguyễn-Thị-Biên, Hoàng Đoàn-Trang và Đỗ-thị-Anh. Xứng đáng là Tam Nữ Đờ-Vương ✨

Phần Mã Thui còn dài nữa, nhưng phải tạm ngưng ở đây. Ngựa đành dừng cương, dành chỗ cho những phần khác góp phần vào cuộc vui chung.

SỔ VÀNG

1.	Tr. Hồ-Thị-Vẽ	20	Mỹ-kim
2.	- Nguyễn-Kim Thu	100	-
3.	- Nguyễn-Xuân-Mộng	30	-
4.	- Xóm Sacramento (đợt 1)	90	-
5.	- Xóm - (đợt 2)	160	-
6.	- Nguyễn-Huy	30	-
7.	- Nguyễn-Thị Xuân-Lan	50	-
8.	- Huỳnh-Ngọc-Cúc (AZ.)	100	-
9.	- Dư-Tế-Xuân (Texas)	30	-
10.	- Lê-Thục	50	-
11.	- Bửu-Sao	30	-
12.	- Hoàng-Thống-Lập	50	-
13.	- Huỳnh-Đoan-Trang	30	-
14.	- Nguyễn-Hữu-Lãng (Chi)	20	-
15.	- Lý-Văn-Hải	20	-
16.	- Võ-Hồng-Nguyên	60	-
17.	- Làng BH Victoria-Úc	168.86	-
18.	- Mai-Xuân-Tý (Chi)	50	Gia-Kim
19.	- Ngô Anh-Dũng (Calgary)	100	-
20.	- Đào-Trọng-Cương	50	-
21.	- Nghiêm-Văn-Thạch	50	-
22.	- Nguyễn-Văn-Thuất	50	-
23.	- Ngô-Kim-Lân	20	-
24.	- Trương-Lạc-Phiêu	50	Úc-Kim

Thủ-quỹ khóa số THU ngày 10-08-03.

Những ngân khoản nhận sau ngày này, xin ghi vào Sổ Vàng Liên-lạc kế tiếp.

GHI CHÚ ĐẶC-BIỆT :

1. Yêu cầu Làng BH Victoria (Úc) cho biết tên và địa chỉ các Trưởng đã đóng tiền Ủng hộ L.L. để tiện gửi báo về tận nơi. Xóm Sacramento đã có đầy đủ rồi.

2. Xin nhắc lại Thêm Một Lần nữa :

✦ Niên-liễm : xin gửi về Tr. Hoàng-Ngọc-Châu.

✦ Liên-Lạc : xin gửi về Tr. Nguyễn-Trung-Thoại.

Ban Phụ-Trách Bản Tin Liên-Lạc thành thật cảm ơn sự đóng góp của Quý Trưởng, để cuộc vui chung được tiếp nối lâu dài.

Một chuyến Bắc-du

Hai tuần lễ mưa xuân vừa dứt, mùa hè Montréal khởi đầu bằng cuộc viếng thăm thân-hữu của một số anh chị em, bạn bè và con cháu trong Làng Bách-Hợp Hoa-Thạnh-đón, do Trưởng Gấu Đa Đoàn hướng dẫn, gồm có :

- Tr. Tùng, Tr. Loan và 2 Gấu con (cùng ở trong Liên-đoàn Hoàng-Gia)
- Tr. Đệ (Làng BH/HTD), chị Đệ và ái-nữ.
- Tr. Phụng, Chị Phụng (bạn cũ của Chị Tùng, từ Pháp sang).

Vị chi là 9 người. Xem đầy đủ như một “gánh hát” đi lưu diễn.

Ngày 18-6-2003, Phái-đoàn hẹn anh chị em Montréal gặp nhau lúc 6g30 chiều, tại Nhà hàng Tong Por, một nhà hàng ăn khá nổi tiếng ở Montréal, ngoài những món thường lệ, đặc biệt có 3 món nhiều người ưa thích : Gỏi tôm hùm, gỏi da chận gà và chè khoai môn..

Đúng hẹn, Nhóm địa-phương Montréal đã tề tựu đông đủ, gồm có 11 nhân số, gồm Nam, Nữ, Lão, Ấu với danh tánh như sau :

- Tr. Vịt nước vui vẻ (Chị Lâm-Tô-Bông), người đã tham dự Trại TT. 5 ở Sydney, TT6 Virginia, TT7 Houston, và sẽ tham dự Trại Trưởng niên sắp tới vào mùa hè 2004 tại Orlando.
- Tr. Tuân, 92 tuổi, nhà ảo-thuật của Xóm Trưởng-Niên Montréal, đã tham dự TT2 Toronto, TT5 Sydney.
- Tr. Thiết (tục gọi là Colonel Thiết) đã dự Trại TT2 Toronro, TT6 Virginia, hiện là “Cố-vấn Chỉ-Đạo” của tờ Liên-Lạc.
- Chị Mai-Xuân-Tý, Mai-Xuân-Phú (Thủ-quỹ của Liên-Lạc), Bê trên của M.X.Phú và Tiểu-đồng của M.X.P.
- Tr. Diệp, một thành viên của Xóm Montréal, đã tham dự Trại Trưởng Gilwell, dự Trại TT6 Virginia.

- Tr. Thanh, Thành viên của Xóm Montréal, Liên-đoàn-Trưởng LD Montréal “hồi hưu”, đã tham dự Trại TT3 San Jose, TT6 Virginia.
- Trương-Vy, một H.Đ. “ngoại ngạch”, thành-viên của Xóm Trưởng-Niên Montréal. Đã tham dự các Trại : Costa Mesa, TT1, TT2, TT3, TT4, TT5, TT6 (TT7 vì bệnh nên vắng mặt), Bê trên của Mã-Tử.
- Sau cùng là Mã-Tử (thường gọi là Ngựa)

Rất tiếc, hôm ấy, các Trưởng nòng cốt của Liên-Lạc, có tên dưới đây vắng mặt :

1. Tr. Trần-Minh-Thường (Cáo Đỏ Mặt) Trưởng Xóm Ottawa, người đánh máy L.L., dán étiquettes, gói báo vào phong bì, vào thùng và lái xe chở đến bưu-điện .
2. Tr. Ngô-Tấn-Phú, chủ nhà in của tờ L.L. thành viên Xóm Trưởng-niên Ottawa. Người chỉ lo ngại Liên-lạc không còn sức tiếp tục, chứ không sợ L.L. nợ tiền in ! (Hai Vị này ở xa nên không về được).



Tr. Thoại và Tr. Tùng đang trao đổi quà lưu niệm

Sau khi Mã-Tử ngỏ lời chào đón Phái-đoàn Phương Nam tham quan Canada và giới

thiệu các Thành-viên Xóm Trưởng-niên và một số Trưởng trong Ban Phụ-trách Liên-lạc, một bản tin Hương-đạo được nhiều người ưa thích.

Tiếp đến là hai phe cùng nhau trao đổi quà lưu-niệm , nhân dịp này Chị Vịt Nước Vui vẽ đọc mấy vần thơ để tặng Phái-đoàn (có trong tờ Liên lạc này), Chị lại còn tiếc là thiếu vắng Trưởng N.C.Trứ, một Trưởng mà Chị có rất nhiều cảm tình nhân kỳ Trại TT6.

Trong bữa tiệc, Trưởng Phụng chuyện trò khá tương đắc với Trưởng Thanh, nhắc lại thời kỳ sinh hoạt với Đoàn Tây-Hồ, Đạo Cửu-Long cùng thời với Tr. Đổ-quý-Toàn thời xa xưa v..v.

Trưởng Tùng có nêu ý kiến : tờ Liên-lạc là tiếng nói của Trưởng-Niên, mỗi số nên có một vài trang nói về sức-khoẻ, như Trưởng Tuân ngồi ở đây, dù trên 92 tuổi vẫn mạnh khoẻ, Tr. Thiết, Tr. Bông, cũng đều trên bát tuần cả, làm thế nào mà duy trì được tinh thần vui trẻ như vậy ? Các Trưởng nên viết lại . Liên-lạc xin ghi nhận ý kiến đó và sẽ thảo luận với anh em.

Đến 9g30, tiệc tàn, mọi người chia tay. Riêng Mã-Tử mời phái đoàn ngày mai đi thăm viếng và hành hương khu Thánh-đường St-Joseph, một nơi linh thiêng vùng Bắc-Mỹ (cũng nổi tiếng như Lourdes bên Âu-châu vậy). Sáng ngày 19-6, Phái đoàn đến nhà Mã-Tử và cùng đi dùng điểm tâm ở nhà hàng Lorraine, ăn theo lối Parisien, vì lạ miệng nên mọi người khoái khẩu, thích thú (mà cho đến khi đã rời Montréal lên Québec còn đòi trở lại Montréal “ăn sáng kiểu Tây” thêm một lần nữa, làm cho tài-xế chới với, không biết làm răng mà chở “gánh hát” trở lui đặng).

Tưởng cũng nên biết : Oratoire St-Joseph là nơi hành-hương nổi tiếng khắp Bắc-Mỹ, hàng ngày du-khách thập phương tấp nập đến chiêm ngưỡng rất đông. Phái-đoàn đã lần lượt kính viếng các khu, vào cầu nguyện ở Thánh-Đường

Lạy Chúa, Con là người ngoại đạo,

Nhưng Con tin có Chúa ở trên Trời !

Trong khi lần lượt đi kính viếng các khu Cầu-Nguyện, Tr. Tùng có nói với Mã-Tử là có một

ước-nguyện : Cầu xin bình an cho tất cả mọi người. Riêng hôm nay, đặc biệt nguyện cầu cho sức khỏe Trưởng Nguyễn-Tấn-Định (Một Trưởng kỳ cựu và là Cố-vấn của Làng BH/HTĐ), hiện đang lâm trọng bệnh, trước khi qua Canada, Tr. Định có lời nhắn thăm Mã-Tử.



Vòm đỉnh của ngôi Thánh-Đường Saint-Joseph xây cất trên một ngọn đồi cao, bao quanh bởi 14 chặng đường Thánh Giá mà Chúa phải trải qua. (Tr.Tùng và Tr.Thoại ngừng chân ở lưng chừng đồi)

Đứng nhìn Tr. Tùng đến cung kính thấp sáng chiếc nến đỏ, thăm thì cầu nguyện, Mã-Tử đứng cách đây không xa, chấp tay cũng xin cùng chung một lời cầu nguyện, để tỏ lòng tương thân trong tình Huynh Đệ. Và xin anh chị em HĐ, khi đọc đến những dòng này, hãy dành một phút im lặng, để chung lời cầu xin Ôn Trên ban sức khoẻ Trưởng Định.

Sau hết, Phái-đoàn lần lượt viếng cảnh “14 chặng đường Thánh Giá mà Chúa phải trải qua” chung quanh ngọn đồi đầy cây cảnh tươi tốt, đến đâu cũng dừng lại chụp hình lưu niệm.

Đúng 12 giờ, Phái đoàn đến dùng cơm trưa tại Restaurant của Thanh-Dương (một bạn cũ Răng+Kềm) của chị Loan và chị Phụng.

Cơm nước, chuyện trò xong, Phái-đoàn lên xe hướng về Québec và già từ luôn Montréal.

Mã-Tử



Tấm hình lưu niệm ngày 18-7-2003 tại Nhà hàng Tong-Por (Montréal)

Từ trái qua phải , hàng ngồi : Các Anh Chị : Thiết, Tuân, Thoại, Vy, Bông và Tý.

Từ trái qua, hàng đứng : Phú (vợ), Phú (con), và A. Phú, A. Thanh, A. Phụng, C. Phụng, C. Loan, C. Đệ, con C. Đệ, 2 Gấu con và A. Tùng. Đứng sau cùng : A. Diệp và A. Đệ.



Ăn sáng kiểu Tây ở Nhà Hàng Lorraine : Mì tây nướng phết bơ, jambon, pâté gan đặc biệt, salade, olive, café.
Nhìn một góc Nữ :Tứ Tượng đang thưởng thức khói café tây (Từ trái qua : Các Chị Thoại ,Tùng , Phụng và Đệ.

Thơ Mừng Hội Ngộ

(Để nhớ lại buổi hội ngộ giữa Nhóm Liên-Lạc Montréal với gia đình Tr. Tùng, Tr. Đệ (Hoa-kỳ) cùng gia đình Tr. Phùng (Pháp) tại Montréal, ngày 17-06-2003 tại nhà hàng Tong Por)

Chúng tôi hoan hỷ chào mừng,
Tin vui đặc biệt : Trưởng Tùng qua đây.
Sang tai, truyền khẩu như bay,
Trưởng "Ngựa Chạy Khó" phôn ngay cho Làng
Được biết anh "Gấu Đa Đoan" :
Hưởng dẫn "gấu trẻ" + "Bè trên" thành đoàn
Gia đình Trưởng Đệ đang hoàng
Hào hiệp, vui tính ở Làng cạnh ta
Làng Bách-Hợp tiếng vang xa
Tiếc : Trưởng Công-Trứ không qua tỏ tình
Tiếp theo tin vẫn linh tinh :
Có Bạn từ Pháp thân tình sang đây
Trời nào phụ kẻ lòng ngay
Bệnh Sras bật hẳn, xa bay không còn.
"Bò điên" nghe chỉ một con,
Cách xa ngàn dặm, có chi đáng bàn !
Hè về nắng ấm ngàn vàng
Gia-đình Bách-Hợp họp đàn vui ca
Mỹ + Pháp sang Canada :
Nhóm Trưởng Hưởng-đạo bao la tình nồng,
Tính ra Bát Thập cũng đông
Có được quý Trưởng Châu + Tùng xót thương
Yêu cầu "Tổng lệnh Trung Ương"
Hai ngàn lẻ bốn có đường họp nhau
"Hội-nghị Trưởng" đã rêu rao
Loan tin địa điểm xôn xao Xóm Làng !
Phen này Trại-trưởng họ Hoàng
Phân công sắp xếp nhiều Đoàn tiếp tay,
Cũng nhờ tuổi trẻ hăng say :
"Sắp sẵn" vui vẻ giúp Đoàn Trưởng-niên
Hoan hô nhã ý mãn viên
Từ nay Liên-Lạc viết thiên chuyện mừng
Khi vui chia sẻ thịnh, hưng
Lúc buồn chung hứng muối gừng bên nhau
Tiệc này thân thiết biết bao !
Canada xứ lạnh, tình sâu nghĩa bền.
Nhịp cầu Hưởng-Đạo hàng trên
Duyên may hội ngộ giữ bền mối dây. ☺

Vịt Nước Vui ỡ



Tr. Vịt Nước Vui về thay mặt anh chị em Trưởng-niên Xóm Montréal đọc bài "Thơ Mừng Hội Ngộ" để tặng Phái-đoàn Bắc-du tham-quan Canada. Nhân dịp này, Chị Vịt Nước cũng hăng hái đến gặp Trưởng Tổng Thủ-quỹ HĐTU để đóng tiền "Thành-viên của Club 50+".



Nàng Loan và Nàng Vy, 2 "Hưởng-đạo ngoại ngạch" đứng trước sân trước của Thánh-đường St-Joseph

MỘT PHIÊN HỌP CỦA HƯỚNG-ĐẠO TRƯỞNG-NIÊN SACRAMENTO

Trong mùa hè vừa qua, một phiên họp được tổ chức tại tư gia Trưởng Nguyễn-Xuân-Mộng, với thành phần tham dự như sau :

- Toàn Xóm viên Xóm Sacramento (theo danh-sách, nhưng không ghi theo đây, vì Liên-lạc không đủ chỗ).
- Liên-Đoàn Lạc-Việt HĐVN Sacramento.

Chương-trình sinh hoạt :

1. Lễ khai mạc, Tr. Mộng khởi xướng lễ chào Quốc-kỳ, hát Quốc ca V.N. và Hoa-kỳ (tape) và đồng ca bài Hướng-Đạo ca.
2. H.Đ.S. đọc lại Luật và Lời Hứa.
3. Trưởng Xóm trình bày sinh hoạt của Xóm Trưởng niên trong năm qua : Đã có 3 lần họp mặt, một lần đi pic-nic vườn Sen Modesto. Ngoài ra Xóm còn tham dự Họp Bạn chung với Xóm Oakland và San Jose 2 kỳ, và quan trọng hơn cả là Trưởng Mộng, Tr. Lê và Tr. Lai đã tham dự Trại TT7 tại Houston, Texas. Trong dịp này, Tr. Lê đã thu lại những tin tức về sinh hoạt Trại với sự đóng góp văn nghệ của Ca Nhạc-sĩ Nguyệt-Ánh. Xin cảm ơn công trình của Tr. Lê đã cung cấp cho mỗi gia đình trong Xóm một tape video giá trị.

4. Sau đó, Xóm đã thảo-luận và đi đến kết luận về sinh hoạt cho năm 2003 như sau :

* Sẽ tổ chức cuộc Họp mặt và mời 2 Xóm Oakland và San Jose tham dự vào dịp Hè và đã phân công như sau :

- Ban địa điểm : Tr. Lê, Tr. Chi và Tr. Dự.
- Ban Ẩm thực : Tr. Lai với sự cộng tác của quý Trưởng Nữ.
- Ban Tiếp tân, Văn nghệ : Tr. Tân, Tr. Hải
- Ban liên-lạc : Tr. Mộng.
- Ban tài-chánh : Tr. Vinh và Tr. Loan.

Ngoài ra, Xóm Xóm dự định sẽ tham dự Hội-nghị Trưởng và cuộc Họp Mặt các HĐ Trưởng niên trên toàn Thế giới tại Florida vào mùa Hè năm 2004. Xin các Trưởng chuẩn bị và cho Tr. Mộng biết quyết định càng sớm càng tốt.

Để kết thúc buổi họp, có cuộc xổ số trao đổi quà . Ban Tổ-chức xin cảm ơn Trưởng Hà-Thức-Sinh đã gửi quà, nhưng rất tiếc Trưởng không đến chung vui được. Và sau hết, có một buổi ăn tối phong phú theo lối potluck.

Đến 10 giờ tối, mọi người hát bài tạm biệt và chia tay, ai về nhà nấy trong bầu không khí đậm tình thân ái, rất là Hướng-đạo.

(Người ghi lại : Tr. Nguyễn-văn-Chi)



Các Trưởng thuộc LĐ Lạc-Việt Sacramento, dưới sự diu dắt của Trưởng Nguyễn-Xuân-Mộng , xấp xỉ Bát Tuần (mặc phẩm phục Triều đình nghiêm chỉnh, đứng chính giữa, mang kính)

Thư Bàn



Một con én không làm nổi Mùa Xuân, nhưng nhiều con én đã đem lại mùa "Thư Tin" này.

 **Tr. Lê Thi-Trúc**

(Úc-châu).

(Trích thư ngày 28-5-03) ... Rất cảm ơn Trường đã gửi thư cho tôi, nói về bản "Kê khai lý lịch H.Đ.". Thật là một sáng kiến độc đáo và tôi tin là các chị em đều hưởng ứng, vì không có gì sung sướng cho bằng tự khoe ra "cái hay" nhiều và cái dở "ít" của mình ra.

Vì luật Sói con là "Văng lời" nên tôi đã tuân lời Trường, viết một bài dài 1 km., và tôi biết rằng đã viết "trật đường rầy" nhiều lắm, nhất là khi nói nhiều về các ơn mà các Trường H.Đ. đã giúp tôi. Nhưng vì đã viết rồi, bỏ thì tiếc, nên cứ gửi sang Trường, để Trường tùy nghi cắt bỏ, hoặc sẽ gửi đăng vào một dịp nào đó. Vì chưa có ảnh, nên nội tuần này, tôi sẽ gửi sang Trường "bài homework" của tôi để Trường ... cho điểm.


Cảm ơn Trường đã chuyển thư của tôi đến Trường L.T.Bông và xin Trường chuyển lời chúc sức khỏe, an lành của tôi tới Quý Trường trong Ban Phụ trách Liên-lạc.

Thứ sáu vừa qua (23-6-03) Brisbane có hân hạnh được gặp gỡ Tr. L.M. Tiến-Lộc từ VN sang. Buổi hội ngộ được tổ chức tại Nhà hàng Quê-Hương, gồm chừng 20 anh chị em HĐ

Trường-niên ở Brisbane, và một buổi chiều ở Cộng-đồng Công-giáo VN, xem như dự một khóa Huấn-luyện. Thật là một Trường tài ba và là một Linh-mục thật tài giỏi. Nếu "siêng năng" thì Trúc-Lê tôi sẽ viết bài tường trình cuộc gặp gỡ với Tr. Tiến-Lộc để gửi Liên-lạc.

Tối chủ nhật 01-6-03, đã có một buổi trình diễn nhạc Nguyễn-đức-Quang, do HĐ và Thân hữu tổ-chức để gây quỹ cho Queen Elizabeth Hospital + Trẻ em nghèo tại VN + HĐVN. Thiệt tình cũng nhờ các Anh Danh, A. Sơn, A. Dũng, A. Phương giúp sức, chứ mình cái mã "Trúc Lê này thì không sao theo nổi.

Nhân Trường Thoại đang mời gọi các Chị Trường Nữ tham dự vào cuộc chơi chung, bằng cách nhắc lại "Ngày xưa mình đã làm gì cho HĐ, và ngày nay mình còn có thể kể lại cho các em biết", Trúc Lê tôi xin được giới thiệu thêm Chị Phạm-Thị-Thân, một Trường nữ HĐ, vốn là bạn tôi từ thời học lớp Nhì, lớp Nhất, Đệ Thất, đệ Lục của Trường Đồng-khánh Hà-nột xa xưa ... Nếu Tr. Thoại chưa có địa chỉ của Tr. Phạm-thị-Thân, thì có đây

 **Liên-Lạc** : Chị Trúc ơi, Chị "khen" anh em chúng tôi, là ... sai ! Đáng lẽ Chị phải phàn nàn rằng "đến bây giờ các anh mới làm thì tệ thật" và Chị rộng rãi "ban" tiếp 2 câu thơ của Cụ Nguyễn-Du :

Tha ra thì cũng may đời,

Làm ra thì cũng ra người nhỏ nhen.

Phần Chị viết không trật đường rầy mô ! đó mới đúng là tấm lòng chân thật của Chị. Vì L.L. đăng theo tứ tự nhận được, mỗi số chỉ có 1 hay 2 Trường Nữ là nhiều, nhưng chắc chắn thiên hạ sẽ được đọc những giòng chữ của Chị viết.

Liên-lạc đã nhận đầy đủ hình ảnh Chị gửi, nhiều lắm, nhưng L.L. đất đai hẹp nên không thể đăng đầy đủ được.

Liên-lạc đã tuân lời chị, đã chuyển 2 CD qua cho Tr. Kim-Dung, LĐT /LĐ Hoa-Lư ngay tức khắc khi nhận. Chắc Kim-Dung đã trả lời mấy lời đề tặng của Chị (L.L. có cho địa-chỉ).

Thấy Chị quá sốt sắng, sốt sắng trong những chương-trình sinh hoạt HĐ, sốt sắng cả với anh em trong nhóm Liên-lạc. Cám ơn Chị đã cho địa chỉ của Chị Thân, Đã gửi Liên-lạc và thư mời tham gia "ghi lại cuộc đời HĐ của mình" nhưng chưa thấy tin chi mới cả. Hay là nhờ Chị Trúc biên thư động-viên, may ra chị Thân nể tình Chị mà gửi bài về Liên-lạc thì rừng Nữ của HĐVN sẽ thêm nhiều hoa nở rộ. Mong thay !

Tr. Nguyễn Huy-Minh (Chicago).

Em gửi kèm theo thư này một ít cành cây khô, em có lời tạ lỗi với Trường, vì sự chậm trễ đáng phạt này, nhưng em biết thế nào Trường cũng cười hỉ xả và nghĩ thầm "khéo vẽ", có còn hơn không .


Cũng trong thư này, em cũng xin thông báo với Trường là đừng gửi báo Liên-lạc cho Tr. Nguyễn Hữu-Hổ nữa (Bố của em đấy), vì cùng một địa chỉ với em mà nhận 2 tờ L.L. cũng uổng phí. Nguyên do là trong kỳ Trại Thăng Tiến 7, Bố em cũng tham dự Trại. Ông quên cả địa chỉ của chính mình là tại Hawai, nên tạm mượn địa chỉ của em để dễ nhớ. Ông có đến 11 người con, nên bước phiêu du của Ông không ngừng nghỉ, mỗi khi nhớ đến Bố thì chẳng biết đâu mà tìm !

Tuy nhiên những số Liên-lạc thặng dư này, em đã gửi đến một vài Trường mà em mới biết :

- Tr. Trần-văn-Huế, trước ở Đạo Cửu-Long :
9970 S. Jennifer Lane, Oak Creek, Wisconsin
53154, USA
- Tr. Nguyễn-Văn-Trúc ((Đà Điểu Thành tâm), ở V.N. mới qua gần 1 năm nay, đời sống chưa ổn định, đời đời lung tung, nên chưa có địa chỉ chắc chắn.

Cũng còn một số Trường "gò ghề" nữa, nhưng còn đeo "bình hơi", nên chưa ... phát hiện !

Cuối thư, em không quên gửi lời kính thăm sức khoẻ đến Các anh chị trong Ban Phụ trách Liên-lạc : Mọi sự tốt lành và toàn gia vui mạnh.


 Liên-Lac : Mừng em còn có được một Ông Bố còn giữ được tinh thần HĐ, dù đã lớn

tuổi vẫn tham gia Trại TT7, lại có óc phiêu-du lần lượt đi thăm con cháu đến nỗi quên đường về. Ông Cự quả là người sung sướng !

Theo lời em, L.L. đã ngưng gửi báo 2 lần cùng một địa chỉ. Và những Trường mà em quen biết, khi nào "sẵn sàng" và tự động tháo bình hơi để nổi lên mặt nước thì cho L.L. biết. Nếu họ còn muốn "lặn" thì em hãy để yên cho họ lặn. Cách đây mấy năm, có một số độc-giả Liên-lạc cũng "lặn sâu", anh em liền cấp "Bằng Thợ Lặn", các vị ấy "chạm nọc", bèn xin tháo bình hơi ra để nổi lên ngay. Hưởng-đạo mà !

Tr. Nguyễn-quang-Trí (Maryland)

Ở vùng em ở, rất nhiều sinh hoạt Hưởng-đạo. Em đã có lần đến dự một phiên họp của L.Đ. nhưng không khí không được vui và đầm ấm như thời kỳ trước Trại Họp Bạn TT6, và sau đó, em không còn hứng khởi để tiếp tục, mặc dù trong Đ có đứa con trai của em đang sinh hoạt. Em xin nói thẳng ra, đó là sự thiếu Đoàn-Kết giữa các Trường các LD với nhau (thông qua 4 giòng kể hành động là lời nói không đẹp của một số Trường)
Chính trị : khó đoàn kết thì có thể hiểu được vì nhiều lý do, nhưng Hưởng-đạo cùng chung 3 lời hứa và 10 điều luật mà còn chia rẽ thì cũng khó hiểu ! Buồn lắm anh ạ.

 LIÊN-LAC : Anh em trong Ban Phụ trách không ai có thể giải đáp toàn vẹn vấn nạn này được, xin gửi trả lại cho Trường.

Tuy nhiên, hai chữ Đoàn Kết đã có từ xưa, ai cũng cho là hay, là đúng, nhưng LÃM thì mỗi người một cách (theo lối riêng).

Hiện tượng Đoàn-Kết không mang một ý nghĩa xấu. Bằng cố V.N. đã từng có Hội-nghị Diên-Hồng, đã từng đánh đuổi bao quân ngoại xâm. Đùng bạn tâm kêu gọi Đoàn Kết trước khi bắt tay vào việc mà mỗi cá nhân, mỗi Nhóm cứ làm việc theo chủ trương của mình. Khi có thời cơ tới, hoặc khi sự an bình bị đe dọa, thì khí thế và lòng yêu nước sẽ đẩy mọi người xích lại với nhau tạo thành sức mạnh.

 Tr. Nguyễn-Thị-Biên (Làng Vạn-Hồ)

Em là Nguyễn-thị-Biên, HD Trường-niên thuộc làng Vạn-Hồ, tiểu-bang Minnesota. Cám ơn Anh đã gửi báo Liên-lạc cho em và các anh chị em làng V.H. Được món ăn tinh thần, em cảm thấy rất thích thú, cũng như ăn cơm với thịt suốt tháng, gặp được bữa cơm cá bống kho khô cùng rau lang luộc chấm mắm nêm, thật là quá ngon miệng, nhai hoài không biết chán.

Em có bức hình củ, cách đây 46 hay 47 năm, trại "Cảnh Dương" ở Thừa-Lưu, Huế. Trại-trưởng là chị Quỳnh-Hoa, gồm rất đông anh chị HD ở Huế và Đà-nẵng tham dự. Em còn nhớ vài chị ở Huế như chị Dần, anh Ngô. Đạo An-Hải ở Đà-nẵng đi khá đông. Em là một trong số trại-sinh đó. Anh hỏi anh chị em nào có dự khóa HL ngành Ấu của năm 1956 (hay 1957?) muốn có hình kỷ-niệm thì em sẽ gửi tặng (L.L. sẽ in hình này, nếu còn có chỗ, hơn nữa hình đã xưa, chắc cũng thay hình đổi dạng nhiều, nay ai cũng già rồi, khó mà nhận diện).

Lòng tôi rộng, nhưng lượng trời cứ chật,

Không cho dài thời trẻ của nhân gian ... (Thơ. Xuân Diệu)

Mặc dù em ở Đà-nẵng, nhưng gốc vẫn "mắm ruốc" thuộc làng Phường Đức và Phú-Cam, qua Mỹ năm 1990 diện H.O. sinh sống ở Cần-tho hơn 20 năm, con cái nói theo giọng Nam, chồng thì người Bắc, do đó, gia đình em là Trung Nam Bắc sống đề huề một nhà!

Sau hết, kính chúc Anh và gia đình ... và Liên-lạc càng ngày càng "nở" lớn thêm ra.

(Thư thứ 2 ngày 20-6-03) Em đã nhận được báo gửi lần thứ 2, cám ơn Anh. Không biết tại sao lại bị thất lạc. Khi được tin anh sẽ gửi lại, thì qua ngày thứ 3, khi ông đưa thư đi ngang trước nhà thì em nhìn chăm chăm trên tay ông có cầm bì nào to to không, nhưng cũng chưa hy vọng là có, đến ngày thứ 4, 5 cứ thấy ông cầm bì nhỏ nhỏ là buồn trong lòng. Sáng nào cũng ngồi canh từ 10g30, là giờ ông đi ngang qua, trông đến dài cổ. Suốt tuần lễ trông ông đưa thư hơn là trông Mạ đi chợ về. Cuối cùng hơn 7 ngày mới có, khi thấy ông cầm bì thư to to, em chạy ra cổng "say HI" rất to và nở nụ cười rất thân thiện. Đón nhận tờ

L.L. mừng quá, lúc đó mà cháu nào nói xin vài chục đi shopping, chắc em móc túi cho liền. (thông qua 7 giòng) Đọc mục Mả Thư, đoạn trả lời em, em chợt nhớ đến chuyện ngày xưa ... (thông qua 13 giòng tả chuyện thời cùng với bạn bè tám sông Hương). Đọc tập L.L. mà anh gửi sau cùng, mừng ời là mừng, xem như của dẫu trên Trời rơi xuống lại có nhiều mục rất hay, mới lạ và hữu ích nữa, đọc đi đọc lại hoài mà không thấy chán (thông qua 5 giòng cho Liên-lạc lên tận mây xanh).



Liên-Lạc: Mừng là Làng Vạn-Hồ còn có Trường "Nhỏ Rừng" hủ tìm bạn củ cách đây gần 50 năm, gửi Liên-lạc một tấm hình xa xưa, nhờ rao hỏi ai muốn có tấm hình trại Cảnh Dương (chứ không phải "Tám ảnh ngày xưa" của nhạc-sĩ Lê-Dinh, dùng tưởng bỏ!). thì biên thư về, đường-sự sẽ gửi tặng. Lại còn khai rõ lý-lịch đầy đủ, lỡ dại đi lạc thì Cảnh-sát cũng dễ truy tầm tung tích mà đem về nộp cho Làng Vạn-Hồ. Khôn thiệt!

Bức thư sau, nếu tui là thầy giáo, tui cho ngay 20/20 điểm khi tả cảnh một người ngồi trông thư. Đó là L.L. tóm tắt bắt, chữ viết nguyên văn thì tuyệt vời nữa. Tài ba như rửa, tại rằng không chịu viết bài cho Liên-lạc? đã là độc giả của L.L. thì vỗ tay khen sướng: chưa đủ, phải viết bài nữa. Như rửa mỗi phải đạo làm người.

Đây là chưa kể tội là đã phổ biến địa chỉ điện thư cho một người khác. Để đó tình sau.

 Tr. Hà-Mã Hằng Hải (Sydney).

(Xin thông qua 5 giòng về thăm hỏi anh em trong Ban phụ-trách) Hôm qua (thứ ngày 5-6-03), chúng em nhận được L.L.số 46 (lại thông qua 4 giòng nhắc đến chữ "Quên").

Mấy tháng nay, khi em nhận việc Xóm Làng nên cũng khá bận, kể từ ngày Trường Sỏi Tận Tâm tử giả anh chị em ra đi đến nay. Nay em xin làm nghĩa vụ, góp về ít củi lửa để L.L. còn sống mãi. Thà trẻ còn hơn không, phải không Trường? (Thông qua 33 giòng nói về những sinh hoạt của Tr. Tiến-Lộc ở Úc-Châu và kèm 5 tấm hình, đã sử dụng trong L.L. số này)

✿ LIÊN-LAC : Qua tin tức, được biết là Xóm Tùng-Nguyên vẫn theo truyền thống của Tr. Thanh để lại : Hộp Xóm là có Ăn Ngon . Hộp như rúa, ai mà không muốn đến hộp !

Đây là độc giả thứ 6 gửi thư về nhắc lại chữ "QUÊN" được đóng khung ở trang 20 của L.L., nhưng với những lời nhắn nhủ hay ho và tình nghĩa (không ghi lại trong thư), kèm vài giòng "parce que" và a-lê-hấp, nói là làm, gửi hỏa tốc xăng super về cho L.L. đốt. Đó là tấm lòng của một độc giả à quên, một vị Trưởng Xóm rất thuộc bài . Riêng về những sinh hoạt của Tr. Tiến-Lộc thì Liên-lạc nhận được rất nhiều tin tức và hình ảnh (Tr. Lệ, Tr. Trúc). Riêng Tr. Trúc thì có đến 2 tờ báo, 4 bức thư, 7 tấm hình, đọc ngợp luôn ! Nhưng đất đai L.L. thì quá chật hẹp, đành phụ lòng những tấm lòng quý hoá của các Bạn.

✍ Tr. Hoàng Đoan-Trang (MN).

(Bức thư này dài lắm, đề ngày 15-01-03 viết 2 trang dày đặc chữ, rồi ngày 26-06-03 lại viết tiếp, cũng tràn giang đại hải, không thể nào ghi lại ở Liên-lạc được, chỉ trích vài đoạn, để độc giả lướt qua cho vui).

.... Đêm qua thức khuya quá, nên sáng nay từ lúc thức dậy cho đến giờ, Đoan Trang nghe nhức đầu và không làm gì được, đành phải viết thư cho anh Thoại. (thông qua 21 giòng).

Đọc L.L. thì biết rằng nơi đây tích tụ biết bao tài năng hiếm có ở chỗ hở một chút là các anh đem thơ ra để dẫn chứng, lời ca-dao ra để xác nhận, làm ĐT, tha hồ mà chép. (thông qua 8 giòng). ĐT. chưa bao giờ gặp anh Th. lần nào, không được nghe tiếng anh lần nào, chỉ biết anh qua hình trắng đen mờ mờ ảo ảo trong L.L. và qua những lời lẽ bút tích trên báo. Nhìn hình anh, khi thì trông đẹp trai, lúc thì xấu ỉnh, cái này không quan trọng. Nhưng những ngôn từ thể hiện trên L.L. làm cho ĐT thấy quý và gần gũi. Phục nhất là đức tính cứng vợ (ĐT rất phục những người đàn ông biết cứng vợ, đó là một đức tính cao trọng, khôn ngoan, thanh nhã, đúng là một đấng trượng phu ; bởi vì anh Cử (Chồng của ĐT) cũng

cứng ĐT lắm. Đặc biệt anh Th. biết ứng xử tuyệt vời , thích đàng với các loại độc giả với những suy nghĩ khác nhau ... (đoạn cuối bức thư toàn cho lên may, bỏ dở dang nửa chừng, chưa ký tên)

.... Thư kế tiếp, đề ngày 26-6-03 ĐT nhờ là đã viết cho anh 2 tờ thư rồi mà sao tìm hoài không thấy tờ kia. Thôi ĐT cứ gửi đi, còn hơn là cứ "Tạm giam" hoài, biết chừng nào mới gửi đến Canada được. (Thông qua 16 giòng).

✿ Liên-Lạc : Cả 2 bức thư, L.L. đều nhận ngày 03-7-03, nếu phải trả lời cho đầy đủ thì choán hết phần của thiên hạ, chỉ xin mượn hai câu thơ Cụ Nguyễn-Du để đáp lễ :

Thấp cơ thua trí đàn bà,

Trông vào thêm thẹn, nói ra ngại lời !



Phân Ưu

Được tin Trưởng Đình Hân-Tùng
Thành viên Hương-đạo Trường-Niên Texas
đã từ trần ngày 10 tháng 5 năm 2003 tại
Gaveston, Texas, hưởng thọ 74 tuổi.

Chúng tôi xin thành thật chia buồn
cùng Tang-quyến và cầu chúc Hương-Linh
Trưởng Đình Hân-Tùng
sớm tiêu điều miền cực lạc.

Hương-đạo Trường-Niên và Bản tin Liên-Lạc.

CẢM TẠ

Chúng tôi xin chân thành cảm tạ:

- Quý Trưởng Nghiêm Văn Thạch, Nguyễn Trung Thoại, Vĩnh Đào, Đỗ Phát Hai, Dương Thị Kim Sơn,
 - Quý Trưởng Đoàn Văn Thiệp, Tôn Thất Hy, Đoàn Thị Liên, Trần Đức Hạnh,
 - Quý Trưởng Nguyễn Văn Thuật, Mai Quốc Tuấn, Trần Hoàng Thân, Hoàng Ngọc Châu, Hoàng Thống Lập, Võ Thành Nhân, Nguyễn Công Trứ, Phạm Ngọc Quế Chi, Lý Trí Thanh Lương, Hồ Văn Chánh, Trần Công Hoàng,
 - Quý Trưởng Phạm Ngọc Lâm, Lê Bình Thanh, Trần Gia Bình, Minh Hiền, Mai Hoa, Nguyễn Văn Huyền, Đậu Hữu Hiệp, Nguyễn Chí Hiếu,
 - Quý Trưởng Phùng Mạnh Tâm, Trần Xuân Đức, Nguyễn Tư Nhân, Dương Tiến Đạt, Phan Đức Hùng, Lê Kim Dung, Lý Nhật Hui, Nguyễn Khanh, Nguyễn Tiến Minh, Nguyễn Đoàn, Nguyễn Cửu Lâm, Trần Hồng Bích, Hà Gia Hòa, Nguyễn Nhật Tựu,
 - Văn-phòng H.Đ. Trưởng-niên, Làng Bách Hợp San Diego, Gia Đình Bách Hợp Bắc Cali, Gia Đình Bách Hợp Nam Cali
 - Chi Nhánh Úc, Chi Nhánh Pháp, Chi Nhánh Canada,
 - Liên Đoàn Hùng Vương, Virginia – Liên Đoàn Potomac, Maryland – Liên Đoàn Hoa Lư, North Carolina, Tráng Đoàn Nguyễn Trãi, NS. Trưởng.
 - Liên Đoàn Hoa Lư, Oregon – Liên Đoàn Lạc Việt, Sacramento
 - Liên Đoàn Diên Hồng, Hoa Lư, Hương Việt, Lạc Hồng, Bách Việt, Lê Văn Duyệt, Ra Khơi – San José, California
 - Liên Đoàn Chí Linh, Hoa Lư, Hùng Vương, Lam Sơn, Trương Sơn, Vạn Kiếp - Nam Cali
 - Toàn thể Hội Đồng Trưởng, Đoàn sinh và Ban Phụ Huynh Liên Đoàn Chi Lăng – Nam Cali
- đã đến thăm viếng, gửi vòng hoa, điện thoại, điện thư, tham dự tang lễ và tiễn đưa linh cữu Em, Mẹ, Bà, và Bà cố chúng tôi đến nơi an nghỉ cuối cùng:

Bà Quả Phụ Lê Đắc Lộc

Nhũ danh Nguyễn Thị Chước

Pháp danh Ngọc Sanh

Từ trần vào ngày 7 tháng 7 năm 2003, nhằm ngày 8 tháng 6 năm Quý Mùi
tại Santa Ana, California. Hưởng thọ 80 tuổi.

Trong lúc tang gia bối rối, xin quý vị niệm tình tha thứ cho mọi sơ sót.

TANG GIA ĐỒNG BÁI TẠ

- Anh: Ông Nguyễn Văn Liễu và con cháu, Việt Nam
Trưởng Nữ: Bà Quả Phụ Lê Thị Bạch Yến và các con cháu, Hoa kỳ
Trưởng Nam: Lê Minh Đức, vợ Lê Thị Bích Ngọc và con, Hoa kỳ
Thứ Nam: Lê Minh Huệ, vợ Trần Thị Bích Hòa và các con, Hoa kỳ
Thứ Nam: Lê Minh Chánh, vợ Đỗ Minh Anh và các con, Hoa kỳ
Thứ Nữ: Lê Thị Bạch Phượng, chồng Nguyễn Hữu Chung và các con, Hoa kỳ
Thứ Nam: Lê Minh Lý, vợ Lê Thị Huệ Cúc và các con, Hoa kỳ



Tr. Mai-Liêu (Ca-li)

Thư và 3 tấm hình em nhận đúng lúc vừa kịp ráp vào bài. Nghe giọng nói của Anh trong điện thoại, thấy có vẻ không được như xưa. Lại biết thêm Chị đau chân. Mong rằng chóng khỏi để Anh Chị còn qua Orlando gặp em út vào mùa hè năm tới nữa chứ. Em có cho anh Thiết biết là Anh gọi điện-thoại mà không được.

Đ.T. của Colonel Thiết như sau : (514)325-3534.

Tr. Xuân-Lan (Sói Mõng Tai, Philadelphia)

Đã ghi địa chỉ mới của Chị vào danh sách rồi. Về vui vầy với con cháu chắc Chị sẽ bận nhưng vui hơn. Chưa nhận được bài của Chị viết. Liên-lạc không đăng bài mà các báo khác đã đăng rồi. Xin Chị thông cảm cho Ban Phụ-trách thực hiện.

Tr. Hoàng-Hội (Lý-Trưởng Melbourne).

Cụ Lý viết thư lúc nào cũng tình tứ và văn chương. Đúng như anh viết, đôi khi chỉ một lần gặp, một cái nhìn, hoặc một câu văn hợp ý là nhớ mãi mãi khó quên, trùng hợp với câu thơ của Khái-Hung dịch trong bài Sonnet d'Arvers " *Tình trong giây phút mà thành thiên thu*" mà Anh đã dẫn.

L.M. Tiến-Lộc Có ghé thăm Anh và gặp gỡ một số anh em trong Làng, nhưng chưa thấy Cụ Mõ Làng lên tiếng chi cả. Hơn nữa, Bà Mõ Làng là người rất có nhiều cảm tình với L.L., đầu nỡ cho Ông Mõ "Lặn" được, dù vùng Melbourne có đến 2 đơn-vị Hải-Đoàn. Thiệt tai ! Thiệt tai !

Anh cảm ơn đã đọc "Đất Anh Em" , em xin chia hai niềm vui này với nhà văn Trà-Lũ, và bây giờ Úc-châu sắp bước qua mùa Đông mà Canada của em lại sắp sang Thu, em theo anh - Qua không-gian - đón gió heo may và nhìn tuyết trắng và cũng bắt chước Anh, ngậm ngùi nhớ đến hai câu thơ của Beaudelaire ngày xưa :

Bientôt nous plongerons dans les froides ténèbres ;

Adieu, vive clarté de nos étés trop courts !

Tr. Hồ-Thi-Vẽ (Ong Vẽ Vẽ)

Mừng Chị đi xa về được bình yên. Trong thư, Chị cho hay : nhớ chi viết nấy. Thoại không thay đổi chi cả và "có chi đăng nấy". Huê ! Chị lại dặn dò : "Đừng đưa lên Liên-lạc đó nghe". Đành chịu ý Chị vậy, mặc dù trong thư cũng có vài ý-kiến ngò ngò, hay hay. Nhìn tấm hình các Trưởng trong Ban H.L., Chị ghi chú từng vị, tưởng như Chị đang duyệt binh buổi sáng thứ hai chào cờ tại sân Trường NQN ngày xưa.

Bài Chị gửi hơi chậm nên xin đăng theo thứ tự nhận được, dù sao, tất cả các bài gửi về đều lần lượt trình bày, đó là những vốn quý của Phong-trào và cũng là bốn phận của anh em chúng tui.

Tr. Sói Con Đã Già (Nhà-văn Trà-Lũ).

Trong tuần lễ vừa qua, một số anh em CSV/QGHC Montréal điện-thoại cho Ngựa này, nhẹ nhàng trách móc anh Chủ-tịch Hội như sau :

Anh thiệt là tệ ! viết bài cho Liên-lạc thì anh viết hay ho như vậy, tình tứ như kia, đến nổi một nhà văn phải trích dẫn một đoạn văn của Anh làm bằng cớ, sao anh không viết Đặc-san của Hội nhà như vậy ? Anh hãy tìm tờ Thời Báo số 709, ngày 01-8-03 trang 101 thì thấy ...

Ôi thôi rồi ! Chú Sói Con Đã Già này thương tui mà hại tui. Đó là một đoạn, mà trong lúc cao hứng, Ngựa này đã viết : "...Tôi mê vợ hơn mê Thuộng-đề"(L.L số 46) Chú này có óc "phe đảng" nặng quá đem anh em ra mà "ca" nhau. Hướng-đạo thì rằng cũng được, còn tờ Thời Báo là báo của đại-chúng, lỡ gặp các đảng trượng phu "hạ đàn bà" thì dám ăn đạn như chơi. Hú vía !

Tr. Lê-Đình Cảnh (Arlington TX)

Trong hai trường hợp Trường đã kể trong thư (4-6-03), tôi có biết một. Nhưng là vì vấn đề tình cảm cá nhân, tôi không tiện nói ra được. Nếu Hè 2004 có về dự Trại Họp Mặt ở Orlando, thì Ngựa này sẽ có cơ hội trao đổi ý kiến với Trường.

Có một sự ích kỷ (rất tự nhiên) là người Đàn Bà chỉ muốn mình là Người Tình cuối cùng của người Đàn Ông, và người Đàn Ông nào cũng muốn mình là Người Tình đầu tiên của người Đàn Bà cả. Trường đã thấy cuộc đời rắc rối chưa?. Dám lấy vợ nữa thôi ? *