

Liên Lạc

TIẾNG NÓI VÀ NHỊP CẦU LIÊN LẠC CỦA HƯỚNG ĐẠO TRƯỞNG NIÊN



MERRY CHRISTMAS 2021 - HAPPY NEW YEAR 2022

VĂN PHÒNG HƯỚNG ĐẠO TRƯỞNG NIÊN
2018-2022



SỐ MÙA ĐÔNG 2021



MỪNG GIÁNG SINH 2021 & NĂM MỚI 2022

VĂN PHÒNG HĐTN & BBT BÁO LIÊN LẠC

Kính chúc:

Quý Trường, anh chị em Hướng Đạo, phụ huynh, thân hữu và độc giả báo Liên lạc luôn an vui và hạnh phúc.





hướng đạo trường niên gần bó



Liên Lạc số mùa ĐÔNG	Trang	01
Chúc Mừng Giáng Sinh và Năm Mới		02
Mục lục		03
Thư ngỏ Văn Phòng HĐTN		04
Câu chuyện dưới cờ		06
Thương tiếc Trường: Đỗ Đăng Di		08
Tiền người em HĐ Lê Thanh Bảo Trân		09
Sống tinh thần HĐ		10
45 năm PT HĐVN sau 1975 (kỳ 1/2)		11
Thanksgiving mùa lễ Tạ Ơn năm nay...		16
PT Nữ HĐVN (kỳ 1/2)		17
Tiếng trống quê hương (Thơ)		23
Một chuyến đi xa		24
- Mõ Làng		27
- Củi Lửa		
- Thông báo Kỷ yếu VP HĐTN		
Trang thú Rừng		28
Giới thiệu GĐBH Houston, Texas		30
Trang thơ Ý Nga		31
Tình Làng Nghĩa Xóm		33
Tóm lược lịch sử PT HĐVN (KỲ 1/3)		35
Chuyện HĐ gốc Việt		40
Tu Hú và kẻ khoác lác		42
Chim Tu Hú		45
Thi sáng tác ca khúc HĐTN (kỳ 3/3)		47
Cuộc chơi và cuộc đời HĐ		50
Thăng Tiến XII: Tin tức		51
Phóng sự bằng hình Trại GV24 Miền Trung		53
Sinh hoạt thu đông (hình)		55
Trang bìa sau		56

PHU TRÁCH THỰC HIỆN

Nguyễn Tăng Bình

CÔNG TÁC TRONG SỐ BÁO NÀY

*vĩnhđào - dươngkimson
 tôvănphước - minhtrang
 dzũngbùi - hoàngkimchâu
 bầu chương - bạch văn nghĩa
 giaolê - ý nga - trầnvănluong
 nguyễnmạnhkym - đất nâu
 tôcánh - hùngđào - đĩnhnhân
 lêanhđũng – phùngmỹtrung
 phạmđứclong – phongchâu
 madothuhuong - gấuchămchỉ
 nguyễntrítuệ - phạmvĩnhxuân
 nguyễnturhân – trầnxuânđức
 beotậttâm - diệplục - du.an
 cồtrưởngtônthắthy - hồđăng
 cồtrưởngnghiêmvãnthạch*

BÀI VỜ, THƯ TÍN XIN GÒI VẾ:

ĐỊA CHỈ VĂN PHÒNG HĐTN
 13502 Paysen Dr.
 Westminster, CA 92683
EMAIL : hdtvn1822@yahoo.com
ĐIỆN THOẠI : (714) 722-5119 (VPT)
 (214) 403-1923 (VPP/Báo LL)
WEB SITE : www.hdtvn.net

CỦI LỬA YẾM TRỢ BÁO LL XIN GÒI VẾ TRƯỞNG PHU TRÁCH TẠI CHÁNH CỦA BBT:

Hương Nguyễn.
 4119 Lake Cypress Cir.
 Houston, TX 77068

NHÓM THỰC HIỆN

*Xuânđức-Gấuchămchỉ: Ấn loát+phát hành
 Tăngbình - Beo tậttâm : Trình bày
 Duyđến - Lạcđà bênhí : Kỹ thuật
 Mado – Vànhkhuyên yếudoài : Tài chánh
 Vũchương : Website*

BÁO LIÊN LẠC CHẶN THÀNH CẢM TẠ VÀ ĐỒNG THỜI XIN PHÉP QUÝ TÁC GIẢ VỀ NHỮNG BÀI VỜ, TRANH ẢNH TỪ SÁCH BÁO, INTERNET... MÀ BAN BIÊN TẬP ĐÃ TRÍCH ĐĂNG TRONG SỐ BÁO NÀY.



HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM
VĂN PHÒNG HƯỚNG ĐẠO TRƯỞNG NIÊN
13502 Paysen Dr. Westminster, CA 92683
Email hdtvn1822@yahoo.com - Phone (714)722-5119



Có câu “ Phước bất trùng lai, Họa vô đơn chí “

Kính thưa quý Trưởng Niên !

Mùa Đông 2021 đến trong một bầu không khí âm đạm đầy hoang mang từ đất trời và cả lòng người. Trong tâm trạng đó, VP.HĐTN xin chia sẻ cùng quý Trưởng Niên vài tâm tư bất ổn.

Tuổi già xông xộc kéo đến không từ một ai. Hoàĩ bão những tháng ngày vui chơi đời Hướng Đạo chỉ còn nứu kéo vào những dịp hội hè, họp mặt, trại họp bạn Hướng Đạo để cùng hàn huyên tâm sự, ôn cố tri tân. Nhưng từ hơn 2 năm nay, đại dịch toàn cầu Corona Virus đã cắm chân hầu hết Trưởng Niên chúng ta núp kín tại gia, bao nhiêu sinh hoạt Hướng Đạo thường niên đã phải đành lòng hủy bỏ. Hy vọng rồi lại thất vọng đợi chờ, chưa biết đến bao giờ mới trở lại được như xưa ?

Nhiệm kỳ VP.HĐTN 2018-2022 không thuận lợi như mong ước. “Phước bất trùng lai”. Ngoại trừ Trại Bách Hợp 3 do Làng BH Vùng Vịnh tổ chức thành công, những kế hoạch tổ chức, những dự án, những Trại Trưởng Niên tiếp theo đã tức tưởi dập chân tại chỗ. Điển hình :

-Trại Bách Hợp 4, do Làng Quảng Tế đại diện tổ chức từ 22/5 đến 25/5/2020 tại Celebrity Branch, California đã phải đình hoãn 1 năm (thông báo 09/03/2020) vì Covid 19. Hơn 9 tháng sau đó cũng đành hủy bỏ (thông báo 25/11/2020) vì tình hình dịch bệnh vẫn còn tiếp tục lây lan, chưa biết đến thời điểm nào chấm dứt ...

-Trại Họp Bạn HĐVN Thăng Tiến 12, dự trù tổ chức từ 27/12 đến 31/12/2020 tại Sydney, Chi nhánh Úc, vì Covid 19 chủng Delta (Ấn Độ) bùng phát, đã phải hủy bỏ và chuyển về cho Miền Tây Nam Hoa Kỳ tổ chức vào Tháng 7/2022 (July 8-13/2022). Thế nhưng Thăng Tiến 12 hiện tại cũng đang gặp khó khăn về công tác phòng chống Covid, chưa biết sang năm sẽ ra sao ...



- Cũng vì tình thế mới, nếu Thăng Tiến 12 không thể tổ chức, VP.HĐTN dự tính thực hiện lại Trại Họp Bạn HĐTN Bách Hợp 4 cùng địa điểm và kế hoạch tổ chức cũ, nhằm kiện toàn các dự án : Bầu cử VPT.VPHĐTN nhiệm kỳ 2022-2026; Bầu chọn chung kết ca khúc Hướng Đạo Trường Niên Hành Khúc; Biểu quyết Cơ Cấu Tổ Chức HĐTN; Xác định vị trí HĐTN trong HĐTU.HĐVN. Tất cả hoài vọng đã tan vỡ từ trứng nước cũng vì con Covid 19 chủng Omicron (Nam Phi). Không riêng gì HĐTN, tất cả các Quốc Gia trên thế giới đều lo lắng và đóng cửa giao thương hàng không với một vài quốc gia có chiều hướng gia tăng mầm dịch.

-Kỷ yếu 30 Năm HĐTN, đang trong tinh thần hăng hái, dự trù phát hành tại Trại Họp Bạn Thăng Tiến 12 vào Tháng 7/2022 tại Nam California, với quyết tâm “gắn bó” HĐTN, gây quỹ bằng mọi cách để biếu/tặng mỗi Trường Niên 1 cuốn làm kỷ niệm bằng cách trao cho các đại diện Làng/Xóm/Gia Đình Bách Hợp tham dự trại mang về, tiết kiệm chi phí bưu điện Hoa Kỳ đang hỏi gia tăng phi mã, việc trao tặng Kỷ Yếu HĐTN đến tận tay mỗi Trường Niên đang là bài toán nan giải cho Ban Biên Tập về ngân sách phát hành.

Có lẽ chưa có nhiệm kỳ Văn Phòng HĐTN nào “Họa đơn vô chí” đến dồn dập như nhiệm kỳ này. Nhưng... xin thưa: Với tinh thần “Vững Tay Chèo” trong “Đường Thành Công” của Cụ B.P chúng tôi hứa “cố gắng hết sức” vượt qua kiếp nạn bằng phương tiện “Email”, xem như một Trại Họp Bạn trên “Không Gian Ảo” để giải quyết cho xong :

- Cơ Cấu Tổ Chức HĐTN.
- Hướng Đạo Trường Niên Hành Khúc.
- Kỷ Yếu 30 Năm HĐTN.

Kính thưa quý Trường Niên,

Trong hiện tình dịch bệnh biến chuyển phức tạp khôn lường khắp nơi, những thay đổi kế hoạch thực hiện cần sự đồng lòng của các Lý trưởng, Xóm trưởng, Gia trưởng 31 đơn vị HĐTN.

“Mưu sự tại Nhân, Thành sự tại Thiên” kính chia sẻ cùng quý Trường Niên. Chỉ mong cầu một ngày bình yên để về ngâm nga câu thơ “rừng xưa có gã từ quan...” của thi sĩ Phạm Thiên Thư... là xong !!!

Thân Kính Bắt Tay Trái Quý Trường.

Gấu Chấm Chỉ - Trần Xuân Đức





Trích đăng Lời giới thiệu của Trường Vĩnh Đào

... Làm Trường Hướng Đạo là một nghệ thuật, đòi hỏi nơi người trưởng một lòng đam mê, yêu mến công việc mình làm và đòi hỏi một tay nghề. Việc đầu tiên mà trưởng cần nắm vững là thấu hiểu trách nhiệm của mình, mình đang làm công việc gì? Nhằm những mục đích gì? Và phải làm như thế nào? Những việc này thuộc phạm vi những nguyên tắc căn bản - hay là những nguyên lý - của Phong Trào Hướng Đạo, mà môi trường cần nắm vững.

... Tất cả những kiến thức thật đa dạng và phong phú được gom lại trong tập “ Sổ tay Trường Hướng Đạo ” này.

... Đây là những kinh nghiệm quý báu của một đời Hướng Đạo mà Trường Cọp Gia Lai Tôn Thất Hy muốn truyền lại như là một di sản cho những thế hệ kế tiếp. Di sản này là cả một kho kinh nghiệm mà chúng ta cần gìn giữ và trân trọng.

Tiến Sĩ Vĩnh Đào

Cựu Chủ tịch Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam



BBT/Báo LL đăng trích đoạn.

... Bản luật Hướng Đạo đầu tiên được in trên sách Scouting For Boys xuất bản năm 1908 chỉ có 9 điều. Ba năm sau (1911), B-P mới bổ túc thêm điều luật thứ 10 :

“A Scout is clean in Thought, Word and Deed”
(Hướng Đạo Sinh trong sạch từ tư tưởng lời nói đến việc làm).

Mãi đến năm 1922, khi xuất bản sách “ Rovering to Success ” (Đường Thành Công) cho ngành Tráng, trong phần giải thích Luật Hướng Đạo, B-P mới bổ túc thêm điều luật bất thành văn số 11 “ As Scout is not a fool “, điều luật mà B-P cho là không cần thiết đối với Tráng sinh, vì ở lứa tuổi này, không còn là lúc



tập thực hành lời hứa và luật Hướng Đạo nữa, mà đã trở thành một quy lệ trong cuộc sống thường nhật của mình rồi. Theo tự điển Webster's New Word Dictionary, " Fool " có nghĩa là dại dột, ngu xuẩn, khờ khạo .v.v. Vậy xin tạm dịch: "Hướng Đạo Sinh không phải là một tên khờ".

Điều luật bất thành văn này thật ý vị và vô cùng hóm hỉnh, vừa mang tính u mặc của Hướng Đạo Sinh, vừa giúp giải quyết được nhiều tình cảnh éo le trong cuộc sống, lắm lúc chẳng những làm cho chúng ta không nén được cười, mà còn cười ra nước mắt là đằng khác.

Một buổi sáng đi họp đoàn, ba thiếu sinh trông thấy một bà lão đang chống gậy đứng bên ngã tư đường. Ngỡ rằng bà ta có ý muốn băng qua đường và đang cần sự giúp đỡ, ba chú nhỏ vội vàng nhào tới làm việc thiện. Đang đứng chờ xe bus, bất thần bị ba cậu bé đến lôi kéo đi một cách rất ư là phi lý, bà cụ la oai oái để phản đối và kháng cự lại. Lúc nhân viên Cảnh sát đến nơi can thiệp, mới biết là bé cái nhầm. Làm việc thiện kiểu này quả thật là quá "khờ", vi phạm điều luật thứ 11 rồi, phải không quý bạn?

Đó là chuyện trẻ con, còn người lớn thì sao? Mặc dù B-P đã bảo điều luật này không cần thiết đối với Tráng sinh và huynh trưởng, nhưng trên đường đời còn vương lại biết bao vết xe đổ và những câu ca dao tục ngữ để nhắc nhở răn dạy chúng ta, tỉ như câu: " Nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà ". Ong là loại côn trùng có nọc độc, đem nuôi trong tay áo tức là

chúng sẽ chích đốt mình. Cáo là con vật ranh mãnh, độc ác, nuôi trong nhà thì gia súc sẽ bị nó giết sạch. Thế cho nên, đoàn thể nào có những tên " phản Trụ đầu Châu, ăn cơm của Phật đốt râu thầy chùa ", thì thật vô cùng bất hạnh. Cứ lâu lâu, chúng lại xuất kỳ bất ý chơi cho mình một vở thất điên bát đảo, tá hỏa tam tinh. Phe ta có kế hoạch gì quan trọng chúng đều lén lút tin cho đối phương biết hết. Chưa ra quân đã nắm chắc 90% thất bại, thì mong gì hoàn tất được việc lớn. Đôi lúc còn đau hơn hoạn khi bị chúng chơi trò " gậy ông đập lưng ông ". Thành phần này là những tên vong bản, những con tu hú trong loài người, chỉ vì ham chuộng hư danh, mà quên hết nguồn gốc lẽ nghĩa, đang ẩn núp trong hàng ngũ chúng ta để phá hoại. Nếu chúng ta không biết đề cao cảnh giác, chờ tới lúc " ván đã đóng thuyền ", " Nước đến chân mới nhảy ", thì cũng đã quá muộn rồi. Dung dưỡng hỗ trợ những hạng người này có khác gì " nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà ", phải không quý bạn.

Liệt sĩ Hướng Đạo Võ Thành Minh đã có lần khuyên chúng ta hãy nhớ lấy câu: " Đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết ". B-P cũng nhấn nhủ: " Đoàn trưởng phải nhớ rằng, ngoài nhiệm vụ đối với đoàn sinh, các Trưởng còn có bổn phận đối với phong trào coi như một khối toàn nhất ". Những con rắn núp dưới hoa

thường lén lút xúi giục làm cho anh em một nhà ganh ghét chống đối nhau. Đoàn thể nào khờ dại mắc mưu, sớm muộn gì rồi cũng sẽ tiêu tũn rã đám, không bao giờ cất đầu lên được nữa.

Thân chúc Quý bạn Trại vui và một đêm ngủ ngon bên lửa.



Diệp Lục sưu tầm từ "Sổ tay Trưởng HD" của cố Trưởng Tôn thất Hy. BBT Trích đăng từng đề tài.





Trường : ĐỖ ĐĂNG DI (VOI CHỊU ĐỤNG) 1931 – 2021

- Tham gia phong trào HĐVN tại miền Bắc VN gần cuối Thập niên 1930's (Sói con)
- 1954 Sau khi di cư vào miền Nam tiếp tục sinh hoạt HĐ, Đạo Hoa-Lư ở Sài-Gòn.
- 1961 Bằng Rừng Tùng Nguyên.
- 1979 Sau khi định cư tại nước Pháp, Trường Voi Chịu Đựng - Đỗ Đăng Di đã cùng Trường Voi Già - Nghiêm Văn Thạch thành lập Hội ASGVN - HĐVN tại Pháp.
- Trong hai nhiệm kỳ đầu: 1979/80 và 1981/82 là Phó Hội Trưởng Hội HĐVN tại Pháp.
- Nhiệm kỳ 1983/84 làm thư ký cho hội. Tạm ngừng sinh hoạt từ năm 1985.
- 2005 Thành viên Làng Bách Hợp Nam Quan tại Paris.
- 2012 - 2018 Lý trưởng LBH Nam Quan.

Sau thời gian dài lâm trọng bệnh đã lìa rừng ngày 20/11/2021 Tại EVRY – PHÁP.
Hưởng Thọ 90 Tuổi.

Tang lễ tổ chức ngày thứ Năm 25/11/2021 tại : Funerarium Roger Marin, số 2 impasse Rondeau, 91 Courcouronnes Pháp quốc.

Vài dòng lược sử và hình ảnh sinh hoạt HĐ của Tr. Đỗ Đăng Di do BBT/BLL ghi nhận được từ các thân hữu.



(H1) LBH Nam-Quan, từ trái sang phải: Chị Minh Thu, Phương Anh, Tr. Guy Chalumeau, Tr. Đỗ Đăng Di, Tr. Châu Văn Lộc và Tr. Phạm Đức Long (ảnh chụp năm 2015).



(H2) Tr. Đỗ Đăng Di (giữa) sinh hoạt với LBH Nam Quan



Tiền người em Hương Đạo

Đạo:

Lá xanh rơi rụng bên đàng,
Lá vàng ở lại ngỡ ngang nhớ thương.

(Đau buồn tiễn biệt **Lê Thanh Bảo-Trân**,
người em yêu quý của gia đình
Hương Đạo Văn Lang, Nam California)

Cóc cuối tuần:

Bảo-Trân hỡi, đời mới vừa quá nửa,
Việc còn nhiều, sao nở sớm ra đi,
Để chồng con đau đớn khóc chia ly,
Và bè bạn phải sầu bi nhỏ lệ.

Ơn cha mẹ, tưởng có ngày đền trả,
Đâu ngờ trời nghiệt ngã tạo đau thương,
Bắt con đây phải xuôi nẻo đoạn trường,
Chưa báo hiếu đã giữa đường gãy gánh.

Tuổi bốn tám, xuôi tay còn quá trẻ,
Bỏ hai đàng cha mẹ lại nơi đây.
Bao lá vàng còn đeo đẳng trên cây,
Lá xanh đã vội bay về thiên cổ.

Nghĩa chồng vợ bao năm trường sát cánh,
Tưởng suốt đời được ấm lạnh bên nhau,
Đau đớn thay, đời lảm chuyện cơ cầu,
Đưa tiên cảnh, đưa buồn đau cõi thế.

X

Rồi mai một trên đường đời gian khổ,
Con thơ rày khôn khó biết nhờ ai,
Dù người thân có hết dạ quan hoài,
Chẳng lấp nổi chuối đêm dài vắng mẹ.

Tổ ấm cũ, ai âm thầm nuốt lệ,
Vừa làm cha, vừa làm mẹ nuôi con,
Cố ém đi bao thương nhớ mỗi mòn
Để gắng sức lo vương tròn trách nhiệm.

X

Còn đâu nữa những tháng ngày vui vẻ,
Ra công viên dạy bầy trẻ múa ca,
Hoặc theo Đoàn đi cắm trại nơi xa,
Hay thích thú đầu năm ra Chợ Tết.

Kẻ ở lại giờ chỉ còn kỷ niệm
Thay thế người vừa vĩnh viễn chia tay.
Đầu đêm ngày chịu trăm nỗi đắng cay,
Gắng đi trọn kiếp lưu đày lữ thứ.

Âm dương giờ cách biệt,
Người bất ngờ giữ hết nợ trần gian,
Bỏ lại đây bao thương nhớ ngút ngàn,
Để thui thủi một mình sang bến lạ.

Dù vẫn biết có sinh là có tử,
Vẫn nát lòng khi tin dữ chợt hay.
Sẽ không còn gặp nhau nữa nơi đây,
Bảo-Trân hỡi, từ nay đành vĩnh biệt.

Trần Văn Lương
Cali, 11/2021



Sống tinh thần Hưởng Đạo



Nôm na chúng ta hiểu sống tinh thần Hưởng đạo là người luôn ham mê sinh hoạt và cuộc sống Hưởng đạo, nhiễm máu HĐ và có huyết thống HĐ, hoặc nhiễm vi trùng (virus) HĐ .

Trong tư thế đoàn sinh, gồm ấu, thiếu, thanh, tráng thì người yêu thích HĐ được nhận xét là luôn mong chờ đi họp đi trại, luôn ôn tập chuyên môn và kỹ năng HĐ, cố gắng đạt chuyên hiệu để bước lên đẳng thứ cao hơn hoặc cao nhất.

Cũng vậy, các trường ham mê công cuộc giáo dục trẻ em với sự yêu thương huynh đệ và bằng nguyên lý, phương pháp HĐ. Được là trường giỏi cần được huấn luyện qua các khoá huấn luyện cảm và dẫn đoàn, đồng thời phải tự học hỏi, tự trau dồi nghề trường bằng sự trao đổi phương cách và nghệ thuật lãnh đạo .

Nhưng dù ở vị trí thành viên nào thì nhất thiết hơn cả là sống triết để học hỏi và thực hành luật và lời hứa HĐ hằng ngày, không phải để đạt được đẳng thứ cao nhất hay huy hiệu rùng với ba bốn gối, mà chính sự tạo được tinh thần Hưởng đạo

Thi hành tận tâm, trọn tình luật và lời hứa HĐ nảy sinh tinh thần Hưởng đạo giúp cho chính người Hưởng đạo đạt lý tưởng “sống

Hưởng Đạo” trọn đời là bao gồm nhân bản, nhân đức, nhân đạo, nhân tâm và cao thượng để đạt hạnh phúc toàn vẹn. Qua thời gian, lòng mê say hay ghiền sinh hoạt sẽ tạo dựng và đạt được tinh thần Hưởng đạo vậy.

Người gìn giữ và nêu cao tinh thần HĐ chắc chắn bình an, yêu đời , vì luôn vượt qua những rào cản xấu như chia rẽ, ghen ghét, ích kỷ và chú tâm cố gắng làm bổn phận đối với tín ngưỡng, quốc gia và thương yêu nhân loại bằng phục vụ ích lợi và chân chính, mọi người cần sự sự giúp đỡ tạo đoàn kết và thương yêu lẫn nhau.

Cuộc chơi HĐ, theo sự phát triển và thời gian, cũng phải chấm dứt , nhưng cuộc sống HĐ thì theo ta suốt đời. Do hoàn cảnh hay tuổi tác, chúng ta sẽ phải tạm bỏ đồng phục Hưởng đạo thân thương, ngưng sinh hoạt HĐ nhưng nhớ ,nhưng nhờ tinh thần HĐ thuần thành, chúng ta vẫn sống HĐ mỗi ngày và suốt đời.

Sống tinh thần Hưởng đạo giúp gìn giữ, phát triển cuộc sống bình an mãi mãi và sẽ vượt trên tất cả để mưu tìm và đem lại hạnh phúc cho chính mình, gia đình, cộng đồng nhân loại.

Sói Vui Tính - NMK





Vĩnh Đào

Từ việc hình thành một Phong trào HĐVN tại hải ngoại đến những cố gắng ban đầu xây dựng lại sinh hoạt Hưởng Đạo trong nước.

**Bài đăng 2 kỳ
Kỳ 1/2**

Đơn vị Hưởng Đạo Việt Nam đầu tiên đã được thành lập năm 1930 tại Hà Nội. Đến nay, năm 2020, Phong trào HĐVN đã có mặt trên đất nước Việt Nam được 90 năm. Nhưng đến năm 1975, tức là vào giữa đoạn đường, vì thời cuộc nên đã xảy ra một cuộc gãy đổ gần như toàn diện. Từ đó cũng bắt đầu một công cuộc tái xây dựng kiên trì đầy khó khăn. Bài viết sau đây không phải là một biên chép lịch sử đầy đủ, chỉ là góc nhìn của một chứng nhân đứng giữa thời cuộc và theo dõi những bước đầu của một cuộc hành trình dài.

Sau khi được chính thức thành lập năm 1930, Phong trào Hưởng Đạo Việt Nam trong nước phải đình chỉ hoạt động tiếp theo các biến cố lịch sử tháng 4-1975. Các anh chị em Hưởng Đạo và các trường tạm xếp bộ đồng phục, lo đối phó với các khó khăn trong cuộc sống hằng ngày, chờ một ngày đẹp trời khôi phục lại Phong trào. Trong khi đó, một số trường vượt biển đến các trại tỵ nạn trong vùng Đông Nam Á rồi sau đó được tiếp đón và định cư tại một số nước phương Tây.

Ngay trong thời gian ở trại tỵ nạn, nhiều đơn vị Hưởng Đạo đã được thành lập, khá nhiều trường chủ động tiếp xúc với Văn phòng Hưởng Đạo Thế Giới ở Genève hỏi thăm về khả năng tái lập sinh hoạt hưởng đạo ở nước ngoài.

Ngày 7-06-1983, Tr. Laszlo Nagy, Tổng Thư ký Văn phòng Hưởng Đạo Thế Giới, gửi thư cho Tr. Nguyễn Văn Thơ, Chủ tịch cuối cùng của Hội Hưởng Đạo Việt Nam đang định cư tại tiểu bang Texas, bày tỏ mối quan tâm của Văn phòng Thế Giới khi Văn phòng tại Genève nhận được một số lớn thư từ của những trường, những đơn vị, những "hội đồng hưởng đạo"... mà ai cũng tự nhận là đại diện cho Hưởng Đạo Việt Nam. Để giải quyết vấn đề các đơn vị Hưởng Đạo Việt Nam ly hương, Tổng Thư ký Laszlo Nagy đề nghị về phía Việt Nam lập ra một "Ủy ban Trung Ương Hưởng Đạo Việt Nam tại hải ngoại" (nguyên văn: "Central Committee of Vietnamese Scouting in exile". Tr. Nagy đề nghị là Bác sĩ Thơ, "trên cương vị là chủ tịch cuối cùng của Hưởng Đạo Việt Nam và ông Trần Văn Khắc, người đã thành lập ra phong trào Hưởng Đạo Việt Nam, nên đóng một vai trò kết hợp trong công cuộc này". Như vậy, Văn phòng Hưởng Đạo Thế Giới sẽ có một người đối thoại duy nhất để giải quyết sớm hơn một số vấn đề tế nhị đặt ra hiện nay.

Tuy nhiên, Tổng Thư ký Laszlo Nagy khẳng định ngay từ đầu là Tổ chức Hưởng Đạo Thế Giới "sẽ không công nhận một nhóm tha hương nào đại diện cho quê hương của họ hay đại diện cho Hưởng Đạo Việt Nam." Chính sách cho đến nay của Tổ chức HDTG là thu xếp để các nhóm ly hương được tiếp nhận và ghi danh với Hội Hưởng Đạo các nước định cư nhưng vẫn giữ được bản sắc văn hoá của xứ sở nguồn gốc của mình. Đối với các đơn vị HĐVN ly hương, Tổ chức HDTG cũng sẽ giải quyết theo chiều hướng này.



Bắt đầu một giai đoạn mới

Tiếp theo văn thư của Tổng Thư ký Nagy, một số trên 30 trưởng HĐVN họp mặt tại thành phố Costa Mesa, tiểu bang California, đầu tháng 7 năm 1983. Đó là "Hội nghị Costa Mesa" đi đến quyết định thành lập một "Ủy ban Quốc tế Hướng Đạo Việt Nam" có nhiệm vụ khuyến khích việc thành lập các đơn vị hướng đạo gồm trẻ em Việt Nam sinh hoạt trong khuôn khổ hội Hướng Đạo của các nước định cư, và sau đó khuyến khích việc duy trì di sản văn hoá Việt Nam cùng với những truyền thống HĐVN trong giới trẻ Việt Nam sống tại hải ngoại.



Hội nghị Costa Mesa 07-1983

Tên chính thức của ủy ban là "International Central Committee of Vietnamese Scouting" (ICCVS), nhưng khi chọn tên tiếng Việt, các trưởng hiện diện hôm đó muốn giữ lại tên "Hội đồng Trung ương Hướng Đạo Việt Nam" (HĐTU) như là một kỷ niệm của thời xưa khi còn Hội Hướng Đạo Việt Nam trong nước. Tuy nhiên ai cũng hiểu đây không phải là một "Hội đồng Trung ương" đúng nghĩa của một Hội Hướng Đạo, mà chỉ là một "ủy ban quốc tế" có nhiệm vụ phối hợp trên căn bản tự nguyện sinh hoạt của một số đơn vị có đoàn sinh Việt Nam ghi danh trong các hội Hướng Đạo địa phương. Tr. Trần Văn Khắc, người thành lập đơn vị HĐVN đầu tiên tại Hà Nội hơn 50 năm trước, được bầu làm chủ tịch đầu tiên của ủy ban mới thành lập.



Hai năm sau đó, vào mùa hè năm 1985, một trại họp bạn đầu tiên qui tụ các đơn vị Việt Nam đang sinh hoạt trong nhiều nước được tổ chức trong khuôn viên lâu đài Jambville của Hướng Đạo Công Giáo Pháp Scouts de France, cách thủ đô Paris khoảng 80 km. Trại mang tên Thăng Tiến, sau này được gọi là Thăng Tiến I khi có thêm nhiều cuộc họp bạn tương tự khác được tổ chức. Tr. Trần Văn Khắc xin rút lui khi thấy nhiệm vụ lịch sử của mình đã hoàn thành. Tr. Nguyễn Văn Thơ được bầu làm tân chủ tịch của HĐTU.



Trại Họp bạn Thăng Tiến I - 1985



Kể từ trại Thăng Tiến I, tôi trở lại sinh hoạt với Phong trào với trách nhiệm Tổng Ủy viên HĐVN tại Pháp. Pháp là quốc gia duy nhất công nhận một Hội Hướng Đạo Việt Nam sinh hoạt hợp pháp như là một thành viên liên kết trong Liên Hội Hướng Đạo Pháp.

Trại họp bạn Thăng Tiến II được tổ chức tại Canada gần thành phố Toronto mùa hè năm 1988, rồi trại Thăng Tiến III ở San Jose, tiểu bang California, Hoa Kỳ, vào mùa hè năm 1990, cùng lúc kỷ niệm 60 năm của Phong trào HĐVN. Trong kỳ trại này, tôi được bầu làm phó chủ tịch, phụ tá cho Tr. Nguyễn Văn Thơ tiếp tục giữ trách nhiệm chủ tịch HĐTƯ.



Trong khi đó tại Văn phòng HDTG ở Genève, Tổng Thư ký Lazslo Nagy đến tuổi về hưu, Tổ chức HDTG chọn Tiến sĩ Jacques Moreillon làm tân tổng thư ký kể từ tháng 11-1988.

Kể từ sau Hội nghị Costa Mesa năm 1983, HĐTƯ HĐVN không còn liên lạc thư từ gì với Tổng Thư ký Nagy và Văn phòng Thế Giới nữa. Đến tân tổng thư ký thì hoàn toàn xa lạ. Vào thời gian này cũng xảy ra nhiều biến cố lịch sử trọng đại trên thế giới. Bức tường Berlin bị phá sập cuối năm 1989, lôi kéo theo sự sụp đổ của Liên bang Xô Viết và liên minh các nước Đông Âu trong khối Xô Viết. Phong trào Hướng Đạo tại Đông Âu rầm rộ hồi sinh, Tổ chức HDTG bắt đầu đón nhận rất nhiều hội viên mới từ khối Đông Âu.

Năm 1990, khi HĐVN kỷ niệm 60 năm của Phong trào HĐVN thì Scouts de France cũng kỷ niệm 70 năm thành lập Phong trào Hướng Đạo Công Giáo Pháp. Lễ kỷ niệm được tổ chức vào đầu tháng 10-1990 tại thành phố Lyon, cách Paris 470 km về phía Nam. Kỳ trại kéo dài 4 ngày với sự có mặt của nhiều phái đoàn hướng đạo Âu châu. Tôi dẫn một phái đoàn trưởng HĐVN tham dự.

Tổng Thư ký Jacques Moreillon cùng vài trưởng khác trong Văn phòng Thế Giới cũng có mặt. Một buổi trưa trong giờ nghỉ, gặp Tr. Moreillon đứng thờ thẩn một mình trong sân trước phòng họp lớn, tôi đến tự giới thiệu. Ông niềm nở tiếp chuyện với tôi một hồi lâu, kể lại những chuyện công tác của ông tại Việt Nam vào các năm 1970 và 1973, khi ông đại diện cho Tổ chức Chữ Thập Đỏ Quốc tế đến thương lượng với các bên tham chiến một qui chế nhân đạo cho tù binh bị bắt tại chiến trường.

Nói lại mối dây

Trong những ngày cuối năm 1991, tôi nhận được từ một nhà xuất bản lớn ở Thụy Sĩ quyển sách nghiên cứu văn học mới phát hành tựa là "André Malraux hay là cuộc mưu tìm tình huynh đệ", quyển sách trích từ tập luận án tôi đã trình trước Viện Đại học Paris-Sorbonne hai năm trước. Cầm quyển sách trên tay, tôi có ý định gửi tặng Tổng Thư ký Moreillon, kèm theo một bức thư nhắc lại cuộc gặp gỡ tại Lyon hơn một năm trước. Tôi hy vọng, với món quà "làm quen" này, nối lại mối liên lạc giữa Văn phòng Thế Giới và HĐVN đã bị gián đoạn từ nhiều năm qua.

Hai tuần lễ sau, tôi nhận được một lá thư hồi âm dài và rất thân thiện. Sau những lời cảm ơn, Tổng Thư ký Moreillon trình bày vắn tắt những gì đang xảy ra trong Phong trào Thế Giới gần đây và hỏi ý kiến tôi về một số vấn đề liên quan đến Hướng Đạo trong nước. Ông nói những người HĐVN ở rải rác khắp nơi có những lối phân tích khác nhau có thể giúp Ủy ban HDTG hiểu rõ vấn đề hơn, để ấn định một lập trường thích hợp nhằm giúp đỡ việc tái lập một phong trào Hướng Đạo tại Việt Nam. Tất nhiên, Việt Nam là một nước quan trọng trong vùng Đông Nam Á, có một truyền thống hướng đạo lâu dài, nên Tổ chức HDTG rất mong muốn thấy phong trào được hồi sinh trong nước. Từ đó bắt đầu những liên lạc thư từ giữa Genève và tôi.



Tháng 8 năm 1993, trại họp bạn Thăng Tiến 4 khai mạc trong lâu đài Le Breuil, một lâu đài xinh xắn giữa một công viên rộng ở miền Trung nước Pháp, thuộc quyền sở hữu của Hưởng Đạo Pháp. Tham dự trại là các phái đoàn HĐVN đến từ Hoa Kỳ, Canada, Úc, Đức, Bỉ, Thụy Sĩ, Hoà Lan và Pháp. Trong kỳ Đại Hội Đồng họp ở trại, tôi được bầu giữ trách nhiệm chủ tịch HĐTU'. Tr. Nguyễn Văn Thơ làm cố vấn cho HĐTU'.



Đầu tháng 2-1994, nhân một chuyến công tác ghé Paris, Tổng Thư ký Moreillon hẹn gặp tôi tại một khách sạn ở trung tâm thành phố, nơi ông tạm trú. Trong buổi gặp gỡ này, Tr. Moreillon cho tôi biết là Giám đốc Văn phòng Châu Á – Thái bình Dương Kim Kyu Young sắp tham dự một hội nghị của UNESCO tại Hà Nội và nhân dịp này anh muốn được quan sát tại chỗ những tiến triển của việc xin phép chính quyền tái lập sinh hoạt hưởng đạo.

Cũng nhân dịp này, Tổng Thư ký Moreillon mời tôi cùng một phái đoàn HĐVN tại Pháp ghé thăm trụ sở Văn phòng HĐTG tại Genève trong hai ngày để gặp gỡ các nhân viên làm việc, quan sát cơ cấu tổ chức của Phong trào HĐTG ngay tại cơ quan đầu não đặt tại Thụy Sĩ. Chúng tôi đồng ý sắp đặt cuộc viếng thăm vào đầu tháng 3, tức là trong 4 tuần nữa.

Ngay vào lúc này tại Việt Nam đang có những sinh hoạt sôi nổi, những cuộc vận động xuất phát từ nhiều nơi nhưng đều có cùng mục đích là đạo đạt nguyện vọng phong trào hưởng đạo được phép chính thức tái lập sau hơn 15 năm ngưng hoạt động tại miền Nam. Cuối tháng 5-1993, một cuộc họp lớn ở Hà Nội quy tụ một số đồng cựu hưởng đạo đã sinh hoạt trong các thập niên 30-40. Trong miền Nam, nhiều nhóm, nhiều liên đoàn được thành lập và sinh hoạt không chính thức.

Trước đó, vào tháng 8-1991, trên đường về sau cuộc Họp bạn Hưởng Đạo toàn thế giới tại Seoul, Hàn Quốc, một ủy viên người Đức của Ủy ban HĐTG là Hartmut Keyler ghé lại Việt Nam trong một cuộc viếng thăm có tính cách cá nhân. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông tìm gặp được bà Phạm Phương Thảo, tổng bí thư Hội Liên Hiệp Thanh Niên, để hỏi thăm về khả năng tái lập sinh hoạt hưởng đạo. Ông cũng mời bà Thảo cùng hai người cộng sự viên viếng thăm Văn phòng HĐTG tại Genève với lời hứa đài thọ các chi phí di chuyển và cư ngụ. Nhưng cuộc viếng thăm này không bao giờ xảy ra.

Nay, Giám đốc Văn phòng Châu Á – Thái bình Dương Kim Kyu Young một lần nữa có ý định đến tận nơi tìm hiểu nhân chuyện công du sắp tới vào tháng 3-1994. Nhận thấy điểm khó khăn nhất của Kim là không biết ai là ai, tại một nơi anh chưa bao giờ đặt chân tới và không biết ai để hỏi thăm và nhờ giúp đỡ, tôi soạn một tài liệu giới thiệu tất cả những nhân vật đang giữ một vai trò trong công cuộc vận động hiện nay để xin thừa nhận một hội hưởng đạo và hợp thức hóa sinh hoạt hưởng đạo, mà phần lớn đang tập trung ở vài thành phố lớn miền Nam.

Để cho thấy tình hình rõ hơn, những người liên quan được chia thành bốn nhóm.

1) Thứ nhất là những người cựu hưởng đạo ở Hà Nội, mà nhân vật tiêu biểu nhất là Tr. Hoàng Đạo Thúy, là những người đã có tuổi, đã từng biết hưởng đạo từ những năm 1930-1940, đang đứng chủ động những cuộc hội họp, hội thảo, để kêu gọi việc cho phép tái lập hưởng đạo. Những vị này thành lập một "Ủy ban Liên lạc Lâm thời HĐVN" để phối hợp hành động.

2) Kế đến là những trưởng hưởng đạo kỳ cựu và có uy tín tại miền Nam như các Tr. Phan Kim Phụng, Trần Hữu Khuê, Nguyễn Duy Thu Lương... đang có liên lạc với nhóm Hà Nội, và trong mức độ nào đó được sự tin tưởng của chính quyền Thành phố.

3) Một nhóm nữa gồm các trưởng hưởng đạo còn hoạt động cho đến ngày cuối cùng của Hội



Hướng Đạo Việt Nam tại Sài Gòn, như các Tr. Trần Văn Lược, Cung Giũ Nguyên, LM Đình Quang Điện... Những vị này đã giữ những trách nhiệm quan trọng trong Hội Hướng Đạo Việt Nam lúc trước nhưng hiện đứng ngoài các cuộc vận động chủ xướng từ miền Bắc, một số vẫn là điểm tựa cho số trường trẻ đang sinh hoạt, trong số này có thể kể các Tr. Trần Văn Hợp hay Nguyễn Phước Ái Huy.

4) Sau cùng là những nhân vật không phải là hướng đạo nhưng có liên quan đến những diễn biến chung quanh vấn đề, như một vài nhân vật trong Hội Liên Hiệp Thanh Niên và một số người đã chủ động viết thư tới Văn phòng Genève.

Mục đích của tôi là giúp một người còn bỡ ngỡ biết được người đối thoại với mình là ai, không có chủ đích bài bác, chỉ trích một ai, dù thuộc nhóm nào. Theo tôi suy nghĩ thì tất cả đều có một ý muốn phục hồi sinh hoạt hướng đạo chỉ vì mục đích giáo dục tuổi trẻ, phục vụ xã hội, không có một ai có ý đồ lợi dụng hướng đạo vào một mục đích nào khác. Mặc dù những chính kiến có thể khác nhau, cách nhìn vấn đề có những điểm khác biệt, việc chấp nhận những "nhượng bộ" cần thiết để được phép hoạt động có mức độ nhiều ít khác nhau, nhưng không có lý do gì để phủ nhận thiện chí của bên này hoặc bên kia. Vì vậy tôi dùng những lời lẽ hết sức khách quan và ôn hòa để nói về những nhân vật liên hệ.

Cùng với hai trường ở Pháp là Mai Quốc Tuấn và Nguyễn Phương Túy, chúng tôi đến Văn phòng HĐTG và được tiếp đón trong một cuộc viếng thăm hai ngày. Văn phòng HĐTG đã dành cho chúng tôi ba phòng trong một khách sạn tại trung tâm thành phố. Trong buổi làm việc với Tr. Moreillon, ông cho biết là rất trân trọng tính trung thực khách quan của tài liệu tôi viết để giới thiệu bốn nhóm có liên quan trong các cuộc vận động xin phục hồi sinh hoạt hướng đạo. Trong thời gian gần đây, qua quá trình thừa nhận các hội Hướng Đạo trong khối Đông Âu và Liên bang Xô Viết cũ, Văn phòng HĐTG thường gặp phải tình trạng trong một nước có 2, 3 nhóm hướng đạo cạnh tranh, công kích lẫn nhau, liên tục gửi tài liệu, hồ sơ đến Genève khiến cho Văn phòng Thế Giới khó biết đâu là sự thật, phải mất rất nhiều thời giờ tìm hiểu, phân tích, tìm một đường hướng hoà giải... Trong khi dò dẫm để tìm một lối đi trong trường hợp Việt Nam, ông Moreillon thấy có thể hoàn toàn tin tưởng nơi tính ôn hoà và khách quan của tôi. Đó là lý do giải thích những liên hệ gắn bó giữa Ủy ban Quốc tế HĐVN với Văn phòng HĐTG trong nhiều thập niên.

Trong lúc nói chuyện, Tổng Thư ký Moreillon nhắc điện thoại, gọi sang Văn phòng Châu Á – Thái Bình Dương ở Manila để tôi nói chuyện trực tiếp với Tr. Kim Kyu Young. Anh sẽ đến Hà Nội dự hội nghị của UNESCO trong mấy ngày tới và sau một tuần, anh sẽ đáp phi cơ vào Sài Gòn. Tôi đã liên lạc với Tr. Trần Văn Hợp, Đạo trưởng Đạo Xuân Hoà, nhờ tiếp đón Tr. Kim và thu xếp cho anh gặp mặt một số trường đang sinh hoạt để nắm biết tình hình... Nhân cơ hội, tôi dặn dò Kim một số điều cần thiết.



Cuộc viếng thăm tìm hiểu của Tr. Kim Kyu Young khá hữu ích nhưng cũng gặp nhiều bất trắc. Đến Sài Gòn ngày 11-03-1994, anh được các Trường Trần Văn Hợp, Trần Văn Lược và Cung Giũ Nguyên đón tại phi trường Tân Sơn Nhất. Sáng ngày hôm sau, anh gặp các Trường Phan Kim Phụng, Trần Hữu Khuê, Nguyễn Duy Thu Lương và Trần Văn Lược trong một cuộc tiếp xúc tại khách sạn. Buổi trưa có dự trù một bữa ăn với 10 trường nhưng chỉ có 5 người có mặt. Chương trình khai giảng một khoá huấn luyện huy hiệu Rừng vào buổi chiều bị hủy bỏ vì lý do an ninh. Cuộc viếng thăm kết thúc trong một bầu không khí ngọt ngào vì Tr. Kim có cảm giác bị theo dõi, rồi gặp chuyện rắc rối khi ra phi trường rời Sài Gòn đi Phnom Penh...

Còn 1 kỳ nữa



Thanksgiving

Mùa lễ Tạ Ơn năm nay...



Lễ Tạ Ơn năm nay, 2021, cũng là lễ mừng Tang Ngựa siêng năng, cố Trưởng Nguyễn Đình Tuấn.

Theo tục lệ chúng ta, khi Trưởng Thượng qua đời, con cháu sẽ để Tang 3 năm, nhưng thật ra chỉ có 24 tháng! Ngựa siêng năng lìa Rừng trong thời điểm lễ Tạ Ơn năm 2019 và do vậy, lễ Tạ Ơn năm 2021 là mừng Tang.

Nhìn lại tám hình Trưởng tặng khi gặp nhau ở nhà hai Trưởng Phước Trần - Mỹ Phương, Gà lòi tôi không tránh khỏi chạnh lòng khi nhớ lại “những kỷ niệm mà như mới vừa gặp nhau trong đôi ba tháng trước!”

Ngày 15.11.2019 Trưởng và Phu nhân đón chúng tôi đến nhà Lý Trưởng Ngọc Minh, họp mặt ăn chiều cùng quý Dân làng Vùng Vịnh. Dĩ nhiên HĐ dù là Trưởng Niên lúc nào gặp nhau cũng náo nhiệt như dự trại!

Ngày 22.11.2019, Trưởng gửi Email trả lời sẽ rất vui khi chúng tôi đến nhà Trưởng... xin ít Hồng.

Chủ Nhật 24.11.2019 khi đến nhà thì được biết Trưởng đã phải đưa vào bệnh viện cấp cứu! Chúng tôi đến bệnh viện thăm, Trưởng nằm thêm thiếp trên giường bệnh...

Thứ Tư 27.11.2019 được Lý Trưởng thông báo đã xin được lễ cầu bình an cho Ngựa siêng năng tại nhà Thờ Các Thánh Tử Đạo... tại đây được biết tình trạng sức khỏe Trưởng rất "nguy kịch.."

Thứ Năm 28.11.2019 được Email Lý Trưởng

lúc 1:55 PM cho biết:

Ngựa siêng năng đã lìa Rừng !

Chúng tôi sẽ không bao giờ quên những tình cảm mà Trưởng đã giành cho, dù chỉ mới đôi ba năm tiếp xúc mà như đã thân nhau từ thuở nào!

Làm sao có thể quên, "Ông Cự" đã ngoài 80, "lặn lội" lái xe đón đưa chúng tôi đến gặp anh chị em HĐ..."già" với nhau!

Làm sao có thể quên, sáng sớm Phu nhân đã thấy "Ông" ngồi cặm cụi vót vót, chẻ chẻ, dán dán những thanh trúc nhỏ để làm cái khung cho tám hình chụp chung ở trại Oakland mà làng BH Vùng Vịnh tổ chức, tặng Gà lòi mang về Đức mà không bị cồng kênh, nặng ký!

Làm sao có thể quên, ở cà phê Baguettes Paris đã cùng nhau cười vui trò chuyện, kể cả chuyện của ..."người trọng tuổi!", mãi đến khuya mà vẫn còn muốn níu kéo nhau...

Còn nhiều "cái làm sao"... và cũng vì những "cái làm sao này" mà Gà lòi... không (hay chưa thể) xếp áo HĐ như đã vài lần muốn làm như vậy!

Bây giờ thì có lẽ Ngựa Siêng Năng đã "quen nước quen cái nơi quốc độ mới mà Ngựa đến". Cũng mong rằng nơi đó không bị COVID-19 như nơi này!

Giã biệt Ngựa Siêng Năng.

Gà Lòi xứ Đức
Thanksgiving 2021





*Dương thị Kim Sơn (Hải Ly Cẩm Trọng)
Toronto, Canada, tháng 8, 2020*

*.... CHÚNG TA NHÌN VỀ QUÁ KHỨ ---
NHỮNG ĐOẠN ĐƯỜNG CHÚNG TA ĐÃ TỪNG ĐI QUA...*

THỜI KỲ SƠ KHỞI

Bài đăng 2 kỳ - Kỳ 1/2

Mặc dù phong trào Hướng Đạo Việt Nam đã được thành lập rất sớm vào năm 1930, tình trạng xã hội nước ta vào thời đó với quan niệm chủ trương vai trò phụ nữ là ở trong gia đình, không đi ra sinh hoạt ở ngoài đời đã khiến các hoạt động xã hội của phái nữ bị hạn chế rất nhiều. Do đó chỉ có một số ít các chị em tham gia phong trào Hướng Đạo trong nhiệm vụ Nữ Trưởng coi Bầy/Sói Con hoặc là thành viên của các đoàn Nữ Hướng Đạo Pháp (Guides de France hoặc Fédération Française des Eclaireuses) tại các thành phố lớn.

Những Nữ Trưởng đầu tiên trong phong trào Hướng Đạo vào thời kỳ 1931-1940 là các chị Lê thị Lựu và Thái Bá Lộc (1931-32), Nguyễn thị Tâm Đan (Thiếu Đoàn Bạch Liên 1936), Trần thị Sá (Thiếu Đoàn Hàm Long 1938) và Nguyễn thị Kim Liên, sinh hoạt theo tổ chức Guides de France.

Vào khoảng trước năm 1945, người ta thấy xuất hiện lẻ tẻ một vài đơn vị Nữ Hướng Đạo tại Hanoi và Hải Phòng. Thời kỳ 1940-1945 các chị Ngô thị Chi, Trần thị Mai tổ chức, sinh hoạt theo Fédération Française des Eclaireuses Hai chị Nguyễn thị Nghiênn (Thanh Hóa) và Trần Bạch Bích (Hải Phòng) được cấp bằng Bạch Mã và là Trưởng Ấu Đoàn. Tuy nhiên, hoạt động vừa chớm nở chẳng bao lâu đã bị chiến tranh làm gián đoạn. Ở Hanoi vào thời kỳ 1950-1952 các chị Phạm thị Thân, Trần thị Năm và Nguyễn thị Thục sinh hoạt như Bầy Trưởng Ấu Đoàn.

Nữ Hướng Đạo được khởi sự thành lập vào năm 1953, Chị Ngô thị Chi là người sáng lập các nữ đoàn tại Saigon trong giai đoạn sơ khai của tổ chức Nữ Hướng Đạo Việt Nam (1953-54). Thiếu Đoàn Hồng Hà Hanoi (chị Nguyễn thị Thục) và Thiếu Đoàn Nhị Trưng Saigon (chị Nguyễn thị Tân) được thành lập vào năm 1954, ghi danh với Hội Hướng Đạo Việt Nam nhưng sinh hoạt biệt lập.

Vào năm 1956 Hội Trưởng Hội Nam Hướng Đạo Việt Nam Trần Văn Thân và sau đó Trưởng Mai Liễu nhân dịp sang viếng thăm Anh Quốc, có ghé thăm Văn Phòng Nữ Hướng Đạo Thế Giới và yêu cầu Hội Nữ Hướng Đạo Thế Giới gửi Ủy Viên Lưu Động (Travelling Commissioner) sang Việt Nam giúp thành lập Hội Nữ Hướng Đạo Việt Nam. Nhờ sự vận động của Hội Nam Hướng Đạo và sự trợ giúp của các Ủy Viên Lưu Động của Hội Nữ Hướng Đạo Thế Giới, phong trào Nữ Hướng Đạo Việt Nam được phát triển một cách quy mô.

Thành phần Ủy Ban Vận Động Thành Lập Hội Nữ Hướng Đạo Việt Nam gồm có:

Ủy Viên Trưởng: Chị Trần Bạch Bích

Thư Ký: Chị Nguyễn thị Tân

Phó Ủy Viên: Chị Nguyễn thị Đáp

Thủ Quỹ: Bà Trần Văn Thân

Ủy Ban có vài Trưởng Hội Nam Hướng Đạo giúp đỡ và cố vấn.



Hội Nữ Hướng Đạo Việt Nam được thành lập vào tháng Tư năm 1957, Chị Mildred Mode, Ủy viên Lưu Động đầu tiên tới Saigon năm 1957 ngay sau khi Hội Đồng Trung Ương và Bộ Tổng Ủy Viên được thành lập. Chị giúp tổ chức, huấn luyện Trung Ương cũng như góp ý kiến về Nội Lệ mà Ủy Viên đảm trách mỗi ngành đã nghiên cứu và soạn thảo.

Ngày 15 tháng 6 năm 1958 Hội Nữ Hướng Đạo Việt Nam chính thức được thành lập. Đại Hội Đồng Nữ Hướng Đạo Việt Nam bầu thành viên Hội Đồng Trung Ương và Bộ Tổng Ủy Viên đầu tiên:

Hội Trưởng: Bà Nguyễn Văn Tống

Tổng Ủy Viên: Chị Trần Bạch Bích

Tổng Thư Ký: Chị Phạm thị Tỵ

Tổng Thủ Quỹ: Bà Trần Văn Thân

Ủy Viên Liên Lạc Quốc Tế: Chị Phạm thị Thân

Ủy Viên Ngành Tráng: Chị Hồ thị Vẽ

Ủy Viên Ngành Thiếu: Chị Phạm thị Thân

Ủy Viên Ngành Ấu: Chị Trần thị Năm



Hội Nữ Hướng Đạo Việt Nam được chính quyền thừa nhận chính thức ngày 9 tháng 5 năm 1959. Quy trình của Hội cùng với thành phần của Hội Đồng Trung Ương và Bộ Tổng Ủy Viên cũng đương nhiên được chính quyền thừa nhận vào ngày 9 tháng 5 năm 1959.

Bắt đầu từ năm 1957 từ khi có Ủy Viên Lưu Động sang quan sát và làm việc chung với Hội Nữ Hướng Đạo Việt Nam, sự liên lạc giữa Văn Phòng Nữ Hướng Đạo Thế Giới và Hội NHDVN càng ngày càng chặt chẽ hơn. Đồng thời UV Lưu Động cũng đề nghị Hội NHDVN cử đại diện đi dự Trại HỌp Bạn Nữ Hướng Đạo Quốc Tế và các lớp Huấn Luyện ở ngoại quốc:

- Mùa Hè 1958 hai chị Trần Bạch Bích và Phạm thị Thân dự Trại HỌp Bạn Nữ Hướng Đạo Thế Giới tại Hy Lạp và cũng vào dịp xuất du này tham dự sinh hoạt của các hội Nữ Hướng Đạo tại Anh Quốc, Pháp, Bỉ, Thụy Sĩ, Pakistan, Ấn Độ, Miến Điện và Thái Lan.

- 1958: Các chị Hồ thị Vẽ, Trần thị Năm dự lớp Huấn Luyện ba ngành Tráng, Thiếu, Ấu tại Hồng Kông

- 1962: Các chị Trần thị Mai, Nguyễn thị An dự Hội Nghị 17 nước Nữ Hướng Đạo Đông Nam Á tại Kuala Lumpur, Mã Lai

- 1975: Các Chị Phạm thị Thân, Đỗ thị Lan Phương được Hội Nữ Hướng Đạo Thế Giới mời tham dự Đại Hội Nữ Hướng Đạo Thế Giới 1975 tại Anh Quốc (WAGGGS World Conference, England, 1975) nhưng vì thời cuộc (30 tháng Tư 1975) hai chị mất cơ hội đi dự Đại Hội, hai ghế đại biểu Việt Nam bị bỏ trống tại Đại Hội với sự luyến tiếc của các đại biểu.

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Từ khi thành lập cho đến năm 1965 cơ cấu tổ chức Hội Nữ Hướng Đạo Việt Nam giống như Hội Nam HD gồm có Hội Đồng Trung Ương và Bộ Tổng Ủy Viên là hai cơ quan lãnh đạo tối cao.

Vào khoảng năm 1963 sau khi quan sát các tổ chức Nữ Hướng Đạo trên thế giới, các Ủy Viên Hội NHDVN bắt đầu việc nghiên cứu sửa đổi cơ cấu của Hội. Mục đích của sự sửa đổi cơ cấu là tạo điều kiện phân nhiệm, điều hòa các chức vụ lãnh đạo -- cơ quan lãnh đạo phải biết điều hành về mặt tài chánh cũng như về mặt chuyên môn -- hầu công việc quảng bá phong trào có thể tiến xa và thành công hơn.

Tại Đại Hội Đồng năm 1965 do Hội Đồng Trung Ương đương nhiệm triệu tập với sự hiện diện đầy đủ các đại diện Trưởng Đơn Vị các miền Trung, Nam và Cao Nguyên, Quy Trình được đưa ra thảo luận, sửa đổi và thông qua cũng như Nội Quy và thành phần Hội Đồng Trung Ương.

Ủy Viên Lưu Động của Hội Nữ Hướng Đạo Thế Giới Mildred Mode đến Việt Nam trước khi đi dự Hội Nghị Nữ Hướng Đạo Thế Giới lần thứ 19 tại Tokyo, Nhật Bản. Sau cuộc quan sát kỹ lưỡng và bản báo cáo của chị Ủy Viên Lưu Động, Hội Nữ Hướng Đạo Thế Giới trong kỳ họp Đại Hội Đồng



Thế Giới lần thứ 19 vào tháng 9 năm 1966 tại Tokyo, Nhật Bản công nhận Hội Nữ Hướng Đạo Việt Nam là Liên Hiệp Hội Viên (Associate Member).

Để ăn mừng ngày gia nhập Đại Gia Đình Nữ Hướng Đạo Thế Giới, Hội NHDVN đã tổ chức Trại Họp Bạn Toàn Quốc lần I tại Thảo Cầm Viên Saigon vào thượng tuần tháng 11 năm 1966.



III. QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG

Hoạt động của Hội là nhằm về việc giáo dục thanh thiếu nữ Việt Nam không phân biệt giai cấp, tôn giáo, tổ chức theo ba ngành Ấu /Chim Non (8-12 tuổi), Thiếu (12-16) và Tráng từ 16 trở lên. Khi mới thành lập vào tháng 4 năm 1957, phong trào chỉ có một số đơn vị hoạt động tại Saigon. Sau đó các đơn vị liên tục gia tăng trên toàn quốc. Theo tài liệu "The Triennial Report" do Văn Phòng Hội Nữ Hướng Đạo Thế Giới soạn thảo cho Đại Hội Đồng Nữ Hướng Đạo Thế Giới 1969 và các tài liệu của Văn Phòng Hội Nữ Hướng Đạo Thế Giới, số Nữ Hướng Đạo ở Việt Nam là:

- 1965: 679 hội viên
- 1968: 567 hội viên -- Hội Đồng Trung Ương (11), Nữ Trưởng (58), Nữ Tráng (93), Nữ Thiếu (280), Chim Non (142), Số Nữ Hướng Đạo Sinh giảm sút vào năm 1968 là do biến cố Mậu Thân
- 1971: 1126 hội viên
- 1975: 2190 hội viên

Cho đến năm trước khi hoạt động bị gián đoạn vì biến cố tháng 4 năm 1975, Hội NHDVN đã có nhiều đơn vị tại các tỉnh như Saigon, Gia Định, Biên Hòa, Tây Ninh, Sadek, Huế, Đà Nẵng, Kontum, Phan Thiết và Dalat.

Công Cuộc Huấn Luyện Nữ Trưởng: 3 giai đoạn

- *Huấn luyện tổng quát*: các thiếu nữ trên 18 tuổi yêu thích, muốn góp phần vào công việc giáo dục trẻ em được thu nhận vào khóa huấn luyện học tập về phong trào, nguyên lý căn bản, phương pháp Hướng Đạo trong các hoạt động của 3 ngành Ấu, Thiếu và Tráng.

- *Huấn luyện trung cấp*: sau lớp huấn luyện tổng quát người Nữ Trưởng tương lai sẽ tự chọn Ngành mình ưa thích, hợp với khả năng để dự khóa huấn luyện Trung Cấp về ngành đó. Mục đích là để hiểu thấu đáo hơn về phương pháp giáo dục Hướng Đạo và nghề làm Trưởng cùng thực tập điều khiển đơn vị.



- *Huấn luyện cao cấp*: nhằm mục đích hướng dẫn một số Trưởng xuất sắc và kinh nghiệm trở thành Ủy Viên cấp lãnh đạo Trung Ương.

Hội Nữ Hướng Đạo Thế Giới nhiều lần gửi Ủy Viên Lưu Động đến tham quan Hội NHDVN và hướng dẫn các lớp huấn luyện tại Saigon và Huế. Các chị UV Lưu Động là Mildred Mode (1957, 1959), Anu Karkare (1963), Bugnion-Secretan (1966) và Rajasuriya (1967).

Ngoài các Trại Huấn Luyện cao cấp nói trên, ở trong nước cũng có những khóa huấn luyện Đồi Tùng Nguyên (1961) ở Dalat, Khóa Huấn Luyện Cao Cấp (1962) tại Tân Sơn Hòa, Saigon.

- *Ban Huấn Luyện* đồng thời là Ban Biên Tập của tờ báo Nữ Trưởng gồm có các Trưởng của Hội Đồng Trung Ương, Bộ Tổng Ủy Viên và các chuyên gia trong cộng đồng.

Cho đến những năm gần giữa thập niên 1960 Hội NHDVN đã mở được 10 khóa huấn luyện Tổng Quát, 5 khóa Trung Cấp và 4 khóa Cao Cấp.

Ấn Phẩm của Hội NHDVN:

- Quy Trình Hội Nữ Hướng Đạo Việt Nam
- Sổ Tay Nữ Trưởng
- Nội Lệ và Chương Trình ngành Ấu
- Nội Lệ và Chương Trình ngành Thiếu
- Nội lệ và Chương Trình ngành Tráng
- Sách Hát 50 trang gồm 32 bài hát Hướng Đạo và Dân Ca Quốc Tế
- Tờ Báo Nữ Trưởng: ấn phẩm thường xuyên của Hội

Ngoài ra một cuốn lịch Nữ Hướng Đạo 1967, 12 trang lớn với hình ảnh màu sắc – hình ảnh của nhiếp ảnh gia Phạm văn Mùi - trình bày sinh hoạt và Trại Hẹn Bạn Toàn Quốc kỳ I mừng ngày gia nhập Hội NHD Thế Giới. Cuốn lịch được phát hành với mục đích gây quỹ hầu thiết lập một gian hàng NHDVN cung cấp tài liệu và huy hiệu cho nữ hướng đạo sinh.



Trưởng và Đoàn sinh Liên Đoàn Phong Châu



Hội Quán

- *Hội Quán đầu tiên* được đặt tại số 193/1 đường Công Lý do cơ quan Văn Hóa Á Châu tài trợ tiền thuê nhà.

Tới năm 1964, trong một trại Đạo Thủ Đô và Hội Thảo Nữ Trưởng, ngoài các mục thảo luận, kiểm điểm hoạt động, tu bổ Quy Trình, Nội Lệ trong chương trình nghị sự các Nữ Trưởng cũng đưa ra vấn đề thay thế trụ sở chật hẹp ở đường Công Lý.

- *Trụ Sở 43-47 đường Hồng Thập Tự*

Bác Sĩ Nguyễn Tấn Hồng, Bộ Trưởng Bộ Thanh Niên và Xã Hội tới thăm Trại Đạo Thủ Đô và Hội Thảo Nữ Trưởng được biết Hội NHD cần một Trụ Sở. Thế theo lời yêu cầu của các Nữ Trưởng,



Bác Sĩ hứa xúc tiến với Bộ Ngoại Giao cho Hội Nữ Hướng Đạo được sử dụng khu đất mang số 43-47 đường Hồng Thập Tự của Bộ này. Trong khu đất này Bộ Ngoại Giao cho phép Hội NHDVN tạm thời dùng làm trụ sở đặt văn phòng và làm chỗ sinh hoạt cho đoàn viên. Bộ cũng đặt điều kiện Hội phải giữ y nguyên không được xây cất gì ngoài căn nhà tiền chế sẵn có.

- *Ký Nhi Viện Đồng Tâm do Nữ Tráng Đoàn Đồng Tâm quản lý và điều hành*

Ký Nhi Viện (KNV) miễn phí nằm ở số 222 đường Trương Minh Giảng, chân cầu Trương Minh Giảng gần công trường Đại Học Vạn Hạnh. Với ngân quỹ của Bộ, Tổng Trưởng Nguyễn Tấn Hồng cung cấp chi phí đài thọ số tiền cho Ký Nhi Viện quản lý và điều hành hàng tháng. Ngoài ra Trưởng Phạm thị Thân mỗi tháng cũng tặng thêm 10.000 đồng cho chi phí Ký Nhi Viện. 80 em nhỏ các gia đình nghèo, lao động, buôn bán, đông con đã được gởi đến KNV hằng ngày miễn phí để được săn sóc, vui chơi, học tập trong lúc cha mẹ đi làm lụng kiếm tiền. Các Nữ Tráng thay phiên nhau làm các công việc săn sóc, sinh hoạt với các em nhỏ cùng với một Trưởng Quản Lý.

Ký Nhi Viện cũng là nơi hội họp của các Trưởng vào buổi tối và một số các đoàn Nữ HDSinh sinh hoạt vào cuối tuần trong những năm Trụ Sở không được vào để sinh hoạt.



Liên Đoàn Sông Thao Họp Đoàn

IV. NHỮNG BIẾN CỐ CỦA PHONG TRÀO

Tại Đại Hội Đồng Toàn Quốc 1965 họp tại Trụ Sở Hội NHDVN đường Hồng Thập Tự, một biến cố quan trọng xảy ra khiến phong trào sau đó đã phải trải qua một cơn sóng gió kéo dài gần 10 năm.

Hội Đồng Trung Ương đương nhiệm (1963-1964) gồm có:

Hội Trưởng : Chị Phan thị Nguyệt Minh (Bà Nguyễn Văn Thơ)

Tổng Thơ Ký : Chị Nguyễn thị An

Tổng Thủ Quỹ : Chị Régine Desdame

Tổng Ủy Viên : Trưởng Phạm thị Thân

Ủy Viên Huấn Luyện : Trưởng Trần Bạch Bích (Bà Mai Liệu)

Ủy Viên Liên Lạc Quốc Tế : Trưởng Vũ thị Kim Lan

Sự việc là một số lãnh đạo của Hội đòi quyền bầu cử cho một số Trưởng Đơn Vị vừa mới được thành lập tại Saigon. Hội Trưởng mãn nhiệm Chị Phan thị Nguyệt Minh vì không được thỏa mãn về việc thêm vào danh sách bầu cử một số Trưởng chưa ghi danh với Bộ Tổng Ủy Viên – đơn vị vừa mới được thành lập tại một vài trường trung học Thiên Chúa Giáo - đã tuyên bố giải tán Đại Hội Đồng và bỏ ra về cùng với số Nữ Trưởng mới nói trên và một số nhân viên.

Chủ Tịch Chủ Tọa Đoàn Trưởng Thân Trọng thị Hương đại diện Nữ Hướng Đạo miền Trung thể theo biểu quyết của các Trưởng hiện diện, tiếp tục tiến hành chương trình nghị sự, thảo luận và đồng ý sửa đổi cơ cấu cũ để họp nhất với cơ cấu mới Trung Ương.



Ủy Ban Trung Ương được bầu lên cho nhiệm kỳ 1965:

Hội Trưởng : Trưởng Phạm thị Thân

Tổng Ủy Viên : Trưởng Trần thị Mai

Tổng thư Ký : Trưởng Lê thị Dung

Tổng Thủ Quỹ kiêm Phó UV ngành Tráng : Trưởng Dương thị Kim Sơn

Ủy Viên ngành Tráng : Trưởng Nguyễn thị Tần

Ủy Viên ngành Thiếu : Trưởng Tăng thị Hiền

Ủy Viên ngành Ấu kiêm UVHuấn Luyện: : Trưởng Trần thị Năm

Ủy Viên Liên Lạc Quốc Tế : Trưởng Vũ thị Kim Lan

Chị Cựu Hội Trưởng mãn nhiệm Phan thị Nguyệt Minh (Nhiệm Kỳ 1963-1964) vẫn tiếp tục không trao trả ngân quỹ cho Ủy Ban Trung Ương (Nhiệm Kỳ 1965), khóa cửa không cho các đoàn Nữ Hướng Đạo sử dụng Trụ Sở ở 43-47 đường Hồng Thập Tự.

Sự việc này khiến Bộ Thanh Niên đứng ra làm trung gian triệu tập lại một Đại Hội Toàn Quốc 1965 lần thứ hai và sau đó đã thừa nhận Hội Đồng Trung Ương Nữ Hướng Đạo Việt Nam Nhiệm Kỳ 1965.

Danh sách thành phần Ủy Ban Trung Ương cùng với Quy Trình và Nội Lệ Hội NHD sửa đổi tại Đại Hội Đồng Toàn Quốc 1965 lần thứ hai này đã được chính quyền thừa nhận vào năm 1966.

Tuy nhiên một số đơn vị mới thành lập nói trên không chịu liên lạc với Hội Đồng Trung Ương và Bộ Tổng Ủy Viên Nhiệm Kỳ 1965 và 1966.

1967: Hội Đồng Trung Ương Nhiệm Kỳ 1967 kỳ này vẫn chưa được chính quyền thông qua vì sự tranh chấp và bất đồng ý kiến nội bộ của Hội NHDVN vẫn còn chưa được giải quyết.

1968: Song song với việc một số đơn vị tại Saigon sinh hoạt độc lập với Trung Ương, việc tổ chức Đại Hội Đồng Thường Niên Toàn Quốc để bầu Hội Đồng Trung Ương Nhiệm Kỳ 1968 đã không thể thực hiện được.

Cuộc tranh chấp nội bộ đưa đến sự việc rắc rối không có cơ giàn xếp đã kéo dài mười năm. Thiếu cấp lãnh đạo Trung Ương, các Trưởng đơn vị chia thành hai phe hoạt động riêng rẽ và gây nhiều vấn đề phức tạp, tình trạng này kéo dài cho đến năm 1974. Trong suốt thời gian đó, nhiều cuộc họp hòa giải với trung gian của Bộ Thanh Niên, đại diện Văn Phòng Nữ Hướng Đạo Thế Giới, Hội Nam Hướng Đạo đều không mang lại kết quả.

Tr. Dương Kim Sơn

(Bài viết và hình)

(CÒN 1 KỲ NỮA)



(Hình A1 và huy hiệu do BBT báo LL sưu tìm trên Internet)





Bạn từ đâu đến? Khấp phương xa
Gặp nhau đây chung một quê nhà
Hồn thiêng sông núi bừng vang dậy
Nghe trống bập bùng giục lòng ta
Năm nghìn năm giữ vững cõi bờ
Trống vui ra trận cùng tuổi thơ
Giặc Ân khiếp vía tre Phù Đổng
Núi Sóc Thiên Vương khói phủ mờ
Trống thưở Văn Lang thưở dựng cờ
Trứng đẻ trăm con mẹ Âu Cơ
Trống vọng Mê Linh ngàn chân bước
Rạng ngời sử Việt bậc anh thơ
Trống trận ra khơi lướt sóng ngàn
Công đầu chiến thắng Bạch Đằng Giang
Ngô Quyền dẹp sạch loài Nam hán
Phát cờ độc lập đất phương Nam
Trống giục quân đi giữ cõi bờ
Tuyên ngôn độc lập viết thành thơ
“Nam Quốc Sơn Hà” vua Nam ở
Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ
Tiếng trống vang Hội Nghị Diên Hồng
Trẻ già trai gái cứu non sông
Trần Hưng Đạo diệt quân Mông Cổ
Sóng Bạch Đằng lấp mộng cuồng công
Trống trận Lam Sơn vọng muôn đời
Anh hùng tụ nghĩa về khắp nơi
“Lê Lợi Vi Quân” “Thần Nguyễn Trãi”
Bình Ngô Đại Cáo nét tuyệt vời
Quang Trung Nguyễn Huệ diệt quân Thanh
Trống vui giục giã giữa kinh thành
Thăng Long chốn cũ còn lưu dấu
Nhị Hà máu giặc còn hôi tanh
Đêm tự rùng thiêng nghe tiếng trống
Giục lòng con cháu giống Lạc Long
Lắng nghe trống trận nghìn năm cũ
Quyết giữ non sông lòng hện lòng

Phong Châu
Rừng King City
California





*Trích tuyển tập: “ Chuyện Việt Vui Buồn ”
Vui đời HD - Sinh hoạt đời thường
của nhà văn Hường Đạo Trưởng Niên - Chi nhánh Đức:
Oanh Oanh Hùng Khí - Nguyễn Thị Minh Trang*

Năm “ đó ” chúng tôi có nhiều dịp vắng nhà.

Tháng bảy làm một chuyến Mỹ du đi dự TT9 mới vừa về nhà thì lại nhận được tin từ Gà tếu Mai Quốc Tuấn bên Pháp cho hay chi nhánh Pháp sẽ tổ chức mừng chu niên 30 năm thành lập phong trào vào ngày 11/10- 2009.

Lý do phòng ốc, ngày mừng chu niên rơi vào chiều chủ nhật nên Ban Huynh Trưởng và đa số anh chị em chi nhánh Đức đều đã không thu xếp được. Phần các Trưởng bạn đi làm và các em đi học ngay vào thứ hai, chuyến về sẽ rất trễ... cuối cùng ở Munich có Gà và Oanh Oanh thu xếp đi vào tối thứ sáu, còn Trưởng Đặng Quang Thái người phụ trách trang nhà chi nhánh Đức và cháu Quang Trung thì khởi hành ngày thứ bảy và chiều chủ nhật thì về ngay sau khi chương trình mừng 30 năm chu niên chi nhánh Pháp chấm dứt.

Đúng 8h tối thứ sáu, chuyến bay của hãng hàng không Lufthansa đã mang anh Gà và tôi lên đường thật đúng giờ và khi đến phi trường Charles de Gaulle thì anh Gà tếu sẽ đứng chờ và đón chúng tôi về nhà nghỉ ngơi.

Lấy hành lý xong thắp thỏm đi ra, may sao anh Gà tây (từ nay gọi là Gà tây cho gọn) đã chờ sẵn ở đó (trước đó 10 phút anh Gà lôi thấy hành lý ra chậm chạp như... rùa nên đã lấy Handy ra gửi liền một cái Email thông báo : tui tui ra trễ à nha xin ráng chờ...) nhưng khi gặp nhau thì anh Gà tây mới cho hay... điện thoại cầm tay tui lỡ... quên ở nhà hihi.

Có lẽ phần hơi khuya, phần cứ tối là mắt Gà

sẽ quáng lên trông gà hóa cuốc ? Tôi chỉ dõi mắt tìm anh Gà tây, phần cứ lo đêm nay không có anh Gà tây đi đón hai đứa sẽ buồn và đi... lang thang khắp Paris nên không nhìn trái phải trước sau gì cả... Trời ơi ! Sơn Ca Huệ vợ anh Gà tây thì đứng xa xa cười mím chi cọt... còn Gấu chăm chỉ Trần Xuân Đức thì đứng dựa tường chờ hai chúng tôi... chào mà chờ hoài cứ thấy chúng tôi tình queo !

Ui ! Chúng tôi năm người... cứ như là năm năm rồi không gặp.

Tay bắt mặt mừng, chuyện gì cũng được mang ra kể lể, đường về nhà anh Gà tây hình như ngắn quá 40km mà tưởng như là đi bộ... cũng tới nơi.

Bước vào nhà, Sơn Ca đã chuẩn bị sẵn bắt và mằn thịt hai con gà... già quá lúá Gà tếu và Gà lôi... rồi hầm từ chiều đến tối nên khi mang hành lý vào nhà xong là cả năm chúng tôi đã cùng nhau ngồi vào bàn thưởng thức món cháo gà... già và đĩa gỏi thơm nồng.

Chuyện cứ tiếp tục nổ dòn như bắp rang. Thời gian cứ đi thật chậm mà quay qua đã gần bốn giờ sáng. Nhìn ai cũng còn tươi tỉnh và muốn tiếp tục... cười. Anh Gà lôi nhắc chừng thôi đi nghĩ mai còn nhiều chương trình... phải dưỡng sức để đi cho hết.

Sáng thứ bảy, Sơn Ca đã nấu sẵn cà phê thơm nồng, bánh mì tây là ngon không cần phải kể, nóng dòn hết biết, thêm vào món Pâté nguội... nhưng hộp Pâté này không hề rời khỏi nơi anh Gấu Trần Xuân Đức ngồi... cứ thấy anh



cầm lên... bỏ xuống... nhai nhai... chép chép miệng khen ngon... ngon... còn thì thảo nhỏ nhỏ một mình đủ nghe rằng thì là... chút nữa ra phố nhất định mua vài hộp mang về Mỹ cho bà xã vui lòng.

Sau màn ăn sáng, chúng tôi lên xe tiếp tục chương trình đi ngao du Paris. Tiếng cười nói trên xe dòn dã. Lâu lâu lại cùng cười nức nở vì những chuyện vui buồn bên lề Hương Đạo.

Anh Gấu từ Mỹ sang, thay mặt HĐTƯ tham dự ngày chu niên 30 năm thành lập chi nhánh Pháp. Anh... vác hai valy nặng trĩu... nhưng không có mang thêm bộ quần áo hay vật dụng cần thiết gì cho những ngày ở đây ngoài khăn quàng và chiếc áo Hương Đạo. Hai valy toàn sách là sách... Một valy sách tặng chi nhánh Pháp và valy kia là sách của Trường Trần Anh Tuấn tặng cho thư viện chi nhánh Đức mà sau TT9 hành lý quá nặng chúng tôi không mang về được đã nhờ anh Gấu gửi bưu điện rồi khi qua Pháp anh sẽ lấy Dollar mang địa xài... nhưng anh đã thực hành đúng như những điều luật Hương Đạo đã học thuộc từ khi còn thơ, HDS cần kiệm, nên anh đã ráng mang sách qua cho chúng tôi. Nhận sách Gà lồi với Oanh Oanh thật cảm động vô cùng.

Cả bọn lại cười lẫn khi Sơn Ca dọa mang anh ra chợ trời sắm vài bộ... “đồ dĩa” để còn đi dạo mấy ngày ở Paris.

Trưa thứ bảy, chúng tôi được anh Gà tây đưa ra quận 13. Đầu mùa thu, những hàng cây ngô đồng tỏa rộng, lá đã vàng và rơi đầy những con phố ở Paris. Gió se lạnh, nhìn người người đi tới lui tấp nập. Cảnh và người hòa nhập lại thật đẹp khi thấp thoáng lướt qua vài chiếc khăn choàng mỏng mảnh, đôi ủng thời trang, chiếc áo ấm, đôi găng tay cùng màu. Paris nổi tiếng về thời trang và ăn diện mà.

Mùa thu Paris thật đẹp. Người Paris dễ thương, phố Paris không chê chỗ nào. Anh Gấu hít hà luôn miệng và hẹn lần sau sẽ mang chị và gia đình sang chơi. Rồi anh quay sang

hỏi anh Gà lồi: Tháng nào thì máy bay bay sang Paris sẽ rẻ và mùa nào thì sale?

Câu hỏi quá sức là dễ thương của anh Gấu lại làm cả bọn cười lẫn chiêng (đúng là muốn đi tây chơi mà nhè dân Đức để hỏi thật là khó trả lời).

Sau khi rời quận 13 với cái bao tử no đầy mà anh chị Gà tây với Sơn Ca đã khoãn đãi món mì vịt quay thật là ngon. Anh Gấu nhất định đi tìm Pâté ngỗng làm anh Gà tây chạy tung qua mấy cái siêu thị to quá sức là to của Pháp, nhưng tiếc là mùa này chưa tới dịp bán vì đám ngỗng đang... mới chuẩn bị lùa vô màn thịt lấy lá gan ra... đang xay để làm Pâté và chưa vô hộp. Phải chờ đến trước Giáng Sinh thì mới trình làng làm anh Gấu tiếc hùi hụi, thôi đành mang vài ba hộp pâté... vịt về ăn đỡ.

Tối thứ bảy, 19h đêm nay chúng tôi hẹn nhau ăn một bữa cơm chung ở nhà hàng Đại Hàn? Ở đó Trường Đặng Quang Thái, cháu Quang Trung và Trường Lương Lê Vũ đã chờ sẵn. Ôi! Lại tay bắt mặt mừng... ăn uống chuyện trò không dứt.

Đêm xuống dần, rời nhà hàng thì hầu như mọi người đã thắm mệt với cái bao tử khá nặng. Chúng tôi lại lên xe, mang Trường Thái và cháu Quang Trung quá giang về nhà Tr. Minh Hiền.



Bước vào nhà Trường Minh Hiền, ôi báo... là báo đang lo in ấn cho ngày mai. Định thăm viếng hàn huyên lâu một chút nhưng thấy Trường bận rộn quá sức nên chúng tôi uống xong tách trà là cả bọn cáo từ.

Đêm nay sẽ là đêm ngủ thật ngon sau một ngày dài đi chu du.

Sáng chủ nhật.

Chúng tôi đã hẹn nhau đúng 9h là rời nhà đi thẳng đến hội trường cùng nhau trang trí, chuẩn bị cho ngày chu niên 30 năm.



Đến nơi, những khuôn mặt thân quen từ 1985 đến hôm nay vẫn còn đây. Những Tr. LT Thanh Lương, Minh Hiền, Diêu Christophe, Ngô, Ánh Thu, Trí, quý trưởng niên làng Nam Quan, Chuấn, Guy, Vân Hạc, chị Phương Túy, Hoàng Dung .v.v. còn nhiều gương mặt thân quen nhưng tên thì tạm thời... chưa nhớ ra.

Mừng chu niên 30 năm thành lập. Ngoài những dãy hình ảnh triển lãm suốt 30 năm dài sinh hoạt của chi nhánh Pháp, sách báo 30 năm đóng góp với các hội đoàn các nơi. Phần giới thiệu các Liên Đoàn Văn Lang, Thuận Hoá và những thành quả đã đạt được từ những năm tháng dài trôi qua. Tôi nhìn thấy ở chi nhánh Pháp các em trẻ đã tham gia sinh hoạt rất đông đảo.

Mọi người được mời vào Hội Trường, phần khai mạc đã trang trọng mở đầu với quốc kỳ, quốc ca hai nước Pháp Việt (VNCH), bài HĐ ca được hát vang lừng trong hội trường, lời phát biểu của ông Thị Trưởng vùng Antony, chị Hội Trưởng Phương Túy, Trưởng Trần Xuân Đức đại diện HĐTU đã trao quà lưu niệm và chi nhánh Đức cũng không quên mang món quà tặng của chi nhánh Đức mừng chu niên 30 năm thành lập cho chi nhánh Pháp ra trao.

Phần văn nghệ giúp vui các em sói, thiếu, thanh của chi nhánh Pháp đã tỏ ra khả năng phong phú của mình, vui tươi nhanh nhẹn qua những bài hát vui nhộn. Quan khách đã được đi xem phần triển lãm trải dài 30 năm qua, tờ báo mừng 30 năm và huy hiệu kỷ niệm 30 năm của chi nhánh Pháp đã được trao tận tay từng người tham dự và mọi người được mời vào thưởng thức ăn trưa. Những món ăn được trình bày đẹp mắt trong những đồ thủ công làm bằng giấy như chiếc ghe lớn chuyên chở... chả giò,

những xuồng... như chiếc tam bản chở Pâtéschaud .v.v. Món ăn , thức uống, chè ngọt tráng miệng đều được đóng góp với nhiều bàn tay của quý Trưởng và phụ huynh có con em đi sinh hoạt.

Ba mươi năm dài trôi qua, nhiều bàn tay không thể nào kể xiết đã vun xới cho phong trào Hướng Đạo ở Pháp ngày một thăng tiến. Nhìn những gương mặt trẻ, thật trẻ với đầy lòng hăng say, ánh mắt nhiệt tình tôi thầm nghĩ đây là những viên gạch vững vàng tô bồi phong trào ngày một bền bỉ.

Tre tàn măng mọc.

Những búp măng nhỏ bé nhưng sức sống lâu bền chắc chắn sẽ là thế hệ luôn luôn tiếp nối cho con đường Hướng Đạo dài vô tận này.

Ba mươi năm trôi qua rồi ba mươi năm nữa sẽ đến.

Nhìn những nụ cười, những khuôn mặt thân thương, chiếc áo kaki hay màu xanh lơ của hội nữ Hướng Đạo Pháp vẫn quanh đây.

Trên chuyến bay trở về Munich, tôi vẫn thấy quanh tôi những nụ cười trong trẻo, nét ngoan hiền xen lẫn sự tháo vát và vui tươi, bao nhiêu là khuôn mặt của những người Trưởng thật trẻ.

Vẫn quanh tôi ánh mắt nụ cười, tay trái xiết chặt như một lời hứa hẹn :

Mình lại sẽ gặp nhau ?
Chắc chắn mình sẽ gặp lại.

**Minh Trang Oanh Oanh hùng khí
Munich, Germany
Những ngày cuối năm.....**





HỘI ĐỒNG TRUNG ƯỚNG HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM
VĂN PHÒNG HƯỚNG ĐẠO TRƯỞNG NIÊN
 13502 Paysen Dr. Westminster, CA 92683
 Email hdtvni1822@yahoo.com - Phone (714)722-5119



THÔNG BÁO

Thực Hiện Kỷ Yếu Hướng Đạo Trưởng Niên.

Ngày 14 Tháng 11 Năm 2021

Kính gửi : Các đơn vị Làng, Xóm, Gia Đình Bách Hợp.

Văn Phòng Hướng Đạo Trưởng Niên trân trọng thông báo sẽ thực hiện cuốn Kỷ Yếu Hướng Đạo Trưởng Niên. Chủ Đề "Nhìn Lại Quá Khứ - Gắn Bó Tương Lai".

Ban Biên Tập chủ trương cố gắng hết sức vận động tài chánh để Biểu/Tặng mỗi Thành Viên Hướng Đạo Trưởng Niên một (01) cuốn. Kỳ niệm 30 năm phát hành Báo Liên Lạc (1992-2022), và 29 năm thành lập HDTN (1993-2022).

Kỷ Yếu HDTN sẽ được phát hành ngay tại Trại Hợp Bạn Thăng Tiến 12 tại Miền Nam California vào Tháng 07/2022.

Thành phần Ban Biên Tập :

Cố Vấn : Tr. Dương Thị Kim Sơn, Trưởng Hồ Đãng.

Chủ Nhiệm : Tr. Trần Xuân Đức.

Chủ Bút : Tr. Lê Anh Dũng.

Tài Chánh : Tr. Mado Hương Nguyễn.

Và rất nhiều Trưởng Niên cộng tác trong các lãnh vực chuyên môn.

Ban Biên Tập mong nhận được sự quan tâm yểm trợ tài chánh từ các Làng/Xóm/Gia Đình Bách Hợp và các Trưởng Niên.

Chi Phiếu/Ngân Phiếu, ... xin gửi về Trưởng phụ trách tài chánh của Ban Biên Tập :

MADO HUONG NGUYEN
 4119 LAKE CYPRESS CIR.
 HOUSTON, TX 77068

Để đóng góp bài viết cho Kỷ Yếu theo Chủ Đề "Nhìn lại quá khứ - Gắn Bó tương lai", các Trưởng Niên vui lòng gửi về :

Tr. LÊ ANH DŨNG

Địa chỉ : 17169 OAK St.

Fountain Valley, CA 92708.

Email : leanhdungmy@yahoo.com

Điện thoại : (714) 234.1487

Để được nhận Kỷ Yếu, xin quý Trường đại diện đơn vị Làng/Xóm/Gia Đình Bách Hợp Hướng Đạo Trưởng Niên vui lòng liên lạc với VP.HDTN theo địa chỉ sau :

Tr. TRẦN XUÂN ĐỨC

13502 PAYSEN Dr.

Westminster, CA 92638

Email : gauchamchi60@gmail.com

Điện thoại : (714) 722.5119

Và xin cho biết: (Trước ngày 28 tháng 02 năm 2022)

* Trưởng Niên đại diện đơn vị nhận Kỷ Yếu tại Trại Thăng Tiến 12.

* Tổng số thành viên HDTN nhận Kỷ Yếu (mỗi người 1 cuốn)

* Địa chỉ, điện thoại, Email. Nếu đơn vị không có đại diện tham dự Trại Thăng Tiến 12, để Ban Biên Tập liên lạc gửi qua Bưu Điện. Trường hợp này đơn vị hoàn lại cước phí.

VP. HDTN sẽ liên lạc xác nhận trước khi gửi Bưu Điện để Kỷ Yếu không bị hoàn trả (tiết kiệm chi phí in và cước phí).

TABTT.

VPT/ VP.HDTN

Gấu Châm Chi /Trần Xuân Đức

TÀI CHÁNH VP HDTN (Quý 4/ 2021)

1/ Quỹ trại Bách Hợp	\$1000.00
2/ Quỹ sinh hoạt VP HDTN	
-Tồn quỹ quý 3/2021	\$795.00
THU quý 4/2021	
-Tr. Tony Hoàng California	\$100.00
-Tr. Nguyễn Cửu Lâm Cali	\$50.00
Tổng thu nhập quý 4/2021	\$1945.00
CHI quý 4/2021	
-Yểm trợ Kỷ yếu VP HDTN	\$600.00
Tồn quỹ quý 4/2021	\$1345.00
Tổng số tiền hiện đang có tính đến 21 tháng 12 năm 2021 là: \$1345.00	

CỬI LỬA BÁO LIÊN LẠC

I/ THU:

a/Thu tháng 10-11-12/2021

1-Nhóm kỷ yếu 30 Vùng Vịnh CA	\$50.00
2-Tr. Bùi Hoàng Tony CA	\$100.00
3-Tr. Nguyễn Cửu Lâm CA	\$50.00
4-Tr. Lê Anh Dũng CA	\$50.00
5-Tr. Đặng Ngọc Ánh CA	\$50.00
6-Tr. Châu Thị Minh GA	\$100.00
7-Tr. Chấn Vũ FL	\$50.00
8-Tr. Hạnh Lê TX	\$20.00
9-Tr. Phạm Đình Đức OK	\$30.00
10-Tr. Ái Chung CA	\$50.00
10TrưởngNiên ủng hộ =	\$550.00

b/ Tiền lời ngân hàng:

Tháng 10 + 11 / 2021 = \$0.18

c/ Quỹ kỳ trước còn lại \$2,811.18

Tổng cộng (a+b+c) = \$3,361.36

II/ CHI:

-Chi phí báo LL số mùa Thu \$131.32

-Chi Kỷ Yếu HDTN \$600.00

Tổng chi \$731.32

III/Thu\$3,361.36 – Chi\$731.32 =\$2.630.04

Tổng cộng quỹ hiện có (21/12/2021) là: \$2,630.04 (hai,sáu ba không.không bốn)

YẾM TRỢ TÀI CHÁNH KỶ YẾU HDTN

XIN GỬI VỀ:

MADO HƯƠNG NGUYỄN

4119 LAKE CYPRESS CIR.


HOUSTON, TX 77068 USA



Sơ dương kiê ntrì Phạm đứ clong



Gà biệ n bắ c Chầ u v ă n l ộ c


Trang "Thú Rừng Hương Đạo Trường Niên" hân hạnh đón chào tất cả các Thú Rừng về hội tụ. A...A...A... những Thú Rừng Hương Đạo lưu dấu trên đất Liên Lạc mùa Đông 2021



Họ a m i tậ n tấ m Ngồ th i l ộ c



Trầ u đ ả m đ ầ n g Trầ n a n h đ ữ n g



Sócyêđời GiabìnhLafouasse



Ngựaxôngxáo Nguyễnquốckhôn



Sesêlíulo Nguyễnthịxuânmy



Gấukhiêmtốn Trươnghữungo



Thiênngakhiêmnhường Ngôngọcchâu

THỦ RỪNG HĐTĐ

Kính mời Quý Trường Niên tham gia Trang Thủ Rừng HĐTĐ.
 Cá nhân hay đơn vị tham gia xin liên lạc về hdtvn1822@yahoo.com
 Phone # (714)722-5119 (VPT) (214) 403-1923 (VPP+Bảo LL).
 Mong sớm được hội tụ. Beo tận tâm phụ trách



HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM

VĂN PHÒNG HƯỚNG ĐẠO TRƯỞNG NIÊN

13502 Paysen Dr. Westminster, CA 92683

Email hdtvn1822@yahoo.com - Phone (714)722-5119



Trích yếu : V/v Thành lập Gia Đình Bách Hợp Houston – Thành viên Thứ 31.

Tham chiếu: - Email Ngày 04/10/2021 từ Trưởng Tô Cảnh Kenneth giới thiệu Gia Đình Bách Hợp Houston và thành phần nhân sự.

Kính Gởi :

- Toàn thể thành viên các Đơn Vị Làng/Xóm/GiaĐình Hướng Đạo Trưởng Niên.
- Tr. Nguyễn Tăng Bình, Văn Phòng Phó VP.HĐTN Đặc trách Báo Liên Lạc HĐTN.
- Tr. Nguyễn Trung Tường, Thư Ký VP.HĐTN.
- Tr. Vũ Hồng Chương, Phụ trách Trang nhà HĐTN.
- Tr. Phan Thị Nam Thủ Quỹ VP.HĐTN.
- Tr. Tô Cảnh Kenneth, Gia Trưởng Gia Đình Bách Hợp Houston.

Văn Phòng Hướng Đạo Trưởng Niên nhiệm kỳ 2018-2022 trân trọng thông báo:

Ngày 04 Tháng 10 Năm 2021, một số Trưởng Niên tại Houston, Texas đã thành lập Đơn Vị Hướng Đạo Trưởng Niên. Danh Xưng **GIA ĐÌNH BÁCH HỢP HOUSTON**. Với Ban Điều Hành :

Gia Trưởng : Tô Cảnh Kenneth
Email : Kenneth.c.to@sbcglobal.net
Phone : 713/981.5437

Phó Gia Trưởng : Hoàng Yến Tận Tâm Trần Tuyết Hoa Rosalie
Email : rosaliestran60@yahoo.com
Phone : 832/465.0279

Thư Ký : Nguyễn Thị Sâm
Email : samdungdo@gmail.com
Phone : 713/305.4668

Thông báo này được phổ biến rộng rãi đến các Làng/Xóm/GiaĐình Bách Hợp HĐTN, đăng trên Website HĐTN, và đăng trên Báo Liên Lạc Số Mùa Đông 2021.

TM: VP.HĐTN 2018-2022
Văn Phòng Trưởng,
Gấu Chấm Chỉ /Trần Xuân Đức

Nơi nhân: - HĐTN ĐỂ kính tường.
- Các Trưởng phần hành : ĐỂ thực hiện các Trách vụ.
- Hồ Sơ Lưu





**Kính tặng quý Trường đã và đang tận lực
dẫn thân cho Phong Trào HĐVN Hải Ngoại**

Thành ý không chưa đủ
Khi bạn muốn dẫn thân
Chẳng phải duy bàn chân
Mà còn cần Tâm ý.

Cộng thêm nhiều ý chí
Mới cất bước lên đường
Nhất là Đường-Tha-Hương
Vương càng nhiều trở ngại.

Thành công nhờ thất bại
Ngại gì chẳng hy sinh
Dâng cho đời chút tình
Từ kinh nghiệm Người Trước

Đã cho mình học được
Gói đem gửi đời sau
Thế mới là giúp nhau
Trau dồi và thăng tiến.

Sức khỏe nào bất biến?
Mai mỗi gói, chôn chân
Ta hãnh diện: Gậy Rừng
Đã từng leo bao núi

Thiếu , Sói, Chim đàn hoàng,
Tươi bao nhiêu khăn quàng
Tay trái bao lần bắt,
Là bấy lần vẽ vang!



HOA BÁCH HỢP
Thơ & Văn
Ý Nga Canada



Sợi dây điện nhỏ giăng ngang
Đàn chim sắp thẳng một hàng
Em đưa máy hình lên bấm
Tưởng như sói con một đàn.



Tất cả lú lo ngây thơ,
Hiểm nguy chúng cũng thờ ơ,
Mây đen ùn ùn kéo tới,
Tíu tíu chúng rửa lông... chờ.

SÓI
CON
VIỆT NAM



Em chụp đàn chim vào... thơ
Gửi về bầy Sói Bơ Vơ
Rừng sâu sống cùng Hồ Đồi
Hỏi lòng làm sao hững-hờ?

Ý Nga,

Bát Nghĩa

Thương về
Quý Trường luôn âm thầm dần thân
cho Phong Trào Hương Đạo Hải Ngoại.

Ăn cháo chưa xong, đá bát rồi
“Bạn” này đúng nghĩa bạn-đầu-môi
Lượm lên cái bát lẫn long lóc
Cứ rửa xong lau, trưng để đời!

Ý Nga





VĂN PHÒNG HƯỚNG ĐẠO TRƯỞNG NIÊN

NHẬN ĐƯỢC TIN BUỒN

Trường ĐỖ ĐĂNG DI
VỢ CHỊ ĐỤNG

- Hướng Đạo Trưởng Niên LBH Nam Quan
- Cựu Lý Trưởng LBH Nam Quan
- Cựu Phó Hội Trưởng Hội HDVN tại Pháp

Sinh năm 1931 tại Miền Bắc Việt Nam.
Lia Rừng ngày 20 tháng 11 năm 2021
Tại Evry - Courcouronnes - Pháp

Hương thọ 90 tuổi

BAN ĐIỀU HÀNH VĂN PHÒNG HƯỚNG ĐẠO TRƯỞNG NIÊN.
BAN BIÊN TẬP BÁO LIÊN LẠC.
CUNG TOÀN THỂ HƯỚNG ĐẠO TRƯỞNG NIÊN VIỆT NAM.

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
CUNG TANG QUYỀN và LBH NAM QUAN

THÀNH THẬT CHIA BUỒN CÙNG QUÝ TRƯỞNG

- Tr. Nguyễn Kim Chung Hoa Kỳ
- Tr. Cao Ngọc Cường Hoa Kỳ
- Gia đình cựu HDS LâmViênDalat: Tr. Tuệ, Bích, Bằng, Dũng, Thoa, Quyên
- Tr. Trần Trọng An Sơn Hoa kỳ
- Tr. Trần Thị Thu Ba Hoa Kỳ
- Tr. Trần Quang Thanh Trang Canada

Trước sự ra đi vĩnh viễn của người thân trong gia đình

VĂN PHÒNG HƯỚNG ĐẠO TRƯỞNG NIÊN
Thành Kính Phân Ưu

Tiến biệt

Rest In Peace

Le Thanh Bảo Trân

CHÀO MỪNG

GIA ĐÌNH BẠCH HỢP HOUSTON, TEXAS

THÀNH VIÊN THỨ 31 CỦA VP HDTN

TIN VUI

hân hoan chào mừng

TÂN GIA TRƯỞNG GĐBH NAM CALIFORNIA
BÙI MINH HÒANG (TONY BÙI)
NHIỆM KỲ 2022-2023

GIA TRƯỞNG GĐBH HOUSTON, TEXAS
TÔ CẢNH KENNETH
ĐƠN VỊ THÀNH LẬP THÁNG 10/2021

Trong tình làng nghĩa xóm

Hãy mở rộng vòng tay thân thương cùng tấm lòng triu mến để đón tin vui, chuyện buồn, khi thu tàn, đông đến như định luật mà tạo hóa đã, đang và luôn gắn liền vào cuộc sống của thế nhân.

Thu! Hai không hai một. Có những giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuôi trên gò má, rơi vào cõi bụi trần để tiễn biệt những anh chị em có cùng lý tưởng cao quý như nhau, nhưng sớm chấm dứt cuộc chơi đầy ý nghĩa. Hoặc các huynh đệ tỷ muội đã vĩnh viễn giã từ những người yêu thương trong thân tộc.

Thượng đế ban cho HDS đôi bàn tay ảo diệu để diễn đạt tâm tư tình cảm phát xuất từ con tim, khối óc. Khi bàn tay phải vươn đến huyệt mộ gởi một cành hoa, một nắm đất nghĩa tình theo người khuất bóng về cõi vĩnh hằng, thì bàn tay trái gắp con tim đầy sức sống sẵn sàng hiến dâng, với tinh thần dẫn thân giúp đỡ tha nhân. Đặc biệt trên trang “ Tình Làng Nghĩa Xóm ” này, HĐTN chúng ta vừa mới đón nhận những bàn tay trái mà tuổi đời chất chồng hiện cư ngụ trên vùng đất nóng tình nồng Houston, Texas, đang góp một bàn tay xây dựng phong trào Hướng Đạo, tạo thêm niềm vui và sự sinh động cùng các Trưởng Niên khi trao cho nhau những chiếc khăn quàng để tô điểm cho “ thu thêm sắc tím ” trong lứa tuổi lá vàng bay.

Chào mừng thành viên thứ 31 của HĐTN vừa “ Gắn Bó ” với các đơn vị Gia đình, Làng, Xóm Bách Hợp khắp nơi.

A.A.A..... GIA ĐÌNH BÁCH HỢP HOUSTON, TEXAS – USA.

BBT BÁO LL



Cũng trong “ Tình Làng Nghĩa Xóm ” vào những ngày chớm Đông, khi muôn vật, muôn loài chuẩn bị đón nhận những ân sủng mà thượng đế sắp ban tặng cho thế gian này trong dịp lễ Giáng Sinh 2021 và Năm Mới 2022, Ban biên tập báo Liên lạc HĐTN xin được gửi lời cầu chúc an lành đến tất cả các thành viên trong Đại Gia Đình Hướng Đạo khắp mọi nơi,

Năm cùng, tháng tận! Ôn cố, tri tân với một chút băng khuâng suy gẫm: Trong thoáng chốc gần 9/10 thời gian một nhiệm kỳ 4 năm của VP HĐTN đã trôi qua, BBT trong trách vụ chuyển tải món ăn tinh thần đến độc giả với chủ trương “Tiếng nói và nhịp cầu liên lạc của Hướng Đạo Trưởng Niên” nên có thể làm vừa lòng người này nhưng không làm vừa lòng người khác trong phạm vi cho phép.

Cuộc chơi nào cũng vậy, luôn có những quy định kèm theo. HĐ là một cuộc chơi, trong đó có nhiều trò chơi mà thể loại, thời gian, ý kiến... khác nhau. Sinh hoạt báo chí trong HĐ cũng không ngoại lệ với những điều vừa kể, do đó không thoát khỏi những điều như ý hay bất như ý đối với tác giả hay độc giả.

Sự đời, không có bất cứ điều gì toàn thiện, toàn mỹ cả. BBT luôn cảm ơn mọi sự lưu tâm đến cách thực hiện báo LL. Một lời cảm tạ! Hay trăm ngàn lời cảm ơn cũng chưa đủ để bày tỏ hết những ân tình mà các Mạnh thường quân trong cũng như ngoài HĐ đã ưu ái dành cho báo Liên Lạc của HĐTN trong thời gian qua.

Thân ái và quý mến.

Thay mặt BBT báo LL

Beo Tận Tâm – Nguyễn Tăng Bình



Tóm lược lịch sử phong trào

HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM



Tác giả: *Nghiêm Văn Thạch.*
Tài liệu này soạn xong vào trung tuần tháng 7, 2001
Tài Liệu Hướng Đạo post bởi Tráng đoàn Nguyễn Trãi.
Tr. Kym Nguyễn chuyển đăng.
BBT trình bày (thêm hình chụp)
Quý độc giả tùy nghi.

Bài đăng 3 kỳ - Kỳ 1

- 1929. Thiếu sinh Việt Nam đầu tiên được nhận vào một đơn vị HĐ Pháp (SDF) tại trường trung học Albert Sarraut, Hà Nội (Tr. Vũ Ngọc Tân). Trước đó, đã có một vài đơn vị HĐ Pháp thuộc các hệ thống Công Giáo (SDF – Scout de France), HĐ Thế Tục (EDF – Eclaireurs de France) hoặc Tin Lành (EU – Eclaireurs Unionistes) xuất hiện tại Hà Nội và Sài Gòn, nhưng chỉ thu nhận trẻ em Pháp và không hoạt động lâu.

- 1930. Tr. Trần Văn Khắc thành lập đơn vị HĐVN gồm với sự ủng hộ của Ông Nguyễn Lễ, Hội trưởng EDEP (Trường Thế Tục) ở Hà Nội với các ông Võ An Ninh, Nguyễn Xuân Chính, Tạ Văn Giục... Đơn vị gọi là Ban Đồng tử quân, lấy tên là Lê Lợi, khăn quàng nền xanh lá cây viền đỏ.

- 1931. Tr. Hoàng Đạo Thúy lập Ấu đoàn Lê Lợi. Nhiều tỉnh như Lạng Sơn, Nam Định, Hải Phòng hưởng ứng Phong trào, tổ chức theo mẫu Thiếu đoàn Lê Lợi. Tr. Trần Văn Thao lập đơn vị HĐ Công giáo trong hệ thống SDF.

- 1932. Tr. Trần Văn Khắc trao phong trào miền Bắc cho Tr. Hoàng Đạo Thúy, xin chuyển vào Nam cùng với các Tr. Lương Thái, Huỳnh Văn Diệp, Trần Coln thành lập Hội HĐ Nam Kỳ. Hội trưởng là Ô. Trần Văn Khá.

- 1933. Tr. Hoàng Đạo Thúy đổi danh xưng là Hướng Đạo Sinh thay cho Đồng Tử Quân và chọn áo sơ mi màu nâu với quần cụt màu xanh biển làm đồng phục. Tổ chức và sinh hoạt theo mẫu EDF. Trong Lời Hứa dịch đúng văn bản của EDF không có bốn phạm tâm linh. Nhưng Lời Hứa và Luật HĐ công khai đặt lên hàng đầu bốn phạm Trung thành với Tổ quốc gây tác động mạnh mẽ vào lúc cuộc khởi nghĩa 1930 của Việt Nam Quốc Dân Đảng thất bại. Ô. Nguyễn Lễ nhận làm Hội trưởng HĐ Bắc kỳ. Hội HĐ Nam kỳ ẩn hành từ Hướng Đạo. Triều đình Cao Miên cử Giám đốc học chính tiếp xúc với Tr. Trần Văn Khắc để hỏi thể thức và lấy tài liệu tổ chức HĐ.

- 1934. Một phái đoàn HĐ Nam Kỳ do Tr. Trần Văn Khắc hướng dẫn đến Phnom Penh theo lời mời của nhà Vua, dự trại ra mắt HĐ Cao Miên và dự lễ tuyên hứa của Thái tử Monireth. Vua Miên ngỏ ý tặng huân chương, Tr. Trần Văn Khắc từ khước, xin nhường cho hai trường phụ tá.

- 1935. Tr. Trần Văn Khắc thúc đẩy thành lập Hội HĐ Trung kỳ, Hội trưởng là Ô. Trần Bá Vị cùng các Trưởng Võ Thành Minh, Trần Điền... Hội HĐVN ba kỳ đều ghi danh với EDF. Họp Ban VN toàn cõi do Tr. Trần Văn Khắc tổ chức ở sân vận động Dakao Saigon, có đủ các phái đoàn Nam, Trung, Bắc, thêm phái đoàn Cao Miên, một đơn vị HĐ Pháp, Trung Hoa.

Tổng Hội HĐ Pháp cử Tr. André Lefèvre (EDF) qua Đông Dương công cán. Lão Hải Ly (Vieux Castor) thăm HĐ Pháp và bản địa ở 3 xứ; thảo luận việc hợp nhất tổ chức và triệu tập cấp lãnh đạo mỗi xứ tới Dalat dự khóa huấn luyện do Trưởng điều khiển trước khi trở về Pháp. Thành phần VN có đầy đủ các trưởng thuộc thế hệ sáng lập: Trần Văn Khắc, Huỳnh Văn Diệp, Võ Thành Minh, Trần Điền, Cung Giũ Nguyên, Hoàng Đạo Thúy, Trần Văn Tuyên, Phạm Văn Nam...



- 1936. Tổng hội HĐ Pháp bổ nhiệm Tr. Raymond Schlemmer (SDF, Khóa trưởng Ngành Tráng ở trại trường Le Breuil), cựu đề đốc hải quân qua Đông Dương nối tiếp công cuộc vận động do Tr. Lefevre đã đặt nền tảng. Kết quả là thành lập Liên hội HĐ Đông Dương (FIAS), chi nhánh thuộc địa của Tổng hội HĐ Pháp. Chủ tịch Liên Hội – thụ ủy thường trực (Permanent Delegate) của Tổng hội SF – là Tr. André Consigny (EDF), phụ tá là Tr. Serène (SDF). Mỗi xứ có 2 thành viên trung ương gồm 2 Tổng Ủy Viên, một của đơn vị Pháp (EDF, SDF, EU), một của các đơn vị bản địa (VN, Miên, Lào). Thành viên chấp hành Bắc kỳ là Tr. Hoàng Đạo Thúy và Tr. Bernard (EDF); Trung kỳ là Tr. Võ Thành Minh và Tr. Niedrist (EU); Nam kỳ là Tr. Trần Văn Khắc và Tr. Huet (SDF). Tr. Schlemmer được cử làm ủy viên Huấn Luyện kiêm DCC Thiếu và Tráng của Liên hội. Ban thường vụ đặt ở Huế, gồm các Trưởng Schlemmer (Trưởng ban), Võ Thành Minh (Tổng thư ký) và Niedrist (Ủy viên). Tr. Võ Thành Minh mở cuộc thi tuyển, rồi chọn kiêu Bông Sen vẽ phỏng như hoa Bách hợp (hoa huệ) làm huy hiệu thống nhất của Liên hội. Cũng vào thời điểm này, Tr. Võ Thành Minh tham khảo ý kiến Lễ Bộ Thượng Thư Triều đình Huế, xác định rằng các đơn vị VN theo nghi thức chào quốc kỳ màu vàng, được treo đồng hàng với cờ Pháp. Nhưng các đơn vị VN ba kỳ thường dùng lá cờ HĐ (nền xanh với huy hiệu Bông Sen Bách Hợp và châm ngôn Sấp Sấn) trong lễ thượng kỳ mà thôi, trừ khi có sự hiện diện của nhà chức trách ở buổi lễ. Khi nhận trách vụ TTK.BTV Liên hội, Tr. Võ Thành Minh “trao đước” cho Tr. Tạ Quang Bửu làm Tổng ủy viên HĐ Trung kỳ.

Hội HĐ Bắc kỳ ra tờ Thăng Tiến do Tr. Trần Văn Tuyên phụ trách. Liên hội ấn hành tờ Le Chef dành cho Trưởng do Tr. Võ Thành Minh phụ trách, dùng Pháp ngữ để phổ biến chung cho cả hai xứ Miên, Lào.

BiPi, Thủ lãnh HĐ Thế giới (từ 1922), quyết định Lời Hứa HĐ từ nay phải ghi bốn phạm tâm linh lên hàng đầu. Tuy nhiên, tiêu chuẩn nguyên lý mới ấn định không có hiệu lực hồi tố: các thành viên Phong Trào Thế Giới trước 1936 không bắt buộc phải bỏ túc Lời Hứa (trường hợp EDF). Quyết định này Liên hội FISA có thể không biết, vì không trực tiếp với HĐ Thế Giới.

- 1938. Khánh thành Trại Trường Bạch Mã, trên miếng đất do Vua Bảo Đại tặng khi tiếp kiến Tr. Schlemmer, và với khoản tiền Vua Miên đóng góp thêm. Các khóa đầu gồm Thiếu I (tháng 7) và Thiếu II với Tráng I (tháng 8). Những trường cao cấp dự khóa huấn luyện 1936 ở Dalat đã theo một trong 3 khóa này và được trao Bằng Rừng (Wood Badge). Mỗi xứ chịu trách nhiệm tổ chức huấn luyện trưởng cấp Dự Bị (phía 3 Kỳ VN đặt thêm cấp Sơ Luyện trước), để gửi tiếp lên các khóa ở Trại Trường gồm 2 bậc: Bạch Mã (hoàn luyện, 10 ngày - khăn quàng nền xám, thêu hai đợt sóng màu xanh ở góc nhọn sau lưng) cho Trưởng và phụ tá đơn vị, và Bằng Rừng (thêm 3 ngày – khăn quàng Gilwell nền xám hồng, với nút da 2 vòng đan và dây đeo 2 mẫu gỗ) cho liên đoàn trưởng, ủy viên cùng trưởng huấn luyện.



Tr. Võ thành Minh tại Trại Trường Bạch Mã Thiếu năm 1937



Khóa Tráng đầu tiên 1938 tại Trại Trường Bạch Mã (Huế)

- 1939. Tr. Tạ Quang Bửu và Tr. Vũ Ngọc Tân dự họp bạn Tráng thế giới kỳ II ở Scotland dịp hè. Sau đó Tr. Tạ Quang Bửu nhập trại Gilwell dự hai khóa Thiếu và Tráng. Đồng thời Nữ trưởng Chauvet (SDF) dự khóa Âu để về làm Khóa Trưởng Âu (Akéla Leader) cho Liên hội FIAS.

Pháp thua trận (đầu cuộc chiến Thế Giới II), bị Đức Quốc Xã chiếm đóng. Chức quyền cai trị Đông Dương theo chính phủ Vichy của Thống chế Pétain đã ký hàng ước với Hitler. Tổng hội HĐ Pháp duy trì hoạt động dưới thẩm quyền chế độ Pétain, nên mặc nhiên không còn tư cách thành viên tổ



chức HĐ Thế giới. Những HĐ Pháp không chấp nhận đầu hàng vượt biển qua Anh quốc theo De Gaulle, hoặc gia nhập các lực lượng kháng chiến bí mật ở trong nước.

*BP đã qua hưu dưỡng ở Kenya trước khi chiến tranh xảy ra rồi mất ở đó năm 1941

- 1940. Họp bạn Rừng Sắt (Bắc Ninh) kỷ niệm 10 năm HĐ Bắc Kỳ.

- 1941. Họp Bạn HĐ Đông Dương ở Quảng Tế, Huế. Vua Bảo Đại chủ tọa lễ khai mạc.

Tr. Hoàng Đạo Thúy bí mật hẹn với Tr. Tạ Quang Bửu ở động Hoa Lư (Ninh Bình) để đồng thuận hợp tác với tổ chức cộng sản. Ô. Nguyễn Hữu Đang, TTK hội Truyền Bá Quốc Ngữ (thuộc hệ thống tuyển lựa kết nạp của đảng CS) gia nhập Tráng đoàn Lam Sơn.

- 1942. Tr. Tạ Quang Bửu được cử làm UV.HL Liên hội kiêm DCC Thiếu và Tráng thay Tr. Schlemmer về Pháp. Tr. Tạ Quang Bửu trao trách vụ Tổng Ủy Viên HĐ Trung Kỳ cho Tr. Phan Như Ngân. Tr. Trần Văn Khắc lâm bệnh, trao đuốc cho Tr. Huỳnh Văn Diệp làm TUV ở Nam kỳ.

Họp Bạn Tráng ở Trường Yên (Ninh Bình). Toàn quyền Đông Dương, Đô Đốc Decoux cử Thiếu tá Ducoroy phát động phong trào thanh niên thể dục thể thao, rập theo tổ chức và sinh hoạt của thanh thiếu niên của chế độ Pétain bên Pháp, mong ngăn chặn và giành ảnh hưởng với trào lưu tranh đấu cho nền độc lập tự chủ trong giới trẻ 3 xứ. Tr. Serène và Tr. Cung Giũ Nguyên chủ trương tập san Sổ Tay của Giới Trẻ (Carnets de la Jeunesse) bằng Pháp ngữ.

Họp Bạn Tráng chia 2 nơi vì giao thông khó khăn: Qua Châu (Thanh Hóa) và Mỹ Khê (Đà Nẵng) nhưng cùng theo một chương trình trại duy nhất.

- 1945. Ngày 9 tháng 3 Nhật đảo chính, bắt giữ quân đội và cấp cai trị Pháp ở Đông Dương, trao quyền lại cho các Quốc vương VN, Miên, Lào. Vua Bảo Đại tuyên bố độc lập thống nhất, bổ nhiệm ô. Trần Trọng Kim làm thủ tướng, Ô. Phan Kế Toại làm khâm sai miền Bắc, ô. Nguyễn Văn Sâm làm khâm sai miền Nam. Ô. Phan Anh, Bộ trưởng Thanh niên gửi thư yêu cầu HĐ miền Trung tham gia tổ chức Thanh Thiếu niên Tiền phong. Tr. TUV Phan Như Ngân phúc đáp rằng qui chế HĐ không cho phép làm như vậy. Để tránh va chạm, Tr. TUV cho lệnh giải tán các đơn vị thuộc quyền.

Nhật bản đầu hàng sau 2 trái bom nguyên tử tàn phá Hiroshima và Nagasaki. Ngày 19 tháng 8 lợi dụng khoảng trống chính quyền ở Hà Nội, vì khâm sai Phan Kế Toại (có 2 con trai là cán bộ VM) đã từ chức chung với chính phủ Trần Trọng Kim, một nhóm VM (do Nguyễn Hữu Đang) đoạt micro của đoàn công chức biểu tình trước Nhà Hát Lớn để ủng hộ nền độc lập mà Vua Bảo Đại đã tuyên cáo. Họ trưng cờ đỏ sao vàng cùng các biểu ngữ, dẫn đoàn biểu tình tới chiếm dinh Khâm sai. VM cướp chính quyền trong khi Ô. Nguyễn Xuân Chử, Khâm sai chỉ định (chưa nhận việc), từ khước sự can thiệp của quân đội Nhật để “đẹp loạn”. Phía HĐ có nhiều trưởng cao cấp và tráng sinh (nhất là của Lam Sơn), như các ông Hoàng Đạo Thúy, Tạ Quang Bửu, Nguyễn Hữu Đang, Trần Duy Hưng, Tôn Thất Tùng... đồng lộ diện là thành viên MTVM. Tr. Hoàng Đạo Thúy đích thân tiếp xúc với các trưởng và tráng sinh khác để chiêu dụ tham gia các đoàn thể Cứu Quốc, tổ chức quần chúng của VM. Cuối tháng 8 Hồ Chí Minh có mặt ở Hà Nội ra mắt dân chúng đọc “tuyên ngôn độc lập” ngày 2.9 ở quảng trường Ba Đình (Nguyễn Hữu Đang là trưởng ban tổ chức). Cuối năm, Tr. Hoàng Đạo Thúy cùng Tr. Tạ Quang Bửu (phụ tá ô. Võ Nguyên Giáp ở Bộ Quốc Phòng) có quyết định do Ông Hồ Chí Minh ký bổ nhiệm làm giám đốc trường võ bị Trần Quốc Tuấn ở Sơn Tây – tổ chức trại Tân Trào. Hồ Chí Minh nhận lời mời đến trại; ông ta được Tr. Trần Duy Hưng, thị trưởng Hà Nội tiếp đón trong đồng phục HĐ và hướng dẫn thăm viếng.

- 1946. Tháng 3 Tr. Hoàng Đạo Thúy triệu tập đại hội đồng hiệp nhất HĐ 3 Kỳ tại trụ sở phố Hàng Trống. Chiến tranh chống Pháp đã khởi sự ở miền Nam, các đơn vị tán lác, chỉ có vài sinh viên ở Đại Học Hà Nội như ô. Lưu Hữu Phước, tráng sinh Lam Sơn, làm đại diện không có thụ ủy. Các đơn vị miền Trung ngưng sinh hoạt theo lệnh Tr. Phan Như Ngân, hầu hết không được tin, trừ vài người có mặt ở Hà Nội như tr. Bạch Văn Quế, Tr. Vĩnh Bang... Vào phút chót, Tr. Võ Thành Minh, TTK Liên hội, từ Vinh ra kịp. Tr. Hoàng Đạo Thúy tới khai mạc đại hội trong bộ quân phục VM. Buổi chiều hôm đó, Trưởng thác bận không tới, vì đã ngấm cứt cừ một tráng sinh Lam Sơn tên Lê Trác, đứng ra cổ xúy lập “Hội HĐ Cứu Quốc” tức là gia nhập MTVM! Đại hội liền phân ra 2 khối, tranh cãi quyết liệt, đôi lúc hỗn loạn. Tr. Võ Thành Minh nhiều lần can thiệp, phân tách và giải thích cặn kẽ những luận cứ mâu thuẫn, nghịch lý với nền tảng H Đ, rồi được trao nhiệm vụ làm chủ tọa



để giữ cuộc thảo luận trong tình huynh đệ và kỷ luật HĐ. Nhờ những giọt lệ của Tr. Phạm Biểu Tâm, tráng sinh Lam Sơn rơi trên diễn đàn khiến đại hội cảm xúc mãnh liệt. Tr. Võ Thành Minh thuyết phục được đa số chấp thuận danh hiệu: “Hội HĐ Việt Nam”, không có cái đuôi “cứu quốc”. Huy hiệu Liên hội FIAS cũng được đại hội duy trì. Ô. Nguyễn Lễ vẫn là Hội trưởng.

Tuy nhiên, Tr. Hoàng Đạo Thúy thu xếp “trao đước” cho một tráng sinh Lam Sơn là Hoàng Văn Quý (không phải nhạc sĩ HĐ Hoàng Quý) làm TUV với các Ủy viên thuộc hàng ngũ MTVM như Tạ Quang Bửu, Trần Duy Hưng, Ngô Bích San. Tr. Hoàng Văn Quý, TUV cùng một phụ tá (phỏng đoán là Trần Duy Hưng) yết kiến Hồ Chí Minh, đệ trình bản Điều Lệ Hội HĐVN. Nhưng lúc ấy, các HĐS miền Nam và miền Trung cùng phần lớn đoàn sinh miền Bắc đã bị cưỡng bách đứng vào tổ chức thiếu nhi của MTVM ở nơi cư ngụ. Một số nhỏ trưởng và tráng sinh như các ông Trần Văn Tuyên, P.X.Thiện, Mai Liệu... đã tạm biệt Phong trào để tham gia tranh đấu giành độc lập ở tuyến đối nghịch với cộng sản. Do đó, trên thực tế, Hội HĐVN tân lập chưa phải là một thực thể sinh hoạt như một tổ chức HĐ.

Ngày 19 tháng 12 chiến sự bùng nổ ở Hà Nội đặt toàn cõi vào cuộc chiến mang danh là VN-1 (1946-1954). Bộ Tổng Ủy Viên cũng như các trưởng Hoàng Đạo Thúy, Tôn Thất Tùng, Lưu Hữu Phước... theo Hồ Chí Minh lên mặt khu Bắc Việt và trở thành đảng viên cộng sản.

- 1947. Tr. Trần Văn Tuyên cùng các nhân sĩ lưu vong góp phần tích cực cho sự thành tựu của giải pháp Bảo Đại. Pháp thừa nhận Quốc gia Việt Nam (State of Việt Nam) “độc lập trong Liên Hiệp Pháp” với Quốc trưởng Bảo Đại. Quốc kỳ hình chữ nhật, nền vàng, có 3 sọc đỏ tượng trưng cho 3 miền. Quốc ca lấy nhạc bản “Tiếng Gọi Sinh Viên” do Lưu Hữu Phước sáng tác, sửa lời thành Tiếng Gọi Công Dân.

Các trưởng Trần Văn Quý, Nguyễn Văn Điều tái lập HĐ ở Saigon. Tr. Trần Văn Quý để lộ hành vi hoạt động cho VM, bị Pháp bắt giữ rồi tra tấn đến chết. Sinh hoạt HĐ ở Saigon lại bị gián đoạn.

Tr. Trần Văn Khắc sang Pháp chữa bệnh.

- 1948. Chính phủ đầu tiên của Quốc Gia Việt Nam với Thủ tướng Nguyễn Văn Xuân có Tr. Trần Văn Tuyên là Bộ trưởng Thông tin.

- 1949. Tr. Hoàng Đạo Thúy tháp tùng Hồ Chí Minh thị sát mặt trận biên giới Hoa-Việt sau chiến thắng tiêu diệt quân đoàn Lepage. Tr. Trần Văn Khắc lành bệnh, từ Pháp trở về định cư ở Dalat.

- 1950. Cuộc vận động tái lập HĐVN khởi sự ở miền Bắc từ 1949. Tr. Trần Văn Thao, Trưởng Ban Vận Động thu hồi trụ sở Hội ở phố Hàng Trống và được Thủ hiến Bắc Việt trợ cấp 10.000 đồng để xây phòng chiếu bóng Lửa Hồng. Sau thời gian đầu sống èo uột, do sáng kiến của Tr. Trần Trung Du, rạp Lửa Hồng thu hút đông đảo khán giả tí hon, trở nên nguồn tài trợ dồi dào cho Hội.



Trụ sở HĐ Hà Nội 1950 (Rạp Lửa Hồng)



Đạo Đồng nhân – Hà Nội - 1950



Đạo Đồng Nhân - Hà Nội - 1950

Tr. Vũ Trọng Hoàn, cựu Châu trưởng Sơn Nam, nhận chức Tổng ủy viên miền Bắc khi Tr. Phạm Văn Nam từ khước thỉnh mời của Tr. Trần Văn Thao. Tái lập Châu Thăng Long (Tr. Nguyễn Văn Tư, Châu trưởng) gồm 4 Đạo ở Hà Nội: Vĩnh Thuận (Tr. Đoàn Văn Thiệp, Đạo trưởng); Kiếm Hồ (Tr. L.T.Thọ, Đạo trưởng); Đồng Nhân (Tr. Trần Trung Du, Đạo trưởng), và Thọ Xương (Tr. Nguyễn Tấn Hơn, Đạo trưởng). Mở khóa huấn luyện Trưởng. Tr. Vũ Văn Hoàn làm TUV miền Bắc, thay thế Tr. Vũ Trọng Hoàn nhận chức Giám đốc Thanh Niên Bắc Việt.

Đại hội gồm đủ phái đoàn 3 Miền: Miền Nam do Tr. Nguyễn Chũ và Huỳnh Minh Quang; Miền



Trung do Tr. Tôn Thất Dương Vân và Tôn Thất Đông; miền Bắc do Tr. Vũ Văn Hoan và Trần Văn Thao. Tr. Trần Điền có ra thăm nhưng không dự hội nghị. Đại hội quyết định phục hoạt Hội HĐVN, duy trì bản Điều Lệ 1946 và huy hiệu cũ. Tr. Vũ Văn Hoan đắc cử TUV toàn quốc. Ô. Trần Văn Thân, kỹ sư, do Tr. Nghiêm Văn Thạch giới thiệu, nhận chức Hội trưởng HĐVN.

- 1951. Tr. Trần Văn Thao chuyển chuyên vào Nam, giúp Nha Cảnh sát Đô Thành Saigon tổ chức đoàn HĐ dành riêng cho con em gia đình Cảnh sát. Đoàn này không gia nhập Hội HĐVN, nhưng sau 1955 được Châu Gia Định cho phép các Trưởng đơn vị dự khóa huấn luyện trưởng và mời tham gia vài trại Hạp Bạn Châu.

- 1952. Tr. Mai Liệu từ Phát Diệm hồi cư về Hà Nội.

- 1953. Hội Nghị Trưởng 3 Miền ở Dalat do Tr. Trần Điền tổ chức và điều khiển dưới hình thức một trại tu nghiệp mùa hè, tạm thay thế Trại Trường Bạch Mã.

Khóa Dự bị Tráng I ở Hà Nội, do Tr. Mai Liệu phụ trách.

Dịp lễ Giáng sinh, Hạp Bạn Bắc Việt ở sân vận động của Hội SEPTO (hội EDEF cũ) tiếp đón các trưởng dự đại hội đồng thường lệ bất chấp trở ngại vì chiến sự. Tr. Đinh Xuân Phúc đưa cả đơn vị (bầy) từ Phát Diệm về Hà Nội hạp bạn. Tr. Tôn Thất Dương Vân đắc cử TUV, dời văn phòng Bộ TUV về Huế và mời Ô. Lâm Toại làm Hội trưởng. Tr. Trần Điền là Ủy viên Huấn luyện.

- 1954. Sau khi Pháp thua trận Điện Biên Phủ, hiệp định Genève chia cắt đất nước. Ô. Ngô Đình Diệm nhận chức Thủ tướng. Cuộc di cư đưa dân chúng vào miền Nam tự do.

TUV Tôn Thất Dương Vân bác bỏ đề nghị của Tr. Mai Liệu xin di tản tài sản của Hội ở Hà nội (có lẽ định giữ nguyên trạng trụ sở để chờ tr. Hoàng Đạo Thúy về tiếp nhận!). Tuy nhiên, Ô. Nguyễn Bá Thảo (thủ quỹ) trước khi di cư, tự động chia cho tr. Lê Bằng, Châu trưởng Thăng Long (ở lại Hà Nội) số tiền 30.000 đồng rồi mang theo số tiền còn lại khoảng 80.000 đồng vào Saigon. Tr. Tôn Thất Dương Vân đã xử dụng khoản quỹ này, mượn thêm các trưởng ở Thừa Thiên (Tr. Đoàn Mộng Ngô là một chủ nợ) để xây văn phòng mới, gồm luôn rạp Lửa Hồng II để gây quỹ. Rạp Lửa Hồng II không thành hình; cơ sở giao cho Đạo Thừa Thiên tùy nghi xử dụng.

Trưởng và đoàn sinh ở lại miền Bắc được lệnh sát nhập đoàn thanh thiếu niên duy nhất của chế độ Hà Nội. Danh hiệu HĐ còn được duy trì ở vài hoạt động hình thức cho tới 1956 để lừa gạt dư luận miền Nam và Thế giới Tự do. Ba trưởng HĐ có thành tích "nằm vùng" trong khu Pháp chiếm đóng là Vũ Văn Hoan, Lê Bằng, Lê Ngọc Trụ, là thành viên phái đoàn thanh thiếu niên VNDCCH dự đại hội Phong Trào Hòa Bình ở Moscow dưới quyền chủ tọa của Staline. Tr. Hoàng Đạo Thúy và Tr. Tạ Quang Bửu vẫn làm việc ở Bộ Quốc phòng; Tr. Trần Duy Hưng tái nhiệm thị trưởng Hà Nội và không một ai đã động gì tới sự tồn vong của HĐ.

- 1955. Tr. Tôn Thất Dương Vân bổ nhiệm Tr. Phan Kim Phụng làm Châu trưởng Gia Định thay thế Tr. Nguyễn Chữ ra Huế làm việc. Tr. Huỳnh Văn Nhu, Tổng Giám Đốc Thanh Niên, yêu cầu giải tán Đạo Nhà Bè do các phần tử thuộc Phong trào Hòa bình của Ls. Nguyễn Hữu Thọ (sau đó là Chủ tịch MTGPMN) lập ra. Ít lâu sau, một số HĐ Nhà Bè cũ gia nhập Đạo Đông Thành do tr. Trần Văn Đước chủ trì. Tr. Trần Hữu Khuê vừa ra tù Quảng Trị về tội hoạt động cho cộng sản, về Saigon, được Tr. Phan Kim Phụng giao coi Đạo Cửu Long, thay thế Tr. Abdul Chek (gốc Ấn độ, có Pháp tịch) cũng lộ diện là theo cộng sản, phải bỏ trốn lên Nam Vang.

CÒN TIẾP



*HĐ 2 miền họp thống nhất tại Sài Gòn
Từ 17-19 tháng 2 / 1951 tại hội trường Norodom*



*Tr. Võ Thành Minh chụp tại dinh
thủ tướng Áo với bà BP năm 1951*



Chuyện Hướng Đạo gốc Việt



Ban biên tập trình bày

"Nuôi tâm sinh thiên tài, nuôi trí sinh nhân tài,



nuôi thân sinh nô tài"



Mỗi lần họp mặt Hướng đạo là cùng nhau hát lớn bài ca "Cái nhà" của cố trưởng Linh mục Nguyễn Văn Thích :

*Cái nhà là nhà của ta
Công khó ông cha lập ra
Cháu con ta gìn giữ lấy
Muôn năm với nước non nhà.*

Cái Nhà có ý nghĩa chính là nhà Hướng đạo Việt nam do các trưởng Hướng đạo kỳ cựu và tiên phong xây dựng ,thành lập và anh em HĐVN ghi công ơn bằng mọi quyết tâm giữ gìn và bảo tồn.

Lý tưởng và đẹp như vậy đấy. Tinh thần và tâm huyết HĐVN là thế. Nhưng tiếc thay chỉ áp dụng cho phong trào HĐ trước 1975 và hiện trạng trong nước thối. Chứ ở hải ngoại và đặc biệt ở Hoa kỳ, các đơn vị HĐ người Việt được các trưởng HĐ lưu vong thành lập và ghi danh hợp pháp đầy đủ với hội Nam và nữ Hướng đạo Hoa Kỳ, thực hiện đúng chương trình thăng tiến đẳng thứ và chuyên hiện các ngành ấu thiếu, thanh, và đặc biệt có thêm phần truyền thống văn hoá Việt nam, cũng như sinh hoạt bằng tiếng Việt. Nhưng theo thời gian, tinh thần và lý tưởng HĐVN đã dần dần biến thái và mai một, từ buồn phiền đến thê thảm.

Do tinh thần Hướng đạo và dân tộc, các đơn vị HĐVN được thành lập từ các cộng đồng có đông người tỵ nạn cộng sản, như quận hạt Santa Clara và Orange ở các tiểu bang California, Portland ,Oregon, Washington, Texas và Thủ đô Washington DC.

Thời kỳ phát triển nhất là vào năm 1983 ,qua sự lưu tâm của văn phòng HĐ thế giới và sự chấp thuận hợp tác của Hội HĐ Hoa Kỳ, bằng đồng thuận tổ chức hội nghị huynh trưởng HĐVN tại thành phố Costa Mesa, California để thành lập Hội đồng thế giới trung ương HĐVN (HĐTƯ'), một khởi điểm cho sự phát triển Hướng đạo thế giới và dĩ nhiên tăng số đơn vị và hội viên cho HĐ Hoa Kỳ (BSA) nơi định cư đông đảo đơn vị HĐVN lưu vong.

HĐTƯ- HĐVN đã phối trí kết hợp các đơn vị HĐ người Việt tỵ nạn khắp thế giới và liên lạc với các văn phòng Hội HĐ quốc gia để giúp thành lập các đơn vị HĐVN, như tại Pháp, Đức, Hoà lan ,Đan mạch, Anh quốc ở Âu châu, qua đến Úc châu, rồi Canada và Hoa Kỳ. Hệ thống tổ chức và liên lạc qua chi nhánh tại các quốc gia thành viên văn phòng HĐ thế giới và HĐ Hoa Kỳ, bằng ban đại diện các Miền Đông, miền Trung, miền Tây Bắc và miền Tây nam.

Hướng đạo VN lưu vong có chung một tổ chức và một "cái nhà" chính là HĐTƯ- HĐVN vậy.



Sinh hoạt của HDTU' qua các kỳ hội nghị trường toàn thế giới để tổ chức chu đáo các trại họp bạn thế giới Hướng đạo Việt Nam với tên Thăng tiến (TT), luân phiên mỗi bốn năm tại các quốc gia thành viên, mà trại TT I đầu tiên là tại Pháp quốc, TT II qua Canada, TT III tại Hoa Kỳ, TT V sang tới Úc châu, đặc biệt liên tục từ TT VI đến TT XI luân chuyển các miền tại Hoa Kỳ, và luôn được các văn phòng của BSA địa phương bảo trợ về tổ chức rất tận tình và chu đáo.

Để tạo tình đoàn kết , các chi nhánh quốc gia vẫn tổ chức các cuộc trại toàn quốc hằng năm. Riêng các miền cũng có trại họp bạn chung trại miền hằng năm như trại Liên Kết của Miền Tây nam, trại Giữ vững ở miền Trung, trại Kết thân ở miền Đông, và miền Tây Bắc có các kỳ trại bất định kỳ là trại Đồng tâm .

Tất cả các trại họp bạn thế giới , các chi nhánh quốc gia hay các miền tại Hoa Kỳ mặc nhiên trở thành sở hữu và riêng cột của ngôi nhà chung là HDTU'-HĐVN , chẳng cần phải đến pháp luật cầu chứng , mà chính do sự tạo dựng bằng tâm huyết của mọi thành viên, lẫn tinh thần dân tộc của các đơn vị HĐVN lưu vong

Ngôi nhà thế giới HĐVN vĩ đại chính là nơi đoàn tụ thân thương, các đơn vị HĐVN hải ngoại qua các trại họp bạn và huấn luyện liên kết với những chương trình sinh hoạt HĐ địa phương và những trại phổ biến truyền thống HĐ và văn hoá Việt nam.

Thế nhưng, biến cố đau buồn đã thay đổi toàn bộ căn nhà HĐVN hải ngoại của chúng ta, bằng sự xâm chiếm vô lương và vong bản của một nhóm HĐ gốc Việt Hoa kỳ, chẳng hiểu vì miếng cơm hay sự ganh tỵ và kiêu căng đã muốn làm sập đổ “ cái nhà” ấy, không những vậy còn liên tục âm mưu tiếm đoạt luôn cả những sáng tạo sở hữu của “chủ nhà”, như các công việc tự xây dựng các đơn vị HĐ người Việt, hay cả tên của các trại họp bạn thế giới và của các miền nữa.

Hàng trăm người xây dựng không đành bó tay với thiểu số phá hoại.

Triết lý của triết gia Lý Đông A

"Nuôi tâm sinh thiên tài, nuôi trí sinh nhân tài, nuôi thân sinh nô tài"

Bài ca Cái nhà nay thành bài văn tế sống nhóm HĐ gốc Việt gian .

*Cái nhà là nhà của ta
Công khó Ông cha lập ra
Hám danh, cháu giành lấy hết
Vô tâm , phá vỡ căn nhà.*

**Năm hạn HĐVN 2019
Du An NMK**





Tu Hú và kẻ khoác lác



Phong Châu

Trong cuốn **ĐƯỜNG THÀNH CÔNG** (Rovering To Succes / La Route Du Succès) của Baden Powell of Giwell phát hành lần đầu tiên cách nay đã gần một thế kỷ. Những vấn đề được Baden Powell (Bi Pi) ghi trong sách dành cho các Tráng Sinh Hướng Đạo, là những người đủ trưởng thành để đi vào đời với nhiều tương vọng cho tương lai. Tuy nhiên trên đường đời, những người Hướng Đạo lớn tuổi “Tráng sinh” không phải lúc nào cũng được thuận buồm xuôi gió với chiếc thuyền của mình đang chèo. Trong Đường Thành Công, Bi Pi đưa ra những lời khuyên cho Tráng sinh “Làm Thế Nào Để Được Hạnh Phúc”. Bi Pi đưa ra năm vấn đề có nguy cơ mang đến sự phá hủy hạnh phúc mà Tráng sinh nên nhận định cho thấu đáo, nếu không, sẽ chẳng những mang đến nguy hại cho bản thân mà còn đem đến sự tác hại cho gia đình và xã hội. Tuy là những ý tưởng được viết ra từ đầu thế kỷ 20, nay đã là thế kỷ thứ 21, những ý tưởng của BiPi vẫn còn có giá trị trước một xã hội đã tiến bộ vượt bậc về mọi lãnh vực, đồng thời những tệ nạn của xã hội cũng gia tăng với nhiều hình thức vẫn tồn tại trong đời sống của nhân loại.

Năm nguy cơ mà BiPi đưa ra cho Tráng sinh biết có tiêu đề: Ngựa, Rượu, Phụ Nữ, Hạng Tu Hú Và Bọn Khoác Lác, Vô Tôn Giáo. Đó là năm tảng đá ngầm sẵn sàng đâm chìm con thuyền má các Tráng sinh đang chèo.

Hôm nay xin trích đăng nguyên văn đoạn nói về tảng đá ngầm thứ tư “Hạng Tu Hú Và Bọn Khoác Lác” có đầy đầy trong xã hội loài người, bất kể cổ kim đông tây. Bi Pi đã viết những trang như sau:

“Hiểm trở thứ tư”

Phía đen tối của tảng đá ngầm này là để cho hạng tu hú, bọn lập dị, bọn khoác lác và bọn quá khích lừa phỉnh. Phía tốt đẹp là sự tu tiến bản thân và sự tận tâm với xứ sở để tránh các quỷ kế.

Con tu hú làm thế nào để ép buộc các con chim khác theo ý muốn của nó?

Anh đã bao giờ quan sát việc làm của con tu hú chưa? Nó vừa có thái độ của **kẻ lợi dụng**, vừa có thái độ của **người cộng sản** khi chim mái muốn đẻ, nó không thèm làm tổ. Nó đi tìm tổ của một thứ chim khác, thường là tổ chim cà cưỡng, nhỏ bé và hiền lành. Tìm được tổ rồi, nó cứ choáng lầy, không đếm xỉa đến sự phản đối của tài chủ. Nó lấy mỏ gấp một cái trứng trong tổ ra rồi đẻ trứng của nó vào đấy, đoạn nó bay đến một cây gần đó để ăn quả trứng đã cướp được.

Chim cà cưỡng đành lặng lẽ thừa nhận tình trạng và áp ủ trứng của tu hú. Kết quả là một con chim con lớn xác, xấu xí bắt đầu cắn mổ bạn đồng tổ với nó từ khi nó chưa mở mắt, rồi lần lượt hất chúng xuống đất để chiếm đoạt lấy một mình cái tổ, ăn đồ ăn của chim cà cưỡng mẹ tha về...

Chúng ta biết tiếng kêu chát tai của tu hú, nó muốn tự xưng là hơn cả các loài chim khác.

Nhưng chẳng phải chỉ trong loài chim mới có chuyện như thế, mà trong loài người cũng có hạng tu hú.



Tu hú trong loài người

Tu hú trong loài người là kẻ tự mãn, trong bất kỳ trong vấn đề gì cũng cho quan điểm của mình là phải, không hề đếm xỉa đến ý kiến kẻ khác. Họ chỉ chú ý đến cá nhân họ và ở đời họ chỉ làm việc gì có lợi cho họ thôi, họ lợi dụng công việc của kẻ khác và tìm cách loại trừ kẻ nào làm trở ngại bước tiến của họ. Hạng tu hú trong loài người xuất hiện dưới nhiều hình thức: kẻ lập dị, kẻ hô hào chính trị trước quần chúng, kẻ vô tín ngưỡng, kẻ xu thời và những kẻ cực đoan khác.

Hạng tu hú đó có hai cách làm hại

Cách thứ nhất là anh có thể bị lôi cuốn theo họ. Cách thứ hai là anh có thể trở thành tu hú như họ.

Kẻ chủ mưu háp dẫn

Anh đã thấy vịt trời sa lưới chưa? Người ta cho một con chó đã được huấn luyện trước nhảy cồm theo bờ sông gần chỗ có giăng lưới. Cả bầy vịt thấy vậy bắt chước làm theo, tuy rằng chúng vẫn tỉnh táo, rồi tự nhiên chúng sa vào bẫy một cách bất ngờ.

Anh có khi nào đến chỗ bán hàng của người Calédoniens tại Luân Đôn vào một ngày thứ sáu chưa? Ở đó có đủ các loại con buôn bán đồ cũ rất lỏi trong nghề. Họ mời mọc, họ múa may. Họ làm cho anh nghe bùi tai và thích ý đúng như con chó đã dụ dỗ mấy con vịt trời kia vậy.

Mấy lần tôi suýt sa vào lưới họ lúc tôi đi ngang qua giữa đám đông ấy.

Tôi định tìm mua một cây đèn nền bằng đồng để trên lò sưởi. Tí nữa tôi suýt mua lô đồ số 4. Chẳng có gì liên quan đến cây đèn nền cả, nhưng tôi bị người rao hàng thôi miên và tôi đã trả giá. Trong lô đồ ấy có món tằm tằm gần sở thích của tôi như một cái yên cũ, một cái dĩa và một chiếc áo lót cũ.

Nhưng họ quảng cáo khéo quá làm cho tôi suýt nữa lại bị mắc bẫy. Đi xa hơn một quãng,

tôi lại sa vào một tay buôn khác có lợi khẩu nữa, người ấy bán một cặp màn ren. Ở đây, tôi cũng suýt bị lôi cuốn, không phải vì thấy đồ cần thiết mà vì người bán hàng nói rằng họ có việc gấp rút, phải vội thanh toán đồ đạt để đi, lô đồ này là lô cuối cùng, giá rất hạ. Anh ta cần đi gấp, không nên bỏ qua việc hiếm có.

May quá, tôi đi làng được ra nơi khác. Một giờ sau tôi trở lại thấy người kia vẫn còn đứng đó bán từng chiếc màn như bán bánh mì (vì anh gấp lắm!), thúc giục người ta mua cho mau để lúc về nhà ai nấy tha hồ hối tiếc.

Thì đây, kẻ hô hào gào thét về chính trị cũng giống y hệt như, với giọng điệu ba hoa, anh ta đột nhiên thao túng được một đám người; họ há miệng lóng tai nghe, khen ngợi anh ta mà không hề nghĩ rằng cần phải cân nhắc hai mặt của một vấn đề. Anh ta mặc sức lung lạc họ ngả theo anh ta như sung chín, rồi họ tập hát một bài hát, một bài hát cách mạng hoặc một bài hát quốc gia tùy theo, anh ta tuyên truyền chủ nghĩa cộng sản quá khích hay chủ nghĩa đế quốc cực đoan. Anh ta thôi miên cả một đám người. Nhưng anh ta không thể lôi cuốn những người không ưa hòa theo quần chúng.

Chẳng phải chỉ có hạng người hùng biện kia mới nắm được quần chúng kém suy nghĩ, mà còn các nhà văn nữa. Khi người ta thấy một mẫu giấy in, người ta thường cho là trong đó nói chuyện thật. Anh thường coi như lời trong Kinh thánh tất cả những điều anh đọc trên mặt báo, đến khi anh dò xét lại kỹ càng mới biết đó chỉ là ý kiến của một cá nhân viết để kiếm tiền hay để bênh vực một quan điểm nào đó.

Có những nhà văn danh tiếng đã nghiên cứu những vấn đề trọng đại rồi đem trình bày rõ ràng lại cho những người chưa có thì giờ hoặc chưa có dịp xét đến các vấn đề ấy.

Các nhà văn cũng còn có thể làm lạc, hoặc thiên lệch; họ thường tô quá đậm các bức tranh của họ, vì thế không nên hoàn toàn tin vào họ. Nếu họ trình bày một phương diện của



một vấn đề, ta nên đọc thêm các nhà văn danh tiếng khác viết về khía cạnh khác của vấn đề đó.

Rồi còn có những con rắn núp dưới hoa: Đó là những người bỗng nhiên lung lạc được anh trong một câu chuyện, về một vấn đề trọng đại; họ lấy danh nghĩa của những đoàn thể có tôn chỉ rất hấp dẫn hoặc dùng những danh từ rất kêu như “nghĩa đồng bào” để lôi cuốn anh. Hạng người ấy chả hiếm gì chung quanh anh; vì thế anh nên mở ít nhất một con mắt, hai lỗ tai và toàn trí của anh để xét đoán. Hạng tu hú trong loài người và hạng rắn đó nhằm một mục đích nhất định khi họ lôi cuốn đám thanh niên đầy hứa hẹn về tương lai vào phe họ. Đôi khi mục đích đó không có gì tai hại, nhưng thường thường nó che đậy một tệ đoan.

Những người trong hai phe đối lập nhau có thể bày tỏ cho anh những quan điểm quá khích. Họ là những con tu hú đang gào thét trên thế giới để cho quân chúng chú ý.

Nhưng may mắn cho xứ sở là giữa những hạng người cực đoan ấy còn có một số đồng người biết lẽ phải, tuy họ không lên tiếng nhưng họ ung dung suy nghĩ: hạng thợ thuyền khá, hạng chủ nhân có nhân đạo, hạng ân nhân tận tâm của xã hội... Nói một cách khác, có một số người sẵn sàng chơi thắng thắn, sẵn sàng dung hòa nhau để phụng sự quyền lợi chung. Các phần tử kiên trì này giữ mức thăng bằng giữa các bọn quá khích...

Đoạn trích trên từ bản dịch cuốn La Route Du Succès (bản tiếng Pháp) của hai Trương Nguyễn Tấn Đức và Nguyễn Thúc Toàn.

Khi đọc những sách của Cự Bi Pi, đọc giả không đọc như đọc tiểu thuyết hay đọc những bài thuyết giảng lý thuyết của những nhà tư tưởng. Sách của Cự Bi Pi là những sách đọc để mà áp dụng trong đời sống, từ sách cho Sói Con, sách cho Thiếu Sinh hay cho Tráng Sinh cũng vậy. Hoàn cảnh sinh hoạt xã hội nước Anh cuối thế kỷ thứ 19 đầu thế kỷ 20 có rất nhiều tệ nạn, đặc biệt tệ nạn tại các thành phố lớn hay nơi đô thị. Những tệ nạn đó đã kéo lớp thanh thiếu niên và ngay cả những người “cao niên” sống theo một lối sống buông thả, không định hướng. Cuốn “Đường Thành Công” là một tác phẩm chẳng những dành cho những công dân Anh, mà nó là một trong những chỉ dẫn hết sức thực tế dành cho cả những lớp “cao niên” hay “Tráng sinh” trên toàn thế giới.

“Hiểm trở thứ tư” ở trên vẫn còn diễn ra trong xã hội của thế kỷ thứ 21: Bọn tu hú. Công việc chính của bọn tu hú là gì? Bi Pi viết rất rõ: Chúng đẻ vào tổ của loài chim khác. Đối với loài người là những kẻ cướp công lao của kẻ khác, những kẻ xu nịnh, những kẻ a dua, những kẻ khoác lác, những kẻ cực đoan, những kẻ ưa chụp mũ, những kẻ tự ca mình, những kẻ ganh tị, những kẻ dối trá, những kẻ ưa phóng đại, những kẻ tự mãn, những kẻ vạch lá tìm sâu, những kẻ chuyên đánh sau lưng, những kẻ giả thầy tu và những kẻ phản bội...

Vậy trong Hướng Đạo có những hạng người nói trên hay không?

Xin trả lời: Có chứ! Không ít...

Phong Châu
Ngày giỗ của Bi Pi 8 Tháng 1



Chim Tu Hú



“Khi con tu hú gọi bầy. Lúa chiêm đang chín trái cây ngọt dần”... - câu thơ khiến người đọc liên tưởng tới một loài chim hiền lành và xinh xắn như bất kỳ loài chim ăn trái nào đó. Thật khó tin nổi, tu hú lại là điển hình của một loài chim vô trách nhiệm và lưu manh bậc nhất.

Bất kỳ loài nào trong tự nhiên chào đời cũng đều xuất phát từ cái nôi mang nặng đẻ đau và chăm bẵm của đấng sinh thành. Một mai, khi tiếp nối vòng đời, các loài đều được thừa hưởng những nguồn gen và tổ chất làm bố/mẹ để yêu thương, để chăm chút cho những đứa con yêu dấu của mình. Thiên chức làm mẹ và chính tình cảm với đứa con là sợi dây gắn kết đẹp đẽ nhất mà tạo hoá đã ban tặng cho muôn loài. Nhưng loài tu hú (*Endynamis scolopacea*) được coi là vụng về, không biết ấp trứng lại từ chối phần thưởng quý giá đó và chính những đứa con của chúng sau này cũng trở thành ác thủ ngay từ những phút giây đầu tiên được nhìn thấy ánh sáng mặt trời.

Đó là nơi trú ngụ, làm tổ lý tưởng của một số loài chim chích đằm lầy thuộc giống *Locustella*. Đây cũng là thời điểm thích hợp để chim tu hú thực hiện “thiên chức đẻ nhờ” mà tổ tiên của chúng đã truyền lại cho chúng trong cuộc sinh tồn. Trước tiên, tu hú mái tìm một tổ chim chích đã đẻ trứng và tự thưởng cho mình một quả trứng của loài chim này. Sau khi no nê, bà mẹ gian hùng này đẻ vào đó một quả trứng của mình. Trứng của tu hú nhỏ gần bằng kính thước của trứng chim chích, với hoa văn rất giống khiến vợ chồng nhà chim chích tội nghiệp cứ tưởng đó là trứng của mình.

Vì có gen di truyền về “chiến lược” và sự tinh quái nên tu hú mẹ đủ khôn ngoan nhận biết tổ chim chích mà nó đẻ nhờ sau một thời gian ấp trứng con của nó sẽ nở ra trước tiên, hoặc ít nhất thì cũng nở cùng ngày với quả trứng đầu tiên của chim chích. Mặc dù mới nở ra còn đỏ hồng và mắt còn chưa nhìn thấy ánh sáng nhưng tu hú con đã thể hiện bản lĩnh của



Chim Tu Hú mái



Trứng hai loài chim



Cách hành xử tàn ác của tu hú con

Mùa mưa là khoảng thời gian tuyệt vời để những mầm sống mới bắt đầu hồi sinh trên các cánh rừng mưa nhiệt đới. Loài thực vật khoác trên mình một tấm áo mới xanh non và đâu đó trong rừng, các vùng đất ngập nước, từng bụi lau, sậy cũng vươn mình trở nên rậm rạp hơn.

Nó nhanh chóng dùng sức mạnh cơ bắp, đôi cánh và phần lưng để đẩy chú chim chích non tội nghiệp mới nở cùng những quả trứng còn lại văng ra khỏi tổ. Âm mưu của nó là độc chiếm nguồn thức ăn nuôi dưỡng bầy con của cặp chim chích bố mẹ.



Sau khi hoàn thành “sứ mệnh” vô cùng tàn nhẫn này, nó lớn lên rất nhanh và suốt ngày kêu réo nguồn thức ăn từ đôi chim chích nhỏ bé tội nghiệp. Để đáp ứng nhu cầu tham ăn của đứa con hoang ác thủ to hơn cha mẹ chúng nhiều lần, cặp vợ chồng nhà chích vô cùng lao tâm khổ lực trong việc tìm kiếm thức ăn. Vì có kích thước quá khổ so với tổ chim chích nên kẻ ác thủ phải nằm lên trên miệng tổ và miệng không ngớt đòi thức ăn để đáp ứng nhu cầu mau lớn. Khi đã đủ lông, đủ cánh, nó sẽ bay đi không một lời cảm ơn kẻ nuôi dưỡng nó. Và rồi, một ngày kia, biết đâu nó lại đẻ nhờ chính vào cái tổ “bố mẹ nuôi” của mình.

sinh tồn và duy trì nòi giống của muôn loài trong thiên nhiên hoang dã

Tu hú có tên khoa học là *Endynamis scolopacea*. Chim trống có bộ lông hoàn toàn đen với ánh xanh thẫm. Chim mái lông lốm đốm đen nhạt và trắng, mặt lưng nâu đen nhạt, có ánh xanh lục và lốm đốm trắng. Đầu chim mái màu hơi nhạt hơn và hung hơn, các điểm trắng ở đây dài ra thành các vệt dọc, ở lông cánh và lông đuôi các vệt trắng chuyển thành các vằn ngang không đều; mặt bụng trắng có vằn đen nhạt

Chim non lông đen toàn thân, nhưng sau kỳ thay lông đầu tiên nó đã chuyển thành bộ



Chim chích mẹ và chim tu hú con



Chân dung kẻ ác thủ



Chim tu hú to mồm dành tổ chim chích

Hiện tượng “đẻ nhờ” của chim tu hú là một hiện tượng kỳ quái, tàn ác và vô cùng nham hiểm trong thế giới tự nhiên. Nguyên nhân vì sao mà chim tu hú con ngay khi chào đời đã có cách “hành xử” lưu manh đến như vậy?... Chim tu hú mẹ không tha mỗi nuôi con được vì chim mẹ chuyên ăn sâu, ăn cả những con sâu có nọc độc. Đối với chim tu hú đã trưởng thành, cơ thể của chúng sẽ miễn nhiễm với độc tố của sâu độc; Còn chim tu hú con chưa có hệ thống miễn nhiễm, nên nếu ăn phải sâu độc có thể sẽ phải bỏ mạng. Chính vì thế mà tu hú mẹ phải nhờ đến các loài chim khác nuôi con mình. Đó cũng là mảnh ghép đặc biệt trong bức tranh sinh động về cuộc đấu tranh

lông gần như chim mái. Chim trống thì có bộ lông đỏ trong một thời gian rồi chuyển dần sang bộ lông trưởng thành với mắt đỏ, mỏ xanh xám, gốc mỏ đen, chân xám chì

Tu hú phân bố ở Thái Lan, Lào, Campuchia, Việt Nam, Đông nam Trung Quốc và Mã Lai. Ở Việt Nam, chim tu hú phân bố ở khắp các vùng đồng bằng và vùng trung du. Vào mùa Đông ở miền Bắc rất ít khi gặp loài này vì phần lớn chúng bay về Phương Nam tránh rét.

Tóm lại, chim tu hú được mệnh danh là loài chim tàn độc, vô trách nhiệm và lưu manh bậc nhất trong thế giới loài vật tự nhiên.

Phùng Mỹ Trung



Chim Tu Hú gọi bầy



HƯƠNG ĐẠO TRƯỞNG NIÊN HÀNH KHÚC



Với 8 ca khúc dự thi của nhiều tác giả
sẽ lần lượt đăng trên báo LL

Kỳ 3 (3 bài)
Tiếp theo và hết

CA KHÚC DỰ THI 6/8

Dặm cuối

TRƯỜNG NIÊN HÀNH KHÚC

Phạm Việt Xuân



Ngày ấy đôi mươi mình vui lên đường Có chim rộn



rì hoa li thêu hương, Lắng tiếng cười rừng tình ta ngẹn



hương Trong tim gan này đầy những yêu thương.



Đi bạn thân ơi Đây Ba là với gậy chống



Đi bạn thân ơi Dù ngày nay Xuân đời đi tay

Cười gian nan cười phóng

vui Đi! Bạn thân ơi cười hân



ba đơn đường mình tới

tươi chúng mình yêu đi



HƯƠNG ĐẠO TRƯỞNG NIÊN HÀNH KHÚC



CA KHÚC DỰ THI 7/8

TRƯỞNG NIÊN CA

VUI

Báo Nhanh
Bạch Văn Nghĩa

Am C Am

Trưởng Niên là người gian khó xông pha
Trưởng Niên là người nhớ nhớ quên quên

Am F Am

Đường gần đường xa niềm tin vẫn mặn mà
Thật nhiều lo toan mà không có buồn phiền

Am C Am

Nắng sớm mưa chiều đầu phai mái tóc . Mà
Vững bước trên đường đời đây sóng gió Mà

E Dm Am

vẫn không phai tình yêu thương đậm đà
giữ trong tim lời xưa đã thệ nguyện

Am F Am

Hò dô ta ơi hò là hò dô ta

Am F Am

Đường tuy xa nhưng bền lòng thì không xa
Đèo tuy cao nhưng bền lòng thì không cao



HƯƠNG ĐẠO TRƯỞNG NIÊN HÀNH KHÚC



CA KHÚC DỰ THI 8/8

**VỀ ĐÂY
NỐI VÒNG TAY**

Nhạc & lời
LÊ ANH DŨNG

Về đây bạn ơi cho Phong trào thêm chấp cánh Cùng
với nắng hồng đoàn sinh tâm đồng Ban hồi hát vui bên
nhau! Dù xa ngàn phương ta trọn tình thêm quyến luyến Về
đây kết đoàn. Tình quê hương còn, Ban hồi! hãy mau về
đây. Ta về đây tình
thần hăng say giúp ích Ta nắm
tay chung vui hợp Đoàn. Ca hát
lên cho đời đẹp thêm! Về đây tình quê hương đậm
đà vang tiếng hát Việt Nam muôn đời Việt Nam sáng ngời Ban
hồi Hương Đạo Việt Nam!



CUỘC CHƠI VÀ CUỘC ĐỜI HƯỚNG ĐẠO

Chúng ta, anh chị em Hướng đạo Việt nam, vẫn thường định nghĩa và xác nhận Hướng đạo là một cuộc chơi: Cuộc chơi cho trẻ em .

Cuộc chơi dành cho trẻ em hay cho các Hướng đạo sinh, từ ấu sinh lên tới tráng sinh, do các trưởng tình nguyện và tự nguyện được huấn luyện tổ chức và hướng dẫn .

Cuộc chơi Hướng đạo gồm các trò chơi văn minh, tiến bộ, bổ ích có ý thức tổ chức nhằm mục đích giáo dục .

Cuộc chơi Hướng đạo nhằm giúp cuộc đời các Hướng đạo sinh phát triển toàn diện về chân thiện mỹ, trí dục, thể dục và đức dục. Cuộc chơi vui vẻ và hấp dẫn, để tất cả cùng tham gia, chủ trương hướng dẫn, giáo dục các Hướng đạo sinh chuẩn bị và sắp sẵn hành trang cho cuộc đời mai hậu.

Nhưng cuộc chơi Hướng đạo thì có hạn, phải ngưng hay chấm dứt khi kết thúc tư cách đoàn sinh, tức sau lễ lên đường của ngành tráng, để vào đời nhập thế, hay trở thành trưởng HĐ để phục vụ phong trào, Trong khi cuộc đời Hướng đạo lại bắt đầu từ ngày gia nhập HĐ cho đến ngày lìa đời, như vậy cuộc sống Hướng đạo thì suốt đời, hay vô hạn.

Cuộc đời Hướng đạo đích thực và chỉ hiệu lực khi chúng ta luôn giữ luật và phát triển lời hứa Hướng đạo, có nghĩa là cuộc sống Hướng đạo không lệ thuộc thời gian và không gian.

Cuộc đời thực hiện lý tưởng và tinh thần Hướng đạo được xem là duyên phận, duyên nợ, hay số kiếp , cái nghiệp, do vậy “Hướng đạo một lần - Hướng đạo một đời”.

Cũng vì một đời Hướng đạo, vào dịp trại họp bạn thế giới Thăng tiến VI, hè năm 1998 tại Fairfax, Virginia, Hoa Kỳ, mà HĐ Việt nam hải ngoại nghiên cứu và quyết định thành lập HĐ Trưởng niên dành cho lớp tuổi trưởng

thành, mà không có ý nghĩa là trưởng HĐ, mong muốn được mang bộ đồng phục HĐ của bản quốc, nếu ghi danh và còn sinh hoạt, hoặc khoác lại đồng phục HĐVN cũ, để duy trì tinh thần HĐ, tiếp nối và phát triển lý tưởng HĐ, qua các buổi họp, các kỳ trại bằng tinh thần hữu đoàn kết thân thương và trường tồn.

Thực trạng cuộc chơi HĐ thì hữu hạn, nhưng cuộc sống HĐ lại trọn kiếp , và cuộc đời chúng ta cũng phải theo các thời kỳ gồm sinh lão bệnh tử. Trần gian là cõi tạm, cuộc đời tuy nhiều gian khổ, nhưng không kém hạnh phúc và thật ra cũng rất dễ thương, nhất là khi chúng ta may mắn được tham gia và sinh hoạt Hướng đạo . Theo dòng thời gian các trưởng và HDS trẻ sẽ phải dần dần bước lên tuổi già, các trưởng sẽ chậm cập nhật, bớt hấp dẫn, không còn đủ điều kiện lẫn khả năng cầm đoàn, giúp đoàn tiến bộ, đành tự bỏ nghề trưởng và hẹn nhau gia nhập Hướng Đạo Trưởng Niên để kết tình huynh đệ, giữ vững tinh thần và lý tưởng Hướng đạo. Tre già măng mọc và theo định luật đào thải và tiến hoá. Ông bà không thể thay cha mẹ giáo dục con cái được, và các anh chị hướng dẫn em nhưng tất cả đều thuộc trong một gia đình .

Cuộc đời luôn dễ thương, chỉ có người đời, việc đời mới có nhiều lúc khó thương, do vì ích kỷ, sỏi sỏi, tị hiềm và kiêu ngạo. Cuối cùng, chính vì lưu luyến, duy trì và liên tục cuộc chơi HĐ, các trưởng niên mong mỗi các trưởng và đoàn sinh HĐ đương thời, hay các thế hệ HĐ trẻ tiếp nối và tại nhiệm, hãy ngưng làm phiền hay gây khó khăn, mà nên thông cảm cho tình huynh muội thân ái, bởi HĐ một đời là một đời Hướng đạo.

DU AN - NMK



HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG - HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM
TRẠI HÓP BẠN THẾ GIỚI

THẮNG TIẾN XII

8-13 July, 2022 Oak Canyon Park 5305 E Santiago Rd, Silverado, CA 92676

www.facebook.com/ThangtienXii

www.thangtien12.com

www.thangtien12.net

Email: thangtien12@hdtuhdvn.org

BẢN TIN SỐ 4

Bulletin #4

Tháng 9, 2021

Thông Tư từ Trại Thẳng Tiến

Trong số này:

- ❖ Thông tư từ Trại Thẳng Tiến
- ❖ Thời khóa biểu Trại Thẳng Tiến
- ❖ Tiểu Ban Sinh Hoạt Trại
- ❖ Tiểu Ban Quay Phim/Chụp Hình
- ❖ Ban Trật Tự kiểm soát Trại Sinh ra vào
- ❖ Ban Ẩm Thực phân phát thức ăn.
- ❖ Sơ Đồ Tổ Chức

Ban Điều Hành Trại Thẳng Tiến cùng Ban Thẳng Tiến và Hội Đồng Trung Ương – Hướng Đạo Việt Nam đã quyết định:

- Các buổi lễ chính thức như Lễ Khai Mạc, Lễ Bế Mạc, Hội Nghị Trưởng, Đại Hội Đồng, Tưởng Niệm, Hội Ngộ, các nghi thức HĐ, v.v. tất cả Trại sinh phải mặc đồng phục chính thức của Hội Đồng Trung Ương – Hướng Đạo Việt Nam (HĐTƯ-HĐVN) Nâu và Xanh da trời nhạt.
 - Không mặc bất cứ Đồng Phục hay áo thun, áo lạnh nào của: BSA/GSUSA/ Hội Hướng Đạo Canada, Pháp, Đức, Úc hay bất kỳ Hội Hướng Đạo nào khác trong Trại.
 - Áo thun sinh hoạt: áo của Trại Thẳng Tiến hay của riêng mỗi Liên Đoàn/Đơn vị/cá nhân miễn sao trên đó không có bất kỳ các danh số, phù hiệu, logo (insignia) cầu chứng (trademark) của BSA/GSUSA hay bất kỳ Hội Hướng Đạo khác.
 - Các lá cờ Liên Đoàn, banner (băng rôn), signs. v.v. trong Trại không có các danh số, phù hiệu, logo (insignia) cầu chứng (trademark) của BSA/GSUSA hay bất kỳ Hội Hướng Đạo khác.
 - Bản sao của Phiếu Sức Khỏe (Health Form) phải gửi bằng bưu điện về Ban Hành Chánh đúng thời hạn đã quy định để có được Trại Phí giá đặt biệt và tiết kiệm thời giờ. Đồng thời giao cho Liên Đoàn Trưởng hay Đơn vị Trưởng giữ bản gốc.
 - Liên Đoàn Trưởng hay Người Đại Diện Liên Đoàn có trách nhiệm hỏi thúc các thành viên trong Liên Đoàn hoàn tất mọi thủ tục kể cả Phiếu Sức Khỏe và Trại Phí gửi về cho Ban Hành Chánh đúng thời hạn đã quy định.
 - Các Trại Sinh ghi danh tham dự Trại Thẳng Tiến:
 - **Hướng Đạo Sinh** như Ấu/Thiếu/Thanh/Tráng/Trưởng/Trưởng (Niên) sẽ nhận Đồng phục của HĐTƯ-HĐVN là áo Nâu hay Xanh da trời nhạt.
 - **Không là Hướng Đạo Sinh** như Phụ Huynh, khách, v.v. sẽ nhận áo Polo của Trại
 - Trong hồ sơ ghi danh tham dự Trại, các Trại sinh cần chọn đúng:
 - "Camper Type/ Thành Phần" và "Chọn Shirt Size"
- Điều này rất quan trọng bởi vì căn cứ vào các dữ kiện trên, system sẽ tự động cho biết những Trại Sinh nào sẽ nhận đồng phục hay áo Polo.



CHƯƠNG TRÌNH TRẠI THẮNG TIẾN XII

TT12 Camp Schedule						
A	B	C	D	E	F	G
	Friday 07/08	Saturday 07/09	Sunday 07/10	Sunday 07/11	Monday 07/12	Tuesday 07/13
06:30 - 08:00 AM		Breakfast	Breakfast 06:30 - 08:00 AM	Breakfast	Breakfast	Breakfast
08:00 - 08:30 AM			Religious Hour 8-9 AM			
08:30 - 09:00 AM						
09:00 - 10:00 AM	Check-in	Opening Ceremony 09:00 - 11:30 AM	Program by Levels	Program by Levels	Program by Levels	Closing Ceremony 09:00 - 11:00 AM
10:00 - 11:00 AM		Culture Day Hội Làng				
11:00 - 12:00 PM						Check-out
12:00 - 02:00 PM	Lunch	Lunch	Lunch	Lunch	Lunch	
02:00 - 03:00 PM	Leaders Meeting	Culture Day Hội Làng			Scouts' Fellowship Time (PH help) / Hội Nghi Trưởng / Đại Hội Công & Leaders' Bonding Time	
03:00 - 05:00 PM	Rehearsal for Opening Ceremony					
05:00 - 07:00 PM	Dinner	Dinner	Dinner	Dinner	Dinner	
08:00 - 10:00 PM		Opening Campfire	General Campfire	General Campfire	Closing Campfire Chợ Đêm/Hát cho VN	
10:00 - 10:30 PM	Hygiene	Hygiene	Hygiene	Hygiene	Hygiene	
10:30 - 11:00 PM	Leaders Meeting	Leaders Meeting	Leaders Meeting	Leaders Meeting	Leaders Meeting	
11:00 PM	Quiet Hours	Quiet Hours	Quiet Hours	Quiet Hours	Quiet Hours	

Thời khóa biểu có thể điều chỉnh hay thay đổi nếu cần thiết.

- Trại sẽ cắm theo Liên Đoàn.
- Sẽ có 4 đêm lửa Trại:
 - Tối Thứ Bảy: Lửa Trại Khai Mạc
 - Tối Chủ Nhật: Lửa Trại các Liên Đoàn
 - Tối Thứ Hai: Lửa Trại các Liên Đoàn
 - Tối Thứ Ba: Lửa Trại Bế Mạc
- Tất cả các Lửa Trại sẽ diễn ra tại sân khấu chính.
- Mỗi Liên Đoàn sẽ có 1 tiết mục văn nghệ lửa trại tối đa 5 phút mà thôi (có thể bao gồm tất cả các Ngành). Liên Đoàn nào muốn có thêm tiết mục, xin liên lạc Trại Phó Điều Hành Trưởng Lê Như Tập taplen@yahoo.com để ghi danh. Tuy nhiên, các tiết mục thêm này có được đưa vào chương trình hay không sẽ còn tùy vào thời gian cho phép.
- Chủ đề của Trại cho các sinh hoạt và tiết mục văn nghệ là "*Nguồn Thải*".
- Các tiết mục văn nghệ lửa trại được xếp trình diễn trước sau theo thứ tự ghi danh.
- Các tiết mục văn nghệ cần được cho biết trước các yêu cầu về kỹ thuật như âm thanh, ánh sáng, video, v.v
- Chợ Đêm và đêm văn nghệ "Hát cho Việt Nam" sẽ được tổ chức vào tối Thứ Ba ngay sau Lửa Trại Bế Mạc.
- Các Liên Đoàn muốn tham gia Chợ Đêm sẽ liên lạc với Ban Điều Hành Trại để ghi danh và có giấy phép.

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC



TIỂU BAN SINH HOẠT TRẠI THẮNG TIẾN 12

STAFF NEEDED

Xin Quý Trưởng (Leaders and Junior Leaders) và Quý Phụ Huynh từ các Liên Đoàn khắp nơi, đặt biệt là các Liên Đoàn trong Miền Tây Nam Hoa Kỳ cùng đóng góp sức cho sinh hoạt các Ngành. Vui lòng liên lạc qua email dưới đây. Các Ngành hiện nay cần sự giúp đỡ, đóng góp, đề nghị về:

- Các trò chơi
- Các sinh hoạt
- Giải thưởng
- Gây quỹ
- Điều hành
- Tiếp vận
- ...

TRẠI PHÓ SINH HOẠT TRẠI THẮNG TIẾN 12
Tr. Trần Chí Hồng Tiên hongtient@gmail.com

- | | |
|--|---|
| <p>Tiểu Ban Sinh Hoạt Ngành Ấu
Tr. Trịnh Cẩm Hạnh
Tr. Trần Sonny</p> <p>Tiểu Ban Sinh Hoạt Ngành Thiểu
Tr. Vũ-Trần Carolynn
Tr. Đặng Ngọc Trần</p> <p>Tiểu Ban Sinh Hoạt Ngành Thanh
Tr. Đoàn-Võ Tranganh
Tr. Lê Patrick</p> <p>Tiểu Ban Sinh Hoạt Phụ Huynh
Chị Diệp Nguyễn
Chị Phạm Phương</p> <p>Tiểu Ban Sinh Hoạt HĐ Tr. Niên
Tr. Lê Ngọc Giao
Tr. Nguyễn Cửu Lâm
Tr. Mai Quang Vinh</p> | <p>camhanhtrinh@yahoo.com
truongsennytran1@gmail.com</p> <p>carolvt@yahoo.com
baovuivetrandang4hdvn@gmail.com</p> <p>doanvot@gmail.com
patrickhple@gmail.com</p> <p>diephonguyen19@gmail.com
cpham430@yahoo.com</p> <p>giaolebt@yahoo.com
lamcuanguyen16249@gmail.com
maivinh02@yahoo.com</p> |
|--|---|

TIỂU BAN QUAY PHIM/CHỤP HÌNH TRẠI THẮNG TIẾN 12

STAFF NEEDED

Nhằm giữ lại những hình ảnh đẹp, những đoạn video nhiều kỷ niệm đáng nhớ, những tiết mục văn nghệ trong các đêm lửa trại cũng như trong các sinh hoạt, Tiểu Ban Quay Phim và Chụp Hình Trại Thắng Tiến XII hiện cần nhiều phóng viên (sẽ được đào tạo thêm).

Quý Trưởng, Đoàn Sinh, Phụ Huynh và tình nguyện viên nếu muốn trở thành Staff:

- Xin vui lòng ghi danh để trở thành Thành viên (STAFF) chính thức cho Tiểu Ban Quay Phim hay Tiểu Ban Chụp Hình cho Trại Thắng Tiến 12.
- Liên lạc:
 - Trưởng Ban Quay Phim: Trưởng Võ Thiện Toàn vothientoan@yahoo.com
 - Trưởng Ban Chụp Hình: Trưởng Nguyễn Nhân nguyennhan59@yahoo.com



SINH HOẠT THU ĐÔNG



Phóng sự bằng hình

TRẠI GIỮ VỮNG XXIV MIỀN TRUNG HOA KỲ

HOÀNG KIM CHÂU THỰC HIỆN



TRẠI SINH TOÀN TRẠI CHỤP HÌNH LƯU NIỆM



LỄ CHÀO CỜ KHAI MẠC TRẠI





Sinh hoạt Ấu - Thiếu - Thanh Tráng – HĐTN (Hình a)
 Giờ tinh thần (Hình b) Phụ huynh thi đua nấu ăn (Hình c)
 Văn nghệ lửa trại (Hình d) Bế mạc trại trao giải thưởng, tặng quà (e)

SINH HOẠT THU ĐÔNG



(a)



(b)

Họp mặt GDBH Nam Cali (a) Chụp hình lưu niệm (b) Trao khăn quàng cho thành viên mới



LBH Vùng Vịnh Trại Colfax IV



Lễ giỗ cố Tr. Ngựa Siêng Năng Nguyễn Đình Tuấn



(1)



(3)



(2)



(4)



(5)

Trưởng niên GDBH Houston+Thân hữu (1-2)
Quà tặng khi thăm viện dưỡng lão (4)

Họp mặt Giáng Sinh 2021 (3)
Picnic party (5)



HALLOWEEN

Thu qua



THANKSGIVING

Đông tới



CHRISTMAS

Xuân sang



NEW YEAR