



Nhóm "Tinh Thần Baden Powell"

HĐVN

BADEN LAC

6362 Westbury, Montreal, (P.Q.) CANADA

H3W - 2X3

Nguyen Trunguong



Bộ Mới - Số 12

Phát hành tháng 09 - 1994

LẠI CHUYỆN HƯỚNG ĐẠO MỘT NGÀY . . .

Lê Nguyên Bách



BẢN TIN LIÊN LẠC

Nhóm Tình Thần Bồ Đề

BAN SẮNG LẬP

Trần Văn Thảo
Phan Như Ngân
Lê Văn Ba

BAN PHỤ TRÁCH

Nguyễn Văn Tịnh
Nguyễn Trung Thảo
Mai Xuân Tý (Con)
Lê Thọ

VỚI SỰ HỢP TÁC

Phạm Văn Thiết
Trần Minh Thường
Hoàng Ngọc Châu
Lê Phúc Hưng
Trần Trung Hợp

và bài có địa Trưởng và thần hồn gần xa

Bài vở, thư từ xin gửi về
Nguyễn Trung Thảo
6362 Westbury, Montreal
P.Q. H3W 2X3 Canada
Đ.T. (514) 739-4000

Hình bìa

*Nhiều bông hoa trắng lấp lánh
Giữa biển xanh không lời trình bày bao giờ*

Sen HỒ TÌNH TÂM
(vẽ theo ảnh của Trần Cao Linh)

Tôi đã có dịp thưa với các anh chị em rằng cái tình thần Hướng Đạo trong con người đáng quý hơn là cái tình thần của con người Hướng Đạo vì có nhiều người, tuy chưa là Hướng Đạo một ngày nào, đã từng có tình thần Hướng Đạo một cách tự nhiên như con cá, nở ra trong nước là tự nhiên biết bơi, biết lội.

Và đây là chuyện một người chưa là Hướng Đạo mà ai cũng . . . coi là Hướng Đạo !

Năm 195... tôi được quen một giáo sư tư thục tên là L.V.P. Thấy tôi mê uống trà và mê thích các ấm trà cổ, P... khoe với tôi là ông thân sinh, di cư từ Bắc vào, có đem theo được một bộ đồ trà, gồm đủ thứ, từ cái khay trắc khảm xà-cù, đến chén tống, chén chuyên. Đặc biệt là chiếc ấm "THẾ ĐỨC" gan gà và bốn chén "quân" ngoài là đất nung nhung trong có tráng men sứ ! Tôi khen là bộ đồ trà đó bây giờ hiếm lắm. Độ một hai năm sau, một hôm P... chạy đến khoe với tôi : Anh ơi ! Anh sắp có bộ đồ trà em khoe với anh hôm trước !

Tôi hỏi : Ở đâu ra bộ đồ trà đó ? P... đáp : Cậu em sắp lên dây với em, em đã viết thư xin đem bộ đồ lên cho anh.

Mấy bữa sau, P... đem một ông cụ tối nhà tôi, giới thiệu là Cụ thân sinh ra P.... Tôi mời Cụ ở lại dùng cơm. Cụ nhận lời ngay, không khách sáo. Năm đó Cụ chừng 60 tuổi, người dầy dà, hơi thấp, lơ thơ vài sợi râu, tiếng nói oang oang. Vừa ngồi cạnh mâm, Cụ đã cười ha hả mà bảo tôi : Bác nhìn cái mặt của em bác kia ! (chỉ vào P...) Nó đang lúng túng không biết ăn nói với bác bây giờ ra sao đây ! Câu chuyện như thế này : Em bác viết thư bảo tôi đem bộ đồ trà lên biếu bác. Nó có biết đâu là tôi biếu một ông bạn rồi còn đâu ! Hôm tôi lên dây, nó thấy không có bộ đồ trà, nó sợ bác mắng là thất tín nên có bàn với tôi là đi mua một bộ khác biếu bác. Tôi thấy không được. Con người phải có Thành, Tín. Không có thì nói không có tại sao lại

phải nói dối. Tôi cho mất bộ đồ trà rồi thì tôi nói không còn nữa. Thế thôi ! Bác đâu có mong tôi đến để đem bộ đồ trà biếu bác ? Vật thân ngoại, nay ở tay mình, mai ở tay người, có gì là bền vững đâu ?

Cơm nước xong, Cụ nói sắp lên chùa lễ Phật. Tôi lấy ra 20\$ nhặt Cụ đem lên Chùa bỏ giúp vào thùng Phước Sương. Cụ xin tôi miếng giấy, đe ngoài : Tiền 20\$ của bác Bách cúng Phật rồi gói kín, cất vào hầu bao. Tôi cười mà hỏi Cụ : " Sao Ông phải ghi rõ tên con ngoài bao thế ?" Cụ moi thêm một vài bao khác mà bảo : " Ây ! Đây tôi cũng còn vài bạn gửi tiền lè chùa nữa. Mỗi người một tấm lòng. Minh phải đem nguyên vẹn tấm lòng đó lên lạy Phật. Có người thấy tôi có tiền lè cứ đòi đổi. Đổi sao được ? Có khi bác muốn cúng tờ giấy bạc mới, tôi lại đổi thành mấy tờ cũ thì có phải không đúng với lòng bác muốn cúng dường không ?

Tôi cúi đầu khâm phục : Ông mà làm Thủ quỹ thì không còn sơ xẩy đi đâu được đồng nào !

Mắt Cụ già long lanh sáng : Thủ Quỹ hả ? Chính tôi là Thủ Quỹ của Hội Hướng Đạo ngoài Bắc đây. Khi di cư, mạnh ai nấy chạy, có ai biết tôi còn giữ của Hội bao nhiêu tiền đâu ? Thế mà tôi nhặt nhạnh hết tiền của Hội, đem đủ vào Nam, trao lại cho Thủ Quỹ mới, không thiếu đồng nào. Mà ... bác biết không ? Tôi đâu có là Hướng Đạo một ngày nào đâu ? Chẳng qua các bác ấy tin cậy thì giao tiền cho tôi giữ, thế thôi !



Ông Cụ tôi mới nhắc tới, tên là Nguyễn Bá Thảo. Không một người Hướng Đạo cũ nào, nhất là các anh chị em từ Bắc di cư vào Nam sau Hiệp định Genève, đều không biết đến Cụ Nguyễn Bá Thảo, người Thủ Quỹ giữ tiền của Hội mà khi di cư, đã coi là mất sạch, lại đem vào Nam hoàn toàn số tiền quỹ trước đó. Ai cũng biết Nguyễn Bá Thảo là Thủ Quỹ của Hội nhưng không ai ngờ được rằng Cụ Thảo, theo lời Cụ nói với tôi, lại chưa phải là Hướng Đạo một ngày nào cả.

Còn Hấp Tấp

GHI CHÚ : Cụ Nguyễn Bá Thảo di cư vào Nam cùng Cụ bà và ba người con gái. Người con trai duy nhất của hai Cụ, mà tôi vừa gọi là giáo sư L.V.P. thực ra, tên là Nguyễn Bá Q... nhưng vì một lý do gì đó, đã mang tên L.V.P. cho đến sau 1975, làm tổ-trưởng dân phố tại đường Trương Minh Giảng, mà vẫn không xin điều chỉnh tên lại. Còn Cụ Nguyễn Bá Thảo thì ngụ tại đường Hiền Vương với Cụ Bà và ba người con gái. Cụ mất quăng năm 1970.

DẤU ẨN MỘT ĐỜI

Một ngày hát vang lều trại
Một đời mến cảnh thiên nhiên ;
Một lần lửa thiêng Hướng Đạo
Một đời hồn hổ vươn lên .

Một ngày trên đường giúp ích
Một đời yêu quý non sông ;
Một lần hiểu câu "sắp sẵn"
Một đời rời sáng cõi lòng

Một ngày vượt qua thử thách
Một đời hạnh diện vui cười ;
Một lần tên "rừng" ghi dấu
Một đời đóng ấn son tươi.

Một ngày yêu muỗi Điều Luật
Một đời ôm ấp trong tâm;
Một lần tuyên xưng Lời Hứa
Một đời quyết chí thành nhân.

Một ngày trong đoàn Hướng Đạo
Một đời luyến nhớ tình nhau ;
Một lời Bi-Di khuyên nhủ
Một đời khắc đậm ghi sâu.

(15-5-1994)
TUẤN VIỆT



KHÔNG GIAN thân mến

Phan Thanh Hy

Tôi ước mong có được một chiếc xe mòc cắm-trại (caravanne) đặt gần bờ biển, xa thành phố.

Một sự may mắn cho tôi được toại nguyện.

Trong chiếc xe có sẵn một cái bàn xếp nhỏ, ba cái giường xếp, một cái tủ treo áo.

Ngay tháng đầu, tôi mua một chiếc tủ lạnh nhỏ, hì hục với vài người bạn chở về và đặt nó vào, trong một góc xe, gắn điện để cho nó chạy. Sung sướng quá. Tôi có thể từ nay trữ trong nhiều ngày vài món ăn nấu sẵn, vài chai nước lạnh. Nhưng để làm nóng lại đồ nguội, tôi nghĩ đến một cái bếp nhỏ bằng khí đốt (gaz) nên ra chợ "rệp" (chợ bán đồ cũ) tạo mãi một cái bếp, rồi đến hàng bán xăng, mua một bình khí. Để có thêm tiện nghi, hình như không có tuần nào mà tôi không lang thang ngoài phố, thăm các tiệm bán tạp hóa để mua hoặc cái móc áo, cái chậu rửa bát hoặc cái nệm chùi chân . . .

Một đêm hè, tôi quyết định ngủ đêm tại chiếc xe mòc. Tôi đã mở hết sáu cái cửa sổ nhỏ và cái cửa chính. Nhưng nửa đêm, tôi cảm thấy ngọt ngạt, khó chịu, ngồi dậy với ý định đi lại năm bảy phút như thường làm ở nhà cho máu trong cơ thể chạy đều . . . Nhưng vừa để chân xuống sàn là tôi vướng phải những vật chướng ngại mà ban ngày tôi tưởng là không trở ngại vì tôi biết cách tránh. Bây giờ, than ôi ! Đì ra cũng vướng, di vô cũng vướng, bên phải cũng vướng, bên trái cũng vướng. Tôi chỉ còn một việc là ngoan ngoãn trở lại cái giường nhỏ nằm chờ sáng. Rạng đông vừa hé, tôi đã ra khỏi "cái hộp", bước xuống đất làm vài động tác, thở một hơi dài như muốn cho tất cả không gian vào người.

Ôi KHÔNG GIAN thân mến ! Bây giờ ta mới biết mi là cần thiết cho đời sống !

Các em Hướng Đạo chắc còn nhớ là đầu ở trong một chiếc lều khá rộng, dùng cho tám người, mỗi trại sinh một góc, cái túi gọn ghe để trên đầu, mà ban đêm các em vẫn thấy chật chội khó chịu. Chờ tiếng còi đánh thức của Trưởng để thoát khỏi chiếc lều, cùng các bạn chạy một vòng quanh trại.

Từ cái đêm "lịch sử" của đầu hè, tôi nhất định không "tậu" thêm một vật dụng nào nữa, mà còn loại bỏ các đồ vật đã trang bị, thấy không cần thiết. Càng chứa ít vật dụng, chiếc xe mòc càng thấy rộng rãi. Nhiều khi tôi ngủ một giấc dài đến sáng. Và bắt đầu có hạnh-phúc. Vì không gian không bị thâu hẹp lại.

Lúc nhỏ, mỗi lần bị cha mẹ, phạt, bắt đứng trong một xó nhà, khi các bạn tung tăng chạy ở ngoài sân, các em bị "giam lỏng", khóc, xin chùa, hứa không dám làm bụng nữa. Chúng ta bị di học tập ở một trại cải-hóa (!), có hào hố bao quanh, chúng ta đã nguyên rùa cũng chỉ vì thiếu không gian. Mong ước có một nghề tự do mà không giữ chân một thư ký, dù là thư ký đầu phòng, chúng ta cũng chỉ muốn mở rộng không gian. Ngày lễ, cùng các bạn di cắm trại trong thiên nhiên, cũng chỉ vì không gian. Ngồi trên bờ biển, ở một ngọn đồi, ngó chân trời mênh mông, chúng ta muốn thâu không gian vào cặp mắt bé nhỏ của con người. Thở thật dài, thật mạnh, hút không khí vào lồng phổi, chúng ta muốn hòa mình với không gian.

Càng lùi giới hạn, mở rộng không gian, chúng ta càng thấy nhẹ nhàng, sung sướng. Có thêm hạnh phúc.

Không gian là một danh từ mơ-hồ nhất, khó định nghĩa.

Theo quan niệm thông thường, không gian là một khoảng cách, một khối-lượng mà chúng ta thấy được, dù có khi không thể đo lường.

Nhưng không nên quên là có những không gian không thấy được mà vẫn cảm nhận (sentir). Sự cảm nhận này mạnh đến độ chúng ta có cảm giác là do lường được.

Đó là không gian ở trong chúng ta. Một không gian thứ hai, quan trọng không kém.

Khi nghe câu : "Người này bụng hẹp, người kia trí rộng . . .", chúng ta nhìn nhận có không gian thứ hai. Khi chật, khi rộng. Hai không gian trong và ngoài, thấy được và không thấy được, có một tánh cách giống nhau : là dùng để chúng bị thâu hẹp.

Chúng ta đừng chòng chất ở không gian bên trong những chướng vật nào có thể làm nó chặt hẹp, như chúng ta đừng chòng chất quá nhiều đồ đạc trong chiếc xe móc cẩm trại, làm cho sự di lại khó khăn. Loại bỏ phiền-muộn, lo-âu, quyết-luyến, cố gắng diệt các tham-vọng, chúng ta sẽ có một không gian bên trong rộng rãi, nhẹ nhàng. Khi đó hạnh phúc sẽ đến.

Một vị tu-sĩ đã nói : "Càng buông bỏ ham muốn chừng nào, ta càng có không gian chừng đó, và càng có hạnh phúc chừng đó..."

Hãy nhắm mắt lại, quên hẳn không gian bên ngoài và cũng đừng lưu ý đến những việc đã làm mình suy nghĩ, để không gian bên trong không bị "vướng qua, vướng lại" chúng ta sẽ di đến sự tuyệt vời tự do vì cả hai không gian không còn bị hạn chế nữa.

Thiền-định căn cứ trên nguyên-tắc đó, vì THIỀN có nghĩa là ngồi một chỗ, buông bỏ mọi xúc động trong trí, mọi thắc-mắc về gia-dinh, xã-hội hay về công ăn việc làm hàng ngày, ĐỊNH nghĩa là giữ cho lòng phảng lặng, không để nổi lên một tình-cảm nào.

Đây, chúng ta không kết luận để bình vực một phương-pháp tu-tập mà để nhận định sự quan trọng của KHÔNG GIAN trong đời người. Và tìm một lối sống nhẹ nhàng, vui vẻ, thoải mái.

Viết tại Pháp tháng 06 năm 1994

CHIA BUỒN



Võ cùng xúc động được tin buồn :
Thân Phụ của Trưởng Vĩnh Đào là

Cụ Biểu Thủ

đã từ trần ngày 30 tháng 7 năm 1994 tại Paris (Pháp)
hưởng thọ 83 tuổi.

Chúng tôi xin chân thành phân ưu cùng Trưởng Vĩnh Đào
và tang quyến

Nguyễn cầu hương hồn Cụ sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

- Ban Hội Tề Làng Bách Hợp
- Các Xóm Hương Đạo Trường Niên
- Ban Phụ trách Bản Tin Liên Lạc.



KÍNH ĐIỀU

HƯƠNG HỒN CỔ HUYNH TRƯỞNG HĐ
TRẦN VĂN KHẮC "SẾU SIÊNG NẮNG"

* Sáng lập viên H.D.V.N. (1930)

* Chủ Tịch Danh Dự Hội Đồng

Trung Ương H.D.V.N.

SỐNG	THÁC
NÊN	ĐỂ
GƯỜNG,	TIẾNG,
LẤY	LƯU
TÂM	HƯƠNG
HUYẾT	HÒA
KHAI	TẶNG
NÊN	LỐP
HƯỚNG	THÀNH
ĐẠO	NIÊN

TUẤN VIỆT

NHỮNG GIÂY PHÚT KHÓ QUÊN

HOÀNG HỘI

Sáng hôm ấy, 29-3-1975, thành phố

Qui-Nhon chỉ còn ít người đi lại trên các đường chính, vẻ mặt hốt hoảng, sợ hãi. Tôi ghé vào hội quán Hướng Đạo đường Phan-Bội-Châu, gặp một em H.D.S. thuộc Liên-doàn Hùng Vương, một đơn vị Hướng Đạo gồm toàn con em những gia đình tử sĩ mà tôi đã thành lập nên từ năm 1968. Sau vài câu hỏi thăm tin tức em xin tôi cho mượn chiếc lều vải của Liên-doàn để cùng gia đình di tản vào Cam-Ranh. Lê dĩ nhiên là tôi chấp thuận ngay vì nếu em không mang cái lều ấy đi thì cũng phải bỏ lại đó cho đoàn hồng quân sắp tràn vào thành phố. Tôi và em H.D.S. cùng di ra sân, đứng nhìn lên huy hiệu H.D., chiếc hoa bách hợp màu đỏ trên nền xanh khắc trên tường và đưa ba ngón tay lên cao chào vĩnh biệt trụ sở thân yêu, lệ nhòa mi mắt. Hội quán ấy đã được xây dựng từ năm 1958, phần lớn nhờ công lao của Trưởng Bùi Chuyên (nay ở Mỹ) với sự giúp đỡ tận tình của vị tinh-trưởng Bình-Định thời ấy là ông Lê-Văn-Ái, một cựu H.D., nay đã từ trần.

Tôi cứ tưởng rằng đời H.D. của tôi đã khép lại vĩnh viễn cùng lúc với đạo quán H.D. Qui Nhơn. Nhưng không, ngày mai trời lại sáng.

Tôi trở lại Tòa Hành Chánh, nơi tôi làm việc trong suốt 20 năm qua với hoài bão thực hiện nghiêm túc lời hứa Hướng Đạo là phụng sự Tổ Quốc và giúp ích mọi người. Không còn nhân viên nào trong các phòng của ba tòa lâu đài số, ngoại trừ ba người lính địa phương quản đang ngồi xổm trong sân, ngửa mặt nhìn trời. Sau khi vào phòng làm việc của tôi để xé tất cả những giấy tờ thuộc cá nhân, tôi lái xe về nhà xách va-li chạy thẳng lên sân bay quân sự, vì sân bay dân sự đã đóng cửa. Tại đây có hai chiếc C.130 đang chờ để di tản thương bệnh binh. Tôi may mắn gặp đại-ý Hưng (hiện ở Đức) đang phụ trách sắp xếp chỗ trong phi cơ. Tôi xin được một chỗ. Đại-ý Vị, tinh-trưởng Bình-Định, cũng có mặt tại phi trường lúc ấy. Tôi chào từ biệt vị tinh-trưởng cuối cùng của tỉnh Bình

Định rồi lên phi cơ. Sáu giờ chiều hôm ấy tôi đến Saigon.

Trải qua hơn 15 năm sống xa anh em H.D., những lúc xem lại tập ảnh xưa thấy lại những tấm hình chụp chung với anh em tôi càng luyến tiếc những ngày còn sinh hoạt trong phong trào H.D.

May thay, đến định cư tại Úc tôi đã bắt được liên lạc với một số Trưởng H.D.V.N. tại Melbourne. Thế rồi sau vài ba lần họp mặt với nhau, cởi mở tâm tình, tôi cảm thấy được trẻ lại trong bầu không khí Hướng Đạo. Thấy tôi vừa cười, vừa hát, vừa nhảy múa với các em H.D.S., một Trưởng hỏi tôi : "Trưởng năm nay xuân thu được bao nhiêu ?" Tôi bỗng nhớ đến câu trả lời của Cụ Nguyễn-Công-Trứ ngày xưa và đáp : "Ngũ thập niên tiền nhị thập xuân". Thế là cả hai anh em cười vang.

Trong tháng 3 vừa qua tôi nhận được giấy mời tham dự lễ ra mắt của Liên-doàn H.D. Quang Trung. Trên giấy mời, Trưởng Phạm-Văn-Chương, Liên-doàn trưởng, đã cẩn thận in hàng chữ lớn : "Hướng Đạo một ngày, Hướng Đạo mãi mãi", ý Trưởng muốn nhắc các Trưởng cao niên không được từ chối. Tôi mừng quá ! Vì sau gần 4 năm vắng bóng H.D.V.N. tại tiểu bang Victoria, sự ra đời của Liên-doàn Quang Trung chắc chắn sẽ làm sống lại phong trào H.D. trong giới trẻ Việt Nam tại đây, đồng thời mang lại niềm tin cho giới phụ huynh có được một môi trường lành mạnh để gửi gắm con em mình.

Sáng ngày 19 tháng 3 tôi đến hội quán H.D. Mulgrave rất sớm, thấy các em H.D.S. còn dựng cổng chào và trang trí phòng hành lễ. Qua các em trong đồng phục H.D. tôi không khỏi liên tưởng đến hình ảnh của tôi và các bạn đồng đội trong liên-doàn Hồng Sơn và liên-doàn Hùng Vương thuở nào tại thành phố Vinh và thành phố Qui Nhơn, cũng lăng xăng, cũng vui đùa chạy nhảy một cách sung sướng, vô tư như các em ngày nay.

Nhân buổi lễ này tôi rất vui mừng được gặp một số Trưởng Việt và Úc để nói chuyện H.Đ., dường tình huynh đệ. Giây phút cảm động nhất đối với tôi là lúc chào quốc kỳ Việt Úc và đoàn kỳ H.Đ., sau đó cùng anh em H.Đ.V.N. hát bài hát chính thức: " Giuong cao lá cờ Hướng Đạo . . .", trong lòng vui sướng vô cùng, vui sướng đến ứa lệ. Quả thật tôi không ngờ đến ngày hôm nay, sau gần 20 năm dơ ba ngón tay phải lên chào vĩnh biệt huy hiệu H.Đ. trước tiên đình hội quán H.Đ. ở Qui Nhơn, tôi lại được tiếp tục hát bài ca chính thức của H.Đ.V.N., một bài ca đã từng làm tim tôi rung động những lúc họp đoàn, những ngày cắm trại, bài ca đang mang lại cho tôi ánh sáng bình minh trong buổi hoàng hôn của tuổi về chiều.

Để kết thúc giòng tâm sự này tôi xin thưa với quý bạn rằng sáng nay tôi vừa nhận được thư của Trưởng Nguyễn-Văn-Thuật từ Sydney gửi đến báo tin Trưởng Trần-Văn-Khắc, Chủ-tịch sáng lập H.Đ.V.N. vừa từ trần tại Canada, hưởng thọ 92 tuổi. Cũng sáng nay nội san Bạch Mã số 7 cho tôi biết Trưởng Hoàng-Đạo-Thúy, nguyên Tổng Ủy Viên H.Đ.V.N. tại Bắc Kỳ Việt Nam đã từ trần trong tháng 2-94 tại Hà-Nội, hưởng thọ 94 tuổi. Thế là hai vị anh cả của đại gia đình H.Đ.V.N. đã từ giã chúng ta để cùng Cụ Baden Powell du hành miền tiên cảnh.

Nhân đây tôi xin thấp nén hương lòng dâng lên hai vị Huynh-trưởng kính yêu Trần-Văn-Khắc và Hoàng-Đạo-Thúy, đồng thời xin mượn điệp khúc Pháp ngữ của bài ca tạm biệt hát dâng quý Trưởng, bài ca mà chính quý Trưởng đã bày cho đám hậu sinh hát trong những năm đầu thập niên 1930.

Ce n'est qu'un au revoir, mes frères, ce n'est qu'un au revoir.

Oui nous nous reverrons, mes frères ce n'est qu'un aurevoir.

Phải, chúng ta chỉ tạm biệt thôi, vì sinh là Ký mà Tử là quy, Kẻ trước, người sau, tất cả chúng ta sẽ lần lượt gặp nhau bên kia thế giới, tại một cuộc họp bạn vô cùng vĩ đại : UNIVERSAL JAMBOREE.

Melbourne 2-6-1994



Lịch Sử Hướng Đạo Việt Nam

Phạm Quang Lộc

Chồn Từ Tốn

(Tiếp theo)

Phần Phụ Lục

I- NHÂN SỐ NAM HƯỚNG-ĐẠO

Theo thống kê của Hội Hướng-Đạo Việt-Nam tính đến ngày 31-10-1974, tổng cộng 14.432 Hội-viên trong 50 Đạo và 17 Liên-đoàn biệt lập gồm :

*Trưởng : 2.195 trong đó có :

- 185 Trưởng có Bằng Rừng
- 175 Trưởng có Bạch-Mã

*Tráng-sinh : 882 TS 44 Tráng-đoàn 134Trg

*Kha-sinh : 1.332 KS 70 Kha-đoàn 277Trg

*Thiếu-sinh: 5.265 TS 246 Thiếu-đoàn 847Trg

*Ấu-sinh : 2.758 SC .145 Ấu-đoàn 595Trg

(Trích Ký-Yếu Trại Họp Bạn Tự-Lực 12-1974)

*

II.- NHỮNG NÉT CHÍNH CỦA KẾ HOẠCH NGŨ NIÊN PHÁT TRIỂN.

1.* PHÁT TRIỂN NHÂN SỐ :

- Phát triển Hướng-Đạo trong Học Đường.
- Hướng-Đạo Nông Thôn
- Hướng-Đạo các dân tộc thiểu số
- Hướng-Đạo tật nguyền
- Cụ Hướng-Đạo
- Thêm các ngành Hướng-Đạo Không và Hải đoàn

Số Hội-viên dự trù đạt tới 200.000 vào cuối thập niên 70.

2.* KIÊN TOÀN TỔ CHỨC.

Hoàn thiện cơ cấu tổ chức từ Trung-Uơng đến địa-phương, tiến tới thành lập các Chi-hội địa phương.

Cập nhật hóa chương trình huấn luyện và sinh hoạt các ngành

3.* TÚTÚC VỀ TÀI CHÁNH

Đưa ra những kế hoạch dài hạn để gây quỹ hưu tiến tới tự túc về mặt tài chánh.

4.* GIA TĂNG HUẤN LUYỆN

- Cải tiến và gia tăng các khóa Huấn-luyện
- Dùng nhiều Trưởng Huấn-luyện chuyên nghiệp
- Hữu hiệu hóa và đào tạo thêm các Huấn-Luyện-Viên cho Ban Huấn-luyện Quốc-gia
- Mở rộng và kiến thiết thêm trại-trường.

5.* PHÁT TRIỂN GIAO-TẾ QUỐC-TẾ

Gia tăng liên lạc và trao đổi sinh-hoạt trên bình diện quốc tế.

6.* ĐÓNG GÓP VÀO CUỘC SỐNG CỘNG ĐỒNG

- Mở rộng liên lạc với các đoàn thể bạn
- Gia tăng sự đóng góp vào các hoạt động xã hội, lợi ích công cộng
- Tiếp tục các dự án LÀM ĐẸP QUÊ HƯƠNG
- 7.* TẠO NHỮNG SINH HOẠT LỚN.
- 3 năm Họp Bạn quốc gia một lần
- Chuẩn bị cho Trại Họp Bạn kỷ niệm 50 năm Hướng-Đạo Việt Nam (1930 - 1980).
- Thường xuyên tổ chức các trại họp bạn ngành
- Mời các quốc gia bạn dự họp tại Việt-Nam.
- Đảm nhận các Hội Nghị Hướng-Đạo quốc tế tại Việt-Nam.
- Đăng cai tổ chức Trại Họp Bạn Hướng-Đạo Thế giới kỳ thứ 15 (1979) tại Việt-Nam

*

III.- DANH SÁCH CÁC TRƯỞNG LÃNH ĐẠO HỘI HƯỚNG-ĐẠO VIỆT-NAM TỪ KHI CHÍNH THỨC ĐƯỢC CHÍNH PHỦ CÔNG NHẬN 1953.

1.* HỘI TRƯỞNG :

- 1953 - 1954 : Giáo-sư Lâm Toại
- 1954 - 1957 : Kỹ-sư Trần-Văn-Thân
- 1957 - 1960 : Ông Nguyễn-Thành-Cung
- 1960 - 1970 : Luật-sư Phan-Thanh-Hy
- 1970 - 1975 : Bác-sĩ Nguyễn-Văn-Thơ.

2.* TỔNG-ỦY-VIÊN :

- 1953 - 1958 : Trg Tôn-Thất-Dương-Vân
- 1958 - 1961 : - Phan-Như-Ngân
- 1961 - 1962 : - Nguyễn-Duy-Thu-Lương
- 1962 - 1965 : - Nguyễn-Hữu-Mưu
- 1965 - 1967 : - Trần-Điền
- 1967 - 1969 : - Huỳnh-Văn-Diép
- 1969 - 1973 : - Trần-Văn-Lược
- 1973 - 1975 : - Trần-Văn-Lược

3.* TRẠI TRƯỞNG :

- 1953 - 1958 : Không có Trại-trưởng
- 1958 - 1963 : Trg Cung-Giū-Nguyên
- 1963 - 1965 : Không có Trại-trưởng
- 1965 - 1967 : Trg Trần-Điền

- 1967 - 1968 : Trg Mai-Liệu
- 1968 - 1973 : - Lê-Mộng-Ngo
- 1973 - 1975 : - Mai-Liệu.

GHI CHÚ : Trại-trưởng phải là một DCC do Gilwell bổ nhiệm hoặc một LT do Văn Phòng HDTG bổ nhiệm.

Trại-trưởng thường kiêm nhiệm chức vụ Ủy-viên Huấn-luyện Quốc-gia.

Năm 1953 đến 1958 Trưởng Tôn-Thất Dương-Vân là Tổng-Ủy Viên kiêm nhiệm UVHL.

*

NỘI LÒNG CỦA NGƯỜI

Chiều nay di làm về, đến bàn viết lần lượt đọc các thư từ và tin tức các nơi. Đang say sưa cầm nhíp nhỏ râu đọc thêm tờ Phù Sa số mới ra lò, đọc được biết thêm những tin mới. Đọc vừa hết tờ Phù Sa, Ngựa tui bỗng tối tâm mật mày, nước da tái mét, bỏ dở các thư từ khác không đọc nữa. Bà Bà Trên (của Ngựa) thấy thế cũng lo âu, đòi đè ra mà cao giọng! Ngựa khoát tay bảo lui ra xa để cho tui nghỉ kế, vì bệnh của tui hiện nay chỉ có 4 vị chữa được mà thôi, không ăn thua chi Nhà Người mà xem vào đây... . Đương sự có dễ gì chịu thua, hỏi: Bệnh chí mà khó dứt rứa, phải 4 người chữa mới dặng? Kể cho nghe với được không? Thời thì danh kẽ vạy (*sức mệt mà đâm dấu*). Chuyện như ri nè: Liên Lạc số 12, trong số các bài các nơi gửi về đăng, có 3 bài : 1- "Khóc Anh" của Tr. Cờ Hấp Táp (*tức Anh Bách trê trung của tui*) 2- "Than Hồng" của Tr. Hoàng-Hội (*Cây đại-thụ của Miền Bình Định*) 3.- "Khóc Tr. Trần Văn Khắc" của Bồ Cầu Yêu Đời (*tức nhà thơ Hoài-Thu*). Khốn nỗi Phù Sa (*choi cha*) đang dù cả ba bài nói trên làm Liên Lạc kẹt số! Nếu cứ nhầm mất, coi như không biết, e các Trưởng độc giả đã đọc P.S. rồi "quở" là Liên Lạc cho ăn đồ ăn... người!. Nhưng nếu không dặng mà không thưa bẩm, có thể 3 tác giả (*Tarzan nổi giận*) tự hào không thèm gửi bài cho L.L. dặng thì khổ cho thân già này quá! Chắc không đến nỗi như rứa mồ! Tôi nghiệp qua mà! Bà Trên (của Ngựa) lắng nghe phân trần, nhưng chưa thấy nói tiếp, bèn hỏi thêm: Như rứa chỉ có 3 bài của 3 tác giả, tại rặng mà Anh lại nói đến 4 vị mới chữa nổi chứng bệnh của Anh dặng? Đã nói thì nói luôn đi, dấu em mà làm chi! Ngựa uống tiếp ly cam tươi rồi từ từ hạ giọng: Người thư từ mà Anh sắp nói là người đã giúp L.L. gần hai năm nay, người mà Anh hay gọi viễn liên nhắc bài, đọc tin (*mà đời khi em ngờ là gọi cho người... Tình. Trời o! Ngựa tui mà có người tình thì đâu còn đất sống đến ngày nii!*) để nhờ đánh hoặc sửa bài, đó là Anh Cao Đô Mật ở Ottawa, nếu ánh không thấy bài ánh đã đánh trên L.L. thì ánh sẽ hỏi lý do, bởi rứa nên xin chắp tay vái ánh 2 vái để tạ lỗi với Anh Cao Đô Mật. Đến đây Bà Trên (của tui) phán một câu xanh dòn: Anh Thoại nì, thấy Anh lảng-xăng, lo lắng cũng tội nghiệp, hay là Anh thử xin phép Anh Chị em tạm nghỉ một thời gian, đang vào L.L. số này, lấy lý-do "*Ngựa kiệt sức*", khi mõ anh en forme sẽ tiếp tục, như rứa tánh anh sẽ trầm-tinh lại, bớt ba hoa khoác lác để các Anh Chị bớt rầy mà em cũng hạ... tension xuống nữa! Ngựa tôi, như bị điện giật, nỗi máu anh-hùng, nhở lại Tr. Quỳnh hôm đám cưới ở Calgary tối ngày 06-08-1994, anh-dũng đáp: "Mô được, Anh mà em"!*. Biết không thuyết-phục được, Bà Trên của Ngựa trước khi xoay đi, còn mượn lời Cụ Nguyễn-Du mà phán thêm :

Đã mang lấy nghiệp vào thân

Cũng đừng trách lén trời gần trời xa!

Rứa rồi, Ngựa lại lặng lẽ tiếp tục lo cho Liên Lạc số kế tiếp phát hành vào dịp Giáng-Sinh và Tết Nguyên-Dán sắp đến, nếu không, thiền-hà cho là Ngựa này... yếu xiu.

Ngày 31-08-1994

NGƯỜI TRƯỞNG

Mẫu Mực

Sư Tử Đảm Đương

Cũng như phần lớn những anh em khác, từ lúc mới gia nhập Hướng Đạo, khi học lịch sử của phong trào, chúng tôi đều nghe đến tên Trưởng Trần Văn Khắc và Trưởng Hoàng Đạo Thúy là những người tiên phong gieo mầm Hướng Đạo trên Đất Việt. Tuy nhiên, "Văn kỲ thanh băt kiến kỲ hÌnh" . . . cho mãi đến cuối năm 1963 lúc tôi lên dạy Đại Học Đà Lạt, mới có dịp đến tiệm kem Việt Hưng thăm Trưởng Khắc. Lần đầu tiên gặp gỡ, nhưng qua cái bắt tay trái, chúng tôi thấy như là quen nhau từ đời kiếp nào mặc dầu tuổi tác khá cách biệt. Trước mắt chúng tôi lúc ấy, Trưởng là một người quá lục tuân nhưng vẫn còn vẻ tinh anh nhanh nhẹn, cao lồng không như một con Sếu, đúng là Sếu siêng năng . . . Tuy là một người giàu có hạng ở Đà-Lạt, nhưng luôn cần mẫn làm ăn, từ sáng tinh mơ, khi mà phần lớn dân Đà Lạt còn nằm vùi trong chăn ấm nem êm thì Trưởng Khắc đã lái chiếc xe Citroen 2 CV Fourgonnette từ nhà 23 Trần Bình Trọng ra tiệm Việt Hưng ở dốc Hòa Bình để làm kem và chuẩn bị mở cửa hàng rồi làm việc ở đó cho đến lúc màn đêm buông phủ kháp Đà Lạt thì Trưởng Khắc mới trở về nhà. Tuy là người từng tu nghiệp ở Pháp nhưng Trưởng Khắc không bao giờ có vẻ kiêu sa, luôn ăn mặc chỉnh tề nhưng bình dị, dù những lúc về Saigon - "Hòn Ngọc Viễn Đông" - để mua sắm nguyên vật liệu sản xuất kem, vẫn xách cái giỏ lác (mà các bà dùng để di chợ) đi lợn ton giữa phố Lê Lợi và chợ Bến Thành nhưng không hề bị kẻ gian cướp giựt mặc dầu trong đó chứa cả trên triệu đồng (lúc đó 1 lượng vàng y chưa đến 10.000 đồng), phải chăng đó là nhờ sự bình dị cộng với cái khôn ngoan của Hướng Đạo Sinh.

Thuộc vào hàng tiền bối của phong trào nhưng Trưởng Khắc không bao giờ có thái độ "ta đây" hay cách biệt . . . Trưởng luôn coi mở thân tình đối với mọi người dù già hay trẻ, dù giàu hay nghèo. Với một tài xế xe đò Minh Trung như anh Nguyễn Hữu Bóng hay một nhà thầu khoán triệu phú như anh Trần Minh Thường cũng vẫn được tiếp đón niềm nở như nhau . . . Những dịp buồn vui, hiếu hỷ của gia đình Hướng Đạo Trưởng đều có mặt với anh em.

Trước khi anh Trần Văn Thảo lập toán cựu Hướng Đạo, Trưởng Khắc đã cùng Trưởng Phạm Văn Nam (Ngựa dò từng bước) đã tập họp những cựu Hướng Đạo Sinh tại Đà Lạt lập một quỹ tín dụng Hướng Đạo mà phần lớn vốn đóng góp là do Trưởng Khắc, Trưởng Nam, Trưởng Phan Như Ngân, Trưởng Lê Phi, anh Trần Minh Thường, anh Nguyễn Văn Đành, anh Lâm . . . quỹ này

mở ra chung cho cả cựu Hướng Đạo và Huynh Trưởng Đạo Lâm Viên, ai muốn làm thành viên thì đóng góp tối thiểu 5.000 đồng (lúc đó 1 lượng vàng dưới 10.000 đồng) . . . khi nào cần đến, các thành viên được vay đến 100.000 đồng với lãi suất nhẹ hơn Ngân Hàng . . . còn các tín chủ khác nếu không vay thì được chia lãi giống như gửi quỹ tiết kiệm vậy. Đó là một việc làm đã giúp ích thiết thực cho nhiều anh em ở Lâm Viên.

Những ai đã từng quen biết Trưởng Khắc đều phải nhìn nhận anh là một người Huynh Trưởng rất mẫu mực : ăn nói lịch thiệp, không rượu chè, không hút thuốc, luôn luôn đúng giờ tuy có mưa bão cũng đến đúng hẹn dù là đến thăm một trại huấn luyện hoặc họp nhau để cùng tham dự hiếu hỷ cũng vậy . . . và điểm sáng chói nhất là trọng chữ tín : đã hứa hẹn điều gì là như dinh đóng cột, ngược lại anh đòi hỏi mọi người cũng phải đổi lại như vậy, nếu đã một lần thất tín thì không bao giờ được anh tin nữa. Vì vậy tôi luôn luôn giữ từng li từng tí đổi với anh : mấy lần tôi đúng tên vay tiền của quỹ tín dụng Hướng Đạo giùm cho anh Nguyễn Hữu Bóng để sửa xe hoặc giùm cho chị Dương Xuân Tụy để mở quán chè (vì các vị ấy không là thành viên của quỹ tín dụng), cứ đến ngày cuối tháng mà các Trưởng ấy chưa có tiền đưa tôi hoàn lại quỹ, thì tôi phải xuất tiền túi hoặc vay mượn đâu cho có để trả lại đúng kỳ, nếu không thì lần sau khó mà được Trưởng Khắc tiếp. Chính sự mẫu mực ấy cũng đã giáo dục được nhiều người.

Tuy đã nghỉ sinh hoạt từ lâu nhưng Trưởng Khắc luôn luôn quan tâm đến việc đặt nền móng cho phong trào, các trại huấn luyện tôi mở trong Châu Trường Sơn đều được Trưởng Khắc đến thăm trại sinh và khích lệ, lần nào cũng không quên đem tặng một đến hai thùng kem Việt Hưng ngon nổi tiếng mà Trưởng đã học được cách làm khi sang Pháp.

Theo dây tôi xin photocopy lại một đoạn trong bức thư gửi Bộ Tổng Ủy Viên để thúc đẩy Trung Ương quan tâm đến vấn đề huấn luyện (có cả chữ ký của Trưởng Khắc để các bạn giữ làm lưu niệm).

Đây là một số trại huấn luyện khác. Tôi xin gửi đây để là cho các Vị H.I.L.T. Tôi có điều xin trại Cơ Bản Kỷ Või rải rác ở Lào-Viên, và rất ngọt ngào là số trại sinh lên tới 72 em. trong đó có cả các trại sinh Trung-Song và Trung-nam.

Tôi xin Trưởng để nghị với E.S. Hội-Trưởng và Hội-đảng Trung-Song có giao任务 để các trại huấn luyện thêm bớt nữa.

Điều đó với Trưởng ĐS THẤT SAM, tôi nhận thấy (từ lần trước) Trưởng SAM là một Trưởng E.S. rất có khả năng, có uy tín và có tinh thần H.I.L.T.

*Hà Lan
Hà Lan
Hà Lan*

*Thần Ái Kinh chào
Đại-đảng-Đoàn
Đoàn-Đảng-Lào-Viên*

Trưởng Khắc cũng thường ưu tư khi thấy ở Trung Ương cũng như ở địa phương có những sự lục đục. Trong dịp tham dự trại Họp Bạn Hướng Đạo toàn quốc tại Suối Tiên năm 1970, Trưởng Khắc được nhận "Kim Long Huân Chương", huy hiệu cao quý nhất của Hội

Hướng Đạo Việt Nam. Sau khi dự trại Họp Ban về, Trưởng Khắc đem đến biếu tôi mấy tờ báo đăng tin tức trại Họp Bạn có khen tiểu trại Phục Hưng do tôi điều khiển. Trưởng Khắc tâm sự: "Bấy lâu tham các khóa huấn luyện do anh mở, tôi thấy rất thành công nhưng tôi vẫn định hình rằng anh là giáo sư nên việc huấn luyện là "nghề của chàng", vừa rồi thăm tiểu trại của anh tôi cũng đồng ý với các báo đã khen tiểu trại Phục Hưng khéo tổ chức và giỏi điều hành. Anh có tài điều hành như vậy tại sao anh không giúp dàn xếp và tổ chức lại Đạo Lâm Viên thuộc Châu của anh?" Tôi thưa: "Dạ em có nghĩ đến việc này nhưng rồi lán cẩn một chút nên chưa thực hiện được!"

- "Anh nói thử tôi xem có đúng điều tôi đang lo lắng hay không?"

- "Dạ chắc là Trưởng nghe nói chị Hóa và một vài anh em yêu cầu bầu lại Đạo Trưởng chứ gì?"

- "Đúng thế! Vậy tại sao anh không chịu tìm người thay thế cho xong?"

- "Dạ, em không chấp nhận việc "đảo chính" trong Hướng Đạo, tuy nhiên em đã nhầm anh Lương Mậu Dũng sẽ làm Đạo Trưởng, còn anh Đ. sẽ lên làm phụ tá đặc trách Ngành Ấu của Châu".

- "Tôi sốt ruột lắm rồi, vậy anh làm ngay đi chứ còn chờ gì nữa!"

- "Dạ chưa tiện! Vì anh Dũng đang ngầm nghề làm rể anh Đ., nếu không khéo thì mất vợ!"

- "Vậy thì anh bỏ qua không giải quyết sao?"

- "Sẽ giải quyết ngay nếu được Trưởng giúp em!"

- "Thế thì anh muốn tôi giúp gì?"

- "Xin Trưởng nhận nhiệm vụ Đạo Trưởng Lâm Viên, anh Đ. sẽ không mất mặt vì được một người uy tín hơn thay thế!"

Trưởng Khắc nghe vậy giãy nẩy lên:

- "Áy chết! Bao nhiêu năm nghỉ hoạt động, tôi quên hết chuyên môn rồi!"

- "Miễn là Trưởng đảm nhận việc lãnh đạo, còn vấn đề huấn luyện và chuyên môn thì em sẽ phụ tá cho Trưởng! Trưởng chỉ cần dàn xếp nội bộ Đạo Lâm Viên xong rồi trao duốc cho anh Lương Mậu Dũng thì êm đẹp đôi bè!"

- "Được! Thế thì tôi nhận làm Đạo Trưởng Lâm Viên trong thời gian chuyển tiếp tối đa là 3 tháng thôi nhé!".

(Ghi chú: sau đó vì phán khởi Trưởng Khắc làm Đạo Trưởng gần 1 năm)

Đó là lý do mà nhiều người tự hỏi: "Lạ quá! Làm sao thằng Sam lại kéo được ông Khắc ra làm Đạo Trưởng Lâm Viên dưới quyền Châu Trưởng Sam nhỉ ???".

Vì sự kiện "lạ lùng" ấy nên tôi phải tổ chức lễ bàn giao Đạo Trưởng thật long trọng, cần sự hiện diện của Hội Đồng Trung Ương và Bộ Tổng Ủy Viên.

Bởi nóng lòng dàn xếp nội bộ của Đạo Lâm Viên nên 10 ngày sau Trưởng Khắc giục tôi:

- "Tôi đã nhận điều yêu cầu của anh rồi, tại sao anh không chủ tọa lễ bàn giao cho xong càng sớm càng tốt, tôi sốt ruột rồi đấy!".

- "Dạ dạ, em sẽ cố gắng thu xếp a!"

Cũng vì chờ Bác Sĩ Nguyễn Văn Thơ (Hội Trưởng), Trưởng Huỳnh Văn Diệp (Chủ tịch Ban Chấp Hành Trung Ương) và Trưởng Trần Văn Lực (Tổng Ủy Viên) cùng các Ủy viên Trung Ương thu xếp thời giờ để lên tham dự nên mất thời gian hơn 1 tháng, vì vậy Trưởng Khắc hiểu làm Trưởng Đ. tham quyền cố vị mà không chịu bàn giao như đã viết trong hồi ký.

Trong lễ bàn giao giữa Tân và Cựu Đạo Trưởng Lâm Viên năm 1971, có đông đủ các Ủy Viên Trung Ương Hội tham dự để xem "hiện tượng lạ" neu trên. Nhân dịp ấy, sau lời chào mừng quan khách, tôi đã phát biểu: "Hôm nay toàn thể Huynh Trưởng và Hướng Đạo sinh Lâm Viên vui mừng được Trưởng Trần Văn Khắc nhận làm người điều hành trực tiếp. Sự kiện này là một đề tài để chúng ta suy ngẫm: nếu kể về vai trò Trưởng Khắc phải ngồi trên ngôi cao để tất cả anh em chúng ta - kể cả các Trưởng trong Hội Đồng Trung Ương và Bộ Tổng Ủy Viên có mặt hôm nay - cùng chiêm ngưỡng. Thế mà, Trưởng Khắc, người sáng lập phong trào Hướng Đạo Việt Nam từ lúc anh chưa nằm trong bụng mẹ, giờ đây với cái tuổi "thất thập cổ lai hy" còn hăng hái nhận trọng trách Đạo Trưởng Lâm Viên, thuộc Châu Trường Sơn của anh đảm nhiệm, điều đó là một bài học hùng hồn dạy cho chúng ta thấy rằng trong Hướng Đạo không có "chức tước" mà chỉ có nhiệm vụ, làm việc vì các em và nghĩ đến tương lai của phong trào. Rồi đây, các em sẽ thay thế các Trưởng để nhận trọng trách dẫn dắt những kẻ hậu sinh, các em phải luôn ghi nhớ rằng Hướng Đạo khác ngoài đời ở chỗ không có bộ óc "xôi thịt" phân biệt "chiếu trên chiếu dưới" . . . mà mỗi người trong chúng ta, tùy theo khả năng và tuổi tác, còn làm việc gì cho phong trào thì cứ mạnh dạn kề vai gánh vác mà không nghĩ đến quyền lợi cá nhân: làm Trưởng Hướng Đạo không có quyền lợi, chỉ có trách nhiệm và hy sinh".

Sau đó mọi người đều vui vẻ, trên thuận dưới hòa. Từ đây Trưởng Khắc xem tôi là bạn tâm giao . . . đến nỗi lúc sang Canada còn viết thơ về xin tôi 1 hoa huệ vải với lời lẽ thân tình mà suốt đời tôi không thể nào quên: . . . "Tôi muốn xin anh gửi cho tôi một hoa huệ vải để tôi mang trên túi áo trái. Khi nào tìm tôi còn đậm thì tôi còn nhớ tới anh!".

Trưởng Khắc kính mến,

Hôm nay ngồi viết lại những dòng này mà mắt tôi nhòe đi vì rướm lệ, bởi không thể nào quên được Đại Trưởng lão mà tôi được hân hạnh làm người bạn vong niên (theo lời Trưởng trước đây!).

Em xin vái 3 lạy để từ biệt lão huynh đồng thời tự hứa với lòng suốt đời giữ trọn 3 lời hứa Hướng Đạo. Xin Trưởng chúng giám và phò hộ cho tất cả dàn em ở trong nước cũng như ở hải ngoại, bỏ hết tị hiềm, không còn phân biệt tôn giáo, để sống chan hòa trong tình Huynh đệ Hướng Đạo . . . Mà lúc sinh thời Trưởng vẫn thường ưu tư và đem hết tâm huyết để cố gắng đưa mọi người xích lại gần nhau.

Kính lời Thân Tạ :
Đại Gia Đình Hướng Đạo Việt Nam

Kính thưa các Bác, các Chú, các Anh Chị,

Làm sao mà gia đình chúng cháu, chúng em diễn tả hết được những chân tình ưu ái mà các Bác, các Chú và các Anh Chị :

- Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam
- Các Chi Nhánh Hướng Đạo Việt Nam (Úc, Mỹ, Pháp, Gia Nã Đại)
- Các Làng, Xóm Hướng Đạo Trường Niên
- Các Liên Đoàn Hướng Đạo Việt Nam các nơi
- Các Nhóm, Đoàn Hướng Đạo Việt Nam tại

Việt Nam
đã thân đến tổ chức, dự lễ, tiễn đưa, gửi vòng hoa, kim ngân, đăng báo, điện tín, điện thư, điện thoại, gửi thiệp, gửi thư đến chia buồn nhân dịp thân phụ chúng cháu, chúng em là cố Trần Văn Khắc, tên rùng "Sếu Siêng Nâng", trong Đại Gia Đình Hướng Đạo Việt Nam, qua đời ngày 24-5-1994 tại Ottawa.

Tang lễ và "Cuộc Tạm Biệt" đã được cử hành rất trang nghiêm, quý trọng, dường đầy màu sắc Hướng Đạo, do các Bác, các Chú và các Anh Chị Hướng Đạo Việt Nam Ottawa, Toronto và Montréal thực hiện vô cùng tận tình, chu đáo.

Lòng thương mến mà các Bác, các Chú và các Anh Chị Hướng Đạo Việt Nam đã dành cho thân phụ chúng cháu, chúng em quá bao la, rộng lớn mà hai chữ "TRI ÂN" không thể nào nói lên đủ, chỉ biết chấp tay cúi đầu thân tạ ơn sâu mãi mãi.

Rất trân trọng và kính mến
Ký tên : TRẦN PHƯƠNG THU
6424 Beauséjour Dr.
Orléans, Ontario, K1C-4W3

DANH SÁCH QÚY VỊ ĐÃ ĐÓNG GÓP VÀO QỦY TRẦN VĂN KHẮC CHO HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM

- Nhóm Giúp Ích (Hoa Kỳ và Canada)
- Trường Trâu Cắn Cù Nguyễn Duy Tiên và quý Trường, quý Thân hữu tại Westminster, California
- Trường Ngựa Cắn Cù Trương Dư A và quý Trường, quý thân hữu tại Alexandria, Washington D.C.
- Hội Gia chủ Trung tâm Văn Lang
- Bà Hiền Boase
- Bà Pat Marshall
- Cô Hoàng Phương Chi, cô Hoàng Phương Liên
- Bà Quản Đức Chính và gia-dinh
- Ông Dương Ngọc Hương
- Bà Xuân Cúc và Cô Xuân Thu
- Cô Lê Thị Ý và ông Hoàng Quốc Việt
- Ông Hoàng Song An
- Ông Bà Tạ Quốc Dũng
- Ông Lê Duy Cấn
- Ông Bà Nguyễn Quang Mộng
- Cô Nguyễn Thị Bích
- Bà Nguyễn Trung Thoại
- Bà Như Hoa
- IDRC Library
- Bà San Lâm
- Một vị vô danh

Số tiền 2,000.00 \$Canada đã được trích ra để gửi tới Trại Huấn Luyện Tùng Nguyên II ở California qua Trường Lê Phục Hưng.



Lễ Tưởng Niệm Trưởng Trần Văn Khắc
tổ chức tại Sydney và Melbourne (Úc Châu)
Ảnh do Tr. Nguyễn Văn Thuật cung cấp



TIN TỨC HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG

TIN TỨC TRẠI TRƯỜNG TÙNG NGUYÊN II

- Thời gian : Thứ Bảy 27-8-1994 đến Thứ Bảy 03-09-1994

- Địa điểm : Lost Valley Scout Reservation
31422 Chihuahua, Valley Road
Aguanga, CA 92536
Đ.T. (714) 546-8558, Exit 136

Trại sinh : Trên 40 Trưởng ghi tên tham dự khóa Bằng Rừng Tráng Tùng-Nguyên II. Scouts Canada đề nghị nên giới hạn tối đa 32 cho Khoa Bằng Rừng để chia thành 4 toán. Mỗi toán gồm 8 khóa sinh với 2 bảo-huynh (Vietnam và Canada). Theo danh sách, có 8 nữ và 24 nam đến từ các quốc gia Pháp, Canada, Úc và Hoa Kỳ.

Có khóa sinh hiện ở Việt Nam, Trại Trường đang tìm cách trợ giúp cụ-thể cho Trưởng Nguyễn Tiến Lộc và Tân Thủ Sam thành viên Toán Huấn Luyện Viễn-Cư để huấn luyện tại chỗ.

Ban Quản Trại : Trại trường Tùng Nguyên II quy tụ nhiều Trưởng H.L. của phong trào H.D.V.N. đến từ Canada, Hoa Kỳ, Pháp, Bỉ và Úc và các Trưởng người Canada. Thành phần Ban H.L. gồm 35 Trưởng trong đó có 7 Trưởng cấp 4 gỗ (DCC/LT/T3), 14 Trưởng cấp 3 gỗ (ADCC/ALT/T2), 12 Trưởng cấp 2 gỗ (T1) và 2 phụ-giảng.

Ba đêm Lửa Trại được tổ chức với sự tham dự của toàn thể trại-sinh kể luôn cả thân nhân và các Trưởng về tham dự các sinh hoạt khác như khoá Đào tạo Trưởng H.L., Họp mặt Trưởng H.D.V.N.

- Tối Chủ Nhật : 28-8-94 : Lửa trại Kiểu Canada
- Tối Thứ Hai : 29-8-94 : Lửa trại Kiểu Việt-Nam
- Tối Thứ Năm : 01-9-94 : Lửa trại Chính do Khóa sinh

Phụ-ghi : Trước khi nhám mắt từ già cõi trần, Trưởng Trần Văn Khắc có dặn thân-nhân nhiều điều rất đáng ghi nhớ, đặc biệt là nếu có ai phúng tiền, xin gom lại để chuyển cho Hội-đồng Trung Ương H.D.V.N. xử-dụng trong việc Huấn-luyện Thanh Thiếu Niên Việt Nam để trở nên những công dân hữu-fch.

Tuân lời di-huấn đó, Cô Trần Phương Thu (ai nử cũ Trưởng Trần Văn Khắc) đã chuyển số tiền \$can 2,000 (hai ngàn Gia kim) cho Ban Huấn Luyện Trại Trường Tùng Nguyên II này để phụ giúp vào việc tổ chức Huấn luyện.

Một nghĩa-cử cao quý của người Anh Cả : lúc gần lâm chung vẫn tưởng nhớ đến Phong-trào H.D.V.N. đặc biệt là tương lai giới trẻ.



Hình do Phóng Viên Liên Lạc chụp hồi tháng 06-1994

Tiệm kem VIỆT HƯNG của Tr. Khắc tại ĐÀLẠT
bị Chính Quyền C&Q tịch thu



LỜI DẶN DÒ CỦA MỘT ĐỘC GIẢ :

Liên Lạc nhận được tâm sự của một Hướng Đạo Trường Niên, đề ngày 13 Juin 1994, có thể coi như lời dặn dò, xin được phép đăng lên đây để cùng suy ngẫm :

Thưa Trưởng phụ trách Liên Lạc,

Có trường hợp sau đây mà tôi nghĩ ít bạn (già) tránh khỏi, là ngày nay, trong sự liên lạc đối diện giữa Trưởng với Trưởng, ta nhận thấy có một vài vị đã có hành động ta cho là "quá cõi", không cần biết phải trái về phần ai, nhưng nay giơ tay trái ra bắt tay nhau, ta cảm thấy quả thật có phần gai-gai trong lòng bàn tay.

Mấy chuyện được cho là "quá cõi" đối với nhau cũng chỉ là tự nhiên khi chưa là một Hướng-Đạo-Sinh, hoặc là H.D.S. rồi, thì vì chưa thấm nhuần được tư cách cần phải có của một H.D.S. Cách cư xử vẫn là giữa người với người với ý đồ ghen ghét, ganh tị, hoặc không đồng ý về vấn đề gì đưa đến chính sách "kiện gian bàn ngay" qua báo chí. Nay, dùng một cái, ta cùng biết nhau đều là H.D.S. cả, mà lại là "Trưởng" nữa, thì ta cũng nên quên hết những chuyện cũ lầm cảm ấy để trước hết, ta được thanh thản trong tâm hồn, và khi gặp

nhau không chút ngượng ngùng, và để làm ấm áp trái tim.

Vậy tôi nêu vấn đề tết này lên, một lần, rồi thôi ! Nếu quý Trưởng thấy đó là hữu ích, xin cứ tự tiện dâng lá thư này vào Bản Tin Liên Lạc. Tôi vô cùng cảm kích.

(Một H.D. trong Phong Trào H.D.V.N. từ khi khởi thủy)



MỘT NGÀY THẬT VUI VÀ HỮU ÍCH

(Để nhớ lại ngày thành lập Xóm Hướng Đạo Trường Niên Calgary : 31-7-1994).

"Trở về Xóm Hướng-dạo Trường Niên để tìm lại tình anh em, sự thông cảm, và giúp đỡ nhau để mỗi người được thấy mình hữu ích cho nhân quan xã-hội".

Câu kết của tờ thông báo ghi trên đã dem về cho Xóm Hướng Đạo Trường Niên Calgary gần 20 Anh Chị Hướng Đạo và thân hữu. Ngày 31-7-1994, tại Bowness Park, ban vận động phối hợp với Tráng-doàn Nguyễn Trãi, đã tổ chức một cuộc Picnic cho Anh Chị Hướng Đạo Trường Niên và gia-dình có trên 50 người tham dự..

Từ 3:00 PM, bằng phương tiện tự túc, từng xe gia đình người Việt chen lấn trong rùng xe của những dân cư khác, đưa người đến đất trại. Tr. Phan Thu đã đến sớm và chọn một khu vực khá lý tưởng cho việc hội họp, ăn uống vui chơi. Tuy tại đây có sẵn bàn ngồi ăn và bếp cùi, Tr. Thu vẫn cẩn thận đem theo bếp than từ nhà, theo tinh thần tự lực cánh sinh của Hướng Đạo.

Đúng 4:00 PM dưới vòm trời trong xanh của một ngày nắng đẹp, sau 1 ụ đất cao, ngay tại bãi cỏ thoai thoái bên bờ Bow River, tiếng còi của Trưởng Quỳnh ré lên, đoàn người gồm nhiều thành phần tuổi tác, lúp xúp chạy quanh làm vòng tròn rồi dừng lại thành hình chữ U theo lệnh của chỉ huy. Khẩu lệnh "H.D.S. Sáp . . . Sân" phá tan sự yên lặng của không gian, tiếng dội chuyền theo từng gốc cây rùng cὸn lan tỏa thì lẽ chào Quốc Kỳ bắt đầu, rồi chào Đoàn kỳ do Tráng Đoàn Trường Nguyễn Trãi cầm hạ ngang 90%. Bản Quốc Ca rồi Đoàn Ca H.D. Việt Nam chấm dứt, mọi người cúi đầu dành phút tưởng niệm Cố Trưởng Trần-Văn-Khắc, vị sáng lập phong trào H.D.V.N., ra đi ngày 24-05-94. Một H.D.S. đọc từng điều luật H.D., mọi người lập lại để nhắc nhớ những bốn phận đối với tín ngưỡng tâm linh, với xã hội và với chính bản thân mình mà suốt đời người H.D. hàng theo đuổi. Trưởng Nguyễn Xuân Linh trong y phục H.D., đại diện các Anh Chị Hướng Đạo Trường Niên nhắc lại 3 lời hứa H.D., sau mỗi lời hứa, các Trưởng đều bày tỏ sự gắn bó của mình với phong trào qua lời xin "hứa". Trong câu

Hội Xóm Hướng Đạo Trưởng Niên
Calgary ngày 31-7-1994

Người mặc áo khoác đỏ : Tr. Phan Thu (Trưởng Xóm)
Ngồi bên tay trái của Ngưu là Tr. Đào-Tết-Cát.
Mặc đồng phục, đội beret đen : Tr. Nguyễn-Xuân-Linh



chuyện dưới cờ, Trưởng Nguyễn Trung Thoại, đến từ Montréal nói đến hình thức và ý nghĩa tinh thần của lễ tuyên húy H.D.; vì các Anh Chị H.D.T.N. ít người nhớ chính xác được ngày tuyên húy của mình khi còn nhỏ, do đó ngày 31-7-94 hôm nay là ngày thành lập Xóm Hướng Đạo Trưởng Niên Calgary cũng được kể là ngày nhắc lại lời húy của những người đã tuyên húy. Trưởng Nguyễn Trung Thoại, đại diện Hội Đồng Trung Ương H.D.V.N. chấp nhận lời húy của các Anh Chị Hướng Đạo Trưởng Niên.

Sau nghi thức khai mạc, các em thuộc gia đình H.D. về khu sinh hoạt để chuẩn bị bữa ăn và vui chơi. Riêng dân Xóm Trưởng Niên ngồi lại thành lập Xóm. Trưởng Thoại chủ tọa nói đến kinh nghiệm tổ chức Làng Xóm H.D.T.N. tại nhiều nơi khác, Calgary là Xóm thứ 8 được thành lập. Chủ tọa cũng tôn trọng ý kiến để Xóm Calgary không dùng danh từ "Hội hè" và "Mô Xóm" vì Anh Em ở đây cho rằng rất khó hình dung được cái đẹp đối với những danh từ này đáng để chúng ta hánh diện. Việc này Tr. Thoại cho biết sẽ trả lại sau này.

Vì là buổi đầu thành lập Xóm nên chưa bầu cử, mà chỉ trình ban điều hành Xóm làm thời cũng như toàn thể dân Xóm như sau :

Trưởng Xóm : Trưởng Phan Thu
Thư Ký kế hoạch : Trưởng Nguyễn Xuân Linh
Thủ Quỹ : Trưởng Lê Thị Bích Vân
Dân Xóm : 13 Trưởng Niên
Cụ Nhất Xóm : Niên Trưởng Lê Cao Phan 72 tuổi
Dân Xóm danh dự : Trưởng Nguyễn Trung Thoại.

Thành phần dân Xóm H.D.T.N. Calgary gồm tất cả 18 người. Hẹn tháng sau sẽ triệu tập Đại Hội bao Ban Điều Hành thực thọ, sau khi mời thêm một số Trưởng và thành hữu.

Trưởng Xóm Phan Thu với lời nói ôn hòa, ngắn gọn mà vững chắc, xin đứng ra đại diện Anh Chị Em để làm việc cho tập thể, xin mọi người phê phê bình cả về kinh nghiệm H.D. cũng như trưởng dời khi cần, cụ thể trong 2 lãnh vực : giúp cho giới trẻ và phát triển Xóm ngày càng tốt hơn trong sự yêu thương và thông cảm.

Thư Ký kế hoạch Nguyễn Xuân Linh trình bày để dân Xóm chấp thuận 2 nguyên tắc hướng dẫn cho những dự án công tác sắp tới :

- 1- Tìm sự vui tươi thoải mái cho dân Xóm,
- 2- Đóng góp vào việc giáo dục con em Việt Nam qua sinh hoạt đoàn thể.

Trưởng Thoại với tư cách Ủy Viên Trung Ương H.D.V.N., đặc trách Hướng Đạo Trưởng Niên Việt Nam Trung Ương và toàn thể Đại Hội đã chấp nhận Ban Điều Hành và tất cả dân Xóm H.D.T.N. Calgary đã ghi danh, đồng thời tán đồng những điều đã được trình bày và thảo luận trước hội nghị như đã ghi trên.

5:00 PM mặt trời còn khá cao, mùa Hè ở Calgary tới 11:00 PM trời chưa tối hẳn, mọi người quây quần quanh bàn dùng bữa ăn chiều. Mùi thịt từ lò nướng bốc lên thơm phức : Món thịt bò cao cấp do Trưởng Thu dày công chế biến đem lại, bên cạnh món gà chấm loại sauce đặc biệt do ái nữ chị Mai Hoa, em Xuân Trúc người vừa đoạt giải phỏng vấn trong cuộc thi hoa hậu áo dài hôm trước trung bày; lại còn số lượng lớn cánh gà nướng và những xiên thịt heo nướng theo công thức bún chả khu Ông Tạ Saigon do các em gia đình Trưởng Linh cung cấp. Những món ăn đó hợp cùng salad trưởng già, món dưa hấu ngọt lịm cùi nội tống Bác Sĩ Long, cũng như trái quýt vàng tươi do ái nữ Trưởng Thoại đem từ B.C. về, cùng với nước ngọt do Trưởng Quỳnh điều chế . . . tất cả đã đem lại cho bữa ăn muôn màu muôn vị làm ngon miệng và thêm sức bổ dưỡng cho mọi người, góp phần tích cực vào nhịp độ tăng tiến của các sinh hoạt kế tiếp.

Theo chương trình Anh Chị Em sẽ dự tranh giải đua thuyền, nhưng vì cuộc vui được phối hợp với toán bóng chuyền của anh Cảo nên đã hợp lại được 2 đội. Thay vì chỉ tập duyệt như thường lệ, sân bãi chiều nay đã biến ra một trận thu hùng hào hùng. Do sự cân sức 2 bên, có ván trọng tài phải điều khiển đến tỷ số 18/16; cuộc chơi 3 ván diễn tiến khá lâu, mãi đến 8:00 PM tiếng còi của trọng tài Nguyễn-Xuân-Linh mới chấm dứt trận đấu với Tỷ số 2/1 nghiêng về đội may mắn.

Ngày vui mau qua, trước khi chia tay các Anh Chị H.D.T.N. đứng thành vòng tròn cúi đầu tưởng nhớ về Tổ Quốc và dân con tương lai của dân tộc. Tự đáy lòng họ nguyện thực hiện lời nhắn nhủ của Bi Pi : Hãy cố gắng lưu lại thế giới này 1 chút gì tốt đẹp hơn ngày Anh Chị vào dời, để khi ra đi Anh Chị được nhắm mắt trong Han5nh Phúc với một cảm giác rằng : Ở bất cứ một sự đánh giá nào Anh Chị đã không lãng phí thì giờ, nhưng biết sử dụng nó một cách có ích

Nguyễn Xuân Linh tường thuật.

Tìm được bạn quý : Bạn Đoàn Lê Cao Phan

Dịp Giáng Sinh 1993, Ngựa tôi lặn lội lên Calgary để sắp đặt tổ chức Hướng Đạo Trưởng Niên. Nhưng vì thời tiết quá lạnh, nên cuộc họp chưa thành. Lại sắp đặt cuộc du-ngoạn ở Banff để bàn tiếp, nhưng vì đường tuyết quá trơn, nên đành hoãn lại. Hơn nữa ngày Noel và Tết Tây ai cũng bận lễ lạc, party v.v... nên đành hẹn dịp sau.

Lần này, Ngựa quyết-tâm cùng với Trưởng Nguyễn Xuân Linh, cựu Đạo Trưởng Ninh Thuận quy tụ được một số Trưởng và thân hữu, nên đã thành-công tốt đẹp (xin xem bài tường thuật).

Trong 2 lần đến Miền Tây Canada (cách xa 6 giờ bay) đều được gặp bậc đàn anh : Lê Cao Phan, qua sự giới thiệu của Tr. Linh, sau đây là chuyện về Bạn Mới : Lê Cao Phan

Vốn là dân Thần Kinh với nhau, sau lời mở đầu, câu chuyện ngày xưa hiện ra và cùng nhau kể lể. Anh Phan năm nay 72 tuổi, thể xác tráng kiện, tinh thần sáng suốt minh mẫn, hiện đang dịch các thơ, văn của Cụ Nguyễn Du, Úc-trai Nguyễn-Trãi. Riêng 2 bản dịch truyện Kiều ra tiếng Anh và tiếng Pháp được UNESCO bảo-trợ, sắp phát hành nay mai. Ngoài ra Anh Lê Cao Phan là tác-giả nhiều họa phẩm, nhiều tập thơ, nhiều bài hát nổi tiếng, đặc biệt là bài : "Trầm hương đốt thơm ngát mười phương" và bài ca chính thức của Phật-Giáo Việt Nam (1951), hiện đang được sử dụng trong các buổi lễ chính thức của Phật Giáo ở Hải Ngoại.

*Trong dịp đến Calgary, Anh Lê Cao Phan cảm ơn Ngựa đã tặng Bản Tin Liên Lạc số 11, trong đó đọc kỹ phần "Mã-Thư", thấy tên một người bạn cũ : Q.C., nhưng thấy "Họ" thì không phải như xưa. Người bạn này cùng chung học thời tiểu và trung-học với nhau, cùng ở cửa Đông Ba, rất thân thiết, nay không biết có còn nhớ không ? Anh Phan nhờ Ngựa "rà" xem có đúng không để gửi tặng mấy tập thơ. Nếu đúng, xin ai đó cho Liên

Lạc biết tin để Liên Lạc thông báo lại với địa-chỉ dâng hoàng cho người mong đợi.

*Trong cuộc họp của Xóm Calgary mà Anh Phan được mời đến dự và được suy cử là Cụ Nhứt Xóm, vì là niêm-trưởng. Bàn đến danh từ, từ trước tới nay, Liên Lạc cứ quen gọi là "Thân-hữu" như nhà thơ Tuấn Việt, mặc nhiên nhận lời. Nay Anh Phan nêu ra danh-từ "Bạn Đoàn" có nghĩa là Bạn của Đoàn Hướng Đạo. Lâu nay chúng ta có Bạn Đường, Bạn Đời, nay có thêm Bạn Đoàn. Ai phản đối, dơ tay lên (qua không gian) cho biết ? Nếu sau số này, không ai có ý kiến gì khác biệt, xin xem như đã đồng ý thông qua. Như rúa có được không, hối các Bạn Đoàn, nhất là nhà thơ Tuấn Việt ?

*Cũng Anh Lê Cao Phan, anh chỉ em trong Xóm dự-tính gặp nhau thêm một lần nữa trước khi Ngựa già-từ Calgary, Anh Phan nói : Chúng ta cùng ăn theo lối "KAMA", mới đầu không ai hiểu, anh Phan giải thích : KAMA là "Không Ai Mời Ai" nghĩa là ai ăn nấy trả tiền A. Phan nói KHAMA nhưng Ngựa thích KAMA hơn, xin lỗi A. Phan) nhân dịp này Xóm Calgary có tặng Ngựa 1 tấm nỉ đỏ, thêu chữ trắng rất đẹp có hình Con Ngựa Kéo Xe Liên Lạc, do Trưởng N.X.Linh đem đến, Tr. Phan Thu (Trưởng Xóm) trao tặng trước mặt đồng đùi anh chị em trong Xóm (tại nhà hàng Vỹ Dạ), có 2 câu đối như sau :

- TRUNG-THOẠI, NGƯA RỪNG, BÁCH HỢP
KÉO XE TÙNG CHỊU KHÓ
- TRƯỞNG NIÊN, DÂN XÓM, BI-PI TIẾP SỨC
CỐ BỀN GAN

(Calgary 1994)

Hỏi dò thêm thì biết tác-giả 2 câu đối trên là Anh Lê Cao Phan và người thêu là cháu Hà, ái-nữ của Trưởng Linh. Ngựa xin lưu giữ lại kỷ vật quý giá này và hết sức cảm ơn những tấm lòng đặc biệt.

CÁO PHÓ MUỘN



Thừa tháng xông lên, lợi dụng lòng tốt của Bạn Đoàn Lê Cao Phan, Ngựa nhở Anh Phan đặt cho bài hát chính thức của Hướng-Đạo Trưởng Niên. Ngày hôm sau, có ngay, với nhạc lẵn lời (có dăng ở Liên Lạc này).

Bạn Đoàn Lê Cao Phan nói thêm : Bài này những nốt nhạc không cao để thích ứng với các vị Trưởng Niên. Tôi (LCP) có ghi đề tặng Q.C. (Huế) là để tưởng nhớ người bạn cũ, vốn là một Bày Trưởng ở Huế, và phần dưới là dành riêng cho N.T.T. Ngựa Chịu Khó để ghi lại những buổi hàn huyên rất đặc ý, tuy mới quen nhau, nhưng hiểu nhau quá đậm.

* Cũng nhân dịp thảo luận với Xóm Calgary, anh chị em có nêu ra có nên làm 1 huy hiệu, một y phục hay khăn quàng riêng cho Hướng Đạo Trưởng Niên không ? Sau khi trao đổi ý kiến, Xóm Calgary đưa đề nghị : Dùng khăn quàng màu tím để nhận nhau trong các kỳ sinh hoạt, các Trại Họp Bạn là tốt nhất.

Các Xóm khác nghĩ sao ? Mong nhận được ý kiến.

Để kết thúc phần này, Ngựa xin chân thành cảm ơn Bạn Đoàn Lê Cao Phan đã giúp cho Xóm những ý kiến. Riêng Trưởng Nguyễn Xuân Linh và gia đình : Ngựa luôn luôn cảm kích lòng tốt và nụ cười của chú thím Linh và các cháu, nhờ vậy mới có dịp gặp gỡ các anh chị khác của Xóm Calgary mà kể lại ngày hôm nay. (Mùa Hè 1994)

Chúng tôi vô cùng đau đớn báo tin cùng quý Trưởng và Anh Chị Em Hướng Đạo Việt Nam, trong cũng như ngoài nước : Vợ, Chị, Mẹ, Bà Vai, Cụ Cố của chúng tôi là Bà Trần-Văn-Thao, nhũ danh Maria Trinh Thị-Quỳnh, đã qua đời đêm 18 tháng 6 năm 1994, nhằm ngày 10 tháng 5 năm Giáp Tuất tại Nha Trang, với mọi phép bí-tích lúc lâm-chung của người công-giáo, hưởng thọ 85 tuổi.

Di quan lúc 8 giờ sáng ngày 23-6-1994.

Thánh lễ tại nhà thờ Giáo-xứ Thánh Giuse lúc 8g30 sáng và an-táng tại Nghĩa-trang Núi Sạn, phía Bắc Nha Trang.

Đồng tang-gia khấp bão

Chồng : Trần Văn Thao

Trưởng Nam : Trần Văn Thi

Các Em, các Con, các Cháu, các Chắt



Nhân dịp đau buồn này, Anh Chị Em trong Ban phụ-trách Liên Lạc và các Làng Xóm H.D. Trưởng Niên xin chia buồn với Trưởng Trần Văn Thao, vị Tiên Chí của Làng Bách Hợp và cầu nguyện linh hồn Bà Chị quý mến được nghỉ yên muôn đời bên nước Chúa.

NHỮNG NGÀY BUỒN ĐỂ TƯỞNG NIỆM

- Ngày 14-7-1992: Chị Trần-Trung-Hợp về chầu nước Chúa. Tr. Trần-Trung-Hợp là thành-viên của Ban Thực-hiện Bản Tin Liên-Lạc.
- Ngày 28-8-1991: Trưởng Lê-Văn-Ba quy tiên. Tr. Lê-Văn-Ba là một trong 3 vị sáng-lập Bản Tin Liên-Lạc. Tr. đã tham-dự Trại Họp Bạn Thắng-Tiền III (San Jose), lưu lại trên trán-thể một Đảng Bè trên gương máu.
- Ngày 29-8-1989: Trưởng Trần-Cao-Linh đã đem máy ảnh ngao-du Tiên-cảnh, sẵn sàng chờ đợi chụp hình đẹp cho các Cụ B.P., Trần-Văn-Khiết, Hoàng-Đạo-Thúy, Lê-Văn-Ba v.v. để in vào Bản Tin Hướng-Đạo ngoài vũ-trụ.
- Ngày 03-9-1990: Trưởng Nguyễn-xuân-Đê ngao-du Tiên-cảnh. Tr. Nguyễn-xuân-Đê là Cựu Đạo-trưởng Thừa-thiên và là nhà dùi đất thể-thao ở đất Thần-kinh, rất hào-hoa phong-nhã.
- Ngày 23-9-1992: Trưởng Mai-Xuân-Tý lên cắm trại ở Thiên-dường. Tr. Mai-Xuân-Tý là một thành-viên của Ban thực-hiện Bản Tin Liên-Lạc, Người viết các mục "Tiếu-lâm" ở các báo Hướng-đạo khắp nơi.

Nhân dịp này, Anh em trong Ban thực-hiện Bản Tin Liên-Lạc xin cầu nguyện Hướng-Linh Chị Hợp và Quý Anh Ba, Anh Linh, An Đê và Anh Tý được thảnh thoái bên kia thế-giới

Thành kính nguyện cầu.



Hội bàn kế hoạch sinh hoạt tại bàn ăn :

N.T. Thoai, P. Thu, N.X. Linh, D.T. Cát và
Người tóc bạc đội beret (xây lóng) = Bạn Đoàn Lê-Cao-Phan

ÔN CỐ TRI TÂN

KẸT . . CÁI TÊN RỪNG



Nay quá cả cái tuổi "Ngũ Thập Niên Tiền Nhị Thập Tam" tôi vẫn hậm hực về cái Tên Rừng của tôi.

Nghĩ đến bạn già, bạn trẻ Hướng-dạo của mình, ai ai cũng có cái Tên Rừng hay dễ sợ, như Sếu Siêng Năng, Voi Già, Sói Con Đã Già, Sóc Già, Sư-tử Hoạt Bát hay Ngựa Chịu Khó, mà Tên Rừng của mình chẳng giống ai, không dám thô lộ cùng ai, kẹt quá !

Nhưng nghĩ đi, nghĩ lại, có gì đáng dấu đâu, Hướng-dạo mà! Nói ra biết đâu chẳng có bạn thương tình giải quyết dùm.

Chẳng là câu chuyện tình 58 năm về trước như sau :

Năm ấy vào tuổi trăng tròn, công tử con nhà giàu, đẹp trai (ở trường bạn học đặt tên Tây cho là "Bốp Tai Lo"), học trường Tây, chỉ phải cái học thì chẳng bằng ai. Đúng vào cái tuổi đầy mơ mộng này (Seize ans! Ô Roméo, c'est l'âge de Juliette) tôi đầu quân vào một đoàn Hướng-dạo mà anh đoàn-trưởng là giáo-sư hai trường tư-thục Thăng-Long và Hoài-Đức. Anh có lối nói rất hấp dẫn. Những buổi giảng Việt-văn trong lớp học đã làm các nữ-học-sinh say mê, không biết bao nhiêu cô đã thầm yêu trộm nhớ anh. Tôi coi anh là thần tượng của tôi. Có lẽ không phải riêng tôi mà là của số đông nữ-học-sinh hai trường Thăng-Long và Hoài-Đức. Anh có cái Tên Rừng rất thơ mộng : "Ngỗng Hồng Ngoài Trời". Vào thời gian đó cũng là hồi một đoàn Nữ Hướng-dạo lấy tên là Bạch-Liên ra đời. Các chị trong đoàn đều xinh như mộng, nhất là mặc đồng phục Hướng-dạo, trông chị nào cũng đẹp quá trời. Tuổi các chị cũng sàn sàn tuổi tôi, cái tuổi dậy thì, mơn mởn đào tơ, nhất là những cô vào thời đó mà chơi Hướng-dạo, có thể gọi là "mới", ăn nói dạn dĩ, cử-chỉ rất tự nhiên, không còn e-lệ trước công chúng.

Nghĩ đến tôi, thân trai bảy thước, chọc trời khuấy nước mà bị một cái tật không tự tha thứ được là tật . . . nhát gái ! Mới nhìn thấy bạn gái đã đỏ mặt tía tai rồi, còn nói chi đến tán với tinh. Thật buồn cho cái thân tôi, và đến nay vẫn thấy tiếc hùi hụi. Sao cái tật phải gió đó đã ám ảnh mình làm mất biết bao nhiêu cơ hội bằng vàng.

Những ngày đi Trại với đoàn tại các nơi gần Hà-Nội như Chùa Láng, Voi Phục v.v... thường hay gặp đoàn Bạch-Liên. Anh đoàn-trưởng của tôi biết ý tôi thích ngắm các chị bên Bạch-Liên nên thường cử tôi làm chân liên-lạc. Mỗi lần tôi sang liên lạc, chị đoàn-trưởng Bạch-Liên thấy thằng bé xinh xinh hay đỏ mặt, chị càng hỏi nhiều chuyện để cái mặt tôi trở thành quà gác chín. Rồi các chị đoàn-viên cũng xúm lại trêu chọc đến nỗi tôi quên cả lời anh đoàn-trưởng bảo sang liên lạc về việc gì.

Một ngày đẹp trời, tôi được lệnh sang liên lạc với chị đoàn-trưởng về chương-trình Trò Chơi Lớn của 2 đoàn. Xa xa, tôi đã nghe thấy tiếng mấy chị reo : Ha, ha mặt trời mọc rồi, các chị ơi ! Thế là chưa thấy mặt ai mà người tôi, mặt tôi nóng ran, khi vào tới Trại gặp chị đoàn-trưởng, hai góp giày tôi đập vào nhau nghe "c López", ngực ưỡn thẳng, giơ tay ngang vai chào "Salut Chef". Chị mỉm cười, nhìn tôi chầm chậm làm mặt mũi tôi chín dù, Chị chậm rãi hỏi :

- Em sang có việc gì đấy ?

Tôi đứng như tượng gỗ, quên đi mất, không biết sang làm gì ! Các chị khác thấy tôi cũng quay lại chung quanh cổ tinh làm tôi mắc cở. Chị đoàn-trưởng đợi một lúc không thấy tôi trả lời bèn hỏi :

- Em bao nhiêu tuổi ?

- Dạ, em mười sáu.

- Em vào Hướng-dạo từ bao giờ ?

- Thưa chị, hơn một năm rồi.

- Em ở đội nào ?

- Thưa chị, đội Cáo.
- Em đã có Tên Rừng chưa ?
- Thưa Chị, chưa.
- Vậy chị đặt Tên Rừng cho em nhé và em về thưa với anh đoàn-trưởng của em là chính chị đặt tên rừng cho em là : Cáo Đỏ Mặt.

Và em nhớ là Cáo ĐỎ MẶT chứ không phải CÁO MẶT ĐỎ đâu nhé. Hai tên khác nhau ở chỗ này : CÁO MẶT ĐỎ là Cáo sinh ra lúc nào mặt nó cũng đỏ. Còn tên em là CÁO ĐỎ MẶT lại khác hẳn, mặt em lúc bình thường không đỏ, chỉ khi xấu hổ thì mặt mới đỏ.

Vậy CÁO ĐỎ MẶT của chị, bình tĩnh lại, rồi nói cho chị nghe : Em sang đây có việc gì ?

Lời chị nói êm dịu, lòng tôi lắng xuống, máu anh hùng dần dần trở lại rồi thưa : Em sang để nói với chị về chương trình Trò Chơi Lớn do anh đoàn-trưởng của em đề-nghị.

Đến nay tôi đã bảy mươi bốn cái "Xuân vàng", ngồi nghĩ lại những chuyện xưa, nhất là chuyện Hướng-dạo, và hơn nữa là cái Tên Rừng.

Nhân một buổi họp tại Trại Thắng Tiến IV bên Tây năm vừa qua, các Trưởng đều phải khai lý-lịch, trong đó có vụ phải khai tên Rừng. Làm sao đây ? Vậy là phải xưng ra và phụ diễn một đường giải thích cho thiên hạ hiểu tại sao có cái tên như vậy, tôi chưa rút lời thì đã có ngay một trong những Trưởng Lão Bà nói to lên rằng : "Bây giờ vẫn đỏ mặt". Thế là Hỏa ở đâu bốc lên, tôi thành con gà chọi già.

Trong những ngày Trại, có một cô bé dễ thương vô cùng, ai ai đều mến, cô bé này trạc tuổi đứa cháu nội của tôi, hỏi han chuyện gần chuyện xa, săn sóc mọi người rất niềm nở. Khi chúng tôi trở về Gia-Nã-Đại, cô bé tí hon này đã viết thư thăm hỏi Bản Tin Liên Lạc. Văn chương cô bé rất Tiếu Ngạo Giang Hồ. Cô bé gọi anh "Ngựa" là "Mã tiền bối". Thật là tài không đợi tuổi. Cô bé tí hon mà đa văn tự, dịch chữ Ngựa ra chữ nho là Mã để gọi Ngựa Chiu Khó là Mã Tiền Bối. Thông minh thật !

Tôi cầm bút định viết thư cho cô bé, cũng theo giọng "Chương" mà tự xưng là "Hồ Tiền Bối" và gọi cô bé là "Tiểu Tử". Nhưng dịch Tên Rừng của tôi là Cáo ra Hồ lại thêm

Tiền Bối nữa là không được vì người ta nghĩ là "Già Hồ". Hòng bét !

Phải chi, Đại Hội Quần Hùng trên núi Lô Bờ Roi tại Phú Läng Xa mà có cuộc bầu "Đệ Nhất Cao Thủ Võ Lâm" thì không ai ngoài cô bé có tên Ô-RO lanh chúc này.

Có những buổi trà dư, tửu hậu, ban Cố Vấn Tối Om bàn rằng đến khi già mà bắt chước Sóc Già, Voi Già, Ngựa Già, Cọp Già, Cáo tôi đổi thành CÁO GIÀ thì không ổn. Con người tôi thật thà như đêm, chân chỉ hạt bột, vậy mà có tên là CÁO GIÀ đâu có được. Có vị đề nghị đổi chữ CÁO thành chữ CHỒN. Chồn cũng là Cáo, nhưng một vị khác phản đối ngay : "Ý, không được đâu, có kẻ nó cho là "CHỒN . . . TỐI", Bậy quá !

Viết tới đây, tôi nghĩ may ra có những bạn tài ba xuất chúng có thể giải quyết vụ này cho tôi như : "Sói Giác Ngộ" cái máy truyền thanh của Xóm Ô-Tá-Hỏa, hoặc "Mèo Tươi Cười" luôn luôn có những ý kiến chắc nịch ở Xóm Mộng-Lệ-An, hoặc "Ngựa Chịu Khó" rất nhiều sáng kiến, tại Trụ-sở báo Liên Lạc, hoặc chàng "Sói Con Đã Già" nơi Tô-Rồng-To, văn chương chữ nghĩa bè bè. Cũng có thể là Cô bé Ô-RO bên Pháp Quốc không chừng !

Các bạn lòng ơi !

Trong xóm ngoài làng,

Trong nước ,ngoài thế giới

Kể cả Hiện dịch, Trừ bị, Hồi hưu, có cao nhân nào chỉ giáo cho làm sao thay đổi hoặc giải thích một cách khác cái Tên Rừng của tôi

Cáo đỏ mặt



SỔ VÀNG

(Liên-Lạc số 12 * Phát-hành đầu tháng 9-1994)

\$US \$Can

1. Tr. Trần-Ngọc-Sơn	40	
2. - Đào-Trọng-Cương		100
3. - Phạm-Quang-Lộc	9	
4. - Nguyễn-Đinh-Thư	100	
5. - LM Nguyễn-Xuyên		85 (2000FB)
6. - Mai-Quốc-Tuấn		100
7. - Lê-Văn-Điền	20	
8. - MS Lê-Hựu	30	
9. - Thái-Điền (Chị LVB)	20	
10. - Hoàng-Ngọc-Châu	50	
11. - Trương-Dư-A	20	
12. - Huỳnh-Văn-Diệp	10	
13. - Nguyễn-Trọng-Quỳnh	40	
14. - Vũ-Thúy-Lan	20	
15. - Ngô-Anh-Dũng		100
16. - Nguyễn-Nam	30	
17. - Phan-Hữu-Khả	20	
18. - Dương-Ngọc-Hương	20	
19. - Trần-Phương-Thu		30
20. Chị Nguyễn-Hữu-Lăng	20	

(Khóa sổ ngày 20-08-1994)

Xin chân-thành tri ân các Trưởng, các Bạn.-Đoàn
độc-giả đã nghỉ đến sự sống còn của Bản Tín và tiếp
hơi để Liên-Lạc được phon phon cho đến ngày hôm
nay.

**Liên-Lạc
và Nhóm Tình-Thân B.P.**

CHÚC MỪNG

Được Hồng thiệp của Trưởng Nguyễn-
Trọng-Quỳnh (Tráng Đoàn Nguyễn Trãi, Calgary)
đã lôi kéo thêm chị Lê Thị Thanh-Nguyệt về làm
Bạn Đường, Bạn Đời và kiêm luôn Ban Đoàn cho
vui của vui nhà. Hôn-lễ cử hành ngày 06-8-1994
tại Calgary.

Bạn Đoàn Lê Cao Phan làm bài thơ tặng
Đời Bạn, được chị MAI HOA đọc trong dịp cưới
như sau :

THƠ MỪNG

HAI EM TRỌNG QUỲNH - THANH NGUYỆT

Chào Xóm Bi-Pi mở tiệc mừng
Mái nhà Bách-Hợp kết thêm dân
Trọng-Quỳnh họ Nguyễn sung bầu huyết
Thanh-Nguyệt nhà Lê đượm dáng Xuân
Đất khách xa quê cung cảnh ngộ
Tình yêu chấp cánh hợp duyên phần
Trăm năm chúc Hướng lên đường Đạo
Lê Nguyễn như Châu mãi với Trần

Calgary 06-8-94

Lê Cao Phan

Ghi chú thêm : Tối ngày 23-7-94, Ngựa đến Phi
trường Calgary lúc 11g 45 đêm. Ra đón ở phi
trường có Tr. Nguyễn Xuân Linh và Tr. Nguyễn
Trọng Quỳnh kèm theo vị hôn thê. Tr. Quỳnh trao
cho Ngựa phong bì đỏ, và nói : Biết Trưởng đến,
mai mốt không rõ Trưởng vẫn-du nơi mồ, nên em
xin phép kính mời Trưởng đến chung vui với tụi
em nhân ngày thành-hôn. Ngựa nhận thiệp và hứa :
Chắc chắn Anh chị sẽ đến, và Ngựa cùng Bà Trên
cùng ngồi bàn với Xóm H.D.T.N. Calgary. Ngựa
có khêu Tr. Quỳnh dặn nhỏ : Ráng kéo cõi Nguyệt
vào nhóm H.D. và đừng để tuột mất nghe. Tr.
Quỳnh anh-dũng đáp : "Em mà, Anh" ! Oai chưa,
chờ xem !!



Dhien hop định-kỳ của Nhóm thực-hiện Liên Lạc
(Từ trái qua phải) : Ngựa, Colonel Thiết, Tr. Tình, Tr. Thường và Tr. Thọ
(Hình chụp tháng 6-1994)



Thư BẢN

Theo lời yêu cầu của một số Trưởng Bản tin Liên Lạc xin trích đăng một số thư của quý Trưởng gửi đến để biết tin tức với nhau, trong tinh thần huynh đệ Hướng-Đạo để cùng thương lâm, không ngoài mục đích tuông nhở đến nhau. *Người C.K.*

(Xếp theo thứ tự thời gian nhận được).

* Trưởng Nguyễn Xuân Mộng .

Chúng tôi nhận được thư Anh Chị đã lâu, mãi đến hôm nay mới có thư hồi âm. (thông qua 3 giòng). Sở dĩ đến hôm nay tôi mới có thư qua anh chị vì tôi đang làm thí nghiệm cho Sacramento, nơi chúng tôi đang ở, trong việc tìm các anh chị em nguyên là H.Đ.S. Việt Nam (kể cả cựu trưởng) để mời vào ngành H.Đ. Trưởng Niên. Tôi đã tiếp xúc với nhiều anh chị em mà tôi biết trước đây đã sinh hoạt H.Đ. bên nhà hay tại các trại tỵ nạn, nhưng ai cũng trả lời : "Xin cho nghỉ lại rồi trả lời sau vì nhiều lý do v.v..." Đến nay tôi vẫn chưa được ai trả lời, và không thể để Anh Chị chờ lâu mà không thấy thư chúng tôi, nên chúng tôi xin gửi trước thư này để Anh Chị rõ, và xin "khát" Anh Chị cho tôi một thời gian nữa, để tôi xem kết quả ngay tại địa phương mình ở ra sao, sau đó chúng tôi sẽ trả lời Anh Chị rõ.

Điều phần chúng tôi, chúng tôi rất tán đồng việc thành lập Ngành Hướng Đạo Trưởng Niên, và nếu được anh chị em nguyên là H.Đ.V.N. hưởng ứng tham gia, thì đây là một nguồn nhân vật lực yểm trợ, cổ vũ cho các anh chị em Trưởng và H.Đ.S. đang sinh hoạt vậy. Hiện nay đơn vị H.Đ.V.N. ở Sacramento đang gặp khó khăn trở ngại về nhân sự, không có Trưởng nắm đoàn để sinh hoạt với các em nam nữ H.Đ.S., tuy nhiên chúng tôi phải gắng "gồng mình chịu" để duy trì đơn vị.

Liên Lạc :

Rất cảm thông với những nỗi khó khăn của Anh Chị, nhất là trong giai đoạn thiếu Trưởng này. Ở

mô cũng chịu chung một trở ngại lớn lao đó. Hôm nay, ở xã-hội này, bên ngoài có quá nhiều trò vui, tự do, thích thú, thoải mái, không bị ràng buộc bởi cuôn giới trẻ.

Được Anh "tán động" lập Hướng Đạo Trưởng Niên là quý lắm rồi, nghĩa là Anh hứa tiếp tay, được như rửa, còn chi quý bằng. Anh Mộng ơi, Liên Lạc ra kỳ này nhằm dịp ngày Kỵ Anh Đê (3-9-90) rửa mà đã 4 năm rồi. Tôi và anh Đê có rất nhiều kỷ niệm vui và đẹp, nhất là thời gian cùng làm chung ở Quảng Trị, đặc điểm là khi nào cũng vui cười, hay hai hàng răng trắng và đều.

Cũng nhân dịp Liên Lạc ra số này, xin thành thật chúc mừng ngày sinh nhật Chị Mộng (15-7) chúc Chị nhiều sức khoẻ, vui vẻ, để tiếp tay Anh Mộng lo việc cho Phong Trào, và đến cuối 1995 cùng về Sydney tham dự trại Họp Bạn Thắng Tiến, dành 1 góc phòng để triển lãm sinh hoạt Hướng Đạo Sacramento.

Rất mong gặp lại Anh Chị ở Thắng Tiến V (Úc Châu)

* Trưởng Lê Mộng Ngọ. (Cali)

Thân chúc Trưởng và gia đình được sức khoẻ dồi dào, vạn điều như ý, cũng xin cho gửi lời chúc Ban Phụ-trách và hợp tác viên mọi sự tốt lành. Trong Liên Lạc số 9, Anh Chồn Từ Tốn viết về Tổng Ủy Viên Hoàng-Qúy có điều không đúng lâm. Lúc đó tại Bắc-Kỳ có nhiều Anh Quý trong Hướng-Đạo. Hai người được nhiều Anh Em biết là : -Hoàng-Kim-Qúy, 1921. 26-6-1946 tại Hải-phòng, lấy tên là Hoàng-Qúy, trong các tập Đồng Vọng. Nhạc sĩ Tô-Vũ là anh của Hoàng-Qúy.

- Hoàng-Qúy, Tổng Ủy Viên, Cốp Kiên-quyết, quê Nghệ-Tinh, thầy giáo, Tráng-trưởng Quang-Trung, Đạo Trưởng Hà-Nam, Hưng-Yên, từ trần sau 1945.

... xin gửi bưu-phí ... để rút tên trong danh-sách những người hay quên hoặc bị B.P. đánh thức.

Xét thấy anh em nhiều người mắc vào 12 chứng trạng trong toa thuốc Ninh-Tâm-Bổ-Thận Hoàn của Trần-Lý-Tế, hộp 10 viên, ngậm ngày 1 viên sau bữa ăn trưa, năm 4 hộp cho 4 mùa để bảo trì sức khỏe. Có bệnh phải dùng liền 2, 3 hộp như Tr. Hoàng-Ngọc-Châu ... Cụ Năm Thiết dùng 4 hộp/năm là tốt. Xin gửi để tùy nghi. Và cuối cùng có bài văn "Chúc Mừng Liên Lạc" :

Mượn lời Thiên-hà góp thành thơ
Liên Lạc lạc liên bỗ mồi tơ
Sóng gió đợi chờ muôn nẻo ý
Nỗi lòng quán trọ vạn quân hò
Năm châu đổi mới qua dân-chủ
Dân Việt bùng lên đến tự do
Trong vắt áo thu còn vết đầm
Hùng đông cảnh hạ hết trăng mờ !

Đa Phong

Đây toa thuốc của Tr. Ông Lâm Mật :



Liên Lạc : Bó Ông Năm Thiết, Bó Ông Trùm Xóm Orlando ! Đã nghe Cụ Lang-ta, Cụ Đồ, Châm-cứu-su, sirs-gia (H.D.) phán chưa ? Toa thuốc Liên Lạc có dăng ở số này, tuy là Cụ Ông nhán nhủ 2 vị trên, tuy nhiên Bá-Tánh ai cũng có thể xài được, ở đời muôn sự của chung mà ! Nhược bằng có chi cần tham khảo thêm, xin hỏi thẳng Cụ Ông hiện ở Ca-li. Nếu có effet, đừng quên gửi vé máy bay để Cụ lang qua Montréal tham-quan chơi. Anh Ngộ ơi, em xin thay mặt các đàn anh, vài đàn em và một đàn cháu trong nhóm phụ trách Liên Lạc cảm ơn sự độ lượng của Anh trong bài thơ "Chúc Mừng Liên Lạc", nhất là 4 câu sau, được như rú thi vui mừng biết mấy ! Chứ đừng như Cụ Yên-Đồ, với 2 câu trong bài thơ "Mùa Thu Ngồi Cầu Cá" :

... Tùng mây lơ lửng trời xanh ngắt
Ngõ trúc quanh co, khách vắng teo" ...

Trong nó buồn và nản quá ! Phải không Anh Ngộ ?

Bó Ông Chồn ở Thánh-địa Oregon ! Có thêm được dữ-kiện về Trưởng Hoàng-Qúy, sướng chưa ? Gom nhiều thêm vào, mươi năm nữa, và mươi năm sau, Lịch sử H.D.V.N. sẽ dày-dủ hơn, Khi đó, Ngựa này đã về cõi Âm rồi, nhớ dốt cho một cuốn để trích dăng vào Bản Tin "Hậu Liên Lạc" nhé !

Xin cảm ơn Anh đã gửi quà cho Liên Lạc. Tiếc rằng Hè này em không qua Ca-Li được để gặp Anh Em; nhưng đâu cũng là anh em cả, em sẽ đi Vancouver, Calgary và Edmonton với anh em các vùng đó.

Kính chúc Anh sức khỏe tốt .

* Trưởng Nguyễn-Thư (Washington)

... Đến đây lạ nước lá cái và tất cả đang còn lu bù, đọc Liên Lạc biết Trưởng Linh đã qua Canada, chẳng biết địa chỉ đâu để gửi thư thăm. Nhớ Trưởng, nhớ Tr. Linh, rồi Tr. Thìn, Tr. Khanh. Tr. Khanh đã ra người thiên cổ, thật buồn và nhớ thương vô vàng. Tình thần H.D. của Tr. Khanh thật đáng quý, rất khó tìm thấy có sự tận tụy với phong trào như vậy. (thông qua 14 hàng kể những kỷ niệm những ngày cùng sinh-hoạt ở Đạo Ninh-Thuận).

Báo Liên Lạc, Ô ! thật tuyệt diệu, một món ăn tinh-thần cho Anh Chị Em Hướng-dạo. Không có gì có thể thay thế được, nhất là trong lúc này, và trên mảnh đất này, mảnh đất chỉ chạy theo

vật chất mà quên hết những gì cao quý nhất của dân tộc Việt, nhất là nội dung của Liên Lạc đã đem lại cho cá nhân em, và có lẽ một số lớn những Trưởng Hướng-đạo (từ lúc còn sinh hoạt ở quê nhà) một niềm tin, một món quà tinh-thần và nhất là gợi lại những guong xưa của các Trưởng tiền-bối và các Trưởng Cao-niên hôm nay. Với số tay của Ban Biên-tập, và nhất là mục Thư Bạn, là mối dây thân-ái quý nhất và thân tình mà không thiếu phần thích thú. Với mục này các Trưởng xa gần biết hoàn cảnh và tin tức lẫn nhau, kể cả địa-chỉ, qua mối dây huynh đệ Hướng Đạo.

Nếu được, nhờ Trưởng giúp tìm tin-tức Tr. Nguyễn-Thám, đạo-trưởng đạo Khánh-Hòa nay ở đâu ? Em rất trông tin của gia-dình Tr. Thám. Trưởng Thám chắc khó quên "Trâu Xốc Xáo" đêm trại Lên Đường của em, khó quên của những ngày cuối cùng mắt Nha-Trang và nhất là "ly rượu Martel Rémy" mà hai anh em khui ra uống cùng vui cười và coi như chia tay của ngày 24-4-75 tại xóm Cồn Nha-Trang.

- Trưởng Bùi-Năng-Phán, cho biết địa chỉ và Chị Cháu ra sao.
- Tráng Đoàn Trường Sơn (Huế) thời Tr. Khánh, Tr. Toản : Trâu Thủ đang còn đây :

15620 SE. - 157th Street - Renton
Washington State 98058
Phone : (206) 271-3276.

Mong các Trưởng Hướng Đạo tại Washington State liên lạc với Trâu, Trâu đang chờ

Liên Lạc : *Đọc tin của Thủ là thấy nhắc đến Phan Rang, nhắc đến Nha-Trang, với các anh Thám (biết ở mô hè), anh Phán (ở Hòa-Lan), Anh Linh (ở Calgary) và nhiều anh em khác, với những kỷ niệm khó quên ngày trước.*

Hè này, mình lại lên Calgary, lại gặp anh Linh, và đây là địa-chỉ của Anh Linh để Thủ liên lạc : Mr. Nguyễn-Xuân-Linh

138 Dovetree PL. S.E.
Calgary, ALB. T2B-2K3
Đ.T. (403) 253-6567

Thủ ơi ! hãy giữ những kỷ niệm đẹp ấy trong lòng, vì dù sau này đường đời có đưa ta trở lại những nơi nào đã qua, thì từ khung cảnh đến tình người đều đổi khác, nhưng hy vọng rằng tình anh em HĐ sẽ bền vững lâu dài.

Hãy nghe nhà thơ họ Phạm (Q.K) với mấy câu đầu trong "Chia Tay" :

Thôi nhé

Đừng thốn thúc

Khóc cho nhiều, vạn dặm vẫn ngàn khói

Đời lưu lạc phù du tan hợp

Tình bọt bèo hờ hững áng mây trôi . . .

và

Gặp chẳng hẹn phân ly đừng lưu luyến

Muôn nẻo đường biết hò hẹn nơi đâu . . .

Lời cuối, Liên Lạc cảm ơn chân-thành những cảm tình rộng lượng của Thủ. Nhớ nhiều.

* Trưởng Dương Kim Sơn (Toronto)

.... Tôi có ký sẵn cái chèque để ủng hộ Liên Lạc mà cứ bận hoài, nên chưa gửi lên các anh để thực hiện bản tin Liên Lạc. Thành thật mà nói, Liên Lạc đạo này rất thích thú và anh chị em thấy gần gũi nhau hơn.

Trên này, Liên đoàn cũng chuẩn bị các sinh hoạt cho mùa hè. Kỳ này các Anh Chị trên đó có qua Cali họp Trưởng không ?

Lật đật viết mấy giòng tại sở, xin kính lời thăm . . .

Liên Lạc : *Chị Sơn ơi ! Kỳ này Montréal không có ai qua Cali tham dự trại Tùng Nguyên II, riêng Ngựa tui thì qua Vancouver, Calgary đấu hót với anh em HĐ. bên đó, vì đã hứa từ đầu năm, nên không bỏ ngang xương được, dù sao Thắng Tiến V tại Sydney, Ngựa tui sẽ có mặt (hiện diện từ Thắng Tiến I đến V).*

Gần đây nghe Liên đoàn trên ấy cũng bị mưa giótoi bời, trông rặng cho trời quang mây tạnh để có dịp lên đó gặp các anh chị em cho bui. Nói vậy chứ rồi mô cũng vào nấy. Cụ Phan Khôi có mấy câu :

Làm sao cũng chẳng làm sao

Dẫu có thể nào cũng chẳng làm chi

Làm chi cũng chẳng làm chi

Dẫu có làm gì cũng chẳng làm sao.

Rồi chị coi, Cụ Phan Khôi nói đúng đó.

* Tr. Trần-Văn-Thao (Northridge, CA)

... Mấy tháng liền, tôi bị đau nên không có tin gì đến các Trưởng được, trái lại tôi vẫn nhận được thư của anh em gửi thăm, sau đến các Trưởng Tỉnh,

Thọ, cả ông già Tuân cũng gọi thăm nữa. Thao xin cảm ơn quý Trưởng và ông bạn Tuân.

Nhờ có tờ Liên Lạc, tôi được tiếp-xúc với anh chị em H.L.V. T.N.T.D.T.T. do anh Đinh Hồng-Phong mời giới. Với anh chị em này, lẩn lộn có cả người đã gặp tôi từ thời kỳ Tr. Thoại ở Nha-Trang, ở Saigon và nhiều người chưa từng quen biết, tuy cùng nghè với nhau.

Đinh-Hồng-Phong là khoá dàn em của Thoại, nên chỉ biết Tr. Thoại ở cấp Thủ-Lãnh T.N.C.H., Đ.L.V.P. Bộ Nội-Vụ, Tỉnh Trưởng . . . , chứ không biết Thoại văn võ toàn tài.

(xin tạm quên đi 6 giờ)

Ngoài ra, tôi còn nhận được bài báo của Mục-sư Tiến-sĩ Nguyễn Quang Minh, gửi theo đây để các Trưởng đọc cho vui .

.... Còn mệt lám, để thư sau sẽ kể chuyện nhiều.

Liên Lạc : *Ôi thôi, anh Thao của em ơi, anh mệt là vì đọc thư của M.S. Tiến-sĩ; phải bắt đèn ông này mới được, vì đã làm cho Anh Thao mệt, rửa mà anh Thao của em lại chuyển cái "Mệt" ấy qua, thì làm rääng mà đọc cho vui được.*

Biết là Anh đang mệt nên không dám "Mao Tôn Cường" nhiều e làm Anh mệt thêm. Anh Thao nhớ cho rằng khi cái Nghiệp của mình là Sóng, Chết với phong-trào Hướng-Đạo thì dành cái đầu thính mệnh. Riêng Anh, Anh đã "Đi Tâm Truyền Tâm", tức là Anh đã mang Tâm trao cho ai, xin cũng được đón nhận bằng Tâm của người đó. Hậu thế sẽ ghi nhớ cái Tâm của Anh mãi mãi.

Anh còn mệt, xin để Anh nghỉ cho khỏe !

* Trưởng Nguyễn-Đức-Phúc (Ottawa)

Vừa nhận được thư của Trưởng kèm theo 2 ảnh trước hai ngày Trưởng Khắc tạm biệt chúng ta. Thật cảm động trước sự lưu ý của Trưởng nhớ nghĩ đến "tên già" này.

Có điều - muốn Trưởng tìm cho tấm ảnh gồm 13 người (lại con số 13 !) đã in trong Liên Lạc số 11 mà tôi muốn có để "đủ bộ" về Trưởng Khắc - và nếu có thể cho càng sớm càng quý.

(xin quên 6 giờ)

Thay mặt cho Xóm Ottawa, kính mời quý Trưởng Xóm Montréal tham dự lễ 50 ngày Trưởng Khắc, làm tại chùa Từ-Ân, ngày 10-7 lúc 11 giờ. (Trưởng Thưởng sẽ chính thức thông báo sau). Nhận làm Trưởng Xóm Ottawa là một việc, nhưng

có khởi sắc hay không lại là một việc khác. Tuy nhiên đã nhận thì phải làm, trong khi rất may là có Trưởng Thưởng sốt sáng tiếp tay, không nè mệt nhọc, bận bịu, lại thêm Trưởng Kim chịu hoạt động trở lại với cương vị "mõ xóm", điều mà Trưởng Khắc đã vô-cùng phấn khởi khi biết Tr. Kim bắt tay hoạt động với xóm Ottawa.

Mỗi tháng chúng tôi sẽ họp một lần ở Restaurant Palace - mà kỳ họp vừa rồi đã tiễn chân chị Hiền sẽ di Lào.

(quen 14 giờ)

Còn đến tháng 7/95 (sang năm 1995) sẽ có "Ngày Trần Văn Khắc" và sẽ thông báo sau.

Văn tắt . . .

Liên Lạc : *Đúng như Trưởng nhận xét, bức hình chụp 2 ngày trước khi Trưởng Khắc qua đời là . . . 13 người. Anh này hôm ấy khi về, nay tìm lại cliché không còn thấy, lạc đâu mất. Được Trưởng cầm chịch Xóm Trưởng Niên Ottawa, có Tr. Thưởng, Tr. Kim tả phù hữu bặt, có các bậc giàu thiện chí như Tr. Cường, Tr. Bằng và các Trưởng khác, lo chi mà Xóm không mạnh. Chị Thúy Hiền di Laos cũng buồn cho Xóm, nhưng bà Chị này có lòng với anh em Hướng Đạo lắm.*

Trưởng Khắc mất đi, Phong trào thiếu bóng nơi nương tựa tinh-thần, Xóm Ottawa mất đi người anh cả nhiệt tình sôi sáng. Lamartine có nói : "Seul un être vous manque et tout est dépeuplé"

Kỳ Thất Tuần Trưởng Khắc, em không lên được, vì . . . ; đến lễ 100 ngày, nhất định tổ-chức ở đâu, thế nào em cũng lên lạy đèn anh quá cố bốn lạy để đèn đáp ơn tri-kỷ của Người Xưa.

Có sinh hoạt Hướng Đạo Trưởng Niên. xin lại bài tường thuật đăng, để các nơi biết cho vui, Anh Phúc nhé !

Có hai câu hát, thời thập niên 40, lúc Ngựa túi còn ở thiếu-sinh, thiệt hay nên còn nhớ mãi :

*"Một người một tay
Đầu gậy dựng cơ đồ khi trước
Triệu người triệu tay
Rồi gậy dựng sau này."*

Nếu các Trưởng, các anh chị em H.Đ.S. khắp nơi thăm nhuần được mấy lời ca này thì Phong Trào chúng ta, Đất Nước chúng ta lo gì mà không hung đạt trường-tồn !

* Tr. N.T. Xuân Lan (T.N.)

.... Tôi vừa nhận được Liên Lạc số 11. Xin cảm ơn Trưởng rất nhiều. Đem về là đọc ngay từ đầu đến cuối rồi còn đọc đi đọc lại nữa.

Những câu trả lời trong phần "Thư Bạn" và mục "Mã-Thư" của Trưởng thật vui, Trưởng đã theo đúng điều luật thứ 8 với tất cả tinh thần Hướng Đạo.

Tuy nhiên niềm vui của tôi khi đọc Liên Lạc lần này không trọn vẹn như các lần trước, vì cái tang đau đớn chung của Hướng Đạo : Trưởng Trần Văn Khắc, Người Anh Cả quý mến của chúng ta đã ra đi vĩnh viễn !! Mặc dù tôi đã được tin ngay, sau khi Trưởng Sếu Siêng Năng vừa lia rùng, do các Trưởng ở Canada Fax về Philadelphia cho Tr. Nguyễn Xuân Hoàng Quân. Chúng tôi nhóm Chủ-trưởng "Giúp Ích", Ban Biên Tập và một số Huynh Trưởng đã gửi thư phân ưu cùng tang quyến và cầu nguyện cho hương linh Người Anh Cả kip trước ngày an táng.

(Xin quên 3 giờ)

Thưa Trưởng, trong số Liên Lạc vừa rồi, mục "Thư Bạn" trang 24 có ghi một đoạn thư của Tr. Hoàng Hội và bức ảnh năm 1938, trang 25 đề "Người đứng giữa là Tr. Võ Thành Minh . . ."

Xin thưa Trưởng rõ là nếu Tr. có tờ Phù Sa của H.Đ.V.N. tại Úc, số 6 tháng 3/1994, ở trang 4 cũng có in ảnh đó. Ảnh rất rõ, có ghi . . . Trưởng Võ Thành Minh ngồi giữa, bên trái là Đội Trưởng Đội Gà Hoàng Hội . . .

Vậy ảnh ở Phù-Sa đã ghi đúng. Tr. Võ Thành Minh ngồi. Tr. Minh có khuôn mặt dài, không thay đổi, dù khi Trưởng đã lớn tuổi.

(xin quên thêm 8 giờ)

Thưa Trưởng, Bản Tin Liên Lạc quả thật rất hữu ích. Các Trưởng đã đem đến cho tôi nhiều tin tức của các bạn mà dã từ lâu tôi không được liên lạc : Chị Quỳnh-Châu sinh hoạt Hướng Đạo cùng với nhà tôi (Tr. Đoàn Mộng Ngô). Chắc Chị Châu không biết nhà tôi đã qua đời tại Huế năm 1982. Chị Hoan và chị Vĩ cùng thời với tôi. Chị Thúy Hoan là Bà Trưởng An-Tiêm Huế (1952), tôi là Phó Bà. Sau chị bị té xe đạp, bình, nghỉ sinh hoạt, tôi thay chị làm Akela An Tiêm . v.v...

Cũng nhờ Liên Lạc, tôi được biết thêm tin tức Phạm-Quang-Lộc. Tôi biết Lộc từ khi tôi sinh hoạt H.Đ. tại Quảng Ngãi 1966-71. Sau đó gặp Lộc cùng tham dự khóa H.L. Quốc Gia (NTC) năm 1973 tại Thủ Đức do Tr. Mai-Liệu làm Trại-

trưởng. Tôi rất muốn được biết địa chỉ của Lộc, nhưng biết Trưởng "Không tiết lộ danh tính và địa chỉ mà không có sự đồng ý của đương-sự, sợ bị thưa và vác chiếu ra Tòa v.v...". Vậy tôi chỉ xin nhờ Trưởng gởi địa chỉ tôi cho Lộc, để Lộc sẽ viết thư cho tôi. Xin cảm ơn Trưởng rất nhiều. Đó là do tôi tự ý nhờ Trưởng cho Lộc địa-chỉ của tôi, Trưởng khỏi phải lo "vác chiếu ra hầu Toà".

(Xin thông qua 14 giờ)

Tôi ở đây không có người Việt, nên chẳng làm được gì ích lợi cho Phong Trào, cho nên những giờ phút vui nhất là được đọc báo H.Đ., Đóng góp những gì mình đã biết, kể những gì mình đã làm, cho anh chị em H.Đ. "già" cùng xem chung và cho H.Đ. "trẻ" thêm chút kinh nghiệm của H.Đ. "già" cho vui.

Kính thăm . . . và mong Liên Lạc sống lâu Trăm Tuổi.

* Liên Lạc : *Bà Chị đã vô tình mắc muỗi Ngựa này rồi !* Có thư trước nói là viết cho G.I. là đủ mọi cho một phụ nữ xấp xỉ Cổ Lai Hy, nay đọc thư Bà Chị, cũng - hay như một bài - để viết cho Liên Lạc vậy. Việc trao đổi tin tức và địa-chỉ với Tr. Phạm-Quang-Lộc, Liên Lạc đã làm xong, đó là thiên-chức của Liên Lạc và Liên Lạc rất hân diện được nối lại giây thân ái đó.

Chị nhận xét đúng vì bức hình Tr. Võ Thành Minh trong Liên Lạc số 11, trang 25, quả thật là ngồi, ghi đứng là sai. Phù Sa in đẹp và đúng. Vì thấy Tr. Minh đã ngồi ở Sydney lâu rồi, ngồi lâu rồi cũng mỏi, nên thuận tay, ghi là "đứng" cho Tr. Minh duỗi chân ra cho giãn gân cốt. Nhân đây, xin định chính luôn với các độc-giả Liên Lạc. Tôi sơ suất này, Ngựa xin lánh đủ.

Cũng như Chị, đối với Tr. Minh, Ngựa này cũng có nhiều kỷ niệm với bậc đàn anh khác thường này, lúc mà Tr. Minh bị an-trí ở Quảng-Trị, trú ngụ tại nhà người em là Võ Thành Khiết (ở phố Trần-Hưng-Đạo, Thị-xã Q.T.) nhằm giai đoạn mà Ngựa này phục vụ tại tỉnh địa đầu giời tuyến. Đã đọc xong G.I. 4 rồi, bài của Sói Mòng Tai hay lắm, đầy tình cảm chan hòa, nội các cháu múa kiếm "Dã Mã Đon Kiếm" đủ là một kỷ niệm khó quên đối với "Ôn Minh".

Chị nhắc đến An-Cựu làm Ngựa này nhớ lại những kỷ niệm buổi thiếu thời, cũng đã ở An-Cựu, nhớ lại thời đi học Trường A.C. sức nhớ đến Đỗ-Qúy-Toàn với 4 câu thơ :

Cây dang tay gọi nắng
 Nắng đưa chim bay về
 Bay cao nhìn mây trắng
 Động lòng - Quê-hương ta.
 Hoặc là (không rõ ai đã nói):
 "Mai sau vật đổi sao đổi
 Tình quê vẫn thăm ai người lang quên"

Thư Chị, trong câu chót, Chị chúc Liên Lạc sống lâu 100 tuổi, rằng mà ít rủa ? Ráng sống mà chờ xem !

Dù Chị không viết bài di chăng nữa, cũng xin cảm ơn chân tình của Chị đã quá ân cần đối với Liên Lạc.

* Tr. Trương Dư A (Washington D.C.)

... Hoan hô Trưởng đã gửi cho báo Liên Lạc, thật vui sướng được biết tin tức sâu rộng, nhất là các Trưởng Lão. L.Đ. Thăng Long vẫn sinh hoạt mạnh và đều, Làng Bách-Hợp Thăng Long nghén sáu tháng qua đã thành hình, L.Đ. sẽ có một lực lượng yểm trợ dồi dào.

"Ngựa Càn Cù" tôi dở chiếu chun ra là vì "Sắp Sẵn" của những năm 84-85 với các lời văn an của Cụ Khắc, Tr. Hóa, Tr. Phu. Khi biết có Sắp Sẵn và H.Đ.V.N. ở Canada thời đó, Ngựa tôi đã gửi quà đi ngay và đến 89 thì Ngựa tôi quyết tâm đứng dậy.

Các Anh mà Trưởng nêu lên ở vùng này thích làm chính trị hơn nên rất thành công trên con đường ấy và ít để ý gì đến H.Đ. địa phương nên chẳng có gì vui để nói.

Hôm 30/5 nghe tin Cụ Khắc qua đời, L.Đ. Thăng Long và Làng B.H. đã làm lễ truy-diệu và gửi diếu tang cũng như quà phúng điếu nhưng chẳng biết gửi cho ai, may nhờ có Liên Lạc nên Ngựa tôi đã gửi mọi thứ về địa chỉ của tang-gia đã ghi trên Liên Lạc.

Kính mong nhận được Liên Lạc đều đặn và chắc chắn N.C.C. cũng sẽ làm như thế. Kính gửi Liên Lạc chút xăng để có Liên Lạc chạy về Thủ-đô đều đẽu. (Ngựa Càn Cù)

Liên Lạc : Hồi Ngựa Càn Cù ! Cả 2 chúng ta là Ngựa, càn cù hay chịu khó cũng đều "même famille" cả, vì rúa cho nên chúng ta lận đận với . . . bão đời !

Đằng ấy "chun" ra vì bị các đàn anh thúc dục, còn đằng này "lỡ dại" anh hùng rom chốc lát,

trong một phút bốc đồng, dám tiếp được các bậc đàn anh. Cứ rúa mà cuộc đời (làm bão) trôi chảy mãi, đến nay đã gần ba niên, chưa sụm là may. Trong ba năm vừa với lửa (à quên với Liên Lạc), đằng này có nhận . . . được nhiều quả tim quý trọng, đặc biệt nhất là :

- *Quả tim thứ nhất* củmột Bà Chị, Chị Thái-Điền, tức Chị Lê-Văn-Ba, người "ngồi ru" Liên Lạc từ khi ra đời đến nay, nghĩa là kể từ Liên Lạc ngày xưa do Anh Lê-Văn-Ba cầm bút (với các Anh Thảo và Anh Ngân) cho đến ngày sau . . .

- *Quả tim thứ hai* là của một Trưởng kỳ cựu, nay đã trên bát tuần, rất thiết tha với tuổi trẻ, vẫn viết cho Liên Lạc những bài khuyên răn các thế hệ trẻ, nhắc lại đời sống con người, sống sao cho xứng đáng là những con người Hướng-dạo, đó là Tr. Phan Thanh Hy, Cựu Hội-trưởng H.Đ.V.N.

- *Quả tim thứ ba* là của một nhà thơ, là một người bạn H.Đ., chỉ di bên lề H.Đ. mà chí của H.Đ. vị này đều biết, ca ngợi tinh thần H.Đ., riêng Ngựa tôi đã một lần được linh-hội lời chỉ-giáo quý hóa của bậc thi nhân, đó là nhà thơ Tuấn Việt.

Trong thư "đằng ấy" cho biết "các Trưởng . . . thích làm chính trị hơn nên rất thành công trên con đường ấy và ít để ý gì đến H.Đ. địa phương". Thời thì để các Trưởng ấy chơi theo "goût" của họ cho sướng. Trên đời này, có 2 điều cấm kỵ hoặc cần phải né tránh nếu không muốn xảy ra mất lòng nhau, ấy là các niềm tin liên quan đến "chính trị" và "Tôn Giáo".

Thời thì, "Anh đứng đó, tôi đứng đây là đủ,
 Đừng lại gần e mộng vỡ tan đi "

Cám ơn quà của đằng ấy, dặn rồi, trao đổi với nhau là đủ, bày đặt thêm nhiều chuyện !

Còn một việc quan trọng, dành để cuối mới viết, chuyện như sau :

Đằng ấy "ráng" lập Xóm Hướng Đạo Trưởng Niên Vùng Thủ-đô di, bên ấy khá đông Trưởng "lãnh lương hưu trước thời hạn", nếu ngồi lại với nhau thì vui biết mấy. Nếu tốt đẹp thì Đằng này sẽ xin qua góp mặt ngay. Mong thay !!!

* Tr. Đào-Trọng-Cương (Ottawa)

Tôi rất thích thú được Tr. Trần Minh Thường cho mượn 3 bản tin Liên Lạc số 8 và số 9. Đọc xong cảm thấy như được sống lại trong gia đình Hướng Đạo. Sau khi vì chủ tâm lo lập gia đình và sinh kế

mà đã xa rời cách đây thoát cũng đã hơn nửa thế-kỷ.

Rất phục Trưởng Bùi Năng Phán (Hòe Lan) đã tìm ra được tài liệu từ khi phong trào Hướng Đạo mới được thành lập (1930) bởi Trưởng Trần Văn Khắc để thấy tôi trong danh sách, cùng với một số lớn (quá lớn) nay đã ra người thiên cổ.

Sau đây xin ghi về mấy Trưởng trong danh sách trên cuối trang 28 và đầu trang 29 tại Bản Tin Liên Lạc số 8 :

- Tạ-Văn-Giục - Nguyễn-Văn-Chính = khó còn sống, vì nay cũng phải xấp xỉ chín chục rồi.
- Trần-Duy-Hưng = Bạn học từ Trường Bưởi (khóa 1925-1929), như các Trưởng đã biết, mất cách đây ít năm tại Hà-Nội.
- Phạm-Khắc-Lập = vợ chồng còn song toàn, nay sống tại Thị-xã Vancouver (B.C.) Gia-Nã-Đại. Tuổi cũng phải là 85-86 rồi.
- Trần-Ngọc-Quyên = Điều-Khắc-Gia, tốt nghiệp Trường Cao Đẳng Mỹ Thuật Hà-Nội, bị Pháp giết khi trở lại chiếm miền Nam (1946-47).
- Ngô-Thế-Tân, hiện vẫn ở Pháp, như các Trưởng đều biết.

Nhớ về mấy dịp sinh-hoạt của Đoàn tại Hà-nội, tôi không quên được dịp lên sinh hoạt tại tỉnh Lạng-Sơn, vào năm 1931 (trước khi Tr. Trần Văn Khắc vô Nam), Ông Klein là công-sứ đã đi săn được con nai bèn mang tới tặng Trại-sinh, do đó anh em mới được biết mùi thịt nai nướng đầu tiên trong cuộc đời.

Trong cuộc đời, sinh kế của chúng tôi toàn gặp may mắn, tình tiết với quê-hương vẫn còn nặng trĩu trong lòng, thì việc nối lại được phần nào với Đại Gia-dinh Hướng-dạo tại quê hương thứ hai này là một điều rất may mắn thêm vào. (xin quên 14 giòng) . . . và tiện đây cũng xin đóng góp vào Sổ Vàng của Liên Lạc 100\$ để được dón nhận Liên Lạc hoài hoài. Và cũng cần nhắc lại, là phần cuối của Điều 1 trong bản dự-thảo Điều Lệ Hội Trưởng Niên cần được chữa lại cho được dù rõ ràng.

Liên Lạc : *Thưa Ông Anh hào hoa phong nhã, bấy lâu nay ở cạnh Thái Thượng Hoàng mà không biết, lần đầu được diện-kiến đàn Anh ở ngày thành lập Xóm Trưởng Niên Ottawa. Đọc Liên Lạc kể noi Tr. Thủ trưởng mới sống dậy tâm hồn Hướng-Đạo đã cất dấu trong lòng mấy chục năm nay. Từ nay Ông Anh sẽ nhận đều đặn Liên Lạc, phát hành Xuân Hạ Thu Đông(4 số 1 năm). Đàn em nay đã*

gửi lên đàn anh các số Liên Lạc cũ để xem cho biết tình hình các anh em xa gần.

Cám ơn thùng quà lớn của bậc đàn anh rộng lượng, tuy nhiên đàn em xin thưa đàn anh rõ là việc sưu tầm tài liệu H.D.V.N. từ lúc sơ lập đến nay nhiều người đã và đang làm, nhưng các tài-liệu đăng trong Liên Lạc trước đây trong loạt bài Lịch Sử Hướng Đạo Việt Nam là do Trưởng Phạm-Quang-Lộc ghi chép lại, còn một kỷ nữa mới hết, xin thưa Đàn Anh rõ.

Riêng điều 1, bản dự-thảo Điều-Lệ Hội Trưởng Niên H.D.V.N. mà đàn anh nêu ra, xin cho chi tiết hơn, vì hôm ấy, lật đặt lo bầu ban hội-tề Xóm nên chưa đào sâu cho kỹ.

Nghé đàn anh kể lại những kỷ niệm ngày xưa, nhắc lại tên tuổi những bạn bè thuở trước, nếu cũng là thế-hệ, chắc các Trưởng ở xa đọc lại sẽ bùi ngùi tưởng nhớ, chứ như mấy chú em nhỏ tuổi (2è hay 3è génération) thì nghe như nghe chuyện . . . đời Trần, Lê. Ví dụ một câu hát như :

*Quê nhà tôi chiều khỉ nắng êm đềm
Chạy dài trên khóm cây, đàn chim ríu rít ca (H.Q.)*

Thế hệ 45 cảm nó đầy rung động và đầm thấm, nhưng đến thế hệ 55 chắc chắn sự đầm thấm đã phai nhạt đi nhiều, qua thế hệ 65 thấy đó gần như chuyện đời xưa và thế hệ 75 hầu như không còn biết tới nữa !

Liên Lạc có những độc giả riêng của Liên Lạc. Dù sao cũng hoan nghênh sự hưởng ứng của các "đáng ba rọi" cõi Lữ Hùng, N.X.H.Q., T.N.Son v.v... và nhiều vô số kể.

Nhưng Ông Anh ơi ! Có cái "giao-luu thế-hệ" nào mà không làm đau lòng những người trong cả hai thế-hệ ??!

* Tr. Linh Mục Nguyễn Xuyên (Đại Vương Quốc Bỉ).

Đầu thư, kính gửi đến Anh Chị lời mến thăm thắm thiết. Lâu nay không có tin tức của Anh Chị. Mới đây nhân đọc báo, được theo dõi đám tang của Trưởng Trần Văn Khắc, mới ló vài tin tức. Mong Anh Chị và gia-dinh luôn bình an, khỏe mạnh. Phong trào còn cần đến Anh Chị. Gửi đến Liên Lạc một chút quà. Khâm phục tài làm báo của Anh. Gửi tặng Anh đôi giòng thơ Con Cóc đọc cho vui :

Dẽ trần gian ni được mấy ai
Ở vào tuổi nô vắn yêu đời
Nô khi mô chiu ngồi một chỗ

Răng ròn thấy khó cung ra tay
 Trước tê vạn dặm tung dôi vó
 Chừng chừ một bút gom muôn người
 Dám hỏi vì răng được như rứa ?
 Hé cho con cháu Ôn Thoại oí !
 Cũng là đáp lễ phần nhán tin lần trước.
 Cầu chúc Anh Chị luôn trẻ đẹp và hy vọng được
 gặp lại tại Orange County trong kỳ Trại Huấn
 Luyện.

Liên Lạc : Ông "Cha Thiệt" năm trước của tui oí ! Đọc thư và nhận quà của khách phương xa thì đã quý, đọc thơ của người Bạn Đường (cho Ngựa đi tàu bay giấy) thấy răng răng a ! Làm thơ để đáp lại (tâm thịnh-tình) thì không đủ sức; ghép chữ, gò chữ thì dụng phải ông anh Thành Viêm ở Úc Châu; làm thơ để diễn-tả phong-cách và tài ba của Bạn Đường thì dụng phải núi Thái-Sơn Tuấn Việt, mà ai nỡ trách mồ mà hãi, dị chưa tè ! Bạn Đường tự khiêm nhường nói là làm thơ Con Cóc rứa thì Ngựa tui xin làm thơ con nhái vậy :

Ông Cha Cố mà lại mần thơ
 Bà con oí ! ngó đã ngụy chưa tè !
 Minh ngậm cảm thi e ốt dột
 Ráng vài câu chết chạ với yêng em.
 Kinh Thiên Chúa, kinh Bi-Pi
 Kinh mô yêng cũng sành sỏi cả
 Còn đèo bòng thêm kinh ca hát
 Ôm kèn đồng réo rất đêm khuya.

Ông "Cha Thiệt" của những đêm Lửa Trại Thắng Tiến III (Toronto) và Thắng Tiến IV (Pháp) oí ! Làm răng mà quên được trời lạnh của Canada, giữa đêm khuya mà bất lang tây Nguyễn Tấn Hồng (gần 70 tuổi) nằm sát đất, khi nhà người được phép làm vua một ngày của sân khấu lửa trại.

Làm răng quên được tiếng kèn đồng réo rất đêm khuya ở Le Breuil để cứu nguy cho Đại Vương-Quốc Bỉ !

Tiếc là Hè này, Ngựa tui không qua được Ca-Li để gặp yêng em cho bui, nhưng cuối 1995 chắc là sẽ qua Úc-Châu dự trại Thắng Tiến V (cả 5 Thắng-tiến Ngựa tui đều có mặt cả)

Nhớ mãi khuôn mặt đầy cương nghị của nhà Người, hàm răng đều đặn luôn tươi cười, nước da bánh mật, viết đến đây sực nhớ đến câu :

Người đen duyên lặn vào trong
 Bao nhiêu người trắng duyên bong ra
 ngoài

Ngang đến đoạn này, Ngựa tui bèn ngửa mặt lên trời mà than rằng : Trời đã sinh ra Ta mà sinh ra Cha Xuyên làm chi nữa hè !

* Tr. Phạm Quang Lộc (Portland).

Em đã nhận được Liên Lạc số 11. Xin thành thật cảm ơn Trưởng và xin gửi dế Trưởng và quý Trưởng trong Ban Phụ Trách lời cầu chúc sức khỏe, hăng say, nhiệt tình và vui tươi để Liên Lạc được trường tồn.

Kính thưa Trưởng, đọc Liên Lạc càng đọc càng say mê, đọc di đọc lại đã 5 lần rồi mà vẫn không thấy chán, quà là món ăn tinh-thần đúng nghĩa của nó. Chắc chắn 100% là nó vẫn sống mãi.

Em cũng vừa nhận được thư nhà, mặc dầu khó khăn nhưng anh chị em vẫn sinh hoạt hăng say, ước mong sao một ngày gần đây Phong Trào tái lập tại quê nhà để anh chị em khỏi phải sinh hoạt "Chui" và các trẻ hướng được một nền giáo dục chính thống.

Không biết mùa Trại Trường Tùng Nguyên II Trưởng có về chơi không ? Ước mong sao được gặp Trưởng tại Trại Trường tháng 8/94 sắp đến tại Portland, ngoài em và Tr. Giải được mời về Huấn luyện, còn khoảng 5 Trưởng ghi danh tham dự Khóa B.R. Tráng và TD1.

Xin gửi Liên Lạc một ít xăng.

Xin Trưởng cho em địa chỉ và số phone của chị Đoàn Mộng Ngô.

Liên Lạc : A ha ! thích thú quá ! Agréable surprise ! Lộc oí, em muốn biết địa chỉ của chị Đoàn Mộng Ngô, cũng vừa nhận thư chị Đoàn Mộng Ngô muốn biết địa chỉ của Lộc, cả hai vị đều biết nhau qua một trại huấn luyện và nơi sinh hoạt cũ. Như Liên Lạc có ghi lần trước, nếu tiết lộ địa chỉ cá nhân của ai mà không có sự đồng ý của đương sự, thì ở Bắc Mỹ này, có thể vác chiếu ra Tòa. Trường hợp này đặc biệt là cả 2 đều đồng ý, Liên Lạc xin ghi ra đây cả hai :

- Chị Đoàn Mộng Ngô (tức Nguyễn Thị Xuân Lan) P.O, Box 12704 E.T.S.U.
 Johnson City, TN. 37614, U.S.A.

-Tr. Phạm Quang Lộc
 17848 E. Burnside Ave.
 Portland, OR. 97233, U.S.A.
 Phone : (503) 492-3887.

* Chị Thái Điền (tức Chị Lê Văn Ba)

... Anh Thoại nè ! (lại Anh Thoại nè nữa rồi) Tôi thành thật khen Anh đấy. Quý Anh lúc nào cũng sốt sắng tận tâm, tận lực lèo lái con thuyền Liên Lạc đi khắp mọi nơi.

Xin vâng theo đề nghị của Anh và tôi sợ dài dòng văn-tự, làm choán mặt báo.

Thưa Anh, về cách chung sống Hòa Bình, Anh Ba và tôi cũng so vai thích cánh bên nhau từ ngày 13-1-1936 đến 28-8-91, ngày Ánh ra đi. Hơn 55 năm không bao giờ cãi vã. Anh nói gì, dù phải dù không tôi vẫn làm thính. Đến tối mấy cháu hỏi : "Sao Má không nói gì vậy" ? Tôi đáp : Má vì các con nên nhẫn耐. Quan niệm của Má là hễ một khi cãi nhau thì đường ai nấy đi chớ không ăn cùng mâm, ngủ cùng giường nữa. Nói là nhin chớ đêm nằm bên nhau, tôi tì tê phân tách sự nóng giận của Anh ấy thì "chàng" làm thính, lắng lắng mà nghe. Thế mới biết câu cách-ngôn "Les taies ont des oreilles" là đúng.

Mỗi lần sang Cali thăm Ngọc-Lan, tôi đều được Anh Chị Thiệp mời ăn cơm. Đến nơi tôi được gặp các Anh Đường, Hy, Chị Liệu, có cả Trưởng Nguyễn Phú Phi-Khanh, chú ấy tặng tôi huy hiệu H.Đ., khi về lại Chicago, tôi để cạnh cái hộp của Anh Ba trên bàn thờ (xin qua 12 giòng).

Gặp lại các Anh Chị tôi không khỏi bồi hồi xúc động nhớ đến người Bạn Đời, nhớ những lúc Ánh đánh máy làm báo. Anh Thảo, Anh Ngân gửi bài vở Ánh đánh máy lóc cóc (cái máy đánh chữ cũ kỹ Ánh xách tay từ VN. qua đây từ 1981. Đánh máy xong đem đi copy về vợ chồng sắp xếp, đóng lại rồi Ánh mang ra bưu-điện, móc tiền già mua tem, chỉ gửi 20 tập thôi, vì dạo đó Liên Lạc chưa được biết nhiều nơi.

Nghĩ lại, thương anh ấy quá ! (quên 12 giòng)

Một điểm son gởi đến quý Anh đấy.

Kính chào các Anh Chị

Liên Lạc : Tôi các đồng Liền Bà, Tôi các Bà Vợ, Thưa các Bà Trên, đã nghe rõ Bà Chị Thái-Điền phán chưa ? Một tấm gương sáng mà các đồng nam-nhi (nhớ đánh máy chữ thường nghe, không được đánh chữ Hoa như mấy Bà nghe, kéo bị kết tội là vô lễ) Nên dựa vào đó mà áp-dụng thi hành, nghĩa là Cấp Trên "thủ thi" chuyện gì thì im phẳng phắc mà nghe theo lời nghe. Trước đây, có dân Anh dạy rằng : "Kẻ nào không biết ơn vợ hiền là khốn nạn" (chỉ vợ hiền thôi nhé). Hoặc là :

"Đàn ông rửa chén dọn nhà

Vợ kêu một tiếng, bẩm Bà có tui."

Có được như rửa thì em cửa em nhà là cái chắc !

Bây giờ xin có lời thưa với các Đáng Bà Trên : Như lời nói của Chị Thái-Điền, bạn liền ông chúng tôi, dù nói có sai hay đúng thì "xin" các Đáng làm thính cho . . . Tổ Quốc được nhờ. Vì gia-dinh có thuận hoà (như Anh Chị Lê-Văn-Ba) thì phong trào mới mạnh, phong trào có mạnh thì Quốc Gia mới hung thịnh được. Nói khoác lác đến nay Ngựa bỗng "rết" quá trời, sợ e các Đáng nói con thính-nộ mà "quạt" Ngựatoi bời thì khổ thân già lắm. Nhất là Cụ Đường, Cụ này bệnh Bà Xã Ngựa ghê lắm, động đến là Cụ Đường phang ngay..

Phe của tui, có chị Thái-Điền, Chị L.T.Bông, chị P.N.Ngân, may ra thêm chị T.M.Thường bệnh vực (còn các Bà Chị khác, cõi chị N.V.T., Chị M.L., Chị M.X.T. thì không mong gì giúp đỡ!) Hồi các bạn "đồng dàn ông", hãy cố vỗ và bình giải rộng lập trường của phe mình đi, đưa vào chủ-thuyết của Bà Chị Thái-Điền làm kim chỉ nam : Thế nào để chung sống Hòa Bình càng lâu càng quý.

Đoạn cuối trong thư, chị Thái-Điền viết : Nghĩ lại, thương anh ấy quá !

Ngựa xin vỗ lỗ châm vỗ 2 câu thơ :

Đêm qua đốt đinh hương trầm

Khói lên nghi ngút, âm-thầm nhớ ai !

Như rửa mới thấm thía cái tình nghĩa vợ chồng.

Mỗi tình phu thê của Anh Chị Lê-Văn-Ba thật tuyệt vời ! Giá mà Chị Thái-Điền mở một cours dạy cách làm vợ - dù là hàm thụ - thì sẽ có người xin thụ huấn, ít nhất là có học trò Ngựa này, học để truyền bá (lại nói khoác! Sức mẩy mà dạy ai!). Nghĩ đến thân phận làm đàn ông, buồn cho đấng mày râu, nhớ 2 câu của ai đó :

Tóc bạc còn nhuộm được

Buồn này sang cho ai !

Thôi, xin phép Bà Chị cho tạm ngừng ở đây, Ngựa xin chuẩn bị đợi chờ dù âm, mà lành thì ít dữ thì nhiều. Có chi, xin Chị tiếp cứu cho với, bởi tôi lòng ngon !

Thiện tai ! thiện tai !

* Trưởng Nguyễn-Văn-Thư (Renton, W.)

... Hôm kia, thứ Bảy 19/6/94 nhận được báo Liên Lạc, em mừng quá, đọc ngấu nghiến suốt cả ngày, đọc cả mấy lần cũng không ngán mà cứ muốn đọc thuộc lòng. Đọc Liên Lạc để tìm những

gì đã quên đi gần 20 năm trong bể khố (quên đi 12 giờ). Quê người nhận làm quê hương của cuộc đời mới. Lại cần những bạn tâm huyết và cùng hướng đi. Hướng Đạo Trưởng Niên ra đời là một niềm mơ ước vô biên của người cùng hoàn cảnh như em bây giờ. Nhưng sao mà chậm chạp quá, các Trưởng, Tráng, Thiếu ngày trước đang làm gì, hay còn ngủ quên hay sao mà báo Liên Lạc kêu gọi, thúc dục mà nhiều nơi vẫn còn chưa thức tỉnh.

Washington State vẫn chưa thấy rực rịch, Em cầu mong sao có làng xóm ở đây mà học, mà tâm sự, mà sinh-hoạt như lòn hứa của H.Đ.S. đã tuyên hứa cho đến lúc nhảm mắt vẫn mang đi. Thơ này - coi như em đã làm đơn xin gia-nhập Hướng Đạo Trưởng Niên V.N. - Nếu không có làng xóm thì tự em và chính em sẽ tìm tòi đi xây dựng Xóm H.Đ.T.N. tại Washington State này. Không quá 31-12-94, các Anh sẽ nhận được một xóm ở đây.

Nhân mới đây, em được nhìn tận mắt Thanh Đoàn Hướng-Đạo của Seattle, gần 40 em, nhưng những Trưởng phụ trách lại chưa hề dự một lớp đào tạo của Hướng Đạo. Em thấy bùi ngùi cho các em quá. Văn: Trưởng phụ-trách, được em đến chào hỏi và tự giới thiệu, cả Thanh-doàn được tin có Cựu Trưởng Hướng Đạo hỏi, các em mừng quá. Hân huyên hơn 30 phút, Em hứa sẽ đến chơi với Thanh-doàn.

Giá như bên Oregon nhiều Trưởng Huấn Luyện, bỏ thì giờ qua Seattle (200 miles) mở khóa H.L. căn bản ngắn hạn thì em tin rằng phong-trào H.Đ. ở đây sẽ tiến mạnh (thông qua 14 giờ).

Nếu được, nhờ Trưởng liên lạc hoặc cho số điện thoại các Trưởng ở Oregon : Trưởng Giải, Tr. Lộc, nhất là Vương Thế-Hạnh là bạn rất thân, là H.Đ. cũ ở Huế trước đây, và cùng ở với em 10 năm ở Nha-Trang, để tự em liên lạc với các Trưởng ở Oregon để tìm cách qua đây bàn việc H.L.

Nhu cầu này rất cần thiết, vì trước đây các em đã mua vé máy bay mời các Trưởng từ Cali lên đây để H.L.

Rất mong thư Anh.

Liên Lạc : Thư ơi ! Về Calgary gặp Trưởng Linh và gia-dinh, vui quá, sống lại những giây phút thân ái của Phan Rang cũ. Cũng nhờ Tr. Linh xông pha nhiều phía, nghĩ tình Ngựa này 2 lần tìm đến đất lành Calgary (trong vòng 7 tháng) nên đón đốc nhiều người hoàn thành xóm Trưởng Niên của

miền Dầu Hoả Canada, một cách tốt đẹp. Thư muốn gõ cửa đất Địa Linh Anh Kiệt hả ? Đọc kỹ ở Liên Lạc số này, có địa-chỉ và điện thoại của Ông Trùm Phạm Quang-Lộc đó. Ông Trùm này - theo thư viết và gọi điện thoại - thì cũng khoái đọc Liên Lạc như Thư đó, mặc dầu, ông Trùm này rất đa-doan và . . . ham việc vác ngà voi lầm. Nám được 1 tay của vị này là muốn chi được nấy, sá chi 10 Vương Thế-Hạnh cũng chấp cả !

Mình ao ước Thư cố gắng hoàn thành Xóm Trưởng Niên ở Seattle (như Tr. Linh ở Calgary) thì Ngựa này cũng ráng qua đó để vui cái vui chung của Xóm, nếu thuận đường sẽ lên bái tạ các bậc anh-kiệt vùng Oregon cho phái phép.

Trừ thời gian họp bạn Thắng Tiến V ở Sydney (Úc Châu) mà Ngựa cố gắng (85%) có mặt như dã hứa với ngôi sao đang lên, một Trưởng tài-ba ở miền Kangourou : Tr. Nguyễn-Văn-Thuật, người can đảm đứng ra đăng cai Trại Họp Bạn Thế Giới cho H.Đ.V.N. (Noel 1995).

Thư ơi ! Minh thấy đạo này Thư lạc quan hơn mấy lần trước, hãy nhớ rằng : Cõi nhân sinh đem so với thời gian vô tận không bằng một cái chớp mắt, ta cũng nên để lại một công trình hầu đánh dấu cho người sau là mình đã từng có sống ở đời.

Cám ơn Thư đã dành cho Liên Lạc nhiều cảm tình và độ lượng, phần lớn nhờ các Anh Em phụ giúp, còn mình thì ba hoa khoác lác, thương thì nhớ và ghét thì đành chịu và thỉnh thoảng cũng bị vài đòn đau lầm, Thư ơi !

* Trưởng Tôn Thất Sam (Dalat - Việt Nam)

Lâu lắm không được thư từ liên lạc với Trưởng, tuy nhiên vẫn được Giúp Ích cho biết tin tức anh em trong đại gia-dinh nên cũng được biết Trưởng, tuy đã lớn tuổi nhưng vẫn còn "chịu khó" kéo xe Ngựa của Hướng Đạo.

Trưởng Khắc mất đi, anh em chúng mình mất một chỗ dựa tinh thần vững chắc, không riêng gì anh em bên ấy, mà tất cả đại gia-dinh Hướng Đạo bên này cũng đều huyền tiếc.

Ngày 10-7-1994 vừa qua, anh em bên này có làm lễ cầu siêu cho Tr. Khắc tại chùa Xá-Lợi, rất đông anh em đến dự. Trong dịp ấy có làm một tập lưu niệm, photocopy lại những kỷ niệm về Trưởng Khắc để cho anh em làm tài liệu. Theo đây, tôi xin gửi tờ bìa và bài của tôi viết để Anh

Chị Em tùy nghi xử dụng, gọi là góp phần để thương nhớ người Anh Cá của chúng mình.

Riêng ở Lâm Viên thì làm lễ cầu siêu tại chùa Linh Quang vào ngày 12-7-1994 cho đúng thất tuần. Hôm ấy bị bão nên Dalat mưa tầm tã, nhưng Anh Chị Em Cựu H.D. cũng đến đầy đủ, chứng tỏ lòng kính mến của mọi người dành cho Tr. Khắc vẫn không hề phai nhạt, mặc dù xa cách bao năm tháng.

Hôm qua Anh Dương Văn Mạnh ở Phan-Rang có ghé thăm tôi, thấy tập tưởng niệm Tr. Trần-Văn-Khắc của các Anh nên có xin tôi địa chỉ của Trưởng. Có lẽ nay mai Trưởng sẽ nhận được thư của anh ấy và các anh em ở Phan Rang.

Liên Lạc : Thú thiệt với Trưởng Sam, Ngựa này tội lòn lẩn, vắng thư phúc đáp, nhưng qua Chú Sóc K.T. nên cũng au courant tình hình bên nó, và lại Sóc K.T. nói có làm copie gửi Liên Lạc về Dalat rồi nên mình yên chí ngả nơ rồi. Từ nay Liên Lạc sẽ gửi đều về Trưởng bản chánh để thông suốt tin tức các nơi. Cám ơn Trưởng đã cho địa-chí của Ngựa cho anh em quen biết cũ. Hy vọng gặp lại Noel 1995 ở Sydney.

Bài Tưởng Niệm ghi lại kỷ niệm với Tr. Khắc, đăng ở Liên Lạc số này.

LỜI CẢM TẠ

Cúng tôi thay mặt cho tộc trưởng
Trần Quang Linh tại Việt Nam,
Thành thật cảm tạ :

Xóm Hướng Đạo Trưởng Niên Thủ Độ
Canada và anh em Hướng Đạo gần xa

Gởi lời phân ưu đến Nhạc Mẫu chúng tôi,

Cụ Bà Bùi Thị Hoa,

hưởng thọ 88 tuổi đã thất lộc tại thôn Ba Vinh I,
Xã Xuân Thành, Quận Xuân Lộc, Tỉnh Đồng Nai,
Việt Nam, ngày 10-5-1994.

Chúng tôi thành thật ghi ơn.

Ottawa 15 - 8- 1994

DƯƠNG NGỌC HƯỚNG
TRẦN DUY SÔ

Sách Báo Nhận Được

① Phù Sa số 6 - tháng / 1994 (Úc Châu)
Bản Tin in rất đẹp, màu xanh rất tươi mát, nhiều bài vở đặc sắc và rất nhiều hình ảnh Sinh hoạt của H.D.S.V.N. tại Úc Châu.

Đặc biệt trong bản tin này có bài của bậc đàn anh Cố Hấp Tấp: "Hướng Đạo một ngày, Hướng Đạo..." Bài này Liên Lạc cũng đã nhận được, do nhờ trưởng Thường đánh máy xong, nhưng Liên lạc số 11 đến tháng 5/1994 mới ra lò, nên đánh xin lỗi lui bài đó, để tránh đánh trùng nhau. Nhân dịp này xin cảm ơn Bậc Đàn Anh Cố Hấp Tấp đã cho bài thứ 2 kế tiếp, xin đăng vào Liên Lạc 12, vì số 11 đã in xong. Số có lời phân trần riêng với bậc đàn anh.

Xin chân thành cảm ơn Chi-nhánh Úc, đặc biệt là ngài sao dang lên : Tr. Nguyễn Văn Thuỷ.

② Thư Tác giả Phạm Quân Khanh

Tập thơ trình bày trang nhã, ăn loát công phu, gồm có 114 bài thơ, đặc biệt có một bài thơ không có tên chỉ có dấu ! Nội dung có 5 câu :

Ta là ta

Hay là ai

Tháng năm hư ảnh miệt mài

Thu không chợt đáy u-hoài,

Đông ta.

Và rất nhiều bài thơ rất hay khác, và trang đầu có ghi ; Bản tặng Trưởng Nguyễn Tung Thoại và phu-nhanh (14-05-94). Vì như rán, nên sau này Liên Lạc sẽ xin phép trích đăng... thà cưa. Chờ xem !

③ Khai Phá số 3 / 1994 - Ấn bản không định kỳ, do kha đoàn Bạch Đằng, Portland, Oregon thực hiện. Nội dung số 3 này bài vở rất súc tích . Muốn ứng hộ xin gửi thư từ, bài vở về : Kha Đoàn Bạch Đằng: 4355 S.E. 31st Avenue, Portland, Oregon 97202 - 3545 - U.S.A

④ Vùng Hồng số 2 và số 3. Bản Tin của xóm Trưởng Niên Portland - Oregon, phát hành ngày 15-5-94 và 15-9-94.

Một sự cố gắng tuyệt vời của Xóm H.D.T.N. Portland. Số 1 màu trắng, số 2 màu xanh, số 3 màu hồng. Trình bày đẹp mắt, trang nhã, không hổ danh là các Trưởng đã được hấp thụ khí氛-dương của địa linh anh-kiệm.

Xin thi sĩ Tuấn Kiệt ban cho một bài thơ để anh em lên tinh thần.

Muốn nhận Vùng Hồng (lên ai có 1 nào mà râu...) thì biên thư về địa-chí :

1927 N.E. 66th Ave #175, Portland, Oregon 97213, U.S.A. (và kèm theo sơ sáu chi đõ)

⑤ Nhịp Cầu số 20 tháng 4, 5, 6 / 1994. Bản Tin của H.D.V.N. vùng Hoa Thịnh Đốn (Liên Đoàn Thăng Long thực hiện)

Cám ơn bức thư của Trưởng Trưởng-Du-A đã gửi cho Liên Lạc. Đã dẫn rồi : Minh trao đổi lẫn nhau, rắn mà cù gửi Ô. Tổng Thống Jackson, Liên Lạc xin nhận và cảm ơn vậy, biết mẫn rằng chữ !

"Nhịp Cầu" in khổ nhỏ, đẹp, nhiều tin tức H.D.. Muốn có, xin biên thư về Liên Đoàn Thăng Long, 8732 Badger Dr., Alexandria, VA. 22309. U.S.A

⑥ Giúp Ích số 4. Tờ báo thật tuyệt vời. Một tờ báo chuyên nghiệp hơn chuyên nghiệp. Báo dày 115 trang. Tất cả các Trưởng cần nên có mà đọc, xin thư và... (S) về địa chỉ : Giúp Ích, P.O. Box 1155, Roslyn, PA. 19001 - 9155 - U.S.A

NHÂN RIÊNG G.I. : Gửi báo vé cho Liên Lạc, xin ghi code postal là H3W-2X3, mới nhận sớm được (G.I. đã ghi những số trước : H2W) Xin cảm ơn .

⑦ THO - Trưởng Lâm Chánh Trung có nhã ý gửi tặng tập thơ "TRUNG - HOA", gồm 4 tập đồng chung. Trình bày đẹp, tự đánh máy, làm và gom lại trong 4 năm. Nội dung các bài thơ nặng tình dân tộc, lòng hiếu thảo trong gia-dinh và "Lễ Sống" ngoài nhân quan xã hội. Có 2 câu thơ mà Ngựa nhớ và thuộc lòng, trong bài Sắp Sẵn ; ...

Tự ta "sắp sẵn" cảnh yêu đời.

Cũng nhân dịp này, Ngựa xin phép được trích đăng trên Liên Lạc một số bài thích nghi với hoàn cảnh. Xin thành thật cảm ơn Trưởng L.C. Trung và chị Hoa, hai tác giả tập thơ nêu trên.

15-8-1994.

⑧ THO . Nhân dịp lên tổ chức H.D. Trưởng Niên ở Calgary, Đàn Anh (hay là thân hữu H.D., hay Bạn Đoàn H.D.) có tặng riêng Ngựa C.K. tập thơ "Chuyện Tình", tập thơ đánh máy khổ nhỏ, gồm 38 bài thơ thật hay. Hỗn nã, tác giả lai đánh dịch ra Anh-ngữ, cũng bằng thơ ghi là : "Love Talks" poems.

Ngoài ra, Tác giả lại làm 1 tập thơ bằng tiếng Pháp, mang tên là : "Propos d'Amour" poèmes, gồm 55 bài thơ, trình bày đẹp hơn cả.

Từ Calgary về, hù đâu với thư từ (3 tuần lẻ vắng mặt) nên chỉ đọc 1 lần, chưa thẩm" nên chưa dám ghi ý kiến trình bày với tác giả, nhưng thế nào cũng có thư riêng.

Xin chân thành biết ơn Đàn Anh Lê Cao Phan, Cụ Nhật Xóm Calgary, vị Niên Trưởng của Xóm.

⑨ Khai Phá - (Mỗi dây liên lạc của H.D.S. Việt Nam tại Portland) số 4, gồm nhiều bài vở hữu ích, tin tức quý giá. Đặc biệt số 4 này hình bìa in màu thật đẹp. Muốn nhận được, xin liên lạc về :

Kha Đoàn H.D. Bạch Đằng , 4355 S.E. 31st Avenue
Portland, Oregon 97202 - 3545 . U.S.A



※ Trưởng Gà Lôi : Tô Văn Phước (Tây Đức)
Nhận được thư Trưởng khá lâu. Bài " Mười lăm năm ấy " đã đánh máy xong, sắp đưa in trong Liên Lạc số 11 thì, dùng một cái, tin Trưởng Trần Văn Khắc quyên nên dành gác lại một số bài vở nên đã có lời cao lỗi ở Liên Lạc 11. Trong thư, Trưởng có viết . . . "về kỷ niệm với Cụ Khắc, có lẽ thong thả một chút để . . . moi óc nhớ rồi nếu viết được sẽ gửi đến Trưởng".

Gà Lôi Tây Đức ơi ! Cách đây 3 tháng (Février 1994) mình biên thư cho chú để nhờ chú ghi lại một vài kỷ niệm cũ, vì chú là dân . . . xứ hoa anh đào với Trưởng Khắc (dời xưa!). Nay Trưởng Khắc đã từ giã trần giới rồi, Gà Lôi có viết nữa thì ai biết mà đọc đây. Một điểm chắc chắn là Ngựa này biết được là Trưởng Trần Văn Khắc rất yêu mến Gà Lôi và hay nhắc nhở hoài trong những năm đầu mới qua Canada.

Cám ơn bình xăng quý của Chú và Liên Lạc vẫn còn gửi đều đến Tây Đức cho đến khi . . . tắt thở !

※ Trưởng Tôn Thất Đông (Huế - V.N.)

Em đã nhận điện thư (Fax) của Trưởng gửi nhân dịp Trưởng Trần Văn Khắc "Tử biệt Rango" ngày 24-5-1994. Fax đánh di từ Huế, qua Trạm Saigon, chuyển đến Trạm Calgary (Canada) rồi chuyển tiếp bằng thư bưu điện đến Montréal, nên đến ngày 3 Juin mới nhận được. Tiếc thay Liên Lạc số 11 đã in xong và vào phong bì, Em vội in thêm "1 trang rời" để glisser vào Liên Lạc, hy vọng quý Trưởng đọc giả khắp nơi đều nhận được với câu ghi nhớ : "Toàn thể Huynh Trưởng và H.D.S. ở Thừa Thiên - Huế, Việt Nam vô cùng thương tiếc và tưởng nhớ Trưởng Sếu Siêng Nâng, người đã đóng góp nhiều công sức trong sự-nghiệp xây dựng và phát triển phong trào Hướng-Đạo Việt Nam từ năm 1930 đến nay "

※ Liên Lạc số 11 phát hành tháng 6/94 gửi Trưởng Hùynh Văn Diệp bị trả lui. Địa chỉ cũ là :

1755 Hollywood Way
Burbank, CA 91505. U.S.A.

Quý Trưởng nào biết địa chỉ mới của Tr. Diệp xin vui lòng cho Liên Lạc biết để tiếp tục gửi báo . Đa tạ.

※ Tr. Lê Văn Điện (Houston TX.)

Xin cảm ơn quà của Trưởng, Cam kết giữ đúng lời giao hẹn, nhưng vài hàng như ri thì chắc tha-thứ được. Phải không Trưởng ? Liên Lạc trông tin Hướng Đạo Trưởng Niên vùng Texas. Kính mến,

※ Nhà thơ Tuân Việt (Seattle).

Nhận được thư dàn Anh, xin tri ân.

Bài thơ Kỷ Niệm Xưa và 2 Câu Đối kính điếu hương hồn Trưởng Trần Văn Khắc xin được đăng ở số này. Như rứa là liên tiếp Liên Lạc ra 12 số, không số nào vắng hình bóng của bậc dàn Anh.

※ Trưởng Nguyễn Văn Thơ (Houston TX.)

Đã nhận được thư của Trưởng, anh em đều biết tấm chân-tình mà Nhị-trưởng dành riêng cho người Anh Cả quá cố, lại được biết thêm ở Houston anh chị em Hướng Đạo đã tổ chức lễ cầu nguyện ngày 11-6-1994 tại Nhà Thờ và ngày 26-6-94 tại chùa Linh-Sơn. Cầu chúc Trưởng sức khỏe tốt và chứng bệnh Névralgie du nerf trijumeau sớm dứt hẳn.

CHÚC MỪNG SANH NHẬT

Trong tinh thần Huynh đệ Hướng Đạo, Anh Chị Em chúng ta cố đem lại cho nhau những niềm vui (và có đôi dịp không vui, để cùng san sẻ), Liên Lạc xin làm nhiệm vụ nối lại những nhịp cầu.

Lần này, xin đăng lời Chúc Mừng " Nhân Ngày Sanh Nhật" trong khoảng thời gian của Bản Tin Liên Lạc số 12 này (tháng 7,8,9 - 1994)

Xin kể theo thời gian :

- | | |
|--|------|
| 1- Chị Thái Điện Lê Văn Ba (Illinois) | 04-9 |
| 2- Chị Hiền Boase (Laos) | 07-9 |
| 3- Chị Vũ Thúy Lan (Ottawa) | 08-9 |
| (Sự ngẫu nhiên kỳ thú là tháng 9 này, nảy sinh ra 3 vị Nữ-Lưu tuyệt vời của Phong trào Hướng Đạo). | |
| 4- Trưởng Trần Minh Thưởng (Ottawa) | 11-8 |
| 5- Trưởng Từ Duy Nhạ (Cali) | 12-8 |
| 6- Chị Trưởng Nguyễn Xuân Mộng | 15-7 |

Ghi chú : ♦ Những dữ kiện trên do đâu mà có, những ai đã cung cấp, đó là bí-mật của Liên Lạc.

♦ Những ai biết thêm những tin tức của các Trưởng khác, xin vui lòng cho Liên Lạc biết để cùng vui chung. Liên Lạc xin giữ kín nguồn tin và tri-ân.

※ Trưởng Mục Sư Lê-Hựu (Cali)

Lời lẽ "Nhà Tu Hành" có khác, sao mà rộng lượng thế. Xin thâm tạ lòng ưu ái mà Trưởng đã dành cho Liên Lạc từ trước tới nay, đặc biệt là bức thư đề ngày 22-6-94. Cám ơn Trưởng đã lại cho quà Liên Lạc. Được Trưởng hậu thuẫn, Liên Lạc hy vọng còn đứng vững.

※ Trưởng Vĩnh Đào (Paris).

Xin cảm ơn các tài liệu Trưởng gửi. Rất quý để sau này những "Sứ gia Hướng đạo" ghi lại cho hậu sinh được biết. cảm ơn quà đã gửi cho Liên Lạc, nghe L.P.Hưng nói là có Tr. Mai-Quốc-Tuấn viếng Toronto (với bè trên) nhưng tiếc là không biết để gặp nhau. Chị M.X.Tý trong Trưởng Chủ tịch kinh lý Montréal lâm. Mùa hè này, trong dịp gửi tặng quà cho các sinh viên Việt Nam xuất sắc (ở các trường Đại Học ở Montréal) cuốn "Lettre ouverte aux jeunes Vietnamiens . . . qui s'interrogent sur leur origine" của Trưởng viết, rất được hoan nghênh. Một trong những lời thán-phục của 1 sinh viên (mà tôi được nghe) là : "Đọc thấy hay quá, đọc cuốn này xong, thấy rõ vấn đề hơn là đọc 4, 5 cuốn khác cùng loại". Ngựa này xin được san sẻ niềm vui chung.

CHÚC MỪNG NGỌC KHÁNH

Hân hạnh loan tin "Lễ Cưới Vàng" của Trưởng Trần Văn Lực (Bồ Rừng Lém, Nguyên Tổng ủy viên H.Đ.V.N.) cùng chị Lê Nguyệt Kiếm
07-5-1944 - 07-5-1994

Nhân dịp NGỌC KHÁNH này, nhóm Tinh-thần B.P., các Trưởng kỳ-cựu và Ban Thực hiện Bản Tin Liên Lạc xin góp lời chúc mừng Anh Chị Trần Văn Lực và chúng tôi chờ đợi ngày " Lễ Cưới Hột Xoàn " của Anh Chị và sẽ cùng về tham dự tại Quê Hương chúng ta.

Liên Lạc.

CẢM TẠ



Gia-đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ toàn thể Quý Trưởng trong nhóm Tinh-thần B.P. và Liên Lạc, cùng gia-đình Tr. Nguyễn-Văn-Tuân đã phân ưu với gia-đình chúng tôi, cùng thương tiếc người quá-cố : Tr. Nguyễn Hữu Lăng (Gấu do dự) đã qua đời ngày 04-5-1994 tại Đức

Tang gia trân trọng bái tạ

Quả-phụ Nguyễn-Hữu-Lăng

(Chu-Thị-Phụng)

92290 Chatenay Malabry - FRANCE

※ Hoài - Thu (Bồ câu yêu đời) Queensland - Úc Châu.

Bài thơ "Khóc Trưởng Trần Văn Khắc" sẽ đăng ở Liên Lạc này. Rất hay. Đã ba năm nay vắng tin lặng bóng, ngõ là đã lơ Liêm Lạc rồi chứ ! Thiện tai ! Thiện tai ! Mong tiếp tục nối lại giây Liên Lạc. Sẽ chuyển bài thơ này đến gia-đình Trưởng Khắc để lưu niệm.

※ Trưởng Trần Ngọc Sơn (Philadelphia).

Đã nhận thư và quà cho Liên Lạc (quà hậu hĩnh). Chiều theo ý muốn, Liên Lạc không đăng (trích) thư của Trưởng, bởi lý do : . . . "Em ngại được đứng chung với các bô lão, thất kính lắm" . . . Cái lý do này yếu lầm, Anh Bách (bát tuần) của em mà nghe được, thì đời tàn rời Sơn ơi ! Ngựa này ngắn Anh Bách từ lâu, bây giờ nhắc đến hãy còn "hãi" vì lỡ dại dám nói Anh Bách (của em) là . . . Già ! Từ nay xin chừa !

* Trưởng Trần Văn Đường (Cali).

Cám ơn Anh đã chuyển quà của Anh Diệp cho Liên Lạc. Báo số 11 gửi địa chỉ cũ của A. Đường bị phát hoàn. Sau đó, em đã gửi Liên Lạc theo địa chỉ anh cho ở Houston. Và kể từ số 12 trở đi cũng sẽ gửi về địa chỉ mới này. Đọc mấy hàng chữ của Anh, thấy buồn thêm. Đau đớn nhất khi đọc mấy chữ Anh viết . . . "Bây giờ tôi sợ Hướng Đạo rồi" ! . . . nói lầm thêm buồn "lòng . . . con quốc quốc" ! Que sera, sera ! !

* Trưởng Lê Phục Hùng (Toronto).

Đã nhận được tấm carte nhỏ và chi phiếu \$100 Can do Anh Chị Mai-Quốc-Tuấn tặng. Xin đa tạ Anh Chị Tuấn về việc lo xăng dầu cho Liên Lạc. Đến Toronto rắng mà không cho ai hay biết để phone (ít nhất) nói chuyện cho vui.

Sóc Kiên Tâm ơi, kỳ này vẫn cho "hoãn dịch" đây nhé, đã có Trưởng T.M.Thưởng bao sân rồi. Sướng chưa !!

* Kha đoàn Bạch Đằng (Oregon).

Ở Mỹ mà gửi xăng Canada cho Liên Lạc làm cho Ông Colonel (Tr. Thiết) khi đánh máy số vàng đã phải hỏi di hỏi lại mấy lần, và ngạc nhiên lắm ! Chẳng qua là Trưởng Trần A. Mỹ muốn cho chú Thủ Quỹ (M.X.Phú) khỏi phải đổi qua chuyển lại mất công đó mà !

Cám ơn những lời trong thư đã dành cho Liên Lạc.

* Trưởng Hoàng Ngọc Châu (Orlando).

Đọc thư dài của Trưởng, đọc lui, đọc tới 3 lần, vẫn chưa tìm ra đáp số, mặc dù vấn đề này ở mõ cũng rứa cả, nhưng Trưởng lại nặng tình anh em Hướng đạo nên không nỡ . . . ngoảnh mặt làm ngơ ! Ôi ! qùy hóa thay những người có tấm lòng, việc này dài lầm, mình tạm hoãn bàn, tính sau.

Đọc danh sách những người về dự trại B.M. tháng 8/94 tại Cali lại thấy ông Trùm Orlando, giỏi thật ! Trưởng chỉ giỏi 10, Chị Châu giỏi đến 100 lần, vì dám cả gan cho ông đi ngao du tự do sung sướng quá ! Chả bù với Ngựa này, lúc nào cũng có "Bác, Đảng" kèm sát bên cạnh, mặc dù Ngựa này có tiếng là . . . quang minh chính đại (Không tin, hỏi Cụ Đường ở Cali thì biết).

Địa chỉ của Tr. Vũ Văn Chấn :

3500- 27th St. N.
St. Petersburg
Fl. 33 713
Dt. (813) 535-4035

Thư của Trưởng viết rất dày đủ tin tức, đượm chân tình, tuy vậy không tiện trải dài trên Liên Lạc cho mọi nơi biết, vì rứa, Ngựa này xin hẹn thư sau. Nhờ Trưởng và nhớ cả vườn bầu bí của Trưởng.

* Trưởng Nguyễn Văn Thuật (Úc Châu).

Cám ơn những lời thăm hỏi của Trưởng trong thư đề ngày 31-5-94. Trong chốc lát mà Trưởng đã thực hiện quá nhiều việc như rứa thì ai mà theo kịp.

Bà con nghe Tr. Thuật viết : Sau khi đã điện đàm với Trưởng (Thoại), em đã gửi điện văn phản ứng sang chị Phương-Thu. Một khác em cũng đã điện đàm với Tr. Lê-Nguyễn-Bách và nhờ Tr. Bách giúp cho một bài điếu văn. Các anh chị em Hướng-dạo ở Úc đã được thông báo để tham dự buổi tưởng niệm Tr. Khắc vào sáng 26/6/94, chủ lực là các đơn vị Hướng-dạo Việt-Nam tại Sydney.

Em cũng đã cho đăng Cáo Phó trên bản tuần san DÂN VIỆT ấn hành vào ngày 2/6/94. Với chúng em đã có những đáp ứng cần thiết ngay khi tình cờ được biết tin và được Trưởng xác-nhận qua điện đàm. Em sẽ thực hiện trang "Tưởng-niệm Tr. Trần-Văn-Khắc trong số báo Việt-ngữ sắp tới v.v..."

Đã thấy chưa anh em ? Sự tháo vát, sòng xáo của một ngôi sao đang lên, làm việc nhanh nhẹn, kịp thời với nhiều sáng kiến độc đáo. Chỉ một việc ra đi của Tr. Khắc, mà đã như rứa, hướng chí lại dơ tay trong Đại Hội Đồng Thắng Tiến IV nhận lãnh đăng cai Trại Họp Bạn Thắng Tiến V vào Déc. 1995 ở Úc-Châu. Thấy người có lòng như rứa, tài ba như rứa, nên Ngựa này, trước đây có hứa sẽ qua Sydney tham dự với tỉ lệ 51%. Nay xin giata tăng tỉ lệ là 85%. Được chưa Người Hùng Úc-Châu. Và trong phiên họp Liên Lạc định kỳ vừa rồi, có các Trưởng sau đây (sau khi nghe Ngựa tö màu) bèn dơ tay hứa, với tỉ lệ dâng hoàng, sẽ đi dự Họp Bạn Thắng Tiến V :

- Tr. Trần-Minh-Thưởng + Bè trên = 2 người = 80%
 - Tr. Lê-Thọ (độc tấu) = 1 người = 80%
 - Chị Mai-Xuân-Tý (độc tấu) = 1 - = 80%
 - Chị Dương Kim Sơn (đã hứa chắc) = 1 - = 80%
- Thêm Ngựa này (với đăng Bè trên) vì chỉ là 7 trại sinh của nhóm Liên Lạc. Ngon lành chưa ?

Xin cảm ơn những lời thăm hỏi chân tình của Chị Thuật (qua thư của Trưởng.)

Có tin gì mới của Trại Họp Bạn, Liên Lạc xin đăng quảng cáo "dụ" thiên hạ mại dâm Úc cho đồng, cho vui .

* Trưởng Lê-Nguyễn-Bách (Úc Châu).

Đa tạ Ông Anh đã gửi 2 bài đăng, trong bài : "Hướng Đạo một ngày ", Anh Bách của em có ghi thêm mẩu giấy nhỏ như sau :

"Anh Thoại ơi ! Tôi vẫn còn ấm ức câu anh viết bóng gió là anh sợ tôi quá rồi. Từ nay xin chừa. Tôi nói thật với Anh là tôi có muốn cắn Anh chăng nữa thì cũng chẳng còn cái răng nào để cắn anh cả, anh cứ bình tâm cho tôi . . . cắn ! Nghĩ đến Thoại rất nhiều " L.N.B.

Thưa Anh Bách trẻ trung của em. Anh bảo là anh ấm ức tại sao em lại sợ anh quá rồi ? Xin thưa : Em trước đây đã trót dại viết bậy, cũng ở Liên Lạc này - "là hãy xem gương Cụ Già L.N.B. đã bát tuần mà vẫn . . ." Rúa là nhận được thư đê ngày 02-7-93, "phang" cho Ngựa 1 đòn nặng quá, nội dung Anh Cò H.T. dạy 2 điều = 1/ Ai cho Ngựa ăn gì mà ăn nói dẻo và tron tru như rúa ?

2/ Ai cho phép Ngựa gọi Cò H.T. là "già" Chuyện đời xưa là nhu rúa, Ngựa đã hãi lắm rồi, đến bây giờ còn hãi, dù là Anh nói : "Không răng mô !". Anh có răng, khi cần thì em chảy máu, nó là làng la xóm thì anh nhả ra; nay anh đã Henriette (hết răng) thì thậm nguy cho thằng em, anh cạp hoài (vì không đau nên không la) biết khi mô mới thả ra. Xưa nay sách vở có dạy cho em biết rằng : Hoa lá, dàn bà . . . âm-nhạc không bao giờ có tuổi, nay sực nhớ chuyện này, em xin phép lưu ý hậu thế (H.D.) là phải thêm anh Bách cũng thuộc loài không bao giờ có tuổi, nghĩa là trẻ mãi không già ! Như rúa được chua Anh Bách của em !

Trong bài thơ "Lời thơ vào tập gửi hương", xin trích 4 câu thơ :

... "Thôi thì đó, nói cùng nhau cho thoả,
Ai có thương thì tôi cũng cảm ơn,
Ai có ghét tôi cũng cười khuây khỏa
Lỗi vì tôi, tôi đâu dám giận hờn."

(Xuân Diệu - Gửi hương cho gió)

Thưa Anh Bách của em ơi ! Chuyện chỉ còn đó, đến tháng 12/95, kỳ Họp Bạn Thắng Tiến V, em qua Sydney, gặp Anh, Anh sầm sặc "roi mây di, em xin nằm xuống chịu tội, vì dám cả gan

giương mắt bé diều oai linh rùng rợn" ! Từ 2,3 năm nay lếu láo trong Liên Lạc. Nhớ lại, ngày trước có người đã tả những kẻ ba hoa thiên-địa ở bản tin, tờ báo 2 câu như sau :

"Trên tiên-cung, có tội gì ?

Xuống trần mà trả nợ đi cho rồi."

Anh Bách ơi ! Anh đánh trống thổi kèn "thúc quân" cho xóm Hướng Đạo Trưởng Niên bên nó họp Làng họp Xóm cho rầm dám, để kỳ Thắng Tiến V bàng quan thiên hạ năm Châu về để thấy Oai nghiêm của Anh Cò (không dám gọi là Cụ Cò !) đã dạy cho đàn em phải trong sạch, giữ tiết tháo cho đến chết :

... "Có xáo thì xáo nước trong
Đừng xáo nước đục, đau lòng Cò con"
(Con cò mà di ăn đêm - Luân Lý Giáo Khoa Thư lớp dự bị).

Vung vít đến dây, sợ quá, dám múa rìu qua mát thợ, dụng phải núi Thái Sơn rồi, xin lặng lẽ xếp giấy, đây nắp bút lại và lặng lẽ . . . im hơi, và chờ Anh !

* Trưởng Trần Văn Đường (Cali)

Thành thật cảm ơn các tin tức Anh gửi cho. Rất quý. Có chuyện Anh nhận của anh Trần Văn Lược, Liên Lạc xin ghi nguyên văn của Anh viết (để các anh em khác được biết) :

... "Tôi có tiếp xúc với Anh ấy (và gia đình) nhiều lần, khi tôi về coi mộ gia đình tôi. Lần chót, khi tôi sắp ra đi, Anh ấy, với một giọng trầm buồn nói : Nhờ Anh về nói lại với các Anh Lớn ở ngoài là những gì không phải do tôi, hay không có chữ ký của tôi, TÔI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM"

Vậy tôi hứa chuyển, tôi xin chuyển đến các Anh để giữ đúng lời hứa.

Bây giờ Liên Lạc tiếp, hơi với Anh Đường để loan báo, như rúa, nếu Anh Lược có đọc được đoạn này chắc là Anh hài lòng lắm. Như rúa là "Mission terminée". Sướng chưa Cụ Đường (Có dấu đằng hoàng đấy nhé).

Anh Đường ơi ! Anh có dặn em khi nào rảnh, qua dùng cơm chay với Anh, do tự tay anh nấu, mới nghe đã phục Anh rồi ! Xin hứa : "Khi mồ qua Cali, xin Anh một bữa cơm chay "

Đã chuyển nguyên-văn đến Bè trên của Ngựa rồi, đương sự khoái lắm và chỉ tay vào Ngựa mà phán : Đó, Anh thấy chưa ? Anh Chị Em

Hướng Đạo, ai cũng thương mến em, chỉ có Anh là nói này nói nọ, không tin hỏi lại Anh Đường xem. Ngựa bèn im phăng-phắc, không dám hó hé. Khổ thay cho kiếp đàn ông !

※ Chị Vũ Thúy Lan (Ottawa)

Rất tiếc mấy lần lên Ottawa không gặp được Chị. Anh em trong xóm Ottawa đặt nhiều kỳ-vọng nơi Chị lâm. Đang nhờ Chị cầm "Xâu chìa khóa" của xóm đó. Liên Lạc đã nhận quà Chị gửi, xin da tạ và nhờ đó mà Liên Lạc sống đến bây giờ. Xin kính gửi lời vấn an Nguyễn-huynh. Mong được gặp lại cả Anh Chị vào dịp Tết ở Montréal, như kỳ trước.

※ Chị Nguyễn-Hữu-Lãng (Pháp)

Đọc thư Chị mới biết Chị đã dời qua Pháp. Liên Lạc sẽ xin được gửi đến Chị tại địa-chỉ mới này. Em đã điện thoại cho Anh Nguyễn-Văn-Tuân biết lời cảm ơn của Chị. Em sẽ chuyển lời phân ưu của Chị đến gia đình Tr. Trần Văn Khắc nhân ngày lễ 100 ngày sắp tới (04-9-94). Kính.

※ Trưởng Trần-Anh-Mỹ (Portland)

Đã nhận được K.P. số 4 rồi, đẹp quá sức, nhất là hình bìa. Để Tết này, Liên Lạc "nhám mắt" bắt chước làm hình bìa màu 1 lần xem sao, sau đó có răng thì răng. Cũng rất tiếc không về Cali vào dịp Trại Tùng Nguyên II để được có cơ hội góp tiếng nói với Khai-Phá - Liên Lạc - đến giờ phút này vẫn ra đều đặn 4 số : Xuân, Hạ, Thu, Đông mỗi năm. Rứa là Liên Lạc đã tròn 3 niên (12 số) chưa tắt thở đâu mà lo. Yên chí lớn !

※ Trưởng Trần-Trung-Hợp (Milwaukee)

Trưởng Thọ có cho hay là Trưởng sẽ vắng nhà 5 tuần lễ nên đặn là hãy khoan gửi bài qua đánh máy, sợ Liên Lạc trễ hẹn, sau đó cứ tiếp tục.

Tr. Hợp ơi, kỳ này có dàn Anh Trần Minh Thủ sang bao sân 1 kỳ nữa, vì lo sợ các Trưởng di nghỉ hè hoặc qua Cali dự trại Tùng Nguyên II. Rồi sau đó xin các Trưởng chuẩn bị nhé, tạm hoãn dịch chữ chưa phải miễn dịch đâu nghe. Thân mến.

※ Trưởng Nghiêm-Văn-Thạch (Paris)

Sau khi rời Montréal 3 tuần lễ, trở về nhận được thư Anh, thư đê ngày 20 và 22-7-94. Rất tiếc là Ngựa không qua Cali kỳ này, vì mải đi miền Tây

Canada lo tổ chức Hướng Đạo Trưởng Niên vùng đó. Calgary đã xong xuôi, Edmonton và Vancouver chưa thành tựu được vì người được "móc nối" chưa sẵn sàng. Chắc sẽ phải sang kỳ khác.

Tôi có nhận thư T.T. Sam, không nhận được cuốn H.Đ.V.N. do Trưởng Tôn Thất Đông soạn. Nếu lối 20-9 Anh đến Montréal thì lúc đó tôi cũng thư thả việc. Ngày 04-9-94 sẽ là lể 100 ngày Tr. Trần-Văn-Khắc. Tôi sẽ cùng một số anh em lên Ottawa làm lễ bái vọng hương-linh người Anh Cả.

Sẽ có thư riêng gửi Anh, nếu Anh không có dịp ghé Montréal như dự định.

※ Chị Huỳnh-Oanh (Calgary)

Rất cảm thông những ưu-tư của Chị. Khi được nghe kể lại . . . những chuyện Đời. Người mà Chị ngưỡng mộ - Chị Xuân-Lan - mà Chị được đọc ở Bản Tin Liên Lạc số 11 trước đây và Chị muốn biết địa chỉ của Trưởng Xuân Lan, thì trong Bản Tin Liên Lạc số 12 này có ghi rõ. Chị yên tâm nhé ! Như rứa là "mission accomplie" rồi đó.

Xin Chị Oanh nhớ kỹ cho một điều, đường đời muôn vạn nẻo, phải hết sức thận trọng : Với lòng mình, với người thân có thể bộc lộ những suy nghĩ thầm kín; còn trong mối quan hệ bên ngoài - đời kia - cần mang chiếc mặt nạ tùy lúc mà chọn, lựa nụ cười hay cái cau mày, niềm vui và nỗi giận cần phải . . . "thích nghi".

※ Trưởng Trần-Trung-Du (V.N.)

Có lời nhắn chung như sau :

"Muốn biết tin tức số Tráng-sinh (H.Đ.) của Tráng Đoàn Bạch-Đằng, Đạo Hoa-Lư cũ, xin tin về Liên Lạc (Canada)"

Thưa Trưởng, xin phép Trưởng được "trích" dặng thư Trưởng gửi Trưởng Lê-Thọ được không ? Vì chưa có phép nên chưa dám, từ nay đến 1-12-94 là ra số 13, nếu không nhận được tin chi, như rứa thì Trưởng đã mặc-nhiên cho phép. Xin trích dặng với tất cả sự thận trọng. Kính mến. Ngựa C.K.

※ Trưởng Nguyễn-Dinh-Thư (Texas).

Cám ơn Trưởng đã gửi quà cho Liên Lạc (Khá hậu hí). Hai bài viết (1 bài ký tên Minh Hà) sẽ gửi lên cháu Phương-Thu (Con gái Trưởng Khắc) để lưu niệm trong gia-dinh. Nếu tiện và có thời giờ, xin Trưởng viết bài cho Liên Lạc đi.

Bài Ca

HƯỚNG ĐẠO TRƯỜNG NIÊN

Lê Cao Phan

Calgary 1994 tặng Q.C (Huế)

Marcia giocoso ↓ = 120



Anh Chị em chúng ta, Hướng Đạo trường niên - Chung một lòng vì tân chí Bé
Anh Chị em chúng ta, Hướng Đạo trường niên - Chung một lòng cùng với lấp Trăng



Pi. Ta từng bao tháng năm, dày công dấn đường, giúp cha bầy thiêu
Niên - Kinh nghiệm ta xé chia, cùng nhau kết đoàn, giúp cha dấn em



sải cùng di - Quyết giữ cho tên vương tri trại - Thêm sức
tiền bộ luôn - Quyết gáp công xây lối sống vui - Yêu nước



lứa lòn em tiên hoài - Rừng Bách Hợp xanh tốt cùng nai
non Việt-Nam sáng ngời - Nguyễn Hướng Đạo thép duoc cùng nai

Fine

* Trường Lâm Chánh Trung (Bocaraton).

Nghe thơ của nghĩa-nữ ngâm mà tác-giả là Anh
Chị, thật thấm thía vô cùng. Có thư riêng gửi Anh
Chị. Đa tạ.

* Trường Ngô-Đức (Oceanside).

Liên Lạc đã nhận được thư và nén hương chia buồn
của Trường đến Cố Trường Trần Văn Khắc.

Đúng như Trường viết : Trường Khắc là
một Huynh-Trường gương mẫu, xứng đáng là ngôi
sao Bắc Đầu của đại gia đình Hướng đạo Việt
Nam, nên H.Đ.T.U/H.Đ.V.N. đã truy tặng Huân
chương cao quý đó.

* Thi Sĩ Tuấn Việt (Seattle).

Xin cảm ơn đàn Anh đã gửi bài thơ "Đấu Ẩn Một
Đời" để các độc giả Liên Lạc được thưởng thức.

Riêng sách Nguyên Lý Hướng Đạo của
Tr. Vinh Đào, mà thi-sĩ muốn có, không biết Sóc
Kiên Tâm Lê-Phuc-Hưng còn giữ lại ít nhiều
không, vì vị này lãnh phần in ấn và phát hành, và
nếu còn thì, Sóc K.T. ơi ! gửi ngay qua thi sĩ Tuấn
Việt 1 cuốn (nhà thơ sẽ gửi tiền thanh toán qua
sau) Nếu nhược bằng đã gửi đi Tây hết rồi, thì
cũng cho biết để Ngựa gửi cuốn của Ngựa có lên
nhà Thơ đọc, khi mò xong gửi lại cũng được.