



HĐVN

Nhóm "Tinh Thần Baden Powell"

LIÊN LẠC

6362 Westbury, Montreal, (P.Q.) CANADA
H3W - 2X3

CHÚC
MỪNG
NĂM
MỚI



BẢN TIN LIÊN LẠC

Tiếng Nói Của Hội Hướng Đạo Thượng Niên



BAN SÁNG LẬP

Trần Văn Thao
Phan Nhu Ngân
Lê Văn Ba

BAN PHỤ TRÁCH

Nguyễn Văn Tĩnh
Nguyễn Trung Thoại
Mai Xuân Tý (Con)
Lê Thọ

VỚI SỰ HỢP TÁC

Phạm Văn Thiết
Trần Minh Thương
Hoàng Ngọc Châu
Lê Phục Hưng
Trần Trung Hợp

và bài vở của Trương và thân hữu gần xa

Bài vở, thư từ xin gửi về
Nguyễn Trung Thoại
6362 Westbury, Montreal
P.Q. H3W 2X3 Canada
ĐT. (514) 739-4000

Hình bìa

Lên đăng

yêu rừng

Tạm xa lánh phố phường đô hội
Vào rừng xanh sống với thiên nhiên
Càng lâu giữa cảnh êm đềm
Tít-ta-tít-tít giữa miền hoang sơ.

Niềm hoan hỉ vô bờ vô bến
Tim nhảy mừng quyến luyến bên nhau
Cười cười nói nói lao-xao
Nức lòng suối cũng ri-rào đờn ca.

Cứ chạy nhảy gần xa thỏa thích
Cứ hét hò, chơi nghịch, nô đùa
Tha hồ học hỏi, thi đua
Và tìm chỗ vắng ngồi mơ chuyện đời.

Tối lửa trại say lời hát múa
Tay nắm tay, vai tựa bên vai
Ngày mai sắp sắn ngày mai
Đêm nay hát trọn những bài sống vui.

Kề bên lửa bồi-hồi với lửa
Giữa rừng khuya bắt nhớ rừng già,
Tĩnh rừng tĩnh lửa đậm-đà
Xây tình đồng đội chan hòa mến thương

Cảnh đời núi : thao trường Hướng Đạo
Ổng hờn nhiên, sáng tạo tìm tòi
Yêu cây cỏ, yêu mây trời
Yêu rừng như thể yêu người bạn thân.

Tuân Việt

PHÉP LẠ CỦA SỰ CÔ-ĐƠN

(Phan Thanh-Hy)

Liên-Lạc : Có một số độc-giả biên thư về hỏi : Có phải Ông Phan Thanh-Hy là luật-sư ngày trước ở Saigon không ? Xin thưa : Đúng như vậy. Trưởng P.T.Hy năm nay đã gần bát-tuần, hiện sống ở Pháp, viết rất đều cho L.L. Trưởng Hy đã đảm-nhận vai trò Hội-Trưởng Hội HĐVN từ 1963 đến 1972 và sau đó đã trao được lại cho Tr. Nguyễn Văn-Thơ. Tr. Hy đã tham-dự Trại Họp Bạn T.T. 1 ở Jambville (Pháp 1985), TT3 ở San Jose (Mỹ 1990), TT4 Le Breuil (Pháp 1993) và hy-vọng sẽ được gặp lại Tr. Hy ở Trại TT5 ở Sydney, Úc Châu.

Phần đông con người sợ cô đơn, bất luận già trẻ, giàu nghèo.

Trẻ sơ sinh được Mẹ bồng bế, cho bú, cho ăn, nên khi bị đặt vào chiếc nôi, hoặc một mình trên giường, nó khóc vì tưởng bị bỏ rơi. Mắt ngơ ngác nhìn cái không gian khổng lồ đang bao trùm nó, nó sợ cô đơn.

Người thợ săn tuy quen sống với rừng rậm mà khi thấy đã mất hẳn lối ra, vẫn sợ. Một tù nhân, dù là kẻ giết người, khi nghe tuyên xử nhiều năm biệt giam trong ngục, không khỏi mất tinh thần trước sự đe dọa của cô đơn.

Khi xén đất cuối cùng đã chôn kín người chồng, bà quả phụ đã bất tỉnh ngã gục bên nắm mồ mà Bà không muốn xa, Bà sợ là từ nay phải sống một mình. Hãy nghe thi sĩ Huy-Cận trong bài "Nhạc sầu" :

"Không gian ơi, xin hẹp bớt mông mênh,
Áo nã quá trời buổi chiều vĩnh biệt,
Và người nữa, tiếng gió buồn thê thiết,
Xin lặng giùm cho nhẹ bớt cô đơn..."

Sự sống chung đã tạo cho con người một thói quen, thói quen trở thành bản chất thứ hai, không thể loại bỏ được. Trong

nhiều năm tháng, chúng ta đã có bên cạnh bạn bè, bà con. Một khi thiếu bà con vắng bạn bè để chuyện trò giao du, không phương tiện để giải trí, chúng ta cảm thấy có một khoảng trống, một sự yên lặng bao vây.

Tuy nhiên cô đơn vẫn có nhiều Phép Lạ.

Khi không còn liên lạc với kẻ khác, tìm được một cái gì bên ngoài để bám lấy, người cô đơn nên trở về lại với mình để suy nghĩ. Sự Suy Nghĩ sẽ giúp họ lấp các khoảng trống trong đầu, và trong giòng thời gian, cái hay xuất phát từ chỗ đó.

Những phương tiện giao dịch, giải trí trong xã hội có tác dụng tách khỏi bản ngã chúng ta ra khỏi chúng ta. Chúng ta có hai con người, hai cái "Ta". Giữa hai cái Ta đó, mà lúc đầu chỉ là một, sẽ có sự khác biệt : Một là của ta và một là sản-phẩm của sự chung sống trong xã hội. Hai cái đó không hiểu nhau mà nhiều khi còn đối chọi lẫn nhau.

Cô đơn là những dịp để chúng ta đem hai cái "Ta" về gặp nhau. Mình tìm hiểu mình, tìm để biết mình là ai, vì sao mình đã hành động, rồi bỏ tức sự thiếu sót nếu có.

Khi con "Tâm" trở lại bình tĩnh, vì không còn bị bên ngoài xáo trộn, chúng ta sẽ thấy rõ hơn những thực chất tiềm tàng ẩn núp trong người. Và cũng nhờ vậy mà chúng ta phê bình, xét đoán người khác một cách chính xác hơn.

Trong một cái ao mà mặt nước bị khuấy động, mắt không nhìn được bức tranh tuyệt tác ở đáy : gốc sen, gốc súng tròn trĩnh đang vươn mình tìm ánh sáng, bày cá đủ màu sắc tung tăng đuổi chạy, hòn sỏi ẩn hiện trong mô bùn, bên cạnh lũ cua ốc đùng đĩnh đi lại.

Sự tích Đức Phật Thích Ca cho thấy kết quả màu nhiệm của cô đơn :

Thái tử Siddhartha, năm 19 tuổi (có thuyết nói 29 tuổi), sau khi chứng kiến cảnh nghèo đói bệnh tật và cảnh người

chết, quyết định lánh xa xã hội mà Ngài đang sống. Một đêm khuya, Thái Tử rời Vua cha, vợ và người con trai mới sanh, từ bỏ cung điện nguy nga. Trong bảy năm khổ hạnh, Thái tử một mình, hết rừng này đến rừng khác đi tìm Thầy, tìm Đạo. Rồi theo lưu vực sông Nairanjama, tiếp tục khổ hạnh trong sáu năm nữa. Sau cùng, dưới gốc một cây Bô-Đề, ngài "Thiền định" đến ngày "Ngộ Đạo" năm được 35 tuổi.

Nhờ sống một mình không bị xao lãng và cảnh tịch mịch của rừng vắng mà Thái Tử Siddhartha đã tìm được nguồn gốc của cái "Khổ", con người dẫn đến chỗ diệt cái khổ.

Gần 2500 năm sau (Phật : 543 năm trước Chúa Jésus giáng sinh) khi mà nhân loại càng ngày càng bị đời sống vật chất và sự khoái lạc chi phối, con người hầu như không có dịp để sống một mình và suy nghĩ đến mình. Cũng may là không phải vì vậy mà con người không thêm khát cô đơn.

Ông Jean Jacques Rousseau, một văn sĩ nổi tiếng ở thế kỷ 18 mà là người phái Nhân Bản Chủ Nghĩa (Humaniste) có viết: " ... Khi tôi không thể hành động mà không hại cho người khác, hoặc cho chính tôi, thì bốn phận duy nhất còn lại cho tôi, là tránh hành động. Nhưng trong lúc thể xác "ngồi không", linh hồn vẫn hoạt động. Nó sản xuất tình cảm, tư tưởng. Đời sống đạo đức và nội tâm hình như được tăng lên bởi sự không còn nữa của những quyền lợi ở thế gian và nhất thời (Ne pouvant plus faire aucun bien qui ne tourne à mal, ne pouvant plus agir sans nuire à autrui ou à moi-même, m'abstenir est devenu mon unique devoir et je le remplis autant qu'il est en moi-même. Mais dans ce désœuvrement du corps, mon âme est encore active, elle produit encore des sentiments, des pensées et sa vie interne et morale semble

être s'être accrue par la mort de tout intérêt terrestre et temporel...) (trích ở : Les rêveries d'un promeneur solitaire. Première promenade, 1776).

Trước đó, trong bức thư đề ngày 04-11-1764, Ông J.J.Rousseau khẳng định rõ ràng hơn là con người chỉ có thể có Hạnh phúc trên trái đất là khi họ càng lánh xa sự việc và càng xích lại gần họ (On ne peut être heureux sur la terre qu'à proportion qu'on s'éloigne des choses et qu'on se rapproche de soi).

Một triết gia khác, Ông Christian Bodin, trong cuốn sách L'Epuisement (nhà xuất bản Le Temps qu'il fait - 1994) có ghi "hoi thở của tâm hồn là vẻ đẹp, là tình thương, là sự dịu ngọt, là yên lặng, là sự "Cô đơn" (La respiration de l'âme c'est la beauté, l'amour, la douceur, le silence, la solitude). Ý Ông muốn nói cô đơn cũng cần cho linh hồn, như hơi thở của thể xác. Vừa rồi, ngày 12-12-1994, một người Pháp, Ông Guy Delage, 42 tuổi, trước khi khởi hành qua Đại tây dương, dài 3000 km, có cho phóng viên truyền hình biết : Sở dĩ ông muốn sống một mình trên biển cả mênh mông vì là một dịp tốt để tìm hiểu xã hội loài người , hơn là khi sống với họ.

Có lẽ cũng bởi quan niệm đó nên hàng năm có nhiều thuyền nhân tranh nhau vượt biển đi một mình vòng quanh thế giới, sống sung mãn với sự cô đơn.

Các Em Hướng-đạo thân mến,

Khi lửa trại đã tắt, đồng đội đã vào lều, vẫn có em lén một mình ra ngoài, nằm trên bãi cỏ, im lặng nhìn các vì sao. Cũng có em khác, trong lúc các bạn vui đùa trên bãi bể, một mình thẩn thờ dưới cụm thông già để nghe tiếng gió vi vu.

Các em đó sung sướng trong đời sống cộng đồng Hướng đạo , nhưng khi "trón" bạn đi chơi một mình, các em vẫn thấy thoải mái, nhẹ nhàng như tìm được một

cảm giác mới lạ, vì đã bắt gặp được chân lý của sự cô đơn.

Các em không sợ khoảng trống của sự cô đơn, mà lại tìm nó.

Khi không còn bận rộn về những sự đi lại không ngừng của người quanh mình, các em suy nghĩ về những việc mình đã làm, những nguyên nhân hành động của mình, và có thể của cả người khác. Vì không phải vội vàng như khi có người đối thoại trước mình, không phải tìm ngay một câu trả lời cho một câu hỏi, các em có đủ thì giờ để suy nghĩ, chín chắn suy nghĩ.

Khi đi trại, phải phụ trách nấu cơm, vì vội vàng sợ trễ giờ ăn, các em đã đem nồi cơm mời bạn, chưa kịp để gạo chín. Hoặc các em đã châm lửa quá nhiều nên hạt gạo chưa kịp nở mà nồi cơm đã cháy.

Trái lại, khi không bị thúc dục, tư tưởng các em được đào sâu hơn, sự nhận xét của em đối với em cũng như đối với người ngoài sẽ chính xác hơn. Lời nói của em sau đó, sẽ có giá trị hơn, chú ý hơn trước.

Các em đã trưởng thành nhờ sự cô đơn.

Cố gắng khai thác sự cô đơn, có lợi cho các em. Trước hết là đừng để nó chiếm ngự, chi phối các em làm tê liệt tinh thần và sự suy nghĩ. Các em đừng quanh quẩn nghĩ mãi đến những cái gì nay không còn nữa, đã bỏ rơi các em. Các em buồn rầu, sợ hãi, chới với như đứng trước một vực sâu.

Rồi, vì sự sợ hãi đó mà các em vội vàng đi tìm những sự quen biết, những giải trí chốc lát. Lấp những khoảng trống của sự cô đơn bằng các hành động đó, tôi tưởng là một sự sai lầm lớn.

Tại sao các em không trở lại với chính các em, tìm ở các em một sự đối thoại, hỏi ý kiến của cái Ta đó, một người bạn tâm tình chân thật. Đời sống xã hội làm cho các em quên hẳn nó, một người bạn vẫn chờ đợi các em. Vì nó chính là các em. Nay các người bạn ở bên ngoài không còn nữa, đừng vội tìm các bạn mới mà quên hẳn nói chuyện với nó, thảo luận

hơn thiệt về những việc đã làm. Nhà Phật thường gọi là, lúc một mình, các em nên "Chánh niệm, tuệ giác", tìm hiểu các em. Khoảng trống, cái hố sâu mà lúc trước các em sợ hãi nay không còn nữa.

Cuộc đời các em không có chỗ gầy, đầu sống chung với người khác hay sống một mình.

Rất nhiều hy vọng là hai sự sống sẽ bỏ túc lẫn nhau, đem lại cho các em một sự bình tĩnh trong trí óc, một sự thanh thản trong tâm hồn, chín chắn trong hành động.

Đó là những điều cần thiết để đem lại Hạnh-phúc cho các em.

(Viết vào tháng 01 năm 1995 tại Đháp).

Phan-Thanh-Hy

Vẫn nhớ đến Anh Chị Em

Trong cuộc họp mặt Xóm H.Đ. Trường-niên Orlando (Florida) mùa hè vừa qua, Trường Nguyễn-hữu-Tùng, vì bận trực bệnh-viện nên không đến được, có gửi mấy lời dặn lòng sau đây, với lời ghi : " Nhưng vẫn nhớ đến anh em luôn và xin hẹn một dịp khác sẽ gặp lại"

Lời rằng :

Xưa : " Hưởng-đạo một ngày"
Quyết " Giữ chặt mối giây"
Nay Hưởng-đạo một đời
Nói tiếp ân-tình say.

Xưa " Hưởng-đạo một ngày"
Từ hải giai huynh-đệ
Nay Hưởng-đạo trọn đời
Tình son sắt sơn-khê.

Nguyễn-hữu-Tùng
(H.Đ. Trường-niên Florida)

CÁO-PHÓ

Bản Tin LIÊN-LẠC rất thương tiếc thông-báo cùng Quý Trưởng, các H.Đ.Đ. Việt-Nam được biết :

Trưởng : **PHAN-NHƯ-NGÂN**

là một trong ba vị Sáng-lập ra Bản Tin Liên-Lạc, đã ra đi vĩnh-viễn ngày 22-02-1995 tại Ca-li (Hoa-kỳ), hưởng-thọ 83 tuổi, sau khi đã chịu đủ phép bí-tích .

Xin Quý Trưởng, các anh chị em H.Đ.Đ. VN hãy cùng với Chúng tôi

Cầu-nguyện cho Linh-hồn Tr. Phan-Như-Ngân sớm về Nước Chúa .

Trần-văn-Thao	Trần-Minh-Thường	Hoàng-ngọc-Châu	Lê-Thọ
Lê-văn-Ba (Chị)	Phạm-văn-Thiết	Lê-phục-Hưng	Nguyễn-trung-Thoại
Mai-xuân-Tý (Chị)	Nguyễn-văn-Tĩnh	Trần-trung-Hợp	Mai-xuân-Phú

Ghi-chú : Tiểu-sử và di-ảnh Trưởng Phan-Như-Ngân đã đăng ở Bản tin Liên-Lạc số 13 (Tết), trang 33 và trang 34).



NHỮNG NGÀY GHI NHỚ

* Ngày 07-1-1994 : Tr. Lâm-Tô-Bông, cựu Đạo-trưởng Phan-thiết, Bàng Rừng Bạch-Mã (1944), đã rời cõi trần theo dấu vết Cựu B.Đ. đi tìm Chân Trời Mới.

* Ngày 22-2-1995 : Tr. Phan Nhữ Ngân, Cựu Đạo Trưởng Thừa-Thiên, cựu Châu-Trưởng Hải-Nam, cựu Tổng-ủy viên nhiều nhiệm-kỳ, đã Lên Đường vĩnh-viễn trên một hành-tinh khác.

Tưởng nhớ và Thương tiếc hai bậc đàn anh quý mến, xin ghi lại đây để tỏ lòng tri-ân

Liên-Lạc

Chúc Mừng sinh nhật

Trong tinh-thần Hướng-đạo, Liên-lạc cố gắng đem lại cho nhau những niềm vui (và cũng có lúc không vui, để cùng nhau chia xẻ), nên mỗi kỳ L.L. phát-hành có đăng ngày sinh của một số Trưởng mà L.L. được biết, biết đến đâu ghi đến đó, ai biết thêm thì xin cho biết với, để cùng vui chung. Liên-lạc xin cam-đoan giữ kín nguồn xuất-xứ. Lần này xin đăng ngày vui của Quý Trưởng trong khoảng thời-gian tháng 1, 2 và 3-1995 mà L.L. số 14 này phát-hành :

* Ngày 01-1 : Tr. Nguyễn-Xuân-Mộng

(Trưởng Mộng số sống thật, chọn ngày vui mừng đầu tiên của Thiên-hạ mà ra đời. Đúng là giấc Mộng đầu Xuân !

* Ngày 08-1 : Tr. Nguyễn Thành-Cung

22-2 : Tr. Baden Powell và Olave

09-3 : Tr. Nguyễn-Văn-Tĩnh



L.L. xin có lời Mừng Quý Trưởng.

TÂM MẮT CỦA CHÚNG TA

Trâu hiền Đào Trọng Cương
✱

Bây giờ trên tám mươi tuổi, duyên Hường Đạo mới trở lại với mình ! Nghĩ sự tái ngộ chỉ trong gang tấc, thế mà tôi đã phải chờ sáu chục năm qua mới gặp lại. Tuy vậy, sáu câu ca sau đây trước khi chia tay vẫn làm xúc động lòng tôi.

Ce n'est qu'un aurevoir,
Allons mes frères,
Ce n'est qu'un aurevoir.
Bientôt nous nous reverrons
Allons mes frères
Ce n'est qu'un aurevoir.

Thật vậy, sau quãng bốn năm hoạt động trong Phong trào Hường Đạo mới được thành lập tại Hà-nội với danh nghĩa một tráng sinh thường, tôi lập gia-đình (1934), sống xa thủ-đô, xa phong-trào. Những vấn đề kinh-tế khủng-hoảng, thế-chiến thứ hai xảy ra từ đó tới 1954 đã làm cho sinh hoạt của phong trào kém dần tại Bắc phần, cho tới ngày tắt ngúm. Phong trào được hưng khởi trong Nam kể từ 1948, nhưng bỏ lại tất cả ở Bắc để vào Nam tìm tự do, ý-chí làm lại cuộc đời đã làm tôi quên hẳn phong-trào trong khi con người Hường-Đạo bao giờ cũng ngự trị trong tôi. Lại một lần nữa bỏ lại tất cả để tìm tự do (1975), con người đã về già còn muốn chi sinh hoạt, kể cả trong hàng ngũ cựu Hường-đạo-sinh ? Cho nên ngoài cuộc Họp Bạn Trại Thăng Tiến Jambville (Pháp) cùng với cố Tr. Trần Văn Khắc, tôi không đi tham dự Trại nào khác tại Bắc Mỹ cả.

Sở dĩ tôi bắt tay lại với phong trào được phần nhỏ nhoi nào, là do lời nhắn tin của Tr. Bùi Năng Phán (Hòa Lan) trong Liên Lạc số 9 (tháng 1-1994) do tài-liệu từ hơn sáu chục năm qua, có hỏi thăm một số cựu hướng-đạo-sinh của thời xa xưa, trong đó có tôi. Lời nhắc nhở đó làm tôi rất cảm động.

Muộn còn hơn không ! tôi nghĩ vậy. Và tự hỏi, với tuổi quá cao, mình còn làm gì được cho Hường Đạo ?

Bài viết của Tr. Phan Thanh Hy dưới đầu đề "Trẻ em Việt Nam và tiếng Việt " đăng trong Liên Lạc số 10, phát hành tháng 3 năm 1994 đã gợi ý tôi nên thêm chút gì về nội-dung bài đó. Vấn đề gìn giữ gốc Việt vẫn là điều tôi hằng lưu tâm từ mười năm nay, nhiều bài đã được góp trên mấy báo cộng-đồng, và việc thành hình Liên Hội Người Việt Quốc Gia Cao Niên Gia Nã Đại cũng từ đó mà có.

Rất tiếc bài viết đó chưa có ai góp ý hầu đẩy mạnh được việc làm cần phải có này.

Bài viết của Tr. Phan Thanh Hy rất xúc-tích trên mọi vấn đề dạy dỗ trẻ em sao cho không mất gốc (Việt). Nhưng vì tâm hồn còn quá thiết tha về Hường Đạo, một phong trào có tầm vóc quốc tế từ non một

thế-kỷ mà vẫn hùng mạnh, tôi muốn việc dạy dỗ này nên cho Hường Đạo tham gia. Cách tham gia là lập lên các đoàn sói con (louveteaux) tại các địa-phương. Tuổi sói-con là cái tuổi mà cái lưỡi cần được uốn nắn theo giọng nói dân-tộc, hội-nhập vào tiếng nói dễ dàng hơn, cuộc họp đoàn thường vào mỗi cuối tuần bổ túc hữu hiệu cho giáo dục gia-đình.

Việc cần nhất, là làm sao mà có được đủ Hường Đạo Tráng-sinh lo việc này ? Làm thế nào để bố mẹ trẻ em vui lòng cộng tác với mình trong việc đưa đón con em tới nơi sinh hoạt ? Còn nói về tiền bạc trong vấn đề này, tôi cho rằng đó là phần ta thiếu thốn ít nhất (L'argent ? C'est ce qui nous manque le moins!). Vì nó cũng không quá nhiều gì !

Làm được, ta phải vượt rất nhiều khó khăn. Những khó khăn về hoàn cảnh, về tâm lý như Tr. Phan Thanh Hy đã nhìn thấy.

Nhưng với kinh nghiệm về Hường Đạo đã qua, chúng ta đều thấy nếu ta nhất quyết thực hiện, thì mọi khó khăn sẽ được san bằng.

Nếu thiếu ý của tôi có chút giá trị khả dĩ đem ra đào sâu thêm, thì ta sớm nên làm. Và mong được biết ý kiến của các Bạn xa gần ./.

Ottawa 23-02-1995

Lão H.Đ. Đào Trọng Cương

VÀI LỜI CÙNG CHÁU TR. LỮ HÙNG SAN JOSÉ

Trước hết, tôi phải cảm ơn Liên Lạc đã đăng mấy lời của Tr. Lữ Hùng để nay có ít dòng này.

Độ bốn (4) năm sau ngày Phong Trào Hường Đạo được thành lập tại Hà-nội, Bắc đã không tiếp tục sinh hoạt trong Đoàn vì mới lập gia-đình, trở về sống tại tỉnh nhỏ (Phủ Lý). Tới khi trở lại sinh sống được tại Hà Nội (1937) thì vì đang thời Kinh-tế khủng hoảng, thế-chiến tiếp theo không lâu, phong trào Hường Đạo như đã bị tê-liệt, làm cho Bắc đành phải để yên bộ đồng phục trong tủ áo. Nhưng trong suốt đời Bắc, nay có thể nói được rằng tinh thần Hường Đạo vẫn là Kim-Chí-Nam cho mọi hành động của mình.

Bác đã không cho cháu biết là Bác đã là Hường-đạo-sinh, vì đã thấy không có dịp để nói tới. Và chuyện này, ngay Bố Mẹ cháu cũng không biết, hướng chỉ là cháu ? Nhưng hai gia đình giữa hai Bác và bố mẹ cháu, kể từ trước năm 1954 tại Bắc, sau 1954 tại trong Nam, trong thời gian này, Cháu đã lớn, hẳn cũng đã thấy mối tình thân yêu đi lại đã đẹp tới mức nào, và hoàn toàn đúng với tinh thần Hường Đạo cho tới bây giờ, hai gia đình không còn sống gần nhau nữa. Nhưng thỉnh thoảng tùy dịp, Cháu đã có sự liên-lạc thân tình với hai Bác, đó là điều hai Bác rất vui lòng.

Nếu muốn nói thêm về Hường Đạo, Bác hẹn với Cháu trong một dịp khác. Nay thấy chỉ còn nên nhắc nhở Cháu cố gắng trong việc làm tăng trưởng phong trào Hường Đạo tại địa phương cháu, nơi mà nhiều Trường đang tin cậy ở Cháu.

Thân yêu - Tr. Đào Trọng Cương
Xóm Ottawa - Ontario - Canada



* THƯ CHÚC TẾT CỦA HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG

Trong dịp cuối năm 1994, đầu năm 1995 và Xuân Ất Hợi, Chủ tịch Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam, Trưởng Vinh Đào đã thay mặt Ban Thường Vụ và H.Đ.T.Ư. gửi thư chúc lành đến quý Trưởng Cao Niên, các Chi-nhánh và các đơn vị H.Đ.V.N. trên khắp thế giới.

Tr. Chủ tịch có nhấn mạnh các điều như sau :

- Nói chung khắp nơi (H.Đ.V.N.) tiến triển khả quan. Chi nhánh Hòa Lan sau một thời gian ngưng hoạt động đã bắt đầu xây dựng lại cơ sở cho các sinh hoạt sắp tới. Chi nhánh Bỉ cũng tiếp tục một cách kiên nhẫn những cố gắng phát xuất từ Trại Hạp Bạn Thăng Tiến 4. Trại Hạp Bạn Thăng Tiến 5 tại Úc cuối năm 1995 đã được các Trưởng ở Úc xúc tiến một cách tận tâm, hăng say, với một tinh thần phục vụ và khả năng chuyên môn cao.

- Tại Bắc Mỹ, nơi mà nguồn nhân lực cũng như cơ-sở và phương tiện dồi dào từ lâu nay, nỗ lực của chúng ta là khuyến khích, đẩy mạnh sự tham gia của các đơn-vị, các đoàn-sinh và tin tưởng sự vững mạnh và đoàn kết của các đơn vị H.Đ.V.N. tại Bắc Mỹ sẽ làm đầu tàu lôi kéo theo sự phát triển của toàn thể phong trào H.Đ.V.N.

- Trong năm qua, chúng ta cũng chứng kiến việc xây dựng nhiều cơ sở Hướng Đạo Trưởng Niên tại nhiều nơi giúp tạo nên một mối giây liên lạc đầy phấn khởi giữa các Trưởng cao-niên với phong-trào, cũng như với những Trưởng và đơn vị đang sinh hoạt.

- Về phần Ban Thường Vụ H.Đ.T.Ư., nhiều cố gắng đã được thực hiện để tăng cường thông tin với các chi nhánh (1). Các Trưởng trong Ban Tu Thư và Báo Chí trong BTV phải hy sinh rất nhiều thì giờ . . . nhưng rất tiếc là phần đáp ứng về phía các Trưởng, các Liên Đoàn và các chi-nhánh còn quá thưa thớt.

- Vào dịp cuối năm, BTV đã thực hiện với phương tiện kỹ thuật của chi-nhánh Hoa Kỳ, các mẫu thiệp Chúc Mừng Năm Mới để phân phối đến các các H.Đ.S.V.N. trên thế giới. Chi nhánh Pháp đã thỉnh nguyện ứng trợn ngân khoản cần thiết để thực hiện dự án này, nêu một gương đáng quý về lòng sốt sắng tham gia vào công tác chung. Mong các Trưởng và đoàn sinh H.Đ.V.N. hưởng ứng nhiệt thành (2).

- Đối với các Trưởng và Anh Chị Em trong nước, chúng ta lựa chọn một thái-độ hậu thuẫn âm thầm và thận

trọng để không gây khó khăn cho anh chị em chúng ta. Mặt khác, BTV cố gắng hết sức kêu gọi tất cả xích lại gần nhau trong một khối đoàn kết của những người H.Đ., muốn xây dựng một phong trào giáo dục theo lý tưởng chung của chúng ta.

- Những ngày cuối năm đem lại đến chúng ta một số tin không vui. Đó là hai bức thư kêu cứu của Liên Đoàn Ra Khai tại Palawan, Philippines và Đạo Hôn Việt tại Galang - Indonesia. Các Liên-đoàn liên tiếp gửi thư tường trình đến BTV và mong mỗi được "giúp đỡ, hướng dẫn". B.T.V. cảm thông, hết sức bứt rứt vì khả năng quá hạn hẹp của mình trong việc giúp đỡ. Đã nhiều lần BTV đã báo-dộng với VP-HĐTĐG tại Genève về tình hình các đơn vị H.Đ.V.N. tại 2 nơi trên, mặc dù VPTG, không thể hành động trực tiếp, đã nhờ các Hội HĐ địa-phương can thiệp. Gần đây BTV lại gửi thư thêm đến VPTG cho biết những hy sinh lớn lao mà H.Đ.V.N. phải gánh chịu để nuôi dưỡng một phong trào HĐ trong các trại Tị Nạn, góp một phần sử liệu cho Lịch Sử của Phong Trào H.Đ. vào những năm cuối thế kỷ thứ 20 này.

- Sau hết, là lời chúc lành đầu năm, sự đoàn kết, sự hỗ trợ thêm dành cho anh chị em H.Đ.S. tại các Trại Tị nạn.

CƯỚC CHÚ CỦA LIÊN LẠC :

(1) Chỉ trừ Liên Lạc không có.

(2) Xóm Hướng Đạo Trưởng Niên Montréal đã đóng góp niên liêm, đặt mua báo "Trưởng", đặt mua thiệp Chúc Xuân (dù phát hành hơi muộn !)

* NGÀY TINH THẦN TRẦN VĂN KHẮC

Theo ý nguyện của gia-đình Hướng Đạo Việt Nam tại Ottawa, Trưởng Vinh-Đào, Chủ-tịch Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam đã ký văn-thư gửi khắp nơi nói về "NGÀY TINH THẦN TRẦN VĂN KHẮC", nội dung như sau :

"Đề tưởng nhớ đến Trưởng Trần Văn Khắc, một Trưởng không những có công sáng lập ra phong trào Hướng

Đính Chính

Trong Liên Lạc số 13, trang 3, trong bài thơ : Đầu Xuân, Chúc Quý Vị Trưởng Niên, có nhiều sai lầm trong lúc đánh máy, tội nó không thể tha thứ được, Ngựa tui xin vòng tay cúi đầu chịu phạt. Vạy xin chữa lại cho đúng như sau:

1.- Câu đầu đoạn 3 : Hương hoa dướm ý thơ man mác
Đúng là : Xin cầu chúc toàn gia khương cát

Lớp cháu con hiền đạt thơm danh

2.- Câu 2 đoạn 4 : Nêu tám gương thuận thảo soi chung
Đúng là : Chữ Soi ở sau chữ chung để vần với chữ cười

Nêu tám gương thuận thảo chung soi
Làn môi luôn điểm nụ cười.

Đạo Việt Nam mà còn cống hiến suốt cuộc đời mình để xây dựng và bồi đắp cho Phong trào. Ban Thường Vụ Hội Đồng Trung Ương đề nghị mỗi năm, Phong trào Hướng Đạo Việt Nam lấy ngày 01 tháng 7, ngày sinh của Trưởng Trần Văn Khắc làm " NGÀY TINH THẦN TRẦN VĂN KHẮC" Vào ngày này, các đơn vị H.Đ.V.N., các Liên Đoàn hay Chi nhánh, tùy theo hoàn cảnh và phương tiện, nên tổ chức một lễ Tưởng Niệm, một sinh hoạt đặc biệt hay một ngày trại để đánh dấu ngày "Tinh Thần TRẦN VĂN KHẮC".

Việc cử hành tưởng niệm này sẽ khiến cho tất cả chúng ta luôn luôn nhớ đến người anh cả của phong-trào, luôn luôn tỏ ra hết sức quan tâm đến mọi sinh hoạt của Hướng Đạo Việt Nam trên khắp thế giới và rất gần gũi với các Trưởng đang sinh hoạt. Đó cũng là dịp để các đoàn sinh H.Đ.V.N. nhớ đến cội nguồn của mình và cảm thấy gắn bó hơn với một tập thể chung là Phong trào HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM "

* Tiếp theo tinh thần văn thư nói trên, Chi-nhánh Canada sẽ tổ chức TRẠI HỢP LỰC VI tại Ottawa vào các ngày 1 - 2/ 7/ 1995. Tráng Đoàn Thăng Long tại địa phương nhận làm đơn-vị đăng cai cho TRẠI HỢP LỰC VI với chủ đề "VUI CHƠI VẮN NHỚ NGUỒN" để đánh dấu "NGÀY TINH THẦN TRẦN VĂN KHẮC".

* KẾ HOẠCH MỘT NĂM ĐẨY MẠNH SINH HOẠT : Nhằm mục đích đưa sinh hoạt của H.Đ.V.N. đi lên bằng cách giúp ý-kiến và đồng loạt thúc đẩy tất cả đơn vị H.Đ.V.N. trên toàn thế giới nỗ lực phát triển trong phiên họp ngày 30-8-94 tại California nhân khóa Tùng Nguyên II, Ban Thường Vụ Hội Đồng Trung Ương đã chấp thuận "Kế Hoạch Một năm Đẩy Mạnh Sinh Hoạt (KHMNĐMSH) và ủy nhiệm Trưởng Nguyễn Văn Thuát tiến hành kế hoạch này.

Một ủy ban soạn thảo đã được triệu tập tại Sydney và đã làm việc trong năm phiên họp để cứu xét các khía cạnh của vấn đề và chi-tiết hóa kế hoạch.

Kế hoạch này chỉ là giai đoạn đầu để khởi động những nỗ lực chung của toàn thể đơn vị H.Đ.V.N. trên toàn thế giới và cần được tiếp nối bởi các kế hoạch khác sau khi kết quả và ưu khuyết điểm của sự thực hiện KHMNĐMSH được trình bày trong Hội Nghị Trưởng ngày 02-1-1996 nhân cuộc Họp Bạn Thăng Tiến V.

(Tài liệu gồm 07 trang, 5 chương và rất nhiều tiểu mục) Muốn biết thêm chi tiết kế hoạch này, xin liên lạc về :

Tr. Nguyễn Văn Thuát
14 Mc. Evoy Road
Padstow, NSW 2211 . AUSTRALIA

* XÓM TRƯỞNG NIÊN MONTRÉAL :

Theo thư đề ngày 06 tháng 12 năm 1994, Tr. Nguyễn Khanh (Thủ quỹ của H.Đ.T.U.) đã gửi cho xóm Montréal bức thư khá dài, cảm động, với câu mở đầu như sau : "Thật là vô cùng cảm động và hân hạnh khi chúng em nhận được ngân phiếu từ quý Trưởng đã gom góp gởi về để đóng niên liễm cho Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam niên khóa 94-95 "

Và đoạn cuối lại như sau : "Quý Trưởng đã đóng góp cho phong-trào quá nhiều trong suốt cuộc đời của mình rồi ! Nếu từ xưa đến nay mà không có những sự đóng góp ấy thì thử hỏi phong trào làm sao mà có thể tồn tại được cho đến ngày nay . . . Vì vậy việc đóng góp tài chánh của quý Trưởng làm cho chúng em rất cảm động và áy náy vô cùng.

LỜI GHI THÊM CỦA LÀNG BÁCH HỢP :

Bờ Làng Xóm ! Xin hãy noi gương Xóm Montréal để đóng niên liễm cho Hội Đồng Trung Ương, để cơ quan này có phương tiện thực hiện các dự án đã đề ra. Nếu không có sự tiếp tay của các Trưởng, các H.Đ.S. thì làm răng mà Phong trào phát triển được.

Niên liễm xin gửi về :

Tr. Nguyễn Khanh
2717 S. Center Street
Santa Ana, CA. 92704 , U.S.A.
Đ.T. (714) 540-0961

Đóng Niên Liễm : 01 đô-la 1 năm cho 1 Trưởng hoặc 1 H.Đ.S. đang sinh hoạt.

10 đô-la cho 1 Trưởng hoặc 1 H.Đ.S. "đã về hưu)

(Xin xem chi tiết ở Liên Lạc số 11 trang 30)

TIN BUỒN

Được tin Thân-mẫu Tr. Lâm-Chánh-Trung là Cụ Bà Đình thị-Lợi bừa quy-tiên ngày 19 tháng 2 năm 1995 tại Bocaaton , Florida Hoa-kỳ, hưởng thọ 81 tuổi.

Nhân dịp đau buồn này, chúng tôi xin thành thật chia buồn cùng Tr. Lâm-Chánh-Trung và Tang-quyển.

Nguyên cầu song-linh Cụ Bà sớm tiêu-diêu miền Lạc-quốc.

Ban Hội-tê Làng Bách-Hợp
Các Xóm H.Đ. Trưởng-niên
Ban Thực-hiện bản tin Liên-Lạc.

HƯƠNG ĐẠO



TRƯỜNG NIÊN

* FLORIDA (Hoa-Kỳ)

* Ngày 4-12-94, Thiên Nga Cần Mẫn (tức là Ông Trùm Hoàng Ngọc Châu) gửi thư mời 34 Trường và một số gia đình thân hữu có con em muốn tham gia phong trào Hương Đạo, có trên 100 người tham dự. Không khí buổi họp mặt đã mang lại luồng sinh khí và tình Hương Đạo nồng ấm. Hầu hết các Trường đều muốn có những buổi gặp gỡ như thế này mỗi năm hai ba lần (!?). Trong dịp này các Trường hiện diện đã bầu một Hội đồng Làng Florida (Hương đạo Trường Niên) và đề cử các Trường Xóm, nhiệm kỳ 2 năm. Các Tiên-chỉ gồm có các Trường : Trần Ngọc Đại, Trần Ngọc Tuấn, Lê Thị Thu Dung và Lê Hoàng Tâm. Với đại-diện các Xóm : Tallahassee : Tr. Hoàng thống Lập; Jacksonville : Tr. Lý Bình Hòa; Orlando : Tr. Hoàng Ngọc Châu; Winter Haven : Tr. Tống Phước Ái; Tampa và St. Petersburg : Tr. Trà Anh Dũng; West Palm Beach : Tr. Dương Phước Luyến (Các Xóm khác chưa có đại diện, xin liên lạc với các vị Tiên Chỉ nêu trên)

* Vào cuối tuần 10-12-94 một số Trường đã đi thăm chị Tống Phước Ái, nhờ ngày họp mặt mới biết Chị Ái đang bệnh, một số Trường khác trong các xóm sẽ đến thăm chị Ái vào cuối tuần 17-12-94 (Dù Tr. Ái không muốn làm phiền các anh chị em, nhưng cứ tới thăm như thường).

* Một số Trường đã đến chùa Phước Huệ (Miami) trưa ngày 11-12-94 dự lễ cầu siêu thất tuần của Nhạc Mẫu Tr. Lâm Chánh Trung, Cụ Bà thọ 101 tuổi.

* OTTAWA (Canada)

* Ngày 18-12-94, Xóm Hương-đạo Trường Niên đã tổ chức buổi họp mặt tất Niên và Giáng Sinh cho gia đình Hương Đạo Ottawa, được tổ chức tại Trung Tâm Người Việt vùng Thủ Đô Gia Nã Đại. Tham dự có gần 100 người, gồm các Trường kỳ cựu trong Xóm Trường Niên, một số Trường trước đây đã phất cờ thối còi của Liên Đoàn Ottawa, nay lại tái xuất hiện, đặc biệt là Trường Minh-Phúc, một ngôi sao đang lên của Liên Đoàn Ottawa. Còn điểm đặc biệt khác nữa là có một số Trường (mấy lâu nay lặn đầu mất) nay thấy không khí vui quá, bỗng khai là "em cũng là H.Đ.S cũ". Rứa là : a-lê-hấp, còn chờ chi nữa mà không gia-nhập ! Mọi người đều vui.

Ngựa tui có lên dự cuộc vui này, đem đến 15 khăn quàng tím có huy-hiệu, ai cũng thích, nhưng vẫn chưa đủ, lại có đem cả Liên Lạc Xuân để phân phối, lại ca hát, lại ăn uống, với tài tổ chức của Trường Dương Ngọc Hương thì mọi việc đều vui và đầy đủ cả. Trong dịp này Ngựa có 4 nhận xét :

1.- Tr. Đào-Trọng-Cương là người đến sớm nhất (với cả gia-đình)

2.- Tr. Nguyễn Đức Phúc, vị Trường Xóm rất vui và ăn cần săn đón nhất.

3.- Tr. Dương Ngọc Hương là Trường Ban Tổ Chức chu đáo nhất (người lớn ăn ngon, trẻ em nhiều quà, Ngựa này có "Lộc" đem về)

4.- Ngôi sao đang lên Minh-Phúc có nhiều triển vọng nhất làm cho Phong trào H.Đ.V.N. Ottawa vùng đây, sau nhiều năm im hơi lặng tiếng.

(Còn một nhận xét nhỏ nữa là : Tr. Phạm Quân Khanh là người hay đi trễ nhất !)

(Sẽ có bài tường thuật riêng của Trường Xóm)

* TRƯỜNG NIÊN THAM DỰ TRẠI HỌP BẠN THẲNG TIẾP 5 .

Như trước đây đã loan tin, Nhóm phụ trách Liên Lạc sẽ đi Úc Châu dự trại Họp Bạn sẽ gồm có :

Quý Tr. Trần Minh Thương (và bề trên)

Lê Thọ

Nguyễn Trung Thoại (và bề trên)

Chị Mai-Xuân-Tý

Vị chi là 06 đáng. Nay dự thêm Tr. Dương Kim Sơn ở Toronto, và mùa hè vừa qua, Xóm Chuối (Tr. Thủy và

Tr. Ly) cho hay sẽ tham dự và hôm qua Tr. Cát ở Calgary cho hay cũng thu xếp để đi Úc Châu,

Tổng số Trường Niên là 10 vị, Liên Lạc đang cố võ và . . . dụ thêm; Vị Trường niên nào đi Úc, cho Liên Lạc biết để lập một "Xóm Đặc Biệt" đi Úc Châu cho khỏi phụ lòng kỳ vọng của anh chị em bên nó và . . . Ngôi sao đang lên đang chờ.

* VÀI CHỖ TIẾT VỀ TRẠI HỢP BẠN

1.- Địa điểm : * Glenfield Scout Activity, gần thành phố Liverpool, cách trung tâm Sydney 50 km thuộc Tiểu bang NSW.

- * Có đất cắm lều cho 400 trại sinh
- * 100 giường ngủ trong nhà
- * Cách bãi biển 40 km (45 phút lái xe).

2.- Thời gian : * Từ 8 giờ sáng thứ Năm 28-12-95 đến 10 giờ sáng thứ Ba 2-1-96

* Các Trại sinh (ngoài Úc Châu) đến trại, phi trường Sydney, nếu cần đón, xin cho Ban Tổ chức biết .

Xin liên lạc về Ban Tổ Chức :

Tr. Đặng Trung Chính
15/76 - 80 John Street
P.O. Box 118 Cabramatta
NSW 2166 AUSTRALIA

Tel.: (612) 726-0222 . Fax : (612) 725-7063

Thưa các Trường ở khắp Làng Xóm Năm Châu, hãy về cho đông, cho vui để sống lại thời niên thiếu của mình, để các em, các con, các cháu thấy mình vẫn còn gần gũi với nhau

"Dù ai cho bạc cho vàng
Không bằng gặp được người làng nhà ta "

Sổ Vàng

Tr. Phạm-Quân-Khanh	10 GK	Tr. Lê-Xuân-Đặng	20 MK
- Ngô-Kỳ-Phong	50 -	- Nguyễn-X-Mộng	20 -
- Trịnh-vũ-Điệp	20 -	- Mai-Liêu	20 -
- Mai-Xuân-Tý (Chị)	50 -	- Trần-văn-Huế	20 -
- Tuấn-Việt (Bạn-đoàn)	10 -	- Đinh-xuân-Phúc	20 -
- Lê Thanh-Long (nt)	200 -	- Huỳnh-v-Thanh	30 -
- Chi-nhánh Úc-Châu	50 -	- Trần N.Lan-Anh	30 -
- Trần Phương-Thu (Cháu)	50 -	- Nguyễn Xuân-Lan	50 -
- Vũ Thúy-Lan (Chị)	30 -	- Dương Ph.-Luyện	20 -
- Hồ-Dũng	50 -	- Nguyễn C. P.Long	20 -
- Nguyễn-đức-Phúc	20 -	- Đoàn-văn-Thiệp	20 -
- Nguyễn-dinh-Bào	30 -		
- Nguyễn-dinh-Trần	30 -		

LIÊN-LẠC tri-ân Quý Trường và Bạn-đoàn đã nghĩ đến sự sống còn của Bản Tin nên đã "Tiếp Hơi" cho L.L. và L.L. ngày càng được yêu-mến và tồn-tại đến ngày nay .

TIN HƯƠNG ĐẠO QUÊ NHÀ

Liên Lạc đã nhận được trong tháng 12 các

tin sau đây:

① Tr. Phan Kim Phụng mới đi Pháp về. Ở lại 3 tháng, có gặp nhiều anh em : Các Trường : Nguyễn Thành Cung, Phan Thanh Hy, Nghiêm Văn Thạch và Vinh-Đào . . . Định sang Genève để gặp T.S. Moreillon nhưng không được cấp Visa nên đành chịu. Đã bàn chuyện rất dài với Tr. Nghiêm Văn Thạch từ 11 giờ sáng đến 4 giờ chiều.

Sau các cuộc tiếp xúc này, 2 bên hiểu rõ nhau hơn.

② Trong khi chờ đợi được Chính quyền XHCN Việt Nam cho phép tái lập Phong Trào Hướng Đạo Việt Nam và để chuẩn bị và bổ túc Trường cho Phong trào, một Ban Huấn Luyện Trường, gồm có các L.T. và A.L.T cũ nay gọi là Huấn Luyện Viên Trường (ngang với L.T.) và trao trách vụ huấn luyện các ngành cho các Trường dưới đây :

- a.- Đặc trách ngành Ấu = Tr. Lê Văn Ngoạn
- b.- - Thiếu = Tr. Nguyễn Xuân Long
- c.- - Thanh(Kha) = Tr. Lê Gia Mô
- d. - Tráng = Tr. Nguyễn Tiến Lộc
- e.- Tu thư Dịch thuật= Tr. Nguyễn Duy Thu Lương
- f.- Thư ký, Quản lý, Thủ Cụ= Tr. Phạm Minh Thắng (Quyền)

Một biên bản thành lập ngày 07 tháng 11 năm 1994 đã được các Trường nêu trên đồng thuận và ký tên.

③ Viện nghiên cứu Thanh Niên (thuộc Trung Ương Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí minh) đã gửi một "Phiếu Trung Cầu Ý Kiến gồm 3 trang, 10 câu hỏi lớn và rất nhiều câu hỏi phụ. Phiếu này ghi gởi đến : Các Cựu Hướng đạo Sinh và các bạn trẻ Việt Nam.

Mục đích ghi rõ là :

" Viện nghiên cứu Thanh Niên tiến hành nghiên cứu các vấn đề Hướng Đạo để giúp các cơ quan, đoàn thể chức năng hiểu rõ về Hướng Đạo và các hoạt động liên quan nhằm có giải pháp phù-hợp góp phần giáo dục lớp trẻ một cách có hiệu quả cao"

(Liên Lạc xin ghi lại, với tính cách thông tin)



Cây MAI già . . . khởi sắc

(Ngựa C.K. ghi lại cuộc điện-đàm cuối năm với Tr. Mai-Liệu)

Một buổi tối cuối năm, chuông điện-thoại reo vang, Ngựa chạy đến nhắc máy lên :

Tr. Mai-Liệu : A-lô ! Thoại đây hả, Mai-Liệu hiện đang ở San José đây.

Ngựa C.K. : Kính chào Anh, em đã nhận được thư anh rồi, cả quà cáp cho Liên-lạc nữa, tụi em cảm ơn Anh nhiều lắm.

- ML : Tôi vừa đọc L.L. số Tết xong, khá lắm. Cảm ơn đã có nhắc đến tên tôi trong bài "Chèo đi bơi đi", do Thoại ghi.

NCK. : Khá là do sự góp sức chung của nhiều anh em, xin Anh cho thêm nhận xét để bổ-khuyết cho những kỳ sau.

ML : Anh Lê-hữu-Mục đề cao tôi hơi quá. Tôi không dám nhận là học-giả, vì càng học càng thấy mình còn dốt, rất dốt .

NCK : Đề cao hay đề thấp chi cũng rứa, bài hát đó do Anh đặt lời ca, những lời ca thúc-dục, khuyến-kích, tiến lên đã làm nức lòng biết bao trái tim Thanh Thiếu niên thời đó bùng sôi lòng ái-quốc

ML : Lời ca hoàn toàn do tôi sáng tác theo gợi ý chủ-đề, và cũng là nguyên-thủy của bài này "Chèo thuyền" thay vì chủ-đề cũ "Chiều nay vui thay" như anh Lê-hữu-Mục nhớ. Ngoài ra, phiên-khúc 1 đã ghi hơi sai : " Con thuyền đưa ta nhịp theo sóng"... phải là :

- | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| 1. "Tay chèo đưa theo nhịp muôn sóng | 2. Ta chèo ta coi thường mưa gió |
| Diu con thuyền nhanh chóng | Vượt muôn ngàn nguy khó |
| Lướt phóng trên sông dài | Lớn tiếng luôn Dô, Hồ... |
| Kíp bơi theo thuyền ai ... | Sóng to, ta đừng lo ... |

Còn phiên-khúc kế tiếp, tôi không còn nhớ rõ, nếu Thoại cần, biên thư về hỏi Anh Võ văn-Thơm ở Saigon, vì anh ấy còn giữ được tập "Vui Ca" của tôi, trong đó, có in bài này.

NCK : Anh tuổi hạc đã cao mà trí nhớ phi-thường như rứa, ước chi Anh dành cho Liên-lạc 1/100 thời, cứ mỗi số L.L. có bài của anh nói chuyện Hướng-đạo, thí-dụ những giai-đoạn gay cấn của Phong-trào H.Đ., thời-kỳ Hướng-đạo cứu-quốc, những dịp trao đổi ý-kiến hoặc những cuộc tiếp-xúc với các Trường đồng tuế với Anh, như các Tr. Hoàng-đạo-Thúy, Tạ-quang-Bửu, Trần-văn-Tuyên, Võ-thành-Minh v.v... và đặc-biệt là cuộc đời H.Đ. của Anh, duyên kỳ-ngộ giữa Anh với Chị Bạch-Bích, để sau này dám hậu-sinh được biết rõ Anh hơn. Các cây cổ-thụ HĐVN như các Anh Trần-văn-Thao, Phan-Như-Ngân, Lê-Văn-Ba, Trần-Điền v.v.. Liên-Lạc đã lần lượt nói đến, mặc dầu không đầy-đủ, vì vốn liếng sưu-tầm được bấy nhiêu đó thôi . Bấy giờ Anh đang còn "sung sức" và "sung trí", xin Anh hãy dành cho độc-giả L.L. biết thêm, kẻo sau này nếu có ai muốn tìm hiểu thêm về "Cây Đại-thụ Mai-Liệu", thì biết mô mà tìm hỏi Anh !

ML : Này, Thoại ơi ! Trí và sức đâu còn gì nữa mà "Sung"! Bấy giờ Thoại muốn "Sung công" tôi thì tôi cũng chịu ý Thoại, Ủ, thì viết vậy.

NCK : Thiệt hả Anh ? Nếu Anh còn nhớ thì đây là lần thứ ba em đã mời Anh viết, nhưng Anh chưa viết lần nào. Chỉ viết thư thôi. Sự bất quá tam Anh nhé !

ML : Thôi được rồi, à mà Thoại có địa-chỉ của Anh Thao không ? Nghe nói Anh ở đâu đây, nhưng vùng San José này hỏi ai cũng lắc đầu : I don't know, hỏi các anh Thiệp, Phúc, Đường cũng chỉ được trả lời "Moa ba con nết", thế thì Anh ấy đi đâu, lạ nhỉ !

NCK : Tin chính-thức của đặc-phái-viên L.L. ở quê nhà cho hay : Em bé Trần-văn-Thao đã đi lạc về Việt-Nam, hiện định-cư trường-trú ở Nha-trang, không chịu đi đâu nữa, vì đã thấm mệt rồi . Biết đâu Cụ Tiên-chỉ Làng Bách-Hợp về quê để xây Tổ-Đình Trường-niên!

ML : Thật vậy à, tội Anh ấy quá, tuổi cao, hay đau yếu, biết đâu về sống ở Nha-trang hạp khí-hậu lại khoẻ ra, cầu mong cho anh ấy được như vậy.

NCK : Anh Liệu ơi ! Anh Thao đi xa rồi, bây chừ nhờ Anh giúp cho H.Đ. Trường-niên, đặc-biệt là ở Hoa-kỳ. Anh có trong tay nhiều ưu-thế , lại có Chị Bạch-Bích bên cạnh tiếp tay. Cũng như em đã có lời nhắc lại trong L.L. số 13, trang 56 rằng : " Hoa-kỳ làm chi cũng đặng cả (nói về HDVN), kể cả việc lên Bất Tay Trái Ông Trời" , Chỉ còn chờ Thiên-Tử xuất, Ông ấy mà xăng tay áo đứng ra hô hào thì mọi việc sẽ đâu vào đấy cả, thật vậy, Anh mà nhận tổ-chức H.Đ. Trường-niên đất Cờ-Hoa, có các anh khác phụ vào thì biết đâu T.T. Clinton cũng nấp đón xin mang khăn quàng tím của chúng ta, và đương-nhiên có Bà Hillary đi theo để đóng niên-liễm cho cả hai Ông Bà.

ML : Ừ thì : tội : nhận lời giúp Thoại mà ! Để tôi hạp anh em ở San José lại, tôi đã lên ở hẳn đây rồi không còn ở Fresno nữa, cũng dễ liên-lạc với anh em.

NCK : Hoan-hô anh, được Anh nhận lời tổ-chức H.Đ. Trường-niên thì "Sừ" quá rồi. Anh vói tay qua Sacramento ới Anh và Chị Nguyễn-Xuân-Mộng một tiếng giao cho hai vị này trấn ải phương Bắc, còn các vùng khác thì Anh A-Lô các anh em khác tiếp sức, ai mà nỡ làm lơ với Đại Huynh-Trưởng họ Mai ! Anh Liệu ơi, nói để Anh biết, Miền Đông Hoa-kỳ có Xóm Florida gồ-gề lắm, Xóm hay Làng Washington D.C. cũng ầm cúng vô cùng, Xóm Portland đang hăng hái hỗ-trợ cho Liên-đoàn HDVN sở-tại. Chúng ta vừa vui chơi, vừa giúp-ích cho các đón-vị HDVN tại chỗ, sung vào các Ban Bảo-trợ , cùng sinh-hoạt với các Phụ-huynh của Đoàn-sinh. Nhiều việc làm lắm Anh ơi, miễn là anh em kết hợp lại với nhau thật sự đã, nhắm hướng chung mà đi tới. "Sống to , ta đừng lo" ... Phải không Anh Liệu ?

ML : Thôi, chuyện đó coi như xong. Bây giờ, trong tình thân H.Đ. tôi lưu ý Thoại nên cần trọng trong việc viết thư ở L.L.. Như trong đoạn thư Thoại trả lời " *Các Chị* " mà nói " *Tinh-thần Huynh-đệ Hướng-đạo* ". Huynh-đệ là Anh Em trai, như vậy là "Nữ-giới" bị gạt ra ngoài, hoặc là phải "Biến tính". Thoại nên nhớ là Cụ B.P. dùng 2 danh-từ "Brotherhood" và "Sisterhood" để nói về tinh-thần HD trong Phong-trào (coi bài tựa cuốn Scouting for boys). Tóm lại nên nói và viết : *Tinh-thần huynh-đệ và tử muội H.Đ.* hay nôm na là *Tinh-thần Anh Chị Em HD* cho hạp tình hạp lý. Tôi sẽ viết một bài về "Thuật-ngữ H.Đ." và sẽ gửi cho Thoại sau. Tóm lại, đừng quên Phong-trào HD kết-hợp cả 2 phái Nam-Nữ. Trước 1974 có 2 Hội riêng, nhưng nay hợp thành một Tổ-chức duy nhất và có thêm Chi Trường-Niên.

Đến đây, Ngựa Ck. nghĩ thầm trong bụng : Chết Cha rồi ! Đụng phải Ông Tổ-sư chữ nghĩa đây. Cải lý với nhà ngôn-ngữ-học này là mua cái "Thua 100 %". Nhưng Ngựa ngựa mồm, tính biện-bạch, nhưng may quá, thắng lại kịp, chỉ dám nghĩ thầm : Người ta thường nói *Huynh-Đệ chi binh* ", như rứa là họ coi Bà Trưng-Trá Hồ-Thị-Vê, Cụu Bầy-Trưởng Bầy Đinh-Bộ-Lính, Chỉ-huy Nữ Quân-Nhân, và trước 1975 có đám 6.000 nữ quân-nhân dưới trướng - là đất sét cả - hay sao ? Hồn nữa Đức Khổng-Tử cũng có dạy : *Tử Hối Giai Huynh-Đệ* , như rứa thì các đấng liền bà, Cụ Khổng bỏ đi mô ? Nghĩ như vậy

nhưng Ngựa đâu dám hó hé, vì đang hỏi Ngựa đang năn nỉ, nhờ vả đàn anh giúp cho HĐTN, viết bài cho L.L. đại gì mà mó vào "Ồ Kiến Lửa", nên bèn nghĩ cách xoay qua đề-tài khác. Xin Anh Liều đừng đọc đoạn này nghe, nếu có đọc lỡ, thì xin Tarzan đừng nổi giận, cứ nghĩ rằng "Chú Ngựa này đã biết sợ, ta tha cho !)

NCK : Thưa Anh, San José là nơi đông HĐVN nhất Thế-giới, nghe nói sau kỳ Trại Hạp Bạn Thăng Tiến 3, đã nhóm họp nhiều lần để thành-lập HĐ Trường-niên (dạo ấy nói là Cựu HĐ), nhưng im luôn vì đã uống quá nhiều Valium nên đã ngủ quên trên chiến-thắng của Ông Trùm Lý-Khánh-Hùng đã đem lại. Nay đã đến lúc, xin Anh lấy xe vòi rồng xịt nước thật mạnh coi thử anh chị em Vùng đó có chịu tung chăn ra, dụi mắt cho sáng để thức giấc chẳng ? Biết đâu, ngày ấy sẽ đến rất gần, và nếu thuận tiện, Em sẽ xin đến, tìm nắm bàn tay Anh, cùng với các bàn tay thân mến khác và cùng ca :

“ Một người một tay,
Đâu gây dựng cơ-đồ khi trước,
Triệu người triệu tay
Rồi gây dựng sau. này ...”

(Nói đến đây, thấy đã khá dài, Ngựa nghĩ cách chấm dứt cuộc điện-đàm viễn-liên, vì cứ như ri biết khi mô mới kết-thúc câu chuyện - Chuyện dài HĐ. - thì tốn bộn xu của Anh Liều lắm)

Thôi, Để Anh đi nghĩ, trăm sự về Trường-niên Hoa-kỳ nhờ Anh đó. Nhân sang Năm Mới, em kính chúc Anh và Chị được nhiều sức khỏe, Đại Gia-đình đạt mọi điều Như Ý, riêng Anh, xin dành cho đàn em chút Tình Thương.

ML : Tôi cảm ơn Thoại đã cho tôi góp ý. Tôi cũng chúc Thoại như vậy và nhớ cho Tôi gửi lời thăm Chị Thoại nhé. Thôi nhé ! Chào.



“Thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn”
Cụ M.Liều : Ăn chè phải ăn nước cốt mới ngon.
Cụ Bà B.B. : Anh ráng nghiêng mạnh thêm nữa,
gắng lên, Anh trút chưa hết mà !

ĐIỀU LỆ

HỘI TRƯỞNG NIÊN HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM



Điều 1 .- Hội Trưởng Niên Hướng Đạo Việt Nam (gọi là Làng Bách Hợp) thấu nhận tất cả những thành viên Nam và Nữ Hướng Đạo Việt Nam trưởng thành (trên 18 tuổi) muốn kết hợp để giữ tinh thần anh chị em một nhà theo điều luật Hướng Đạo thứ 4, và tiếp tục thể hiện tinh thần cùng lý tưởng phục vụ Tổ-Quốc và Dân Tộc của Phong trào Hướng Đạo Việt Nam. Mục tiêu cấp thời là yểm trợ các sinh hoạt ở hải-ngoại và giúp đỡ anh chị em ở quốc nội trong phạm vi khả năng.

Điều 2 .- Hội viên có thể đồng thời là "Hướng Đạo hiện dịch" bằng cách ký danh trong đơn vị H.Đ.V.N. hợp lệ ở xứ định cư.

Điều 3 .- Hội khai báo và đặt trụ-sở pháp-định tại Canada (số 6362 Westbury Avenue, Montréal, Québec, H3W-2X3) trên căn bản một đoàn thể quốc tế gồm hội viên có nhiều quốc tịch khác biệt .

Điều 4 .- Hệ thống tổ chức Hội gồm Văn-Phòng Trung Ương (Làng Bách Hợp), các Phân-Hội (Làng) và các Chi-hội (Xóm)

4A - Văn Phòng Trung Ương (Làng Bách Hợp) gồm có :

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1 Chủ Tịch | = Tiên Chỉ |
| 1 hay 2 Phó Chủ Tịch | = Thứ Chỉ |
| 1 Tổng Thư Ký | = Mõ Làng Bách Hợp |
| 1 Thủ Quỹ | = Hương Bồn |

4B - Các Phân Hội (Làng) gồm có :

- Làng Âu-Châu
- Làng Á-Châu (ngoài Việt Nam)
- Làng Úc Châu
- Làng Mỹ Châu
- Làng Quốc Nội (nếu hoàn cảnh cho phép)

4C - Mỗi Làng có một Ban Chấp Hành (Ban Hội Tề), gồm :

- 1 Chủ Tịch (Lý Trưởng)
- 1 Thư Ký (Mõ Làng)
- 1 Thủ Quỹ (Hương Bồn)

Để tiện liên lạc phối hợp, mỗi Làng có thể tùy theo địa khu hay các điều kiện khác, quy tụ các Trưởng Niên H.Đ.V.N. thành từng nhóm dưới 30 - 50 người, gọi là Xóm do một Trưởng Xóm phụ trách, một phó (nếu cần và 1 Mõ Xóm.

Điều 6 .- Nhiệm kỳ thành viên Văn Phòng Trung Ương (Làng Bách Hợp) và Ban Chấp Hành Phân Hội (làng) là Ba Năm, có thể tái hạn. Nhiệm kỳ Chi Hội (Xóm) là hai năm, có thể tái hạn. Các chức sắc Làng Bách Hợp, Làng (xứ), Xóm đều do các thành viên bầu ra hoặc suy cử được sự tán thành của phiên họp thường niên. Trên nguyên tắc, các chức sắc Làng Bách Hợp được bầu ra cùng dịp Hội Nghị Phong Trào H.Đ.V.N.

Điều 7 .- Các niên-liễm và sự đóng góp do các Làng, Xóm tự lo liệu để chu toàn các việc trong Làng, Xóm.

Tuy nhiên, việc đóng niên liễm cho Hội Đồng Trung Ương H.Đ.V.N. là cần thiết, để cơ quan này có phương tiện sinh-hoạt chung cho toàn thể các đơn vị H.Đ.V.N. trên toàn thế-giới.

Riêng tài-chánh của Văn Phòng Hướng Đạo Trưởng Niên Trung Ương (Làng Bách Hợp) hiện nay chưa cần đến, khi nào cần thiết, sẽ thông báo đến các Làng Xóm sau .

Làm tại Le Breuil (Pháp) ngày 15 tháng 8 năm 1993.



- Trong khi chờ đợi bầu chính thức, Ban Chức sắc Làng Bách hợp được đề cử như sau (nhiệm kỳ 1993-1995) :

Tiền Chỉ	=	Trưởng Trần Văn Thao (Hoa-Kỳ)
Thứ Chỉ	=	Trưởng Nghiêm Văn Thạch (Âu Châu)
Mở Làng	=	Trưởng Nguyễn Trung Thoại (Canada)
Hương Bồn	=	Trưởng Trần Minh Thương (Canada)



Ghi chú của Liên Lạc : * Sau khi Đại Hội Đồng H.Đ.V.N. biểu quyết thành lập ngành Hướng Đạo Trưởng Niên, để thống nhất sự tổ chức, bản Điều Lệ này chỉ là cái sườn làm ra lúc sơ-khởi để xin giấy phép Chính Phủ nơi đặt Văn Phòng Trung Ương cho hợp lệ. Mọi đề nghị thay đổi (nếu có) xin đợi phiên Đại-Hội-Đồng (cùng lúc với Hợp Bản Thế Giới) để đưa ra biểu quyết.

* Liên Lạc ghi lại đây, thể theo lời yêu cầu các Làng Xóm (vì không nhận được bản tin Liên Lạc từ các số trước)

* Ta nên biết rằng : Chân lý nằm ngoài con người. Mọi tranh cãi đúng hay sai chỉ làm xa thêm khoảng cách .

GÓP VUI

Được tin vui cháu Lê Thị Thiên-Hương, ái nữ thứ 6 của Trưởng Lê Cao Phan (Calgary) đẹp duyên cùng cậu Lê Văn Cách, thứ nam của Cụ Cố Lê Văn Định.

Hôn lễ cử hành ngày 21-01-1995 (21 tháng Chạp ta) tại Calgary.

Sau ngày vui này, đôi trẻ sẽ lên tàu bay về sinh sống ở San José (và sẽ đẻ ra bầy sói ở đó)

TIN RIÊNG : Tr. Lê Cao Phan còn một ái nữ thứ 7 là Út, hiện ở Calgary, đang còn lẻ bóng. Chú nào muốn đăng-ký thì nạp đơn ngay để Ủy Ban cứu xét. Nếu là Hướng Đạo, thế nào Trưởng Phan cũng mời Ngựa này làm 1 ủy-viên, và nhất định sẽ có một phiếu !
Mại dô ! Mại dô ! Nạp đơn ngay kéo trễ !

Nhân dịp này xin chúc Đôi Bạn Trẻ được nhiều Hạnh Phúc, thuận hòa mãi mãi và ngày nào cũng như ngày 21/01/1995.

LIÊN LẠC

Xóm Trưởng-niên Ottawa

Theo thông-lệ của Xóm Trưởng-niên Ottawa, hàng tháng đều có họp tại Nhà Hàng Palace (theo lối Kama), nhưng đặc-biệt tháng 12/94, cả Xóm đều đồng ý tổ-chức "NGÀY GIA-ĐÌNH HƯỚNG-ĐẠO OTTAWA" nhân dịp Giáng-sinh 1994 và Tân-niên 1995, đồng thời để "Trình-diện Xóm" cho toàn thể các Trưởng, H.Đ.S. và Thân-hữu được biết và để "Khuấy động" lại sinh-hoạt của Liên-Đoàn Ottawa, đã mấy năm nay - "ngủ quên trong chiến-thắng" - từ sau cuộc Họp Bạ năm 1992, nhân dịp Kỷ-niệm Cửu-Tuần Thượng-Thọ của Trưởng Trần-văn-Khắc.

Cuộc Họp mặt được tổ-chức ngày 18-12-94, từ 12 giờ đến 15 giờ chiều.

Nhìn phòng Hội lớn : Bàn Thờ Tổ-quốc uy-nghí, một cây thông nhân-tạo cao 2 thước, với những bóng đèn chớp màu xanh đỏ, những bong bóng căng tròn chập chờn các góc, với rất nhiều gói quà được gói giấy hoa rất khéo gợi, những thứ đó đã thu-hút những cặp mắt tò mò của các "đấng nhi-dồng" đến tham-dự. Bốn chiếc bàn dài trải khăn trắng, bày la liệt các thức ăn, nĩa, dao, thìa, ly, khăn giấy, nhất là mùi thơm của thức ăn bay lên ngào ngạt, làm cho ai cũng ... "đúng bợ". Chung quanh sắp các ghế ngồi mà một số Trưởng và thân-hữu đã an-vị, tuy nhiên cũng còn một số Trưởng còn luyên tiếu giờ ... cao-su !

Người đầu tiên đến(ngoài BTC) là Niên-trưởng Đào-Trọng-Cường cùng phu-nhân, tiếp đó là Tr. Nguyễn-Trung-Thoại, Mõ Làng Bách-Hợp đến từ Montréal, đem theo Bàn Tin Liên-Lạc số Tết (mới ra lò) cùng với 15 chiếc khăn quàng màu tím có may sẵn huy-hiệu HD quốc-tê phía sau (do Xóm Ottawa nhờ thực-hiện), khăn chỉ dành cho 15 xóm-viên đến trước, những vị đến sau, hạ hồi phân giải ! Những Trưởng có khăn tím mới tinh, mang vào, ai cũng thích thú, tưởng mình như hồi còn thơ-ấu khi được mặc áo mới trong ngày Tết vậy, vui thay !

Tất cả những sự chuẩn-bị này do một số Trưởng trong Xóm có nhiệt-tâm đứng ra thực-hiện dưới sự đôn-đốc của Tr. D.N.Hương. Vì sự cố đặc-biệt, nhi- đồng cháu nội của niên-trưởng họ Đào có việc phải đi phi-trường với Bố, nên đặc-biệt được lên hát trước. Bài hát đầu còn bỡ ngỡ, qua bài hát thứ hai thì đã hay lắm và đấng-nhi-dồng này còn muốn biểu-diễn bài thứ ba, đã được vỗ tay khen ngợi và tiên lãnh phần quà và rời hội-trường theo Bố. Sau đó là lễ phát quà cho tất cả các con cháu, có vị lãnh đến 2 lần mà quà vẫn còn dư, thêm các chùm bong bóng xanh đỏ, các vị nhi-dồng vui sướng quá sức .

Bây giờ đến chuyện ... người lớn. Mở đầu, thay mặt BTC, Tr. Hương cảm ơn sự hiện-diện đông đủ của Gia-đình HD Ottawa, từ trước tới nay chưa hề có, trình bày các việc sắp đặt, sự đóng góp quý báu của các Trưởng, những món ăn độc đáo, món xúp nóng hôi và món bánh cuốn thơm phức của 2 ái-nữ Tr. Sêu S.N. làm cho buổi tiệc vui thêm đậm đà ý-vị.

Tr. Hương xuống, Trưởng-Xóm Phúc Già lên, cũng chào mừng, cảm ơn các Trưởng, các HDS, Thân-hữu và gia-đình, đặc-biệt là khách phương xa : Tr. Ngựa

CK. đến từ Montréal, bỏ cả ngày Chủ-nhật để về Ottawa vui với Xóm Thủ-đô, và cũng thiết tha yêu cầu các Trưởng củ của Liên-đoàn Ottawa ngày trước, đã tự ý nghỉ phép dài hạn mấy năm nay, bây chừ đã có anh em Trưởng-niên chúng tôi, xin hãy cùng nhau lên đường vào bị gậy để sinh-hoạt chung, Xóm có bao nhiêu sức tàn, sẽ đem ra cống hiến tất cả để khởi phụ lòng kỳ-vọng của đồng-bào Ottawa.

Tiếp lời Tr. Phúc Già (Đặng-Phúc) đến lượt Tr. Phúc Trẻ (Minh-Phúc) lên. Lần này không chào mừng cảm ơn nữa (vì có 2 Trưởng nói đủ rồi) mà chỉ đề-cập đến việc tổ-chức "Ngày Tinh-thần Trần-Văn-Khắc" nhân dịp ngày sanh của Tr. Sầu SN ngày 1 tháng 7. Sau khi nói mục-đích, ý-nghĩa, Tr. Minh-Phúc kính nhờ Tr. Nguyễn-trung-Thoại, Ủy-viên của HĐTU/HĐVN, đề-nghị Ban Thường-vụ cho phép và ra thông-tư gửi các Chi-nhánh tổ-chức vào ngày đó, dưới nhiều hình-thức, tùy theo phương-tiện và khả-năng của địa-phương, với Chủ-đề : "Vui chơi vẫn nhớ Nguồn". Tr. Thoại hứa sẽ chuyển-đạt ý-kiến xác-đáng này đến BTV ngay sau khi trở về.

Chuyện vẫn thân mật, trao đổi ý-kiến một hồi lâu thì đã đến lúc chia tay, tất cả đều đứng vòng quanh, cầm tay nhau cùng ca bài "Tạm biệt", vì bài này ai cũng hát được (bởi có sự hiện diện các thân-hữu, chưa là HĐ. nên không thể hát bài "Giữ chặt mối giây", hay "Lúc thú vui này") và cùng hẹn nhau, sang năm sẽ lại tổ-chức nữa, đông hơn, vui hơn nữa, và khi đó có Liên-đoàn HĐ Ottawa dâng cái, chứ không phải các bô-lão kiêng bàn và ... nấu xúp nữa, phải không Tr. Hương ? Và cũng chắc trong lòng Tr. Minh-Phúc cười thầm và nghĩ : "Xin các Đàn Anh hãy yên chí lớn, có Em đây" . Mong lắm thay !

(Trưởng N.T.Thoại từ Montréal điện-thoại thúc-dục gửi bài tường-thuật, ở đây không ai chịu ghi cả, Phúc già này xin lãnh vậy. Tr. Ngựa CK còn dặn thêm : đừng dài quá, vì đất đai Liên-lạc không rộng rãi cho lắm, liệu mà viết đó !)



HỌP MẶT CUỐI NĂM GIA-ĐÌNH HĐ.VN TẠI OTTAWA.
(HÌNH CHỤP NGÀY 18-12-1995 CỦA XÓM HĐ.TN OTTAWA TẶNG LIÊN-LẠC)

Câu Chuyện Xóm Làng

Làng Florida có nét đặc biệt hơn các làng khác, nằm trên một giải đất bằng phẳng, không núi non hiểm trở, không đèo cao sóng rộng. Cũng nhờ thế việc di chuyển đi lại bằng xe cộ dễ dàng. Nói thế chứ việc "đường đi vẫn khó (dĩ nhiên không phải vì ngăn sông cách núi) nhưng khó vì lòng người ngại tốn thì giờ". Nguyên do cũng tại xứ cờ hoa phát hành tờ giấy báo hại gọi là đô la. Có đô la là có tất cả hợp với câu nói lúc dân Việt ta cần tiền để vương lên "có tiền mua tiên cũng được" mà.

Vì thế người Việt bên Tây chê người Việt bên Mỹ "các bạn bị đô la hành quá sá". Có người làm việc một tuần bảy ngày, quên ăn quên ngủ. Trong lúc đó tụi tôi ở bên Tây, cuối tuần dẫn vợ con đi du hí. Có người còn phang thêm một câu kiểu triết gia "chết có mang đi được đâu mà làm dữ dằn" (điều này chưa chắc đúng với mấy anh chị Hương Đạo Việt bên Tây nhất là Trương Vĩnh Đào, Nghiêm Văn Thạch, Nguyễn Phương Túy... cứ lo việc HĐ có thì giờ đâu du hí mỗi tuần?) Bởi thế cho nên năm 1990, làng Florida nhóm được một lần; có phân công hò hẹn nhưng rồi ai cũng than bần. May là đến năm 1993, Trưởng Ngựa Chậu Khó

hứng bắt tử bay (không phi) xuống Florida, nhờ thế mới có cuộc họp mặt lần thứ hai. Không kịp thì giờ thông báo các anh chị ở xa, may mắn có mấy anh chị viếng thăm Orlando cuối tuần, nên cũng được trên dưới 20 cặp (Nếu quý Trưởng nào còn trách vì không kịp mời, xin trách Trưởng Thoại cho tệt nhân này nhờ).

Năm nay lại bị anh chị em thúc hối. Thúc thì dễ, thúc để cho mình có lý do, cho mình bận hơn người khác. Anh em cùng một phong trào nên biết nhau quá mà. Để mặc hấn làm không ra hồn dễ phê phán. Nghe mà tội nghiệp chưa. Nhưng không sao, vì còn nhớ lúc còn nhỏ, đi chơi HĐ, có người bảo là mấy tên HĐ "khùng" còn chấp nhận được thay – Ở phố xá, nơi đông đúc thị tứ, có nhiều trò vui giải trí như thế này không chịu, lại chui lên núi vô rừng tìm muối mòng rấn rết mà chơi –. Vậy mà chàng/nàng HĐ cứ phớt tình ăng lê, mang ba lô lên đường.

Không phải chỉ có đám nhỏ mới khùng như vậy, nhưng trẻ dầy dầy như Tr. Phan Thành Hy, Nguyễn Hội Trưởng Hội HĐVN, tuổi chỉ mới trong ngoài bảy mươi đi trại Thăng Tiến IV nhất định không muốn nằm lâu dài, có giường êm nệm ấm, cứ đòi ra ngủ lều với các em (các cháu). Làm mấy Ông bạn trẻ khác một phen nản nỉ để được nằm kê thủ thi bên nhau. Thật khó hiểu nổi mấy người HĐ.

Trở lại chuyện họp mặt xóm làng Florida, may thay



HĐ Trưởng Niên Florida sau buổi họp Làng (Hình do Anh N. T. Thành, chủ tiệm Fine Photo, Tampa chụp)

lần thứ ba này họp mặt anh chị em khá đông đủ dù người dự trừ đi, đến giờ chót không đi được; trái lại, người đã muốn không nhắc đến chuyện HĐ, đã "lặn" rất sâu bao nhiêu năm nay lại hăng hái tìm chỗ anh em khác tới. Buổi họp mặt HĐ và gia đình được dự trừ vào lúc 10 giờ sáng ngày Chủ Nhật 4/12/94 tại công viên Jay Blanchard Park ở phía đông thành phố Orlando. Dù vào tháng 12, nhưng trời vẫn ấm áp, chưa đến 10 giờ đã có anh chị em đến, không biết vì là HĐ nên đúng giờ hay vì nồm nóng trông được gặp nhau nên đến sớm (?) Anh chị em HĐ cùng gia đình thêm ba gia đình thân hữu thích phong trào HĐ lần lượt đến công viên từ sáng đến trưa. Những khuôn mặt lạ lần lượt xuất hiện. Lạ vì mỗi người sinh hoạt HĐ một vùng lúc còn ở trong nước, có khi nghe tên nhưng chưa từng gặp mặt. Hoặc có người đã chơi HĐ từ thập niên 1940/50 ở miền Bắc trước khi di cư vào Nam. Có người đi HĐ lúc còn thơ ấu ở Âu đoàn, lúc

CÂU CHUYỆN XÓM LÀNG (tiếp theo)

vào miền Nam hoặc di chuyển về tỉnh thành phải ngưng hoạt động. Đặc biệt có thêm những người mê HĐ vẫn tìm gặp nhau, nuôi ý chí tái lập phong trào HĐ trong nước dù có thể gặp mọi bất trắc khó khăn. Nay đến được bến bờ tự do, việc làm ăn chưa ổn định, không quản ngại đường xá xa xôi vẫn cố về Orlando để cùng nhau sưởi ấm một chút tình Hương Đạo. Sau khi anh chị em tập họp để giới thiệu nhau, có đến 34 gia đình tham dự (một số ở xa vào giờ chót đã gọi điện thoại hoặc viết thư thông báo bị kẹt công chuyện không về tham dự được). Người lớn cùng trẻ em có đến hơn 100 người. Sau phần giới thiệu, các Trưởng đã hội thảo về các đề tài: Thành lập xóm làng, hỗ trợ việc tái lập phong trào HĐ tại địa phương, họp mặt định kỳ v.v.. Đồng thời bầu một ban

tiên chỉ làng Florida để chuẩn bị chương trình cho những hoạt động HĐ Trưởng Niên trong vòng những năm tới. Trưởng Tom Schneider, Đạo Trưởng HĐ Hoa Kỳ Khu phía Đông Quận Cam vừa mới đến nhậm chức không quá 10 ngày, hay tin dù không được mời, cũng đã tự động đến thăm anh chị em.

Khi nghe giới thiệu từng người, nhất là các Trưởng sinh hoạt HĐVN ở miền Bắc trong thập niên 1940/50, như Trưởng Vũ Văn Chấn đã theo Tr. Lê Thọ (trong nhóm Tinh Thần BP) chơi HĐ, Tr. Lưu Đức Quỳnh, Tr. Trần Văn Quý (tức nhà văn Trần Ngân Tiêu) đều đã đi HĐ trước 1954. Tr. Schneider đã "wào", tỏ vẻ ngạc nhiên trong thích thú: có những Trưởng kỳ cựu như vậy vẫn còn đến với phong trào. Một số đồng các Trưởng có mặt đã chơi HĐ từ ngày Tr. Schneider chưa chào đời, Tr. Schneider đã nhận xét như vậy.

** Không phải Florida chơi trại, 1) Florida rộng bằng cả nước Việt Nam mà dám gọi là Xóm e Chú Sam phật lòng chăng? 2) Báo Liên Lạc quý như vàng, cứ hề cho mượn là biển mất, nên không tìm được cơ cấu xóm làng, chờ Tr. Thọ cho hay sẽ sửa lại cho đúng mấy hồi, hơi đầu mà câu nệ danh từ!*

Ngoài ra còn có các Trưởng ngoài Tiểu Bang như Châu Hữu Hiệp (Missouri), Châu Thị Minh (Georgia), và Tr. Lê Phục Hưng (Canada) cũng đã có mặt trong ngày họp mặt.

Sau buổi hội thảo sôi nổi. Kết quả anh chị em có mặt đã đồng ý thành lập một Ban Tiên chỉ Làng* HĐ Trưởng Niên Florida, nhiệm kỳ hai năm, gồm có: Tr. Trần Ngọc Đại, Tr. Trần Trọng Tuấn, Tr. Lê Thị Thu Dung, và Tr. Lê Hoàng Tâm cùng Đại Diện các Xóm kể từ phía Bắc trở xuống: Tallahassee - Tr. Hoàng Thống Lập, Jacksonville - Tr. Lý Bình Hòa, Orlando - Tr. Hoàng Ngọc Châu, Winter Haven - Tr. Tống Phước Ái, Tampa và St Petersburg - Tr. Trà Anh Dũng, West Palm Beach - Tr. Dương Phước Luyện. Các Xóm khác không có người tham dự Hội Đồng Làng sẽ giải quyết sau. Đến trưa anh chị em đã cùng nhau dùng cơm và đàm đạo những chuyện HĐ, đồng thời cuốn băng



Từ bốn phương về họp mặt, giới thiệu cho nhau trước giờ hội thảo, bầu Hội Đồng Làng...
(Hình của Fine Photo)

hình Trại Họp Bạn HĐ Toàn Quốc Tráng Bom năm 1959 được chiếu lại để anh chị em nhớ lại những ngày vui HĐ năm xưa. Dự trữ có những chuyện vui HĐ được kể cho nhau nghe trong lúc ăn trưa; nhưng các anh chị em lâu ngày mới được gặp nhau, có nhiều chuyện để tâm sự quá.

Buổi họp mặt được chấm dứt vào lúc 1 giờ 50 chiều để chuẩn bị cho lễ trao bằng rững vào lúc 2 giờ chiều. Sau lễ trao bằng rững anh chị em và thân hữu đã nán lại để tiếp tục chuyện trò cho đến 3 giờ rưỡi chiều, hình như vẫn còn nhiều chuyện để nói để san sẻ với nhau. Thấy như cuộc gặp gỡ quá ngắn ngủi, chưa trọn vẹn, mong một dịp khác vậy!

Thiên Nga Cần Mẫn thuật

Chuyện Cuối Năm

Bảo Nguyên

Tôi nhận được điện thoại của Thọ một tối cuối năm. Chúng tôi tất nhiên rất vui thích được nói chuyện với nhau, và trong vài phút ngắn ngủi đó, tôi hứa sẽ viết một bài cho tờ báo của chúng ta.

Tôi ngồi lấy bút giấy ra viết được chừng mười hàng mà vẫn chưa biết là viết chuyện gì. Viết chuyện cá nhân mà mình đã kinh nghiệm thì nghe có lý, nhưng không biết chuyện đó viết ra nếu lỡ mà có bạn trẻ nào đọc thì liệu họ có nói là mấy ông già lẩm cẩm hay không? Cũng như xưa kia mình đã từng nói các Cụ mình vậy? Cái chuyện có lẽ trong hiện tại không có lẩm cẩm là chuyện làm sao có "Job" của mấy cậu mới ra trường, hoặc mấy ông bà đã hơi lớn tuổi vừa mới bị sờ "cám ơn" đang rầu thúi ruột lục tìm mục quảng cáo của các nhật-báo để viết thư xin hội kiến mà cả năm rồi vẫn không có kết quả tốt. Vì kẻ này cũng có tật hay xem giùm tử vi cho các bạn trẻ tìm đến hỏi chuyện gia đình, tình duyên, việc làm v.v..., cho nên kẻ này cũng hay rắc rối đến chuyện thế nhân. Xét trong lòng mình cho thật thành khẩn thì quả là mình chỉ muốn giúp cho người hỏi có chút hy vọng mà trông chờ sự thực hiện điều mình mong ước. Như thế này là đã vào đề "Giúp Ích" của người Hướng Đạo rồi đó!

Trong hai mươi năm trên đất này, và nhất là hai năm gần đây, có nhiều bạn hỏi: "Bác xem giùm năm nay cháu có khá không?" hoặc "liệu cháu có kiếm được việc làm không, và bao giờ hả bác?", Thế là phải hỏi năm, tháng, ngày giờ sinh, rồi tính toán toán. Câu trả lời là:

-Hạn này của cháu có nhiều khó khăn, nếu có mất việc thì không lâu đâu, chỉ vài tháng, rồi kiếm được việc khác và kém lương chút ít thôi!

Nghe vậy, cháu có vẻ buồn lắm, nhưng vẫn lộ một thoáng hy-vọng, và nói tiếp: Bác ạ, vợ chồng cháu cũng không lo lắm, nhưng còn phải giúp một cháu trai hai năm nữa mới ra trường. Bạn trẻ này tôi rất mến vì anh rất hiền, vậy mà cũng phải sáu năm tù cải tạo, may mà sang đây hai vợ chồng đều kiếm được job tốt êm xuôi đến tám chín năm. Thì cũng đúng, tuổi Giáp Thân, mệnh lập tại Thìn có Thanh-Long ở Mệnh mà!

Nhưng từ khi gia-đạo nước đàn anh Nga suy sụp thì kinh tế khắp các nước trên thế giới đua nhau... đi xuống. Tình hình này ảnh hưởng nặng đến các dân tị

nạn Việt, nhất là Kỹ sư các ngành, kéo theo cả các tiệm buôn, vì mãi lực giảm bớt rất nhiều.

Bác nghĩ anh cũng đừng quá lo, thì cứ để cho cháu tự túc cho có kinh nghiệm, chặm ra trường một chút nhưng tài năng càng thêm già dặn.

Lời khuyên này cũng không ăn thua gì, vì anh bạn trẻ coi bộ lo lắng dữ!. Lúc đó, kẻ hèn này cũng cảm thấy thật là buồn, vì sự giúp ích không được bao nhiêu! Hay là mình cứ nói đại như:

-Hai tháng thôi mà, gặp Lộc mã tả hữu là có job tốt liền, lại lên lương đấy, mấy ai được số tốt như anh!

Mình đã 73 tuổi rồi, nghỉ hưu từ hai năm nay chả phải lo chuyện Job nữa, chỉ khẩn khứa sao nói cho ai cũng thành được sự thật như là đi mua vé số mà trúng đủ 6 hoặc 7 số thì thơm biết mấy! Nghĩ cứ nói đại đi, ít ra bạn trẻ cũng vui được hai tháng lãnh lương thất nghiệp. Nhưng cần phải dặn thêm cứ xem mục kiếm việc hàng ngày, đừng quên mua báo! Biết chắc rằng nói thế chỉ lợi cho mấy anh chủ báo mà thôi. Có một cô em họ thường nói với tôi:

-Anh ạ, nếu số như vậy em cứ mặc rồi nó sẽ tới.

- Ừ đâu được! Có số nhưng mình cũng phải làm chứ, cô nằm há miệng chờ sung sao được!

Cái cô em họ này tính rất tếu, và cái đức tiêu tiền của cô ấy thì thật là thượng thặng, đặc biệt là chỉ muốn có nhiều tiền xài nhưng lại không thích làm việc.

Năm ngoái có cô cháu hỏi:

-Bác xem năm sau (1994) số cháu có tốt không, chứ cháu thấy các công ty nó sa thải quá Bác ạ.

Thế là mình phải bấm đốt tay:

-Sa thải ai thì sa thải chứ cháu thì lo gì? Hơn nữa năm tới lộc của cháu tốt lắm mà!

-Thế à, Bác?

-Chứ sao nữa!

Bảy tháng sau, điện thoại reo vang; cô cháu gọi:

-Lần này nguy thật rồi Bác ạ. Công ty cháu nó đã cho biết sẽ cho nghỉ việc nhiều, còn bảo cháu nếu muốn có việc thì phải đổi đi tiểu bang xa tuốt trên núi cao. Năm ngoái Bác bảo cháu năm nay tốt lắm mà!

-Tốt hẳn đi chứ. Bác nghĩ cháu thử gắng kiếm việc khác may ra sẽ được việc tốt chưa biết chừng.

-Khó lắm Bác ạ, thiên hạ cứ mất việc đều đều.

-Người ta ăn nhau ở cái số may chứ! với lại có thay đổi đi rồi nó mới tiến. Hay cháu tạm thôi việc, đi học lại full time đi! Hoặc đành tạm đổi đi tiểu bang xa vậy.

Mấy tuần sau đó, bà con quen biết gặp nhau cứ nói:

-Chắc là con bé phải đi xa quá, hết thuốc rồi.
 Đến tuần lễ thứ năm, điện thoại lại reo :
 -A lô ! Bác hử Bác ? Bác và Bác gái có mạnh không ?
 -Thì cứ lai rai. Già rồi mà mỗi ngày hai ba tô đây cơm gạo lúc là được.
 -Bác thật giỏi quá !
 -Giỏi cái khỉ gì, cơm gạo lúc ăn với rau luộc ngon chết đi được.
 -Bác ạ, cháu được việc ở đây rồi. Cháu thật may có nhiều người giúp đỡ xin cho ở lại, chỉ đổi sang bên "Technical" thôi. May quá Bác ơi ! Lại được lên lương nữa Bác ạ.
 -Thì Bác đã nói năm tốt mà ! (đắc ý !!!).
 -Nhưng cháu phải bỏ bớt một "cua" đang học dở để dồn nỗ lực làm việc mới, vì cháu cần phải học hỏi rất nhiều trong Job này.
 -Ừ, phải làm như thế chứ, cần giữ việc làm bằng mọi giá !
 Đến chiều, kẻ hèn này bảo bà xã :
 -Con nhỏ ấy được việc tốt rồi đó bà ạ.

BẢO NGUYÊN

QUÀ XUÂN NHẬN ĐƯỢC

M nhân dịp Giáng Sinh 1994 và Xuân Ất Hợi, Anh Chị em trong nhóm Tinh Thần Baden Powell, Ban Thực-hiện Bản Tin Liên Lạc và Ngựa CK (cà-khịa) đã nhận được rất nhiều thư, thiệp và cả tiền lì-xì của các Đoàn Anh, Đoàn Chị, Đoàn Ngang, Đoàn Em, Đoàn Cháu gửi đến thăm hỏi, ủy lạo và chúc mừng.
 Trước những ân-tình quý báu này, Liên Lạc xin cố hết sức để xứng đáng với lòng thương yêu đó, vì biết rằng một tiếng cảm ơn cũng không đủ, một trăm lời cảm ơn cũng là thừa.
 Việc gì rồi cũng trôi qua,
 Cái gì rồi cũng nhàm chán,
 Chuyện nào rồi cũng phai pha
 Duy chỉ có Tình Thương mới đáng tồn tại.

Liên Lạc

cốc! cốc! cốc!

Cốc cốc cốc !!! thưa Trưởng Niên quý vị
 Nghe mõ rao để chuẩn bị việc làng :
 Cuối Chín Lăm (1995) quý vị nhớ lên đảng
 Vì HỌP BẠN tại Sydney nước Úc.

Cốc cốc cốc !!! quý vị nào mệt nhọc
 Cứ vùng lên lấy bị khoác lên vai
 Diện bộ đồ Hướng Đạo thực là oai
 Phóng tới Úc . . . là sẽ thành lực sĩ.

Cốc cốc cốc !!! biết bao nhiêu bạn quý
 Của Trưởng Niên cũng sắp tới Sydney
 Còn đợi gì mà Trưởng chẳng ra đi
 Gặp bạn cũ. . . rung rung hàng nước mắt.

Cốc cốc cốc!!! suýt nữa thì quên mất
 Nhắc Trưởng rằng nhớ nhét đáy ba-lô
 Gói kim cương "Kinh Nghiệm" rất là to
 Đưa qua trại tặng đàn em yêu mến.

Cốc cốc cốc!!! ai lười không chịu đến
 Thì mõ đây sẽ lập tức "ráp-po"
 Trương tuần Thuật đã hứa quyết sẽ lo
 Đem cáng tới khiêng đi cho bằng được.

Cốc cốc cốc!!! bớ quan viên làng nước
 Bớ Trưởng Niên ...đến HỌP BẠN cho đồng
 Ông máy bay đã hạ cánh chờ mong
 Chở sang xứ kangourou nướng ấm.
 Cốc cốc cốc ! . . .

tuấn việt



Thư Bạn

Theo lời yêu cầu của một số Trường, Bàn tin Liên Lạc xin trích đăng một số thư của quý Trường gửi đến để biết tin tức với nhau, trong tinh thần huynh đệ Hướng-Đạo để cùng thương lâm, không ngoài mục đích tưởng nhớ đến nhau. *Ngựa C.K*

(Xếp theo thứ tự thời gian nhận được).

Bác Hoa-Kỳ đang mặc lại đồng-phục hồ hết bên ấy. Chúc Chị gặp nhiều may mắn.

* Chị Trần Thị Cảnh (V.N.)

(thư rất dài, 2 trang chữ đầy đặc)

..... Em đọc báo Tùng Nguyên 3, mục Tin Thư có tin của Anh, em ngỡ ngỡ, sợ tên trùng, cho đến khi hỏi lại Anh Thao (khi anh ấy đến Nha Trang) Anh Thao nói là Thoại đó chứ ai vào đây. . . . nhất là Sói Sói của em bây giờ ra sao ? Đã học và làm gì rồi ? Cháu có còn nhớ gì về Phan Rang không ? Với những buổi sáng Chủ Nhật, mặc đồng phục sẵn lên nằm ngủ tiếp để đến giờ đi họp cho đúng giờ họp Bầy. Em nghĩ Sói ấy đã lớn rồi, và cuộc sống không còn cho phép ngồi để nhớ phải không anh ? (bỏ qua 18 giòng). Khu đất ngày trước, anh xin để xây trụ sở Hướng Đạo cạnh nhà Anh, bây giờ đang xây nhà nghỉ của tỉnh Ninh-Thuận. Chị Mạnh bị liệt nằm một chỗ, anh Mạnh bị mổ sa ruột gần 1 năm nay, anh Hôn, Ngũ, Thủy, Thìn, Hồ Cg Mạnh Hùng (Thư ký Đạo). Riêng Khanh đã chết rồi. Mỗi lần về, em ghé thấp nhang. Gặp lại anh em H.Đ. cũ, ai cũng nhắc đến Anh - một ông "Quan nhưng rất Dân", không ai trong H.Đ. Phan Rang có thể quên được mấy ngày công tác "Giúp Ích" ở Bà Râu, bị pháo kích . . . anh vẫn tiếp tục ở lại đêm với anh em. (tạm qua 1 trang - vì dài quá, nhắc lại những kỷ niệm mà Ngựa này sinh hoạt với Đạo Ninh Thuận).

Liên Lạc .- Nhận được thư Chị, cả một khung trời Phan Rang bùng dậy với những buổi sáng Chủ Nhật đẹp trời của gần 30 năm về trước. Sói của Chị năm xưa, nay vẫn còn giữ tên Sói, nhưng đã già rồi, vì đã có vợ con. Sói đọc lại thư Chị, tủm tỉm cười khi đọc đoạn : "Sáng Chủ Nhật mặc đồng phục sẵn, lên giường ngủ tiếp để đi họp cho khỏi trễ giờ". Sói có nhờ gửi quà mọn về Chị. Cám ơn Chị đã cho biết tin Anh Thao đã về trường-trú ở Nha-Trang. Còn các anh em Phan Rang cũ, nay chỉ có Trường Thư ở vùng Renton, miền Tây

* Tr. Nghiêm Văn Thạch (Pháp)

..... Anh sẽ về hưu tháng nào nhỉ ? Tôi cứ tưởng ở nhà sẽ có thời giờ hơn, mà mấy tháng nay linh tinh chưa thu dọn xong việc nhà, cộng với các việc H.Đ. và hội-đoàn đôn lại. Thư từ có phần bê trễ hơn lúc đi làm !

Liên Lạc bao giờ ra số Tết ? Tôi đang hoàn tất tài liệu đi kèm phương án và hiến chương ngành Tráng. Sẽ gửi qua Anh khi xong.

Hồi tháng 10 có gặp và nói chuyện rất lâu với Anh Phan Kim Phụng qua Pháp thăm con. Về nhà, anh Phụng đã họp đồng các Trường để trình bày mọi việc qua các cuộc tiếp xúc với anh Vĩnh Đào và tôi. Có nhờ tôi soạn hộ một tài liệu để cập nhật hóa sinh hoạt trong các đơn vị Chui ở Saigon, do Anh Phụng, Anh lược và anh Thu-Lương yểm trợ. Phía Xuân-Hòa vẫn đứng riêng, có anh Nguyên cầm trịch.

Hy vọng trong năm tới sẽ gặp lại Anh Chị và "đấu trí" tử thủ !

Liên Lạc : Mừng Anh đã rảnh xách ba-ton đi đây đi đó. Có ngon trốn tuần-du Âu Châu quây H.Đ. Trường Niên giùm cho với. Cụ Tiên Chỉ nhà ta đã biệt tích giang hồ, vác ba-lô về trường-trú ở Nha-Trang rồi, làm các Trường bên Mỹ dăng bố cáo tìm lum mà tìm vẫn không ra. Nay có đặc-phái-viên Liên Lạc bên nó cho tin đích xác rồi. Nơi nào cũng không đẹp bằng quê hương cả. Hay là Cụ Tiên-chỉ về xây đình cho làng Bách Hợp ?

Riêng phần tôi thì đến tháng 5/1995 sẽ chính thức về hưu, đúng 65 tuổi. Đạo này Chú B.N.Phán đã làm sống dậy Liên Đoàn bên Hòa Lan, Cha Xuyên đang đốc thúc anh em ở Vương-Quốc Bỉ (toàn là Cha Chú cả, làm chi mà không dăng). Chắc chắn là năm 1995

sẽ gặp lại nhau (thời gian 15-7 - 30-7 tôi qua sinh hoạt với xóm Florida và qua nghỉ ở Bahama). Còn Trại Hạp Bạn ở Úc, Anh sẽ có mặt chứ. Cụ Tiên Chỉ vắng thì có Cụ Thứ-Chỉ thay, chứ giao khoán cho Mõ Làng này thì làm nên trò trống chi được !

✱ **Nhị Trưởng Nguyễn Xuân Mộng (Sacramento).**

..... Gia-đình chúng tôi cũng như các anh chị em H.Đ.V.N. ở Sacramento.

Kính chúc Anh Chị . . .

và cũng nhờ Anh Chị chuyển đến quý Trưởng trong nhóm Tinh Thần B.P. lời chúc của chúng tôi.

.... Xin cảm ơn Anh Chị đã gửi 20 MK bảo trợ Bản Tin Sắp Sẵn và đăng tin chia buồn, chia vui cùng gia đình chúng tôi nhân lễ Kỳ 4 năm của Anh Nguyễn xuân Đê và sinh nhật năm thứ Năm . . . mười bảy của Trưởng Liên, nhà tôi .

.....
Liên Lạc : Bậy quá, mình đã tự hứa là sẽ viết một bài về Anh Nguyễn-Xuân-Đê, lần nữa mà không thực hiện được, nhưng dù sao, không trước thì sau, Liên Lạc sẽ có bài về ông Anh hào hoa này. Còn Anh nói cảm ơn chúng tôi về đăng tin vui buồn, rằng lại cảm ơn ? tiếc là không được biết hết, nếu biết thì vui mà được chia, buồn được san sẻ thì đời người đẹp biết mấy. Anh Lê Cao Phan có 4 câu thơ :

Niềm vui được chia
Vui càng gặp bội
Nhưng buồn được xẻ
Là nửa phần nhệ voi

(Trong bài Chia Xẻ của Lê Cao Phan)

Xin tạm ngưng ở đây, vì Ngựa này đã quá đại ngôn ở mục Mã Thư khi nhận được báo Sắp Sẵn Sacramento của Anh gửi.

✱ **Tr. Nguyễn Văn Thuật (Úc Châu)**

Hy vọng Trưởng đã được thư em gửi cuối tháng 11 vừa rồi.

Nay em vừa xong Phù-Sa và “Kế Hoạch Một Năm Đẩy Mạnh Sinh Hoạt” nên gửi liền để Trưởng đọc và kính nhờ Trưởng cổ võ anh chị em các nơi giúp và tham dự cho đông đảo như . . . phái đoàn của Liên Lạc.

Về KHMNDMSH thì em tin rằng nếu các đơn vị nỗ lực áp dụng thì thế nào kết quả cũng khả quan, nhờ vậy H.Đ.V.N. mình sẽ đi lên. Em rất mong Trưởng cũng sẽ góp ý và cổ võ các đơn vị thực-hiện.

Liên Lạc : Này, Ngôi Sao Đang Lên ! Việc quảng bá và cổ võ các nơi về KHMNDMSH là nhiệm vụ chung. Cũng đã gửi đến một số đơn vị H.Đ. Trưởng Niên để áp dụng thử, đặc biệt ở Calgary, anh em ở đó “sung” lắm. Còn đảng ấy khen Liên Lạc số 13 đẹp, hay, đó là nhờ sự góp sức chung của tất cả anh em, trong đó, đảng ấy là một độc giả đã hết lòng ủng hộ. Việc sơ suất của việc ghi sai địa chỉ, ZIP CODE ghi nhầm 1 nơi cách xa đương sự ở đến 2000 Km mà cũng đến tay được như thường, đó không phải là phép lạ như Trưởng nghĩ, mà bởi lý do “Người ấy” là một VIP của Úc Châu, trên vòm trời ấy chỉ có một ngôi sao sáng, sức mấy mà ông Bru Điện Úc Châu dám không biết ? Cũng như tại Canada, viết thư chỉ đề ngoài phong bì : Colonel Phạm Văn Thiết, Montréal là đủ, thư vẫn đến như thường.

Cảm ơn 50 gia kim (của Chi Nhánh hay của ông Vua Chi nhánh cũng dạng) đã biểu cho Liên Lạc. Nghe đảng ấy nói Tr. Nguyễn Mạnh Hà ở Melbourne đã sẵn sàng một tập bản đồ nhiều chi tiết và in rất đẹp để hướng dẫn và tặng các Trưởng nơi xa đến tiện việc hoạch định các nơi thăm viếng, nghe đến đây đã thấy muốn đi ngay rồi, chờ đến tháng 12/95 rằng mà lâu quá vậy. Riêng mình lại còn được đảng ấy hứa : “Em cũng sẽ thu xếp với gia đình Q.G.H.C. Úc Châu và các Tiểu Bang để chào đón Trưởng nhân khi đến Úc để dự trại Thăng Tiến 5” Chi mà dữ dội rứa ! Để mình gặp mặt anh chị em nhân một cuộc sinh hoạt định kỳ của anh em Q.G.H.C. bên ấy là quý lắm rồi. Đừng làm rộn nhiều các vị ấy. Bên này mình được (hay bị) anh em cho làm “đầu tàu”, kéo mãi vẫn ị ạch cái “Hội Nhà Quan” này không khá được !

Nói nhỏ đảng ấy thôi nhé, có projet nào thích thú cho một tuần ở Úc (ngoài 5 ngày Hạp Bạn) cho mình biết trước đi, để mình “du” thiên hạ tham gia trại Thăng Tiến 5 cho đông (đại khái như du ngoạn, tắm biển ở bãi gần đất trại, có nhà thuê rẻ tiền v.v...)

Ngựa này rất cảm thông những khó khăn của đảng ấy, khâm phục sự kiên nhẫn và chịu khó (không phải chịu khó kiểu của Ngựa này đâu), bên cạnh lại có “đấng bề trên” hỗ trợ, lo gì mà không tát cạn bể . . . Úc Châu ! Dặn thêm đảng ấy một câu nữa : Đường còn dài lắm đó, liệu mà “chèo đi bơi đi”, đừng lo tay chèo đó nghe, dù sao đảng ấy nhớ cho rằng mình với đảng ấy “bà con cả 2 họ” (Họ H.Đ. và họ Q.G.H.C.).

✱ **Tr. Lê Cao Phan (Calgary)**

..... Phần tôi ở đây vẫn liên lạc đều với anh Linh và các bạn Hướng Đạo - Tháng trước có dự buổi com thân mật tại nhà anh Dũng vào dịp Tr. Linh đề

xuất một chương trình Huấn Luyện, sau đó có phân công sơ bộ cho anh chị em.

(xin qua 14 giồng)

Bản dịch “Úc Trai Thi Tập” (Nguyễn Trãi) 105 bài chữ Hán sang thơ Việt-Anh-Pháp, tôi đã hoàn tất bản thảo, chữ con kiến trên 450 trang giấy cỡ học trò, bây giờ đang lúng túng chưa biết đánh máy sao đây, máy điện tử thì mình dốt nát, thuê mượn mỗi trang 5, 7 đồng thì dào dào ra tiền, đánh máy loại thường (có điện) thì không có dấu tiếng Việt, bỏ dấu cả 450 trang thì có mà ngộp thở. Quả là thiên nan vạn nan ! Nhưng rồi cũng sẽ tự vác lấy cái cày để kéo một mình, đến đâu hay đó. Lại còn phần nguyên văn chữ Hán, tôi đã mất 10 ngày để tra lại và chép vào bản thảo

(qua 12 giồng)

Vụ KHAMA nói chơi thành thiệt. Một bạn bên Mỹ đã hỏi thăm bằng thư và báo VNTP vừa rồi có nhắc đến L.C.P. với vụ KHAMA !!! Nhờ Ngựa Chạy Khó đây ! Cùng vui !

Liên Lạc : Nói để ông Anh vui : Sách dịch Truyện Kiều được nhiều người khen lắm đó. Bên Mỹ, một số độc giả của Liên Lạc biên thư hỏi bản dịch ra tiếng Anh khi mô sẽ có ? Nghe Anh than thở việc đánh máy bản dịch “Úc Trai Thi Tập” thấy mà tội nghiệp !

Riêng tập thơ Anh tặng Ngựa hồi năm ngoái, lâu lâu lôi ra đọc thấy rất thích thú, nên đôi khi có trích dẫn vài đoạn để phê bày ở Liên Lạc.

Bài “Về Thôn” anh ghi lại rất hay, chắc là Cụ Tư Đồ thích thú lắm. Như lời Anh Phan dặn, đã gửi Liên Lạc cho Cụ Tư Đồ rồi và cũng đã hoàn lại Anh bài “Về Thôn” như Anh lưu ý Ngựa. Xin có thư riêng.

✱ Tr. Trần Trung D. (V.N.)

..... Cám ơn Anh đã nhấn giùm trên Liên Lạc tin cho các cậu T.S. Bạch Đằng. Tôi chỉ có ngụ ý đánh thức các Anh em “tung mèn” ra và nghĩ tới lớp trẻ thôi. Bây giờ tôi thấy cũng chẳng cần phải nhấn nhe gì nữa. Vì qua 20 năm trời, tinh thần ra sao thì ai cũng đã rõ. (thông qua 12 giồng)

Ngày xưa tôi vẫn biết tiếng Anh. Anh sinh hoạt tại Miền Trung nhiều hơn. Và ở cấp Trung Ương. Thường nghe Anh là một người “tốt bụng” với mọi người. (quên 21 giồng)

Từ khi được đọc Liên Lạc thấy sức làm việc của anh tôi rất khâm phục. Trong Liên Lạc lại có anh Mai-Xuân-Tý (mất rồi) đã biết nhau từ 1951 khi tôi vào dự Hội-Nghị Trường tại Saigon. Anh Thao mới về hồi Chị Thao mất ở Nha Trang. Anh Thao tuy già nhưng còn phong độ, minh mẫn và tin tưởng lạc-quan lắm.

Anh hứa hẹn trong vài năm nữa sẽ về cùng với anh em bên nhà.

(Thư rất dài, xin tạm ngừng ở đây)

Liên Lạc : Đọc thư Anh, ngoài dàn em này ra, có 3 nhân vật xuất hiện. Thứ nhất là Chú Sóc KT ở Toronto bị điện giật, gọi giấy nói phân trần, hỏi địa chỉ dàn Anh để vội vàng tạ tội, chắc Anh đã nhận được.

Thứ hai là chú Cáo L.T. ở Hoa Lan gửi một số hình ảnh của Trường cầm gậy nặng hai, vẫn quác thước như ngày nào.

Thứ ba là Cụ Tiên Chỉ Yên Tử (T.V.Thao) có hứa hẹn với Anh là vài năm nữa sẽ về cùng với anh em bên nhà, nhưng sự thật là Cụ Tiên Chỉ Làng Bách Hợp “đã về” xây Tổ-Đình ở Nha-Trang từ dạo tháng 11/94 lận, nghĩa là đúng thời gian Anh viết thư (18/11/94). Cụ Tiên-Chỉ họ Trần đã tuyên bố : Chỉ có Quê hương ta là đẹp nhất. Không thèm đi đâu nữa ! Ta ở đây vĩnh viễn cho mà coi !

Báo Liên Lạc đã có gửi về V.N., nhưng rất ít người nhận được, cũng đã có nhờ mang tay về, hy vọng được phần nào .

Liên Lạc có được như ngày hôm nay là nhờ được các anh em tiếp tay thực hiện, được nhiều Trường và Bạn-đoàn chiếu cố, xin rảnh sức được lúc nào hay lúc đó. Trong tổ chức Hướng Đạo Trường Niên có cả Làng Quốc Nội, nếu có cơ hội, anh để ý giùm cho với. Tuy vậy, em cũng biết nhiều khó khăn đang chờ, không phải dễ.

Có dạo, em được Anh Tôn Thất Đồng ở Huế có đề cập đến việc tổ chức Hợp Bạn ở Huế vào dịp Hè 1995, không biết có thực hiện được không ? Dù hình thức nào cũng tốt cả, miễn anh chị em H.Đ. thương yêu và quý trọng nhau là được và điều cần hơn cả là “Franc Jeu”

Kính chúc Anh sức khỏe, giữ khối để đừng tàn lụi, anh em ở ngoài kỳ vọng nơi Anh nhiều đó.

✱ Tr. Tống Phước Ái (Florida)

Việc đầu tiên Ái này xin đại huynh xá tội cho vì đã im lặng dài dài và cũng không lên Orlando dự buổi họp mặt khi Trường qua Florida (thông qua 11 giồng)

Trường biết không ? Khi Ái đến đây theo diện H.O. thì chẳng có bà con thân thích, may là có một vài đồng hương giúp đỡ trong giai đoạn đầu - Gặp ai, Ái cũng hỏi thăm “con cháu Cụ Bi Pi” và quả là hên thật, anh em mình ở đâu cũng “sẵn sàng” giúp. Tuy nhiên ở Winter Haven thì người Việt quá ít nên thua xa những nơi khác để Ái tìm được “Bạn” để “nối vòng tay lớn”

Kỳ trước Trưởng trách Ái cũng phải : Thư chi mà ngắn quá ! nhưng giờ thì Trưởng hiểu rồi thì xin thông cảm cho. Việc nhà Ái đang lúc lúi húi xàm xàm, nhưng nhớ đến xăng nhất cho Liên Lạc nên viết vội.

(Còn dài, hơn 1 trang giấy, xin thông qua)

Làn này có lên hộp thơ Trưởng đừng chuy Ái mà tội nghiệp nghe !

Liên Lạc : Súc mấy mà “Chuy Ái” Nội cái tên là dễ thương rồi, yên chí lớn đi nhé. Chị Ái, nghe ông Trùm Orlando cho hay là bệnh, nay Chị đã khỏe chưa ? Chúc bình phục sớm để cất bớt mấy chữ “lúi húi xàm xàm” của Trưởng đi cho vui cửa vui nhà.

Đọc thư của Trưởng, Ngựa này rất thông cảm của một con người xa quê đến xứ lạ, thiếu người thân thích, tri kỷ, nay có xóm H.Đ. trưởng Niên đó, xấp lại mà chơi cho vui. Nghĩ cho cùng, vui hay buồn là tùy người, dù sao rồi nơi đã sinh sống hơn nửa đời người, đó là một sự mất mát lớn lao.

Ngày trước, cuộc sống ở nước mình, tuy chiến tranh, tuy cùng cực, nhưng tràn trề sinh khí. “Sống” nhan nhản ở khắp mọi nơi. Buổi sáng Chủ Nhật, ở nước mình, nhộn nhịp biết bao nhiêu, linh hoạt bao nhiêu, tung bùng bao nhiêu . . . Chao ơi ! Trưởng nhớ không, sáng Chủ Nhật vợ chồng con cái dẫn nhau đi dạo phố rồi về ăn bún bò hay phở, tất cả chi phí không quá 5 đô la ở đây, vậy mà sao há hê. Một sáng Chủ Nhật như vậy là đủ “Điện” để sống cả tuần . . . mà không phải là ăn cao lương mỹ vị, hay được nghe Đại hòa tấu lừng danh, hay làm một chuyện gì hiếm hoi đặc biệt . . . mà là cái sống ở quê nhà, cả cái lam lũ nghèo túng cũng sung mãn sức sống. Mấy đứa bé bụi đời, chúng khổ hơn ai hết , đầu đường xó chợ, bữa đói bữa no . . . Vậy mà cái no của chúng, cái đói của chúng đều được “sống” hết mình. Và cái vui mừng của chúng một sáng Chủ Nhật đất hàng tha hồ lê la dưới gầm bàn tiệm ăn mà đánh giầy, còn rạng rỡ hơn cái vui mừng của một nhà tài phiệt vừa trúng một cuộc đấu thầu lớn.

Đời sống ở đây như bị . . . thiếu máu, là ọt trong cái sung mãn vật chất bên ngoài.

Thôi, nói chừng nớ chắc Trưởng Ái cũng đã hiểu nhiều, hẹn mùa Hè này, nếu thuận đường, có dịp qua Florida, gặp nhau nói chuyện chơi (Nếu đi thì từ 15 đến 22/7/95).

Thấy chưa ? Có “chuy” chi mô mà hã dĩ vậy ! Nói đùa, đừng giận nghe !

✳ Tr. Hoàng Ngọc Châu (*Orlando*)

Em vẫn tất vài hàng kính thăm Trưởng và quý Trưởng trong Ban Phụ trách Liên Lạc, nhân tiện gửi

kèm danh sách Hướng Đạo Trưởng Niên ở Florida để, nếu còn số Liên Lạc nào đó thì Trưởng gửi cho anh chị em ở đây để họ lên tinh thần. Nếu còn ít số thì ưu tiên cho hai nhà văn (H.Đ.) để có thêm cây viết cho Liên Lạc sau này.

Có bài thơ của Anh BS. Nguyễn-Hữu-Tùng gửi cho em hôm mời họp mặt Xóm Làng nhưng anh ta không đi được và em cũng quên mất không đọc cho anh chị em nghe, vì hơn bốn tiếng đồng hồ lần đầu có hơn 100 người vừa lớn nhỏ nên anh chị em nhiều chuyện nói quá, chưa nói hết. Nếu thấy được xin Anh cho đăng số tới. Em sẽ có bài viết về “Câu chuyện Xóm Làng” của Florida và sẽ gửi sau để kịp số báo tới.

Liên Lạc : Cái việc Ông Trùm dặn, Ngựa này đã làm y lời không suy-suyển. Riêng Liên Lạc số Tết này không đủ để gửi, vì đất quá nên chỉ in vừa đủ phổ biến.

Bài tường thuật và hình ảnh cuộc họp mặt quá đẹp và quá đầy đủ. Ước chi ở Hoa-Kỳ có được 10 Xóm như Orlando thì T.T. Clinton sẽ đến xin yết kiến Cụ Tiên Chỉ Làng Hoa-Kỳ để xin phiếu trong kỳ bầu-cử tới, và o bế các Ông Trùm để mời ra ứng cử dân-biểu cho phe của Ông ấy cho mà coi. Ông Trùm Florida ơi ! dù Ngựa này có gian dối viết lên đây đôi lời tán-tụng phù-phiếm nhưng không làm thay đổi cái nhìn của người đọc Liên Lạc, nhưng Ngựa này cũng nghĩ rằng mình bắt buộc phải ghi lên giấy một ý nghĩ có thực của mình : tiếng nói của con người - con người Hướng Đạo - tìm thấy nhau trong nhịp điệu của sự sống đầy yêu mến thiết tha. Có thư riêng gửi ông Trùm.

Ghi thêm : Báo Liên Lạc số Tết gửi đến Tr. Lê Quang Sung (bị trả lui !) địa chỉ như sau : 5214 Grandview Dr. Orlando, FL 32808, USA. Số 14 sẽ ngừng, nếu không cho biết địa chỉ mới. Báo giùm Tr. Sung. Cám ơn ông Trùm.

✳ Tr. Nguyễn-Đức-Phúc (*Ottawa*)

Chiều 18-12-94, Anh Thường đưa Anh về “giao cho chị Thoại” vào lúc mấy giờ ? Có đúng hay không đây ? Có bình yên như lúc ra đi không ? Chúng tôi “cẩn thận” như thế đó, chị Thoại ạ.

Chúng tôi, có cả tôi ở trong đó - rất cảm động và cảm ơn Anh - không ngại đường xa, tuyết lạnh - đã đến với anh chị em H.Đ. Ottawa, đã mang sang cho mớ khăn quàng. Hoan hô lão Ngựa Chịu Khó ! Vì anh em ở đây hài lòng lắm trước cử chỉ và sự lưu tâm chu đáo của anh.

Cho đến lúc này, chẳng có ai chịu viết bài tường thuật của ngày hôm ấy, thành ra tôi phải cáng

đáng vậy và gửi cùng thư này. Nhưng nếu Anh đã "chịu khó" viết rồi thì quên bài này đi nhé !

Năm hết, Tết đến rồi, Chúc Anh và . . .

(Bức thư thứ 2 đề ngày 05-01-95)

. Cũng vừa nhận được thư anh Bùi-Năng-Phán ở Hòa Lan. Anh có kể ". . . Theo Liên Lạc thấy các xóm Hướng Đạo Trường Niên Canada sinh hoạt mà phát thêm. Hy vọng bao giờ Cụ Thứ-Chỉ Nghiêm-Văn-Thạch về hưu thì xóm Âu Châu mới khá lên được". Còn Phán thì 20 năm nữa mới về hưu cơ ! mà anh em ở đây thuộc loại "xòn xòn" cả, nên ngại! "

Ngựa của tôi ơi ! Ngựa viết thư cho anh Phán "thức" (thức theo kiểu Trần Văn Khắc). Anh Phán cũng cho biết thêm là Anh rất tán thành về việc sẽ thực hiện "Ngày Trần Văn Khắc", người đã hiến trọn đời cho Phong trào Hướng Đạo. Giả sử có ai sưu tầm lại (lời A. Phán) các thư của Trường (Khắc) viết cho các đơn vị H.Đ.V.N. trên khắp thế-giới sau 1975, thì có lẽ cũng có hàng ngàn lá.

Anh Phán cũng nhờ tôi xem trong danh sách nhận Liên Lạc của dân Hòa Lan, có Anh Trần Trung Kỳ chưa ? Nếu chưa thì xin gửi từ Liên Lạc số sắp tới, để ảnh cổ động thêm cho Liên Lạc.

Liên Lạc : Bố ông Trưởng Xóm Vùng Thủ Đô Gia-Nã-Đại ! Hôm họp mặt gia-đình Hướng Đạo Ottawa, Ngựa tui thấy anh chị em đông vui, trong dạ rất mừng. Có Trưởng Minh-Phúc cao ráo, đẹp trai đứng ra tiếp được Trưởng Kim, hy vọng Liên Đoàn Ottawa sẽ khá và đủ sức đương cai "Ngày Tinh Thần Trần Văn Khắc" vào mùa Hè sắp tới. Bài tường thuật đã được đánh máy xong (có thu gọn lại, xin phép anh trước nhé) để đăng vào Liên Lạc số 14 này. Nhân đây, cũng "Nhắc Vói" qua Hòa Lan để Trưởng Bùi Năng Phán biết là chưa có ai giới thiệu Tr. Trần Trung Kỳ, nhưng nay thì đã ghi vào danh sách đọc giả dài hạn rồi, cùng với 13 vị khác. Riêng Liên Lạc số Tết bị trả lui vì Tr. Vũ-Hùng dọn đi đâu mất tiêu. Cả 12 vị đọc giả Liên Lạc ở Hòa Lan đã hơn 1 năm nay cũng biệt tin, nhưng Liên Lạc vẫn gửi đi đều. Đành vậy.

Có lời thưa riêng với Cụ Trưởng Xóm. Cũng đã trọng tuổi rồi, ráng mà giữ gìn sức khỏe. Mùa Đông chớ đi đâu nhiều, đừng tưởng bỏ là còn ngon mà xòn xáo cho lắm, có chi thì khổ thân già.

Anh Phúc ơi ! Chắc Anh cũng biết Sinh, Lão, Bệnh, Tử là mối bận tâm muôn thuở của con người. Cũng vì sợ già, đau yếu, rồi chết mà không biết bao nhiêu bạc vương giả, lương y đã cố công tìm thuốc trường sinh. Nhưng giấc mơ ngàn xưa ấy ngày nay vẫn còn nguyên vẹn là một giấc mơ. Tuy nhiên, con người -

con người Hướng Đạo - khôn ngoan hơn là biết xử dụng, những ngày "sống ở thế gian này" cho hữu ích, dù là ít, hơn là không để lại dấu vết nào cả !

Nguyễn vọng khiêm tốn đó mong rằng Anh đang cùng các Trưởng khác trong xóm Hướng Đạo Trường Niên đang cố tâm thực hiện. Nhưng Anh Phúc ơi, sống lâu ở đời chưa hẳn là hạnh phúc, chúng ta chỉ dám mơ ước : Còn sống thì nên sống cho khỏe mạnh cho nên chúng ta rất thực tế chỉ dặn nhau "bảo trọng" mỗi khi chia tay

* Cháu Phương Thu (Ottawa)

Thưa các chú trong Ban Thực Hiện Liên Lạc. Năm nay Bố Khắc không còn để thăm hỏi các Chú. Chúng cháu xin có vài lời hết lòng tán dương sự cố gắng liên-tục của các chú và xin kính chúc các chú nhiều sức khỏe và lúc nào cũng sẵn sàng để vượt qua các khó khăn, đem mối giây liên lạc đến với mọi người trong gia đình Hướng Đạo trong tình thân ái đậm đà. Chúng cháu xin gửi ít "tiền tem" để xin các chú nhớ và thỉnh thoảng cho chúng cháu được đọc báo Liên Lạc với.

Kính thư .

Liên Lạc : Cám ơn Phương Thu đã quá chu đáo gửi thiệp Xuân, lại còn ủng hộ Liên Lạc, hy vọng còn tiếp tục dài dài. Hội Đồng Trung Ương đã chấp thuận đề nghị của gia-đình Hướng Đạo Ottawa tổ chức ngày "Tinh Thần Trần Văn Khắc" vào ngày 01 tháng 7 hàng năm cho khắp Hướng Đạo Việt Nam toàn Thế giới để ghi nhớ công ơn người sáng lập ra Phong trào. Chắc chắn ngày ấy các chú ở Montréal sẽ lên dự lễ. Hy vọng các chú ở Xóm Trường Niên Ottawa sẽ phụ lực với Liên Đoàn H.Đ.V.N. trên đó để tổ chức cuộc Họp Mặt.

Nhiều lúc ngồi tưởng nhớ đến Bố ngày xưa, nhớ đến câu thơ (hình như của Thâm Tâm) : "Người đi, ừ nhỉ, Người đi thực !"

Nhưng hai cháu nhớ cho rằng, đối với H.Đ.V.N. Trưởng Trần Văn Khắc không bao giờ chết, chỉ "Vắng Mặt".

* Tr. Bùi Năng Phán (Hòa Lan)

Em vừa nhận được Liên Lạc số 13, vừa mừng vừa run. Mừng là vì báo đẹp và dày, đẹp như những tấm thiệp Tết nhưng to hơn nhiều. Nếu để chung trên đồng thiệp thì Liên Lạc là "Thiệp Chúa", về số trang thì khỏi nói, gần gấp đôi số thường. Như vậy là oai lắm rồi, phục các Lão Trưởng hết sức, nhất là ông Ngựa ! Run vì con số 13, không kiêng cử gì cả, đúng là "già không sợ chết", lẽ ra phải là số 12 bis hay 12+1 chứ ai

lại liều lĩnh “thách thức định mệnh” như vậy, lỡ Liên Lạc chết thật thì sao ?

Đọc rải rác trong Liên Lạc 13 thấy các Xóm khác sinh hoạt nhộn nhịp phát . . . thêm. Lại có “Vị” còn xỏ xiên : Xóm Âu Châu “yếu xìu” . . . Nên có đòi lời thanh minh rằng : Xóm Âu Châu toàn các vị “xòn Xòn”, Vị nào cũng bận lo việc “thiên hạ” cả, chưa kể các “đấng bề trên” trẻ có nhiều nhu cầu hơn các “đấng bề trên” già. Ấy vậy mà hôm rồi, các “đấng bề dưới” xòn xòn cũng làm được một việc đáng ghi vào lịch sử . . . Liên Lạc : Khóa H.L. Dự Trưởng cho Hòa Lan chẳng thiếu mặt “đấng bề dưới” nào. Em kèm theo tấm hình, kéo Anh lại bảo “nói không có sách, mách không có . . . hình”.

Trong Liên Lạc số 12 thấy Trâu Cầm Cù nhắn tin, biết được hấn đã thoát, em vội có thư chúc mừng, nhưng không thấy hồi âm ! Hình như hấn đã đi nơi khác. Hấn cũng nhắc đến Ngựa Lo Xa, không biết bây giờ ở đâu. Em cần địa chỉ (quen đi 4 giòng). Nếu không trả được nợ này thì “Chết em không nhắm mắt” đâu. (qua 19 giòng)

Liên Lạc : Rất cảm ơn những lời khen và “lo” cho Liên Lạc. Nhưng không can chi mô mà sợ. Có những người “để tâm” như đảng ấy thì Liên Lạc mần rảnh mà tử được. Liên Lạc nhận được tài liệu, hình ảnh, rất quý, có đăng vào số này một tấm.

Đã điểm mặt các Trưởng trong hình Khóa H.L. dự-trưởng. Có cả Ông Cha bốn sao, ủa xin lỗi : 4 gổ của Vương-quốc Bỉ tham dự nữa hả ! Răng không thấy cái kèn đồng của Cha mô hết !

Nhắc đến Nha Trang, Thư đã rời nhà về Renton, trong Liên Lạc có ghi lời kêu gọi của Thư - Còn anh Thám thì mình không được tin, Chắc Thư biết nhiều hơn. Trâu Cầm Cù ơi, đọc đoạn này nhớ biên thư cho Cáo L.T. nghe. Riêng đối với anh Du mà Cáo đã làm được như vậy thì quý hóa vô cùng.

Anh Phúc (già) ở Ottawa có nhắn gửi Liên Lạc cho anh Trần Duy Kỳ, nhưng trong liste không có tên và địa chỉ làm răng mà gọi ! Còn 11 vị khác (Hòa Lan) đã gửi hơn 1 năm nay, số 13 này lại bị phát hoàn tên của Trưởng Vũ-Hùng lý do : đòi nhà đi “không lưu lại dấu vết” ! Mất công Trưởng Tỉnh thật !

Trại Họp Bạn Thăng Tiến 5 có qua Úc không ? Đi cho vui. Mình đang nhờ anh em ở Úc phác họa cho 1 chương trình ngao-du miền Kangourou trong 10 ngày (không kể 5 ngày Trại) vì đường xa tốn kém mà chỉ bay qua bắt tay nhau, cười đùa, hội họp rồi về liền thì uống công quá. Còn chuyện ghé qua Việt Nam thì - riêng mình - chưa thể thực hiện được. Chờ vài năm nữa

mới tính lại.

✳ Lại Tr. Hoàng Ngọc Châu (Orlando)

Cám ơn bức thư của Anh, nghe Anh Thoại của em sắp về hưu, em mừng quá, thế là Tr. Ngựa CK phải được “nợ trần” khỏi vất vả chạy gạo hàng ngày. Việc thứ hai càng mừng hơn là Tr. Thoại có được bộ máy điện toán, từ nay có thể gõ lọc-cọc và viết bài cho Liên Lạc, khỏi cần viết tay rồi phải nhờ người khác đánh máy lại - Nói thế chứ nếu bài vở nhiều quá, em vẫn cố gắng phụ khi Anh sai bảo. (lướt 4 giòng).

Như trong thư em gửi cho anh chị em ở đây, em có đề cập đến danh-từ “Xóm”, rồi “Làng”. Anh Đại được bầu lại, gửi thư ra dùng chữ “Xã”. Em mất mấy tờ “Liên Lạc” cũ nên không biết cơ cấu tổ chức của Hướng Đạo Trưởng Niên, mà anh là người phụ-trách. Có lẽ Anh nên nói sơ cho mọi người cùng rõ cơ cấu tổ chức Làng Xóm Trưởng Niên hay gì gì đó và thêm phần mục đích . . . để tất cả mọi người ở xa đều biết và thực hiện đồng nhất. Em có giải thích nhưng không dám lộng ngôn (lướt 6 giòng). Em cố đứng ở giữa để lo cho phong trào hơn là để ý đến chuyện tiểu tiết, nhưng không tránh khỏi . . . (lướt 16 giòng)

Nhưng nghĩ đến phong-trào và nhất là các Trưởng đã dẫn dắt em, nên em vẫn hãnh diện vì mình là đàn em của các Trưởng đi trước. Em sẽ cố gắng làm được bất cứ chuyện gì dù nhỏ nhoi để đóng góp một chút cho phong-trào.

Việc của Hướng Đạo Việt Nam nhiều chuyện để làm quá, nhưng ít người hiểu và như Tr. Thoại bảo “sức người có hạn”, nhưng “yên chí không bao giờ nản lòng”. Em cũng cố theo tôn chỉ đó.

Mong gặp Anh vào tháng 7/95. Nếu được cho em biết trước vài tuần trước khi départ từ Montréal để

Liên Lạc : Khoan mừng vội ! Bớ Ông Trùm Orlando. Thoại này về hưu, nhưng đâu dễ phải được “nợ trần” ! Còn khuya ! Cộng-đồng người Việt ở đây đã sẵn sàng nắm tay Ngựa này vào . . . trường đua PhúThọ. Vào đó là không có lối ra, cho dù có ra cũng thân bại danh liệt ! Đang hết sức né tránh và . . . kính nhi viễn chi cho yên thân. Mấy lâu nay đi làm, nay sắp rảnh, bề trên thô thể : “Trước đây Anh bận việc sở, em không dám nhờ, nay anh rảnh, chịu khó chở em đi chùa ngày rằm và mừng một dặng không ?” Sực mấy mà mình dám trả lời là không “ Ừ, thì đi, nhưng em cho anh một điều là ngồi ngoài xe đọc sách, viết thư, khỏi vô chùa”. Nàng “xì” một tiếng dài, tuy chưa hài lòng 100% nhưng đành nhượng bộ anh chồng cà chớn này. May thay !

Còn việc Hướng Đạo Trưởng Niên, Liên Lạc số 14 này có ghi lại điều-lệ. Đây chỉ là hình thức, quan trọng là anh em thật sự kết hợp với nhau, chơi franc jeu với nhau, đem lại phần nào lợi ích cho các em, đó mới là mục-tiêu mà anh em mình đang theo đuổi. Biết bao nhiêu tổ chức, hội-đoàn, điều-lệ, nội-quy nghe ghê gớm mà chưa thấy làm được việc gì ra hồn mà đã giành giật, tố cáo nhau, trông rất thê thảm. Một nhà tu-hành học rộng đã than : Tình trạng hỗn độn trong xã-hội ngày nay là lỗi của các tín-đồ. Chúa hay Phật đều dạy : "Tiền bạc là của chung, có dư phải chia bớt cho người nghèo". Nhưng họ tham lam quá : Linh hồn thì gửi ở Nhà Thờ, Chùa, mà tiền bạc thì giao cho nhà băng, cho nên mới xảy ra cơ sự. Chính tín-đồ còn không tin tôn giáo như vậy thì còn ai tin ?

Ông Trùm có viết : Việc của H.Đ.V.N. còn nhiều chuyện phải làm mà ít người dẫn thân (dù rằng đã có). Thời này đâu phải là thời Tam-quốc mà cứ ở ẩn nơi rừng xanh núi thẳm, đợi người ta lái xe hơi Mercedes lại trước thảo lư, đón ra làm . . . lớn ! Đã là Hướng Đạo, khi thấy việc mình có thể đảm đương được, thì a-lê hấp: cúi người xuống, kê vai vào cùng nhau gánh vác. Điều cần : hãy "quên cái ta mà chỉ nhìn vào việc". Thôi, nói nhiều chắc có người cho là mình "giảng moral". Rứa thì tộp lại vậy ! Có thư riêng gửi Ông Trùm.

* Bạn Đoàn Lê Cao Phan (*Calgary*)

Tôi đã nhận được Liên Lạc Xuân Ất Hợi 1995, rất phong phú và đa dạng vì bài vở của anh em. Tôi chỉ nói Anh em là vì hình như các Chị (Nữ Trưởng của H.Đ. chứ không phải Nàng dâu H.Đ.) vắng thấy đóng góp cho Liên Lạc.

. . . Coi chừng bà xã Huế Đô của Ngựa vốn rất ư là hiền-thục, có ngày nổi máu "Hoạn-nương" cấp cao và đẹp ở chỗ có ghen với Cô Bà nào đâu ? Nói như Phan Thanh Hy của chúng ta đây. Tôi còn nhớ mãi một Phan Thanh Hy mặc áo ông Tà dáng gầy nhưng có đôi mắt rất sáng, bây giờ hẳn là mập ra và mắt còn sáng hơn nhiều, cứ xem giọng văn của con nhà luật thì biết. Có lẽ Trưởng họ Phan chẳng biết Phan họ Lê này là ai đâu (xin thoát 24 giờng)

Bên này Tr. Linh và một số khác cũng đã nhận báo như tôi, khen "hết mình", Ngựa C.K quá dày công liên hệ anh chị em khắp năm châu bốn biển để Liên Lạc có nhiều màu sắc.

Riêng tôi thì vì lẽ nhà thơ Tuấn Việt có nhã ý đề cập cũng như Trưởng Trà Lũ (hình như Tr. Trà Lũ cũng có viết về cái khoản KAMA trên VNTP mà nhà

biên khảo Đỗ Trọng Huề, bạn láng giềng của tôi ở đây có cho biết) nên xin thanh minh mấy điều cho phải cái đạo mà tiếng tây gọi là "probité littéraire et artistique"

Từ KAMA (a. Trà-Lũ khai triển chỗ này rất hay, nào là NATO, IBM, COCC v.v... xin ghi một điểm son) , thực ra là do một bạn thơ bên Việt Nam (thi sĩ C.H.) đề xuất, nhưng là KHAMA - như chính tôi đã nhắc lại, rồi Ngựa C.K. và anh chị em H.Đ.T.N. Calgary đề nghị KAMA. Bạn đoàn này cũng đã ngại cái khoản "KAMA SOUTRA" như Tr. Trà Lũ nói - Để xác minh là bản quyền không thuộc bạn đoàn này hoàn toàn. (thoát 27 giờng).

Về khoản bài ca H.Đ. Trưởng Niên, tác giả thấy nói được anh chị em Trưởng Niên chiếu cố, mang ra tập dượt thì quá mừng, nếu được phổ cập và biết đâu nó sẽ bay đi khắp nơi như bài Phật-Giáo Việt Nam của thời 1951 !

Xin nhờ Anh chuyển lời cảm ơn Trưởng "Cô lô nen" Thiết đã "se pencher sur" bài hát nhỏ sáng tác "sur commande" của chính Ngựa Chụ Khó - Lời cảm ơn của "cáp-tên" 1957 Lê Cao Phan !

Liên Lạc : Quá khâm phục Đoàn Anh, chịu khó biên thư dài, viết bài. Bù lại Ngựa này tuy được phong là "Chụ Khó" mà lười quá sá !

Xin có thư riêng - Ráng phụ với anh em Xóm Trưởng Niên Calgary một tay, làm đầu tàu cho Làng Xóm miền Tây Canada để lôi kéo theo các toa phụ cận như Vancouver, Edmonton.

Đời Anh cũng thích thật, cứ văn, thơ, vẽ, nặn tượng, dịch, sáng tác . . . làm sao mà già được. Cổ lai hy đem nói với ai kia, chứ với đàn anh họ Lê thì sức mấy mà già !

Có lần Ngựa nghe nói : "Đàn ông cũng như rượu, không bao giờ già, cũ cả. Họ chỉ chín thôi . . . " (Men, like wine, don't grow old. They only mature . .)

Trong thư Anh, chứa chất nhiều lãng mạn, vì như Anh biết tình yêu phải lãng mạn mới đẹp, nhưng lãng mạn mất thì giờ rồi rồi cuộc phải có một người khóc, một người cười, hay cả hai người cùng khóc, chẳng bao giờ hai người cùng cười.

Chết cha rồi, dùng trước núi Thái Sơn mà dám lộng ngôn ! Gan thật !

* Tr. Nguyễn Thanh Viem (*Úc Châu*)

. . . Viem được vui cái vui chung của quý Trưởng khi nhìn thấy Liên Lạc ngày nay hơn ngày qua và ngày mai hơn ngày nay. Vui qua rồi Viem buồn cho Viem 5 phút vì những tháng vừa qua lu bù nhiều công việc nhà cửa,

vườn tược không trả nợ cho Liên Lạc mà có lẽ Liên Lạc thông cảm cho khát nợ đến Ất-Hợi sẽ thanh toán

(1 bài thơ)

Thơ bất tận ngôn, ngôn bất tận ý, ý bất tận tình > Ngôn, Ý, Tình như ba cây chụm lại nên hòn núi cao và núi cao ấy là Tuổi Thọ của quý Trường "THỌ TỬ NAM SON "

Liên Lạc : Đàn em này tưởng là nhà thơ miền Úc Châu lu bù thật (như thư Trường đã cho hay) , nhưng mình làm ! Đọc các báo Hướng Đạo khác, thấy tên tuổi nhà thơ tung hoành ghê quá, nhất là báo "Nhịp Cầu" của Washington D.C. cũng có. Mà lại thơ hay nữa chứ ! Thôi, để đó, kỳ Họp Bạn Thăng Tiến sắp tới sẽ tính sau.

✱ Tr. Nguyễn-Hữu-Xương (Pháp)

... Nhờ Liên Lạc đã cho tôi tìm lại Trường Bách mà chúng tôi đã sinh hoạt khi còn ở Galang, trong đó có cả Tr. Trần Văn Diễn nữa. Đặc biệt vợ chồng tôi rất vui khi được tin Tr. Bùi Văn Giải vẫn còn sống vì Tr. Giải là giáo-sư dạy cả 2 vợ chồng tôi từ lớp Đệ Thất, Đệ Lục.

Đọc Liên Lạc tôi mừng quá, những kỷ niệm của một thời H.Đ. đã sống lại trong tôi, từ lúc Thiếu-sinh đến khi làm Baloo khi chưa nhập ngũ. Những kỷ niệm của Trại-trường Tùng-Nguyên và cũng chính vì lần trại này đã định hướng cho tôi vào Võ-Bị. Khi còn là S.V.S.Q., những buổi chiến thuật trên đồi, H.Đ. đã cho tôi nhớ lại những giờ học lý-thuyết của các Trường như Cha Hòa, anh Trần (Akéla Leader) . . . Mấy hôm nay đầu óc tôi đặc lại những kỷ niệm đó. Ở Paris, có 1 lần tôi tìm lại phong trào, nhưng tôi thất vọng vì ngay buổi gặp gỡ đầu tiên tôi đã thấy có sự rạn nứt ở chỗ tranh giành nhau đến độ đưa nhau ra Tòa. Tánh tôi nóng nảy nên sau khi trút hết bực tức của 1 người Hướng Đạo tôi đã không đến lại nữa.

Vì không có địa chỉ của Anh Bách mà tôi đã mất liên lạc gần 10 năm nên nhờ Anh chuyển hộ lá thư bằng cách dán tem hộ nhé.

Riêng về Liên Lạc, xin Anh gửi cho tôi, vấn đề đóng góp tôi sẽ gửi Anh sau.

Vài dòng tâm sự, cho dù chưa gặp (H.Đ. đầu lo chuyện đó phải không Anh !) và nhờ Anh chuyển hộ thư cho Anh Bách. Tôi sẽ viết một câu chuyện có lẽ ít ai biết ngoài anh Giải, A. Nguyễn Tấn Định và 1 H.Đ.S. đã chết khi còn mặc đồng phục Hướng Đạo.

Liên Lạc : Agréable surprise ! Liên Lạc đã đem lại sự gặp gỡ nhau giữa những Trường đã mất liên lạc. Như

Trường biết, Tr. Bùi-Văn-Giải là một ngôi sao của vòm trời H.Đ. vùng Đông Bắc Hoa-Kỳ đó, đang tỏa hào quang khắp chốn. Đã chuyển ngay thư của Trường đến Tr. Lê-Nguyên-Bách ở Úc Châu. Khi đọc đến đoạn này, chắc Trường đã có thư hồi âm của cây Đại Thụ miền Úc Châu.

Trong thư, Trường đã nhắc lại kỷ niệm của một thời xa xưa khi sinh hoạt với phong trào, và sau này, trong cuộc đời những hình ảnh ấy sống dậy trong ta, dù là đang ở trong một không gian khác . Trường nhắc đến kỷ niệm, những Trường đã có lần hướng dẫn mình, đã gặp mình và trao đổi tâm sự với mình, đó là những nét đẹp của tâm hồn, vì người ta không phải chỉ sống nhờ cơm gạo, khí trời mà còn phải nhờ có tình ca và hoa bướm nữa.

Cám ơn Trường đã có lời khen Liên Lạc. Sở dĩ cánh đồng Liên Lạc được tươi xanh, chính là nhờ ở dòng sông và những mạch nước, tượng trưng cho các Trường đọc giả.

Bắt đầu từ Liên Lạc số 14 này, Trường sẽ nhận báo đều cho đến khi (L.L.) chết. Rảnh, viết bài như đã hứa trong thư.

Chúc mọi sự tốt lành. Tiếc là không được gặp nhau ở kỳ Họp Bạn Le Breuil (Pháp, tháng 8-1993)

✱ Tr. Trần Văn Thao (V.N.)

..... Tôi đã về V.N. từ đầu Nov. 1994 rồi. Tôi viết thư này chúc Tết Ất Hợi Đại Gia Đình Hướng Đạo Việt Nam . . . (thông qua 4 giòng)

Nằm nhà thương Northridge hai tháng, vừa xuất viện là phải đổi chỗ ở, vì cái nhà ở Northridge bị động đất hư hại nhiều, phải sửa chữa, chắc còn lâu mới ở được, tôi phải đến San José ở một tỉnh nhỏ : tỉnh Gilroy, rồi vài tháng sau thì về Việt Nam. Sau 20 năm xa vắng, mọi phong-tục tập-quán của quê hương vẫn còn nhớ nằm lòng và lại còn nhanh nhẹn hơn nữa, nên mong sẽ ở đó với họ hàng, anh em con cháu.

Về bình hoạn (xin qua 6 giòng)

Về H.Đ., các Trường kỳ cựu vẫn chờ được phép thì sẽ hoạt-động lại, các em vẫn sẵn sàng, các Trường mong chờ để giúp ích các em như xưa, vì thế mà H.Đ.V.N. hiện chưa có hoạt động gì ch1nh thức. Có thể các Trường chờ cho nhà cầm quyền thật thấu triệt Mục đích và Nguyên-lý của Hướng Đạo rồi mới cho phép chăng ? (xin qua 8 giòng). Riêng mấy ông già Hướng Đạo chúng ta, chúng ta vẫn còn học hỏi. Cái may của chúng ta là đi du học không mất phí tổn, thì càng phải lo nhậ nhanh đem về cho nhà, cho nước, cho dân tộc những cái hay của người. (xin qua 18 giòng).

Công tác Thoại đang làm cho anh em H.Đ.V.N. chắc đi xa được nhiều rồi. Anh Thoại thành công thì anh em Hướng Đạo Trưởng Niên chúng ta sẽ có những người bạn không là H.Đ. mà cũng giúp ích cho nhau, nhất là mở rộng việc giao du của anh em thêm rộng lớn.

Nhân dịp Tết . . .

Liên Lạc : A ha, tìm được đây rồi, nhiều Trưởng tìm hỏi thăm quá cỡ ! Nhất là Tr. Mai-Liệu.

Thế là Cụ Tiên Chỉ cho rằng : "Không nơi nào đẹp bằng Quê hương ta ", đúng như Cụ Trần-Trọng-Kim viết trong Q.V.G.K.T.

Thật ra, Liên Lạc đã biết tin Cụ Tiên Chỉ về Nha Trang khi mới đặt chân vô nhà ở đường Tôn Đản được 2 ngày, do đặc phái viên cho hay, có cả số điện thoại, số Fax của nhà bên cạnh, để liên lạc khi hữu sự.

Ông Cụ Tiên Chỉ thật chu đáo, đã tiên liệu kỹ : trao bài hồi ức cho Liên Lạc, bài viết về trại HỌP BẠN ở Pháp (thời thập niên 40) với Tr. Tôn Thất Thiện, nhưng không hó hé chuyện về V.N. sống với gia-đình. Hay thật !

Bây giờ Cụ Tiên Chỉ về V.N. rồi, trong điều lệ có ghi "Làng Quốc Nội". Xin Cụ xây đình Làng, mời quan-viên chức sắc lại để lập Làng Quốc Nội cho là đúng lúc.

Cụ đi rồi, HoaKỳ chỉ còn nhờ cây Đại Thụ họ Mai cầm cờ lệnh để hô hào anh chị em Trưởng Niên.

Nhân dịp này, xin kính chúc Đản Anh được sức khỏe, quên ba cái chuyện đau yếu lẻ tẻ, giúp tiếp sức lập Làng Trưởng Niên bên nhà để cùng hẹn nhau ngày Đại-Hội Trưởng Niên toàn thế giới tổ chức tại Trại Trường Tùng Nguyên (Dalat) hay Bạch Mã (Huế) một ngày không xa, biết đâu là cùng lượt với Trại HỌP BẠN THẮNG TIẾN VI tại Quê Hương chúng ta.

Rất mừng được biết rõ tin Anh. Trông thư Anh và kính chúc Anh sức mạnh và tâm trí thanh thần.

XIN THÔNG-CẢM

Vì phải loan-báo tin buồn Tr. Phan-Như-Ngân, nên L.L. số 14 này phải đưa đi in sớm, nên thư của Quý Trưởng sau đây sẽ xin đăng vào kỳ tới :

- Tr. Hoàng-Hội
- Tr. Đoàn-văn-Thiệp
- Tr. Lê-nguyên-Bách
- Tr. Nguyễn-văn-Thư
- Tr. Nguyễn-đức-Phúc

Chi thêm : Bài của Gấu kiên-nhẫn rất thích-hợp với kỳ này, nhưng gửi đi đánh máy không kịp, ba tháng sau, đọc kỹ, sẽ thấy thấm-thía hơn. Liên-lạc.

THƠ XUÂN

tặng Liên-Lạc



Đầu T hai H một C

Vun trồng Liên-lạc sum xê lá cành

Cho hay " Chim đậu đất lành "

Đáp mời Liên-lạc tung hoành bốn phương

LIÊN-LẠC tạo được tình thương

Cùng nhau tiếp tục đoạn đường vui thay

Một lòng trong sạch, thẳng ngay

Giao-du thân mật lâu ngày mến nhau

Hướng-đạo như hạt trên châu

Thời-gian không nhạt sắc màu thiên nhiên

Trưởng già giữ vững căn nguyên

Kết hợp với trẻ hàn huyên tâm tình

Chúc mừng quý Trưởng tươi xinh

Bản thân thoải mái, gia đình bình yên

Dành rồi vui thú điền viên

Cháu con hạnh-phúc là Tiên trên trần

Lạc quan, thanh thần tinh-thần

Tuổi Xuân tuy mất, Tâm Xuân vẫn còn

Còn Trời, còn Nước, còn Non

Còn tờ LIÊN-LẠC ta còn chung vui.

Canberra ngày 15-01-1995

Thanh-Hiền.

NHẮN CHUNG

Xin quý Trưởng biết thêm những tin tức vui buồn, hoặc nửa vui nửa buồn, xin cho Liên Lạc biết để cùng vui chung và cùng san sẻ.

Liên Lạc xin giữ kín những nguồn xuất xứ. Lời cam kết này để được "đăng ký" đăng hoàng.

Liên Lạc

Mã Thư



Ngựa C.K. Phụ Trách

□ Tr. Nguyễn Xuân Mộng (Sacramento)

Cám ơn những lời chân thành của Anh Chị, nhớ mãi Anh Chị với hình ảnh "Đôi bạn" hi hục thực hiện phần triển lãm sinh hoạt Hướng Đạo của Sacramento. Các Trưởng trong nhóm thực hiện Liên Lạc đã đọc và cám ơn những lời lẽ khích lệ trong thiệp Xuân.

Anh Chị còn quá chu đáo "bom xăng" cho Liên Lạc, như rứa anh em phải còn cố gắng hơn nữa.

Các tài liệu Anh gửi cho, Liên Lạc sẽ xin trích đăng.

□ Tr. Lê Xuân Đăng (San Jose)

Cách đây 2 tuần, Trưởng đã gửi thiệp Chúc Giáng Sinh. Nay lại chúc . . . vui tươi thêm nữa, lại kèm theo "xăng nhớt" cho Liên Lạc. Quý hóa lắm. Chắc Anh đã nhận Liên Lạc số Xuân, đó là sự nỗ lực và gồng mình của anh em nhóm thực hiện. Theo thư Anh hỏi, địa chỉ của chị Đoàn Mộng Ngộ (tức là chị Nguyễn Thị Xuân Lan), đã có sẵn trong Liên Lạc số 12, trang 27, đoạn gần cuối. Còn địa chỉ của Cây Đại Thụ miền Kangourou như sau :

NHỮNG NGUYỄN TRÂM

22/11 High Street N. Cote

Victoria 3070 - AUSTRALIA

(vì sợ phải vắc chiếu ra tòa, nên đành ngụ danh vậy)
Xin có thư riêng gửi Anh.

□ Tr. Nguyễn Xuân Hoàng Quân (Roslyn)

Ôi quý thay những lời chúc ngắn và đầy ắp chân tình. Ngựa này - hiện nay - chưa thấy mòi; Mặc đầu hàng ngày Colonel Thiết căn dặn "chớ có phi nhiều, ông sẽ nằm xuống đấy!" hoặc Hổ Thọt (Đ.X.P.) nhún qua : "Liệu hòn ông đấy, chạy vừa vừa, không ai thương ông đâu !" Minh tự nghĩ : Que sera ! sera !! Trời mưa đất chịu, lo chi, phải không H.Q. ?

□ Tr. Nguyễn Văn Thư (Trâu đằm đằm - Renton)

Muốn Liên Lạc - món ăn tinh thần quá quý giá - Như Thư nói ra thời gian ngắn hơn, có 1 hay 2 tháng ra một số - Để quá mà, làm thử đi ! Nhưng toàn quyền đó - Ngon thì lãnh đi !

Hiện nay Liên Lạc mỗi năm ra 4 số, đã sang đến năm thứ Tư rồi, chạy bỏ hơi tai. Nội số 13, đặc biệt Xuân này, hực quá nhiều, vì bìa hình 6 màu, số trang gấp đôi, cước phí gửi gấp đôi, Trưởng Tinh lãnh chức Giám Đốc Bưu Điện hăm . . . từ chức, liếm bì, liếm tem, vắc mỗi ngày một ba-lô bao thư lên bưu điện (1 ngày 1 bao : Úc Châu, Âu Châu, Việt Nam, Hoa-Kỳ, Canada) với vai ông già 78 tuổi ! Khiếp chưa ? Trưởng Thọ làm Giám Đốc Ân Quán : chạy đi năn nỉ mấy chú người Việt làm cho nhà in ngoại quốc để in rẻ, xin miễn thuế v.v... Còn cái màn "dụ" các chú ấy vào Hướng đạo Trưởng Niên để in được rẻ hơn (chưa có kết quả !). Còn Chú Phú, T. Q., một tay thanh niên chưa vào Hướng đạo, con trai Tr. Cố Mai-Xuân-Tý, vì thương bố nên vào tiếp tục sứ mạng của Bố ngày xưa đối với nhóm thực hiện Liên Lạc, "chắc chiu" từng đồng, từng các cho quỹ, hăm he đòi "cúp báo" hoài, các Trưởng can you mãi, nể tình, đương sự chỉ biết thở dài mà lác đầu ! Cũng lăm le đòi trả sổ sách lại ! Ai tai !!! Còn Ngựa này, chỉ còn nước "thấp hương, chấp tay, khăn vái".

Thấy hoàn cảnh như rứa, liệu dám làm khác không ?

□ Tr. Đinh Xuân Phúc (Hoa-Kỳ)

Cám ơn nhiên liệu đàn Anh bom thêm cho Liên Lạc. Buồn cười nhất là khen "Ngũ vị trong Ban Liên Lạc"! Ngũ vị này lấy đâu mà ra ? Hay là nhớ nời Phở phải có ngũ-vị-hương ? Ban Liên Lạc gồm "Thập Nhất vị anh-hào lặn, không tin xin xem lại trang trong tờ bìa thì biết. Còn chúc nhóm Tinh Thần BiPi là chúc chung, trong đó có cả đàn Anh nữa đó. Chúc lành cho mọi người.

□ Nhà Thơ Tuấn Việt (Seattle)

Như lời Đản Anh đã dặn : "Thư này để tri-kỷ vụn với nhau, đừng đăng lên báo nhé, ông bạn ơi !" thì Ngựa không đăng, nhưng cứ ám ức nên xin có đôi lời được tỏ bày cho phải phép.

Cám ơn lời khen của nhà thơ về Liên Lạc số Xuân, nhưng anh em trong Ban phụ-trách (đã thưa trước trong báo) "không lo" vì có sự hậu thuẫn của độc giả sau này, như . . . Nhà Thơ (là một)

Xin cúi đầu nhận khuyết điểm sơ suất, vì lần này Tr. "Cáo Đỏ Mặt" bệnh, phải nhờ thập-phương phụ-họa nên có hơi loạng-quạng.

Lúc đầu, gọi điện thoại nói chuyện, chỉ xin 1 bài thơ cho Trường Niên, nhưng thấy bài nào cũng tuyệt vời cả, nên cho đi tước lượt; đối với nhà Thơ T.V. sức mảy mà cạn vốn.

Cám ơn nhiên liệu mà nhà Thơ li-xi cho Liên Lạc. Có điều hơi lạ là dân Mỹ ở Mỹ lại xài xăng Canada. Đào đâu ra thứ này ?

Cả hai bài thơ "Yêu Rừng" và "Cốc cốc cốc" bài nào cũng "Siêu" cả nên xin đăng cả hai.

Liên Lạc sẽ gửi đến A.C. Nguyễn Anh Văn, kể từ số 14.

Nhà Thơ ơi ! Ngựa đã giữ đúng lời hứa chưa ?

□ Tr. Vinh Đào (Paris)

Đã nhận được thư và tài liệu Trường gửi, kể cả thư đề ngày 16-12-94 của Tr. Jacques Moreillon về bài báo ngày 6 Nov. 94 của Sunday Telegraph. Chắc Trường đã trả lời rồi. Có thư riêng, trong đó có ghi địa chỉ chị Mai Xuân Tý. Chúc Trường nhiều sức khỏe để . . . vác ngà voi và hẹn gặp nhau ở Sydney ở Trại Họp Bạn Thăng Tiến 5.

□ Tr. Lê Quang Sung (Florida)

Dọn nhà đi mô ? Răng mà không cho anh em biết. Ông Trùm Châu cũng không hề thông-báo, nên Liên Lạc số 13 bị trả lại. Buồn ghê ! Địa chỉ ghi rõ, soát lại trong danh sách thì đúng như ri :

M. Lê-Quang-Sung
5214 Grandview Dr.
Orlando, FL. 32808 U.S.A.

□ Tr. Vũ Hùng (Holland)

Đã hơn một năm gửi Liên Lạc, theo sự giới thiệu của Tr. B.N.P., Bổng nhiên Liên Lạc số 13 bị gửi trả lại, Khó hiểu !!! Dọn nhà, chế báo hay không muốn nhận ? Chịu khó cho anh em vài chữ và con tem Hòa-Lan đi, để Liên Lạc khỏi mất công gửi báo. Được như rứa thì cám ơn vô cùng, vì mình chơi. . . " đúng luật". Địa chỉ ghi rõ như sau :

Mr. Vũ Hùng Speenruid 78
1441 XC, Purmerend
Holland.

□ Tr. Phạm Quang Lộc (Portland)

Xài bánh nhĩ ! Carte sang và đẹp quá ! Cám ơn lắm. Những tài liệu Lộc gửi, đáng suy gẫm và cần theo dõi diễn tiến.

Có chi mới, đừng quên tui !

□ Tr. Nguyễn Văn Thuật (Úc)

Đã nhận đủ các thư, Liên Lạc vẫn cố động các Trường tham dự Thăng Tiến 5 - Kỳ hè vừa rồi, Xóm Trường Niên "Chuối" (Merkel - US) qua thăm Liên Lạc có hứa sẽ thu xếp đi Úc dự họp Bạn Thăng Tiến 5. Còn kế hoạch MNĐMSH, đã làm copie phổ biến đến một số Xóm Trường Niên, vì các vị này đang bắt tay tái tạo lại các Liên Đoàn sở-tại đã . . . nghỉ thờ mấy năm nay. Bản kế hoạch này rất chu đáo và đầy đủ. Hy vọng sẽ thu được kết quả tốt.

□ Tr. Vinh Đào H.Đ.T.Ú. (Pháp)

Thành thật cám ơn thư đề ngày 29-12-94 của Trường. Rất thông cảm những khó khăn, những khó khăn mà người nào đã hy sinh làm việc, biết trách nhiệm đều nhận lãnh. Liên Lạc cố gắng phản ảnh phần nào các hoạt động của H.Đ.T.Ú. đến khắp nơi. May mà đến nay Liên Lạc còn "lét" được. - Đã mấy tháng nay, nhất là kỳ Tết, thấy vắng bóng các báo Hương Đạo bạn, đâm ra lo.

Có thư riêng về các điều Trường hỏi. Rất mong sớm tái ngộ.

□ Tr. Lâm Chánh Trung (Florida)

Vừa nhận được cassette ngày mùng 2 Tết Ất Hợi. Rất cám ơn Anh Chị. Đã mở máy nghe ngay. Hay nhất là giọng hò Huế bài "Tiêu Dao", các đoạn ngâm thơ sau rất hay, riêng bài "Quạt" đã diễn tả lời ru thấm thiết, lúc thì thương mến như Mẹ ru con ngủ, lúc thì như con khóc thương nhớ mẹ khi đi vắng đường xa chưa về. Ôi ! Quý thay tình thương mà Anh Chị Trung + Hoa đã diễn tả lòng hiếu thảo đối với Mẹ Hiền. Riêng Ngựa này, có hứa với Trùm H.N. Châu đến tháng 7/95 sẽ qua sinh hoạt với anh chị em Xóm Florida, hy vọng được gặp lại Cụ Đạo Trường Đạo Kỳ-Hòa ngày xưa.

Rất cám ơn băng Cassette rất quý.

□ Tr. Nguyễn Thị Xuân Lan (Johnson City)

Lần này, Ngựa tui thấy lời chúc Liên Lạc đã . . . leo thang ! Từ dạo chị chúc Liên Lạc mạnh tiến, tiếp đó chị lại chúc "Sống lâu trăm tuổi", bây chừ lại chúc Liên Lạc "Trường Sinh Bất Tử", không biết sau ni còn chúc ra răng nữa hè ! Chị ráng nghĩ giùm đi !

Nhưng mà chị Ngô ơi ! Trên đời này có chi là bất tử đâu hả chị.

Cám ơn tấm thiệp Xuân của chị gửi cho thật đẹp, đẹp nhất là Hoa Mai 5 cạnh thật lớn, chị đã lì xì đâu Xuân cho Liên Lạc.

□ Tr. Thanh-Viêm (*Úc Châu*)

Xin chân thành cám ơn đàn Anh đã có lòng thăm hỏi đến Ngựa CK (Cà Khịa) này. Việc đi Sydney để xin đến vui chung của Xóm Trường Niên Úc Châu nhân dịp Trại Thăng Tiến 5 là sở nguyện của Ngựa tui. Đang lười kéo, "dụ" bà con đọc giả của Liên Lạc qua miền Kangourou. Ngôi sao đang lên N.V.T. cũng đã gõ cửa các bạn Q.G.H.C. bên đó và hẹn gặp nhau đầu hót ! Mong có dịp gặp và đi báii yết các bậc đàn Anh, trông ghê lắm ! Đàn anh lại bày đặt viết thư và đề bì trên loại giấy quá đặc biệt. Ôi chao ! Chi mà đẹp và sang trọng như rứa ?

□ Tr. Sói Con Đã Già (*Toronto*)

Hội-viên tập-sự viễn-cư này đã nhận được "chiếu" triệu về báii yết triều-đình và tập-tành lễ-nghi của . . . văn đàn. Khi viết mấy giòng này thì trong lòng có 50% muốn đi xem một lần cho biết, nhưng đến ngày đó, nếu thuận trời và thời-tiết tốt, Tín-Trai xin lên triều-kiến (ngày hôm nay : 29-01-95). Xin cám ơn lòng ưu ái của Ông Chủ Tịch.

□ Tr. Trương Dư A (*Hoa Thịnh Đốn*)

Nhận Nhịp Cầu số 22, đọc thấy mừng vì sinh hoạt khởi sắc, thấy nhiều chuyện vui, đọc lại lần thứ hai, đến mục Thư Tín, đọc lại lần thứ Ba, mới thấy . . . ngấm thuốc ! Té ra trên thế gian này, những tư-tưởng "lùn" gặp nhau.

Đại Hội Đồng H.Đ.V.N. họp kỳ Trại Thăng Tiến 4 ở Pháp quyết định lập Hướng Đạo Trường Niên, ủy thác cho Ngựa này khua chiêng múa trống. Sau đó, Ngựa bèn mời Voi Già (Nghiêm V Thạch), Sư Tử Hoạt Bát (Lê Thọ) cùng ngồi soạn điều lệ.

Bản điều lệ xin ghi lại trong Liên Lạc số này, để Ngựa ấy "tùy nghi xử trí". Riêng gửi lời cám ơn Tr. N.X. Hoàng Quân đã . . . nhắc khéo bên nớ chớ nên " . . . Ngựa".

Đàng ấy đừng có lo chi cái tội "chiếm ngụ làng vô quyền", vì ở đời muốn sự của chung là dặng. Phải không Ngựa Càn Cù của Thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Hơn nữa, như Mỡ Làng B.H. đã có lần nói trong Liên Lạc số 13 (trang 56) : "Hoa Kỳ muốn làm chi cũng

được cả, kể cả việc lên "Bất tay trái ông Trời", hướng chi ba cái việc lẻ tẻ này !

Nhân dịp này mừng Liên Đoàn Thăng Long thực hiện thiệp Chúc Xuân rất đẹp, với hình các Trường, Thiệu và Sói Con trông lắm liệt tươi cười đúng như ngày Tết. Vui thay.

□ Chị Thúy Lan (*Ottawa*)

Bà Chị lại "lì xì" cho Liên Lạc đầu năm, chắc là năm nay sẽ hên hơn năm ngoái. Lại còn cẩn thận viết đến 2 tấm thiệp lặn : một cho toàn ban phụ-trách và một cho Ngựa hèn này, lại còn chu-đáo ký tên cả ông Anh mô-phạm nữa. Xin thăm tạ Anh Chị đã dành cho Liên Lạc sự thương mến đó.

Hôm xum họp gia đình Hướng Đạo Ottawa không được gặp Anh Chị, anh Phúc (Trường Xóm) có cho hay là Anh Chị bận nên không thể đến được. Được biết đàn anh họ Nguyễn rằng mà đàng hoàng rứa, nhìn lại mình, cũng lứa tuổi, răng mà lác các quá. Có cách chi tu sửa tánh nét, bày cho với, ông anh ơi !

□ Tr. Hồ Dũng (*Úc châu*)

Ông Gấu Vui Vẻ này khôn chi lạ, vừa chúc Tết, vừa dụ thiên-hạ về Sydney tham dự Trại Họp Bạn Thăng Tiến 5. Ủ thì sẽ qua dự, đến 10 người lận. Có điều là từ Canada qua Úc Châu xa vời mà chỉ đến ca hát, bonjour, chào, ăn, ngủ rồi về thì uống quía. Nếu Gấu có ngon, thử lập cho 1 chương trình 10 ngày ở Úc Châu sẽ làm gì, đi đâu v.v... chắc sẽ có nhiều vị tham-gia lắm. Một lần đi một lần khó, thử làm đi Gấu ơi !

□ Tr. Nguyễn Kim (*Ottawa*)

Cám ơn những lời chúc Xuân, chúc loạn thứ, chúc đôn dập, làm răng mà nhận lãnh cho đủ. Chỉ mong có được 1/10 của lời chúc thì đời đã quá đẹp (mặc dù đời hiện nay vẫn đẹp). Đã nhận tiền khản quảng - đủ - đùng bản khoán.

Dọn nhà mới rồi há, thấy địa-chỉ khác xưa. Được biết Trường lại sắp xăng tay áo - cùng với các Trường khác - Làm sống động Liên-đoàn năm xưa. Chắc Trường cũng biết : Điều quan-trọng trên đời này không phải là Chiến Thắng mà là Chiến Đấu, vì chủ-yếu không phải thắng cuộc mà là "Tham-gia tích cực"

□ Tr. Trần Lan Anh (*New Jersey*)

Đọc tâm thư ngắn của Trường, anh em trong ban thực hiện bản tin Liên Lạc rất thông cảm những bận rộn hàng ngày của Trường ở nơi đất khách. Được biết Trường là "con" của Cố Trường Trần Văn Tuyên,

người đã tạo biết bao Huynh-trưởng của phong trào mà hiện nay, ai cũng hãnh diện là đã từng sinh hoạt dưới sự hướng dẫn của Cố Huynh-trưởng họ Trần ngày xưa. Vinh-dự thay người Huynh-trưởng khả kính đã lưu lại danh thơm cho hậu thế. Cám ơn Trưởng đã nghĩ đến những khó khăn của Liên Lạc mà đã tiếp hơi cho Liên Lạc.

□ Tr. Nguyễn Xuân Linh (*Calgary*)

Vừa nhận được thư Linh. Không thấy Anh Thu đến, hay đến Montréal mà mình đi vắng, tiếc thật ! Việc huấn luyện Huynh-trưởng nên hội ý với Hướng Đạo Canada-Calgary. HDVN chỉ phụ thêm vài phần như : Truyền Thống H.Đ.V.N., lịch sử H.Đ.V.N. , một số bài ca v.v... Phần chuyên môn nên nhờ Hướng Đạo Calgary, hoặc là mượn chương trình Huấn Luyện của họ. Riêng mình chưa nhận được tài liệu Linh gửi , nếu có, sẽ tham khảo. Tr. Lê Phục Hưng là người "gạo cội" của việc huấn luyện đó. Ráng cố động anh chị em tham dự trại Hạp Bạn Úc Châu cho vui. Mình gửi đến Linh Bản "Kế Hoạch Một Năm Đầy Mạnh Sinh Hoạt" của H.Đ.T.Ú do Tr. Nguyễn Văn Thuật phụ trách. Kế hoạch này khá tỉ mỉ, Linh đọc kỹ rồi sẽ thấy mình đang ở đoạn nào, đơn vị mình đứng ở đâu để lượng giá mà tính chuyện lập chương trình. Cho mình biết kết quả nghe.

Nghe nói Calgary có nhiều chuyện vui lắm phải không ? Người nào đó đã tìm lại được Mùa Xuân rồi. Mừng cho Ai đó. Gửi lời thăm gia-đình Linh. Tiếc là năm nay không qua Calgary được . Hè này bạn qua Xóm Orlando, Đông thì đi Úc Châu dự Trại Hạp Bạn. Tuổi Ngựa là rứa ! Khổ thật !

□ Tr. Đinh Hồng Phong (*Koa-Kỳ*)

Xin cám ơn lời chúc " Không bao giờ thực hiện được" của gia-đình họ nhà Sói Kinh Bắc.- Lời chúc (tàn nhẫn) ấy như sau : "Cầu chúc Bản Tin Liên Lạc biến thành "Nguyệt San định kỳ" ra mỗi tháng một số và sống Thọ Vạn-tuế!"

Ồ là là ! Người anh em hại nhau quá ! Hiện tại 4 mùa 4 số đã bỏ hơi tai quá rồi, gần kiệt sức đến nơi. Này hỏi thật có muốn sang lại không ? Đàng này bàn giao ngay tức khắc và có biếu thêm . . . tiền nước nữa đó ! Gia-đình Kinh Bắc nghĩ sao, nói thiệt đi !

Chúc Phong và gia-đình vui mạnh.

□ Tr. Trần Văn Huế (*WI.*)

Rời Hướng Đạo bao lâu rồi ? Không còn nhớ Hội-ca thì Liên Lạc sẽ gửi riêng cho Trưởng kèm trong Liên Lạc số 14 này.

Cám ơn bình xăng cho Liên Lạc, yên chí sẽ nhận báo đều đều, cho đến khi Liên Lạc hết khói !

□ Tr. Dương Ngọc Hương (*Ottawa*)

Tài liệu mà Trưởng đã trao tay cho Ngựa này hôm Lễ Noel cho gia đình Hướng Đạo Ottawa, sẽ lần lượt trích đăng. Ngựa đã xem kỹ, chương trình thực tế và xin hết lòng hậu-thuần.

Hôm ấy, đem "lộc Noel" về trao cho Trưởng Vy (tức là Bè Trên của Ngựa), đương sự cảm động và cám ơn sự chu-đáo của vị Trưởng Ban Tổ Chức.

□ Tr. Lê Phục Hưng (*Toronto*)

Nhận tám thiệp Chúc Tết, hình Tháp Chùa Thiên Mục (Huế) làm nhớ nhà chi lạ. Nhớ nhất là năm 1952, mình làm L.Đ.T. Chi-Lãng, đã tổ-chức cuộc cắm trại sau chùa, kỷ niệm ngày mình rời Liên-đoàn, bàn giao lại Trưởng Chi, để lên Dalat theo học Trường Q.G.H.C. Đọc những hàng chữ Trưởng ghi, mình có 2 lần vui và một lần . . . buồn !

Cái vui thứ nhất là Chi Nhánh, Hội Đồng Trung Ương và Ottawa đã nhất trí tổ chức ngày "Tinh Thần Trần Văn Khắc".

Cái vui thứ hai là "Cho Ngựa ăn cỏ non", với lời khen . . . và là người Rất Chịu Khó để giữ ngọn lửa Hướng Đạo không bị tắt qua 2 tổ chức : Báo Liên Lạc và Hướng Đạo Trưởng Niên.

Còn cái buồn, nói đúng hơn, là "cái lo", với đoạn như sau : "Em cũng kính thưa với Trưởng là phiên họp cuối năm 1994 của các Trưởng tại Toronto, đã hoàn-toàn nhất trí việc làm của Trưởng về Hướng Đạo Trưởng Niên, tuy nhiên . . . "

Cái băn khoăn, cái buồn man mác của Ngựa là những hàng nối tiếp sau 2 chữ "Tuy nhiên" ấy. Nên "Cỏ non" của Chú Sóc đã gom cho Ngựa, còn chờ đó, chưa dám nhai mô ! Dù cho có nhai đi nữa thì nuốt đâu có vô !

□ Tr. Thiên Nga C.M., tức là Tr. Hoàng Ngọc Châu, tức Ông Trùm Xóm Trưởng Niên Orlando.

. . . có nhờ Liên Lạc nhấn giùm như sau :

"Xin quý Trưởng hiện tại đang dịch các sách Hướng Đạo vui lòng cho biết cuốn sách bạn đang dịch. Cuốn nào đã được dịch và đã phát hành xin cho danh sách đăng trên Liên Lạc" Trong nước đang cần tài liệu và sách Hướng Đạo của Thế Giới. Khi được phục hoạt, các Trưởng trong nước có đủ tài liệu, tin tức để ôn tập, huấn luyện H.Đ.S.V.N. bắt kịp đà phát triển của Hướng Đạo Thế Giới.

(Đương sự dự tính dịch một số tài-liệu, nhưng sợ "trùng" phí công)

Liên Lạc : Thưa Làng Xóm, thấy Người ta làm việc ngon lành chưa ? Xin tiếp tay vào để phong trào chúng ta trong nước cũng như hải ngoại . . . Đong Tiến ! (nói đến "chữ cuối" này, Ngựa bỗng phì cười vì nhớ đến ông . . . Trà Lũ !)

THƯ CHÀO MỪNG XUÂN TẾT CÙNG ĐỒNG BÀO VIỆT NAM Ở CANADA

B.S. Phan Minh Hiền (Pháp)

Xuân đi, Xuân lại về. . . muôn hoa đua nở chào mừng xuân. Nhưng đối với những người bất hạnh, tàn tật tại quê nhà, Xuân chỉ là tiếp tục những chuỗi ngày đói rách lạnh lẽo của mùa Đông. Đối với những phé binh VNCH thì sự đói khổ của xác thối không thấm gì so với sự hành hạ tinh thần của chánh quyền cộng sản và sự xa lánh của đồng bào (Vì sợ liên lụy với "ngụy quân", mang họa cái mũ "phản động, tái lập tàn quân ngụy quyền"). . . Một phé binh VNCH đã xác định sự việc trên với những lời lẽ thật xúc động, khi hay tin đồng bào hải ngoại đã có chương trình giúp đỡ những người tàn tật vì chiến tranh Việt Nam :

"Tôi cảm ơn các ân nhân hải ngoại đã để ý đến thảm cảnh của các phé binh nói chung và của tôi nói riêng. Dù được giúp ít hay nhiều tôi cũng cảm thấy quá sung sướng . . . tôi đã tưởng chừng rằng các thế hệ sau và các Việt kiều về thăm xứ, không còn muốn thấy những con người già nua, tàn tật, mù lòa . . . làm ô ố quang cảnh và cuộc sống của họ. Chúng tôi đã làm . . . dù ở xa hàng vạn dặm, ở một phương trời xa-xôi nào đó, ở Âu, Mỹ, vẫn còn những trái tim vàng thao thức với những đồng hương bất hạnh tại quê nhà. 19 năm ròng rã, đói khổ, bữa đói, bữa no, cũng chưa phải là một cực hình . . . (vì dù sao cũng chỉ là bản năng tự vệ, sinh tồn của một con vật phải sống bằng mọi giá. . .) bằng sự cô đơn, cảm tưởng bị bỏ rơi, ruồng bỏ . . . !"

Một đồng nghiệp khi xuống xe đò ở Đà-Lạt, đã đến hỏi thăm anh phé binh này. Chỉ có một lời hỏi thăm mà anh phé binh kia đã òa ra khóc nức nở, vì 19 năm qua chưa ai hỏi chào anh một tiếng ! cảm xúc đã đi đến ngất xỉu khi được hỏi tên tuổi, địa chỉ để đồng bào hải ngoại gửi tặng một chiếc xe lăn tay. Anh bảo " Trong giấc mơ tôi cũng chưa giám mơ được một chiếc xe lăn tay. . . còn địa chỉ thì là ăn xin tại trạm xe đò này ". Và khi anh ta được chiếc xe lăn thì "hàng đêm tâm sự, nói chuyện với chiếc xe lăn như nói chuyện với người tình ". Lời cảm ơn ân nhân của anh cũng đầy xúc cảm : "Tên của ân nhân ghi trên xe lăn có thể phai mờ với thời gian, nhưng nó sẽ mãi mãi tạc vào tim tôi. Ân nhân ở xa, nhưng trong lòng chỉ còn gang tấc mà thôi. Ân nhân đã cho tôi tìm lại được cuộc sống và quý hơn nhân phẩm vì tôi không còn phải bò lê lét dưới đất như loài súc vật."

Mẩu chuyện trên tóm lại trọn tâm tư của những người tàn tật vì chiến tranh. Trong một xã-hội phải chụp giựt mới đủ ngày hai bữa cơm, nhưng phé binh làm sao có thể "chen chum (nếu còn) để tìm chỗ đứng" cho cuộc sống ? Gia tài một phé binh trẻ (40 tuổi) không vợ con chỉ vòn vẹn 10 đô-la tối đa. Còn 50 tuổi, có vợ con phải nuôi thì nợ trung bình là 50 đô-la, mượn đâu này trả đâu nọ. Già yếu bệnh hoạn thì chịu chết nếu không có một số phòng khám bệnh miễn phí của các tôn giáo. Vì vậy chúng ta, những đồng bào hải ngoại may mắn, dù ở hoàn cảnh nghèo hay sang, cũng phải đóng góp để chúng ta đền ơn đáp nghĩa với những người đã đem một phần thân thể, mạng sống, hy sinh bảo vệ sự an ổn, tự do của chúng ta ngày nay. Hãy cởi bỏ mặc cảm "cho nhiều thì không nở, cho ít thì mắc cỡ ". Một đô-la là một gia tài cho họ, nhưng hơn hết sự đóng góp đó thể hiện tinh thần tương thân tương trợ ngàn năm của đất nước qua câu "Là lành đùm lá rách ". Trong những năm qua, một số phé binh có thân nhân giúp đỡ đã không ngại chia sẻ với những người bạn xấu số hơn và họ mĩa mai gọi chương trình nhân đạo " Lá rách đùm lá rách ".

Cộng đồng hải ngoại đã hưởng ứng mạnh mẽ chương trình giúp đỡ những người tàn tật vì chiến tranh (phát động 1 năm nay) và đã gửi tặng được 80 xe lăn, 160 cặp nạng, và 25 trợ cấp 80/100 đô-la cho những người tàn tật nặng (không xài xe và nạng được). Tôi rất hoan hỷ và tin tưởng rằng "Ủy ban cứu trợ người tàn tật Việt Nam" sẽ lớn mạnh trong công tác từ thiện này nhờ sự hưởng ứng mạnh mẽ của cộng đồng Việt-Nam ở Canada, vốn đã nổi tiếng trong công tác giúp đỡ thuyền nhân trong những năm qua. Đối với những ân nhân muốn trực tiếp giúp đỡ (Hoặc đỡ đầu : cho mỗi năm), không muốn qua trung gian, thì tôi xin đề nghị lãnh một hồ sơ cho nạng (30 USD/ Cặp 1 chân hoặc 1 tay), hoặc 1 hồ-sơ cho xe lăn tay (1.3 triệu đồng = 135 đô-la), hoặc xe lác tay (cho người còn một tay không thể lăn được, hoặc người bệnh hoạn không đủ sức lăn, giá 1.6 triệu đồng = 170 đô-la). Sau đó các ân nhân cứ gửi thẳng số tiền đó cho người mình giúp bằng bưu phiếu. Cho xong, xin báo lại cho Ủy Ban Cứu Trợ để các vị đỡ bạn tâm đi tìm ân nhân khác. Những ân nhân cần trừ thuế khi cho tiền thì cứ gửi về anh Dương Ngọc Hương, khỏi gửi qua tôi vì mỗi chèqua sẽ bị mất 30 USD chi phí. Xin cầu chúc quý vị mọi an lành cho năm mới.

Quý vị ân nhân muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc với quý vị sau đây :

Bác-sĩ Phan Minh Hiền 215 Av. Pierre Brossolette 94170 Perreux/ Marne FRANCE Tel: 43-24-47-64

Ô. Dương Ngọc Hương 342 Clarence Ottawa, Ontario. CANADA Tel: (613) 241-6678

Ô. Đặng Văn Nghiêm 22 Glenarden Place, Kingston, Ontario, CANADA Tel: (613) 546-7717

Chi Nguyen T. Minh Huong 1704 Autumn Ridge Dr., Gloucester, Ontario, CANADA K1C 6H5 Tel.: (613) 834-1212