



Liên Lạc

TIẾNG NÓI CỦA HƯỚNG ĐẠO TRƯỞNG NIÊN

Nhóm 'Tinh Thần B.P. thực hiện



Bộ mới - Số 18

Phát hành tháng 3-1996

Nguyen Trung Tuong

BẢN TIN LIÊN LẠC

TIẾNG NÓI CỦA PHONG TRÀO HƯỚNG ĐÀO
TRƯỜNG NIÊN VIỆT NAM

BAN SÁNG LẬP

Lê Văn Ba
Phan Như Ngần
Trần Văn Thảo

BAN PHỤ TRÁCH

Hoàng Ngọc Châu
Trần Trung Hợp
Lê Phục Hưng
Phạm Văn Thiết
Lê Thọ
Nguyễn Trung Thoại
Trần Minh Thủ Thường
Nguyễn Văn Tịnh
Mai Xuân Tý (Con)



Liên Lạc phát hành mỗi năm 4 số:
Xuân, Hạ, Thu, Đông

Bài vở, thư từ xin gửi về
Nguyễn Trung Thoại
6362 Westbury, Montréal
P.Q. H3W-2X3 Canada
Đ.T. (514) 739-4000



Hình Bìa

Ai về có nhớ hay chăng
Ta về nhớ mãi ... bầy kangourou trong rừng
Hò là hò lờ ... a li hò lờ !
(ảnh Nguyễn-Tuân thực hiện)



Kính chúc Mừng

Ban Biên-Tập Liên-Lạc

Xuân Bính-Tý, Mừng Năm Mới
Chúc ban biên-tập phơi phới vui tươi
Phước, Thọ toàn vẹn mươi mươi
Gia đình thịnh vượng lộc trời ban cho
Tuổi già nhưng vẫn còn lo
Lo tơ LIÊN LẠC sao cho niêm trường
Bốn mùa huệ tổ sắc hương
Hương của HƯỚNG-ĐÀO là hương cuộc đời.
Canberra, ngày 07-2-1996
Thanh-Viêm

Các Trưởng ơi ! đã một tháng kể từ ngày quý Trưởng tạm biệt Canberra, Viêm nhớ Quý Trưởng chí lạ, nhớ ơi là nhớ ! Thành thử Viêm mong thư và vài hình ảnh của Quý Trưởng để lưu-niệm, gọi là còn một chút gì để nhớ, để thương Thân kính BTT. Thanh-Viêm.

MỘT GIẤC MƠ ĐÃ THÀNH SỰ THẬT

Hoàng Hồi

Trong ngày đầu năm 1995, tại trại Hội-Ngộ ở Mount Martha, khi chia tay nhau để ra về chúng tôi đã chào nhau bằng lời ước hẹn sẽ gặp lại vào những ngày cuối năm tại Trại Họp Bạn Thắng Tiến 5 ở Sydney. Tuy lòng mong ước như vậy nhưng riêng tôi thì vẫn ngại rằng không biết có được như nguyện hay không vì tuổi đời đã cao, sức khỏe lại kém, mà còn những 12 tháng nữa mới đến ngày họp bạn H.D.V.N. toàn thế giới. Tôi cầu mong sao được bình an để khỏi bỏ lỡ cơ hội ngàn năm một thuở, được sống lại những ngày niên thiếu tùng vang bóng một thời, và nhất là để được gặp lại một số bạn cố tri hoặc những bạn đồng thanh đồng khí chỉ được biết qua bản tin Liên Lạc, chỉ vắn kỲ thanh nhưng bất kiến kỲ hình.

Đối với tôi, trong tuổi xế chiều, tham dự Trại Họp Bạn Thắng Tiến 5 quả là một giấc mơ. Và giấc mơ ấy đã thành sự thật khi chiếc máy bay Boeing 767 đưa tôi đến phi trường Sydney vào một buổi chiều đẹp trời. Một Trưởng Hương Đạo đã chờ sẵn để đưa tôi về Glenfield, đất trại Thắng Tiến 5.

Ôi ! Vui sướng biết bao khi từ xa tôi nhìn thấy cái cổng tam quan đỗ chói của trại, và còn thích thú hơn khi nhìn thấy các em hương-đạo-sinh đi lại rộn rịp giữa những chiếc lều vải dù kiểu và dù màu sắc. Ôi ! cảm động biết bao khi tôi được xiết chặt tay trái các Trưởng cao niên Mai-Liệu, Nghiêm Văn Thạch, Nguyễn Trung Thoại (linh hồn của bản tin Liên Lạc), và tâm sự với quý Chị Xuân-Lan (người quen biết rất nhiều về Trưởng Võ Thành Minh, thần tượng của tôi), chị Lâm-Tô-Bông mà tôi mới được gặp lại sau 50 năm xa cách. Còn vui mừng hơn nữa khi được tiếp chuyện với Chị Bạch Thu Hà, tác giả bài thơ tuy đê tựa là "Vui Hoài Ngàn Năm" nhưng lại vô cùng cảm động.

Kể từ trại họp bạn năm 1970 tại Suối Tiên đến nay tôi mới lại được tham dự cuộc diễn hành của toàn thể trại sinh. Tôi đi trong toán Hương Đạo Trưởng Niên Canada, bước đều theo tiếng nhạc và nhịp đập của trái tim. Ước gì thời gian lúc ấy hãy ngừng trôi để cho tôi được tận hưởng những giây phút thần tiên của cuộc đời Hương Đạo vừa tròn một chu kỳ 60 năm chấn.

Buổi lễ khai mạc được báo hiệu bằng ba hồi chiêng trống đầy tính chất dân tộc đã nhắc nhớ tất cả anh chị em Hương-đạo hiện diện rằng tuy sống xa tổ

quốc quê hương muôn ngàn van dam nhưng vẫn phải luôn luôn nhớ cội nhớ nguồn, phải biết giữ gìn những cái hay cái đẹp của truyền thống văn hóa Việt Nam.

Màu sắc dân tộc còn nổi bật hơn trong đêm văn nghệ với chủ đề "Tuổi Trẻ và Quê Hương". Những điệu hát câu hò, những màn múa nón với những chiếc áo dài duyên dáng, những vũ điệu nhà nông với những chiếc áo ba-ba mộc mạc, đã mang đến cho tất cả mọi người những hình ảnh thân thương với những nét đặc thù của quê hương Việt Nam muôn vàn yêu quý.

Cũng như hoa nở để rồi tàn, bèo hợp để rồi tan, tôi đã chờ đợi từng ngày, từng giờ để đến Trại Họp Bạn Thắng Tiến 5, được gặp lại các bạn đoàn thân thương, được vui đùa trong mấy ngày ngắn ngủi, để rồi lại phải hát bài ca Tạm Biệt. Tạm biệt tất cả các anh các chị và các em Hương Đạo thân mến. Vì lý do sức khỏe nên tôi phải ra về trước ngày Trại bế mạc. Ra về với biết bao luyến tiếc. Luyến tiếc cái bầu không khí vô cùng thân mật, cái tình huynh đệ bao la và thắm thiết, Cái tình huynh đệ vô song ấy chính là lẽ sống còn của Phong-trào Hương-đạo vậy.

Khi tôi đến ôm choàng anh Trại-trưởng Nguyễn Văn Thuất để chào từ giã, anh yêu cầu tôi cho biết cảm tưởng đối với Trại Thắng Tiến 5, tôi chỉ biết tóm tắt trong mấy tiếng tuy rất ngắn gọn nhưng bao hàm nhiều ý nghĩa :

Tuyệt vời ! Tuyệt vời ! Tuyệt vời !
Xin cảm ơn Thượng-dế đã ban cho tôi sức khỏe để đến chung sống với đại gia đình Hương Đạo trong mấy ngày vừa qua.

Những ngày rực ánh bình minh trong buổi chiều tà.

Melbourne, 02-01-1996

Đất Úc-châu bán

Tr. Dương-Kim-Sơn, Tư-lệnh Canada, hốt hãi cho Ngựa biết : Anh Thoại ơi ! BTC Trại có cấp cho Canada một miếng đất, cao ráo tốt, có cẩm bản đền sản : CANADA. Các Anh các Chị Trưởng-niên đều có nhà ở cả rồi, bây giờ tính sao ?

Ngựa tôi đáp : Dễ ợt ! Dán ngay bản "Đất bán với giá rẻ, không qua trung-gian". Đợi 3 ngày sau, nếu không có ai hỏi, thì chừa lại :" Đất cho thuê ". Nếu ngày bế mạc trại mà chưa có người nói năng gì, thì thay bản mới :" Đất cho không, nhưng phải dọn rác ". Vậy cũng là cách "Gây Quỹ". Mất chi !!!

MỪNG GẶP NHAU

Thân kính tặng quý trưởng
ở phòng Thanh-Hóa và Hải-
Phòng, Trại Thủ Tiển V.

Thanh Hóa phòng gồm bảy trường niên
Thoại, Tuân, Thủ Đang, Thọ, Hội Hương, Viêm
Cùng nhau chung sống một tuần lễ
Thích thú gì hơn gặp bạn hiền !

Trại Thủ Tiển V thỏa ý mình
Văn kỹ thanh được kiến kỹ hình
Mỗi người một vẻ đều thanh lịch
Vui chuyện hàn huyên nặng cảm tình

Quí bác Hải-Phòng nồng tới lui
Tiếp thêm bánh ngọt, trái cây tươi
Nếu cần nước nóng pha trà, sữa
Chị Tý đem cho với nụ cười

Sáng, tối gặp nhau Câu Lạc Bộ
Bò kho, bún, phở, bánh mì ổ
Lai rai cạn cốc cà phê sữa
Ăn uống nô đùa như pháo nổ.

Tuổi già nghệ thuật vẫn còn xuân
Ảo thuật vài màn của trưởng Tuân
Biểu diễn trước phòng đông khán giả
Hoan hô nhiệt liệt bậc tài năng.

Viếng thăm thăng cảnh Canberra
Quí trưởng mến Viêm ghé lại nhà,
Hương đạo yêu đời và quí bạn
Hân hoan đón tiếp khách phương xa.

Bữa cơm thân mật và đơn sơ
Men rượu không say, say chuyện trò
Mải miết nhàn đàm đi ngủ trễ
Thế mà phải dậy lúc năm giờ.

Hành trang chuẩn bị đi "Meo buồn"
Xe của trưởng Công đến dẫn đường
Giây phút chia tay lòng b一时
Càng xa, càng nhớ lại càng thương.

Hương đạo mãi còn với nước non
Trái bao thế hệ một tâm hồn.
Trời cho tuổi hạc : mạnh, vui, khỏe
Hi vọng gặp nhau Hoa Thịnh Đốn

Canberra ngày 19 tháng 1 năm 1996

Thanh Viêm

SỔ VÀNG

1. Tr. Ngô-kỳ-Phong	50	Gia-kim
2. - Nguyễn-Kim	50	-
3. - Võ-văn-Hơn	20	-
4. - Nguyễn X.Hoàng-Quân	20	-
5. - Nguyễn-dinh-Cường	50	-
6. - Tô-văn-Phước (*)	17	-
7. - Ngô-Phú	100	-
8. - Vũ-Thúy-Lan	30	-
9. - Nguyễn-Xuân-Mộng	20	Mỹ-kim
10. - Lê-Hoàng-Tâm	20	-
11. - Trần-Văn-Đường	15	-
12. - Huỳnh-văn-Diép	10	-
13. - Trần-Văn-Phúc	30	-
14. - Trần-dinh-Thuy	50	-
15. - Mai-Liệu	50	-
16. - Lâm-Chấn-Trung	30	-
17. - Trần-Thiên-Hương	50	-
18. - Đinh-Hồng-Phong (**)	30	-
19. - Huỳnh-văn-Thanh	30	-
20. - Đinh-xuân-Phúc	22	-
21. - Võ-Quang-Vinh	50	-
22. - Nguyễn-Thanh-Viêm	30	Úc-kim
23. - Lê-Nguyễn-Bách	200	-
24. - Nguyễn Bá-Nghiệp	50	-
25. - Hồ Nhị-Hoà	100	-
26. - Lê-Văn-Lê	50	-
27. - Nguyễn-hữu-Minh	50	-
28. - Hồ-Văn-Nhị	50	-
29. - Đoàn-Thị-Liên	20	-
30. - Lê-thị Kim-Biên	20	-

(*) Đổi ra từ 20 DM. (**) Giữ lại ½ như lời dặn

LIÊN-LẠC xin cảm ơn các Trưởng đã góp thêm củi
để cuộc lửa trại của chúng ta thêm dài, thêm vui .

10 CÁI “NHẤT” TẠI TRẠI THẮNG TIỀN V ÚC ĐẠI LỢI



Sưu tầm bằng hình ảnh của Cao Đô Mật



Một ngôi sao sáng

Một người điềm-dạm
An nói từ-tốn
Không vội-vàng hấp-tấp
Có Nụ cười ... bí mật
Điều-khiển hữu-hiệu nhất
Là .. Tr.Nguyễn-văn-Thuất
(Trưởng-ban Tổ-chức Trại T.T. 5)



Hai ngôi sao sáng

Đón đưa ở phi-trường
Lo lắng khách tại gia
Chăm nom 3 bầy sói
Trình-diễn màn vũ-kịch
Luôn nở nụ cười vui
Là ... Tr. Phi-Lai
(Bé Trên của Tr. N.V.Thuất)
(Sydney, Úc-châu)

* Nói nhiều, luôn vui tinh
Gặp Sói cũ : bùi ngùi
Hay nhắc chuyện Người xưa
Với biết bao kỷ-niệm
Người gặp Bác-sĩ nhiều nhất
Là Tr. Xuân-Lan
(Philadelphia, Hoa-ky)



* Mọi người như một nhà
Nói chuyện mà như ... ca
Chụp hình cho thiên hạ
Người chụp lại cho Ta
Vị chụp hình nhiều nhất
Là ... Chị Lâm-Tô-Bông
(Vịt Nuốc vui-vẽ, Canada)



* Thiếu gì hỏi Người nầy
Sẵn-sàng giúp mọi chuyện
Làm việc không ngừng tay
Thích vui ca với Sói
Trưởng (nữ) gương mẫu nhất
Là ... Tr. Lê-Thị-Trúc
(Brisbane, Uc-châu)



* Khó khăn không nề hà
Sẵn sàng làm vui lòng tất cả
Mọi người đều cảm mến
Không bao giờ rên ... mệt
Vì nhiều ... phông nhất
Là ... Đôi Bạn Công+Hiền
(Sydney, Uc-châu)



* Màn “tiếu-lâm” trước khi ngủ
Đậm đà tình Trưởng-niên
Muốn gì, phải “Nói lớn”
Góp bài cho Phù-sa, Liên-lạc
Người làm thơ nhiều nhất
Là... Tr. Nguyễn-T-Viêm
(Canberra, Uc-châu)



* Làm chi cho đớn đau lòng
Trong một thời-gian
Rồi thương rồi nhớ ..Sơn-nữ ơi !
Người để nhiều thương nhớ nhất
Là „, Sơn-Nữ Lê-Thu
(Brisbane, Uc-châu)



Tóc râu đều tráng bạc
Cà nhắc với ba-toong
Đi đâu cũng bố bố con con
Người nhiều con ... r.. nhất
Là... Tr. ĐINH XUÂN PHÚC
(California)



* Từ Đông (Uc) sang Tây dự Trại
Người nhỏ tuổi nhất
Dễ thương, nhiều tình cảm
Tánh nết dịu dàng thơ ngây
Là Em Ánh-Tuyết
(Perth, Uc-châu)

THẮNG TIẾN V

một thành công lớn của chi-nhánh Úc

(*Ghi nhận của Sư Tử Hoạt Bát*)



Truyện kể rằng : “ Ngày xưa, có một huấn luyện-viên chuyên huấn luyện súc-vật, nổi tiếng khắp thế-giới. Đầu tiên ông chuyên huấn-luyện chó và mèo, và đã được giải quán quân về nghề này. Ông muốn làm hơn và đổi qua huấn-luyện dã-thú; hổ, báo, gấu, voi . . . qua sự huấn-luyện của ông đều trở thành thuần-thục như súc-vật trong nhà.

Là một người cầu-tiến, ông còn muốn làm những việc khó-khăn hơn nữa, không ai làm được, mới thỏa-mãn. Một hôm, ông chợt nghĩ, sẽ làm một việc mà chưa ai làm nổi : huấn-luyện cá. Và ông đã thực-hiện liền. Ông dạy cá quen dần sống trên cạn bằng cách thỉnh-thoảng cho cá lên cạn vài giây để thở hít không khí cho quen. Sau đó ông cho cá sống trong bùn lỏng, rồi dần dần trong bùn đặc. Năm năm, mười năm sau, các bộ phận trong người cá thay đổi dần theo môi-trường mới. Cá đã hít thở được ở trên cạn như mọi súc-vật khác. Và ông đã đưa được cá đi chơi phố, trước sự thán-phục của mọi người.

Ông hết sức sung-sướng với thành công này.

Một hôm ông đang dẫn cá đi chơi thì gặp mưa. Mưa to lắm, ngập lụt cả đường phố. Mọi người nhốn-nháo chạy tìm chỗ trốn mưa. Nhà chuyên-viên cũng vội-vã theo mọi người chạy trốn. Đến lúc tạnh mưa mới chợt nhớ tới cá, hốt hồn đi tìm. Tìm khắp nơi không thấy cá đâu. Bỗng nhìn thấy một vật gì đang nổi lề-u-bèu trong vũng nước. Thì ra cá đã bị chết đuối trong vũng nước rồi, trong chính môi-trường cũ của nó.

Trưởng Hướng-Đạo, chúng ta là những huấn-luyện-viên. Chúng ta đang huấn-luyện đoàn-sinh trong một môi-trường mới, tân-tiến, đầy đủ tiễn-nghi. Các em được dạy các điều cần

thiết để sống thích-hợp với hoàn-cảnh, theo kịp đà tiến văn-minh và khoa-học trên thế-giới . . . Nhưng chúng ta cũng dạy cho các em không quên phong-tục, tập-quán, bảo tồn truyền-thống của dân-tộc, để các em sau này, khi trở về quê-hương nghèo-nàn chật-mất, không bị chết đuối như con cá đáng thương nọ.

Xưởng-ngôn-viên Vũ-Trọng-Khai đã kể câu chuyện trên trong đêm văn-nghệ với chủ đề : QUÊ HƯƠNG VÀ TUỔI TRẺ, sau lễ khai-mạc Trại Họp-Bạn THẮNG TIẾN V, một buổi lễ vang-lừng tiếng chiêng trống, trong một không khí tưng-bừng của những ngày hội-hè đình-dám ở quê nhà kia xưa:

Đúng giờ, đoàn diễn hành tiến ra theo nhịp trống ồn ào, thoả mái nhưng rất trật-tự dẫn đầu là các phái-doàn khách từ Hoa-Kỳ, Canada, Pháp tới. Lần lượt theo sau là Tráng-Thiếu-Áu của các Liên-doàn nội-địa, rất đông-dảo (tới gần 400 em) đồng một màu khăn quàng vàng viền đỏ rực-rỡ.

Lễ chào-cờ tiếp theo đó đã rất súc-động khi lá cờ vàng 3 sọc đỏ được kéo lên, trên một kỳ-dài cao với 12 em nam nữ, thật nghiêm-chỉnh, kéo từ từ 5 lá quốc-kỳ (Việt-Nam, Úc, Hoa-Hỷ, Canada, Pháp) và lá cờ Hướng-Dạo Thế-Giới. (Tôi nhận thấy khi bài Quốc-Ca Việt-Nam cất lên đã có nhiều tiếng hát nghẹn trong cổ họng và những hạt nước mắt long-lanh trong khóé)

Màn múa lần chào mừng Đại-Hội sau đó cũng không kém hấp-dẫn : các tay múa tý-hon đã phải thay tay múa nǎm bảy lần để màn múa được luôn luôn linh-dộng. Hay nhất là lúc lần mẹ sinh bồn được một lần con thật dễ thương. Tiếng trống rất ròn. Vai ông địa quá sinh và khả-ái. Tất cả đã

diễn ra trong một không-khí thân-vui và cởi mở, một không-khí thật-sự Hưởng-Đạo của những năm 40-45 xa-xưa, những năm phồn-thịnh nhất của Hưởng-Đạo Việt-Nam hồi tiền-chiến.

Phải chăng, Trưởng Neil Westaway, Chủ-tịch Văn Phòng Hưởng-Đạo Thế Giới đã nhận ra điều này nên đã tuyên bố : "Tôi đã dự rất nhiều Trại Họp-Bạn Thế-Giới. Hôm nay đến đây dự Trại Họp-Bạn này với các bạn, tôi đã không thấy gì khác-bié特 . . ."

Trưởng Neil Westaway đã công nhận sự trưởng-thành của Hưởng-Đạo Việt-Nam và Trại Thắng-Tiến V này không phải chỉ là một Trại Họp-Bạn nhỏ của một nhóm Hưởng-Đạo lưu-vong mà đã là một Trại có tầm cỡ quốc-tế như tất cả những Trại Họp-Bạn Thế Gi giới khác.

Chúng ta sung-sướng đã có được trong Phong-trào những Trưởng như Tr. Thuất, Tr. Chương, Tr. Hà, Tr. Ánh, Tr. Chính, Tr. Dũng và nhiều Trưởng khác nữa. Trưởng Thuất đã phải có đầy-dủ khả-năng, thiện-chí và đức-độ, để có thể lôi cuốn được sự cộng-tác của tất cả mọi người từ Tráng-Thiếu-Ấu, tới các Trưởng đơn-vị, Cựu-Trưởng, Phụ-huynh đoàn sinh và thân-hữu . . . nhiệt thành và hăng say như vậy.

Và, Thắng-Tiến V đã đạt được thành tích thật vượt bực. Cổng Trại mái tam-quan với hàng cột lớn, chắc như cột đình, trên bệ si-măng, sẽ mãi mãi ghi dấu vết Hưởng-Đạo Việt-Nam tại Trại-Trưởng Glenfield của Hưởng-Đạo Úc sau này.

Xin tất cả một tiếng A, a . . . thật lớn cho Ban Tổ-chức.

Riêng tôi, xin cảm ơn Thắng-Tiến V đã cho tôi được sống những ngày thật sung-sướng. Tôi đã trẻ lại được mấy chục tuổi để tới gần được với các em, để có được những gặp gỡ kỳ thú với các em, chưa bao giờ quen biết mà chỉ một lần gặp mặt đã trở nên thân quen như đã biết nhau từ lâu lăm.

Trong đêm liên-hoan của Tráng-đoàn Trần-Văn-Khắc tại Men-Bần (Melbourne đấy), một em (Nhi hay Minh ?) đã đến quàng lên vai cho tôi chiếc áo ấm của em khi trời trở lạnh; Trên người em chỉ còn lại có áo cùt tay Hưởng-Đạo, trong khi tôi đã có cả áo len mặc ngoài !

Tôi đã quá tuổi cổ-lai-hy, các em mới trên 20, thuộc 2 thế-hệ thường tương-khắc hơn



Trại-sinh

trước kỵ-dài

Thắng-Tiến V





Ánh Tuyết đang chải tóc cho Quế-Chi trên xe.

tương-dồng. Tôi đã được các em thân-thương phải
chẳng nhở tình Huynh-Đệ Hương-Đạo ?

Ngoài Minh-Nhị (Liên-doàn Ra Khơi),
tôi còn được nắm tay thật nhiều, thật nhiều những
người bạn trẻ đáng mến :

- Gấu chăm, Nguyễn-Đức Tri-Ân (Liên-
doàn Quang-Trung) luôn luôn tươi cười, sорт sáng
trong mọi việc.

- Quế-Chi . . . v.v. . . và v.v. . .

Tôi đã gặp Quế-Chi, một buổi chiều rõ-
rã, Quế-Chi đến phòng gọi tôi và ảo-thuật gia 84
tuổi Tuân đi phố kiểm tiệm giặt.

Quế-Chi còn trẻ lắm, tướng chừng mới
17-18 tuổi thường nắm tay tôi chụp hình. Tôi vô-
cùng ngạc-nhiên khi được biết Quế-Chi đã 21,
chỉ còn một năm nữa ra ký-sư điện-toán và hiện
đang coi một Thanh-doàn trên 20 em.

Quế-Chi ở Toán Hoa-Kỳ và cùng tham-
dự “Chuyến Đi Nhớ Đời” (lời Xuân-Hoa đấy)
trên 2 ngàn cây số sau trại với chúng tôi. Em
lãnh chức Thủ-Qủy của Phái-doàn và đã đảm-
trách nhiệm-vụ một cách thật nghiêm chỉnh, sổ
sách phân-minh như một kế-toán viên chuyên-
nghiệp.

Nhìn cách làm việc của Quế-Chi, có
người đã phê-bình : “Quế-Chi này ăn cay lấm”.
Tôi xin được trả lời anh bạn đó : “Quế này không
phải quế thường bán ở chợ để ăn chơi mà là quế
tốt bán ở các tiệm thuốc bắc đấy. Quế này có
thể luyện thành thần dược nuôi dưỡng phong-trào
chứ không phải đùa. (Các lương-y của các Trại
Huấn-Luyện nghĩ sao ?)

Tôi tin chắc 3 năm nữa, Quế-Chi sẽ giữ
một vai trò quan-trọng trong Ban Tổ-Chức Thắng-
Tiến VI ở Washington D.C. Mong chóng tới ngày
đó để được gặp lại em. Lúc đó, chắc tôi không
còn được nắm tay em chụp hình nữa, vì đã có
người khác nắm rồi.



“Chuyến Đi Nhớ Đời” đã thâu thập trên
xe đủ các lớp tuổi, từ 14 đến 84. Ánh-Tuyết nhỏ
nhất (còn 4 tháng nữa mới tới 15). Em như con
chim non nhắc nhở chúng tôi nhớ đến một em
nhỏ khác, bé cưng của Thắng-Tiến IV ở Le
Breuil (Pháp) : Bé Bình Minh, cũng tiếng nói lú-
lo, tiếng cười ròn rã, và rất sорт-sáng, chăm chỉ
trong mọi việc.

Tôi gặp em ngay hôm đầu, trong tiệm
bán đồ kỷ-niệm “Con Cừu Đá” ở dọc đường đi
Canberra, lúc định mua một đôi giầy da cừu đi
cho ấm chân trong nhà. Em đã sорт sáng quay
xuống cầm chân tôi : “Trưởng thủ đi, con thủ cho
“

Tôi yêu em ngay từ phút đó. Và cũng từ
đó em thường ở bên tôi, săn-sóc tôi như săn sóc .
. Ông Ngoại (ông ngoại em bằng tuổi tôi, anh
của Ánh-Tuyết đã cho tôi biết).

Năm nay em mới lên lớp 9. Còn 4 năm
nữa mới thành Cô Tú như Cô Tú Bình-Minh. Tôi
còn mong-mỗi em sẽ là một Quế-Chi của Chi-
Nhánh Úc.



Không phải chuyến du-hành sau trại mới
là chuyến đi nhớ đời. Cả 3 tuần lễ ở Úc đã là một
chuỗi dài những kỷ niệm không thể quên của
phái-doàn Canada. Kể từ lúc đặt chân tới đất Úc
, gặp Sói-yêu-rừng, Chị Lê-Thị-
Trúc, tại phi-trường Sydney, Phái-doàn đã được
Chị chăm sóc như chăm-sóc . . . bầy Sói của Chị,
từ những ngày ở trại, những ngày du-hành cho
đến lúc bước lên máy bay trở về nhà.

Chị Trúc, Chị Thuật, Chị Chương, Chị Cư, Chị Hà và biết bao các Chị : Trưởng đơn vị cũng có, thân hữu, phu-huynh đoàn-sinh cũng có, các chị đã góp một phần không nhỏ trong sự thành công của Trại. Và phái-đoàn Canada đã là phái-đoàn được thụ-hưởng sự chăm-sóc của các chị nhiều nhất.

Suốt trong 3 tuần, tiếng cười thường không dứt, nhưng những giọt nước mắt cũng không hiếm, nhất là trong những giây phút nắm tay hát bài : "Mây gió mây tan hợp . . ." trong đêm chia tay tại Men-Bần. Vòng tay tạm biệt đã nhất định không chịu rời ra, mặc dầu đã kéo dài quá nửa đêm, đã moi óc hát tất cả những bài ca Huống-Đạo nào còn nhớ được, mặc những lời nhắc nhở phái-đoàn còn chặng đường dài hơn 900 cây số để trở lại Sydney. Đêm hôm đó, chắc chị Chương và Xuân-Hoa đã phải thức gần suốt sáng, vì 5 giờ sáng hôm sau trở dậy phái-đoàn đã lại có tô miến gà nóng hổi lót dạ trước khi lên đường.

Kỷ-niệm của Thắng-Tiến V còn đầy ắp . . . Ngựa Chịu-Khó hạn chế cho tôi 3 trang, kể sao cho hết :

- những buổi tối nói chuyện rủ-rỉ rùn với anh Hoàng-Hội.
- những câu đố vui hiểm hóc của anh Thanh-Viêm trong những bữa ăn ở Câu-Lạc-Bộ
- màn thi đấu "Hò Lơ" giữa Tân-Tư-

Lệnh Hồ-Hữu-Dũng và em gái Bà Triệu (không cần kể tên ai nấy đều đã biết) suốt 2000 cây số trong "chuyển di nhớ đời".

- những bữa tiệc thịnh soạn, món nào cũng ngon (lời Ngựa Chịu Khó) của Chị Viêm và của đầu bếp Bến-Đá, Kỳ-Hòa.

- những buổi liên-hoan đủ vị thịt dê, thịt cừu của các Liên-đoàn Quang-Trung, Thắng Long, Lạc Việt và Tráng-đoàn Trần-Văn-Khắc v.v... và v.v... không thể kể hết.

Tham-dự Thắng Tiến V, tôi thật đã được sung sướng, nhưng chưa phải là người sung-sướng nhất. Sung-sướng nhất phải kể là Áo-Thuật-Gia Nguyễn-Tuân và chị Xuân-Lan, Sói Mồng-Tai.

Áo-Thuật-gia, một hôm đi phố ở Sydney đã được một kiều-bào hỏi giữa mặt : "Trong Trại có Cụ nào diễn ảo thuật đếm tiền tiêu không bao giờ hết, sướng thật. Áo-Thuật-gia chỉ còn biết cười trừ, sung-sướng thấy danh tiếng mình đã vang rộng tới cả các kiều-bào ở Úc.

Còn Chị Xuân-Lan thì phải được trông thấy Chị đầm đìa nước mắt bước ra trao bằng tưởng-lệ cho em Sói nhỏ của Chị, nay là Liên-đoàn trưởng Liên-Đoàn Thắng-Long của Men-Bần. Em Sói nhỏ cách đây hơn 20 năm, nay đã thành một trang hảo-hồn oai-phong lẫm-liệt với hàm râu kẽm như ông Tướng Tàu Bay khét tiếng một thời.

Sứ-ký hoai bát

Liên-lạc số 17 bị trả lui

1. Tr. Huỳnh-Đa-Thức
1132 Dovedale CT., Houston, TX. 77067, USA
2. Tr. Trần-Tiển-Chiếu
Floschgasse 16/2, D - 7218, Trossinger 1 FRA,
Germany.

*Lời thưa : Có thay địa-chỉ, xin cho biết, Ai có biết 2
vị này ở mô, cho L.L. hay để được tiếp-tục gởi báo.
Vô cùng cảm ơn.*

LIÊN-LẠC.

Những ngày ghi nhớ

1. Ngày 07-1-94, Tr. Lâm-Tô-Bông, Cựu Đạo-Trưởng Phan-Thiết, đã rời cỏi trấn về nơi an-lạc.
2. Ngày 22-2-1995, Tr. Phan-Nhu-Ngân, Cựu Tổng-Ủy-viên H.D.V.N. được đưa lên Thiên-dàn để gần Chúa.
3. Ngày 22-2-1993, Tr. Dương-Quang-Huống (Huế) đã vội vã giã từ anh em Chi-Lăng để vân-du về cỏi Phúc.

Còn nhớ gì sau Trại Họp Bạn ?

LIÊN-LẠC : liên-lạc số này đặc-biệt dành riêng về Trại Họp Bạn Thắng-Tiến V (Sydney, Úc-châu), nên các bài vở, mục đọc thư Bạn, xin gác lại kỳ sau, mặc dù có nhiều Trưởng độc-giả viết rất hay, và Ngựa tôi cũng đã viết phần trả lời rồi, và Anh Cáo Đỏ mặt cũng đã đánh máy xong, nhưng nhìn lại số trang đã tới số 36, nên Ngựa tôi rụng rời tay chân, không đáp lại lời quý Trưởng được, rất lấy làm tiếc ! Lý do là có (rất nhiều Trưởng không đi Trại Họp Bạn) muốn biết Thắng Tiến 5 có gì lạ, có gì vui, qua báo L.L. ghi lại. "Bắn chậm thì chết", đó là trường-hợp của Ngựa tôi vì những cái hay ho, những điều đặc-biệt của TT5, thì các dân anh đã nhanh tay viết cả rồi, nhất là anh Sư-tử ghi không sót gì, anh Cáo lại chọn 10 cái nhất, rướt thì còn chỉ mò mà biếu-dương lực-lượng nữa Trời ơi ! Nhưng không lẽ hết chuyện nói sao, thôi thì ráng mà kể những chuyện bên lề hay hậu-trạivậy.

1. Viếng thăm Tr. Lê-Nguyễn-Bách ở Melbourne.

Chiều ngày 07-1-96, Chúng tôi (Canada có Các anh Tuân, Thọ, Thoại Vy, Pháp có Anh Thạch, Hoa-ky có Anh Phúc, Chị Xuân-Lan, Thu-Hà và Mẫn cùng một số Trưởng lớn ở Úc. Hai anh Thạch và anh Phúc đã đến trước chúng tôi mấy phút và đã trao quà tặng, Chúng tôi (Canada) trao tặng một lá cờ thêu của H.D. Trưởng-niên, Úc-châu đem lại một thùng trái cây. Tr. Nguyễn-Mạnh-Hà (Sở-tại) thay Tr. Bách tiếp khách và đem trà (rất thơm ngon). Trong dịp này có 3 điểm đáng ghi nhớ :

Trước hết là "Chê Ngựa tôi ... già ". Vào gấp và đưa tay bắt và tự giới-thiệu. Tr. Bách (hấp-tấp) nói : Thoại đấy à ! Già nhỉ ! qua báo Liên-lạc, mình tưởng Thoại còn trẻ, không ngờ, thật không ngờ, thôi ngồi xuống đi Thoại. Nhìn lại một lần nữa và nói tiếp : Ủ, già nhỉ ! (Ngựa buôn 5 phút).

Thứ đến là khi nhắc đến Tr. Khắc, Tr. Ngân, Tr. Tý là những người rất thân trưởc đây, Tr. Bách bùi ngùi nói : Tôi chỉ đợi ngày ra đi thôi, đi theo các anh ấy, về với ... Nhà tôi, sức yếu lắm rồi. Sau câu nói này, Chị Xuân-Lan cũng nức nở, làm mọi người cũng bùi-ngùi theo.

Sau hết là Tr. Tuân nhanh trí, muốn đánh tan bầu không-khí u buồn, liền đứng dậy xin trình bày vài màn ảo-thuật bỏ túi. Anh Chị em vỗ tay tán thưởng mỗi khi xong một màn và Tr. Bách cũng theo dõi rất kỹ và khen sự khéo tay của một người đã 84 tuổi, từ nơi xa xuôi (Canada) đến tham-dự Trại. Nhân dịp gấp giờ này, Chị Xuân-Lan có trao cuốn lưu-niệm để Anh ghi vài hàng : " Cờ Hấp Tấp xin ký tặng Chị Nguyễn-thị Xuân-Lan, trong dịp Chị viếng thăm Melbourne "

2. Chị Lê-thi-Trúc . Anh Sư-tử và anh Cáo đã nói nhiều đến Chị Trúc, nhưng là ở Trại. Đây Ngựa tôi xin nói đến Chị Trúc ... sau Trại Họp Bạn, đó là băng nhac "Thắng Tiến 5" do Chị Trúc thực-hiện. Băng nhac này. Ngựa tôi đã nghe đi, nghe lại 4 lần.



* Akela Trúc trao Huy-chương cho đại-diện các B

Nói là xuất-sắc thì Chị Sói Yêu Rừng cho là Ngựa này nói xạo, nhưng thành-thật mà nói Chị SYR đã gửi tất cả tấm lòng yêu Phong-trào, yêu trẻ, yêu đời sống thiên-nhiên , ca ngợi lịch-sử... Mỗi mặt có trên dưới 40 bài. Có rất ít bài 2 người hát, hầu hết là Chị SYR hát một mình với tiếng dệm nhạc Tây-ban-cầm. Có một số bài chỉ vồn vẹn có 2 câu (như bài Trúc xanh) , có bài xen và vài câu bằng anh-ngữ (Càng đông càng vui). Đặc-biệt bài Cùng nhau ta đến nơi đây, chị SYR ca một mình, trong lòng Chị chắc xúc-động lắm khi nhắc lại Bầy An-Tiêm của Chị ngày xưa. Thôi, Ngựa tôi không dám ghi thêm nữa, vì còn nhiều phải nói nữa, nếu nói thì không biết bao giờ nói hết được. Chờ gấp Chị ở Trại Họp Bạn T.T.6 sẽ thưa lại với Chị.

3. Đến Melbourne phải nói đến L.D. Quang-Trung, với Anh Chị Phạm-văn-Chương, cùng Ban Bảo-trợ, trong đó có AC Nguyễn-Mạnh-Hoàng, AC Trần-văn-Cư cùng với rất nhiều Trưởng khác như Vị Anh Cả Hoàng-Hội (xin nói sau), Tr. Nguyễn-Mạnh-Hà (xin nói sau), Tr. N.D.Tri-Ân và còn rất nhiều Trưởng và Phụ-huynh khác hết sức nhiệt tình với Phong-trào. Đây là một khối nhân-lực đã giúp cho L.D. Quang-trung vững mạnh.

Xe của Nhóm chúng tôi (đi từ Sydney, gồm 26 người), mãi ham vui ca hát trong rừng buổi trưa, nên 1 giờ sáng ngày 05-1-96 mới đến Melbourne, đậu xe ở Mc Donald, gọi điện-thoại mời Ông Trùm Chương ra dẫn đường đưa về nơi nghỉ. Vào đến Scout Hall của LD. thấy đèn sáng rực, lố nhố rất đông người, té ra các Bà Chị đang lo “Phở đặc-biệt” cho phái-doàn từ xa đến. Đang đợi, ăn vào thấy “thẩm” quá sức lẽ mình (chữ của SCDG.), trong suốt thời-gian ở Hall, chúng tôi không thiếu



Tr. Phạm-văn-Chương : Ông Trùm Melbourne

thứ gì,hôm giã từ lại có miến gà với trứng non, xin cảm ơn Anh Chị Chương, AC Hoàng+Hoa, AC.Cư , cùng các Trưởng và các vị phụ-huynh khác đã giúp đỡ chúng tôi. Chiêu-dâí như vậy là quá tận tình .

Cũng ở Melbourne, chúng tôi được sống một đêm rất ... Tráng-sinh nghĩa là sinh-hoạt ngoài trời, khí hậu lạnh về đêm, đầy chân tinh và bất ngờ lý-thú dưới sự hoạt náo của Tráng-trưởng T.D.Trần-văn-Khắc, Tr. Nguyễn-Mạnh-Hà. Với Hà, chúng tôi đã gặp hồi Hà mới qua và nói chuyện nhiều trong kỳ Đại-Hội Trưởng (Costa Mesa 1983). Tráng-doàn này đã thực-hiện một tượng bán thân Cố Trưởng Trần-Văn-Khắc (lớn gấp 4 lần người thật), rước từ Melbourne đem lên trình bày ở Phòng Triển-lâm



Đêm chung vui với Tráng-doàn Trần-Văn-Khắc

Trại TT5 (Sydney). Đêm gặp gỡ chung ở nhà Tr. Hà, Chị Hà và các anh chị em Tráng-sinh đã cho chúng tôi một bữa ăn thịnh soạn, nhất là món lẩu dê tuyệt vời (đã có Thịt cừu nướng ở LDQ.T., duy chỉ thiếu Bíp-tết Kan-gu-ru là đủ mùi đời, phải không anh Sư-tử?) Trong cuộc vui, có màn bốc thăm, mỗi người chọn một đề mục ra trước micro để nói. Ngựa tôi bốc nhầm câu : *Bạn hãy kể một chuyện buồn nhất trong đời bạn* . Chị Vịt Nước Vui-vẽ bốc nhầm : *Bạn hãy múa một điệu múa* . Trước khi trình-diễn, Chị nói : *Dã gần hơn 70 tuổi rồi, còn mắc cở gì nữa. Và cứ thế tiếp dài đến khuya, khí trời lạnh quá mới hát bài tạm biệt.*

Cũng ở Melbourne, chúng tôi gặp lại Tr. Hoàng-Hội, người anh mà chúng tôi đã chung vui gần một tuần lễ ở Trại. Trong thời-gian ở Glenfield, Tr. Hội ở chung phòng với anh em Canada và Tr. Viêm. Tr. Hội đã sấp hàng chung với phái-doàn Canada di diễn-hành, anh em cho là Tr. Hội qua “Tị Nạn ”Ở Canada, sau này, Ngựa tôi có đến thăm tại nhà và biết thêm là Tr. Hội sấp mua nhà mới.



Tin mới nhất : Tr. Hoàng-Hội xin tị-nạn ở Canada.

4. Trưởng H.D. Đạo Kỳ-Hoà. Do mẩu báo Hoa-văn ở Sydney đăng tin có một cuộc Họp Bạn H.D.V.N. toàn thế-giới ở Glenfield, chiều ngày 02-1-96, anh Hồ-Nhị-Hoà cùng người em là Hồ Tam-Hoà vào tận Trại thăm chúng tôi và trò chuyện rất lâu. Nhìn tờ báo Liên-Lạc để trên bàn, Tr. Nhị-Hoà xin đóng ngay 100\$ và xin làm độc-giả dài hạn của L.L._Trước khi giã từ, anh hẹn ngày mai đem xe đến đón anh chị em H.D.Trưởng-niên Canada đến Restaurant Bến-Đá của anh dùng bữa tối. Hai anh em mời nhóm chúng tôi ghé nhà thăm gia-dinh, Chị Hoà mời trà và bánh ngọt, sau đó chở chúng tôi ra Nhà Hàng ăn. Một bữa ăn rất thịnh soạn, quá đầy đủ. Đến gần khuya đưa chúng tôi về và xin mời “Tái Ngõ”, nhưng chúng tôi xin cảm ơn và xin chờ một dịp khác. Tại nhà cũng như trong bữa ăn, anh Nhị-Hoà đã nhắc đến các Trưởng ngày xưa ở Đạo Kỳ-Hoà, nào Tr. Lâm-ChánkTrung, Tr. Đỗ-văn-Ninh , Trần Trung-Hợp và nhiều Trưởng khác. Nhị-Hoà nói : Tuy sau 1975 tản mát khắp bốn phương, nhưng một số anh em Kỳ-Hoà vẫn liên-lạc, tương-trợ lẫn nhau như anh em ruột thịt vậy , Quý hoá thay tình Huynh-de Hương-đạo.



Nhóm H.D. Kỳ-Hoà ở Sydney : Từ trái qua : V.V.Lập, G.H.Tường, Hồ-Nhị-Hoà, T.Q.Khánh, L.N.Quân, L.V.Cường và H.A.Hải .

5. Đất Trai Hop Ban. Hơn 400 Trại-sinh khắp nơi, đông nhất là các trại-sinh đất Úc. Hoa-ky có gần 20, Canada có 9 mạng, Pháp có đôi bạn Tuấn+Huệ và Cụ Cố-vấn Thạch. Các Trưởng Cụ đều được sắp xếp cho ngủ trong nhà, mỗi phòng có 4 giường đôi, có nệm mousse, còn chăn, túi ngủ đều có Chị Sói Yêu Rừng ban phát đầy đủ (từ Sydney, đến Melbourne và trở lại Sydney cũng Chị ấy lo cho cả). Phòng chúng tôi ở gần phòng các Bà Chị (và cả Bè trên của tui), có Chị Tý liên-lạc qua lại, lâu

Tứ Trại tại Lâu Thất-Hiên : Hội, Tuân, Thoại, Viêm (Thọ, Thủ trưởng và Hương đang hành-dạo)



lâu tha vè vài món ăn, ôm vè mấy trái cây. Có A. Viêm rất vui tính, hay kể chuyện tiểu-lâm (sách-sê) trước khi đi ngủ, Anh Hương thì ban ngày hay nhảy dù theo bạn ở ngoài phố (Ông Sơn-duong Quảng-nam này đi đâu cũng có bạn cả), ban đêm ngủ ngáy như sấm. Cụ Tuân rất dễ chịu, sao cũng được cả, ai sao tôi vậy, nhưng hay giật mình thức đêm. Anh Sư-tử thì hay rống lớn (nói mê khi ngủ). anh Thủ trưởng thì rất “Cậu”, ăn mặc chỉnh-tề, mang máy ảnh bấm lia lịa, miệng hay cười và thỉnh thoảng phì phèo đôi diếu. Còn Ngựa này bị nứt môi, lở mũi (bệnh trước khi đi trại) nên không có gì để nói, còn ai “chê” gì thì Ngựa xin nhận cả.

Như đã nói, phòng bên cạnh cũng có “Bát Tiên”. Nói hết thì dài lắm, có Bà Chị Xuân-Lan hay hô hào các Chị trong phòng tập dượt đồng ca, ngồi bên này nghe hay lầm, Ngựa đếm là “họ” đã thao dượt để trình-diễn đêm Văn-Nghệ tất cả 4 bài. Dêm trình-diễn, thấy các đơn-vị đồng-ca, đơn ca “gồ ghề” quá, các nữ ca-sĩ này thập thò, nhóm thì muốn lên đại trên sân-khấu (Thu-Hà, Chị Liên , Chị Tý), còn nhóm khác lại e-lệ hay là “khớp” nên cứ lắc đầu nói thôi, thôi, kỳ quá chủ chốt của nhóm này là Chị SMT, VNVV, Chị Trúc, và Bè trên của tui thì ai răng tui rưa! (Mặc dù khi chiều đã cho đại-diện tiếp-xúc với Ban tổ-chức để sắp xếp chương-trình cho ngon lành trước).

Trại có nhiều nhà rộng lớn để hội họp, Dinh-thự của Ban tổ-chức, Câu-lạc-bộ : ăn sáng rất ngon lành, ăn trưa : đến sớm thì còn,rất ráng chịu , tối cũng rửa, đến ngày thứ ba thì CLB treo cờ trắng đầu hàng vô điều-kiện, chỉ còn ăn sáng (vẫn ngon) mà thôi. Rửa cũng xong !

Ban đêm, ngoài những đêm lửa trại, có những cuộc vui, ca hát đến 3 giờ sáng vẫn còn nghêu ngao với tiếng nhạc dệm của Hoàng-quốc-Tuấn, nhất là Tráng-doàn Trần-văn-Khắc, hình như rất ít ngủ, vì Tráng-doàn này có nhiều mục vui lẩm, toàn là những Tráng-sinh tinh-hoa cả mà !

Thấy Tráng gỗ ghê như vậy, nhìn lại phần Thiếu-sinh mà thương các Trưởng phụ-trách : gần 80 thiếu-sinh trong một cuộc chơi mà chỉ có Tr. Khanh và con trai Tr. Thuật (cũng là 1 Tráng-sinh) coi sóc, mệt ơi là mệt.

Còn Sói thì được cưng hết sức, có rất nhiều Akéla chăm sóc, cớm nước chu-tất. Ước chi mình được trở lại làm Sói.

Về thời-tiết trong suốt thời-gian trại : tuyệt vời, có một lần mưa (nhẹ) ban đêm và một buổi trưa (đang mãi vui chơi ở Tiểu-trại TVK) thì bị mưa ghê gớm, may mà buổi lễ khai mạc và bế mạc Trời thương trại-sinh, nên không mưa không nắng !

Những ngày cuối ở lại Trại, sau khi ai cũng trở về, còn lại lối 10 vị, chờ ngày 05-1-96 lên xe đi du-ngoạn từ Bắc xuôi Nam.

Anh Chị Thuật thì đi kiểm tra lại vật-dụng, bồi-thưởng các dụng-cụ thất thoát hay hư hỏng, con gái thì dọn dẹp phòng nghỉ của BTC, cả gia-dình đều tham-gia cuộc chơi, chắc sau này tốn rồi không dám “tái chơi” nữa đâu, chắc không phải vậy đâu Thuật nhỉ !

5. Đêm Liên-hoan mừng Trại Họp Bạn thành-công..

Được tổ-chức tại Hall của H.D. Sydney (cả Úc chung với VN). Hôm ấy có hầu hết mọi Trưởng, Phụ-huynh, HDs tham-dự (12-1-96). Có nhiều màn song-ca, đồng ca. Lần này vì các Bà Chị coi mọi người (như con cháu trong nhà cả) nên đã hăng-hái lên đồng ca, không còn “khớp” như trước.



Bản đồng-ca Thiếu-nữ Việt-Nam dưới sự bắt giọng của Chị Trúc, góp lời phụ họa của Chị Xuân-Lan, tay chân nhún nhẩy của Chị Tý vàê-a nhóp nhép của toàn Ban, trong đêm Liên-hoan ở Sydney.

Tr. Thuật trao các bản tuyên-dương cho các Trưởng đã gốp sức trong Trại Họp Bạn, Ngựa tôi đại-diện cho Phái-doàn Canada và Chị Trúc trao quà lưu-niệm chuyền di dây lý-thú cho đôi bạn Công+Hiền, làm sống động du-khách và không cho “Công ngứ” gục, làm tăng thêm niềm vui chung cho mọi người. Đã khuya, các tráng-sinh vẫn muốn tiếp-tục, song ngại cho các Trưởng cao-niên ngủ trên lầu, nên mang theo những thức ăn, đồ uống đến một nơi khác, tiếp-tục mừng Trại Họp Bạn thành-công cho đến gần sáng. Vui thiệt !.



Tr. Thuật nói lên niềm vui chung của Chi-nhánh Úc đã hoàn-thành sứ-mạng : Trại Họp Bạn Thắng Tiến 5 đã thành-công (Toàn Hội-trưởng vỗ tay thật lớn).

6. Thay lời kết : Trải qua ba tuần lễ ở Úc-châu, Chúng tôi xin cảm ơn Trời Đất đã cho chúng tôi còn sức khoẻ để có dịp đi xa, mở mắt nhìn rộng hơn, cảm ơn Phong-trào đã cho tôi biết, gấp gáp và sống những ngày tuyệt vời với các Anh, các Chị và có cả

các Em mà trong suốt cuộc đời không bao giờ chúng tôi quên được.

Nhân dịp này, cho phép tôi nhắc đến một người, một người đồng-môn, một người em, một Trưởng Hướng-dạo. Tôi xin không nhắc lại những gì đã nói, hoặc các anh đã nói, chỉ xin kể lại mẩu đối-thoại ngắn mà hai chúng tôi chưa tìm ra “Đáp-số”.

Sau hai lần họp các Trưởng Chi-nhánh Úc-châu để bầu người thay thế Tr. Thuật (vì đã lãnh 2 nhiệm-kỳ rồi), khó khăn lắm mới có Tr. Hồ-Dũng nhận được. Thuật nhỏ nhẹ hỏi tôi : “Thưa Trưởng, có cách gì làm cho các Chi-nhánh phát triển ? Tôi đáp : Cứ lấy kinh-nghiệm mà Thuật đã áp-dụng ở Đức, ở Úc-châu là nhất rồi. (Tôi nhận xét thấy Tr. Thuật muốn hỏi câu kế tiếp nữa, nhưng lại thôi).

Lần thứ nhì, sau khi nhận nhiệm-vụ Phổ Chủ-Tịch BTV, sau ngày bế-mạc Trại, với sự vắng-vẽ của rừng bạch-dàn (đất trại), Thuất lại đem câu hỏi trước hỏi lại tôi, nhưng lần này lại thêm câu phụ: Thưa Trưởng như trường-hợp các Chi-nhánh ở Âu-châu, Canada và Hoa-kỳ? Tôi đáp : cái đó còn tùy thuộc nhiều yếu-tố, như anh em ở rải rác và khí-hậu không thuận-tiện như Canada và một số nơi ở Âu-châu, hoặc nơi có quá nhiều nhân-tài và nhiều ý như Hoa-kỳ, thiệt khó mà có được quang-cảnh như ở Uc-châu ngày nay được. Biết bài toán như vậy, nhưng thực tình mình chưa nghĩ ra cách giải.

Lần thứ ba, tại nhà Thuất, ngày 13-1, ngồi nhìn những đoá hồng đẹp, nhâm-nhi tách trà nóng trước hiên nhà, Thuất nhắc lại câu hỏi trước, tôi lại đáp chưa nghĩ ra kế, để về nhà mình suy-nghĩ, có chí-mình tin Thuất hay (kể hoãn binh).

Lần thứ tư, khi tiễn tôi ra tận phi-trường để trở lại Montréal, Thuất lại nêu câu hỏi mấy lần trước, thú thật là tôi hẹn vô cùng, thẹn vì Thuất quá tin tôi có nhiều kinh-nghiệm (gõ cửa nhầm), nghĩ rằng tôi là người thành-thật và có lòng với Phong-trào (có thể đúng một phần), nhưng tôi đã nghĩ về Thuất : rất ưu-tư trong trọng-trách mới của BTV đã giao-phó : **PHÁT-TRIỂN PHONG-TRÀO** nên đã quá lo lắng mà hỏi tôi như vậy. Sau hơn một tháng suy-nghĩ, đến nay vẫn chưa tìm ra đáp-số. Tôi tự thấy tôi thấp kém vô cùng, chưa có cách gì chính-xác để trả lời Thuất được, may thay ! Trời còn thương Con, cho Con có trí não để nghĩ đến các Trưởng H.D.tài-ba khác của Con, vậy xin nhờ các Anh các Chị thập-phương góp sức góp ý trong chiêu-hướng Tốt, **TÌM GIÙM ĐÁP-SỐ** không những giúp cho Ngựa này có cơ-hội rong-ruổi dài dài với Phong-trào, giúp Tr. Thuất hoàn-thành nhiệm-vụ mới và nâng đỡ Phong-trào Hướng-dạo chúng ta ngày càng phát-triển và vững bền.

Thêm một lần nữa, xin cảm ơn Uc-châu, nơi cho tôi gặp những người quý mến, nơi có những tấm lòng đậm đà gắn bó đầy tình huynh-de, với những kỷ-niệm mà tôi không bao giờ quên được.

Anh Chị Em Hướng-dạo ơi !!! Uc-châu ơi !!!

Riêng báo Liên-Lạc xin sẵn sàng đăng mọi ý-khiến xây-dựng Phong-trào, nhất là chờ ĐÁP-SỐ của bài toán mà Trưởng Thuất (Ngôi sao Đã lên) đang chờ đợi thiết tha.

(Montréal, một buổi chiều tuyết rơi, nhớ đến nơi xa)

Chân

Tình
Kính
Gửi

Trưởng Nguyễn-trung Thoại
Đơn vị Gia-Nã-Đại
φ

Niềm mơ ước bao lâu,
Giờ đã thành hiện thực.
Hợp bạn Thắng tiến V
Cùng nhau đến nguồn thật.

Trưởng đã cho những lời khuyên
Thật quý báu
Trong tình huynh đệ chân thật
Em xin khắc sâu
Và cố gắng hết sức
Thực hiện trên con đường Hướng đạo

Những lúc khổ tâm
Nhiều khi yếu lòng
Quyết noi gương Trưởng
Luôn vui tươi trong khó khăn

Có những người âm thầm
Chịu đựng và hy sinh
Hãy nhìn thẳng thực tế
Ai khác hơn hiền thê

Bài thơ kính tặng Trưởng
Với tất cả chân tình
Ước mong ngày gặp gỡ
Hợp bạn Thắng tiến VI

Nguyễn-Đức Tri-ÂN
Gấu châm
Liên đoàn Quang-Trung
Victoria - Australia



Hội-đồng Trung-Uơng H.Đ.V.N.

Ban Thường-vụ nhiệm-kỳ 1996-99

Chủ-Tịch : Vĩnh-Đào

Phó Chủ-tịch : Đỗ Phát-Hai

Phó Chủ-tịch : Nguyễn-văn-Thuất

Tổng-Thư-Ký : Mai-Quốc-Tuấn

Phó Tổng-Thư-ký : Nguyễn Phương-Túy

Uy-viên Đặc-trách Phong-trào Hướng-Đạo Trưởng-niên : Nguyễn-Trung-Thoại

Uy-viên Đặc-trách Giáo-dục Liên-Hợp : Dương thị Kim-Sơn

Uy-viên Báo-chí, Chủ-nhiệm Tập-san Trưởng : Nguyễn Công-Trứ

Uy-viên Truyền-Thông : Lê-Xuân-Hùng

Uy-viên Tài-chánh kiêm U.V. Phát-triển liên-lạc Miền Trung Hoa-kỳ : Lương-Hoàng-Nam

Uy-viên Phát-triển liên-lạc Miền Đông Hoa-kỳ : Võ-Thành-Nhân

Uy-viên Phát-triển liên-lạc Miền Tây-Bắc Hoa-kỳ : Đào-Diép-Hương

Uy-viên Phát-triển liên-lạc Miền Tây-Nam Hoa-kỳ : Mai-Hiếu-Trực

Uy-viên Phát-triển liên-lạc vùng Canada : Tôn-Thất-Hoè

Uy-viên Phát-triển liên-lạc vùng Âu-châu : Nguyễn-Đức-Chung

Chủ-tịch Hội-đồng Cố-vấn : Nguyễn-Văn-Thơ

Cố-vấn : Mai-Liệu

Cố-vấn : Nghiêm-văn-Thạch

GÓP PHẦN

(Để làm cho thế-gian này tốt hơn
lúc chúng ta chưa sinh ra) B.P.

Có chút gì góp vào cỏi thắt
Để đường tràn thêm vẻ xinh tươi
Mới là sống đẹp với đời
Mới không đeo tiếng con người vô duyên

Góp nụ cười nở trên môi thắm
Góp bàn tay vui nắm bàn tay
Góp bầu nhiệt huyết nồng say
Góp tình nhân loại mỗi ngày một cao

Góp hạt giống gieo vào lòng đất
Góp lửa thiêng đoàn-kết mến yêu
Góp lời gấm bọc hoa thêu
Góp cho xã-hội ít nhiều hy-sinh

Góp thiện-chí xây tình đồng đội
Góp dấu đường chỉ lối cho nhau
Góp bài ca ý thanh tao
Góp tâm-hồn nối nhịp cầu thế-nhân

Thật quý giá mỗi phần đóng góp
Giúp thế-gian được tốt hơn lên
BiPi đã có lời khuyên
Làm điều gì tốt càng nên cố làm.

Trần - Piết

Một giờ với Tr. Vĩnh-Đào

Chủ-tịch Hội-đồng Trung-Uơng H.Đ.V.N.

Liên-Lạc: Ngày 30-12-1995, Tân Ban Thường-vụ Hội-đồng Trung-Uơng H.Đ.V.N. đã bầu xong, sau một ngày, Ngựa C.K. đã yêu-cầu Tr. Vĩnh-Đào dành cho độc-giả Liên-Lạc một buổi phỏng-vấn, để trình-bày một vài vấn-dề chính của Phong-trào. Cuộc phỏng-vấn này được thực-hiện tại Trại Họp Bạn T.T.5 dưới bóng mát của gốc cây bạc-hà, không máy ghi âm, không có người chứng-kiến. Cuộc trao đổi ý-kiến hoàn-toàn thoải-mái, và Ngựa C.K. chỉ xin ghi lại những ý chính. Và cuộc phỏng-vấn bắt đầu :

Ghi chú : 1. Hội-đồng Trung-Uơng : HĐTU
3. Toán Huấn-luyện : THL
5. Tr, Chủ-tịch : CT

2. Boy Scouts of Canada : BSC
4. Ban Thường-vụ : BTV
6. Liên-Lạc : LL

LL Chào Trưởng. Như chúng ta đã thỏa-thuận tối hôm qua, bây giờ có thể thực-hiện cuộc trao đổi ý-kiến được chưa, và sau này, LL. sẽ trình-bày dưới hình-thức một cuộc phỏng-vấn.

CT. Xin đồng ý và mời Trưởng khai pháo.

LL. Tôi đề-nghị cuộc trao đổi ý-kiến hôm nay sẽ đi thẳng vào 3 vấn-dề chính yếu mà độc-giả L.L. đang nóng lòng muốn biết :

1. Kết-quả của Trại Thắng Tiến V.
2. Thành-phần của BTV/HĐTU mới, lý-do của những thay đổi và chương-trình hoạt-động.
3. Việc Huấn-luyện Trưởng HDVN.

Để bắt đầu, xin Tr. cho biết cảm-tưởng của Trưởng về Trại T.T.5 tại Sydney ra sao ?

CT : Trưởng mở đầu một câu hỏi khá bao-quát, mỗi người có thể nhìn một cách khác nhau, đây tôi xin trình bày ý-kiến riêng của tôi : Cuộc Họp Bạn này qui tụ hơn 400 Trưởng và HĐS tham-dự, gồm hầu hết các Liên-đoàn HDVN tại Úc, các phái-đoàn HDVN từ Hoa-kỳ, Canada và Pháp. Điểm đặc-biệt là Tr. Neil Westaway (Chủ-tịch Ủy-ban Thế-giới của HD Thế-giới), Tr. Williams Wells (Tổng-Ủy-viên Liên-hội HD Úc) Đại-diện Cộng-Đồng VN tại Úc, các Tôn-giáo, Hội-đoàn VN và rất đông các Trưởng HD Cao-cấp Úc đến tham-dự.

Điều đáng tiếc là hơi ít Trưởng và HĐS một số quốc-gia, đặc-biệt là Âu-châu, không vđ tham-dự đầy đủ như sự dự-trù của BTC.

LL : Đó là về hình-thức buổi khai-mạc, xin Trưởng cho biết cảm-tưởng của các Trưởng Khách đối với Phong-trào HDVN ra sao ?

CT : Tr. Neil Westaway đã đọc một thông-diệp dài gửi toàn-thể các đơn-vị HDVN trên thế-giới và chuyển lời chào mừng của Tr. Jacques Moreillon (TTK/VP/HĐTG) đến Trại Họp Bạn Thắng Tiến V. Ngoài ra, Tr. Kim Kyu Young (Giám-đốc VP/Á-Châu TBD của HĐTG) đã đến ở luôn trong Trại 2 ngày và dự lễ bế-mạc cử-hành vào ngày 02-1-96. Tất cả đều thán-phục tinh-thần Hướng-dạo rất cao của Phong-trào chúng ta.

LL : Rất nhiều Trưởng nói Trại Họp Bạn này thành-công, theo ý Trưởng thì ngoài yếu-tố có nhiều giới-chức HD TG cao cấp đến dự, hoặc có đông Trại-sinh tham-gia, thời-tiết tốt, hay có lý-do nào khác ?

CT : Có chứ, lý do quan trọng khác đó là Ban Tổ-chức có đầy đủ khả năng, phân-công rất khoa-học và đã chuẩn-bị kỹ-lưỡng từ 2 năm trước, thêm vào đó là các Liên-đoàn, các Đơn-vị đã cố tâm về thật đông-đúc để chào mừng các Trưởng và HĐS các nơi về tham-dự Trại Họp Bạn.

LL : Bây giờ tôi xin qua mục thứ nhì là Tân BTV vừa mới được bầu xong tối hôm qua, xin Trưởng có thể cho biết chương-trình dự-tính và lý do của sự tái phổi-trí BTV ?

CT : Như Trưởng cũng có mặt hôm bầu BTV, tôi được tín-nhiệm trong trách-vụ Chủ-tịch HĐTU với 2 Phó Chủ-tịch là Tr. Đỗ-Phát-Hai (Hoa-kỳ) và Tr. Nguyễn-văn-Thuật (Úc). BTV được tăng-cường với sự tham-gia của nhiều Trưởng trẻ, với nhiệm-vụ thiết-lập một mạng lưới thông-tin và liên-lạc chặt chẽ hơn giữa các đơn-vị và Liên-doàn HDVN sinh-hoạt khắp nơi. Ban Cố-vấn thêm Tr. Mai-Liệu và Tr. Nghiêm-văn-Thạch.

LL : Trong HĐTU mới, tôi nhận thấy có một số Uỷ-viên Phát-triển Liên-lạc Vùng, như vậy, công-việc có dãm chân với các Đại-diện Chi-nhánh không ? Theo kinh-nghiệm cũ, Ở kỳ Trại TT III (San José) mà Trưởng là Phó Chủ-tịch hồi đó, đã có lập các Uỷ-viên Đặc-trách Miền (ngoài các Đại-diện Chi-nhánh sẵn có), nhưng nhiệm-kỳ sau đó (TT 4 Pháp) đã không giữ lại, vì, nếu Trưởng này làm việc tích-cực thì Đại-diện Chi-nhánh sẽ ngồi chơi xơi nước , hoặc nếu ngược lại, Vị Đại-diện Chi-nhánh anh-dũng làm hết mọi việc thì vị Uỷ-viên Phát-triển Liên-lạc Vùng tự cảm thấy hữu danh vô vị và sẽ rất lịch-sự “kính nhoi viễn chí”.

CT : Cám ơn sự băn-khoăn của Trưởng. Theo tổ-chức mới, không có sự dãm chân lén nhau giữa Đại-diện Chi-nhánh và UV Phát-triển L.L. Vùng, vì vậy không phải nếu có một người làm đủ nhiệm-vụ của mình là người kia không còn việc gì để làm. Đại-diện C.N. lo điều-hành công-việc nội-bộ và phát-triển CN. Còn UV Phát-triển L.L. khuyến-khích việc liên-lạc, trao đổi tin-tức giữa các Vùng các Chi-nhánh. Uỷ-viên L.L. thâu nhận tin tức sinh-hoạt từ các đơn-vị chuyển về BTV để đăng tải trong Bản Tin HDVN, sau đó phân phối bản tin đến các đơn-vị. Việc này giúp cho tất cả các Liên-doàn HDVN sinh-hoạt khắp nơi có thể biết tin-tức lẫn nhau, lần lần sẽ trao đổi kinh-nghiệm, ý-kiếnvà bản tin HDVN có thể là một diễn-dàn tốt để thảo-luận .

LL : Trưởng có đề cập sẽ lập một Bản Tin Hướng-dao phát-hành 3 tháng một lần, trong khi đó đã có một Tập-san TRƯỞNG cũng do HĐTU chủ-trương, có một Uy-viên báo-chí phụ-trách, liệu chúng ta có đủ ngân-khoản thực-hiện 2 diễn-dàn, tốn 2 lần bưu-phí, nhân-lực thực-hiện, trong lúc phần đông các Trưởng (có khả-năng làm báo) đều bận công-việc

mưu-sinh, Trưởng nghĩ BTV có đủ tài-chánh và nhân-lực để hoàn -thành 2 công-việc trên không ?

CT : Tôi cũng đã tiên-liệu những khó khăn sẽ gặp , nhưng phải bắt tay vào việc mới biết nó sẽ ra sao và biết đâu,khi Bản tin đổi dào tin-tức, đáp-ứng các nhu cầu các Liên-doàn HDVN, từ đó, các Trưởng sẽ tham-gia đông đảo, dần dần sẽ cải-tiến, biết đâu sẽ trưởng-tồn như báo Liên-lạc mà Trưởng đang chăm sóc ! (Cả hai cùng cười to, thoải mái).

Tôi cũng xin nhắc lại là Bản Tin HDVN trong giai-đoạn đầu sẽ là cơ-quan thông-tin cho biết tin-tức sinh-hoạt các đơn-vụ HDVN khắp nơi. Sau này, Tr. Lê-Xuân-Hùng có nhiệm-vụ tổ-chức và theo dõi hệ-thống Internet cho HDVN, lập một ngân-hàng dữ-kiện, phát-triển một mạng lưới thông-tin nhanh chóng. Tóm lại là ưu-tiên thứ nhất trong giai-đoạn hiện nay là đặt cơ-sở cho một hệ-thống thông-tin liên-lạc hữu-hiệu đăng tải trên Bản Tin Hướng-dạo, đồng thời khuyến-khích những trao đổi sinh-hoạt chung giữa các Vùng.

LL : Bây giờ, tôi xin qua vấn-dề thứ ba và là vấn-dề chót , đó là chủ-trương của HĐTU-HDVN đối công-tác Huấn-luyện Tưởng HDVN. Có Trưởng thì nói các lớp HL vừa qua do BTV/HDVN tổ-chức với sự giúp đỡ của BSC về phần kỹ-thuật. Có Trưởng thì lại cho rằng Khoa Tùng-nguyên II Hè vừa qua, cũng như Tùng-nguyên III sắp tổ-chức là hoàn-toàn do Toán HL/BSC tổ-chức. BTV chỉ phu-diễn về truyền-thống, Văn-hoa, và các cuộc họp Trưởng đều nằm ngoài chương-trình và phải có sự thoả-hiệp của BSC, mong Trưởng Chủ-tịch nói rõ hơn để các nơi được biết, tránh sự hiểu lầm.

CT : Cám ơn Trưởng, đó là câu hỏi tôi đang trông đợi. Như Trưởng đã biết, hiện nay các đơn-vụ và Trưởng HDVN đều ghi danh với Hội HD Quốc-gia nơi cư-ngụ. Việc HL, bổ-nhiệm và chương-trình sinh-hoạt đều theo phương-cách của Hội HD sở tại. BTV/HDVN có thể tổ-chức những khoá HL bổ-túc về Truyền-thống, Văn-hoa cho Trưởng V.N. Trong vài trường-hợp đặc-biệt, một Hội HD địa-phương (Như là BSC) có thể nhận tổ-chức một khoá HL mở rộng ra cho Trưởng HDVN thuộc nhiều nước. Tất nhiên là BTV khuyến-khích các Trưởng tham-dự những khoá như vậy.

LL : Có một số Trưởng cho hay là có vài sự-kiện không ổn đã xảy ra ở Khoá Tùng-nghuyên II vừa qua, nếu không có gì trớ ngại, Trưởng có thể cho biết nguyên-do được không ?

CT : (Nét mặt đậm ehiêu, suy nghĩ một hồi và nói) Thưa Trưởng, được chứ. Sở dĩ có những lúng túng và hiểu lầm là vì trước đây nguyên-tắc tổ-chức chưa được xác-định một cách rõ ràng. Nay với những điểm trong Biên-bản của Toán HL VN Canada ngày 05-11-95 và lời xác-nhận của Tr. Lê-Phục-Hưng mới đây với tôi là khoá HL Tùng-nghuyên II do BSC tổ-chức cho Phong-trào HDVN.

LL : Dựa vào vết xe trước, chúng ta đã có những kinh-nghiệm. Vậy khoá HL Tùng-nghuyên III tại Gilwell Park vào mùa hè sắp tới, Trưởng đã minh-dịnh rõ ràng sự tổ-chức chưa ?

CT : Theo tôi, không có gì trớ ngại khi nhờ BSC tổ-chức HL cho các Trưởng HDVN thuộc các nước, nhưng nay cần nói rõ là Khoá HL Tùng-nghuyên III sẽ do Toán HL VN tại Canada tổ-chức, với sự đồng ý của BSC. Như vậy không thể ghép HDTU/HDVN trong sơ-đồ tổ-chức khoá HL, vì không có lợi cho vị-trí của HDTU khi mà trên thực-tế, mọi việc đều phải thông qua và được sự chấp-thuận của BSC. Tuy nhiên, vì có một số Trưởng HDVN tham-dự, nên HDTU/HDVN sẽ đứng hậu-thuẩn cho khoá HL này. Tôi cũng có yêu-cầu Tr. Lê-Phục-Hưng nói rõ cho BSC, để tránh mọi hiểu lầm đáng tiếc.

LL : Trong khóa HL Tùng-nghuyên III sắp tới, theo chương-trình sẽ có một Hội-nghị Trưởng, mục-đích là để thảo-luận về những vấn-dề liên-quan đến Phong-trào. Có nhiều Trưởng (trong dịp về TT 5) nêu ý-kiến là tại sao không tổ-chức Hội-nghị Trưởng trong dịp về Trại Họp Bạn, ba năm một lần, sẽ có đồng đúc Trưởng có mặt. Trong khi ở khoá HL chỉ có HLV và Khoa-sinh ?

CT : Xin cảm ơn Trưởng. Đó là một ý-kiến đáng suy ngẫm. Lần này thì không có dịp. Tuy nhiên, kinh-nghiệm cho thấy là các Trại Họp Bạn được tổ-chức trong một thời-gian ngắn, từ 5 đến 7 ngày. Trong thời-gian đó, sinh hoạt tổ-chức cho các HDS thuộc các ngành rất là bận rộn, phần đông các Trưởng phải sinh--hoạt với đơn-vị. Các Trưởng trong BTC cũng phải bận bịu với một trăm công chuyện khác. Vì vậy

rất khó tổ-chức một Hội-nghị Trưởng thu hút được đông người tham-dự trong khuôn khổ một Trại Họp Bạn của chúng ta.

Bây giờ đến lượt tôi . Xin Trưởng vui lòng cho biết kết quả cuộc Họp về Hướng-dạo Trưởng-niên vừa rồi ra sao ?

LL : Hay thật ! Đây là phần tường-trình chứ không phải là trả lời cuộc phỏng-vấn đâu nhé !

Phiên họp gồm 21 Trưởng. Hoa-kỳ có Tr. Mai-Liệu, Tr. D.X.Phúc, Tr. Xuân-Lan. Âu-châu có Tr.N.V.Thạch. Canada có 9 vị. Úc-châu có Tr. Viêm, Tr. Trúc và 6 Trưởng khác. Sau đây là vài nét chính :

* Từ nay xin gọi là Phong-trào H.D. Trưởng-niên.

* Cung thỉnh Tr. Mai-Liệu làm Tiên-chỉ cùng với Tr. Trần-Văn-Thao.

* Tu-chính Bản diều-lệ cũ, thành một HIẾN-UỐC của HDTN, linh-động hơn về danh-xưng, phân chia các địa-danh v.v.. miễn là Mục-dịch chính là một.

* Mọi Gia-đình Bách-Hợp Nam Ca-li cùng sinh-hoạt chung với Phong-trào HDTN nằm trong cơ-cấu của Hội-đồng Trung-Uơng HDVN.

(Điểm này, Tr. Đinh-xuân-Phúc đứng dậy trong buổi họp, tuyên-bố Xin Đồng Ý và khi trở về, sẽ nói chuyện lại với Anh Chị Em trong Gia-đình.)

CT : Cám ơn Trưởng đã cho biết sự tiến-triển của Phong-trào HD. Trưởng-niên, và cứ cái đà phát-triển như trong hai năm vừa qua, Phong-trào chúng ta sẽ có một khối tài-nghuyên nhân-lực rất dồi dào.

LL : Hy-vọng mong như vậy, với diều-kiện là không có sự chia rẽ giữa anh chị em với nhau. Trong chúng ta, ai cũng có điều hay, điều dở, chúng ta nên nhìn vào diều tốt của nhau mà cùng chơi, có như vậy mới xứng-đáng là Trưởng của một Phong-trào, một Phong-trào được mệnh-danh là góp phần vào việc đào-tạo những công-dân tốt. (Tôi nhìn đồng-hồ)

Trưởng Đào ơi ! bây giờ cũng đã quá trưa, hình như Trưởng cũng sắp sửa phải tiếp Tr. Kim Kyu Young nhập Trại, và tôi... cũng phải quay về câu-lạc-bộ ăn trưa, kéo các anh chị trong Xóm Trưởng-niên đợi.

CT : Cám ơn Trưởng và chào Trưởng. (Chúng tôi bắt tay nhau, hẹn gặp lại Đêm Lửa Trại Tất-Niên).



Phong-trào Hướng-dạo Trưởng-niên

(Vài hình ảnh sinh-hoạt tại Trại T.T.5 - Sydney)



Các Trưởng Đại-diện các Miền đến họp tại Hội-trường Võ-Thành-Minh
ngày 28-12-1995, nhân dịp Trại Họp Bạn Thắng-Tiến 5 (Úc-châu)



Trưởng Mai-Liệu được toàn-thể
Đại-biểu suy-cử làm Đồng Tiên
Chỉ Làng Bách-Hợp của Phong-
trào Hướng-dạo Trưởng-niên .



Trưởng Dinh-Xuân-Phúc được sự tán-thưởng của Hội-nghi
khi tuyên-bố : Tôi hoàn-toàn đồng ý với các Trưởng trong
Phong-trào H.D. Trưởng-niên nằm trong cơ-cấu của H.D.
T.U./HĐVN. Tôi sẽ nói chuyện lại với Gia-dinh Nam Cali.

Gia-dình Hưởng-đạo Ottawa và Montréal

Chào Mừng Giáng-sinh và năm mới 1996

Do thư mời của Xóm Trưởng-niên Ottawa, Xóm Montréal đã đáp xe đò lên Ottawa ngày Chủ nhật 10-12-1995 để cùng chung vui với Gia-dình Hưởng-Đạo Thủ-dô trong dịp Giáng-sinh và Năm mới 1996, được tổ-chức tại Trung-tâm Người Việt, số 249 Rochester, Ottawa.

Phái-doàn Montréal gồm có : Các Trưởng Lê-Thọ, Chị Mai-xuân-Tý, Niên-trưởng Nguyễn-văn-Tuân, Tr. Ngựa Chịu khó và Tr. Lê-Ngọc-Diép.



(Hình chụp hôm gặp gỡ. Hàng đứng, từ phải qua trái : Tr. Phúc Trẻ (l) và Tr. Hương (3) là 2 nhân-vật chính trong Ban Tổ-chức, với sự đóng góp của thân-hữu và gia-dình H.D. Ottawa. Cũng đứng hàng gần cuối là Nhà thơ, nhà giáo, kiêm nhà hùng-biện : Phạm-Quân-Khanh. Còn khá đông nhân-vật không có trong hình là vì bận lo việc tiếp-tân và chuẩn-bị ... tiệc vui.

Hôm ấy, trời đổ tuyết thật nhiều, Nhóm Montréal xuống đã có xe Anh Thủ trưởng và anh Hùng đón ở Bến xe Voyageur và đưa thẳng đến nơi gặp gỡ. Vì ra đi sớm và chưa đến giờ khai-mạc, Huynh-trưởng Đào-Trọng-Cương kéo anh em qua quán café bên cạnh nhâm-nhi cho ấm bụng. Trưởng Cương nói một câu làm chúng tôi cảm-động vô cùng : Tôi đã lớn tuổi rồi, không đi xa được như các anh chị, tôi xin gửi một bức thư và tấm plaque để tặng Ban Tổ-chức gọi là tấm lòng của một Hưởng-đạo-sinh cùng Đoàn với Trưởng Trần-văn-Khắc lúc mới phôi thai Phong-trào. Ngoài ra, Tr. Cương cũng có nói thêm : tôi biết các anh đi xa tốn kém nhiều, tôi muốn gửi một số tiền để anh em chi tiêu trong việc cần ; nhưng anh em xin cảm ơn và chỉ nhân lời nói quý hoá ấy là đủ.

Trở lại buổi gặp gỡ chung : Năm nay số người đồng tham-dự thi hát ít hơn năm ngoái. Ban giám-khảo rất rộng-rãi, hát chi cũng được, hát Quốc ca V.N cũng được, hát tiếng Anh cũng xong, có thí-sinh dơ tay xin hát bài : "Này Công-dân ơi Canada" (ý nói bài Quốc ca Canada). Cũng chấp-thuận cả. Trưởng Dương-ngọc-Hương đã khéo léo xin (hay mua) được quá nhiều quà cho trẻ em, đến nỗi có thí-sinh nhận 2 lần quà. Ngoài ra, Ban Tổ-chức còn dành riêng một số quà để Xóm Montréal đem về tặng cho các Sói của Montréal. Sở dĩ buổi lễ được tổ-chức hơi sớm là vì các Trưởng Ottawa và Montréal còn phải sắp đặt để đi dự Họp Bạn Thắng-Tiến 5 ở Úc-châu, đem theo các quà của Ottawa và của Trưởng Cương gửi tặng Trại Họp Bạn.

Ngoài tấm plaque Tr. Cương, Xóm Trưởng-niên Ottawa còn gửi tặng 4 huy-chương cho 4 đơn-vị Sói xuất sắc của Trại, thêm 2 cái coupe bằng kim-khí để tặng cho 2 đơn-vị Thiếu của Trại.

Trong dịp này, Làng Trưởng-niên Canada đem qua tặng Ban Tổ-chức một coupe thật lớn (nhờ Tr. Hương thực-hiện). Trưởng Thủ trưởng đã làm và tặng cho HD. Trưởng-niên 2 lá cờ lớn (HĐTN) và 5 lá cờ thêu để trao tặng các đơn-vị Quốc-gia khác tham-dự Trại Họp Bạn (Rầm rộ thật !)

Trưởng-niên Nguyễn-văn-Tuân, mặc dù đã 83 tuổi cũng cùng đi với Xóm, lên Ottawa biểu-diễn tài ảo-thuật, rất được nhiệt-liệt hoan-nghênh, vì là lần đầu Tr. Tuân “biểu-dương lực-lượng” ở đây.

Năm nay, quà tặng nhiều, thức ăn thức uống quá ngon (Nói riêng với Tr. Hương : món soupe năm nay đặc-biệt hơn năm ngoái) và đồ dồi dào, đến nổi có nhiều người phải đem “Lộc” về nhà ăn tiếp.

Cũng trong dịp này, báo Liên-lạc số Xuân đã xong, được trao ngay tại chỗ cho các độc giả (để tốn tiền tem), Tr. Ngô-Phú lại lì-xì cho L.L. 100\$, gọi là chung lửa với nhau để có báo mà đọc cho thêm ấm tình Hướng-đạo..

Vị Trưởng Xóm : Tr. Nguyễn-đức-Phúc người lớn tuổi hơn cả, đứng lên ca ngợi tình anh chị em HĐ. và thân-hữu, mong rằng truyền-thống họp mặt Liên-Xóm (Ottawa-Montréal) vào dịp Giáng-sinh và Tất-niên sẽ được tiếp-tục, và xin luân-phiên, nghĩa là sang năm xin Xóm Montréal, nếu có thể được, đứng ra tổ-chức, anh chị em Xóm Ottawa sẽ xin đáp lễ, cũng như hai năm nay Montréal đã hưởng-ứng Gia-dình Hướng-đạo Ottawa chúng tôi. Xóm Montréal xin đem ý-kiến này bàn họp vào phiên họp đầu năm 1996 của Xóm (23-3-96).

Khi về đến Montréal, tuyết phủ đầy trời, mang theo một đống báo Liên-lạc vừa in xong, hai Cụ Thọ và Thoại thì quá già, Bà Tý thì phận nữ-nhi, mọi việc do Akéla Lê-ngọc-Diép lãnh đù. Hú hồn !

Một ngày chủ-nhật trời rất lạnh và tuyết dổ nhiều, khá vất vã vì phải dậy sớm ra xe bus cho kịp, nhưng anh chị em Trưởng-niên Montréal cảm thấy ấm lòng vô cùng, ấm lòng với câu nói chân-tình của Huynh-trưởng Cương, ấm lòng với tình Huynh-de HĐ. của anh chị em chủ nhà, lời mời thiết-tha của vị Trưởng Xóm Ottawa, với sự cố gắng của Ngôi sao đang lên : Tr. Phúc Trẻ, sự tham-gia ca hát của 2 nhi-dồng Tr. Khanh và sự đóng góp dồi dào của mọi người tham-dự.

Để kết thúc bài này, tôi xin gợi lại hình bóng khả kính của Người Anh Cả năm xưa : Trưởng Trần-văn-Khắc. Trong cuộc gặp gỡ khá đông đủ hôm nay, hai cháu Thu và Phượng có đó, các khuôn mặt Hướng-đạo Ottawa quen thuộc cũng có đó, nhưng vẫn thấy còn thiếu, Trưởng có linh-thiêng xin hãy về đây chứng-giám, phù hộ cho tất cả được cảm-thông nhau hơn, biết tha thứ cho nhau, xích lại gần nhau để những Hội-doàn khác, những người ngoài mỗi khi nhìn vào : biết rõ chúng ta là những người Hướng-đạo chân-chính.

Ngựa Chùn khó (ghi vội).

Theo bước BI-PI

Hoa văn bài “Vịnh báo Liên-Lạc”
của Việt-Nước Vui-vẽ (L.L. số 17).

Thắt chặt vòng tay Á tới Âu
Vườn hoa Bách-Hợp rạng minh-châu
Chương-trình giáo-dục luôn khai-triển
Ước-vọng thành nhân vẫn khẩn cầu
Sắp-sắp lên đường không sợ khó
Hy-sinh giúp-ích vững bền lâu
Gia-dình Hướng-đạo tình tươi thắm
Dấu ấn Bi-Pi sáng đẹp mầu.

TUẤN-VIỆT

Đính-chính

1. Trong bài « Luật và Lời Hứa » của Tr. Phan-Thanh-Hy, đăng trong Liên-lạc số 17, trang 7, giòng thứ 18, xin được đọc lại như sau :

“Khi mình đã tự Ràng buộc vào một cái gì có tính cách Ràng buộc thì tánh cách Ràng buộc không còn là một tánh cách Ràng buộc, mặc dầu sự Ràng buộc vẫn có.”

Chúng tôi rất tiếc về sự sơ suất này, vậy xin thành-thật cáo lỗi cùng Tác-giả và Độc-giả.

2. Cũng trong Liên-Lạc số Xuân Bính-Tý, có sự sai lầm ở trang 5, câu đầu bài thơ CHÚC XUÂN, xin đọc lại như sau :

“Nước non mong mỏi chuyển màu tân”

Tôi nầy nặng lầm, đáng phạt. Rất mong Anh Chị Trung và Hoa xúy xoá cho và xin độc-giả tha thứ.

LIÊN-LẠC

Văn còn vương tờ

(Trong Liên Lạc số 15, anh Thoại có nhắc tôi câu nói của Lưu-Bí day con : „Đừng thấy việc thiện nhỏ mà không làm, nên vừa rồi tôi đã làm một B.A. con con. Xem gửi món ăn đậm bạc của xứ Kangaroo, cũng chỉ là đầu tôm nấu với uột bắp...)

Hoàng Hội

Hôm ấy tôi ngồi đợi xe lửa tại ga Clayton. Một nữ sinh người tây, mảnh mai, khoảng 14, 15 tuổi, vai mang xác nhỏ, tay xách một cái xác đèn lớn trông chừng khá nặng, đến ngồi gần tôi, vẻ mặt không được vui, có lẽ vì thấm mệt. Khi xe lửa đến, cô vội vàng xách hành lý lên xe. Tình cờ tôi cũng ngồi cùng toa xe với cô, rồi cũng tình cờ tôi xuống ga Springvale với cô. Hôm ấy tôi phải đến họp với hội Cao Niên Đông Dương tại Springvale. Cô xách cái xác đèn một cách khá vất vả, phải đổi tay luân. Thỉnh thoảng cô phải ngồi nghỉ trên những chiếc ghế dài ở lề đường, co duỗi cánh tay vì mỏi. Thấy tôi nghiệp, tôi liền dừng lại và hỏi cô : "Can I help you ?" Cô có vẻ do dự, có lẽ vì thấy tôi già, lại là người Á Châu. Cô hỏi : "Ông có thể giúp tôi được à ?" Tôi vừa cười vừa nói : "Cô đừng ngại, tôi sẽ cố gắng". Thế rồi tôi xách thử cái xác. Quả là nặng lắm đối với một nữ sinh nhỏ như cô ta hoặc đối với một ông già như tôi. Tôi bèn bảo cô xách một quai, tôi xách một quai. Cả hai ông cháu Việt và Úc cùng xách cái xác và tiến bước, thoải mái, vui vẻ. Cũng may là chỉ xách đi như vậy vài ba trăm mét là đến nhà cô. Khi từ giã, cô đã lễ phép nói : "Thank you, sir". Tôi cảm thấy sung sướng và hình như còn nghe vang vẳng từ cõi xa xưa vọng lại lời dặn của anh đoàn-trưởng cách đây gần 60 năm, khi tôi mới tuyên hứa. Anh đã dặn : "Các em nhớ làm việc thiện mỗi ngày nhé".

Trên đường đi tiếp đến câu lạc bộ người cao niên, tôi không khỏi nghĩ đến một chất men đã ngấm vào tâm hồn tôi, một chất men tuy đã phai dần với thời gian nhưng vẫn còn ảnh hưởng đến lối sống của tôi. Hãy cho phép tôi được gọi chất men ấy là men Hướng Đạo, và cho tôi được nhắc lại đây câu nói của đại văn hào Pháp André Maurois mà tôi nghĩ rằng có thể phản ánh tâm trạng của các bạn Hướng Đạo Trưởng Niên. Maurois nói rằng :

"Đối với một người đã chơi một canh bạc lớn thì sự rút lui về nghỉ ngơi là một điều gần như chịu không nổi. Người đó đã ghiền một thứ là hoạt động, không thể tự tẩy độc được nữa".

Và hoạt động ở đây, đối với chúng ta, những Hướng-Đạo cao niên, là thứ hoạt động gì, quý bạn đã thừa hiểu.

Một khi đã tự nguyện tham gia trò chơi lớn Hướng Đạo thì quả thật khó lòng mà rút lui để nghỉ, đúng như lời tiên tri của vị sáng lập ra Phong Trào Hướng Đạo thế giới : "Hướng-đạo một ngày, Hướng-đạo mãi mãi".

Âu cũng là : Dã sinh ra kiếp con tằm,
Dù cho đến thác vẫn còn vương tờ.

Melbourne, mùa Xuân 95
HOÀNG HỘI

Nơi Vòng HƯỚNG ĐẠO

Kính tặng Anh Trùm Xóm Trưởng Niên
Paris

NGUYỄN THÀNH CUNG

Δ

Châu đốc năm xưa đại nạn qua,
Thoát thân trốn chạy số Trời tha;
Sài-gòn kỷ niệm mừng tao ngộ (1)
Xứ lạ u hoài dạ thiết tha.
Kẻ mất tang thương cơn binh biến (2)
Người còn tản mac tránh can qua.
Nhịp cầu Liên-Lạc tơ sen ngó,
Huynh đệ tìm nhau Hướng-Đạo nhà.

Cựu Bầy Trưởng
Châu đạo Hậu-Giang
Hướng-Đạo đoàn Châu-đốc Sốc-trăng
Hồ rụng răng Võ-văn-Hơn
6975 Fabre MONTRÉAL (P.Q.)
Tél.(514) 374 9160

(1) - Mỗi năm Tết đến họp bạn tiệc mừng kỷ niệm Đại nạn thoát tử 1945.

(2) - Kẻ mất 1975: Nguyễn-văn-Sung

Dương-văn-Sửu
Lê-dinh-Chức
Hà-khắc-Roan
Lâm-văn-Sáu.

Thương tiếc Anh Trần-Văn-Đường

Anh Trần-văn-Đường sinh thời Vua Gia-Long, lập-Cửu-long, Anh vẫn thường tốt-nghiệp trung-học, Anh ra sau Anh Trần-văn-Bối một, văn-Nhu ; cả ba đều là dắt của Anh Hoàng-đạo-thần Hướng-đạo của Anh dù Anh Thuý đã theo cộng-H.Đ. cứu-quốc, và lãnh chức Anh cũng là người tôn-trọng cuộc đời. Lúc nào Anh cũng ngày, Hướng-đạo mãi mãi".

đã đảm-nhiệm chức-vụ Thủ-quỹ của Hội H.Đ.V.N. và trong tư thế ấy, Anh đã nhất định không tự rút số tiền 20 triệu đồng mà nguyên Tổng-thống Nguyễn-văn-Thiệu đã tặng cho Hội trong dịp Trại Họp Bạn Toàn-quốc lần cuối tại Tam-Hiệp (Thủ-đức), trước khi rời khỏi Việt-Nam. Luật Hướng-đạo đã hướng-dẫn hành-động ấy cho Anh. Vì chưa từng cầm đơn-vị nên Anh không muốn ai gọi Anh là Trưởng hết, dù rằng chữ Trưởng ấy do anh em thân mến tặng anh Thủ-quỹ Hội.

Anh là người có tinh-thần hài-hước không thua gì Anh Vũ Thanh-Thông. Không một buổi gặp gỡ nào, một buổi trại nào mà không có một vài câu khôi-hài, dù có nhầm vào một cá-nhân nào, thì người ấy cũng chỉ đến cười xoà đồng ý. Anh Thoại đã cùng chúng tôi đi dự Hội-nghị ở Singapore trước ngày mất nước, hắn còn nhớ những câu bông đùa ngay cả trong Rest Room của Anh Đường. Anh Nguyễn-văn-Thơ, lúc ấy là Chủ-tịch cũng đi dự Hội-nghị cùng với chúng tôi. Vốn là một Bác-sĩ Nha-khoa, anh Thơ rất thận-trọng trong việc ẩm-thực, lúc nào cũng đòi hỏi phải có một dôi đùa riêng để tất cả người dùng mà gấp thức ăn từ đĩa lớn vào bát mình. Trong bữa ăn riêng của mấy anh em tại Phòng ăn của khách-sạn, vẫn có lệ đó. Một hôm có món cá chưng rất hấp-dẫn, anh Thơ vẫn nhẩn nha dùng dôi đùa riêng để gấp cá, chúng tôi sot ruột vô cùng. Anh Đường liền nháy chúng tôi cứ việc dùng đùa mình mà gấp cho lẹ. Thoáng cái chỉ còn khúc đuôi dành lại cho anh Thơ. Rất bình tĩnh, anh Thơ phán : Cái đuôi cá này thế mà ngon tuyệt, khiến anh em phá lên cười.

Tính hay khôi hài, nhưng hành-động thì rất kiên quyết. Dù không khoẻ mạnh, nhưng cứ có trại là có mặt, dù trại ở bên Pháp đi nữa. Kỳ này Anh không tính đi họp ở Úc vì Bác-sĩ đã hẹn trước sẽ làm thông tin vào cuối tháng 12. Cũng may cho anh chị em bên Úc không bị lãnh trách-nhiệm vào ngày 24 tháng 12 vừa qua. Trước kia, Anh cũng như đa số anh em có tuổi hay hút thuốc lá. Nhưng sang đến Mỹ, anh bỏ hút và treo ngay trong nhà một tấm bảng « No Smoking ». Bạn bè đến chơi, muốn hút thuốc, xin mời ra vườn, không ngại ai phiền giận. Anh em biết tính đành răm rắp tuân theo.

Anh ra Bắc theo học Trường Kiến-trúc, làm quen với con gái Bắc, món ăn Bắc, nên chủ-trương Bắc-kỳ trên hết. Anh có một Cô con dâu người Bắc, nên hay khoe tài nấu nướng lối Bắc của cô này. Nhà tôi làm cơm mồi Anh, Anh không bao giờ từ chối. Tết đến còn giao hẹn phải để riêng cho Anh 2 cái bánh chưng. Xuống nhà anh Phúc thì luôn được Chị Phúc tặng cho đĩa xôi đậu xanh mang về. Thỉnh thoảng thèm món ăn Bắc, lại gọi cho anh em. Anh Đặng-văn-Tường tuy không phải là Hướng-



năm 1918, thuộc dòng dõi quý-tộc nghiệp 073 vùng châu-thổ sông tự-hào nói với tôi như thế. Sau khi Hà-nội theo học nhành kiến-trúc, hai năm, đồng thời với Anh Huỳnh-Tráng-sinh Lam-sơn, dưới sự dìu Thúy. Anh là người tin tưởng tinh-Hoàng-đạo-Thuý một cách kiên-trì, sản, đổi tên H.Đ.Việt-nam thành Đại-tá trong quân-đội cộng-sản. tinh-thần Baden Powell trong suốt theo đúng câu "Hướng-đạo một Anh chưa từng cầm đơn-vị, nhưng

đạo-sinh, nhưng được Anh ĐƯỜNG luôn luôn chiếu cố, vì Chị TƯỜNG là một hoả-dầu-quân Bắc-kỳ có hạng.

Anh có vẻ yêu đời cho đến ngày vào bệnh-viện lần chót. Trước khi Anh đi, Anh có gọi cho tôi báo tin. Tôi hỏi Anh có khoẻ không, có muốn tôi cùng đi không, thì Anh nói : " Khoẻ chứ, tôi vô bệnh-viện ngày thứ ba thì thứ năm tôi về, anh đừng ngại ". Không dè đó là lần chót Anh nói với tôi.

Anh là người có tâm tu đạo rất siêng, thờ Phật tại gia, mặc áo đạo tràng mỗi khi hành lễ. Nhiều khi mệt không lái xe được mà gặp ngày chay, Anh gọi cho tôi nhờ đến Chùa mua giúp một hai món chay. Đối với anh em HƯỚNG-ĐẠO, dù ai cư xử ra sao, Anh vẫn không chấp nhất, vẫn thân thiện lại thăm. Tinh-thần HƯỚNG-ĐẠO cũng có và lòng Từ-bi của Phật cũng có.

Anh là người rất thật thà với anh em, có sao nói vậy. Một bữa gặp nhau, Anh mời chúng tôi đi ăn. Biết Anh lương hưu chẳng có bao nhiêu, anh em hỏi " Có tiền không ? ", thì Anh vỗ túi nói " có chứ " một cách thản nhiên không mặc cảm.

Anh mất đi, gia-dình HƯỚNG-ĐẠO mất một người thân yêu, bạn bè mất một người bạn chân tình. Giờ đây, mấy ông già HƯỚNG-ĐẠO ở Orange County muốn gặp nhau sẽ rất khó, vì thiếu một tay lái xe vẫn thường giúp tôi chuyên chở các ông đến nơi họp, vì ông nào cũng ở cách xa nhau cả vài chục cây số ngàn, kẻ Bắc người Nam mà không có chân cẳng tự động, đi đâu cũng phải leo xe bus, mỗi chuyến gần nhất cũng phải thay xe 2 lần và mất khoảng hai tiếng đồng hồ hay hơn.

Chúng tôi thấy thiếu Anh rất nhiều.

GẤU KIÊN-NHÃN

Hình dưới : Lễ rước linh-cửu Anh Trần-văn-ĐƯỜNG ra khỏi Nhà Quàn
Một Trưởng (Nữ) cầm Cây và khăn quàng Hội đồng Trung-Ương của Anh ĐƯỜNG.

Di-bút của Anh Trần-văn-ĐƯỜNG :

Tranh Thủ
Ngày mai 5 Dec 95
Tại chí Thắng Tín ở
Bản Vicens (Los Angeles)
Thân ái
Trần Văn Đường
4 Dec 95



Mã Thư



Ngựa C.K. Phụ Trách

* Tr. Gà Lôi Tô văn Phước (Đức).

Cám ơn sự đóng góp bài và xăng cho Liên Lạc, lại đánh máy sẵn. C'est parfait ! Rất thích thú đọc lời chúc của Gà Lôi : Về hưu mà "thầu" được việc này là tăng tuổi thọ đó ! Tuy nói là thích thú, nhưng cũng trân-ai lắm Gà Lôi ơi ! Ngựa này lại "trúng thầu" thêm một món bở nữa : Hướng Đạo Trưởng Niên. Cái này không ba hoa thiên địa như Liên Lạc được, mà phải nghiêm chỉnh, nắn nỉ, gõ mõ, hò hé, làm mọi cách cho vui và hữu ích để các Trưởng tham-gia. Này, Gà Lôi ơi ! Trưởng niên từ nay là các "trụ" từ 30 tuổi trở lên là sắp vào hàng ngũ đó (vì bên Mỹ không có tráng-sinh, nên mời các đấng này vào cho khỏi bơ vơ) Rứa thì Gà Lôi chịu khó cung thỉnh các Trưởng bên nớ lập Làng Trưởng Niên Đức-quốc đi, vì nghe đâu Gà Lôi đã xin về hưu H.D. rồi thì phải, còn chờ chi mà không lập Xóm, Làng cho vui . Mong thay !

* Cô Phương-Thu (Ottawa).

Nhận được thiếp chúc Xuân gửi các Chị trong Liên Lạc, lại thêm nhiên-liệu đầu năm. Cám ơn 2 cháu. Trong kỳ Trại Họp Bạn T.T.5, Tráng đoàn Trần Văn Khắc ở Melbourne đã tham gia rất rầm rộ. Đã thực hiện một tượng thạch cao rất lớn để đem trưng bày ở Phòng Triển lãm : Tượng bán thân Tr. Trần Văn Khắc (lớn gấp tư hình thật). Tượng được

chuyên chở từ Melbourne lên Sydney (đường dài hơn 1,000 c.s.) rất công phu và làm lễ rước tượng rất uy nghi. Có quà kỷ-niệm của Tráng đoàn này gửi đến hai cháu.

* Tr. Phan Thanh Hy (Pháp).

Nhân được thư Trưởng, chúng tôi rất hối tiếc về sự sơ-suất khi đăng bài "Luật Hướng-Đạo và lời hứa", Hai anh Nguyễn Văn Thơ và anh Huỳnh Văn Diệp bị bệnh, cả 2 không qua Uc Châu dự Trại Thủ Thiêm V được, và đây là địa-chỉ của 2 Trưởng nói trên, ghi lại theo lời yêu cầu của Trưởng:

- 1- Tr. Nguyễn Văn Thơ
9214 Basson Dr.
Houston, TX. 77025 , U.S.A.
- 2- Tr. Huỳnh Văn Diệp
11490 Halwin Dr. #1112
Houston, TX. 77072 , U.S.A.

Rất cảm ơn Anh đã chúc anh em trong Ban Phụ trách nhân dịp năm mới, riêng em (Thoại) rất cảm kích lời Anh viết trong thư : "Riêng về Anh mà tôi vẫn coi như trong hàng gia-dinh ruột thịt, tôi xin dành rất nhiều ý nghĩ rất quý mến của tôi".

* Chị Phan Như Ngân (Cali)

Xin thành thật cảm ơn Chị đã gửi cho thiếp chúc Giáng Sinh và năm mới. Liên Lạc sẽ điều chỉnh địa-chỉ mới của Chị như trong thư Chị dặn (chỉ thay Apt. mà thôi). Còn việc chị giúp đỡ Chương Trình Tình Thương, em sẽ biên thư cho chú Bùi Thế Hùng để hỏi thêm cho rõ sự việc, có tin gì, sẽ xin biên thư Chị rõ sau. Năm ngoái Anh Ngân ra đi, năm nay anh Đường lại ra đi. Buồn thật, chị Ngân ơi!

* Chị Trần Thị Cảnh (Việt Nam).

Cám ơn tấm thiếp Chúc đầu năm vừa Chị gửi cho anh em trong Ban Phụ Trách Liên Lạc. Sự thành công là do công sức của nhiều người trong đó có cả Chị là người khuyến-khích nữa đó. Mỗi người một việc, có việc cần đến 3, 4 người, ai ai cũng vui vẻ tham-gia cuộc chơi vui thú này không ngoài mục-dich đem lại tình huynh đệ H.D. gần nhau hơn. Anh Trần Văn Thảo đã qua Mỹ lại rồi, không rõ thời hạn lưu trú lâu hay mau. Báo Liên Lạc số Xuân Bính Tý đã gửi về Anh Thảo tại Nha Trang, trong khi nớ, ảnh lại qua Mỹ. Tuổi hạc đã cao, sức cũng ê-ẩm mà ngao-du đây đó, Trời cho sương thật. Chúc Chị mọi sự an vui và gia-dinh mọi sự tốt lành.

* Anh Chị Lâm-Chánh-Trung (Renton).

Tôi rất đáng chém, dám chữa thơ của vị thâm nho ! Cám ơn Anh Chị đã tiếp hơi cho Liên Lạc. Mừng Cháu Tố Chương có Bạn Đời như ý.

Qua Sydney dự Trại Họp Bạn Thắng Tiến V, gặp 2 đệ tử của Anh ngày xưa ở Đạo Kỳ Hòa là Hồ Nhị Hòa và Hồ Tam Hòa. Cả 2 anh em vào trại gặp chúng tôi, đem xe mời về nhà ăn bánh uống trà và mời một bữa ăn tối rất thịnh soạn ở Restaurant BẾN ĐÁ của đương sự. Anh Hồ Nhị Hòa có kể lại những H.D.S. đạo Kỳ-Hòa tản mát khắp nơi sau 1975, nhưng đều có liên lạc mật thiết và giúp đỡ lẫn nhau rất thân ái. Liên Lạc số này có kể lại cuộc gặp gỡ lý thú này.

Chúc mừng Anh Chị và mong sớm có cháu ngoại.

Cám ơn 2 bài kệ, có dịp sẽ xin đăng ở Liên Lạc.

* Tr. Thủy + Ly (Xóm Chuối TX).

Hứa đi Úc Châu, rồi lại không đi, năm 1998 Họp Bạn Thắng Tiến VI ở Thủ-Đô Hoa-Thịnh-Đốn thì chắc chắn phải tham dự đó nghe. Đừng nên hẹn lần hẹn lứa nữa mà phải tội, dày lên mặt trăng làm cuội cho mà xem. Cám ơn Xóm Merkel đã tiếp hơi cho Liên Lạc. Sau Thắng Tiến V, Liên Lạc lại tăng thêm 39 độc giả ở Úc, mới xin ghi danh nhận báo Liên Lạc. Cuộc Họp Bạn này vui lắm, có tổ chức đi xem các thắng cảnh. Có vào tận mỏ vàng, xem nơi dân Úc đào, dãi và lọc vàng, nhưng rất tiếc họ đã lấy hết cả rồi, Xóm Trưởng Niên Liên Lạc chỉ biết chụp hình làm kỷ niệm mà thôi ! Đành vậy !

* Tr. Phạm Văn Chương (Úc Châu).

Ông Trùm Melbourne ơi ! Chi mà chu đáo rửa ? Đúng như ông Trùm tiên đoán : Chưa vào nhà thì đã thấy thiệp chúc Xuân rồi ! Chuyến Úc-du vừa qua vợ chồng Ngựa này rất thích thú, nhất là tình nồng của Melbourne. Đọc Tây Sơn, rất khoái bài “Cái Hall” nói cho chúng tôi những ngày rất thõa mái và đầy ắp tình huynh đệ Hướng-Đạo.

Trưởng phái-doàn này không có chi giỏi đâu, chẳng qua là được mấy Anh Chị (và cả bể trên) thương, nhầm mắt cho Ngựa này vung vít mấy tuần ở Úc, biết đâu, khi về lại xứ tuyết lạnh này, đè xuống mà phết roi vào Ngựa cho chừa tánh . . . (thôi không nói nữa)

* Tr. Tôn Thất Thiện - (Ottawa)

Xin chân thành cảm ơn những lời khen của Anh trong thiệp Xuân. Đó là sự góp sức của tất cả anh em Hướng-Đạo, trong đó có cả Anh.

Đúng như Anh nói : “Họ sợ H.D. miền Nam lắm ! Mà đọc lại lời hứa và 10 điều luật H.D. thì họ phải sợ thật”

Em đã gửi tấm thiệp nhỏ của Anh gửi Anh Thao rồi. Nếu rảnh (chắc anh đã “lắc đầu” trước rồi) Xin Anh viết 1 vài bài cho anh em H.D. đọc để biết rõ các Anh H.D. ngày xưa đã nghĩ gì và đã làm gì. Trông chờ Anh.

* Tr. Lê-Hoàng-Tâm (Lạc đà kiên nhẫn) Florida.

Vì sự sơ suất khi ghi số nhà, nơi mới dọn đến, nên Liên Lạc Xuân Bính Tý bị phát hoán. Điện thoại qua Orlando hỏi lại ông Trùm Châu, khi xem lại hồ-sơ, thấy ngay và đã gửi lập tức Liên Lạc số 17 qua Lạc-dà cho kịp. Mong thông cảm.

Có nhận hình và nhiên liệu. Trại Huấn Luyện Hồi-Nguyên, đã có bài và hình đăng số này.

* Tr. Phạm Đông (V.N.).

Đã nhận thư Trưởng đề ngày 08-1-96. Cám ơn Trưởng đã có đọc đến Liên Lạc, do Trưởng Trần Đồng Bằng cho mượn. Thật ra đã có mấy tinh nhạy được Liên Lạc và tự sao thành nhiều bản để phổ biến, tinh thần ấy rất quý hiếm, vì Liên Lạc chỉ gửi đến tay những Trưởng có lời yêu cầu, vì sợ bên ấy gấp phiền phức. Bức thư Trưởng làm chúng tôi băn khoăn là không biết Trưởng ở đâu mà phúc đáp thư, vì trên cao thì đề ở VN mà phía dưới lại ghi là ở tiểu bang Oklahoma. Niềm sung sướng là được Trưởng san sẻ với chúng tôi ở lá thư đầu năm của Liên Lạc và sự ưu tư lớn lao là sự phân-hóa của một vài nơi trong phong-trào chúng ta. Cám ơn 2 tấm hình gửi cho, trong đó có 1 tấm hình Trưởng Đồng Bằng, cả hai tấm chỉ để làm tài liệu (Không tiện đăng) và chuyền tay nhau xem mà thôi.

Ngày trước Voltaire có lời khuyên : Nếu chiến tranh không tránh được thì chúng ta ráng đừng oán ghét nhau, đừng phân-xé nhau trong cảnh thanh-bình”. Xin Trưởng cùng chúng tôi suy ngẫm lời khuyên trên.

* Tr. Hoàng Hội (Melbourne).

Cả hai bài : Một Giấc Mơ đã thành sự thật và bài Văn Còn Vương Tơ đều có ý nghĩa xin đăng

cả hai vào Liên-lạc để cùng nhau thưởng-thức (không phải là đầu tôm, ruột bầu như Anh đã khiêm-tốn nói, mà là yến sào và bào-ngư đó).

Về lại Montréal sau 3 tuần ngao-du miền nắng ấm, còn nhớ rất nhiều những ngày quá vui vừa qua, trong đó có Anh Hội đi diễn-hành qua khán-dài cùng với phái-doàn Canada, đi sát với Ngựa, khi xem lại trong hình chụp, thấy ấm lòng ghê. Cuộc viếng thăm Anh Chị tại nhà ngày 10-1-96, tuy ngắn ngủi nhưng đầy thân thiết, được ăn bánh uống trà, có quà đem về, do đó mới đặt bày cỗ quên Sac và mű lại, để có dịp trở lui và hy-vọng kiếm thêm chút gì nữa. Nhân dịp này xin gửi "quá giang" lời cảm ơn Tr. Nguyễn-đức Trí-Ân đã giúp cho phương-tiện đến thăm Anh Chị hôm ấy.

* Tr. Thanh-Viêm (Canberra).

Đã nhận được thư dàn Anh (dè ngày 17-1-96). Đúng như Anh nói : đang ở xứ nóng ấm, bước xuống phi-trường là mấy cháu đem áo da, khăn quàng cổ và mũ dạ ấm choàng ngay vào để bước ra xe, ra đường lại nhìn tuyết dày hai bên đường, thấy mà khiếp ! Bài thơ của Anh, đăng ngay vào số này, vì là số kỷ-niệm Trại Họp Bạn. Cám ơn mấy con tem Canada, vượt trùng-dương mà vẫn 'sống' mà anh gửi cho. Sau khi chị Vịt Nước vui-vẽ về đến Montréal, liền kêu giây nói mời tất cả đến Restaurant Toong-Po ăn uống một bữa no say, lý do là mừng phái-doàn Canada đi Úc-châu về được bình-an, hôm đó có cả anh chị Cường (Nhóm Trưởng-niên Montréal) đến cùng vui, ăn theo lối Kama, có cả anh Thủ trưởng ở Ottawa cũng lặn lội về.

Còn hai câu thơ anh ghi :

Ngựa chịu khó đôi khi khó chịu : Đúng .
Nhưng đường trường biết sức ngựa phi : Yếu xiu !

Đã có thư riêng gửi Anh.

* Tr. Nguyễn-xuân-Linh (Calgary).

Đã nhận đủ mấy mẫu Ngựa. Chọn 2 kiểu rất đẹp, may dính trên 2 áo HD đem đi họp và mặc suốt tuần lễ. Hên là đã may dính trên áo, nếu không là bị các bạn HDS khác đòi trao đổi trong ngày kết thân thì phải nhờ làm lại. Đã chuyển Tr. Thuất 20\$ góp phần vào báo Phù-Sa, như Linh đã dặn trong thư rồi. Hè này sẽ lên gặp anh em Trưởng-niên bên đó, có lẽ cũng qua luôn Vancouver để gom anh em thành-lập Xóm. Còn Edmonton, nhờ Linh nhắn Chú Quỳnh liên-lạc để lập Liên-Xóm cho tiện sinh-hoạt . Hẹn gặp lại Hè này.

* Tr. Lê Thị-Trúc (Úc-châu).

Nhận được thư Chị, xin chân-thành cảm ơn Chị,nhất là nhớ mãi những sự giúp đỡ quý báu mà Chị đã dành cho Canada. Bề trên của Ngựa (xin phép tạm gọi như rúá, vì đã phổ-thông rồi. Gọi là Cô Vy thì chị Xuân-Lan rầy là "có cháu nội, cháu ngoại rồi, kêu như rúá mô có được", gọi là Trưởng Vy thì HD Canada gọi Police bắt về tội "Lạm-dụng chức-vụ" còn gọi là em Vy thì thiên hạ chê là muốn kéo lại tuổi Xuân) sau khi đọc thư Chị, khoái quá, truyền cho Ngựa : Anh ghi giùm cho em địa-chỉ Chị Trúc , Chị Xuân-Lan nghe.(Sức mấy mà dám chậm trễ. Chắc nay Chị đã nhận thư đương-sự rồi).

Chị nhắc lại những trực-trặc ở Melbourne làm Ngựa nhớ lại những ngày lưu lại đó, cũng nhận thấy những nghịch-lý trong việc thay đổi chương-trình, ngày đó Ngựa ở nhà, chiêu mới gọi bạn QGHC đưa đến thăm Bạn. Băng nhạc T.T.5, cả Vy và Ngựa tôi cùng nghe, nghe đi, nghe lại nhiều lần, Ngựa nhân đó nhắc lại những bài hát cũ mà ngày xưa đã hát ở Bầy và ở Đoàn mà bây giờ vẫn còn nhớ mà hát theo. Còn Chị nói : Tôi nghỉ lần này là lần đầu và cũng có thể là lần chót Quý Trưởng sang tới vùng Nam bán-cầu này... " Chị Trúc ơi ! chưa chắc đâu, vì trên đời này có nhiều sự bất ngờ không tính trước được, riêng Ngựa tôi có sao Thiên mã nên hay đi xa larmor. Các tấm hình, Vy đã chuyển Chị Kim-Sơn như Chị dặn rồi. Kính chúc Chị sức mạnh. Đã nhận thư Tr. Bách, cho hay là sắp về V.N. trường-trú bên đó. Mong rằng Tr. Bách duy-trì sức-khoẻ tốt và đạt được sự mong-ước.

Số báo này gửi về địa-chỉ Kaleen như Chị dặn. Nhờ Chị cho gửi lời thăm Tr. Mừng và chúc Trưởng Mừng sớm bình-phục . Riêng chúc Chị mọi sự lành.

* Tr. Thiên-Hương (Renton).

Đọc thư dài 4 trang của Trưởng viết, thấy cung-cách khác mấy lần trước, chỉ ghi vài hàng khi gửi xăng cho L.L. hoặc với mấy câu sau Carte postale ở Singapore. Đọc xong thư, sự ngạc nhiên không còn nữa, vì biết rằng ấy đã có Xóm Trưởng-niên để lui tới nhắc chuyện ngày xưa, nhất là nón áo Chú Tuấn-Việt thì còn gì bằng, thứ nhì là gặp lại Bạn xưa họp nhau đấu láo ở Houston, thứ ba là mùa hè đóng cửa tiệm ngao-du vùng Cali gặp lại Cố-nhân cùng chí-hương, đầy mǎn nguyện, sướng quá Trời, vì rúá nên mới có thư dài cho Liên-Lạc.

. Đã ghi vào danh-sách độc giả L.L dài hạn của Tr. Vũ-ngoç-Hải (Tây-Đức) kể từ số này, và cũng sẽ đọc mấy giòng này (lại bắt chước gọi M. C. là Bề trên của

Anh D.V.Hoá, gan thiệt !). Sau đây xin ghi lại 2 việc mà Trưởng đã nhờ trong thư :

1. Nhờ ai biết Tr. Thông, ngày xưa có tiệm vàng ở đường Lê-Thánh-Tôn, có một dạo ở Cali, nay đã thiên-dô di nơi khác mà không lưu lại địa-chỉ, ai biết xin mách giùm. T.H. xin cảm ơn trước.

2. Xin báo tin đến các Anh Chị : Bạn của Lê-Hoàng ngày xưa là T.H. đã làm xong nhiệm-vụ “Ngày Anh ra đi, Cha Con không biết mặt nhau, nay Con đã trưởng-thành là Nha-sĩ, có văn-phòng riêng (gần nhà hàng) để Mẹ Con gặp nhau mỗi ngày. Cháu đã lập gia-dinh hôm tháng 7 vừa rồi. Chắc Anh ở Suối Vàng đã hân-diện thấy Con đã lớn và thành-công. Bạn bè xưa gặp lại nói Cháu giống Ba như đúc”.

Trưởng đã sai bảo 2 điều, LL đã làm rồi đó nghe. Bây giờ LL. hỏi đây này : Tại sao có tin vui (Cưới vợ cho con) mà không cho LL biết để các Anh Chị Em H.D. khác cùng vui ? Được rồi, để đó, tính sau.

* Tr. Lê-Nguyễn-Bách.Úc-Châu).

Nhận thư Anh (đêm ngày 07-2-96), ghi là bán công bán tư, nội-dung có 3 điểm chính :

1. “Nói gót anh Trần-văn-Thao, Bách tôi cũng sắp lên đường (không cần bị gậy) về đất ta, ta ngồi.”

Thưa Anh : đó là cái hấp-tấp thứ nhất, vì anh Thao nay đã qua Mỹ sống rồi, hiện không có ở V.N.

2. Anh viết : Khi gặp Thoại, tôi ngỡ ngàng sao thấy Thoại già, không trẻ như vẫn viết trong L.L., Trưởng-văn-Thanh (Sydney) cũng nói vậy” Và còn nhấn riêng với Bề Trên của Ngựa là không trói lại, để đi lang thang, sẽ có ngày mất công đi tìm . Anh Bách ơi ! Anh còn nhớ 2 năm trước, Anh quạt em tơi bời và hé lộ : Ai cho phép anh gọi tôi là già ? Đến nay em còn “hải” anh lăm, nay anh lại âu-yếm tặng lại em mỹ-tư Gia, đó là sự hấp-tấp thứ hai

3. Từ nay đừng gửi báo L.L. cho anh nữa. Đây lại là một sự hấp-tấp nữa . Anh yên-chí, Anh sẽ được đọc mấy giòng này, dù anh ở Melbourne hay Dalat .

Sau hết, em xin cảm ơn bài “Các câu đố”, nhưng dành cho những số sau mới có chỗ đăng được.

* Tr. Nguyễn-Xuân-Thông-Quân (Roslyn).

Đã nhận được lời Thánh dạy : cái gì của César hãy trả lại cho César . L.L. xin cảm ơn Người Tuổi Trẻ Tài Cao. Đã làm theo lời dặn : chuyển ngay qua Colonel Thiết 1 bản G.I., các bản khác gửi tặng quảng-bá các Trưởng khác (còn lửa) . Không trích đăng thư (sướng chưa), vì LL số này không có mục Thư Tín (vì không còn đất cẩm dùi). Thân chúc Người

Tuổi Trẻ Tài Cao công việc hanh-thông, tóc xanh mãi, da dẽ hồng hào để cùng vác ngà voi cho có bạn.

* Tr. Tôn-Thất-Đông (Làng Biển Đông).

Em đã nhận được thư Anh (đêm ngày 28-1-96) cho hay là đã nhận được LL số Tết. Em cũng đã chuyển lời “Kính thăm” của anh đến Chị Bông. L.L. gửi về quê khá nhiều, đã nhận gần đủ. Có mấy nơi như Đà-nắng, Nha-trang, Saigon còn tự ý in thêm để chuyển tay nhau đọc, cũng mừng. Vì vậy nên anh em cố hết sức thận trọng khi viết để anh chị em bên nhà khỏi gặp khó khăn. Sẽ có thư riêng gửi Anh. Sau đây là địa-chỉ của Chị Lâm Tô-Bông :

4623 melrose, Montréal, P. Q. Canada, H4A 2S8.

* Tr. Phan-Thanh-Hy (Pháp).

Xin thành-thật nhận lỗi cùng Trưởng về sự thiếu sót trong sự đánh máy. Đã có lời đính-chánh trong L.L. số này. Cũng xin Trưởng thông-cảm cho vì người đánh máy đã 81 tuổi, có thể nhầm lẫn, riêng em có tội rất lớn là lo chuẩn-bị tham-dự Họp Bạn Uc-châu nên cố thực-hiện tờ báo cho xong trước khi khởi-hành nên không kịp dò lại. Tôi đáng phạt nặng. Trong thư Trưởng có câu : “ Mong có một kỳ họp nhỏ nào đó để cùng thảo-luận một vài vấn-dề của Hướng-đạo, mà những người cao-niên như chúng ta nên cùng thảo-luận ”. Thưa Trưởng : Chúng ta đã có Phong-trào H.D. Trưởng-niên mà ở Pháp đã có Trưởng Nguyễn-Thành-Cung nhận gánh vác nhiệm-vụ Trưởng Xóm, vậy thì đã đến lúc Trưởng thực-hiện ý muốn của Trưởng rồi đó, xin Trưởng giống chuông trống lên !

* Tr. Vĩnh-Đào (Pháp).

Đã nhận đủ các tài-liệu về Trại Họp Bạn, Thông-cáo của HĐTV, việc Huấn-luyện, đã gửi bài phỏng-vấn qua, chờ có thỏa-hiệp sẽ đăng ngay (24-2-96).

* Tr. Lê-Hoàng-Tâm (Lạc đà kiên-nhẫn)

Cám ơn lời chúc đầu năm ân-cần của đằng ấy. Đúng là ... xui ! Liên-lạc số Tết bị trả lại, chưa rồi vẫn bị phát-hoàn, gọi điện-thoại qua hỏi Ông Trùm, lần thứ ba mới có LL chun vào nhà Trưởng. Hy-vọng nay đã đọc xong cả rồi !

* Cu Phó họ Đỗ (Voi Chí-nghĩa Houston)

Dự Trại TT5 về rồi, đọc L.L. nên Tarzan nổi giận ~~nhép~~ biên thư qua Canada phân-trần phải không ? Yên-tâm, đằng ấy với Ngựa này hiểu nhau quá nhiều mà

Đã nhận được lời giải bày tâm-sự rồi. Có chi mô mà “Nhột” ! Ngày Cụ Phó : Biết viết thư khen H.Đ. Trưởng-niên “khá quá trời” thì thúc giùm một tiếng, may ra các Cụ bên ấy sẽ vung dậy lập Làng Xóm cho vui cửa vui nhà. Biết đâu năm 1998 Phái-doàn H.Đ. Trưởng-niên “Tách Xác” sẽ vác Chiêng Trống qua hò reo ở Trại T.T.6 bên Hoa-thạnh-đốn ? Nhờ một tí đi, bên ấy có nhiều cây gạo cội như Cụ Lê-văn-Diền, Cụ Vương-Cát-Hanh, Cụ Nguyễn-đinh-Thư, Cụ Huỳnh-văn-Diép, đó là chưa nói đến các nhà kiem-khách tài-danh như Trưởng-trọng-Trác, Lương-Hoàng-Nam, Huỳnh-đa-Thức. Đã làm thì làm luôn đi, sợ chi !

* Tr. Bùi-văn-Giải (Portland).

Mừng đã lập xong Liên Xóm. Có Tr. Thiên-Hương mới qua tham-dự thêm. Trưởng nầy lâu nay đứng ngoài lề, nay có H.Đ.Trưởng-niên nên thích-thú lắm. Bên ấy có các nhân-tài như Tr. Nghĩa, Tr. Thụy và nhiều Trưởng khác nữa, sung-sướng tung hoành dưới sự dùn đất của các Bậc đàn anh như nhà thơ Tuấn-Việt, Trưởng Chồn và cả Trưởng nữa . Ngựa nầy nghe mà ham, đang nghỉ cách qua bên nở xin vui các vui chung của tất cả anh chị em. Hy-vọng trong vòng 2 năm sẽ thỏa-dạ mong muốn. Liên-lạc số nầy dành ưu-tiên cho TT5, nên xin gác lại mục đọc thư quốc-tế và các mục khác. Chắc có một số tác-giả rầy lắm, nhưng đã là H.Đ. chắc sẽ thông-cảm dẽ-dàng.

Xin chân-thành cảm ơn những lời chúc đầu năm của Trưởng đến Ngựa tôi và các anh em trong Liên-Lạc.

* Tr. Đoàn-thị-Liên (Ca-li)

Chà, tấm thiệp chị gửi đẹp quá. Thấy phần trên Chị dè :” Thân gửi Tr.Thoại và Tr. Tường-Vy”. Ngựa tôi nói cho Bề trên của tôi biết : Ai phong cho Em làm Trưởng ? Coi chừng Cảnh-Sát Canada bắt đó, và nếu có xảy ra, Anh sẽ biện-hộ cho em là “Trưởng Hàm”, vì bên xứ của tôi có nhiều thứ “Hàm” lắm. Nào là Huyện Hàm, Phủ Hàm, Cửu-phẩm Hàm v.v.. cho nên bên H.Đ. chúng tôi thấy cái gì không có hại chi, mà lại làm vui lòng ai là chúng tôi đâu có tiếc gì. Đó cũng là một việc thiện, dù là việc thiện nhỏ. Đã chuyển mấy tấm ảnh theo lời Chị yêu-cầu. Chúng tôi xin cảm ơn những lời chúc quý-hoa của Chị, và nếu Thượng-đế có thương chúng con, xin cho chúng con được hưởng ¼ lời chúc của Chị Liên là nhứt rồi.

* Tr. Trần-Văn-Thao (Hiện ở Hoa-ky).

Rất vui mừng thấy Cụ Tiên-Chỉ Làng Bách-Hợp trở lại với Làng Xóm ở khắp nơi. Thư Trưởng viết ngày 11-2-96, đã thông-suốt mọi việc, nhất là nay có Cụ Mai-Liệu : Đồng Tiên-chỉ lại là Nhà Ngôn-ngữ-học, chắc chắn Phong-trào H.Đ. Trưởng-niên sẽ vững mạnh thêm. Em xin cảm ơn Anh đã quá khen em trong thư (đoạn đầu), nhưng trong đoạn hai của bức thư, Anh lại giao-phó một trọng-trách mà em biết sức em không đương nổi, đó là một *mission impossible* mà mấy chục năm nay không ai làm nổi, hay nói cho đúng là không ai “dám xia vô” cả. Như Anh đã viết : một Ông Thầy đứng giữa 2 bên : một bên là Bạn Đời, một bên là học trò ngoan, mà cũng không làm nên cơm cháo gì , thử hỏi thằng em nầy sức mấy mà dám lén phen vào. Nhưng em cũng nghỉ thầm rằng : Anh Thao cho mình đi tàu bay (coi như là tàu bay sắt đàng hoàng đi) biết rằng “Ngựa non háu đá”, nhưng cũng thăm dò ... thử xem con vận xoay vẫn ra sao . Trong một phút bốc đồng em nghĩ như vậy, nhưng nhớ lại :

Ngôi rồi may túi đựng Trời,

Đan phên chấn gió, giết voi xem giờ .

Nên lễ phép xin thưa Anh cho em hai chữ : Bình-An ! Việc kế tiếp là bổ-sung Lịch-sử HĐVN, em sẽ đăng vào những số LL kế tiếp, và cũng xin anh khai mào trước đi, để có thêm nhiều người mạnh dạn góp ý sau. Còn thư gửi anh Tôn-thất-Thiện, em đã gửi đến anh Thiên hai ngày sau khi nhận thư Anh. Kính chúc Anh sức-khoẻ thật tốt, tâm-trí minh-mẫn, để còn vui chơi dài dài với anh em. Mỗi lần đọc thư anh viết là em học được nhiều đức-tánh : khiêm-tốn, thận-trọng, tể-nhị và rất tình-nghĩa. Ông Thầy dạy hay và dạy mãi như vậy, mà học-trò học mãi không vô, tối dạ thật, chứng nào vẫn tật nấy, đáng đánh đòn lắm, Thầy Thao ơi !

* Tr. Hồ-Hữu-Dũng (Uc-châu).

Khi qua Pháp tham-dự TT4, Trưởng theo sát Chuồng-môn N.V.Thuật, dạo ấy Trưởng đã là một *ngôi sao sáng* lắm, nay Chuồng-môn đã dẵng-vân rồi, thế thì Tr. là *ngôi sao đang lên*. Tuy đã khao chức Tư-lệnh Uc-châu , nhưng Tr. còn nhớ buổi trưa ngồi ở Hall Quang-trung không ? có cả Gia-Ân, Mẫn (bí danh là Vua ngáy) và Ngựa nầy, bàn thảo về nghề Vợ Trưởng. Có nên tiếp-tục không, hay là một quá rồi (dù là đang trên đường nghiên-cứu) . Chờ tin của Dũng đó. Cám ơn tấm thiệp rất đẹp, lời chúc lại đẹp hơn. Đã trao Chị MXTY thiệp Xuân rồi. Chị cười sung-sướng và nói : Các em bên đó đậm tình quá nỉ !

Riêng Ngựa nầy thành-thật chúc Gấu Vui-vẽ, vui-vẽ mãi, dù cái Ngà Voi có nặng mấy đi nữa, vì mình còn sợ ai, Bè Trên thì chưa có, Con thì chưa sinh ra. Ai cần nhẫn ta được. Đến đây, Ngựa mới thấy các Trưởng Úc-Châu nhìn xa thấy rõ ràng thiệt, phúc tài giao banh ngoạn-mục của Trưởng Chương (Melbourne) và Trưởng Chính (Sydney) vô cùng. Giờ nầy, ngồi ở Canada đầy tuyết phủ, hình-dung lại một Chàng Trai nước da bánh mật, hàm răng trắng và đều, ăn nói duyên-dáng dễ thương, lại là một ngôi sao đang lên ở Miền Úc-châu nắng ấm (Ai thấy mà không thương !)

* Tr. Thanh-Lương (Paris).

Thành-thật mừng Đôi Bạn Thanh-Lương+Kim-Thu đã “sáng chế” thêm một mầm non, vị chi là Tam-Tài, đúng là công-dân Pháp-quốc. Không biết Cháu sẽ theo Bố với bị gãy, hay theo Mẹ với cái micro ?
Bè Trên của Ngựa nầy nhờ nhẫn với Kim-Thu như sau : Đã nhận được 25 băng nhạc với giọng hát của Kim-Thu (và hình như có giọng hát nhẹ nhõ phụ-họa trong micro, có lẽ là cháu trong lòng Mẹ đang ca theo Mẹ). Các băng nầy do Tr. Thạch giao, nhờ đó mà có quà trao đổi với các Trưởng trong trại Họp bạn. Đúng lúc quá, cảm ơn Kim-Thu nhiều lắm. Càng nghe hát, càng nhớ mùa hè năm nọ ở Lognes, vui ghê. Hai cháu Anh-Thư, Anh Tuấn chắc nay đã lớn rồi, nay có thêm em bé (cứ cho tên là Anh-Tài đi), càng đông càng vui.

* Tr. Nguyễn-thi Xuân-Lan (Hoa-kỳ).

Nhận thư Chị, Nàng Vy hốt hoảng, vì Nàng đã gửi thư và hình qua Chị ở địa-chỉ cũ, 2 thư tréo nhau, nhưng không răng, cháu sẽ giữ đó hoặc sẽ gửi qua Mẹ Nhớ lại thời-gian ở Úc-châu, hình bóng một Nữ H.L.V. ngành Ấu,đồng-phục HD Hoa-kỳ Philadelphia Council 326, khăn quàng với giây da 3 gỗ, oai-phong lẫm-liệt với chiếc mũ nỉ vành tròn, đúng phẩm-phục Triều-dinh, không ai nghiêm chỉnh hơn Chị . Nàng Vy nhắc đi nhắc lại rằng:”Thư-tín và Mã thư trong L.L.khi trả lời cho ai, anh phải thận-trọng đó, đừng có ba hoa thiên địa như trước nữa.”Ngựa lặng thinh và nhớ lại hồi mới lớn, đọc trong QVGKT lớp đồng-Ấu : Năm nay tôi đã lớn, tôi không còn chơi bời lêu-lổng như những năm còn bé nữa. Tôi học đọc, học viết, học sao cho mau tần tối để..bè trên tôi được vui lòng ! Thôi, nói nhiều càng thêm tội, xin Chị cho ngưng ngang đây, đợi khi nào đọc thư dài của Chị, tính sau. Kính chúc Chị đừng đau chân nữa, để đi đây đi đó thăm con cháu và dưỡng-sức đến hè năm 1998 gặp nhau ở Thủ Thiêm 6, sẽ xin vòng tay tạ tội (nếu có).

* Tr. Nguyễn Mạnh-Hà (Melbourne).

Vừa nhận NGUỒN THẬT hôm nay, bảnh quá !Hình ảnh rất sáng sửa, đánh máy đẹp (không như L.L.) Số Ra mắt của một Tráng-doàn gồ ghề như rúa, ai mà theo kịp ! Đọc suốt tờ báo, Ngựa nầy thích nhất là lời ai-oán của Tráng-sinh Dinh-quốc-Tuấn (trang 10 và 11) trùng-hợp với hoàn-cảnh thời niên-thiếu của mình”Nhắc chi ngày xưa đó, đến se buồn lòng ta” (Thiên-thai, Văn-Cao) . Còn bài “Là con gái” của Hồng-Hân (trang 18, 19) rất xứng-dáng là con cháu Bà Trưng, Bà Triệu. Mau lớn lên cho Nước Nhà được nhờ ,hỡi Nữ Tráng-sinh Thái Trần Ngọc-Hân ! Tóm lại, Số Ra Mắt nầy hoàn-mỹ lắm, chúc Nguồn Thật sống lâu dài, các Tráng-sinh chơi với nhau thành-thật để các Trưởng của Tráng-doàn Trần-Văn-Khắc nhất là Tr. NMHà khỏi phải mất công “dụ khị, thúc đẩy, hăm-dọa” như Tráng-sinh ĐQ.Tuấn đã xì hơi ra ở trang 10 Nội-san.

* Tr. Đoàn-văn-Thiệp (Cali).

Liên-lạc đã nhận bài “Thương tiếc Anh Trần-văn-Đường “rồi, có cả mấy tấm hình, xin cảm ơn Anh Thiệp. Vì diện-tích L.L. số nầy dành cho Trại Họp Bạn nên không còn đất trống để in đủ các hình ảnh. Tấm hình bên góc trái là hình anh Đường đứng chào khi Linh-cửu anh Phan-Như-Ngân đi ngang qua năm ngoái. Nay anh Đường lại ra đi, biết bao nhiêu người đã chào Vĩnh-biệt Người Anh Hiền-Hoà ấy.

* Tr. Trần-Văn-Phúc (Hoa-kỳ).

Sức mẩy mà quên Trưởng được : Một người đã thấp đuốc di tìm báo H.D. mà đọc, chừng ấy đủ tạo thêm sức cho anh em trong Ban phụ-trách, phấn-khởi vô cùng.Lại còn đọc đi đọc lại cả bao nhiêu ngày ...làm cho anh em lại ngượng thêm, vì tự xét không xứng-dáng được ngưỡng-mộ như thế.
Dù sao, xin Trưởng và chúng tôi “đồng thanh” cảm ơn Ông Sói Con Đã Già đã tạo cơ-duyên cho chúng mình có dịp biết nhau (dù chỉ qua .. không-gian).

* Tr. Sói Con Đã Già (Toronto).

Đầu năm, được Nhà Văn khen báo L.L. đẹp. Cho Ngựa cưới Ngựa giấy đúng giờ họ Mã. Còn nhắc lại Tr. Tĩnh gọi tên là Mã Đại-nhân. SCDG đọc (ký) sách người xưa, phong cho Ngựa này là Mã-Tử lấy ý từ tên Khổng-Tử và Lão-Tử. Xin cúi đầu cảm ơn lầm. Ngựa nầy sực nhớ lại, Cụ Thủ trưởng cũng phong cho Ngựa là Mã Đại-nhân. Ở Pháp có cô Tú Bình-Minh

ban cho danh-vị Mã Tiên-bối. Nay nhà văn Trà-Lũ lại cho ngồi ngang chiếu với Cụ Khổng, Cụ Lão mà suy-tôn là Mã Tử. Oi ! miệng lưỡi nhà văn có khác, ăn nói cao siêu quá lẽ sức mình. Hồi vào học Trường Võ-bị, thỉnh-thoảng Trường có phát đạn mã-tử cho Sinh-viên sỉ-quan tập trận, nghĩa là bắn ra nghe tiếng nổ như súng thật, nhưng không có viên đạn đồng phía trước, cho nên không hề hấn gì đến ... bỗn mạng. Nói chuyện với nhà văn, có sách có vở chứng-minh : Tự-diển của Cụ Lê-ngọc-Trụ, trang 876 ghi như sau : "Mã tử" : Bì súng không đạn. Oi thôi rồi ! Nhà văn này thâm-thật. Được rồi, để đó, tính sau. Cũng còn may cho số của Ngựa này là nếu SCĐG bước thêm một đoạn đường nữa mà gặp Cụ Nguyễn-Du, có lẽ sẽ âu-yếm ban cho Ngựa này thêm một mỹ-từ với tấm bài ngà : Mã giám-sinh ! Hú vía ! Trời còn thương Ngựa này nên đã cản chân SCĐG lại, không cho bước thêm. Nếu mang chức này vào, SCĐG hỏi *đường đi nước bước* thì Mã nầy biết mô-mà tìm !!!

※ Nhà Thơ Tuấn-Việt (Seattle).

Xin da tạ những lời khen của Ông Anh, và bài thơ ngũ-ngôn mừng Phái-doàn Trường-niên Canada, có hai câu trong bài : Tuy mệt nhưng hồn khoái

Chắc "dã" cái thân già !

Đúng như nhà thơ tiên đoán. Đì xa về, rất mừng được biết bên ấy đã thành-lập Liên Xóm, nên mọi sự mệt nhọc đều tiêu tan. Các bài Anh gửi, đều dăng vào L.L. số nầy, vì ưu-tiên cho bài (thơ) nói đến H.D.

Cuốn "Hương-dạo một đời" của Đàm Anh, do Chi-nhánh H.D. Úc-Châu ấn-hành, in rất đẹp, hình bìa do Gấu Siêng năng minh-họa. Riêng Ngựa tôi đã nhận 20 cuốn để giới-thiệu và làm quà cho thân-hữu. Đọc mấy bài thơ của Đàm Anh trong Tập Thơ, thấy cũng *ngựa ngáy* muốn đáp lẽ, nhưng ngắn Thi-bá quá ! Nếu lỡ dại ba hoa thiên-dịa mấy vần . . . con cốc, thì chắc chắn 100% sẽ có lời phán :

..... Mẹ giơ tay vỗ nhẹ
Lên đầu chú Ngựa con
Thẳng nhở nảy khờ quá
Đúng là thiếu trí khôn !

(Bốn câu thơ trên, trích trong bài thơ "Chú Ngựa" trong tập Hương-dạo một đời, trang 62, tác-giả :T.V.) Vì rứa, đàn em này xin được chấm phết chấm ở đây. Ghi thêm : Anh có hỏi địa-chỉ của Tr. Lý Nhật-Hương xin có ngay : 12032 Firebrand St.

Garden Grove, CA. 92640, U.S.A.

TRI-ÂN

Trong dịp Giáng-sinh và Tết Bính-Tý vừa qua, anh em trong Ban Phụ-trách báo Liên-Lạc nhận được rất nhiều lời chúc Quý Báu và chân-thành của các Trường, Thành-hữu, Độc-giả khắp bốn phương trời gửi đến.

Trước những châm-tình đó, Chúng tôi xin hứa sẽ cố gắng hơn nữa để khỏi phụ lòng kỳ-vọng của Quý Vị.

Xin Quý Vị cùng với chúng tôi dang tay đón chào Mùa Xuân Mới và thầm nguyện cầu Quê-Hương Chúng Ta sớm có được Tự-do và Hạnh-Phúc.

LIÊN-LẠC



Vô cùng thương tiếc khi được tin
Trưởng :

TRẦN VĂN ĐƯỜNG

Cựu Thủ Qũy Hội Hướng Đạo Việt Nam
đã ra đi vĩnh viễn lúc 10g 30 đêm 24 tháng 12
năm 1995 tại Fountain Valley (California).
Hưởng thọ 77 tuổi.

Làng Bách-Hợp Hướng-Đạo Trường
Niên Việt Nam, cùng các Làng Xóm H.D.
Trưởng Niên khấp nơi và anh em trong Ban
Phụ Trách báo Liên Lạc, xin cầu nguyện cho
hương linh Trưởng TRẦN VĂN ĐƯỜNG sớm
được tiêu diêu miền Cực Lạc, và thành thật
phân ưu với Chị cùng tang quyến

Cất Cao Tiếng Hát Hướng Đạo Việt Nam Trên Trại Trường Orlando - Florida



*Anh em chúng ta chung một
đường lên
Chung một đường lên đến nơi
Nguồn Thật
Nguồn thật là đây sức sống vô biên
Sống vô biên là sống cùng Tạo Vật.*

Tiếng hát oai hùng và vang vọng của các Trại Sinh Việt Nam cùng các Trưởng Huấn Luyện Viên Hoa Kỳ-Canada và Việt Nam đã cất cao từ chiều thứ sáu 17 tháng 11-95 tại Trại Trường La-No-Che Scout Reversation ở 45 dặm Bắc của thành phố Orlando, Florida. Được biết đây là Trại Trường cấp quốc gia của Boy-Scout of America bao gồm một khu đất rộng gần 150 mẫu tây có núi đồi - cây cao rừng rậm nằm cạnh hồ Norris xinh đẹp. La-No-Che được quy hoạch gồm một khu trung tâm chỉ huy và 16 tiểu trại với đầy đủ tiện nghi để các hướng đạo sinh và gia đình

cắm trại vui chơi. Tuy nhiên trong 3 ngày 17, 18 và 19 tháng 11 vừa qua, 19 hướng đạo sinh Việt Nam đến đây không phải để tho thó vui chơi mà trái lại họ sẽ chịu một sự thử thách và huấn luyện để hy vọng sẽ là những hạt nhân, những Trưởng có tay nghề cho mai sau. Đó cũng là lời nhắn nhủ và kỳ vọng của anh Hoàng Ngọc Châu, Khóa trưởng khóa Hồi Nguyên Orlando trong lời chào mừng các khóa sinh. Ngoài ra Trưởng Châu cũng kêu gọi sự tự nguyện tuân hành kỷ luật trại và hăng say trong tất cả các khóa học vì chương trình được bố trí chặt chẽ từng phút.

Đương nhiên lời nhắn nhủ của anh Khóa trưởng đã được các Trại sinh tuân hành với tất cả nhiệt tình và hăng hái. Mà không ráng sức và hăng say sao được khi tất cả các Trại sinh đã ghi nhận

được thiện chí lớn lao của Toán Huấn Luyện Viên Hoa Kỳ và nhất là các Trưởng Việt Nam từ xa về như: Trưởng Dương Thị Kim Sơn từ Canada, Trưởng Châu Thị Minh từ Georgia, Trưởng Châu Hữu Hiệp từ Minnesota, các Trưởng Trà Anh Dũng và Đặng Văn Nước từ Tampa.

Thật lạ thay về sự thân ái của tinh Huynh đệ Hướng Đạo, tất cả họ mới gặp nhau, bỡ ngỡ trong phút đầu nhưng sau cái bắt tay Trái - cánh tay từ phía con Tim - xong là họ dường như không còn lạ lùng mà từ đó họ đã xem nhau như anh chị em một nhà. Họ nhanh chóng thành lập 3 toán và một lần nữa họ tự chọn những danh nhân và địa danh của Dân Tộc Việt Nam - nay đang xa cách đúng nửa vòng trái đất nhưng với 3 tên Toán Quang Trung - Bạch Đằng - Chi Lăng

đã làm tinh thần họ gần với quê hương trong tầm tay.

Và tối nay sự thách đố của thiên nhiên đầu tiên đã đến khi thời tiết núi rừng của đất trại lạnh đến 38 độ. Nhưng bất chấp tất cả ngay trong tối đầu tiên và 2 ngày sau các Khóa sinh đã được 2 toàn Huấn Luyện Viên Việt Mỹ thay nhau huấn luyện đầy đủ theo chương trình: các kỹ xảo của đời sống ngoài trời như cách dùng và thắt các nút ứng dụng hàng ngày và thoát hiểm. Học cách chuẩn bị và thực hiện một cuộc thám du - Cách tổ chức - Hợp Toán - Đoàn. Các Trại sinh thực sự bị cuốn hút những bài Dùng giấy nhôm để nấu ăn ngoài trời hay với 2 que diêm phải nấu sôi một thùng nước. Và những bài học Cứu thương, Băng bó, Làm cáng khiêng bệnh nhân, Cách dùng lò bàn với bản đồ để đi rừng. Nhưng có lẽ với bài "Cách điều khiển và thực hiện một buổi Lửa Trại" là được các Trại sinh thâu nhận nhanh nhẹn nhất vì ngay tối thứ bảy mặc dầu thời gian để cùng nhau tập dợt không được bao nhiêu nhưng các Trại sinh đã thi thoảng một chương trình ca-múa-kịch ngắn rất sôi nổi.

Rồi những buổi học vất vả nhưng bổ ích đã qua. Trưa chúa nhật 19-11, trước sân cờ, buổi bế giảng trang nghiêm và long trọng đã đến. đứng cạnh tôi, Trưởng John Purser - Scout Master - Trưởng toán Huấn Luyện Viên Hoa Kỳ đã nói: Các bạn Hướng

Đạo Sinh Việt Nam thông minh và giỏi quá, lần đầu tiên Trại Trường này huấn luyện cho Hướng Đạo Việt Nam, các bạn đã làm cho chúng tôi hài lòng và thích thú. Chúng tôi mong sẽ còn nhiều dịp gặp lại.

Điều Khóa Trưởng Hoàng Ngọc Châu thì sau những ngày tháng dài vất vả lo toan việc tổ chức, hôm nay anh nói những lời già từ với sự sung sướng vì Trại đã thành công quá tốt đẹp.

14 giờ 19 tháng 11 những cái nón được tung cao để già từ đất trại La-No-Che, già từ nhau. Họ gặp lại nhau ở trại Tùng Nguyên III tại Thánh địa Giwell England tháng 8-1996 và nhớ lời cụ Baden Powell "Ở đời chỉ có một việc có giá trị đó là làm điều THIỆN, mang HẠNH PHÚC cho người khác."

*DƯƠNG PHƯỚC LUYỄN -
Kangaroo thân trọng
West Palm Beach 20.11.95*

Nhắn Tin

o Cu Cố, họ Nghiêm
Paris. Còn ngao-du ở Uc-châu hay đã vãn-hồi Pháp-quốc rồi ? Cám ơn Anh đã góp sức vào Hướng-dạo Trưởng-niên. Trông chờ Bản Hiến-chương như Anh đã hứa để phô-biển ở Liên-Lạc số này. Kính lời thăm Chị (và Phe Ta) ở bên ấy. Tiếc rằng mấy tuần ở Uc-châu, tuy đất rộng, phi-cơ nhiều nhưng không có bài đáp. Lạ thật !

NGÀY HỘI LỚN



Cuộc vui nào lớn lao
Lòng tôi mãi đợi chờ
Mong đến ngày Hội lớn
Tôi gom lại niềm tin

Còn bao nhiêu nụ cười
Trong cuộc đời Hướng-dạo
Cho tôi xin góp lại
Làm hành-trang vào đời

Còn bao nhiêu lửa vui
Cho tôi hâm ấm lại
Tình anh em rạng ngời
Vô-tu không vụ lợi

Còn bao nhiêu tĩnh-tâm
Cho tôi xin ôm trọn
Lời hứa và tự-nguyện
Giúp Ích trong dấn thân

Cho tôi xin xiết lại
Bắt tay trái tình thân
Tình Huynh-dệ rất cần
Trên bước đường tạm dung

Hẹn nhau ngày Hội Lớn
Trên Đất Nước Quê Tôi
Tung hết mủ lên Trời
Tiếng reo rất vĩ-dại

Quê-hương, Quê-hương ơi !

Kỷ-niệm Trại Thắng-Tiến V

Góp Chăm : Nguyễn-Đức Tri-ÂN

Năm 1998 có gì lạ ?

Dại Hộp-Dồng H.D.V.N. trong phiên họp ngày 30-12-1995, chiếu các đơn xin, đã quyết-dịnh chọn Thủ-đô Hoa-thanh-đốn , Hoa-ky (Washington D.C., U.S.A) sẽ là nơi tổ-chức Trại Họp Bạn Thắng-tiến VI, vào tháng 7 năm 1998.

Mọi chi-tiết, Ban Tổ-chức sẽ lần lượt thông-báo sau. Vậy xin các Trưởng, các Anh Chị Em H.D.S. xin chuẩn-bị ngay từ bây giờ để ngày đó về gặp nhau đông đủ.



Trên đường đi, từ Camberra về Melbourne. Xe ngừng nghỉ trưa trong rừng. Hải-sản do Tr. Thu-Hà mua khoán dãy phái-đoàn, nướng tại chỗ và cùng ăn.

Mừng Sanh-nhật

Trong tinh-thần Huynh-dệ Hướng-dạo, Anh Chị Em chúng ta cố đem lại cho nhau những niềm vui, để cùng san sê. Liên-lạc xin làm nhiệm-vụ nối lại nhịp cầu. Sau đây, xin ghi lại những ngày sanh trong khoản thời-gian L.L.đang thực-hiện (Tháng 1, 2 và tháng 3 của dương-niên) :

1. Ngày 01- 1 : Tr. Nguyễn-Xuân-Mộng
2. Ngày 08- 1 Tr. Nguyễn-Thành-Cung
3. Ngày 19- 2 : Tr. Lê-Xuân-Đằng
4. Ngày 24- 2 : Tr. Dương-ngọc-Hương
5. Ngày 01- 3 : Tr. Nguyễn-Bách-Bằng
6. Ngày 05- 3 : Tr. Nguyễn-đức-Phúc
7. Ngày 09- 3 : Tr. Nguyễn-văn-Tỉnh
8. Ngày 14- 3 : Tr. Nguyễn-Kim-Doanh

Riêng về NĂM SANH thì Liên-Lạc nhất định không tiết-lộ, vì ai cũng còn TRẺ cả, nhất là Trẻ trong tâm-hồn, tâm-hồn Hướng-dạo.

Ai biết thêm những ngày vui này, xin cho L.L. biết để hát bài :*Dời ta bao tươi vui như hoa Hồng thắm...*



Tr. Lê Thị Trúc (SÓI YÊU RỪNG)

TIN VUI

Được hồng thiếp của Anh Chị Lâm
Chánh Trung sẽ làm lễ vu-quy cho thứ nữ là :

Cháu LÂM TỐ CHƯƠNG
sánh duyên cùng

Cậu SHELDON PATRICK MAGORN

Hôn lễ sẽ cử hành vào ngày 24 tháng 2
năm 1996 tại Boca Raton Florida - Hoa-Kỳ.

Nhân dịp này anh em trong Ban Phụ
Trách Liên Lạc xin thành thật mừng hai Họ,
riêng chúc tân lang và tân giai-nhân được trăm
năm Hạnh Phúc.

LIÊN LẠC
(và Vợ Chồng Nguyễn Trung Thoại)



Tr, Kim Kyu-Young trao bản Tuyên-dương
cho một Trưởng có công trong Trại Họp Bạn.
Tận cùng trái : Tr. Anh (một Sói con ngày
xưa của Chị Xuân-Lan, mà Chị vừa mới trao
Bản Tuyên-dương, mà cả hai đều xúc-động.

Hình kỷ niệm trước giờ chia tay

