

Liên Lạc

TIẾNG NÓI CỦA HƯỚNG DẠO TRƯỞNG NIÊN

Nhóm 'Tinh Thần B.D.' thực hiện



Bộ mới - Số 19

phát hành tháng 6-1996

Nguyễn Trung Tuong

BẢN TIN LIÊN LẠC

TIẾNG NÓI CỦA PHONG TRAO HƯỚNG ĐẠO
TRƯỜNG NIÊN VIỆT NAM

BAN SÁNG LẬP

Lê Văn Ba
Phan Như Ngân
Trần Văn Thao

BAN PHỤ TRÁCH

Hoàng Ngọc Châu
Trần Trung Hợp
Lê Phục Hưng
Phạm Văn Thiết
Lê Thọ
Nguyễn Trung Thoại
Trần Minh Thường
Nguyễn Văn Tĩnh
Mai Xuân Tý (Con)



Liên Lạc phát hành mỗi năm 4 số :
Xuân, Hạ, Thu, Đông

Bài vở, thư từ xin gửi về
Nguyễn Trung Thoại
6362 Westbury, Montréal
P.Q. H3W-2X3 Canada
Đ.T. (514) 739-4000



Hình Bìa

Tặng Phẩm và Giải Thưởng
của Liên Lạc và H.Đ.T.N. Canada
tại Trại Thăng Tiến 5

Chơi H.Đ. và sống H.Đ.

Lời B.Đ. : "Và mục-dịch đó là làm sao cho thế-hệ
ngày mai có tinh-thần lành mạnh trong một thế giới
điên cuồng,"

Vào Hướng-dạo để vui chơi Hướng-dạo
Tìm tri-âm, giao hảo với bạn bè
Luật thuộc lâu, đồng-phục bận công tề
Trại chăm dự, chuyên môn đều thông thạo

Hỏi : Như thế đã hoàn toàn Hướng-dạo ?
Trăm phần trăm đã xứng đáng hay chưa ?
.... Dù bạn mất lòng, tôi cũng xin thưa :
- Mới tạm được năm mươi phần trăm thôi đó !

Được như trên, mới chỉ là cái vỏ
Cái bề ngoài của một Hướng-dạo-sinh
Còn cái bề trong ... ẩn ở tâm mình
Chính cái đó đáng kể là cần nhất.

Đọc mười luật, tựa như là máy hát
Hứa ba lời, giống bài học cho thông
Suốt cuộc đời không gạn đục khơi trong
Thì tự hỏi : Tâm có gì Hướng-dạo ?

Gặp những lúc thuyền đời xoay diên đảo
Vòng lợi danh, sắc dục, ... nhử mỗi câu
Lòng nhủ lòng ta sẽ ngã về đâu
Để đánh giá : Tâm có gì Hướng-dạo ?

Thích tự đắc, huênh hoang hay cao ngạo
Ứng vượt ngoài khuôn phép, kỷ luật chung
Tình anh em Hướng-dạo thấy dừng dừng ...
Hãy xét lại : Tâm có gì Hướng-dạo ?

Hiểu sâu sắc ý Bi-Pi chỉ bảo :
"Sống bằng tâm mới thực sống thanh cao"
Bao nhiêu năm chơi Hướng-dạo cùng nhau
Đã hấp thụ được những gì Hướng-dạo ?

Ở đô thị hay lạc ngoài hoang đảo
Giữa anh em hay chỉ có một mình
Hành động gì cũng chính-đại quang minh
Đáng hãnh diện : Sống tinh thần Hướng-dạo !

Tuấn-Hiệt

Hướng-đạo TRẺ, Hướng-đạo GIÀ



Phan-Thanh-Hy

Trong tổ-chức Hướng-đạo, sự sống chung giữa hai thế-hệ Già và Trẻ là một việc rất tốt cho cả Già lẫn Trẻ.

Chơi với các em, người Hướng-đạo lớn tuổi hoá ra trẻ, và các em còn nhỏ tuổi gần các anh Hướng-đạo già, trở nên chín chắn, lão-luyện.

Nói đến người H.Đ. già, tôi nghĩ nhiều đến các bạn vào "chơi" H.Đ. lúc đã có tuổi, hơn là những trưởng đã sống lâu năm với Phong-trào.

Nhớ lại độ nào, tôi mời một người bạn "cố-tri" vào Hội-đồng Bảo-trợ, để các phụ-huynh tham-gia gián-tiếp Phong-trào và giúp-đỡ.

Một hôm, anh bạn đi dự lửa trại H.Đ. tổ-chức tại sân vận-động thành-phố. Các thiếu-sinh mời anh cùng các em múa bài "Con voi đi trước, có cái vòi đi trước...". Mặc dầu bị chiếc áo vét-tông trở ngại, anh cũng khom lưng, duỗi thẳng hai tay, đi chậm chạp, đầu lắc lư từ phải sang trái, vụng-về hát bài hát bất hủ của con thú da dày khổng-lồ. Khi múa hát xong, anh hớn hển trở về chỗ ngồi, thì chị vợ ghé vào tai nói : "Anh đã già rồi mà còn làm trò khỉ..." Anh đáp : Đâu phải là khỉ, đó là voi già dẫn voi con đi ăn mà !

Nhưng từ buổi tối lịch-sử đó, anh thường-xuyên đến chơi với các em. Rồi nhân làm cố-vấn cho một Đoàn, tham-gia hoạt-động. Mang chiếc lều mà chị vợ đã mua được ở "chợ trời", mặc cái áo cụt tay màu nâu, quần cụt xanh phò bày bộ chân gậy đét, ở cổ mang chiếc khăn quàng mà một Trưởng, cỡ tuổi người con dâu lòng, đã trao. Anh học thêm được nhiều bài hát vui nhộn, với các em để :

... "Cùng quay quần ta vui vui vui,

Ca hát với nhau, chơi chơi chơi,
Rồi lên tiếng reo cười cười cười
Làm vui thú bao người người người... "

Đến tháng tám, anh nhất định ăn Tết Trung-thu với các em. Đem rất nhiều bánh cho Đoàn, để rồi, giữa cánh đồng trái đầy ánh trăng, với các em, anh H.Đ. già đã :

....." Nắm tay đồng lòng múa ca

Múa theo chị Hằng cỏi xa,

Múa cho nhịp nhàn bước chân ... "

Anh hát cao giọng nhất, cười lớn nhất mà cũng ngã té nhiều nhất. Nhìn anh hóa-trang thành mọi da đỏ, để múa quanh lửa trại, có ai ngờ đó là Ông Chánh-Sở của một Bộ.

Anh trẻ lại. Anh sung sướng vì cuộc đời anh đã biến hoá. Các H.Đ.S. nhỏ tuổi hơn anh đã giúp cho H.Đ. già sống đời sống một cách an-vui, trọn vẹn và có ý-nghĩa. Suốt nhiều năm tranh đấu để sống, anh đã mất hẳn nụ cười, tánh tình hồn nhiên. Nay sống với các em trẻ, anh quên tuổi mình đã lớn, quên luôn sự ưu-tư ngoài đời, cái cau có của Ông Chủ, hay cái gắt gỏng của người vợ thân yêu.

Đi thám-du, người H.Đ. già có dịp góp sức để đốn tre, chặt củi, bắt chiếc cầu nhỏ qua suối, căng chiếc lều công cộng, đào hầm vệ-sinh. Anh cảm thấy mình không phải già như anh vẫn tưởng. Anh không còn là con người, mà mọi việc trong nhà đều phải phụ-thuộc, nhờ vả chung quanh.

Quả thật anh là "một Ông già gân" mà anh không biết !

Buổi sáng tinh sương, khi anh còn ngái ngủ mà tiếng còi đội vang lên, người H.Đ. già phải vùng dậy, sắp lại chân mền, ra khỏi lều, tập thể-dục, chạy hai ba vòng quanh trại. Một việc mà anh không làm từ lâu. Trước đây, khi chiếc đồng hồ báo thức đã reng âm ỷ, vậy mà anh

còn chờ người con út vào kéo chân, anh mới xuống giường. Chốc lát, đã có sẵn một cốc cà-phê, một chén trà mạn sen nóng đợi ở bàn ăn.

Nay tuy chỉ có một bát cháo lỏng, một cốc cà-phê loãng mà anh vẫn thấy thích thú.

Quan sát các “đồng đội” còn trẻ, hoạt động nhanh nhẹn thảo-luận nghiêm chỉnh về mọi vấn đề, anh nhận thấy mình đã có những thành-kiến sai lầm và anh trở nên sáng suốt trong việc xét đoán người khác, anh hối-hận đã nhìn mà không thấy.

Nói cho đúng, nhìn mà thấy với dự nhận-thức của người khác, của những thành-phần xã-hội xung quanh, chứ không phải của anh.

Trực-tiếp hằng ngày với thiên-nhiên, thật-sự quan-sát người và vạn-vật, anh phải gạt bỏ mọi thành-kiến, xô đuổi những tập-quán đã có từ trước. Sự suy nghĩ của anh phải làm việc, sự xét đoán sáng suốt để phù-hợp với thực-tế. Anh đã trở lại.

Khi bàn cãi với các em, dần dần anh thấy mình có những đề-nghị được các trẻ cho là xác-đáng. Người H.Đ. già, sống với sự hăng say của các trẻ, sự vui vẻ, đã nhiễm được những “cái gì” mà anh tưởng đã mất.

Anh trở lại với lòng tin của anh, đối với anh. Các em đã đem cho anh một chất liệu của niềm tin mà anh tưởng không có nữa, vì không có cơ-hội để sử-dụng khả-năng của anh, thử thách khả-năng đó.

Anh dám quyết-định, dám cam kết như lúc còn sự hăng say. Anh không còn bi-quan, tâm-tư bất cần cõi như gốc tre già. Con người anh không còn ích-kỷ nữa. Biết tìm dịp hy-sinh, biết nghĩ đến người khác hơn là bị ám ảnh bởi buổi hoàng-hôn của cuộc đời.

Sống trong một thế-giới trẻ trung, vui tươi, người H.Đ. già hiểu rõ là THÂN TÂM và HOÀN-CẢNH của chúng ta đều ảnh-hưởng mật thiết với nhau. Và văng vẳng bên tai, lời của Trưởng Mai-Xuân-Tý nhắn nhủ :

... “Cho đến nay, em đã “Lão”

Nhưng em vẫn thấy, vẫn còn ngon,
Vẫn còn mê mết đi chơi trại,
Múa,hát, nô đùa với trẻ con.”

Trong khi các em đã giúp nhiều trong việc thay đổi con người của anh H.Đ. Già, các H.Đ. Trẻ cũng trưởng-thành khi cùng hoạt-động với đồng-đội.

Đến sáu bảy tuổi, các em ít có dịp được gia-đình giao-phó những công-tác quan-trọng. Em quét nhà thì Anh hay Chị sợ còn nhiều rác, dọn rất chỗ này sang chỗ khác, sắp bàn ghế sai, giữ em thì sợ làm em ngã. Đi chợ mua ít tiêu hành thì sợ bị người bán hàng lừa. Có khi em đánh liều, chờ lúc vắng mặt “người lớn” làm một công-tác nào đó, thì quả thật công-tác bị hỏng, vì các em ít dịp được chỉ dạy, sửa sai.

Cuộc đời nhỏ bé của em thay đổi từ ngày nhập Đoàn. Nhớ lại lần đi trại đầu tiên : từ cái bàn chải đánh răng, cục xà-phòng, chiếc khăn lau mặt, các chén sành đôi đĩa tre, gói gạo nửa ký, chai nước mắm nhỏ v.v.... Cái gì em cũng cho vào cái túi nhỏ, đeo sau lưng, nặng trĩu đến nỗi em muốn không bước được, mặc dù có cây gậy.

Đến đất trại, anh Đoàn-trưởng chỉ cho em một góc trong chiếc lều công-cộng. Trời ơi ! làm sao trong góc tí-hon, chỉ có thể dành cho bảy người lùn của nàng Bạch-Tuyết, em có thể sắp xếp mền chiếu,áo quần và những gì đã đem theo. Em bắt đầu lựa chọn. “Thời thế tạo anh-hùng mà” ! Em chỉ giữ những đồ cần thiết, còn những thứ còn lại, xin gửi cho “núi rừng thiên-ly-liêng”. Đứng bên cạnh em, anh Đội-trưởng mỉm cười, giúp-đỡ và khuyến-kích.

Em biết được là Hạnh-phúc con người bắt đầu từ việc biết lựa chọn !

Em được ủy-thác đi chợ,làm bếp. Đến một cái quán nhỏ bên đường, em chọn mua gần nửa tá quả đu đủ, còn xanh, về nấu một nồi canh với những miếng thịt lợn, mà mẹ đã cho đem theo, còn sống, nhưng không có tủ ướp lạnh để cất giữ.

Em mời các bạn chiếu-cổ, và ai cũng khen ngon. Nhưng tối hôm đó, em thấy sự tiêu-hoá bất ổn, lên ra khỏi lều, đến hầm vệ-sinh “trả nợ”. Khi trở về lều thì thấy hai ba bóng đen bước ra, cũng tìm đến hướng cầu vệ-sinh. Thủ-

phạm chính là em đã dùng quá nhiều du đủ có chất nhuận-trường để chúng cấu-kết với những miếng thịt không được ướp muối, có từ hai ngày trước. Hú vía là chưa có báo-động và nhờ đến đội cứu-thương.

Với thời-gian, em H.Đ. trẻ, học kinh-nghiệm của đồng-đội và hành-động có kết-quả tốt.

Em biết tìm dấu chân để theo dõi một con sóc, con chồn, con thỏ rừng mà không bị chúng đánh lừa. Đi nhẹ bước, không lên tiếng, không cười. Miệng thì thầm bài "Đi bắt cua" vừa học hôm qua :

Chiều nay em đi câu cá
Và mang rá đi bắt cua
Làm sao cho được kha khá
Về cho má nấu canh chua
Trông kia con cua
Trông kia con cua
Mày đừng la lớn
Nó chui xuống hang
Mày đừng la lớn
Nó chui xuống hang.

Chẳng được bao lâu, em được giao-phó một vài trách-nhiệm. Với chiếc địa-bàn, em hướng-dẫn các đồng-đội đi tìm một kỷ-vật nào đó, dấu kín ở một gốc cây.

Người H.Đ. nhỏ cũng được tham-dự các cuộc thảo-luận giữa các Trưởng, và vài nhận xét của em được hoan-ngênh.

Không phải vì cục gỗ cháy đeo trước ngực, vài cái tua màu, kết trên vai áo mà em hãnh-diện, nhưng nay em đã biết TIN vào em, học được thêm kinh-nghiệm để đời sống được vững hơn. Tin vào khả năng của em, nhưng em cũng biết là phải quản-lý sự hăng say của tuổi trẻ, để có được kết-quả mong muốn.

Em thích-thú với Lửa Trại, vì tại đó, em có dịp diễn lại cảnh Hai Bà Trưng cưỡi voi đánh đuổi Tô-Định, Nguyễn-Huệ phá thành Thăng-Long nhân dịp quân Nhà Minh ăn Tết, bỏ việc canh phòng. Những anh-hùng dân-tộc ngày xưa thúc-dục em phải làm thế nào để, ngày mai em xứng-đáng là dân nước Việt-Nam. Emlà Đinh-Bộ -Lĩnh lấy bông lau làm cờ bày trận, đánh

nhau, chơi với trẻ chăn trâu, bắt chúng tôn lên làm Vua .

Em cũng là Trần-quốc-Toản, vì mới 16 tuổi, không được Vua Trần-Nhân-Tông cho dự bàn việc chống quân Nguyên, nên đã bóp vỡ nát quả cam cầm trong tay, "bóp nát cam hờn". Nghe nhắc lại lời thề của Hưng-Đạo-Vương trước khi kéo binh sang sông Hoá-Giang diệt giặc. Người H.Đ. trẻ tuổi tự mình cam kết cũng sẽ giữ Lời Hứa để được tín-nhiệm.

Và em đã già hơn tuổi của em.

Chơi Hương-đạo, phải chăng người H.Đ. Lớn tuổi và người H.Đ. tuổi còn Nhỏ đã gặp nhau tại một Suối Tiên có thần-phép Chuyển-Hoá con người của họ, thể-xác và nội-tâm, để cho Già trở thành Trẻ, Trẻ trở nên Già ?

Viết tại Pháp, tháng 3 năm 1996

Phan-Thanh-Hy



*B.-P. understood that camping
and outdoor life attracted
youth to Scouting in droves.*

TIN HƯỚNG-ĐẠO TRƯỞNG-NIÊN

★ XÓM MONTRÉAL : Ngày 23-3-1996, Xóm Trưởng-niên Montréal đã họp tất cả xóm-viên, gồm trên 25 vị, có vị cùng mời cả phu-nhân tháp tùng, rất đông vui, đúng với không-khí Họp Xóm. Trong dịp này, Anh Trưởng Xóm Phan-hữu-Khả tuyên-bố lý do khai-hội, bầu Xóm-trưởng mới. Vì đã mãn nhiệm-kỳ. Trưởng Nguyễn Tấn-Hồng được toàn-thể xóm-viên suy-cử làm Tân Trưởng-xóm và vị Tân Trưởng-xóm này xin Trưởng Lê-Thọ tiếp-tục giúp Xóm trong công-việc điều-hành và đôn-đốc (Mở Xóm). Liên-Lạc xin có lời mừng Tân Trưởng-xóm và Mở Xóm của nhiệm-kỳ mới.

Cũng trong dịp này, Xóm có "cây hoa phong-lan" mừng sinh-nhật Bát Tuần Trưởng Phạm-hữu-Vĩnh, Anh Chị Cường có tặng thêm một tấm thiệp mừng "Thọ Tỉ Nam Sơn" do chính thủ bút Chị Cường thực-hiện (Chị Cường là hoạ-sĩ, cùng nhóm hoạ với anh Lê-Thọ và Anh Nguyễn-Văn-Tuân, hai vị sau này đã có tranh triển-lãm ở Phòng tranh trung-tâm Thành-phố Montréal).

Anh Mở Xóm đứng lên giới-thiệu thêm ba xóm viên mới : Anh Chị Vũ-Giản. Riêng Anh Ngô Kỳ-Phong không đến dự được vì ở xa và không lái xe ban đêm. Mong những lần gặp mặt khác sẽ tổ-chức buổi trưa cho có đông đủ quan-viên của Xóm. Còn anh Lê-ngọc-Diệp thì đã sinh-hoạt chung nhiều lần (đi Ottawa), nay mới họp chung lần đầu.

Các vấn-đề khác như : tường-trình sổ sách chi thu của Xóm niên-khoá vừa qua, kể lại chuyến đi Trại Họp Bạn T.T. 5 ở Uc-châu, được tóm lược (lúc này không nghe được rõ, vì lâu ngày gặp nhau nên có nhiều chuyện riêng quá).

Lần này họp tại Restaurant 55 (đường Ste Cathérine Est), với món Chả cá Lã-vọng ngon hết sảy, xóm viên chiếu-cổ khá tận tình.

Công-tác đầu tiên của Xóm là tham-gia Lễ Tưởng-niệm Tr. Trần-Văn-Khắc, tổ-chức ngày 30-6-96 tại Làng Cây Phong, cách Montréal 1 giờ rưỡi xa hơi, tổ-chức chung với Liên-đoàn Montréal . Sẽ mời Xóm Trưởng-niên Ottawa về tham-dự chung cho thêm vui.

★ LIÊN XÓM WASHINGTON- OREGON :

Trưởng Bùi-Văn-Giải (Portland) cho hay Phái-đoàn Trưởng-niên Oregon đã lên tham-dự Họp mặt chung với Xóm Washington tại Seattle, trên 20 người, rất vui-vẻ. Hai bên đã đồng ý thành-lập Liên-Xóm và dùng VŨNG HỒNG làm mối giây liên-kết tình huynh-đệ HDTN Vùng Tây Bắc Hoa-kỳ. Cứ 3 tháng ra một số mong mống, xin làm cánh tay nối dài của Liên-lạc.

Lời ghi thêm của bản tin Liên-lạc : Hoan hô Liên-xóm Trưởng-niên vùng TB Hoa-kỳ. Như rứa là Sacramento có rồi, San Jose có rồi, Miền Trung H.K. có Xóm Mít (Texas), Xóm Oklahoma, Nam Cali đang vỗ cánh hợp-đoàn với chúng ta sau phiên họp ở Sydney, dưới sự hoan hô của Toàn-thể Đại-biểu tham-dự, có cả Cụ Tiên-chỉ Mai-Liệu và Bố già họ Đinh. Ở Âu-châu các Trưởng đang xúc-tiến, Tr. Trần-công-Lao đang "quậy" ở vùng Rhônes-Alpes, ở mạn Âu-châu có Cụ Thứ-chỉ họ Nghiêm bao sân, nhất là kỳ Họp Trưởng vào mùa hè này ở Anh-quốc, chắc chắn các Xóm sẽ thành-hình như phiên họp trước đây ở Âu-châu (Mà Liên-lạc có đăng tin).

Nhân đây, L.L. xin trích đăng bức thư (vì thư rất dài) của một Trưởng (Nữ), cũng ở TB Hoa-kỳ, kể lại niềm vui được sinh-hoạt trong Xóm, đoạn ấy như sau :

... "Th. Hương nhờ đọc báo L.L số tân-niên nên mới biết ở vùng mình ở đang có một nhóm H.Đ. trung-niên và trưởng-niên sinh-hoạt. Bèn lật đật liên lạc với Chú Tuấn-Việt hỏi thăm xem thế nào, có thể đến dự-thính được không ? Thế là ngày hôm sau nhận được cái thư mời của anh Trưởng Nhóm (A. Thụy) liền. Đi họp đến nay đã được hai lần, thật là vui. Không ngờ đến giờ này trong cuộc đời, đầu

tóc đã bạc (tuy không thấy, vì đã nhuộm rồi) mà còn được hưởng được những phút giây thoải mái thân mật của những ngày hoạt động thời xưa. Thiệt ra, biết "Chàng" (Lê-Hoàng) trước, rồi mới vào Hướng-đạo để theo dõi bước chân chàng, nhưng riết rồi ... mê Hướng-đạo. Mê thiệt ! Bằng chứng là bây giờ còn thích đó nghe ! "

* XÓM OKLAHAMA :

Kỳ sinh-hoạt vừa qua, Liên-đoàn Bạch-đăng OKL đã thu đủ nguyệt-liêm (kể từ tháng 11-95) góp hàng tháng cho Thủ-quỹ (Tr. Xuân). Vị Mạnh-Thường-quân bảo-trợ đầu tiên cho Xóm OKL là Chị Cường, Bạn Đường của Tr. Nguyễn-văn-Cường, đã trợ giúp :

50" vải màu xanh" cổ vịt" để làm Cờ Đoàn.

80" vải màu "xám nâu" để làm 20 chiếc khăn quàng cho xóm-viên.

Thực-hiện Cờ Đoàn bằng thủ-công do 3 Trưởng Phát + Linh + Xuân (vẽ, cắt, dán, may).

Lý-do "tự làm" vì công thù không phù-hợp với hoàn-cảnh sơ-khai của Đoàn, vì vậy ba Trưởng phải cố gắng tự biên và tự làm cho đúng với tinh-thần H.Đ.

Trưởng Hoàn và Trưởng Quân thực-hiện cắt may 20 khăn quàng.

Trưởng Minh góp tặng 10 sợi giây thừng để ôn tập "Nút"

Phụ ghi của Xóm: Tr. Nguyễn-đức-Linh hiện còn trong tay tập "Tem Xưa", tem V.N. Vị nào thích sưu-tầm, xin liên-lạc về : (405) 528-6548,

Om tập "Tem Xưa" cũ rích mềm

Nhập giòng lịch-sử, khắc trên "Tem"

Tháng ngày chuyển dịch quen vọng tưởng

Người đó, vật đây, lấm bụi đời...

(N.Đ.L.)

* XÓM OTTAWA :

Ngày Chủ nhật 05-5-96, Xóm Trưởng-niên Ottawa họp đông đủ. Trong buổi họp này, các Trưởng trong Xóm sẽ cố hết sức yểm-trợ, đôn-dốc cùng với các Trưởng ở Tráng-đoàn để củng-cố lại Thiếu-đoàn và xúc-tiên thành-lập một Ấu-đoàn. Xóm cũng dự tính tham-dự ngày Tưởng-niệm Tr. Trần-Văn-Khắc ở Montréal, cùng với Xóm Mộng-Lê-An ở Làng Cây Phong.

Mong chờ bài tường-thuật phiên họp của Xóm Ottawa, để đăng vào L.L. kỳ sau.

***** Liên-lạc mong chờ các tin-tức sinh-hoạt của các Xóm, Liên Xóm, Làng khác khắp nơi, nhằm mục-đích trao đổi kinh-nghiệm sinh-hoạt, vì Phong-trào của chúng ta mới phôi thai, rất cần bổ-túc lẫn nhau, để cùng nhau..... Đồng Tiến !



Vinh danh Trưởng (Nữ) Giảng mẫu



Nụ cười hân mộ "Sói yêu Rừng"
Phù-hiệu, khăn quàng Bầy, kính mừng
Ưu thích hoà ca đêm lửa trại
Sẵn sàng phục-dịch góp vui chung
Thành-công do các Liên-đoàn Ưc
Kết-quả vang rền, Hướng-đạo hưng
Thắng Tiến : Một trong Mười cái Nhất *
Nêu gương tháo vát giúp không ngừng.

Hồ Rạng rạng (Võ-Văn-Hơn)

(Cựu Bầy-trưởng, Đoàn H.Đ. Sóc-trăng, thuộc
Đạo Châu-đốc, Châu Hậu-Giang (1935-45)

* Cảm-tác bài 10 cái NHẤT của Trại Thắng-tiến
Úc-Đại-Lợi, đăng trong Liên-Lạc số 18, trang 05,
sưu-tầm bằng hình, do Tr. Cáo Đỏ Mặt thực-hiện.



Hãy cho nhau

Riêng thân-ái trao về các
Trưởng còn ở Quê Nhà ...

Hãy cho nhau lời thỏ thẻ ngọt ngào
Chớ trách nhau, và đừng hỏi tại sao ...
"Yêu nhau lắm cần nhau đau" là thế
Tình trao nhau.... Lời, Ý đẹp biết bao...

Hãy cho nhau "Tình thiết" thật thanh cao
Nguyện dẫn thân, giúp ích là tự hào
Để ... phục vụ tha nhân thêm nồng ấm
Tình dẫu sao... lòng ta để núng nao... ?!

Hãy nung lòng, bền chí chớ xuyên xao...
Ngoảnh mặt lên, tìm hướng những vì sao
Chắc hữu ích, nhìn thấy con đường mới...
Ca lên đi: Kêu, Thiếu, Tráng đi nào!

Hãy cho nhau lời tình tự ngọt ngào...
Xé cho nhau, vui sống và khổ đau
Nguyện hóa thân, làm men hầu xúc tác
Bón cho đời ... cây nhỏ quá xanh xao ...!

Nguyễn-Đức-Dziên.



Đặt lại vấn đề

DANH TỪ HƯỚNG ĐẠO

KIỂM ĐIỂM LẠI MỘT SỐ DANH TỪ

Sói trầm lặng



Muốn được minh bạch và hợp lý, trước khi làm việc kiểm điểm này, ta cần phân định các danh từ thông dụng (tại Pháp và Việt Nam) ra 4 loại :

- 1.- **Danh từ phiên dịch** = theo sát nghĩa gốc tiếng Anh của Phong-trào tại Anh Quốc.
- 2.- **Danh từ chuyển biến** = phỏng theo chiều hướng của nghĩa gốc nhưng khác tính chất với nghĩa đó.
- 3.- **Danh từ thích ứng** = tương đương giá trị nhưng khác hẳn nghĩa gốc về cả chiều hướng và tính chất.
- 4.- **Danh từ sáng tác** = do phong trào tại Pháp và Việt Nam tự tạo ra, không có tương đương trong tiếng Anh.

Một điểm cần ghi nhớ là đa số danh từ dùng trong Phong-trào tại Việt Nam đều căn cứ theo danh từ của Pháp, nhưng phần lớn những chuyển ngữ này của Pháp đều dựa theo hoặc mượn thẳng của Anh. Cũng cần nhớ là có những dị biệt giữa một số danh từ tiếng Anh của khối quốc-gia theo Anh và khối quốc-gia theo Mỹ.

Ngoài ra kể từ 1945 (sau Thế Chiến 2) tại Pháp, Anh và Mỹ quốc cũng như trong Tổ-chức Thế-giới, Phong Trào đã đẩy mạnh cuộc cải tiến toàn diện, khởi đầu tại Pháp, rồi đến Mỹ, sau cùng là Anh quốc và 2 Tổ-chức Thế-giới Nam và Nữ : mỗi cuộc cải tiến cơ cấu, chương trình, lề lối sinh hoạt, đồng phục và huy hiệu v. v... thường đi đôi với sự cải biến danh từ. Do đó phần lớn những gì Phong Trào tại Việt Nam đã mượn của Pháp hoặc dựa theo Pháp từ trước 1945 đều trở nên lỗi thời hoặc trở thành "lạc hậu" - trong đó gồm cả huy chuyển ngữ (danh từ) hiện vẫn còn thông dụng.

Nói thế không phải là Phong Trào tại Việt Nam vẫn đứng ở tình trạng "tiền chiến", tức là trước 1945 và không có một cải tổ nào được thực hiện - nhưng phải thú nhận là óc thủ cựu và tính câu nệ của đa số trong lớp Trưởng già đã làm cho cuộc cải tiến, ... tiến nhanh như rùa, làm cho chúng ta không bắt kịp đà tiến của Phong Trào tại các nước tiên tiến, đồng thời một thiểu số Trưởng trẻ ngông cuồng, vô kỷ luật đã tự động tung ra những "cải cách" lố lăng, bất chấp nguyên lý và đường lối của Phong Trào, do đó xảy ra cuộc "loạn ngành Kha" và hiện tượng "Kha Nữ" ngay giữa trung tâm thành phố Saigon, sát nách Bộ Tổng Ủy Viên, và cũng do đó, danh từ cũng bị biên chế (hoặc sáng chế) một cách hỗn loạn về phía những người này, trong khi lớp người bảo thủ (chiếm đa số và gồm cả hai lớp Trẻ và Già) làm ngược trở lại bằng cách bám chặt vào những cái cũ kỹ lỗi thời dưới danh nghĩa "Nguyên lý B.P." và "Truyền thống Hướng đạo" là hai danh từ có tính cách thiêng liêng cao cả nhưng thực ra họ đã tạo ra hai quái bệnh : "bệnh Nguyên Lý" và "bệnh Truyền Thống", cũng không kém nguy hiểm cho Phong Trào như quái bệnh trên của số Trưởng kiêu cuồng..

Nhưng dù sao cũng phải nhìn nhận rằng đã có một cuộc cải tiến đáng kể trong Phong Trào tại Việt Nam đó là cuộc cải tổ sâu rộng của ngành Huấn Luyện khởi sự với Đệ Nhất Hội Nghị Hướng Đạo tại Đà-Lạt vào cuối năm 1967 : Hội nghị đã thực hiện được một bước tiến chưa từng thấy trong Phong Trào tại Việt Nam : từ cơ cấu tổ chức đến chương trình và phương pháp huấn luyện đồng thời với sự cải biến danh từ chuyên biệt của ngành Huấn Luyện để theo kịp đà tiến của Ngành này tại các quốc-gia dẫn đầu Phong Trào trên Thế-giới (Anh, Mỹ, Pháp).

LIỆT KÊ NHỮNG DANH TỪ CHỦ YẾU CHỈ NAM

(Đối chiếu với ANH, MỸ, PHÁP)

GHI CHÚ : * Những chữ số đứng sau mỗi danh từ Pháp và Việt là để xếp theo 4 loại, trên

Số - 0 - : không có danh từ

Chữ viết tắt : A = (theo Anh)

P = (theo Pháp)

Cũ (đã loại bỏ)

Mới = (mới sáng tạo)

ANH	MỸ	PHÁP	VIỆT
<p>* SECTIONS</p> <p>Cub Scouting</p> <p>Boy Scouting</p> <p>Senior Scouting (Cũ)</p> <p>Rover Scouting (Cũ)</p> <p>Venturers (Mới)</p> <p>Wolf Cub (Cũ)</p> <p>Cub Scout (Mới)</p> <p>Boy Scout</p> <p>Senior Scout (Cũ)</p> <p>Rover Scout (Cũ)</p> <p>Venturer (Mới)</p> <p>* UNITS</p> <p>-Pack</p> <p>Six</p> <p>-Troop</p> <p>Patrol</p> <p>-Senior Troop (Cũ)</p> <p>S. Patrol (Cũ)</p> <p>-Crew</p> <p>RoverPatrol (Cũ)</p> <p>-(Venturer)Unit (Mới)</p> <p>Activities Teams (Mới)</p> <p>* LEADERS</p> <p>-Scouter</p> <p>- Cubmaster</p> <p>- 0 -</p> <p>Sixer</p> <p>- Scoutmaster (Cũ)</p> <p>Troop Leader (Mới)</p>	<p>*SECTIONS</p> <p>Cub Scouting</p> <p>- 0 -</p> <p>- 0 -</p> <p>- 0 -</p> <p>Explorers/exploring (Mới)</p> <p>- Cub Scout</p> <p>Boy Scout</p> <p>- 0 -</p> <p>- 0 -</p> <p>Explorer (Mới)</p> <p>* UNITS</p> <p>-Pach</p> <p>Den</p> <p>-Troop</p> <p>Patrol</p> <p>- 0 -</p> <p>- 0 -</p> <p>- 0 -</p> <p>- 0 -</p> <p>-(Explorer) Post/Ship (Mới)</p> <p>Activities Committees</p> <p>* LEADERS</p> <p>- Scouter</p> <p>- Cubmaster</p> <p>Don Mother</p> <p>- 0 -</p> <p>- Scoutmaster</p>	<p>* BRANCHES (3) :</p> <p>Louvetisme (3)</p> <p>Branche des Éclaireurs (3)</p> <p>Branche des Aïnés (2)</p> <p>Route (4 : Cũ)</p> <p>Jeunes en Marche (4 : Mới)</p> <p>Pionniers (4 : Mới)</p> <p>Louveteau (1)</p> <p>Scout (1) / Éclaireur (2)</p> <p>Scout Aïné (2 : Cũ)</p> <p>Routier (4 : Cũ)</p> <p>Compagnon (4 : Mới)</p> <p>Pionnier (: Mới)</p> <p>* UNITÉS (1)</p> <p>Meute (2)</p> <p>Sizaine (1)</p> <p>Troupe (1)</p> <p>Patrouille (1)</p> <p>Troupe d'ainés : (2 : Cũ)</p> <p>Équipe (4 : Cũ)</p> <p>Clan (4 : Cũ)</p> <p>Communauté</p> <p>Équipe (4)</p> <p>Unité (1 : Mới)</p> <p>- ? -</p> <p>* CHEFS</p> <p>Chef Scout (2)</p> <p>Louvétier/Chef de Meute (4)</p> <p>- 0 -</p> <p>Sizenier</p> <p>-Scoutmastre (1)/ Chef de Troupe</p>	<p>*NGÀNH (1 = p)</p> <p>Ngành Ấu (4)</p> <p>Ngành Thiếu (4)</p> <p>Ngành Kha (2 = p)</p> <p>Ngành Tráng (4)</p> <p>Ngành Đường (1 = p)</p> <p>- 0 -</p> <p>Sói Con (1 = P.A)</p> <p>Thiếu Sinh (4)</p> <p>Kha Sinh (2 = p)</p> <p>Tráng Sinh (4)</p> <p>- 0 -</p> <p>* ĐƠN VỊ (1= P.A)</p> <p>Bầy Sói (1 = P)</p> <p>Đàn (4)</p> <p>Thiếu Đoàn (4)</p> <p>Đội (1 = P.A)</p> <p>Kha Đoàn (2 = p)</p> <p>Tuần (4)</p> <p>Tráng Đoàn (4)</p> <p>Toán (1= p)</p> <p>- 0 -</p> <p>- 0 -</p> <p>*TRƯỞNG</p> <p>Huynh Trưởng H.Đ. (2=A.P)</p> <p>Bầy Trưởng (1=p)</p> <p>- 0 -</p> <p>Đầu đàn (4)</p> <p>Thiếu Trưởng (4)</p>

ANH**MỸ****PHÁP****VIỆT**

Patrol Leader	Patrol Leader	Chef de Patrouille (1)	Đội Trưởng (1=P)
Senior Scout Leader (Cũ)	- 0 -	Chef de Troupe d'Ainés (Cũ)	Kha Trưởng (2=P)
S. Patrol Leader (Cũ)	- 0 -	Chef d'Équipe des Aïnés(Cũ)	Tuần Trưởng (4)
Rover Leader (Cũ)	- 0 -	Chef de Clan (Cũ)	Tráng Trưởng (4)
	-	Chef de Communauté	
Rover Mate (Cũ)	0 -	Chef d'Équipe (4)	Toán Trưởng (4)
Unit Adviser	Post/Ship Adviser	- ? -	- 0 -
- ? -	Activity Chairman	- ? -	- 0 -
Group Scoutmaster (Cũ)	- 0 -	Chef de Groupe (1)	Liên Đoàn Trưởng (2=P.A)
Group Leader (Mới)		Commissaires (1)	Ủy Viên (1=A.P)
Commissioners :	Commissioners :	Comm. de District (1)	Ủy Viên Đạo Trưởng (2=P.A)
District Comm.	District Comm.	Comm. de Province (2)	Ủy Viên Châu Trưởng (2=P.A)
County Comm.	Council Comm.	Comm. Général (3)	Tổng Ủy Viên (1 = P)
Chief Comm.	- 0 -	Comm. National à la Formation: (1)	Ủy Viên Huấn Luyện Quốc Gia (1 = A)
National Training Comm.	- 0 -	Mestre de Camp National (3 :cũ)	Trại Trưởng Quốc Gia (1 = A)
National Camp Chief (Cũ)	- 0 -	- 0 -	- 0 -
Director of Training (Mới)	Director of Training	- 0 -	- 0 -
- 0 -	Scout Executive	"Chef Scout" (1 : Cũ)	- 0 -
Chief Scout	- 0 -		
* SCOUT IDEALS :	* SCOUT IDEALS :	* IDÉAL SCOUT (1)	* LÝ TƯỞNG H.Đ.
Scout Promise	Scout Oath	Promesse Scoute (1)	Lời Hứa Hướng Đạo (1=A)
Scout Law	Scout Law	Loi Scoute (1)	Luật H. Đ. (1 = A.P)
Motto	Motto	Devise (2)	Khẩu Hiệu (4: Cũ)
			Châm Ngôn (1 = P)
- 0 -	Ourdoor Code	- 0 -	- 0 -
- 0 -	Explorer Code	- 0 -	- 0 -
Good Turn	Good Return	Bonne Action (3)	Việc Thiện (2 = P)
Service	Service	Service (1)	Việc Giúp Ích (3 = P)
* SCOUT METHOD	* SCOUT METHOD	*METHODE SCOUTE	* PHƯƠNG PHÁP HĐ
			(1 = A.P)
Patrol System	Patrol System	Système de Patrouilles (1)	Phương Pháp Hàng Đội (1 = P.A)
Proficiency Badges System	Merit Badges System	Système de Badges:	Phương Pháp Bằng Chuyên Môn (2 = P : Cũ)
		- de capacité (2)	Hệ Thống Chuyên Hiệu (2 = P : Mới)
		- de Spécialités (2)	
Advancement Program	Advancement Program	Programme des Classes (2)	Chương Trình Đăng Thứ (1 = P)
Open Air Activities	Open Air Activities	Activités de Plein Air (1)	Sinh Hoạt Ngoài Trời (1=P)
Hiking & Camping	Hiking & Camping	Sorties & Camps (2)	Xuất Du & Cắm Trại (1=P)
Ceremonies	Ceremonies	Cérémonies (1)	Nghi Lễ (1=P)

ANH

MỸ

PHÁP

VIỆT

Sea Scouts	Sea Scouts	Scouts Marins	H.Đ. Thủy Đoàn
Lone Scout	Lone Scout	Scout Isolé	H.Đ. Tật Nguyễn
Handicapped Scout	Handicapped Scout	Scout Handicappé	Tuyên Ủy H.Đ.
Scout Chaplain	Scout Chaplain	Scout Malgré-tout	Liên Đoàn H. Đ.
Scout Group	- 0 -	Aumônier Scout	Liên-Đoàn-Trưởng
Group Scoutmaster (Cũ)	- 0 -	Groupe Scout	
Group Leader (Mới)	- 0 -	Scoutmestre de Groupe	
National Commissioner / for	- 0 -	(Cũ)	
Cubs / Scouts / S. Scouts /	- 0 -	Chef de Groupe (Mới)	Ủy Viên Quốc Gia
Rovers ...	- 0 -	Commissaire National	(Ngành Ấu/ Thiếu
Troop Headquarters	- 0 -	(Louveteaux/ Scouts	Kha/ Tráng ...)
National Headquarters	- 0 -	- 0 - / Routiers ...)	
Jamboree	Jamboree	Local de Troupe	Đoàn Quán
National Jamboree	National Jamboree	Quartier Général	Trụ Sứ/ Hội Quán Trung
World Jamboree	World Jamboree	Rallye / Jamboré	Ướng
Rover Moot	- 0 -	Rallye/ Jamboré National	Hợp Bạn
Indaba (Cũ)	- 0 -	Jamboré Mondial	Hợp Bạn Quốc Gia/ Hợp
International Bureau (Cũ)	- id -	Rallye Routier	Bạn Toàn Quốc
World Bureau (Mới)	- id -	- 0 -	Hợp Bạn Thế Giới
International Committee	- id -	Bureau International	Hợp Bạn Tráng Sinh
(Cũ)		Bureau Mondial	Hợp Bạn Huynh Trưởng
World Committee (Mới)	- id -	Comité International	Văn Phòng Quốc Tế
Scout Award	- id -	Comité Mondial	Văn Phòng Thế Giới
Bronze Wolf	- id -	Décoration/ Médaille Scoute	Ủy Ban Quốc Tế
Scoutcraft	- id -	Loup de Bronze	Ủy Ban Thế Giới
Scout Activities	- id -	Technique Scoute	Huy Chương Hướng Đạo
Camping	- id -	Activités Scoutes	Huy Chương Sói Đồng
Scout Camp	- id -	Campisme	Chuyên Môn H. Đ. (Cũ)
Camp Fire	- id -	Camp Scout	Kỹ Thuật H.Đ. (Mới)
Hiking/ hike	- id -	Feu de Camp	Hoạt Động/ Sinh Hoạt H.Đ.
Outing	- 0 -	Exploration/ Explo	Sinh Hoạt Cắm Trại
Indianisme (Cũ)	- id -	Sortie	Trại Hướng Đạo
Totem (Cũ)	- id -	Indianisme / Peau-rougisme	Lửa Trại
- 0 -	- 0 -	(Cũ)	Thám Du
- 0 -	- 0 -	Totem (Cũ)	Xuất Du
Scout Games	- id -	Totémisation (Cũ)	(= Đạo Rừng)
Wide Game	- id -	- 0 -	Tên Rừng
		Jeux Scouts	Lễ đặt Tên Rừng
		Grand Jeu	Hội Đồng Rừng
			Trò Chơi Hướng Đạo
			(Cuộc) Chơi Lớn



NHẬN ĐƯỢC



SÁCH BÁO

⇒ **Giúp Ích . Giai-phẩm Thu-Đông 1995.**

Trình bày đẹp hết sẩy. Bìa láng. Tranh dân gian, dày 53 trang. Phần nội-dung : Tuyệt vời. Những bài khảo-cứu công phu của những tác giả rất gồ ghề, kể ra không hết. Thơ thì "Hay và Chính" như bài Hoài-hương và Nhớ nguồn của Bà Chị Xuân-Lan là một thí-dụ (khen thiết đó !). Báo Giúp Ích phân loại rõ ràng : Phần cây tre, Phần cây cau, Phần cây lúa, Phần cây huệ. Tất cả đều do những cây viết rất ... đầy đủ thẩm quyền thực hiện.

Đã phát hành từ số 1 đến số 6 rồi.

Muốn đọc Giúp Ích, xin liên-lạc về :
GIÚP ÍCH

PO. BOX 1155, Roslyn, PA. 19001-9155, USA.

⇒ **Nguồn Thật. Số Ra máu (tháng 2 năm 1996).**

Do Tráng-Đoàn Trần-văn-Khắc (Úc) thực-hiện. Trình bày hết sức đẹp, chữ in đẹp nét, hình ảnh rõ ràng. Nội-dung rất là ... Tráng-sinh, nghĩa là "Thật", "Vui tươi" và "Trẻ trung". Dày hơn 70 trang (không có quảng-cáo, ngon thật), Tự lực cánh sinh ! Thân -ái chào mừng và chúc Nguồn Thật sống lâu (cở bằng tuổi Tr. N.M.Hà), để có mà đọc dài dài.

Muốn TRẺ như các Tráng-sinh này, hãy đọc báo Nguồn Thật, xin liên-lạc về :

Thái Trần Ngọc-Hân
240 Gordon St.
Footscray - 3011 Australia

⇒ **Vững Hồng . Số 9. Bộ II . Xuân Bình Tý.**

Do Liên-Xón Hưởng-đạo Trưởng-niên Washington - Oregon thực-hiện.

Toạ lạc nhìn tờ báo, hành bìa đẹp và nhã chi lạ ! Chỉ nội 2 màu Xanh và Đỏ làm người cầm tờ báo thấy ngay Mùa Xuân.

Những tay viết đều là những tay Gạo Cội, nghiêm trang như các Trưởng đứng dưới sân cờ buổi sáng, vui tươi như nhà thơ Alpha 13 nhắn nhủ Ông Táo mọi điều, nhưng Chú Dziên này "dại" quá, quên nhờ Táo Oregon khi gặp Táo Washington D.C. ở Thiên-dình (ở Phòng đợi) điện-thoại cho Anh Clinton cấp đặc-biệt một visa qua Glenfield dự trại Huấn-luyện cho vui, đâu còn than thở như bây giờ !

Muốn đọc báo Vững Hồng, thư về :

Vững Hồng
1927 NE. 66 th. Ave. # 175
Portland, OR. 97213, USA

⇒ **Bạch-Mã số 12.**

Do Trưởng Tôn-Thất-Hy và Trưởng Nguyễn-đức-Lập chủ-trương. Liên-đoàn Lam-sơn phát-hành.

Tờ báo in trên giấy hồng, dày 22 trang (cũng tự-túc tự-cường, nghĩa là không có in quảng-cáo), gồm nhiều tin tức, sưu-tầm tài liệu. Tuy là diễn đàn Tráng sinh, nhưng cũng có bài nói về ngành Ấu .

Có những bài "bóng gió" răn đời, những giọng "ẩn dụ", đôi đoạn "mĩa mai" và "cay đắng", để ai cũng có thể tự ngắm và tự xét.

Địa-chỉ của Bạch-Mã : 10542 Greta Circle,
Cypress, CA 90630, USA

⇒ **Nhịp Cầu . Số 27 . Tháng 3 năm 1996**

Nội-san GĐVN do Liên-Đoàn Thăng-Long thực-hiện. Bìa màu vàng, khổ vừa, dày 24 trang (không có mục thư tín), cũng tự-lực cánh sinh. Một phần lớn bài vở nói về Trại Hẹn bạn Thăng-tiến 5 (L.Đ. này có cử 1 Toán qua dự Trại, nên biết nhiều chuyện lắm !).

Muốn đọc cho biết sinh-hoạt của LĐ Thăng-Long, xin nhắn về : L.Đ. Thăng-long
8732 Badger Dr. Alexandria, VA. 22309, USA

⇒ **Thăng Tiến V. Số cuối. Tháng 4-1996.**

Đây là tờ báo mong đợi của (ít nhất là 415 Trại-sinh TT 5) và của rất nhiều Trưởng phương xa đi cắm trại theo lối "Hàm Thụ". Dù sao cũng còn có tinh-thần, hơn những ai đã tự quên mình là H.Đ.

Tờ báo có rất nhiều hình ảnh, có nhiều cảnh chưa có báo nào có, kể cả ... Liên-lạc. Những bài vở ghi lại những ngày ở Glenfield, những cảm nghĩ của các Vị Khách, với cổng trại ở trang bì, gồ ghề lắm.

Đây là số cuối của TT 5, nên không mời và giới-thiệu gửi thư về mua báo. Chờ khi mộ có báo Thăng-tiến VI và Liên-Lạc vẫn còn "sống" khi ấy sẽ giới-thiệu tiếp.



Đình chính

Bài thơ "Nối vòng Hương-đạo" của Tr. Hồ Rụng Răng Võ-Văn-Hơn, đăng trong L.L. số 18, trang 23, xin chữa lại cho đúng là :

"Kẻ mất tang thương con biển loạn" (1)

(1) Kẻ mất 1945 : Tr. Nguyễn-văn-Hỷ

Tr. Võ-Văn-Sung

Liên-Lạc xin nhận tội vô ý này, Rất biết ơn tác-giả đã nhắc sửa sai. Vậy xin chân thành cáo lỗi cùng Tr. Hồ R.R. và độc-giả L.L.

Nhân đây cũng xin tin Trưởng : L.L. đã nhận các bài vở. Thơ. Riêng bài "Thử tìm đáp số", anh em còn "dọn" lại cho gọn, nên dành vào số sau. Rất hoan-nghehng Trưởng Hồ.

THƯƠNG TIẾC

Anh Trần-Văn-Đường

Chia buồn Gia-quyển của anh ĐƯỜNG
Hoài-niệm hương-linh đấng thiện lương
Hiếu Mẹ thâm tình lưu tại thế
TRUNG & HOA kính lễ đốt tâm hương

Kỷ-niệm người anh hiếu mẹ tôi
Hàng năm chúc thọ dù xa xôi
Ghi ân một lạy sâu lần nhớ
Cầu nguyện siêu thăng lễ nhất bồi

Người mất, lòng nhân đức vẫn còn
Tình thương hiếu mẹ đẹp phần con
Từ-bi bác-ái lưu-truyền mãi
Danh khắc VĂN-ĐƯỜNG nhất điểm son

Học THIÊN vô tướng không chân giả
Tu một lòng hiền đức vị tha
Giác ngộ nhân sanh chung một mẹ
Hương-hồn thanh-khiết cõi bao la

Bạn tham-giao LÂM-CHÁNH-TRUNG &
VĂN-KHIẾT-HOA Kính..

Tin Làng Đông-Hải V.N.)

1. Trưởng Võ-Văn-Thơm (Jean Baptist) đã từ-trần ngày 07-4-1996 tại Saigon.
Thọ 76 tuổi (Tr. Thơm sinh năm 1920)
2. Trưởng Tôn-Thất-Sam đang bị bệnh rất trầm-trọng. (Tin nhận ngày 09-5-96).

Tưởng-niệm

Để tưởng nhớ và thương tiếc các Bạc Đoàn Anh Quý Mến, xin Anh Chị Em Hướng-đạo và thân-hữu dành một phút tâm-niệm để hồi-tưởng lại hình bóng những người, đã có một thời cùng chung Lời Hứa với chúng ta, mà nay không còn trên trần-thế (Xin ghi theo thứ tự thời-gian) :

- Ngày 30-4-82 : Tr. Đoàn-Mộng-Ngô
- - 08-4-93 : Tr. Tôn-Thất Dương-Vân
- - 18-4-93 : Tr. Vũ-Ngọc-Hoàn
- - 04-5-94 : Tr. Nguyễn-Hữu-Lãng
- - 24-5-94 : Tr. Trần-Văn-Khắc

*Đã gần nhau vui sống
Nay xa cách muôn trùng
Nhìn bóng trắng đêm trại
Tìm đâu thấy dáng Anh !*

Bảo bị trả lui

Cầm vàng mà lợi sang sông

Vàng trời không tiếc, tiếc công cầm vàng
(Liên-Lạc số 19, phát-hành tháng 3-96, bị
phát-hoàn lại cho L.L, 3 số)

1. Tr. Trần-Nhân-Nguyên, 8750 Tolhurst,
Montréal, H2N 1W7, Québec.

(Tr. Thọ đã cho địa chỉ mới rồi, đã trao báo tận tay)

2. Tr. Nguyễn-văn-Phú, 9020-20 th. SW.
Apt. 204, Seattle, WA. 98106, USA

3. Tr. Đỗ-Quang-Trung, 3137 NE. 57 th.
Ave. Portland, OR. 97213, USA.

Liên-lạc xin nhờ các Trưởng độc-giả (2 và 3)
ghi trên cho biết địa-chỉ rõ, mới hơn để được
gửi báo L.L. đọc cho sốt dẻo. Xin cảm ơn.

TIN BUỒN

Do tin của một độc-giả cho biết : Trưởng
Linh-Mục Mai-Nghị-Luận đã về Nước Chúa
ngày 7 tháng 4 năm 1996.



(Hình do Trưởng CÁO ĐỔ MẶT chụp tại Trại T.T.5, Úc)
Tr. Mai-Nghị-Luận là một khuôn mặt rất quen
thuộc của Trại Hạp Bạn Thăng Tiến V ở
Sydney. Trưởng đã sinh-hoạt chung với nhiều
đơn-vị ở Trại. Ngựa đã gặp nhiều lần, nhớ nhất
là buổi ăn trưa ở lều của Tráng-đoàn Trần-
văn-Khắc, mọi người ăn đã gần xong, đi dưới
cơn mưa tầm tã, Trưởng L.M. đã đến trễ, cáo
lỗi sự đến muộn, tự nhiên và rất vui vẻ vào
bàn cầm đũa bát và nói : "còn gì ăn nấy". Một
nhà tu-hành bình-dị, dễ dãi, rất ... Hướng-đạo.
Ngựa ghi lại mấy giòong nầy với tất cả lòng
thương tiếc một Trưởng H.Đ., một Nhà tu-hành
lo việc cứu giúp nhân-đạo (Trại tị-nạn Hong-
kong).

Thư Bạn



Theo lời yêu cầu của một số Trường, Ban tin Liên Lạc xin trích đăng một số thư của quý Trường gửi đến để biết tin tức với nhau, trong tinh thần huynh đệ Hướng-Đạo để cùng thương lắm, không ngoài mục đích lương nhớ đến nhau. *Ngựa C.K.*

(Xếp theo thứ tự thời gian nhận được).

✳ **Tr. Nguyễn-Minh-Cần (Pháp) :** Rất cảm ơn khi nhận được tờ báo Liên-lạc đặc-biệt số đầu năm. Đọc rất vui và hấp-dẫn. Tôi rất phục anh là đã sinh-hoạt Hướng-đạo trường-kỳ, lại trông nom thêm tờ Liên-lạc. Đặc-biệt là tuổi càng cao mà tâm-hồn vẫn tươi trẻ như xưa. Thú thật với anh là chúng tôi thích đọc mục Thư-Tín và Mã-Thư, nhất là nhà tôi đọc đi đọc lại nhiều lần, đọc là phải cười, lối viết hấp-dẫn mà thân-mật, chứng tỏ người phụ-trách là người đọc rất nhiều, biết quá nhiều và hiểu thật nhiều...

Cũng nhờ báo L.L. mà chúng tôi được biết thêm tin-tức của một số bạn cũ như các anh Nguyễn-xuân-Linh, Đinh-Hồng-Phong. Anh Chị Phong rất tử tế, lúc ở Vũng-tàu đã nhận đỡ đầu cho một đứa con chúng tôi sanh sớm, bỏ và chôn tại đó. Nếu tiện, xin anh cho tôi địa-chỉ anh Phong, rất cảm ơn anh. Nhà tôi cứ nhắc đến Chị Thoại, nói là Chị rất hiền. Tôi xem lại cuốn video, lúc anh chị chở đi du-ngoạn Vieux Port, thấy Montréal đẹp và thanh-tịnh quá. Cả lúc đi Parc OKA rất vui, cũng nhờ anh chị mà chúng tôi có những kỷ-niệm đẹp nầy. Để đáp lại, xin gửi tặng Anh chị tấm hình xứ Huế thơ mộng của anh.

Cuối thư, thân chúc anh chị dồi dào sức khoẻ để tham-gia các Jamboree dài dài. Riêng anh thì dĩ nhiên Ngựa phi . . . đường xa, đường xa . . .

LIÊN-LẠC : Tấm hình đất Thần-kinh anh Cần gửi cho, làm cho mình nhớ nhà chi lạ ! Vì nơi đó mình đã ra chào đời, làm Sói, lên Thiếu và trưởng-thành với Hướng-đạo, đến năm 1952 mới rời xa, tuy nói là rời xa, nhưng năm nào cũng có đôi ba lần về thăm chốn cũ.

*Khi từ Huế ra đi
Lòng chợt ngậm ngùi
Chao ôi !
Những mô tê răng rúa
Bây chừ, nghe buồn chi lạ !*

Xin cảm ơn anh chị đã khen báo Liên-Lạc, đó là công sức của nhiều anh em gom lại. Riêng cảm ơn Chị Cần đã đọc nhiều lần và ... phải phì cười. Chắc các anh Phong, anh Linh, anh Thao, anh Lược khi đọc đến đây chắc sẽ nhớ đến anh. Như lời anh dặn, đây là địa-chỉ của anh Đ.H.Phong : 2570 Tortz Ave. NE.

SALEM , OR. 97303, USA

✳ **Tr. Phan-n.Cần (Ca-li) .**

Đọc báo Liên-lạc do Cụ phụ-trách mới thấy rõ biến-cố 30-4-75 đúng là một cuộc đổi đời. Không đúng sao được, vì biến-cố đó đã biến Cụ : Một người ngại viết lách (vì là ... kia mà !) thành một cây viết cừ và dí-dỏm. Nếu Cụ "chịu khó" thêm chút nữa thì các báo ở hải-ngoại sẽ đua nhau mời Cụ về làm Chủ Toà-soạn chẳng chơi đâu ! (Thông qua 16 giòng). Chúc Cụ và Bê Trê (danh-từ Cụ thường dùng) được mọi sự hanh-thông và vui thú với . . . Liên-lạc. Riêng chúc các Trưởng trong Ban Phụ-trách L.L. được một cuộc sống thoải mái của một Huynh-trưởng H.Đ.

LIÊN-LẠC : Ngựa nầy hoàn-toàn đồng ý với anh về sự thay đổi lạ lùng nầy. Quả thật, ngày trước mình lười viết thật, nhưng . . . gặp thời-thế, thế thời phải thế. Nhà văn Nguyễn-Tuân có câu nói thật ý-nghị : "Sinh thú của người ta là hưởng cho nhiều cái bất tình linh và mọi cái không chờ đợi". Riêng Ngựa nầy, không bao giờ có tham-vọng viết lách, làm báo v.v... để mong làm ở Toà soạn như Anh nghĩ. Thật ra, cùng với một số anh em chung lo cho tờ báo Liên-lạc là một khúc rẽ tình cờ, vì mình không hề chuẩn-bị hoặc vận-động để theo đuổi con đường ấy, coi như mình lạc bước vậy. Liên-Lạc, như anh thấy, nó không giống báo nào. Có điều chắc chắn là mình không bao giờ muốn làm người viết văn hay, mà cho dù có muốn cũng không được, mà ai đại gì lại muốn cái nghề không mấy "an nhàn" như anh đã biết. Trên đời nầy, không bao giờ ai lại muốn mình được cùi như Hàn-Mạc-Tử để làm thơ

xuất-thân, hay cắt lìa một vành tai để vẽ tranh nổi danh như Van Gogh !

Nhớ lại lời khuyên của Cụ Nguyễn-Hiến-Lê : "Đừng bắt chước bắt cứ ai, vì trên đời này không có ai giống mình cả".

Anh em một lò mà ra cả, biết nhau quá mà, chơi khó với nhau làm chi Cần ơi !

✳ **B.Đ. Lê-Cao-Phan (Đông-Hải).**

Tôi rất mừng nhận được liên-Lạc đều. Càng mừng hơn nữa là cánh chim én bay về Nam-quốc nhẹ nhàng êm xuôi (xin thông qua 29 giòong và 1 bài thơ)..

Đọc mấy tờ L.L. thấy Ngựa Chạy khó chạy cách đó cũng bở hơi tai, nhưng biết tánh Ngựa luôn luôn vui nên bạn-đoàn này cũng thấy vui lây (thông qua 7 giòong nói về Bê trên).

Xin hỏi riêng anh về bài ca Hường-đạo Trường-niên có được tiếp-tục phổ-biến bên ấy không hay đã tịt ngòi rồi ! Bài ca Hạp bạn Thăng-tiến V (Sydney) của Nhạc-sĩ Lê-Hữu-Mục và anh cùng làm, nghe lời cuốn lăm, có điệu là nên chép nhạc và lời rõ hơn, khi in lên sách báo cho dễ đọc, khỏi nhầm lẫn, nhất là phần nhạc khá tế-nhị.

Đã mấy tháng nay, tôi không có tin-tức gì về sinh-hoạt H.Đ. Calgary, vì không nhận được thư của Trường Linh. Thấy cũng hơi khó, vì phần đông anh chị em còn phải vật lộn với vụ thu nhập hằng ngày (thông qua 16 giòong). Cuối thư, xin cảm ơn anh rất nhiều về vụ Nàng Kiều cũng như về báo L.L.. Rất tiếc là dạo này tôi đâm ra lười viết lách, ngày ngày vẽ tranh và học thêm đàn nguyệt, đàn tranh, mong những âm-điệu dân-tộc còn thấm được phần nhỏ nào vào bộ máy nhớ, và những ngón tay đã bắt đầu ... khó bảo !

LIÊN-LAC : Xin thưa anh rõ : bài ca Hường-đạo Trường-niên vẫn còn được sử-dụng, ở mô không biết chớ Xóm Montréal, Xóm Ottawa và có lẽ cả Calgary đều có băng cát-xét do Colonel Thiết tự thâu, nhạc và lời hát do cháu của Tr. Cáo Đổ Mặt đàn và ca. Colonel còn có nhã ý thực-hiện rất nhiều băng để biểu H.Đ. Trường-niên gây quỹ chung. Thêm vào đó, kỳ Hạp Bạn Thăng-tiến V ở Uc-châu, Ngựa có đem qua một băng cassette để phát-thanh nhiều lần ở Trại-trường để các Trại-sinh cùng nghe, và băng này tặng luôn cho Ban Tổ-chức.

Anh có nhã ý góp tem cho Liên-lạc, xin đừng nghĩ đến chuyện đó cho thêm mệt, xin nghe đây : Vẽ tranh rất tốt, đàn địch rất nên khuyến-khích, nhưng" viết bài cho Liên-lạc" mới là tuyệt vời hơn cả ! Có đúng vậy

không anh Phan ? Chỉ góp 3 tháng một bài, nói xa gần đến Hường-đạo, như vậy là làm tròn ... bổn-phận công-dân rồi đó ! Đừng nên hưởng và tích-trữ tài-năng của mình làm chi, anh có còn nhớ hai câu thơ của anh :

... Còn tôi Hạnh-phúc tràn dư

Lại riêng mình hưởng không chia kẻ ngoài.

(Và anh cũng dịch luôn là :

If I thought sharing hapiness could importune

As it was not to be talked about)

Mô có được ! chắc anh cũng còn nhớ :

Niềm vui được chia, Vui càng gấp bội.

Vậy thì xin đàn anh vẫn cầm tay nhau nhập cuộc vui chung, xem như anh là "Xóm-viên H.Đ. Trường-niên viễn-cư" vậy, được không anh Phan ?

✳ **Tr. Nguyễn-Xuân-Mộng (Sacramento).**

... Mãi đến nay mới có thư tin anh rõ vì đang lo cho xong việc Hường-đạo Trường-niên ở đây mới tin anh rõ.(thông qua 7 giòong). Lúc này nghỉ hưu, chắc anh có thì giờ rảnh rỗi hơn trước. Còn tôi thì vẫn còn lặn dận, chưa về hưu, tuổi đã 66 rồi (Kể theo tuổi thiệt là tuổi Thìn, thì cũng 68 rồi). Lý do tôi chưa nghỉ hưu là vì bác-sĩ theo dõi tình-trạng sức-khoẻ tôi về tai-nạn khi đi công-tác cho Tiểu-Ban (1981) khuyên tôi cố gắng làm việc, để ảnh-hưởng tai nạn không làm cho yếu đi. Cơ-quan hứa khi nào có việc part-time sẽ dành cho tôi, và lúc đó tôi sẽ xin nghỉ hưu.

Kính chúc

LIÊN-LAC : Trăm sự nhờ Anh Chị Mộng lo cho Xóm Trường-niên Sacramento thành-hình được là không có chi vui cho bằng. Chắc anh chị cũng nghĩ như chúng tôi là mình ở vào cái tuổi ..hoàng-hôn của cuộc đời, bổn-phận phải làm tròn mới an-tâm. Đối với Hường-đạo, một phong-trào đào-luyện cho chúng ta có được ngày hôm nay, chúng ta cố làm thêm được chút gì vui, có ích, để cho bạn bè cùng tham-gia, miễn là hữu-ích cho chính mình, cho cả thế-hệ con cháu chúng ta nữa. Thấy công -trình của anh chị làm bên nớ, tôi khâm-phục quá, gánh vác nhiều vai trò của Liên-đoàn đã hơn 10 năm nay mà vẫn còn lửa, chắc trên đường sinh-hoạt Chị Liên đã đóng một vai trò rất đặc-biệt.Do đó, Thượng-đế đã ưu-đãi anh là anh may mắn vào làm việc ở một cơ-quan mà cấp chỉ-huy rất hiểu biết, đã để dành cho anh mọi sở-nguyện.

Còn anh nói là về hưu là tôi rảnh, xin can anh. Đến giờ phút này,dù đã về hưu gần năm nay, nhưng chưa thấy rảnh mô hết. Dạo trước còn đi làm, ai nhờ chi cũng có cố "khất", nay về hưu thật, thiên-hạ đua nhau đòi nợ quá, dè ra mà "sai vật" hoài, trốn không được,

núp sau bình-phong Hướng đạo, họ cũng nhất quyết lôi ra bắt đi họp, phải làm, phải nói và nhiều thứ linh kinh khác nữa. Anh Chị Mộng ơi ! Trên đời này chỉ có những người "thật may mắn" và "hạnh-phúc" mới sống thật con người của chính họ trong cuộc đời. Ngoài ra, thường là mỗi chúng ta phải thủ-điễn một vai trò nào đó trong xã-hội với người xung quanh. Thân kính chúc anh Chị thật nhiều Hạnh-phúc, nhiều sức để giúp cho Liên-đoàn Sacramento và đừng quên cả . . . H.D. Trưởng-niên nữa nghe ! Xin nhớ đến nhau.

★ Tr. Đoàn-văn-Thiệp (Ca-li) :

Được thư anh, vội viết ngay bài về anh Đường. Cuộc đời H.D. của anh Đường trong Tráng-đoàn Lam-sơn đã quá xa nên anh em cùng Tráng-đoàn như hai anh Bớt và anh Nhu cũng không nhớ chi-tiết, vì cũng đã trên 50 năm rồi còn gì, trong khi ấy tôi là lính của Tráng-đoàn Bá-Đa-Lộc.

Vào trong Nam thì người biết nhiều về hoạt-động H.D. của anh Đường là anh Huỳnh-văn-Diệp, hiện nay ở Texas. Chúng tôi đã viết thư xin anh Diệp cho một số chi-tiết, nhưng chưa có hồi-âm.

Nhân đây, cũng xin tin để anh hay : anh chị em Tráng và Trưởng-niên Vùng Quận Los Angeles, quận Cam và vùng San Diego đã cùng nhau lập một . . . Gia-đình Bách-Hợp gần 2 năm rồi (xin thông qua 18 giòng về Gia-đình này).

Thân chúc

LIÊN-LAC : Rất cảm ơn anh Thiệp đã gửi cho hình ảnh và bài nhắc lại Anh Trần-Văn-Đường, để kịp đăng vào Báo Liên-Lạc số vừa qua. Cũng may, tìm trong xấp ảnh chụp hồi đám tang anh Phan-Nhut-Ngân, có được tấm ảnh anh Đường, đăng vào nên cũng khá đầy đủ.

Lúc sinh-thời, anh Đường là một người rất tốt bụng, riêng đối với Ngựa tôi, anh đã khiển-trách 1 lần và biên thư bảo phải vòng tay xin lỗi ... nhà tôi, bởi lý-do là đám "cả gan" kêu Bề trên của tui là ... "Ngựa Cái", và cả sau này, khi đi xa (VN) hay khi có việc biên thư cho tôi, anh cũng viết "Thăm Chị trước rồi mới tới anh sau".

Bởi thế, tôi thường nghĩ : Đàn bà, ngay cả người tốt, thường mắc phải khuyết-điểm hành-xử quyền làm vợ hơi "nặng tay". Sở dĩ như thế chỉ là vì do tâm-lý bất-an của một người vợ thiếu tự-tin, sợ rằng không giữ được chồng, không bảo-vệ được Hạnh-phúc gia-đình. Họ cần những yếu-tố hỗ-trợ họ, trong đó có yếu-tố "biểu-thị uy-quyền".

Không biết các Chị có được anh Đường đề cao không, riêng Bề trên của tôi thì luôn luôn dọa mét anh

Đường mỗi khi bị chèn ép. Nay anh Đường ra đi rồi, đương-sự mất một ... điểm tựa tinh-thần.

Sau này có thêm chi-tiết về anh Đường, xin dành đăng vào ngày giỗ của anh, anh cứ gửi qua cho tôi.

Vui mừng và bỡ ngỡ nghe anh kể Gia-đình Bách-Hợp bên ấy đông vui. Xin gửi lời chúc lành.

Đạo này (cũng đã 5 năm rồi) không thấy Cụ Thiệp qua Montréal chơi, vì răng rứa ?

Xin kính lời thăm Chị Thiệp.

✳ Tr. Nguyễn-Khắc-Tiếp (Nam Uc-châu)

.... Báo Liên-lạc thật đẹp và phong-phú lắm Trưởng ạ, nhất là số Xuân Bính-Tý. Xem "Đã" thật ! tôi đọc một mạch như người rít thuốc phiện hay anh nghiện thuốc lào, hút cho đã thèm rồi làm chi thì làm. (Thông qua 28 giòng nói về H/D/ Nam Uc) . Tôi nghĩ : Trưởng có thể hội ý với Trưởng Chương, giúp đỡ và khích-lệ các Đoàn Nam Uc tiếp-tục sinh-hoạt lại. Trưởng cũng cho tôi gửi lời thăm và ngưỡng-mộ "Ngôi sao đang lên của vòm trời Hướng-đạo Trưởng-niên Canada" : Chị Vịt nước vui-vẻ, rất khâm-phục thành-tích của Chị , kể cả việc tham-dự Trại Họp Bạn H.D. xa xôi như Uc-châu.

Trái lại những người ở ngay Uc-châu như tôi hay các Trưởng ở vào lứa tuổi trên dưới 50, sao mà ngủ kỹ quá, đánh thức mà không dậy được, cũng đáng phải nên xét lại lắm. Tự nghĩ mình cũng đã 2 lần 40 rồi, bệnh còn chưa dứt, gõ cửa các em Tráng thì còn nhúc nhích, riêng các Huỳnh-trưởng thì chẳng thấy đáp ứng, cũng đáng buồn ! Thân chúc ...

LIÊN-LAC :

Đọc thư của Trưởng xong, đọc lại lần thứ hai trong lòng thấy buồn nhiều hơn vui. Thú thật là vui vì được bậc đàn anh khen báo L.L. Được khen ai mà không sướng, nhưng buồn là ở đoạn sau : lay dậy hoài mà các Trưởng miền Nam Uc-châu ngủ kỹ quá ! Đến đây, Ngựa tôi sực nhớ đến Trưởng Nguyễn-Bá-Nghiệp, một Huỳnh-trưởng mà tôi mới được biết, cùng đi chơi nhiều bận với nhau, con người vui vẻ, hoạt-bát, nhiều tài năng, ai gặp và trao đổi vài câu chuyện là ... mê liền. Sau trại Họp Bạn Thăng-tiến 5 sẽ xăng tay áo cho mà coi, và biết đâu đến năm 1998 vào kỳ Trại Thăng Tiến 6 sẽ hướng-dẫn một phái-đoàn H.D. Nam Uc qua Hoa-thành-đón tham-dự.

Ở vào tuổi của Trưởng, sức khoẻ lại không được sung mãn, xin Trưởng đừng buồn, đừng có cái buồn của Huy-Cận, cái buồn mang mang của một người đứng nhìn nước chảy : "Bèo giạt về đâu hàng nổi hàng". Trưởng tin đi, mọi sự sẽ tốt đẹp cho mà coi.

Lợi-dụng những giọng này, xin Trường cho phép "quá giang" vài lời với Chú Nghiệp thân-mến của Ngựa này : Nghiệp ơi !, chắc Nghiệp vẫn còn nhớ anh em mình ngao-du ở Sydney, đi lạc nhau la chí-choé, đi thăm thắng-cảnh và cả những lúc Nghiệp đến năm ... tỵ-nạn (người đẹp) ở lều Ông Bà Trùm Chương, khi đọc những hàng này nên nhớ rằng **Chúng ta còn nợ chưa trả, phải lo cho tròn bốn-phận** . Nợ đây là những gì chúng ta đã thụ-hưởng được của Phong-trào Hướng-đạo, chúng ta phải làm những cái gì mà những đàn anh của chúng ta đã làm cho ta có ngày hôm nay. Minh trông tin của Nghiệp lắm, Nghiệp ơi ! Nói riêng với Nghiệp :Hiện nay mình đã 66 tuổi rồi (Kỳ đi Melbourne, mình xin tăng lên 76, đa số Trường cũng đã chịu, nhưng Bà Chị Xuân-Lan không cho, bảo rằng dù rằng, Cậu cũng là em tôi mà thôi), vào cái tuổi này, mình không còn những giờ phút chờ đợi mong mỗi sung sướng như buổi thiếu-thời, thế nhưng, từ ngày làm bạn với tờ báo Liên-Lạc, mình đã có những giây phút chờ mong, vào những tuần mà L.L.sắp phát-hành, và tiếp-tục say sưa đọc thư các anh chị em H.Đ. khắp nơi gửi về, mình lại muốn san-sẻ với nhau những lời thân-thiết nên ghi lại trên báo L.L. và chính những lúc ấy, mình lại thấy yêu đời như ngày xưa còn mang bị gậy trên vai đi cắm trại với anh em.

Trên đây Trường Tiếp than vắn thở dài, bây giờ Ngựa này lại thúc-dục người em phương xa hãy tung chân, uốn nắn tay chân cho lên gân cốt, cầm còi và thổi : Tạch tè, Tạch tè, Tạch tè, Tạch tè ! Còn nhớ hay quên rồi, Nghiệp ơi !!!

✧ **Tr. Cọp Di-Linh (Ca-li) :**

Trong thời-gian anh đi phó-hội, bên này anh Đường từ-trần. Thật ra, việc này là do anh Đường lựa chọn. Bác-sĩ nói cứ để như vậy sống thêm vài năm nữa, nhưng anh Đường bảo cứ mổ đi, có chết thì thôi, còn sống thì sống cho thoải mái. Bác-sĩ mổ : tim thì tốt, nhưng thận không làm việc nên mòn dần đi, và qua đời. Nhờ có Tr. Trần-trọng An-Sơn phụ -trách, gia-đình Bách-hợp chu-toàn mọi việc nên tang-lễ anh Đường rất trọng-thể. Có anh Thiệp đọc diếu-văn, anh Ngọ ngâm thơ và anh chị em H.Đ. hát bài Tạm-biệt mới di-quan sang nhà đốt xác.

Sống như anh Đường cũng Thọ lắm rồi và không đau đớn gì lúc nhắm mắt là đại phước.

(Xin thông qua 42 giọng về Trại Họp Bạn, Hướng-đạo Trường-niên và Phong-Trào).

LIÊN-LAC :

Đọc xong Memo ghi nơi Bạch-mã số 13, Ngựa này buồn năm phút. Đã mười mấy năm qua, mình cố gắng

tạo "cái thế mạnh" cho Hội-đồng Trung-Ương, nên đã làm mọi việc có thể làm được. Nhờ một số Đàn Anh giúp sức, kết-hợp anh chị em lại với nhau (trong Phong-trào H.Đ. Trường-niên), tự đặt mình dưới bóng cờ của H.Đ.T. để tạo nên "Sức Mạnh Chung", tạo gương đoàn-kết cho các em noi theo, ai nữ lòng nào xưng hùng xưng bá tạo-dựng nên nạn ... Sứ-Quân ! Ngựa này không tin có Trường H.Đ. chân-chính nào dám nghĩ và mơ-tưởng làm như vậy, đặc-biệt là trong giai-đoạn này. Xin Thượng-đế chứng-giám cho Lòng Tin của Ngựa này, ít nhất là trong trường-hợp vừa nêu trên.

Đành rằng, H.Đ. Trường-niên cũng còn nhiều thiếu sót, nhưng hãy cứ làm rồi sửa sai lần, trên đời này có việc chi mà hoàn-bị ngay từ đầu đầu. Tìm cái khác nhau để mà xa nhau thì quá dễ, tìm cái mẫu-số chung, dù là nhỏ nhất "để gần nhau lại", rồi nếu có thể, liên-kết với nhau mà cố tạo-dựng được cái force de cohesion.. Mọi việc đã giải bày trong L.L. cả rồi, chúc Cọp sức khoẻ tốt, đừng suy nghĩ nhiều mà đau bao tử.

★ **Tr. Phan-Thanh-Hy (Pháp) :**

... Tôi đã nhận Liên-lạc số 18, và cảm ơn các anh đã cho đăng "đỉnh-chính" Được biết chính một Trường cực-kỳ cao-niên đã phụ-trách đánh máy bài "Luật và Lời Hứa" thì người có lỗi lớn là tôi, vì đã có một câu văn quá chặt chẽ, như là muốn "chơi chữ" nên mới có sự "bỏ sót", vì nhờ có nó mà câu nói của tôi, đem nó đọc một mình, có một màu sắc đặc-biệt, thâm-thuy hơn cả bài Luật và Lời Hứa, phải không quý anh?. Tôi cố gắng gửi đến quý anh một bài, trong mỗi số, để "Giữ chặt mối giây", và kèm theo là bài "Hướng-đạo Trẻ, Hướng-đạo Già" để cho số sắp đến, nếu các anh đồng ý. Hình như kèm theo thư trước, tôi có gửi đến bài "Cái đau khổ của người khác" viết trong dịp đầu năm 1996 ? Nghĩ đến các anh nhiều .

LIÊN-LAC :

Xin đa tạ Trường đã gửi bài đều đều cho Liên-Lạc, và cứ mỗi số báo có 1 bài do Trường viết thì còn chi may mắn hơn cho Liên-lạc, cho các Trường và các anh chị em Hướng-đạo xa gần khác. Có một điều, trong tình thân Hướng-đạo, anh em trong ban phụ-trách xin Trường viết vừa trình-độ của độc-giả L.L., nghĩa là cho thanh-niên V.N. ở nước ngoài và các Trường cao-niên (không đơn-vị) đọc mau hiểu và khỏi phải suy-nghĩ nhiều, vì báo L.L. chủ-trương thông-báo tin-tức cho nhau, kể những chuyện vui buồn đời H.Đ. cho nhau nghe, khỏi phải suy nghĩ nhiều, vì cuộc sống ở nước ngoài vốn đã phải nghĩ suy nhiều rồi. Rất mong Trường thông-cảm cho.

Thực-hiện tờ báo Liên-lạc do các Đoàn Anh trao lại là một "cuộc chơi đầy thích-thú", gồm công-sức của nhiều anh chị em gom lại, nhưng cũng không phải "dễ như chơi", vì đây là một "Cuộc chơi" chứ không phải là Trò chơi (chữ của Tr. Mai-Liệu). Rất mừng Trường còn đầy đủ minh-mẫn để ghi lại những kinh-nghiệm của mình cho đàn em học hỏi, mừng Trường còn đầy đủ sức khoẻ, vẫn tập thể-dục đều hy-vọng còn gặp lại Trường nhiều lần nữa trong các sinh-hoạt lớn của Phong-trào.

✧ **Tr. Lâm-Chánh-trung (Bocaraton-Florida).**

Chúng tôi tiếp được Liên-lạc số 18, rất cảm ơn quý Trường đăng tin chia vui với gia-đình chúng tôi. Tố-Chương xin gửi lời cảm ơn các Bác và cầu chúc được sức khoẻ, an-khang kiết-tường. Riêng chúng tôi cầu chúc anh chị Thoại thân tâm thường an-lạc, sức khoẻ như từng bá, chẳng ngại tuyết sương, để tiếp-tục phụng-sự cho Hưởng-đạo và cho Liên-lạc được trường-tồn. (Thông qua 6 giờng).

Chúng tôi thấy di-ảnh anh Đường trong Liên-lạc mà bồi-hồi xúc-động. Mấy năm qua, khi Mẹ Già chúng tôi còn sanh tiền, hằng năm gần Tết thì anh Đường điện-thoại qua chúc Tết Mẹ tôi và nhờ chúng tôi lạy Bà Cụ một lạy giùm anh, vì anh nói : Anh không được điếm-phúc như chúng tôi còn Mẹ già để phụng-dưỡng trả hiếu. Khi Mẹ tôi 101 tuổi quy-tiên, anh càng không quên nhắc nhở chúng tôi đốt nén hương lạy giùm một lạy, cầu chúc Bà Cụ tiêu-diêu nơi miền cực-lạc. Nói ra rất đau buồn, gần Tết Bính-Tý năm nay, chúng tôi định điện-thoại qua anh Đường chúc Tết và hàn-huyên thế-sự, thì đột nhiên bên Ca-li Chị Lê-Mộng-Ngọ cho biết anh Đường đã mất hơn một tháng rồi, chúng tôi nào hay biết ! Thật là bàng hoàng thương tiếc. Mình học Phật, dù biết Sanh Tử Vô Thường, nhưng mối thâm tình của anh Đường kính hiếu Mẹ già chúng tôi làm sao đền đáp đây ? Chúng tôi không gửi lễ tế anh Đường, cũng chưa có một lời chia buồn với gia-đình anh Đường, thú thật với anh chị Thoại, chúng tôi thấy bất nghĩa quá, chỉ còn cách tạ lỗi với 4 đoạn thơ (xin đăng trong Liên-lạc số này) để nói lên ý nghĩ và lòng chân thật của mình, rất mong gia-đình anh Đường hiểu thấu cho, chúng tôi mới an lòng được. Thêm một lần nữa, xin cảm ơn anh chị nhiều. Kính lời thăm quý Trường trong Nhóm L.L.

LIÊN-LAC :

Anh Chị Trung ơi ! Anh Đường ra đi đã để lại bao tiếc thương cho bằng-hữu đã từng quen biết anh Đường. Anh Chị Trung +Hoa quý anh Đường vì nghĩa-cử mà anh Đường đã bày tỏ với Cụ Bà ngày trước, nay Anh Chị lấy làm hối-tiếc không kịp gửi lời chia buồn với Chị Đường và tang-quyển, nhưng nếu Chị Đường và tang-quyển đọc đến đoạn này và bài thơ đăng trên báo, chắc cũng sẽ hiểu thấu lòng thành của anh Chị Trung vậy. Chúng ta là những người ở lại, xin cầu chúc anh được thành thoi nơi Tiên-cảnh.

..... Xe tang đi, xin đường chó gập ghềnh
Không-gian ôi, xin hẹp bớt mông mênh
Ao nào quá trời buổi chiều vĩnh-biệt !
Và người nữa, tiếng gió buồn thê-thiết
..... Sầu chi lắm trời ơi ! Chiều tận-thế !

(Nhạc sầu - Thơ Huy-Cận)

Năm 1998, Trại Họp Bạn Thăng-tiến 6 sẽ tổ-chức ở Washington D.C., anh chị thu xếp đến tham-dự cho vui, sống lại những ngày niên-thiếu, biết đâu sẽ gặp lại anh em Thiếu-đoàn Tôn-Dật-Tiên, Đạo Kỳ-hoà ngày xưa. Nhân dịp này, Thoại tôi xin có lời "Năn nỉ" Cụ Đạo-Trưởng thăm hỏi, đôn-đốc, khuyến-khích các Xóm Làng ở Vùng Florida cho với (hình như anh em bên ấy đang ngủ), đập phèn la, thổi kèn, đánh trống lên cho vui, dù thiếu xôi thịt, rượu đế nhưng đem B.B.Q. với la-de củ kiệu ra ngoài park mà ca hát, làm tiếng reo, cầm tay nhau ta vui vui vui...được như rúa là các anh chị em ... nhớ hồi là hồi niên-thiếu, và các vị Bê trên sẽ an-tâm vì các đấng lang-quân của mình sinh-hoạt rất lành mạnh, đáng làm gương cho con cháu. Xin các Anh Chị nhớ cho rằng ngày xưa thi-hào Đỗ-Phủ nói : "Thế sự nhược đại mộng", ngày nay nhà văn F.Sagan với "Bonjour tristesse", còn chúng ta biết rõ rằng Thượng-đế chỉ cho con người một thời-gian để sống, có chừng mực, có giới-hạn chứ đâu phải là vô biên. Vì vậy, anh chị em chúng ta phải tự xếp đặt lấy việc đời của mình, sống sao cho có ích-lợi, tạo-dựng tình-nghĩa anh em lâu dài, vì chúng ta chỉ được sống có một lần mà thôi, phải không anh Chị Trung ? Sau hết, xin cảm ơn chân-tình của anh chị đã dành cho chúng tôi trong kỳ hè năm trước và 2 tấm hình trong ngày vui của cháu Tố-Chương, đặc-biệt là những lời ghi thân-thiết của Chị Hoa sau tấm ảnh.

✧ **Tr. Bùi-văn-Giải (Portland).**

.... Suýt nữa không được đọc Liên-lạc tháng 3/96, bởi vì người gửi quên mất đề số phòng # 175. Rùa ở apartment, chứ đâu ở nhà "house". Cũng may, người đưa thư đem đến Village office, ở đó, họ biết "danh mõ" nên họ gọi điện-thoại đến nhận. Nơi địa chỉ

ngoài bì thấy đề số 03, không biết có phải gửi 3 tập hay không? Xin cảm ơn các Trưởng đã cho đọc và xem hình ảnh về Trại Thăng-Tiến 5. Chắc Trưởng Thuật bận lắm về công việc dọn dẹp và thăm mệt nên không nghe tin-tức gì. Có gửi Vòng Hồng chào mừng Thăng-tiến 5 và số Xuân mà không thấy hồi-âm. (Xin thông qua 21 giòng). Đang xúc-tiến Vòng Hồng 10 kỷ-niệm Giỗ Tổ Hùng-Vương và St.Georges, bài vở hình ảnh xong cả rồi, tiền in cũng đã "chạy" được một nửa rồi, nhưng cái máy ordinateur của Tr. Nghĩa bị hỏng, không biết có ra kịp lễ vào tháng tư hay không ? Mấy lời

LIÊN-LAC : Trong không đầy 2 tuần lễ, Ngựa tui nhận được liên-tiếp 2 lá thư của đàn Anh phương xa, kèm các tài-liệu xuất-xứ từ bên nhà, đọc "đã" lắm. Trước tiên, xin chịu tội sơ suất khi ghi địa-chỉ (tất cả mọi tội, Ngựa này xin lãnh hết và sám hối lần lần). Còn số 03 trên étiquette là số thứ-tự do anh em chúng tôi ghi (chứ không phải 3 số), và cũng đã gửi tiếp qua đàn anh mấy số như thư đã dặn dò.

Trưởng viết "Cám ơn" đã cho đọc và xem hình Trại T.T.5...làm Ngựa tui hơi ngẩn ngơ giây lát, vì khi chúng ta đã cảm mến nhau thì không có "Ơn" ở trong, mà chỉ có ngữ "nghĩa" và chữ "Tình" mà thôi, mong rằng, đấng ấy cũng nghĩ cho như vậy.

Thư đề ngày 27-3, nội tiếng "hú" mở đầu : **Trưởng Thoại của tôi ơi !** và chỉ chừng đó cũng đã nói lên sự cảm thông với nhau rồi (mặc dầu chưa bao giờ thấy nhau). Còn Trưởng nói thấy "danh mõ" thì ai mà chẳng biết, đúng vậy, như ngày xưa Khổng-Minh ở thâm sơn cùng cốc mà anh em Lưu-Bị cũng biết mà tìm ra ! Cũng như ở Canada, có Colonel Thiết vậy.

Qua 2 bức thư và các phóng-ảnh kèm theo nói chuyện "bên nớ" và thực-trạng chuyện "bên nì", ở mô cũng gặp chuyện không vui cả, đúng như lời Trưởng nói : Chỉ tội-nghiệp cho tuổi trẻ, muốn tham-gia Hướng-đạo, muốn được hướng-dẫn để đi vào cuộc sống lý-tưởng H.Đ., nhưng . . .

Đối với lứa tuổi chúng ta, đôi khi phải biến đổi những điều bồi bác bản-thủ thành những chuyện khôì hài, chuyện tiểu-lâm, nó sẽ đem lại cho ta đôi ba nụ cười, niềm an-ủi, vì sự thành-thật và tin-cần đối với nhau giữa các bạn bè hiểu rõ mình. Nhưng với các em, ở tuổi thơ ngây hết lòng tin-tưởng ở các đàn anh, nếu thấy sự việc (không mấy tốt lành) như rúa thì than ôi ! cũng khó mà lôi cuốn các em được.

Báo Vòng Hồng, số Xuân đã nhận được (Có ghi đôi lời ở mục sách báo nhận được), rất vui mừng vì ở đó nhờ có các đàn anh, đàn em và đàn chị hỗ trợ nên Xóm Trưởng-niên đông, vui và mạnh nên nay đã

thành-lập Liên-Xóm. Trong lòng Ngựa này ước ao có dịp qua vùng Địa-linh ấy để nắm chặt những bàn tay Anh-kiệt đã xây cất lên Đình Làng. Mong lắm thay ! Trưởng có hỏi địa-chỉ của hai cây Cổ-thụ H.Đ. ở Pháp. Xin ghi ngay :

1. Tr. Nguyễn-Thành-Cung
Les Pervenches 4 Rostand
913000 Massy - FRANCE

2. Tr. Phan-Thanh-Hy
37 Avenue Gambetta
834000 Hyres - FRANCE

Phụ ghi : Câu cuối trong thư, Trưởng có chúc Ngựa này "Phát Tài". Mong lắm lắm ! vì cũng như ai kia đang lo "chạy" (chi đó) cho số bản tin sắp tới được Ong Bưu-điện cho đi kịp hạn kỳ. Dù sao, cũng nên :

Cám ơn đời chông gai
Giữa chợ đời "đúng, "sai"
Dạy ta câu cổ gắng
Ta vượt mình đứng thẳng

(Thơ của Trần-Ngân-Tiêu).

✳ **Tr. Tôn-Thất-Thiên (Ottawa)**

... Được thư anh đề ngày 1-3-96, tui rất vui mừng vì bắt lại được liên-lạc với anh Thao, lại biết thêm tin về anh Cung. Cám ơn anh nhiều lắm. Cuối tháng này, tui sẽ đi Paris thế nào cũng tìm thăm anh ấy. Anh Thao thì tui biết là Hướng-đạo rồi . Còn anh Cung, nay mới biết. Vậy mà gặp nhau gần như hàng ngày, trong 9 năm trời trong Dinh Độc-lập. Hồi ấy, tui rất quý mến anh Cung (và có lẽ ngược lại), vì anh ấy rất đàng hoàng, không dè anh ấy cũng là Hướng-đạo.

... Nhân tiện báo anh biết là anh tui : T.T.Hoàng vẫn giữ liên-lạc với rất nhiều H.Đ. cũ, vì anh ấy cũng muốn cùng nhau lập lại HĐVN. Nhưng tới nay, "Nhà nước" không cho, vì họ còn sợ (xin thông qua 2 giòng). Tuy vậy, anh ấy vẫn tiếp-tục. Anh vốn là học trò cũ của anh Tạ- quang-Bửu, và là đồ-đệ của anh Thúy. Anh nghe anh chị em bên này, trong đó có mấy người cháu, con Chị tui (DVH và DTKS) hăng hái lắm, anh ấy cũng rất vui. Tui trông chờ số Liên-lạc sắp tới. Anh Thoại còn nhớ Võ-Thu-Tĩnh không ? Tui qua Pháp sẽ gặp anh ấy (Chef de Patrouille đầu tiên của tui hồi 1936, và sau đó "truyền chức" đó lại cho tui để qua làm cho Sỏi con.

(Thông qua 14 giòng) Chúc

LIÊN-LAC :

Đọc thư Anh, không ngờ anh đã "hạ tần số" chữ nghĩa xuống để có dịp tiểu ngạo giang hồ với anh em H.Đ., không thấy còn đạo mạo biện-luận như vai trò của

một chính-trị-gia. Hơn nữa, anh còn buông giọng Huế, nhắc lại các Trưởng HD ngày xưa, lại còn trông chờ Liên-lạc số tới để... đi tìm lại "Thời-gian đã mất". Oì may mắn là đường nào, nếu được Dân Anh xằng tay áo, thối còi trở lại tham-gia cuộc chơi với anh em - chơi trong Tinh-thần Hướng-đạo -. Đúng như anh nói, hiện nay Anh D.V.H. và Chị D.T.K.S. đang say sưa cuộc chơi ở miền Tổ Rồng To. Phải chăng khi tuổi đời càng chông chất thì những sợi tơ ràng buộc tâm-hồn thời niên-thiếu lại càng hiện rõ và quện chặt chúng ta hơn.

Anh lại có thêm một may mắn : có Chị là người hiểu rõ anh, giúp anh thoả chí bình-sinh, lại là một nhà văn (đang lên) đã mạnh dạn nêu cao những gương sáng của các đấng liệt-nữ ngày xưa trong lịch-sử nước nhà. Gần đây lại viết và phát-hành tập Hát Ru Ba Miền làm cho không-khí trong nhà thêm tươi mát. Có được người Bạn Đời như rứa thì còn chi quý cho bằng anh Thiện ơi ! Chúc anh Au-du gặp nhiều như ý.

✳ Tr. Trần N. Lan-Anh (New-Jersey :

..... Giờ này chắc hẳn các anh và các chị bên ấy vẫn còn tận hưởng hương-vị của Trại Thăng-tiến 5 ở Úc-châu. Còn như tôi thì thêm "giở rã" nhưng không cách nào hơn là chờ các anh chị mô tả lại chuyện bên ấy để đọc mà thôi anh nhĩ ! Nhân đây, xin có vài điều thưa với anh :

* Xin cảm ơn anh đã chuyển thư của V.Đ.

* Rất biết ơn Liên-Lạc có nhắc nhở ngày giỗ của Ba tôi, ngày ghi trên báo là ngày âm-lịch anh ạ. Ngày dương-lịch là ngày 28-10.

* Cho tôi đóng góp thêm vào tiền in, tiền tem để mong được tiếp-tục nhận Liên-Lạc.

Dù đã quá trễ cũng xin phép được gửi đến Anh và các anh chị khác lời cầu chúc một năm Bính-Tý đầy sức khoẻ và mọi sự an lành.

LIÊN-LAC :

Đã đem Trại Hạp Bạn Thăng-tiến 5 về cho Trưởng rồi đó, sướng chưa ? Ở nhà mà cũng biết gần đủ, cứ coi như đi dự Hạp Bạn ... Hàm-thụ vậy ! Tuy nhiên không thể nói hết được, vì phải đến nghe, thấy, chơi, la hét mới "cảm" cái thú đi trại được. Nhưng lo chi Tr. Lan Anh Ơi ! vì 2 năm nữa sẽ tổ-chức ở Washington D.C. một Trại Hạp Bạn lớn hơn, mà New Jersey bước qua một bước là đến Hoa-thạnh-đốn rồi, không tham-dự là sau này chết đi hối không kịp cho mà coi. Nói thiệt đó! Ngày giỗ của Trưởng Ngày Xưa sớ dĩ biết được là nhân đọc trong một tờ báo kể lại . Nay được L.A. cho biết rõ ngày dl. Thì Liên-lạc ghi ngày này là ngày

chính-thức, ghi vào bản gốc để sau này anh em khỏi nhầm lẫn.

Rất cảm ơn đã nghĩ đến sự sống còn của Liên-lạc mà góp bài, góp ý và góp nhiên-liệu, sớ dĩ L.L còn đến ngày hôm nay là nhờ có những độc-giả như Trưởng, nên liệu cách gom tài-liệu, gởi ký-ức để ghi lại những nét độc-đáo, hiệp-sĩ của Trưởng Ngày Xưa, vì hiện nay Trưởng Ấy đã không còn trên trần-thế nữa, chỉ còn lại những người rất thân-thiết (Như L.A.) mới có đủ dữ-kiện ghi lại cho hậu-thế biết. Mong lắm.

✳ Tr. Hồ-Hữu-Dũng - Perth, Úc-châu :

Đến hôm nay, em mới có vài giòong thăm Trưởng được... Vì mình mẩy cũng ê-ảm và công-việc làm cũng đầy áp, giải-quyết mãi mà vẫn chưa xong... Vậy mà Tết lại đến nên em cố gắng viết vài giòong thăm Trưởng, trước để kính thăm sức khoẻ của Trưởng , và Bê Trên, sau chuyến đi dài và những ngày "Ngựa phải đi nước kiệu" chu-du Sydney, Canberra, Melbourne ... Trưởng cho em kính lời thăm các Trưởng Thọ, Tr. Thượng, Tr. Hương, Tr. Vịt Nước Vui vế, Chị Tý và Tr. Tuấn.

Vài hàng kính chúc

LIÊN-LAC : Hồ Tư-lệnh ơi ! Vợ thì chưa có, con thì chưa sinh, bận chi mà bận giữ rứa ? Chuyện Úc-châu thì đã ghi khá đầy đủ trong liên-lạc số 18 rồi, gần đây có Thăng-Tiến V (số chót) càng thêm nhiều hình ảnh. Các Trưởng-niên Canada đi Úc-châu về đã hạp nhau lại "ăn mừng" đi về bình an sức-khoẻ, ngay sau đó Cụ Thượng lại đi Mỹ và Chị Vịt-Nước lại lội qua Âu-châu thăm con cháu, so như rứa thì thấy sức các Cụ Cao-niên cương-cường biết là đường nào ! Bây giờ, mình nhắc lại " chuyện đời xưa" ở Melbourne Dũng nhé ! Buổi trưa hôm đó, thiên hạ đi ngao-du, ở Hall Quang-Trung chỉ còn Dũng, Mẫn, Tri-ân và Ngựa nẩy thử bàn về "Ngũ ời Bạn Đời" ;

- Sự quan-trọng của người Bạn Đời trong cuộc sống.

- Làm sao giữ được người B.Đ. sống lâu dài êm ấm với mình (năn nỉ, hướng-dẫn, huấn-luyện v.v..)

- "Gò" người B.Đ. cùng chơi HD. với mình .

Đó là 3 tiểu-đề mình tạm gợi ý, để các Chú suy-nghĩ và khai-triển thêm. Nay mình lấy tư-cách là người có đôi chút kinh-nghiệm (hay, hay là dở chưa biết), mình nhận xung-phong nói trước, một cách đại-cương, câu số 1. Chú Tri-Ân vừa lập gia-đình chuẩn-bị câu số 2, còn Chú Dũng và chú Mẫn lo giải-đáp câu số 3. Nghe rõ cả chưa. Minh dặn thêm : là HD cấm không được bỏ cuộc chơi nữa chừng đâu nhé. Thiên-hạ đọc đoạn này, nếu thấy vui, xin mời tham-gia, Càng đông càng vui. Ngựa nẩy xin khởi đầu trước :

Sách xưa dạy : "Chồng là đầu Vợ". Thiếu Vợ hợp-tác, Chồng như đầu lìa khỏi thân. "Đầu" điều-khiển nhưng nhờ "toàn thân" có nhiều chức-năng hành-động để tạo được kết-quả tốt đẹp. Người Bạn Đời là nội-tướng, cai-quản mọi việc trong gia-đình. Người Bạn Đời là trái tim của gia-đình, đem sức sống đến cho mọi người. Gia-đình như cái dù mà người đàn ông là tầng dù che phủ tất cả. Người đàn bà là cán dù, chống đỡ mọi thứ. Các con là tấm dù, bám vào cán dù, giương ra dưới tầng dù. Tầng dù có thể rách vài chỗ, tấm dù có thể gãy đôi cái, nhưng cán dù còn thì vẫn là cái dù. Mất cán dù thì chẳng thể giương dù và chẳng còn hình dạng cái dù. Như vậy, người Bạn Đời rất quan-trọng trong gia-đình, không thể thiếu được. Ngày nay Nam giới và Nữ-giới ngang bằng trong mọi lãnh-vực : Khoa-học, văn-học, chính-trị, nghệ-thuật v.v... cho nên tinh-thần tự-lập nơi phái nữ rất mạnh. Trên đời này không thiếu đấng nam-nhi khoải trá được núp bóng "hồng-quần", lại được bà con khen là có "số nhờ vợ", âu cũng là một thứ luân-lý hợp-thời. "Luân-lý" giữa vợ chồng có thể thay đổi, nhưng "Chân-lý" vợ chồng dầu bất cứ ở thời-dại nào vẫn không thay đổi. Tiên-nhân đã quy-định "Chồng là đầu Vợ" thì dù vợ có học-thức hơn, tài giỏi gấp bội vẫn không thể thay đổi thành "Vợ là đầu Chồng". Luân-lý ngày nay chấp-nhận người Nữ làm Tổng-thống, Thủ-tướng, Nữ-Hoàng để cai-trị một nước, nhưng Chân-lý không chấp-nhận người nữ làm ... "Chủ gia-đình".

Vậy xin các đấng nam-nhi còn lẽ bóng đừng ngại ngừng chi, đừng sợ mất quyền, vì dù người Bạn Đường có làm vương làm tướng chi đi nữa, có tài giỏi lo toan mọi việc trong nhà đầy đủ, dạy dỗ con cái, đủ thứ chuyện, nhưng chân-lý bảo-đảm rằng người chồng vẫn là Chủ ... gia-đình. "**Khôn ngoan cũng thế đàn bà, Tuy rằng vụng dại vẫn là đàn ông**". Sợ chi ! Bây giờ quả bóng đang trong chân các chú đó, "làm bàn" ngoạn-mục coi chơi.

(Lời dặn nhỏ riêng : Phải viết cho khéo. Đừng để Tarzan nổi giận thì hể đường tương chao đó các chú em ơi !).

✳ Tr. Nguyễn-văn-Thư (Washington) :

Trước tiên là xin lỗi Trưởng, đã moving nhà hơn mấy tháng rồi mà chẳng cho biết địa chỉ nên chẳng nhận được L.L. (thông qua 16 giòng). Tuần nào cũng trích 6\$ mua Loto mong có tiền đi họp Bạn ở Úc để gặp và thăm tất cả, nhất là có dịp hàn-huyên với anh Chị sau hơn 20 năm xa cách... Xóm Trưởng-niên ở đây đã thành-lập Liên-Xóm. Đang chuẩn-bị thành-lập thêm một Thiếu-đoàn. Cứ mỗi chiều thứ bảy, các Trưởng trong Xóm chia nhau đến huấn-luyện các em. Phụ-huynh đưa con em đến, họ rất bất ngờ khi thấy những

Trưởng H.D. với mái đầu bạc đang cầm còi hướng-dẫn các em. Phải công-nhận rằng các Trưởng trong liên-Xóm này rất cố gắng và quá nhiều thiện-chí. Nếu Thiếu-đoàn thành-hình thì đã gom thành Liên-đoàn, vì đã có Thanh-đoàn và Tráng-đoàn.

Nghe Anh sắp về hưu phải không ? Nếu vậy, anh sẽ dành nhiều thì giờ đi đây đi đó, viết thêm nhiều cho tờ Liên-lạc và anh chị em H.D. khắp nơi được thêm cơ-hội đón nhận những niềm vui và tâm-hồn HD. mà Anh đã trải dài trên bản tin, nhất là các mục Thư tín, Mã Thư, phỏng-vấn ...

Trưởng Thám (Đạo-trưởng Khánh-Hoà củ) không đi định-cư. Chị Thám đã ra đi vĩnh-viễn, Tr. Thám đã tục-huyền, nuôi một đũa con nuôi, nhà hiện ở gần Nhà Thờ Nha-trang, thường-xuyên gặp Tr. Cung-Giữ-Nguyên. (Thông qua 6 giòng) Sau hết, kính chúc ...

LIÊN-LAC :

Đáng đời ! Dọn nhà mà không thông-báo nên báo Liên-lạc đã bị phát-hoàn, cho nên chi không theo dõi diễn tiến, nhất là sự phát-triển dữ-dội của Liên-đoàn và Liên-Xóm Vùng Đông-bắc Hoa-kỳ. Và cũng vì không đọc báo đều, nên mới ú-ớ hỏi "Anh sắp về hưu". Mình đã về hưu từ khuya rồi, từ năm ngoái lận (đúng 65 tuổi, qua Úc-châu các Trưởng đồng ý cho tăng thêm 10 tuổi, vị chi nay đã 76 tuổi rồi). Khi nghỉ hưu, mình có cái cảm-giác là mình thiết tha với Phong-trào hơn xưa, với lòng tham "đi tìm lại thời-gian đã mất" làm một cuộc "tân-trang" vào tuổi xế chiều. Cần nhất là đừng để "nỗi buồn tiêu-cực" dâng lên, tránh bắt chước người xưa "uống rượu tiêu sầu" phó mặc sự đời, để anh em làm gì thì làm, hoặc "nhớ nhà chầm điếu thuốc" cho buồn mình phiêu-du lên mây cùng khói huyền, như Hồ Dzếnh chiều nào xa vắng ... Cảm ơn Thư đã cho tin về Tr. Thám, cũng may, vì còn biết lui tới Tr. Cung-Giữ-Nguyên, nghĩa là còn giữ được tâm-hồn Hướng-đạo. Mong rằng chúng ta sống trọn vẹn cuộc hành-trình đang đi, một con đường không bao giờ đi lạc, hoặc phụ người, đó là con đường Hướng-đạo.

✳ Tr. Nguyễn-đ' Phức (Ottawa) :

(xin thông qua 16 giòng nói về cuộc thăm viếng Montréal)... Anh Thoại ơi, trong Liên-lạc số 18 chỉ thấy anh nói qua về HĐTN từ nay có danh xưng là Phong-trào HĐTN, chứ không thấy đề cập đến mục-đích, sinh-hoạt của nó ra làm sao cả. Kỳ họp tháng vừa qua của Xóm (24-3-96) anh em có hỏi tôi, nên tôi cần biết rõ, vậy xin anh cho biết nhé ! Từ trước tới nay, chúng tôi vẫn giữ được những buổi gặp nhau vào chủ nhật đầu tiên của tháng, chỉ với mục-đích gặp

nhau, thấy nhau "khoẻ" và đến được là mừng. Có gì mới hay những sự thay đổi thì cho nhau hay, cho nên đôi khi cũng thấy "thế nào ấy", nên đã có lần tôi đề nghị "hay hai tháng một lần vậy", nhưng anh em không nghe, nhất là mấy anh già (nhưng tâm không già, như các anh Cường, Thường chẳng hạn) không chịu, nên mình đành xin rút lui ý kiến.

Sinh-hoạt của Liên-đoàn, nói đúng ra là Tráng-đoàn, cũng bầm dập lắm. Kỳ họp tới của Xóm, anh em sẽ tìm cách nâng dậy, sẽ mời thêm các cột trụ như Tr. Kim, Tr. Phú để phụ với Tr. Phúc (thường hay gọi là Phúc Trẻ), làm sao cho sự hiện-diện của Xóm Trưởng-niên có ý-nghĩa. Nếu anh có thì giờ, làm thêm một cuộc phiêu-lưu lên Ottawa trong phiên họp kỳ tới góp ý với anh em trên này, cho anh em lên tinh-thần. Anh Chị em ở đây đâu có "sợ" gặp anh đâu ?

Gần ngày Giỗ Trưởng Khắc, anh nghĩ sao về Tổ-chức ngày ấy (01-7). Trông chờ tin Anh.

LIÊN-LẠC : *Cám ơn Anh đã nhắc lại những ân-tình mà anh nhắc lại trong thư. Sau khi anh rời Montréal, Colonel Thiết có kể lại là đã lên gặp anh, tiếc là hôm Ngựa nầy gọi cùng đi, thì lại vắng nhà. Trả lời anh vụ mục-dịch, sinh-hoạt của phong-trào Trưởng-niên, Ngựa tôi xin thành-thật nhận lỗi, chưa phổ-biến được, vì hôm họp ở Sydney, Tr. Nghiêm-Văn-Thạch (Thư-chỉ) hứa sẽ gửi "Hiển-Uớc" qua sau. Có lẽ sau Trại Họp Bạn, Tr. Thạch quá bận nên chưa soạn kịp. Mà khi Tr. Thạch đã hứa thì chắc chắn là có. Khi nhận được sẽ cùng đem ra xin ý kiến anh em. Ngày Tinh-thần Trần-văn-Khắc, trước đây Chi-nhánh Canada dự-tính làm một cắm trại chung cho toàn Chi-nhánh, Liên-đoàn Montréal nhận tổ-chức, nhưng vào phút chót, Vị Tư-lệnh Sơn-Dương thăm mệ sau cuộc Họp Bạn TT5, tiếp đến qua Ca-li họp các Trưởng Nữ H.D., rồi đến tháng 7 nầy qua Trại-trường Gilwell. Đi như rùa thì sức Voi chịu cũng không thiếu, hướng chi mới là ... Sơn-Dương ! cho nên Vị Tư-lệnh cho "ba-quân" nghỉ dưỡng-sức. Dù sao, chúng ta cũng cố gắng tổ-chức một cuộc họp mặt ngày hôm đó. Liên-Xóm Ottawa-Montréal cùng tổ-chức chung, sao lại không ? Anh Phúc ơi ! Trước đây, anh Thường đánh máy xong, nhờ anh làm "thầy cò" dò chính-tả. Nay Anh Thường viễn-du dài-hạn, Ngựa nầy lãnh đủ, gõ máy dài dài, bèn bổ-nhiệm một "thầy cò" mới giúp dò chính-tả (như anh đã làm với a. Thường). Nhưng gặp phải thầy cò nầy quá rắc rối, đòi vượt quyền-hạn, nhiều lần buộc Ngựa nầy phải chữa lại cả bài, Nàng phán : " Anh viết như ri không được, mất lòng các anh chết, phải bỏ đoạn nầy", đôi lúc giận giữ Nàng la ầm : " Em là nữ-giới, viết như vậy là khinh thường phụ-nữ quá, viết lại*

ngay ! " Thú thật với anh Phúc, đôi lúc mình cũng nổi "máu anh-hùng" lập-tức phản-pháo lại : "Không được vượt quá quyền-hạn ... thầy cò, nếu trái lệnh thì ta thâu-hồi nghị-định, cách-chức, một mình ta tự-túc tự-cường cũng được" (Vừa nói vừa lo tối nay không có cơm ăn và ra ngủ phòng khách) May thay, Trời còn thương Ngựa nầy, Nàng nhỏ nhẹ phân-trần, giải-thích, năng nỉ để Ngựa nầy đổi ý. Thôi thì một sự nhịn là chín sự lành, Ông Sói Con Đã Già khuyên bảo như thế, mát mát chi ! Không nói rõ, chắc anh Phúc cũng biết Nàng là ai mà oai-quyền lắm thế (Như rùa mà các Chị SMT, SYR và nhiều vị "ngây thơ" khác đã khen Bê Trên của tui ... hiên !!!). Hẹn gặp anh ngày rất gần đây.

✧ **TR. TRẦN ANH-MỸ (K.Đ.B.Đ. OR.) :**

Đầu tiên, xin gửi đến Trưởng cùng gia-đình, các Trưởng trong Xóm, Làng Trưởng-niên và Ban phụ-trách Liên-lạc nhiều may mắn. Tiện đây xin cho em gửi ít xăng để trang-trãi một số nhu-cầu của tờ báo, mong Quý Trưởng nhận cho.

Tờ Liên-lạc mỗi ngày một thêm đẹp, trình bày trang-nhã (như số 18), hình ảnh và bài vở rất phong-phú. Tờ báo Hưởng-đạo (không đăng quảng-cáo) có giá trị nhất hiện nay. Kha-Đoàn thán-phục các "Trưởng-lão" vẫn còn phong-độ làm báo rất tân-kỳ, không thua gì các Trưởng Trẻ. Xin "A" các Trưởng một băng reo thật lớn của Kha-Đoàn. Kính chúc các Trưởng nhiều nghị-lực, tiếp-tục mang Liên-Lạc đến khắp nơi của Phong-trào để vun lên những hạt giống tốt và hữu ích cho Đời.

LIÊN-LẠC : *Cám ơn lời khen chân-thành (cứ tin là chân-thành đi!) của Kha-Đoàn Bạch-dăng qua lời con Chim Đâu Đâu vùa hót. Có được như ngày hôm nay là nhờ các độc giả cỡ như Anh Mỹ, hai nước nầy mà "tán" vô thì Liên-lạc vững vàng như núi Thái-sơn, tiếp-tục :*

... Đường trường, chúng ta cùng đi,

Chúng ta cùng vui lên mà đi !

Portland dạo nầy mạnh lắm, có Xóm, nay thành Liên-Xóm, lại sắp thành-lập Liên-Đoàn. Nếu cái đà nầy tiếp-tục thì tương-lai Phong-trào chúng ta sẽ chóng phát-triển. Năm 1998 anh chị em sẽ Họp Bạn Thăng-tiến VI ở Miền Đông Hoa-kỳ, đến năm 2001 biết đâu là Oregon sẽ "thầu" Trại Thăng-tiến VII, một Trại Họp bạn đầu tiên của Thế-kỷ 21 ? Tại sao lại không ? Chờ xem !

✱ **Tr. Nguyễn-Thị Xuân-Lan (Evansville).**

.... Tôi vừa nhận được L.L. số 18 do cháu Minh-Quang của tôi từ Oak-Ridge "forward" đến đây cho tôi, xin cảm ơn nhiều.

(Xin thông qua 14 giòng nói về việc đi thanh-tra con cháu). Tuy nhiên anh lại gửi thêm, dù nơi nào thì cũng forward ngay lập tức đến nơi tôi đang ở. Tất cả các cháu đều biết các thư-từ gửi đến cho tôi, đa số là Hưởng-đạo. Các cháu cũng biết là tôi quý báo Hưởng-đạo như thế nào, vì đó là niềm vui nhất của tôi.

(Bức thư thứ 2) : Chị Vy ơi ! (thông qua 17 giòng nói về Chị Vy này). Đọc Liên-Lạc, nhớ Thăng-tiến 5 quá chừng, nhất là nhớ Tường-Vy (lại T.V.), Chị thật hiền, coi chừng anh Thoại "ăn hiếp" đó. Chính Anh là người nói nhiều, nói Thiên Trời Địa Đất mà lại nói tôi nói nhiều (trong L.L. số 18, nơi có hình chụp chung với Chị Lâm-Tô-Bông đó).

(Thư thứ 3, đề ngày 8 April 96) : Thư dài gần 2 trang, không dám ghi lại hết, chỉ xin "chép" lại đoạn **tái bút** nguyên-văn như sau : "Trong L.L. số 18, trang 5, Trưởng Cáo Đỏ Mặt ghi là tôi là người gặp Bác-sĩ nhiều nhất, làm các cháu đọc, cháu nào cũng không yên tâm, nghĩ là Mẹ bệnh mà dấu các cháu, làm các cháu lo, làm sao các cháu để cho tôi đi trại Hưởng-đạo nữa đây ? Lại còn bảo là "nói nhiều" nữa. Các cháu nói "chắc Mẹ hoạt-động hăng quá nên bệnh" ! Than ôi !

(Dù là ai viết, Ông "Ngựa Chịu Khó" cũng phải chịu trách-nhiệm đó nghe).

LIÊN-LAC : Bà Chị "Sói Mông Tai" kính mến ơi ! thú thật với Chị là trong mục trả lời thư-tín, vui thú nhất là trả lời thư của Chị, phần thì Chị hay "quở", phần thì bị áp-lực ngay bên cạnh của Em Gái Chị, thân-phận Ngựa chịu chi thấu. Nhưng Trời sinh ra cái tánh của "Cậu Em của Chị" là càng thấy khó, càng xông vào, nguy thật ! Đó là nhớ lời ngày xưa Lưu-Bị dạy con : " Con phải tìm những điều đại mà học, để tự khôn lên". Năm nay đã lên 66 (à quên 76) tuổi rồi, lặn lội đi tìm cái khó mà làm, tìm điều đại mà học, như rứa có muộn lắm không Chị Xuân-Lan ? Nếu Chị phán rằng : Muộn lắm rồi !

Thế thì đến đây, đưa em của Chị xin : **Tịnh khẩu**. Để "mới nên khôn".

Tái bút (học sách của Chị đó) : Phần trả lời này, viết xong duyệt lại, nhưng Bề Trên của Ngựa không cho phép viết như rúa yêu-cầu chữa lại cho thuận hơn. Có lần Ngựa giận quá, nổi máu anh-hùng (rom) quát lên : " không được bẽ cong ngòai bút của ta" (vừa nói vừa run !), Nhưng may, Người lại đến tỏ thể : Anh

đeo nhiều oán ghét vào người, chỉ khổ cho thân, có vui thích gì đâu. Em mà như Anh, đem tặng hoặc nhường đi để bớt gánh nặng. Nói thiệt với Anh, Anh càng đeo đuổi nhiều, đời sống sẽ ngắn đi, đầu óc lúc nào cũng nghĩ việc nầy chuyện nọ, nạo trí ra mà tìm sáng-kiến vui cười cũng có, làm người khác giận cũng có. Ngựa đáp : Người trần mắt thịt, nghĩ như nhà người là đúng, nhưng H.D. có cái hiểu khác cao-siêu hơn nhiều. Chắc Người còn nhớ Chị X.L. nói rằng Chị có người em trai, cũng tuổi Canh-ngọ như tui, thông-minh, học giỏi lắm (mặc dù tui không có chỉ là thông minh và học hành ba-rơi), nói như rứa có nghĩa là Chị XL thương tui như em của Chị vậy, Hơn nữa, Người nghĩ lại mà coi, mắc mớ chi mà Chị XL luôn luôn khen Người hiền, dễ thương, đó là nhờ "cái thể" của tui mà Người được hưởng lây mà thôi. Thấy chưa ?

A, mà đã xin tịnh-khẩu rồi, tại rằng lại còn nói Thiên Trời Địa Đất như rứa hề ! Chắc là "lây" cái bệnh **Tái Bút** ! Phải qua Sydney tìm bác-sĩ mới được !

✱ **Tr. Trần-Văn-Thao (Vermont, USA)**

L.L. số 18 nói Trại Hợp Bạn ở Úc-châu đã đem lại cho anh chị em Trưởng-niên nỗi vui mừng sâu xa, đó là nhờ anh em cùng chung nhau góp sức. Thoại ơi ! nói với Tỉnh là đã lâu không thấy thư từ hay nói năng gì, cấm cúi làm việc sẽ chóng già đấy (Xin qua 8 giòng). Việc thực-hiện "Lịch-sử HĐVN" tôi đang làm cái thư chung, để nhờ Liên-Lạc trình bày sự cần-thiết của nó, và sẽ làm trước cái gì tôi sẽ làm được. Dù sao thì L.L. phải là "cái nôi" để tập lịch-sử đó thành hình, vì nó là sự Thống-nhất và Hợp-quần của tất cả chúng ta góp lại. Thiếu một người là thiếu một phần quan thiết cho hậu-thế. Mặc áo không thể bỏ qua đầu được, cần phải có Hội-Đồng Trung-Ướng tham-dự (không phải vì bài viết hay tài-chánh) mà là "Uy-tín và Thiện-chí" của tổ-chức nầy. Có như thế, người khác sẽ trông thấy sự thống-nhất ý-chí của Hưởng-Đạo Việt-Nam chúng ta.

Tôi đang cấm cúi làm theo chiều-hướng đó và xong được phần nào thì gửi qua cho Thoại xem và duyệt trước (Không dám !). Thoại móc nối được với anh Tôn-Thất-Thiện là tốt quá, vì cả nửa thế-kỷ nay, tôi tìm tương ấy mãi mà không có địa-chỉ (thông qua 4 giòng). Thao đề-nghị xin anh Thiện viết cho L.L. bài "Cảm-tưởng lúc say sóng" mà chính anh Thiện đã bị năm 1947 khi đi phó-hội ở Pháp. Chính anh Thiện đã bị thì cảm-tưởng phải xác-thực hơn tôi tả. Anh ấy bị bốn lần say sóng tất cả. Mỗi lần đi anh ấy lên pont tàu là một lần tôi đánh vật với anh Thiện và với sức

sống nữa. Các anh HĐ bây giờ có lẽ không bao giờ được cái cảm-giác say sóng thế nữa, vì đã có tàu bay. Về "Lịch-sử HDVN", tôi định chia dàn bài như sau, mong các anh góp ý-kiến :

- I: 1. Giai-đoạn từ 1930 trở về trước
2. - - 1930 đến 1936 (Khi có Liên-hội)
3. - - 1936- 1945
4. - - 1945- 1954
5. - - 1954- 1975
- II : 6. Giai-đoạn từ 1975 đến hết 1999
7. - - 2001... tiếp-diễn

(Xin thông qua một trang dài, ghi một số chi-tiết và cách làm dàn bài).

LIÊN-LAC : *Đọc xong thư của Vị Tiên-chỉ Làng Bách-Hợp, thấy Trưởng quá lo lắng cho Phong-trào. Việc này rất quan-trọng, cần nhiều tài-liệu, trí óc, thiện-chí và nhất là sự thật, có đủ những yếu-tố như vậy mới mong được hoàn-bị. Em biết Anh đã có những dữ-kiện, còn có trí nhớ, xin Anh khởi sự viết đi, chắc chắn sẽ có những trưởng khác lần lượt bổ-khuyết thêm, vì như Anh nói, thiếu một người, như thiếu một mắc xích, bộ máy sẽ không toàn hảo. Trong anh em chúng ta, có các Trưởng gạo cội như Tr. Mai-Liệu, Tr. Huỳnh-văn-Diệp, Tr. Lê-Mộng-Ngọc, Tr. Nghiêm-văn-Thạch, Tr. Bùi-văn-Giải, Tr. Phạm-quang-Lộc và nhiều Trưởng khác nữa, là những Trưởng Sử-Gia Hướng-đạo cả, rất thiết tha với phong-trào. Rất mong các Trưởng cùng tham-gia Cuộc Chơi Lớn này, vì càng để lâu (như Tr. Thao nói), càng mai một, vì chúng ta không ai có thể sống mãi được. Chúng ta cùng có nhau mới làm nên chuyện được.*

Liên-Lạc rất sung-sướng và có bổn-phận làm diễn-dàn phối-hợp. Mỗi số báo sẽ dành 3 trang đánh máy, kể cả phần trình-bày nguyên ý và phần góp ý bổ-túc của cả các Trưởng, cho đến khi chung-cuộc mới thôi (hoặc khi Liên-lạc ... sập tiệm).

Do một sự ngẫu-nhiên kỳ lạ, Liên-Lạc cũng vừa mới nhận được Bản Tóm lược Lịch-sử HDVN ở Miền Nam, dài 4 trang đánh máy do một độc-giả bên nhà gửi qua, chia ra các giai-đoạn như sau :

* Giai-đoạn 1935-37

*Giai-đoạn 1938-46

*Giai-đoạn 1946-54

*Giai-đoạn 1954-75

* Hướng-đạo Cảnh-sát và H.D. Quân-

đội.

Trong lời mở đầu, nói là ngày 31-5-96 (tài-liệu L.L. nhận ngày 24-4-96) sẽ có cuộc họp mặt truyền-thống tại Hà-nội để trao đổi ý-kiến về Lịch-sử Phong-trào V.N (Đã họp truyền-thống nhiều lần rồi, nội việc cho

phép HĐ. Hoạt-động chưa xong, nay họp lại để bàn chuyện này, chẳng qua là làm giàu cho Hội Khoa-Học Lịch-sử nhà nước. Xin xem các biên-bản trước đây của Hội này)

Một sự trùng-hợp ngẫu nhiên bất ngờ, cho nên, để tránh ngộ nhận, chúng ta cứ xúc-tiến công-việc của phần chúng ta, nhưng sẽ phổ-biến trên báo L.L. khởi-sự từ số 21, nghĩa là vào cuối năm 1996, sau các cuộc họp ... "truyền-thống" của các người anh em bên kia. Ngay bây giờ, xin các Trưởng lấy giấy bút ra khởi-sự đi, nếu xong được gì, xin gửi ngay cho L.L., nơi đây tập-trung lại, sắp xếp, phân loại dần dần và chỉ đăng lên báo vào số 21 (Đéc.96), và từ đó, sẽ lần lượt bổ-túc cho nhau.

Thật ra, vấn đề này, trước kia Tr. Phạm-quang-Lộc đã có khởi-sự, nhưng dạo ấy Liên-lạc còn tập-tễnh nên có lẽ không hài lòng tác-giả mấy, nhất là phần trình-bày không được như ý (vì gửi đến 4 nơi đánh máy khác nhau !Tội nghiệp). Nay tuy không dám nói là ngon lành, nhưng sẽ cố gắng hơn được, khởi nhờ vả như những ngày hàn-vi (nhưng rất biết ơn những bàn tay ấy). Nay chắc Tr. Lộc đã bổ-túc, bắt đầu lại cuộc chơi chung đi. Càng đông càng vui và càng chính-xác.

Kính chúc Cụ Tiên-Chỉ dồi-dào sức khỏe, tâm-trí sáng-suốt, dùng trí nhớ phi-thường cơ-hữu, ghi lại một tài-liệu quý giá, rất cần-thiết, để lưu lại cho hậu-thế :

... "Của tin, gọi một chút này làm ghi" (Nguyễn-Du, KVK)

✳ Tr. Phạm-Quang-Lộc (Portland, OR) :

Lâu nay vắng thư Trưởng, nhớ Trưởng lắm. Qua các lời của Trưởng trong L.L. số 17, Em cảm thấy an-tâm, vì có người hiểu và thông-cảm, thế là vui rồi. Mọi việc sẽ đi qua và em cảm nhận "Yên lặng là Vàng", thật đúng như vậy. Khi người ta công-kích trả đũa, thậm chí bôi nhọ mà mình không thềm trả lời, không có nghĩa là thua cuộc, mà trái lại Đường ai nấy đi, việc phải ta cứ làm, thời-gian sẽ trả lời. (Thông qua 16 giòong nói các tin-tức HĐ bên nhà).

Xin gửi đến Trưởng Vùng Hồng số 9, Bộ II. Sở dĩ có Bộ II là vì kể từ số báo này, 2 Xóm HĐ Trưởng-niên Portland và Seattle sẽ liên-kết thành Liên-Xóm Vùng Tây-Bắc Hoa-kỳ để cùng ra tờ báo Vùng Hồng. Ngày 24-2-96 Xóm Portland và Tráng-đoàn Hoa-Lư lên Seattle dự lễ kỷ-niệm 10 năm HDVN tại tiểu-ban này. Ngoài phần tiếp-tân, có phần văn-ngệ rất đặc-sắc, các em tập-luyện công-phu lắm.

Chắc Trưởng vui mừng, vì giữa anh chị em có sự kết-hợp chặt chẽ. Xin gửi đến Trưởng ít xăng để chạy đi

bỏ báo cho L.L. sống mãi, để làm mối giây liên-kết tình huynh-đệ trong Phong-trào.

LIÊN-LAC : Đáng lẽ phần trích thư này đang vào LL số 18, nhưng mục Thư Bạn gác lại, vì rúa ghi lại ở đây. Ghi lại vì 2 lý-do :

1. Đúng như Trưởng nói : Rất Mừng, Mừng lắm thấy anh chị em HD Trưởng-niên vùng Tây-Bắc Hoa-kỳ đoàn-kết nhau để thành-lập Liên-Xóm, thúc đẩy, huấn-luyện và làm hậu-thuận cho các đơn-vị Thiếu, Tráng và Liên-đoàn trong khu-vực sinh-hoạt Liên-xóm. Đó là mục-dịch thiết-tha nhất của Liên-lạc, và đọc tờ Vòng-Hồng (Bộ Mới), Ngựa nẩy hân-hoan như pháo nổ trong lòng, và ước mong khiêm-nhường của Ngựa là mỗi năm xin nghe được MỘT tin vui như thế. Xin Trời Cao cho con đạt được" mộng bình thường" của con.

2. Xin hoàn-toàn đồng ý với Trưởng : " Mọi việc sẽ đi qua" Trái hay phải thì Người ấy biết, Ta biết, Trời biết, Đất biết, rúa là đủ rồi. Ngựa nẩy có đọc đầu đó đoạn (nói về miệng lưỡi độc địa của Jean Freron) :

L'autre jour, au fond d'un vallond

Un serpent mordit Jean Fre'ron

Que pensez-vous qu'il arrivera ? ...

Ce fut le serpent qui creva !...

Đông-phương mình có một câu, ý tương-tợ, nhưng súc-tích hơn nhiều : 'Hàm huyết phún nhọn, tiên ô tự khẩu' Trưởng Lộc ơi ! Những "bất như ý" hôm nay, sẽ tan đi như mây trên trời, những sự xuyên-tạc, đặt bày hôm nay thiên-hạ gán cho mình, sẽ được kể lại như những chuyện cổ-tích ma quái, mình cố tin như thế để sống, dù tóc đã bạc, nhưng lòng vẫn còn xanh.

Sau hết, thành-thật cảm ơn Trưởng đã cho tin-tức, xin thông-báo trên L.L. số này (Mục Tin Buồn) , để anh chị em HD các nơi cùng biết. Riêng 4 tân độc-giả L.L. Trưởng ghi trong thư, có 2 vị đã gửi từ số 17, đó là :

* Tr. Khúc-Hữu-Chấp (địa-chỉ ghi trước đây là : 5253 N. Broadway, 2nd. Floor, IL. 60640, USA) Nay Trưởng ghi lại là : 1323 W. Argyle St. # 1 , CHICAGO, IL. 60640, USA.. không biết cái nào đúng xin Trưởng xác-nhận lại cho.

* Tr. Đỗ-quang-Trung (địa-chỉ ghi trước đây, số nhà là : 3137, còn lại không thay đổi, nhưng bị phát-hoàn). Nay Trưởng ghi số nhà là 3139. Vậy cái nào đúng ? (LL. Số 18, gửi Tr. K.H.Chấp, không bị trả lui).

Nay xin ghi thêm Tr. Lê-Hữu-Thái và Tr. L.M. Phạm-Thể vào danh-sách độc-giả dài hạn của L.L., kể từ số 19 trở đi. Mùa hè này không đi Anh-quốc được, vì lý-do phải đi vùng khác, mặc dù Ngựa nẩy đều có mặt tại

Hội-nghị Costa Mesa, đến đủ cả 5 Trại Thăng-tiến. Chúc Trưởng thượng-lộ bình-an, thắng-lợi, khi về, kể chuyện cho anh em nghe với.

✳ Tr. Trần-Văn-Phúc (Charlotte) :

... Nhận được báo Liên-Lạc số 18, trong đó có hình của Tr. Mai-Liệu, làm tôi nhớ lại cách đây gần 20 năm tôi đã gặp Tr. Liệu và Tr. Hai tại Trại Hạp Bạn lần đầu tiên ở Hoa-kỳ vào năm 1976. Địa-điểm Trại là Rừng Ái-Ân (Ione Jungle) Arkansas. Trông hình, tôi không phân biệt được ... nhưng đàn em chỉ được muốn như Trưởng Đan Anh. Bô lắm !!!

Còn Trưởng Thoại, tuy chưa gặp mặt, nhưng tôi biết là bô trai và " cường tráng" lắm, Ngựa mà !!! Và để làm đẹp cho Ngựa, tôi xin gửi kèm theo đây tí quà "làm dáng" cho Ngựa. Xin Trưởng nhận cho.

Sau đây, tôi có tí việc muốn nhờ Trưởng , nếu có thể, nhờ Trưởng chỉ dùm cho các địa-chỉ nơi bán, hoặc cho các tài-liệu sách chỉ-dẫn của HDVN, bằng Việt-ngữ. Chữ viết hơi lằng nhằng, xin Trưởng thông-cảm.

LIÊN-LAC : Nhận được phong bì lớn của Trưởng gửi, chưa muốn mở vội. Cầm thấy dày, khá nặng, đoán thăm mãi không biết cái gì trong ấy, 80% đoán là bài viết để gửi đăng Liên-lạc, nhưng ngờ ngờ : giấy tờ gì mà nơi thì dày, cộm, nơi thì mỏng. Những năm trước, Xóm Chuối , Xóm Mít gửi quà cho, người mùi thơm thì biết ngay tức thì, lần này thì không có mùi vị chi cả, chịu thua ! Mở ra xem : ngạc nhiên và thú-vị bất ngờ quá ! À, té ra, Trưởng Phúc đọc LL số 18 thấy Ngựa CK. bị thiên-hạ cho là "Già" tự ý xin tăng thêm 10 tuổi, nên đã gửi quà cho để mà ... làm dáng (cho bớt già) . À, té ra trong thiên-hạ (nói đúng hơn là trong số độc-giả L.L.) cũng còn có người thương mình. Thượng-đế ở xa quá, con xin lạy tạ sau, nay xin cảm ơn Tr. Phúc trước.

Như Trưởng nói, Trưởng Mai-Liệu không bao giờ già cả, vì sống với Hương-đạo gần suốt đời người thì làm sao mà già được. Hơn nữa, Trưởng Liệu lại có bên cạnh người Bạn Đời Bạch-Bích, cũng là một trong những Phụng-Hoàng của Nữ H.Đ., đời còn chi vui bằng !

Tr. Dịch " Ione Jungle" là Rừng Ái-Ân, hay quá, mình cứ xem quê người như là của mình vậy. Như ở Hoa-kỳ của Trưởng, người Da Đỏ ngày nay chẳng còn bao nhiêu, chừng nửa triệu thôi, nhưng đất Hoa-kỳ xưa kia là đất của họ . Vì vậy trong tổng số năm chục tiểu-bang của HK, ngót 1/2 còn mang tên do Tổ-tiên họ đặt ra , và cái lối đặt tên ấy thật dễ thương :

- Michigan nghĩa là bao la, vì cảnh hồ rất mênh mông.

- Missisipi nghĩa là nước cả, vì sông nó quá thật lớn lao.

- Massachusettes là đồi lớn.

- Arizona là suối con, Alaska là đất rộng.

-Alabama là vỡ rừng,Nebraka là sông phẳng v.v....

Sau đây là các nơi có bán các sách HD. Mà tôi được biết :

1. Nguyên-lý Hướng-đạo(tác-giả:Tr. Vinh-Đào) 10 US kể cả cước phí, do Tr. Nguyễn-Khanh, 2717 S. Center St. Santa Anna, CA. 92707, USA.

2. TRÒ CHƠI, soạn-giả : Trần-văn-Thao, giá 5US, cũng do địa chỉ Nguyễn-Khanh nêu trên.

3. Gửi Bạn Tráng-sinh (tác-giả : Tr. Nguyễn-văn-Thuật)

\$ 4 US, kể cả cước-phí), gửi về : 14 McEvoy Road, Padstow NSW 2211, Australia.

4. Các tập : Đường Thành-công, Hướng-đạo cho trẻ em, Hướng-dẫn vào nghề Trường H.Đ., Sách Sói con, Giắt Bẫy, Nghi-thức HDVN, Khái-lược ngành Tráng, Bài ca H.Đ., Tài-liệu căn-bản bốn ngành, Trò chơi, Nút giây, Phương-pháp hàng đội, Thư gửi anh Tráng-sinh.

Tất cả sách HD ghi ở mục 4 nói trên, hiện có tại địa-chỉ của Trường Đinh-Xuân-Phúc, về giá cả, xin liên-lạc về:

2124 Wallace Ave. COSTA MESA, CA 92627, USA.

Trường Phúc ơi, nội chừng đó sách, Trường đọc xong, mình sẽ tính thêm sau.Thân-ái chào Trường, rất mong được hội-kiến để đáp ơn tri-ngộ đã gửi cho quà "Làm Dáng" cho trẻ-trung hơn, kẻo thiên-hạ chê già quá !

✳ Tr. Trần-Công-Lao (Paris) :

... Người ta sống lâu thì trở nên già nua, xấu xí, còn báo Liên-lạc càng lâu lại càng tươi trẻ, đẹp đẽ. Hoan hô Ngựa Chậu khó và Ban Phụ-trách một cái.

Lạc-đà xin gửi theo đây chút đỉnh, để Cô Em Liên-lạc mua son phấn, tô điểm thêm cho duyên-dáng hơn nữa.

Lạc-đà đang chuẩn-bị hộp anh chị em H.Đ. Trường-niên Vùng Rhônes-Alpes vào ngày 08-4-96 sắp tới, vì nhớ lời của Ngựa Chậu yêu-cầu là "Quây bên nó cho với". Lạc-Đà vẫn không quên, Lạc-đà cố gắng quây, kết-quả thế nào sẽ tin Trường biết sau.

Vài lời chúc Trường vạn sự bình an. À, thế Trại-trường Gilwell ở Anh-quốc, Trường có đi không ? Lạc-đà sẽ cố gắng lòn tunel biển Manche qua dự đó !

LIÊN-LAC : Hiện ngại yêng ni thiệt trên chưa

Chộ chi mô có, cứ khen bừa

Mà rãng cứ hỏi, mắng chi rứa

Ốt dột chưa tề, nói đã nửa !

Cách đây một năm, kỳ Trại-trường ở Cali, Thầy Lạc-Đà trách Ngựa nầy rằng không qua để ta nghe nói tiếng Huế cho đã", năm ni cũng lại hỏi có qua Ang-le không ? Cũng như lần trước, Ngựa nầy cũng không qua mà xô "mần chi rãng rứa đặng", Nhưng lo chi, mình còn nhiều cơ-hội lắm mà ! Nói cho vui, ngày xưa sự giao-thông cách trở, ngôn-ngữ ba Miền nhiều khi không hiểu nhau, nhưng sau nầy, ai đi mô cũng được, loạn xà ngầu, người Bắc cũng ca vọng-cổ, người Nam cũng hò mái nhì như diên, người Trung khi ca tân-nhạc cũng bắt chước giọng Bắc. Đó là những cái "Duyên" của đất nước. Về chính-tả, người ta viết lầm sùi-sục thành xùi xục, bở ngỡ ra bở ngỡ, chất phác ra chắc phác, ngang tàng ra ngang tàn. Nếu để ý một chút, ta sẽ thấy người Bắc thường sai âm đầu, người Trung sai âm giữa, và người Nam sai âm cuối. Đối những người đa sự, họ cho đó là một hiện-tượng lạ lùng, huyền bí mà hồn thiêng non nước đã xui nên. Riêng tui, không tin như rứa, đó đáng đem làm một bài học vô giá giữa đồng bào ta.Miền nào cũng có sở đoản, không miền nào hơn đứt miền nào,phải dung-hoà, phải tìm hiểu lẫn nhau mà sống cùng nhau.

Cám ơn những lời khen Liên-lạc, lại gửi thêm son phấn, sung sướng nhất của Ngựa nầy là được Lạc-Đà bắt đầu "QUẬY" các Xóm Làng Trường-niên bên nờ. Cúi xin Thượng-đế ban thêm sức cho Lạc-đà khỏi "Khát và Khô", khi bước qua vùng Rhônes-Alpes đầy phong-cảnh đẹp và nhiều sông ngòi nhiều nước.

Nợ Trường-niên của Ngựa nầy còn nhiều lắm, rong ruổi bây giờ cho đến hết cuộc đời cũng chưa chắc đã xong, còn cần nhiều bậc đàn anh tiếp tay giúp sức, thêm nhiều bạn đồng-hành vỗ tay cùng ca, rồi khi thế-hệ Lạc-đà và thế-hệ Ngựa nầy mặc sơ-mi đất, các thế-hệ sau vẫn tiếp nối, được liên-tục như rứa thì lo gì mà Phong-trào H.Đ. Trường-niên tắt lửa được !

Chúc Trường, à quên, Sư-Huynh, đứng ra là Lạc-đà đạt mọi sở-nguyện, và xin cho Ngựa nầy được hưởng chút ... dư-huệ.

✳ Tr. Hoàng-Hội (Úc-châu) :

..... Chúng tôi biết chắc rằng sau gần một tháng trời chu-du Nam bán-cầu, khi trở về với mái ấm gia-đình, Anh Chị tuy bận rộn, vừa việc nhà, việc xã-hội, thế mà anh chị vẫn không quên người bạn ở góc biển chân trời, người bạn mà anh chị chỉ biết qua Bản tin L.L, và gần đây, chỉ gặp mặt trong mấy ngày ngắn ngủi, thế mà đã có điểm-phúc chiêm-được tình cảm nông-hậu của anh chị. Phải chăng đó là một phần

thường mà Thượng-đế đã dành cho tôi và người Bạn Đời (xin qua 2 giòng).

Từ ngày được tham-dự Trại Hạp Bạn T.T.5 đến nay, tôi cảm thấy tôi đã được hưởng một phép lạ. Phép lạ ấy đã giúp tôi tăng thêm sức khoẻ và trở nên yêu đời. Không yêu đời sao được, khi đã cùng chung sống mấy ngày đêm với các Bạn H.Đ.Trưởng-niên với những tâm-hồn rất trẻ và phải nặn óc ra để đối đáp những câu đố hóc búa (xin thông qua 3 giòng nhắc đến sự săn sóc vết thương của Ngựa). Càng yêu đời hơn khi được tâm-sự với anh bạn lực-sĩ marathon kiêm ảo-thuật-gia, tuy đã 84 xuân-xanh mà vẫn còn chịu chơi, bay hằng ngàn vạn dặm sang biểu-diễn cho đàn em và con cháu ở xứ kangaroo xem tài-nghệ ; và càng mến yêu cuộc sống hơn khi tiếng cười,dồn-dã của Chị Mai-xuân-Tý còn văng vẳng mãi bên tai, chẳng khác gì Jeanette Mc Donald trong phim La veuve joyeuse. Những hình bóng thân yêu của các anh các chị trong mấy ngày vui ở Sydney và Melbourne còn in đậm trong tâm-trí tôi, đến nỗi trong tuần trước, khi tôi đến hạp tại Scout Hall ở Clayton, tuy có đông anh chị em H.Đ., nhưng tôi vẫn thấy thiếu nhiều, thiếu nhiều lắm. Phải chăng "Un seul être me manque, et tout est dépeuplé ? ". Ngựa chịu khó, Voi Già, Cáo Đỏ mặt, Sư tử Hoạ bát, Sói mõng tai, Vịt nước vui vẽ, Sói yêu rừng v.v.... bây giờ ở đâu cả rồi ? và tâm-trạng tôi lúc ấy chẳng khác gì tâm-trạng của Thôi-Hộ ngày xưa hoặc của chàng Kim khi trở lại vườn Thúy :

Trước sau nào thấy bóng người

Clayton đoàn-quán còn cười gió đông.

Không biết đến bao giờ mới được gặp lại nhau anh chị Thoại nhỉ ? Thân chúc ...

LIÊN-LAC : *Dàn Anh xit "Meo buồn" ơi !Anh làm sống dậy những ngày vui của Trại Hạp Bạn, những kỷ-niệm không bao giờ có thể tái-diễn lại được, cho dù đến TT6 mà anh em chúng mình có đến tham-dự nữa, khi ấy chúng ta đã ... khác rồi. Có câu ca : "Nhắc chi ngày xưa đó, để se buồn lòng ta ! "Cám ơn anh chị đã gửi cho tấm hình hôm chụp tại nhà, sẽ bổ-túc thêm trong album Trại TT5. Ngựa không dám khâm-phục hay nói tốt Đàn Anh, vì sẽ có người cho là chúng ta "mặc áo thụng vái nhau". Bây giờ Đàn em xin nhờ (hay là nhắc) lời Anh đã hứa : Sẽ cùng với Tr. Phạm-văn-Chương đánh trống thổi kèn mời các Nhân-sĩ Hướng-đạo, các Trưởng đã tạm "rũ áo phong sương trên gác trọ",xin hãy"xuống núi"để cùng chơi lại với nhau,và "nhớ thời là thời niên-thiếu".Ngày trước,Thi-sĩ Thái-Can có câu thơ : Em nên điếm phần tô son lại Ngạo với nhân-gian một nụ cười.*

Nay xin chữa lại cho vui là :

... Anh nên mặc áo, cầm còi lại,

Nhập với Phong-trào tiếp cuộc chơi.

Làng Trưởng-niên Úc-châu có thành hay không là do anh chị em vùng Melbourne khởi-sự trước, nhìn các Phụ-huynh, các Trưởng H.Đ., cùng chung sức nhau trong công- việc - mà anh em Trưởng-niên Canada thấy - khi về, ai cũng thán-phục vô cùng, đành rằng Anh Trùm Chương là Đầu máy, nhưng không có Cụ Hội làm Xếp ga phát cờ thì xe cũng chưa chịu chạy. Anh Hội ơi ! Nay các cháu đã thành-công cả rồi, nhà mới cũng ổn-dịnh xong, Clinton Đoàn-quán đang chờ Anh đó, Ông Xếp Ga ơi ! Nhớ Anh Hội vô cùng, Nhớ Melbourne, Nhớ Trại TT 5 , làm cho Ngựa nhớ 2 câu thơ của Ng. Bình : Chiều nay tôi lại ngắm trời xanh

Mây trắng đang xây mộng viễn-hành...

Lại nhận tiếp thư đề ngày 4-4- và bài "Nghe chim cu gáy", em tự nghĩ không xứng đáng được như thế, định bụng sẽ không đăng nhưng sợ anh cho là Ngựa không hiểu thấu cái "cảm" của anh, đành đăng lên vậy, thú thật trong lòng thấy bốn chồn sao ấy ! Trong thư nói trên, có câu : " Càng đọc bản tin L.L. từng nào, càng thấy cái esprit humoristique của anh khó có ai sánh nổi. Vì thế cho nên tôi nghĩ rằng dù anh có rao "bán cái" mấy đi nữa, có lẽ cũng không ai dám mua, và anh vẫn phải tiếp-tục vác ngà voi dài dài để cho tất cả anh chị em được nhờ, chẳng những thế-hệ này mà cả cho thế-hệ tương-lai nữa".

Anh Hội ơi ! Anh làm như rùa là hại đàn em rồi. Trong khi đang "rao bán" mà anh dọa như thế thì hàng Liên-lạc liệu có ai dám vào mua cho, anh Hội ơi !

✱ **Tr. TRÚC-LÊ (Úc-châu) :**

Hôm nay (8-4), tôi được đọc tờ L.L số 17, ở Melbourne, do Tr. Hội cho mượn (tờ của tôi có thể đã về Brisbane và các cháu chưa gửi lên cho tôi), và Tr. Hội có khoe tôi biết đã đọc LL số 18 và có 1 bức hình và bài viết để khen tôi nữa (Ồi, sướng quá) mà Tr. Hội đã cho Bạn mượn rồi, nên tôi chưa thấy dung nhan tờ số 18 ra sao ! Chắc sẽ có nhiều bài vở về TT 5 lắm. Tôi mong có tờ số 18 để đọc ngay (xin thông qua 12 giòng về lý-do di-chuyển, địa-chỉ anh ĐL.và Tr. Bách vắng mặt, bài ca Waltzing Australia). Còn bài thơ "Nhập cuộc đi anh" của Tr. Mai-Xuân-Tý làm ai đọc xong chắc cũng cảm thấy lên tinh-thần rất nhiều. Trong đó cũng có cả tôi :

Đừng thềm mặc cảm tuổi cao

Quyết đem dũng-cảm nhẩy vào cuộc chơi.

Tôi chưa đọc được kỹ các bài trong L.L. 17, vì phải đem trả lại Tr. Hội bây giờ, rất tiếc ...

Thân chúc ...

LIÊN-LAC : *Chị Sói Yêu Rừng ơi ! đọc thư Chị xong, cũng lây thêm bệnh của Chị, bệnh "Lên Tinh-Thần", vì vậy, còn bức thư dài của Chị gửi sau cùng, xin dành lại đăng vào lần sau, để còn có dịp lên tinh-thần nữa, vì nếu lên cao, cao quá, sẽ hết sức để lên, riết rồi anh em trong nhóm L.L. sẽ "Ngủ quên trên chiến-thắng" thì nguy vô cùng, xin tạ lỗi trước với Chị. Chúng tôi mong biết địa-chỉ của Tr. Mừng, trước để hỏi thăm đôi chân đã bình thường lại chưa, sau để gửi báo L.L. để Tr. Mừng đọc cho vui. Dịp ở lại Canberra, chúng tôi rất tiếc không ở lại nhà Tr. Mừng được, vì Tr. Viêm đã có lời hẹn hò trước (Khi còn ở trong Trại), chắc Tr. Mừng hiểu và thông-cảm cho.*

*Chúng tôi sẽ gửi L.L. đến Kaleen cho đến cuối năm 1996, sau đó, sẽ gửi về lại chốn cũ, như lời chị muốn, nếu có cháu nào "cung-thỉnh" Chị về đâu, cũng xin cho biết, để gửi L.L. đến đó, Chị đọc cho "nóng sốt".
Tin Chị rõ : Một Akéla thời 1935-45, nay đã trên bát-tuần, đã có thơ khen Chị đó (có đăng trong L.L. số này). Chị Trúc ơi ! trong tình Chị em, nếu sự đòi hỏi này Chị cho là "quá" thì xin chị quên đi, coi như không có : Xin Chị thử phát cờ (Nương-Tử) Xóm Hương-đạo Trưởng-niên Vòng Chị đang ở giùm cho với, ở đó có Tr. Nguyễn-Thanh-Viêm làm Xếp Ga (là cái chắc), Chị kéo các toa xe khác chạy một lúc, khi Chị đi đâu thì giao Tr. Mừng cầm volant thay Chị, với Trưởng Viêm và Tr. Mừng ở Canberre thì ngon lành lắm. Cái khó là lúc đầu, không tin, Chị làm thử đi rồi sẽ thấy. Chị (cười) và "Ừ" đi. Chờ tin Chị đó .*

✱ **Tr. Nguyễn-đức-Dziên (Seattle) :**

..... Rất tiếc, Trại Hạp bạn em không thể đi được, vì thể xanh chưa có. Cái hy-vọng tràn trề ở tháng 8 này về Anh-quốc cũng đã thành mây khói rồi ! Vì có lệnh tạm đình phỏng-vấn làm thể xanh (không rõ lý-do), mà em đã đăng-ký gần đến ngày phỏng-vấn. Xui thật!

Có lẽ cái duyên thềm ra nước ngoài đi trại cho thoả thích đã "không duyên" như mình tưởng Trưởng Thoại ạ !... Sức khoẻ tệ quá, qua Mỹ mà mỗi ngày mỗi trụt ký, ai cũng quở. Có lẽ đói ăn chẳng ? Mấy tháng nay không nặn ra được bài nào . Vừa rồi, em nhận được thư Tr. Cung-Giữ-Nguyên (Vịt bể) và Trần Gia-Tú, nghe đâu bên nớ vẫn bình thường. Chị Cảnh vẫn tiếp-tục chăn Sói. Bây mà em và Chị Cảnh cùng lập vài năm trước khi qua đây (Bây Hoa-Lư, thuộc giáo-xứ Phước-Hải) do Cha Giuse Nguyễn Thế-Thoại (Bằng Rừng

Tráng) quản-nhiệm. Riêng Toán Alpha do Alpha 0 (Vịt bể) Toán-trưởng, hè này sẽ nối vòng tay lớn lần thứ 2, sau chuyến DL+ Saigon+PT để ra Huế, có lẽ ghé Bạch-mã xưa. Em sẽ cùng anh em ráng chút quà nào đó để cho chuyến đi của gia-đình đỡ khát nước. (thông qua 4 giờng).

Sinh-hoạt HD ở Seattle vẫn đều, vừa rồi tổ-chức văn-nghệ nhân ngày kỷ-niệm 10 năm của Thanh-đoàn Cửu-Long ở đây cũng xôm tụ. Em phụ-trách phần ảo-thuật cũng vui đáo để. Có Tr. Khanh, Tr. Giải. Tr. Lộc và một số anh chị em Trưởng-niên ở Oregon qua tham-dự, cũng ấm lấm. Liên-xóm Trưởng-niên sẽ họp trưa 21-4 này. Để kỷ-niệm lễ Giỗ Thánh Georges. Có gì thêm, em sẽ tin Trưởng sau.

Kính chúc và

LIÊN-LAC : *Chôn chằm Lo ơi !Chú cả gan thật. Thần, Thánh mà dám gọi bằng Anh, đây thơ của Chú, ghi lại mấy câu đầu :*

Nhớ tích năm xưa đã bao đời

Đêm đêm

Ngước mặt lên Trời tìm sao Hiệp-sĩ

Chuyện diệt thổ-phỉ

Cứu khổ dân lành

Chỉ có Anh : Đại-danh Thánh Georges.

Ghi đến đây, hỡi quá, xin stop lại, nhưng bài thơ quá hay, đầy đủ chi-tiết Thánh Georges từ Arménie sinh ra cho đến ngày 23-4 là ngày cuối cùng. Vì quá dài, Liên-lạc không đủ chỗ để vinh-danh Ngài, nên đành hướng về Sao Mai, chấp hai tay cùng với Trưởng, nguyện cầu 2 câu gần cuối của bài thơ :

Nguyện ơn Thánh, Thiên-dàn giáng phúc

Phù (V.N.) chúng con vượt khúc nạn tai... !

Đọc thư của Alpha 13, thấy thích-thú, biết thêm tin-tức anh em, có tình và ... thành-thật .Này Chôn ơi ! bây giờ chưa có thể xanh nên chưa bay nhảy được, nhưng đến tháng 7 năm 1998, liệu có qua Hoa-Thanh-Đồn dự Thăng-Tiến 6 không ?

✱ **Tr. Vũ-Đức-Tuynh (LĐ. Lạc-Việt, Adelaide):**

... Chúng em Liên-Đoàn Lạc-việt, thành-phố Adelaide, Nam Úc, xin cảm ơn Quý Trưởng rất nhiều. Chúng em đã nhận được tờ Liên-Lạc mới nhất do Quý Trưởng gửi cho. Mọi sự trong đó đều là những điều làm cho anh chị

em Lạc-Việt ở nơi xa xôi này rất lấy làm thích-thú, phấn-khởi, ám tình Hường-đạo.

Chúng em sợ dĩ phải dài dòng nào là Adelaide, miền Nam nước Úc, vì trong kỳ Trại TT 5 vừa qua, không có cái vinh-dự đón tiếp quý Trưởng tại Nam Úc (thông qua 8 giòng nói về vùng Adelaide, mời qua dự Trại Úc-Châu tại Adelaide ngày 27-30/12/96 để đón tiếp)

Gặp được các Trưởng tại Trại TT 5, chúng em thấy cuộc sống HD thật đáng sống, đáng theo đuổi. Thế-hệ này hướng-dẫn, nâng-dỡ thế-hệ sau, và chúng em cũng rất mong có được một nhóm HD Trưởng-niên để có nơi nương-tựa, sưởi ấm nhau trong tình HD. Các Trưởng có biết ai tại Adelaide để chúng em bắt đầu được không? Xin giúp cho một tay. Từ ngày đi dự TT 5 về đến giờ, ý-hướng lập Nhóm Trưởng-niên tại Adelaide cứ nung nấu hoài. Mà chẳng phải biết phải bắt đầu thế nào? Đọc đi đọc lại tờ Liên-Lạc, chúng em thấy đó là một lò sưởi, ám tình HD, loại hữu-dụng nhất. Chúng em xin gửi tới Quý Trưởng 100 Úc-kim (đổi ra thành \$78.40 US) để xin quý Trưởng nếu còn Liên-Lạc, bất kể số mới cũ, gửi cho chúng em càng nhiều càng tốt, để gửi tặng các anh chị em đã từng là HD, hồng dựng Nhóm HD Trưởng-niên tại Adelaide. Chắc chắn với LỬA từ L.L. sẽ làm cháy bùng được HD tại Adelaide, Nam Úc. Nếu số tiền chúng em gửi không đủ để trả tiền tem gửi báo, xin quý Trưởng cũng cho chúng em biết để gửi thêm quý Trưởng. Nếu còn dư chút nào thì xin gửi tiếp sức với L.L.. Chắc việc làm này cũng phiền phức cho quý Trưởng không ít, xin Quý Trưởng bỏ qua cho (thông qua 9 giòng về sự áy náy quấy rầy quý Trưởng).

LIÊN-LAC : *A! Trúng số độc-đắc rồi! Từ ngày làm bản tin Liên-Lạc đến giờ, chưa bao giờ sướng như ri! Đọc thư của L.Đ. Lạc-việt, qua lời của con chim đầu đàn, Ngựa này có 3 điều vui, rất vui, và một chút buồn, buồn mong manh thôi.*

Niềm vui thứ nhất là khen báo L.L. kết lại tình thân giữa anh chị em với nhau.

Niềm vui thứ hai là mong muốn lập H.Đ. Trưởng-niên ở đất Adelaide, nhưng chưa biết gõ cửa nhà ai.

Niềm vui thứ ba là đất Úc-châu có mạch "phát" nhân-tài Hường-đạo.

Còn nỗi buồn là anh em sẽ tổ-chức Trại HD toàn Úc-châu vào tháng 12/96, mời qua dự, mà chưa biết trả lời ra sao đây.

Các Chú Adelaide ơi! Ngựa tiếc là những ngày ở TT5 không gặp các Chú, để trao một số L.L. Sau khi nhận thư của L.Đ., mình đã gửi qua một một gói L.L. mà hiện mình đang còn, có nhiều số đếm 3, 4 bản, và cũng có số thiếu. Trong đó có lác-đác nói về tổ-chức Trưởng-niên. Còn bản-khoản không biết ai mà gõ cửa, nay ta chỉ: Người chỉ đường thuộc vùng Adelaide là Tr. Nguyễn-Khắc-Tiếp, và người cầm volant đầu máy Trưởng-niên là Tr. Nguyễn-Bá-Nghiệp. Cả 2 vị hảo-hán này còn lửa nhiều lắm, có cái duyên lạ, là trong số báo này (Mục Thư-tín) đều có nhắc đến oai-danh của 2 vị Thần này, Linh-thiên thật!

Hồi-tưởng lại những ngày còn ở Glenfield, đêm khuya thanh vắng, ta ngủ không được, dạo quanh rừng bạch-đàn của khu đất T.T.5, nhìn lên trời cao, ta thấy nhiều ngôi sao lạ xuất-hiện, biết là điềm lành, đất này sẽ có rất nhiều anh-tài, mà ứng vào vùng tập-trung HD, tức là những anh-tài HD ở Úc-châu này. Ta nhìn thấy như vậy, nghĩ ra, bây giờ mới thấy lẽ Trời huyền-bí và ứng-nghiem thật! Phạm-Duy có mấy lời ca thật hay:

Tôi yêu biết bao người

Lý, Lê, Trần và còn ai nữa

Những anh-hùng của thời xa xưa

Những anh-hùng của một ngày mai

Xin cúi đầu cảm ơn Thượng-đế, Ngài còn thương anh em Hường-đạo chúng con, cho con được biết thêm những tâm-hồn còn thiết-tha với Phong-trào để tin tưởng rằng, chúng con không ... cô-đơn, vì Liên-lạc đang tìm "nối lại" những mối giây, mà có nơi, không biết mô mà tìm!

Để kết thúc thư này (và cả mục Thư Bạn), anh chị em chúng ta hãy giữ vững "Niềm Tin". Riêng Ngựa này, đã ở tuổi hoàng-hôn của cuộc đời, được giao-phó cầm cán cờ của Liên-Lạc, có thể "Hay" hay là "Dở", nhưng có một điều chắc chắn xin hứa là không đi trái với đường lối của Phong-trào, để khỏi phụ lòng tin-tưởng và thương-mến của anh chị em H.Đ.V.N. Xin Thượng-đế chứng-giám cho.



M
Ã
T
H
U



Do **Ngựa Chịu khó** phụ-trách

(Mục này đặt ra để trả lời thu đã nhận được, có khi do lời dặn của một số Trường, độc-giã gửi thư về đóng góp ý-kiến, nhưng không muốn trích đăng thư của mình trên bản tin Liên-lạc, có vị còn kỹ hơn, còn dặn đừng ghi cả tên họ. Cũng chịu thôi, đành nghe theo vậy).

❖ **Chi Lâm-Tô-Bông (Montréal).**

Không ai sướng hơn Chị Vịt Nước vui vẻ này cả . Đi ngao-du Uc-châu, về hô hào họp nhau lại để "ăn mừng Liên-Xóm Trường-niên Ottawa-Montréal tham dự Thăng-tiến 5 về được bình an. Chị lại đi tiếp qua Âu-châu một tháng thanh-tra con cháu. "Đã thật" ! Trong khi ở Montréal cũng họp nhau ở nhà hàng, làm một châu "Chả cá Lã-vọng", và để bầu Trường Xóm (anh Phan-hữu-Khả mãn nhiệm). Các xóm viên đã "chấm" Chị sẽ lãnh một công-tác trong Xóm, nhưng Chị ... "Đại" quá, bỏ đi mất một cái job lương cao bổng hậu, oai phong lẫm liệt vô cùng, nên kỳ này A. Nguyễn-Tấn-Hồng "trúng số" trong sự ... bắt buộc, vì mới được về hưu-trí. Thôi được, tính sau, người có tài thì không việc này thì việc khác. Anh Tân Trường-Xóm rất cần bàn tay tháo vát của Chị.

❖ **Tr. Ngô Kỳ-Phong (Gà lý-luân)Montréal).**

Xóm Montréal cho hay, anh có thư "Rất vui mừng nhận làm xóm viên H.Đ. Trường-niên" Montréal, ai cũng mong gặp anh cả. Rất tiếc hôm họp Xóm Đầu Xuân, anh không thể lái xa ban đêm, , lại ở xa, nên không đến dự được. Ngựa này có bàn lại với Tân

Trường Xóm (Tr. Hồng) kỳ sau nên tổ-chức họp buổi trưa thì tiện cho đa số xóm viên hơn. Cụ Trường xóm phán : " Ừ, rất nên !" Như rứa là xong. Tr. Su-Tử Hoạt-bát (Mõ Xóm) cho hay đã nhận đủ tiền niên-liễm cả xóm, kể cả những người đi xa, và người vắng mặt hôm đó, như lang tây Gà lý-luận nhà ta vậy.

❖ **Tr. Dương-Kim-Sơn (Toronto) :**

Người này nhiều chức lắm, lại háng hái liên lạc với các đơn vị trong Chi-nhánh, mới có đầy đủ tin tức làm ra bản báo cáo sinh-hoạt 1994-95 rất dài để phổ biến.

Trong mục Trường-niên ghi : Đặc-biệt Toronto chưa có xóm Trường niên, vì các vị "Trường-niên Ông và Trường-niên Bà" vẫn còn là những nòng cốt với Cộng-đồng (trang 5). Có câu chót (trang 6) trong mục Toronto, có mấy giòng này khá "ngộ" : "Ngày nào lò Tráng-đoàn đào tạo thêm Trường Trẻ để thay thế, ngày các "Trường-niên" trên không còn sức để làm việc vác ngà voi nữa, xóm HD. Trường-niên sẽ được thành-lập và khi đó Trường Nguyễn Trung-Thoại lại có thêm một thành-viên Xóm, và không còn ... "la làng " nữa !

Chị Tu-lệnh ơi ! Cám ơn Chị đã quá lo lắng cho Ngựa này "La làng La xóm" ồn ào, nên đã khát hẹn. Chị khôn quá trời, đợi khi mô các Trường hết xì-quách làm việc, khi nó sẽ "thấy" qua Làng xóm trường-niên, khi ấy đã có Viện dưỡng-lão làm Đoàn-quán . Hèn chi mà bây giờ Chị đã gọi là Lão-niên, Lão Ông, Lão Bà. Liệu hồn đó, vài chục năm nữa, Chị biết !

❖ **Tr. Nguyễn-đức-Phúc(tức Cu Phúc)Ottawa**

Sở dĩ phải ghi Cụ, là để khỏi nhầm với Phúc Trẻ, một ngôi sao đang lên ở Thủ-đô Canada. Sao Bắc-đẩu một thời là Tr. Nguyễn-Kim, một LĐT lẫm-liệt ngày xưa, hiện là Mã Xóm Ottawa, chắc không để "Hào-quang" của mình chìm dần trong quên lãng. Những cây đại-thụ của Xóm như quý Tr. Đào-trọng-Cương, Cụ Bằng, Cụ Thuởng, Cụ Phúc v.v.. thêm vào đó những tài-năng ẩn-dật như Nhà Thơ Phạm-quân-Khanh, nhân-sĩ thân thương của vùng là Cụ Trịnh-vũ-Điệp, vẫn thiết-tha với Hướng-đạo như Bà Chị Thúy-Lan (và người Bạn Đời đã dành rất nhiều ưu-ái cho Phong-trào là Nhà Giáo họ Phạm), lác đác những Chung-thế-Hùng, và gần đây thấp thoáng có một vị đang "xăng tay áo" muốn kể vai gánh vác, đó là nhà kinh-doanh họ Ngô tên Phú, người mà báo Liên-Lạc đang nhờ vả, và cũng nghe đâu đó có tiếng đồn là người ở hậu-trường (của Tr. Phú) thổ thổ :

" thì hãy ra giúp anh em một tay", tui tiếp cho. Dù sao, khi anh em thấy mình làm việc chung, chắc cũng không nỡ để mình lẻ loi đâu !

Ngày 5-5-96, Ngựa ck không thể lên được để góp thêm tiếng nói cho vui Xóm, Cù Cáo Đỏ mặt về kịp họp hôm ấy, hay quá. Nói thiệt với anh Phúc, Cù Cáo đi xa, Ngựa CK chơi với, thiếu bàn tay của Cù này, thiệt vất vả. Mong rằng mọi sự sẽ tốt đẹp trên ấy để Anh vui mà sống thêm vài ba mươi năm nữa mà nhìn lại công-việc mà một thời, mình đã góp sức.

❖ Tr. Alain Wu (tức Hồ-Nhi-Hoà) Sydney :

Anh Chị em H.Đ.Trường-niên Xóm Liên-Xóm Canada đã nhận thêm mấy tấm hình do Trường chụp hôm ở Bến Đá (Sydney), xin thành thật cảm ơn Trường. Chắc Trường đã nhận được báo Liên-lạc số 18 nói về Trại Họp Bạn. Tr. Phạm-quang-Lộc (ở Seattle, USA) có điện-thoại qua cho Ngựa này và nói là đã từng sinh-hoạt chung, cũng cùng chung ngành Thiết-giáp, và có hỏi địa chỉ của Trường để viết thư. Đạo trước, Trường có nói có mấy anh em Đạo Kỳ-Hoà đang ở Montréal, Canada, nếu Trường có phone hay địa-chỉ, xin cho biết để nối lại vòng tay cho thêm đông, thêm vui.

Chúc Trường thành công trong mọi phương-diện, xin cùng với chúng tôi giữ chặt mối giây, và xin cho chúng tôi gửi lời thăm Madame Wu và Tr. Hồ Tam-Hoà.

★ Trường L.Đ.H. (Cali) :

Thư Trường làm Ngựa này "Nghệt thờ" quá ! Hai điều cấm kỵ là đừng đăng thư, đừng tiết-lộ danh tánh, chỉ "cho phép" trả lời thôi, cay thật ! thì cũng đành chịu vậy, chứ biết làm răng chừ !

Bài "Đặng-Tiểu-Bình của HDVN Hải ngoại" không thể nào đăng được, vì nhiều lẽ, lý do đậm nét hơn cả là quá "quan trọng hoá" Ngựa CK này, trong khi ngựa hèn này đâu có cao siêu tới bậc ấy. Dù Trường Trần-văn-Khắc đã quy-tiên hay Trường Nguyễn-văn-Thơ vẫn còn đó, xin chứng-giám cho rằng Ngựa C.K. trước sau như một, thẳng thắn phân minh, luôn luôn kính trọng các bậc đàn anh trưởng-thượng, thủ-phận đàn em.

Còn đối với Trường Vĩnh-Đào (đương-kim Chủ-Tịch), trong giao tình có sự tương kính giữa tuổi tác và nhiệm vụ, không ngoài mục-dịch mong sao giữ vững được Phong-trào, để một ngày không xa, khi đất nước thanh-bình ổn-định, Hương-đạo V.N. được tái-lập trên Quê-hương, khi ấy Ngọn Đuốc sẽ được trao về cố-quốc.

Sau hết, xin cảm ơn Trường, đã quá thương (hay là cho đi tàu bay giấy) ban tặng cho mỹ-từ "cây Tùng cây Bách", một biểu-tượng mà Ngựa này chỉ thấy trong ... giấc mơ !

Ngựa đã đọc hai ba lần câu thơ cuối của Trường viết, mà vẫn không sao hiểu được ý Trường muốn nói gì, cũng xin ghi lại đây để nhờ Trường chỉ thêm cho :

.... Ta tiếc ngôn-từ sao hữu hạn

Đã không trải hết được lòng ta !

Phân trần cũng đã tạm đủ, chỉ xin hai chữ "bình-an" và xin Trường tha cho.

❖ Tr. Lê-Trung-Thanh (trên bờ sông Hương)

Ở Quê Người mà cũng có sông Hương để tưởng nhớ Vỹ-dạ trong buổi hoàng-hôn và ngắm trăng rằm khi ngoảnh nhìn Thiên-Mụ Thân-tiên thật !

Nhưng đừng quá viễn mơ mà quên quá-khứ : Mình đã từng là một Hương-đạo-sinh, và cũng đừng lơ là với hiện-tại : Làng Xóm Trường-niên đang chờ mình đó !

Nếu trí nhớ của Ngựa này còn khá thì đã có lần, dằng ấy có hướa là khi xong việc (nghĩa là hưu-trí) thì sẽ gia-nhập H.Đ. Trường niên, Vui lắm, vì Xóm Làng này đi họp hay đi chơi đâu cũng đều cung-thỉnh Đấng Bề Trên tháp-tùng cả, Liền Ông tui mình coi như ... cận-vệ. Mục này chắc Bà Chị chịu liền.

Riêng tài-năng của dằng ấy, bản tin Liên-lạc cũng đang cần một tay, chỉ mượn một tay thôi nhé, tay kia muốn làm chi thì làm.

Ngày 30-6-96, Liên-đoàn Montréal có tổ-chức cắm trại ở Làng Cây Phong (cách Montréal Igiờ rưỡi xe hơi), có tổ-chức lễ Tưởng-niệm Tr. Trần-Văn-Khắc, lẽ dĩ nhiên H.Đ. Trường-niên cũng sẽ phải tham-dự. Mình sẽ điện-thoại "réo" dằng ấy cùng đi. Lặn không được mô !

❖ Tr. Quỳnh-Hoa (Washington D.C.) :

Nhận thư Chị, thêm tập tài-liệu đi Tàu lục-địa, với các phóng-ảnh những công-tác của Chị ở Hoa-kỳ, cảm ơn Chị. Chị trách sao dám gọi là Mrs., trong khi Chị chưa "đăng-ký" bao giờ. Thưa với Chị rằng : Ở Tỉnh Québec của tui ở, các Bà trên 60 tuổi mà còn ... kén thì a-lê-hấp, xếp vô loại Madame cả, để tỏ lòng tôn-kính vô vàng ! Chị có mémoire tốt lắm, còn nhớ Ngựa đã làm ở Thư-viện Trường Đại-học Montréal, nay đã về già, ngồi nhà, chờ anh chị em HD sai vặt. Chị lại có lời khen lời văn Ngựa, khi đọc rất thì cười luôn, bởi vậy sẽ được trường-thọ. Cái đó còn hậu xét, vì Bề trên của tui có lần phán : "Anh cứ lo nghĩ chuyện trên Trời dưới Đất, chọc giận anh chị em, "đỡ đạn" bốn phương, như rứa đời sống sẽ rút ngắn lại ! " Chưa biết ai đúng.

Trong thư, Chị có ghi là gửi tiền tem, nhưng không thấy, chắc Ông Bưu-diện mượn tạm rồi, bậy thật ! Và đây là địa chỉ của Tr. Trần-văn-Thao (hiện nay) : 31 West St. , Apt B, Winooski, VT 05404, Vermont, USA.



NGHE CHIM CU GÁY

Je me souviens
Des jours anciens
Et je pleure

P. Verlaine

Trong những năm thuộc thập niên 30, hồi tôi còn cắp sách đến trường, tôi chỉ mong sao đến kỳ nghỉ hè để được giã từ thành-phố về quê tận hưởng những thú vui thiên nhiên mà tạo-hoá đã dàn dựng cho chúng ta thưởng thức .

Những buổi trưa hè, tiếng gió thổi vi vu qua những luỹ tre xanh xen lẫn với tiếng chim hót líu lo trong vòm lá của những cây cổ thụ trước đình làng đã tạo nên những khúc nhạc đồng quê khiến cho tâm-hồn người thư sinh bay bổng lên không trung và đôi mắt lim dim mơ màng trong mộng cảnh.

Thỉnh thoảng từ xa vọng đến tiếng gáy của mấy con chim cu, vừa dịu dàng, vừa tha thiết. Những tiếng cu gáy đều đều, từ ngày này qua ngày khác đã trở nên rất quen thuộc và rất thân mật với tôi, đến độ hễ ngày nào tôi không ra chơi hoặc ngồi đọc sách ở khu vực đình làng thì tôi lại nhớ tiếng cu gáy vô cùng, chẳng khác gì nhớ một người bạn tri-âm.

Hình ảnh chim bồ câu thường được người đời dùng làm biểu tượng cho hoà-bình và đã được danh họa Picasso đưa lên đài danh dự hoàn cầu. Dáng điệu của chim bồ câu rất dịu dàng, đôi mắt xinh xinh và hiền từ. Chim cu gáy cũng là một loại bồ câu, nhưng đặc biệt loại bồ câu này có bộ lông màu rước tôm và gáy rất hay, giọng gáy vừa ấm vừa tha thiết, dễ gây cảm tình .

Đã nhiều lần, trong những ngày đi trại với anh em hướng đạo vào những kỳ nghỉ hè, tôi thường được nghe tiếng chim cu gáy, và những lúc ấy tôi cảm thấy lâng lâng, tâm hồn nhẹ nhàng, và bỗng nhiên nhớ đến những luỹ tre xanh bao quanh những mái nhà tranh ấm cúng với những làn khói trắng tỏa lên không-gian cùng cái đình làng cổ kính tại quê nhà, nơi mà tôi đã để lại biết bao kỷ-niệm êm đềm của thời niên thiếu .

Nhưng không phải tiếng chim cu gáy lúc nào cũng mang đến cho tôi những kỷ niệm êm đẹp cả đâu. Đã có một thời những tiếng cu gáy đã làm cho tôi ứa lệ. Đó là những lúc tôi bị đày đọa ở các trại tù cải tạo. Trong năm 1976 tôi đã được bọn cán bộ cai ngục giao cho công việc "đuổi chim", một việc làm mà chúng nó chỉ "ưu ái" dành cho những tù nhân cải tạo ốm yếu, không đủ sức vào rừng đốn cây, chặt củi. Cái "job" đuổi chim ấy các bạn không tài nào kiếm được ở các nước văn minh, ngoại trừ ở các nước của "đỉnh cao trí tuệ". Trong cái năm 1976 đau khổ ấy, khi luá ở các đám ruộng bắt đầu chín, hằng ngày từ 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều tôi phải mang cơm hoặc củ mì (sắn) đến ngồi dưới mấy gốc cây để đuổi những đàn chim sà xuống ăn lúa. Dụng cụ của tôi là một cái sào dài khoảng 2 mét, có buộc một chùm lá chuối khô ở đầu ngọn. Khi nào thấy một đàn chim sà xuống một đám ruộng thì lập tức tôi dơ cao cái sào lên vừa khua vừa la ới ới để đuổi đàn chim bay đi. Kể ra thì cái "job" đuổi chim rất nhàn, so với các bạn tù khác phải vào rừng đốn cây chặt củi, hoặc phải gánh phân ở các hầm tiêu đổ vào hố phân bón ruộng. Tuy công việc thì nhàn rồi, nhưng buồn ới là buồn ! Nhất là những lúc ban trưa, khi có làn gió thổi nhẹ, đôi mắt lim dim, tai nghe văng vẳng tiếng chim cu gáy đều đều từ xa vọng lại. Tiếng gáy của chim cu những lúc ấy đã khiến cho lòng tôi xao xuyến và mang đến cho tôi nỗi nhớ nhà, nhớ vợ, nhớ con khôn tả. Tôi đã nghĩ đến cảnh nhà cửa bị bạo quyền tịch thu, vợ con phải xin đến ở nhờ nhà bạn , vài ba tháng một lần phải vượt suối băng ngàn lên tận nơi khi ho cò gáy để thăm nuôi tôi. Thế rồi những giọt nước mắt mà tôi đã cố kìm hãm mấy lâu nay được dịp tuôn rơi, âm

thầm và cay đắng. Oi buồn thảm biết bao ! Chim cu ơi, thôi đi, đừng gáy nữa, hãy để cho lòng tôi với bớt nổi thê lương.

May thay, trời xanh có mắt. Thời gian trôi quá nhanh. Mới ngày nào ngồi một mình ngồi đuổi



chim ăn lúa và nghe chim cu gáy xa xa, ngao ngán cho thế sự thăng trầm, thế mà hôm nay, 20 năm sau, tôi lại được sống yên vui với vợ con, với đại gia đình hưởng đạo tại xứ lạ quê người, tại một lục địa được mệnh danh là "lucky land" và đã được những người di dân gọi là thiên đường nơi hạ giới. Tại đây, thỉnh thoảng tôi lại được nghe tiếng chim cu gáy, không khác gì tiếng cu gáy ở quê nhà ; và hễ nghe cu

gáy thì tôi lại nhớ quê hương Việt Nam với những kỷ niệm vui buồn lẫn lộn .

Hồi đầu năm nay, một sự tình cờ đã làm tăng thêm lòng cảm mến của tôi đối với tiếng gáy của chim cu. Nguyên do là sau ngày họp bạn Thăng Tiến 5, trong dịp đi du-ngoạn ở Melbourne, anh chị T.V. đã ghé thăm gia đình tôi, và trong lúc đang nói chuyện, bỗng có tiếng chim cu gáy từ các khóm cây sau nhà, anh Thoại liền ngưng câu chuyện và nói : " A , có tiếng chim cu gáy, anh Hội ơi ! Em rất thích nghe chim cu gáy " .

Oi, tôi không ngờ tình cảm giữa hai anh em chúng tôi, bấy lâu được nồng nàn qua hương sắc của đóa hoa bách-hợp, nay tình cảm ấy lại được tiếng hát của chim cu làm cho thấm thiết hơn. Thế rồi, từ hôm ấy, không hiểu tại sao, mỗi khi nghe chim cu gáy sau nhà, tôi không còn nhớ quê hương nữa mà chỉ nhớ đến một người có cái tên rừng rất thân thuộc đối với tất cả những ai đã có dịp đọc bản tin Liên-lạc, người chuyên phụ trách mục Mã thư, Thư bạn, rất chịu khó đọc các thư từ bốn phương trời bay đến Canada, và cũng rất chịu khó trả lời tất cả với một lối hành văn vừa tài tình, vừa thâm thúy, vừa dí dỏm, sưởi ấm lòng mọi người, chẳng kém gì tiếng gáy tha thiết và êm ái của một loài chim bồ câu rất dễ thương, dễ mến mà ta thường gọi là chim cu gáy.

Melbourne, Mùa lễ Phục-sinh 1996

Hàng-Hội



SỔ VÀNG

1. Tr. Phạm-Quang-Lộc	10 Mỹ-kim
2. Tr. Trần-Anh-Mỹ LDBĐ)	20 -
3. Tr. Phạm-Gia-Kiểm	50 -
4. Tr. Ngô Lan-Anh	30 -
5. Tr. Trần Công-lao	20 -
6. Tr. Vương Cát-Hanh	30 -
7. Tr. Bảo-Nguyên	30 -
8. Liên-Đoàn Lạc-Việt (Ưc)	78.40 -
9. Tr. Lê-Ngọc-Diệp	50 Gia-kim
10. Tr. Lê-Trung-Thanh	15 -
11. Nhà Thơ Tuấn-Việt	20 -

(Thủ-quỹ khoá sổ ngày 20-5-96, nếu nhận tiếp, xin ghi vào sổ vàng kỳ sau. Rất mong thông-cảm)

Liên-lạc xin chân-thành cảm ơn các Trưởng, Thân-hữu độc-giả đã sốt sắng góp thêm "Củi" để Liên-lạc được tiếp nối cuộc vui dài dài ...

MỪNG SANH-NHẬT

Trong tinh-thần anh chị em Hướng-đạo, chúng ta cố đem lại cho nhau những niềm vui (và cũng có lúc không vui để cùng san sẻ), Liên-Lạc xin nối lại mối giây. Những ai biết thêm tin tức gì, xin cho L.L. biết để ... càng đông chúng ta càng vui

Ngày 14-4- : Trưởng Ngô-Đức

- 26-4- : - Lê Văn-Điền
- 16-5- : - Chử Ngọc-Liễn
- 26-5- : - Phạm-hữu-Vĩnh
- 02-6- : - Nguyễn Văn-Thơ
- 10-6- : - Lê-Thọ

Liên-Lạc xin có lời mừng Quý Trưởng, kính chúc Quý Trưởng sức khoẻ dồi-dào, tâm-trí minh-mẫn để cùng nhau cất tiếng ca :

"Chúng ta hôm nay hiệp vậy. Cùng nhau nắm tay"

NHẮN TIN

1. Tr. Nguyễn-Văn-Thuất :

Đã nhận thư và THẮNG TIẾN V (số cuối).
Đã trao cho GS Lê-Hữu-Mục 1 bản như lời dặn. Cảm ơn những chân tình đã trình bày trong thư.

2. Tr. Nghiêm-văn-Thạch :

Nghe anh Thuởng ve kể, thích lắm. Biết là anh bận, nhưng các nơi thúc-dục Hiến-Chương quá. Đang sốt ruột chờ tin Anh. Hề na y có tính qua Brossard hội-nghị không ?

Tr. Tra n-văn-Thao :

Anh Thọ đã trao bài Lịch-sử Phong-trào HDVN, nhưng xin phép anh sẽ đăng vào số 21, để tránh trùng-hợp với công-việc của anh em bên nhà đang làm. Hề na y, anh em HĐ Trưởng-niên Canada dự-định lái xe qua Vermont vấn-an Cụ Tiên-Chỉ đó, và nếu Cụ Tiên-chỉ sung sức, sẽ cung thỉnh qua ngao-du Montréal chơi với anh em.

Tr. Phạm-quang-Lộc :

Đã nhận được thư và tài-liệu. Cảm ơn các tin-tức đã cho, nhờ rứa mới có mà thông-tin cho anh chị em cùng biết. Phục Trưởng thiệt, tin đâu mà nhieu u rứa ? Có la n gờ giây nói qua (Tối thứ bảy), có cháu đa u giây trả lời : Ba cháu đã ... đi dạo ở ngoài !

Tr. Nguyễn-xuân-Mộng :

Đã gửi 5 bản Liên-Lạc số 18 qua, theo lời dặn. Có Xóm San José do Tr.Tiên-Chỉ Mai-Liệu hướng-dẫn cùng chơi, lo gì mà không thành-công. Chúc Xóm Sacramento thành-công như mong đợi. Thăm Anh và Chị.