



Liên Lạc

TIẾNG NÓI CỦA HƯỚNG ĐẠO TRƯỞNG NIÊN

Nhóm 'Tinh Thần B.Đ.' thực hiện



Bộ mới - Số 20

Phát hành tháng 9-1996

Nguyen Trung Tuong

BẢN TIN LIÊN LẠC

TIẾNG NÓI CỦA PHONG TRÀO HƯỚNG ĐẠO
TRƯỜNG NIÊN VIỆT NAM



BAN SÁNG LẬP

Lê Văn Ba
Phan Như Ngân
Trần Văn Thao

BAN PHỤ TRÁCH

Hoàng Ngọc Châu
Trần Trung Hợp
Lê Phục Hưng
Phạm Văn Thiết
Lê Thọ
Nguyễn Trung Thoại
Trần Minh Thường
Nguyễn Văn Tĩnh
Mai Xuân Tý (Con)



Liên Lạc phát hành mỗi năm 4 số :
Xuân, Hạ, Thu, Đông

Bài vở, thư từ xin gửi về
Nguyễn Trung Thoại
6362 Westbury, Montréal
P.Q. H3W-2X3 Canada
Đ.T. (514) 739-4000



Hình Bìa

Cộng Yên-Từ TRẦN-VĂN-THAO

HỌC CHƠI CHƠI HỌC



Với Hướng-đạo, chơi là bài học
Có Trường lo sẵn sóc cuộc chơi
Khi chơi để tổ tính người
Kịp thời Trường có những lời khuyên răn.

Dự cuộc chơi, tinh thần thoải mái
Các trẻ em khoan khoái đua chen
Từng em sẽ cố vương lên
Phát huy cá tính, luyện rèn tài năng

Trẻ nhút nhát thêm hăng thêm dạn
Trẻ cô đơn thêm bạn thêm vui
Trẻ siêng khuyến khích trẻ lười
Các em phấn khởi, vui tươi chuyên cần

Chơi đồng đội ... tập tuân kỷ luật
Quan sát nhanh, thành thật nhớ lâu
Tập thi đua để dẫn đầu
Tập quen chịu đựng dãi dầu nắng mưa

Vừa được chơi lại vừa được học
Có Trường lo sẵn sóc mền thương ;
Thiên nhiên như một học đường
Học chơi chơi học là phương đặc thù.

Tuấn-Việt

Tin Huấn-luyện

Được sự hậu-thuần của Hội-đồng Trung-Ướng HĐVN, Toán Huấn-luyện V.N. tại Canada với sự thoả-hiệp của Hội HĐ Canada, đã tổ-chức Trại Tùng-Nguyên III tại Gilwell Park, London, Anh-quốc.

Muốn trở thành Huynh-trưởng, Trại-sinh phải được thử thách và thông qua : Phần thực-hành và lý-thuyết. Tổ ra có thể điều-khiển đơn-vị và được chứng-cấp Bằng Rừng.

Trại Tùng-Nguyên III sẽ có tất cả 6 khoá : 1 khoá Hồi-nguyên, 3 khoá Tùng-nguyên cho 3 ngành Nhi, Thanh, Tráng) và 2 khoá đào tạo Trưởng Huấn-luyện cấp I và II (Trainer Development I & II).

Đặc-biệt Trại Tùng-nguyên III không có Trại-trưởng, vì Trại-trưởng Gilwell chỉ có một Trại-trưởng : đó là B.P.

Thành-phần Trưởng Huấn-luyện được mời gồm nhiều Q.G. và ngôn-ngữ khác nhau. Mỗi khoá có 1 Trưởng Điều-hợp khoá làm gạch nối liền và cảm-thông giữa Trưởng H.L. và Trại-sinh. Toán Huấn-luyện V.N. tại Canada đảm-nhận điều-hành trại này.

Thời-gian Trại : từ ngày 15-8-96 đến 24-8-96.

Nhân dịp này, có một cuộc Hội-nghị Trưởng, tổ-chức song song với Khoá Huấn-luyện.

Các vấn-đề được Ban Thường-vụ đề-nghị thảo-luận gồm :

* Dự-án Phát-triển Phong-trào HĐVN trong thời-gian tới

* Dự-án đẩy mạnh công-tác liên-lạc, truyền-thông và báo-chí trong nội-bộ phong-trào và với bên ngoài.

* Dự-án thiết-lập ngành Nhi cho đoàn-sinh thuộc lứa tuổi 5-8 tuổi.

(Những vấn-đề nêu trên không có tánh cách hạn-chế. Một số vấn-đề khác có thể được thảo-luận tùy theo nhu-cầu và các đề-nghị tại chỗ, nếu có.

(Tổng-hợp tin các nơi)



Một khoá Huấn-luyện trong chuyến xuất-du của Toán Alpha (Nha-

trang). Người ngồi ghế là Trưởng Vịt Bể Cung-Giũ-Nguyên.



Miền Đông-Hải :
Các Trưởng dự khoá Hội-thảo (Saigon).

Người mang kính đen hăng ghế đầu, chính giữa: Tr. Phan Kim Phụng.



TIN TỨC HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG

★ **Thiết-lập Huân-chương :**

Hội-đồng Trung-Ương Việt-Nam nhóm họp ngày 28-12-1995 tại Sydney (Úc-châu) ra quyết-nghị số 5/95 thiết-lập hai Huân-chương :

1. **Huân-chương Bách-Hợp** được trao tặng cho những Trưởng, hay những người ngoài Phong-trào Hướng-đạo đã có những đóng góp liên-tục và đáng kể để xây dựng, củng cố và phát-triển Phong-trào H.Đ.V.N., góp phần vào công cuộc giáo-dục thanh thiếu-niên theo lý tưởng của Phong-trào Hướng-đạo
2. **Huân-chương Bắc-Đầu** được trao tặng để ghi nhận những đóng góp hết sức đặc-biệt vào công cuộc trên.

★ **Các Trưởng được trao tặng Huân-chương Bắc-Đầu :**

Các Trưởng sau đây đã được Đại Hội-Đồng họp tại Sydney ngày 28-12-95, chiếu theo đề-nghị của một số Chi-nhánh, quyết-định trao tặng Huân-Chương Bắc-Đầu :

- Trưởng Nguyễn Thành-Cung
- Trưởng Nguyễn-Văn-Thơ
- Trưởng Trần-Văn-Thao
- Trưởng Mai-Liệu
- Trưởng Phan Thành-Hy
- Trưởng Trần Văn-Đường
- Trưởng Phan Như-Ngân
- Trưởng Vũ Thanh-Thông.

Nhân dịp này, toàn-thể anh em trong Ban Phụ-trách Liên-lạc xin có lời mừng với "Tiếng Reo Lớn."

★ **Tham-khảo ý-kiến và biểu-quyết (bằng thư) Huy-hiệu H.Đ.V.N. :**

Trưởng Vĩnh-Đào, Chủ-tịch HĐTU/HĐVN đã ký văn thư đề ngày 12-7-1996 : "Dự-thảo Quyết-định":
*Điều 1. Huy-hiệu hình thức của Phong-trào Hướng-đạo Việt-Nam nay được ấn-định là Hoa

Bách-Hợp ở giữa một vòng tròn kết bằng một sợi giây , hai đầu nối lại bằng một nút đẹp.

* Điều 2. Trên lá cờ của Phong-trào HĐVN, Hoa Bách-Hợp và vòng dây màu đỏ (hoặc trắng) (★) trên nền màu xanh lá cây.

(★) Hoa BáchHợp màu đỏ hay trắng sẽ tùy theo ý-kiến của đa số.

* **Thế-thực biểu-quyết** : Thủ-tục được đề-nghị "biểu-quyết" bằng thư tín, chiếu theo điều 4 của Nội-lệ HĐVN, tu-chính ngày 2-7-90 tại Santa Clara, và tu-chính bởi Quyết-nghị số 1/95 ngày 28-12-95 tại Sydney.

***Thành-phần biểu quyết** : Các Trưởng trong HĐTU, gồm có Các Trưởng trong Ban Thường-vụ, Ban Cố-vấn (mỗi người 1 phiếu) và các Uy-viên Trưởng Chi-nhánh (với số phiếu do QĐ. Số 3 ngày 28-12-95 đã ấn-định).

Ghi chú của Liên-Lạc : Văn thư này dài 2 trang, có nêu rõ 5 lý-do để thay đổi Huy-hiệu, Các Chi-nhánh đều có nhận đủ, nên L.L. xin phép không ghi ra đây. Ai cần biết gì thêm, xin hỏi các Uy-viên Chi-nhánh, là những Trưởng rất am tường.

Tin Vui :

Nhân Trưởng Trần-Văn-Thao, đồng Tiên-Chỉ Làng Bách-Hợp (H.Đ. Trưởng-Niên) được 90 tuổi.

Trưởng Vĩnh-Đào, Chủ-tịch HĐTU/HĐVN đã gửi văn thư đề ngày 18-7-1996, thay mặt cho Phong-trào HĐVN chúc mừng Thượng-Thọ, xin trích đăng một đoạn như sau :

" Trưởng đã dành một phần lớn cuộc đời để góp sức xây dựng và bồi đắp Phong-trào HĐVN. Cho đến nay, dù tuổi cao Trưởng vẫn thiết tha với Phong-trào, với một tấm lòng hăng say như thuở ban đầu, sẵn sàng giúp ý-kiến cho các Trưởng hậu-sinh, tiếp tục thu thập và biên soạn các tài-liệu của lịch-sử HĐVN. Trách-nhiệm và vị trí của Trưởng trong hàng ngũ lãnh-đạo HĐVN trải qua rất nhiều thập niên, khiến cho Trưởng là một chứng-nhân quan trọng trong suốt một giai-đoạn dài của lịch-sử HĐVN. Những kỷ niệm và kinh-nghiệm của Trưởng rất cần được lưu lại cho mai sau"

(ký tên : Vĩnh-Đào)

Trang Sinh-hoạt H.Đ. Trưởng-niên

Montréal : Sau khi bầu xong các chức-việc Xóm, vị Trưởng-xóm mới : Tr. Nguyễn Tân-Hồng liền có thư mời Xóm Ottawa đến Montréal cùng dự lễ Tưởng-niệm Trưởng Trần-văn-Khắc vào hai ngày 28 và 29-6-96 tại Làng Cây Phong, cách Montréal chừng 1g30 xe hơi.

Nơi đây có đôi cây bóng mát, có tiếng chim kêu và hồ nước, hơn nữa lại có ngôi nhà cao lớn đồ sộ (Thiên-Đường), với đầy đủ tiện-nghi và giường ngủ có nệm, như một Hôtel 3 sao. Hôm đó, gặp lúc mưa gió, nên các Xóm-viên cả 2 Xóm phải dùng tạm khách-sạn 3 sao vậy, còn các Tráng-sinh của Liên-đoàn thì xài "bánh" hơn, ngủ khách sạn "Ngàn Sao" lặn, vì ngủ ngoài trời, gió mạnh nên lều cũng tung bay, chỉ thấy Trăng và Sao.

Sáng ngày 29-6, Lễ Tưởng-niệm đã cử-hành trang-nghiêm ở Thiên-đường. Tr. Nguyễn-đức-Thanh (LĐT) đã nói qua tiểu-sử của Tr. Chủ-Tịch Sáng-lập (Quá cố), sau đó, Tr. Phụ-trách H.Đ. Trưởng-niên trình bày những kỷ-niệm và những tấm gương sáng của Tr. Trần-Văn-Khắc lúc sinh-thời.

Sau đó, các Xóm-viên của 2 xóm tham-dự các cuộc vui của Liên-đoàn tổ-chức'

Sau khi "thọ trai" xong, Cả 2 Xóm lên đường trở về, khi đến Montréal thì Xóm Ottawa đến vấn-an Colonel Thiết, đang bệnh nặng (nay : 27-6 đã bớt rồi). Trên đường về, gặp một trận mưa rất lớn.

Xóm Ottawa : Trong phiên họp Xóm vừa qua, Cả Xóm quyết-định "Hà Hơi" cho Liên-đoàn Ottawa (đã ngủ say khá lâu). Các Trưởng quyết tâm dồn hết sức để củng-cố Tráng-đoàn, nhờ Chị Thuý-Lan, Tr. Ngô-vân-Phú + Bê trên lập Ấu-Đoàn, và khi có 2 đơn-vị này, tự nhiên Thiếu-đoàn sẽ thành-hình. Mong thay !

Thêm một quyết-định làm phấn khởi các Trưởng của Liên-đoàn, là tất cả các thành-viên của Xóm đều trở thành Trưởng của Hội-đồng Liên-Đoàn. Quý tài-chánh của Xóm, đương-nhiên trở thành Quý của H.Đ.Đoàn. Trừ Cụ Dương-ngọc-Hương tuy không nhận là thành-viên H.Đ.Liên-đoàn, nhưng là Mạnh-Thường-Quân (số 1) của Liên-đoàn.

Hoan-hô Toàn Xóm, kể cả Cụ Sơn-dương Quảng-nam (biệt-danh của Cụ Hương).

Canberra : Tin từ Canberra cho hay, nơi đây đã lập xong Xóm Trưởng-niên, do Tr. Nguyễn

Thanh-Viêm làm Trưởng Xóm, Chị Trúc-Lê làm Phó Xóm, Tr. Mừng làm Mô Xóm và Tr. Văn làm Thủ-quỹ.

Công-việc đầu tiên là gửi thư mời các phụ-huynh có con em xin đem đến gia-nhập Bầy Sói An-Tiêm, do Akéla Gạo Cội Sói Yêu Rừng dẫn dắt. Vùng Canberra này, xưa nay chưa có đơn-vị, nhưng có rất nhiều "ngôi sao không chịu sáng". Nay nghe phen la đánh, trống thúc, kèn réo dữ quá, nên thức giấc vùng dậy, lập Xóm, lập Bầy, rồi biết đâu, lập thêm nhiều thứ khác nữa. Xin hoan hô Tân Xóm Canberra. Chào mừng các Nhân-khiet Vùng Thủ-dô.



Hình trên : Ngày Tinh-thần Trần-vănKhắc và Ấu-đoàn An-Tiêm cũg được thành-lập nhân dịp Họp Xóm Canberra (01-7-96)

Melbourne : Liên-đoàn Melbourne, do Cụ Chương lãnh-dạo, đã có thư gửi di các nơi mời quan-viên tới Đình dự việc Làng Xóm. Đang chờ tin vui gửi về, khi Xóm đã thành-hình, Liên-lạc xin thông-báo sau.

Và Sydney ? Que Rera, Sera !

Xóm Sacramento : Xóm này tuy có đã khá lâu, nhưng mới chính-thức "Ra Lò", rứa mà dám cả gan cung-thỉnh được Cụ Tiên-Chủ Họ Mai và Phu-nhân cũng như gần 20 Xóm-viên Bắc Ca-li đến sinh-hoạt chung trong dịp hè này (có hình trong L.L. số này) Phục thật !

Còn Âu-Châu : *Trông tin như trông Mẹ đi chợ*
về ✨



Sinh-Hoạt Trưởng-Niên

Xóm Trưởng-niên Bắc Cali
viếng thăm Xóm Sacramento.

Tr. Mai-Liệu, Đồng Tiên-chỉ
hướng-dẫn Phái-đoàn Bắc tiến
(Người ngồi hàng đầu, phía trái)



Hai Xóm cùng nhau trao đổi ý-kiến

Nhiều nụ cười thoải mái của
những người đã "vất vả". Vị
ngồi bên phải tấm hình, với
phẩm-phục chỉnh-tề :Trưởng
Xuân-Mộng.





Hop Xóm Montréal : Mừng Bát Tuần Tr. Vĩnh (hình trái), Tr. Khả từ-nhiệm (kế Tr. Vĩnh)
Bầu Tân Trưởng Xóm : Tr. Hồng (hình tận cùng mặt, tóc tuyệt)

.... RA DA

Thân tặng quý Trưởng viếng Canberra

Canberra với Canada
Đất khách hồn quê tình đậm đà
Hùng vĩ giang sơn muôn cảnh sắc
Tưng bừng phố xá một trời hoa
Cuộc đời đức độ : đời an lạc
Nếp sống văn minh : sống thật thà
Dầu ở nơi nào đều ước muốn
Ngày nay tươi sáng hơn ngày qua

Thanh-Viêm (Australia)

Mối tình thuốc bắc



Thơ Hồ Xuân Hương
(trích *THẦN NÔNG IV*)

Văng vẳng đầu dây riếng khóc gì
Thương chồng nên nổi khóc tì ti
Ngọt bùi thiệp nhớ mùi CAM THẢO
Cay đắng chàng ơi vị QUẾ CHI
THẠCH NHỮ, TRẦN BÌ sao để lại
QUI THÂN, LIÊN NHỤC tấm mang đi
DAO CẦU thiệp biết trao ai nhỉ
SINH ký chàng ơi, TỬ tắc quy

Cuộc viếng thăm Tr. Trần-văn-Thao

Trong hai ngày 7 và 8 tháng 5 năm 1996, bốn anh em trong Liên-Xóm Trưởng-niên Ottawa và Montréal khởi hành qua Vermont, Hoa-kỳ để viếng thăm Cụ Tiên-Chỉ Trần-văn-Thao, năm nay vừa đúng 90 tuổi, sau khi vừa ở Việt-nam trở về, và lần này sẽ định-cư ở đây, tại nhà người con trai.

Bốn anh em chúng tôi, gồm Niên-trưởng Nguyễn-văn-Tuân, A. Trần-Minh-Thường, A. Lê-Thọ và ... Ngựa. Chuyến đi này do anh Thường lái xe hơi, đã liên-lạc trước với Trưởng Tiên-chỉ. Vì trời mưa, đường lầy, tài-xế cũng thuộc loại ... Thượng-thọ (76 tuổi) nên đến nơi hơi chậm, nhưng mừng là đến nơi rất an-toàn.



Trưởng Cọp Yên-tử (Tr. Thao) vẫn còn quốc thước, giọng nói sang sảng không khác gì kỳ Ngựa đã gặp ở TT3 San José. Chúng tôi bắt tay mừng rỡ gặp nhau và nói sơ qua 2 ngày làm việc ở đây. Sau một buổi nghe Trưởng Thao kể lại tình hình anh em Hướng-đạo bên nhà, nói chung thì có những nơi sinh-hoạt lễ tề,

không chính-thức, một số anh em còn giữ vững tinh-thần, nhưng có điều là anh em xin bên ngoài "để yên" cho bên ấy làm, tránh sự hiểu lầm và tạo thêm khó khăn.

Chiều tối hôm đó, chúng tôi cùng nhau ra Nhà Hàng "Vịt Bắc-Kinh" để vừa ăn vừa thảo-luận, mặc dù anh chị Thư (con trai Tr. Thao) đã chuẩn-bị cơm tối cho chúng tôi, chúng tôi phải xin lỗi và hứa ngày mai sẽ xin ăn ở nhà cho vui.



Khi trở về, chúng tôi tiếp-tục câu chuyện, nhất là nói về dự-án của Tr. Thao là gom tài-liệu, sách vở, báo chí để ghi lại "Lịch-sử HĐVN". Để công-việc này có tánh cách chính-thức và có đông anh chị em tham-gia, xin Hội-đồng Trung-Uống góp sức. Việc này, HĐ Trưởng-niên sẽ lo liệu với BTV/HĐTƯ. Khi trò-chuyện, bên ngoài vẫn còn mưa nhẹ, với

kẹo, bánh, cà-phê, nước trà "trợ-lực", mãi đến gần 2 giờ sáng chúng tôi mới đi ngủ. Chúng tôi thức dậy lúc 6 giờ sáng thì đã thấy Cụ Tiên-chỉ ngồi viết lại bài hát "Con chim Cu" mà Cụ đã kể lại trong kỳ Họp Bạn HĐ Thế-giới tại Pháp năm 1947 (L.L. số 17) mà Chị Sói Yêu Rừng (Uc-châu) có nhờ Tr. Thao ghi lại.

Chúng tôi tiếp-tục câu chuyện dờ-dang về Lịch-sử HĐVN đến quá trưa thì ngưng để ... ăn Phở đặc-biệt, do anh chị Thư thiết đãi. Trời lạnh, bên ngoài mưa lâm râm, ăn phở nóng với tất cả gia-vị quê-hương, ăn luôn cả "tấm lòng" của anh chị Thư, nhìn nụ cười rạng-rỡ của Cụ Cọp Yên-Tử, với đôi mắt nhiều tình cảm, khi thấy sự kính mến của (không phải khách) đàn em phương xa đến thăm và mừng tuổi thọ, nghĩ đến sự hiểu-thảo của con và dâu, mặc dù mới định-cư đã hết lòng phụng-dưỡng Bố. Ngựa tôi đã in sâu trong ký-ức đôi mắt và nụ cười của

Chef Thao, Cọp Cáo, Hồ Yên-tử, Anh Thao của các em mấy mươi năm về trước, nay đã Cửu Tuân, vẫn còn nặng nợ với Hương-đạo, ngổ i ghi lại những trang sử của một Phong-trào mà mình đã lưu lại nhiều dấu vết.
 Chiều hôm sau, Chúng tôi xin cáo-biệt Cụ Tiên-chỉ và hẹn sẽ gặp nhau lại một ngày không xa.

(Một ngày đầu mùa hè 1996) *Ngựa C. K. viết ghi*

Bài hát ' ' Con Chim Cu' '



Liên-Lạc : Chị S.Y.R. sau khi đọc bài của Trưởng Trần văn-Thao kể lại cuộc Họp Ban Thế-giới kỳ 6 tại Pháp, năm 1947, trong đó có nhắc lại bài bài hát được các H.D. các Quốc-gia khác rất ưa thích, rất dễ hát, vì họ chỉ đáp "Cú cu" và lên xuống gam "Cù cù", còn toàn bài đã do người solo đảm đương cả rồi.
 Ngày 07-6-96, chúng tôi lên chúc Thọ 90 tuổi Trưởng Tiên-chỉ làng Bách-Hợp, Trưởng Thao đã vui lòng viết lại, theo lời yêu-cầu của Chị S.Y.R. Do Ngựa chuyển lại, và dưới đây là toàn bài hát :

Con chim xanh	Cú cu Cú cu
Con chim vàng	Cù cù Cù cù
Này chim cu hời	Cú cu Cú cu
Mày phương nào tới	Cú cu Cú cu
Mày nói nghe qua	Cú cu Cú cu
Chúng ta cho bánh quà	
Này chim cu hời	Cú cu cú cu
Mùa xuân đem tới	Cú cu cú cu
Cùng tiếng chim cu	Cú cu cú cu
Gió xuân bay vù	Cù cù cù cù

* * *

Trong rừng xanh, chúng ta đùa chơi
 Chốn thiên nhiên này, chốn không đâu tày
 Trên cành cây, chim hót lên càng vui
 Nhất, con chim cu này...

Này chim cu hời	Cú cu cú cu
Mày phương nào tới	Cú cu cú cu
Mày nói nghe qua	Cú cu cú cu
Chúng ta cho bánh quà	
Này chim cu hời	Cú cu cú cu
Mùa xuân đem tới	Cú cu cú cu
Cùng tiếng chim cu	Cú cu cú cu
Gió xuân ... bay vù ...	Cù cù cù cù.



Thành thật xin lỗi

Trong ba tháng hè, Liên-lạc nhận được rất nhiều thư từ bài vở, tiếc là Đất Liên-Lạc quá hẹp (tiểu ròi, khó làm, nói mãi) nên không thể nêu ra trong mục Thư Bạn hay Mã-thư, trong lòng rất ảm-ức, Ngựa tôi xin xá mỗi Trường hai xá. Tôi nặng hơn cả là thư các Bạc Trưởng-thượng, lời lẽ rất

chỉ tình, bày vẽ các điều phải trái, Ngựa tôi không làm tròn phận-sự, tự thấy rất đáng trách.

Để chuộc lỗi, Liên-lạc số 21 (phát hành tháng 12-1996) sẽ xin đăng đầy đủ, vì là số Giáng-sinh và Xuân, nên đất đai rộng rãi. Nói thiệt đó !

Liên-lạc

Thử Tìm Đáp Số

Đáp lời Ngựa C.K. (trong Liên-Lạc số 18,) : Xin Quý Anh, Chị thập phương góp ý, trong chiều-hướng "Tốt", trả lời câu hỏi của Tr. Nguyễn-Văn-Thuất : "Thưa Trưởng, có cách gì làm cho các Chi-nhánh H.Đ. phát-triển".

Hồ Rụng Răng

Liên-Lạc : Chúng tôi đăng lên bài này, là vì "Tấm Lòng". Tấm lòng của một Trưởng đã vào tuổi hoàng-hôn (85 tuổi), thăm thía lời mời của Ngựa và nỗi lòng của Tr. Thuất, mặc dù vẫn biết rằng một số kinh-nghiệm nêu ra có thể không thích-hợp với thời-gian và không-gian hiện nay, nhưng đáng cho chúng ta suy gẫm và là một tấm gương sáng : Ý-kiến "Hay" hay "KhôngHay" đều quan-trọng, miễn có "Tham-dự". Nào ! Chúng ta tiếp-tục suy nghĩ thêm và góp ý, vì đường còn dài lắm các Anh, các Chị ơi !

Ý-kiến thô thiển của tôi - Hồ Rụng Răng - sau khi đọc bài tường-thuật sự thành-công rực-rỡ THẮNG TIẾN V, được thể-hiện qua các nụ cười tươi trẻ của các Trưởng, các em H.Đ.S., ái mộ nhất là nét thích vui ca của Chị "Sói Yêu Rừng" và nét ưu-tư thâm kín của Tr. Nguyễn-văn-Thuất, Trưởng-ban tổ-chức TT5 và Tân Phó Chủ-tịch HĐƯ/HĐVN. Nét ưu-tư này là nguyên-nhân câu hỏi mà "thiết nghĩ" tất cả các HĐ Trưởng-niên tham-dự, tinh-thần thì vẫn trẻ, nhưng thực-thể, nhìn các huynh-đệ đều già, như lời Tr. Bách : "Thoại đấy à ! Già nhỉ" !, và tự soi gương thấy bản thân cũng đã quá già, nên tự vấn : Thử tìm đáp số bài toán phát-triển phong-trào H.Đ. chúng ta, dựa trên căn-bản chuyên môn của tôi : một người mà hơn 60 năm trước (một Cán-bộ Nông Lâm), kinh-nghiệm trên địa bàn hoạt-động núi rừng Thất-Sơn tỉnh Châu-độc vô tận đồng-bằng Cửu-long Tỉnh Sóc-trăng. Người cán-bộ như tôi xét thấy Rừng cũng là điểm chánh yếu của các sinh-hoạt H.Đ. càng ngày càng cần cỏi bị tàn phá theo thời-gian, thì nghĩ ngay đến kế-hoạch trồng cây gây rừng, chọn giống tốt, mạnh vừa phẩm lẫn lượng để phát-triển.

Áp-dụng công-thức này, may mắn cho tôi được hai Trưởng xuất-thân B.R. Bạch-mã đưa ý tài ba và thiện-chí, tổ-chức khoá Huấn-luyện cùng chung với 10 bạn tráng-sinh, đều là công-chức trong tỉnh đủ ngành, đủ lứa tuổi, từ 25 đến 27 tuổi, mà tôi là Anh Cả, mới lập gia-đình. Việc Giúp Ích đầu tiên của Toán Tráng chúng tôi là mở Lớp dạy Hè cho con em thi vào Trung-học "Miễn-phí". Trong hai tháng hè này, chúng tôi lồng một số các em này thành một Đoàn Thiếu-sinh, sau kỳ thi kết-quả đậu 21/25.

B.A. đầu tiên thành-công là do chủ-trương của con người H.Đ. : Không hô-hào nặng phần trình-diễn mà chỉ lặng lặng thực-hiện việc Giúp Đỡ, Giúp Người trong tinh-thần bất vụ lợi.

Qua bước thứ hai : Gieo Rừng Sói. Mở cửa rừng dạy sói. Mỗi em Thiếu-sinh tìm kiếm và dẫn đến một em nhỏ, từ 7 tới 12 tuổi để chúng tôi dạy nếp sống Rừng Xanh làm thí-điểm. Sau hai tháng huấn-luyện thực, chúng tôi biểu-diễn tại sân quần vợt tỉnh, với những màn đồng ca, trình-diện, tiếng rống lớn và xen lẫn vài màn kịch bỏ túi :

1. Ông Nội ngồi uống trà (một thiếu-sinh hoá trang), cháu nội đi học về (Sói thủ vai).

- Thưa Nội, Con đi học về.

- Ủ, giỏi, hôm nay cháu có ngoan không ?

- Dạ, Thầy khen cháu chăm học, thuộc bài, lại biết vâng lời.

(Hai nhân-vật đứng dậy chào quan khách, tiếng vỗ tay khen thưởng, có tiếng xầm xì :
"Thằng con nhà tôi đi học về, vút cặp chạy qua nhà hàng xóm chơi chữ đâu có thừa trình lễ phép như vậy"

2. Một ông khách biểu Ông Nội trái lê. Ông Nội cầm lê và nói chắc là lê này ngọt, chọt đưa cháu đi học về, Ông đem quà cho cháu. Đưa cháu vừa đưa tới miệng định ăn thì thấy Cha đi làm về mệt nhọc, nó chạy tới mời : Thưa Cha, mời ba ăn lê ngọt. Người Cha không ăn, lại dâng lên Cụ Già thưởng-thức của ngon.

Xương-ngôn-viên bước tới thưa lớn : " Một Nhà trọn vẹn hiếu-thảo" (Tiếng vỗ tay tán thưởng)

Bước thứ ba : Hữu xạ tự nhiên hương. Kể từ hôm ấy, phụ-huynh xin ghi danh cho con em nhập Bã y rất đông đảo. Các em trong xóm lập thành một Bã y, Một anh làm Bã y-trưởng, có 1 hay 2 phó. Khi họp Bã y, dùng bí-quyết : một cây đàn banjo dùng để gọi Sói nhập Bã y, sinh hoạt qua những B.A. : - Rửa tay trước khi nhận quà bánh.

- Cắt móng tay cho sói hoang.

- Chùi ghèn, rửa mắt, nhỏ thuốc.

- Dạy hát ru em giúp Mẹ, để Mẹ có rảnh tay làm việc khác.

Thành-tích tốt đẹp thực-tế của bước thứ ba này đã gạt hái nhiều kết-quả lạc-quan, nặng về tình cảm, làm xúc-động nhiều phụ-huynh, nên đã tự-động :

A/ Các Sói, con các công-chức, con các nhà khá giả đã khẩn-khoản yêu-cầu cha mẹ mình hỗ-trợ đồng-phục cho 1 hay 2 em sói thân thương (mà cha mẹ nghèo) thiếu điều-kiện thực-hiện đồng-phục khi sinh-hoạt Bã y.

B/ Các nhàbuôn bán giày, nón đã hưởng-ứng việc lập Bã y, nên đã bán ủng-hộ Sói Nhà : mua một, tặng một.

C/ Các nhà bán vải trong thị-xã tỏ ra là Mạnh-Thường-Quân đối với Phong-trào H.Đ. trong Tỉnh đang lên, người tặng vải, kể hiến công làm cho cả Bã y đều có đồng-phục.

D/ Các cô giáo và nữ-sinh lớp Nhất trường Tỉnh tình-nguyện thêu huy-hiệu, phù-hiệu, khăn quàng và Cờ của Bã y (trong số đó, có con em của họ).

Bước thứ Tư - Phát-triển vững bền :

Sự hoạt-động nhuần-nhuần của Phong-trào H.Đ. trong Thị-xã Sóc-trăng, đặt -biệt là Bã y Sói, đã gây được nhiều tiếng vang tốt, làm hãnh-diện các gia-đình có con em đã gia nhập Bã y. Tại Thị-xã, khi có lễ lớn, đi diễn-hành, cha mẹ đi xem, nhiều lần khi nhau nói :

- Đó, đó ! cái thằng đứng dàn chào thứ nhì đó, con tôi đó. Chị xem nó có ngoan và nghiêm chỉnh không nè ! Hết rồi các tật "nhứt quý, nhì ma, thứ ba học trò"

- Phải đó Chị. Tui có đưa cháu kêu bằng Thím, từ ngày vào Sói con, nó trở nên hiền lành, dễ bảo, vui vẻ và đỡ đần việc nhà giúp Cha Mẹ nó rất nhiều.

Khi phong-trào H.Đ. trong Tỉnh đã vững mạnh về Lượng, chúng tôi nghĩ cách nâng cao phẩm chất RỪNG, ấn-định thời-khoá biểu sinh-hoạt :

- * Hàng tuần, công tác B.A. (giúp ích, việc thiện) trong làng xóm, phố phường.
- * Hàng tháng, sinh-hoạt nội-bộ, đặt kế-hoạch, báo-cáo thành-tích các đơn-vị (Bây, Đoàn và Toán Trưởng), đúc-kết hàng năm.
- * Củng-cố và giữ vững phong-trào dài hạn (thảo-luận kín).

Nhưng với thời-gian và nhu-cầu công-vụ, trước bối-cảnh đất nước thời bấy giờ (1940-45) tôi phải nhiều lúc vắng mặt trong những sinh-hoạt (mà tôi rất thiết tha với phong-trào, và nhất là với Bây Sói do tôi gây dựng), tôi âm-thầm rút nhẹ trách-nhiệm mà chỉ giữ vai trò Cố-vấn cho H.Đ. trong Tỉnh, giúp các anh em những quyết-định quan-trọng.

Và cùng với thời-gian, nổi trôi theo khói lửa quê-hương, các em sói, các em thiếu của tôi ngày xưa cũng trưởng-thành, kể thì tòng quân nhập ngũ theo tiếng gọi của non sông đất nước, mà một phần lớn, rất thành-công, nhờ đã sinh-hoạt H.Đ. nên với tư-cách, khả-năng tháo vát, không biết từ-chối những việc khó khăn khi được giao phó, và sau khi gặp lại tôi, các em đã nghiêm-chỉnh đứng chào tôi, với nụ cười, dơ hai ngón tay của chú sói mấy mươi năm về trước và nói một cách thành-thật : Em ra đời và thành-công như ngày hôm nay, một phần là nhờ Anh tận tâm hướng-dẫn lúc thiếu-thời, em rất "Cám Ơn Anh", và em cũng giữ mãi lời của B.P. nói, mà anh đã nhiều lần nhắc lại : "Scout un jour - Scout toujours" !

HỒ RỤNG RĂNG (Akéla 60 năm về trước)

* Vô cùng hoan nghênh nhiệt-tình của Tr. Nguyễn-Văn-Thuất đã ưu-tư đối với Phong-trào Hướng-đạo, bày tỏ qua câu hỏi nêu trên với Trưởng Ngựa C.K. trước bối-cảnh bi-đát của thiếu-niên Việt-nam : Quốc nội bị khủng-bố, bỏ rơi, sa vào hố thẳm. Quốc-ngoại thiếu hướng-dẫn, quên dần phong-tục tập-quán, lơ là tiếng Mẹ Việt-Nam !

Ghi thêm : B.A. = Việc phải, việc thiện, hành-động thuân-lý (Bonnes Actions)

Khác với : F.A. = Việc trái, việc ác, hành-động nghịch-lý (Folles Actions)



CÁI NHÀ

Cái Nhà là nhà của ta. Công khổ Ông Cha lập ra. Châu
ta gìn giữ lấy. Muốn năm kiến nước non nhà.

Mười cách giữ gìn sức khoẻ

Bài tập trong vòng 3 phút, do Thanh-Viêm sưu-tầm



第一巧

Hình 1 : Giữ sức khoẻ trên các phần của mặt, mắt mũi, miệng, đầu để phòng cảm mạo.



第六巧

Hình 6 : Tiêu trừ sự mệt mỏi và làm cho tinh-thần tỉnh táo.



第二巧

Hình 2 : Giữ phần xương cốt ở đầu, cổ và phòng sự thoái hoá của xương đầu.



第七巧

Hình 7 : Công-dụng như hình 6 nêu trên.



第三巧

Hình 3 : Chữa trị và đề phòng ngừa bệnh thuộc về tim.



第八巧

Hình 8 : Điều-chỉnh nội-tạng, chủ trị và phòng ngừa bệnh tiểu đường.



第四巧

Hình 4 : Chữa trị và đề phòng bệnh tê chân tay.



第九巧

Hình 9 : Giúp cho sự tuần-hoàn của Mắt, Mũi và Óc.



第五巧

Hình 5 : công-dụng như hình 4 nêu trên.



第十巧

Hình 10 : Chà sát hai lòng bàn tay, đập vào hai mắt, đảo con ngươi (2 mắt) 6 lần và lập lại như vậy 6 lần. Có công-dụng giúp cho sáng mắt, phòng cận-thị và tránh lão hoá sớm.



第十一巧

Chú chú : Đây là nguyên-lý của khí công, nên sau khi làm xong các động-tác trên, lợi dụng lúc hai bàn tay còn ấm, có thể xoa bóp vào các chỗ đau nhức trong cơ thể : đau lưng, đầu gối, nhức chân v.v... đều ,hiệu-quả tốt.

Thanh-Viêm

TUI ĐI "XÌ CÚT"

Vài kỷ-niệm về Hưởng-đạo Huế
những năm 1935-1945

Tên Thật Thiện

Khi rỗi rang, nhớ lại những năm sống ở Việt-Nam, và nhất là ở Huế, trong thời-gian 1939-45, một trong những sự-kiện quan trọng nhất trong đời tui là việc tui "đi xì-cút". Phong trào Hưởng-đạo đến Huế vào khoảng năm 1935. Năm đó, tui học lớp nhì nhì niên trường tiểu-học Paul Bert (sau này là Thượng-tử), và thầy tui năm đó là anh Tráng-Cử. Anh Cử là người đã kéo tui vào Hưởng-đạo, và cùng với anh Tạ quang-Bửu, đã có một vai trò quyết-định trong sự chuyển hướng cuộc đời của tui, từ một "cậu ấm" đủ điều-kiện hư hỏng thành một thanh niên, và sau này, một người đàng hoàng, đủ điều-kiện giữ được ba lời hứa Hưởng-đạo và phục-vụ xứ sở và xã-hội một cách hữu hiệu.

Mới đầu danh từ "Hưởng đạo" chưa thông dụng. Người ngoài quen gọi hưởng-đạo là "xì cút" (scout). Vào hưởng-đạo là "đi xì cút". Có người dùng danh từ "bồi xì cút" (boy scout), và người em họ tui lại nói "anh Thiện đi bồi bớt xì cút". Danh từ "scout" được dùng ngay trong ngôn ngữ

Pháp, vì phong trào tương đối mới, ngay cả ở Pháp, và danh từ "éclaireur" chưa xuất hiện. Tương đương Việt của danh từ này là "Hưởng-đạo sinh" chỉ được dùng khá lâu về sau.

Một trong những người sáng lập hưởng-đạo ở Huế là anh Cử. Anh là Đoàn-trưởng Đoàn Hùng-Vương. Lúc đó anh dạy lớp nhì đệ nhị niên ở trường Paul Bert, và tui là học trò của anh. Từ đó vô đoàn của anh ấy chỉ có một bước, vì học trò lớp nhì đệ nhị niên thuộc lứa tuổi hưởng-đạo sinh, và anh Cử muốn mộ quân chỉ cần chọn trong đám học trò của anh.

Một trong những học trò được anh để ý là tui. Và kế hoạch anh Cử dùng để kéo tui vào hưởng-đạo rất giản dị. Một ngày chủ nhật, anh tổ chức một buổi đi chơi Văn-Miếu, vùng trên Kim-Long, dọc bờ sông Hương. Nhưng đi đây là đi chung với đoàn hưởng-đạo mà anh làm Đoàn-trưởng. Đến nơi, bày trò

cắm trại, nấu nướng, chơi, ca hát. Tôi thấy vui. Thế là khi về, tui làm đơn xin gia nhập đoàn "xì cút" ngay. Và quyết định này đã biến tui từ một thanh niên có xu hướng hư hỏng thành một thanh niên mà anh Cử thường đem ra làm ví dụ là học trò kiểu mẫu trong lớp để chứng minh tính chất huyền diệu của Hưởng-đạo.

Lúc tôi mới nhập đoàn, vô đội "hirondelle" (én - lúc đó đang còn dùng



tiếng Pháp) mà đội-trưởng là anh Võ Thu-Tịnh (mà mỗi năm tui gặp lại ở Paris trong những năm qua). Sau không lâu, anh Tịnh chuyển qua ngành Sói, và tui thay anh ấy làm đội-trưởng. Trong Hương-đạo thăng chức rất mau ! Và cũng không lâu sau đó, anh Cử nhường chức Đoàn-trưởng cho anh Bửu để lập một đoàn khác. Nếu tui không lầm, đó là đoàn Đinh-bộ-Lĩnh. Anh Bửu cũng có một vai trò quyết định trong cuộc đời của tui, nhưng những chi tiết về giai đoạn này tôi sẽ kể vào một dịp sau, khi đề cập đến Hương-đạo ở trường Thiên-Hựu (Providence) và Trại Bạch-mã.

Tôn Thất Thiện

Ottawa, tháng 7 năm 1996

CHÚC MỪNG

Nhận được hồng thiệp của Trưởng Trần Trung-Hợp cho hay lễ thành-hôn của con trai thứ là cháu *Trần Trung-Hậu* đẹp duyên cùng giai-nhân *Lê Thị Kim-Uyên*, trưởng nữ của Ông Bà Lê Văn-Hộ (đều cùng ở Wisconsin, Hoa-kỳ)
Hôn-lễ cử-hành ngày 22-6-1996.

Nhân dịp này, Ban phụ-trách bản tin Liên-lạc xin có lời mừng hai họ và thân mến chúc hai cháu *Trung-Hậu* và *Kim-Uyên* được vui tươi hoà-thuận và keo sơn gắn bó.



Liên-Lạc

Job mới



*Thân-ái trao về các Trường đang hướng về
Gilwell Park ... Tình-nguyên III.
(Liên-lạc nhận được sau khi số 19 đã phát-hành)*

*Tháng tám lời này, Anh đi tìm Job mới
Mẹ mày chi nơi nơi để dần lui nghe
Anh quyết gò ng mình để đi thử một phen
Kết quả mười ngày, chắc không kèn cũng trống.*

*Gilwell Park là nơi Trại trường truyền-n-thông
"Đất Tổ" mình, mà m sống luôn nảy chòi xanh
Rèn-luyện kỹ-năng cùng các chị các anh
Mãn khoai lấy license trở thành Huynh-trưởng*

*Tháng tám lời này, anh luôn chờ vui sướng
Mong nhà ta không vườn bện lời điếu u chi
"Bi-đông, đèn bảm, kim chỉ" thiếu món gì
Ba-lô, chăn đấp, cho chuyển đi "Pấp sần"*

*Gilwell Park có sương mù và mưa nắng
Luyện niề m lìn vượt thảng bản ngã, cái tôi
Vé tha nhân, vì lý tưởng quá thúc thôi
Nên anh đã quyết, dành bảm môi liêu ít !*

*Tháng tám lời này, dù xe Overheat ...
Cũng đừng lo rồi rít, hại đến dung nhan
Mãn quarter, anh apply Job đang hoàng
Full time, part time cũng dễ dàng đầu khó*

*... Job này tốt, không bao giờ ... lay off
... Vui đi em...bằng lòng đi em...*

Seattle, tháng 7. 1996
Nguyenduc dzien. 13

Tưởng Nhớ đến



Những ngày này, năm xưa, các Anh các Chị dưới đây đã có thời cùng chúng ta vui chơi ca hát. Nay mỗi người một ngã ! Nhân ngày giỗ, Liên-lạc xin ghi ra đây, để cùng nhau tưởng-niệm và cầu-nguyện theo tôn-giáo mình :

Ngày 10- 7 Chị Trần Trung-Hợp

- 22- 8 Anh Lê Văn-Ba
- 29- 8 Anh Trần Cao-Lĩnh
- 03- 9 Anh Nguyễn Xuân-Đê
- 06- 9 Anh Trần Văn-Tuyên
- 23- 9 Anh Mai-Xuân-Tý

Cuộc đời trôi đi không ngừng, những Anh Chị đã biệt biệt già-từ, không bao giờ trở lại. Chúng ta hãy lặng lẽ phút giây, trầm mặc về quá-khứ, gợi nhớ lại ít nhiều kỷ-niệm cùng Người Xưa đã một sớm một chiều ... cách biệt chúng ta !

Liên-lạc



Đính chính

Liên-lạc số 19, trang 14, có đăng tin *Tr. Tôn-Thất-Sam* đang bệnh trầm-trọng. Sự thật không phải như vậy. Sau khi phối-kiểm thì Trưởng Tôn-Thất-Sam vẫn mạnh khỏe như thường, vẫn hằng ngày hạ sơn hành đạo (đạp xe lên đèo xuống dốc để chiêm-cứu cho đồng-bào).

Liên-lạc thành-thật xin lỗi Trưởng Tôn-Thất-Sam và xin đọc-giả vui lòng lượng-thứ.

Phân-Uu

Nhận được tin buồn :

Cụ Anton Nguyễn-đức-Chiếu

Nhạc-phụ của Sói Con Đã Già,
tức Nhà văn Trần Trung-Lương
đã được Chúa gọi về vào ngày 25-7-1996
tại Roma, Ý, hưởng thọ 85 tuổi.

Anh em trong Ban Phụ-trách báo Liên-Lạc,
chân-thành phân-uu cùng Sói Con Đã Già và Chị
Trần Trung-Lương , cùng tang-quyến.

Nguyện ầu cho hương-hồn Cụ Anton Nguyễn Đức-
Chiếu được an nghỉ đời đời trên nước Chúa.

Ban Phụ-trách Liên-Lạc.

Xin Gửi Lời Cảm Ơn

Tối ngày 21-6-1996, khi vừa ở Bệnh-viện về nhà, Ngựa CK điện-thoại vấn-an Trưởng Phạm-Quang-Lộc. Với giọng nói chưa bình thường.Tr. Lộc nhờ Liên-lạc chuyển một message như sau : " Trong lúc tôi phát bệnh tình linh, tưởng khó qua khỏi, có nhiều Trưởng và anh chị em Hương-đạo các nơi đã đến thăm viếng, điện-thoại hỏi han, gửi thư khích-lệ tinh-thần . Trước những chân tình ấy, chúng tôi vô cùng thâm tạ . Nhờ Ông Trên và cũng do những lời cầu chúc thành khẩn của Quý Trưởng và anh chị em, nay tôi đã bình-phục gần như trước. Kính xin nhận nơi đây lòng tri-ân của tôi."

Liên-lạc xin chuyển lại message này đến Quý Trưởng và anh chị em Hương-đạo đã có giao-tình với Tr. Phạm-Quang-Lộc.

Thư Bạn

*Một con En không làm nổi Mùa Xuân,
nhưng nhiều con En làm ra Mục Thư-
tín này.*

Ngựa Chạy khố

Tr. Nguyễn-đức-Phúc (Ottawa).

Không thương nhau há ? Bây giờ lại đòi biên-bản hay tường-thuật phiên họp Xóm, mà từ trước tới nay, hơn một năm rồi, Xóm chúng tôi họp rất đều và đúng chu-kỳ, nhưng mấy Cụ nhà tôi không muốn phải ghi chép, mà "ai làm"? Thấy mặt nhau là quý, là biên-bản, là tường-thuật rồi. Nhưng nếu anh muốn có biên-bản thì tháng sau sẽ có, vì chúng tôi họp "Hội-đồng Trưởng" cùng với Xóm, cho "Nhẹ gánh tang bồng" ! Vả lại, hiện nay ở Ottawa một Tráng-đoàn Tráng-đoàn đang ngất-ngự.

Tất cả các Xóm-viên Ottawa đều sẵn sàng làm thành-viên của Hội-đồng Trưởng, chỉ trừ Cụ (có dấu đầy nhé) Dương-ngọc-Hương chỉ xin nhận là xóm-viên mà thôi. Nhưng được tôi nhanh miệng - chấp-thuận ngay - với điều-kiện Cụ Hương sẽ là Mạnh-thường-quân số 1 của Liên-đoàn đấy. Mọi người đều vỗ tay tán thành hoan hô, làm "người anh hùng" ú ở, định phát-biểu gì đó thì phải, nhưng bị chủ-toạ lấy quyền để xin qua mục khác cho kịp chương-trình.

(Thông qua 18 giòng). Xin thưa với anh là trong buổi họp ngày 5-5-96, anh Thường ở Pháp về đúng hẹn, chúng tôi thành-lập xong Hội-đồng Trưởng để xúc-tiến việc "hà hơi" cho Tráng-đoàn Thăng-Long "sống dậy", cho đúng với mục-tiêu của Trưởng-niên. Cũng trong buổi họp này, chúng tôi đã làm xong cái "Quỹ" của Hội-đồng, vì anh Thường nói : Hội-đồng Trưởng cũng do Xóm Trưởng-niên đưa qua thì quỹ của Xóm hiện có sẽ là quỹ của Liên-đoàn. Mọi người đều tán-thành.

Việc trước tiên, các Trưởng hiện diện trao trách-nhiệm củng-cố lại Tráng-đoàn Thăng-Long cho Tr. Nguyễn Minh-Phúc, hiện nay là Tráng-trưởng.

Về Ấu-đoàn, giao Tr. Ngô-Tấn-Phú, hợp-lực với "Bê trên" (chữ-nghĩa của Ong Ngựa), trợ lực bởi Tr. Vũ Thuý-Lan, cũng xin cho biết biết kết quả trong 2 tháng sau.

Còn về Thiếu, thì các Cụ nhà ta để dài hơn, cứ để Tráng và Ấu thành-hình, hoạt-động thì nhất định Thiếu sẽ có. Mọi Trưởng cho là chí lý vátán-thành.

Đến đây, Trưởng Xóm cho biết lễ giỗ Tr. Trần-Văn-Khắc sẽ tổ-chức tại Chùa Từ-Ân vào sáng chủ-nhật 01-6-96, và hai Ai-nữ của Tr. Khắc nhờ Trưởng Xóm kính mời các Bác, Các Chú, Các Cô đến tham-dự như năm ngoái vậy.

Cũng trong dịp này, tôi thông-báo "Ngày Tinh-thần Trần-văn-Khắc" sẽ do Liên-đoàn Montréal và Xóm Montréal "đăng cai" tổ-chức tại Làng Cây Phong (Cách Montréal 1g30 xe hơi) vào ngày 30-6-95. Liên-đoàn cắm trại trước 2 ngày. Xóm Montréal và Xóm Ottawa sẽ đến trước một ngày, ở lại đêm tại Trại. Tr. Thường sẽ sắp xếp chuyến đi này. Cô Thu và cô Phượng cho biết sẽ cùng xin tham-dự.

(Xin thông qua 1 trang đầy chữ).

Anh Thoại ơi ! đọc L.L. số 19 (mục Thư-tín) thấy "thương xót" (chứ không phải thương hại) anh vô cùng. Vì Anh đã một lúc làm 2 thằng "thất-nghiệp", để Anh ôm lấy tất cả cho "oai" thì đáng đời lắm rồi, còn kêu ca gì nữa ? (thông qua 19 giòng).

Thôi Thoại ơi ! Hết 5 trang giấy rồi, hẹn gặp lại ngày 29-06 tới đây. Minh phải "dự-trữ" sức khoẻ từ bây giờ để đến hôm đó được gặp lại anh chị em. Đạo này mình cũng "bết" lắm rồi Thoại ạ !

Liên-Lạc : Răng mà không thương ! HD

Trưởng-niên mà không làm biên-bản là đúng quá rồi, nhưng đọc thư Cụ Xóm-trưởng còn rõ hơn cả biên-bản, xin cảm ơn Cụ Trưởng Xóm lắm. Sở dĩ Ngựa tui muốn có tường-thuật sinh-hoạt là để các nơi xem mà trao đổi kinh-nghiệm, kể cả những kinh-nghiệm ... thất bại.

Lắm kẻ nên khôn đều có dại

Làm người có dại mới nên khôn.

Suy-tôn Cụ Hương (Sơn-Dương Quảng-Nam) làm Mạnh-thường-Quân là biết "dụng nhân" đó. Ông này đi đâu cũng có bạn cả. Qua Úc-châu đã nhảy dù nhiều bận, nhưng may không lần nào bị trễ tàu, thậm chí khi về, khi phi-cơ ngang Hawaii, Ông cũng nhảy xuống theo tiếng "hú" của bạn bè dưới đó. Có chức mới, một mình một chiếu thành thơ ngời, sướng chưa Ông Sơn-dương Q.N. ?

Sáng-kiến của Xóm Ottawa khá mới lạ và hợp-lý khi đem "quỹ" của Xóm nhập chung quỹ của Liên-đoàn, với lý-do Hội-đồng Trưởng của Liên-đoàn đều là thành-viên của Xóm (khỏi phải trả lương cho thủ-quỹ mới). Còn việc thành-lập Ấu, củng-cố Tráng và

Trời sẽ sinh ra Thiếu, nghe rằng mà mát lòng chi lạ ! Ngày nào Liên-đoàn thành-hình, dù có bận mấy đi nữa, Ngựa tui cũng xin lên cầm những bàn tay đã làm sống dậy Liên-đoàn ngày trước. Mong lắm lắm!! Cảm ơn Cụ Trường xóm đã "chỉnh" chỉnh tả, hèn chi mà Cụ Cáo Đỏ Mặt tuyển-dụng Cụ làm Thầy Cò là đúng chỉ-số quá rồi.

Qua thư Anh, dài 5 trang giấy đầy chữ nghĩa, Ngựa tui hình-dung các Cụ Trường-niên Ottawa "Đang Là" những Trường, chứ không phải là những "Cụ Trường". Viết đến đây, nhớ lại Hemingway trong "The Old Man and the Sea". Lão ngư-ông ra biển cả ngàn lần, dù vậy, hôm nay, trước biển cả, lão ngư-ông vẫn chỉ "Đã Là" một lão ngư-ông. Nhưng người đánh cá già không muốn chỉ "Đã Là" mà muốn "Vẫn Là, Đang Là" người đánh cá ngẩng mặt vượt sóng thách đố với trùng-dương.

Đúng như anh nói, Ngày Tinh-thần Trần-văn-Khắc sẽ do Liên-đoàn và Xóm Trường-niên đăng cai. Năm nay Trường Xóm mới là Cụ Nguyễn-Tấn-Hồng, người có thẩm-quyền ở Làng Cây Phong, có nhã ý mời gia-đình Hương-đạo thăm Làng và dành mọi tiện-nghi cho cuộc cắm trại, mưa thì vào nhà, rất an-toàn xa lộ !

Sau hết, Ngựa tui đã chuyển lời khen của Trường Xóm Ottawa đến Bà Cụ sinh ra monsieur mon fils rồi. Dương-sự "bán tín bán nghi" không biết là khen thật hay không, chỉ mỉm cười, không nói gì cả. Oi ! đàn bà, chỉ cổ Trời mới hiểu nổi liền bà !

Tr. Tống-Phước-Ái (Florida).


Đàn em xin cảm ơn các Trường đã gửi đều đặn Liên-lạc, đọc rất thích-thú và ... nhớ rừng. Tất tiếc là hoàn-cảnh của Ai hơi đặc-biệt, vì Winter Haven quá ít người Việt, nên phải tham-gia HĐ Trường-niên với các anh ở Orlando. (Thông qua 7 giòng nói về HĐ Đông-Hải).

Trường bảo là Xóm Làng Florida đang ngủ (chắc là thật đó), nhưng chỉ HĐ Trường-niên ngủ thôi, còn các Trường thì đang lo thành-lập Đoàn Đội, và một số thì đang lo dần thân một vài việc "Giúp Ích" khác. Ai nảy nghĩ : (thông qua 6 giòng) và mong có ai đánh trống thổi kèn để thu xếp lết tới để cùng vui chơi, chứ xa thì xin chịu, cái xế cà-tàng mà !

Thấy mấy Trường đi đông, đi tây mà thèm, mỗi người một hoàn-cảnh, kể từ lúc Bà Xã Ai về với Phật năm ngoái, gánh nặng hai vai, đi đâu cũng phải đeo chú nhóc con theo chứ để ở nhà thì ông phú-lit

bất phạt. Thôi thì đành đọc sách Phật tu-tâm là phần chính và đó là biết tri-túc đó Trường.

Cho Ai góp tiền xăng cho L.L., Ai xin chúc các Trường được mạnh khoẻ, để : ..."làm tất cả những gì có thể làm được...cho nhau"

 **Liên-Lạc :** Ủ, tiếc thật, đã mấy lần qua bên nó đều không gặp được Trường . Đành rằng mỗi lần gặp nhau, làm cho chúng ta nhớ nhau lâu hơn, nhưng rất thông-cảm hoàn-cảnh của Trường. Xin Trường biết cho rằng 2 chữ "thông-cảm" đã có nhiều lạm-dụng. Người ta nói thông cảm vì xā-giao, nói cho qua chuyện, nhưng ở đây, Ngựa nói với tất cả tấm lòng thành thật, vì biết rõ tâm-tư , trấn-trở và hoàn-cảnh riêng-biệt "Gà trống nuôi con" của Trường, nhất là ở nơi không phải là quê-hương mình. Nếu các Trường, "đã là" HĐ Trường-niên, nay "đang" lo thành-lập các Đoàn, Đội, như vậy là đi đúng mục-tiêu của HĐ Trường-niên rồi. Dù Xóm. Làng có "ngủ" hay là "Ngáy" cũng không quan-trọng, miễn là những Trường, đã từng do lò của các Xóm Làng xuất thân, đó là các Trường ấy đang mở to đôi mắt để "Hành" đó ! Nên mừng chung.

Cám ơn củi Trường đã gom cho Lửa trại, hy vọng còn để góp mặt với anh em. Nhìn một số báo H.Đ. khác "khi trời, khi sục" mà lo cho thân phận của tờ báo chúng mình !


HĐ. Được tái-lập ở quê nhà, đó là điều mong ước của mọi người có tâm-hồn HĐ, nhưng liệu người ta có cho chúng ta giữ được Luật và Lời Huá không, đó là vấn-đề quan-trọng. HĐ Hải-ngoại đã làm được một "công-tác lịch-sử" đáng kể là nối dài lãnh-thổ Việt-Nam, để những người tị-nạn Việt-nam có thêm một không-gian V.N.(tuy phải ở ngoài nước). Điều này đã làm cho đời sống của các thế-hệ nhiều tuổi bớt cô-đơn.

Tôi nhớ mãi câu cuối cùng trong thư Trường viết (như trên), tôi chỉ xin phép (bất chước Tr. Hoàng-Hội) thêm một chữ "Tốt", thành ra "làm được gì tốt cho nhau". Chắc Trường cũng đồng ý chứ !

Tr. Lê-Văn-Điền (Texas).

Xin thành-thật các ơn Quý Trường đã gửi L.L. đều đều cho tôi và nhất là nhớ ngày sinh-nhật của tôi hàng năm. Có một điều tôi thắc mắc là từ sau 1945 đến nay, tôi chưa bao giờ nghe một ai nói hay nhắc đến những Trường , những sinh-hoạt thời tiền-chiến (1930-45), như những Trường :

Như B.S. Như Thế-Bảo(Đạo-trưởng đạo Hạ-Long) và các Đoàn-trưởng Đoàn-văn-Tài, Phạm-đình-Đang và Bầy-trưởng Bùn-Nhật-Ích cả. Không biết các anh này còn sống hay đã chết. Các Đoàn HĐ của Đạo Hạ-Long hồi đó có ước chừng trên 300 HDS và Sói. Qua cuộc biển dâu nửa thế kỷ, không lẽ trong số đó không còn một HDS nào cả sao ? Nếu có dịp liên-lạc được, xin cho tôi biết tin, vì hồi đó, HĐVN thường-xuyên liên-lạc với kỹ-sư Bernard Cố-vấn của Đạo, mà bây giờ, không nghe ai nhớ và nói đến người HĐ Pháp có lòng với HĐVN như ông này. Tôi cũng biết rằng các vị này còn sống cũng cỡ 80, 90 cả rồi, nhưng với tinh-thần HĐ không thể nào quên các vị Đàn Anh này được. Xin gửi tiền xăng để L.L. chạy đều và xin thành-thật chúc các anh Tỉnh, anh Thọ và anh Thoại được vạn sự như ý.

 **Liên-Lạc :** *Trưởng Diên ơi ! Xin Trưởng đừng nhắc đến hai chữ Cám Ôn, vì đó là bổn-phận của Ban phụ-trách đối với một độc-giả nhiệt tình và nhiệt-tâm như Trưởng. Mừng ngày sinh-nhật của những Trưởng mà L.L. biết được là một niềm vui, tiếc rằng không biết được hết, mong anh chị em ai có biết thêm (vui lẫn buồn) cũng xin cho biết để cùng nhau san-sẻ hoặc cùng vui chung.L.L. "thèm" biết vô cùng, nhưng phần đông quý Trưởng còn e-dè, chưa chịu tiết-lộ, xin các anh Chị biết cho rằng, những điều mà LL. Có hiện nay là do tình-cờ hoặc tự tìm hiểu mà có mà thôi, rất ít . Năm nay Trưởng có tìm thêm gì thúy-tiên nào đẹp không ?*

Trong thư Trưởng có nhắc đến những bậc đàn anh trong Đại Gia-đình H.D. (ghi phía trên), xin những ai biết tin-tức những vị đó, hoặc những kỷ-niệm xa xưa còn nhớ lại, xin cho biết để tưởng nhớ đến nhau, gửi cho LL. Để cùng biết tin. Đó là nhiệm-vụ của ... L.L. Trong thư, Trưởng có hỏi thăm ba người, thì đây : Tr. Tỉnh vừa về thăm gia-đình ở Biển Đông, Tr. Thọ vừa đi thăm con trai quý ở N.C. (Hoa-kỳ) về, và Ngựa tôi thì lông-bông đây đó, chợt nhớ đến Huy-Cận với câu thơ:

*Gió lên, vó dựng, rung bờm hí,
Ngựa muốn dành ta nổi nhớ nhà !*

 **Tr. Tôn-Thất-Thiên (Ottawa)**

Không ngờ anh cho tui lên đến mấy "tần-số" ! Rũa mà tui vẫn tưởng rằng tui "cũng như người khác" chỉ khác ở chỗ 72 tuổi rồi mà vẫn nhớ ba lời hứa của HDS và thực-hành luôn luôn từ ngày đưa tay lên

hứa trước anh Tráng-Cử và anh Võ-Thu-Tịnh và nói "Tui hứ", nghĩa là từ năm 1936 ...

Dù sao, nhận được Liên-lạc, tui rất thích vì biết anh Thao vẫn hằng hỏi thăm "tướng Thiện" ở đâu, và biết có thể gặp lại anh ấy được, tuy chưa biết ở đâu vì anh (Thoại) quên trả lời thư tui trước khi tui đi Pháp hồi cuối tháng 4 khi hỏi địa chỉ anh Thao và anh Cung.(thông qua 4 giòng). Chúng mình ra khỏi Saigon mang họ Lưu (là lưu-vong) tìm kiếm nhau khó rứa, trong khi ở Saigon có khi không cần gặp mà vẫn "bump into one another" (cho tui thỉnh thoảng lên một "tầng" về ngôn ngữ vì "déformation professionnelle" dạy ngôn ngữ học và sinh ngữ ở Canada lâu năm...

Nhưng may, trong L.L. số 19 có địa-chỉ anh Cung rồi (có phải anh đó không hay có hai anh Cung Hương-đạo - chuyện khó có) - Tui ghi kỹ. Lần sau thế nào cũng trở tài "topographe" chỉ dùng địa bàn đọc bản đồ như hồi đi bằng qua cái đồi núi xung quanh Huế mà không cần dùng lộ.

Qua L.L.xin nhắn anh Thao là "tướng Thiện" này sẽ ráng viết lại chuyện say sóng trên tàu đi Hạp Bạ May mà không phải sóng lấc "boat people", nhưng vẫn say mèm. Không phải chỉ 4 lần mà liên miên, nhất là giữa Singapore và Colombo và Colombo-Djibouti, là hai chặng dài nhất. Mà hồi đó họ cho chúng tui đi hạng bét, dưới cale sâu, bí hơi, nên càng say hơn nữa.

Nhân tiện, xin báo mấy anh em biết là tui đã liên-lạc được với anh "Gấu" Bạch-văn-Quế, anh quản-lý đáng yêu của Trại Bạch-mã và được biết Trại vẫn không hư hại gì nhiều nhờ chú Nghê (các anh nhớ chú đó không, chú gác trại rất dễ thương), nhưng nay chú mất rồi và trại do con chú giữ. Hy vọng là chúng mình vẫn còn đi "Bạch-mã" được, nhưng hết "leo" rồi và chắc phải nhờ người cho đi vông. Cũng xin báo là có thể liên-lạc được với Thu-Lương, Hồ-đắc-Côn và Nguyễn-thiên-Nhận (qua tui và nhờ chuyển lại)

Lần này chỉ chừng nở, gọi là "đóng góp", cả anh Thoại thổi "síp-lê"!

Các anh nào muốn liên-lạc với tui, xin dùng địa-chỉ sau đây (dành riêng cho H.D. mà thôi) : 223 Britannia Road, Ottawa, Ont., K2B 5X1, Canada.

 **Liên-Lạc :**

"Nhu người khác" mô có được anh Thiện ơi !Tiếc là anh không đọc L.L các số trước để biết là anh "khác" ở chỗ mô, vì anh ... "lặn" lâu quá, đến nỗi anh Thao than rằng : có tìm "tướng Thiện" từ lâu mà không biết mô mà tìm ! Đúng là anh Cung mà anh muốn tìm, Chắc anh đã nhận được bưu-thiệp của anh Cung gửi (qua L.L). Nhắc lại Bạch-mã, gần đây có người quen về, lên thăm Trại trường cũ, thiên-nhiên vẫn còn rất đẹp nhưng nhà cửa dinh thự thì đổ nát hoang tàn. Muốn lên đó phải có xe tốt (Jeep) mới leo tận nơi được, vì đường dốc và loang lổ rất khó đi.

Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo,


Nền cũ lâu đài bóng tịch-dương !

Anh Thu-Lương vẫn còn dấu vết để liên-lạc, anh Hồ-đắc-Côn là Đoàn-phó của Ngựa tui hồi 1941-42 đó. Còn anh Thiên-Nhận thì đàn em chưa biết. Còn anh Bạch-văn-Quế thì được biết là một quản-lý rất "hách"(qua các ông anh của Ngựa kể lại), bắt các trại-sinh ăn juốt, kể cả trại-sinh ... Tây !. Riêng anh Võ-Thu-Tịnh thuộc lớp trên của Ngựa, có biết và gặp hồi 1956-57 tại nhà anh Nguyễn-Chữ (Cọp Thẳng thẳng) ở Tân-dịnh đạo anh Tịnh làm G.Đ. Thông-tin TV và anh Chữ làm GD Công-an TV. Câu chót, anh Thiện viết ... "đóng góp, kẻo anh Thoại thổi síp-lê". Súc mẩy mà thổi síp-lê anh được, họa may là ... Chị Thiện !

Tr.Nguyễn-Thành-Cung (Pháp.

Tôi nhận được thư của anh Tôn-thất-Thiện trả lời, vì không có địa chỉ của tôi, nên anh ấy rất tiếc không đến thăm được.

Cám ơn anh Thoại đã chuyển carte của tôi cho anh ấy, nên mới liên-lạc được. Thật là đúng với chữ Liên-Lạc đã chọn đặt tên cho tờ báo của chúng ta. Và cũng nhờ Liên-lạc mà tôi được gặp lại anh Võ-văn-Hơn, người mà tôi biết từ 1945-46 khi làm việc ở Châu-đốc. Tôi cũng không quên cám ơn Anh Thoại (hơi trẻ), trào Ông Khiêm, đã giúp tôi giải-quyết vấn-đề đất ở quê tôi (Xã Định-yên, Tỉnh An-Giang). Qua đây,tôi mới biết anh là HDVN. (Xin qua 6 giòng). Chúng tôi qua đây hồi Mai 1981, đã gặp lại các con cháu ở đây. Hiện tôi đang ở cư-xá dành cho người cao-niên...

 **Liên-Lạc :** Đúng như Anh nói, anh Thiện rất vui mừng được nối lại giây liên-lạc với Anh. Tiếc là khi đi Pháp, anh Thiện không có địa-chỉ của anh mà ghé thăm.. Riêng anh Võ-văn-Hơn ở Montréal, Canada hơn 10 năm nay, vẫn thường làm thơ vui chơi tuổi già, sức khoẻ còn rất tốt.

Anh nhắc lại chuyện ngày xưa ở quê nhà, làm em nhớ lại hai câu thơ của Đỗ-Phủ :

Công-hầu đệ trạch giai tân chủ,

Văn vũ y quan dị tích thì...

tạm dịch : Công-hầu dinh thự thay người mới

Văn vũ y quan đổi khác thường !.

Lý-Nhật-Hui (Ca-li):

Lần thứ 2 nhận được bản tin Liên-Lạc, em rất áy náy, cố thu xếp thì giờ để gửi thư đến thăm Trường và gia-đình. Mãi một thời-gian khá lâu, em không liên-lạc với Trường, vì chuyện gia-đình em di-chuyển vào Ca-li, vì hoàn cảnh, không cho phép em sinh-hoạt với anh em HD., mãi đến khi Trường Khắc quy-tiên, em mới chính-thức tái sinh-hoạt trở lại (thông qua 14 giòng).

Với hoàn-cảnh hiện-tại, em rất cảm thông quý Trường nỗ lực góp công để phục-hưng phong-trào, nhưng mỗi nơi một hoàn-cảnh, rất phức tạp. Khi em đang sinh-hoạt với một Liên-đoàn đã khá nề nếp nhưng vẫn không sao tiếp nối và hoàn chỉnh theo nhu-cầu của HDVN xưa kia được, nhưng em vẫn tiếp-tục cố gắng vậy.

Với em, chỉ mong có một thỉnh-nguyện đến quý Trường, dù quý Trường trực-tiếp hay gián-tiếp sinh-hoạt, hãy bỏ ngoài tai những lời phê-bình vô lý, để tiếp tục giúp đỡ các thanh-thiếu-niên VN. Tiến bước,. Các em luôn cần các Trường bên cạnh dù bất cứ tình huống nào. Riêng em, hết lòng tin ở Trường. Em mong có dịp gặp lại Trường vào dịp gần nhất, có lẽ vào dịp Tháng Tiến 6 vậy. Ông Cụ em đã mất vào ngày hôm nay, đúng 2 năm về trước, người thân kế tiếp ra đi là Tr. LM. Mai-Nghị-Luận.Một số Chú, bác ở Phan-rang mỗi khi gặp em, có nhắc đến Trường với lòng kính mến. Cho em đóng nhiên-liệu.

Liên-Lạc :

*Chú em thân mến ngày xưa ơi !
Đã mấy năm qua, cũng hơn 10 năm rồi, vắng tin em. Kể từ khi gặp nhau ở Costa Mesa (1983), sau đó có nhận thư và tấm hình chụp tiểu gia-đình của em, chúng ta cũng liên-lạc nhau đều. Sau đó, anh gửi thư đi thì bị trả lại, Sau này, khi LL. ra số đầu tiên, nghĩ đến em, có gửi ở địa-chỉ cũ, cũng phát-hoàn, và mất dấu từ đó. Trong một dịp tình cờ, đọc danh sách Trường HD ở Ca-li, thấy tên Lý Nhật-Hương, anh nghĩ là đánh máy sai, nhắn lời thăm và gửi báo LL., nhưng may thay, người đó cũng là HD, và đã trả lời cho anh : "Không phải là người Trường đang mong đợi", và vị này hiện là độc-giả của LL. Trong dịp Tháng-tiến 5 ở Uc-châu, mình hỏi nhiều người về tin-tức của em, may gặp LM Mai-Nghị-Luận, cùng đang ăn trưa ở lều của Tráng-doàn Trần-văn-Khắc,*

Tr. Luận lật cuốn sổ tay, đầy chi chít chữ, cho anh biết địa-chỉ, anh em mình mới nối lại liên lạc từ nay. Qua không-gian, xin Cám ơn Tr. M.N. Luận, và xin cầu-nguyện Linh-hồn Cha được an-nhàn nơi Nước Chúa.

Rất mong gặp lại em ở TT6. Các Trưởng ở Phan-Rang ngày xưa : Tr. Khanh đã qua đời, Tr. Thư hiện ở Oregon (cũng đang cầm còi ở đó), Chị Cảnh vẫn còn sinh-hoạt Bầy, nhưng đã ở Nhatrang.

Em ơi ! sinh-hoạt HD hải-ngoại chắc chắn không sao giống như thời của em được, vì trên cõi đời này, không phải lúc nào cũng có được điều đặc ý nhất, nhưng những cái "đặc ý hạng nhì", "hạng ba", nhiều khi cũng làm cho ta đôi chút an ủi, xin dành vui với cái chúng ta "có được" vậy. Nếu em có dịp gặp lại những "cố-nhân" của anh ở Phan-rang ngày trước, xin cho anh gửi lời hỏi thăm và chúc lành đến các vị ấy, và nói giúp rằng không bao giờ anh quên họ.

Riêng em, thân chúc em gặp nhiều may mắn và gia-đình an vui. Mừng được đọc thư em.

Tr. Trần-văn-Phúc (N.C. USA)

(Thư 25-6) ... Rất cám ơn Trưởng đã gửi cho Nội-san Trưởng, Hưởng-đạo ca. Quý lắm và cảm động sự sốt sắng của Trưởng vô cùng, mặc dù bận lắm việc.

Kính xin Niên-trưởng làm ơn đổi cách xưng hô dùm cho đàn em nhờ, chẳng hiểu vì cơ làm sao mà Trưởng lại cho đàn em lên cao thế, đàn em của Trưởng chỉ mới gần lục tuần thôi! Thấy xấu hổ ghê và nhận thấy mình có tội phạm thượng, đàn em xin "pump" 200 cái, đủ chưa ? ! (thông qua 6 giờ nói về tặng quà và thăm hỏi...)

(Thư 02-7) Mới gửi thư qua Trưởng tuần lễ vừa qua, nay lại nhận thêm thư của Tr. Đình-xuân-Phức cho hay là các tài-liệu mà đàn em hỏi đã hết sạch (kèm thư Tr. ĐXP) .

Buồn quá, không biết tìm và hỏi đâu bi chừ !!! Mắn răng mà khổ như ri Trời hè !?! Trăm sự nhờ Trưởng đàn anh tìm kiếm giùm, hoặc là đàn anh cho lên mục nhắn tin hay Mã-thư của L.L. may ra đàn em được nhờ, như thế thì đàn em sẽ nhớ ơn mãi mãi ... (Xin qua 6 giờ).


Nếu có gì sơ suất hoặc lời lẽ quá thân mật trong tình HD. Thì xin Trưởng bỏ qua cho, thí dụ cách xưng hô, tôi biết là Trưởng cao tuổi hơn tôi, bằng chứng là tôi thấy hình Trưởng trong LL. Số 18. Xin Trưởng đừng buồn, tôi không dám nói là già, như có Trưởng nào ở Trại TT5 đã nói, tôi chỉ đáng tuổi em của Trưởng mà thôi. Sở dĩ như vậy vì ai cũng dấu tuổi

mới có sự lỗi lầm này. Sau đây, xin Trưởng giúp cho vài việc :

1. Muốn thành-lập 1 Xóm Trưởng-niên tại thành-phố Charlotte này, và sau đó tiến tới thành-lập đơn-vị HDVN.

2. Muốn có các số báo Liên-lạc từ số 1 đến số 16, và các tờ báo khác của HD. , xin Trưởng cho biết địa chỉ và chi-tiết

(thông qua 15 giờ về thăm hỏi, đóng góp, xin thông-cảm v.v...).

 **Liên-Lạc :** "Quà làm dâng" đã nhận được, đã có thư gửi Trưởng. Lờ lẽ càng thân mật càng thêm vui, gần nhau hơn (mặc dù chưa thấy mặt! Nhưng cần chi, Hưởng-đạo mà !), mắc mớ chi mà xin lỗi, mà tha thứ, mà ai tha thứ cho ai ? Tội lỗi của Ngựa này vô số kể, sức mấy mà dám bắt tội ai !

Còn việc "dấu tuổi" thì Ngựa này không bao giờ có, 66 (hay 76) cũng đặng. Chơi với người cỡ ba rọi từ 60 trở xuống thì khai là 76 cho oai, được thua bầm đàng hoàng. Còn gặp các bậc "thất thập cổ lai hy" thì mình trụt xuống tuổi thật của mình là 66 và xưng "rằng em còn bé lắm". Nhưng đàn em "mới quen biết" ơi ! nghĩ cho cùng chữ "đã già" nghe vừa diều cợt, vừa không làm cho độc-giả L.L. tin là đúng, như thanh-âm "Sói Già" tạo cho người đọc H.Đ. có ngay một cảm giác mạnh của những cái "tay nắm tay", cười vui với "Tiếng Rống Lớn" (Như Akéla Diệp ở Montréal, S.Y.R. ở Uc-châu, và cả Akéla Lê-Văn-Ngoạn (gần bát tuần) hiện ở V.N. Cho dù Akéla đã mập mé thất bát tuần, mỗi khi không đeo kính lão, người ta vẫn thấy ngay "vẻ" trẻ mãi không già trong đôi mắt hay nụ cười "trời cho" của những vị ấy.

Phúc ơi ! (nghe vui chưa ?) cứ phạm thượng nữa đi, cho thêm vui. Cụ ĐXPức mà hết tài-liệu, thì coi như HD hết ảnh BiPi, vì ngày xưa Cụ Phúc ở V.N. có một "Kho" tượng ảnh Chúa, tượng ảnh Đức Mẹ, Kinh Sách, râu chuổi, các đồ thờ phượng, khi VC vào, Cụ tặng lại cả. Cụ "Hổ Thọt" này có lòng "từ-bi" quá sá, khi qua Mỹ, ông đem in sách tài-liệu HD để bán lại cho anh em HD biết mà học hành, nhưng có anh em lại lãng-trí không trả tiền khi nhận sách, thành ra Cụ "phá sản", muốn in lại, cũng không còn vốn (chỉ còn đủ để đi Trại Hạp bạn TT6 thôi). Mỗi khi nhắc lại Cụ phán : Thôi ! phận-sự tôi đến đây là xong, các chú muốn làm gì thì làm, bây giờ tôi chỉ còn xách ba ton đi gặp anh em ở các kỳ trại cho vui mà thôi !

Nghe tiếng kêu thảm thiết của một "đàn em" sẵn sàng muốn lập lại HD., nhưng thiếu tài-liệu hưởng-

dẫn, vậy xin những ai, có biết gì liên-quan đến việc "AO-ƯỚC" nêu trên, xin mạnh dạn lên tiếng cho biết, hoặc cho Liên-Lạc biết để chú em TVP ở Charlotte (USA) có cơ hội "đền đáp" lại Phong-trào đã tạo-dựng cho chú ấy có một tâm-hồn thiết tha như ngày hôm nay

Nhân đây, cũng xin Ban Tu-thư của Hội-đồng Trung-Uơng HDVN nên tìm cách giải-quyết, hoặc các Chi-nhánh nào có tài-liệu, tưởng cũng nên phổ-biến cho các nơi được am-tường. Mong lắm thay!

Phúc ơi ! (xuống thêm một tấn số nữa, sướng chưa ?) mình đã gửi ngay qua Phúc những gì mình có. Cám ơn "phấn sáp" tô-điểm cho thân "già" này, khoái nhất là "cái kẹp". Đã có thư riêng gửi Trường. Xin nhớ cho rằng Liên-lạc mỗi năm ra 4 số Xuân, Hạ Thu, Đông, ra các tháng 3, 6, 9 và 12, đã bỏ hơi tai rồi, có "Đói Liên-Lạc" cũng đành chịu!

Mình đã gửi qua một ít tài-liệu, hy-vọng thoả-mãn được 1/3 ý muốn. Chờ xem!

Tr. Pham-Văn-Chương (Úc-châu)

Từ bấy lâu nay, chúng cháu ở các xứ Kangorou này vẫn thường được đọc Liên-lạc, vẫn thường được nhắc nhở viết bài, nhưng chúng cháu "Xin Hàng", chỉ dám thỉnh-thoảng gửi vài giòng thăm hỏi và kính chúc quý Trường mạnh khoẻ để kéo cho hết "kiếp Liên-lạc". Nay lại được Cụ Ngựa giao một trọng-trách nữa "Gà Trống" này không biết có nuôi con nổi không? Về cái Làng Trường-niên Úc-châu, Gà trống này chỉ xin dám nhận làm "Mỏ Làng", phần còn lại, xin để các Cụ tùy nghi định liệu. Do đó hôm nay mới có phiếu tham-khảo (kèm theo đây) gửi các nơi, mong có ý-kiến các dân của Làng Úc-châu gửi về Chúng cháu vẫn thường liên-lạc với Trường Thuất và làm việc chung, nên biết khá rõ tình-hình ở Úc, hy vọng sẽ làm được một cái gì cho...(qua 5 giòng). (Thư ngày 18-6) Thời-gian thấm thoát qua nhanh, xuân tàn, hè lại, thu sang. Bây giờ cái xứ Úc kỳ-cục này là đầu đông, những việc phải làm, chưa làm được, một số việc khác lại đến chồng chất, tuy nhiên em vẫn cố gắng làm cho bằng được.

Em kính chúc sức khoẻ đến quý Trường, cầu mong Liên-lạc luôn trường tồn để anh e m HD VN trên thế giới có báo HD mà đọc, và để biết tin nhau.

Phụ trang Úc-châu đã có người lo, sẽ gửi đĩa sang, như vậy đỡ cho thầy cò khỏi phải la ó âm ý (LL. thầy cò là phái nữ thì phải gọi sao cho ổn, em đề-nghị: Bà Cõ).

Nhà em đã đọc ngẫu nhiên LL 18 & 19 mà vẫn chưa chịu đóng thêm củi, xin thủ-quỹ để chậm cho, chứ đừng vội xoá tên thì em ốm đòn! Tội-nghiệp!

Làng Trường-niên Úc-châu sẽ có duyên thành-tựu, Trường sẽ bất ngờ thấy một danh sách dài, mà bấy lâu nay quý vị ấy chưa chịu xuất đầu lộ-diện. Xấp nhỏ tụi em sẽ lo mọi việc để cho xe chạy, nhưng Tiên-chỉ Làng, Hội-đồng TÊ, Xếp Ga v.v.. sẽ được ra mắt dự trừ đầu tháng 9, tức là mùa Xuân tại Úc châu. Xin Trường cứ yên tâm. Gà Trống xin cố gắng Ngoài ra, em cũng không quên đốc-thúc Xóm Nam Úc Adelaide, nơi cũng có nhiều nhân-tài và cũng có nợ HD. Họ phải làm việc thôi. Không những vậy, em cũng cố gắng giúp tối đa và một toán Tráng Biển Đông đã thành hình và Trại cuối năm 96 dành cho Tráng và Trường toàn Úc sẽ được tổ-chức tại Adelaide, như vậy là tương-tự Melbourne đã làm Trại Hội-ngộ hồi 94, từ đó là lên luôn, là động cơ cho con tàu Adelaide lặn bánh. Em thiếu nghĩ cứ chỗ nào còn e dè thì ta tổ-chức Trại tại đó, chích cho vài mũi, và Trại Hội-ngộ 1, 2, 3,4... là Trại sẽ được khắp nơi luân phiên tổ-chức.

Chút nữa thì em quên, ai đã phong cho em chức Trùm làm em kẹt quá, như vậy có mịch lòng ai không, em chỉ xin cố gắng làm những gì trong khả-năng của em. (Thông qua 12 giòng). C òn một điều chót xin thưa là lúc nào em cũng chậm, xin quý Trường tha cho, chậm nhưng chắc.

Kính chúc...

Liên-Lạc: Bớ Ong Trùm! Râu đã "tỉa"

chưa? Mới được "phong chức" Trùm mà đã sợ dài râu rồi, yếu bóng vía thật!

Đọc thư Chương, thấy cả Trời Melbourne bùng sáng một buổi ngày hè, có chim cu gáy Cú Cu Cu Cu Cù ù ù! nghe êm tai chi lạ, nhưng chim cu đã vội bay đi, vì chợt nghe Gà Trống gáy "Xin hàng, Xin hàng!".

Đọc phiếu tham khảo mà Gà Trống gợi ý, Ngựa này có 1 niềm vui, 1 thoáng buồn và 1 mối lo. Niềm vui là Ong Trùm Chương (đừng sợ, cứ lên voi đi!) đã xắn tay áo, thổi xíp-lê. Thoáng buồn là tuy đã gửi phiếu tham-khảo, chờ thiên-hạ gởi về đầy đủ. Chuyện này còn khó hơn bắt gà trống (thiếu) đi vòng quanh Melbourne bằng 1 chân. Kinh nghiệm cho Ngựa biết rằng, cứ gửi đi 10 bản, hy vọng nhận được 3 người "có lòng" gửi về, 5 người nếu có thúc hỏi thì đáp "ai rảnh tui rủa", còn 2 người còn lại thăm nghĩ: gặp nhau là vui rồi, hội hè làm chi! Còn lo, là lo cho Ong Trùm phí sức quá! Chạy đường trường mà Cụ sãi c hân dài bước nhanh quá. Sức gáy của Gà trống

(thiến) gân cổ gáy cho xa, âm-thanh thì vang vọng như trống ngũ-liên, mà dư-âm thì lác đác như lá mùa thu. Nếu ở Melbourne có được một Xóm (mạnh như cỏ hồi Ngựa ghé sau Thằng Tiến 5) thì đã ngon lành lắm rồi. Melbourne nhiều nhân-tài, nhiều tấm lòng vàng, lo chi mà không có nổi 1 xóm Trường-niên mạnh. Một xóm mà "mạnh" cỡ như Xóm Hồ-Nai ngày xưa, thì thiên-hạ cũng "nể" lắm rồi. Ngựa này mong và tin rằng Gà Trống sẽ thành-công, chứ đừng, một ngày nào đó, nhìn mây trời mà than thở:

Tưởng giếng sâu, ta nổi sợi giây dài.

Ai ngờ giếng cạn, ta tiếc hoài sợi giây!


(Nói nhỏ nghe riêng : Khi dò chính tả đến đây, Bà Cò mỉm cười và phán: Anh viết đoạn này, không sợ anh Chương buồn à ? Ngựa này anh-dùng đáp : Súc mầy mà buồn ! Ta ném một viên sỏi đi, hy vọng có 3 tiếng dội : 1. Khích tướng, 2. Khởi dậy lòng tự-ái của các vị nhận phiếu tham-khảo và 3. là cho Ngựa này đoán "trật lất". Và như vậy thì mọi người đều "thắng", đều vui và cười, cho Ngựa này bỏ tánh nói "trên trời dưới đất". Chỉ có một người cười thầm, đó là... ai, đoán thử đi !

Ngựa thấy Bà Cò chăm chú lắng nghe, bán tín bán nghi, Ngựa này cao hứng "thuyết-pháp" tiếp : " Em hãy tưởng tượng thả một viên sỏi xuống chậu nước đây,,em thấy những vòng đồng tâm xuất hiện, mở rộng dần, cho đến khi đụng vào thành chậu. Người trần mắt thịt như em chỉ nhận thấy tới đấy. Con mắt siêu-dẳng (cỏ Gà Trống !) còn nhận thấy thêm rằng khi những vòng đồng-tâm chạm vào thành chậu, bèn dội ngược trở lại điểm khởi đầu, nghĩa là điểm viên sỏi rơi xuống." Nghe đến đây, Bà Cò phán : Thôi, nhứt đầu lấm rồi, ai hơi mô ngồi đây mà nghe anh giảng Triết, trả lại bài cho anh đây, nói rồi Nàng bỏ đi, vì không còn có ai nghe nữa, nên đành chấm dứt).


Nghe Gà Trống nói sẽ gửi Trang Uc-châu qua bằng đĩa, thì còn chi vui cho bằng, khởi phải đánh máy, khởi trả lương Bà Cò, L.L. phát tài lớn (mãi đến hôm nay 15-8 vẫn chưa có !)

Chờ tin Làng Xóm Uc-châu dài cả cổ, may thay Canberra đã "có trống đánh ngũ liên" của Chị SYR rồi đó, hay là các vị "nhường" đàn bà đi trước.. Ý nghĩ của Gà Trống rất hay, chỗ nào e dè thì "chích" thuốc vào, thì a lê hấp, vùng dậy ngay. Cũng phục chú Nghiệp ở Adelaide "lặn" giới thật, nên gửi đi tranh giải "lặn sâu" ở Thế-vận-hội Atlanta, nhất định có huy-chương vàng cho HDVN ngay (Đến đây Bà Cò lại "chỉnh" Ngựa : Anh nói như ri, anh Nghiệp giận chết !. Ngựa đáp : Chú ấy đọc xong sẽ nhận hai

hàm răng trắng ra cười (như la vache qui rit trên nắp hộp fromage) và nghĩ thầm : " Mình vẫn làm đây mà không ai biết cho, từ từ rồi chi cũng có Tr. Thoại ơi, đừng lo", phải...khá không Người Hùng Adelaine !. Chúc Trùm là người đôn đốc, coi ngó Xóm Làng. Nhà Thờ có Ông Trùm để lo việc thờ phượng lễ nghi, coi ngó trật-tự, chứ không phải Trùm CIA mô mà sợ ... ám sát. Yên chí đi !

 **Tr. Thiên-Hương (Renton).** Đây là lần đầu tiên đóng cửa nhà hàng đi vacation . Thường thì chỉ được đi giữa tháng đầu năm (tháng giêng là tháng ăn chơi mà !). Năm nay hẹn 2 cô bạn HD, để cùng gặp nhau ở Cancun, Mexico (thông qua 7 giờng về Cancun). Xa nhà, xa nhà hàng, không còn cảm giác nào dễ chịu hơn để mà nghỉ ngơi thoải mái (qua 9 giờng nói về vào thư-viện nghiên-cứu vùng Guatamala, với những chiếc tàu chìm ở khu đó) Đến đây bình yên là có phước rồi, chỉ còn lo ngày về, nhưng chưa tới đã lo ngã bệnh. Chắc trên phi-cơ có người cảm cúm nên cuộc hành-trình trở thành một chuyến dưỡng bệnh. Viết thư chưa xong, về, lại tiếp-tục bệnh đến nay mới gửi thư đi được. Cám ơn Trường đã gửi báo L.L. cho V.N. Hải ở Đức. Hải đã nhận được và đang hỏi cách thức bơm xăng cho LL đó (qua 5 giờng nói về 3 tấm hình gửi tặng).

Còn 3 ngày nữa là T.H. sẽ bay về Houston để họp bạn Gia-long, một nhóm Ban C ngày xưa qua đây, ở rải rác các tiểu-ban cứ kiếm cơ để gặp nhau. Kỳ này là đám cưới của cậu con cả 1 người bạn trong nhóm. Đây là dịp cho các Bà "tóc đã điểm sương" gặp nhau để kể chuyện ngày xưa, đây cũng là những ngày thân tiên quảng hết lo : lo chồng, lo con, lo chợ buá, nấu nướng v.v..khách hàng của nhà hàng (hì hì) để sống lại thuở học trò, sinh-viên, độc-thân vui tánh. Hẹn khi về sẽ có chuyện vui làm quà !

 **Liên-Lạc :** Thoại nhìn phong bì của người phương xa, thấy phảng-phất mùi Pizza đầu đây, nhưng đọc thư bên trong thì thư viết từ Cancun, tiêu đề của Continental Plaza, làm chi mà có Pizza ở đó . Cứ nghĩ chuyện ăn hoài, lảm to !

Nhìn 3 tấm hình (chưa đọc thư vội) thấy tấm hình có người nhảy múa, cứ ngỡ là người viết thư, té ra không phải. Lại hớ nữa ! Đọc các tin-tức của các Cụ Liên Xóm Seattle-Portland, thấy T.H. được nhiều Trường khác ngưỡng-mộ về sự hăng hái với Phong-trào. Xin gửi lời mừng. Tiếc là Ngựa này ở xa, không có dịp được thưởng-thức Pizza ở Renton. Trong thư

có nói : ... xa nhà, xa nhà hàng v.v... không còn cảm-giác nào dễ chịu hơn để mà hoàn toàn nghỉ ngơi thoải mái, Ngựa này thấy buồn cười, đáng lẽ phải nói sự thật : vì nghĩ khoẻ quá nên phải ... bệnh! Đáng đời , ai bảo chọn đi Cancun, vì Cancun đồng-âm với cảm-cúm, cho nên nằm một chỗ là đúng quá. Bụng làm dạ chịu, phàn nàn chi ai !

Ngao-du đây đó, hội họp bạn bè dẫu láo, đi tìm "thời gian đã mất", tiệc tùng v.v... đúng là đời Lên Hương, cho nên tên Thiên-Hương các đấng sinh-thành đặt cho cái tên cũng phù-hợp.

Sau hết, chúc Xóm-viên Renton được vui sướng mãi mãi như rúa, tận-lực giúp cho Liên-Xóm vững vàng.. Khi làm, làm hết mình, chơi cũng chơi cho thoải mái, và cần nhất là giữ vững niềm tin.

Dừng để mất Niềm Tin :

Thương-đế đã chết

Thương-đế "có thể" là một nhân-vật không có bao giờ, thế nhưng ông ta mà "tịch" một cái là chuyện rất phiền cho loài người.

Sau hết, xin cảm ơn 3 tấm hình và chịu khó kể lể, mặc dù bệnh !

Tr. Nguyễn-văn-Thuất (Uc) :

Em đã nhận được thêm 2 tập Liên-lạc để tăng cường cho Tủ-sách HD tại Sydney, em cảm ơn Trường rất nhiều.

Công-việc TT5 tạm xong, hiện giờ sắp bắt tay vào việc khác, nhưng thỉnh thoảng đọc lại các thư, bản tin, nội-san mà quý Trường và anh chị em các nơi đã nghĩ về TT5, vẫn thấy lòng dâng lên nhiều niềm vui khó tả, đặc-biệt là những cảm tình mà quý Trường trong nội-san Liên-Lạc đã dành cho anh chị em tại Uc. Xin kính nhờ Trường chuyển lại lời cảm ơn của TT5 và ước mong sẽ có dịp tái-ngộ cùng quý Trường trong những sinh-hoạt khác.

Kèm theo đây, em gửi bản "Kế-hoạch hai năm Vận-động Yểm-trợ Phát-triển", gói ghém những điều mà em nghĩ là có thể đóng góp một phần nào vào sinh-hoạt chung. Anh Vĩnh-Đào vừa cho hay hoàn toàn chấp-thuận trên nguyên-tắc, 8 điểm mà em đề-nghị. Vì vậy, em vội viết thư này để xin ý-kiến của Trường v/v thực-hiện hoặc sửa đổi, thêm bớt.

Em dự-tính sẽ bắt đầu bằng trang sinh-hoạt HĐVN trên các báo Việt-ngữ ở một số thành-phố lớn có HĐVN, Tại Sydney thì có vẻ dễ dàng rồi, nên em mong được thiết-lập liên-lạc với Montréal, Toronto, Washington DC., San José... Em mong Trường sẽ


sẵn lòng dành thì giờ xem qua kế hoạch và góp ý bổ-túc cùng giúp vào việc thực-hiện. Cụ thể, ngoài trang sinh-hoạt HĐVN trên báo Việt-ngữ, em muốn hỏi thăm xem Trường có thể vận động giúp Làng Trường-niên hỗ-trợ cho việc in vài sách, tài-liệu hữu-ích cho sinh-hoạt không ? Em nghĩ việc in mỗi quyển sẽ tốn vào khoảng 3.000 đôla cho 2.000 tập. Mình có thể vận-động các thân-hữu trong Cộng-đồng Người Việt (đã khá ổn-định cuộc sống hoặc có cơ sở làm ăn) tài trợ cho việc in (thông qua 6 giòng v.v. cảm ơn) Tóm lại, em xin Trường giúp cho :

1. Có thể thực-hiện trang sinh-hoạt HĐVN trên báo Việt-ngữ nào tại Canada, liên-lạc với ai, những ai có thể thu xếp giùm ?

2. Vận-động các ân-nhân tài-trợ cho việc in sách, tài-liệu cần thiết cho sinh-hoạt HD.

Em biết Trường cùng Chị Nhà và quý Trường HĐ Trường-niên rất tha thiết với Phong-trào, nên em(qua 4 giòng).

Kính chúc, và ...

 **Liên-Lạc :** Lỗi tại ta, tại ta mọi đàng

! Nhận thư của Trường mà không kịp hồi-âm ngay, tự xét là rất bậy. Nhưng Thánh-nhân có dạy : "Bậy, mà biết mình bậy, ấy là mình không bậy" Đành an ủi một cách tiêu-cực như vậy để ... chạy tội !

Ngựa đã trải qua 5 Trại Thăng-Tiến và cả Costa Mesa(1983), riêng Uc-châu đã để lại cho Ngựa và cả một số Trường-niên khác nhiều kỷ-niệm khó quên.

Mình đã nghiền ngẫm Kế Hoạch hai năm...trong khi đi nghĩ hè ở Hawaii ba tuần lễ, nay xin giải-đáp :

1. Vận-động báo chí Việt-ngữ, nhất là báo của Cộng-đồng Người Việt đăng tải những sinh-hoạt của HĐVN, tôi thấy không khó. Ở Montréal, tôi có thể thu xếp được về những sinh-hoạt HD LD Montréal. Còn nói chung cả Canada, ở Toronto có tờ Làng-Văn do chú Nguyễn-Hữu-Nghĩa làm Chủ-bút, lại là một Sói con cũ, tôi nghĩ Tr. Lê-Phục-Hưng dư sức thuyết-pháp. Làng văn phát hành khắp thế-giới, rất có lợi cho Phong-trào. Còn các báo địa-phương thì cho tin sinh-hoạt các Hội-đoàn địa-phương thì họ càng khoái, chứng tỏ mình "có hậu-thuần".

2. Việc in sách, rất cần. Trong số này, đã có kêu la thập-phương nghĩ tới cho. Các điều căn bản, quan-trọng khi muốn lập Đoàn thì liên-lạc với ai, có những điều-kiện tối thiểu nào, của từng Quốc-gia riêng biệt v.v..., đại-khái là như vậy. Sau đó, những sách hướng-dẫn cho các Trường, các khoá H.L., các nghi-thức, truyền-thống và nhiều thứ cần thiết khác.

Chi cũng cần cả, mà hiện chừ rất thiếu. Thiếu lắm. Trưởng la làng rất đúng lúc. Ngựa này cũng xin tiếp hơi với Trưởng để vái tứ phương .

Tối hôm qua (7-8-96) Trưởng Tâm ở Orlando có điện-thoại nói chuyện với Ngựa, Tâm là một HD ngày trước, rất hăng say, nay là chủ một nhà in khá lớn ở Mỹ, có hứa với Ngựa là sẵn sàng in giúp một số tài-liệu căn-bản, với 2 điều-kiện :

a. Có thư của HDTU/HĐVN yêu-cầu.

b. Sách hay tài-liệu phải đánh máy sẵn, vì nhà in Tr. Tâm không có máy đánh tiếng Việt .Tr. Tâm in giúp "Miễn phí". Nếu đúng sự thật, coi như trúng số rồi !

Phương sách thứ hai, Ngựa xin đề-nghị :

HDTU gửi thư xin mỗi Chi nhánh đóng góp 300US. Chúng ta có 9 Chi-nhánh (CN Hoa-kỳ 300\$ coi như quà sáng, có thể nhiều hơn), thêm Phong-trào HD Trưởng-niên, vị chi là 10 đơn-vị. Như rứa đã có ngay 3.000\$ rồi, Cứ 2 năm làm một lần, khỏi phải kêu gọi đóng niên-liễm làm chi. Thủquỹ gọn gàng sổ sách, vì có ai rãnh mô mà cấp biên-lai niên-liễm cho từng Hội-viên ? Như kinh-nghiệm bấy lâu chúng ta thấy. Riêng PT Trưởng-niên, nếu HDTU thổi "síp-lê" (chữ của anh Thiện) là a-lê-hấp , xin nhào ngay vô liền.

Thuật ơi ! đáng lẽ mình viết thư riêng để trả lời, nhưng mình muốn đăng vào đây, để "rộng đường dư-luận", các đương-sự liên-hệ chuẩn-bị và, khi có còi "Lệnh" của HDTU thì ca

Một người một tay,:

Đâu gây dựng cơ-đồ khi trước

Triệu người triệu tay

Rồi gây dựng sau này !

Thăm sức khoẻ Akéla Philaivà đừng có ..la !

Nhớ đến Thuật nhiều. Tháng 9 này Tổng-Hội QGHC không tổ-chức Họp Mặt, nên mình không qua Ca-li làm chi.

Tr. Trần-văn-Thao (Vermont).

Trước hết, Thao và gia-đình xin cảm ơn các Trưởng đã đến tận Vermont thăm. Chỉ tiếc không đủ thời-giờ để bàn thêm về nhiều việc. Tôi đã bắt đầu vào việc nhật nhạn tài-liệu HD cho tập Lịch-sử HĐVN" sau đó sẽ đưa qua cho Thoại xem qua. Nên có một Trưởng nào tìm kiếm thêm tài-liệu cùng góp vào, hoặc kêu gọi trên các báo HD, xin các Trưởng bốn phương cùng giúp sức. Nhân đây, tôi xin có lời kêu gọi các anh chị em biết tên các sách báo cũ, bài hát HD, Sách trò chơi Lớn Nhỏ, Các cuộc Họp Bạn trong nước, ngoại-quốc. Những việc này chắc các anh Liệu, A. Thạch, Chị Bích và nhiều người khác

biết nhiều, Thao xin các anh chị tham-gia vào việc chung này. Cùng góp ý-kiến, bổ túc lẫn nhau rồi viết lại.

Tất cả các việc, Thao sẵn sàng làm, tất cả để tùy Thoại và các anh em đào ký-ức để hoàn-thành tập lịch-sử này(quả 17 giòng). Nhớ lại anh em qua Vermont thăm Thao mới rồi, có 2 câu thơ :


Người ta thì : Bần cư trung thị vô nhân vấn

Phú tại sơn lâm hữu khách tầm

Chúng ta thì : Bần cư trung thị vô nhân vấn

Khó tại sơn-lâm hữu khách tầm

Chúc

 **Liên-Lạc :** Tuổi hạc mà đi đi về về (VN-US) cắm trại như anh thì không ai bì kịp. Mừng Anh còn sức khoẻ, oai phong lẫm liệt như hình bìa L.L. số 20 này. Liên-lạc cũng có nhận những bức thư "lời qua tiếng lại" của một số Trưởng đang đi trong mê-lộ "kế-hoạch chia rẽ". Thật rất buồn, tội cho các em, mỗi lần tìm gương để soi, chỉ thấy mù mờ và nhiều dấu rạn nứt !

Anh Thao ơi ! thông thường trong một" tập-thể bại trận"(groupe perdant) hay nghi kỵ đổ lỗi cho nhau, chỉ cần một biến cố thật quan trọng (lợi cũng như bất lợi) liên-quan đến tập-thể đó, thì không ai bảo ai, những cá nhân trong tập-thể đó sẽ đứng chung lại mà hành động.

Công việc anh đang làm, những sự-kiện xảy ra từ 1930 đến nay, xin anh cứ tiếp-tục. Những anh em khác lần lượt tiếp tay, cùng họp nhau để bổ-túc, sửa sai, có làm mới thấy cái sai, chừ chờ cho thật đủ mới viết thì biết bao giờ mới hoàn-bị Anh ơi !

Hôm 4 anh em qua thăm và Mừng Thượng-Thọ Cửu-Tuần của Anh, thấy anh còn minh-mẫn, rất mừng, đáng lẽ vào tuổi của anh chỉ có việc xách ba-ton ngao-du sơn-thuỷ, nhưng anh còn thiết tha với Phong-trào, ngồi kể chuyện ngày xưa , khi ở Đoàn Trần-Lục đứng ra nhận lời hứa của anh Mai-Liệu (ở Vạn-khoảnh Nam-định), Đoàn Vincent Liêm do Anh thành-lập có Đinh-xuân-Phúc là trẻ nhất, Đoàn-trưởng là anh Vũ-Ngô-Phụng, có Vũ-ngô-Huyền và Trịnh-văn-Dật.Với tên rừng là Hồ Cầu với Cha Michel , những lần sau cùng gặp anh Trần-văn-Tuyên, Phạm-văn-Bính, Rạp Lửa Hồng v.v...

Sáng sớm, ngồi dậy nạo ký-ức viết lại bài ca "Con cu cu" theo lời yêu cầu của Chị SYR, đúng như "tướng Thiện" nói : Ký-ức anh Thao thật tuyệt vời !

Nghĩ đến sự "dấn thân" vào tuổi Cửu tuần của anh mà buồn cho những người khác, còn đang ngủ. Muốn làm một cái gì cũng không dám làm, sợ cực, sợ khổ, sợ đi họp, sợ đóng góp, sợ đủ thứ. Tuy vậy, lương tâm thỉnh-thoảng cũng loé lên vài tia sáng rồi tắt ngúm ngay. Mỗi người đóng góp một tay, khả-năng ít hay nhiều, đều quan-trọng bằng tấm lòng, phải không anh Thao ! Hè này, anh Thọ đi NC. 10 ngày, anh Thường đi Texas 1 tháng, và Ngựa cùng gia-đình qua Hawaii 3 tuần để "thay móng" về. . . . phi tiếp .
Kính chúc anh sức khoẻ, khi về, Ngựa sẽ lo hoàn-thành Liên-Lạc số 20 cho đúng hạn kỳ, kẻo chú Trần-văn-Phúc ở Charlotte réo !

Chi Trúc-Lê (Úc-châu).

Xin cảm ơn Trường đã quá chu đáo gửi 2 số báo L.L. cho tôi, như vậy, tôi sẽ có một số dư để gửi cho Tr. Lê-văn-Trọng ở Cali.

Nghĩ lại, tôi tự thấy thật là ngu ngơ khờ dại, khi ở ngay bên cạnh "Mặt Trời", ngay cạnh các văn tài lỗi lạc của Liên-Lạc mà không nghĩ ra (qua 6 giòng).

Khi nghe Tr. Hội mách : Các Trường có viết về Chi trên LL số 18 và có 4 tấm ảnh to lắm, khi ấy mới giật mình, không biết mình có làm điều gì sơ suất không ! Nay đọc L.L mới biết các Trường khem quá, làm tôi "xí hổ". Thực ra, còn biết bao nhiêu Trường đã làm việc tận tình, hăng say cho TT5 hơn tôi nữa, như Tr. Ngọc-Ánh, Tr. Hà, Tr. Thuý (nhỏ), nhưng ở xa "mặt trời" nên chưa được mặt trời soi sáng.(qua 9 giòng).

Tr. Thuật chia cho tôi nhiệm-vụ tiếp-tân +coi 8 cái máy may + in hình huy-hiệu Trại lên túi may + sinh-hoạt với tiểu trại Ấu ; riêng nhiệm-vụ tiếp-tân, tôi đã được lãnh bằng rồi đó. Nhiệm-vụ được chu toàn là nhờ thứ nhất là Chị Tâm (dù chị đang bị đau, chị vẫn tới trại mỗi ngày), anh chị Huệ+Tiên, anh chị Dũng + đôi bạn Công-Hiền. Tôi cần gì, cứ kiểm mấy vị đó, vài giờ sau là "có ngay".

(Xin qua 1 trang đây chữ, nói về cuốn băng nhạc và đêm văn-nghe).

Phần Sói kỳ Trại TT5 này được sự giúp đỡ tận tình của các thân-hữu là Ba Má các Sói và HDS, đã lo cơm nước suốt 6 ngày trại cho tất cả sói con và Trường, gần 100 người(qua 19 giòng nhắc về TT5, rao hỏi TT6 cần "người có thẩm-quyền về tiếp-tân có bằng khen" thì sẽ có ngay).

(Thư ngày 17-6) Tôi xin kính lời gửi thăm 2 Trường Thoại+Vy. Tôi gọi rất rõ ràng Tr. Vy, danh chánh

ngôn thuận mà không có sợ anh phu-lít Canada nào hết. Rất mong hai Trường vẫn được hưởng cuộc sống êm-đềm, thơ mộng. Sau đây xin báo-cáo :

Nhận được lệnh của Tổng Tư-lệnh Trường-niên trên L.L. 19 : "Thành-lập Xóm Trường-niên Canberra Úc-châu". Sói Yê, Rừng hoảng sợ và vội vã thi-hành ngay điều luật thứ 7 của HĐ. : "Vâng lời Huynh-trưởng mà không biện-bạch." Không những vâng lời mà còn phải thi-hành ngay, không được chậm trễ nữa, nên đã cung-thỉnh một buổi họp vào ngày 15-6 với kết quả là đã bầu được Thành-phần Xóm, và ra mắt trong ngày "Tinh-thần Trần-văn-Khắc" :


Xóm Trường : Tr. Nguyễn Thanh-Viêm

Xóm Phó : Tr. Lê-thị-Trúc

Mỗ xóm : Tr. Mừng

Thủ-quỹ : Tr. Văn

Cũng trong dịp này, Ấu-đoàn An-tiêm đã được thành-lập. Luật-sư Lưu-Tường-Quang, Giám-đốc đài Radio SBS ở Sydney cũng có tới dự. Chúng tôi đã phát gần 100 tờ bướm, nhất là quảng-bá cho ngành Ấu. (Thư chị SYR đọc "đã" lắm, tiếc vì đất L.L. quá hẹp nên không ghi vào đủ được. Khi mô L.L. "Giàu",ra hàng tháng và nhiều trang hơn, khi nở sẽ chép lại đây đủ, nói thiệt đó !).

 **Liên-Lạc :** *Chị Trúc ơi ! Bề trên của tui nhờ tui chuyển lời cảm ơn đến Chị, đã "tấn-phong" cho tước-vị "Trường". Nhưng "Nàng" nói thêm (với tui) là chị thương chị nói rứa, chứ làm răng mà "danh chánh" được. Ngựa tui sẵn trớn nói tiếp : trên phương-diện hành-chánh (lại xô giòng phong-kiến), khi mô Nhà người đi cùng với tui may ra thì "ngôn thuận". Thôi, để dung-hoà, ta cho chúc "Trường giả-định", như nhà binh đeo cấp-bậc giả-định, cũng "oai" mà không bị quân-cảnh bắt.*

Chúng tôi đã nhận được cuốn video chị gửi cho, nhưng hệ-thống nên Úc khác với bên ni, nên chưa xem được, Chị Vịt Nước Vui vẽ nói sẽ đưa ra chuyển qua hệ-thống Bắc-Mỹ chuyển và sang thêm nhiều cuộn. Mission Chị truyền, Ngựa tui đã chấp-hành ngay : Đã trao tận tay cuộn cassette cho Tr. Hồ Rụng Răng và chuyển ngay qua Nhà thơ Tuấn-Việt 1 cuộn, chắc Chị cũng đã nhận được tin của nhị vị ấy. Còn bài hát Chim Cu, đã qua Vermont (Mỹ) gặp TR. Thao và Trường Thao, tuy đã 90 xuân xanh, một buổi sáng sớm đã ngồi viết lại, và Ngựa nhận thấy bài hát này có thể hát trong nhiều trường-hợp, nên xin đăng vào số báo L.L. này, để ai cũng dùng được. Đúng như Chị nói, không ai tài giỏi chi mà làm hết mọi chuyện một mình được. Đôi bạn Công+Hiền thì

ai ở xa đến cũng biết. Anh Chị Huế+Tiên thì ai mà quên được nổi Bún Bò vĩ-đại mà anh chị đã hoãn-đãi những trại-sinh trong buổi chiều mãn trại. Ăn bún bò thiệt cay, nóng, một chiều mưa như hôm ấy ở C.L.B. mới thiệt "đã" ! Hôm đó, Ngựa đã đứng lên cảm ơn sự chiêu đãi của Ông Bà Tiên, nhất là chờ "nồi nước dùng" chạy xe trên đường xa, từ nhà tới đất trại. Rửa mà Ngựa còn ba hoa hứa với thực-khách : ngày mai có "Cơm hến" !

Nhờ Chị Trúc cho chúng tôi địa-chỉ Tr. Mừng, Tr. Lê-văn-Trọng và một số Trưởng mà Chị thấy "Còn lửa", có chiều-hướng đi lên, để chúng tôi gửi báo L.L. đến tận tay quý vị ấy. Được tin của Chị, mừng hơn bất được vàng "phục" chị như phục tài Khổng-minh. Trong LL 19, Ngựa tui chỉ "câu phong", "ước mơ" mà không dám yêu cầu (nói chi đến ra lệnh), rửa mà Chị "làm thật", chị đánh trống gõ mõ lập xong Xóm Canberra. Phải nói đây là một tiềm năng ngậm, vừa mới khai phá ở lục-địa Úc-châu. Như Ngựa đã có lần nói, một đêm ở Glenfield, ngủ không được, ra ngoài nhìn thiên-văn, ngắm và luận sự vận-hành của vân vũ, thấy nhiều điềm lạ xảy ra trên phần đất Trại, bậy giờ mới "ngộ" là đúng, nơi phát-xuất nhiều nhân-tài Hướng-đạo, biết đâu, một ngày nào đó, có thể làm "rung chuyển" cả HD Thế-Giới cho mà coi.

Lập Xóm Trưởng-niên không phải chỉ gom các "anh hùng xưa" ngồi lại để

Nhớ cảnh sơn-lâm bóng cả cây già

Thuở tung hoành hống hách những ngày xưa ... mà nhiệm-vụ chính yếu là hậu-thuần, hổ-trợ, lập ra, hay là "hà hơi" cho các đơn-vị Hướng-đạo tại địa-phương, như các Xóm, Làng Trưởng-niên hiện nay đang làm. Chị Trúc ơi ! Chị đang đi đúng trên con đường đó, chúc Chị cùng các Trưởng đồng-hành khác được chân cứng đá mềm.

Trong thư, chị tự-lượng và tự cho điểm là 4/10. Sao mà Chị lại khiêm-tốn quá vậy ? Ngựa này không dám "cho điểm", xin để các Trưởngkhác "phê" và cho biết ý-kiến sau.

Ngựa tui có một niềm ưu-tư (hơi xa vắng) là cuối năm này, như thư chị dặn gửi L.L. về nơi cũ, thì Canberra ai sẽ thay Chị để "chạy lui chạy tới" với Xóm vừa mới lập ra. Dù biết rằng không có Chị, xóm cũng có thể là Xóm, nhưng ... bớt vui !

Xin có thư riêng gửi Chị.

Nhà Thơ Tuấn-Việt (Seattle) :

Xin gửi qua anh bài để đóng góp vào quỹ Liên-lạc số sắp tới và cũng xin góp vào quỹ L.L 20 gia-kim.

Mấy con tem Canada "còn sống" cất gửi qua anh xài kéo uống. Đọc L.L. số 19, nhiều hình ảnh và bài về Thăng-tiến 5 rất hay, làm cho người đọc cảm thấy như là mình được hoà-nhập vào trong Trại Hạp Bạn vậy.

Cám ơn anh đã cho địa-chỉ Tr. Lý-Nhật-Hương, tôi đã gửi thư thăm ông Hương.


Mùa hè này nghe tin đồn rằng anh hị sẽ tính đến chơi ở Vancouver B.C., nếu tin đồn không sai thù xin mời rời gót ngọc qua Seattle một buổi. Đến Vancouver mà không tạt qua Seattle thì e không xong đâu ông bạn ơi.

Xin cám ơn anh đã chuyển món quà văn-nghệ của Chị Trúc cho chúng tôi. Nay lại xin phiền anh gửi giúp tới Chị Trúc thư cảm ơn của tôi, vì tôi không có địa-chỉ của Chị Trúc.

Độ rày sức khoẻ của tôi có phần kém sút, viết đã khó và rất chậm, nay lại bị đau thêm ở gân từ mang tai tới vai bên trái, đau từ 15-5-96 tới giờ. Dịch-cha bác-sĩ, bớt sơ sơ vậy thôi. Do vậy mà óc não giờ bị trống rỗng, chẳng dám suy nghĩ gì cả. Chắc một ngày gần đây phải "gĩa từ Nàng thơ" mất thôi.

Xin anh chị cầu khẩn thêm cho tôi có đủ sức cộng-tác lâu dài với L.L. cho vui.

Kính chúc ...

 **Liên-Lạc :** , Độ rày, thơ của Đàn Anh đã trải dài trên tất cả báo H.Đ. Cám ơn Anh "đủ thứ" đã gửi về L.L., nhưng rất buồn nghe tin "ngọc thể" bất an và còn lăm le từ-giã Nàng Thơ, như rửa thì , nhân đây xin các báo HD, các Trưởng đã thưởng-thức những vần thơ của Bác Tuấn-Việt, quỳ xuống, chấp hai tay lại mà cùng nói : " Xin cầu chúc cho nhà thơ Tuấn-Việt có được sức khoẻ tốt để tiếp-tục làm thơ". Bác Tuấn-Việt mà già từ Nàng Thơ thì chịu chi nổi, như Xuân-Diệu ngâm :

Nàng Thơ ơi ! Nàng Thơ ! ta buồn lắm !

Nắng gay gắt trên khóm sen không thắm,

Gió thờ ơ không động bóng tàn cây

(và) Ta đứng đây thẫn thờ mơ bóng bạn.

Thiệt ra, trước đây Ngựa có dự-tính qua vùng miền Tây Canada (Vancouver), sau khi dự Cuộc Hạp Bạn các Cựu SV/QGHC toàn thế-giới ở Cali, nhưng cuộc họp mặt được huỷ bỏ, nên Ngựa bèn đổi lộ-trình qua các hòn đảo ở Thái-bình-Dương ba tuần lễ để "giữa móng". Nhưng dù sao, cũng cố sắp xếp để qua bái-yết các vị chưởng-môn ở miền địa-linh anh-kiệt một chuyến cho phải phép. Ngựa tui tuy đã 66 , à quên 76 tuổi rồi, nhưng phải cái tội ham vui và nể bạn, nên có lần Ngựa đã bị Bê trên (của Ngựa) "lên lớp "

" :Anh có biết anh có nhiều cái hư lắm không ?Hư mà không muốn bỏ, nhưng nếu em bắt ép anh bỏ, em biết cuộc sống anh sẽ mất thăng-bằng ; cho nên người đàn bà yêu anh và anh yêu (như em !) phải là người thích ăn canh múp đắng, nghĩa là em biết tìm vị ngọt trong chất đắng" Nghe Bê` trên phan như rútathì biết nói năng chi chứ, bày cho đàn em với Bác Tuấn-Việt ới!

Sau hết, cầu chúc anh bớt nhức cánh tay, sức khoẻ tốt và trí não sung-mãn như xưa. Khi nào đạt được ba cái đó, Ngựa có qua mới vui, phải không Anh ?

Tr. Trương-văn-Thanh (Uc-châu) :

Tôi rất cảm ơn anh đã gửi báo Liên-lạc cho tôi. Hơn tháng nay, tôi có ý định đợi đến lúc tỉnh táo sẽ viết thư thăm anh, nhưng chưa thấy lúc nào thoải mái để thực-hiện ý-dịnh của mình, kể cả hiện-tại, lúc đang viết thư này.

Anh Đường cũng đồng bệnh với tôi và cách đây 3 năm, tôi cũng đến bệnh-viện để soi thông tim, nhưng B.S. ở đây không giải-phẫu theo lời yêu cầu của tôi mà chỉ cho thuốc uống để bệnh không tăng mà thôi. Bởi lý-do đó, nên tuy thiết tha với Hưởng-đạo,tôi vẫn không giúp gì được choPhong-trào.

Tôi biết tiếng anh khá lâu, từ 1965, lúc tôi theo bước chân Tr. Võ-Thành-Minh về Quảng-trị. Hồi ấy, tôi tưởng anh là một sĩ-quan , nhưng hôm gặp anh ở Trại Hạp Bạ, qua tiếp-xúc mới biết anh xuất-thân Trường H.C. Tôi có ý-dịnh viết lại thời Tr. VTM (xin qua 9 giòng). Hôm nay viết thư thăm anh, ngưỡng mộ người Hưởng-đạo, cùng trang lứa tuổi tác đã và đang hăng say hoạt-động. Trông người mà nghĩ đến ta, cũng lấy làm buồn cho thân phậnmình. Phần thì buồn cho cái bất tài vô tướng của mình, phần thì buồn cái cội rễ chia rẽ trong anh em HĐ, từ ngoài đến trong và từ trước đến nay (thông qua 11 giòng). Vài lời mộc mạc để cảm ơn tri-ngộ mà Thăng-Tiến 5 đã đưa đẩy anh và tôi gặp nhau.

Có lúc nào gặp anh Phạm-văn-Thiết và anh Nguyễn-đức-Phúc cho tôi gửi lời chúc lành.

(Thư ngày 25-6) Tuần qua, tôi lại nhận thêm tờ L.L. mới. Từ lâu, tôi cũng ao ước có những tập-san báo chí HĐ. Để biết tin tức sinh-hoạt của anh em và bạn bè cùng chí-hướng.

Ở Uc thì anh Thuát có gửi cho tôi tờ Phù-sa mỗi khi phát hành, các nơi khác thì không ai gửi. Có lẽ vì vấn-đề tài-chánh có hạn, người có công viết, không lẽ phải gánh thêm các phí-khoản khác để gửi báo miễn phí đến các người nhận. Vì vậy, tôi gửi theo

đây 20 Uc-kim gọi là góp chút ít, để anh gửi tiếp cho những tờ L.L. sau này. Trước đây, những tờ L.L., Bạch-mã hay Giúp-Ích đều do anh Thuát gửi tặng cho tôi, có khi nguyên bản, có khi là photocopie. Đó là lòng tốt của anh ấy mà tôi không muốn lạm-dụng. Nghe tin bên nhà (VN) chị Toản, anh Thơm, anh Thức đã mất, còn anh Sam thì bệnh nặng, nay không rõ ra sao. Hồi tôi về VN mới đây, có ghé thăm anhhTôn-Thất-Đông, có nghe anh kể là anh Sam làm nghề chằm-cứ để sống, thỉnh thoảng cũng có về Huế. Tôi xin lỗi trước việc bỏ tiền trong thư, vì tiền ít mà gửi ngân-hàng hay bưu-điện thì chi-phí dịch-vu cũng bằng số tiền gửi đi, nên gửi chui theo lối gửi cho người tị-nạn.

Kính chúc ...

L:ien-Lac : Hình-dung lại anh trong lần đầu anh tìm đến thăm Ngựa ở Phòng HD Trường-niên, anh rất ngạc nhiên và buộc miệng nói : không ngờ Anh là anh Thoại, anh sao mà già vậy ! Thiết tình, tôi có buồn hơn 5 phút. Lần thứ nhì ở đêm mừng TT5 thành-công ở Sydney, anh em đã đồng ý cho tôi thêm 10 tuổi, để đúng với nhận xét của Anh (Nhưng Bà Chị XL không chịu !). Đọc thư anh viết, thấy Ngựa này còn "bé bỏng" lắm. Mười năm sau, chưa chắc tôi viết già dặn như anh được, nhưng có 2 điều chắc chắn là Ngựa này và Ngựa kia đồng-tuế, thứ nhì là Ngựa Canada ôn ào hơn Ngựa Úc-châu. Anh Thanh ơi ! chúng ta đã xấp xỉThất-tuần cả rồi, buồn làm chi cho mệt, theo tôi thì ta cứ tận hưởng những ngày còn ở thế-gian, vì tôi nghĩ sống đến tuổi của chúng ta hiện nay là coi như đã lấy đủ vốn Trời cho rồi, vui thêm ngày nào là "lãi" ngày đó.

Còn chuyện Tr. Võ-Thành-Minh thì dài lắm. Có lần anh Nguyễn-trọng-Phu có bàn với tôi phát-hành một Đặc-san nói về anh Minh,các tài-liệu, các kỷ-niệm cá-nhân của các Trường như các Tr. Hoàng-Hội, Tr. Mai-Liệu, Tr. Xuân-lan v....kể cả trong cuốn hồ-i-ký của Hoàng-Liên (Anh sáng và bóng tối) một đoạn rất dài nói về tư-cách, sự suy nghĩ và hành động của anh VTM trong lúc bị giam-giữ ở vùng núi non hoang-vu. Nhà văn Nhã-ca, trong cuốn "Tình ca cho Huế đổ nát" đã ghi lại những sự hy-sinh phi-thường của "On Minh" quên cả tánh mạng bản-thân để cứu giúp người bị nạn trong kỳ Tết Mậu-thân ở Huế. Anh Võ-Thành-Minh, một mẫu người hiếm thấy, cương-trực, cao quý, có những đức tính tốt, là một HIỆP-SĨ (viết Hoa), xứng đáng làm "Thần-Tượng cho Hưởng-đạo Việt-Nam.". Từ trước, chúng ta có St-Georges, sau này, có đạo lấy Thạch-Sanh. Nhưng Thánh Georges, Tây phương và xa vời quá. Còn Thạch-

Sanh thì hoang-đường thuộc sử sách bên Tàu ghi chép lại, làm sao mà biết đúng hay sai ?

Tại sao không là VÕ-THÀNH-MINH ? Một con người "thật", một người Việt-Nam lý-tưởng, một Hiệp-sĩ, rất xứng đáng là một Thần-tượng của Hướng-đạo Việt-Nam.

.Nghe anh buồn, ở xa không biết làm sao cho anh vui được. Tôi không dám mời anh hát bài "Vui ca lên...", vì là bài hát ruột của anh em Bị Gậy, nhưng chắc anh cũng còn nhớ mấy lời ca của Phạm-Duy :

Sức mấy mà Buồn ! Buồn ơi ! Bỏ đi Tám

Sức mấy mà Buồn, vào ngay Đàng Đờ Buồn

Sức mấy mà Buồn, Buồn Giao-chỉ không lớn

Sức mấy mà Buồn, chịu chơi cả với Buồn !

Tiếc là biết anh hơi muộn, nếu anh đọc L.L. từ số đầu thì những thư qua, tin lại, anh sẽ thấy Đời vui lắm, và rất đáng sống, và anh cao hứng, nhập cuộc thì còn chi vui cho bằng, anh sẽ quên hết chuyện đau tim của anh cho mà coi. Nói thiệt đó !

Việc gửi tiền mặt trong bì thư, L.L. cũng thường nhận như thế, không có gì phiền mà anh nói lỗi phải. Trước khi ngưng, anh vui lòng cho tôi "muá kiếm" thêm một lần nữa : Anh Thanh ơi ! Trăm năm là một cõi vô thường, tuy mỗi đời sống vẫn gồm nhiều tiểu đoạn khác nhau, mà Hạnh-phúc có, hoặc không có, cái đó cũng còn tùy ở ... ta !

Sau hết, xin anh giữ chặt mối giây và riêng tôi, nhờ anh mà tôi "được" tăng thêm 10 tuổi thọ từ khi ở Úc.

Tr. Đỗ-Quang-Trung (Portland):

Cám ơn anh rất nhiều đã gửi báo Liên-lạc cho tôi. Báo rất đẹp, tin tức khá đầy đủ và phong-phú, nhất là bài thơ "Chơi HD và sống HD" của Bác Tuấn-Việt. Đáng để cho chúng ta suy nghĩ soi rọi lại bản thân mình.

À quên, cũng xin được phép nói sơ qua về mình một chút để quý Trường khỏi ngỡ ngàng. Tham-gia Phong-trào từ khi còn nhỏ, năm 1959 về Saigon sinh hoạt trở lại thuộc Đạo Xuân-Hoà, bây giờ là Gia-đình Bách-Hợp Xuân-hoà, một gia đình bị nhiều tai tiếng oan uổng, một gia đình bị coi là cục-bộ, Công-giáo cực-đoan, tự kiêu, tự đại. Nhưng ít ra, nó cũng còn giữ được Phương-pháp, Mục-đích, và nhất là Nguyên-lý của HD Thế-giới, không như những nhóm khác đã bị đồng-hoá theo HD Cách-mạng của CS., gạt bỏ nguyên-lý và Tôn-giáo ra ngoài, thậm chí những Trường già đầu cũng bị mua chuộc làm tay sai ho chúng.

Kính anh, lần trước chấcanh BVG hoặc anh PQL lầm lẫn, cho địa-chỉ sai nên LL bị trả lại, lần nầy không biết ai đã cho địa-chỉ chính xác nên LL đã đến ngay tróc. Chân-thành cảm ơn quý Anh.

Tôi cảm thấy mình thật bé bỏng so với các anh, là những con người vĩ-đại, đã, đang và sẽ đóng góp rất nhiều cho Phong-trào. Riêng tôi, từ ngày sang đây chưa làm được việc gì cho ra hồn, ngoài những lần đi hội họp với các Trường ở Xóm Trường-niên Portland. Có lẽ sau này, thời-gian sẽ giúp mình thực-hiện những mong muốn và ước-vọng của mình, phải không Anh ?

Thân-ái

Liên-Lạc : Trường mới qua, đọc Liên-lạc tưởng là ngon lành, các báo HD khác còn "chì" hơn nhiều. Kể sơ sơ có Giúp Ích, Bạch-Mã, Phù-Sa v.v..chưa kể tờ báo sinh sau đẻ muộn như Vòng Hồng cũng đang khởi sắc. Đó là những nỗ-lực phi-thường của những Trường có Huy-chương "Vác Ngà Voi với Ngôi Sao Vàng". Rất đáng mừng chung. Có địa-chỉ chính-xác của Trường là do Tr. PQL, Trường có L.L. đọc, cũng do Tr. PQL, cảm ơn Tr. Lộc. Riêng LL có lời cảm ơn riêng.

Trường buồn cho anh em ở bên nhà, nhìn những điều mà đúng ra, không nên có trong Hướng-đạo.

Buồn, buồn như Quốc-văn giáo-khoa-thư buồn :

.Đêm qua ra đứng bờ ao

Trông cá, cá lặn, trông sao, sao mờ !

(Không còn nỗi buồn nào thấm-thía cho bằng !).

Đọc mấy từ : con người vĩ-đại mà gán cho Các Anh" thì phải tội chết (phải đi học-tập cải-tạo), vì chỉ có Bác mời vĩ-đại mà thôi, không sợ CA mời lên làm việc à ? Gan thiệt ! Không hổ danh là Trâu Bền-chí của Đạo Xuân-Hoà !

Chúc Trường sớm an-cư lạc-nghiệp và giữ chặt mối giây.

Tr. Dương Kim-Sơn (Toronto) :

Biết ơn người đã gửi "bài" và báo Liên-Lạc. Báo càng ngày in càng đẹp, bài vở vui tươi, rất hay.

Rất tiếc kỳ này Toronto không xuống dự Trại chung với anh chị em Montréal, Ottawa được. Liên-đoàn cũng có một Trại vào cuối tuần tới và một Trại do Liên-đoàn tổ-chức vào July 12-14 cho 100 thiếu-nhi từ 7-16 tuổi trong Cộng-đồng.

Trời dưới này cũng mưa luôn, thời-tiết bất thường, bữa rất nóng, bữa rất lạnh.

đoàn. Kính thăm Anh, và một lần nữa xin cảm ơn Anh về informations anh cho.

TB. Xin gửi Anh tấm ảnh kỷ-niệm Chi-nhánh Canada biểu chi-nhánh Uc-châu.

✍️ Liên-Lạc : Mừng Chị đầy đủ sức khoẻ để đi đây đi đó. Chị gửi lời thăm mọi Trưởng (rất nhiều người) mà chỉ viết vài giòng, giao cho Liên-Lạc đăng, khôn thiết, không hổ danh là Sơn Dương Toronto (chính Chị nói : trong Sổ các đồng-nghệp gọi chị là SON DUONG, chứ không gọi theo lối VN là Dương Sơn. Xin thanh-minh như rúa, kẻo Chị rầy là không lịch-sự với phái Nữ).

Thời-tiết Toronto như Chị đã kể thì quý quá rồi, vì không thấy nói là "Nắng" mà chỉ có Nóng và Lạnh. Chị khỏi mang "dù đỏ" làm mọi người chú ý (Ai không tin, thử nhìn lại các tấm hình Trại TT5, thấy nơi đâu có dù đỏ, nơi đó có Chị Sơn.

Chị nhắn lời thăm Chị Bông (đi Tây), anh Thường (đi Texas), anh Tuấn (đi Drumondville), anh Thọ (đi South Carolina), Anh Tinh (đi V.N.) còn vợ chồng tui thì qua bờ biển Thái-bình-dương để "đóng cửa dạy nhau".

Xin cảm ơn tấm hình Canada đem tặng Uc-châu ở TT5 vừa qua. Có dịp, sẽ xin phổ-biến.

✍️ Tr. Khúc-Hữu-Chấp (Chicago) :

Vô cùng cảm tạ đã gửi Liên-lạc, địa-chỉ vẫn ghi sai, may nhờ ông mailman có tinh-thần Hướng-đạo nên không bị thất lạc. Rất xúc-động khi nhận L.L., mình tưởng chẳng g có bao giờ còn có dịp được nhắc lại hai tiếng BiPi thân thương nữa. Chắc "ông tướng" Phạm-quang-Lộc đã "săn tin" rồi ghi địa-chỉ vội của tôi cho Trưởng. (Thông qua 5 giòng về vụ địa-chỉ).

Quý lắm và vui lắm ! Sau thời-gian dài phục-vụ trong quân-đội, sau 1975, người anh em CS cho đi cải-tạo hơn 11 năm. Thời-gian từ 1986 thì thỉnh-thoảng gặp "Bố" BVG ở nhà TR. Tiến-Lộc, Lưu-Hồng-Phúc, hoặc một số bạn bè cũ trong gia-đình Bách-Hợp. Cắm trại chui, dự lễ cũng chui, lửa trại cũng chui nốt v.v. (qua 2 giòng về những khó khăn bên nhà).. Cảm ơn Liên-lạc đã giúp mình nhìn lại quá-khứ và hình-dung ra một vài khuôn mặt Hướng-đạo thân thương.

Xin gửi biểu số báo của anh em chiến-sĩ ra mắt ngày kỷ-niệm 30-4. Thân chúc ...

✍️ Liên-Lạc : Đã nhận được Đặc-san Chiến-sĩ 30/4, do đảng ấy gửi tặng, trong đó, nhiều bài viết

còn "Lửa" lắm, tinh-thần rất cao. Cầu mong được bền vững và tiếp-tục Chính-Nghĩa.

Thấy tinh-thần làm việc của mailman nước người ta mà thêm và buồn cho thân-phận "chậm tiến" của quê nhà. Thôi, không nói nữa, càng nghĩ, càng thấy mình cũng có phần trách-nhiệm trong đó :

Nhắc chi ngày xưa đó, đến se buồn lòng ta !
(Thiên-thai - Văn-Cao)

Colonel Phạm-văn-Thiết, Cụ Bùi-quang-Giải cũng rúa. Mấy ông bưu-điện khiếp oai-danh các vị này lắm, cho nên chi, mấy Cụ ở Lò Cải-tạo VN mà qua nước ngoài đều ó cái "Uy" riêng.

Trong thư Trưởng có nói không bi-quan cũng không lạc-quan, Ngựa này hoàn toàn đồng ý, nhất là tâm-trạng những anh em mới rời quê-hương. Theo kinh-nghiệm, xin hãy hướng ý, hướng tình của ý-thức của mình về một hướng khác, như kiểu Quan-Công ngồi đánh cờ cho Hoa-Đà cạo xương, hay Zhivago nhìn thấy vô số bông hoa đẹp qua ống kính hiển-vi lúc nhúc vi-trùng ! Mỗi lần thấy bất ổn trong tâm can, xin hãy hướng về đời sống Hướng-đạo, biết đâu sẽ an ủi được đôi phần, vì Hướng-đạo giúp cho đời sống đáng sống.

Có rãnh, viết về kỷ-niệm Hướng-đạo của "anh hùng xưa" đọc cho mọi người cùng vui chung.

✍️ Tr. Nguyễn-Xuân-Mông (Bắc Cali)

Chúng tôi nhận được thư và mấy tập L.L. trước ngày họp mặt H.D. Trưởng-niên và HD Sacramento. Buổi họp mặt thật vui vẻ và tốt đẹp. Nay đã rửa hình xong, gửi qua anh ít tấm để anh tùy-nghĩ. Có trên 60 anh chị em về tham-dự buổi họp mặt này, trong đó các Trưởng từ San José, San Francisco, Oakland và Santa Rosa về tham-dự, như các Trưởng : Anh Chị Mai-Liệu, Anh Nguyễn Em và chị Tăng-thị-Linh, anh Đoàn-xuân-Ngọc, anh Nguyễn-đình-Tuấn, anh Nguyễn-Mạnh-Kym, anh Nguyễn-Thành, anh Lê-Thanh-Bình, anh Lê-xuân-Sang, anh Trần-duy-Mỹ, anh Trần-văn-Thông, và anh Lưu-Quang nguyên LĐT Liên-đoàn Lạc-Việt từ Santa Rosa (gần San Francisco) về tham-dự. Nhân buổi họp mặt này, có thêm một số nguyên HDVN và thân-hữu ở Sacramento đã ghi-danh tham-gia Xóm HDF9 Trưởng-niên. Hiện nay dân đình của Xóm lên tới 30 vị (thông qua 7 giòng). Về báo Liên-lạc, xin anh gửi qua kha khá nhiều để tôi phổ-biến cho các Xóm-viên mới, đọc cho biết tin-tức HD Trưởng-niên các nơi và cổ-động cho L.L. có những độc-giả dài hạn.. Mấy bản tin số 18 gửi qua, được chiếu-cổ lệ lắm.

Bấy nhiêu tin-tức, tin anh rõ, trông tin anh, nhất là bản Hiến-Uớc của HĐ Trưởng-niên, anh có nhận được thì xin nhớ gửi cho tôi sớm.

Kính chúc ...

Liên-Lạc : Anh Chị Mộng ơi ! Nhận một lúc ba thứ : thư, chương-trình, hình ảnh thật vô cùng khích-lệ. Anh Chị lại cung thỉnh cả Xóm San José do Vị Tiên-chỉ lãnh-đạo cùng đến chung vui. Ngựa tui nghe kể cũng thấy cái "tài"khéo léo của Ban Tổ-chức, đặc-biệt là người cầm lái.

Trong số các khách ở San José xuống, thấy có ghi Anh Nguyễn Em và Chị Tăng-Thị-Linh. Điều tôi muốn hỏi là Chị Linh này có phải trước kia cũng đã sinh-hoạt ở Phan-rang không ? Nếu anh chị biết thì (thong thả cũng được) cho tôi hay, nếu không có, cũng không sao.

Phục anh chị thực, bao sân Liên-đoàn Sacramento, lãnh thêm vụ Hợp Mặt Gs+HS Quốc-học Đồng-khánh , sáng đáng thêm H.Đ. Trưởng-niên. Lẽ dĩ nhiên cũng có nhiều người phụ-giúp, nhưng phải là người có uy-tín, có óc tổ-chức. Riêng Ngựa này phục nhất là Anh đã giữ lời huá. Khi đã nhận làm là làm tới nơi tới chốn, không phải bây giờ mà tụt bao giờ. Hình ảnh anh chị Mộng, tôi không bao giờ tôi quên được, trong các Trại TT2, TT3 anh chị đã cặm cụi, thức khuya lo trang-trí hình ảnh sinh-hoạt HĐ Sacramento vớt tất cả lòng hăng say hiếm thấy.

Xóm Seattle và Washington đã thành-lập Liên-xóm, Montréal + Ottawa cũng thành-lập Liên-Xóm. Nay Sacramento và San José (biết đâu) cũng lập thành Liên-Xóm. Theo kinh-nghiệm : nếu chỉ một Xóm đơn độc không được sinh-động mấy, Hai, ba xóm luân-phiên nhau tổ-chức, qua lại với nhau, càng thêm vui, cũng nên mỗi năm một lần sinh-hoạt chung với Liên-đoàn địa-phương, càng thêm gắn bó. Hằng năm, có cuộc họp các Phụ-huynh HDS, nên mời tất cả HĐ Trưởng-niên cùng tham-dự, như vậy sẽ tạo thêm uy-tín cho Liên-đoàn. Tôi nói cho vui vậy thôi,Hiệp-sĩ mù mà ! chứ anh chị còn biết hơn tôi nhiều.

Anh "Ra Quân" mà đã thắng lớn, mong rằng cứ đà này mà tiến, lo chi mà Phong-trào Trưởng-niên không phát-triển ! Tôi mong "ít mà chắc" hơn nhiều mà thiếu phẩm. Chắc Anh cũng đồng ý như vậy.

Nhân đây, cho phép tôi "nhấn với" với Cụ Tiên-Chỉ và Phu-nhân lòng ngưỡng-mộ chân-thành của một đàn em phương xa, mặc dù tuổi hạc đã cao, hai Cụ vẫn rong ruổi với anh em , tụt xem như mình vẫn còn trẻ , còn trẻ hơn những "lúa ba rọi" nhiều lắm.

Kích chúc anh Chị Mộng mọi sự an vui và có một giấc mộng "Trên Mộng Bình Thường" .

Sổ Vàng

1. Tr. Hoàng Ngọc-Châu	50 Mỹ-kim
2. Tr. Hoàng Thị-Gái	30 -
3. Tr. Nguyễn Quỳnh-Hoa	20 -
4. Tr. Trần văn-Phúc	30 -
5. Tr. Lý-Nhật-Hui	30 -
6. Tr. Tống Phước-Ái	20 -
7. Tr. Phạm Quỳnh-Châu	50 -
8. Tr. Lê-văn-Điền	20 -
9 Tr. Hoàng-Đắc-Hỷ	50 -
10 Tr. Đoàn-Hựu	20 -
11 Tr. Nguyễn-Cử Phi-Long	20 -
12. Tr. Nguyễn thị Xuân-Lan	50 -
13. Tr. Nguyễn-đức Dziên	20 -
14. Tr. Lý-Nhật-Hương	20 -
15. BĐ Nguyễn Phú-Thiệu	20 Gia -kim
16. Tr. Vũ Minh-Ngọc	20 -
17. Tr. Nguyễn Tấn-Hồng	20 -
18. Tr. Dương-văn-Hoá	30 -
19.Tr. Phan Lệ-Nga	50 -
20. Tr. Nguyễn đức-Phúc	20 -
21. Tr. Trương-văn-Thanh	20 Úc-kim
22. Tr. Nguyễn-văn-Điền	10 Anh-kim

LIÊN-LẠC xin cảm ơn các Trưởng, Bạ-Đoàn đã góp thêm củi và nhiên-liệu, để các buổi Lửa Trại được thêm dài lâu

Liên-Lạc

- 30.VIII -

Bút đàm

Ông Bà giận nhau.

Hai bên ngủ riêng và không nói chuyện với nhau suốt tuần. Tối thứ sáu, Bà lên giường ngủ, thấy có mảnh giấy gắn trên gối :

Sáng mai nhớ gọi lúc 7 giờ, đi họp Xóm T.N.

Sáng thứ bảy, Ông giật mình thức dậy, đã thấy hơn 9 giờ, bên cạnh thấy mảnh giấy :

Đã 7 giờ rồi, dậy đi họp !

M Ã T H Ư



*Mục này dành trả lời những thư, những ý-kiến đóng góp, mà lúc-giờ không muốn trích đăng thư mình trên Liên-Lạc, có vị còn yêu-cầu đừng ghi cả Tên, Họ...
Uc làm! nhưng cũng đành chịu và xin lành mệnh.*

✉ Tr. Nguyễn Thanh-Viêm (Uc) :

Nhận một lúc thật nhiều thư, thơ có, tài-liệu "bảo trì" sức khỏe có, cò Uc-châu cho cháu nữa nì, và Trường nói : "trả nợ cho Liên-lạc" ; "Nợ" thì trả nhiều lần, nhà băng mới có lãi, chứ trả một lần tuốt luốt như rúa thì nhà băng L.L. mô còn xơ múi chi nhiều ! Đàn anh nhắc lại Canberra, làm anh chị em Canada vẫn còn nhớ Chả tôm, mì hoành thánh đúng chỉ-số hoành-thánh Hội-an nổi tiếng xưa nay.

Gần đây, nghe Chị Sói Yêu Rừng đã cung thỉnh Đàn Anh làm Trường Xóm HĐ Trường-niên. Ủ, có như rúa mới xứng danh là Đàn Anh của bọn tui chứ. Đúng như dự-đoán của Ngựa tui trong L.L. số 19, và đây cũng là Xóm Trường-niên đầu tiên ở xứ Kangaroo đó. Trong lúc này, Ông Trùm Chương ở Melbourne đang đánh phèn la mời Làng Xóm tới Đỉnh nhóm họp, như vậy là Xóm thứ 2, Nay mai tại Sydney có thêm Xóm thứ 3, tại sao lại không ? Bờ các hào-kiệt Sydney, dù mình chạy sau thiên hạ, nhưng mà "sẽ" chạy đến nơi đến chốn, phải không anh em ?

Xin kính lời thăm Bà Chị, Nàng Dâu đảm đang của Từ-đường họ Nguyễn ở Hội-An.

✉ Tr. Đoàn-Hựu Houston) :

Củi lửa Trường đã gom thêm cho Liên-Lạc còn lây lất đến nay, nhờ đó Lửa Trại vẫn tiếp-diễn để vui chung. Niềm an ủi nhất là khi Trường viết : ... "Riêng em, thấy các Trường Hương-đạo, nhất là HĐ Trường-niên tị nạn khắp năm châu, thân nhau hơn, gần nhau hơn, cũng nhờ báo Liên-lạc."
Lời chúc lành ... "Liên-lạc sống đều và sống mạnh", cái đó do anh em trong Ban phụ-trách chỉ một phần, cái phần còn lại, quan trọng hơn nhiều, là các độc-giả đừng để cho ... hết củi, lửa tàn!

✉ Tr. Nguyễn-Gia-Kiệm (Virginia) :

Trường đau chi mà phải vào Bệnh-viện giải-phẫu ? Rúa mà cũng ráng viết thư và gom củi lửa cho Liên-lạc. Những lời chúc của Trường, L.L. chỉ cầu xin được 50% như Trường nói là tuyệt cú mèo rồi! Nhân đây, anh em trong Ban phụ-trách xin cầu chúc Trường chóng bình-phục để cùng vui dài dài với nhau, và để cùng nhau nắm tay vui ca ở T.T.6 vào Hè 1998 ở Thủ-đô Huêkỳ đó ! Ráng lên !

✉ Tr. Nguyễn-đức-Dziên (Seattle) :

Chú em Alpha 13 ơi ! Con người nhiều tình nghĩa, nặng lòng với anh em, với Hương-đạo, Trời sẽ không phụ "Người Thiện Tâm" này mô !

1. Bài "Những điều không thể quên" về truyền-thông Gilwell Park nhận được lúc L.L. 19 đã gửi đi rồi, nếu cho vào L.L.số này

thì thành ra ... cớm nguội, vì các anh chị em đã già từ Trại Trường rồi. Tuy nhiên, xin cất giữ lại, dành để dùng dịp khác lúc thấy cần.

2. Các tư-liệu nhận được, do T.G.T. gửi qua, đọc rất mới lạ, tuy nhiên ... "một trăm lần vui, một vạn lần sâu", như đường vào ... tình yêu vậy ! Buồn thấm thía vô cùng. Nói thiệt đó !

3. Cảm kích những lời trong thư của Trần G.T.. Vị này biết phân-tích và nhận định khá sâu sắc, và cũng tế-nhị. Cay đắng nhất là câu : Có nhiều người mang "mác HĐ" nhưng vẫn còn ngu, ai cũng muốn làm vua, dù là vua cỏ, vua không ngai nhưng vẫn thích tranh giành, buồn thật.

4. Sinh-hoạt của Toán Alpha, qua cuộc thám-du, có đăng trong L.L. số này, mong các anh em ở hải-ngoại "thấy" được một góc cạnh "Giữ Vững" của những Trường còn "nặng lòng" với Phong-trào.

5. Rất ngậm ngùi bởi những ân-tình trong thư (23-6-96) của Alpha 13. Nếu có thư về Akéla Cảnh, cho Ngựa gửi lời chúc lành. Nếu muốn nhận L.L. thì cho biết, vì không phải ai cũng muốn nhận cả đâu.

Mỗi lần phát-hành, LL gửi về Biển Đông 6 số (chính-thức) và 17 số ... chui !

Trước đây, nghe nói Alpha 13 trực-trắc visa sao đó, nên không dự Trại Gilwell được, nay có đi được không ? Nếu có, viết bài gửi về L.L. cho vui.

6. Đã đồn "Củi" của Alpha vào để đốt "bập bùng, bập bùng trong đêm thâu"chung vui với anh chị em và cùng chúc nhau sức khoẻ và giữ vững niềm tin.

✉ Akéla Sói Mỏng Tai (Philadelphia) :

Cứ yên chí lớn đi, Ngựa tui không "trích thư" mô mà Chị cầm roi mây ... nhíp nhíp ! Đại sức "tên họ" cũng kiêng cử, huý luôn tên của đức Lang-quân, như rúa là "khiếp" hết chỗ nói.

Từ nay, Hoàng Thái-Hậu đóng đô ở Phi la, Con, Rể (rể sâm hay rể tre), cháu, chất đều phải về triều-kiến. Sướng thật !

Khi đọc thư, Ngựa có "gạch đổ" mấy hàng trong thư chị gửi (23-6), đặc biệt là những câu cho Ngựa lên phi-thuyền để cho Nàng Vy đọc kỹ, và nhấn mạnh : "Thấy chưa" ? (không dám ghi lại, sợ bị quở).

Tuân lệnh Hoàng Thái-hậu, "Ngựa trạm" đã gửi ngay L.L. 18 & 19 cho Chị Lệ-Nga. Khi đọc xong,Chị độc-giả "mới" này liền điện-thoại cảm ơn và có yêu cầu sang cho cuốn băng những bài hát, vì đọc L.L. xong, nhớ Hưởng-đạo quá! Ngựa làm và gửi ngay cuốn băng của Chị Trúc qua Chị Nga liền và nhân dịp Liên-Xóm Trưởng-niên đi cắm trại 2 ngày ở Làng Cây Phong, để tưởng-niệm Tr. Trần-văn-Khắc, nhưng Chị Nga xin lỗi vì có bận một công chuyện khác.. Xong vụ này, Ngựa đi ngao-du xa ba tuần lễ với gia-đình.

Như rúa, đối với Bà Chị, là mission accomplie rồi đó nghe, và như Chị nói, L.L có thêm một độc giả mới đó, một Akéla ngày xưa rất "mê" H.Đ.

Tóm lại : một SMT ở Huê-kỳ, một SYR ở Úc, nay thêm một SMQ ở bên Tây (vì chưa biết tên rừng của Chị Nga là chi, Ngựa tạm gọi là Sói Mới Quen), như rúa là "Tam Nữ Đê-Vương". Nếu 3 vị này mà phát cờ (nướng-tử) thì, dưới trướng thiếu chi hậu-thuần, và khi đó, báo Liên-lạc in ra bán không kịp ! Sự sốt sắng với báo L.L. như các Bà Chị (và còn nhiều Chị vô-danh nữa) làm cho anh em lên tinh-thần, riêng Ngựa, càng phải cố gắng hơn để "đáp lại tấm thịnh-tình" của các Bà Chị đã đem lại cho L.L. những ngọc nhiên kỳ thú :

Hoa impatient đã lan đến ngõ

Một loài hoa từ chối sự đợi chờ

Chúng nở cả trước khi mùa chưa đến

Như người xa về gõ cửa tình cờ

(Thơ Trần-Mộng-Tú)

Xin "vái" Chị hai vái về tội dấm cả gan"diều oai linh rừng thẳm !

✉ Tr. Hồ Rụng Răng (Montréal) :

Vô cùng cảm kích sự sốt sắng của Đại-Huỳnh : Sau hai lần mời gọi của Mã-đệ, cố ngay hai đáp ứng.

1. Đã chuyển thư Trưởng HRR qua Úc châu cho Trưởng Nữ Gương-mẫu TT5 : SYR rồi.

2. Bài đáp số gửi Tr. Nguyễn-văn-Thuất, xin đăng vào L.L. số này.Xin cảm ơn sự ưu-tư của Đàn anh.

3. Bài "Nhập cuộc Người Bạn Đời" xin dành qua các kỳ sau nếu tiện, vì đất L.L quá chật hẹp nên phải cắt chia đều cho ... thập phương.

4. Xin phép Đại-Huỳnh được tô-diểm, cắt tĩa mấy đứa con tinh-thần của HRR trước khi dang vào L.L. và xin theo lệ chung : khỏi trả lại bản thảo, dù có đăng hay chưa đăng, vì xin thưa thiệt : quá bận rộn.

✉ Tr. Phạm đình-Thụy (Kirkland) :

Mình đã trích một đoạn trong thư và đánh máy phần trả lời ở phần Thư Bạn, nhưng đọc đến cuối thư của "đăng ấy" thấy ghi : "Đây là thư riêng, xin Trưởng vui lòng thông-cảm". Ngựa giật mình, đành thu xếp trong mục "Mã Thư" vậy, vì không muốn anh Clinton lòi ra Toà vì tội vi-phạm Nhân-quyền ! Được sự triu mến của Trưởng đối với L.L. Ngựa này mừng là thêm được một độc-giả "có đọc" kỹ . Colonel Thiệt, mấy tháng nay bệnh nặng, bệnh cũ tái phát, đang uống thuốc Bắc, vì thuốc Tây chịu thua không trị được. Nay đã trả lại giấy thông-hành, nhất định không chịu lên Thiên-đàng.

Sự tiến-triển của Xóm Trưởng-niên Seattle làm nhiều anh em vui thêm. Nên chơi lửa cháy "âm ý" mà lâu dài hơn là cháy bùng như ... lửa rơm.

Trong thư Trưởng có hỏi kinh-nghiệmlàm báo H.Đ.. Nói thiệt nghe cho vui là tìm ở Liên-lạc những áng văn hay thì không có, những tin-tức vĩ-dại, về thời-sự, về chính-trị,về giáo-lý, danh ngôn thì lại còn hiếm hoi. Liên-lạc chỉ biết gom những việc nhỏ, những chuyện vui buồn của đời H.Đ., trao đổi cho nhau những tin tức gia-đình, sức khoẻ. Chính những cái lĩnh kính đó làm cho L.L. thêm phần hứng thú, chả giống một tờ báo nào cả, nhưng điều chắc chắn nhất là L.L. có "Một tấm lòng" .

Lúc đầu, cũng phiêulưu lăm. Có Trưởng hỏi chúng tôi : Đã tính kỹ chưa ? Đáp : có tính, nhưng không quá kỹ, vì tính toán kỹ quá thì không dám làm.

Cần nhất là làm vừa lòng càng đông độc giả càng tốt, làm sao giữ người viết và độc-giả đừng có ranh giới, rồi... thiên hạ gom củi lửa, đem xăng nhớt, hà hơi tinh-thần và cổ-động cho LL. :

Miếng khi đói, gói khi no,

Của tuy tơ tóc, nghĩa so ngàn trùng !

Anh em trong nhóm đã đọc Kế-hoạch tiết-kiệm để tham-dự Trại Họp Bạn TT6(Hè 1998) . Nếu được đông người tham-gia thì nên đưa ra làm thí-điểm để các nơi khác bắt chước. Tiếc rằng Liên-lạc đất quá hẹp, không thì xin ghi ra đây để mọi người được biết. À, Trưởng ơi ! có đọc tên mấy vị Xóm-viên mới, hồi giùm, có thích nhận L.L. thì cho biết địa-chỉ để gửi. Chúc đặng ấy, cứ cái đà này mà tiến.



Akéla Quỳnh-Châu (Ca-li) :

Để nhớ lại xem : một Akéla ngày xưa của Bầy Đinh-bộ-Lĩnh, với khăn quàng vàng viền xanh,khổ người hơi mập, miệng luôn vui tươi, đứng vòng tròn, cùng nắm tay các sói, ca bài :

Vòng quanh đây anh em Sói con,

Bầy Sói nhà Nam, vừa khéo vừa ngoan

..... Hù ! Akéla, Chúng em đây mà !

Oi, thời xa xưa củ những năm 1941-42, ở Huế, trong một buổi trại Đạo Thừa-thiên ở Vạn-Niên. Đạo ấy Akéla Bầy Lê-Lai là Chị Hồ thị-Vẽ, Akéla Bầy Hoàng-tử Cảnh là A. Trần mọng-Long (có Ba-lu là anh Đoàn-Lai).

Kể đã hồi-tưởng và ghi lại hình ảnh này, gần 60 năm về trước là một thiếu-sinh, có tham-dự Trại Vạn-Niên với Chị, nay đã là Thái-Thượng-Hoàng (trong gia-đình), có cháu nội, cháu ngoại, vài năm nữa là có "chắc", nhưng không bao giờ tự nhận là "Già" ! Rứa mà trong thư (10 Juin), Akéla Q.C. Xinh đẹp ngày xưa dám viết : "Akéla già rồi nên hay quên, vậy"

Đứa em thiếu-sinh Đội Gà ngày xưa, xin trả lại Chị hai chữ "Đã Già", vì thưa Chị : Hưởng-đạo không bao giờ già cả ! Chị nhìn xem: Tr. Trần-văn-Thao, 90 tuổi, Tr. Mai-Liệu, Tr. Lê-nguyên-Bách, Tr. Phan-thanh-Hy, Tr. Dinh-xuân-Phúc cũng xấp xỉ Cửu-tuần mà đâu có chịu già, vẫn viết lách, đi dự Họp Bạn v.v. Và còn các Chị Xuân-Lan, Chị Trúc-Lê, Chị Lệ-Nga , Chị Mai-xuân-Tý, Chị Thủy-Lan cũng đều trên dưới thất tuần mà đâu có chịu ngời yên ! Ôi thôi chết cha tui rồi, ai đời lại đem khai tuổi tác các Bà Chị ra, vì người ta thường nói : " đối với Phái Đẹp, không bao giờ có tuổi.".

Chị Q.C. ơi ! Rồi có khi nào ngắm bóng mây, Chị nhớ lại ngày xưa, với cảnh núi rừng, những Sói con của Chị xa xưa, Chị hãy viết kể lại chuyện vui buồn của Akéla ngày trước đi, vì thưa Chị : không bây giờ thì sẽ không bao giờ nữa đâu Chị ơi ! Nói thiệt đó .

Nơi thên^gthang ta vùng vẫy ngày xưa

Là nơi ta không còn được thấy bao giờ !

(Nhớ Rừng - Thế Lữ)



Tr. Phan Kim-Phụng (Đông-Hải) :

Trưởng Thiên-Nga vừa từ bên ấy về, có trao thư của Trưởng cho Liên-Lạc. Thành-thật cảm ơn những nhận xét của Trưởng, nhưng mỗi tờ báo có một hướng đi riêng, một số độc-giả riêng, nhất là ở hải-ngoại, rất khó làm vừa lòng tất cả mọi người. Mong Trưởng thông-cảm. Kính chúc sức khoẻ Trưởng được tốt.



Tr. Anh Vũ Chuyên-cân (Đông-Hải) :

Đọc kỹ thư Trưởng, và một số tư-liệu do Tr. Thiên-Nga trao lại, mấy nhận xét của Trưởng , theo lý, rất vững, nhưng trên đời này ai mà không có khuyết-điểm, huống chi là tờ báo Liên-lạc, do một số anh em "có lòng" cầm tay nhau lại để "nhớ hồi là hồi niên thiếu" ở nơi đất khách, Thú thiệt : tìm ra khuyết-điểm của L.L. thì quá dễ, ai cũng làm được và trang nào cũng có thể có.

Vì không biết tên thật và địa-chỉ của Trưởng nên xin góp ý trên mục này. Nếu có "sai trái" cũng xin Trưởng ... tha cho.



Tr. Dương-văn-Hoá (Toronto) :

Cảm ơn thư và bài TÙNG-NGUYỄN III của Trưởng gửi cho L.L.Xin hoàn toàn đồng ý với Anh là mọi con đường đều dẫn tới ... BiPi. Nhưng mỗi người đều có một số sở-trường và một số sở-đoán, riêng Ngựa tui thì sở-đoán quá nhiều, do đó anh hỏi Trại-trưởng Gilwell mang 6 gỗ hay 5 gỗ thì làm răng mà Ngựa tui biết đặng. Cùng một đề tài này, L.L. nhận được 4 bài tương-tự như nhau, 1 của Tr. Dziên, 1 của Tr. Giải, 1 của Tr. Hưng và 1 của Đàn Anh, không biết đăng bài nào, vì bài nào cũng hữu ích cả. Thà mang tội "thiếu sót" chứ không để "mất lòng". Hơn nữa các báo khác như "Trưởng", Vùng Hồng", "Bản Tin HĐVN" và "Internet" đều có đăng đầy đủ cả rồi, đất đai L.L. quá chật chội , đành

thôi vậy. Riêng Anh Chị Hoá, Ngựa tui xin giữ mãi tấm lòng quý mến, cảm phục sự hăng say của các anh chị Toronto đã dành mọi tâm-lực trong lãnh-vực Huấn-luyện các Trưởng.

✉ **Tr. Vĩnh-Đào (Pháp) :**

Cám ơn Trưởng đã có lòng tin cậy và dặn dò "*Khi nào Trưởng có nhân thấy điều gì, xin Trưởng đừng ngần ngại cho em biết*". Như đã có lần (biện bạch) ở Liên-lạc, trong sự tương-kính, chúng ta cùng làm công việc chung, và khi "*nhận thấy điều gì*", từ nay tôi sẽ tin Trưởng hay, và cũng xin thưa trước là tôi có bốn-phận gợi ý để.... đáp ơn tri-ngộ, còn quyết-định hoàn toàn thuộc về phầ n Trưởng .
Y-kiến của tôi, có thể Hay hoặc Dở , nhưng có điề u chắc chắn xin hứa là không phản bội người đã đặt lòng tin nơi mình và đi ngược lại đường lối H.Đ.
Thân chúc Trưởng và các anh chị trong BTV được nhiề u sức khoẻ để tiếp-tục hành-trình đã dự tính.

✉ **Tr. Nguyễn-văn-Thuật (Sydney) :**

Đã nhận thư và tin tức các báo Trưởng gửi qua. Về "Kế hoạch hai năm" thì Ngựa đã góp ý trong L.L. số này, như đã nói, mục đích ghi vào báo là để các nơi khác biết và hưởng-ứng. Mong Trưởng "vỗ tay" vào H.Đ. Trưởng-niên Sydney, để anh em lên tinh-thầ n mà đi họp Xóm cho vui. Canberra đã có, Melbourne đang rục rịch, chờ Sydney lên tiếng, như rứa là Úc-châu coi như xong. Còn bên Âu-châu thì có Cụ Thứ-chỉ họ Nghiêm và Tr. Trầ n-công-Lao đã trải chiếu mời gọi quan viên các nơi đến Đình để nhóm họp. Ngổ i nơi xứ tuyết lạnh này, trông chờ "hơi ấm" khắp nơi đưa lại. Mỗi lầ n có tin vui, Ngựa này không ăn cũng thấy no (lòng) .
Luôn luôn ngưỡng mộ ngôi sao "đang sáng" và Bạ n đời (của Sao) Phi-Lạ i mỗi lầ n nhắc đến, phảng phất đầu dây tiếng vọng đưa về của Thăng-Tiến V .

✉ **Tr. Bạch Thu-Hà (Cali) :**

Cám ơn đã có thư mời qua dự tiệc Tân-Gia, quý của báo Liên-lạc thiếu hụt, đang lo chạy xuôi ngược, nên không qua được, dù sao vẫn luôn nhớ câu : Còn Thu-Hà thì Liên-lạc không bao giờ chết được. Đã ghi vào danh-ngôn H.Đ rồ i, không tin hỏi Tr. Hoàng-Hội ở Melbourne thì biết.
Xin có lời Mừng và vài năm sau, xây thêm một Biệt-thự mới nữa, Liên-lạc sẽ kéo qua ăn mừng ❄️

Mừng Sanh-nhật

(Xin ghi theo thứ-tự thời-gian)

1. Ngày 15- 7 Chị Nguyễn-Xuân-Mộng
2. - 22 - 7 Anh Hoàng-Hội
3. - 05- 8 Anh Trần-Nhân-Nguyên
4. - 06- 8 Anh Phan-Hữu-Khả
5. - 10- 8 Anh Nguyễn-đình-Cường
6. - 11- 8 Anh Trần-Minh-Thường
7. - 11- 8 Anh Trần Trung-Du
8. - 12- 8 Anh Từ Duy-Nhà
9. - 13- 8 Anh Ngô Tấn-Phú
10. - 15- 8 Chị Lâm Tô-Bông
11. - 26- 8 Anh Huỳnh Văn-Diệp
12. - 04- 9 Chị Lê Văn-Ba
13. - 08- 9 Chị Vũ Thuý-Lan
14. - 25- 9 Anh Lê Cao-Phan

Liên-lạc xin có lời chân-thành kính mừng các Anh Chị, nhân ngày sanh nhật, và xin kính chúc các Anh, các Chị được sức khoẻ thật tốt, tâm-trí minh-mẫn để còn tiếp tục vui với Liên-lạc. Dài dài .



CHO ĐỜI LÊN HƯƠNG

THỢ DỊCH

Một anh chàng định dịch các họ Việt Nam sang tiếng Anh. Anh ta cảm thấy thoải mái khi dịch các họ như sau: Đinh = Nail, Lê = Pear, Lý = Reason, Trần = Naked, Đỗ = Nut, Đào = Peach, Ngô = Corn, Võ = Kung Fu, Dương = Goat, Lâm = Jungle, Trương = Page, Mai = Tomorrow, Phạm = Violate, Cao = Tall. Cho đến khi gặp họ Nguyễn đã khó lại không có chữ để dịch, anh ta đành cắt đôi thành Ngũ Yên, mà ngũ-yên không phải họ Good Night thì là cái gì?

Tú Bét (Too Bad)

SÁCH BÁO

NHẬN ĐƯỢC



1. Bản Tin Hương-Đạo Việt-Nam

Số 1 và số 2. Do Hội-đồng Trung-Ướng HĐVN phát-hành, cứ 3 tháng một số. Đầy đủ tin-tức sinh-hoạt các nơi. Do Tr. Mai-Quốc-Tuấn thực-hiện, số 4 Clos Bernard Palissy, 78280 Guyancourt, France.

2. Trưởng . số 8

Nội-san Trưởng, do Ban Thường-vụ HĐTU/HĐVN thực-hiện, dưới sự chủ-nhiệm của Tr. Nguyễn-Công-Trứ. Phát-hành ở Virginia, USA.

3. Vững Hồng . Số 11, Bộ Hai 1996

Mỗi giây liên-kết tình Huynh-đệ Hương-đạo Trưởng-niên Washington, Oregon.

Do Tr. Bùi-văn-Giải chủ-biên. Báo phát-hành tại Portland, Oregon, USA

4. Nhịp Cầu . Số 6 năm 1996.

Nội-san HĐVN vùng Hoa-thành-Đốn, do Liên-đoàn Thăng-Long thực-hiện, phát-hành 3 tháng một lần. Phát-hành tại Virginia USA.

5. Bách-Mã . Số 13 năm 1996

Tin-tức Huấn-luyện và diễn-đàn Tráng-sinh, do Tr. Tôn-Thất-Hy và Tr. Nguyễn-đức-Lập thực-hiện, và Liên-đoàn Lam-Sơn phát-hành tại Cypress, California, USA.

6. Tập Thơ TRUNG+HOA

số 5/1996, do Anh Chị Lâm Chánh-Trung gởi tặng. Nội-dung với 10 bài thơ đầy chất "Thiên", nặng tình hiếu-thảo, và bài Nhớ Mẹ do đôi bạn Trung và Hoa (Thất Tuần) viết lại để tưởng nhớ đến Mẹ, vô cùng thấm thía. Xin Cám ơn Anh Chị L.C.Trung.

(Chi đến ngày 25 tháng 8 năm 1996).

7- Bản tin hàng tháng Bạch Đằng (số tháng 7/96) do Tr Nguyễn Đức Linh phụ trách.

Bản tin Bạch Đằng là tiếng nói của Liên Đoàn Bạch Đằng Oklahoma USA. Kể từ tháng 6/95 đến nay đã được 12 tháng. Đầy đủ tin tức bốn phương về sinh hoạt của HĐVN, qua các đơn vị HĐ, tài liệu và báo chí Hải Ngoại.

Xin cám ơn Xóm HĐTN Oklahoma và xin chúc Liên Đoàn Bạch Đằng ngày thêm mạnh tiến.



HĐVN

*Đây, đóa HOA BẠCH HỢP
Cùng Bạn tiến lên đường
Theo hăng hăng lớp lớp
Vui hát bài yêu thương.*

*Thêm một lời khích lệ
Thêm một giọng hũa ca
Hoa đời cũng thấm vẻ
Tĩnh đời cũng thiết tha.*

Seattle, WA. 1986 [Bình Dân]

tuấn viết