



LIÊN LẠC



TIẾNG NÓI VÀ NHỊP CẦU LIÊN LẠC CỦA HƯƠNG ĐẠO TRƯỜNG NIÊN



SỐ MÙA XUÂN 2015

XUÂN ẤT MÙI

VĂN PHÒNG HƯƠNG ĐẠO TRƯỜNG NIÊN NHIỆM KỲ 2014-2018

Hùng Năm Mới 2015
Hùng Xuân Ất Mùi



Kính gửi đến

Quý Trường và gia đình lời chúc :

Chúc Mừng Chúc Lộc Chúc Thọ



Chúc vạn sự an lành .

Chúc muôn điều may mắn



*Văn phòng Hướng Đạo Trường Nữ -
Báo Liên Lạc*



CHỦ NHIỆM
LÊ VĂN PHƯỚC

CHỦ BÚT
NGUYỄN TĂNG BÌNH

VỚI SỰ CỘNG TÁC CỦA:

DƯƠNG THỊ KIM SON
LÊ ANH DŨNG
HOÀNG KIM CHÂU
ĐẤT NẤU & Ý NGA
NGUYỄN XUÂN HUỆ
BƯƠM & MICHEAL TRẦN
PHONG CHÂU & VĂN BÙI
MADO THU HƯƠNG
NGUYỄN VĂN PHÚC
BẠCH VĂN NGHĨA
MAI THẢO
HỒ ĐĂNG

BÀI VỞ, THƯ TÍN XIN GỬI VỀ:

EMAIL: hdtvn1418@yahoo.com
ĐỊA CHỈ: LÊ VĂN PHƯỚC
2518 PEBBLESTON DRIVE
GARLAND, TX 75044

ĐIỆN THOẠI: (214)679-4874 Chủ nhiệm
(214)403-1923 Chủ bút
WEBSITE: www.hdtvn.net

CHI PHIẾU-XIN GỬI VỀ TRƯỜNG:

ĐỒ MỸ LỘC
10126 AVE Street
Houston, TX 77034

Trình bày & Layout: Beo -Tận tâm Tặng Bình
Lạc Đà- Bền chí Duy Đến

Thư Xuân

Mùa xuân là mùa của tin yêu và hy vọng, mùa của muôn vạn sắc màu, của cỏ cây hoa lá đâm chồi nảy lộc. Trước sự biến đổi huyền diệu của đất trời, trong sức chuyển mình mạnh mẽ vươn lên của tạo vật, Ban điều hành Văn phòng Hương Đạo Trường Niên và Ban biên tập báo Liên Lạc kính gửi lời chúc và lời nguyện cầu đầu năm AN LÀNH, VUI TƯƠI, HẠNH PHÚC và SỨC KHỎE đến tất cả Quý Trưởng, cùng toàn thể Anh Chị Em Hương Đạo Sinh và thân quyến.

Năm Ất Mùi là thời điểm để đánh dấu chặng đường dài 85 năm hoạt động của Phong trào Hương Đạo Việt Nam, với biết bao thăng trầm, dãi dôi, theo mệnh nước nổi trôi. Riêng đối với Hương Đạo Trường Niên, chúng ta đang có cơ hội lần dỡ lại những trang báo Liên Lạc cũ để cùng nhau ôn cố tri tân, cùng nhau suy gẫm về cuộc chơi mà chúng ta đang tham dự. Không có gì được xem là bất biến trong cõi trần tục này, và con người không ai toàn thiện toàn mỹ cả. Trong Hương đạo, cuộc chơi nào cũng vậy, luôn có những lần trao tay, trao đuốc, luôn có nhiều điều như ý và cũng có những điều không ưng ý đối với mọi thành phần tham dự.

Chọn nguồn thật là đích đến, là sức sống vô biên, còn gì hơn khi biết buông xả để tâm và thân được nhẹ nhàng, thoải mái, không gút mắc, vướng bận.

Năm mới ước nguyện mọi điều, mọi sự trong sinh hoạt Hương Đạo luôn được hanh thông, thẳng tiến, để mọi người trong chúng ta, nhất là đối với các Trưởng Niên trong các Làng, Xóm, Gia đình còn có cơ hội gặp gỡ nhau trước khi luật đào thải gọi tên.

TABTT.

VP HĐTN / BÁO LIÊN LẠC.



MUC LUC



LL số mùa Xuân 2015	Trang 1
Mừng Xuân chúc Tết Ất Mùi	2
Thư Xuân	3
Mục Lục	4
Chúc Mừng Năm Mới	5
Mừng Sinh Nhật BP lần thứ 158	6
Tâm tình của một người Trưởng	8
Tìm lại ký ức	10
Buông xả	13
Một chuyện trở về	14
Ly cà phê trên tường	19
Đà Lạt Tùng Nguyên ngày ấy	20
Tranh treo ngày Lễ Tết	23
Đường dài tương lai	24
Trại Bách Hợp 2015	27
Nông thôn Việt Nam	30
Năm Mùi kể chuyện Dê	35
Bệnh bông	40
Đơn vị HĐTN/ LBH Seattle và LBH Dallas	42
Tình làng nghĩa xóm	47
Sớ Táo Quân	51
Liên Lạc sang trang	53
Mổ làng	55
Sinh hoạt Đông Xuân	56
BP tác giả và tác phẩm (hình tiêu biểu)	60



BÁO LIÊN LẠC XIN CẢM ƠN VÀ ĐỒNG THỜI XIN PHÉP QUÝ TÁC GIẢ VỀ NHỮNG TRANH ẢNH, BÀI VỞ TỪ SÁCH BÁO, INTERNET ... MÀ BBT ĐÃ TRÍCH RA ĐỂ ĐĂNG TRONG SỐ BÁO NÀY.



LỜI CHÚC ĐẦU XUÂN

Cung nghinh Xuân Mới bước vô nhà,
Chúc tình Bách Hợp mãi nở hoa.
Tân niên Huynh Đệ tình tươi thắm,
Xuân về Tỷ Muội đẹp lời ca.

Chúc Trưởng Lão Niên sống mạnh lành,
Mừng Thanh Thiếu Ấu Tráng tiến nhanh.
Năm tháng sống vui đời Hương Đạo,
Mới thỏa tang bồng mộng tuổi xanh.

Vạn nẻo đường đời dầu hiểm nguy,
Sự lành giữ lại, dữ ra đi.
Như đã trao nhau Lời Tuyên Thệ,
Ý cả cao vời, khó! Sá chi.

Hương về Nguồn Thật nhắm đích cao,
Đạo Vị Thiên Nhiên tỏa đạt dào.
Việt Tộc vun bồi cho lớp trẻ,
Nam Thiên phù trợ Trưởng Niên già.

Phong Châu
Tháng Giêng Ất Mùi.

Kéo
Đầu Xuân



Thêm tuổi là đuổi tuổi trẻ,
Càng thêm càng thấy bớt vui.
Tiếc rằng không được trở lui,
Cho nên cứ tiếc hùi hụi,
Kéo xuân kéo phí hoài thôi.

Ý Nga, 3-12-2014



Năm nay ngày 22 tháng 2 kỷ niệm sinh nhật BADEN POWELL trùng vào thời điểm mà anh chi em HDS Việt Nam đang đón mừng năm mới Ất Mùi 2015. Vui Xuân, hưởng Tết chúng ta đừng quên dành vài phút để với tâm hồn thanh thản, với tâm tư lắng đọng, với sự kính mến và biết ơn, cùng tưởng nhớ đến sinh nhật của vị thủ lĩnh phong trào Hướng Đạo thế giới qua cuộc đời và sự nghiệp.



Huân tước *Robert Stephenson Smyth Baden Powell* sinh ngày 22 tháng 02 năm 1857 tại Luân Đôn, Anh Quốc. Thân phụ của Cụ là giáo sư của trường đại học Oxford danh tiếng nước Anh. Thân mẫu của Cụ là con gái Thủy sư Đô đốc William Henry Smyth. Cụ là người con trai thứ 7 trong gia đình có 8 con trai trong 10 đứa con. **BP** là cách gọi tên thân mật dành cho Cụ.

BP mồ côi cha lúc mới lên ba, nhưng đã được mẹ chăm sóc và dạy dỗ chu đáo. Khi còn nhỏ B.P đã có óc quan sát tinh tế, thích mạo hiểm, sưu tập về khoa học. BP còn có năng khiếu về văn chương, âm nhạc, diễn xuất và hội họa.

Năm 1870, BP được học bổng vào trường Charterhouse, trong thời gian học tại đây BP là một học sinh nổi tiếng sinh động trong những hoạt động ngoài thiên nhiên và văn nghệ. Sau khi tốt nghiệp trung học, BP thi vào trường Võ bị với thứ hạng thật xuất sắc, hạng nhì ở trường Ky binh và hạng tư ở trường Bộ binh.

Năm 1876 BP ra trường phục vụ trong quân đội Anh với cấp bậc Thiếu úy. Được bổ nhiệm chiến đấu trên khắp các chiến trường từ Ấn Độ, Đức, Afghanistan, Nga, Ireland và đặc biệt là Châu Phi. Trong thời gian này ông đảm nhận nhiều trọng trách và đều hoàn thành một cách

xuất sắc cho nên ông đã được thăng cấp Thiếu Tướng khi mới 39 tuổi.

Ở Châu Phi trong trận chiến thành Mafeking nổi tiếng, BP chỉ huy 1000 quân giữ thành chống lại với 10.000 quân Boer bao vây thành trong hơn bảy tháng trời. Nhờ tài chỉ huy khéo léo và sáng suốt của BP, đặc biệt với sự giúp sức của lực lượng thanh thiếu niên trong việc liên lạc, tiếp tế, cứu thương... BP tổ chức phòng thủ cầm cự giữ thành trong 217 ngày ròng rã để chờ viện binh, rồi sau đó phản công chiến thắng vẻ vang. Với chiến công này, BP đã trở thành người hùng của nước Anh và được vinh thăng Thiếu Tướng.

Năm 1901 Baden Powell trở về quê hương được dân chúng và các quan chức nước Anh đón tiếp trọng thể và nồng nhiệt.

Nhận thấy rõ tinh thần hăng hái và năng lực mãnh liệt của giới trẻ qua trận chiến thành Mafeking, BP quyết định thành lập tổ chức Hướng Đạo, nhằm tập hợp và hướng dẫn thanh thiếu niên trở thành người hữu dụng cho xã hội.

Năm 1907 BP và 20 Hướng Đạo Sinh đầu tiên đã tổ chức cắm trại ở Brownsea Island, Anh quốc.

Năm 1908, BP xuất bản sách "Scouting for Boys".



Năm 1910 BP rời khỏi quân ngũ và dành hết quãng đời còn lại để xây dựng và phát triển phong trào Hướng Đạo. Trước đó, vào năm 1907, BP đã tập hợp 20 thiếu niên ở nhiều cảnh sống khác nhau và tổ chức thành công trại Hướng Đạo đầu tiên trên thế giới tại đảo Brownsea, Anh quốc. BP đã đi nhiều nơi ngoài nước Anh để cổ động cho phong trào Hướng Đạo, dùng công viên Gilwell làm nơi huấn luyện Trưởng. Nhiều cuốn sách do BP viết đã trở thành sách gối đầu cho Hướng Đạo Sinh trên toàn thế giới như: Scouting For Boys (Hướng Đạo cho trẻ em, 1908), với nội dung chính là phổ biến phương pháp tự rèn luyện dành cho thanh thiếu niên. The Wolf Cub's Handbook (Sổ tay sói con, 1916), Rovering To Success (Đường thành công, 1922) và Aids To Scoutmastership (Học nghề Trưởng, 1919).



Năm 1912, khi đã 55 tuổi, BP mới kết hôn với Olave Saint Clair Soames, người sau này trở thành Thủ Lãnh Nữ Hướng Đạo Thế Giới.



Năm 1920, trong trại HỌp Bạn Quốc Tế đầu tiên tại London, hàng vạn Hướng Đạo Sinh từ mọi nơi trên thế giới đã hoan nghênh và bầu BP làm Thủ Lãnh Hướng Đạo Thế Giới.

Năm 1923, một nhà hảo tâm tặng BP một tòa biệt thự ở Kandersteg, Thụy Sĩ để làm trụ sở cho Hướng Đạo Thế Giới.

Năm 1928, BP được phong Huân tước tại trại HỌp Bạn thế giới lần III ở công viên Arrowe, Anh Quốc.

Năm 1938, BP đến Kenya và nghỉ hưu tại đó cho đến ngày 07/01/1941 thì từ trần, hưởng thọ 84 tuổi. Mộ phần an táng tại Nyeri, Kenya. Bà Olave Baden-Powell sau đó tiếp tục sự nghiệp của ông cho đến năm 1977 thì qua đời và được chôn cạnh chồng.





Vai trò làm Trưởng ngày nay khó hay dễ hơn xưa?

Câu trả lời này làm bận lòng bấy lâu nay mà cho đến bây giờ tôi cũng chưa có câu trả lời thỏa đáng.

Một người huynh trưởng của các em trong tuổi vị thành niên, không phải chỉ là người lãnh đạo đơn thuần "chỉ tay năm ngón", mà còn là người được các em tin tưởng, gần gũi, thân mật, chia sẻ hiểu biết và cố vấn khi các em cần đến. Là một huynh trưởng nhiệt tình, kiên nhẫn, bền bỉ, thông cảm nhưng hình như có khoảng cách giữa tôi và các em vì cách biệt giữa hai thế hệ rất dễ đưa đến sự khác biệt về thái độ cư xử với nhau.



Tôi được dạy dỗ theo nền giáo dục cổ xưa "đi thưa về trình", cha mẹ có nói điều gì mà tôi cảm thấy không được thỏa lòng cũng phải nghe không được cãi. Từ học đường cho đến sinh hoạt Hướng Đạo tôi đã được huấn luyện theo tinh thần "tôn sư trọng đạo", theo truyền thống văn hóa của người Việt Nam.

Ngày nay các em sống và suy nghĩ theo lối sống Tây Phương khác xa hồi tôi bằng tuổi chúng. Nhiều khi tôi khuyên các em theo sự phải trái của thời xa xưa không biết còn thích hợp với thời nay không? Hoàn cảnh và điều kiện sống các em đã khác, đòi hỏi các em suy nghĩ và hành động như tôi đã được dạy dỗ từ thế kỷ trước biết có còn



hợp thời không? Có thể những chuyện tôi muốn hướng dẫn các em không phải chỉ chuyện các em không muốn nghe, nhưng những điều tôi dạy chưa chắc đã hợp thời, ngay cả điều đó đúng, nhưng nó sẽ tạo lên khoảng cách giữa tôi và các em. Sự khác biệt giữa tôi và các em ngày càng xa nếu tôi muốn các em theo ý mình, vì chúng tôi được hấp thụ hai nền văn hóa khác nhau.



Tôi nhớ những tuần lễ đầu tiên khi bắt đầu sinh hoạt HĐ tôi được hướng dẫn tập hát. Cuốn sổ tay nhỏ của tôi chẳng chịt toàn là những bài hát HĐ. Từ đầu giờ họp đoàn đến cuối giờ, các trò chơi đều được xen kẽ với các bài hát. Những bài hát HĐ bình dân, giản dị, dễ thuộc, dễ hiểu tạo nên sự sinh động, gần gũi và nhộn nhịp trong các buổi họp đoàn. Có một kỳ đoàn chúng tôi đi cắm trại ở Vũng Tàu, chúng tôi được huấn luyện đi bộ từ bãi sau ra bãi trước. Mỗi đội phải thay phiên bắt bài hát trong suốt thời gian đi bộ hơn cả tiếng đồng hồ. Đội thua khi về trại phải nấu cơm, rửa chén và xách nước từ một giếng gần cận cho đội thắng tắm rửa. Nhờ cuốn sổ tay nhỏ chẳng chịt những bài hát của tôi mà đội tôi không bị thua. Ngoài những bài hát chúng tôi còn được tập múa cho các buổi lửa trại.

Các màn vũ dân tộc, vũ theo người Chăm, người Thượng đủ kiểu thật là vui. Qua những màn vũ tôi biết thêm về văn hóa của các nước bạn.

Các em bên này là người Mỹ gốc Việt. Dạy các em hát một bài hát ngắn là cả một công trình, vì các em hát tiếng Việt như hát tiếng ngoại quốc. Những bài hát ngắn gọn với tôi lại là một cực hình cho các em khi yêu cầu các em học thuộc lòng. Các em học như con vẹt mà không hiểu được nội dung và ý nghĩa của bài hát nói lên điều gì? Một tuần mới họp một lần, có giải nghĩa bài hát thì cũng như nước đổ đầu vịt, các em học trước quên sau! Đòi hỏi các em học thuộc nhiều bài hát như mình ngày xưa có còn họp thời không? Còn tập các em những màn vũ thì còn tùy theo thời khoá biểu của các em và các phụ huynh. Dạy vũ bên VN để một thì dạy bên này phải cố gắng



hơn mười, vì các em không có cơ hội tập dợt thường xuyên. Những màn vũ cổ điển với những âm nhạc lạ lẫm cũng không có gì hấp dẫn với các em lắm. Ngày xưa các Trưởng dạy gì tôi cũng thi hành, nghe theo không dám cãi. Ngày nay nếu các em không thích thì các em lơ là, hoặc làm cho có, làm lấy lệ, với thái độ tiêu cực, miễn cưỡng tham gia. Các em muốn bình đẳng và muốn được tôn trọng, không thích thì không hưởng ứng. Các em đã được giáo dục bởi một nền văn hóa tây phương rất nặng về tính chất tự lập, tự bày tỏ ý kiến riêng của mình. Mà những cái thích của các em thì đôi khi cũng không hợp với tôi, vì chúng tôi sinh ra không cùng thế hệ.



Làm Trưởng bên này không thuận tụy đơn giản! Để trở thành một Huynh trưởng tốt, ngoài việc hy sinh nhiều thì giờ quý báu của chính mình, của gia đình mình và những thú vui khác cho các em, người huynh trưởng còn phải có tình thương, nhiệt huyết, bền bỉ và nhất là quyết tâm dạy cho các em giữ được truyền thống văn hóa của người Việt mà vẫn không làm các em cảm thấy nặng nề, khó chịu. Đó chính là một trách nhiệm rất quan

trọng trong việc đào tạo các em, không những thành một công dân hữu ích cho xã hội hiện tại, mà cũng không quên nguồn gốc tổ tiên của mình.



Những khó khăn cực nhọc này sẽ không thành công nếu không có sự đóng góp và giúp sức của phụ huynh các em, là những người trực tiếp hỗ trợ và giúp đỡ các Trưởng hoàn thành nhiệm vụ của

mình. Các phụ huynh nên tạo điều kiện để các em có dịp sinh hoạt thường xuyên, nên coi sinh hoạt đoàn là một sinh hoạt phải có như đi học trong trường, đừng theo thời khóa biểu của mình, tiện thì mới đưa các em tới. Về nhà giúp các em học thuộc lòng những bài hát mà

các em đã được dạy trong các buổi sinh hoạt. Những bài hát là những bài học quý giá giúp các em dễ học, dễ hiểu và dễ biết tiếng Việt hơn. Những bài hát còn có nhiều ngụ ý dạy các em về luân thường đạo lý theo truyền thống văn hoá của người Việt. Phụ huynh là những người gần gũi đi sát với các em hơn các Trưởng. Khi các em tâm tình về những sinh hoạt, thái độ cư xử của các em khác trong đoàn, cũng như của các Trưởng, phụ huynh nên đóng góp ý kiến với các Trưởng để các Trưởng thay đổi nếu thấy cần thiết. Việc này sẽ giúp kết tình thân mật và chia sẻ giữa các em và các Trưởng, để khoảng cách giữa hai thế hệ xích gần lại, tạo sự dễ thông cảm nhau hơn.



Phụ huynh và các Trưởng cùng gắn bó hướng dẫn các em, cùng góp chung niềm vui khi thấy các em dần dần lớn lên, trưởng thành trở nên những công dân hữu ích cho xã hội. Phải chăng những điều này có thể sẽ giúp vai trò làm Trưởng dễ dàng hơn?

Thiên Nga - Cương nghị
Vân Bùi - Lê Vạn Kiếp, San Diego.





Tìm lại ký ức

Kính dâng hương hồn trưởng Ngựa Chiu Khó - Nguyễn Trung Thoại.

Khi Gấu nhận được lời đề nghị của trưởng Beo Tận Tâm viết một bài cho báo Xuân *Liên Lạc* 2015 thì thật tình Gấu cũng không biết sẽ viết cái gì đây? Viết một bài về nghiên cứu phong trào, sinh hoạt Hướng đạo, kể chuyện ngày xưa ngày xưa một thời oanh liệt, hoặc những cảm xúc về Xuân, về quê hương dân tộc... thì cũng đã có nhiều Trưởng đã viết.

Nghĩ một lát, Gấu nảy ra chuyện moi ký ức để viết về một trưởng Hướng đạo đã tận tụy trong công việc làm báo khoảng 13 năm dài. Lẽ ra thì đến số 40 là trả nợ “bị gây lều” và “gác bút”! (như trong một lá thư từ Montréal đề ngày 2 tháng 7 năm 2000). Nhưng rồi kế hoạch đó đã không thành, thời gian lại kéo dài lâu hơn nữa, và vì do sức khỏe đã yếu hẳn đi, tháng 10 năm 2005, Trưởng đã “gác mái chèo” và vĩnh viễn ra đi, đó là cố trưởng Ngựa Chiu Khó Nguyễn Trung Thoại.

Như một cái gì đó thôi thúc Gấu cầm bút viết, viết để nhớ lại một thời sôi nổi mà trưởng Ngựa Chiu Khó đã phi mã đồng hành cùng với phong trào Hướng đạo Trưởng niên và phong trào Hướng đạo Việt Nam tại hải ngoại.

Gánh vác trách nhiệm từ bậc đàn anh, và nhất là kể từ khi trưởng Lê Văn Ba cỡi hạc qui tiên, các trưởng còn lại như trưởng Trần Văn Thao và Phan Như Ngân đã quyết định trao đuốc lại cho ban “tứ ca” Nguyễn Trung Thoại, Mai Xuân Tý, Lê Thọ và Nguyễn Văn Tinh, từ *Liên Lạc* bộ mới số 1 chính thức ra mắt vào đầu tháng Giêng năm 1992. Không bao lâu sau thì trưởng Mai Xuân Tý đột ngột ra đi (tháng 9, 1992), để lại ban tam ca tận tâm tận tụy tiếp tục phát hành *Liên Lạc* trong mọi hoàn cảnh, từ tài chánh đến việc phân phối báo tới tận tay người đọc. Đáng kể nhất là trưởng Ngựa Chiu Khó Nguyễn Trung Thoại đã ngựa phi đường xa cho đến hết số 55 (2005), thật là một sự cố gắng, hy sinh và cảm phục!



Những ai đã từng đọc *Liên Lạc*, ắt hẳn không quên những mục Thư Bạn, Nhắn Tin và Mã Thư của Ngựa Chiu Khó rất lôi cuốn, hấp dẫn và đầy tình huynh đệ Hướng đạo. Thêm vào đó là những bài phỏng vấn,

nói chuyện với các Trưởng lão, những Trưởng kỳ cựu, cội rễ của phong trào, và những bài Uống Nước Nhớ Nguồn thật đặc sắc, cả những bài *Giây Phút Chập Chờn Với BiPi* (số 37) thật tuyệt vời!

Thật ra thì kể từ sau khi tham dự trại kỷ niệm 70 năm phong trào Hướng đạo Việt Nam tại San José, California, Gấu Tận Tụy đã bắt đầu “rút lui”,

nhường sân chơi lại cho các trường trẻ, và chính thức không góp mặt trong phong trào kể từ những năm 2003 trở đi. Gấu đã tạm ngưng sinh hoạt, tờ đặc san *Khai Phá* cũng đi theo (như trường Cò Lãng Du đã viết trong bài *Tâm Tình Viết Về Một Đoạn Đường Đã Qua* hồi năm 2005, cảm thấy tờ *Khai Phá* khi đình bản đã để lại những “ngậm ngùi” cho anh chị em đọc giả bốn phương!). Chính vì thế, Gấu cũng đã dần dần mất liên lạc với trường Ngựa Chậu Khó Nguyễn Trung Thoại từ đó, mặc dù Trường vẫn gửi báo *Liên Lạc* dài dài...

Bảng đi một thời gian khá lâu, và rồi mùa Xuân năm 2013, Gấu bắt đầu nổi máu hát-đê! Thời gian trôi đi quá nhanh, mọi thứ đều thay đổi, phong trào cũng thay đổi, nhiều gương mặt mới xuất hiện, nhiều trại thật tung bừng và lý thú! Nhưng tiếc thay, thời gian không thể nào kéo lại được, Gấu thật sự mới biết tin Ngựa Chậu Khó Nguyễn Trung Thoại đã lìa rừng từ lâu rồi! Bồi hồi trong giây lát, Gấu không ngờ sự thay đổi đó lại có thể xảy ra được? Một người anh, một người huynh trưởng mẫu mực như Ngựa Chậu Khó lại vĩnh viễn ra đi?

Và trong sự ra đi đó, Gấu thâm nghĩ rằng, Ngựa Chậu Khó vẫn mong tin một người em như Gấu, sao vội đã “về hưu non”, bỏ cả cuộc chơi để Trường “gồng mình, ráng sức” phát hành mỗi năm 4 số báo Xuân, Hạ, Thu, Đông. Thật là một quãng đường dài rất khâm phục và hãnh diện, nay nhìn lại *Liên Lạc* thấy bù ngùi thương tiếc Ngựa Chậu Khó, một thời cặm cụi làm báo Hướng đạo, xây dựng làng xóm và phát triển phong trào Hướng đạo Trường niên. Tất cả những điều đó, chúng ta sẽ không quên sự đóng góp tích cực và nhiều hy sinh của Trường Nguyễn Trung

Thoại!

Ngồi lục lại chồng báo cũ, rồi bỗng dung trước mặt lại là một lá thư của trường Ngựa Chậu Khó đề ngày 15 tháng 9 năm 2004. Gấu mở ra xem, và đã đọc đi đọc lại nhiều lần, thấm thía với những lời căn dặn của Trường, nhưng bây giờ thì đã quá muộn rồi, đã hơn 10 năm nay, giờ thực sự chỉ còn là nuối tiếc! Như một khoảng trống bàng hoàng, cảm xúc yên lặng và tha thiết, những kỷ niệm lại càng in sâu trong tâm trí. Gấu tự nhủ, tất cả chỉ vì mình đã thờ ơ, đã đánh mất đi một cơ hội, đã quên lãng đi những mong mỏi của một người Trường rất yêu mến trong phong trào! Lá thư đó vẫn còn nguyên vẹn, nằm gọn trong một phong bì quen thuộc với những hàng chữ của Ngựa Chậu Khó: *Chú Gấu thân mến....*



Trời mùa đông Oregon cũng lạnh và mưa, chắc cũng không khác gì Montréal, nơi mà Ngựa Chậu Khó đã làm việc ngày đêm bên lò sưởi để soạn những trang báo sao cho kịp ra mắt với độc giả. *Liên Lạc* có mặt đều đặn là do sự cố gắng vượt bực của Trường, đóng góp này không ai có thể quên được. Ngồi cầm bút viết về Trường mà mắt vẫn rung rung lệ, ước gì trái đất này quay ngược trở lại, anh em mình cùng nhau chia sẻ cái nghề làm báo Hướng đạo thật kỳ thú và hấp dẫn, cái nghề vác ngà voi mà không “chịu khó” thì không thể nào vác nổi! Nhớ những lần Gấu hỏi, cho dù trường Ngựa Chậu Khó rất “khó chịu”, nhưng vẫn luôn luôn sẵn sàng trả lời và giúp đỡ đàn em hết mình! Đặc san *Khai Phá* của Kha đoàn

Bạch Đằng tiếp tục ra đời cũng là một phần do Trường góp ý và động viên. Xin cảm ơn Trường những lời chỉ bảo quý báu, và những tha thiết mong mỏi của Trường đối với phong trào làm báo Hướng đạo tại hải ngoại, vốn đã ít ỏi lại càng lại hiếm hoi!

Như một lời tạ lỗi, Gấu viết bài này để tưởng nhớ đến Trường. Mùa Xuân này là mùa Xuân thứ 10 vắng bóng Trường, nhưng mọi người vẫn nghĩ rằng, Trường đang đứng ở bên cạnh, tiếp tục đẩy đưa con thuyền *Liên Lạc*, giữ vững tay chèo tay lái, gìn giữ văn hóa dân tộc VIỆT NAM nơi hải ngoại qua phong trào Hướng đạo.

Anh Thoại ơi! em đã viết xong bài này rồi, thế là em đã có bài cho *Liên Lạc* rồi nhé! Đừng trao cho em cái chuyên hiệu “thợ lặn”, và cũng đừng buồn em vì đã để anh đợi quá lâu...



Gấu – Tận tụy
Mùa đông năm 2015



Chú thích hình kèm theo:

1. Tháng 9 năm 2004, Ngựa Chậu Khó đã lo báo Tết, vận động bạn bè thân hữu Hương đạo viết bài, trong đó vẫn nhớ đến Gấu.
2. Gấu và Ngựa đã gặp nhau lần đầu tiên tại trại Họp bạn Thế giới Hướng đạo Việt Nam Thăng Tiến II (Toronto, Canada 1988), khi ấy Ngựa để yên cho Gấu phỏng vấn trưởng Sứ Sĩêng Năng Trần Văn Khắc sau lễ khai mạc trại để viết bài đăng trên đặc san Khai Phá.



Buông xả đi

Thương ghét: Trong lòng mãi vẫn vương.

Hơn thua được mất: Chúc thêm phiền.

Vui buồn chẳng qua: Như gió thoảng.

Tốt xấu khen chê: Chỉ một lời.

Quảng gánh lo đi: Nhẹ cuộc đời.

Hành trang chuẩn bị: Kiếp lai sinh.

Công danh tài sắc: Như sương khói.

Buông xả đi rồi: Sống thanh thoi!

Nguồn internet - Khuyết danh.

Còn bao lâu nữa

Tội mình trên dưới bảy mươi,

Nhìn đi ngó lại chỉ mười năm thôi.

Số đông biến mất đâu rồi,

Số hên còn lại lẻ loi chắc buồn.

Đếm kỹ còn mấy trăm tuần,

Thời gian vun vút bao lần gặp nhau.

Thôi thì còn lại ngày nào,

Hãy vui ngày ấy, miệng chào thật tươi.

Khác biệt gì cũng thế thôi,

Mai kia nằm xuống để rồi được chi.

Sao bằng ta cứ vui đi,

Hơn thua dẹp hết, ôm ghì bạn xưa.

Sóc – Lan lợi chuyên.



Việt Nam (Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ), Cao Miên, Ai Lao nằm trong khối Đông Dương (Indochine) thuộc địa của Pháp trước 1945. Công chức trong 3 nước này đều nằm trong cùng một hệ thống hành chính Đông Dương nên sự di chuyển đến nước nào cũng dễ dàng. Ba tôi một công chức làm việc ở Thanh Hóa (Trung Kỳ) vì muốn có một cuộc sống mới lạ cho gia đình con cái nên hoán chuyển nhiệm sở với một công chức đồng nghiệp ở Phnom Penh (Nam Vang), Cao Miên.

Gia đình chúng tôi đến Nam Vang vào năm 1944. Thành phố Nam Vang rộng lớn, với đại lộ rộng rãi, những con đường cây cao bóng mát, dinh thự, nhà cửa khang trang đẹp đẽ được xây cất theo lối kiến trúc Pháp, ngôi chợ Marché Central xây vào năm 1937 với lối kiến trúc độc đáo một lòng chợ to lớn ở giữa và bốn cánh ở bốn bên trên một khoảng đất rộng lớn. Xung quanh chợ là những

con đường rộng lớn, những dãy phố được xây cất cùng một kiểu với nhau. Vườn hoa đẹp dài 2 cây số từ nhà Ga đến nhà hàng ăn và khiêu vũ trường

Rex trên bờ sông Tonlé Sap, hai bên đường là những cây xoài cao, sai trái. Chùa Vàng, Chùa Bạc với các tượng Phật bằng vàng, mắt nhận hột kim cương. Khu Hoàng Thành với những dinh thự huy hoàng màu sắc rực rỡ. Tháp Phnom nằm giữa

thành phố chễm chệ trên một ngọn đồi thấp, xung quanh là công viên cây cao bóng mát, vào chiều Chúa Nhật là nơi các gia đình đến thư giãn tinh thần ngồi chơi, nghe hòa nhạc.

Trường Trung Học Lycée Sisowath được chia làm 2 khối: Section Francaise cho con em các công chức cao cấp Pháp, Việt, Miên và Section Indigène cho người Cao Miên. Anh chị em chúng



tôi được may mắn thi đậu vào Section Francaise. Đến năm 1950 trường Trung Học Lycée Descartes được chính phủ Pháp xây cất xong, chúng tôi Section Francaise được thuyền chuyển toàn khối qua Lycée Descartes.

Trong một trường Lycée Descartes mà có 4 hội Hướng Đạo: Nhóm Công Giáo: hội Scouts de France (nam), hội Guides de France (nữ) và nhóm các tín ngưỡng khác: Hội Eclaireurs Unionistes (nam), hội Fédération Francaise des Eclaireuses (FFE) (nữ). Nhóm Scouts de France, Guides de France đám Tây con, Đầm con này họ đẹp như thiên thần trong bộ đồng phục váy/quần bleu marine, áo xanh da trời, cravate xanh bleu marine, beret đen. Họ sinh hoạt không nhiều vì là con công chức cao cấp Pháp, cha mẹ không dám cho đi trại nhiều và đi xa, vì lý do an ninh. Thời điểm này ở Cao Miên có đám quân Isarak đánh phá chính phủ.

Tôi trực thuộc Hội Fédération Francaise des Eclaireuses (FFE). Đồng phục của chúng tôi váy vải kaki màu beige có hai ống như quần, áo blouse ngắn tay trắng bỏ ra ngoài váy, có dây nịt thắt ngang eo ngoài áo blouse, cravate màu xanh lá cây, mũ tai bèo màu beige. Hội này sinh hoạt mạnh, dám đi trại xa, đoàn sinh chịu chơi, lam lũ, có rất nhiều sinh hoạt. Đi trại là chuyện thường tình. Hai đứa chở nhau trên một chiếc xe đạp, đi thuyền qua sông Tonlé Sap, trò chơi lớn, cắm trại

trên sông Mékong, xuống tắm sông... Mùa nước sắp lớn thì chèo thuyền đi trong các bầu sen...

Tuy ở Nam Vang 8 năm chúng tôi không được đi viếng Đế Thiên Đế Thích. Vào thời kỳ ấy quân Isarak hay phục kích xe cộ và núp trong các vùng đền chùa. Ba Má tôi và gia đình trở về Việt Nam năm 1952.

Tôi vẫn ao ước được trở lại Cao Miên viếng Đế Thiên Đế Thích và xem lại thành phố Nam Vang sau khi Khmer Đỏ đuổi dân cư ra khỏi thành phố, tiêu diệt thành phần trí thức, giết hại 3 triệu người.

Năm 2010 tôi có dịp trở lại Cao Miên. Thành phố Nam Vang vẫn còn nguyên vẹn, không bị Khmer Đỏ tiêu hủy. Nhà cửa, đường xá không bị hư hại, nhưng tôi đã thất vọng nhiều. Vẻ đẹp thành phố của ngày xưa không còn nữa. Cũng như thành phố Sài Gòn ngày nay, đường sá, nhà cửa mọc ra, cái cao, cái thấp, vô trật tự. Chung quanh Tháp Phnom không còn công viên, thay vào đó những tòa nhà mọc ra chi chít. Phía sau Chùa Tháp một dãy nhà được xây dính vào chân Tháp. Dinh Khâm Sứ bên kia đường gần Tháp và mặt trước xây ra bờ sông, nay không còn thấy được, vì những dãy tiệm massage được xây trên các đường xung quanh Tháp che lấp Dinh và các biệt thự. Con đường từ Tượng Hai Hình (Monument aux Morts) xuống Tháp Phnom, con đường tôi thường đạp xe đạp đi học ngang qua hằng ngày, nay xe cộ chi chít, nhà



cửa xây cất ra tận lề đường lấp cả các mặt tiền của các biệt thự xinh đẹp ngày xưa. Khu Tượng đã được đập xuống, gần đó cây cầu Chruoi Changwar bắt qua sông Tonlé Sap mới được xây cất. Chợ Marché Central không còn thấy 4 cánh trên khoảng đất rộng mà lại bị bung bít như chợ Bến Thành ngày trước. Con đường bốn phía xung quanh chợ đường lồi lõm, ngồi trên xe tuk tuk mà chỉ sợ sẽ bị rớt xuống đường. Trường Lycée Descartes nay được xây thêm một tầng lầu, chỗ này còn đẹp vì hiện nay là khu trường Đại Học Quản Trị. Trường Lycée Descartes nay được đưa ra chỗ sân tập thể dục ngày trước với những lớp học trong các ngôi nhà thấp lè tè. Nghĩa trang nay không còn nữa, trường Providence của các Nữ Tu mặt tiền đã bị che lấp. Cercle Sportif bị phá đi, trên miếng đất đó bây giờ là Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ. Chùa Vàng Chùa Bạc, Hoàng Thành vẫn còn đẹp.

Tôi quan tâm đến Nam Hướng Đạo và Nữ Hướng Đạo hiện tại ở Cambodia và muốn biết tình trạng sinh hoạt của các hội này.

**HỘI NAM HƯỚNG ĐẠO CAMBODIA
(NATIONAL ASSOCIATION OF
CAMBODIAN SCOUTS)**



Phong trào Hướng Đạo Cambodia bắt đầu vào năm 1934. Trường André Lefèvre, hội Eclaireurs

de France mở một trại huấn luyện cho 60 trưởng Hướng đạo trên toàn cõi Đông Dương. Vào cuối năm 1937 hội Hướng Đạo Pháp gửi trưởng Raymond Schemmer qua Đông Dương (Cao Miên, Lào, Việt Nam) để coi về việc thiết lập Hội Fédération Indochinoise des Associations du Scoutisme (FIAS, Indochinese Federation of Scouting Associations) trên 3 miền. Qua những năm 1939-45, 1956, 1957, 1964, 1972, Hội Nam Hướng Đạo Cambodia trải qua những năm tháng khó khăn, thăng trầm theo các biến cố chính trị trong nước. Từ năm 1975 chế độ cộng sản Khmer Đỏ cấm đoán phong trào Hướng đạo trên toàn cõi Cambodia.

Sự Phục Hồi của phong trào Hướng đạo Cambodia sau 1990.

Cũng như tình trạng Hướng Đạo ở Việt Nam qua các biến cố chính trị, chúng ta thử xem cách nào mà hiện nay phong trào Hướng Đạo ở Cambodia đã trở thành một thành viên chính thức của hội Hướng Đạo Thế Giới (WOSM, World Organization of the Scout Movement).

Sau cuộc bầu cử 1993 do Liên Hiệp Quốc yểm trợ, Trưởng Beat Gruninger, người Thụy Sĩ được Văn Phòng Hướng Đạo Thế Giới phái đến



Cambodia phối hợp các Trưởng người Cambodia, giúp phục hồi phong trào Hướng đạo ở vùng đất

đang hồi sinh này. Vào năm 1994 phái đoàn Văn phòng Hướng Đạo Vùng Á Châu - Thái Bình Dương đến thăm Cambodia 2 lần tìm hiểu để phát triển phong trào hướng đạo Cambodia. Cũng như ở Afghanistan, ở đây PT Hướng Đạo phải được chính quyền kiểm soát và yểm trợ, trong trường hợp này là Bộ Thanh Niên và Thể Thao đảm nhiệm. Phái Đoàn VPHĐ Vùng Á Châu - Thái Bình Dương đến gặp ông Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục, Thanh Niên và Thể Thao cùng nhiều viên chức chính quyền khác, sau đó sự yểm trợ của chính quyền được bảo đảm. Vào tháng 4 năm 1996 khóa Huấn Luyện Căn Bản đầu tiên được mở ra với sự trợ giúp của hội Hướng Đạo Thái Lan và Văn Phòng Hướng Đạo Vùng Á Châu - Thái Bình Dương.



Nhưng tiếp theo sau đó, hai hội Hướng đạo xuất hiện và ghi danh vào năm 2000: hội *the Scout Organization of Cambodia* và hội *The Cambodian Scouts*. Hai hội này do 2 tổ chức chính trị đối lập điều khiển. Hội Hướng Đạo Thế Giới (WOSM) không thể công nhận hội nào cả. Vì vậy, một ban *the Coordinating Scout Committee of Cambodia (CSCC)* được thành lập để phối hợp hai hội này lại vào tháng 4 năm 2000. Một nhóm cộng tác gồm thành viên của hai hội đối lập được thành lập để thảo một bản hiến chương (constitution) và một bản điều lệ (by laws) mới vào tháng 5 năm 2005. Tháng 9 năm 2005 hội the National Association of



Cambodian Scouts được thành lập. Hội này đã cố tìm sự công nhận chính thức của chính quyền để trở thành một tổ chức *phi* chính phủ (*NGO/non-governmental organization*).

Đại Hội Đồng đầu tiên của hội the *National Association of Cambodian Scouts* được tổ chức vào ngày 27 tháng 4 năm 2006 ở Nam Vang, vào dịp này hiến chương được chấp thuận và thành phần Ban Chấp Hành chính thức được bầu lên.

Năm 2007 VPHĐ Thế Giới nhận được đơn của hội HD Cambodia xin gia nhập Phong Trào Hướng Đạo Thế Giới. Sau sự duyệt xét và sự chấp nhận của nhân viên VPHĐ Thế Giới và VPHĐ Vùng Á Châu - Thái Bình Dương, vào ngày 1 tháng 7 năm 2008 hội the *National Association of Cambodian Scouts* đã được chấp thuận trở thành thành viên của PT Hướng Đạo Thế Giới. Hội có 5,404 Hướng Đạo Sinh vào năm 2011.

HỘI NỮ HƯỚNG ĐẠO CAMBODIA (GIRL GUIDES ASSOCIATION OF CAMBODIA)

Phong Trào Nữ Hướng Đạo được đưa vào Cambodia vào năm 1940. Qua những thăng trầm và biến cố chính trị của xứ sở bị tàn phá trong những thập niên từ 1970 đến 1990, phong trào Nữ Hướng Đạo được tái lập lại năm 1996 nhờ sự cố



gắng của một Cựu Nữ Hướng Đạo Sinh, bà Leong Mengho và sự hợp tác của một nhân viên Hội Nữ Hướng Đạo Thế Giới, một thiện nguyện viên từ Pháp và các huấn luyện viên hội Hướng Đạo Thái Lan Luật Tân. 1998 một Ban Chấp Hành được gởi qua Bangkok, Thái Lan dự một khóa huấn luyện về Hành Chánh do ban huấn luyện viên Hội Nữ Hướng Đạo Thế Giới tổ chức. Thành phần Ban Chấp Hành chính thức được bầu trong buổi Đại Hội Đồng đầu tiên tháng 9 năm 2000.



Năm 1999, bà Norodom Monineath Sihanouk, hoàng hậu xứ Cambodia đã nhận lời làm vị Bảo Trợ của phong trào Nữ Hướng Đạo Cambodia. Sự yểm trợ của Hoàng Hậu đã bảo đảm là phong trào



Nữ Hướng Đạo Cambodia không bị ảnh hưởng về phương diện chính trị. Điều này giúp Hội đạt

được vị thế độc đáo và được xã hội chấp nhận những hoạt động của phong trào đối với các thanh thiếu nữ của xứ sở này.

Hội Nữ Hướng Đạo Cambodia (*Girl Guides Association of Cambodia*) là một tổ chức phi chính phủ ghi danh tại địa phương, đồng thời là

thành viên của Hội Nữ Hướng Đạo Thế Giới. Hiện nay Hội có 2000 Nữ Hướng Đạo Sinh từ 7 đến 30 tuổi, trong số đó có 365 thành viên từ 18 đến 30 tuổi. Hội đã đào tạo 40 Trưởng và 1213 Nữ Hướng Đạo để giúp những chương trình buôn bán ma túy và buôn người (human trafficking).

THÀNH VIÊN CỦA VĂN PHÒNG HƯỚNG ĐẠO VÙNG Á CHÂU - THÁI BÌNH DƯƠNG TRONG PHONG TRÀO NAM HƯỚNG ĐẠO THẾ GIỚI

Full Members: *Australia, Bangladesh, Brunei, Cambodia, Republic of China (Taiwan), Fiji, Hong Kong, India, Indonesia, Japan, Kiribati, South Korea, Macau, Malaysia, Maldives, Mongolia, Nepal, New Zealand, Pakistan, Papua New Guinea, Philippines, Singapore, Sri Lanka, Thailand.*

Associate Members: *French Polynesia.*

Potential Members: *Afghanistan, Burma, East Timor, People's Republic of China, Iran, Nauru, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Viet Nam.*

Without Scouting: *North Korea, Laos.*



**Dương thị Kim Sơn
Hải Ly - Cử Trọng.**





Tôi ngồi cùng người bạn trong một quán cà phê thành phố của ánh sáng và nước.

Khi chúng tôi thưởng thức cà phê, một người đàn ông bước vào và ngồi xuống chiếc bàn trống bên cạnh chúng tôi. Anh gọi người phục vụ và nói:

- Hai ly cà phê, một ly trên bức tường kia.

Chúng tôi thấy hơi lạ khi nghe gọi thức uống như thế, và quan sát thấy người đàn ông được phục vụ một ly cà phê nhưng trả tiền cho 2 ly.

Khi ông ta đi khỏi, người phục vụ dán một mảnh giấy lên tường, trên mảnh giấy ấy có ghi hàng chữ “Một Ly Cà Phê”.

Trong lúc chúng tôi còn ngồi đó, hai người đàn ông khác vào quán và gọi 3 ly cà phê, 2 ly trên bàn và 1 ly trên tường. Họ uống 2 ly cà phê nhưng trả tiền cho 3 ly và rời đi. Lần này cũng vậy, người phục vụ làm tương tự, anh dán một mảnh giấy lên tường, trên mảnh giấy ấy có ghi hàng chữ “Một Ly Cà Phê”.



Có điều gì đó làm chúng tôi thấy lạ và khó hiểu. Chúng tôi uống hết cà phê, trả tiền rồi rời đi.

Vài ngày sau, chúng tôi có dịp quay lại quán cà phê này. Trong lúc chúng tôi đang thưởng thức cà phê, một người đàn ông ăn mặc tươm tươm bước vào. Khi anh ngồi xuống ghế, anh nhìn lên tường và nói:

- Một ly cà phê trên tường.

Người phục vụ mang cà phê đến cho anh với sự tôn trọng như thường lệ. Người đàn ông uống cà phê và đi khỏi mà không trả tiền.

Chúng tôi ngạc nhiên chứng kiến tất cả sự việc, lúc người phục vụ tháo một mảnh giấy trên tường và bỏ nó vào thùng rác.

Giờ thì chúng tôi không còn ngạc nhiên nữa – sự việc đã rất rõ ràng. Sự tôn trọng tuyệt vời dành cho người nghèo được thể hiện bởi các cư dân ở thị trấn này đã làm đôi mắt chúng tôi đắm lệt.

Hãy suy ngẫm những điều người đàn ông này mong muốn. Anh bước vào quán cà phê mà không phải hạ thấp lòng tự trọng. Anh không cần nói xin một ly cà phê miễn phí, không cần hỏi hay biết về người đang cho anh ly cà phê này, anh chỉ nhìn vào bức tường, gọi thức uống, thưởng thức ly cà phê của mình và rời khỏi quán.

Một ý nghĩ thật sự đẹp. Có lẽ đây là bức tường đẹp nhất mà bạn chưa từng nhìn thấy.

Nguồn Internet. Khuyết danh.



*Cùng nhau bước lên đồi Tùng Nguyên,
Rồi cùng nhau vui sống ấm êm,
Đây đoàn ta từ muôn phương sum họp một nhà
Rồi ngày mai đem sức ta đắp xây sơn hà.*



Văng vẳng đâu đây điệu nhạc của rừng Tùng Nguyên năm 1967, hình ảnh các trại sinh, vai mang balô, lưng khòm xuống để lấy thăng bằng leo dốc, đang đi từ từ sắp hàng vào trại trong không khí lạnh lạnh của núi đồi Đà Lạt.

Năm nay, hẳn là các trại sinh ngành Thiếu Nam Hương Đạo hết sức ngạc nhiên lẫn thích thú khi thấy trong đoàn trại sinh có bóng dáng của những người Nữ Hương Đạo. “Chắc là... họ đi cắm trại ở đâu gần đây thôi. Nhưng ô kìa! Họ cùng vào công trại Tùng Nguyên, ghi danh làm thủ tục, trải nghiệm qua công trại và nhận lều trại như Anh Em Thiếu của mình”. Một vài chàng đã mỉm cười tủm tỉm. Toán Nữ HĐ được chỉ định nơi cắm lều sinh hoạt ở một góc của rừng cây trồng xuống hồ Than Thở. Đêm ra thì có 10 Nữ Tướng của ngành Thiếu hội Nữ HĐ từ Sài Gòn ra tham dự trại. Lần đầu tiên rừng Tùng Nguyên đón chào các chị em ngành Nữ Thiếu, mà cũng là lần cuối cùng, sau đó rừng Tùng khép cửa vì lý do an ninh. Anh Chị Em dành hát bài "Biệt Ly Rừng Tùng ơi..."

Một ngày ghi nhớ nhứt trong đời HĐ, 28 tháng 10 năm 1967, trại trường TN bắt đầu cho đến mừng 5 tháng 11 là bế mạc 9 ngày tôi luyện:

*"Trại trường, trại trường là nơi thiên nhiên,
Núi đồi núi đồi rên trang thanh niên,
Gió reo, gió reo khúc ca triền miên,
Bão bùng, bão bùng chen với nắng hiền..."*

Ai đã từng leo đồi Tùng mà không nhớ bài này!!!

Chúng tôi, 10 trưởng nữ, Thiếu trưởng và Thiếu phó, (chỉ riêng mình mình là phụ tá Thiếu trưởng, nhỏ tuổi nhất) được các Chị Đáp và Chị Bạch Bích (Chị Mai Liệu) chọn tham dự. Ngày ra đi Chị Bạch Bích sắp xếp và hướng dẫn cho chúng tôi đi Đà Lạt cùng Chị bằng phi cơ quân sự. Lần đầu tiên đi phi cơ quân sự với hai dây ghế ngồi đầu mặt nhau cũng lạ, nhìn gương mặt chị nào chị nấy đều hiện vẻ lo âu. “Không biết mấy ngày trại tới đây mình có bị... hành xác... thử thách gì... không đây?” Cả 10 chị em chúng tôi cũng đã từng kinh nghiệm qua những kỳ trại huấn luyện ngành thiếu bên hội Nam HĐ như Trần Quốc Toàn 3, 4 rồi, nhưng kỳ này... không biết ra sao đây.



Ngành Nữ HĐ có trại huấn luyện Sơ Cấp và Trung Cấp, nhưng chưa có được trại Cao Cấp. Vì các Trường Huấn Luyện phần lớn đều là nhờ cậy các Trường bên Nam HĐ qua giúp, nên chi lần này thay vì tổ chức trại Cao Cấp, thì các Chị... đưa chúng tôi qua thẳng Trại Huấn Luyện Bằng Rừng bên Nam. Như vậy tiện lợi vô cùng và chúng tôi học hỏi được nhiều hơn.

Huấn luyện viên của Trại Tùng Nguyên Đà Lạt gồm tất cả các Trường "gộc", các Trường tinh tuý của ngành Nam HĐ, đều tựu về đây. Nếu không về đây đón nhận tinh hoa của Ngành Trường, thì còn tìm vào đâu được nữa. Rất nhớ và cảm ơn Trường Bạch Bích cùng các Trường Tùng Nguyên 67 đã ưu ái thương yêu dành tất cả dễ dàng, thuận tiện cho Chị em ngành Nữ Thiếu chúng tôi được học hỏi bao điều hữu ích trong nghề làm Trường tại các khóa học này. Gần 50 năm trôi qua, Trường nào còn, Trường nào mất... xin cuối đầu tưởng niệm và ghi nhớ không quên. Xin cảm ơn các đàn Anh đàn Chị của chúng tôi.

Thời gian ấy, mình làm Trường phụ tá cho Chị Thiếu trưởng Nguyễn Thị Hai (Tr. Niên Dallas) trong Thiếu đoàn Lê Thị Thành, Đạo Thủ Đô (Nữ HĐ). Cả hai chị em cùng được đi dự trại với 8 Trường Nữ khác như Tr. Vân Anh, Tr. Minh, Tr. Tuyết, Tr. Bằng, Tr. Hữu, Tr. Huyền Vân và... Chúng tôi chia nhau ở 2 lều, mỗi sáng sau khi điểm tâm xong thì được tách ra mỗi người nhập vào với một đội bên nam khi có sinh hoạt, còn khi nào đi dự khóa học thì đi chung 1 toán Nữ. Có những ngày sinh hoạt chung trong toán nữ và được phát thức ăn để tự nấu lấy thì vui nhộn đáo để. Khi bị chia ra sinh hoạt chung với các Anh bên nam thì có phần rụt rè, nhút nhát hẳn ra vì... nhập gia tùy tục và cứ hay bị chọc phá. Còn khi về lại nhóm nữ của mình thì... hiện nguyên hình nữ quái. Còn nhớ được hai



Trường trẻ mới vào làm phụ tá huấn luyện, Trường Trà Anh Dũng và Trường Trương Trọng Trác. Hai trường này lại nhút nhác hơn cả chúng tôi vì bị phe nữ chọc phá liên miên. Ngày xưa HĐ không hay dùng danh từ Trường để gọi các

Trường, ai cũng chỉ là Anh với Chị, trừ lúc vào trại huấn luyện, nên lúc vào trại đám nữ tinh quái này cứ theo gọi Trường Dũng, Trường Trác là Trường làm các anh ngưỡng ngừng vô cùng. Còn nhớ Trường Trác bảo:

-Các cô đừng có gọi là Trường nhé. Gọi Trường là chửi

bố Trường Trác đấy.

-Ồ! vậy thì tụi em gọi là gì? gọi Anh 3 Tê nghe.

Từ đó Trường Trương Trọng Trác có tên là Anh Ba Tê. Có khi nhập nhằng với bánh mì ba tê nữa.

Trong kỳ trại này Trường Vũ Thanh Thông làm hòa đầu quân, quản lý lo ăn uống cho cả trại. Chúng em lại theo chọc Anh:

Vũ Thanh Thông...

Có 10 mụn con, có 10 mụn con.

Đến đòi Tùng Nguyên,

Vòi 10 mụn con, vòi 10 mụn con.

Ăn cơm quản lý...

chúng vòi càry, chúng vòi càry.

Đớp... hít... tung... bùng...

Trường Thông cười: Các cô thích càry nữa à! Ủ để bố nấu cho.



Rất tiếc là không còn dịp nào gặp lại Trường Thông để hát lại cho Trường nghe bài hát kỷ niệm xưa.

48 năm qua rồi mà vẫn văng vẳng bên tai vẫn còn điệu nhạc chia làm 4 bè:

Rosan ca phi, Rosan ca phi, Rosan ca phi, Í í í.
Rosan ca phi, Rosan ca phi, Rosan ca phi, Rosan ca phi.

(Bài hát lâu quá rồi không nhớ rõ).



Trên đồi thông, mỗi sáng sớm, mặt trời chưa lên cao, các trại sinh đã ngồi quây quần nghe những

khóa học do các Trường huấn luyện trao truyền, giao lại cho đàn em, thật súc tích, thật hữu dụng và thật tình cảm thân thương của những đàn anh đầy kinh nghiệm. Những trò chơi, tiếng reo, bài hát vui nhộn được hưởng ứng nhiệt liệt. Đêm lửa trại, âm lòng người phía trước nhưng sau lưng thì... gió lạnh vẫn miên man buốt giá. Còn nhớ Tr. Tuyết khêu mình ra tập nhảy điệu valse. Đêm lửa trại đó hai đứa biểu diễn vũ khúc "Dòng sông xanh" thật gan cùng mình.

“Một
dòng xanh
xanh.
Một
dòng tràn
mông mênh.
Một
dòng nông
ý biếc...”



Vũ điệu gần xong thì... dẫm nhầm cục đá lớn nên tẹo cái chân. Thế là sau khi kết thúc vũ công bèn đi cả nhấc, nhưng vui quá cũng quên kêu đau.

Những giờ nhàn rỗi, cả đám thả xuống gần bờ hồ Than Thở để ngắm cảnh, chụp hình. Trời lạnh vậy mà cũng có trại sinh nhảy dù xuống tắm hồ, và cũng có những trại sinh đi theo chụp hình cho đám nữ tướng này. Vui thật là vui.

Chuyến thám du của đám nữ HĐ trong kỳ trại này được châm chế hết mức. Thay vì các trại sinh nam phải lội bộ bỏ hơi tai, đám nữ này được vận chuyển bằng xe đò tới thác Cam Ly để thực hiện các điều ghi



bằng mật mã trong mật thư. Sau đó lại còn được xe chở về chợ Đà Lạt dạo chơi và mua quà

đem về Sài Gòn. Cám ơn Chị Bạch Bích và các Trường Huấn Luyện đã ưu ái với chúng em.



Hợp rồi tan, ngày kết thúc trại đã đến, thật lưu luyến không muốn rời. Trại nào cũng ghi lại những kỷ niệm vui đùa bên nhau không thể quên, các trại sinh đua nhau đi xin chữ ký của các Trường và các bạn, chụp hình kỷ niệm và rồi...

Shalom chaverim, shalom chaverim

Shalom, shalom

Lehitraot, lehitraot

Shalom, shalom

Goodby my friends, Goodby my friends,

Goodby, Goodby

Till we meet again, till we meet again

Goodby, Goodby.

Au revoir mes amis, Au revoir mes amis,

Au revoir, Au revoir

Nous nous reverrons, Nous nous reverrons

Au revoir, Au revoir

Biệt ly bạn đường ơi, Biệt ly bạn đường ơi

Biệt ly. Ly biệt!

Mai ta sẽ sum vầy, Mai ta sẽ sum vầy

Từ nay. cách xa!

Nhớ hoài bài hát với 4 thứ tiếng mà Trường Ba Tê đã dạy trên đồi Tùng Nguyên thuở nào. Trường 3 Tê ơi... từ nay... cách xa!

(Xin ghi lại như một lời vĩnh biệt Trường 3 Tê)

Ước mong một ngày nào đó, về lại rừng xưa, ngồi trên nền cỏ, bên gốc cây thông già, ngắm nhìn Minh Nghĩa Đường để nhớ lại... một thời 67.

Mado Thu Hương.



TRANH TREO NGÀY LỄ TẾT

Tranh Cửu Ngư Đồ.



Ở Việt Nam, tranh Cửu ngư đồ (chín con cá Chép bên hoa sen) thường được trang trí với ý nghĩa là sự Hưng thịnh. Sen – cá biểu ý cho sự “Dư dã liên tục”.

Tranh Hổ, Rồng, Ngựa...



Hổ, Rồng, hay Ngựa là các con vật tượng trưng cho sức khoẻ và sự dẻo dai, dồi dào năng lượng sống. Vì vậy tranh vẽ các con vật này thường được tặng thay lời chúc sức khoẻ và sự sung mãn trong công việc.



Tranh Tùng Bách. *Đất Nâu sư tử*



Hình ảnh rừng cây Tùng, Bách 4 mùa thể hiện sự an lạc, trường thọ. Vì thế tranh Tùng Bách thường được tặng vào các dịp tân gia, mừng tuổi ông bà.

Tranh Hoa Sen.



Sen là loài hoa tượng trưng cho sự thanh khiết, thoát tục, cho sự liên tục phát triển, sung túc dài lâu.

Tranh Hoa Mẫu Đơn

Vào các dịp tết, tân gia, khai trương người ta thường tặng tranh hoa Mẫu Đơn để chúc nhau phú quý, giàu sang.



ĐƯỜNG DẠI TƯƠNG LAI



Chặng đường ấy, tám lăm năm,(1)

Trải bao mưa nắng phong trần thời gian.

Bước chân vượt suối băng ngàn,

Đã bao thế hệ lên đường dựng xây.

Năm ba mươi(2) nhớ lấy ngày,

Cánh Hoa Bách Hợp bay đầy muôn nơi.

Hướng Đạo đâu chỉ trò chơi,

Hát ca cắm trại cho đời thêm vui.

Hướng Đạo là chốn luyện trui,

Nâng cao chí khí đẩy lùi khó nguy.

Sông dài biển rộng cứ đi,

Vời Mười Điều Luật khắc ghi trong đời.

Giữ Lời Hứa suốt cuộc chơi,

Trung thành, Giúp Ích trọn đời, đừng quên.

Trưởng Trần Văn Khắc, nhớ tên,

Tiên phong đi trước dựng nền bấy nay.

Bắc Trung Nam có từ đây,

Màu cờ Hướng Đạo tung bay ba miền.

Tuổi trẻ sống với thiên nhiên,

Núi non sông biển gắn liền trò chơi.

Đẹp bản thân giúp ích đời,

Luyện người cường tráng là lời phải theo.

Chân vui góc bể lưng đèo,

Sá chi những chuyện bọt bèo thế gian.

Hát ca vang ta lên đường,

Lửa đêm sáng tỏ hành trang một thời.

Những lần họp bạn nhớ đời,

Bắc Ninh Rừng Sặt(3) là nơi khởi đầu.

Anh em dù mãi nơi đâu,

Đến ngày hội ngộ rủ nhau cùng về.

Dù cho cách trở sơn khê,

Miền Trung Quảng Tế(4) mơ về chốn xưa.

Dù cho sớm nắng chiều mưa,

Qua Châu, Bảy Miếu(5) vẫn chưa thỏa lòng.

Vận hội mới: vững, thành công,

Trăng Bom năm chín (6) nối vòng đoàn viên.





Bảy mươi trở lại **Suối Tiên**, (7)
 Tráng Kha Ấu Thiếu tay liền trong tay.
 Các Trưởng làm việc hăng say,
 Phục vụ đàn trẻ suốt ngày thâu đêm.
 Đã vui lại càng vui thêm,
 Bồi tình huynh đệ vững bền mối dây.
 Hát ca mở hội sum vầy,
Bảy tư họp bạn chón đây **Tam Bình**.(8)
 Sống vui sống đẹp hết mình,
 Muội huynh tỷ đệ thăm tình anh em.
 Dòng sử xưa ta mở xem,
Bạch mã (9) là chón luyện rèn đầu tiên.
 Địa danh kế tiếp **Tùng Nguyên**,(10)
 Trại trường huấn luyện giữa miền cao nguyên.
 Núi rừng Đà Lạt thiên nhiên,
 Các khóa huấn luyện thường niên tụ về.
 Muốn làm Trưởng phải rèn nghề,
 Thực hành, lý thuyết lắm bề gian nan.
 Hành trang chuẩn bị sẵn sàng,
 Dẫn thân phục vụ cho đàn trẻ thơ.
 Sông sâu biển rộng đón chờ,
 Thuyền vui hội lớn tách bờ ra khơi.
 Hướng Đạo là một trò chơi,
 Là khoa giáo dục giúp đời mai sau.
 Lòng bên lòng nhắc nhở nhau,
Tám lăm năm đã đẹp màu tuổi xanh.
 Nay em cùng chị và anh,
 Suối trắng Nguồn Thật rạng cảnh Tương Lai.
 Hải ngoại người rạng chí trai,
 Những ngày trôi nổi vẫn hoài vẫn vương.
 Đêm đêm đốt Lửa Dặm Đường,
 Ngồi nghe sóng vỗ nhớ thương những ngày.
 Đội đoàn thành lập đó đây,
Tám ba(11) hội lớn là ngày hoan ca.
Ca li - Costa Mesa,(11)
 Hiến chương thống nhất một nhà từ nay.
 Á Âu Úc Mỹ vui thay,
 Hướng Đạo gốc Việt dựng xây khắp miền.
 Những ngày vui sống thần tiên,
 Họp bạn Thăng Tiến nối liền vòng tay.
 Khắp năm châu nhớ những ngày,
Thăng Tiến Một - Pháp mở ngay lần đầu.(12)
Canada tiếp bước sau,
Thăng Tiến Hai đã cùng nhau tụ về.(13)
Thăng Tiến Ba San Jose,(14)
 Đến **Thăng Tiến Bốn** cận kề sông Seine.(15)
Thăng Tiến Năm - Glenfield,(16)
 Xứ Úc Đại Lợi kết nhiều đệ huynh.
Thăng Tiến Sáu chỗ đẹp xinh,(17)
Virginia - Fair Fax hữu tình miền đông.

Thăng Tiến Bảy tại Miền Trung, (18)
Houston – Texas chấp chùng nắng mai.
Thăng Tiến Tám–Riverside, (19)
 Ngày nóng đêm lạnh nhớ hoài chẳng quên.
Thăng Tiến Chín quyết tiến lên,
 Thành **King** hội ngộ vững bền vòng tay. (20)
Thăng Tiến Mười trở về đây,
 Rừng xưa **Camp Strake** những ngày đông vui. (21)
 Đường xa dù khó, không lùi,
 Xây tình huynh đệ ngọt bùi có nhau.
Tám lăm năm bao bẻ dâu, (22)
 Lời thề **Hương Đạo** chẳng nao núng lòng.
 Hãy hòa mình với núi sông,
 Vườn **Hoa Bách Hợp** quyết lòng đắp xây.
 Thiên nhiên hoa cỏ ngàn cây,
 Đích cao **Nguồn Thật** tràn đầy thương yêu.
Luật Hương Đạo nhớ **Mười Điều**,
 Cùng **Ba Lời Hứa** sớm chiều khắc ghi.
 Nắng vừng đông gọi nhau đi,
Tám Lăm Năm chẳng ngại gì gió sương.
 Trước sau lớp lớp lên đường,
 Chung tay xây dựng quê hương vững bền.

Hoàng Kim Châu RS.



(1) 85 năm HĐVN (1930-2015) (2) 1930 thành lập PTHĐVN (3) 1940 họp bạn lần thứ nhất tại Rừng Sặt, tỉnh Quảng Ninh (4) Họp bạn lần thứ nhì tại rừng Quảng Tế, Huế (5) 1943 họp bạn tráng sinh tại đảo Qua Châu, Ninh Bình và cù lao Bảy Miếu, Nha Trang (6) 1959 họp bạn Phục Hưng tại Trảng Bom, Biên Hòa (7) 1970 Họp bạn Giữ Vững tại Suối Tiên, Thủ Đức, Gia Định (8) 1974 họp bạn Tự Lực tại Tam Bình, Thủ Đức, Gia Định (9) Trại huấn Luyện Bạch Mã, Huế (10) Trại huấn luyện Tùng Nguyên, Đà Lạt (11) 1983 hội nghị Costa Mesa tại California.(12) Thăng Tiến I tổ chức tại Jambville, tỉnh Yvelienes, Pháp 1985 (13) Thăng Tiến II tại Toronto, Canada 1988 (14) Thăng Tiến III tại San Jose, California, Hoa Kỳ 1990 (15) Thăng Tiến IV tại Le Breuil, tỉnh Chalon – Sur – Saone, Pháp 1993 (16) Thăng Tiến V tại Glenfield, Úc Đại Lợi 1995-1996 (17) Thăng Tiến VI tại Fair Fax , Virginia, Hoa Kỳ 1998 (18) Thăng Tiến VII tại Houston, Texas, Hoa Kỳ 2002 (19) Thăng Tiến VIII tại Riverside, California, Hoa Kỳ 2006 (20) Thăng Tiến IX tại King City, California, Hoa Kỳ 2009 (21) Thăng Tiến X tại Houston, Texas, Hoa Kỳ 2014 (22) 85 năm HĐVN (1930-2015).





TRẠI HƯỚNG ĐẠO TRƯỞNG NIÊN BÁCH HỢP 2015

Tiếp theo thông báo của Văn Phòng Hướng Đạo Trưởng Niên về việc tổ chức trại họp bạn thường niên của các Làng Xóm Trưởng Niên nhằm tạo điều kiện sinh hoạt, họp mặt cho tất cả Trưởng Niên khắp nơi trong thời gian giữa các Trại Thăng Tiến, Ban Quản Trại Trại Bách Hợp 2015 xin gửi đến quý Trưởng các thông tin về việc tổ chức và tham dự trại như sau:

- 1. Thời gian và địa điểm:** Trại Bách Hợp 2015 sẽ được tổ chức từ ngày 28 đến 30 tháng 8 năm 2015 tại *Trại trường Scouter's Mountain, 11300 SE 147th Avenue Happy Valley, OR 97086*. Đây là một trại trường thuộc Cascade Pacific Council, của Hội Hướng Đạo Hoa Kỳ phục vụ cho sinh hoạt của Hướng Đạo tại tiểu bang Oregon. Nằm về hướng đông của Clackamas Town Center thuộc thành phố Happy Valley 5 phút lái xe. Cách phi trường Portland International Airport và Trung tâm thành phố Portland, Oregon khoảng 25 phút lái xe. Đất trại rộng 122 mẫu, ở độ cao 500ft trên mặt biển, có nhiều khu vực, tiện nghi thuận lợi cho sinh hoạt, cắm trại trong toàn cảnh thiên nhiên đẹp và gần gũi với nhiều thắng cảnh nổi tiếng tại Tiểu bang Oregon thu hút đông đảo khách du lịch.
- 2- Ghi danh:** Trại đón nhận Trưởng Niên thuộc tất cả Làng Xóm Bách Hợp, cùng Huynh Trưởng các đơn vị Hướng Đạo thuộc Hội đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam khắp nơi. Để tham dự trại, xin vui lòng ghi danh tham dự, đóng trại phí với Văn Phòng Hướng Đạo Trưởng Niên qua trang web <http://sapsan.com/traibachhop2015.html>.
Trại phí: \$100.
Chi phiếu ghi trả cho: VNSCOUTS
Memo: Trại Bách Hợp 2015
Gửi về địa chỉ: VNSCOUTS Po Box 2362 Gresham Oregon 97030 USA.
- 3- Tiện nghi trại:** Ngoài các khu vực sinh hoạt chung gồm: hội trường, nhà bếp và phòng ăn, sân cờ, vòng lửa, trại sinh nghỉ ngơi trong các train box có giường ngủ theo dạng cabin bằng gỗ hoặc cắm lều tự túc tại khu vực cắm lều ngoài trời.

4- **Huy Hiệu Trại:** Sử dụng cho các hình thức, thẻ loại kỷ niệm trại, Ban Quản Trại đề nghị quý Trưởng Niên, Huỳnh Trưởng khắp nơi góp ý thiết kế mẫu huy trại bằng cách gửi hình vẽ bằng digital file (doc, jpg, png....) đến Ban Quản Trại theo địa chỉ email bachhop2015@sapsan.com. Để thêm phần thuận lợi và phong phú cho việc thiết kế, sẽ không hạn chế hình thức trình bày, tuy vậy, xin giới hạn trong các hình thẻ thông dụng, 3 đến 4 màu trong mỗi mẫu vẽ và chú trọng phần nội dung mang ý nghĩa, mục đích hoạt động của phong trào Hướng Đạo Trưởng Niên, cũng như các ghi chú đặc biệt về tên trại: Bách Hợp 2015. Ban Quản Trại mong đón nhận mẫu vẽ huy hiệu trại của tất cả Trưởng Niên, Huỳnh Trưởng khắp nơi và sẽ tổ chức việc chọn lựa mẫu từ ngày 16 đến 31/3/2015 để kịp thời thực hiện huy hiệu và kỷ niệm trại. Góp thêm phần thú vị và cảm ơn sự quan tâm tham dự, Ban Quản Trại sẽ trao tặng một món quà nhỏ kỷ niệm cho tác giả huy hiệu được chọn là huy hiệu trại. Xin mời quý Trưởng Niên và Huỳnh Trưởng khắp nơi bắt đầu xắn tay áo trở tài múa bút. Ban Quản Trại cũng bắt đầu đón chờ mẫu vẽ được gửi về.



5- **Sinh hoạt trại:** Sinh hoạt trại theo các hình thức sinh hoạt thuần túy Hướng Đạo, cần thiết có sự chủ động tham dự của tất cả trại sinh, do đó Ban Quản Trại đề nghị trại sinh chuẩn bị các tiết mục của cá nhân cũng như của đơn vị để tham dự các sinh hoạt trại như lửa trại, sinh hoạt vui .v.v. Một chương trình thám du ngắn hạn sẽ được tổ chức trong thời gian trại, để trại sinh có cơ hội thăm viếng vài thắng cảnh địa phương. Các chi tiết về chương trình trại, Ban Quản Trại sẽ thông báo sau.

6- **Triển Lãm Ảnh Đẹp:** Nhiếp ảnh là bộ môn sinh hoạt nghệ thuật gần gũi và ảnh hưởng lớn lao đối với sinh hoạt của phong trào Hướng Đạo. Đã có không ít nhiếp ảnh gia tiếng tăm trong làng ảnh Việt Nam mang đồng phục Hướng Đạo, và cũng đã có nhiều tấm ảnh ghi lại những khoảnh khắc đẹp và có giá trị lịch sử trong quá trình hoạt động của phong trào Hướng Đạo Việt Nam do chính người Hướng Đạo bấm máy. Ban Quản Trại không có đủ tư cách và khả năng để thực hiện một cuộc thi ảnh theo đúng điều kiện đòi hỏi của Hội Nhiếp Ảnh Quốc Tế, nhưng trong tinh thần góp phần khuyến khích Hướng Đạo Sinh hoạt động tích cực và đóng góp thêm tư liệu cho hoạt động của phong trào qua lĩnh vực nhiếp ảnh, Ban Quản Trại sẽ thực hiện một triển lãm ảnh với hai chủ đề chung là “Sinh Hoạt Hướng Đạo” và “Ảnh đẹp thiên nhiên”. Để cuộc triển lãm thêm phần thú vị và giá trị, cùng để khuyến khích sự tham dự triển lãm, các giải thưởng từ hạng nhất đến hạng ba sẽ do một Ban giám khảo, chấm điểm và trao tặng cho tác giả những ảnh tham dự được chọn trong một buổi lễ tổ chức tại đất trại. Ban Tổ chức và Giám Khảo gồm quý Trưởng Nhiếp Ảnh Gia Hướng Đạo Hồ Đăng, Trưởng Nguyễn Ngọc Tùng, Quý Trưởng Đại diện



Văn Phòng Hướng Đạo Trưởng Niên Lê Văn Phước, Trưởng Nguyễn Đình Tuấn và Nhiếp Ảnh Gia Nguyễn Trường Thọ, Chủ Tịch Hội Nhiếp Ảnh Oregon, Photographic Society of Oregon, FIAP CLUB Member. Ảnh được chọn, ngoài giải thưởng tượng trưng của Ban Quản Trại, sẽ nhận một huy chương và chứng nhận của Hội Nhiếp Ảnh Oregon. Nhằm khuyến khích hoạt động nhiếp ảnh trong sinh hoạt của phong trào, ảnh gửi đến tham dự do chính Trưởng niên, Huỳnh trưởng chụp trong thời gian từ Trại Thăng Tiến 9 đến ngày 30 tháng 6 năm 2015, theo các ấn định sau:

- Mỗi tác giả gửi tham dự tối đa 4 tấm ảnh màu hoặc đen trắng cho một chủ đề.
- Thẻ loại tự do, không hạn chế từ chân dung, phong cảnh, hoạt động, tĩnh vật...
- Ảnh gửi dạng digital file qua địa chỉ email bachhop2015@sapsan.com hoặc bằng giấy ảnh khổ 8.5x11 inches qua địa chỉ “VNSCOUTS PO Box 2362 Gresham Oregon 97030”.
- Gửi kèm theo một phiếu ghi chú riêng về tên tác giả, đơn vị Hướng Đạo, chủ đề ảnh và, nếu được, thời gian địa điểm của sự kiện.
- Cho phép Ban tổ chức và Văn phòng Hướng Đạo Trường Niên sử dụng để phổ biến trên các phương tiện thông tin, báo chí cũng như lưu giữ làm tài liệu.

Nhân đây, Ban Quản Trại, hân hạnh kính mời Quý Trường say mê hoạt động nhiếp ảnh và nhiệt tình với sinh hoạt nhiếp ảnh Hướng Đạo hãy hái tham dự triển lãm trong cả hai vị trí: Tác Giả và Ban Tổ Chức. Đây là một cuộc chơi Hướng Đạo với mục đích đơn thuần là tạo thêm niềm hứng thú hoạt động cho Hướng Đạo Sinh, nên sự tham dự đông đảo và nhiệt tình là yếu tố đầu tiên đem lại thành công và ý nghĩa cho chương trình triển lãm. Vì vậy, mong được sự ủng hộ và tham dự đông đảo của anh chị em khắp nơi. Ban Giám Khảo được thành lập với sự tham dự của quý vị nêu trên trong tinh thần giúp ích và yêu thích nghệ thuật, vẫn mong muốn đón nhận thêm sự tham dự của quý Trường khắp nơi để chương trình triển lãm thêm phần thú vị và giá trị.

7- Góp ý kiến và tham dự trách nhiệm Ban Quản Trại: Ban Quản Trại dựa trên tinh thần: Trại Bách Hợp là trại chung và cũng là trách nhiệm chung của mỗi Trường Niên thuộc phong trào Hướng Đạo Việt Nam, do đó để góp thêm phần thành công cho việc tổ chức trại từ hình thức đến nội dung, mong quý Trường Niên cũng như Huynh Trưởng khắp nơi hãy hái tự nguyện tham dự công tác của Ban Quản Trại bằng cách gửi thư đề nghị, góp ý với Ban Quản Trại qua địa chỉ email bachhop2015@sapsan.com. Dù là một trại sinh hoạt có số lượng trại sinh tham dự giới hạn, nhưng công tác tổ chức vẫn đòi hỏi nhiều yếu tố và điều kiện cần thiết sự nỗ lực đóng góp của nhiều người với tinh thần hăng hái và thiện chí. Do đó Ban Quản Trại mong ước rằng ngoài việc trại sinh tham dự đông đảo, còn có được nhiều Trường Niên, Huynh trưởng tham dự tích cực trong công tác của Ban Quản Trại.

Thân mến kính chào quý Trường Niên và Huynh trưởng khắp nơi, Các thông tin về trại Bách Hợp 2015, xin tiếp tục theo dõi các phổ biến tiếp theo trên Báo Liên Lạc, Trang Nhà Hướng Đạo Trường Niên, trang web Trại Bách Hợp 2015 <http://sapsan.com/traibachhop2015.html>.

BAN QUẢN TRẠI BÁCH HỢP 2015.





Ở Việt Nam, xét về mặt tổ chức xã hội, **Quốc gia** và **Làng xã** là hai đối tượng quan trọng nhất đối với người Việt, và được tổ chức chặt chẽ nhất. Chính vì thế mà người Việt thường nói *làng* với *nước* đi đôi với nhau. Các hệ thống trung gian như *huyện, tỉnh* không có vai trò quan trọng như thế. Việt Nam có câu nói: "phép vua thua lệ làng" vì nghĩa này.

Nông thôn Việt Nam là nhóm chữ để chỉ những vùng đất trên lãnh thổ Việt Nam, ở đó, người dân sinh sống chủ yếu bằng nông nghiệp.

TỔ CHỨC NÔNG THÔN VIỆT NAM

Thời trung và cận đại

Theo huyết thống: gia đình và gia tộc

Ở nông thôn Việt Nam, gia tộc đóng vai trò rất quan trọng. Nếu phương Tây coi trọng vai trò của cá nhân thì phương Đông coi trọng vai trò của gia đình và gia tộc. Nhưng nếu xét ở phương đông với nhau, có những nước xem gia đình nặng hơn gia tộc, thì ở Việt Nam gia tộc lại quan trọng hơn gia đình. Mỗi gia tộc đều có *trưởng họ* (hay còn gọi là *tộc trưởng*), *nhà thờ họ*, *gia phả*, *giỗ họ*...

Ở nhiều làng, hầu hết dân cư ở làng đó đều có quan hệ họ hàng với nhau. Việc đó còn lưu lại dấu ấn trong tên của rất nhiều làng hiện nay như: Làng *Đặng Xá* (*xá* = nơi ở, *Đặng Xá* = nơi ở của họ Đặng), *Châu Xá*, *Lê Xá* = nơi ở của họ Châu, họ

Lê.... Tương truyền rằng Chử Đồng Tử sinh ra ở làng *Chử Xá*, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Ở Tây Nguyên còn phổ biến tình trạng các thế hệ của một gia tộc sống tập trung trong một mái nhà dài, bên trong nhà đó được chia thành từng ngăn nhỏ cho các gia đình. Một nhà như thế có thể chứa đến hơn trăm người. Còn ở phần lớn miền quê Việt Nam hiện nay vẫn có gia đình có đến ba (*tam đại đồng đường*) hay bốn (*tứ đại đồng đường*) thế hệ cùng chung sống với nhau.

Vì gia tộc có vai trò quan trọng nên *tôn ti* của từng người cũng rất được coi trọng. Ở Việt Nam hệ thống tôn ti trong gia tộc được phân biệt rất chi li tới 9 thế hệ (gọi là *cửu đại*).

Ky (great great grandfather)	Cụ (great- grandfather)	Ông (grandfather)	Cha (father)	Tôi (I)	Con (child)	Cháu (grandchild)	Chắt (great- grandchild)	Chút (great great grandchild)
------------------------------------	-------------------------------	----------------------	-----------------	------------	----------------	----------------------	--------------------------------	-------------------------------------



Việc thờ cúng, lễ tết trong gia tộc cũng tuân thủ theo nguyên tắc cửu đại này. Nghĩa là khi người có vai "Tôi" còn sống, thì người ở vai này có trách nhiệm tham gia thờ cúng (nếu người vai trên đã chết), lễ tết (nếu người vai trên còn sống) những người có vai từ "Kỵ" trở xuống đến người có vai "Cha". Những người có vai "Con", "Cháu", "Chắt", "Chút" của người đó vẫn có trách nhiệm phải tuân thủ.



Người đàn ông lớn nhất trong gia đình chịu trách nhiệm thờ cúng tổ tiên (nếu người ở vai trên không còn sống), chỉ khi người này mất đi thì việc thờ cúng sẽ chuyển sang người con trai lớn (đích tôn). Trong trường hợp, người đàn ông không có con trai thì việc thờ cúng tổ tiên sẽ chuyển sang người chú kế cận, và nguyên tắc trên lại áp dụng cho gia đình người chú.

Trong khi đó ở các nước khác, ví dụ trong tiếng Anh, chỉ có từ cho ba đời, các đời trước và sau nữa chỉ thêm tiền tố vào một trong ba từ đó. Ngoài ra còn có những danh từ chỉ riêng những người họ hàng xa hơn như: "chú" (em trai của "bố"), "cậu" (em trai của "mẹ"), "cô" (em gái của "bố"), "di" (em gái của "mẹ"), "thím" (vợ của "chú"), "mợ" (vợ của "cậu"), "bác" (anh hay chị của "bố" và của "mẹ"); một vài vùng có thể có cách gọi biến tướng đi như: anh của bố, mẹ đều gọi bằng "bác", còn chị của bố, mẹ lại vẫn gọi là "cô" - như ở Thanh Miện (Hải Dương), Kiến An (Hải Phòng) - hoặc anh, chị của bố gọi là "bá", còn anh, chị của mẹ gọi là "bác" hay ngược lại v.v. Tôn ti rất được tôn trọng, một người ít tuổi, xếp theo vai vế, có thể là "ông"



của một người nhiều tuổi – *Bé bằng củ khoai, cứ vai mà gọi* (tục ngữ).

Theo địa bàn cư trú: Xóm và Làng.

Nếu coi tổ chức nông thôn theo huyết thống là bước phát triển thứ nhất, thì tổ chức nông thôn theo địa bàn cư trú là bước phát triển tiếp theo để hình thành nên *làng* và *xóm*, đơn vị tổ chức quan trọng nhất của nông thôn Việt Nam. Một làng gồm nhiều xóm gộp lại.



Ở nông thôn Việt Nam, việc tổ chức thành làng là cần thiết vì các lý do sau đây:

- Đối phó với môi trường tự nhiên: trồng lúa nước là nghề mang tính thời vụ rất cao, chính vì thế mọi người trong làng có thể giúp đỡ nhau lúc cần thiết.
- Đối phó với môi trường xã hội chống trộm, cướp,..

Theo nghề nghiệp: Phường và Hội.

Làng sản xuất ngói liệt thủ công Nam Thanh, Thừa Thiên Huế. Trong một số làng, một số dân cư hoặc phần lớn dân cư có một nghề nghiệp khác ngoài nghề nông. Những người có cùng nghề này tập hợp với nhau để tạo thành *phường*. Có rất nhiều phường với các loại nghề nghiệp khác nhau như: *phường gôm*, *phường chài*, *phường mộc*, *phường chèo*, *phường tuồng*,...

Bên cạnh *phường*, còn có *hội*, là tổ chức của những người có cùng sở thích, thú vui... ví dụ: *hội văn phả* (các nhà Nho trong làng không ra làm quan), *hội bô lão* (các cụ ở trong làng), *hội tổ tôm*, *hội vật* ...

Các *phường nghề* sau này chuyển thành các tổ chức *phường* của đô thị.

Thời hiện đại

Làng Việt Nam thời hiện đại đã có những sự thay đổi nhất định so với làng trung và cận đại. Có những đặc điểm của làng cổ còn giữ được, nhưng cũng có những đặc điểm ngày nay hầu như không thể tìm thấy.

Truyền thống gia tộc tuy vẫn còn giữ được ảnh hưởng, nhưng do ngày nay, người dân nông thôn có xu hướng thoát ly ra các thành phố lớn, hoặc di cư đến những vùng khác có điều kiện sinh sống làm ăn thuận lợi hơn, nên vai trò của gia đình đã dần dần nổi trội hơn. Cũng do việc di cư mà thành phần dân cư của làng xã ngày nay đa dạng hơn, tính chất cùng huyết thống cũng đã bị giảm mạnh.

Các khái niệm như *giáp*, *đình*, *tráng* nay không còn nữa do nó hoàn toàn không phù hợp với nông thôn hiện đại. Các khái niệm *dân chính cư* hay *dân ngụ cư* tuy rằng vẫn có thể hiện diện ở một vài nơi, nhưng chắc chắn nó không còn là một đặc điểm đặc trưng của nông thôn ngày nay. Các chức sắc, chức dịch cũ (quan viên, kỳ mục, kỳ dịch v.v.) nay đã bị xóa bỏ.

Vai trò của chính quyền xã hiện nay được công nhận là nằm trong hệ thống quản lý nhà nước, đã và đang dần dà làm mất đi vai trò của hệ thống chính quyền làng theo kiểu cũ. Ngày nay, người đứng đầu một làng là trưởng làng (thôn) hay trưởng bản (ở miền núi). Vai trò của họ thực ra không lớn lắm.

Đặc tính của nông thôn Việt Nam

Thời trung và cận đại

Tính cộng đồng và tự trị

Việc làng xã Việt Nam được tổ chức theo huyết thống, địa bàn cư trú, truyền thống nam giới và hành chính như ở phần trên làm cho làng có tính **cộng đồng** và **tự trị** rất cao. Tính cộng đồng làm cho các thành viên trong làng đều hướng tới nhau, đó là đặc trưng "hướng ngoại"; còn tính tự trị làm cho các làng trở lên biệt lập với nhau, đó là đặc trưng "hướng nội".

Tính biệt lập ở các làng mạnh đến nỗi mỗi làng có thể được coi như một quốc gia thu nhỏ, với một "luật pháp riêng" được gọi là hương ước (*lệ làng* được ghi bằng văn bản), và luật tục (*lệ làng* được quy định bằng lời nói); và một "triều đình riêng" với Hội đồng Kỳ mục là cơ quan lập pháp, Lý dịch là cơ quan hành pháp. Nhiều làng còn bầu bốn cụ cao tuổi là *Tứ trụ*. Sự can thiệp của nhà nước phong kiến, và sau này của thực dân không làm ảnh hưởng nhiều đến tổ chức của làng xã. "*Phép vua thua lệ làng*" là một truyền thống

thể hiện mối quan hệ dân chủ đặc biệt của nhà nước phong kiến với làng xã Việt Nam.

Cấu trúc làng

Tính biệt lập còn được thể hiện ở lũy tre làng. Lũy tre làng bao xung quanh làng. Đó là một thành lũy rất kiên cố, "đốt không cháy, trèo không được, đào không qua". Điều này khác hẳn với các nước khác trên thế giới là dùng thành quách bằng đất đá. Việc trao đổi với thế giới bên ngoài thông qua cổng làng. Gần cổng làng thường có một *cây đa*, khói hương nghi ngút, đó là nơi hội tụ của thánh thần. Bên trong của làng có một cái đình, đó là biểu tượng của làng về mọi phương diện.



Đình làng là:

**Trung tâm hành chính*: Mọi công việc quan trọng đều diễn ra ở đây, hội đồng kỳ mục, lý dịch làm việc ở đây, thu sưu thuế tại đây; xử tội người vi phạm lệ làng cũng ở đây...

**Trung tâm tôn giáo*: là nơi thờ thành hoàng làng.

**Trung tâm văn hóa*: là nơi tổ chức các lễ hội văn hóa của làng như hội đấu vật, đánh cờ, hát chèo v.v. vào các dịp lễ, tết hay lúc công việc đồng ruộng đã hết, đình làng cũng là nơi con trai, con gái đến tuổi lập gia đình hò hẹn với nhau.

Ban đầu đình làng là nơi tụ tập của tất cả mọi người, sau này đó chỉ là nơi tụ tập của nam giới (giáp) trong làng. Phụ nữ chuyển đến chùa làng và giếng nước. Nhiều nơi người ta còn trả thù nhau



bằng cách đóng cọc vào giữa giếng làng, người ta tin rằng làm như thế thì gái làng đó sẽ không chông mà chừa.

Ưu nhược điểm của làng Việt Nam

*Do tính tự trị cao mà làng có xu hướng nhân mạnh vào **tính dị biệt** của làng. Tính dị biệt dẫn đến các hệ quả sau: "*Tự cung tự cấp*", mỗi làng cố gắng đáp ứng đầy đủ nhu cầu của làng, *óc bè phái, cục bộ, gia trưởng, tôn ti...*



*Do tính cộng đồng cao mà làng Việt Nam có xu hướng nhân mạnh vào **tính đồng nhất**, hệ quả của nó là: *Đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, tính tập thể cao, dân chủ địa phương...* nhưng lại thủ tiêu vai trò cá nhân, tạo ra thói *dựa dẫm, y lại* vào tập thể và *cào bằng, đố kỵ* không muốn ai hơn ai.

Thời hiện đại

Các hương ước và lệ tục ngày nay tuy còn có ảnh hưởng nhất định tới công việc của làng, nhưng luật pháp nhà nước mới là yếu tố quyết định chính trong quan hệ cộng đồng. Về mặt cấu trúc, làng ngày nay đã thừa dần hình ảnh của lũy tre làng, công làng, giếng nước làng. Đình làng không còn đóng vai trò quan trọng như trước đây, nó chỉ còn thuần túy là nơi để thờ cúng hay giao lưu, gặp gỡ trong những ngày lễ hội.

*Nông thôn là vùng sinh sống và làm việc chung của cộng đồng dân cư, sản xuất nông nghiệp là chủ yếu.

*Cơ sở hình thành và trình độ tiếp cận thị trường, trình độ sản xuất hàng hóa còn thấp so với thành thị (Do diện tích rộng, mức đầu tư cho nông thôn không lớn).

*Trong một chừng mực nào đó thì tính dân chủ, tự do và công bằng xã hội thấp hơn thành thị.



*Thu nhập và đời sống của người dân còn thấp, tỷ lệ hộ nghèo đói thì cao.

*Nông thôn trải dài trên địa bàn rộng lớn nên chịu nhiều ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên.

Làng Nam bộ



Đến thời các chúa Nguyễn và sau này là nhà Nguyễn, việc khai phá đồng bằng Nam bộ đã làm cho làng xã ở vùng này khác hẳn so với làng xã ở cùng đồng bằng Bắc bộ. Sự khác biệt cơ bản nhất đó là **tính mở** ở các làng Nam bộ cao hơn rất nhiều. Tính mở được thể hiện ở những điều sau:

*Làng không còn có lũy tre làng như là công cụ phân cách làng này với làng khác nữa.

*Làng không nhất thiết phải tồn tại mãi mãi, có làng được lập một cách nhanh chóng, những cũng có làng tan rã nhanh chóng.

*Giao thương buôn bán phát triển không còn bị gò bó ở tình trạng tự cung tự cấp.

Những đặc điểm này ảnh hưởng đến tính tình người dân Nam bộ cũng phóng khoáng hơn, dễ chấp nhận những ảnh hưởng từ bên ngoài, hội nhập, phát triển nhanh trong làm ăn kinh tế.

Vai trò của vùng nông thôn:

*Nông thôn là nơi cung cấp lương thực, thực phẩm cho đời sống của người dân.

*Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp và xuất khẩu.

*Cung cấp hàng hóa cho xuất khẩu.

*Cung cấp lao động cho công nghiệp và thành thị.

*Là thị trường rộng lớn để tiêu thụ những sản phẩm của công nghiệp và dịch vụ

*Phát triển nông thôn tạo điều kiện ổn định về mặt kinh tế - chính trị - xã hội.

*Nông thôn nằm trên địa bàn rộng lớn về các mặt tự nhiên - kinh tế - xã hội.

Khó khăn của người dân địa phương

*Lợi nhuận thu được từ hoạt động sản xuất nông nghiệp và các ngành công nghiệp địa phương thường thấp. Dẫn đến thu nhập của người dân nông thôn thấp.

*Người nông dân sống chủ yếu bằng nghề nông nghiệp nhưng thiếu đất để sản xuất. Đất sản xuất giảm do dân số tăng và quá trình đô thị hóa.



*Lực lượng lao động ở nông thôn rất lớn nhưng lại thiếu việc làm, thất nghiệp và bán thất nghiệp vẫn thường xuyên xảy ra.

*Thiếu các điều kiện và phương tiện thuận lợi cho giáo dục.

*Khoảng 70% nhà ở của người dân nông thôn có kết cấu kiên cố hoặc bán kiên cố.

*Thiếu các cơ sở phương tiện và điều kiện vui chơi, giải trí.

*Hàng tiêu dùng khan hiếm, giá cả đắt đỏ, người dân nông thôn khó có thể mua những thứ cần thiết phù hợp với thu nhập của mình.

Trích nguồn Wikipedia Internet



Đình làng cổ Việt Nam: (Xem thêm).

Đình Làng: Mỗi làng xã Việt Nam thường có một ngôi ***Đình***, gọi là ***Đình làng***. Có nơi nhiều hơn.

Đình: Là nơi thờ ***Thành Hoàng***: (vị thần linh coi sóc việc làng về phương diện tinh thần). và cũng là nơi sinh hoạt công cộng về hành chính, văn hóa, xã hội, lễ Tết (hội hè đình đám của dân làng).

Đình cổ: Được xây cất ban đầu chỉ là những trạm nghỉ chân, gọi là ***“Đình Trạm”***.

Dịch Đình: Là những ngôi nhà công cộng, quét vôi trắng có dán cáo thi, xuất hiện từ thời Lý, Trần (thế kỷ 11 – 14).

Đình Trung: Được coi như nơi hội họp tại làng xã theo tôn ti trật tự, thứ bậc trên dưới và lễ nghi như một ***tiểu triều đình***.

Một ngôi Đình cổ thường được xây cất rất kiên cố, cột lớn thường làm bằng gỗ lim hay loại gỗ tốt, mái lợp ngói uốn cong rộng lớn, chạm trổ công phu.

Qua Đình ngả nón trông Đình,

“Đình bao nhiêu ngói, thương mình bấy nhiêu”.

“Hương Đình Thường trông ra sông, rạch, ao, hồ hay chỗ trũng có đọng nước theo “phong thủy”. Ao hồ thường trồng hoa sen, hoa súng và thả cá để mỗi dịp lễ, Tết, trai tráng ra đó tát nước bắt cá và dọn sạch ao. Chung quanh ao, hồ trồng trúc hay liễu, tàn lá rủ thướt tha, thật là thơ mộng.

Sàn Đình: Thường lát ván phẳng hay gạch, trải chiếu hoa, để hương chức hoặc dân làng ***ngồi xếp vòng tròn***, hội họp hay ăn uống khi có lễ hội (ngôi xếp vòng tròn là một tập tục đặc biệt của dân tộc Lạc Việt).

Nguồn CLB Hùng sử Việt





Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đây mà nhiệm kỳ của con Ngựa đã mãn, nhường chỗ cho con Dê đến thay thế. Đi vào đề tài chính, như lời tựa, như một thông lệ, một thói quen, năm nào cũng có bài viết về con vật liên hệ của năm đó.

Trong thập can: Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý, và 12 chi tước: Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Năm vừa qua là năm Giáp Ngọ. Vậy năm nay là năm Ất Mùi. Tuổi Mùi là tuổi con Dê. Chữ Hán gọi Dê là Dương.

Ngoài loại dê nhà tức loại gia súc, ở miền rừng núi còn có một giống dê rừng mang tên là Sơn Dương, sắc lông màu vàng sậm, còn dê nhà thì lông trắng, đen, hoặc trắng có đốm đen. Tiếng kêu của dê là "be be". Dê đực có sừng rỗng. Dê cái có vú và cho sữa. Một loại sữa đặc biệt ngon và bổ hơn hết. Người ta còn dùng sữa dê để làm phô ma (fromage de chèvre). Da dê thuộc (tanner) để làm giày dép, bóp xách tay... Xưa kia ở vùng biên giới Mông Cổ và Ấn Độ rất nổi tiếng về loại hàng vải tên cát-sơ-mia (cachemire). Loại hàng này rất quý và đắt bởi phải dùng tay để chải lông dê, nên hàng rất mịn màng.

Thịt dê cũng là thức ăn ngon và bổ qua các món ăn nổi tiếng như: Cày dê Ấn Độ, lẩu Dê, rượu Huyết Dê và rượu Dê Hà Nam (Theo tục điển của Thanh Nghị gọi là Hàng Nam). Trước đây, ở VN khi hạ thịt một con dê, người ta dẫn dê chạy và đánh đập cho nó chảy mồ hôi, nghĩ rằng làm như vậy, thịt dê sẽ không còn mùi. Hoặc dùng một phương thức thật giản dị, trước khi nấu nướng, chỉ cần chà xát và ướp thật nhiều gừng thì thịt sẽ không còn mùi hôi.

Sau đây là một vài biểu hiện về danh từ Dê.

- Trò chơi bịt mắt bắt dê (Colin-maillard).
- Học sinh ngồi cạnh bên nhau, mà nhìn bài vở, của người khác gọi là cộp dê (copier).
- Nhằm mĩa mai bọn buôn bán bất chính, ta có câu: "Treo đầu dê bán thịt chó".

Chó quen bán chó mua dê,

Vui cùng hạc nội, ham chi gà lông.

*Ca dao cũng góp phần vào việc giáo dục người đời qua câu:

Thế gian, ba sự khôn chưa,

Rượu nồng, dê béo, gái vừa đương tơ.

Danh từ Dê còn là một ẩn ngữ có tính cách châm biếm. Thường người dân thành thị tự cho mình là văn minh nên tỏ ý chê bai khinh rẻ người dân nông thôn. Họ ngạo nghễ bảo: "Nhà quê, thấy cút dê hô thuốc tê", hoặc như câu nói:

Ông kia coi đáng nhu mì,

Cút dê bỏ bị, mà đi suốt làng.

Nhiều danh từ không đẹp để gán cho những người sàm sỡ, đại loại như:

- **Dê cụt:** Nổi tiếng nhất trong sách sử có Ông Trương Dê Tiên Bửu chèo đò, và điển hình nhất là Ông Chiêu Hồ. Một khi đã dê thì nhất định phải thành công:

Ông ghè không được, ông ghè mãi,

Ghè mãi rồi ra cũng phải rè.

- **Dê già:** Già không nên nết, già mà dâm dục.

Ông già ông đội nón mé,

Ông dê con gái, ông Trời đánh ông.

- **Dê đạo lộ:** Loại dê này rất bướng, rất táo bạo, nơi nào cũng thả con dê ra được cả. Hồ Xuân Hương đã châm biếm:

Ông Đồ tỉnh, ông Đồ say,

Sao ông ghẹo nguyệt giữa ban ngày.



Tranh dân gian: Trò chơi "Bịt mắt bắt dê"

Đã gọi rằng dê đạo lộ thì không trừ một nơi nào, tại phố phường, trên đồng, dưới ruộng, cũng có mồi dê cả.

*Chiều chiều ra chợ Đông Ba,
Ngó về hàng bột, trông ra hàng đường.
Nhìn mai, ngắm liễu, xem hường,
Cô nào đẹp nhất xin nhường cho tôi.*

Trông thấy một phụ nữ đang lao động, tay lấm chân bùn cũng buông lời tán tỉnh:

*Cô kia cắt cỏ một mình,
Cho anh cắt với, chung tình làm đôi.
Cô còn cắt nữa hay thôi,
Cho tôi cắt với làm đôi vợ chồng.*

- **Dê non:** Lại có những chàng trai thích dùng câu hò điệu hát, hay thơ văn trêu chọc, tán tỉnh phụ nữ:

*Hỡi cô mặc áo yếm hồng,
Đi trong đám hội, có chồng hay chưa?
Cô kia, má đỏ hồng hồng,
Có chưa lấy chồng còn chờ đợi ai?
Hoặc: Ngó lên mây trắng, mây xanh,
Ung ai cũng vậy, ung anh cho rồi!*



- **Dê xồm:** Những ông già có bộ râu cạnh hàm dưới, giống hệt như râu dê, mà tính tình thì cũng ba trợn với phụ nữ, nên bị phi báng:

*Dê xồm ăn trái khổ qua,
Ăn nhằm đậu đũa, chết cha dê xồm!*

Các lão già dịch này, nếu nói về dê thì không kém Bùi Kiệm trong Lục Vân Tiên mà Đồ Chiểu đã tả:

*Con người Bùi Kiệm máu dê,
Ngồi trơ bộ mặt, như dê thịt trâu.*

Bên cạnh những sự việc trêu chọc gái có tính cách qua đường, cũng có nhiều người thật dạ chung tình, khi đã yêu thì nhất định tiến tới hôn nhân, cưới xin hẳn hoi, cho rõ ràng hai họ:

*Cưới em tám vạn trâu bò,
Bảy vạn dê lợn, chín vò rượu tăm.*

Trường đời không có gì là tuyệt đối cả. Nếu về phía nam mà có những chàng dê, thì chắc chắn phái nữ cũng không kém. Căn cứ vào câu: "Nam thất nữ cửu", đàn ông chỉ có bảy thôi, còn đàn bà tới chín lận. Đại để như có một thiểu số các bà, mặc dù cao niên, nhưng lại là ở tuổi hồi xuân. Tuổi già mà tình không già, xuân tình còn rung động.

*Bà già đã bảy mươi tư,
Ngồi bên cửa sổ, biên thư kén chồng.
Riêng đôi với phụ nữ đường đột, chanh chua thì:
Khéo khéo đi đâu lữ ngẩn ngơ,
Lại đây cho chị dạy làm thơ.*

*Ong non giữa nọc, châm hoa sữa,
Dê còn buông sừng, húc giậu thưa.*
Hơn thế nữa, nhiều bà đã có gia đình, có chồng mà còn thích chơi ngang:

*Sớm mời xách rổ ra phía chợ đông,
Xem một quẻ bói, lợn chồng được không?
Một vài cô gái chịu không nổi cảnh chăn đơn gối chiếc, đường đột thố lộ can trường:
Của chua ai thấy cũng thèm,
Em cho chị mượn chồng em vài ngày.*



- **Dê ngằm:** Có những người:

"tình trong như đã, mặt ngoài còn e".

không dám thố lộ trước người mình thâm yêu trộm nhớ, xa vắng thì mong gặp gỡ, nhưng khi đối diện thì chẳng thốt được nên lời:

*Xa xăm nơi ấy anh mong đợi,
Gặp gỡ nhau rồi, biết nói chi?*

Những sự mơ ước, những chuyện yêu thương vẫn vợ này, đã được cố thi sỹ Lưu Trọng Lư ta thán như sau:

*Ai bảo em là giai nhân,
Cho lòng anh đau khổ,
Ai bảo em ngồi bên song cửa,
Cho vương vếu nợ thi nhân.*

Đau khổ vì yêu mà không thốt nên lời trước người đẹp, như cố vấn sỹ Khái Hưng đã phiên dịch bài thơ Pháp "Sonnet d'Arvers", tựa đề "Tình tuyệt vọng":

*Dẫu ta đi trọn đường trần,
Tình riêng há dễ một lần hé môi.*

Nhắc đến chuyện tình thâm kín, bài thơ "Hai sắc hoa ti-gôn" của TTKH, có đoạn tả:

*Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời,
Ái ân nhạt nhẽo của chồng tôi.
Mà từng thu chết, từng thu chết,
Vẫn giấu trong tim một bóng người.*

Một câu ví von:

"Người mà vô lễ khác nào muông dê".

Và câu hát ru em ở thôn quê Việt Nam:

*Em tôi buồn ngủ, buồn nghe,
Con tầm độ mắt, con dê độ mù.*

- **Dê xa:**(Xe dê). Ngày xưa ở Trung Hoa vào thời nhà Tần, vua Vũ Đế có rất nhiều cung phi mỹ nữ, nên không biết chọn ai để chăn gối. Vua có một chiếc xe nhỏ khảm ngọc do dê kéo. Đêm đến, khi vua say lúy túy rồi thì ngã mình trên xe dê, nếu dê kéo đến cung nào thì đêm ấy vua sẽ ở lại nơi đó.

- **Dê tế thần:** Theo tục lệ Do Thái (Israel) cứ đến ngày lễ "Chuộc tội", thì họ bắt một con dê đực để thầy cúng tế, đọc kinh và làm phép trừ hết tội lỗi của loài người cho dê gánh chịu, rồi sau đó mới thả nó ra đồng, vì thế nên ta có danh từ "Con vật tế thần" hay "Con dê tế thần" (bouc émissaire).

1/ Tại sao gọi Dê là thầy, là sư phụ?

Chuyện gọi Dê đực là Thầy hay là Sư phụ chỉ có tính cách nửa đùa, nửa thật, vừa khâm phục mà cũng vừa đùa vui, bởi nguyên do sau đây:

Sáng sớm, khi cửa chuồng vừa mở, thì chú dê đực đầu đàn xông ra trước án ngữ lối đi. Cô dê cái nào muốn bước ra *phải biết điều, phải đóng thuế*, tuân tợ như vậy cho đến con dê cái cuối cùng. Đến khi chiều về, thì "đại dương" vẫn tái diễn cái trò

ban sáng. Nghĩa là cô dê cái nào muốn được vào chuồng cũng phải để "dê đực trả bài". Ngăn ấy hành động, chúng tỏ dê đực có sức khỏe phi thường. Gọi Dê là Thầy là Sư phụ là như vậy đó! Nhà có tiệc mà đãi thịt dê, thì chủ nhà thường bảo thực khách, hôm nay mình ăn thịt Thầy, ăn thịt Sư phụ. Bởi thế cho nên nhiều người tìm mua "dái dê" để mong ăn vào sẽ bổ thận. Nhưng món này rất quý và hiếm, khó tìm mua trên thị trường vì nó "ép phê" hơn cả "ngầu pín" và dương vật của con hải cẩu.

Chuyện đời không ai song toàn cả. Dê chỉ chúng tỏ sức khỏe qua một phương diện thôi, nhưng về các mặt khác như lao động thì rất bê bối, nên thế gian có câu chê trách:

*Buồn ngủ, buồn nghe,
Bắt bò làm ruộng,
Mua dê về cày,
Đòn rằng dê đực khỏe thay,
Bắt ách lên cày, nó lại phá ngang !*



2/ Tại sao số 35 liên quan đến con Dê?

Trong trò chơi xổ số đề 40 con, người Pháp gọi là "Jeu de 40 bêtes", tính từ số 1 là con cá, đến số 40 là Ông Địa. Thẻ thức đặt 1 đồng, khi trúng thì được 37 đồng. Vẫn theo 40 số đề này, thì về cá có đến một cặp cá, cá trắng và cá đen (số

1 và 30), mèo thì có mèo nhà và mèo rừng (số 14 và 18), rồng thì có rồng nằm và rồng bay (số 10 và 26). Thú tự đến phiên con dê (số 35).

Bị thua cháy túi, để rồi ngậm ngùi hát lên những lời ca nã nùng ai oán, nhại theo bài "Nương chiều" rằng:

*Đê ơi, lúc chiều về đê xô con nai.
Nhưng mà mình lại đặt con Dê hồi đề !*



Nguồn Internet
Sưu tầm của Hoàng Anh Tài
(LL Trích đoạn)



THÊM CHUYỆN VỀ LOÀI DÊ

Tú Ân

(LL trích đoạn)

Nguồn Internet

Dê đực có chùm râu cằm rậm và cong. Mỗi "chàng dê" có thể kết bạn bình quân từ 30 - 50 chị dê cái. Loài dê có mùi vị "đặc biệt" của một loại "hoóc môn thông tin". Tuyến tiết ra hoóc môn này nằm ở dưới hai góc sừng của dê. Hoóc môn đi vào máu, thấm qua da rồi theo mồ hôi vương vào cây cỏ trên đường đi.

Dê cái cứ theo mùi đặc trưng đó mà tìm ra "người tình" của mình. Dê đực thường cọ đầu vào thân cây để gửi tín hiệu cho dê cái. Ngược lại với sừng, dịch hoàn dê lại không có mùi hôi mà ngon và bổ nhất trong số lục phủ ngũ tạng của dê đực. Theo các nhà nghiên cứu, thịt dê có khoảng 17,5% prôtít; 40% lipít ở các ốc đảo tại sa mạc Sahara (Algeria) người dân ở đây có tập quán uống sữa dê và ăn quả chà là. Còn ở Angola, hãng hàng không nước này lại lấy con dê núi (sơn dương) làm biểu tượng cho mình. Trong huyết dê tươi có rất nhiều chất bổ chữa gầy yếu, suy nhược. Loài dê cũng được xem là "con bò sữa" của người nghèo, vì nuôi dê không tốn kém bao nhiêu mà vẫn thu được sữa dê đáng kể. Loài dê cái Việt Nam chỉ cho khoảng 1 lít sữa/ngày, loài dê cái "sơn dương" của Ấn Độ nặng khoảng 70kg, có thể cho tới 800 lít sữa/năm. Dê là loài vật có thể chăn nuôi ở bất cứ chỗ nào, ở những nơi có lá xanh là có thể chăn thả dê, và dê sẽ tự kiếm ăn, tự lớn để cung cấp sữa, thịt cho con người và duy trì nòi giống của mình.



Giai Thoại Về Dê

Vào đời Tam Quốc có chuyện rằng: Khi Tào Tháo đuổi bắt Tả Từ, bí lối, Tả Từ liền chạy thẳng vào đàn dê, rồi dùng phép thuật biến mình thành dê. Khi phụ tá của Tào Tháo cho kiểm lại số dê thấy thừa một con, biết có Tả Từ trong đó, liền bảo: "Tả từ cứ đầu hàng, ta không giết đâu mà sợ!" Bỗng một con dê trong đàn bước ra gật đầu, quỳ lạy. Phụ tá Tào Tháo xông vào bắt sống, tức thời cả đàn dê liền quỳ xuống, khiến tên quan không phân biệt được con dê nào là hóa thân của Tả Từ nữa.

Tô Vũ Chăn Dê

Câu chuyện ca ngợi đức trung kiên của Tô Vũ. Khi bị giặc Hung nô vây ra Bắc Hải chặn một đàn dê đực, hẹn khi nào dê đẻ thì cho về. Tô Vũ vẫn nắm vững ngọn cờ tiết nghĩa của nhà Hán, ngày ngày đào dê, bắt chuột ăn để sống qua ngày, không hề nản lòng thoái chí.

*Trong văn học cổ Việt Nam, con dê cũng có chuyện để nói. Năm Quý Mùi (1823) đúng vào năm con dê. Vua Minh Mạng làm bài thơ tự trào nổi tiếng có câu: "Nhất dạ ngũ giao, tam hữu dụng". Nghĩa là một đêm ngủ với năm bà, thì ba bà mang thai.

Dê biểu tượng sự may mắn

Dê là một loài vật nuôi phổ biến, là một



trong lục súc (trâu, ngựa, dê, lợn, gà, chó).

Dê có rất nhiều loại, như Dê núi, cừu, linh dương... Từ xưa tới nay thịt Dê luôn là loại thực phẩm hảo hạng, trong tiếng Hán, chữ “mỹ” (đẹp 美) được hình thành dựa trên chữ “dương” (Dê 羊) và chữ “đại” (lớn 大). Thời xưa Dê còn được dùng làm vật cúng tế, trong thái lao (gồm trâu, Dê, lợn), thiếu lao (gồm Dê, lợn) đều có Dê.

Về loài Dê nhà, cũng có một số cách giải thích thần bí, ví dụ nói cây ngàn năm sẽ biến thành Dê, (Dê ngọc) và nền chính trị ổn định sẽ xuất hiện. Sau khi liên hệ với cuộc sống thế tục, phương diện thần bí cũng giảm bớt, nội dung của luân lý xã hội cũng đã xuất hiện. Ví dụ cho rằng treo đầu Dê trước cửa có thể trừ trộm cắp. Hay như khi dùng Dê làm lễ vật khi gặp mặt, nguyên nhân: Vì khi Dê con bú sữa sẽ phải quỳ xuống, dường như rất biết lễ phép là vậy.

Hiển nhiên, Dê ở đây đã mang ngụ ý may mắn, cát tường. Nhưng, vẫn còn hai nguyên nhân nữa giúp Dê trở thành biểu tượng may mắn. Xét từ góc độ văn tự, thời xưa chữ “dương” (Dê) được dùng thông với chữ “tường” (may mắn), nhiều khi “cát tường” được viết thành “cát dương”, có thể dễ dàng tìm thấy những chữ “đại cát dương” trên đồ đồng và những dụng cụ khác thời cổ đại cũng có nghĩa là “đại cát tường”. Vì sự liên hệ đơn giản về mặt văn tự giữa “dương” và “tường”, đã khiến một

loài động vật như Dê đã trở thành vật biểu tượng cho sự may mắn.

Ngoài ra, thời xưa chữ “dương” (Dê) cũng dùng thông với chữ “dương” (mặt trời). Trong “Sử ký – Khổng tử thế gia” có viết: “nhân như vọng dương”, chữ “dương” ở đây là chỉ dương khí trên bầu trời. Không chỉ riêng về mặt văn tự, cổ nhân còn thông qua tập tính của Dê để giải thích sự tương thông giữa “Dê” và “dương”. Trong những câu nói cát tường có “tam dương khai thái”, câu nói xuất phát từ quẻ “Thái” trong Kinh Dịch: “Thái, tiểu vãng đại lai, cát hanh” (nghĩa là: quẻ Thái, kẻ tiểu nhân lánh xa, người quân tử đến gần, được may mắn).

Xuân qua đông tới, âm tiêu dương thịnh, được hưởng may mắn, nên câu này thường được dùng để chúc tụng đầu năm. Câu nói cát tường này được thể hiện trên hình vẽ hoặc các vật phẩm phong thủy, đó là bức hình ba con Dê ở cùng một chỗ, hoặc ba con Dê với ba tư thế khác nhau đang cùng nhìn về phía mặt trời.



Trong 12 con giáp, Dê được xem là biểu tượng của tính ôn hòa, thuần tính, nên khi bài trí Dê tại bàn làm việc sẽ giúp chủ nhân luôn giữ được sự điềm đạm, tĩnh tâm, tốt cho các mối quan hệ giao tiếp. Nó cũng có tác dụng bồi đắp, làm tăng thêm lòng kiên trì và ý chí phấn đấu của chủ nhân.

Nguồn Internet - Khuyết danh.



Lời tự tình của gió tha phương

Tôi sinh ra và lớn lên trong một thế giới với muôn triệu chủng loại không đồng nhất với nhau, có rất nhiều thể loại không hề biết gốc gác của mình ra sao, ngay cả cha mẹ mình là ai cũng không rõ. Riêng tôi, tôi cũng còn có chút may mắn là nhờ các khoa học gia nghiên cứu và cho biết, tôi được tạo thành là do sự chuyển động của không khí, và đặt tên cho tôi là Gió. Cũng giống loài người, mỗi cá nhân có một tính khí riêng, hung dữ, nhu mì, phá phách, điềm đạm, hăng say, lười biếng, lạnh lợi, chậm chạp... thì họ hàng nhà gió của tôi cũng vậy, nào là gió lốc, gió xoáy, gió bắc, gió chướng, gió giông, gió heo may, gió nồm..., do sự hiện diện của gió hầu như khắp nơi khắp chốn, xấu tốt, thiện ác, có ích, phá hoại, nhẹ nhàng, dữ dằn, gây sóng gió, tạo bão tố... thôi thì đủ thứ. Ngay cả trên các văn đàn gió cũng góp mặt để tạo nên những tác phẩm để đời như: Cuốn theo chiều gió, cơn gió thoảng, gió và cát, gió đông gió tây, mùa gió chướng...

Có lẽ nhờ may mắn, Gió tôi được sống trong một môi trường tương đối hiền hòa và ít khuấy động, do đó cũng không gây nên những thảm họa cho nhân loại. Cá nhân Gió tôi với một chút lãng mạn, phóng túng nên Gió tôi thích phiêu du đây đó vòng quanh thế giới. Gió tôi làm bạn với muôn loài, riêng đối với loài người thì Gió tôi gần gũi,



thân thiện và giúp ích. Trên sông biển mênh mông Gió tôi sẽ thổi cho cánh buồm no gió căng tròn, vào những buổi trưa hè oi bức Gió tôi hiu hiu đến với mọi người và cỏ cây, sang thu Gió tôi giúp những cánh diều của trẻ con bay bổng, thêm hơi vào để có tiếng sáo vi vu, khi trời lập đông Gió tôi chỉ nhẹ thổi qua khe cửa thêm chút không khí để bếp lửa đủ hồng. Không giống như chúng bạn, Gió tôi tránh tham dự những trò cầu đảo, hô phong hoán vũ của mấy ông quân sư đầu đó ngày xưa, cũng không nhập bọn với lũ cuồng phong nơi này, chỗ nọ trong thời gian gần đây gây thảm cảnh cho loài người.

“Gió không có nhà gió bay muôn phương, biển biệt chẳng ngừng...”

Nhớ lại vào những năm gần cuối thập niên đầu tiên của thế kỷ thứ 20. Gió tôi thơ thần sang Âu châu, ngang qua xứ sở sương mù, thấy trẻ con và người lớn tụ tập sinh hoạt ở đảo Brownsea Gió tôi ghé vào xin tham dự và được chấp thuận. Kể từ đó Gió tôi quây quần vui chơi, ca hát, học hỏi và cùng làm việc thiện với mọi người. Gió tôi lại còn được dự các khóa huấn luyện đặc biệt về khả năng lãnh đạo, về kỹ năng chuyên môn, về tâm linh, đạo đức và các cách hành xử... để phục vụ cho muôn vật,

muôn loài.

Sau nhiều năm dừng lại ở Âu châu, vào đầu thập niên 30 của thế kỷ, khi hay tin đang có một phong trào dành cho trẻ em vừa mới thành lập ở miền đất hình chữ S hiền hòa, thiên nhiên xinh đẹp, có những trang sử oai hùng, người dân chất phác, hiếu học... Gió tôi vội vàng thu xếp, gói gọn những điều học hỏi được bay ngay đến đó để xin được tham gia góp công sức xây dựng phong trào. Nhìn những thành quả tốt đẹp nhờ dựa vào mục đích, phương pháp, nguyên lý... đúng đắn và hợp lý của người lãnh đạo, của các hội viên bắt nguồn từ Brownsea Island đang tỏa rộng khắp thế giới, nên giờ đây Gió tôi hăng hái thổi làn hơi ấm áp vào lứa tuổi non trẻ, thơ ngây đang CỐ GẮNG từng bước ươm hạt mầm của mình phát triển tốt ở những bước khởi đầu để thành đạt trong tương lai. Với lứa tuổi SẮP SẴN Gió tôi vì vu thổi giúp các em định hướng khi cần lều, đặt bếp, chọn đúng vị trí khi chuyển đi bán tin bằng còi, bằng cờ, đưa không khí trong lành vào nơi ăn ngủ, hòa với nắng Gió tôi làm mát dịu thân thể ướt đẫm mồ hôi của các em trong các sinh hoạt năng động... Và kế tiếp, Gió tôi với những bước song hành, đồng lòng cùng KHAI PHÁ chung với những thành viên ở lứa tuổi sắp trưởng thành trong phong trào, phải luôn sáng tạo để những cánh buồm trên các mảng bè luôn no tròn thuận buồm xuôi gió, phải thường xuyên tìm cách ngăn chặn không cho những cơn gió chướng, gió độc ve vãn, xâm nhập, lôi kéo làm ảnh hưởng tới tương lai của những bước chân đã CỐ GẮNG, đã SẮP SẴN, đang Khai Phá để chuẩn bị vào đời với tâm nguyện GIÚP ÍCH, với tấm lòng dẫn thân phục vụ tha nhân cho dầu ở những nơi cùng trời cuối đất.



Năm tháng dần trôi, Gió tôi cũng trôi nổi theo mệnh nước nổi trôi của những ACE bỏ nước ra đi, cùng chia sẻ nỗi niềm u uất khi danh xưng chính thức của cuộc chơi phải đổi thay. Giờ đây đã hơn tám thập niên qua, những người xa xưa cũ cùng sinh hoạt với Gió tôi qua nhiều thời kỳ, với trăm ngàn kỷ niệm vui buồn còn lại được bao nhiêu! Gió tôi nhìn màu thời gian hòa trộn với các sắc màu Vàng, Lục, Huyết dụ, Đỏ ở mỗi thành viên, đang dần dần chuyển thành sắc Tím, mang dáng nét của sự nhẫn nại, chịu khó, hy

sinh, cùng với lòng yêu thương, trong tinh thần GIÚP ÍCH.

Bên cạnh những mầm non đang lớn lên từng giờ, vươn lên từng ngày, trưởng thành theo từng



năm tháng, thì Gió tôi cũng chứng kiến nhiều cảnh thu tím lá vàng rơi rụng theo từng ngọn gió đông.



Và Gió tôi với lòng cảm phục lẫn ngưỡng mộ, khi nhìn những “Mảng màu Tím” chậm chạp đi bên cạnh cuộc đời, nhưng tấm lòng vẫn hăng say, tinh thần vẫn sáng suốt, ý chí vẫn vững vàng, nụ cười vẫn tươi vui, và... cũng còn có rất nhiều “Màu Tím sinh hoạt đơn độc” vẫn còn tích cực dẫn thân phục vụ cho tha nhân, cho xã hội và cho cả phong trào.

Thế hệ và mọi sinh hoạt của loài người rồi sẽ phải đổi thay theo năm tháng, nhưng với Gió thì muôn kiếp vẫn luôn tồn tại trong thế gian này. Và với riêng Gió tôi, thì cho dầu cuộc sống có quay vòng vòng như bánh xe lãng tử, cuộc đời có bèo bọt trôi dạt với kiếp lãng du, nhưng ngàn đời vẫn luôn yêu quý các sắc màu lung linh đã từng nắm bàn tay trái của Gió tôi, và Gió tôi sẽ giữ bàn tay phải thật ngay ngắn với lối chào riêng biệt thắm đậm nghĩa tình.

đất nâu.





LÀNG BẠCH HỢP SEATTLE

Vào những ngày đầu Xuân ấm áp năm 1995, Bác Tuấn Việt cùng với các Tr. Dzien, Tr. Thu đã gặp nhau thành lập Ban Vận Động cho Xóm Trưởng Niên Seattle. Tr. Dzien đã lìa Rừng cách nay hơn 10 năm, còn Tr. Thu đã di chuyển qua sinh sống tại New Jersey. Ban Vận Động đã tìm đến Tr. Thụy, mời trưởng làm trưởng ban. Tr. Thụy đã gửi thư mời đăng trên báo đến tất cả các cựu trưởng HĐVN đang sinh sống trong vùng. Và ngày 20 tháng 5, 1995, buổi họp thành lập Xóm được triệu tập, có các trưởng từ Portland Oregon tới tham dự yểm trợ. Tr. Thụy được bầu và chính thức là Xóm Trưởng đầu tiên của Xóm Trưởng Niên Seattle, nhiệm kỳ 2 năm.

Xóm Trưởng Niên Seattle với 7 thành viên lúc khởi đầu, đã luôn tìm, mời các thành viên mới tham gia Xóm. Từ đó Xóm mỗi ngày một thêm đông. Nhất là sau lễ giỗ 100 ngày tưởng nhớ Tr. Phan Như Ngân, được tổ chức tại nhà thờ Việt Nam tại Seattle vào ngày 3/6/95 đã làm nhiều người biết đến Hướng Đạo nói chung và Xóm Hướng Đạo Trưởng Niên nói riêng tại Seattle. Người chưa biết Hướng Đạo thì thấy lạ và tìm hiểu. Người biết rồi thì đến chào hỏi, chuyện trò. Từ đó Phong Trào Hướng Đạo tại Seattle đã bùng lên một cách mạnh mẽ. Xóm lúc này sinh hoạt với 14 thành viên và thêm các “đáng bề trên” nữa, thành ra họp Xóm có khi lên đến trên 20 người.



Bác Tuấn Việt và phu nhân

Ngay từ mùa Hè năm ấy, Xóm Trưởng Niên đã “xắn tay áo, chống gậy đi lên” yểm trợ cho Liên Đoàn Việt Hùng, thành lập Thiếu đoàn Hồng Hà. Khởi đầu với 5 đoàn sinh, thiếu trưởng là trưởng trẻ Phạm Đình Trung và một số lượng trưởng phụ tá tương đương với số đoàn sinh là các trưởng trong Xóm, gồm các trưởng kỳ cựu như Tr. Phúc, Tr. Trường, các trưởng trẻ như Tr. Hùng, Tr. Phong, Tr. Hoàn. Tr. Trường phụ trách soạn thảo, lập chương trình huấn luyện và sinh hoạt cho Thiếu Đoàn. Các Trưởng đã phối hợp nhịp nhàng nên rất thành công. Ngay trong tiệc Thanksgiving năm đó với hơn 100 người tham dự - có cả Xóm Trưởng Niên Oregon – tuy chỉ có 5 thiếu sinh “mới tinh” nhưng các em đã mạnh dạn lên sân khấu biểu diễn văn nghệ rất xuất sắc.

Với sự nhiệt tình của các Trưởng, Thiếu Đoàn Hồng Hà sinh hoạt đều đặn hàng tuần với một chương trình sinh hoạt hấp dẫn nên Thiếu đoàn đã lớn mạnh như triều dâng. Từ con số khiêm nhường 5 em đã tăng lên gần 40 em trong một thời gian ngắn. Thiếu Đoàn Hồng Hà đã được nhiều người yêu mến, tin tưởng khi thấy đoàn đông người mà y phục hướng đạo chỉnh tề, kỷ luật chặt chẽ, và sinh hoạt vui tươi hăng hái. Cũng vì thế mà Thiếu Đoàn Hồng Hà đã được Châu Seattle khen ngợi và mời tham dự các lễ lớn trong phần rước cờ khai mạc buổi lễ. Thiếu đoàn cũng được Seattle Times, một tờ báo lớn ở Seattle phỏng vấn và viết bài khen ngợi, đăng cả hình sinh hoạt của đoàn lên báo nữa.

Nhận thấy Thiếu Đoàn đã mạnh và đã có nề nếp, các trưởng kỳ cựu đã trao Thiếu Đoàn lại cho các trưởng trẻ. Tuy nhiên các trưởng vẫn thường xuyên ghé thăm và yểm trợ mọi mặt.

Xóm Trưởng Niên tuy không trực tiếp sinh hoạt trong các đơn vị nhưng luôn sát cánh yểm trợ các em. Xóm luôn tích cực trong các công tác xã hội của Liên Đoàn. Xóm đã cùng ồ ạt xuống đường cùng các em đi khắp phố phường trong các chiến dịch như: “Góp Một Bông Hồng” cho đồng bào Việt Nam ở Philippine, “Ngày Ăn Mày” cho bão lụt Miền Tây, “Ngày Máu Chảy Ruột Mềm” cho bão Kratina, và “Góp Một Bàn Tay” cho trận Sóng Thần ở Nam Dương. Ngoài ra Xóm luôn hiện diện trong các việc vui buồn như thăm anh chị em khi đau yếu, picnic mừng lễ ra trường của các em, cưới hỏi, tang chế, v.v.



Bác Tuấn Việt tuyên hứa.

Các Trưởng Phạm Niên và Trưởng Nguyễn Quốc Hưng cũng tuyên hứa trong buổi lễ này. Lễ tuyên hứa được đặt dưới quyền chủ trì của Trưởng. Nguyễn Đình Tuấn, Văn Phòng Trưởng Văn Phòng Hướng Đạo Trưởng Niên đến từ California.



Cứu trợ Nhật Bản.

Một sự kiện mới đây (ngày 2 tháng 6 năm 2013) đáng ghi nhớ nhất là Làng đã tổ chức tuyên hứa cho Nhà Thơ Hướng Đạo Tuấn Việt, một người đã viết 6 tập thơ ca tụng Hướng Đạo và là một trong những người có công trong việc thành lập Xóm Trưởng Niên Seattle mà sau đổi thành Làng trưởng Niên Seattle.



Tr. Phạm Niên tuyên hứa.



Tr. Nguyễn Quốc Hưng tuyên hứa.

Vì số thành viên chính thức và tạm nghỉ một thời gian lên tới con số trên 20 nên Xóm đổi thành Làng. Nhân số thường xuyên sinh hoạt của Làng Hướng Đạo Trường Niên Seattle thường thường là 17 và đã qua các Trưởng Làng như sau:

- * Tr. Sóc Lý Luận Phạm Đình Thụy: (đã lia Rừng 10/10/2013), 2 nhiệm kỳ 2 năm từ 1995 - 1999.
- * Tr. Hươu Trầm Lặng Nguyễn Văn Phúc 1 nhiệm kỳ 2 năm và 1 nhiệm kỳ 3 năm từ 1999 - 2004.
- * Tr. Gấu Tháo Vát Nguyễn Vũ Trường, 3 nhiệm kỳ 3 năm từ 2004 - 2014.
- * Trưởng Phạm Niên từ 2014 cho đến nay.



Họp mặt tại nhà Trưởng Phạm Đình Thụy 2011

Nói tóm lại, sự yêu thương, tin tưởng, và lòng nhiệt thành trong tinh thần Hướng Đạo đã xây dựng nên Làng Trường Niên Seattle. Vì thế suốt mười mấy năm nay từ 1995, anh chị em luôn gắn bó, đoàn kết và tích cực tham gia mọi sinh hoạt. Ngày nay một số anh chị em, tuy đôi chân đã khắp khênh, trí não thường để ngoài đầu nhưng vẫn thường xuyên họp Làng luân phiên tại nhà các thành viên để gặp mặt hàn huyên “chén anh, chén tôi” và bàn định những việc cần làm trong các ngày sắp tới. Cụ thể là Làng vẫn tích cực tham gia các trại vùng Tây Bắc Hoa Kỳ và đặc biệt năm tới đây 2015, cùng với Làng Portland Oregon tổ chức Trại Họp Mặt Trường Niên Toàn Thế Giới lần thứ nhất tại Oregon. Làng Trường Niên Seattle vẫn còn “GÂN”!!!

Seattle, 20 tháng 11 năm 2014.

Tr. Hươu - Trầm Lặng Nguyễn Văn Phúc.

(Viết dựa theo tài liệu của Tr. Gấu Tháo Vát Nguyễn Vũ Trường).



**5 trưởng lão của Làng Bách Họp Seattle:
Tr. Phúc(PL), Tr. Niên(TL), Tr. Thịnh, Tr. Trường(CV), và Tr. Hải.**



**(Hàng Ngồi) Tr. Ái, Tr. Thiện, Tr. Hai, Phu nhân Tr. Tuấn, Tr. Yến, Tr. Mẫn.
 (Hàng đứng) Tr. Phước, Tr. Minh, Tr. Cường, Tr. Hân, Tr. Đăng (đã lìa Rừng),
 Tr. Thiện, Tr. Tuấn, Tr. Trung, Tr. Long (đã lìa Rừng), Tr. Đền, Tr. Bình.**



LBH Dallas và A/C Nguyễn Đình Tuấn (cựu VPT VPHĐTN) sau buổi họp bàn về tiểu trại HĐTN-TT10.



Một số các Trưởng từ các đơn vị HĐ tại địa phương đến ghi danh sinh hoạt với LBH Dallas.



Gia Đình BH Nam Cali thăm Trưởng Mai Liệu

Chiều chúa nhật nắng đẹp tại Nam Cali, 14 tháng 12 năm 2014, lúc 2:00PM, Anh Chị Em trong Gia Đình Bách Hợp tìm đến thăm Trưởng Mai Liệu tại thành phố Newport Beach, CA.

Theo lời của ái nữ Lan Anh, Tr. Mai Liệu đã 96 tuổi mà trí óc vẫn minh mẫn; còn đọc báo tiếng Pháp, tiếng Anh. Trên bàn có cả cuốn tự điển Bách Khoa khổ lớn. Khi các Trưởng trong Gia Đình Bách Hợp lần lượt đến thì Tr. Mai Liệu vô cùng vui, và nhớ lại không ít những kỷ niệm một thời “oanh liệt”.

Hiện giờ, sau khi từ San Jose về thành phố biển, Chị Mai Liệu thì ở với con trai út tại Garden Grove; Tr. Mai Liệu thì “tọa thiền” ở thành phố biển Newport Beach với cô con gái út là Lan Anh.

Gia Đình Bách Hợp Nam Cali là một tập thể gồm các Trưởng đã từng sinh hoạt trước kia cũng như đang sinh hoạt với các đơn vị, vẫn thường xuyên họp mặt sinh hoạt, tùy hoàn cảnh và thời gian, căn bản họp mặt để sinh hoạt trong tình huynh đệ tỷ muội, thăm viếng và học hỏi lẫn nhau.

Mục đích thăm viếng Tr. Mai Liệu là một trong những chương trình thường xuyên của Gia Đình, với tuổi hạc cao, Tr. Liệu sẽ không thể đến với Phong trào sau nhiều năm cống hiến, nếu chúng ta thường xuyên đến với Cụ, có lẽ không chỉ là nguồn an ủi, mà mang đến niềm hăng say phục vụ đối với những thế hệ đàn em sau này.



Hình chụp tại nhà Trưởng Mai Liệu. Chủ nhật 14/12/2014. Từ trái sang phải: Tr. Nguyễn Minh Thử, Tr. Mai Liệu, Tr. Lý Nhật Hui (Phía trước) và Tr. Hồ Đăng.

Tr. Vân Bùi (LĐ Van Kiếp San Diego).

Cám ơn Trưởng đã gửi bài đến cho báo LL số Mùa Đông 2014 nhưng có hơi chậm một chút, do đó người có trách nhiệm chọn bài để đăng trên báo đành phải ướp lạnh để giữ bài của Trưởng lại. Tuy nhiên trong cái chậm lại có cái hay. Bài của Trưởng coi như bài mở hàng lấy hên, nhờ Trưởng mát tay (chắc là do được ướp lạnh) nên LL số mùa Xuân có đủ bài khi tăng trang.

Có một điểm đáng để BBT trân trọng ghi nhớ trong trách nhiệm đang đảm nhận, là tác giả Vân Bùi chịu khó bỏ thì giờ quý báu của mình trong mùa lễ Tết để cộng tác với BBT hoàn chỉnh bài gửi đăng của mình. TABTT.

Tr. Bùi văn Giải (Portland, OR).

Nghe danh Trưởng đã lâu, nhất là lúc ra làm việc và sinh hoạt HĐ tại Đà Nẵng vào thập niên 60. Bây giờ được nghe VPT/VPHTN kể lại những lời tâm tình và sự ưu ái của Trưởng đã dành cho toàn thể ACE Hướng Đạo, đặc biệt là sự quan tâm tới các Trưởng Niên. Lại được đọc thư của Trưởng viết gửi chung cho mọi người, nên càng thấy kính mến về tấm lòng của Trưởng luôn nghĩ đến phong trào HĐVN. Kính chúc Trưởng luôn vui khỏe.

Tr Nguyễn Xuân Mông (Sacramento)

Thưa Trưởng, báo LL in trên giấy mà quý Trưởng nhận được, thường phải sau vài ba tuần so với báo gửi lên mạng, lý do: VP HĐTN “cùi lửa có hạn” nên phải thuê máy, mua giấy tự in lấy, đóng thành tập, dán nhãn tên, chờ ra bưu điện gửi.

BBT đã nhận được tất cả mọi thứ Trưởng ghi trong thư, xin cảm ơn. Kính chúc Trưởng và Trưởng phu nhân luôn vui khỏe trong Năm mới.

Tr. Đông Trần (Sacramento)

Trong LL số mùa Đông Trưởng đã nhiệt tình chuyển gửi tài liệu và hình ảnh về Báo LL và bây giờ lại được Trưởng yểm trợ để BBT có thêm phương tiện thực hiện báo in trên giấy. Cám ơn những đóng góp của Trưởng đối với HĐTN.

Tr. Hươu – Hằng hái (Texas).

Ngày xưa Cao bồi Texas rút súng nhanh cỡ nào, thì ngày nay Hươu Texas “múa bút” cũng nhanh và tài tình như thế ấy. Không biết phải tạ ơn Hươu như thế nào về lá Sớ nhận được vào giờ thứ 25! Chợt nhớ lại ngày xưa trên đồi Tùng Nguyên Đà Lạt, khi trại Liên Thiếu sắp kết thúc, bỗng xuất hiện một chú Nai vàng ngơ ngác đạp trên lá thông khô, và sau đó trở thành món Nai hun khói, hôm đó nhằm ngày kiêng ăn thịt, nên Beo không có đụng tới những con tương cận với Hươu. Hôm nay kể lại chuyện xưa, coi như Beo này đã tạ ơn Hươu từ lâu rồi đó nhen. Thêm một chút, Thiếu Đoàn không biết thương yêu các sinh vật, lai gậy rối với một trò chơi không mời mà đến, sau kỳ trại đã phải chịu kỷ luật, và quả báo kế tiếp là suy sụp trong một thời gian dài.

Chúc Hươu và gia đình vui trọn vẹn trong chuyến du Xuân (Dương lịch).

Tr. Dương Thị Kim Sơn (Canada)

Kính thưa Trường, thật sự cảm kích lòng nhiệt tình của Trường trong trách vụ Cố vấn cho VP HĐTN. Ngoài ra BDH văn phòng cũng như BBT báo Liên Lạc lại thường xuyên nhận được ở Trường lời chia sẻ về những hiểu biết trong phong trào, những kinh nghiệm quý báu trong sinh hoạt HĐ, cũng như sự yểm trợ về mọi mặt mà Trường dành cho những người cộng sự trong cuộc chơi chung nhiều thú vị này. Mùa Đông vẫn còn đang ngự trị trên vùng đất lạnh tình nồng mà trường đang cư ngụ, Cầu mong vạn sự an lành, ấm áp luôn đến với Trường trong tiết trời băng giá. Thân Kính.

Tr. Phạm Đình Đức (Oklahoma).

VP HĐTN/BLL đã nhận được sự đóng góp của Trường về tinh thần lẫn củi lửa. Qua trao đổi hy vọng sẽ có dịp bắt tay trái Trường trong thời gian sớm nhất. Còn bây giờ thì với bàn tay phải, Trường viết và gửi bài cho báo LL nha, BBT sẽ luôn xòe rộng bàn tay và vươn dài cánh tay đến nơi cùng trời cuối đất để nhận bài của Quý Trường, đem về tô điểm thêm bằng các sắc màu : Vàng, lục, huyết dụ, đỏ, tím có sẵn trong ACE mình, hòa thêm khoảng không gian bao la của những người yêu thiên nhiên, tạo thành món ăn tinh thần cho lứa tuổi đã từng biết yêu đời, yêu người và yêu luôn cả chính mình. Thân mến.

Tr Sóc - Lanh lợi (GĐBH Nam Cali).

Liên Lạc số mùa Xuân 2015 không được Trường gửi bài đến trước tiên như hai số LL Thu - Đông, và bài đăng trong số báo này, BBT cũng không nhận được trực tiếp từ Trường, lâu nay cũng ít thấy Trường góp mặt trên diễn đàn của HĐTN Groups. Cầu mong mọi sự an lành luôn đến với Trường. Thân kính.

Tr Vickie Trần Bích Ngọc, Tr. Nguyễn Minh Thế, Tr. Lê Thị Thục (GĐBH Nam Cali).

“Một cây làm chẳng nên non” GĐBH Nam Cali có được cả 3 Trường góp sức thì còn gì bằng. Đã nhận được củi của Quý Trường gửi, ước gì mai một các Trường gửi thêm vài món ăn tinh thần cho báo LL nữa thì hay biết mấy. Tr Vickie thân, Trường đã từng sinh hoạt ở LBH Dallas tuy không lâu lắm, nhưng cũng xem là “đồng hương” với nhau, vậy mà TT10 dân làng TX mong gặp người cùng Làng nhưng chẳng thấy đâu! Tình thân.

Tr. Hồ Đăng (Ủy viên LL và Phát triển HĐTN)

VP HĐTN và riêng báo Liên Lạc, vẫn thường nhận được ngay những tin tức vui, buồn trong mọi sinh hoạt của Hương Đạo khắp nơi mà Trường đã sốt sắng chuyển đến. AAA Trường Hồ Đăng.

Tr. Lê Minh Lý, Tr. Nguyễn Xuân Huệ và Tr. Mai Thảo (California)

Ai đã từng phụ trách việc thực hiện báo chí cho HĐ, cũng rất vui khi nhận được các bài viết có kèm theo hình ảnh với lời ghi chú, để người xem có cơ hội nhận diện các huynh đệ tỷ muội của mình. Các Trường đã đáp ứng được tâm lý chung đó. Xin gửi đến Quý Trường một tràng pháo tay thật dài.



**THÀNH THẬT CHIA BUỒN
CÙNG QUÝ TRƯỞNG**

LÊ KIM HẢI	(HOA KỲ).
NGUYỄN TRỊNH CƯỜNG	(HOA KỲ).
CHU BẠCH YẾN	(HOA KỲ).

**Trước sự ra đi vĩnh viễn
của người thân trong gia đình.**

VĂN PHÒNG HƯỚNG ĐẠO TRƯỞNG NIÊN
Thành Kính Phân Ưu.

LÀNG BÁCH HỢP QUẢNG TẾ HĐTN



Sau một tháng đợi chờ, Hội Từ Bi Phụng Sự đã chính thức yêu cầu Hướng Đạo Trưởng Niên thuộc Làng Quảng Tế, Nam California giúp đỡ trong việc hướng dẫn, giữ trật tự trong 3 ngày 19 - 20 - 21 tháng 11 năm 2014 cho khách địa phương và các nơi khác tập trung về Hội Từ Bi Phụng Sự để được xe bus của Hội đưa đến địa điểm hành lễ Pháp Hội Di Đà tại Long Beach.

Trời lạnh quá, thật là trở ngại cho những người già phải thức giã sớm để đến địa điểm của Hội lúc 6 giờ 30 sáng rất là khó khăn, tuy nhiên với sự chuẩn bị chu đáo và lòng nhiệt tâm hăng say trong tinh thần giúp ích của lý tưởng Hướng Đạo, các Trưởng đã vượt qua một cách dễ dàng, vui vẻ và an lành.

Trong sắc phục Hướng Đạo, Trưởng nào cũng chỉ để lộ cái khăn quàng màu tím mà thôi, vì ai cũng phải khoác áo "ngự hàn" dày cộm để giữ ấm. Những ngọn đèn đêm vẫn còn chiếu sáng sân trước của Trung tâm, mới đến tôi đã gặp các Trưởng Thu Ba, Tr. Bích Hương, Tr. Hoài, Tr. Thắng, Tr. Giao, các Trưởng đang nói chuyện vui vẻ, ai cũng tươi vui hầu như không thấy lạnh lẽo gì cả.

Đúng 6 giờ 45 sáng, khách dự Pháp Hội đến văn phòng ghi danh càng lúc càng đông, chúng tôi bắt đầu vào việc, các Trưởng ai ai cũng nhiệt tình tự ý đặt mình vào công việc, mà không có ai phân công, Các Trưởng Hoài, Giao, Thắng lo sắp xếp cho mọi người trật tự lên xe bus, cứ 50 người một chuyến. Trưởng Lưu và tôi (Huê) lên xe để sắp xếp chỗ ngồi cho khách, đồng thời thông báo cho tài xế biết số người đã đầy đủ, và cho xe chuyển bánh, rồi cứ thế công việc của chúng tôi tiếp tục

Làm việc thiện nguyện cuối năm 2014.

Trưởng NGUYỄN XUÂN HUÊ tường trình.

một cách suôn sẻ...

Các chuyến xe bắt đầu khởi hành, trong khoảnh khắc đợi khách, nhìn vào hành lang trụ sở của Hội, tôi thấy các chị Thu Ba, chị Bích Hương, Ngọc Anh, Thái Hương, vẫn còn ngồi ngoài sân, tôi hỏi: "Sao các chị không vào bên trong ngồi chờ lạnh", chị Thu Ba nói: "Ngồi bên trong ấm nhưng buồn, ngồi ở đây nhìn các trưởng làm việc vui hơn, dù có hơi lạnh một chút".

Công việc không nặng nhọc, nhưng cần phải nhanh nhẹn, đòi hỏi tế nhị trong việc xưng hô, tế nhị trong khi tiếp xúc, linh động và lịch sự. Nước nóng, café đã được tiếp tế từ các Trưởng nữ HĐ đến tận tay các Trưởng nam HĐ đang làm việc một cách thân tình và đầy đủ.

Sau 3 buổi sáng làm việc thiện

nguyện giúp cho Hội Từ Bi Phụng Sự, Hướng Đạo Trưởng Niên Làng Quảng Tế nói riêng và Hướng Đạo Việt Nam California nói chung, đã được Hội chân thành cảm kích, hết lòng cảm ơn và ngợi khen tinh thần Hướng Đạo Việt Nam, ngợi khen tinh thần Hướng Đạo Trưởng Niên tuy đã lớn tuổi nhưng không ngại khó khăn giúp ích mọi người bất cứ lúc nào, với sự tổ chức chu đáo và tinh thần phục vụ hăng say.

Các buổi giúp ích đã qua, Hướng Đạo Trưởng Niên Làng Bách Hợp Quảng Tế Nam California lại thêm một lần nâng cao tinh thần và làm đẹp lý tưởng Hướng Đạo Việt Nam, lại thêm một lần "Nâng cao Lá Cờ Hướng Đạo nhuộm oai hùng...".





Năm hết tết đến
Tháng tận ngày tàn
Xin chào cả làng
Em đây là Táo.
Cuối năm báo cáo
Lên chôn thiên đình
Đời sống dân tình
Ở nơi trần thế.
Khẩu tiêu Thương đế:
Năm cũ Ngựa già
Vứt vãi đi ra
Âm lịch năm ta
Chú Dê bước tới,
Mang niềm vui mới
Khắp nẻo mọi nhà
Đặc biệt nhất là
Phe ta Hường Đạo.
Thần xin đánh bạo
Trình báo qua loa
Suốt một năm qua
Vô cùng phấn khởi.
Trước là nhắc tới
Trại Thăng Tiến Mười,
Hơn hai ngàn người
Cùng về dự trại.
Thần không phóng đại

Rất... rất thành công
Đến dự vui đồng
Từ xa có Úc,
Dựng lều chen chúc
Gồm Canada,
Nước Pháp ở xa
Thầy đều có mặt.
Chương trình đặc sắc
Khai mạc múa lân,
Văn nghệ góp phần
Ban ngày hội chợ,
Nắng mưa chẳng sợ
Tối họp chợ đêm
Tiếng hát vang rền
Đậm tình dân tộc.
Vừa chơi vừa học
Ấu Thiếu Thanh sinh,
Trưởng niên hòa mình
Tráng sinh giúp ích.
Hội trường chật ních
Mở Đại hội đồng
Bầu bán nhanh thông
Trưởng Nhân đặc cử.
Mỗi giềng phải giữ
Hường Đạo Trưởng niên
Chỉ họp một phiên
Bầu người đại diện

Tinh thần thể hiện
Dân chủ tối đa
Đặc cử chính là
Trưởng Lê Văn Phước.
Nhìn về phía trước
Sắp tới bốn năm
Ủng hộ rầm rầm
Miền Đông tổ chức.(1)
Thần cũng náo nức
Nhất định phải đi
Lý do chỉ vì
Quá mê họp bạn.
Tối ngày đúng hạn
Huấn luyện mở ra
Khóa thứ mười ba
Chuyên đề truyền thống
Hiểu sâu biết rộng
Văn hóa Việt Nam
Tập tục rõ ràng
Theo gương người trước.
Đường dài vững bước
Có trại mùa đông
Gió lạnh tình nồng
Miền Trung: Giữ Vững.(2)
Chung lòng xây dựng
Bầu lại trưởng miền
Nhiệm kỳ hai niên
Linda thắng phiếu.
Tinh thần không thiếu
Trưởng nữ họ Lê
Làm việc say mê
Xin a... một cái.



Tây Nam hăng hái
Cũng có trường miền
Ăn nói có duyên
Trởng Nguyễn Tân Tiến.
Vô cùng hãnh diện
Khi thấy các em
Lòng vững chí bền
Chương trình thăng tiến,
Nhân số phát triển
Hương Đạo Đại Bằng(3)
Các em Thiếu Nam.
Thiếu nữ vẻ vang
Hoàng Kim Hương Đạo.(4)
Vòng vòng đi dạo
Thấy có hai nơi
Thông báo thư mời
Chu niên kỷ niệm.
Nhớ ngày nhớ chuyện
Lạc Việt, La Vang(5)
Thành lập rõ ràng
Ba mươi năm trước.
Thần cũng biết được
Quảng Tế làng ta
Hợp mặt hát ca
Mười năm thành lập.
Thanh đoàn mới nhất
Tên gọi Phêrô
Vỗ tay hoan hô
Chợ vùng Dallas.
Cuộc đời tươi mát
Các bậc cao niên

Lan khắp mọi miền
Thì nhau thành lập.
Thần xin đề cập
Đức quốc mới đây
Hai Làng dựng xây
Hoa Lư tên đặt,
Tin vừa cập nhật
Thêm Làng Hùng Vương,
Kết nối yêu thương
Trởng niên vui sống.
Boston gió lộng
Làng mới Bạch Đằng
Hoạt động cũng hăng
Vui đời Hương Đạo.
Luật trời đã tạo
Sinh từ đến đi,
Tạo cảnh phân ly
Người đi kẻ ở.
Lặng lòng tưởng nhớ
Trởng Phúc, Trởng Hy.
Cũng đã ra đi
Trởng Long, Trởng Đặng.
Đường đời mấy chặng
Khôn khổ gian nan
Giờ chôn bình an
Ngàn thu an nghỉ.
Giờ xin báo hi
Cùng với Ngọc Hoàng
Năm mới bước sang
Đất trời đổi mới,
Những ngày vui tôi

Đốt pháo mừng xuân
Ca hát tưng bừng
Vòng tay Hương Đạo.
Các em thông thạo
Tiếng Việt mến yêu,
Lịch sử biết nhiều
Bảo tồn văn hóa.
Giờ châu đã quá
Đến phút chia tay
Lòng thần tỏ bày
Biết ơn Thượng đế.
Cầu xin long thể
Khỏe mạnh an Khang,
Tuổi thọ hàng hàng
Thiên niên vạn kỷ,
Nếu Ngài hoan hỉ
Đáp xuống trần gian
Ghé vô nhà hàng
Dùng dè bầy món.
Có xe đưa đón
Ngài chớ có lo,
Đau căng mỗi giờ,
Đau lưng mỗi gối.
Giờ thần phải vội
Trở lại trần gian,
Nối gót xếp hàng
Sấm sanh đồ tết.
Ngựa già ra hết
Dê trẻ nhào vô,
Các chị các cô
Be he be he..

Táo Hươu Houston.



Ghi chú:

- 1/ Năm 2018 Miền Đông Hoa Kỳ sẽ tổ chức TT XI.
- 2/ Trại Giữ Vững 18 Miền Trung Hoa Kỳ.
- 3/ Eagle Scout.
- 4/ Gold Award.
- 5/ LĐ Lạc Việt, Sacramento và LĐ La Vang, Houston.

Năm mới nói chuyện cũ

Năm hết Tết đến, trong thời điểm giao mùa Đông Xuân, trong khoảnh khắc giao thừa cũ mới, hãy để cho tâm hồn thanh thản, hãy để cho tâm tư lắng đọng, cùng nhau ôn cố tri tân, nhìn lại một chặng đường dài 18 năm (1989-2007) kể từ lúc báo Liên lạc được khởi xướng và một lần sang trang được Trường Bướm ở Ottawa tâm tình trong Báo Liên lạc số 59.

BBT báo Liên Lạc xin được trích nguyên văn bài viết của tác giả gửi đến quý độc giả báo Liên Lạc để cùng suy gẫm.



Hình minh họa

Liên Lạc, nội san Hướng Đạo Trường Niên, do các Trường lão thành Lê Văn Ba, Phan Như Ngân và Trần Văn Thao, trong nhóm “Tinh thần Baden Powell” khởi xướng, ra mắt bạn đọc ngày 15/1/1989. “Về hình thức thì bài vở đánh máy tay, bìa cũng như bên trong trình bày rất ư là... tiêu công nghệ, nhưng gói ghém một tâm hồn thiết tha với Hướng Đạo của ba Trường mà tuổi hạc đều trên dưới bát tuần”. Đây là nhận xét của Trường Nguyễn Trung Thoại, (Liên Lạc số Kỷ niệm 10 năm). Báo dày 12 trang kể cả trang bìa, số đọc giả nhận báo trên dưới 60 người.

Sau 3 năm hoạt động, Liên Lạc ra đến số 11 thì ngưng. Lý do? Xin nghe Trường Trần Văn Thao tâm sự “Liên Lạc số 10, bộ cũ, vừa gửi đi xong, anh em chúng tôi đều cảm thấy thấm mệt: mệt vì bài vở, vì tin tức, vì đánh máy, vì trình bày, vì gửi đi; nhất là vì tiền. Nói là lo quá vì tiền cũng không đúng hẳn. Anh Lê Văn Ba vẫn còn găm trong hầu bao một số tiền nhỏ, với hy vọng còn dăm ba Quí Nhân phụ trợ. Nếu có đủ khoảng \$150 là có hy vọng ra được số cuối Mùì và có lẽ cả số đầu Thân nữa. Muốn cho chắc ăn thì chẳng gì

bằng thì mỗi người chúng tôi nên góp thêm \$25 nữa cho vốn rộng rãi hơn, nhất là có thể tô điểm cho Liên Lạc cũng đẹp như ai”.

Ngoài khó khăn tài chánh còn một trở ngại nữa, có lẽ còn lớn hơn, đó là không có ai gửi bài về cho Liên Lạc. Chỉ có Trường Thao viết một số chuyện cũ và trích dịch một vài bài báo liên quan đến Hướng Đạo xa gần và trường Ba thì xào nấu mấy thứ trên. Các Trường cố xoay sở, nhẩn nhủ, mời gọi các nơi gửi bài, gửi tin về. Nhưng, hỡi ơi! sự đáp ứng không được (như lòng mong muốn). Sức người có hạn! Trường Phan Như Ngân bị tai biến mạch máu não và hôn mê ngày 18/7/1991. Trường Lê Văn Ba bỏ rừng ngày 30/8/1991. Cũng khoảng thời gian đó. Trường Trần Văn Thao qua Pháp chữa bệnh, khi tới phi trường Orly bị ngã xiêu trong phòng vệ sinh phải đưa đi cấp cứu và phải nằm viện từ trung tuần tháng 7 đến cuối tháng 9, 1991. Và như thế, “sau số 11 tờ Liên Lạc âm thầm đi vào quên lãng, không còn ai nhắc đến nữa” (NCK).

Cho đến một ngày đầu tháng 11, 1991 Trường Mai Xuân Tý, vừa nghỉ hưu đến gặp Trường Nguyễn Văn Thoại để bàn về việc phục hoạt tờ Liên Lạc. Trường Tý cho rằng nếu Trường Thoại ra “cầm Volant” thì công việc mới chạy vì Ngựa Chiu Khó, tên rùng của Trường Thoại, quen biết nhiều, đã lâu năm làm việc ở Ban Thường Vụ HĐTU, thạo việc tổ chức và giao dịch rộng sẽ dễ thành công hơn. Kết quả là Ban Phụ trách Liên Lạc (Bộ mới) gồm “Tứ Trụ”: Nguyễn Văn Tinh, Lê Thọ, Nguyễn Trung Thoại và Mai Xuân Tý đã họp nhau tại nhà hàng McDonald (Montréal), ngày 22/11/1991 để bàn kế hoạch tiếp đước Liên Lạc và phân công trách nhiệm. Trường Thoại lo bài vở, trường Thọ phụ trách phân trình bày, Trường Tý vừa viết chuyện tếu vừa lo thủ... ngân, còn trường Tinh là người lớn tuổi nhất và cũng “gân” nhất dám lãnh phần gửi báo kiêm đả tỵ viên lâm thời.

Liên Lạc Bộ mới ra mắt bà con Hướng Đạo và thân hữu vào tháng Giêng, 1992, phát hành vào

dịp Tết con Khỉ, Liên Lạc sang trang lần thứ nhất. Trong Thư Ngỏ kính gởi Anh Chị Em Hương Đạo, Ban Phụ Trách Liên Lạc cam kết sẽ phát hành mỗi năm 4 số - Xuân, Hạ, Thu, Đông - mỗi lần ra 100 số, và ân cần nhắn nhủ bạn đọc “Trò chơi lớn này chắc còn dài dài, còn nhiều gian nan, xin các Anh Chị Em trưởng giúp đỡ, làm ‘đầu đi đường’ nhiều nhiều, ‘chương ngại vật’ ít ít, ‘đặt câu hỏi’ vừa vừa và ‘ủng hộ’ anh em chúng tôi dài dài. Kêu gọi như thế tưởng chưa đủ, trong “Thư Ngỏ” còn xuống giọng ‘cung oán’ thê thiết khiến người đọc phải mủi lòng “...Cột trụ của tờ Liên Lạc anh Lê Văn Ba đã qua đời. Anh Phan Như Ngân hiện lâm trọng bệnh. Anh Trần Văn Thao không được khỏe. E rằng tinh thần Bi Pi sẽ lu mờ, anh em chúng tôi cố gắng hết mình, tiếp tục ấn hành tờ Liên Lạc, Muốn tờ Liên Lạc sống lâu chúng tôi rất cần anh chị em ủng hộ. Muốn được giúp đỡ chúng tôi phải ca bài ca con cá:

Con cá nó sống vì nước

Liên Lạc sống nhờ các anh chị.

Xin các anh chị mở rộng tấm lòng và ‘hậu bao’ giúp cho Liên Lạc chút đỉnh để chúng tôi đủ sức cầm ... đuốc đàn anh đã trao. Bốn anh em chúng tôi thuộc thành phần “trên răng dưới...” nếu không muốn mang chức ‘bần cố nông’, cho nên chúng tôi xin các anh chị ... vân vân”.

Rằng hay thì thật là hay,

Nghe ra ngắm đấng nuốt cay thế nào.(ND)

Nếu Trưởng Lê Hữu Mục phổ nhạc bài ca “con cá” này, bảo đảm sẽ nổi danh hơn bài “Chèo đi, bơi đi” ngày trước.

Về hình thức, Liên Lạc Bộ mới số 1 dày 12 trang, kể cả trang bìa, có hình vẽ cổ đô Huế. Nói ra cho oai chứ trang bìa cũng mỏng như trang ruột, không phải loại bìa cứng. Bài vở trình bày đủ kiểu, đủ cỡ chữ và mang nhiều vết cắt dán, có chỗ còn viết tay. Hình ảnh lem nhem, do kỹ thuật photo copy (Mờ trong bóng chiều. Một đoàn quân thấp thoáng...). Người đọc phải vừa nhìn vừa đoán. Nói cho ngay, đó là số đầu, còn Liên Lạc từ số 2 đã thấy có nhiều cải tiến. Ban Phụ Trách được tăng cường thêm 3 trưởng: Phan Văn Thiết, Trần Minh Thường, và Hoàng Ngọc Châu, từ “Tứ Trụ” lên “Thất Hiền”, và tăng thêm 4 trang. Ngoài phần tin tức còn thêm mục THƯ TÍN. Thừa thắng song lên! Liên Lạc số 3 hình bìa có thêm tí màu, lại

thêm được 4 trang nữa, tổng cộng 20 trang và thêm mục THƯ BẠN (trích thư độc giả và phía dưới có lời bình luận của Trưởng Ngựa Chịu Khó). Liên Lạc số 4 thêm mục MÃ THƯ và từ đó trên tờ Liên Lạc ta thấy phần Thư Tín có 3 mục: Thư Bạn, Mã Thư và Nhắn Tin. Tuy cùng nhắm trao đổi tin tức sinh hoạt của các Trưởng HĐ, cũng do trưởng Ngựa Chịu Khó (NCK) viết, nhưng cách trình bày có hơi khác. Mã Thư là độc thoại, mình NCK viết trả lời bạn đọc. Thư Bạn là đối thoại, đăng hoặc trích thư bạn đọc và có phần “bàn đề” hay ‘mao tôn cương’ của NCK. Còn nhắn tin là dạng điện tín, chỉ nhắn việc cần thiết, rất vắn tắt. Riêng Mã Thư và Thư Bạn là hai mục rất ăn khách, nên Liên Lạc số 5 đã tăng số trang gấp đôi (40 trang). Về sau, có lúc Liên Lạc tăng trên 50 trang. Riêng số Kỷ Niệm Liên Lạc 10 năm

có số trang kỷ lục 120 trang! Có lẽ Ban Phụ Trách tính đẹp tiệm nên “tổ xả láng” chăng? Bình thường Liên Lạc giữ 36 trang để giữ cước phí ở mức tối hảo (theo cách tính của Bưu điện Canada). Nên nhớ tiền cước phí xấp xỉ với phí ấn loát.

Ngày 23/9/1992, Trưởng Mai Xuân Tý không hẹn, sách bị gây ra đi. Theo truyền thống “tập án” (phụ truyền tử kế) trưởng Mai Xuân Phú, con trai Trưởng Mai Xuân Tý được tấn phong Thủ Quỹ, và trên danh

sách Ban Phụ Trách ghi Thủ Quỹ: Mai Xuân Tý (con). Từ đây trưởng Phú có tên rưng là “Tý Con”. Về sau, Ban Phụ Trách thêm được hai Trưởng nữa: Trưởng Lê Phục Hưng và Trưởng Trần Trung Hợp. “Thất Hiền” nay thành “Cửu Long”. Liên Lạc càng thêm khởi sắc. Nhất là từ khi có sự hợp tác chặt chẽ giữa hai xóm Trưởng Niên Montréal và Ottawa. Phân nhiệm rõ ràng: Montréal lo bài vở, Ottawa lo kỹ thuật (đánh máy bài vở, ấn loát và gởi báo).

Kể từ số 16 (tháng 9, năm 1995) Liên Lạc chơi bìa cứng, logo hoa Bách Hợp có thêm vòng tròn có 4 nút dẹt bên ngoài, sau chỉ còn 1 nút dẹt theo đúng quyết định (tháng 9, năm 1996) của Hội Đồng Trung Ương HĐVN “Huy hiệu chính thức của Phong trào HĐVN là Hoa Bách Hợp ở giữa một vòng tròn kết bằng một sợi dây, hai đầu nối lại bằng một nút dẹt”. Cũng như từ số 16, trên bìa Liên Lạc có ghi thêm hàng chữ “Tiếng nói của



Hướng Đạo Trưởng Niên”. Dòng dưới ghi “Nhóm Tinh Thần BP thực hiện”.

Liên Lạc Bộ mới sau hơn 10 năm hoạt động ra đến số 55 thì ‘đứt phim’. Lý do chính là thuyền trưởng Nguyễn Trung Thoại (Ngựa Chiu Khó) “gác mái chèo”. Trước đó ít lâu, cảm thấy sức khỏe suy kém, trưởng Thoại đã dò hỏi ý kiến một vài trưởng trong Ban Phụ Trách như trưởng Thiết, Trưởng Thường liệu có thể thay thế Trưởng lèo lái con thuyền Liên Lạc. Trưởng Thường trả lời “Nếu anh Ngựa buông ra mà trao cho Ottawa thì giới lăm đến số 3 là phải ra ngân hàng khai... phá sản! và chia nhau gia tài những số Liên Lạc cũ, đem về gói kẹo”.

Chuyện không ai ngờ! Trưởng Nguyễn Trung Thoại “gác mái chèo” ngày 8/10/2005 để lại bao tiếc thương cho gia đình, bằng hữu và đọc giả Liên Lạc. Và như thế, dù muốn hay không, nhóm Hướng Đạo Trưởng Niên Ottawa đã phải gồng mình hoàn tất Liên Lạc số 56, số đặc biệt kỷ niệm Trưởng Nguyễn Trung Thoại. Lần này tuy không phải Liên Lạc sang trang lần thứ hai nhưng cũng là tạm thời sang tay, dù mọi sự, từ hình thức đến nội dung, vẫn giữ nguyên như trước. Trưởng Võ Thành Nhân, trong Hội Đồng Trung Ương HĐTN, từ Hoa Kỳ qua dự tang lễ Trưởng Nguyễn Trung Thoại đã gặp một số Trưởng trong Ban Phụ Trách Liên Lạc, xác định “Liên Lạc là tiếng nói của Hướng Đạo Trưởng Niên sẽ được tiếp tục duy trì”.

Liên Lạc ra tới số 56 (tháng 3/2006) thì tạm ngưng. Vậy là trong vòng 15 năm, Liên Lạc đã liên tục ra được 56 số báo. Sau đó, vì có sự thay đổi nhân sự trong Hội Đồng Trung Ương HĐTN, liên lạc giữa các làng, xóm, hơn 20 đơn vị Hướng Đạo Trưởng Niên tạm thời bị gián đoạn.



Hình minh họa

Tạm kết

Liên Lạc là nội san Hướng Đạo, đặc biệt là Hướng Đạo Trưởng Niên và nững thân hữu của nhóm này. Dầu rằng không có văn bản chính thức

nào qui định “tôn chỉ” và “mục đích” của tờ báo, nhưng trên trang bìa tờ Liên Lạc đầu tiên có ghi “Nhóm tinh thần Bi Pi thực hiện” và những số báo sau đó ghi thêm “Tiếng nói của Hướng Đạo Trưởng Niên”. Như thế, có thể nói tôn chỉ của tờ báo là “bảo tồn và phát huy tinh thần Hướng Đạo” (còn gọi là tinh thần Bi Pi hay tinh thần Trần Văn Khắc) và mục đích là “phục vụ Hướng Đạo Trưởng Niên”. Thật ra, danh xưng của nội san là Liên Lạc có thể hiểu là “mạng lưới thông tin” đã phần nào hàm chứa mục đích của tờ báo.

Nói cho cùng, cái tên báo cũng không quan trọng lắm. Chính nội dung của tờ báo mới là chuyện đáng bàn. Đúng thế! Bài vở hay, có giá trị sẽ được đọc giả nâng niu, quý trọng: còn trái lại, thì sẽ bị coi là “lá cải”, có biểu người ta cũng không nhận, hoặc nhận rồi bỏ sọt rác.

Đã hẳn, mỗi lần Liên Lạc sang trang là có sự cải tiến cả về hình thức lẫn nội dung. Lần sang trang sắp tới, chúng ta hy vọng là (a) về hình thức: bài vở sẽ được trình bày đồng bộ hơn, nghĩa là cùng kiểu chữ, cùng cỡ chữ, và hình ảnh không cần nhiều nhưng phải rõ ràng và nên ghi chú sinh hoạt gì? Ai?; (b) Về nội dung: bài vở phong phú, đa dạng nhưng phải mang “chất Hướng Đạo”, nhờ sự đóng góp đông đảo của những cây viết (Hướng Đạo và thân hữu) cả mới lẫn cũ.

Như lời phát biểu của một Trưởng trong Hội Đồng Trung Ương HĐVN trong buổi họp HĐTN, ngày 24/9/2006 tại Oakland (California), “Hướng Đạo là sáng tạo, chúng ta cần mạnh dạn đổi mới khi cần để phát triển phong trào Hướng Đạo”. Đúng vậy, chúng tôi chỉ muốn lưu ý quý bạn đọc là chỉ khi nào có nhu cầu thì hãy sửa đổi, Ngạn ngữ có câu “cái gì không hư thì đừng sửa”. Mặt khác, cái gì hay thì nên giữ lại.

Từ phiên họp Hướng Đạo Trưởng Niên tháng 4/2006 ở Oakland, Văn Phòng HĐTN có quyết định cho phục hoạt tờ Liên Lạc, đến nay đã hơn nửa năm, và nếu tính từ số 56, số chót, thì đã hơn một năm vắng bóng Liên Lạc. Hy vọng một ngày không xa, chúng ta lại có dịp cùng nhau gặp gỡ, trò chuyện, hàn huyên qua những trang Liên Lạc thân yêu như xưa – những “ngày xưa thân ái”.



Ottawa, Ngày 24/4/2007

Bướm.



MÔ LẠNG

beo t^t^ đưa tin

THÔNG BÁO: VP HĐTĐ xin phép được nhắc lại: Thư từ, bài vở, trao đổi ý kiến, tham khảo... Xin Quý Trường vui lòng gửi về địa chỉ sau đây:

Thư tín: Tr. LÊ VĂN PHƯỚC

2518 PEBBLESTON Dr. GARLAND, TX 75044.

- Email: hdtvn1418@yahoo.com

- Phone: (214) 679-4874 hoặc (214) 403 1923

- Web site: www.hdtvn.net

***CHI PHIẾU** xin gửi về Trường:

ĐỒ MỸ LỘC

10126 AVE St., Houston, TX 77034

TỦ SÁCH HĐTĐ

Trong việc phổ biến lại các số báo Liên lạc cũ, với mục đích tạo cơ hội cho các trường thích tìm về cội nguồn, muốn ôn cố tri tân. BBT/BLL đã cố gắng sưu tìm, cùng với sự tiếp công, tiếp sức của rất nhiều Trường khắp năm châu bốn biển, đã giúp tủ sách trên trang mạng hdtvn.net thu thập gần đủ các số báo Liên Lạc cũ đã phát hành hơn hai mươi năm qua.

VP HĐTĐ/BLL thành thật ghi nhớ những đóng góp của tất cả các Trường cho cuộc chơi có ý nghĩa này. Đặc biệt xin cảm ơn Tr. Nguyễn Trung Tường, Tr. Nguyễn Thị Vân Hương, Tr. Mado Thu Hương, Tr. Hồ Đăng, Tr. Micheal Tran, Tr. Nguyễn Đền, Tr. Đình Vi... đã tạo cho tiết mục này phong phú và hoàn chỉnh hơn.

Tuy nhiên đến lúc này điểm lại các số báo Liên Lạc đã có (Phát hành từ năm 1992 đến năm 2013) thì BBT vẫn còn thiếu các số **5, 57, 58**. Ước mong món ăn tinh thần này sẽ được ghi trọn vẹn trên tờ thực đơn mang tính sử liệu của Hướng Đạo Trường niên Việt Nam.

ĐỌC GIÁ BÁO LIÊN LẠC

VP HĐTĐ thông báo lại cho các Trường chưa nhận được bản tin Báo Liên Lạc cũ in trên giấy, phát hành từ năm 1992 cho tới thời gian gần đây nhất, những số mà BBT đang có, sẽ lần lượt đưa lên trang mạng www.hdtvn.net của HĐTĐ vào các ngày **10 và 25 hàng tháng**. Nhưng hy vọng trong tương lai không xa lắm sẽ có thông báo vui hơn, khi VP HĐTĐ nhiệm kỳ 2014-2018 với BBT chủ yếu gồm 2/3 em bé tập tễnh làm báo mới được vài tháng, trong khi tuổi đời sắp bước sang “thất

thập”, mong có Trường nào mở khóa huấn luyện về kỹ năng “múa bút” để học thêm vài chiêu làm báo sao cho nhanh hơn, đẹp hơn, ít tốn kém hơn, và lúc đó BBT sẽ có thêm chút thì giờ “sao y bản chính” các số báo LL cũ đưa hết lên trang mạng trong vòng 4 năm, hoàn tất tâm niệm kính dâng lên “Nhóm chủ trương Tinh Thần Baden Powell”

BÁO LL IN TRÊN GIẤY. Trả lời chung

Thưa Quý Trường, VPT VP/HĐTĐ tiền nhiệm đã có đưa thêm lên trang mạng www.lienlac.net hai số LL trong gần cuối nhiệm kỳ, với dự tính làm nhẹ bớt gánh nặng về mọi mặt cho các Trường phụ trách. BBT.kế nhiệm, theo chân đàn anh, **nhưng về phần báo in, chỉ gửi cho các Trường Niên lớn tuổi không sử dụng máy vi tính.** Làm báo HĐT, người chịu trách nhiệm thường kiêm thêm nghề ca sĩ, ca bài “**con cá nó sống nhờ nước**” ca hoài hết hơi, cá thiếu nước mắc cạn, đành đem cá phơi khô, chờ hát bài mới: “**Lạy trời mưa xuống**” để tiếp tục loay hoay vui đời Hướng Đạo.



.A.A. Các Trường đã góp củi để giữ cho ngọn lửa Liên Lạc luôn được tỏa sáng.

Tr. Nguyễn Tuyết Nga Newark, DE.....	US\$ 20.00
Tr. Bùi Văn Giải Portland, OR.....	30.00
Tr. Phạm Đình Đức Oklahoma.....	25.00
Tr. Nguyễn Minh Thế California.....	30.00
Tr. Lê Thị Thục California.....	20.00
Tr. Vickie Ngọc Bích California.....	30.00
Tr. Trần Kim Đông Sacramento, CA.....	50.00
Tr. Nguyễn Chí Công Sacramento, CA.....	20.00
Tr. Dương Thị Kim Sơn. Canada	100.00
Tổng thu.....	US\$ 325.00
Quỹ năm 2014 còn lại.....	1,322.51
Tổng cộng hiện có.....	US\$1,647.51

Chi tiêu báo Liên Lạc số mùa Đông:

Chi phí in báo.....	US\$ 225.00
Mua vật dụng(in & gửi báo).....	55.80
Cước phí gửi báo.....	265.40
Tổng chi.....	US\$ 546.20
Tồn quỹ tính đến ngày 15/2/2015... US\$ 1,101.31	
Dư chi cho báo Liên Lạc số mùa Xuân(60 trang)	
Chi phí in báo.....	300.00
Cước phí gửi báo+Mua vật dụng.....	350.00
Ước tính quỹ còn lại sau số mùa Xuân...\$451.31	





CẢM XÚC SAU BUỔI LỄ CỦA LIÊN ĐOÀN HƯỚNG ĐẠO THĂNG LONG

Dù đã nhiều lần tham dự những buổi lễ của nhiều Hội đoàn, của các Liên Đoàn Hướng Đạo, nhưng có thể nói đây là lần đầu tiên tôi có một cảm xúc không thể nào quên với Liên đoàn Hướng đạo Thăng long, Crew 1789/Troop 2506.

Tôi đã có mặt ngay từ rất sớm, vì tôi nghĩ rằng tôi sẽ không thể ở lại với Liên Đoàn hết buổi tiệc. Các em đoàn sinh cùng các Trưởng đã có mặt ở nơi tổ chức Xmas Party từ 1h30. Nhìn mỗi em có việc làm riêng theo từng nhóm, từ các em Thanh đoàn đến các Thiếu sinh, rồi các em Chim non, Sói con cũng được chia việc, làm cho không khí chuẩn bị thật náo nức. Tôi say sưa ngắm nhìn các hoạt động chuẩn bị của các em rất trật tự và rất Hướng đạo. Tôi thật thán phục sự dạy dỗ, huấn luyện của các vị Huynh trưởng vô cùng. Tôi có cảm nghĩ rằng đây chính là một gia đình chứ không phải là một Liên Đoàn Hướng Đạo. Nhìn sự kỷ luật và tự giác của các em mà tôi hiểu rằng các Huynh trưởng đã bỏ công sức rất nhiều mới có được. Tôi thật vui mừng khi nghĩ rằng các em đoàn sinh này sẽ trở thành những người rất hữu ích của xã hội mai sau.

Đúng 5h, tiết mục mở màn thật trang nghiêm với phần Opening Flag Ceremony do các em Thiếu sinh điều khiển rất trang trọng, làm tôi như thấy sự hào hùng của người Việt Nam chúng ta, thuở cha ông dựng và giữ nước xa xưa. Tôi bất ngờ với sự khen thưởng cho những thành tích hoạt động trong năm qua của các đoàn sinh của Liên đoàn. Những người tham dự rất hào hứng theo dõi lần lượt từ phát bằng cho Woodbadge, đến Girl Scout Silver, rồi Venturing Bronze, và đặc biệt là phần trao đẳng thứ cao nhất Eagle Scout cho các em đoàn sinh.

Rồi chương trình văn nghệ do chính các em tự tìm bài hát, tự tập dợt theo từng nhóm trong suốt mấy tháng đã làm cho tôi và những người có mặt

vô cùng ngạc nhiên và thán phục. Chủ đề Music From Around the World của Liên đoàn Thăng long đã đưa tôi đi từ sự ngạc nhiên này đến sự thán phục khác mà không thể nào rời khỏi hội trường sớm như dự tính ban đầu của tôi. Nhìn các em trong trang phục các nước, với các vũ điệu điêu luyện, tôi có cảm nghĩ như những vũ công thực thụ của trung tâm ban nhạc nào đó chứ không phải là những Hướng Đạo Sinh. Đúng là đặc sắc và trên cả tuyệt vời!

Tôi rất thích thú khi vừa được thưởng thức những món ăn thật ngon và rất nhiều do các phụ huynh của liên đoàn chuẩn bị, vừa thưởng thức màn văn nghệ hiếm có như thế. Và có thể nói Liên đoàn Hướng đạo Thăng long đã dạy các đoàn sinh của mình thật chu đáo, từ nghi lễ, từ cách ứng xử, và cả sự chia sẻ niềm vui cho nhau trong những dịp lễ Tết như thế này. Những món quà nhỏ từ Trưởng tặng cho các đoàn sinh, cho các phụ huynh, rồi các đoàn sinh tặng trưởng và trao đổi quà cho nhau, cũng như các Trưởng cảm ơn phụ huynh đã giúp đỡ, và các phụ huynh cảm ơn các Trưởng đã cực nhọc dạy cho các con của họ trong năm qua... không khí cảm ơn, tặng quà thật náo nhiệt, vui vẻ và đầy ấp chân tình vô cùng ý nghĩa.

Tôi đã có một đêm thật ý nghĩa không thể quên trong cuộc sống của mình, khi chứng kiến sự cống hiến của những người mang tâm huyết giúp đời truyền đạt cho các con cháu của thế hệ mai sau. Xã hội của chúng ta sẽ đẹp biết dường nào khi ngày càng nhiều những bông hoa thơm ngát như những Trưởng, những Đoàn sinh và những Phụ huynh của Liên đoàn Hướng đạo Thăng long.

Mến chúc mọi người sẽ có một mùa Giáng sinh an lành, vui vẻ và một Năm mới thật tốt đẹp!

Xmas 2015

Tin: Mai Thảo. Hình: Hồ Đăng.
(Xem hình ở trang trong bìa sau)

LIÊN ĐOÀN CHI LĂNG / NAM CALIFORNIA.

A/ LỄ VINH DANH GOLD AWARD

Lê Minh Lý tường trình



Hình: Đào Xuân Cường

Từ trái sang phải: Truong Vikky Shepp, Tráng Sinh Elizabeth Nguyễn, Phó tá Thiếu trưởng Mary Ngô, và Phó tá Thanh trưởng Amy Đào.

Mùa Giáng Sinh 2014, LĐ Chi Lăng đã tổ chức lễ trao giải Gold Award cho 2 phụ tá Truong Amy Đào, Mary Ngô, và Tráng sinh Elizabeth Nguyễn vào lúc 2:00 chiều ngày 20 tháng 12 năm 2014. Buổi lễ diễn ra trong không khí tung bừng với sự hiện diện đông đủ các Truong đã từng hướng dẫn các ứng viên Gold Award. Truong Vikky Shepp, Vice President of Fund Development của Girl Scout of Orange County Council chia sẻ kinh nghiệm về hành trình Hướng Đạo. Kể đến, nguyên Tráng sinh Stephanie Lê, người đã từng hướng dẫn các Hướng Đạo Sinh Amy, Mary và Elizabeth, đã gửi gắm trong bài diễn văn:

“...And now, you are entering into a new stage in life in which you are trying to discover who you are, where your passions lie, and how you can achieve your dreams. Like your Gold Award journey, you will most likely run into some hurdles. At some point, you may feel pressured to act a certain way, to pursue a specific path, or to abandon ideals that you previously held. Along the way, you may question your strength, your capabilities, and the propriety of your choices.

When you find yourselves in these situations, just remember that you are now equipped with the skills necessary to prevail and that you will always have the unwavering support of your sisters and the Chi Lang family. You were all driven by a fervent desire to do good and to make the world a better place, and you have undoubtedly inspired others to do the same. Use this desire, this drive to explore new opportunities and to accomplish any future goals you may have beyond your participation here in Chi Lang. All of the skills you developed and honed during your Gold Award journey are applicable in the real world. All of us here today know what you are capable of, it's time the world finds out, too....”

Tạm dịch: *“...Và bây giờ các em đang bước qua một giai đoạn mới của cuộc đời, trong đó các em sẽ cố gắng tìm hiểu về bản thân của mình, về những ước vọng của chính mình, và làm sao để đạt được những ước vọng đó. Như cuộc hành trình Gold Award, các em sẽ vướng mắc một vài trở ngại. Ở một vài thời điểm, các em sẽ bị áp lực để ứng xử theo một xu hướng, đeo đuổi một con đường, và có thể phải từ bỏ những lý tưởng mà các em đã từng áp ủ. Trên bước đường đó, các em có thể phải tự đặt câu hỏi về sức mạnh và khả năng của mình, hay sự thích đáng của những lựa chọn của chính mình.*

Khi các em đứng trước ngã ba đường này, hãy nhớ là các em đã được trang bị những kỹ năng cần thiết để vượt qua, và các em sẽ luôn có sự hỗ trợ vững chắc từ các chị em trong gia đình Chi Lăng. Các em luôn tha thiết ước mong làm việc tốt lành, muốn biến thế giới này trở thành một nơi tốt đẹp hơn, và các em đã truyền niềm cảm xúc nơi những người khác. Hãy dùng lòng ước muốn thiết tha này để tìm kiếm những cơ hội mới, và để hoàn thành những mục tiêu tương lai ngoài sự đóng góp mật trong gia đình Chi Lăng. Tất cả những kỹ năng đã được phát triển và trau dồi trên hành trình Gold Award của các em sẽ được áp dụng trong đời sống. Tất cả mọi người có mặt ngày hôm nay đều biết các em có thể đảm đương được những gì, đã đến lúc thế giới bên ngoài cần phải khám phá ra...”

Dịp này, LĐ Chi Lăng đã hân hạnh đón tiếp quý Truong Lê Đức Phẩm, Nguyễn Tư Nhân, Hồ Đăng, Nguyễn Trí Tuệ, Nguyễn Tân Tiên, Hứa Quế Trung, Nguyễn Tammy, Nguyễn Hồng Tiên, cùng Truong Nguyễn Ngọc Anh và phu nhân, đương kim Chi Nhánh Truong Chi Nhánh Đức.

Sau phần chúc mừng của Truong Nguyễn Trí Tuệ, Tổng Thư Ký HĐTU/HĐVN và Truong Nguyễn Tân Tiên, Ủy Viên Miền Tây Nam Hoa Kỳ, đại diện phụ huynh Nguyễn Paul Tuấn đã cảm ơn sự hỗ trợ và khuyến khích từ các thành viên Chi Lăng, đặc biệt là Truong Phạm Thiện Tâm, LĐ Phó LĐ Chi Lăng, là người đã tận tình đốc thúc và khuyến khích các ứng viên vượt qua hành trình gay go để hoàn tất đẳng cấp cao quý Gold Award.

B/ LỄ TRAO HUÂN CHƯƠNG BÁCH HỢP CHO TRƯỞNG LÊ MINH LÝ.



Lễ Trao Huân chương Bách Hợp cho Trưởng Lê Minh Lý được tổ chức vào lúc 3 giờ chiều ngày 20 tháng 12, 2014.

Mở đầu buổi lễ, Tr. Lê Đức Phâm, Ủy Viên Truyền Thống và Văn Hóa HDTU/HĐVN đã tuyên đọc các điều lệ về Nguyên Tắc

Huân Chương HĐVN. Kế đến Tr. Nguyễn Trí Tuệ, Tổng Thư Ký HDTU/HĐVN thay mặt Tr. Chủ Tịch Võ Thành Nhân, đọc Quyết Định số QĐ 2014/BTV/012 trao tặng Huân Chương Bách Hợp cho Tr. Lê Minh Lý sau khi tham chiếu đề nghị của Tr. Nguyễn Tư Nhân, nguyên Ủy Viên Miền Tây Nam Hoa Kỳ với sự chuẩn thuận của Tr. Nguyễn Đoàn, Trưởng Ban Huân Chương và Khen Thưởng-HDTU/HĐVN.

Kế đến, Tr. Nguyễn Tư Nhân, cùng Tr. Nguyễn Tân Tiến, Tân Ủy Viên Miền Tây Nam Hoa Kỳ, và Tr. Hứa Quế Trung, Thư ký Miền Tây Nam Hoa Kỳ lần lượt trao Huân Chương Bách Hợp, Chứng chỉ và Văn Thư Quyết Định cho Tr. Lê Minh Lý với sự chứng kiến của Tr. Hồ Đăng, Ủy Viên Liên Lạc và Phát Triển Hướng Đạo Trưởng Niên.

Đáp lời, Tr. Lê Minh Lý đã phát biểu: “Con người HD thường thích ra tay làm việc hơn là được vinh danh. Do đó, khi được vinh danh, người HD thường hay tự xét không biết mình có xứng đáng hay không? Và tôi cũng không qua khỏi cảm xúc này. Tuy nhiên, việc trao tặng Huân Chương Bách Hợp là một quyết định chung và khách quan, vượt qua cảm nhận của một cá nhân. Do đó, tôi đón nhận vinh dự này với lòng cảm kích đến quý Tr. trong HDTU/HĐVN, dù rằng khi tự xét mình, tôi nghĩ mình vẫn còn phải “cố gắng hết sức...”.

Sau cùng, Tr. Phùng Quang Tuyên Liên Đoàn Trưởng LĐ Chi Lãng đã tóm tắt quá trình 45 năm sinh hoạt của Tr. Lê Minh Lý, kể từ ngày 3 tháng 8 năm 1969 khi Tr. Lý mới gia nhập Thiếu Đoàn Trần Hưng Đạo, Đạo Bạch Đằng, Châu Gia Định, Việt Nam cho đến nay. *(xem hình ở trang trong bìu sau)*

Ngoài các Trưởng trong HDTU/HĐVN, buổi lễ còn có sự hiện diện của Tr. Nguyễn Ngọc Anh và phu nhân, Chi Nhánh Trưởng Chi Nhánh Đức, Tr. Tammy Nguyễn, Liên Đoàn Trưởng Liên Đoàn Hoa Lư, Tr. Nguyễn Hồng Tiên, Liên Đoàn Trưởng Liên Đoàn Văn Lang cùng các Trưởng, phụ huynh và đoàn sinh LĐ Chi Lãng. *LML tường trình.*



Hình chụp chung với hầu hết các Tr. kỳ cựu Chi Lãng: Nguyễn Văn Phú, Phùng Quang Tuyên, Đỗ Anh Vọng, Ngô Hoàng Minh, Nguyễn Duy Trường Sơn và Khưu Quốc An.



LĐ CHI LÃNG
29 Gold Award



LĐ CHI LÃNG
61 Eagle Scouts



Từ trái sang phải: Tr. Tammy Nguyễn, Tr. Ngọc Anh, Tr. Nguyễn Ngọc Anh, Chi Nhánh Trưởng chi nhánh Đức, Tr. Hồ Đăng, Tr. Lê Đức Phâm, Tr. Nguyễn Trí Tuệ, Tr. Lê Minh Lý, Tr. Nguyễn Tân Tiến, Tr. Nguyễn Tư Nhân, Tr. Hứa Quế Trung.



LIÊN ĐOÀN THĂNG LONG / NAM CALIFORNIA.

Đúng 5 giờ chiều ngày thứ Bảy 13 tháng 12 năm 2014, tại thành phố Anaheim, California, tiết mục mở màn **BUỔI LỄ CỦA LIÊN ĐOÀN HƯỚNG ĐẠO THĂNG LONG** đã diễn ra thật trang nghiêm với phần Opening Flag Ceremony.

Tin: Mai Thảo - Hình: Hồ Đăng

LỄ TRAO HUÂN CHƯƠNG BÁCH HỢP CHO TRƯỞNG LÊ MINH LÝ.

Trưởng Nguyễn Tư Nhân đang trao Huân Chương Bách Hợp cho Trưởng Lê Minh Lý.

(Hình: Đào Xuân Cường)



LIÊN ĐOÀN CHÍ LINH COURT OF HONOR

Các em trong Liên đoàn CHÍ LINH chụp hình lưu niệm cùng với các Trưởng trong Liên Đoàn và các Trưởng đại diện các đơn vị Hướng Đạo tại địa phương.

Hình: Hồ Đăng

LBH HOUSTON KỶ NIỆM ĐỆ NHẤT CHU NIÊN & LỄ TRAO KHĂN QUÀNG CHO 5 TÂN TRƯỞNG NIÊN



H1



H2



H3



H4

H1 .Bánh Sinh Nhật kỷ niệm Đệ nhất chu niên ngày thành lập LBH HOUSTON, TX.

H2. Lễ trao khăn quàng HDTN cho Tr. NGUYỆT MINH (Ngôi) phu nhân Tr. NGUYỄN VĂN THO.

H3. Tr. Phạm Kiêm Thiện trao khăn quàng cho Tr. Vương V Thu.

H4. Bốn tân Trưởng Niên LBH Houston đại diện làng cùng cắt bánh Sinh nhật. Từ trái sang gồm: Tr. Nguyễn L Phương, Tr. Nguyễn thị Thảo ,Tr. Vũ Q Nhận, Tr. Vương V Thu.

KỶ NIỆM SINH NHẬT LẦN THỨ 158

HUÂN TƯỚC

BADEN POWELL

Baden Powell



TÁC GIẢ & TÁC PHẨM

