



LIÊN LẠC



TIẾNG NÓI VÀ NHỊP CẦU LIÊN LẠC CỦA HƯỚNG ĐẠO TRƯỞNG NIÊN



VĂN PHÒNG HƯỚNG ĐẠO TRƯỞNG NIÊN NHIỆM KỲ 2014-2018

S
I
N
H

H
O
A
T

T
H
U

Đ
Ô
N
G



TRẠI KỶ NIỆM 50 NĂM THÀNH LẬP KHA 22.11.66 (LÂM VIÊN ĐÀLẠT) THANH 216 (USA)



KỶ NIỆM ĐỆ TAM CHU NIÊN NGÀY THÀNH LẬP LBH HOUSTON HDTN

HUYNH TRƯỞNG VÀ ACE HDS THAM DỰ TANG LỄ CÁC TRƯỞNG :



TRƯỞNG VOI GIÀ NGHIÊM VĂN THẠCH (PARIS)



TRƯỞNG SÓI BỀN CHÍ TRỊNH VĂN TOÀN (OREGON)



TRƯỞNG SATO BARBER (NORTH CAROLINA)





CHỦ NHIỆM
LÊ VĂN PHƯỚC

CHỦ BÚT
NGUYỄN TĂNG BÌNH

CỘNG TÁC TRONG SỐ BÁO NÀY:

NGUYỄN TRÍ TUỆ
TRỊNH MỸ PHƯƠNG
NGUYỄN TRUNG TƯỜNG
VĨNH ĐÀO-BẠCH VĂN NGHĨA
TÔ VĂN PHƯỚC - MINH TRANG
NGUYỄN ĐỨC THANH - ĐẤT NẬU
HUY PHƯƠNG - LINH NGUYỄN
PHẠM MÊ LINH - TÂM NHÂN
LÝ TRÍ THANH LƯƠNG
NGUYỄN MINH XUÂN
NHÂN & HÙNG ĐÀO
CAO NGỌC CƯỜNG

BÀI VỞ, THƯ TÍN XIN GỬI VỀ:
EMAIL: hdtntvn1418@yahoo.com
ĐỊA CHỈ: LÊ VĂN PHƯỚC
2518 PEBBLESTON DRIVE
GARLAND, TX 75044

ĐIỆN THOẠI:
(214) 679-4874 Chủ nhiệm
(214) 403-1923 Chủ bút
WEBSITE: www.hdtntvn.net

CHI PHIẾU-XIN GỬI VỀ THỦ QUỸ:
ĐỖ MỸ LỘC
10126 AVES Street
Houston, TX 77034

Trình bày: TĂNG BÌNH
Ấn loát: DUY ĐẾN
Web site: ĐÌNH VI
Phát hành: LÊ PHƯỚC

MỤC LỤC

Liên Lạc số mùa Đông 2016	Trang 1
Hình sinh hoạt Thu – Đông (1)	2
Mục lục	3
Thư mùa Đông	4
Tưởng nhớ Trường Voi già Nghiêm Văn Thạch	5
Lễ cầu nguyện cho linh hồn Tr. Nghiêm Văn Thạch	6
Lược sử Trường Trịnh Văn Toàn	7
Tưởng nhớ Trường Sói Bền chí Trịnh Văn Toàn	8
Thương tiếc Tr Sato Barber	9
Trại Miền Trung Hoa Kỳ - Giữ Vững 20	10
Giới thiệu đơn vị: Xóm Bách Hợp Montréal Canada	12
50 năm với Kha 221166 (Thanh 216)	13
Tản mạn về chữ Vội	16
Tâm tình sau trại Giữ Vững 20	17
Văn hóa truyền thống: Âm chén Trà mùa đông	18
Câu chuyện tên Rừng – Đôi điều chưa kể (Kỳ 1)	20
Tình Làng Nghĩa Xóm	24
Khoe	26
Cách học tiếng Việt qua bài hát	27
Mỡ Làng	28
HDTU – HDVN Tài liệu hướng dẫn tiếp theo (kỳ 2)	29
Hình sinh hoạt Thu – Đông (2)	35
Chúc mừng: Giáng Sinh 2016 – Năm Mới 2017	36





Mừng Giáng Sinh 2016

Mừng Năm Mới 2017

Trong mùa đoàn tụ, yêu thương, trong thời điểm ban và nhận ơn phước, trong không khí tung bừng rộn rịp chào đón những tin yêu và hy vọng của một năm mới. Văn Phòng Hướng Đạo Trưởng Niên và toàn thể anh chị em trong Ban biên tập báo Liên lạc kính gửi lời chúc an lành, sức khỏe và vạn sự may mắn đến Quý Trưởng, Phụ huynh, Thân hữu và anh chị em Hướng Đạo Sinh khắp mọi nơi.

Quỹ thời gian lại thêm một năm nữa trôi qua.

Trong cái lạnh ở quê hương thứ hai của đa số những người Việt Nam xa xứ, mùa Đông là mùa cần sự gần gũi, cần những thân thương chia sẻ. Thời tiết giá rét bên ngoài, không gian ẩm cúng bao bọc mái ấm gia đình, dễ gợi nhớ trong chúng ta nhất là các Trưởng cao niên những liên tưởng về một thời quá khứ.

Ngược dòng thời gian, gần thật gần, chỉ với con số một năm nhỏ nhoi thôi. Cuối năm 2015 HĐVN chúng ta đã đánh dấu 85 năm hoạt động qua nhiều thăng trầm đời đời đổi bằng một trại kỷ niệm tại Chi nhánh Úc.

Năm 2016 chúng ta bước vào hoạt động với nhiều sinh hoạt khởi sắc từ trung ương đến các đơn vị biệt lập. Trong đó phải kể đến Hội Nghị Trưởng do HDTU HĐVN tổ chức vào ngày đầu tháng 7 tại miền Tây Nam Hoa Kỳ, với sự thành công trong việc đồng thuận nhiều sự kiện thuộc về quá khứ, hiện tại cũng như tương lai.

Những trại họp bạn Miền, trại Truyền thống văn hóa, những lễ kỷ niệm ngày thành lập các đơn vị, lễ trao Đăng hiệu cho các Đoàn sinh xuất sắc, lễ tuyên dương và trao tặng huân chương cao quý nhất của HĐVN cho các Anh Chi Em có công với Phong trào, đến các sinh hoạt dân thân góp một bàn tay với các cơ quan đoàn thể xã hội tại địa phương trong các công việc thiện nguyện...

Vui mừng thấy các đơn vị HĐ gốc Việt ngày càng đông vui, khởi sắc.

Các sinh hoạt về mọi mặt ngày càng đổi mới phù hợp với thời đại khoa học tiến bộ.

Riêng HDTN vẫn luôn thấy bóng dáng nhiều chiếc khăn quàng tím hiện diện trong hầu hết các sinh hoạt HĐ tại nhiều nơi, vẫn với tâm lòng đầy nhiệt tình, hăng hái góp một bàn tay, với ý chí sẵn sàng vun đắp cho phong trào ngày một lớn mạnh hơn bằng cái nhìn thật hiểu biết "Tre già măng mọc" và sự "Kế tục" là điều tất nhiên của tạo vật.

Trong cuộc sống đời thường, những vị cao niên thường hay nhắc về quá khứ, thích gợi lại chuyện của một thời xa xưa, suy tư cuộc sống hiện tại, thêm một chút băng khuâng khi nghĩ tới tương lai. Nhưng với HDTN, ước mong và cầu chúc Quý Trưởng niên luôn mạnh khỏe, tràn đầy niềm tin yêu và hy vọng trong năm mới, sẽ đem những kinh nghiệm quý giá tích lũy được của một thời hay của cả một đời để PHỤNG SỰ cho phong trào HĐVN.

Mong thay.

Năm mới tràn đầy niềm vui mới.

BBT báo Liên Lạc.





(Sơ lược về Sinh hoạt Hướng đạo Việt Nam của Tr. Nghiêm Văn Thạch, do Tr. Lý Trí Thanh Lương, Hội trưởng Hội HĐVN tại Pháp, trình bày trong tang lễ Tr. Thạch).

Kính thưa Cha, gia đình, quý Trưởng cùng các ace HDS và thân hữu,
Tr. Nghiêm Văn Thạch, tên rừng Voi gia, sinh ngày 16/9/1929 tại Sài Gòn.
Tr. Thạch mồ côi cha sớm, mặc dầu tuổi trẻ nhưng tính tình đã chín chắn, thời niên thiếu Trưởng đã sinh hoạt HĐVN ở ngoài Bắc ;

- * Và sau hiệp định Giơ-neo năm 1954, HĐVN không còn sinh hoạt nữa, gia đình của Trưởng di cư vào Nam, Trưởng xắn tay áo tiếp tục theo đuổi lý tưởng phục vụ cho PT HĐVN.
- * Từ đó cho tới nay, đã 70 năm, luôn nhằm chủ đích đóng góp vào sự củng cố và phát triển chung của PT.HĐVN, lấy nền tảng từ suy nghiệm và kiến thức của mình về nguyên lý và chủ đích giáo dục nhân cách của HĐ, hành động của Trưởng là tự nguyện nhận trách nhiệm, và sứ mệnh giáo dục truyền thống của PT HĐVN hiện thời.
- * Cựu đoàn sinh trong các đơn vị HĐ mà Trưởng chịu trách nhiệm,
- * Cựu trưởng ở Đạo Đồng Nhân Hà Nội, Đạo Hoa Lư Saigon, Châu Gia Định, và các cơ cấu trung ương thời gian 1948-1975,
- * Nhiệm vụ sau cùng là Phó TUV của Hội HĐVN.
- * Vào thời điểm 1974, Trưởng chủ tịch Nguyễn văn Thơ Hội HĐVN ở VN, đã giao nhiệm vụ cho Trưởng làm phụ tá Trưởng phái đoàn HĐVN tham dự trại họp bạn thế giới NORDJAM -75 được tổ chức tại NORVEGE.
- * Vào năm 1979, Tr.Thạch đã tiếp xúc với liên hội HĐ Pháp (Scoutisme français) để ghi danh làm hội viên liên kết, đồng thời thành lập hội HĐVN tại Pháp cùng năm.
- * Trưởng đã vận động với các Trưởng kỳ cựu để tham gia hội nghị Trưởng HĐVN thế giới về họp tại Costa Mesa ở California 1983.
- * Sau khi kỳ hội nghị Trưởng này, đạt được kết quả ra đời bằng hiến chương Costa Mesa để hoạch định đường hướng chung cho PT HĐVN.

Trưởng Nghiêm Văn Thạch đã tổ chức Trại họp bạn Thăng Tiến 1, năm 1985 ở Pháp.
Được tin nhiệm làm chủ tịch Hội HĐVN tại Pháp từ 1979-1995.

Chủ tịch danh dự của hội HĐVN tại Pháp.

Trưởng đã để lại một di sản tinh thần HĐ dựa trên nền tảng truyền thống HĐVN.

- Tinh yêu tổ quốc, một sự cống hiến tự nguyện và nếu cần sự hy sinh của mình để phục vụ cho đất nước tổ tiên. Đồng thời không quên làm một bổn phận mới, những trách nhiệm mới của một công dân nơi mình đang sống.
- Trong tinh thần hòa bình và hòa hợp trong lãnh vực tôn giáo : Mỗi HDS Việt Nam tôn trọng những tôn giáo khác mà tôn giáo đó không phải là của mình.
- Trong tinh thần lợi ích công cộng và phục vụ được thể hiện một cách đương nhiên.
- Tinh thần huynh đệ Hướng Đạo Thế Giới được củng cố bởi giá trị truyền thống gia đình Việt nam, những HDS khác được cư xử như những người thực sự là anh và chị.

Xin kính chào.

Hội Hướng Đạo VN tại Pháp





Lúc 4 giờ chiều ngày Chủ Nhật 27/11/2016 tại Nhà Thờ ST FRANCIS OF ASSISI tọa lạc tại số 5111 San Felipe Rd – San Jose – CA 95135 diễn ra buổi lễ Cầu Nguyện cho Linh Hồn Trưởng ANDRÉ NGHIÊM VĂN THẠCH, trong một Thánh Lễ chung với Cộng Đoàn St Francis of Assisi, với sự hiệp thông cầu nguyện của các Hưởng Đạo Trưởng Niên thuộc Làng Bách Hợp San Jose và Xóm Oakland, cùng các Trưởng thuộc Hội Đồng Hưởng Đạo Châu Santa Clara. Đây là ngôi nhà thờ rộng lớn với một kiến trúc xinh xắn có những bức tường kiếng bao quanh nằm trên một ngọn đồi cao cho phép ta nhìn thấy được toàn cảnh khu Evergreen tươi mát của một thành phố San Jose mới mẽ và hiện đại.



Mặc dù đây là ngày Chủ Nhật trong tuần lễ Thanksgiving ở Hoa Kỳ, mà đa số dân Mỹ thường đi chơi xa, có rất nhiều Trưởng Hưởng Đạo trong vùng đã có mặt hôm nay để cùng cầu nguyện cho một Người Anh lớn vừa lìa rường ngày 07 tháng 11 năm 2016 tại Paris – Pháp quốc: đó là Trưởng VOI GIÀ - NGHIÊM VĂN THẠCH, và cũng để cảm ơn Anh về những đóng góp quý giá của Anh cho Phong Trào Hưởng Đạo Việt Nam và cho Hệ Trẻ mai sau. Các Trưởng Nguyễn Đình Tuấn và Bê Trê, Trưởng



Nguyễn Văn Hiệp và Bê Trê, Trưởng Nguyễn Mạnh Hiệt và Bê Trê, Trưởng Đào Ngọc Minh, Trưởng Lê Văn Tĩnh, Trưởng Vũ Đức Đệ, Trưởng Nguyễn Helen, Trưởng Trần Văn Long, Trưởng Nguyễn Văn Huyền, Trưởng Phạm Văn Hải và Bê Trê, Trưởng Nguyễn Trung Tường, Trưởng Trần Đình Phước, Trưởng Trịnh Mỹ Phương, và một số Trưởng khác cũng đã có mặt. Được biết là hai em gái của Cố Trưởng Nghiêm Văn Thạch hiện đang sống ở San Jose - là Chị Thùy và Chị Mỹ - cũng đã được mời đến dự lễ Cầu Nguyện cho Linh Hồn Trưởng Nghiêm Văn Thạch; tuy nhiên vào giờ chót hai Chị không tìm được địa chỉ Nhà Thờ.

Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ do Linh Mục Phero Phan Thế Lực chủ tế và Ca Đoàn Fatima trợ giúp phần thánh nhạc, tất cả giáo dân cùng các Trưởng Hưởng Đạo cùng thành tâm hướng lòng cầu nguyện cho các Linh Hồn quá cố, trong đó có Linh Hồn Cố Trưởng Hưởng Đạo ANDRÉ NGHIÊM VĂN THẠCH được sớm về hưởng Nhan Thánh Chúa.

Linh Mục Phero Phan Thế Lực nhân dịp này cũng chào mừng các Trưởng Hưởng Đạo trong vùng. Các Trưởng cùng với Cộng Đoàn Nhà Thờ cùng cầu nguyện và chúc bình an cho nhau. Chương trình Thánh Lễ được kết thúc với phần cầu nguyện và chúc lành của Linh Mục Phero Phan Thế Lực.

Sau buổi lễ, các Trưởng Hưởng Đạo đã cảm ơn Linh Mục và toàn thể Cộng Đoàn Nhà Thờ và chụp hình lưu niệm. Sau đó, các Trưởng được Trưởng Lê Văn Tĩnh ở Xóm Oakland đái cả nhóm đi dùng cơm tối tại Nhà Hàng Rong Biển trong khu Grand Century Mall. Mọi người lại có dịp quây quần bên nhau ăn uống và hàn huyên thật vui trước khi ra về.

**Ghi nhanh: Trịnh Mỹ Phương
(Phượng Hoàng Nhiệt Thành)
Mô Làng Bách Hợp San Jose California**





LƯỢC SỬ
Trương SÓI – BÈN CHÍ
TRỊNH VĂN TOÀN

Trương Trịnh Văn Toàn, Tên Rừng Sói Bền Chí .

Sinh ngày 10 tháng 3 năm 1935

Tại Bách Thuận, Vũ Thư, Thái Bình, Bắc Việt

Pháp danh Thiện Đạo

Là văn nhân thi sĩ

Bút danh Vương Nhân

Lý Trưởng Làng Bách Hợp Portland, Oregon Hướng Đạo Trưởng Niên Miền Tây Bắc Hoa Kỳ.

Hiện đang sinh sống tại thành phố Portland Oregon.

Thiếu Trưởng Thiếu Đoàn Đại La, Đạo Hoa Lư, Gia Định năm 1955-1957.

Tráng sinh Tráng Bạch Đằng, từ năm 1956.

Den Leader Pack 32, Pioneer District, Columbia Pacific Council BSA 1978-1979

Thiếu Trưởng Thiếu Đoàn Đại La, Oregon. thành lập năm 1980 tại Portland nhằm yểm trợ tổ chức Trại họp bạn HĐVN tại Thành phố Portland Oregon kỷ niệm 50 năm HĐVN.

Kha Trưởng Kha Đoàn Đống Đa, sau đổi thành Kha Đoàn Hoa Lư, Post 973, từ năm 1981.

Thành lập Tráng Đoàn Vạn Kiếp , chung danh số Post 973 , từ năm 1982

Trưởng thành lập nhiều đơn vị Hướng Đạo các ngành từ Ấu, Thiếu, Kha, Tráng, Liên Đoàn.

Góp phần tổ chức Trại Họp Bạn kỷ niệm 50 năm phong trào HĐVN năm 1980 tại thành phố Portland, Oregon.

Đương nhiệm trách vụ Trưởng Làng Hướng Đạo Trưởng Niên Bách Hợp Portland, Oregon.

Năm 2015 Cùng với Làng Bách Hợp Seattle tổ chức thành công Trại Họp Bạn Bách Hợp HĐTN tại Scouter's Mountain Oregon.

HĐTU - HĐVN trao tặng:

- Huân Chương Bách Hợp năm 2013.
- Huân Chương Bắc Đẩu năm 2016.





Trưởng Trịnh Văn Toàn là một người Trưởng có lòng hy sinh tận tụy với hoạt động của phong trào Hướng Đạo Việt Nam trong nhiều thập niên. Đã liên tục hoạt động với trách vụ một người Trưởng thành lập và trực tiếp phụ trách đơn vị từ năm 1955 đến nay qua nhiều đơn vị thuộc đủ các ngành. Là một người năng động, tích cực, bền chí trong hoạt động của bản thân ngay từ thời trẻ tuổi. Đời sống cá nhân thành đạt nhiều phương diện với tư cách đạo đức gương mẫu. Khi định cư tại Hoa Kỳ, gặp nhiều gian truân và phải chịu đựng sự trắc trở trong đời sống hôn nhân, nhưng đã bền lòng giữ vững nền nếp gia đình và nuôi dưỡng dạy dỗ tất cả con cái thành tài và sống đời hạnh phúc trong môi trường sống mới.

học hỏi, noi gương. Với tinh thần và khả năng đã và vẫn đang thể hiện, Trưởng Trịnh Văn Toàn xứng đáng được đánh giá với sự trân trọng là một người Trưởng gương mẫu cho các thế hệ kế thừa noi theo, không chỉ trong phong trào mà cả trong cộng đồng xã hội cũng như gia đình. Với số tuổi của thế hệ 80 và 90 Trưởng Toàn có thể yên tâm an hưởng hạnh phúc bên gia đình con cháu sau cả đời người dày công phục vụ trong công cuộc giáo dục, nhưng Trưởng Toàn vẫn không ngừng nghỉ hoạt động trong niềm đam mê của mình với vai trò của một người Trưởng Hướng Đạo luôn hoạt động. Căn bệnh ung thư đang hành hạ những ngày tháng cuối đời và giữ con người bền chí hoạt động này trên giường bệnh viện với các điều trị có thể cũng như không ít những tác động xấu và đau đớn trên cơ thể đã suy yếu.

Anh chị em Hướng Đạo Sinh tại địa phương nhiều lần tổ chức viếng thăm tại bệnh viện, cũng như thường xuyên cầu nguyện cho Trưởng Toàn.

Vào lúc 8 giờ 55 phút tối ngày 27 tháng 11 năm 2016 (nhằm ngày 28 tháng 10 năm Bính Thân 2016) Trưởng Trịnh Văn Toàn đã vĩnh viễn lìa Rừng. Hưởng thọ 82 tuổi.



Trưởng Toàn là một người cha, ông nội, ông ngoại, ông cố được tất cả con, cháu, chắt, chít thương yêu và gần gũi chăm sóc. Trong cuộc sống đời thường, Trưởng Toàn là một văn nhân thi sĩ sinh hoạt trong các hội thơ văn trước đây tại quê nhà cũng như tại thành phố Hoa Hồng Portland, Oregon. Đã xuất bản các tập thơ riêng cũng như có mặt trong các tuyển tập thơ văn của các thi văn đàn với bút danh Vương Nhân.

Để làm một người Trưởng, ai trong chúng ta cũng biết rằng mỗi người phải tự rèn luyện, vun đắp cho bản thân những khả năng, đức tính cần thiết trong vai trò gương mẫu cho thế hệ đàn em

Trưởng Trịnh Văn Toàn lìa Rừng đã để lại niềm thương nhớ sâu xa trong lòng ACE HDS Miền tây bắc Hoa Kỳ, sự cảm mến dạt dào trong tâm khảm các Trưởng niên khắp mọi nơi. Tưởng nhớ Trưởng Trịnh Văn Toàn xin hãy cùng nhau nguyện cầu để Trưởng đến nơi Nguồn thật thật nhẹ nhàng, thanh thân.





Tr. SATO THI BARBER
 Sinh ngày 2 tháng 4 năm 1943
 Bày Trường Lê Bảo Tịnh Việt Nam.
 Sinh hoạt HĐ tại Houston, TX USA
 Lìa Rừng ngày 28 tháng 11 năm 2016
 HĐTU HĐVN trao tặng Bằng Tưởng lục 2016



H.1



H.2

-Tr. SATO tham dự trại HDTN Bách Hợp Oregon 2015 (Hình 1-2-3)*

-Tr. HD North Carolina tham dự Thánh Lễ An táng Tr. SATO (H. 4-5-6)



H.3



H.4



H.5



H.6

THƯƠNG TIẾC TRƯỜNG VOI GIÀ



*Thương tiếc Trường Voi Già
 Vừa lìa rừng đi xa
 Suốt một đời giúp ích
 Cho đất nước, quê nhà
 Và phong trào Hương Đạo
 Từ khi còn trai trẻ
 Đến lúc tóc sương pha
 Ngậm ngùi trên đất khách
 Bền vững trước phong ba
 Như đá, đầy khí phách
 Bao năm tháng trôi qua
 Có ngày anh đến đích
 Biết thế vẫn xót xa
 Vẳng anh, rừng ngơ ngác
 Thương tiếc Trường Voi Già*

Đà Điểu Siêng Năng



TIẾC THƯƠNG

VƯƠNG NHÂN THI HUYNH



*Hỡi ơi !
 Nhà thơ nay đã ly trần
 Trăm năm tuổi hạc có ngần ấy thôi
 Về nơi Phật quốc xa khơi
 Ấy là Nguồn Thật thanh thoi một đời
 Giao duyên tự Thẳng Tiến mười
 Rừng khuya còn vọng những lời thơ ngân
 VƯƠNG buồn trên những dấu chân
 NHÂN gian còn nhớ đôi vằn sắt son
 Tiếc thay chút nghĩa chưa tròn
 Để câu thơ lỡ ... cho lòng xót xa*

cao ngọc cường





“Mãi Mãi Việt Nam” là chủ đề của Trại Hợp Ban Giữ Vững HDVN Miền Trung Hoa Kỳ

Trại Giữ Vững 20 được tổ chức tại Lake Houston Wildness Park, Houston, Texas từ ngày 18 đến 20/11/2016 và đây là lần đầu tiên chúng tôi được tham dự trại hợp bạn này.

Đến đất trại vào khoảng hơn 4 giờ chiều ngày Thứ Sáu, 18/11 – chúng tôi đã thấy vui thích với khung cảnh thoáng mát, sạch sẽ cũng như sự chu đáo, tỉ mỉ chỉ dẫn đường đi vào đất trại của Ban Hướng Dẫn. Cổng Trại được trang trí bằng 20 huy hiệu lớn của 20 kỳ trại với nhiều kiểu mẫu rất đẹp



Cổng Trại Giữ Vững 20

và có nét đặc sắc riêng của từng năm. Phía trong là một sân khấu rộng lớn, đơn giản nhưng không kém phần mỹ thuật. Chung quanh là những lều trại với nhiều màu sắc đã được căng dựng rất ngay ngắn, thẳng hàng của những Liên Đoàn tham dự đã tạo cho khung cảnh đất trại thêm phần đẹp mắt.

Chúng tôi cũng dựng lều ở ngoài trời như mọi người nhưng vì tiết trời trở lạnh nên phải “di tản” vào cabin theo lời mời của các anh chị Làng Bách Hợp Houston và Dallas. Tuy là mới lần đầu được “ở chung nhà” nhưng tình cảm của các anh chị thật chân thành, dễ mến đã tạo cho chúng tôi có cảm

giác gần gũi, thân thiện. Thật đúng với câu “chúng ta bốn bề anh em một nhà”. Buổi tối hôm đó chúng tôi được Ban Âm Thực của Ban Quản Trại tiếp đãi món Miến Gà thật ngon, thật ấm lòng trong khi ngoài trời thời tiết đang xuống lạnh. Chúng tôi cũng được hân hạnh tham dự buổi lễ cắt bánh kỷ niệm 3 năm thành lập Làng Bách Hợp Houston với sự tham dự của gần 30 anh chị Hướng Đạo Trưởng Niên của 3 Làng Bách Hợp Houston, Dallas, Boston và các Trưởng Đại Diện Văn Phòng HD Trung Ương như Trưởng Đỗ Phát Hai, Trưởng Võ Thiện Toàn; Văn Phòng HD Trưởng Niên như Trưởng Lê Văn Phước, Trưởng Nguyễn Tăng Bình, cùng một số anh chị Trưởng Niên từ các nơi khác.



Hình lưu niệm HDTN LBH: Houston, Dallas, Boston

8 giờ sáng ngày Thứ Bảy, tất cả mọi người đã y phục chỉnh tề tập hợp dưới sân cò để làm Lễ Khai Mạc trại. Nhìn thấy các em trong bộ đồng phục thẳng nếp, tươm tát, đẹp đẽ ai nấy cũng đều khen ngợi nhất là đồng phục của các em ngành Ấu, Thiếu và Girl Scouts. Sau phần nghi thức thường lệ là phần trao tặng bằng lưu niệm cho 19 vị Trại Trưởng Trại Giữ Vững cũng như các Trại Sinh đã từng đi trại Giữ Vững từ 1 đến 20 từ khi các em còn là Sói con, Chim Non cho đến bây giờ đã trở thành những Trưởng tài giỏi hướng dẫn các ngành trong Liên Đoàn.



Trại Sinh tham dự 20 Trại GV từ 1-20 nhận bằng lưu niệm



Sau đó là những trò chơi thi đua rất vui, rất hào hứng của các tiểu trại đã được các em hưởng ứng nhiệt tình làm cho bầu không khí khắp nơi thêm phần náo nhiệt. Tất cả các trò chơi thi đua đều có chấm điểm, có giải thưởng luôn cả phần thi nấu ăn, thi công trại đẹp của từng Liên Đoàn đã tạo cho các em có tinh thần đồng đội, đoàn kết, phấn đấu. Ngoài ra cũng có những sinh hoạt thanh nhã như Thả thơ, Đố Vui Lịch Sử do Tráng Đoàn Nguyễn Trãi phụ trách. Hướng Đạo Trưởng Niên trong vai trò Ban Giám Khảo phải lặn lội đi bộ từ đầu trại đến cuối trại thật lớn này để chấm điểm cho mỗi tiết mục thi đua - có các Trưởng Niên tuổi đã hơn 80, mặc dù có lúc thấy cũng thấm mệt nhưng vẫn không bỏ cuộc để cố gắng làm tròn trách nhiệm của mình. Xin được hoan hô tinh thần của các Trưởng Niên.

Sau buổi cơm chiều, tất cả trại sinh tụ tập đến trước sân khấu để chuẩn bị cho đêm Lửa trại và Văn Nghệ thi đua. Ban Quản Lửa đã cố gắng thực hiện màn Lửa Trại Truyền Thống và cho các trò chơi để mở màn. Vì số trại sinh quá đông (hơn 900 người) cho nên phải chia thành 3 vòng tròn mà vẫn không đủ chỗ cho mọi người cùng nhảy lửa vì ai ai cũng muốn tham gia.

Đến phần văn nghệ thi đua thì phải công nhận rằng mỗi Liên Đoàn đều có sự chuẩn bị, sự tập luyện rất công phu cho màn trình diễn của mình. từ tuyển chọn bài hát, trang bị quần áo, trang cụ biểu diễn và hầu hết các tiết mục trình diễn đều dựa theo chủ đề của trại "Mãi Mãi Việt Nam".



(H. 1)



(H. 2)



(H. 3)



(H. 4)



(H. 5)



(H. 6)

Tiếc rằng thời tiết tối hôm đó quá lạnh nên có một số người phải về sớm không xem được hết những tiết mục sau cùng.

Sáng ngày Chủ Nhật, sau giờ Tinh Thần thì lại có chương trình Thể Thao giao hữu giữa các Liên Đoàn cũng rất hào hứng, nhộn nhịp như Football, Voley Ball... nhưng rồi cũng phải chấm dứt để chuẩn bị cho Lễ Bế Mạc trại. Trong phần này thì các giải thưởng thi đua được trao tặng cho những đơn vị xuất sắc, mọi người đều hồi hộp chờ đợi và reo hò inh ỏi khi nghe tên đơn vị mình được tuyển chọn làm xông xáo, náo động cả một góc rừng. Ngoài ra cũng có phần trao tặng bằng tuyên dương cho tất cả các Trưởng tham gia đóng góp trong Ban Điều Hành Trại cũng như quà lưu niệm cho Trại Trưởng Trại Giữ Vững 20.

Lễ Hạ Kỳ đã kết thúc, nghi thức chia tay cũng đã xong, Trại Trưởng cũng đã tuyên bố chính thức bế mạc trại nhưng mọi người vẫn còn tụ tập đông đúc không ai muốn ra về, dường như có một chút gì lưu luyến...

Nhìn chung, Trại Giữ Vững 20 năm nay được mọi người ghi nhận rất thành công, rất khởi sắc, tạo được nhiều niềm vui, tinh thần học hỏi, thi đua và đoàn kết của các trại sinh. Ước mong Trại GV luôn được ngày càng phát triển để giúp cho các HDS có cơ hội họp mặt với nhau hàng năm, thắt chặt thêm sợi dây thân ái trong tình thân anh em Hướng Đạo.

**Hải Âu Hằng Hải
LBH Bạch Đằng Boston**



(H. 7)



(H. 8)



(H. 9)



(H. 10)

*Sinh hoạt các ngành: Âu, Thiếu, Thanh. (Hình 1-2-3-4)

*LBH Houston Kỷ niệm 3 năm thành lập (H. 5)

*Văn nghệ lửa trại (Hình 6)

*Phụ huynh thi nấu ăn và nhận giải thưởng (H. 7-8)

*HĐTN tham dự Trại GV 20 (H. 9-10)





XÓM BẠCH HỢP HĐTN

MONTREAL

CANADA

Xóm Hướng Đạo Trưởng Niên Montréal có lẽ là một trong những đơn vị HĐTrN đầu tiên ở hải ngoại, được thành lập bởi cố Trưởng Nguyễn Trung Thoại. Lúc ban đầu ngoài Tr. Thoại, có các Tr. Nguyễn Tấn Hồng, Mai Xuân Tý, Lê Thọ, Phạm Văn Thiết, Nguyễn Tăng Đăng, Tr. Nguyễn Văn Tinh, Tr. Lê Văn Nhiều, Tr. Vịt Nước Vui Về bà Lâm Tô Bông etc.... Sau đó có thêm Tr. Ngô Kim Lân, Tr. Lân sang Canada sau. Tr. Thoại cũng kêu Tr. Lê Huy Khánh, Lê Ngọc Diệp và tôi tham gia, chúng tôi thuộc lớp tuổi trung gian giữa các Trưởng tiền bối và các Trưởng trẻ.

Các sinh hoạt thường là hẹn nhau đi họp, thường là ở tiệm ăn, có mấy lần ở tiệm Gout de L'Indochine của Tr. Khánh, tiếp đón hoặc đi thăm các Trưởng ở Ottawa Toronto. Lâu lâu có Tr. Nguyễn Đức Tùng ở Virginia sang chơi, Tr. Tùng chơi rất đẹp, tuy là khách nhưng luôn luôn mời chúng tôi chứ không để chúng tôi đi. Tr. Thoại cũng là người chịu trách nhiệm cùng với các Trưởng Nguyễn Văn Tinh, Mai Xuân Tý và Lê Thọ tiếp tục lo tờ nội san Liên Lạc được nhóm tinh thần BP (gồm các Tr. Trần Văn Thao, Phan Như Ngân và Lê Văn Ba) giao lại và là người đứng mũi chịu sào qua bao nhiêu năm, thật đáng phục và quả đúng là Ngựa Chậu Khó!

Đôi ba lần Tr. Thoại nói: Thanh nhận lo HĐTr.N đi. Lúc bấy giờ phần thì còn đang sinh hoạt trong LD Việt Nam, phần thì tôi không có tên rưng là Hươu Chậu Khó như Tr. Ngựa Chậu Khó Nguyễn Trung Thoại, nên tôi luôn từ chối. Chắc Tr. Thoại cũng buồn tôi về chuyện này. Vật đổi sao dời, thời gian thấm thoát trôi đi, nay Tr. Thoại cùng các Tr. Tý, Thiết v.v... đã ra đi, còn các Tr. Hồng, Thọ đã ngoại cử tuần không thể sinh hoạt được nữa. Mấy lần triệu tập các cựu Trưởng trẻ với ý định tái lập HĐTrN nhưng không thành, mãi đến khi Tr. Nguyễn Đình Tuấn, Văn Phòng Trưởng VP HĐTrN mấy lần qua Montréal để động viên chúng tôi, cuối cùng chúng tôi cũng tái lập được Xóm Trưởng Niên Montréal. Hiện nay chúng tôi có 10 thành viên gồm những cựu Trưởng tương đối còn trẻ (xuân xanh mới độ 50-60 tuổi) và sồn sồn như anh Tr. Diệp và tôi (mới chớm cổ lai hi). Hiện nay Tr. Bùi Ngọc Ly Cơ là Lý Trưởng và Tr. Trương Như Minh là Mổ Xóm.

Xóm HĐTrN Montréal hiện nay sinh hoạt chưa được khởi sắc, Xuân Thu nhị kỳ hẹn ở tiệm ăn gặp nhau cho vui và thỉnh thoảng tham gia các sinh hoạt của LD Lạc Việt như trại, tất niên v.v....

Mới đây chúng tôi có đi thăm Tr. Nguyễn Tấn Hồng, hiện đang ở trong nhà già. Tr. Hồng tuy đã ngoài 90 nhưng tinh thần vẫn còn rất minh mẫn. Tr. Hồng là người đã tham gia đóng góp cho LD từ khi mới thành lập năm 1980 (LD Việt Nam) cho đến gần đây. Tr. Hồng cũng là Chi Nhánh Trưởng Chi Nhánh Canada và là Trại Trưởng Trại Thăng Tiến 2 tại Everton, Ontario năm 1988.

Hiện nay Tr. Lê Thọ và phu nhân Tr. Trần Thị Năm cũng đang ở trong nhà già. Tr. Thọ nay không còn nhớ gì cả, lần cuối chúng tôi vào thăm Trưởng không còn nhận ra ai. Chúng tôi xin gửi kèm theo đây vài tấm hình chụp trong buổi đi thăm Tr. Hồng mới đây.



T.M. Xóm TrN Montréal
Hươu Thăng Tiến Nguyễn Đức Thanh

► Lý trưởng: Tr. Bùi Ngọc Ly-Cơ

*Địa chỉ: 805 Brunet - Saint Laurent, QC,
H4M 1Y4, Canada

*Điện thoại (Phone): 514-747-5235

*Email: lyco.bui@gmail.com

► Mổ làng: Tr. Trương Như Minh

*email: minhtruongnhu@gmail.com

Trích ĐẶC SAN KỶ NIỆM 85 NĂM HĐVN.





22 tháng 11 năm 1966.

22 tháng 11 năm 2016.

Nếu kể ra thì thời gian quá sức là dài, bằng một nửa đời người, nếu sống thọ trăm năm hay một nửa thế kỷ.

50 năm trôi qua.

Ngày ấy ở Đà Lạt, mỗi cuối tuần trên sân cù cạnh hồ Xuân Hương người ta lại gặp những bộ đồng phục quen thuộc của phong trào Hướng Đạo, già có trẻ có trung trung cũng có lớp lớp sinh hoạt ca hát ngoài trời.

Và trong đó, một Kha Đoàn có tên là Yersin được thành hình ngày 22 tháng 11 năm 1966.

Người Kha Trưởng đầu tiên là Trưởng Đình Quang Diêm, người thứ hai là Gà Lôi tận tụy Tô Văn Phước và rồi chị em chúng tôi được biết Kha Yersin này nhiều hơn khi anh hai chúng tôi có Trưởng Nguyễn Văn Minh gia nhập vào Kha này. Từ đó chúng tôi có thật nhiều kỷ niệm với kha đoàn Yersin kể trên.

Kha Yersin sinh hoạt đều đặn tới năm 1968 thì có nhiều biến chuyển.

Từ những ngày tháng thật thanh bình, êm đềm, yên vui của người dân thành phố này thì ngay trong ngày đầu năm của tết Mậu Thân, cộng quân kéo vào tàn sát dân lành, bom đạn nổ tung trời. Dân chúng nhón nháo chạy khắp nơi để lánh xa làn tên mũi đạn và trường Tân Sanh ở phố Phan Đình Phùng nơi Kha Yersin tình nguyện túc trực hàng ngày lo giúp đỡ bà con từ nơi ăn chôn ngủ lẫn thuốc men cả ma chay cúng kính.v.v.



Thành phố chết vì giới nghiêm 24/ 24, chỉ vồn vện hai chiếc xe tư nhân một của Trưởng Phan Bá Phi và một của anh hai chúng tôi là Nguyễn Văn Minh được chính quyền cho phép chạy khắp nơi lo cứu trợ mang những người bị thương đi cấp cứu, những người chết đi chôn cất hay đưa vào trường Tân Sanh hay trường Việt Anh do Trưởng Lê Phi làm hiệu trưởng để tạm trú. (Đây là hai trung tâm tỵ nạn năm 1968).

Nếu chỉ vậy thì Kha Yersin cũng chỉ thực hiện đúng châm ngôn Giúp Ích cho đến khi chương trình cứu trợ mang hàng tấn lương thực từ Đà Lạt đem ra Huế trong chiếc C.130 và 9 anh em Kha Yersin ... lên thay phụ huynh ký vào giấy ưng thuận để được tháp tùng chuyến đi này, thì từ đó Kha Yersin được hầu hết dân chúng Đà Lạt biết đến kèm theo những lời ca ngợi.

Thời gian qua mau.

Tháng 4 năm 75.

Dấu mốc oan nghiệt và đau thương đã đưa anh em Kha rời quê hương lưu lạc khắp bốn phương trời. Mặc dù kẻ Âu, người Á nhưng vẫn luôn luôn giữ ngọn lửa trong lòng, chỉ chờ có cơ hội là ngọn lửa bùng lên.

Ở Mỹ theo chân cố Đạo Trưởng Lê Xuân Đăng, Quý Trưởng anh em nhà họ Lê đã không một phút giây chờ đợi. Kha Lâm Viên được hình thành và mỗi dây được mở rộng khắp nơi, Thăng Tiến 3 cũng là nơi anh em Kha Yersin quay về hội ngộ.

Kha sinh !

Danh từ chỉ dành riêng cho các Hướng Đạo nam. Để phát triển và có thêm các em gia nhập dần dần Kha Yersin từ bên nhà trở thành Kha Lâm Viên và chính thức ghi danh Thanh Đoàn 216.

Thời gian vẫn cứ trôi qua không ngừng nghỉ, Trưởng và các Kha sinh năm nào nay đã sắp về hưu, về hưu hay đã tạm an dưỡng tuổi già nơi xứ người, ngược lại Thanh 216

vẫn một ngày một lớn mạnh .

Vào tháng 7 năm 2016, Trưởng Lê Quang Tuấn đã nhắn anh Gà Lôi... anh ráng qua dự lễ sinh nhật 50 năm của Kha mình .

Những tưởng khó khăn và trở ngại chúng tôi khó mà thu xếp được nhưng cuối cùng ba ngày trại mừng 50 năm ở Sunset Beach , California chúng tôi đã có mặt và tham dự chung với anh em.



Sáng thứ sáu, 18 tháng 11 năm 2016.

Tháp tùng với Trưởng Lê Quang Tuấn còn có Trưởng Lê Xuân Cường, Gà lồi và tôi đi đến đất trại.

Một rừng thông bát ngát, đẹp và thơ mộng như những ngày còn ở quê nhà.

Nhanh tay dựng những chiếc lều sẵn giúp những người tới sau, nhìn quanh nắng thật đẹp, lá thông vàng rơi nhẹ, trái thông già theo cơn gió rơi rụng đầy sân cỏ, tôi ngẩn ngơ nhìn nhớ nhà làm sao... chợt nghe: Thôi mình hãy dừng tay cùng nhau đi qua bên kia đồi xem cảnh mặt trời lặn.

Chúng tôi gồm Cường, Tuấn, Phĩ, Mai, anh Gà và tôi men theo con dốc đầy cát mịn cố leo lên ngọn đồi.

Ô kìa! Bãi biển xanh ngút ngàn đang ào ạt đưa những con sóng lớn vào bờ, cuối chân trời xa xa mặt trời đỏ hoe đang dần dần chìm xuống làn nước. Máy ảnh thi nhau ghi hình, chúng tôi say mê ngắm biển, ngắm trời xanh nước biếc quên cả cái lạnh đang dần dần bao quanh chúng tôi.

Các anh chị em Thanh 216 đang dần đến đông đủ, tay bắt mặt mừng đây là vợ chồng Trưởng Lê Xuân Hùng Ái, kia là Hậu, Quân, còn đó là Lê Huy, Đăng, Dũng... và thật nhiều Thanh sinh mạnh khoẻ tràn đầy sức sống với bộ đồng phục Hương Đạo trên người.

Tôi lại được gặp các chị Ngoan, Cung, Mùi của Hội nữ Hương Đạo, Thiếu Đoàn Châu Phong ở Dalat ngày xưa, hỏi thêm lại là cùng nhau học ở Văn Học ngày nào.



Thôi thì cùng nhau tay bắt mặt mừng, nôi càry do chị Cung mang tới kèm theo bánh mì nóng hôi vừa mua trên phố, cả trại vang dội tiếng cười nói quên thôi, chuyện xưa dài tận 50 năm được mang ra hàn huyên kể lể... hình như suốt đêm chỉ mới được một phần đường.

Anh lửa bập bùng, những khuôn mặt già có trẻ có đang quây quần bên nhau, những chuyện mang ra kể lại là năm xưa khi mình là Kha sinh mang những ước vọng ngút trời.

Sáng thứ bảy.

Tiếng chim hót trên cành thông, tiếng sóng biển dạt dào không ngừng nghỉ, tiếng kêu gọi nhau ơi ới hãy đi cùng nhau sang bên kia đồi ngắm mặt trời mọc.

Chúng tôi được thưởng thức tô phở nóng hôi ngon lành của trại và sau đó quần áo chỉnh tề chuẩn bị khai mạc trại Thanh 216 mừng sinh nhật 50 năm.

Kỷ niệm của lần trại này là chiếc áo T Shirt màu huyết dụ, chiếc khăn quàng màu đen năm nào ở quê nhà. Nhìn quanh đây cảnh hình như xưa cũ người xưa giờ nơi đâu?

Chúng tôi được nhìn các em Thanh chuẩn bị cột cờ đã chiến bằng ba thanh cây gộp lại, thủ công trại nút dây được mang ra thực hành nhìn những bàn tay quen thuộc tới lui chằng máy chốc cột cờ đã hoàn thành.

Mấy tiếng đồng hồ bên nhau ca hát, sinh hoạt sao qua mau, dự báo thời tiết chiều nay sẽ mưa và mưa hoài cho đến mai không dứt. Cả bọn lại loay hoay xem lại lều, phủ lại những miếng nylon để đêm không bị ướt, tiếng mưa tí tách trên mái lều như những giọt mưa rơi trên mái tôn năm nào mà đã thật lâu tôi không có dịp nghe trở lại.

Trời vẫn mưa...

Trời mưa thì mặc trời mưa. Chương trình sinh hoạt vẫn như không có gì thay đổi.

Chiều nay các em Thanh và các Trưởng sẽ thi nhau làm bánh sinh nhật.



Thoạt nghe nướng bánh, tôi ngơ ngác nhìn quanh định tìm xem lò nướng bánh nằm đâu? Hoài công mà thôi, nhìn quanh cũng chỉ vật dụng nấu ăn với hai lò gas mà thôi.

À thì ra! Lò nướng là chiếc thùng karton với giấy bạc bọc kín chung quanh, khuôn bánh là những chiếc khuôn bạc đựng thịt nướng, còn giấy nướng bánh, trứng, bột pha sẵn đã chuẩn bị, kèm theo đó là 4 chiếc lon nhôm kê khuôn bánh lên cao, dưới là những cục than đỏ hồng đốt sẵn bột cho vào khuôn



nhôm đặt lên bốn chiếc lon rồi đập thùng karton bọc kín giấy bạc... chờ 20 phút là bánh chín thơm lừng.

Bánh các em Thanh nướng khéo chín vàng, lại còn trang trí với kem và nến, còn bánh các Trường thì hơi méo nhưng ăn vào cũng không tệ (hihi).

Đốt nến, mừng sinh nhật 50 năm.

Tiếng hát ca, tiếng cười đùa hình như không dứt. Bánh còn lại được dùng làm trò chơi ai thua phải ăn một miếng và nồi niêu chưa rửa cũng được trò chơi... chỉ định. Anh Gà, tôi và Trường Lê Xuân Cường loay hoay với áo mưa, đèn pin, xô nước đi rửa nồi...

Mưa vẫn rơi tí tách trên nóc lều.

Một ngày qua.

Mới từ trong lều bước ra, tôi định trêu ghẹo anh Quân vì nhìn anh với áo thun ngắn tay, quần nhẹ tương phản với cơn lạnh kéo dài từ đêm qua nhưng tôi kịp dừng lại khi nhìn thấy anh hơi khô quần áo bên lò lửa.

Thì ra, đêm mưa lớn đã số các lều đều bị ướt . Tôi thầm cảm ơn trường Quang Tuấn đã thật chu đáo lo cho chúng tôi từ lều, chăn nệm, túi ngủ có cả gói mang theo. Đêm đến Tuấn còn mang cho một chai nước nóng dặn nhớ để dưới chân sẽ ấm suốt đêm, đêm thứ hai tôi cũng làm theo lời trường căn dặn nhưng thay vì để dưới chân không biết vì sao khi tôi nhìn thấy chai nước nóng đã lăn ra tới tận cửa lều...hihi.

Trời đã tạm dừng cơn mưa, ai nấy lo xếp lều thu dọn hành trang chuẩn bị chia tay.

Anh em chúng tôi quỳn luyên bùi ngủi khi làm lễ bế mạc. Trường Tuấn, trường Hùng thay nhau nói vài lời với các em kể sơ lại sự hình thành Thanh 216 và nhắc đến anh trưởng già Gà Lôi tận tụy Tô Văn Phước . Đáp lại anh Gà cũng ước mong 50 năm sau Thanh 216 cũng tiến mãi không ngừng như ngày hôm nay.

Chia tay mà chưa chia tay, vì sau đó trường Lê Xuân Cường lại mời hết anh em về nhà dùng cơm chiều... chuyện 50 năm lại hàn huyên đến khuya.

Hôm nay 22-11-2016

Chúng tôi đã dành ngày hôm nay, đúng sinh nhật 50 năm của Kha và Thanh 216, mời hết anh chị em Kha Yersin năm nào dùng bữa cơm thân mật.

Thật cảm động khi bàn ghế được quý trường Trung Tường và gia đình Trịnh Mỹ Phương mang đến. Bánh trái ngoài phần chuẩn bị của chúng tôi còn được quý Trường: Xuân Phương, Hùng Ái, Huy Lê, Đào Diệp Hương, Mỹ Phương, Tuấn Lê và bác gái Lê Xuân Đăng góp phần.

Và ngày họp mặt trước khi chia tay quay về

Munich, tại L.A, chúng tôi lại được gặp trường Hồ Đăng, Trần Xuân Đức, gia đình Hoàng Kiên , gia đình Phĩ Mai, Xuân Hậu, Quân, trường Đỗ Hữu Phước vượt hơn 800 cây số về thăm, gia đình Hùng Ái cùng các chị em của tôi đang sinh sống nơi đây.

Gặp nhau đây rồi chia tay.

Câu hát nằm lòng của từng anh chị em Hường Đạo thật thấm thía hơn bao giờ hết ngay vào lúc này .

Mỗi lần đi xa và quay về , hành trang chúng tôi luôn luôn trĩu nặng. Nặng ân tình của gia đình Hường Đạo, nặng tình cảm ưu ái của anh chị em dành cho chúng tôi và nặng cả những niềm vui sinh nhật 50 năm Thanh 216.

Ước mong ân tình này sẽ được vun bồi mỗi ngày một thêm lên và thời gian tới chúng tôi sẽ luôn có dịp gặp gỡ anh chị em Hường Đạo thân tình này.

Hẹn nhau ở Thăng Tiên 11.

Minh Trang
Oanh Oanh - Hùng khí

Viết dành tặng
Kha Yersin, Thanh 216
và bạn bè Hường Đạo của chúng tôi.

Munich, 02.12.2016.



TẢN MẠN VỀ CHỮ

VỢ



Không chỉ có người Pháp mà cả Âu Châu đều chê đời sống Mỹ vội vàng, tất bật.

Siêu thị ở Đức, chiều Thứ Sáu hai giờ đã đóng cửa nghỉ cuối tuần.

Mùa Hè, dân cư bỏ đi nghỉ để lại một Paris trống trơn.

Người Mỹ làm việc mỗi năm 1,789 giờ, trong khi ở Pháp, trung bình người ta chỉ làm việc 1,473 giờ. 40% người Mỹ không nghỉ hết số giờ nghỉ phép của họ. Trong một cuộc phỏng vấn của BBC với cư dân ở thủ đô Washington, DC, nhiều người cho biết suốt năm, họ không dùng đến một ngày nghỉ phép nào, nghĩa là đi làm đầu tắt, mặt tối suốt năm.

So với các quốc gia ở Âu Châu, Úc, Á Châu, thì Hoa Kỳ có nhịp sống hối hả nhất!

Khách du lịch đến Mỹ không khó để nhận ra điều ấy. Người Việt đến định cư ở Mỹ cũng chạy theo đời sống Mỹ, nhiều khi còn vội vã hơn người bản xứ. Chợ búa mở cửa đến 11 giờ đêm, quán ăn mở cửa đến sáng.

Ngày cuối tuần Mỹ Trắng đi nhà thờ, người Hispanic sửa xe hay đem con vào chơi công viên, còn Việt ta đi làm thêm giờ phụ trội.

Ngày đến Mỹ, vật tôi ghét nhất là cái đồng hồ báo thức, đó là kẻ thù của những giấc ngủ. Trên đường đến chỗ làm, buổi sáng ai cũng gấp gáp, vợ vội cái hộp đựng cơm và chạy ra xe. Đi làm trễ vài lần là coi như mất việc! Cuộc đời là những cuộc chạy việt dã, như trên xa lộ, không thể lúc nào đó dừng lại, làm một cái “full stop,” là tai nạn xảy ra lập tức. Có người cạo râu, ăn sáng hay cả đánh răng trên xe.

Năm 1995, ở Virginia xảy ra một tai nạn thảm khốc trên Freeway 95, một cô gái xinh đẹp đã kẻ mắt trong khi đang lái xe. Thời gian ăn cũng không có, lấy đâu thời gian làm đẹp. “Sáng nay vội, chồng thư chưa gửi kịp. Chiều nay về có kịp đón con không?”

Ở Mỹ, ai cũng mang đồng hồ, đi đâu cũng thấy cái đồng hồ. Đồng hồ trên điện thoại cầm tay, trong xe, trong chợ, ở những bảng hiệu quảng cáo, trên trên nóc nhà thờ, để người ta chạy theo nó. Chỉ duy nhất một nơi không có đồng hồ, là ở các sông bãi.

Ở đó không có đêm mà cũng chẳng có ngày, đi đánh bài thì cứ từ từ không có gì phải nôn nóng!

Ngay cái ăn, cũng phải nhanh, ăn đứng, ăn chạy, ăn trên xe, đó là cái hamburger, gói khoai chiên gọi là “fast food,” thêm ly nước có cái ống hút. Không thể so với tô phở của người Việt Nam, nó chậm rãi, rền rang biết bao, nhanh là phỏng miệng!

Kéo ghế ngồi xuống, chờ tô phở đem ra, nào lau đĩa, muống, vắt chanh, rắc tiêu, còn tương đỏ, tương đen, còn rau giá... Đứng dậy rồi, cũng chưa vội được, ngoài đầu lại, xem nhớ bỏ lại trên bàn đồng bạc lẻ không? Mỗi ngày, con người bận theo thư tín, điện thoại, Internet, báo chí, truyền hình, những buổi hội họp bạn bè, thăm viếng, cưới hỏi, tang lễ... không còn cả thời gian dành cho con cái hay cả với vợ chồng.

Một ngày đi du lịch cũng là một ngày chạy. Khách sạn báo thức qua điện thoại, ăn sáng thật nhanh còn ra xe, trở về xe không kịp thì bị bỏ lại. Chỗ này 30 phút, chỗ kia một giờ. Mấy ai được đi du lịch một cách nhàn tản, nằm vài giờ trên võng dưới bóng dừa, nghe sóng biển reo, hay lang thang trong một làng quê, nghe được tiếng con gà gáy trưa?

Tuổi già rồi, trong thói quen và tình nghĩa Việt Nam, ông còn phải đưa đón cháu, lại chạy theo cái kim đồng hồ. Đưa đi, chậm thì cháu vào học trễ. Đón về, chậm thì cháu bơ vơ trước cổng trường. Bà thì bận rộn theo chuyện bếp núc, thương con cháu thì cái ăn, cái mang về.



Nhiều bà cụ, đến tuổi cần nghỉ ngơi, còn tham hái mớ chanh, nhặt mấy trái ổi, cắt luống rau sau vườn, ra ngồi ngoài hè phở từ sáng đến tối sẫm, nhặt thêm ít đồng bạc. Hỏi cụ, lý do còn đi cúng chùa hay dành dụm

tiền về về Việt Nam. Thành ra chẳng có lúc thanh thoi, lúc nào cũng vội vã lo toan.

Từ nhiều năm nay, chính phủ Canada quyết định chọn một ngày vào mùa Hè, thường là ngày



cuối tuần, như là “Một ngày không vội vã” (No Hurry Day).

Việt Nam có nhiều tiếng đề gọi như là: “Một ngày không hấp tấp, không hối hả, không vội vã, không khẩn trương.” Lẽ cố nhiên đây không phải là quy định bắt buộc, mà chỉ là gợi ý cho một ngày thanh thản. Đó là một ngày sống với tốc độ “Chậm lại, bình tâm lại, đừng lo lắng, đừng vội vàng, hãy tin vào quy luật của tự nhiên!”



Thử tưởng tượng ra một ngày nào đó, buổi sáng không có tiếng đồng hồ báo thức, không hẹn hò với ai, không hứa với ai đó làm việc gì, có thể nằm nướng trên giường, “có việc thì lo phay pháy, không việc thì ngáy pho pho!” Một ngày không mở Internet, không “chat,” không Facebook, không đọc báo, không có tiếng điện thoại reo...

Có lúc nào bạn buông ra được nửa bước cái điện thoại cầm tay, hay mắt rời cái màn ảnh truyền hình trong một ngày chưa! - Cuộc đời chúng ta, mỗi năm có được bao nhiêu ngày hạnh phúc như vậy!

Chúng ta cùng xem bài thơ " VỘI " của Thích Tâm Tuệ

*Vội đến, vội đi, vội nhặt nhòa
Vội vàng sum họp vội chia xa.
Vội ăn, vội nói rồi vội thờ
Vội hưởng thụ mau để vội già.
Vội sinh, vội tử, vội một đời
Vội cười, vội khóc vội buông lời.
Vội thương, vội ghét, nhìn nhau lạ!
Vội vã tìm nhau, vội rã , rời...
Vội bao nhiêu kiếp rồi vẫn vội
Đuổi theo hạnh phúc cuối trời xa.
Ngoài hiên đâu thấy hoa hồng nở
Vội ngày, vội tháng, vội năm qua.
Cứ thế nghìn thu đời vẫn vội
Mặt mũi ngày xưa không nhớ ra.
" Đáy nước tìm trăng" mà vẫn vội
Vội tỉnh, vội mê, vội gặt gà...
Vội quên, vội nhớ vội đi, về
Bên ni, bên nớ mãi xa ghê!
Có ai nẻo Giác bàn chân vội ?
" Hòa trạch " bước ra, dứt não nề..*

Dù đang thanh thản hay phải vội vã cũng xin chúc ACE luôn an bình hạnh phúc trong cuộc sống.

Tâm Nhiên



*Vào cuối tuần áp lễ Tạ Ôn,
Nơi đây, đất trại Lake Houston.
Giữ Vững 20 , vui họp bạn
Vui tình Hương Đạo ấm lòng hơn.*

*Đã trải hai mươi mùa Giữ Vững,
Càng lớn dần theo bước thời gian.
Mãi mãi chan hoà tình Hương Đạo,
Chúng ta vẫn Mãi Mãi Việt Nam.*

*Về đây từ khắp bốn phương trời,
Một khoảng rừng vang vọng tiếng cười.
Mùa vui họp bạn hằng mong đợi,
Trong nắng trong sương giữa đất trời.*

*Sát cánh bên nhau, anh với em,
Cùng vui dù trước lạ sau quen.
Thỏa chí đôi ngày vui họp bạn,
Vẫn tự hào là Hương Đạo Việt Nam.*

*Một vòng huynh đệ chung màu áo,
Rất nhiều thế hệ đứng bên nhau.
Giữ chặt mối dây tình hương đạo,
Bây giờ và mãi đến mai sau.*

*Mãi mãi là con dân Hồng Lạc,
Tiếp bước cha ông nối khí hùng.
Là gái vẫn mang hồn Trưng Triệu,
Làm trai luôn rạng chí Quang Trung.*

*Tiếng reo dậy đất đêm lửa trại,
Thanh âm vang động khắp núi rừng.
Những tấm lòng Việt Nam Mãi Mãi,
Sức trẻ vươn lên mãi chẳng ngừng.*

*Về khuya bên ngọn lửa dậm đường,
Ấm áp tình người trong gió sương.
Những mái tóc xanh bên đầu bạc,
Bền chặt tin yêu gửi mến thương.*

*Vẫn hẹn mùa sau ta gặp lại...
Giữ Vững nhiệt tình tuổi Hai Mươi.
Giữ ngọn lửa thiêng còn cháy mãi,
Giữ mãi trên môi một nụ cười.*



**Cao Ngọc Cường ĐDSN
Mùa Tạ Ôn 2016**





Hãy giữ lấy cho mình một
 mảnh tình quê, một nét trầm
 tịch trong xanh, qua một số
 những hình ảnh tuy mộc mạc,
 đơn sơ và gần như nhạt nhòa
 theo năm tháng, nhưng những
 gợi nhớ trong ta về quê hương
 yên ả thì vẫn luôn đậm nét và in
 sâu vào tâm khảm của mỗi người.
 (BBT/LL)





*Nguồn Internet – Nhiều tác giả
Đã sưu tầm*



Câu chuyện "tên Rừng"

Đôi điều chưa kể

Vĩnh Đào
Cò Trâm Lặng

(Bài đăng 2 kỳ - Kỳ I)

Tập tục, hay "trò chơi", đặt tên Rừng vẫn được thích thú, ham chuộng và là đề tài của rất nhiều công trình tra cứu, sưu tập, và mới đây nhất là quyển "Chuyện kỳ thú về 4.875 dân rừng Bách Hợp" của Sáo Dế Thương Phạm Văn Nhơn, một công trình khảo cứu đồ sộ gần 900 trang, xuất bản năm 2016. Chứng tỏ là sinh hoạt này vẫn thu hút sự chú ý và trí tưởng tượng của nhiều người, vì tính cách đặc biệt pha lẫn nhiều nét bí mật và huyền thoại của nó.

Đây là một tập tục ra đời rất lâu, gần như là cùng lúc với sự xuất hiện và lan rộng của Phong trào Hướng Đạo tại châu Âu. Nó cũng được du nhập vào Việt Nam khi Hướng Đạo Pháp đưa phong trào hướng đạo vào Việt Nam trong thập niên 1920-1930. Tuy là một sinh hoạt có tính cách lâu đời như vậy, nhưng tập tục này không bao giờ được nhìn nhận là một sinh hoạt chính thức của hướng đạo, mà chỉ là một sinh hoạt "bên lề", có lúc đã bị chỉ trích dữ dội và nhiều hội hướng đạo trên thế giới đã phải nghiêm cấm trò chơi này.

Tại sao lại nghiêm cấm? "Tên Rừng" xuất hiện trong hoàn cảnh nào? BP có tên Rừng không? Ý kiến của BP về tập tục này ra sao? Tập tục này được du nhập vào Việt Nam và được HĐVN biến cải ra sao? Đó là những câu hỏi mà tài liệu này sẽ cố gắng đưa ra lời giải đáp.

Đề cập đến tập tục này phải trình bày những mặt tích cực và cả những mặt tiêu cực của nó. Nói đến những điểm tiêu cực có thể làm cho một số người đọc "dị ứng", nhưng cần phải trình bày để thấu hiểu vấn đề, tuy rằng không cần thiết phải nhấn mạnh quá đáng. Có thể nói trước là những mặt tiêu cực với thời gian đã lần lần bị đẩy lui, nhờ vậy trò chơi này vẫn còn tồn tại và còn được ham thích cho đến ngày nay.



Tập tục từ đâu có?

Năm 1902, một tác giả người Anh sau đó nhập tịch Mỹ tên là Ernest Thompson Seton (1860-1946) cho xuất bản tại New York một quyển sách có tên Birch-bark Roll of the Woodcraft Indians trong đó ông đề xuất một số sinh hoạt ngoài trời và cắm trại cho thanh thiếu niên. Sách hình như được đón tiếp một cách nồng nhiệt vì được liên tiếp tái bản nhiều lần (1). Trong sách, tác giả đề nghị đặt ra một buổi lễ để đặt tên một con thú cho trẻ em tham gia sinh hoạt ngoài trời.

Khi Baden-Powell (BP) cũng chú ý đến sinh hoạt thanh thiếu niên và viết quyển Scouting for boys ("Hướng đạo cho trẻ em", xuất bản năm 1908) và phát động phong trào hướng đạo, chắc chắn ông có tham khảo tác phẩm của Ernest Thompson Seton, và vay mượn nhiều sáng kiến trong đó, nhưng trong sách Scouting for boys ("Hướng Đạo cho trẻ em"), BP không lấy lại ý kiến đặt tên một con thú cho thiếu niên; trong sách không hề nhắc đến việc này. Như vậy có thể xác nhận là thủ tục "đặt tên một thú rừng" đã có khi BP thành lập phong trào hướng đạo nhưng ông không đưa chuyện đó vào hướng đạo.

Tuy nhiên, khi phong trào bắt đầu lan rộng tại Anh sau năm 1910, rất có thể một số đơn vị hướng đạo tại Anh đã thực hành lễ "đặt tên thú rừng" như sách của Ernest Thompson Seton đề xướng. Sau cuộc họp bạn quốc tế tại Birmingham năm 1913 (sau được gọi Jamboree Hướng Đạo toàn thế giới lần thứ nhất), một hướng đạo thuộc hội Hướng Đạo Tin Lành Pháp tên Jacques Guérin-Desjardins trở về nước viết một bài báo và ký tên là Nai Nhanh Nhẹn ("Cerf Agile"). Có lẽ ông là người hướng đạo Pháp đầu tiên có "tên Rừng", được một đơn vị hướng đạo Anh đặt nhân cuộc họp bạn Hướng Đạo Thế Giới đầu tiên năm 1913.

(1) Thư viện New York (New York Public Library) có lưu trữ ấn bản thứ 7, xuất bản năm 1907, của quyển sách này.

Tập tục lan rộng

Bắt đầu từ thập niên 1920, tập tục đặt tên Rừng lan rộng trong tất cả các hội trong Liên Hội Hướng Đạo Pháp. Tên Rừng được gọi là "totem" và lễ đặt tên Rừng gọi là "totémisation".

"Totem" theo định nghĩa của từ điển là một linh vật (một con thú, cây cỏ hay một đồ vật) có tính cách linh thiêng và được tôn thờ như một thần



linh bảo trợ cho bộ lạc. Trong nhiều bộ lạc thổ dân ở Bắc Mỹ, linh vật này được khắc tượng trên một khúc gỗ, sơn phết nhiều màu sắc và đặt giữa làng. Từ thập niên 1920 cho đến thập niên 1950 trong các hội Hướng Đạo Pháp có một trào lưu rất thịnh hành, là trào lưu "da đỏ". Các đơn vị hướng đạo ngành Thiếu sinh hoạt tưởng tượng như trong một bộ lạc da đỏ (2), dùng đầy rẫy những từ ngữ thổ dân da đỏ như những tiếng lóng, ví dụ tipi (lều), scalp (da đầu, chiến lợi phẩm của chiến sĩ da đỏ, chỉ tua vai hướng đạo), VP (viết tắt của "Visage Pâle", "Mặt trắng", tiếng người thổ dân chỉ người da trắng; trong hướng đạo, "VP" (chỉ người không phải là hướng đạo), sachem (lãnh tụ bộ lạc, chỉ người hướng đạo đã có tên Rừng), papoose (trẻ em, chỉ đoàn sinh chưa có tên Rừng) v.v.



Theo tục lệ một số bộ lạc, nhiều thủ lĩnh và nhân vật da đỏ nổi tiếng được đặt tên một con thú kèm theo một tính từ hay một danh từ chỉ nơi chốn nào đó, như Sitting Bull (Bò Rừng Ngồi), một thủ lĩnh bộ lạc Sioux hồi cuối thế kỷ 19, Crazy Horse (Ngựa Điên), một phụ tá của thủ lĩnh Bò Rừng Ngồi. Một số nhân vật khác có tên là Red Hawk (Chim Ưng Đỏ), Standing Bear (Gấu Đứng), Red Cloud (Mây Đỏ), hay Rain in the Face (Mưa Trên Mặt)...

Phong trào Hướng Đạo ở Pháp lúc đó đang vào thời kỳ mà trào lưu "da đỏ" đang nở rộ. Nhiều trường hướng đạo đem tục lệ đặt tên "totem" (tên "thú thần linh") vào sinh hoạt của đơn vị mình.

Đối tượng được đặt tên là một thiếu sinh đã có một số năm thâm niên, đã tuyên hứa, đã qua giai đoạn tân sinh và sắp sửa được gắn đẳng hiệu hướng đạo "Hạng Nhì". Thường là sau một buổi lửa trại, lúc gần nửa đêm, đoàn sinh đã vào lều ngủ từ lâu. Một nhóm người đến đứng lều của "đối tượng", chụp lấy nạn nhân, bịt mắt và dẫn đi, không cần biết "đối tượng" có đồng ý hay không. Khi được tháo miếng vải bịt mắt ra, đương sự thấy mình được dẫn đến trước một đồng lửa, ở cách xa nơi cắm trại.



Ngồi chung quanh là một số trưởng và hướng đạo sinh đã có tên "thú thần linh", tất cả họp lại thành "Hội đồng thủ lĩnh" (Conseil des sachems). Chủ trì buổi lễ là "Đại thủ lĩnh" (Grand sachem), người

thâm niên nhất trong nhóm. Không khí rất trang nghiêm, vì không có ai trong nhóm có vẻ muốn đùa giỡn.

Đối tượng sắp được đặt tên "thú thần linh" phải tuân tự vượt qua nhiều thử thách để chứng tỏ một số đức tính cần thiết: gan dạ, bền bỉ, cương nghị, tinh thần vững chắc... Các thử thách được đặt trên bốn chủ đề: lửa, đất, không khí, nước. Sau khi vượt qua các thử thách, đối tượng được "Hội đồng thủ lĩnh" đặt cho một tên "thú thần linh". Từ đó, đối tượng được công nhận như là một "thủ lĩnh" và tham gia "Hội đồng thủ lĩnh" trong các buổi lễ về sau này.

Trong buổi lễ đặt tên "thú thần linh", có một nhân vật chỉ chứng kiến mà không bao giờ lên tiếng, có nhiệm vụ canh chừng và châm củi cho đồng lửa. Người này được gọi là "Chó Đỏ" (Chien Rouge), là người mới được nhận tên "thú thần linh" trong một buổi lễ gần đây nhất và nay tham gia "Hội đồng thủ lĩnh" lần đầu tiên. Sau buổi lễ này, anh ta sẽ được gắn một lông chim trên đầu như các chiến sĩ da đỏ, và nhường vai trò "Chó Đỏ" cho một thành viên mới khác. Mỗi "thủ lĩnh" sau khi tham gia một buổi lễ đặt tên "thú thần linh" cũng có thêm một lông chim trên đầu và "Đại thủ lĩnh" thường đã phải có ít nhất 7 hay 10 lông. Mô hình "da đỏ" được vận dụng tối đa.

(2) Từ "da đỏ" (Redskin) để chỉ những thổ dân ở Bắc Mỹ rất thông dụng tại những nước nói tiếng Anh trong các thế kỷ 18-19 (Pháp dịch là Peau Rouge). Tại Hoa Kỳ, từ "Indians" được dùng nhiều hơn. Về sau, "Redskin" được xem là có hàm ý xấu và có tính cách kỳ thị, và được thay bằng "Native American".

Giáo dục hay phản giáo dục?

Sinh hoạt đặt tên "thú thần linh" có những lợi ích giáo dục hiển nhiên: rèn luyện tính can đảm, cương nghị, không sợ hãi trước những thử thách, và củng cố tinh thần đồng đội, gắn bó với nhóm... Nhưng vì sinh hoạt này không được thừa nhận như là một sinh hoạt hướng đạo chính thức, nên không được cấp Hội ở trung ương kiểm soát và hướng dẫn. Thủ tục đặt tên tùy thuộc từng đơn vị hướng đạo (thiếu đoàn), nằm trong quyền chủ động của một nhóm trưởng, nhiều khi chưa quá 18 tuổi. Do đó, tình trạng này dễ đưa tới những lạm dụng, lệch lạc. Những "thử thách" nhiều khi quá mạnh tay để trở thành nguy



hiêm, tương tự như những nghi lễ kết nạp vào một hội kín hay là những trò thử thách và đày đọa sinh viên mới tại một số trường đại học hay quân trường (tiếng Anh "hazing", tiếng Pháp "bizutage").

Thêm vào đó, có một luật bất thành văn là những người tham dự vào một nghi lễ đặt tên "thú thần linh" phải hoàn toàn giữ "bí mật" về những gì xảy ra. Khi màn bí mật phủ lên những hoạt động âm thầm, càng dễ che đậy những hành động quá trốn, không muốn phơi bày cho mọi người biết. Về phần đoàn sinh, phần lớn cũng biết loáng thoáng những gì xảy ra khi chứng kiến những cuộc "bắt cóc" ban đêm, và qua những lời đồn đãi, rỉ tai... Một số vì sợ hãi khi nghe những điều "ghê rợn" đành quyết định bỏ đoàn trước khi giai đoạn đó đến với mình. Đó là một điều đáng tiếc.

Từ một trò chơi hào hứng lúc ban đầu (cho đến khoảng 1928), việc đặt tên "thú thần linh" trở thành một sinh hoạt không còn tính giáo dục. Các "Hội đồng thủ lãnh" hoạt động trong vòng bí mật, biến thành như những hội kín hoạt động bên lề phong trào hướng đạo trong thập niên 1940. Còn phức tạp hơn nữa khi có những tổ chức tự xưng là "Khăn quàng máu" (!), áp dụng những nghi thức tương tự như lễ đặt tên thần linh nhưng dựa trên mô hình sinh hoạt của những tập đoàn hiệp sĩ thời xưa.

Trước những hành động lệch lạc, thái quá, nhiều hội hướng đạo tại châu Âu quyết định cấm những trò chơi này. Đến nay, tập tục này đã mất hẳn tại nhiều nước, vẫn tồn tại ở nhiều nơi, nhưng đã tự động chuyển từ hình thức "cứng" sang một hình thức "mềm".

Tập tục du nhập vào Việt Nam

Một số trường hướng đạo người Pháp đem phong trào hướng đạo vào Việt Nam trong thập niên 1920 qua việc thành lập những đơn vị Hướng Đạo Pháp, chủ yếu thuộc hai hội Scouts de France (SDF - Hướng Đạo Công giáo Pháp) và Éclaireurs de France (EDF - Hướng Đạo thế tục), sau đó tiến tới việc thành lập một Liên Hội Hướng Đạo Đông Dương dưới sự chỉ đạo của các trường Pháp và Việt Nam. Năm 1930, một đơn vị hướng đạo hoàn toàn Việt Nam ra mắt tại Hà Nội, đánh dấu sự hình thành một Phong trào Hướng Đạo Việt Nam.

Một số trường người Việt Nam trong thời gian ban đầu đã nhận tên "thú thần linh" qua các trường hướng đạo Pháp. Điển hình là Tr. Hoàng



Đạo Thúy, người thành lập thiếu đoàn Việt Nam đầu tiên tại Hà Nội, có tên là "Tigre Édenté" (Cọp Sún Răng), sau chuyển sang tiếng Việt là "Hổ Sút". Tr. Tạ Quang Bửu, cựu Tổng Ủy viên Hướng Đạo Trung Kỳ trong Liên Hội Hướng Đạo Đông Dương, có tên là "Fennec", là một loại chồn nhỏ sống ở sa mạc Sahara, Bắc Phi. Có thể trong tên này còn thiếu một tính từ, theo thông lệ của các "tên thần linh", nhưng cũng có thể đây là một trường hợp ngoại lệ.

Tr. Trần Văn Lược, Tổng Ủy viên HDVN từ 1969 đến 1975, được đặt tên là "Taureau Furieux" (Bò Mộng Hung Dữ), sau chuyển sang Việt ngữ thành "Bò Rừng Lém".

Tập tục đặt tên thần linh từ Pháp được Hướng Đạo Pháp đưa nguyên trạng vào Việt Nam, với mô hình "da đỏ" và những "Hội đồng thủ lãnh". Các thử thách, thay vì có 4 chủ đề như đã trình bày ở phần trên, chỉ còn ba, và hơi khác. Đó là các thử thách "lửa, nước và máu". Các hành động thái quá vẫn tiếp diễn, ít nhất là cho đến cuối thập niên 1950. Sau Hiệp định Genève năm 1954, vẫn có một số đơn vị hướng đạo Pháp dưới danh nghĩa Scouts de France và Éclaireurs de France hoạt động, song song với các đơn vị thuộc Hội Hướng Đạo Việt Nam. Rồi các trường người Pháp đã lần lượt trở về nước, trong các đoàn hướng đạo Pháp tại Việt Nam chỉ còn đoàn sinh và trường Việt Nam theo học tại các trường trung học Pháp tại Sài Gòn. Trong thời gian này các đơn vị Hướng Đạo Pháp đã loại bỏ hẳn những hình thức thô bạo, mạnh tay, trong tập tục đặt tên thần linh, để chuyển sang hình thức "mềm". Đến giữa thập niên 1960, hai Liên đoàn Hướng Đạo Pháp còn lại sáp nhập vào Hội Hướng Đạo Việt Nam để lập nên Đạo Diên Hồng.

Trong các đơn vị thuộc Hội Hướng Đạo Việt Nam, ngay từ đầu, tập tục của Hướng Đạo Pháp được tiếp nhận một cách nhiệt thành, nhưng với những biến cải quan trọng. Trước hết, mô hình "da đỏ" không phổ biến tại Việt Nam. Khung cảnh được chọn là khung cảnh rừng. "Hội đồng thủ lãnh" trong mô hình da đỏ được thay thế bằng một "Hội đồng Rừng", do một "Chúa Sơn lâm" chủ trì.

Mặt khác, sinh hoạt này không áp dụng cho các thiếu sinh nhỏ tuổi, chỉ dành cho trưởng và tráng sinh.



Đối tượng là một "thú muốn nhập rừng" trên căn bản tự nguyện, được trình diện trước "Chúa Sơn lâm". Các thử thách có hình thức rất nhẹ nhàng, như giữ thăng bằng, đánh lạc hướng... Sau các thử thách, có tính cách là những trò chơi, đối tượng nhận được một "tên Rừng". Tập tục này rất được ưa chuộng, vì có một "tên Rừng" mới thật sự là hướng đạo, và đó là một kỷ niệm đáng ghi nhớ trong quãng đời hướng đạo.

BP có tên Rừng không?

Vị sáng lập phong trào hướng đạo đôi khi được nhắc đến với những tên "Kanatankis" ("Người đội nón rộng vành") hay "Impeesa" ("Linh cầu", nhiều lúc được dịch sai là "Sói không bao giờ ngủ") và nhiều người xem đó là "tên Rừng" của ông. Thật ra, đó chỉ là những biệt danh do các bộ lạc châu Phi tặng ông trong thời gian BP phục vụ quân đội Anh tại châu Phi, không phải là "tên Rừng" theo nghĩa của hướng đạo. Ông đã có những tên này trước khi phong trào hướng đạo ra đời.



Như đã nói, BP không đưa sinh hoạt đặt "tên Rừng" vào trong sinh hoạt hướng đạo. Trái lại, ông đã có vài nhận định nghiêm khắc về việc này. Chúng có là những lời phát biểu sau đây trong một bài báo viết năm 1919, khi trò chơi đặt tên Rừng bắt đầu lan rộng:

"Tôi nghĩ rằng một đứa trẻ muốn trở thành một người hướng đạo thật sự, theo lý tưởng mà trường của em vạch ra, không cần phải có một tên gì đó. Không cần thiết em phải mang tên Cọp Xanh hay Sói Xanh lá cây, không cần thiết phải mặc áo màu sặc sỡ thay vì áo đồng phục hướng đạo, và cài mấy sợi lông trên đầu... Mang giấc mơ mình là một người hướng đạo, theo tôi, chứa đựng nhiều lý tưởng và nhiều lãng mạn, nhiều ý nghĩ tích cực về lòng tận tụy, về hạnh phúc, hơn là mơ mình là người da đỏ." [*Headquarters Gazette, tháng 11, 1919*] (*Headquarters Gazette là một tạp chí dành cho trường Hướng Đạo, xuất bản từ năm 1909 đến năm 1923*).

Tập tục bị cấm tại châu Âu

Tập tục đặt tên Rừng đã phát triển mạnh tại châu Âu rất sớm, kể từ đầu thập niên 1920, có thể sớm hơn. Các khuynh hướng lệch lạc, lạm dụng cũng đã nhanh chóng xảy ra. Chính BP đã đưa ra lời cảnh cáo ngay từ năm 1919. Tại Pháp, các Trường lãnh đạo các Hội cũng lên tiếng chống lại những sinh hoạt này.

Linh mục Jacques Sevin – tên Rừng là "Cáo Đen" (Renard Noir) – không chỉ trích trực tiếp tập tục đặt tên Rừng mà nhận xét chung về mô hình "da đỏ" trong sinh hoạt hướng đạo. Cần nói rõ là dùng mô hình này hay mô hình kia là điều bình thường trong phương pháp giáo dục hướng đạo, đó là yếu tố "khung cảnh biểu tượng". Mô hình da đỏ cũng là một khung cảnh biểu tượng, một cách kích thích trí tưởng tượng của đoàn sinh, khiến cho sinh hoạt hướng đạo hấp dẫn hơn, linh hoạt hơn. Mô hình da đỏ thịnh hành một thời, đến thập niên 1960 thì bị thay thế bởi mô hình hiệp sĩ thời Trung Cổ (trùng trùng với mô hình "tráng sĩ trừ gian diệt bạo" trong HĐVN), rồi đến mô hình nhà thám hiểm rừng xanh, người khai phá những vùng đất mới...

Linh mục Jacques Sevin là người sáng lập Hội Hướng Đạo Công giáo Pháp SDF vào năm 1920. Trong tờ báo Trưởng ("Le Chef") số tháng 6-1922, ông viết như sau: "Tôi nói thẳng thắn rằng người da đỏ không phải là mẫu mực cho người hướng đạo, về mặt thể chất, cũng như mặt đạo đức, tinh thần. Nhưng có nên chằng loại bỏ trào lưu này, trong khi đoàn sinh của chúng ta rất ham chuộng? Trong tay một trưởng có tài, biết vận dụng một cách khéo léo, mô hình này có công dụng sự phạm của nó."

Đề cập trực tiếp đến tập tục đặt tên Rừng, nhiều Trưởng hướng đạo ở cấp trung ương đã thẳng thắn lên án, như Ủy viên ngành Thiếu SDF Michel Menu đã viết trong một bài báo năm 1953: "Mong lắm thay! Đừng làm cho trẻ con quen với những trò quái quỷ của những kẻ rối loạn thần kinh. Trong nghệ thuật phá hoại này, các trò chơi đặt tên "thần linh" còn nhiều hấp dẫn với những kẻ bị ám ảnh bởi



những trò lột da dẫu của dân da đỏ. Không bao giờ có thể giáo dục trẻ bằng sự sợ hãi. Miệt thị và sỉ nhục lại càng không được"

Một Ủy viên ngành Thiếu khác, François Labouteux, cũng gay gắt lên án: "Cùng với những ngày đẹp trời, lại đến mùa những nghi lễ đêm khuya của những tín đồ của 'búa trận' (Tomahawk", vũ khí của người da đỏ), và lại tiếp diễn những trò đặt tên thần linh, bùa phép của những thiếu đoàn xoàng xĩnh và những trưởng hướng đạo thiếu sáng kiến." (Tạp san "Trưởng", 01-1961).

(xem tiếp kỳ tới)





VĂN PHÒNG HƯỚNG ĐẠO TRƯỞNG NIÊN

NHẬN ĐƯỢC TIN BUỒN



Trưởng: **NGHIÊM VĂN THẠCH**

Tên Rừng: **VOI GIÀ**

Phó Tổng Ủy Viên Hội Hướng Đạo Việt Nam.
Chủ tịch danh dự Hội Hướng Đạo Việt Nam tại Pháp

Sinh ngày 16 tháng 9 năm 1929 tại Saigon - Việt Nam

Lia Rừng ngày 7 tháng 11 năm 2016 tại Paris


Hưởng thọ 87 tuổi

**BAN ĐIỀU HÀNH VĂN PHÒNG HƯỚNG ĐẠO TRƯỞNG NIÊN.
BAN BIÊN TẬP BÁO LIÊN LẠC.
CÙNG TOÀN THỂ HƯỚNG ĐẠO TRƯỞNG NIÊN VIỆT NAM.**

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHẦN ƯU

VĂN PHÒNG HƯỚNG ĐẠO TRƯỞNG NIÊN

NHẬN ĐƯỢC TIN BUỒN



Trưởng: **TRỊNH VĂN TOÀN**

Tên Rừng: **SÓI - BẾN CHÍ**

Pháp danh: **THIỆN ĐẠO**

Nhà Thơ: **VƯƠNG NHÀN**

Lý Trưởng Làng Bách Hợp HĐTN Portland, Oregon.

HĐTƯ HĐVN trao tặng:
- Huân chương Bách Hợp năm 2013
- Huân chương Bắc Đẩu năm 2016

Sinh ngày 10 tháng 3 năm 1935 tại Thái Bình - Việt Nam.

Tạ thế ngày 27 tháng 11 năm 2016 tại Oregon - Hoa Kỳ.

Hưởng thọ 82 tuổi.

**BAN ĐIỀU HÀNH VĂN PHÒNG HƯỚNG ĐẠO TRƯỞNG NIÊN.
BAN BIÊN TẬP BÁO LIÊN LẠC.
CÙNG TOÀN THỂ HƯỚNG ĐẠO TRƯỞNG NIÊN VIỆT NAM.**

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHẦN ƯU

VĂN PHÒNG HƯỚNG ĐẠO TRƯỞNG NIÊN

NHẬN ĐƯỢC TIN BUỒN



Trưởng: **SATO THI BARBER**

Bảy Trưởng Lê Bảo Tịnh Việt Nam.
Huynh Trưởng sinh hoạt HĐ tại Houston, Texas USA.
HĐTƯ HĐVN trao tặng Bằng Trưởng Lục năm 2016

Sinh ngày 2 tháng 4 năm 1943

Tạ thế ngày 28 tháng 11 năm 2016 tại North Carolina USA

Hưởng thọ 73 tuổi

**BAN ĐIỀU HÀNH VĂN PHÒNG HƯỚNG ĐẠO TRƯỞNG NIÊN.
BAN BIÊN TẬP BÁO LIÊN LẠC.
CÙNG TOÀN THỂ HƯỚNG ĐẠO TRƯỞNG NIÊN VIỆT NAM.**

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHẦN ƯU

VĂN PHÒNG HƯỚNG ĐẠO TRƯỞNG NIÊN

NHẬN ĐƯỢC TIN BUỒN



Trưởng: **GIUSE THẠCH QUANG LÂN**

HƯỚNG ĐẠO TRƯỞNG NIÊN LBH BẠN HỒ, MINNESOTA.

Sinh ngày 17 tháng 1 năm 1935 tại Bắc Ninh Việt Nam

Tạ thế ngày 18 tháng 12 năm 2016.

(Nhâm ngày 20 tháng 11 năm Bình Thân)

Tại SAINT PAUL, MN USA

Hưởng thọ 82 tuổi

**BAN ĐIỀU HÀNH VĂN PHÒNG HƯỚNG ĐẠO TRƯỞNG NIÊN.
BAN BIÊN TẬP BÁO LIÊN LẠC.
CÙNG TOÀN THỂ HƯỚNG ĐẠO TRƯỞNG NIÊN VIỆT NAM.**

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHẦN ƯU.

THÀNH THẬT CHIA BUỒN

CÙNG QUÝ TRƯỞNG

TÔ VĂN PHƯỚC ĐỨC QUỐC

NGUYỄN MINH TRANG ĐỨC QUỐC

NGUYỄN THỊ BIÊN HOA KỲ

Trước sự ra đi vĩnh viễn của người thân trong gia đình

VĂN PHÒNG HƯỚNG ĐẠO TRƯỞNG NIÊN

THÀNH KÍNH PHẦN ƯU

Tâm tình riêng gửi các Trại sinh “Khăn quàng Tím” GV20

Năm 2016 con số trại sinh dự trại.GV20 tăng vọt, thời tiết thật tuyệt vời, ban ngày nắng vừa đủ ấm, ban đêm đủ lạnh để choàng thêm chiếc áo ấm ngồi quây quần bên ánh lửa trại. Nhớ lại GV19 mọi người lội bì bõm trong đất trại sinh lầy sũng nước. HĐTN Texas nhờ BP che chở nên vẫn luôn bình an, hiện diện đủ, mọi sinh hoạt bình thường, chỉ có điều đi trại năm nay các TrN “cắm lều trong... cabin”, lý do: Giữ gìn sức khỏe để sang năm còn đi trại tiếp. Hahaha

Tr.Bạch Văn Nghĩa LBH Portland, Oregon
Tr. Lý Trí Thanh Lương Chi Nhánh Pháp

Tiễn biệt các huynh đệ tỷ muội “lìa Rừng” trong ngậm ngùi, thương tiếc... Báo Liên Lạc HĐTN thành tâm tưởng nhớ những ACE HDS đã từng có một thời hay trọn cả cuộc đời dẫn thân trong Phong trào HĐ qua phần lược sử ghi nhận được và đưa lên trang báo để chúng ta cùng tưởng niệm, cùng chia sẻ những cảm nghĩ, đồng thời lưu lại trong tâm khảm chúng ta những sâu lắng nghĩa tình nhất dành

cho người đã đến nơi “Nguồn thật”. LL số mùa đông 2016 đa tạ Trưởng Lý Trí Thanh Lương, Tr. Bạch Văn Nghĩa..... đã giúp BBT có được những thông tin về Cố Trưởng Nghiêm Văn Thạch, cố Trưởng Trịnh Văn Toàn, cố Trưởng Sato Barber, cố Trưởng Thạch Quang Lân TABTT Quý Trưởng. **Tr.Minh Xuân & Tr.Hiệp LBH Bach Đằng Boston**

Lần đầu gặp hai Trưởng ở trại Bách Hợp HĐTN 2015 Portland, Oregon đến nay vẫn còn nhớ rõ. Vừa mới gặp mà Beo tui đã thực hiện “Tinh thần HDS”

giúp Tr. Minh Xuân có ngay công ăn việc làm tại trại! “Nhờ viết bài và gõ gõ giùm mấy trang viết tay cho nhóm báo chí đang thực hiện bản tin của trại. Gấp lắm”. Cũng từ đó tới nay vẫn thường gặp hai Trưởng trên... “You tube” qua các tin tức sinh hoạt HĐ trại dài từ Boston (Trại VH TT) qua tới Miền Tây nam (Hội nghị Trưởng Cali) và mới nhất là trại Giữ Vững 20 Miền Trung Hoa Kỳ Houston Texas. Wow! Chúc hai Trưởng luôn dồi dào sức khỏe, rừng rinh tài chánh, chân cứng đá mềm để ngao du đây đó kết nối thân tình, giữ chặt mối dây và... cung cấp món ăn ngon lạ cho báo Liên Lạc nghen. (Tr. Minh Xuân ơi! Tr. hứa có món mới từ Boston, sao chưa thấy gởi? Thôi thì để dành cho LL Tết Đinh Dậu 2017 vậy). BBT đã nhận bài và hình ảnh trại GV 20 của Trưởng. A.A.A Thân mến.

Tr. Nhân Đình & Tr. Hùng Đào LBH Houston

Vào mùa lễ Tạ ơn năm nay lại có dịp gặp hai Trưởng trong khung cảnh thật sinh động, vui tươi và tràn đầy thân tình tại Trại Truyền thông GV 20 do các đơn vị Hướng Đạo Miền Trung Hoa kỳ tổ chức hàng năm. BBT đã nhận được rất nhiều hình ảnh trại của Tr. Hùng gởi qua internet cũng như bưu điện. Một số bài do Tr. Nhân chuyển đã được chọn đăng trên LL. Cảm ơn sự cộng tác nhiệt tình và những ưu ái mà hai Trưởng đã dành cho BBT cũng như cá nhân người phụ trách. Thân ái.

Tr. Ng. Quốc Quân Gia trưởng nhóm Lâm Viên

Báo LL vẫn luôn nhận được bài vở và hình ảnh những sự kiện diễn ra của nhóm Gia đình Hướng Đạo Lâm Viên Dalat. Thay mặt BBT xin cảm ơn Gia Trưởng Nguyễn Quốc Quân cùng toàn thể các Trưởng và ACE thành viên trong Gia đình Lâm Viên. Rất mong có dịp gặp gỡ mọi người trong các kỳ trại họp mặt được tổ chức hàng năm của Gia đình LV. Thân mến.

Tr. Dương Thị Kim Sơn CANADA Cố vấn VP HĐTN

Gọi phone thăm hỏi, viết thư khích lệ nhóm làm công việc chuyển tải những sinh hoạt của các đơn vị Hướng Đạo đến các ACE HĐ và thân hữu, việc làm của Trưởng cố vấn VP HĐTN Kim Sơn luôn là động lực giúp cho người thực hiện từng trang báo thêm vững tinh thần. Ở lứa tuổi Thất thập của thế hệ trước, các cụ ngồi rung đùi hưởng nhàn, bây giờ cũng số tuổi đó Tr. Kim Sơn cứ khen các Trưởng nhận trách vụ chính của VP HĐTN còn trẻ !!! Dạ thưa Trưởng, 70 mươi trẻ hơn 80 ạ. Được biết Trưởng vừa về chỗ trú đông mới. Kính chúc Trưởng và mọi người thân luôn vui khỏe và ấm tình gia đình trong mùa đông năm 2016 này. Kính mến.

Tr. Trinh Mỹ Phương LBH San José California.

Trong số báo LL mùa Đông 2016 này, BBT lại nhận thêm một bài ghi nhanh nữa của Trưởng. Ước gì mỗi số báo mà các bài viết đều chuẩn mực như bài của Trưởng thì người thực hiện vui và khỏe biết mấy. Rất mong nhận được những sáng tác khác của Trưởng ngoài các bài ghi nhanh. TABTT

Tr. Gà Lôi & Tr. Oanh Oanh Hùng Khí Đức Quốc

BBT báo LL luôn được hai Trưởng yểm trợ về mọi mặt, do đó ban báo chí không mang ơn hai Trưởng thì thôi chứ nào dám nhận sự “trả nợ” của hai Trưởng. Thôi thì mọi chuyện năm cũ coi như xong, năm mới 2017 nếu LL có kẹt món nào trên thực đơn kính mong Tr. Gà và Tr. Oanh Oanh tiếp tục giúp đỡ. (Bài Tr. Gà Lôi vừa gởi báo LL rất cần nhưng không kịp lên số mùa Đông 2016. Hẹn gặp trên LL vào mùa Xuân 2017). Thân kính.

Tr. Kym Nguyễn (Cali), Tr. Lê Anh Dũng (Cali), Tr. Hoàng Kim Châu (Texas)

Thưa Quý Trưởng,

Cảm ơn Quý Trưởng đã chuyển gởi những sáng tác của Quý Trưởng đến gieo trồng trên đất của LL. Đất của LL thì mệnh mông vô cùng tận, nhưng sức người phụ trách thì có hạn, khả năng tài chánh thì rất khiêm nhường, vả lại thời gian thực hiện và phát hành giữa hai số Thu – Đông 2016 lại eo hẹp. Vì vậy BBT không đủ thì giờ và nhân sự để hoán đổi, sắp xếp lại các bài gởi đến trước và sau, vả lại cũng không thể tăng thêm trang, vì chi phí ấn loát và gởi báo có giới hạn. VP HĐTN thành thật cáo lỗi về việc này, mong các Trưởng thông cảm. LL số mùa Xuân 2017 sẽ tiếp tục đăng một số bài chưa kịp phổ biến trong số báo này. TABTT.

Tr. Nguyễn Trung Tường CALI TTK VP HĐTN.

Tường thân, LL số mùa Đông 2016 thực hiện quá gấp vì không muốn ngày phát hành lần sang 2017. Anh nghĩ HĐ tuy chỉ là một trò chơi, nhưng cần phải giữ uy tín và danh dự. Trừ trường hợp bất khả kháng ra thì mình cũng nên cố gắng hoàn thành trách vụ trong khả năng có thể. Ngoài Tường ra anh Bình còn nín áo thêm vài Trưởng nữa. Mới đây Tr. Gà Lôi ở tận Đức quốc mỗ cho một cái “ Trả nợ xong rồi nha ” Ý nói Beo không được mè nheo nhờ vả xin thêm món ăn tinh thần.

Đôi điều tâm sự với Tường, vì anh biết ít nhiều Tường cũng cảm thông được trò chơi này của HĐ, qua nhiều năm chứng kiến Tường Thân phụ mình “Chịu khổ” cùng với sự yểm trợ của gia đình Tường vun xới và để lại những thành quả trân quý nhất cho HĐTN hôm nay. Thân mến.





Sử gia Trần Trọng Kim có nhận xét về đặc tính của người Việt Nam như sau: "...hay khoe khoang và ưa trương hoàng bề ngoài..." Nhận xét này có phần đúng nếu chúng ta chịu khó quan sát ngay trong đời sống cộng đồng của người Việt chúng ta. Có người khoe cá lạ đắt tiền trong hồ, người lại thích khoe chim quý trong lồng, người thì khoe vườn cây cảnh, không có những điều này thì khoe gia thế, địa vị, con cái, nhà cửa, xe cộ, tiền của... Các bạn có quan sát ở ngoài đường, những người có bắp thịt thì thích mặc áo ba lỗ không?

Khoe cái mình có đã không ai thích, vin vào cái bóng râm của người khác để khoe mình, kiểu "tiêu bạc giá" lại là một điều tệ hại. Một ông nhà văn kể chuyện ở tù mà cũng dẫn ra là ông chung trại với nhà văn này hay ông họa sĩ kia, hay một thời đã chơi thân với cô ca sĩ nổi tiếng này, uống rượu với nhạc sĩ lừng danh nọ.

Ông bạn viết lách của tôi có kể câu chuyện một người, trong lúc có chuyện đụng chạm với người lạ, cao hứng đã vỗ ngực hỏi người kia: "Ông có biết tôi là ai không?" Sau này hỏi ra mới biết ông ấy là chuyên viên hộ tống, theo xách cặp cho một ông tướng.

Chuyện khoe khoang rất dễ thấy nếu bạn ở xa mới lại. Trừ khi là người cần bán ngôi nhà đang ở hay đang làm công việc môi giới bán nhà, còn thì đừng bao giờ khoe nhà với bất cứ ai cả. Ngày nọ, một người mới chân ướt chân ráo đến Mỹ, gặp một ông bạn trên phố Bolsa, khẩn khoản mời về nhà, không phải là để dùng bữa tối hay hàn huyên tâm sự, mà là để "xem nhà cho biết!" Ông chủ nhà sợ bạn từ chối nên nói nhà ông cách đây có năm mươi phút, nhưng đến ngôi nhà đẹp đẽ này, họ phải mất gần nửa giờ. Người bạn mới gặp được yêu cầu cởi giày trước bậc cửa, và theo sự hướng dẫn của chủ nhà, lần lượt đi từ phòng khách, phòng gia đình đến nhà bếp, từ phòng ngủ lớn đến phòng ngủ nhỏ và mấy cái nhà cầu. Khi khoe nhà,

người chủ dùng mấy chữ tiếng Anh để chỉ các loại phòng, khiến người mới đến cũng ngẩn ra. Ở mỗi nơi khách cũng lịch sự ghé đầu vào một tí, mà chủ nhà cũng không muốn cho khách vào sâu hơn, chỉ đủ cho người xem gật gù, chặc lưỡi hay xuýt xoa để làm vừa lòng bạn.

Đương nhiên, trong một ngôi nhà sang trọng phải có những vật dụng quý giá, đó là mức "tra tấn" tiếp theo về giá trị của mấy bức tượng mua từ Thái Lan trong chuyến du lịch 10 năm về trước hay một bức tranh thủy mặc được đem từ Đài Loan về. Tất cả đều xa lạ và làm buồn lòng cho khách viếng. Người vui và thỏa mãn trong buổi chiều hôm nay chính là người chủ của ngôi nhà lộng lẫy này, kiếm được người khoe nhà đâu phải chuyện dễ.

Những người Việt Nam mới sang, thường là những ngày đầu còn bị chao đảo vì múi giờ khác nhau, nhưng được bà con chở đi thăm một vài gia đình quen biết, mà đáng lý ra người mới sang là người được thăm viếng mới phải. Chủ nhà sau khi trà nước, đem một DVD cuốn phim đám cưới cô con gái đầu ra, bỏ vào máy cho phát hình, gọi là "để chú thím xem cho biết, kéo hồi đám cưới cháu, chú thím ở xa." Những hoạt cảnh của một buổi tiếp tân trong một nhà hàng Tàu với những ông bà áo quần lượt lạt, những lời chúc tụng được lặp đi lặp lại nhiều lần, MC nói chuyện nham nhở cùng với những trò chơi sàm sỡ lai căng, kèm theo lời thuyết giảng của ông bà chủ nhà là những gì rất xa lạ, mà khách buồn ngủ cũng phải lịch sự mở mắt xem. Không là phim đám cưới thì cũng là phim quay trong một chuyến du lịch, hay sinh nhật đứa cháu. Những cuốn phim này thường thường bỏ xó tủ, không có khán giả nên cần người xem.

Nhiều người thường đang ngồi trên ghế trong một tiệm hớt tóc hay uốn tóc, tay chân không động đậy được thì phải mở miệng, thường cao hứng đem hết chuyện gia đình, con cái ra khoe. Cũng tại nơi này, thỉnh thoảng đi hớt tóc, tôi lại bị một ông khách đang ngồi ghé bên cạnh tra tấn khi kể chuyện du lịch phương xa mới về, thường là Việt Nam mới có cái để nói, huênh hoang với số tiền đã tiêu. Thường thì khoe khoang hay đi đôi với khoác lác. Có những người phụ nữ, chỉ sau mấy phút sơ giao, không ai đánh đập, tra hỏi, cũng đã cung khai hết sự thành đạt của các con bà : bao nhiêu bác sĩ, nha sĩ, bao nhiêu ngôi nhà bạc triệu ngoài biển hay trên đồi. Nhiều ông bà muốn khoe con vừa tốt



nghiệp, phải dùng lối quảng cáo bằng cách đăng một cột báo cha mẹ chúc mừng con (!), không chúc mừng kiểu này thì ai biết đến phúc nhà.

Trong đám cưới, khi giới thiệu anh em cô dâu chú rể cũng không quên kèm theo văn bằng. Có gia đình gặp cảnh tang tóc, cũng rúng ghi chức tước bằng cấp của con cái người chết trên trang cáo phó, một công đôi việc, không ghi thì ai biết con cái làm rạng rỡ tông môn.

Nếu hai người cùng khoe cái mình có như nhau thì không ai nghe ai, nên thường người ta muốn khoe cái mình có trước mặt những người thiệt thòi hơn mình. Vì vậy nên có những người vụng về không có ý tứ, khoe nhà trước mặt người suốt đời ở nhà thuê, khoe con thành đạt với những gia đình có con chỉ làm thợ hay thất bại trong học vấn. Đã có lần giữa bạn bè, tại Sài Gòn, trong thời điểm có nhiều người vượt biên, một người bạn có con vượt biển, khoe con vừa được tàu Hòa Lan vớt trên Biển Đông, được nữ hoàng xứ này tiếp đón, được trợ cấp nhà cửa và tiền bạc, trước mặt một người bạn có con mới tử nạn trên biển cách đó không lâu. Khi người ta hứng khởi, sung sướng bởi cái mình có, khó mà giấu kín trong lòng.

Được khoe khoang nhiều nhất là chức tước và học vị. Nhiều khi tước vị không xứng với kiến thức và tài năng. Trên truyền hình có người để luôn hai tước vị giáo sư (!) và nhà văn cùng một lúc, nhưng khi nghe ông này giải thích với người nghe và người xem rằng Bộ Lại là... Bộ Học (dưới triều Nguyễn), nghĩa là Bộ Nội Vụ là... Bộ Giáo Dục thì xem chừng ông bà xưa có câu “dốt hay khoe chữ” quả không sai. Trong cộng đồng này nhiều người chứa những tác phẩm kiểu “Vừa Đi Vừa Kể Chuyện” của “bác” như “60 Năm Viết Văn,” “50 Năm Sân Khấu,” “40 Năm Hoạt Động Cộng Đồng,” “20 Năm Làm Truyền Thông.”

Có nhà thơ dùng thêm một bút hiệu khác để tiện cho việc...tâng bốc mình.

Trong 10 cuốn hồi ký xuất bản ở hải ngoại thì đã có tám cuốn viết ra để kể công trạng, khoe tài, chứ không thấy ai dám ngực nhận lỗi mình hay sám hối.

Một bác sĩ tâm thần người Pháp, Dominique Esquirol, đã ví von một câu nghe thâm thúy:

**“Con người cũng như bông lúa:
Khi không hạt, nó ngẩng cao đầu,
khi trĩu hạt, nó cúi mình xuống!”**



**Huy Phương.
Nguồn Internet**



IRVINE, California (NV) – Một nữ Hướng Đạo Sinh sẽ tổ chức đêm hát đặc biệt, từ 7 đến 9 giờ tối Thứ Bảy, 10 Tháng Mười Hai, về cách học tiếng Việt qua các bài hát, để trình dự án tranh giải Gold Award của Hướng Đạo, tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, 14771 Moran St., Westminster, CA 92683. Đó là em Phạm Mê Linh, 16 tuổi, Thanh sinh của Liên Đoàn Hướng Đạo Hướng Việt, hiện là học sinh học lớp 12 trung học Irvine High School. Đêm hát vào cửa miễn phí.

Trong lá thư mời gọi ra cho các Liên đoàn Hướng Đạo bạn trong vùng và đồng hương, em Mê Linh cho biết: [Em đang thực hiện dự án Gold Award mang tên ‘Sing To Learn Vietnamese With Ease’]

“Trong năm tháng qua, với sự trợ giúp của các Trường và các nhạc sĩ, em đã thực hiện được chương trình ‘Học Tiếng Việt Qua Bài Hát’ cho các Hướng Đạo Sinh trong Liên đoàn của em. Các bài hát học qua chương trình này được thu vào một CD..để phổ biến rộng rãi trong các cộng đồng Việt Nam trên toàn thế giới,” Nữ Hướng Đạo Sinh nói. Em cho biết thêm: “Dự án này được Ban Đại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ Miền Nam California chấp thuận, sẽ phổ biến đến tất cả các trường Việt ngữ khắp nơi và Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam sẽ giới thiệu đến các đơn vị Hướng Đạo Việt Nam trên toàn thế giới.”

Trong đêm trình diễn để ra mắt CD này vào Chủ Nhật tới, em cho biết: “Các Hướng Đạo Sinh trong Liên đoàn của em sẽ trình diễn những bài hát trong CD để các trường, thầy cô và phụ huynh thấy được kết quả của việc dùng bài hát khi dạy tiếng Việt.”

“Sau chương trình, CD sẽ được tặng miễn phí cho tất cả học trò của các trường Việt ngữ và Hướng Đạo Sinh Việt Nam trong vùng và sẽ được tải lên YouTube cho những người ở xa có thể vào nghe.” em nói.

“Dĩ nhiên là CD sẽ ưu tiên tặng miễn phí cho người tham dự trong đêm ra mắt. Phụ huynh có thể cho con em thực hành để trau dồi tiếng Việt.” Nữ Hướng Đạo Sinh khẳng định.....

Trang web của Liên Đoàn Hướng Việt: www.ldhuongviet.org.

LinhNguyen@nguoi-viet.com

(Hình: Phạm Mê Linh cung cấp)

Báo LL trích đăng một đoạn





NHẮN TIN v/v Báo LL bị trả lại:

- Ms. Nguyễn Vy Montreal, Quebec Canada
- Đỗ Đăng Di France
- Tr. Trương Loan Westminster, CA
- Tr. Trần Đức Hạnh Fountain Valley, CA
- Tr. Phạm Quốc Thuần Portland, OR (lần thứ hai)

Thưa Quý Trường, báo LL số mùa Hè và mùa Thu 2016 đã gửi cho Quý Trường, nhưng Bưu điện đã trả lại (Không ghi lý do). Xin Quý Trường vui lòng liên lạc lại với VP HĐTN để tiếp tục nhận báo LL các số tới.

Tr. Phạm Văn Nhơn

VP HĐTN/ BBT đã nhận được bài của Trường, rất tiếc không đăng được. Xin vui lòng gửi sáng tác khác.

Tr. Diệp Luc Người xa xứ.

Cám ơn Tr. báo cho biết, khi nào bớt lu bu xin tiếp tục giúp cho LL một tay.



**BẢN TIN
THĂNG TIẾN XI**



TRẠI HỢP BAN THẾ GIỚI HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM

Số 1 - Tháng 12, 2016

Thư mở đầu ...

Hân hạnh giới thiệu Bản Tin Số 1 của Trại Thăng Tiến XI (TT11) ! Kể từ buổi họp đầu tiên được tổ chức vào ngày 28 tháng 2 năm 2016, ban tổ chức TT11 đã ráo riết làm việc. Tính đến buổi họp toàn ngành cho mọi tiểu ban vào ngày 13 tháng 11 năm 2016 vừa qua, chúng ta đã có những bước tiến đáng kể và đã hình thành được những kế hoạch cần thiết cho việc tổ chức trại.

Tại buổi họp toàn ngành vừa qua, Trường Phạm Ngọc Quế-Chi, Trại Trưởng Trại Thăng Tiến XI, đã tường trình những chi tiết trong việc thuê mướn đất trại Camp Snyder cho Trại Thăng Tiến XI vào năm 2018 và Trại Kiều Mẫu vào mùa hè năm 2017. Trường Quế-Chi cũng đã trình bày các mốc đã được hoàn thành như lập trương mục ngân hàng, trang mạng, Facebook, phương pháp chi thu, các công tác gây quỹ, và chương trình trại.

Sau đó, các tiểu ban như Tài Chánh, Âm Thực, Ghi Danh, Y Tế, Thông Tin, Kiến Thiết, Tiếp Liệu, Vệ Sinh, Chuyên Chở, Trật Tự, và các tiểu trại Âu, Thiệu, Thanh, v.v., cùng tường trình về những bước tiến đã đạt được cũng như những dự án và chương trình sẽ

làm. Trong năm vừa qua, đã có 3 lần gây quỹ lớn: 1 lần bán thức ăn cho 3 ngày Việtfest giữa cái nóng oi bức của đợt nóng cao độ mùa hè 2016, 2 lần dạ tiệc vào tháng 12, 2015 và tháng 12, 2016.

Trong tám tháng vừa qua, với nhiều cố gắng và lo toan, những nền móng căn bản cho việc tổ chức trại Thăng Tiến XI đã được thành hình. Tuy nhiên, trước mắt vẫn còn rất nhiều thử thách và nhiều việc để làm. Nhưng với tinh thần Hướng Đạo, với ý chí và niềm tin, chúng ta sẽ vượt qua và sẽ tổ chức một kỳ trại vui, mới lạ, và hấp dẫn cho tất cả trại sinh.

Ban Điều Hành:

Trại Trưởng: Phạm Ngọc Quế-Chi

Trại Phó: Phạm Ngọc Lâm & Nguyễn Mỹ Hương

Ban Biên Tập:

Chủ Bút: Lê Doãn Thu-An - Kỹ Thuật: Đoàn Anh Linh

Bài Vở: Ban Thông Tin TT11

Mọi đóng góp và ý kiến xin liên lạc về:

Bantochuc@thangtien11.org

Trong số này: • Địa điểm đất Trại • Ngày Trại • Các mốc hoàn thành • Thi vẽ Huy Hiệu & Mẫu Cổng Trại • Trang mạng và tin tức • Bảo trợ Thăng Tiến XI • Liên Lạc

Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc:

bantochuc@thangtien11.org

Facebook: <https://www.facebook.com/thangtienXI>

Visit us on the web at <http://www.thangtien11.org>



HĐTƯ HĐVN Kính mời Quý Trường vào trang nhà để xem tin tức
<http://www.icvvs.org> <http://www.huongdao-vietnam.com>
<http://www.hdtuhdvn.com> <http://www.huongdao-vietnam.org>

CỦI LỬA
 A.A.A. Các Trường đã góp củi để giữ cho ngọn lửa Liên Lạc luôn được tỏa sáng.

Tr. Nguyễn Tuyết Nga	\$20.00
Tr. Huyền Nguyễn (San jose)	\$100.00
Tổng Thu (tháng 11 và tháng 12/2016)	\$120.00
Tồn quỹ \$120.00 + \$2,177.00 =	\$2,297.00
Chi phí báo LL số Mùa Thu 2016	\$487.12
Tổng cộng quỹ hiện có (31/12//2016)	\$1,809.88



HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG – HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN



Tài liệu đăng nhiều kỳ - Kỳ 2

3. E2f.3 - Tiểu Ban Đặc Trách Trại Thăng Tiến:

- Bổ nhiệm và điều hành nhân sự trong Tiểu Ban qua BDD.
- Trại Hợp Bạn “Thăng Tiến”: HĐTƯ-HĐVN tổ chức kỳ Trại chung 4 năm một lần cho các Đơn vị HĐVN ở hải ngoại đang sinh hoạt chính thức với các Hội Hướng Đạo bản địa. Là đồ án quan trọng, to lớn và ưu tiên nhất của HĐTƯ.
- Soạn thảo tài liệu hướng dẫn tổ chức Trại Thăng Tiến.

- Chịu trách nhiệm cho ngân quỹ Thăng Tiến.
- Phối hợp với Ban Tổ Chức Trại Thăng Tiến để soạn thảo kế hoạch, lên chương trình, chọn chủ đề, tìm địa điểm của Trại.

4. E2f.4 - Tiểu Ban Huân Chương & Khen Thưởng:

- Soạn thảo tiêu chuẩn được trao huân chương, bằng tưởng lục.
- Soạn thảo nghi thức trao huân chương, tưởng lục.
- Phối hợp với các Chi Nhánh/Miền, HĐTrN và HĐTƯ duyệt xét đề nghị.
- Phối hợp với HĐTƯ để quyết định và VP/Tổng Thư Ký đề ban hành.
- Thông báo, lưu trữ hồ sơ huân chương, tưởng lục.

5. E2f.5 - Tiểu Ban Nghiên Cứu Hiến Chương & Tổ Chức Bầu Cử:

- Thành viên do Chi Nhánh/Miền và HĐTrN cử một (1) Trưởng.
- Tiểu Ban có 9 Trưởng.
- Các Trưởng Tiểu Ban, Phó Tiểu Ban hay Thư Ký trong Tiểu Ban, do các thành viên trong Tiểu ban bầu
- Những Thành viên trong Tiểu Ban không được là: Kiểm Soát Viên Tài Chánh đương nhiệm, các Trưởng trong Ban Thường Vụ đương nhiệm và Chủ Tịch HĐTƯ.
- Đại diện cho HĐTƯ có chương trình, kế hoạch và quy định riêng để bầu Chủ Tịch HĐTƯ và Kiểm Soát Viên Tài Chánh.
- Thu nhận đề nghị, nghiên cứu, soạn thảo nội lệ, tu

chính hiến chương để đưa vào nghị trình Hội Nghị Trưởng.

- Tổ chức bầu cử tại Đại Hội Đồng theo nội lệ của HĐTƯ.
- Phổ biến thể lệ ghi danh ứng cử, đề cử.

Tài Liệu Hướng Dẫn Phần I – Version 2.0 28/04/2016 Trang 11

- Ấn định ngày giờ tổ chức và điều hành bầu cử.
- Giải quyết các bất đồng, khiếu nại trong thời gian bầu cử.
- Duyệt xét và tuyên bố kết quả bầu cử.
- E2g- VĂN PHÒNG HĐ TRƯỞNG NIÊN.
- Trục thuộc Hội Đồng Trung Ương.
- Đại Diện Văn Phòng Hướng Đạo Trưởng Niên được Đại Hội Hướng Đạo Trưởng Niên bầu mỗi bốn (4) năm tại Trại Thăng Tiến.
- Đại Diện Văn Phòng HĐTrN là thành viên biểu quyết tại Đại Hội Đồng.
- Phối hợp và trực tiếp làm việc với Ủy Viên Phát Triển & Liên Lạc HĐTrN.
- Cập nhật hoá và báo cáo sinh hoạt HĐTrN lên HĐTƯ.

- Phúc trình tổng kết tại Đại Hội Đồng.
- Giới thiệu Tân Văn Phòng Trưởng HĐTrN trước khi mãn nhiệm kỳ.

F - KHĂN QUÀNG: - Để mang trong các sinh hoạt với vai trò và trách nhiệm đại diện cho HĐTƯ-HĐVN. - Khăn quàng màu xanh lục (Thiếu) có viền 5 màu: vàng, xanh, nâu, đỏ và màu tím của HĐTr.Niên

- Phía sau (ở giữa và sát góc phía trên của 5 màu) có in Logo của HĐTƯ-HĐVN.

- Khăn quàng được trao cho các Trưởng trong:

- Hội Đồng Trung Ương.
- Ban Cố vấn.
- Ban KS Tài Chánh.
- Ban Thường Vụ.



- Ban Đại Diện.
- Vp Trưởng HĐTr.Niên:
- Các Liên Đoàn Trưởng hoặc Đơn vị Trưởng biệt lập.

(Ngoài ra các Liên Đoàn tự thiết kế khăn quàng theo mẫu riêng, miễn sao hợp với quy định của Hội Hướng Đạo địa 416 phương cũng như truyền thống Hướng Đạo và văn hóa dân tộc Việt Nam.)

**Tài Liệu Hướng Dẫn Phần I –
Version 2.0 28/04/2016 Trang 12**



G. CỜ của HDTU'-HĐVN

Hình chữ nhật. Nền màu xanh lục, trên có Huy hiệu của HDTU'-HĐVN.

- Huy hiệu màu đỏ (HDTU') bằng 1/3 bề ngang của lá cờ.

- Có 3 kích thước: 3'x5' – 5'x8' – 6'x10'.

*Cờ của HDTU' chỉ được trưng bày trong các sinh hoạt hay trong các Lễ tưởng niệm, khen thưởng của Miền/Chi nhánh và của HDTU'.

- Cờ có 2 loại:

a) Loại có tua màu vàng chung quanh: Để trưng bày trong các Lễ tưởng niệm, khen thưởng.

b) Loại không có tua màu vàng chung quanh: Để trưng bày trong các sinh hoạt bình thường (Họp - Trại).



H. BĂNG HUỚNG ĐẠO của HDTU'-HĐVN



Băng “HUỚNG ĐẠO VIỆT NAM” kích thước 1/2” x 4” nền trắng, bên trái có chữ:” “HUỚNG ĐẠO VIỆT NAM” màu đỏ, bên phải có hình lá cờ vàng 3 sọc đỏ.

I. LỜI HỨA và LUẬT của HDTU'-HĐVN HDTU'-HĐVN dùng Lời hứa và Luật theo quyết định của Đại Hội Đồng HĐVN tại hải ngoại nhóm họp tại San Jose, California, Hoa kỳ năm 1980. (Thắng Tiến 3)

*** I.1 - LỜI HỨA:**

*** Tôi xin lấy Danh dự hứa cố gắng hết sức: *
Làm bổn phận đối với tín ngưỡng tâm linh, Tổ quốc và Quốc gia tôi.

*Giúp ích mọi người bất cứ lúc nào.

* Tuân theo Luật Hướng Đạo.

*** I.2- LUẬT:**

1. Hướng Đạo sinh trọng danh dự.
2. Hướng Đạo sinh trung tín.
3. Hướng Đạo sinh giúp ích.
4. Hướng Đạo sinh là bạn của mọi người.
5. Hướng Đạo sinh lễ độ và hào hiệp.
6. Hướng Đạo sinh tôn trọng thiên nhiên.
7. Hướng Đạo sinh trọng kỷ luật.
8. Hướng Đạo sinh vui tươi.
9. Hướng Đạo sinh cần kiệm và liêm khiết.
10. Hướng Đạo sinh trong sạch trong tư tưởng, lời nói và việc làm.

*Lời Hứa và Luật phải được tuyên đọc trong các nghi thức chào cờ Hướng Đạo.

J. QUỐC KỶ:

Có 2 lá:

a) Lá 1: Quốc kỳ của Quốc gia mà Thành viên trong HDTU'-HĐVN đang cư ngụ.

b) Lá 2: Quốc kỳ VNCH, lá cờ màu vàng, có 3 sọc đỏ nằm ngang, lá cờ có từ năm 1890 đến 1920 sau đó bị gián đoạn, và ngày 2 tháng 6 năm 1948 đến ngày 20 tháng 7 năm 1954 được dùng trở lại cho cả nước Việt nam, sau ngày 20/7/1954 đến 30/4/1975 chỉ có miền nam Việt Nam sử dụng để biểu tượng cho Chế độ Tự do - Dân chủ. Sau ngày 30/4/1975 chính quyền Việt nam theo chế độ Cộng Sản chủ nghĩa, chúng ta không chấp nhận chế độ đó, nên phải lià quê hương đất nước để sống đời lưu vong,



cho nên chúng ta vẫn duy trì lá cờ vàng 3 sọc đỏ làm biểu tượng cho nguồn gốc và Tổ quốc dân tộc Việt Nam.

**Tài Liệu Hướng Dẫn Phần I –
Version 2.0 28/04/2016 Trang 14**

K. QUỐC CA

Quốc ca có 2 bài:

- a) Bài 1: Bài Quốc ca của Quốc gia mà Thành viên trong HDTU-HĐVN đang cư ngụ.
- b) Bài 2: Bài quốc ca VNCH. Bài “Này công dân ơi” là từ bài “Tiếng gọi Thanh Niên” đổi tên thành bài “Tiếng gọi Công dân” của Lưu Hữu Phước soạn ra năm 1942, Đến năm 1956 Quốc hội Lập Hiến Đệ nhất Việt Nam Cộng Hoà đổi thành bài Quốc ca, (đã giữ nguyên thể nhạc và thay đổi lại lời như chúng ta đang hát hiện giờ).

L. HƯỚNG ĐẠO HÀNH KHÚC

Bài “Hướng Đạo Hành Khúc”: Từ bài của Tráng sinh Lưu Hữu Phước soạn ra năm 1946 mà trước năm 1975 Hội Hướng Đạo Việt Nam sử dụng gọi là bài “Hội Ca Hướng Đạo” nay HDTU-HĐVN đổi thành bài “Hướng Đạo Hành Khúc”.

M. CHÂM NGÔN Châm ngôn của Hướng Đạo là “SẮP - SẴN”. * “SẮP”: Với mục đích nhắc nhở người Hướng Đạo phải luôn luôn chuẩn bị trước bất cứ một vấn đề gì mà mình định phải làm.

* “SẴN”: Sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì, nếu việc đó đem lại sự hạnh phúc cho cá nhân cũng như xã hội theo đúng tinh thần của Phong trào Hướng Đạo.

“Sắp-Sẵn”: Hãy chuẩn bị trước khi làm những gì – Hãy làm những gì khi đã chuẩn bị.

Khi nghe Trưởng hướng dẫn hô: “Hướng Đạo Sinh SẮP”

Thì tất cả phải trả lời: “SẴN” ở bất cứ trường hợp nào.

N. TIẾNG REO CHÍNH THỨC CỦA HDTU-HĐVN

(Theo như Tiếng reo của Hội HĐVN. Để reo mừng khi có lễ, dịp quan trọng, tất cả phải rùn người xuống)

*Trưởng hô: Dôta!

* Tất cả trả lời: A-Dôta!

(Hô 3 lần như vậy) cuối cùng tất cả A .a . a . a
. (lúc hô .. A. . . mọi người đều tung nón hay vật gì đó lên cao)

O. CHÂM NGÔN và MÀU của các NGÀNH:

* O1 - NGÀNH ẤU:

- Châm ngôn: “GẮNG SỨC”.

- Màu: “VÀNG”:

- Cố gắng học hỏi, chịu khó nghe lời.

- Màu của nắng ấm, hoa tươi, nhắc nhở Ấu sinh lúc nào cũng giữ tâm hồn trong trắng, vui tươi và hồn nhiên.

* O.2- NGÀNH THIẾU:

**Tài Liệu Hướng Dẫn Phần I –
Version 2.0 28/04/2016 Trang 15**

- Châm ngôn: “SẮP SẴN”.

- Màu: “XANH LỤC”: - Để làm phải có chuẩn bị, chuẩn bị phải có để làm.

o Màu của cỏ cây, hoa lá, của núi rừng thiên nhiên, nhắc nhở Thiếu sinh lúc nào cũng sống hoà mình vào với vạn vật và giá trị của thời gian cũng như không gian hiện có.

* O.3- NGÀNH THANH: - Châm ngôn: “KHAI PHÁ”.

- Màu: “HUYẾT DỤ”:

- Luôn mở mang trí óc để tìm hiểu sự thật đúng sai như thế nào của vấn đề, sự việc.

- Màu của hăng say, quả cảm, cố vươn lên để thoát ra khỏi những phiền muộn, nhắc nhở Thanh sinh phải chịu khó cố gắng trông coi tìm tòi học hỏi trong những sinh hoạt của chính bản thân mình cũng như ngoài xã hội.

* O.4- NGÀNH TRÁNG:

- Châm ngôn: “GIÚP ÍCH”.

- Màu: “ĐỎ”:

- Luôn mở rộng lòng vị tha để xây dựng xã hội tiến bộ, an bình, nhân ái.

-Màu của lòng nhiệt huyết, của ánh sáng chan hoà, của chiến thắng, nhắc nhở Tráng sinh luôn tận tâm, nỗ lực, cố vượt qua những trở ngại để xây dựng cho gia đình, xã hội sống trong an bình và hạnh phúc.

P. KHEN THƯỞNG - HUÂN CHƯƠNG

Huân Chương là một biểu tượng mà HDTU-HĐVN dùng để trao hay truy tặng cho những Trưởng/Đoàn sinh đã có công đóng góp, phát triển Phong Trào Hướng Đạo trong phạm vi và trách nhiệm của HDTU.

* P1 – KHEN THƯỞNG:

□ P1.a - Bằng Tưởng lục: Là bằng khen thưởng của Hội Đồng Trung Ương - Hướng Đạo Việt Nam ghi nhận những công sức đóng góp cùng sự hy sinh của quý Trưởng, phụ huynh, đoàn sinh và thân hữu cho sự phát triển của Phong Trào Hướng Đạo Việt Nam.

* P2- HUÂN CHƯƠNG:

(Xem Phần Ban Huân chương)

* P3 - PHƯƠNG THỨC ĐỀ NGHỊ

* CẤP HUÂN CHƯƠNG VÀ KHEN THƯỞNG:

(Xem Phần Ban Huân chương)



* P4 - MẪU HUÂN CHƯƠNG:
(Xem Phần Ban Huân chương)

**Tài Liệu Hướng Dẫn Phần I –
Version 2.0 28/04/2016 Trang 16**

*P5 - PHIẾU ĐỀ NGHỊ CẤP HUÂN CHƯƠNG:
(Xem Phần Ban Huân chương)

Q. HỌP HĐTƯ-HĐVN: Q1 - MỤC ĐÍCH:

Mỗi năm (định kỳ) HĐTƯ sẽ họp 4 lần (vào tháng 2,5,8,11) để: Báo cáo và cập nhật những sinh hoạt trong HĐTƯ-Miền/Chi nhánh và ban Tổ chức trại Họp bạn TT. Thảo luận cũng như giải quyết những vấn đề liên quan đến HĐTƯ. Lập chương trình, chọn phương hướng cho kế hoạch mới.

Q2 – THÀNH PHẦN THAM DỰ: Chủ Tịch
 2 Phó Chủ Tịch Trưởng Đại diện Chi nhánh/Miền Tổng Thư Ký Thủ Quỹ

Kiểm Soát Viên Tài Chánh VP/HĐ.Tr.Niên – Tân Trại Trưởng Trại Thăng Tiến (nếu có) (tất cả 16 Trưởng)

Q3 - TỔ CHỨC:

Chủ tọa: Trưởng Chủ Tịch hoặc Phó Chủ Tịch (được Trưởng Chủ Tịch ủy quyền).

Thư ký: Trưởng Tổng Thư Ký (hoặc một Trưởng do Trưởng Chủ Tọa buổi họp mời trong trường họp Trưởng Tổng Thư ký vắng mặt). Địa điểm: Tùy theo điều kiện. Họp ở một nơi thuận tiện nào đó hoặc qua phone (Conference call) Trưởng Tổng Thư Ký sẽ phải thông báo ngày, giờ họp đến tất cả thành phần tham dự trước 1 tháng tính đến ngày họp.

Kết quả sẽ phải được thông báo bằng văn thư chính thức và thực hiện ngay sau buổi họp.

Q4 – CHƯƠNG TRÌNH HỌP:

Q4.a - Báo cáo:

- Báo cáo và đề nghị kế hoạch đang thực hiện (từng Ban, Chi nhánh/ Miền, HĐ.Tr.Niên) Q4.b - Thảo luận và quyết định:

- Chọn quá bán trong số tham dự viên hoặc những người đại diện có giấy ủy quyền. R. HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG:

o Đại Hội Đồng là một phiên họp tối cao của HĐTƯ – HĐVN.

**Tài Liệu Hướng Dẫn Phần I –
Version 2.0 28/04/2016 Trang 17**

o Định kỳ để tổ chức Đại Hội Đồng là 4 năm, (dựa theo thời gian và địa điểm tổ chức Trại Thăng Tiến) ngoại trừ trường hợp đặc biệt có nhu cầu của Miền/Chi nhánh, HĐ Tr. Niên, Kiểm Soát Viên Tài Chánh và 580 Chủ Tịch HĐTƯ- HĐVN.

R1 - MỤC ĐÍCH:

Tổng kết những chương trình và kế hoạch mà Đại Hội Đồng trước đã đưa ra.

Bầu lại và phổ biến vai trò trách nhiệm mới trong hệ thống tổ chức của HĐTƯ- HĐVN.

Định hướng, bổ túc, soạn thảo lại kế hoạch, tu chính nội lệ, hiến chương và chương trình kế hoạch cho sự phát triển HĐTƯ-HĐVN trong tương lai.

Tu chỉnh “TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN” của HĐTƯ- HĐVN:

R2 - THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Chủ Tịch - Phó Chủ Tịch - Tổng Thư Ký - Thủ Quỹ của HĐTƯ - HĐVN:

Các Đại diện, Miền/Chi nhánh. Thành viên trong Ban Thường Vụ - Ban Đại Diện.

Hướng Đạo Trưởng Niên (Văn Phòng Trưởng hay đại diện)

Kiểm Soát Viên Tài Chánh. Ban Cố Vấn. Trưởng các Liên Đoàn và các đơn vị biệt lập. R3

- TỔ CHỨC: Chủ tọa: Trưởng đương nhiệm Chủ Tịch HĐTƯ. Thư ký: Trưởng đương nhiệm Tổng Thư Ký của HĐTƯ. Thành phần biểu quyết: o Các Trưởng đại diện Chi nhánh/Miền, o VP/HĐ.Tr.Niên,

o Kiểm Soát Viên Tài chánh, o Chủ Tịch HĐTƯ-HĐVN (tổng cộng 11 phiếu). Các Trưởng còn lại được tham dự với tính cách dự thính. - HĐTƯ luôn luôn phổ biến kế hoạch và chương trình nghị luận ra trước cho các Ban ít nhất là 3 tháng trước ngày khai mạc Đại Hội Đồng.

Ban Cố Vấn, Ban Kiểm Soát Tài Chánh, Ban Đại Diện (Hội Nghị Trưởng), HĐ Trưởng Niên cũng như Ban Thường Vụ phải báo cáo sinh hoạt trong phần hành về Văn Phòng Tổng Thư Ký trước 30 ngày (tính đến ngày họp Đại Hội Đồng) và họp trước để lấy kiến nghị, đồng thời nộp cho Tổng Thư Ký ghi vào chương trình trước khi vào họp Đại Hội Đồng.

Đại Hội Đồng chỉ giải quyết những vấn đề đã có trong chương trình. R4 - CHƯƠNG TRÌNH:

R4 a - Báo cáo tổng kết trong nhiệm kỳ:

**Tài Liệu Hướng Dẫn Phần I –
Version 2.0 28/04/2016 Trang 18**

Dựa theo Báo cáo kết quả của Ban Thường vụ và Ban Đại Diện, Chủ Tịch HĐTƯ báo cáo trước Đại Hội Đồng về:

o R4a.1 - Ban Đại Diện:

- Tổng số các Liên Đoàn, đơn vị và đoàn sinh.

- Tình hình sinh hoạt.

- Các kế hoạch đã thực hiện.



- Các kế hoạch đang thực hiện cũng như chưa thực hiện.
- Các kế hoạch không có trong văn bản của Đại Hội Đồng.

- Đối nội: Sự phát triển của Miền/Chi nhánh.
- Đối ngoại: Liên lạc với các hội đoàn.
- Huân chương và khen thưởng. - Trại Thăng Tiến.
- Đề nghị.

o R4a.2 - Ban Thường Vụ: Báo cáo kết quả đã, cũng như đang hay chưa thực hiện, và đưa ra những kinh nghiệm liên quan, trong thời gian đã nhận trách nhiệm.

* Tiểu Ban Tu Thư: - Tài liệu (Sách, báo và nghi thức của HĐTU-HĐVN). - Lưu trữ hồ sơ – văn thư của HĐTU- HĐVN. * Tiểu Ban Phát Triển. - Kế hoạch phát triển của HĐTU. - Các Khoá Truyền Thống Hướng Đạo và văn hóa VN. - Thủ bản và Toán Huấn luyện về Truyền Thống và Văn Hóa. - Sinh hoạt và phát triển của HĐ. Tr.Niên.

* Tiểu Ban Báo Chí.

- Sách - báo (đặc san, bản tin),
- Trang web (nhận bài, duyệt bài và đưa lên trang web).

* Tiểu Ban Thông Tin và Liên Lạc:

- Bản tin sinh hoạt của HĐTU.
- Cáo phó – Phân ưu nội bộ.
- Ngân sách.
- Chi thu.
- Đề nghị.

o R4a.3 - Hướng Đạo Trưởng Niên

- Tổng số các Làng, Gia đình... - Tổng số thành viên.

- Chương trình sinh hoạt và hướng phát triển

**Tài Liệu Hướng Dẫn Phần I –
Version 2.0 28/04/2016 Trang 19**

- Đề nghị.

o R4a.4 - Kiểm Soát Viên Tài Chánh:

- Tổng số chi, thu của Hội Đồng Trung Ương.
- Đề nghị.

o R4a.5

- Ban Cố Vấn:
- Nhận định tình hình chung của HĐTU và Phong trào
- Hướng phát triển.
- Đề nghị.

o R4a.6 - Tổng kết đã thực hiện và phần còn lại cho nhiệm kỳ mới

- R4 b - Bầu cử, vai trò, trách nhiệm mới:
- Tiểu Ban Nghiên Cứu Hiến Chương & Tổ Chức Bầu Cử cho 2 nhiệm vụ: Chủ Tịch HĐTU & Kiểm

Soát Viên Tài Chánh (dựa theo kết quả biểu quyết của Ban Đại Diện HĐTU-HĐVN vào ngày 13/03/2010). *Mỗi Miền/CN/HĐTrN đề cử 1 thành viên vào Ban này. Ban Tổ Chức Bầu Cử (BTC BC) có 9 người. *Tổ Chức Bầu Cử Chủ Tịch HĐTU & Kiểm Soát Viên Tài Chánh mỗi bốn (4) năm. (Thành viên của BTC BC không thể là thành viên của BTV). * Thời gian hoạt động thường trực
 Tiểu Ban Nghiên Cứu Hiến Chương và Tổ Chức Bầu Cử trực thuộc Ban Đại Diện HĐTU-HĐVN
 Phương cách tổ chức: * Chọn Trưởng, Phó và Thư ký.

* Nhiệm kỳ bốn (4) năm. (xen kẽ trong nhiệm kỳ của Chủ Tịch và Kiểm Soát Viên Tài Chánh của HĐTU. * Không giới hạn số nhiệm kỳ. Nhiệm vụ: * Nghiên cứu để hoàn bị phương thức bầu cử. * Tổ chức bầu cử theo đúng nhiệm kỳ hoặc bất thường. * Phê chuẩn số phiếu đã bầu. * Tổ chức lễ bàn giao và nhậm chức.

R4 c - Thảo luận và quyết định Quyết Nghị:

Phần này dựa vào các kết quả báo cáo của nhiệm kỳ trước.

Sau khi ghi nhận tất cả các báo cáo và đề nghị, Hội Đồng sẽ thảo luận và đi đến quyết định chung theo chỉ số 2/3 của 11 lá phiếu (Chủ Tịch - Kiểm Soát Viên Tài Chánh – VP/HĐTr.Niên – 4 Chi nhánh và 4 Miền tại Hoa kỳ). Các quyết định này được ban hành ngay sau khi biểu quyết.

o R4c.1 – Nguyên tắc biểu quyết Đại Hội Đồng có 2 vấn đề để biểu quyết:

**Tài Liệu Hướng Dẫn Phần I –
Version 2.0 28/04/2016 Trang 20**

- R4c.1a - Tu chính Hiến Chương và Nội Lệ: Do Đại Hội Đồng quyết định dựa trên 3/4 của 11 phiếu (Chủ Tịch HĐTU – Tr.Ban Kiểm Soát Tài Chánh – 4 Đại diện Miền tại Hoa kỳ - 4 Chi nhánh (Đức, Pháp, Úc, Canada) và HĐ Tr.Niên.- R4c.1b - Bầu Chủ Tịch HĐTU- HĐVN, Ủy Viên Kiểm Soát Tài Chánh và Ban Tổ chức Trại Thăng Tiến dựa theo nguyên tắc chung của HĐTU-HĐVN: (Xem Tiểu Ban Nghiên Cứu Hiến Chương & Tổ Chức Bầu Cử cung cấp) S. CHI NHÁNH/MIỀN

S.1- DANH XƯNG:

Trong các văn thư chính thức của Miền/Chi nhánh được trình bày theo thứ tự:

- Hàng đầu tiên trên cùng: HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG-HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM.

- Hàng thứ hai: Tên của CHI NHÁNH /MIỀN

S.2 - NHIỆM VỤ: - Tạo mối dây liên lạc và sinh hoạt chung giữa các đơn vị Hướng Đạo người Việt



khắp nơi trong quốc gia cư 710 ngụ cũng như trên thế giới, qua sự kết nối của Hội Đồng Trung Ương-HĐVN. - Tạo thêm niềm tin và sự vững mạnh để phát triển Phong trào Hướng Đạo đến Cộng đồng người Việt nơi cư ngụ. - Tạo điều kiện bảo tồn và phát triển truyền thống Hướng Đạo và văn hóa dân tộc Việt Nam.

□ S3 - **HỆ THỐNG TỔ CHỨC:** Gồm tất cả các Liên Đoàn hay đơn vị biệt lập, đang ghi danh sinh hoạt chính thức với Hội Hướng Đạo địa phương và với HĐTU'-HĐVN.

**Tài Liệu Hướng Dẫn Phần I
Version 2.0 28/04/2016 Trang 21**



□ S4 - **THÀNH PHẦN:**

o S4.a - Ban Cố Vấn: (Tùy theo điều kiện và phương thức mỗi Miền/Chi Nhánh)

o S4.b- Ban Điều hành gồm:

1. Đại Diện Chi nhánh/Miền.

2. Phụ tá Đại Diện Chi nhánh/Miền.

3. Thư ký. 4. Thủ quỹ. □ S5 - **HUY HIỆU** Huy hiệu chung cho tất cả các Chi nhánh/Miền là Huy hiệu của HĐTU'-HĐVN.

□ S6 - **CỜ CỜ** sử dụng chung cho tất cả các Chi nhánh/Miền là cờ của HĐTU'-HĐVN.

**Tài Liệu Hướng Dẫn Phần I
Version 2.0 28/04/2016 Trang 22**

□ S7 - **KHĂN QUÀNG**

Sử dụng khăn quàng theo qui ước chung của HĐTU'-HĐVN.

T. HƯỚNG ĐẠO TRƯỞNG NIÊN

(Xem Phần Hướng Đạo Trưởng Niên)

.....
.....
TÀI LIỆU THAM KHẢO: 1) - Hiến Chương Hướng Đạo Việt Nam. - Nội Lệ Hướng Đạo Việt Nam.

- Thông cáo của Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt nam

(Làm tại Costa Mesa ngày 3 tháng 7 năm 1983)

2) - Hội Nghị Trưởng HĐVN Chi nhánh Hoa kỳ.

(Tại Houston TX, USA ngày 1/9/1991)

3) - Nguyên tắc Cấp Huân Chương Hướng Đạo Việt Nam

4) - Quy Chế Ngành Tráng 1966 của Hội HĐVN

5) - Tài liệu Ngành Kha (Thanh) 1970 của Hội HĐVN

6) - Biên Bản Đại Hội Đồng 2010 của HĐTU'-HĐVN tại Canada

7) - Sổ tay Nữ Trưởng của Hội Nữ Hướng Đạo Việt Nam

8) - Nội lệ Ngành Ấu và Thiếu của Nữ Hướng Đạo Việt Nam

9) - Nghi Thức Hướng Đạo của Hội HĐVN

10)-

<http://members.tripod.com/~shcdqld/quocca.htm>

11)- U.S. Department of State (Flag Rules and Regulations)

12)- Tuyên ngôn - Nội lệ - Quy ước Phong Trào Trưởng Niên HĐVN

(làm tại Trại TT VI, ngày 29 tháng 6 năm 1998).

13) - Những điều cần biết về HĐ-Trưởng Niên của Trưởng Mai Liệu.

14)- Báo Liên Lạc (Bộ mới Số 1 tháng 1 năm 2011)

**Tài Liệu Hướng Dẫn Phần I
Version 2.0 28/04/2016 Trang 23**





SINH HOẠT THU ĐÔNG

MIỀN TRUNG HOA KỲ - TRẠI GIỮ VỮNG 20



Cổng trại GV 20



Lễ chào cờ khai mạc trại



Toàn trại chụp hình lưu niệm



Vui chơi



Khéo tay



Thi Đua



Chuẩn bị xuất phát



Ai nhanh hơn



Tranh tài



Phụ huynh thi nấu ăn và giải thưởng



Thủ công trại - Cổng trại Liên đoàn



Tiểu trại Hướng Đạo Trưởng Niên



Trình diễn văn nghệ lửa trại



HĐTN - Về thăm quê hương VN



Gặp nhau đây, rồi chia tay

2017

MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR!

**Kính chúc Quý Trường, Phụ huynh,
Thân hữu và Anh Chị Em HDS**



Giáng Sinh 2016

An lành, hạnh phúc.



Năm Mới 2017

**Sức khỏe, may mắn
và tràn đầy niềm vui
trong mọi sinh hoạt.**