

Liên Lạc

TIẾNG NÓI VÀ NHỊP CẦU LIÊN LẠC CỦA HƯỚNG ĐẠO TRƯỞNG NIÊN



VĂN PHÒNG HƯỚNG ĐẠO TRƯỞNG NIÊN
2018-2022



Ngày

TU PHỤ & HIỀN MẪU

MOTHER'S DAY FATHER'S DAY



Luôn ghi nhớ
Công ơn sinh thành dưỡng dục của
Mẹ Cha



hướnadaotrưởnaniên - aẫnbó



Liên Lạc số mùa Hạ	Trang	01
Ơn nghĩa sinh thành		02
Mục lục		03
Thư ngỏ Văn Phòng HĐTN		04
Câu chuyện dưới cờ		06
Tiến biệt Tr. Sáo Khàn Hay Nói Nguyễn Văn Đông		08
Bên đóm hoa Mua		09
Mùa hè trên đảo xanh		10
Tháng Tư lại về		15
Tôn Thất Hy – Người Khóa Trưởng của tôi		16
Những dòng sông quê hương		18
Trang thơ Ý Nga		21
Tình Làng Nghĩa Xóm		26
Rừng Hương Đạo Trưởng Niên		28
Blue Bonnet – Hoa đồng nội		30
Chiếc xe đạp		33
Tuổi già nhớ thời Gà Rù tham gia Hương Đạo		34
Trang tin Phượng Hoàng Nhiệt Thành:		
- LBH Vùng Vịnh họp mặt tại Oakland		36
- Vườn Địa Đàng mở ngõ thênh thang		38
Tin vui từ Chi Nhánh Úc		40
Chi nhánh Úc - Ấu Nam và Đẳng hiệu Grey Wolf		41
Cha tôi, chết không cần quan tài		42
Thi sáng tác HĐTN Hành Khúc		45
THĂNG TIẾN XII: Tin tức - Quyết Định - Bản tin		47
số1 -Thư Chúc Mừng - Trại TT XII có gì lạ?		
Thi sáng tác Trại ca và Huy hiệu trại		
Sang năm hẹn trở về		53
Ngày tinh thần Trần Văn Khắc / Mỏ Làng-Củi Lửa		54
Đất trại TT XII		55
TT XII Ngày Hội Lớn		56

PHU TRÁCH THỰC HIỆN

Nguyễn Tăng Bình

CÔNG TÁC TRONG SỐ BÁO NÀY

*phanvănquảng - dươngkimson
 nguyễntrituệ - nguyễntưnhân
 trầnquangthanhtrang - giaole
 lêanhđông - bảotrâm - ynga
 bùiđzũng - nguyễnvănthuất
 trìnhmỹphương - ngọc minh
 tôvănphước - minhtrang
 hoàngkimchâu - trầnxuânđức
 nguyễnmạnhkym - bảuchương
 bạchvănnghĩa - ãonamhòa
 nhâđịnh - hùngđào - hồđăng
 trầncôngthúyđịnh - loananh
 gấuchămchí - beotậntâm
 madothuhương - đấtnâu
 cớtrườngtôntháthy - điệplục*

BÀI VỞ, THƯ TÍN XIN GỜI VẾ:

ĐỊA CHỈ VĂN PHÒNG HĐTN
 13502 Paysen Dr.
 Westminster, CA 92683
 EMAIL : hdtvvn1822@yahoo.com
 ĐIỆN THOẠI : (714) 722-5119 (VPT)
 (214) 403-1923 (VPP/Báo LL)
 WEB SITE : www.hdtvvn.net

**CỦI LỬA YỀM TỚỢ BÁO LL XIN GỜI VẾ
 TRƯỜNG PHỤ TRÁCH TẠI CHANH
 CỦA BBT:**

Hương Nguyễn.
 4119 Lake Cypress Cir.
 Houston, TX 77068

NHÓM THỰC HIỆN

*Xuânđức-Gấuchămchí:Ấn loát+phát hành
 Tăngbình - Beo tậntâm :Trình bày
 Duyđến - Lạcđà bệnnhí : Kỹ thuật
 Mado – Vànhkhuyên yếudời : Tài chánh
 Vũchương : Website*





HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM

VĂN PHÒNG HƯỚNG ĐẠO TRƯỞNG NIÊN

13502 Paysen Dr. Westminster, CA 92683

Email hdtvvn1822@yahoo.com - Phone (714)722-5119



Thư ngỏ?



Kính thưa quý Trưởng Niên !

Khi tin tức về Đại Dịch Covid 19 có chiều hướng giảm thiểu tại Hoa Kỳ. Căn cứ Quyết Định của HĐTU/HĐVN, Mùa hè năm nay 2021, Miền Tây Nam Hoa Kỳ hình thành Ban Tổ Chức Trại Họp Bạn Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam Toàn Thế Giới Thăng Tiến 12 tại OAK CANYON PARK, SILVERRADO, CALIFORNIA vào Tháng 7/2022. Đây là một tin vui cho Anh Chị Em Hướng Đạo Việt Nam chúng ta, sau khi Chi Nhánh Úc phải huỷ bỏ kế hoạch tổ chức vào năm 2020, cũng vì con virus Covid 19.

Nhưng ... vô tình hay cố ý (?), trước ngày Khai Mạc Trại Thăng Tiến 12 một tuần, sẽ có một Trại Họp Bạn khác của Anh Chị Em Hướng Đạo Gốc Việt toàn Hoa Kỳ, cũng tổ chức tại California.

Một lần nữa cho thấy câu thường nói đùa "Hướng Đạo Việt Nam Khó Khăn Vô Cùng" vẫn còn di chứng mãi hơn 90 Năm, kể từ ngày thành lập (1930-2022).

Qua sự việc này, VP.HĐTN xin được chia sẻ tâm tình của Cố Trưởng Hồ Trục Tính Nguyễn Tấn Tiến, nguyên Ủy Viên Đại Diện Miền Tây Nam Hoa Kỳ ghi trên trang facebook cá nhân năm 2018, để chúng ta cùng suy nghĩ.

Cố Trưởng Hồ Trục Tính Nguyễn Tấn Tiến viết như sau :

"CHIM CÓ TỔ NGƯỜI CÓ TÔNG
UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN
ĂN TRÁI NHỚ KẸ TRỒNG CÂY..."

Chim không tổ làm sao chim được sinh ra và khôn lớn ?
Người không cha mẹ làm sao hiện hữu để rồi trưởng thành?
Suối không có nguồn làm sao suối có nước ?
Không có kẻ vun đất trồng cây làm sao cây có trái ?

Phong trào Hướng Đạo Việt Nam lưu vong tại hải ngoại làm sao ra đời và được nuôi



đưỡng lớn mạnh như ngày hôm nay nếu không có Hội Nghị Costa Mesa năm 1983 và sự ra đời của Hội Đồng Trung Ương-Hướng Đạo Việt Nam ngay sau đó ? Không có sự dẫn thân hy sinh của các Trưởng Hướng Đạo qua hơn 4 thập niên làm gì có một phong trào HĐVN hải ngoại tồn tại đến bây giờ ?

Hội Đồng Trung Ương-Hướng Đạo Việt Nam lưu vong tại hải ngoại được thành lập do ông tổ HĐVN, Tr. Trần Văn Khắc và các Trưởng kỳ cựu của Hội Hướng Đạo Việt Nam sinh hoạt ngày xưa trước 1975 từ trong nước. Bắt đầu từ đó, anh chị em HDS lưu vong tại hải ngoại có một sân chơi HĐ và sân chơi đó, ngày càng lớn mạnh trên khắp năm châu. Nhất là tại Hoa Kỳ, nơi có 4 miền trải rộng khắp nơi nơi, có người Việt lưu vong cư ngụ.

Lịch Sử chiều dài 35 năm của HDTU-HĐVN. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Dù sinh ra ở đâu. Là một Hướng Đạo Sinh gốc Việt. Chối bỏ Hội Đồng Trung Ương-Hướng Đạo Việt Nam một cách cố ý là chối bỏ lịch sử và nguồn cội gốc Việt lưu vong của chính mình. Như chim phá tổ, như người chối tông.

Là vong ân bội nghĩa !

*Trần Ích Tắc - Lê Chiêu Thống lưu danh xú vạn niên, bị người đời nguyên rủa.
Trần Hưng Đạo - Hai Bà Trưng vang danh tốt muôn đời, được dân Việt tôn thờ.
Bài học người xưa và lịch sử. Sự lựa chọn ở chúng ta !*

Trưởng HĐ hãy nhìn cho rõ, học và hiểu cho thấu, đừng vì một chút danh lợi hảo huyền mà phải bỏ đi nguồn cội của chính mình.

*Mong lắm thay !
HTT-NTT*

Thưa quý Trưởng Niên,

Hướng Đạo Trưởng Niên chúng ta luôn luôn “Gắn Bó”.

Hãy giữ gìn sức khỏe, thu xếp thời gian, chuẩn bị hành trang từ hôm nay để cùng nhau về tham dự Trại Họp Bạn Thế Giới Hội Đồng Trung Ương Đạo Việt Nam Thăng Tiến 12, để sưởi ấm Tinh Thần và góp gió cho Sự Tồn Vong của Phong Trào Hướng Đạo Việt Nam tại Hải Ngoại.

*Thân Kính Bất Tay Trái Quý Trưởng,
Gấu Chăm Chỉ - Trần Xuân Đức*





Trích đăng
Lời giới thiệu của Trường Vĩnh Đào

Làm Trường Hướng Đạo là một nghệ thuật, đòi hỏi nơi người trưởng một lòng đam mê, yêu mến công việc mình làm và đòi hỏi một tay nghề. Việc đầu tiên mà trưởng cần nắm vững là thấu hiểu trách nhiệm của mình, mình đang làm công việc gì? Nhằm những mục đích gì? Và phải làm như thế nào? Những việc này thuộc phạm vi những nguyên tắc căn bản - hay là những nguyên lý - của Phong Trào Hướng Đạo, mà môi trường cần nắm vững.

...Tất cả những kiến thức thật đa dạng và phong phú được gom lại trong tập “ Sổ tay Trường Hướng Đạo ” này.

... Đây là những kinh nghiệm quý báu của một đời Hướng Đạo mà Trường Cộp Gia Lai Tôn Thất Hy muốn truyền lại như là một di sản cho những thế hệ kế tiếp. Di sản này là cả một kho kinh nghiệm mà chúng ta cần gìn giữ và trân trọng.

Tiến Sĩ Vĩnh Đào
Chủ Tịch Cựu Hội Đồng Trung Ương
Hướng Đạo Việt Nam

HƯỚNG ĐẠO VỚI CHÍNH TRỊ

Hướng Đạo là một phong trào đào luyện thanh thiếu nhi trở thành công dân tốt, đặt căn bản trên sự tự nguyện, mở ra cho tất cả mọi người, không phân biệt nguồn gốc, chủng tộc,

tôn giáo và có tính cách **phi chính trị**. Vì bổn phận công dân và chính trị thường dính liền nhau nên rất dễ ngộ nhận, chúng ta cần phải tìm hiểu thấu đáo và nhận xét tình huống để

tránh bị lợi dụng.

Theo sự tổ chức của Hướng Đạo Thế Giới: “Tính cách phi chính trị của Hướng Đạo có nghĩa là không tham gia chính trị đảng phái, không hỗ trợ cho bất cứ phe nhóm nào, hay bất cứ cá nhân nào trong việc lật đổ chính quyền hay để củng cố chính quyền đang có. Nhưng Hướng Đạo không đứng ngoài, không tách rời khỏi các thực tế chính trị của quốc gia xứ sở mình.”

Vì vậy khi Hướng Đạo tổ chức hội học hội thoại để giúp đoàn viên tìm hiểu thấu đáo về Luật pháp quốc gia, Công ước quốc tế, Tuyên ngôn nhân quyền, các học thuyết về chính trị, kinh tế, xã hội, tôn giáo, đưa đoàn sinh mặc đồng phục đi diễn hành trong những ngày lễ lớn, tham dự những cuộc lạc quyền từ thiện, giữ trật tự nơi hội chợ, phòng phiếu, hay hô hào dân chúng tham gia các cuộc bầu cử tại địa phương, tất cả các sinh hoạt trên đều nhằm mục đích giáo dục bổn phận công dân. Nếu Hướng Đạo cho phép các đoàn sinh mặc đồng phục, mang biểu ngữ đi cổ động dân chúng bỏ phiếu cho ông Nguyễn, bà Trần, nhằm giúp họ trở thành nghị viên, dân biểu, hoặc tham dự những cuộc tuyệt thực đấu tranh, hoan hô đả đảo đoàn thể này cá nhân nọ, thì đó là hành động chính trị.

Nói tóm lại, Hướng Đạo chỉ chuẩn bị hành trang về tư cách, tinh thần công dân, thể chất thích đáng cho thanh thiếu niên vào đời phục vụ quốc gia dân tộc, chứ không đào tạo cán bộ nhằm hỗ trợ cho quyền lợi của một cá nhân, chính đảng hay nhà cầm quyền trong nước.

Mặc dù Hướng Đạo không hoạt động chính

trị, các đoàn viên Hướng Đạo đều có quyền hoạt động chính trị với tư cách cá nhân, nhưng **không được phép mặc đồng phục hay nhân danh Hướng Đạo** để cổ động hay mưu cầu lợi ích riêng tư cho mình. Quan trọng nhất là đường lối chủ trương của đoàn thể chính trị đương sự đang theo đuổi không mâu thuẫn với các nguyên tắc Hướng Đạo.

“Một hậu quả của tính phi chính trị của Hướng Đạo là hội Hướng Đạo của một nước phải đứng ngoài chính quyền và không thể bị chính quyền chi phối về mặt tổ chức, đường lối, chính sách và phương pháp giáo dục, Phong trào Hướng đạo có những mục tiêu giáo dục riêng và không thể bị ép buộc phải phục vụ chủ trương chính sách của nhà cầm quyền.” Do đó, trước 1975 tại Việt Nam, hội Hướng Đạo Cảnh Sát và Hội Hướng Đạo Quân đội đã không được Tổ Chức Hướng Đạo Thế Giới thừa nhận và gần đây nhất, khi phúc đáp thư hỏi đề ngày 3.10.1991 của chính quyền Hà Nội, Văn Phòng Hướng Đạo Thế Giới tại Genève đã nhấn mạnh: “ Muốn tái lập Hướng Đạo tại Việt Nam, nhà nước đương thời phải chấp nhận và bảo đảm hai điểm cần thiết, đó là một hội Hướng Đạo độc lập với chính quyền và phi chính trị”.

Một Trưởng Hướng Đạo chân chính cần phải thông suốt và tôn trọng các nguyên tắc căn bản của Phong Trào Hướng Đạo Thế Giới.

*Diệp Lục sưu tầm từ “Sổ tay Trưởng HD” của cố Trưởng Tôn thất Hy.
BBT Trích đăng từng đề tài.*



Tiễn biệt Trường

Sáo Khàn Hay Nói

JOANCHIM

NGUYỄN VĂN ĐÔNG

TRƯỜNG SÁO KHÀN HAY NÓI / NGUYỄN VĂN ĐÔNG (1946 - 2021).

Trường Nguyễn Văn Đông sinh ngày 25/7/1946 tại làng Ngọc Châu , tỉnh Hưng Yên. Năm 1954 cùng gia đình di cư vào miền Nam và cư ngụ tại tỉnh Khánh Hòa, là một HDS có thời sinh hoạt HĐVN tại Đạo Nha-Trang .

Chuyển vào Sài Gòn anh làm phóng viên thu hình cameraman đài Truyền Hình Việt Nam băng tần số 9 và tiếp tục sinh hoạt với Đạo Hoa lư.

Sau ngày 30/4/1975 định cư tại Pháp anh đã gia nhập Hội HĐVN tại Pháp (A.S.G.V.N) do Trường Nghiêm văn Thạch thành lập vào năm 1979 tại Pháp.

Trong cuộc sống thường nhật trường Đông hành nghề thu hình làm CD videos cho tư nhân và một số hội đoàn người VN tự do tại Pháp.

Năm 1985 trại Thăng Tiến 1 HĐVN tại Hải ngoại tổ chức tại Jambville, trường Nguyễn Văn Đông phụ trách quay video làm tư liệu cho Hội đồng Trung ương HĐVN tại Hải ngoại.

Sau trại Thăng Tiến 4 HĐVN tổ chức tại Le Breuil - Pháp hình thành phong trào HĐ Trường Niên tại Hải ngoại, Trường Đông là thành viên của Làng Bách Hợp Nam-Quan vào năm 2005 và luôn gắn bó với HĐVN chi nhánh Pháp.

Trong tình hình dịch covid tại Pháp, Trường Đông bị nhiễm bệnh và nhập viện vào giữa tháng 5 năm này và lúc 17 giờ ngày 01/6/2021 đã từ trần , hưởng thọ 75 tuổi.

Trường Sáo khàn hay nói - Nguyễn Văn Đông lìa rường là một mất mát lớn lao cho gia đình của Trường cũng như các hội đoàn người VN tự do và Hội Hướng Đạo người VN tại Pháp, để lại nhiều kỷ niệm tiếc thương trong lòng ACE Hướng Đạo Trường Niên tại Pháp.

Chào tạm biệt Sáo Khàn Hay Nói.

Bò rừng năng nổ - Bùi Dzũng
Làng BH Rhône Alpes
Lyon 05/6/2021.

Phan Văn Quang & Dương Thị Kim Sơn

Hai con cóc già
Bên bờ ruộng ngập
Bên đám hoa mua
Trên cành lá thấp

Nhớ lại thuở xưa
Mưa nắng hai mùa
Với đàn nòng nọc
Một thời mộng mơ

Một thời nhạc thơ
Cỏ xanh sáo diều
Chim đàn vui hót
Một thời xa xưa

Chỉ là ước mơ
Có đàn nòng nọc
Nhưng rồi nòng nọc
Theo với cơn mưa

Cuốn theo dòng nước
Trôi dạt về đâu
Đàn con nòng nọc
Xinh xắn ngày xưa

Chỉ là mộng mơ
Có đàn nòng nọc
Vui thú quây quần
Bên đám hoa mua

Hai con cóc già
Ngồi nhớ khi xưa
Nhớ đàn con dại
Khóc dưới cơn mưa

Không bao giờ nữa
Nòng nọc ngày xưa
Quay về sum họp
BÊN ĐÁM HOA MUA.

Bên Đám Hoa Mua





Mùa hè đã về trên thị trấn Poole thật dễ chịu với thời tiết trở nên ấm áp hơn. Tuy thế, vào buổi sáng người ta vẫn còn thấy một màn sương đục bao phủ cả thị trấn biển cho đến khi những tia nắng từ phương đông rọi xuống làm tan dần lớp sương mù như không bao giờ muốn rời bỏ những mái ngói, những ngọn cây, những tháp chuông nhà thờ và cả những đôi cỏ xanh um hoặc trên những công viên đủ màu sắc của các loài hoa lung linh dưới những tàn cây xanh lá.

Bầu trời màu xanh dần dần hiện ra trên thị trấn. Những làn gió mát từ bờ biển phía Nam thổi vào các dãy phố có những con đường nhỏ lát đá hoa cương chạy quanh co từ khu phố này sang khu phố khác. Người dân thị trấn đã bắt đầu mở cửa sổ lầu trên để nhìn băng qua ra đường vào buổi sáng cuối tuần. Hôm nay là ngày chủ nhật.

Nhiều người đã rời nhà để đi lễ nhà thờ trong những bộ trang phục chỉnh tề, đẹp đẽ. Các cửa tiệm đều đóng, chỉ có người đi bộ. Thỉnh thoảng mới thấy vài chiếc xe ngựa lọc cọc chạy trên đường chở những người thuộc những gia đình giàu có nhắm về hướng giáo đường. Hồi chuông đầu tiên rộn rã báo hiệu cho mọi người biết là đã sắp đến giờ cử hành lễ.

Trong số những người đang trên đường đi đến giáo đường, có một người đàn ông vừa tách ra khỏi đám đông để đi về phía bên phà rồi tìm một chỗ ngồi dành cho những người chờ đợi chuyến phà đầu tiên trong ngày.

Người đàn ông đặt cái túi vải nhà binh lớn và chiếc ba lô xuống nền gạch lỗ chỗ màu xám

Ông ta đội chiếc nón rộng vành màu kaki sậm của các sĩ quan kỵ binh tiếp màu với bộ quần áo cũ nhưng được ủi rất kỹ. Ông còn có chiếc gậy cầm tay màu nâu sậm do ông làm và giữ gìn như một báu vật từ Phi Châu mang về sau trận chiến với người Boeur tại thành Mafeking. Những người tò mò có thể thấy phía trên chiếc gậy có khắc mấy chữ "Mafeking 1899". Người đàn ông lấy trong túi áo ra một cuốn sổ rồi chăm chú ghi chép.

Khoảng mười lăm phút sau, người ta thấy hai mươi thiếu niên trạc tuổi từ mười hai cho đến mười bốn mười lăm, vai đeo ba lô, tay cầm gậy, ăn mặc gọn gàng – quần sọt kaki màu xanh, áo ngắn tay và quàng cổ bằng một chiếc khăn màu xanh lá cây, đầu đội beret đến từ các hướng khác nhau. Các em reo mừng khi thấy người đàn ông đã có mặt trên bến phà như đã hẹn. Các em vây quanh ông để chào hỏi. Người đàn ông bắt tay từng em một và dặn dò vài điều trước khi hướng dẫn các em lên phà. Nắng đã lên cao. Phà tách bến đúng

chín giờ ngày 29 tháng 7 - 1907 trực chỉ Brownsea là hòn đảo lớn nhất trong số tám hòn đảo nằm quanh vùng cảng Poole Harbour của quận hạt Dorset. Gió biển phương Nam thổi vào những khuôn mặt rạng rỡ của đám thiếu niên.

Người đàn ông lại lấy cuốn sổ nhỏ ra ghi tên họ từng em một. Những khách qua phà hiếu kỳ hôm ấy hỏi thăm các em đi đâu mà vui thế... và các em đều trả lời... "chúng em đi cắm trại...". Người đàn ông hướng dẫn các em lên phà hôm đó không ai khác hơn là Sir Baden Powell, cựu trung tướng quân đội hoàng gia Anh. Năm đó ông vừa đúng năm mươi tuổi



Ba chiếc lều lớn được dựng lên bên cạnh hồ nước. Đó là một trong hai hồ nước ngọt thiên nhiên trên đảo. Các em được chia làm ba đội để ở trong ba chiếc lều trong suốt kỳ trại. Chiếc lều thứ tư là lều cá nhân của Sir Baden Powell. Trước khi dựng lều, Sir Baden Powell đã căn kẽ chỉ cho các em cách thức chọn một chỗ đất khô ráo để dựng lều, cách xem hướng gió, cách xử dụng gậy và cọc cùng các loại dây thừng để dựng lều với vài loại nút dây căn bản. Lần đầu tiên được nghe và thực hành cách dựng lều, các em đều tỏ ra rất thích thú. Mỗi chiếc lều được dựng lên rồi tháo xuống vài lần để các em đều có dịp trực tiếp dựng lều của đội mình. Chung quanh lều được đào rãnh để khi trời mưa có đường thoát nước. Mới chỉ ngày đầu tiên ở trại các em học được nhiều điều mà ở nhà hoặc nơi trường học, các em chưa bao giờ nghe đến. Điều thích thú hơn cả là các em được hướng dẫn làm những cái bếp nấu ăn ngoài trời để rồi tự tay nấu nướng vào buổi chiều hôm đó với món xúp khá mặn, món trứng chiên bị cháy, em nào cũng phát biểu là chưa bao giờ có một bữa ăn ngon như thế.

Khi màn đêm buông xuống, hàng vạn vì sao lấp lánh trên bầu trời trong, Sir Baden Powell cùng hai mươi thiếu niên ngồi quây quần bên ánh lửa. Sóng biển từ bờ rì rào hòa cùng với tiếng gió từ rừng thông tạo thành một chuỗi âm thanh kỳ diệu của miền hoang dã. Những cánh chim đi kiếm ăn từ phương xa đã kéo nhau về trú đêm trong rừng thông có triền dốc thoải thoải chạy xuống sát với bờ hồ. Đám thiếu niên ngồi sát lại gần nhau như để tránh màn đêm tối đen đang vây quanh. Sir Baden Powell mở đầu để phá tan bầu không khí lạnh lẽo bằng một bài dân ca Tô Cách Lan vào thế kỷ mười lăm và hướng dẫn cho các em cùng hát "...những người thợ rừng là những Hướng Đạo dũng cảm, theo dấu chân muôn thú đi khắp nơi, ngủ dưới bầu trời sao và băng qua nhiều thác ghềnh nguy hiểm, vẫn cười vang từ bình minh cho tới hoàng hôn...". Ngọn lửa càng lúc càng bốc cao, hơi ấm đã chui vào tận trong từng trái tim của các em. Rồi từng em kể chuyện về

mình như để giới thiệu làm quen và hiểu nhau hơn sau một ngày sinh hoạt chung. Mỗi em một hoàn cảnh, có nhận thức riêng về xã hội chung quanh các em đang sống, nhưng đêm nay các em đã có cùng một ý nghĩ là "như anh em một nhà". Các em ngồi nhích lại gần nhau hơn và nhìn nhau bằng những ánh mắt trìu mến. Quanh vòng lửa, ba đội lần lượt cùng nhau hát hoặc diễn những mẩu kịch ngắn do các em tự nghĩ ra. Sir Baden Powell cũng diễn một màn ảo thuật và một kịch câm khiến các em vô cùng thích thú và bỏ lẫn ra mà cười... Cuối cùng, Sir Baden Powell kể cho các em nghe câu chuyện về một thiếu niên có tài quan sát và trí nhớ tuyệt vời tên Kimball O' Hara trong truyện "Sách Rừng" của văn hào Rudyard Kipling. Đó là một cậu bé gan dạ, thông minh, sống lang thang khắp nơi tại miền bắc của xứ Ấn Độ. Kimbal nói và hiểu ngôn ngữ cùng cách sống của những người bản xứ nên đã làm được nhiều điều phi thường trong vai trò trinh sát của mình. Sir Baden Powell lại kể cho các em nghe về những thiếu niên vui nhộn, hăng hái, can đảm, nhanh nhẹn, tháo vát ở thành Mafeking đã đóng góp công lao vào việc giải vây thành khi bị quân Boeur bao vây và tấn công vào năm 1899. Mười giờ đêm, sương mù lạnh đảng trên mặt hồ, gió cũng lên tiếng hú và tiếng sóng biển ì ầm vỗ vào bờ cát xem chừng như triền miên bất tận. Sau lời cầu nguyện, các em lặng lẽ trở về lều để ngủ đêm đầu tiên trên nền cỏ và dưới bầu trời có nghìn sao lấp lánh.



Sáng hôm sau ba em Philippe, Andrew và Brian (*) là ba đội trưởng dẫn ba đội tập hợp trước vòng tròn sân cỏ và tự điều khiển buổi chào cờ. Trước khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ và không khí trong lành của buổi ban mai, tất cả các em và vị huynh trưởng

đáng kính đã cảm nhận thế nào là sự thiêng liêng khi những con người nhỏ bé đứng dưới đất trời mênh mông, bốn bề trên dưới chỉ có đất trời và biển cả. Nổi xúc động hiện rõ trên từng nét mặt của các em. Sir Baden Powell đọc lời cầu nguyện và nói đôi lời về Niềm Tin Thượng Đế, đấng Sáng Tạo.



Sau khi ăn sáng, các đội tập hợp riêng để đặt tên và tiếng reo riêng cho đội. Đó là các đội Mãnh Sư, Bò Câu và Đại Bàng. Các em tìm những vỏ và lá cây kết thành những đầu con vật được đặt làm tên đội. Ngoài ra, các em còn chọn cho đội mình một bài hát ngắn để hát mỗi khi tập hợp chung. Không khí thi đua giữa các đội được thể hiện qua một số trò chơi và học được về một số chuyên môn kỹ thuật căn bản trại. Các em đã biết nhóm bếp và làm các món ăn khá hơn ngày hôm trước. Dưới ánh nắng chan hòa của mùa hè quyện với gió biển, nước da các em đã đổi từ màu trắng sang màu nâu. Các em đã bước đi nhanh hơn, tập hợp đúng giờ hơn và không còn vất rác bừa bãi ở chung quanh lều. Các em biết thế nào là yêu thiên nhiên, không chặt đổ những cành cây, không dùng dao để phóng vào các thân cây như một trò chơi. Các em đi nhặt nhanh những nhánh cây khô đem về làm củi nấu nướng. Nước uống đã có sẵn trong hồ và chỉ cần cho vào ít thuốc sát trùng và đun sôi là ổn thỏa. Đêm lửa trại thứ nhì diễn ra rất vui và nhiều màn hoạt náo do các em tự nghĩ ra để diễn, mô tả các sinh hoạt trong ngày khiến cho Sir Baden Powell rất ngạc nhiên và đánh giá cao tinh thần và khả năng của các em.

Những ngày trại kế tiếp, Sir Baden Powell lần lượt tổ chức cho các em các cuộc thám hiểm trên đảo, dạy cho các em về đời sống rừng như thủ công trại, nấu ăn, cứu thương, truyền tin, địa hình địa vật, bơi lội và cấp cứu, thuật ẩn nấp trong các trò chơi lớn, mật mã và các tín hiệu, cách xử dụng bản đồ và la bàn. Ông còn hướng dẫn cho các em cách tự luyện rèn tính khí thông qua một số thử thách, phương pháp “hàng đội tự trị”, học về tinh thần công dân, sự giúp ích, nghệ thuật lãnh đạo và niềm tin tôn giáo... Những trò chơi xen kẽ vào những giờ học khiến cho các em quên cả mệt nhọc và nhất là không thấy chán. Sir Baden Powell rất ngạc nhiên và thích thú khi đọc được các tờ tường trình về các cuộc thám du.

Đội Mãnh Sư có bản tường trình tổng quát về đảo Brownsea như sau: Đảo được biết đến

vào thế kỷ thứ 17 khi một nhà tu trì ẩn dật dùng đèn báo hiệu dẫn đường cho những chiếc thuyền cập vào đảo. Đảo có bề dài 1.5 dặm và bề ngang là 0.75 dặm. Đến năm 1015 vua Canute đặt chân lên đảo lần đầu tiên. Thời vua Henry VIII thì đảo được củng cố và các lâu đài được xây dựng như những thành trì kiên cố trong suốt thời kỳ nội chiến. Hệ thống điện được đưa đến đảo cuối thế kỷ 19. Sau đó các lâu đài bị cháy rồi được sửa chữa lại từng phần. Cũng vào thế kỷ 19, William Waugh đến đảo để khai thác đất sét. Các cơ sở được dựng lên ở phía tây của đảo, một bến tàu và một đoạn đường xe điện cũng được thiết lập. Với tổn phí rất lớn, Waugh đã xây dựng một thánh đường theo kiểu Gothic và được đặt tên là Saint Mary.

Đội Bò Câu đúc kết bản tường trình về đời sống hoang dã với những ghi nhận đặc biệt là sự hiện diện của loài Sóc Đỏ trên đảo với những bộ lông mượt mà, những con Diệc màu xám, những chú Cò Trắng và những đàn chim Bò Nông mổ cong rú nhau về tụ tập kiếm ăn chung quanh các hồ nước hoặc trên những dòng suối nhỏ trong rừng. Những người sống trên đảo đã chỉ cho các em thấy những chú nai ưa phá phách có tên “Sika Deer” cùng những bầy nhạn biển màu xám thường xà xuống kiếm ăn trên những bờ cát mỗi khi mặt trời lên cao.

Đội Đại Bàng sưu tầm thực vật, đặc biệt là hai loại cây mọc trên đảo nhiều thế kỷ trước như các loại tùng-bách-thông và đỗ quyên. Các em nhặt những mẫu lá, vỏ và trái của các loại cây dán vào một tấm bìa lớn với những lời ghi chú đầy đủ.

Qua cuộc mạo hiểm thám du, các em đã học được nhiều điều kỳ diệu về thiên nhiên. Buổi sáng các em chiêm ngưỡng cảnh mặt trời mọc khi chạy bộ và tập thể dục trên bãi biển với Sir Baden Powell. Buổi chiều các em ngắm nhìn cảnh mặt trời lặn và buổi tối ngồi dưới bầu trời đầy sao cùng mảnh trăng nghiêng bên sườn đồi vi vút gió. Đối với các em, đây là lần đầu tiên được thấy những cảnh tượng như thế. Điều này khiến cho các em suy nghĩ và nhận thức được rằng: Đã có một Đấng



tạo hóa, một Đấng toàn năng bao trùm trên vũ trụ mênh mông mà các em chỉ là một trong những sinh vật nhỏ bé.

Tình bằng hữu thấm thiết nảy nở giữa các em từ lúc nào chẳng biết. Giờ đây các em cùng sống chung dưới một mái lều, cùng ca hát, cùng đùa chơi, cùng thi đua và cùng học hỏi những điều mà các em chưa hề biết dưới sự ân cần chỉ dẫn của vị cựu tướng lĩnh tài ba và hiểu rõ tâm lý các em hơn ngay cả cha mẹ của các em. Các em vô cùng cảm phục khi biết vị huynh trưởng mỗi đêm đã đến lều để xem các em có mặc áo quần và đắp chăn đủ ấm hay không, sáng ra hỏi các em có ngủ ngon giấc hay không, sức khỏe các em thế nào, có em nào bị ho hay cảm bệnh gì không... Các em cũng rất cảm động khi được vị huynh trưởng hỏi thăm về gia đình và việc học hành của các em ở trường.

Trước khi rời trại một ngày, Sir Baden Powell và hai mươi trại sinh đã cùng nhau đến thánh đường Saint Mary để tạ ơn và cầu nguyện. Tâm hồn các em thật trong sáng và vui tươi như những tia nắng sớm bình minh trên biển cả trong lành. Các em không che giấu được nỗi buồn khi bước chân ra khỏi thánh đường vì biết mình phải chia tay ngày hôm sau. Tối hôm đó, ngày 8 tháng tám, trời đổ sương rất sớm và gió lạnh từ bờ biển tràn vào, vị huynh trưởng và hai mươi thiếu niên ngồi sát bên nhau quanh vòng lửa. Tiếng reo tí tách của củi hồng hòa cùng tiếng gió và tiếng sóng tạo thành một thứ âm thanh chập chùng hoang dại. Đêm nay là đêm lửa trại cuối cùng, các em đều lắng lòng chờ đợi một điều gì đó có vẻ khác thường. Sir Baden Powell cũng cảm nhận được như thế. Ông xúc động thật sự. Vài phút yên lặng trôi qua. Trong từng trái tim của mỗi em, hình như đang nghẹn ngào, chỉ chờ có cơ hội là chúng có thể òa lên để khóc một cách dễ dàng. Sir Baden Powell chưa biết sẽ nói điều gì để thay cho điều mà ông dự định nói. Rồi để phá tan bầu không khí nặng nề, ông đã cất tiếng hát, chậm và trang trọng Bài Ca Chia Tay cổ truyền Anh Cát Lợi. Hai mươi em

cùng hát theo hòa cùng với gió sóng đại dương và gió ngàn. Dứt bài hát, Sir Baden Powell nói lời cảm ơn tất cả các em cùng những lời ngợi khen chân thành vì các em đã cùng ông sống qua những ngày hạnh phúc dưới khung trời thiên nhiên. Các em đã học được nhiều điều bổ ích và ngay cả chính ông, ông cũng đã biết thêm nhiều điều nơi thiên nhiên và nơi cả các em. Ông không quên ngỏ lời cảm ơn Thượng đế đã cho tất cả mọi người những ngày vui bình an. Từng em từng em một, sau đó bày tỏ cảm tưởng của mình trong suốt mười một ngày ở trại. Nhiều em chỉ nói được vài câu rồi khóc tức tưởi vì quá xúc động. Không muốn kéo dài giây phút buồn bã, Sir Baden Powell đứng dậy, các em cũng đứng dậy theo và nắm chặt tay như để chuyển cho nhau từng hơi thở của nhịp tim nồng ấm. Rồi họ lặng lẽ trở về lều trong cái lạnh bất thường của một đêm mùa hè.

Sáng hôm sau mọi người thu dọn trại để lên phà trở về thị trấn Poole. Phụ huynh của các em đã có mặt trên bến phà để đón. Trong suốt thời gian các em dự trại, nhiều phụ huynh không được yên tâm cho lắm, họ sợ các em bị lạnh, bị bệnh, bị đói, bị tai nạn, bị buồn, bị nhớ nhà... Khi rời khỏi phà, Sir Baden Powell đã tường trình vắn tắt cuộc cắm trại, đồng thời với những lời kể của các em khiến cho phụ huynh rất vui và ngỏ lời cảm ơn ông. Khi các em cùng phụ huynh lần lượt rời bến phà, Sir Baden

Powell lấy trong túi áo ra cuốn sổ tay và vừa cười một mình vừa ghi: "Hôm nay là ngày 9 tháng 8 năm 1907 tại bến phà Poole..."

Một tuần lễ sau, Sir Baden Powell nhận được hai mươi lá thư của các trại sinh xin ông tổ chức thêm các kỳ trại, mười bảy lá thư của các bạn của trại sinh xin ông cho chúng được dự trại trong những lần tới. Ông cũng nhận được nhiều thư cảm ơn của phụ huynh và xin được cho con em của họ được tiếp tục đi trại với ông. Sir Baden Powell trả lời tất cả những thư nhận được. Hai mươi thiếu niên kể trên sau đó đã trở thành những Hướng- Đạo - Sinh



của thiếu đoàn Saint Georges là thiếu đoàn đầu tiên được thành lập ở nước Anh.

Vì nhu cầu đòi hỏi, những tháng cuối cùng của năm 1907, Sir Baden Powell đã dành nhiều thì giờ vào ban đêm để viết cho xong chương cuối của cuốn "Scouting For Boys" hầu kịp in và phát hành vào năm sau – 1908. Một đêm trong giấc ngủ chập chờn vì quá mệt, Sir Baden Powell chiêm bao thấy có hàng nghìn Hướng Đạo Sinh đủ màu da và chủng

tộc đang đứng vây quanh ông cười và vẫy tay chào, rồi hô lớn: "Chúng tôi cũng là đoàn sinh Hướng Đạo của Ngài... Chúng tôi cũng là đoàn sinh Hướng Đạo của Ngài..."

**Phong Châu RS
Hương Hằng Hải**

(*) Brian Evan Lombe sau là sĩ quan cấp bậc đại tá, là trại sinh cuối cùng từ trần năm 1994, thọ 100 tuổi.

BROWNSEA ISLAND lung linh sắc màu vẫn luôn gợi nhớ trong ta



Nguồn Internet
đấtnau sưu tìm

Tháng tư lại về

4/1975 - 4/2021

Tháng tư hai mươi hai một
Bốn mươi sáu năm buồn xoáy tâm tư
Tượng Đài vắng tiếng niệm hương
Vắng cờ bay quá khứ!
"Covi Tàu" lại chập chờn sóng dữ
Cả loài người ngộp thở tự cách ly!

Quê hương ơi! miền viễn xứ ta đi
Xa đất mẹ thân dã tràng xe cát!
Dân Việt ơi! bao nhiêu năm thất lạc
Vết thương xưa càng ươm mũ chẳng lành!
Lớp cây già nhường chồi trẻ xuân xanh
Xin vun đắp lại Việt Nam tự do dân chủ!

Bài khấn của Lê Anh Dũng



*Bầu Chương
Tháng Tư 2021
Ngọc Minh chuyển đăng
BBT trích đăng*



Tôi may mắn được dự khoá Cơ Bản do Hội Hướng Đạo Việt Nam Ban Huấn Luyện Miền 2 tổ chức tại Ghềnh Ráng – Qui Nhơn từ ngày 14-16/11/1969 do Trưởng Tôn Thất Hy (TTHy) làm khoá trưởng và phụ tá là Trưởng Beo Tin Tường Đình Chí Cương một sư huynh thuộc dòng Đồng Công ở Gò Thị tỉnh Bình Định. Thời gian đó Tr.Hy là Thiếu úy Quân cảnh tư pháp và tôi là lính thuộc Đại Đội 198 Địa Phương Quân được biệt phái phục vụ tại Trung Tâm Huấn Luyện Nhân Dân Tự Vệ Tỉnh Bình Định.

Sau ngày 30/4/1975 chúng tôi bắt tin nhau mãi đến năm 1996 khi thành lập Làng Bách Hợp Rhône-Alpes và đồng thời tham gia vào sinh hoạt với Liên Đoàn Thăng Long HĐVN tại Thành phố Lyon nước Pháp và nhờ tin tức qua tờ Liên lạc do Tr. Ngựa Chiu Khó Nguyễn Trung Thoại và nhóm tinh thần Baden Powell chủ biên ở Canada tôi mới biết Tr.TTHy là chủ biên tờ Bạch Mã tại Cypress - CA – USA và



H.1

từ đó chúng tôi đã mừng rỡ nối lại mối dây huynh đệ HĐ với nhau.

Năm 2000 nhân kỷ niệm 70 năm PT / HĐVN qua email biết tin tôi đã được HDR của chi nhánh Pháp đặt tên rừng là Bò Năng Nổ ;

Trưởng TTHy rất vui và trong một điện thư gửi cho tôi ngay sau khi nhận tin đó Trưởng đã viết : nhân dịp này anh muốn đặt thêm vào tên rừng của em một chữ RỪNG thành ra là "Bò Rừng Năng Nổ" em có chịu không ? . Nghĩ rằng tôi sẽ ngạc nhiên và không hiểu ý nên trưởng viết tiếp: ...Trước đây Tr. Trần Văn Lược Tổng Ủy Viên Hội HĐVN có tên rừng là Bò Lém về sau ACE đã đặt thêm một chữ thành ra là "Bò Rừng lém " để khi gọi nghe cho mạnh mẽ hơn.

Thế là tôi gửi thư phúc đáp cảm ơn nhà ý này đồng thời cũng có điện thoại thông báo cho Chúa sơn lâm là Tr.Lạc Đà Điềm Đạm Sư huynh Trần Công Lao nguyên là Phó TUV chi nhánh Pháp biết ,Tr. Lao vui về đồng ý và còn



cho tôi biết thêm trước đây năm 1967 khi Tr.CỘp Đứng đắn TTHy làm phụ tá huấn luyện miền 2 đã cùng Tr. Lê Gia Mô tổ chức khoá BR ngành Kha và Tr. Lạc Đà TCLao lúc đó thuộc Đạo Ái Tử đã tham dự khoá bằng rừng ngành Kha năm đó.Từ đây tên rừng đầy đủ của tôi là Bò Rừng Năng Nổ và mối thâm tình anh em chúng tôi liên lạc hỏi thăm nhau qua điện thoại thường xuyên hơn, cho đến năm 2014 biết

tin anh phải nhập viện trước khi lìa rừng, tôi thường điện hỏi thăm sức khỏe của anh qua Tr. Mã Văn Dũng dân làng BH Quảng tế ở CA .

Năm 2007 trước khi sang Anh quốc dự Jamboree lần thứ 21 kỷ niệm 100 năm PT/HĐTĐG [1907/2007] tại Hyland Park ở ngoại ô Thành phố London Anh Quốc với một số ACE Trường Niên ở Mỹ và một số Trường trong BTV/HĐTĐU, Tr.Hy đã gọi điện thoại báo cho tôi biết lịch trình anh ấy sẽ đi cùng phái đoàn của HĐTĐU do Tr. Võ Thành Nhân dẫn đầu và hẹn gặp tôi tại Paris sau khi thăm viếng Trại Trường Gilwell Park và Browsea Island ... về lại Pháp.

Đúng ngày hẹn sáng sớm thứ bảy 04/8/2007 tôi cùng bè trên từ Lyon lái xe đi Paris đường xa hơn 550 km đến nhà Tr. Gấu Nhỏ Nhẹ Lý Trí Thanh Lương ở thị xã Bussy-St. Goerges lúc 16:00 PM họp mặt cùng các ACE thuộc chi nhánh Pháp và các trường: Tr. Nghiêm Văn Thạch, Đỗ Đăng Di, Đỗ Phát Hai, Trần Xuân Mộng và bè trên chi Liên, nhiếp ảnh gia Hồ Đăng và một số

ACE từ Mỹ sang chờ đợi... Nhưng rồi Tr.VT Nhân xuất hiện cho mọi người biết Tr. TTHy đã không đến được với lý do là Tr.Vĩnh Đào đã đưa anh ấy đi nơi khác chơi ?!

Tôi thất vọng vì đã hơn 30 năm không gặp anh và lời anh nhắn qua điện thoại còn vọng mãi trong tai : " Anh em mình lâu rồi không gặp em cố gắng đi Paris để gặp anh nghe ! "

**Để nhớ về một huynh trưởng HĐVN
Lyon 30/3/2021.**

**Bò Rừng Năng Nổ - Bùi Dzũng
Mỏ làng BH Rhône-Alpes Pháp
LĐ Thăng Long Lyon
Tráng sinh Đạo Bình-Định**

Chú thích :

H.1 Cố Tr. Tôn Thất Hy có vấn HĐTĐU'

H.2 Trái sang phải: Cố Tr. Nghiêm Văn Thạch, Bùi Dzũng và Tr. Trần Công Lao.

Trại huấn Luyện Truyền Thống 1 Jambville từ ngày 01- 03/11/2002.

H.3 Giấy chứng nhận Khoá Cơ bản huấn luyện huynh trưởng HĐVN



**Kỷ niệm 100 năm Gilwell Park [1919 -2019]
Chingford-London .UK ảnh chụp 28 tháng 7 /2019**





Trích tuyển tập: “ Chuyện Việt Vui Buồn ”
Vui đời HĐ - Sinh hoạt đời thường
của nhà văn Hương Đạo Trưởng Niên - Chi Nhánh Đức:
Oanh Oanh Hùng Khí - Nguyễn Thị MinhTrang

Nắng đã trở nên ấm áp từ mấy tuần nay.

Nắng đi lên đi xuống mỗi ngày trên ngọn đồi nhỏ trước nhà ông bà Hai, chỗ cư ngụ này từ khi sang định cư đến nay ông bà Hai vẫn không muốn dọn đi nơi nào khác nữa.

Mỗi sáng, ông Hai đều mở rộng cánh cửa sổ to lớn ngay phòng khách để đón ánh nắng tươi mát vào nhà rồi đứng hít thở không khí trong lành của buổi ban mai. Nhìn nắng chầm chú ghim vào da bàn tay đã đầy vết nám đồi mồi, lấm tẩm nâu, lấm tẩm đen ...ông thì thào...

Nắng ở đây sao mà giống nắng ở quê tôi quá chừng chừng.

Quê của ông? Ông sinh ra từ cái miệt Mỹ Tho xa ấm áp nào đó mà mỗi lần nghe ông kể chuyện xưa bà Hai vẫn cứ phải gật gù...

Ừ! Thì nghe ông kể hoài về cái xứ sở của ông mà tôi nào có biết nó ở đâu? Ở đâu có mấy nhánh sông dài chảy ra biển rộng?

Quê của ông? Nơi bà Hai chưa có dịp ghé tới là đã bỏ quê hương xứ sở chạy tuốt ra xứ người. Ở đây, mỗi lần nghe được bài hát nào nhắc đến dòng sông là y như rằng ông Hai chép miệng giống như dòng sông quê tui hồi ở bên nhà....

Riết rồi bà Hai cùng đám nhỏ cũng quen thuộc, bà hay nói với đám con:

Tụi con coi đó, cái bài hát này ở xứ bắc xa xôi, xa lắm mà ba tụi con cũng nói giống xứ của ba con. Giống chỗ ổng sinh ra rồi lớn lên?

Nghe hoài đám nhỏ cũng một câu thông như xuống vọng cổ của kếp Minh Vương hồi xưa mà bà Hai mê như ...chết:

Mấy con sông ở Việt Nam, sông nào cũng như sông đó mà má!

Ông Hai cười bồi thêm:

Nghe nè...

Chàng từ miền nước sông Hồng,

Tìm vào gặp em Cửu Long,

Có nắng ấm trôi trên sông,
Có mái tranh xuôi dòng vàngười em Cửu
Long...

Hay:

Quê hương tôi,
Có con sông đào xinh xắn,
nước tuôn trên đồng ruộng vắng...

Còn nữa:

Cửu Long Giang, gió về ôm ấp đất hoang,
thiết tha như chín con rồng, ôm chặt đứa
con....

thấy hồng bà!

Bà Hai gặt gù đúng quá chừng
chừng mà. Sông nào cũng sông.
Biển nào cũng biển...

Sông biển đi vào đời sống con
người từ khi sinh ra rồi lớn lên.

Ông Hai sinh ra từ nơi đó. Nơi
có con sông nhỏ nhỏ, dòng nước
trôi nhẹ nhàng êm ấm. Thời niên
thiếu ông đã từng nhiều lần đi
ngang qua những nhánh sông
này.

Con sông nào ông kể lại, cũng là
những con tôm bạc lấp lánh, con
cá đồng tươi ngọt hết sức là ngọt
khi nướng trui hay luộc sơ rồi quán với bánh
tráng kèm bên cạnh một rổ rau tươi mới hái từ
vườn mang vào.

Đêm đêm ngồi nghe tiếng hát êm êm của
các cô thiếu nữ, ngắm ánh trăng chiếu sáng rõ
xuống thôn xóm êm đềm. Đâu đây còn có
tiếng ồn ào huyền ảo của đám trai làng xong
việc đồng áng hay kéo lưới về dành vải ba con
mực tươi óng luộc rồi ngồi nhâm nhi....

Lớn lên chút xíu, ông
muốn đi lập nghiệp, ông
muốn tỏ rạng cái chí trai
tang bồng hồ thỉ của ông.
Ông muốn bỏ cái con
sông nhỏ quen thuộc
hàng ngày này mà ông
nhìn mãi đã thấy quá là
quen thuộc. Ông muốn
rời bà con thân quyến
...ông muốn đi lên miền
núi xa xa kia.

Thế là ông đi lên núi!

Núi đã giữ chân ông ở đó, đã cột chân ông
lại suốt nhiều năm dài.

Bà Hai, người con gái miền núi năm xưa ông
đã gặp, đã yêu bà đã ... đành dừng chân nơi
đây.

Sông núi gì cũng gắn bó với quê hương như
gan với ruột. Bỏ sông về núi, bỏ núi về
sông...ở đâu cũng là quê nhà.

Bây giờ ông Hai già lắm.

Ở đây, núi sông gì cũng có nhưng mà sao
ông không mấy thiết tha?

Ông chỉ nhắc nhiều về núi, nơi ông đã gặp
bà Hai. Ông nhắc nhiều về những con sông
khi xưa ông đã đi qua. Lóng rày
thì hầu như ông chỉ nhắc về những
nhánh sông và ước ao có dịp sẽ
về đi thăm con sông Hồng xa mịt
mờ ngoài bắc.

Sông Hương, ông đã đi qua và
ghé lại đôi lần. Sông Hương
không làm ông vẫn vương nên một
thời gian là ông lại quấy gánh ra đi.

Vào miền nam, con sông Cửu
Long dài uốn khúc, con sông dịu
dàng đưa ông đi tới lui từ đầu sông
cuối bãi. Ông kể nơi này dễ
thương, ông chịu nhất là đêm
không đóng cửa. Người dân hiếu

khách sẵn sàng thêm cái chén đôi đũa khi có
kẻ lỡ chân. Con gái miền nam mỹ miều dễ
thương hết biết....

Mấy lúc đó bà Hai hay nói xa gần...dễ
thương mà thương hồng dễ nên ông lên ...núi
tìm tôi.

Ừ! Lên núi tìm người yêu, may mắn là tôi đã
gặp bà nhưng sống trong tim gan của tôi là
những nhánh sông xa lơ xa lắc đó ...

Nghe riết rồi bà Hai cũng
trở nên yêu thích những
nhánh sông mà ông Hai kể
lẽ. Bà cũng thấy sao mà
mấy con sông đó cũng gần
gũi với mình? Bà ngồi nghe
ông kể hàng đêm rồi đâm
ra tha thiết mê mết như
ông.

Núi là nợ duyên, còn
sông là kỷ niệm hén ông?

Bà cười và nói với ông hoài như thế.

Những nhánh sông chảy tới lui, xuôi ngược
rẽ và trải dài ra biển. Có lúc thật êm đềm, có
lúc bão tố tràn đầy, nhưng người dân cư ngụ



ven sông vẫn bám lấy vô cùng thương mến.

Núi sông hai nơi còn đó,

Bến sông, triền núi cũng còn đây.

Nhưng những con tôm bạc lấp lánh trong mùa nước rộ đã xa vời. Tiếng hát đờ đờ mỗi đêm trăng sáng cũng đã thật lâu rồi không còn có dịp nghe thấy nữa. Mùi thơm cá nướng trui hay những con mực ống tươi xanh vừa được mẻ lưới đầy cũng chẳng còn thấy đám trai làng ngồi nhâm nhi tề tựu như xưa.

Con sông xưa còn đây, người xưa nay đã đi đâu hết?

Ông Hai chợt nhớ ra rồi. Con sông và quê hương đã thay một màu áo mới, chiếc áo xám xịt và buồn hiu. Chiếc áo che hết rồi những an vui, hiền lành, tươi mát của ngày xưa cũ.

Đâu đâu cũng có ẩn hiện nhiều con cú đứng rình mò, xem xét. Chiếc nón ngày nào chỉ dùng che nắng nay lại được những người dân hiền dùng để phủ thấp thật thấp che hết nét yêu kiều hồn nhiên bù lại là những khốn khổ triền miên không khi nào chấm dứt.

Tiếng thờ dài đi theo ông Hai mỗi khi nhắc đến dòng sông cũ. Còn bà Hai thì cũng u buồn khi nhớ đến miền núi xa xăm kia. Nỗi nhớ nhung lẫn yêu mến tình tự dân tộc càng lúc càng đậm dần trong hai trái tim già nua của cặp vợ chồng tha hương này.

đang lướt nhẹ như những dòng sông ngày nào. Con sông tên gì? Kệ! Cứ cho nó là Vàm Cỏ, cho nó là Rạch Dừa, cho nó là Dòng Sông Quê Hương trong tâm khảm của ông Hai.

Ông nhớ quá chừng con sông dịu dàng xưa cũ. Ông ước ao và vẫn cứ thấy hàng đêm trong mơ. Chiếc tam bản đêm đêm xuôi mái chèo lướt sóng, cô con gái với nước da bánh mật hồng hào tươi tắn đang mời chào ông những món ăn bày la liệt trên ghe.

Ông chỉ lia lịa món này món kia, ông muốn mua hết đem về cho bà Hai thưởng thức....

Rồi ông tỉnh giấc. Con mơ mang ông về nơi chốn cũ năm nào.

Bây giờ thì núi đã không giữ nổi chân ông...

Bà Hai vẫn thờ đều hơi thờ nhẹ. Có lẽ bà cũng đang đi về thăm núi.... còn ông?

Giá con sông gần đây, ông sẽ thức dậy soi đèn đi câu tôm.

Ui! Con tôm bạc lấp lánh dưới dòng sông.

Mùa này tôm lớn rộ, nước chảy nhẹ, tôm búng búng làm mặt nước lao xao.

Quê hương ơi!

Con sông xưa ơi!

Ông Hai trở mình, nửa muốn thức dậy bật ngọn đèn nửa sợ phá đi giấc ngủ ngon của bà Hai

Ông đành nằm im, nhắm mắt ru mình.

Lắng nghe đâu đây hình như có con gió nhẹ



Dòng sông ấp yêu vẫn chảy xiết, vẫn cứ mang người người ngày đêm xuôi ngược nhưng niềm tin yêu nay còn đâu? Có chăng chỉ còn ít tia hy vọng, hy vọng nhỏ nhoi với áo cơm đạm bạc sẽ có ngày trở lại nơi bến sông xưa.

Ông Hai mỗi sáng vẫn cứ đứng im hàng giờ nhìn bên kia núi. Núi trên cao nhìn xuống dãy đường xe chạy như đang chuyển động, như

lao xao xào xạc bụi tre, nước sông êm êm,, tiếng mái chèo khua nhẹ.

Hình như có ai đã dậy thiệt là sớm, khuấy động sự yên tĩnh của dòng sông?

Có!

Tiếng ho khan của ông Hai....

Và tiếng xe Bus chuyên sớm nhất đang chạy ngang nhà.....

Minh Trang Munich - Germany



TRANG THƠ ÝNGA

CẢM ƠN QUÝ TRƯỞNG

(Cám ơn quý Trưởng Hướng Đạo đã Sắp Sẵn
và giúp ích cho những nạn nhân trong cơn
đại dịch viêm phổi Wuhan)

Cám ơn trưởng thiện-nguyện-viên-tích-cực
Tên góp điền vào danh sách truân chuyên,
Tay chi tiền, thân hết mực luân phiên,
Chân gian khổ, chỗ nào cần đều có.



Đội mưa gió, chân tôi đây, Bạn đó
Ghé cụ kia, qua nhà nọ thăm dò
Ai cần gì cũng cố vượt rùi ro
Rớt mặt nạ? Nhìn càng quen, không lạ!



“Phải giúp ích!” Hướng Đạo Sinh hỉ hả:
“Virus vào phá cửa, chống đối ta
Giặc tràn qua? Ta đánh lại tới đả!
Không đánh trả, dịch tha hồ xiềng xích?”



Mừng quý Trưởng vừa thoát cơn đại dịch
Trở về nhà với sức khỏe “già đanh”
Lại giành đả, ra báo: chữ giàu, nhanh
Dân ghiền báo được giành nhau mà đọc!

Ý Nga, 8.5.2021

*Trong HƯỚNG-ĐẠO:

-“Giúp-đỡ mọi người bất cứ lúc nào.” là LỜI HỨA thứ 2

-“Hướng Đạo Sinh có bổn-phận giúp-ích mọi người” là ĐIỀU LUẬT thứ 3.

*NÓI LÁI: “già đanh” / giành đả. - giàu nhanh / giành nhau



Đa tạ KTS TRẦN ĐÌNH THỰC đã trình bày với lời đề:

“Tặng quý Bà Mẹ của Hướng Đạo Sinh”

Hướng Đạo Sinh có hoa Fleur De Lys (hoa Bách Hợp) tượng trưng.

Thêm khăn quàng cổ là 3 sọc đỏ.



Ta Cây Mạ Non

1

Tu thử thách thế trời tay, tận tụy
Cấy cây con, cho chắc chắn chẳng cong
Mạ mùa mưa, mềm mại, mát, mênh mông
Non nước hỡi! Nặng nỗi niềm: Nhu, Nhẫn!

2

Tu cần thận góp phần vào khai khẩn
Cấy nghĩa nhân, bốn phận, đất nước cần
Mạ lớn dần, xanh mẽ mần chờ Xuân
Non nước thâu dần chờ Xuân Khai Hội?

3

Tu mời gói đòng ngồi trong lũy lợi
Cấy đi thôi! Hậu bối sẽ thu hồi
Mạ kia rồi sẽ ra lúa gạo thôi
Non nước hỡi! Người người cần no ấm!

Ý Nga, May 4 /2021



(Về một người bạn Hướng Đạo cùng chí hướng)

Ý Nga, 8.5.2021

Người ta truyền tụng rằng
Anh chuyên lửa siêng năng
Lòng yêu nước: bền chí
Khó ai sánh kịp bằng!

Thẳng thắn, không ươn hèn
Khiến các cụ luôn khen
Lễ độ và vui vẻ
Giúp trẻ em luyện rèn.

Tánh tình anh trang nghiêm
Lắng nghe không tỵ hiềm
Bao dung, chăm hành thiện
Làm gì cũng thanh liêm.

Âm thầm làm, chẳng khoa
Anh ăn ở hiền hòa
Hiếu thảo với cha mẹ
Hương Bách hợp ngắt hoa!

Chẳng có ai ngờ đại dịch Wuhan

Thương về các em Hướng Đạo Sinh đã cùng giúp ích trong Cộng Đồng.

Quý bác cao niên thích lên núi sống
Đâu ai có ngờ đại dịch Á Đông
Lại lây tràn lan sang cả thế giới
Tắc nghẽn mọi thứ, sức lão sao gồng?

Thể hiện lòng nhân rất cần tận tụy
Sá gì tụt áo hay chút sút khuy
Các em hãy còn tràn đầy sinh khí
Trong khi bô lão cần cứu cấp kỳ!

Có những con dóc càng leo càng mỗi
Cứ tưởng nửa chừng bỏ cuộc chịu thua
Nhưng ta không thể buông người trượt xuống
Nên em hãy cố từng bước vượt qua!



Ý Nga, 19.5.2021





Thương kính nhớ Mẹ Cha

Viết thay một người chị tỵ nạn chính trị tại Ý với lời nhắn các em:
"Hãy luôn luôn nhìn lại phía sau trước khi em rời đi!
Có khi em bỏ quên lại một vật gì rất quan trọng của bản thân,
có khi cứu kịp người ngồi bên cạnh vừa lên cơn đau tim.
Quan trọng hơn cả là khi nhìn lại phía sau
như thế em sẽ luôn biết ơn
những ân nhân đã cho em có được
hiện tại và tương lai may mắn hơn người"

KỂ CÁC EM NGHE

Nhật thương,

Em thật là có phước khi còn có cơ hội chuộc lỗi và săn sóc những ngày cuối đời của Má (như chị đã may mắn được gần Ba trong tuần lễ cuối cùng của Ba).

Vì đã từng săn sóc người già cả bị như Má nên chị biết các em đã và đang vất vả lắm. Chặng đường Má đi đang ở đoạn cuối, em hãy đích thân săn sóc Má bằng tất cả sự ngọt ngào, như khi mình còn nhỏ đã được hưởng mật ngọt từ vòng tay Má nghe em.

Theo lời Hằng kể lại, vợ em chăm sóc mẹ chồng như vậy là em có thêm một cái phước khác: cưới được dâu ngoan cho Má. Đúng như cái tên, mừng em đã cưới được người vợ mượng mà: Nhung!

Đường đời còn dài, 2 em hãy thương yêu nhau chân tình và cùng nhau xây dựng cuộc sống. Chỉ có tình yêu thương chân thành và biết tôn trọng nhau mới có thể mang lại hạnh phúc trong hôn nhân (như anh đã dành cho chị, dù chị yếu ớt và bệnh hoạn hoài, dù chị đã tìm đến cái chết bao nhiêu lần, kể từ khi biết ra là chị đã mất quyền làm mẹ vĩnh viễn, nhưng nhiều khi nghĩ cho cùng, có cả chục đứa con như Ba Má rồi thì cũng đâu có sung sướng hơn chị).

Chị theo chồng từ năm 21 tuổi nên không biết vàng Nhật Thực trong nhà có hiểu thảo với Má trước khi nó tắt không, nhưng chị biết hồi nhỏ nó không cãi lời Ba Má, chị bảo gì thì nó luôn làm theo ngoan ngoãn.

Chị nhớ hồi nhỏ Nhật bị sốt mọc răng, (em lúc đó là cậu út, nhà chưa mọc thêm Vùng Đông và Quang Minh); Ba dặn Má phải cho em uống nước nhiều để hạ sốt, nên ban đêm em "xả nước" không kịp thay tã luôn. Một chồng tã chị giặt sạch, xếp để đầu giường Má thay hết sạch, làm chị đang ngủ, lò bò ngồi dậy phụ Má đi tìm khắp nơi nhưng chẳng còn cái nào để thay cho em, Má đành lăn em từ chỗ chiếu ướt sang bên chiếu khô rồi Má nằm lên chỗ ướt đó mà chườm đá, xoa lưng, ru em ngủ tiếp (hồi đó nhà mình nghèo lắm, cả mấy mẹ con cùng ngủ trên một chiếc giường, chật chội vô cùng). Hôm sau, Má đi bán vải mà bỏ về sớm, rồi Má lôi ra cuộn vải trắng mịn, chưa kịp ăn cơm đã đo đo, cắt cắt, ngồi may tã cho em, may tay thôi chứ làm gì có máy may mà đạp cho nhanh. Hồi đó chị chỉ ham học chữ, để được Ba khen mỗi tháng và ham học Thái Cực Đạo ở trường Đắc Lộ, hay học võ với Ba, để không bị mấy đứa hàng xóm bắt nạt chị em mình thôi, chứ chưa ham chơi búp bê nên lúc đầu chị phụ xỏ kim sấn cho Má

cắt tã, sau thấy may những cái hình tam giác này dễ quá, chị may luôn, cho nên khi ra một chồng tã, cái nào có đường may vụng về lằng quằng nhất là của chị (sau này tã của 2 đứa út ít: Đông và Minh, bớt lằng quằng vụng về hơn, dù nhà vẫn không hề có máy may, nhưng nhờ Má đã dạy, chị giỏi hơn một chút).

Sang bên này, nhờ đã lấy được cái bằng thợ may về thời trang bên Ý nên khi dạy cho các em Hướng Đạo Sinh may quần áo trong giờ Thủ Công - Khéo Tay Hay Làm, chị có kể lại chuyện này cho chúng nghe, đứa nào cũng cười lăn. Chúng còn hỏi:

-Tã ở đây xài xong là bỏ thùng rác ngay, sao quê mình mất vệ sinh quá dzậy Chường? (vậy Trường)?

Chúng đâu biết rằng hiện nay ở vùng quê của mình và ở những nước nghèo khó trên thế giới cũng còn làm y như chị với Má đã từng làm để nuôi con, nuôi em.

Chị chỉ kể một đoạn thế để các em hiểu tại sao chị lại thương Má vậy? (người Mẹ già gần 90 tuổi mà các em luôn than phiền là khó tính), chứ còn kể hết chuyện chúng mình 10 đứa thì bao nhiêu giấy trong nhà cho đủ? Đó chỉ là một chuyện trong những lúc chị “lò bò ngồi dậy phụ Má nửa đêm”, còn bao nhiêu đêm khác chị mê ngủ, Má một mình thức trắng lo cho anh chị và 7 đứa em thì chắc Ba và bà Ngoại biết nhiều hơn, còn biết tất cả thì chỉ có Ông Trên nhìn xuống mới thấu lòng Mẹ thương con là dường nào? Vì vậy, chị khuyên em đừng bao giờ tỏ ra kém ngọt ngào với Má trước mặt vợ con hay cháu chắt trong nhà, họ sẽ nhìn vào đó mà bắt chước làm theo rồi sinh lòng bất kính với Má (và ngay cả với chính em sau này, khi em về già như Má).

Làm gương tốt là cách dạy con cháu và khuyên nhủ vợ hoặc chồng của mình hữu hiệu nhất mà không cần nói gì.

Ôi chao! Đếm người, làm chị sực nhớ ra là ánh Vầng Đông trong nhà mình vừa mới tắt theo Ba, theo vàng Nhật Thực và theo vàng Thu Nguyệt mất rồi!

Nhặt ơi!



Theo chị, đứa con nào được ở bên cha mẹ vào phút cuối đời là đứa con may mắn nhất đó em.

Vì sao?

Vì chúng ta thấy lương tâm nhẹ nhõm hơn, vì ít nhất, đã tận tâm làm được những gì có thể làm, trong khi người khác dù có thêm cũng không có cơ hội lo cho cha mẹ già yếu, như chị bây giờ chỉ thêm được thay tã, tắm rửa thật sạch sẽ cho Má mỗi ngày, để cảm ơn bao đêm Má đã thức trắng vì chị mà không làm sao có thể với tôi, cho nên bao nhiêu năm nay chị chỉ biết làm việc đó để giúp những người chung quanh chị mà thôi.

Mừng em còn có cơ hội báo hiếu!

Mừng Má đã có được 3 đứa con dâu: Hương, Kiều, Nhung; cô nào cũng hiếu thảo và chưa làm gì bất kính với mẹ chồng (nhất là cô em dâu đã ly dị mà vẫn thường về thăm người mẹ chồng bệnh hoạn, chị nghe mà cảm động).

Anh chị thương chúc các vàng nhật nguyệt(*) còn lại trong nhà và các cô em dâu hiếu thảo lúc nào cũng an vui.

Ý Nga

(*) Ba đặt tên cho chúng ta: tất cả con trai đều theo mặt trời, con gái theo mặt trăng



VĂN PHÒNG HƯỚNG ĐẠO TRƯỞNG NIÊN

VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾT

**Trưởng JOANCHIM
NGUYỄN VĂN ĐÔNG**

SÁO KHÀN HAY NÓI

Hướng Đạo Trưởng Niên Chi nhánh Pháp
Sinh ngày 25/7/1946
Tại làng Ngọc Châu, tỉnh Hưng Yên VN
Liã Rừng ngày 1 tháng 6 năm 2021
Tại Paris, Pháp Quốc

Hưởng Thọ 75 tuổi

BAN ĐIỀU HÀNH VĂN PHÒNG HƯỚNG ĐẠO TRƯỞNG NIÊN.
BAN BIÊN TẬP BÁO LIÊN LẠC.
CÙNG TOÀN THỂ HƯỚNG ĐẠO TRƯỞNG NIÊN VIỆT NAM.

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHẦN ƯU
CÙNG TANG QUYỀN và HĐTN CHI NHÁNH PHÁP

THÀNH THẬT CHIA BUỒN CÙNG QUÝ TRƯỞNG

- **Tr. Đỗ Mạnh Dũng &
Sâm Nguyễn** *Hoa Kỳ*

- **Tr. Lê Bình Linda** *Hoa Kỳ*

- **Gia đình Quý Trường:**
Phạm Ngọc Lâm,
Phạm Ngọc Sơn,
Phạm Thị Ngọc Thủy,
Phạm Ngọc Quế Chi *Hoa Kỳ*

*Trước sự ra đi vĩnh viễn của
người thân trong gia đình*

VĂN PHÒNG HƯỚNG ĐẠO TRƯỞNG NIÊN
Thành Kính Phần Ưu

BTC Trai Thăng Tiến XII 2022

Trong Tình Làng Nghĩa Xóm, BBT báo LL xin thân ái chúc quý Trưởng trong BTC Trai TTXII 2022 luôn chân cứng đá mềm, nhiều sức khỏe, tinh thần vững chãi để vượt qua những khó khăn, trở ngại vì... và đại dịch Covid-19 tuy có giảm nhưng luôn ảnh hưởng cuộc sống của chúng ta hằng ngày. Nhìn bước khởi đầu với tinh thần dẫn thân tự nguyện, không màng danh lợi của các huynh đệ tỷ muội thuộc mọi thành phần trong HĐTU' HĐVN hiện nay để thực hiện TTXII, chúng ta hãnh diện ngẩng cao đầu, siết chặt bàn tay trái, đóng góp công sức cùng nhau vững tiến vươn mình lên phía trước, vượt qua mọi khó khăn, rào cản, tiếp tục cuộc chơi lớn mà chúng ta đã chọn với mục đích và lý tưởng thật trong sáng.

Mong được gặp tất cả những tấm lòng thật sự yêu thương HĐ vào mùa hè năm 2022 trong Trai TTXII tại California.

TABTT Quý Trưởng và ACE.

Tr. Nguyễn Văn Thuát CN Úc

Chào Trưởng Thuát. Kính chúc Trưởng sức khỏe. Rất ngưỡng mộ sự đóng góp của Trưởng cho nhân quần xã hội và với PT HĐ VN. Riêng báo Liên Lạc món ăn tinh thần của HĐTN luôn tăng thêm hương vị khi nhận được bài viết của Trưởng. Cảm ơn Trưởng đã thăm hỏi và khích lệ. Bình vẫn ở Dallas, Texas. Hy vọng sẽ có dịp gặp lại Trưởng trong các ngày hội lớn của HĐ. Thân kính.

Tr. Hoàng Kim Châu Houston, TX

Nhớ cái thưở còn thơ, nhớ cái thời còn mài đũng quần trên ghế nhà trường, trên yên con ngựa sắt, với chiếc áo nâu loang lổ, bạc màu vì mồ hôi, vì nắng mưa, pha sương mù lẫn gió núi... của thành phố ngàn thông trên cao nguyên Lâm Viên Dalat.

Ui chao ơi! "Chiếc xe đạp" bài thơ của Phong Châu trong LL số mùa hè 2021 đã gọi lại trăm nhớ ngàn thương của một thời sinh hoạt trẻ trung đầy nhiệt huyết. Luyến nhớ.

Tr. Dương Kim Sơn & Tr. Phan Văn Quảng
Canada

Đất trời đã chuyển mùa sang hè, mong nơi xứ lạnh tình nồng ấy mọi người sẽ hưởng trọn những tia nắng ấm áp mà tạo hóa ban cho. Kính chúc anh chị luôn vui khỏe và hạnh phúc. Báo LL vẫn thường xuyên nhận được rất nhiều sự yểm trợ và khuyến khích của anh chị.

Riêng cá nhân người thực hiện báo LL vẫn luôn ghi nhớ những thân tình mà anh chị đã dành cho, nhất là những chia sẻ về mọi mặt trong thời gian sức khỏe cạn kiệt. Thành thật cảm ơn A/C

Thân kính

Tr. Bùi Dzũng **Pháp quốc**

Khi xưa ta bé ta mơ... một lúc nào đó trong sinh hoạt HĐ ta được ngao du tới kinh đô ánh sáng và hoa lệ của đất nước đã du nhập PT HĐ vào quê hương VN chúng ta. Và ngày nay thì nhiều ACE người Việt không những... mà còn là những thành viên chính thức đang sinh sống trên đất Pháp và tham gia HĐ Pháp, giấc mơ của nhiều người đã trở thành hiện thực. Rất tiếc người thực hiện báo LL đến nay răng tóc đã lưa thưa nhưng mơ ước vẫn chỉ là ước mơ. Thôi thì, Beo tui hy vọng sẽ hưởng hàm thụ giấc mơ của mình qua việc liên lạc nhận các bài viết của Trưởng Bùi Dzũng Bò Rừng Năng Nổ LBH Lyon, Rhones, Alpes - Pháp về những sinh hoạt HĐ của chi nhánh Pháp sau đó đăng trên báo LL để mình và các Trưởng Niên cùng đọc. Mong thay!

Tình thân.

Tr. Trinh Mỹ Phương LBH Vùng Vinh

Chuyện ngắn chuyện dài, từng chi tiết lớn nhỏ kể cho nhau nghe... Mổ Làng Phương Hoàng Nhiệt Thành Trinh Mỹ Phương và những người thân trong gia đình (chồng Tr. Trần Đình Phước, con Trai Tr. Trần Phước An) miệng ít nói, tay hay làm, luôn cống hiến cho HĐ và nhất là HĐTN nhiều thứ. Riêng báo LL thì thường xuyên nhận được các bài viết của Tr. Mỹ Phương trong từng số báo mỗi mùa. Thật là trên cả tuyệt vời.

Thân mến.

Tr. Giao le, Tr. Nhân Đình - Hùng Đạo,

Tr. Ý Nga

Hàng ngày (giờ TX): Sáng (Nhân – Hùng), chiều (Ý Nga), khuya (Giaole). Người làm báo nhận bài vở, tin tức... của Quý Trưởng trên nhiều diễn đàn khác nhau. Đọc để học, để làm báo HĐ, để giải trí... nên mệt không nghĩ. Xin tiếp tục. Cảm ơn quý Trưởng.

Thân ái.

Tr. Tô Văn Phước – Minh Trang

Những người muôn năm cũ (cùng chung gốc Thông với tui) hiện giờ ra sao rồi!

Tr. Gà Lôi ơi! Làm ơn lôi ra những sáng tác độc và lạ còn đang giấu kỹ gửi cho LL nha.

Chị Minh Trang Oanh Oanh Hùng Khí à! Những món ăn tinh thần của chị đóng góp cho LL, BBT đem xài trên báo nay đã hết rồi. Nhờ chị giúp thêm cho vài món đặc sản mới nha. Con cá sống nhờ nước, làm báo cần có bài vở mới tồn tại được. Năn nỉ ỉ ôi hoài... mà vẫn cứ phải năn nỉ. Rõ khổ.

Quý mến.

Anh. Bảo Trâm Minnesota

Đất trên báo LL trải dài và rộng khắp, thực đơn của LL cũng vậy, luôn hân hoan đón nhận những món ăn tinh thần của các anh chị qua việc đóng góp để tạo thêm hương vị, sắc màu và sự thú vị cho hầu hết quý độc giả ở lứa tuổi được gọi là Trưởng. Thừa anh Bảo Trâm, cuộc chơi nào cũng vậy, trong mỗi trò chơi dù lớn hay nhỏ đều phải có những quy định để khi chơi không bị lỗi nhịp, do đó mà môn chơi báo chí trong HĐ cũng không ngoại lệ. Được anh thông cảm cùng hòa nhịp với BBT trong bài viết đầu tiên của anh mà báo LL nhận được, giúp huynh đệ chúng ta có thêm hứng khởi trong việc cộng tác để từng trang báo trên LL có dịp thăng hoa.

Thân quý.

Tr. Đà Điều Siêng Năng Houston, TX

Lâu ngày không thấy Đà Điều ghé chơi, đất trên LL Virus Corona không vào được đâu, hôm nào viết cho LL vài dòng nha. Thân mến.

Kính thưa Quý Trưởng đang công tác và yểm trợ báo LL.

Trong thời gian dịch bệnh Covid-19 hoành hành và cho đến thời điểm này sự lây lan vẫn còn đang tiếp diễn, mọi hoạt động đời thường cũng như những sinh hoạt HĐ bị ngưng trệ hoặc lắng đọng nhưng Quý Trưởng vẫn luôn nhiệt tình yểm trợ báo LL HĐTN trong mọi hoàn cảnh, giúp BBT thực hiện lời hứa của mình là cố gắng phát hành báo điện tử cũng như báo in trên giấy đúng thời hạn, đầy đủ, nội dung và hình thức ngày càng phong phú.

Chân thành cảm tạ tinh thần dẫn thân không ngại gian khó của quý Trưởng dành Cho Phong trào HĐ và riêng cho HĐTN.

A.A.A.... thật lớn, thật dài về nghĩa cử này của Quý Trưởng

TABTT.





Vànhkhuyêntháovát Trầnngọcnga



Còcầnmẫn Hạpáphúc

Trang “Thú Rừng Hương Đạo Trường Niên”
 Hân hạnh đón chào tất cả các Thú Rừng về hội tụ
 A...A...A... Những Thú Rừng Hương Đạo
 lưu dấu trên đất Liên Lạc mùa Hè 2021



Hàmãsiêngnặng Lươnghoàngnam



Đạithửkhéoléo Hòbíchhuệ



Mèonhínhảnh Phạmthúymã



Gấuđiềnđạm Đôngtrần



Hồnhìnxa Phạmngọcphụng



Bóicáđảmđang Lêviệttrang



Beocầnmẫ Trầnduymỹ

THÚ RỪNG HDTN

Kính mời Quý Trường Niên tham gia Trang Thú Rừng HDTN.
 Cả nhân hay đơn vị tham gia xin liên lạc về hdtm1822@yahoo.com
 Phone # (714)722-5119 (VPT) (214) 403-1923 (VPP+Báo LL).
 Mong sớm được hội tụ. Beo tận tâm phụ trách



Tôi gọi là Hoa Đồng Nội để chỉ một loài hoa có hai đặc điểm. Thứ nhất là hoa mọc ở miền đồng nội, ở vùng đất hoang, xa thành phố. Thứ hai là loài hoa không cần bàn tay của con người để chăm sóc, tưới trồng. Đó là hoa mang tên Blue Bonnet, biểu tượng của tiểu bang Texas và chỉ có ở tiểu bang Texas mới có loài hoa này. Hằng năm vào những tuần lễ cuối tháng ba cho đến cuối tháng tư, người ta thấy Blue Bonnet nở rộ tràn ngập trên những cánh đồng, những đồi thoải, dưới những thung lũng trải dài bao la bát ngát hay dọc theo các xa lộ của tiểu bang.



Một chút tông tích của Blue Bonnet: Khi quốc hội tiểu bang Texas nhóm họp để biểu quyết chọn một loài hoa tượng trưng cho tiểu bang vào đầu năm 1901 thì có ba loài hoa được đề nghị nhưng cuối cùng đã chọn hoa Blue Bonnet Lupinus Subcarnosus do ý kiến của quý Bà trong hiệp hội phụ nữ. Sau đó người ta khám phá ra rằng Blue Bonnet Lupinus Subcarnosus chỉ mọc rải rác và không phát triển mạnh bằng

loại Blue Bonnet Lupinus Texensis. Trong khoảng thời gian 70 năm tiếp đó, những nhà làm luật tiểu bang đã bàn thảo nhiều lần để rồi vào năm 1971 đồng ý gọi tên hoa biểu tượng cho tiểu bang Texas là Blue Bonnet Lupinus nói chung.

Chúng tôi đã chọn tuần lễ đầu tiên của tháng tư để đi xem Hoa Đồng Nội. Hai chiếc xe mang theo tám anh chị già khởi hành vào lúc 8 giờ 30 để lên xa lộ 290 chạy về hướng tây của thành phố Houston. Địa điểm đến là thành phố Brenham, cách Houston khoảng 70 dặm mà chị Thu Hương đã điều nghiên đường đi nước bước đến viếng. Trong chuyến đi, ngoài chị Thu Hương, có vợ chồng tôi, vợ chồng anh Đặng Quốc Thắng, vợ chồng anh Đào Thanh Hùng và anh Phạm Kiên Thiện. Chúng tôi đều là anh chị em Hương Đạo cùng đơn vị.



Thực ra thì có hai địa điểm tổ chức để cho dân chúng đến xem, một tại thành phố Annis cách Houston khoảng gần 200 dặm (khoảng 320 Km) và một tại thành phố Chappell Hill cách Houston độ 40 dặm



(khoảng 64 Km). Annis thì hơi xa và là địa điểm tập trung đông người xem. Còn Chappell Hill tuy gần nhưng chỉ tổ chức vào hai ngày 10 và 11 tháng tư, cũng là nơi quy tụ rất đông người đến xem.



Anh Kiêm Thiện

Chúng tôi lần lượt ghé thăm những địa điểm đã được chọn. Những tấm thảm hoa màu xanh tím có điểm những cánh trắng trên đầu các nhánh vượt lên trên những bãi cỏ xanh có phần ẩm đạm.



Chị Thu Hương



A/C Hoàng Kim Châu



A/C Đào Thanh Hùng

Còn có một lý do tuy không nói ra nhưng ai cũng hiểu là dịch cúm Tàu chưa hết và người được chích vaccine cũng chưa xong, nên để tránh đám đông chúng tôi đành phải đi xem hoa đồng nội tại Brenham.

Chị Thu Hương là người hướng dẫn cho anh chị em đi xem theo một lộ trình chị đã vẽ sẵn. Chạy trên xa lộ 290 khoảng vài chục dặm là chúng tôi đã nhìn thấy những thảm hoa Blue Bonnet nở rộ dọc hai bên đường trông rất đẹp mắt, tuy nhiên chúng tôi không dừng lại để xem vì không có chỗ đậu xe. Khi đến khu vực Washington County trên đường đến Brenham thì thấy xa xa hai bên đường, phía sau các hàng rào là những tấm thảm màu xanh tím chen lẫn với những đám - cũng hoa đồng nội - màu cam lẫn màu vàng đang khoe sắc dưới nắng mai ấm áp. Xa xa về hướng tây có vài đám mây đen báo hiệu cho thấy có thể mưa rơi rải rác đây đó trên đường đi.



Vừa ra khỏi xe là chúng tôi lao vào các bãi hoa để ngắm và không quên bấm máy, bấm phone lia lịa để ghi hình. Trong đám có nhiếp ảnh gia Đào Thanh Hùng đã chụp cho bà con những tấm hình đẹp để làm kỷ niệm. Sau khi đã xem và chụp ở ba địa điểm, chúng tôi ghé lại một nơi khá nổi tiếng. Đó là cơ sở sản xuất và cung cấp món kem dưới nhãn hiệu Blue Bell Creameries. Được biết vào năm 1907 hãng kem này mang tên Brenham Creamery Company cung cấp sản phẩm cho địa phương, cho đến năm 1930 thì đổi thành Blue Bell Creameries sau khi có những loài hoa đồng nội (wildflower) nở trong những tháng hè. Những năm 1960 và sau đó Blue Bell phát triển xuống Houston, Oklahoma và một số tiểu bang khác.

Chúng tôi được xem những hình ảnh trưng bày hoạt động của hãng trước khi ghé lại quầy



hàng để mua mỗi người mỗi ly kem với giá chỉ có \$1.00. Nhiều du khách với cả gia đình cũng thấy ghé thăm và ngồi ăn kem trong căn phòng rộng rãi mát lạnh. Sau khi dùng kem chúng tôi lại tiếp tục lên đường đi đến những nơi có Blue Bonnet để xem tiếp. Không phải là những địa điểm tập hợp đông người để xem hoa, nên số người đi xem hoa như chúng tôi hôm đó có vẻ khiêm tốn. Trái lại, trên những tờ quảng cáo thấy những nơi tổ chức lễ hội xem hoa có nhiều chương trình hấp dẫn thu hút nhiều người xem như những gian hàng bán thức ăn, bán kỹ vật như T-shirt, nón, tách uống nước...và cả những gói hạt giống hoa Blue Bonnet. Còn có cả chương trình ca nhạc giúp vui và những trò chơi cho trẻ em.

chị Thu Hương và anh Thiện rồi chia tay.

Người viết bài này và anh Đặng Quốc Thắng là tài xế cho chuyến đi xem hoa đồng nội vui vẻ này.

Ghi thêm:

Trong những thảm hoa xanh tím thấy có những hoa màu nâu nổi bật nằm chen trong đám Blue Bonnet. Đó là loài hoa mang tên Indian Painbrush. Ngoài ra, dân Texas rất rất chuộng Blue Bonnet nên nhiều người đã dùng biểu tượng Blue Bonnet để làm bảng số xe của mình và dĩ nhiên phải trả một số tiền cao hơn gấp nhiều lần so với bảng số xe thường cho cơ quan giao thông tiểu bang.



Sau khi xem Blue Bonnet ở nhiều địa điểm, trời cũng đã quá trưa nên trên đường về, chúng tôi ghé vào quán ăn bên đường để dùng bữa. Theo xa lộ 290 hướng East, chúng tôi về đến Academy là nơi đậu hai chiếc xe của

Và cuối cùng: Những tấm ảnh kèm theo bài này do anh Đào Thanh Hùng chụp. Cảm ơn mọi người có một chuyến đi thật vui. Hẹn những chuyến đi chơi khác

Phong Châu
Ngày 5 tháng tư - 2021



Chiếc xe đạp

hồi hương



Nhớ Hương Đạo xưa ở quê nhà
Lắm khi đi trại núi rừng xa
Chiếc xe sau trước là hai bánh
Nhảy lên ta cứ đạp tà tà
Thiếu sinh nào cũng có chiếc xe
Đôi khi nó giống chú vịt què
Ấy thế mà bao năm rong ruổi
Bằng đôi leo núi vượt suối khe
Bao lần đi trại bấy lần vui
Thiếu sinh hãnh tiến mãi không lùi
Chuẩn bị hành trang cho đầy đủ
Sắp Sẵn để vào lò luyện trui
Ba lô trại cụ đã sẵn sàng
Cho dù trĩu nặng đôi vai mang
Thịt rau nước mắm gạo tiêu muối
Ăn uống trong rừng thế là sang
Chiếc xe ọp ẹp phải gánh gồng
Gậy cao mét sáu cột đòn dông (*)
Dây thừng buộc mối cho thật kỹ
Những lều những cọc vẫn chưa xong
Pọt – ba - ga sau chở lòng thòng
Nồi niêu song chảo với bình toong
Chưa hết, chở thêm cây cuốc ngắn
Đào mương cho nước chảy hanh thông
Sáng sớm tinh mơ vượt đường trường
Phổ phượng tạm biệt chằng vãn vương
Thẳng tiến đạp xe vào rừng núi
Sống bên Nguồn Thật chốn thiên đường
Có đoàn em trẻ dáng hiên ngang
Núi rừng nghe những lời ca vang
Dừng xe lều dựng bên bờ suối

Vách đá cheo leo cạnh thác ngàn
Lắm lúc oằn lưng cố vượt đèo
Người trườn lên trước kẻ vượt theo
Mồ hôi ướt đẫm lưng vai áo
Đã vậy vẫn cười vẫn hò reo
Không ít lần xe đạp đứt sên (*)
Cả đoàn tiến bước, ta dừng bên
Bờ sông vách núi ra tay sửa
Kiên quyết phải nâng cao chí bền
Nhiều khi xe xẹp lốp xì hơi
Ấy trò thử thách của cuộc chơi
Gi đồng, sườn, phuộc đôi khi gãy (*)
Bể đầu sút trán lại dập môi
Đôi khi tai nạn khá kinh hoàng
Xe đang đổ dốc sườn gãy ngang
Người văng vô đá bên sườn núi
Tỉnh dậy, chao ôi! cũng bàng hoàng
Xe đạp chờ nhau đi họp đoàn
Có đàn trẻ Việt sống hiên ngang
Vớ Mười Điều Luật – Ba Lời Hứa
Giúp Ích với châm ngôn Sẵn Sàng
Đà Lạt cao nguyên chốn núi rừng
Thiên nhiên tôi luyện nếp sống hùng
 Gian nan trở ngại mòng chi khó
Dã thú hùm beo chẳng ngại ngừng...

Ghi chú (*)

Xe đạp sườn ngang

Sên = Chain

Sườn xe = Chassis = Frame

Ghi đồng = Guidon = Handlebar grip

Phuộc = Fourch = Fork



“Áo nâu - Xe đạp” nhớ một thời



TUỔI GIÀ NHỎ THỜI GÀ RỪ THAM GIA HƯƠNG ĐẠO

BẢO TRÂM (Minnesota)

(Để chào mừng World Scout Conference lần thứ 42 vào tháng 8.2021)

Ý Nga xin giới thiệu đến quý Trưởng: **Bảo Trâm** là bút hiệu và cũng là tên thật của một **nam** Hương Đạo Sinh gốc Huế.

Nhận thấy những lời tâm sự về một thời sinh hoạt Hương Đạo của ông đượm đầy tình nhân bản mà Phong Trào đã để lại cho thế hệ trẻ miền Nam khi xưa nên Ý Nga đề nghị ông gửi cho anh em Hương Đạo chúng ta cùng đọc.

Đây là **Thư Thứ Nhất**:

Chào chị Ý Nga,

Hiện nay sức khỏe tôi cũng hơi xuống... xuống mà cái đầu cũng bắt đầu tê... tê rồi.

Trước nay, việc trong nhà tôi chịu khó "giúp ích" con cháu chút đỉnh như: sau khi ăn cơm thì thu dọn chén bát, đôi khi rửa chén hay khi máy đã rửa sạch chén bát thì tôi đem cất vào các ngăn tủ; nhưng vài lần tôi đang cầm cái ly, bỗng thả vào khoảng không mà tưởng là đang đặt nó lên bàn; rồi tôi luộc trứng mà quên đến độ trứng nở... văng đầy bếp. Thấy thế, con gái tôi dặn:

- Ba đừng làm việc nhà, cũng đừng nấu nướng chi nữa! Ba thích ăn gì thì nói con nấu cho.

Tuy nói thế nhưng con vẫn sắm cho tôi cái bếp điện để bên ngoài nhà, tôi muốn nấu chi theo ý riêng thì cứ tự nhiên mà nấu. May mắn là việc ngoài vườn tôi vẫn chu đáo tươm tất, không tự nhiên mà chặt bỏ cây... đang tốt, nên mỗi ngày tôi vẫn làm việc ngoài vườn từ 3 tới 4 tiếng. Và cũng rất may mắn là việc làm tranh thơ, làm bìa sách giúp văn thi hữu, tôi vẫn còn đủ sáng suốt để hoàn thành như ý. Tôi sẽ tiếp tục làm bìa sách như chị đề nghị. Khi bắt tay vào những việc tương tự, bỗng nhiên đầu óc tôi linh hoạt hẳn lên và nghĩ ra được màu sắc thích hợp để trình bày; không buồn, không gắt gỏng khi bạn hữu góp ý. Quả là tôi còn được hưởng phúc nhiều rồi. Chỉ là viết văn và làm thơ không ra chi nữa thôi. Gặp chuyện thì chỉ viết được... dài dòng như ri.

Lạ là cứ hễ làm gì bên ngoài vườn là tôi sáng suốt hẳn lên! Chắc là máu Hương Đạo trong tôi vẫn còn nhiều lắm nên tôi thích hợp với đời sống "homeless" hơn, tôi vẫn lái xe vững vàng. Dù sao, hiện Trời còn cho chi thì tôi hưởng đó. Vui hưởng và không thắc mắc than van gì.

Thành thực... "khai báo" với chị, tôi xin tham gia Hương Đạo khi quá tuổi vào Thiếu, nên vào thẳng Tráng Đoàn, vì thế khả năng Hương Đạo của tôi thua rất xa quý anh em đi Hương Đạo từ Thiếu lên Tráng. Tôi chưa được hân hạnh có tên rừng, nhưng anh em trong đoàn đặt tên "chữ" cho tôi là "Khỉ Nhót, Gà Rừ" vì tôi tuổi Thân, đi đứng thì như gã rừ, nhưng khi tham gia trò chơi thì nhanh như khỉ.

Văn thơ của chị mà chị bảo là thơ rác thì văn thơ của tôi xếp vào hàng ... gà rừ là đúng rồi.

Nhớ lại cái thời Gà Rừ của tôi khi tham gia Hương Đạo. Tôi được chơi Trò Chơi Lớn một lần duy nhất trong một lần họp bạn các Liên Đoàn ở Huế, (Trò Chơi Lớn thì chúng tôi được huấn luyện nhiều trong Tráng Đoàn) tôi là người đầu tiên tìm ra từng đoạn Thư Hương Dẫn trong tất cả các đoạn, mà đoạn nào cũng phải chạy mới kịp thì giờ ấn định. Con gà rừ Bảo Trâm khi tham gia... trò chơi thì chẳng những không rừ mà còn chạy nhanh không thua bạn bè chút nào. Khi tới cuối mỗi đoạn, tôi không vội vã tìm ngay mà đứng lại tập trung quan sát suy nghĩ kỹ càng: Nếu mình là người giấu bực



thư thì đã giấu nơi đâu? Như chị đã biết, nếu có 8 **Đội dự thi** thì sẽ có 8 bức thư hướng dẫn y như nhau, nhưng **Đội nào tìm ra trước**, đương nhiên là có lợi hơn. Tôi có cái dở tệ là tìm ra bức thư nhưng... không hiểu thư viết gì, vì thư viết theo code, theo mã ngữ hay các dấu hiệu mà chỉ những **Thiếu Sinh mới giỏi** nhớ, nên tôi tìm được là đưa ngay cho bạn đồng đội đã lên **Tráng từ Thiếu Sinh**, mang nhiều bằng **Hướng Đạo đầy ngực**, để họ giải mã và hướng dẫn cách đi tiếp. Tới giai đoạn vượt qua suối thì suối không sâu, có thể đi bộ qua nhưng **điều kiện là ai vượt suối mà ướt giày hay ướt chân thì bị loại**.

Gần đó, có **Ban Giám Khảo** luôn quan sát cách từng **Đội lập kế hoạch** qua sông: **Đội nào tính chặt cây làm cầu là sai** vì không được phép chặt cây rừng bừa bãi; **Đội nào tìm nơi có nhiều đá mà bước qua cũng không được như ý**, lý do là ít ai bước qua mà **giày không ướt** vì khi nước chảy chạm hòn đá sẽ văng cao hơn. Có **Đội hy sinh một người chạy qua đại**, chấp nhận bị loại, nhưng khi qua bên kia, tìm cách leo được lên một cành cây to, cột sợi dây dài rồi đem trở lại cho các bạn khác đu qua thì ít ai dám làm "Tarzan". Có **đội tìm cành cây gãy hay đá to đặt dưới lòng suối**.v.v...

Tôi đề nghị chọn anh cao to nhất trong **đội**, chịu bị loại, bằng cách cõng từng người qua rồi quay trở lại, xem như rút bớt một người, nhưng **Đội của tôi vẫn chạy tiếp** đến đoạn khác nhanh hơn và cũng **nhều người hơn** các **Đội khác**. Chỉ tội anh **Voi Trinh Trọng** kia đã chọn sự hy sinh nhỏ cho chiến thắng lớn của toàn **Đội** đành phải... "trinh trọng" quay về chỗ cắm trại, lủi thủi một mình chờ nghe tuyên bố kết quả. Lần đó dĩ nhiên **Đội của tôi** đoạt hạng nhất là nhờ công của anh **Voi** này. Sau khi kết thúc, các **Trưởng** đã giảng giải lại từng giai đoạn, phê bình, khen ngợi để chúng tôi học hỏi và rút kinh nghiệm cho đời sống thực tế. **Đội nào bắt chước cách làm của Đội trước** đã làm thì cũng chỉ bị trừ điểm ở giai đoạn đó thôi, vì đã được khuyến khích sự học hỏi và không tự ái hão. Quả là chúng tôi nhờ đó mà sau này khi ra đời đã thực hành được nhiều điều lợi ích vô kể cho bao người chung quanh!

Một lúc nào đó chị thử tổ chức những trò chơi tôi từng kể, xem các **Hướng Đạo Sinh** hiện nay làm cách nào hay hơn không? Tôi hơi tò mò nhưng lại nghĩ, hiện nay thì các em có thể dùng bao ny lông quấn kín hai chân nhưng lấy đâu bao nylon lúc cấp bách đó, khi mà các em đâu thể nào biết trước trong trò chơi có tình huống như thế nào mà chuẩn bị bao?

Tôi rất cảm phục quý **Trưởng Hướng Đạo** lúc đó: họ soạn ra những trò chơi rồi là nghĩ hết những tình huống có thể sẽ xảy ra, phản ứng của chúng ta sẽ ra sao, ai biết hy sinh cho **đội**, ai thông minh tháo vát, ai biến ứng nhanh nhạy, **Đội nào thể hiện được tinh thần đoàn kết biết dân thân** "Minh vì mọi người"? và chấp nhận cho **Đội này bắt chước** **Đội kia**, nhưng không hề nói trước. **Bắt chước cái hay của người khác cũng là một thái độ biết học hỏi cần có của một Hướng Đạo Sinh**.

Chị cũng biết, trong **Gia Đình Phật Tử** của các chùa, hay **Liên Minh Thánh Tâm** của các nhà thờ, và trong **Phong Trào Hướng Đạo**: chúng ta được dạy phải luôn xưng hô với nhau bằng anh chị em, không mày tao, mi tớ, thằng đó, con kia bao giờ. Trong đời sống quân đội của chúng tôi, dù có những cách xưng hô rất võ biền, nhưng cấp dưới rất hiếm khi vô lễ với cấp trên, và cấp trên cũng xem tình **Huynh Đệ Chi Bình** là chính, đại đa số đều thương yêu và bảo bọc nhau như người nhà. Chính từ đó, chúng ta đã được hấp thụ một nền văn hóa nhân bản của miền Nam VN trước 1975.

Tiếc thay những giá trị nhân bản ấy ở Việt Nam hiện nay đã không còn để cho thế hệ trẻ có thể bắt chước nữa. Thật là đau xót!



Bài **BÁO TRÂM**
Ý Nga chuyển đăng



Trưa Thứ Bảy 1 tháng 5 năm 2021 lúc 11 giờ, khoảng 30 HĐTN họp mặt tại nhà hai Trường Tĩnh + Thuận ở Oakland. Sau hơn một năm bị cấm cung vì nạn dịch Covid-19 hoành hành, nay nhờ có thuốc chủng ngừa kỳ diệu mà các Trường đã được chích đầy đủ nên ai nấy hớn hờ đến họp mặt với nhau cho thỏa lòng mong nhớ... nhưng cũng không quên mang khẩu trang đầy đủ để bảo vệ sức khỏe cho nhau. Gia chủ hân hoan mở cửa vườn Thượng Uyển để chào đón các Anh Chị Em: Tiên Chỉ Nguyễn Văn Hiệp và Bè Trên Phạm Tố Lan, Ngọc Minh, các Anh Nguyễn Mạnh Kym, Ngô Tân, Mai Nghĩa, Anh Tuấn, Bernard, Trung Tường, Bùi Công Thắng, Trần Đại Năng + Loan Anh, Khổng Đạt Giáp + Ngọc Bích, Việt + Cúc + Bé Kelley, Trần Tử Huyền + Bè Trên, Trần Đình Phước + Mỹ Phương, Ái Chung + Minh Tâm + Phan Hà. Riêng Anh Phan Quang Tuấn + Chị Thu Hà đành phải vắng mặt vì xe bị hư dọc đường phải đợi xe đến tow về tiệm sửa nên Anh Chị tiếc hùi hụi vì vừa bị đói vừa buồn vì lỡ mất cuộc vui. Còn Chị Kathy Trần dự định đi với Ông Xã là Anh Bùi Công Thắng,

nhưng giờ chót các con và các cháu nội về chơi nên Chị cũng phải ở nhà chơi với cháu.

Hôm nay trời nắng đẹp, có gió mát thổi hiu hiu, ngồi quây quần bên nhau để hàn huyên vừa thưởng thức món sườn nướng nóng hổi thơm lừng của Chef Cook Lê Văn Tĩnh. Rồi những đĩa xà lách xanh tươi có điểm thêm vài trái cherry tomatoes màu đỏ thắm, kèm theo những lát củ hành trắng tươi và rưới lên một tí sauce đặc biệt do Trường Tĩnh tự tay pha chế. Món khai vị gồm những lát bánh mì xắt nhỏ trét bơ có phủ lên một lớp cá salmon xông khói và trứng cá - caviar rắc ở trên mặt rất độc đáo của Trường Làng Ngọc Minh khiến ai nấy ăn ngon miệng. Mọi người ngồi bên nhau vừa nhâm nhi những ly rượu đỏ vừa thưởng thức những món ăn ngon trong không khí tươi vui thật là hạnh phúc. Những lát dưa hấu đỏ tươi ngọt dịu, những múi mít vàng óng ả thơm tho, những chiếc bánh cam có rắc mè được chiên giòn rụm là những món tráng miệng dân dã Việt Nam hấp dẫn được tất cả mọi người ủng hộ rất nhiệt tình.

Sau bữa ăn trưa, Chị Ngọc Minh đứng lên chào mừng dân Làng Vùng Vịnh và cảm ơn Anh Chị Tĩnh + Thuận đã đón tiếp mọi người trong khu vườn đầy hoa hồng đủ màu sắc và ngát hương thơm của Anh Chị. Thật là một khung cảnh nên thơ và hữu tình! Hôm qua là ngày 30 Tháng Tư, còn gọi là Tháng Tư Đen, nên nhân cuộc họp mặt này, Ngọc Minh mời các Anh Chị Em đứng nghiêm và dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ và cầu nguyện cho những chiến sĩ trận vong và đồng bào tử nạn trong cuộc chiến tranh Việt Nam cũng như những Trưởng Hướng Đạo đã quá cố, mà gần đây nhất có Trưởng Linh Mục Trần Công Nghị vừa lìa rường - (Ngài đã đến dâng Thánh Lễ cho Trại Bách Hợp 2 ở Nam Cali), và cầu nguyện cho các Trưởng Hướng Đạo chúng ta được bình an và cho nạn Covid-19 chóng qua. Sau đó mọi người cùng cất cao tiếng hát với bài Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghề, Việt Nam - Việt Nam, vừa vỗ tay vang dội...

Giờ đây là phần cắt bánh sinh nhật để chúc mừng cho một người anh em rất thân thiết của Làng đang bệnh nặng và không thể đến dự buổi họp mặt hôm nay. Đó là Bác Sĩ Vũ Trọng Tiến hiện đang tịnh dưỡng tại nhà ở Stockton sau một ca giải phẫu quan trọng. Các Anh Chị

Em viết những lời chúc mừng và ký tên lên một tấm card lớn sẽ được gửi đến tay Anh Tiến. Mọi người vừa cắt bánh vừa hát bài Happy Birthday to Anh Tiến thật lớn được thu video để gửi đến cho Anh. Chắc chắn Anh Tiến sẽ vui lắm và sẽ mau chóng bình phục.

Cuộc vui cứ thế kéo dài cho đến gần 3 giờ chiều, sau khi phụ dọn dẹp xong một số Anh Chị kiểu từ ra về; còn lại rất nhiều người "ham vui" được Anh Chị Tĩnh mời ở lại uống cà phê, ăn quà vặt và tha hồ ngòi tán dóc với nhau đến 5 giờ chiều luôn. Mọi người quây luyến từ già nhau vì đã lâu rồi mình chưa có được một ngày vui bên nhau thật trọn vẹn như thế... Mọi người hẹn gặp lại nhau 3 tuần nữa ở San Jose khi phái đoàn HĐTN ở Texas qua thăm Làng Vùng Vịnh, gồm: Chị Bé Hai, Chu Bạch Yến, Mado Thu Hương, và Anh Bùi Trọng Luật + Chị Nguyễn Thị Lộc đến từ Sacramento để cùng nhau vui đùa thêm một trận nữa cho thỏa thích...

Trịnh Mỹ Phương
(Phương Hoàng Nhiệt Thành)
Mỹ Làng Bách Hợp Vùng Vịnh –
Bắc California
San Jose - 02/05/2021





Trưa Chủ Nhật 23/05/2021

Làng BH Vùng Vịnh hân hoan đón tiếp ba vị khách quý từ Xóm Bách Hợp Bạch Mã - Dallas - Texas gồm: Xóm Trưởng Nguyễn Thị Hai cùng với hai Trưởng Chu Bạch Yến và Mado Nguyễn Thu Hương, và 2 vị khách quý từ Sacramento gồm: các Trưởng Nguyễn Thị Lộc và Bùi Văn Luật. Mặc dù nạn dịch Covid 19 đã giảm đến mức tối thiểu ở Tiểu Bang California và Chính Phủ đã cho phép các sinh hoạt hội họp trong nhà và ở ngoài trời trở lại bình thường; tuy nhiên, để bảo đảm an toàn sức khỏe cho tất cả các Trưởng nên Ban Tổ Chức quyết định họp mặt ở ngoài trời tại sân vườn nhà của Anh Trần Đình Phước và Mõ Làng ở San Jose. Trưởng Làng Ngọc Minh và Mõ Làng Mỹ Phương cùng Anh Đình Phước đã chuẩn bị treo tám banner "Hướng Đạo Trưởng Niên Việt Nam Chào Mừng Quan Khách" và cùng nhau di chuyển vài chậu hoa kiểng trong vườn sau, treo các tấm canopies để sắp xếp bàn ghế và chỗ họp cho gọn gàng trước khi mọi người tới. Các Trưởng Đạt Giáp + Ngọc Bích, Ngô Tân, Phan Hà, Ai Chung, Bernard, Trung Tường, Mạnh Kym, Mai Nghĩa, Quang Tuấn, Việt Sơn, Công Thắng, Loan Anh, Hoà Bình, cùng Soeur Catarina Tuyết Mai (Chị ruột của Trưởng Chu Bạch Yến - Soeur cũng đã từng đi sinh hoạt Hướng Đạo hồi nhỏ) cùng hiện diện trong buổi họp mặt hôm nay.

Trong không khí tươi vui của Mùa Hè ấm áp giữa khu vườn nở đầy hoa đủ loại, đủ màu và hương sắc: các hoa hồng, hoa princess lilies màu trắng, vàng, hồng, tím, đỏ, hoa búp, hoa

angel trumpets, hoa giấy, hoa lồng đèn, hoa glaioul, hoa xương rồng, hoa chanh, hoa quít hoa phật thủ, v...v, các HĐTN vui mừng chào đón nhau và rủ nhau cùng chụp hình kỷ niệm ở từng góc vườn, chậu hoa, vừa đến ngắm từng cây trái vừa tấm tắc khen và ngạc nhiên trước sự lớn mạnh của từng cây hoa và trái dù chỉ được trồng ở trong chậu. Các Chị thay phiên nhau đứng làm duyên để các Anh thay phiên nhau ngắm nhìn và chụp ảnh... một cảnh tượng hồn nhiên và dễ thương như thuở niên thiếu còn cắp sách đến trường với trái tim non nớt vừa mới biết thồn thức lần đầu tiên...

Sau khi hả hê chuyện trò và chụp hình ngoài vườn trước sân nhà, các Trưởng cùng nhau vào vườn sau để bắt đầu cuộc họp. Trưởng Làng Ngọc Minh hân hoan chào đón các HĐTN thuộc xóm BH Bạch Mã và Sacramento. Mọi người đứng nghiêm và cùng hát bài "Hướng Đạo Việt Nam Hành Khúc" đầy xúc động và hào hùng; và sau đó dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ những Trưởng Hướng Đạo đã lià rừng. Bữa ăn trưa được dọn lên bàn để mọi người "self serve" gồm: món trứng "devil eggs" do Ngọc Minh làm rất ngon, bánh bột lọc do Mõ Làng đặt, được homemade bởi một gia đình người Huế chính cống khiến nhiều người ủng hộ và khen ngợi, món ragout bò của Pháp do Mõ Làng nấu theo recipe của Mẹ rất đặc biệt ăn chung với bánh mì baguette mới ra lò thơm ngon do Ngọc Minh mua sáng nay ở Farmer's Market càng làm cho món ragout thêm hấp dẫn. Các vị khách ở Texas mang đến một mâm xoài tượng xanh tươi được cắt khéo léo và bên trên được điểm thêm vài cánh hoa orchids tím nhỏ bé xinh xinh. Món quà đặc biệt này được ủng hộ nhiệt tình bên



cạnh các ly trái cây lạnh và đẹp mắt của Ngọc Minh và các mâm dưa hấu đỏ ngọt lịm, kèm theo những chiếc bánh cam chiên vàng giòn rụm của Đạt Giáp và Ngọc Bích mang đến, rồi những quả xoài to có vỏ xanh đỏ của Công thắng, và những trái xoài vỏ vàng tươi rói trông thấy mà phát thèm của Trưởng Ai Chung... tạo nên một bữa ăn trưa thịnh soạn vì có thêm vài chai rượu đỏ do Trung Tường và vài Trưởng khác mang đến.

Mọi người ăn uống thoải mái vừa chuyện trò



vui vẻ với nhau... Trong lúc đó, Chị Loan Anh đứng lên giới thiệu chương trình Văn Nghệ cây nhà lá vườn mà phần mở đầu là ban Tứ Ca Ngọc Minh - Loan Anh - Mỹ Phương - Ngô Tân với bài hát tự biên "Giã Từ Covid" do Loan Anh và Ngọc Minh soạn lời ca dựa theo điệu nhạc của bài hát "Rồi có Một Ngày" của Cổ Nhạc Sĩ Hoàng Thi Thơ. Mọi người im lặng ngồi thưởng thức với tâm hồn lắng đọng theo từng câu hát đơn sơ...

Tiếp theo là phần Văn Nghệ "Cưỡng Bức", nghĩa là người trước biểu diễn xong thì có quyền chỉ định và mời một người khác ra biểu diễn (hát, múa, ngâm thơ, chơi trò chơi, kể chuyện tếu, v...v) mà người được mời không được quyền từ chối. Nghe vậy mọi người xông xáo và lo lắng không biết mình sẽ biểu diễn cái gì nếu "bị bắt"?... Chương trình bỗng dừng trở nên sôi nổi khi có người bị bắt và cất tiếng hát một bài ca Hường Đạo; thế là mọi người cùng hòa chung tiếng hát với tiếng vỗ tay rất nhịp nhàng và rất lớn. Vui nhất là khi các Trưởng bị bắt bày các trò chơi ngắn và hướng dẫn mọi người cùng chơi với nhau, như trò chơi "Lu lú lù" do Chị Mado Thu Hương bày ra. Trước hết, Chị Bạch Yến là người mở đầu câu chuyện và e ấp nói thật chậm rãi và hơi nũng nịu với giọng của người miền Nam rặc (khiến ai cũng mắc cười): "Chuyện...là...dây... nè..." Sau đó mọi người cùng hát vừa làm theo Chị Mado sau khi Chị cho làm nháp vài lần để mọi người quen, rồi mới cho làm thật. Mọi người vừa hát "Lu lú lù" vừa bắt đầu đưa hai bàn tay đập lên đùi của người bên phải, rồi tiếp theo là hai bàn tay đập lên đùi mình, và sau đó là hai bàn tay đập lên đùi của người bên trái... Trò chơi chỉ có vậy thôi mà đến lúc hát thật nhanh, mọi người quỳnh quáng, hai tay đập lộn lung tung vào đùi

mình và đùi người bên phải và bên trái loạn xạ ngẫu nhiên ai nấy phá ra cười lẩn lộn...

Rồi đến màn biểu diễn bài hát và múa "Baloo mình đi trong rừng" do Chị Ái Chung dẫn đầu kéo theo Chị Bé Hai rồi Chị Mado Thu Hương, ... Nhìn điệu bộ của các Chị dáng đi lom khom, cái bụng ểnh về phía trước, đôi chân đi dang ra và cái mông lắc qua lắc lại, mọi người không thể nhịn được cười nên đành cùng nhau vỡ òa ra cười muốn đau bụng luôn. Đến lượt Chị Bạch Yến bị bắt thì Chị nhẹ nhàng hát bài "Kia Con Bướm Vàng" rất duyên dáng và dễ thương. Anh Đình Phước bị bắt thì hát bài "Làng Tôi" với giọng hát ngọt ngào truyền cảm đưa mọi người trở về khung cảnh làng quê thanh bình yêu dấu của ngày xưa... Đến lượt Soeur Catalina Tuyết Mai bị bắt thì Soeur ra múa bài "Kia Con Bướm Vàng" thật hồn nhiên và trong sáng như thuở còn thơ... Theo lời yêu cầu của Chị Bé Hai và vài người, Mõ Làng hát bài "Bách Hợp Cài Áo", lời bài hát do Mõ Làng sáng tác dựa trên Luật và Lời Hứa Hường Đạo và dựa theo điệu nhạc của bài hát "Bông Hồng Cài Áo" của Cổ Nhạc Sĩ Phạm Thế Mỹ...

Cuộc vui cứ thế kéo dài mãi khiến những người HĐTN chúng tôi tuy tuổi đã cao, có được những phút giây hồn nhiên thoải mái, yêu đời và yêu cuộc sống bằng những trái tim yêu Hường Đạo bất diệt... Khi chia tay các người bạn phương xa, chúng tôi không quên gửi cho nhau những lời chúc sức khỏe nồng ấm và hẹn gặp lại nhau lần họp mặt sau thật gần và thật vui hơn...Vườn Địa Đàng bé nhỏ của gia đình Mỹ Phương & Đình Phước vẫn luôn mở ngõ thành thang...

Trịnh Mỹ Phương
Mõ Làng Bách Hợp Vùng Vịnh - Bắc California
San Jose, 24/05/2021





Thưa Quý Trưởng,

Mong quý Trưởng mạnh khỏe.

Cho em gửi tin vui đến quý Trưởng và xin Anh Chị phổ biến rộng rãi tin vui này.

Nhân dịp Sinh Nhật Nữ Hoàng Elizabeth II năm nay, chánh quyền Liên Bang Úc đã công bố danh sách những người được vinh danh vì đã có những đóng góp quan trọng cho nước Úc, trong đó có Trưởng Nguyễn Văn Thuật (cũng là một cựu sinh viên Quốc Gia Hành Chánh) được huân chương cao quý “ Member of The Order of Australia (AM) với lời tuyên dương “ For significant service to the multicultural community of New South Wales, and to youth”.

SBS TV World News đã phát hình cuộc phỏng vấn vài người được vinh danh vào ngày 14.6.2021, trong đó có Trưởng Nguyễn Văn Thuật. Các tờ báo lớn tại Úc đều có đăng danh sách. Kèm theo là bản tin của báo Canterbury-Bankstown Torch phát hành ngày 24.6.21 và thư chúc mừng của Thủ Hiến New South Wales cùng Tổng Ủy Viên Hội Hướng Đạo Úc New South Wales trong số những thư chúc mừng đã nhận được.

Được biết vào dịp Quốc Khánh Úc năm 2007, Trưởng Nguyễn Văn Thuật cũng đã được chính quyền nước Úc trao tặng huân chương “Medal of The Order of Australia (OAM)” để ghi nhận những nỗ lực thiện nguyện nhằm phục vụ xã hội trong thời gian trước đó.

Mong gặp lại quý Trưởng

TABTT

Trần Công Thúy Định






HAI ẤU SINH ĐƯỢC TRAO ĐĂNG HIỆU CAO NHẤT THUỘC NGÀNH ẤU CỦA HỘI HƯỚNG ĐẠO ÚC

Ấu Đoàn Phù Đổng thuộc Liên Đoàn Bách Việt (Sydney) đã tổ chức lễ trao đăng hiệu “Grey Wolf” (đăng hiệu cao nhất thuộc ngành Ấu của Hội Hướng Đạo Úc) cho hai Ấu Sinh của Đoàn vào chúa nhật 16.5.2021 vừa qua tại Hội Trường Hướng Đạo Bankstown.

Trước sự hiện diện đông đảo của các Trưởng, Phụ Huynh và các Ấu sinh thuộc Liên Đoàn, buổi lễ được chuẩn bị chu đáo và tiến hành thật trang trọng đã mang lại niềm hân diện cho hai Ấu sinh Sophie Trương và Vincent Nguyễn, cùng tạo nhiều phấn khởi cho toàn Ấu Đoàn. Một video clip về những hoạt động xuất sắc của hai em trong thời gian qua được trình chiếu, 3 Ấu sinh khác đảm nhiệm vai trò giới thiệu chương trình bằng Việt và Anh ngữ, toàn Ấu Đoàn đã làm tiếng reo “BRAVO” để hoan hô Sophie và Vincent, tên của hai em được khắc vào Bảng Danh Dự treo trong hội trường.

Chứng chỉ và đăng hiệu “Grey Wolf” do Hội Hướng Đạo Úc cấp cho hai em đã được Akéla Jenny Huỳnh và Baloo Phi Ngô lần lượt trao cho Sophie và Vincent.

Sau khi lễ kết thúc, bữa ăn trưa thân mật có cả bánh đặc biệt chúc mừng với ảnh của hai em (vừa được trao “Grey Wolf”) trên bánh đã tạo thêm cơ hội để mọi người tham dự cùng vui và gắn bó hơn với Liên Đoàn.

Với khả năng và sự tận tụy của Akéla Jenny Huỳnh và Baloo Phi Ngô trong nhiều năm qua, Ấu Đoàn Phù Đổng đã có được nhịp sinh hoạt khởi sắc, cung cấp hàng chục Ấu Sinh lên Thiểu đoàn do Tr. Kim Thư Hồ hướng dẫn, rồi sau đó các em tiếp tục lên Thanh và Tráng, giúp cho Liên Đoàn Bách Việt luôn vững mạnh dưới sự trông nom liên tục của Tr. Hồ Văn Chánh trong suốt 30 năm qua.

Tr. Nguyễn Văn Thuát chuyển đăng



Sophie & Vincent



Akéla Jenny, Sophie & Baloo Phi



3 Ấu sinh làm MCs

Lời Giới Thiệu của Giao Chỉ, San Jose:

Một chuyện buồn của một thanh niên viết về người cha **QLVNCH**. Tôi suy diễn rằng, cha anh là sỹ quan cấp úy đã lớn tuổi, thuộc đơn vị gọi là An Ninh Thiết Lộ. Đây là đơn vị bộ binh đi theo bảo vệ các con tàu xe lửa. Tác giả viết về cha của anh trong đoạn đời từ lúc mất miền Nam cho đến giai đoạn tù đầy vồn vện có 3 năm. Rồi Kinh tế mới, HO muộn màng đến Mỹ, gửi quà về quê hương. Những lời cha nói với con cho đến giây phút sinh ly tử biệt. Toàn thể câu chuyện không hề có một lần nào kêu gọi oán hờn những phản ảnh một kiếp người kể từ khi mất nước là mất tất cả. Câu chuyện một người cha liêm liệt anh hùng dưới mắt một gia đình với con cái ở hai bên bờ đất nước. Cuộc đời chúng ta đã từng tham dự biết bao nhiêu đám cưới đám ma. Tôi muốn dự đám tang của gia đình này và nói đôi lời với tang gia anh chàng tác giả của bài viết đẹp đẽ nhất về người cha thần tượng của anh. Xin cáo lỗi về chuyện buồn đầu năm, những quả thực đây là chuyện buồn rất nên đọc.



Đào Nam Hòa

CHA TÔI - ĐỌC MÀ NƯỚC MẮT CHẢY LÚC NÀO KHÔNG HAY

Con ghi lại bài này thay cho nén hương lòng để thành tâm tưởng nhớ đến Bố Mẹ nhân ngày giỗ Bố lần thứ 8 và giỗ Mẹ lần thứ 7 (Đào Nam Hòa.)

Tôi không biết bắt đầu câu chuyện từ lúc nào, nhưng có lẽ ấn tượng nhất và rõ nét nhất mà hầu hết người dân miền Nam Việt Nam nhớ mãi là ngày 30/4/1975.

Khi miền Nam sụp đổ cũng là lúc bắt ngờ tất cả nỗi thống khổ òa ập xuống. Nhanh như một cơn cuồng phong thịnh nộ phá nát tan hoang. Mất tất cả!

Ngày 10/06/1975 tôi vẫn còn nhớ rất rõ. Trước khi đi cái gọi là “học tập cải tạo” 10 ngày, dù với suy nghĩ chỉ là 10 ngày như lời thông báo, cha tôi cũng không có lấy mấy ngàn đồng. Ông bảo tôi (lúc đó 19 tuổi) đem 2 chỉ vàng cuối cùng còn lại của gia đình - là đôi bông tai của bà nội tôi để lại - ra tiệm vàng bán. Đó là kỷ vật quý nhất nhưng đành phải bán để mua ít lương thực cho ông mang đi. Hai chỉ vàng lúc ấy bán được 33 ngàn. Ông mua khoảng 2 ngàn đồng lương thực các thứ và dẫn tôi 1 ngàn. Còn lại 30 ngàn ông dặn ở nhà cố gắng 13 mẹ con dè xẻn ăn uống đợi Ông về.

Mười ngày trôi qua nhanh chóng- không ai trong số cải tạo trở về. Tôi nghĩ đây là một cú lừa mà đã và sẽ được lịch sử ghi lại kỹ hơn. Giá sinh hoạt tăng từng giờ. Buổi sáng 100 đồng 1 ổ bánh mì thì chiều đã lên 120. Sau 3 tuần thì 12 anh em tụi tôi và mẹ tôi không còn

một đồng nào trong nhà. Chị tôi lớn nhất 21 tuổi còn đang đi học, và em út mới có 2 tuổi. Mười hai con tàu há mồm tuổi đang lớn nuốt bao nhiêu cho đủ! Cơm và thức ăn mỗi bữa mẹ tôi phải chia cho từng đứa. Vài hột cơm sót nơi đáy nồi cũng không yên. Chúng tôi đổ nước vào và cạo sạch không còn một hột. Còn hơn là gạo châu củi quế.

Mẹ tôi và vài đứa em phải đi xâm canh làm ruộng rau muống, một hình thức của kinh tế mới để giảm dân,. Không lên voi nhưng phải xuống chó, mẹ tôi và em tôi ngày ngày vào ruộng hái rau muống xong gánh bộ về tới chợ cách đó 6 cây số để bán. Buổi sáng khoảng 3 giờ khi trời còn mờ mịt hơi sương và giá lạnh, mẹ và em tôi thay nhau gánh bộ cho kịp phiên chợ sáng. 70 bó rau oằn trên vai người phụ nữ nhỏ bé cao 1,45 nặng chưa tới 40Kg. 6kg rau mới đổi được 1 kg gạo. Một tuần mới cắt được một lần chờ cho rau mọc. Những ngày còn lại là cấy rau, nhổ cỏ, trồng khoai mì...

Sức ăn trước ngày 30/4/75 của gia đình tôi một bữa là 3 lít gạo, tức 1 tuần 42 lít, khoan nói chuyện thức ăn cá mắm gì hết. Nay 1 tuần chỉ còn 13 lít!

Bắt đầu tháng 7/1975 lần lượt đồ đạc trong nhà mọc cánh nhẹ nhàng, nhanh chóng, lả lướt, bay đi theo chân những kẻ buôn hàng. Từ cái quạt trần, tôn cống, hàng rào, tủ quần áo, đài radio, giường sắt, đồng hồ treo tường, đồng hồ đeo tay ... đều giã từ để về với chủ mới. Hết sạch đồ thì mấy kẻ đi buôn bảo giờ

gạch bông, gỗ bốt tôn ngoài mái hiên, tôn trần nhà.. bán tiếp.

Bán cho đến khi căn nhà nhỏ bỗng trở nên rộng rãi vì chả còn thứ gì ngoại trừ vài cái nồi nấu bằng củi đen thui cũng đã sứt quai gãy gọng. Buổi tối trải chiếu ngủ dưới đất là xong với cái bụng lép kẹp và cơn đói hành hạ.

Không biết bao lần tôi phải ăn tưởng tượng trong đêm khuya bằng cách hình dung mấy món ăn tầm thường ngày trước như vài con khô, miếng dưa kho, tô canh bầu.. (Mơ mà cũng hà tiện không dám mơ thịt cá hải sản.)

Bố tôi sau 6 tháng trong trại cải tạo lần đầu được viết thư về, Ông dặn khi lên thăm nuôi, không cần mang theo gì cả vì trong trại có đủ mọi thứ. Hic!

Ông hiểu hơn ai hết, còn cái gì để mà mang cho ông!

Tôi nhớ mãi ngày lên thăm nuôi ông ở trại Thanh Hoá (Hố Nai), cả nhà chỉ có 1 cái xe đạp, còn lại mẹ và các em tôi cuốc bộ 8 cây số mang theo 1 cái giỏ đi chợ lưng lửng với ít thịt kho mắm ruốc, 1 ký đường, 2 hộp sữa và 1 bộ quần áo. Nhìn những người đi thăm nuôi, có người gánh 2 bao đầy mà lòng tôi trào dâng niềm tủi hổ.

Sau đợt đổi tiền ngày 22/9/1975, Chúng tôi như đàn chim vỡ tổ, tất cả bỏ học ngang, vài đứa em nhỏ tiếp tục theo mẹ làm ruộng rau muống, còn lại mỗi đứa một phương trời kiếm sống. Đứa lên Gia Ray vào rừng lấy củi, làm lò than, đứa theo xe lửa bán trà đá, hàng rong, đứa bán thuốc lá.

Hơn 3 năm sau Bố tôi được cho về để nhìn xác nhà tan hoang điêu tàn loang lổ, nhìn bầy con xanh khướn, gầy rạc, tàn nát. Một chị tôi bệnh tâm thần không người chăm sóc phải lang thang ăn xin đầu đường xó chợ, có lần xin không được, quá đói, chị giựt mấy miếng đậu hũ bỏ chạy, chị bị người ta phang đòn gánh chảy máu lỗ đầu giữa ngày bố tôi được tha về.

Bố không khóc, cũng không nói gì! Qua hàng xóm xin ít bông băng. Lòng ông như xát

muối! **Có lẽ ông bây giờ mới thấm sâu mệnh đề “mất Nước là mất cả mất”**. Khóc lóc than van ích lợi gì. Giọt nước mắt chỉ làm cho kẻ chiến thắng hả hê say sưa thêm mà thôi.

Rồi theo chủ trương, ông không được ở lại thành phố. Họ hàng nhà tôi đa số cũng là thành phần Ngụy quân, Ngụy quyền nên không ai giúp gì được cho nhau. Cuối năm 1978 Ông lên rừng Gia Ray ngay chân núi, cất túp lều nhỏ bé xiêu vẹo, ngày ngày ông và 2 em tôi sống nhờ rừng.

Ai ở rừng mới biết: ăn của rừng rưng rưng nước mắt! Và từ đó chuỗi ngày làm than, buồn thăm lại tiếp tục sau hơn 3 năm trong trại cải tạo. Đói nhiều hơn no, buồn nhiều hơn vui. Cực khổ nặng nhọc quần quật suốt cả ngày chỉ đủ kiếm vài lon gạo vài con cá khô.

10 năm sau, tôi đã làm ăn khá hơn, mua được chiếc xe máy Mini scooter, lần đầu tiên lên thăm Ông, quà cho Ông chỉ là 1 lít rượu để nấu bằng ri mật. Ông mừng lắm vì tôi đã tương đối ổn định công việc.

Trong bữa cơm hôm đó, Ông nói:

-Bố năm nay 63 tuổi rồi, cuộc đời không dành cho Bố con mình được sống sum họp và đầy đủ. Dù sao các con cũng cố gắng vươn lên để thoát khỏi bệnh tật, đói khát và tù đày.

Rồi Ông chỉ tay dưới chân ngọn núi Chứa Chan:

- Nhớ lời Bố dặn, nếu Bố có chết, các con không cần quan tài làm chi cho tốn kém, cứ bó chiếu vùi thầy Bố dưới chân núi là Bố mát mẻ rồi.

Thú thật, lúc ấy nếu tất cả 12 anh em tôi gom lại chắc cũng không đủ tiền mua cái quan tài loại chót. Ông biết và không muốn các con gánh nặng thêm!

Năm 1999, sau bao nhiêu là khó khăn vì không có tiền làm hồ sơ xuất cảnh diện HO, cuối cùng thì 4 bố con tôi cũng tới được Mỹ. Ngày lên đường mẹ tôi và 9 em phải ở lại vì hộ khẩu lung tung không được phái đoàn Mỹ chấp thuận.



Bốn bố con mà hành trang vốn vẹn có 5 va ly nhỏ và nhẹ tênh, chưa tới 1/3 tiêu chuẩn trọng lượng.

Đến Mỹ 3 anh em tôi phải đi làm ngay sau tháng đầu tiên để kiếm tiền trả nợ lúc làm hồ sơ. Bố tôi thì ăn welfare vì Ông đã 74 tuổi. Ban đầu hội thiện nguyện giúp thuê nhà, 4 bố con phải ở chung trong 1 căn apartment 2 phòng ngủ cùng với 2 người nữa là 6 người. Quá chật, chúng tôi đành ra ở riêng trong khi Bố tôi được chính phủ Mỹ cho ở nhà Housing. Và từ đó Ông sống cô độc, một thân một mình. Nhưng cũng là lúc Ông làm được một việc lớn nhất, to nhất, ý nghĩa nhất kể từ sau ngày 30/4/1975! Hàng tháng Ông trả tiền điện và tiền nhà chưa tới tổng cộng 80\$. Thức ăn thì Ông đi xin các Hội từ thiện miễn phí. Có lần tôi giận Bố kinh khủng. Gia đình tôi cố tình chở Ông vào 1 quán kêu cho Ông mấy món ngon, Ông từ chối, chỉ xin cho 1 đĩa bánh cuốn là đủ. Ông nói: Ở Việt Nam nhà mình còn quá khổ, Bố không đành ăn ngon bên này nhưng các con đi làm vất vả cần bồi bổ, cứ ăn đi. Mỗi tháng số tiền dư còn lại gần 400\$ Bố để dành và cứ 6 tháng Bố gửi về VN cho Mẹ và 9 đứa con còn ở lại.

Chị cả tôi viết thư qua có câu: “Bố ơi, nhiều lần con phải đi bán máu với số tiền 200 ngàn một lần để có tiền nuôi con. Để có 200 ngàn đồng tiền Việt, tui cò máu nó đã ăn chặn mấy chạng rồi. Cần 300\$ Bố cho mà con cứ ngỡ trong mơ. Đòi con chưa bao giờ cầm số tiền lớn như thế... Phải bán 10 lần máu chỉ mới được 150\$...” Bố đọc thư không khóc! mặc dù Bố biết chị chỉ cân nặng có... 34 Kg! Hic! Gan góc đến thế là cùng! Rồi việc phải tới! Một ngày mùa đông năm 2006, tức sau gần 8 năm ở Mỹ. Tự dưng Bố kêu và đưa tôi 8.000\$ và một tờ di chúc – nét chữ vẫn còn rất đẹp dù đã có dấu hiệu nghếch ngoạc biểu hiện của tuổi già – trong di chúc có nói rõ:

Khi bố chết đi, bố đã hỏi cô Hoa, người của hội thiện nguyện, và biết rằng tiền hỏa thiêu

không quan tài chỉ mất có 800\$ thôi!. Bố nói bố không cần quan tài, không cần để nhà quan làm gì cho tốn dăm ngàn, cứ để người ta đưa thẳng bố đi thiêu, trừ tiền thiêu ra, còn bao nhiêu con cứ làm theo di chúc gửi về cho người bên Viet Nam.. Sau đó mấy ngày, Bố đột quy! Người ta đưa Bố vào trại Dưỡng lão. Rồi Bố hấp hối.

Ba anh em tôi họp nhau và quyết định làm theo di chúc của Bố. Và chúng tôi phải ký một hợp đồng với nhà thiêu. Khi Bố tắt thở, sau 1 tiếng người ta đuổi hết anh em tôi ra, trong phòng người ta bỏ Bố vào 1 cái bao và kéo cái fermeture là xong! Quá đơn giản cho một kiếp người! Khả năng 3 anh em tôi lúc đó mới đi làm ăn lương 1 giờ 8\$ (lương tối thiểu) chỉ vừa đủ tiền nhà tiền ăn. Vẫn biết có làm đám tang bỏ Bố vào quan tài bằng vàng với hàng ngàn người tham dự cũng vậy thôi vì Bố đâu biết gì nữa mà sao tôi vẫn cảm thấy xót xa vô bờ. Cuối đời của một sĩ quan, từng chỉ huy hàng mấy trăm lính, từng chỉ huy mấy cung đường sắt, âm thầm, vắng lặng và quạnh hiu. Không ai biết, không ai đưa tiễn! Y như một chiến sĩ vô danh! Người ta bỏ Bố lên chiếc xe kéo, đẩy ngang chỗ chúng tôi đang đứng, tất cả con,

dâu và cháu chỉ có 5 người, họ dừng lại và hỏi chúng tôi có muốn nói gì không. Tôi có cảm tưởng như một luồng điện lạnh chạy xé dọc sống lưng. Tôi chỉ lắp bắp nói như kẻ không hồn:

Vĩnh biệt Bố. Từ nay Bố không còn phải hy sinh nữa Bố nhé. Công ơn của Bố cao hơn núi Thái Sơn Bố ạ!

Rồi họ lạnh lùng kéo Bố tôi đẩy lên chiếc xe dài, đi chỗ nào thiêu hay làm gì, ở đâu, chúng tôi không được biết! Họ làm theo hợp đồng.

Tôi không khóc! Không còn nước mắt để khóc!

Hai tuần sau tôi lấy tro cốt Bố. Khi cô nhân viên nhà xác đưa hộp tro cốt ở dưới có ghi tên bố tôi, chỉ đến lúc bấy giờ, nước mắt tôi tự dưng tuôn ra đầm đìa – vô thức!

Tô văn Phước chuyển đăng

HƯƠNG ĐẠO TRƯỞNG NIÊN HÀNH KHÚC



Với 8 ca khúc dự thi của nhiều tác giả sẽ lần lượt đăng trên báo LL bắt đầu từ số báo này.

Kỳ 1 (2 bài)

Bài 1

TRƯỞNG NIÊN HÀNH KHÚC

Vui Tươi - Hùng Mạnh

Báo Nhanh
Bạch Văn Nghĩa



Tiến lên nào Đoàn ta ra đi . Trường Niên



ơi khó khăn lo gì . Lòng bền lòng hòa chung niềm tin



mới . Xây đắp phong trào Hương Đạo nê chí . Trường



niên xông pha xông pha . Trường niên xông pha xông pha. Yêu núi rừng bao la



yêu nước non quê nhà . Trường niên đi lên đi lên. Trường niên đi lên đi



lên . Ghi khắc vào trong tim Sơn sắc tình anh em .



HƯỚNG ĐẠO TRƯỜNG NIÊN

Nhạc và lời
Lê Anh Dũng - sôctanhloai 17-10-2014



Musical staff 1: Treble clef, 2/4 time signature. Notes: quarter rest, quarter note G4, quarter note A4, quarter note B4, quarter note C5, quarter note B4, quarter note A4, quarter note G4.

Hướng Đạo VIỆT Nam thêm **PHẦN** **ngành** **ĐOÀN** TRƯỜNG NIÊN

Musical staff 2: Treble clef. Notes: quarter note G4, quarter note A4, quarter note B4, quarter note C5, quarter note B4, quarter note A4, quarter note G4, quarter note F4.

Trường Niên! Trường Niên! | tuy già vẫn Siêng!

Musical staff 3: Treble clef. Notes: quarter note G4, quarter note A4, quarter note B4, quarter note C5, quarter note B4, quarter note A4, quarter note G4, quarter note F4.

Góp sức chung lo | bồi đắp PHONG TRÀO!

Musical staff 4: Treble clef. Notes: quarter note G4, quarter note A4, quarter note B4, quarter note C5, quarter note B4, quarter note A4, quarter note G4, quarter note F4.

ÁU - THIÊU - THANH cùng cất cao lời hát.

Musical staff 5: Treble clef. Notes: quarter note G4, quarter note A4, quarter note B4, quarter note C5, quarter note B4, quarter note A4, quarter note G4, quarter note F4.

GIÚP ÍCH xây đời xứng danh RỘNG TIÊN!

Musical staff 6: Treble clef. Notes: quarter note G4, quarter note A4, quarter note B4, quarter note C5, quarter note B4, quarter note A4, quarter note G4, quarter note F4.

Hội ngộ cùng nhau vui cùng TRƯỜNG NIÊN

Musical staff 7: Treble clef. Notes: quarter note G4, quarter note A4, quarter note B4, quarter note C5, quarter note B4, quarter note A4, quarter note G4, quarter note F4.

Trường Niên! Trường Niên! | Tuy già... vẫn siêng!

Handwritten signature

09/18/2018





THẺNG TIẾN XII



HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG - HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM

INTERNATIONAL CENTRAL COMMITTEE OF VIETNAMESE SCOUTING (ICCVS)
DAS INTERNATIONALE KOMITEE DER VIETNAMESSISCHEN PFADFINDERSCHAFT
COMITE CENTRAL INTERNATIONAL DU SCOUTISME VIETNAMIEN

www.iccv.org www.hdtuhdvn.com www.huongdao-vietnam.net www.huongdao-vietnam.org

5792 Fleet. Hampstead, Quebec, Canada, H3X 1G7

Email: ttk.hdtu.hdvn@gmail.com. Tel (714) 200-4186.

Facebook: <https://www.facebook.com/pg/vietscouts/posts/>



Trại Họp Bạn Thế Giới Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam

THẺNG TIẾN XII

8-13 July, 2022, Oak Canyon Park, 5305 E. Santiago Canyon Road, Silverado, CA 92676. USA





HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG - HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM

INTERNATIONAL CENTRAL COMMITTEE OF VIETNAMESE SCOUTING (ICCVS)
DAS INTERNATIONALE KOMITEE DER VIETNAMESISCHEN PFADFINDERSCHAFT
COMITE CENTRAL INTERNATIONAL DU SCOUTISME VIETNAMIEN

www.iccvs.org www.hdtuhdvn.org www.huongdao-vietnam.net www.huongdao-vietnam.org

5792 First, Hampstead, Quebec, Canada, H3X 1G7
Email: contact@hdtuhdvn.org

QUYẾT ĐỊNH SỐ 2020/QĐ/004

Chủ tịch Hội Đồng Trung Ương – Hướng Đạo Việt Nam (HĐTƯ-HĐVN)

Chiều Nội Lệ HĐTƯ-HĐVN ngày 25 tháng 12, 2019 (Bổ mới)

Tham chiếu theo kết quả biểu quyết chấp thuận của Ban Đại Diện và Đại Hội Đồng HĐTƯ-HĐVN ngày 11 tháng 12, 2020.

QUYẾT ĐỊNH

- ✦ **Điều 1:** Vì tình hình Đại Dịch toàn cầu COVID-19 và những khó khăn hiện nay cho nên Chi nhánh Úc rất tiếc không thể đảm nhận việc tổ chức Trại Thăng Tiến XII.
- ✦ **Điều 2:** Đại Hội Đồng và Ban Đại Diện đã biểu quyết chấp thuận tin tưởng giao trọng trách và vinh dự tổ chức Trại Thăng Tiến XII cho Miền Tây Nam Hoa Kỳ.
- ✦ **Điều 3:** Việc tổ chức và điều hành Trại Thăng Tiến phải theo đúng những quy định từ HĐTƯ. Đó là:
 - ❖ Độc lập với các Hội Hướng Đạo bản địa.
 - ❖ Bảo hiểm, an toàn cho tất cả trại sinh
 - ❖ Chú trọng và nhấn mạnh đến bảo tồn văn hóa, bản sắc dân tộc và truyền thống Hướng Đạo Việt Nam.
 - ❖ Tuân thủ Nội Lệ và các nguyên tắc tổ chức Trại Thăng Tiến từ HĐTƯ.
- ✦ **Điều 4:** Trại Thăng Tiến XII sẽ diễn ra vào năm 2022 và có thể thay đổi tùy theo tình hình, hoàn cảnh, điều kiện, khả năng và an toàn sức khỏe.
- ✦ **Điều 5:** Quyết Định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Montreal, ngày 14 tháng 12 năm 2020.

TM Hội Đồng Trung Ương – Hướng Đạo Việt Nam



Chủ tịch Trần Quang Thanh Trang

Nơi nhận:

- Ban Thường Vụ, Ban Đại Diện, Ban Cố Vấn, Ban Tu Thư, Ban Pháp Lý
- Văn Phòng Tổng Thư Ký
- Lưu





HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG - HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM
TRẠI HỢP BẠN THẾ GIỚI

THẮNG TIẾN XII

8-13 July, 2022 Oak Canyon Park 5305 E Santiago Rd, Silverado, CA 92676

BẢN TIN SỐ 1

Tháng 6, 2021

Bulletin #1

Lá thư Trại Trường

Kính chào quý Trường, quý Phụ huynh và các Đoàn sinh,

Hơn một năm qua chúng ta đã trải qua cơn đại dịch COVID-19 làm tê liệt hoàn cầu, gây nhiều tổn thất về nhân mạng và kinh tế. Lời đầu tiên xin được thăm hỏi nồng ấm đến quý Trường, phụ huynh và đoàn sinh của gia đình Hướng Đạo. Kính chúc quý vị nhiều sức khỏe, may mắn, và bình an trong mọi sinh hoạt.

Trong sinh hoạt Hướng Đạo Việt Nam (HĐVN) tại hải ngoại, Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam (HĐTU-HĐVN) đã quyết định tổ chức Trại Hợp Bạn Thế Giới Hội Đồng Trung Ương – Hướng Đạo Việt Nam Thăng Tiến lần thứ 12 tại Chi Nhánh Úc vào cuối tháng 12 năm 2020. Trại Thăng Tiến là một sinh hoạt quan trọng của HĐTU-HĐVN, trại thường được tổ chức mỗi 4 năm một lần, để kết nối tinh thần Hướng Đạo giữa các đơn vị Hướng Đạo Việt Nam trên thế giới.

Cơn đại dịch đã làm xáo trộn mọi sinh hoạt trên toàn cầu, Trại Thăng Tiến 12 như đã dự trù không thể tiến hành vào năm 2020 nên Chi Nhánh Úc đã đưa sinh hoạt này về Ban Đại Diện của HĐTU-HĐVN để chọn địa điểm cũng như thời gian khác thích hợp hơn. Sau nhiều buổi họp, Ban Đại Diện đã biểu quyết giao phó trọng trách việc tổ chức Trại Thăng Tiến 12 về Miền Tây Nam Hoa Kỳ.

Miền Tây Nam nhanh chóng mời được Trại Trường, và việc đầu tiên của Ban Tổ Chức là tìm kiếm đất trại để tổ chức, trong thời kỳ COVID-19 vẫn còn hoành hành.

Việc khó khăn này đã được vượt qua, chúng ta đã có được đất trại rất gần với cộng đồng Việt Nam vùng Little Saigon.

Dưới đây là những chi tiết để quý Trường, quý Đoàn Sinh và phụ huynh cần biết để chuẩn bị sắp sẵn cho hành trình về tham dự trại Thăng Tiến 12.

❖ Địa Điểm: **OAK CANYON PARK** 5305 E. Santiago Rd, Silverado, CA 92676. USA.

❖ Chủ đề: "Nguồn Thật"

❖ Thời Gian: July 8th – July 13th, 2022

- ✓ Nhập trại Thứ Sáu July 8th 2022
- ✓ Khai mạc Thứ Bảy July 9th – bế mạc Thứ Tư July 13th 2022
- ✓ Cắm trại theo Liên Đoàn, Đơn vị.
- ✓ Ẩm thực sẽ do nhà hàng trong vùng nhận hợp đồng phục vụ.

Thông tin liên lạc xin gửi về email: thangtien12@hdtuhdvn.org

FaceBook: <https://www.facebook.com/ThangTienXII> [Thăng Tiến XII | Facebook](#)

Miền Tây Nam Hoa Kỳ hân hoan mời quý Trường, quý Phụ huynh và Đoàn sinh về vùng nắng ấm nam Cali tham dự ngày hội lớn: Trại Hợp Bạn Thế Giới Hội Đồng Trung Ương – Hướng Đạo Việt Nam để sưởi ấm tinh thần và góp gió cho sự tồn vong của phong trào Hướng Đạo Việt Nam tại hải ngoại.

Thân ái bắt tay trái,
TM Ban Tổ Chức Trại Thăng Tiến 12

Nguyễn Tư Nhân
Trại Trường Thăng Tiến 12





HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG - HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM

INTERNATIONAL CENTRAL COMMITTEE OF VIETNAMESE SCOUTING (ICCVS)
DAS INTERNATIONALE KOMITEE DER VIETNAMESISCHEN PFADFINDERSCHAFT
COMITE CENTRAL INTERNATIONAL DU SCOUTISME VIETNAMIEN

www.iccvv.org www.hdtu-hdvn.com www.huongdao-vietnam.net www.huongdao-vietnam.org

0732 Fleet, Harpwood, Gimbo, Canada, H3X 1G7
Email: Bc.huuz.hoan@gmail.com, Tel (714) 260-1128

THƯ CHÚC MỪNG

Ngày 24 tháng 12, 2020.

Kính Quý Trưởng,

Thay mặt Hội Đồng Trung Ương – Hướng Đạo Việt Nam (HĐTƯ-HĐVN), tôi xin ghi nhận tinh thần dấn thân của Miền Tây Nam Hoa Kỳ trong việc nhận lãnh trọng trách tổ chức Trại Hợp Bạn Thế Giới Hội Đồng Trung Ương – Hướng Đạo Việt Nam Thăng Tiến XII từ Đại Hội Đồng đã tin tưởng giao phó.

HĐTƯ-HĐVN chào mừng việc bổ nhiệm trách vụ Trại Trưởng Trại Thăng Tiến XII từ Ban Điều Hành Miền Tây Nam Hoa Kỳ cho Trưởng Nguyễn Tư Nhân. Trưởng Nhân với kinh nghiệm lãnh đạo đã và đang đảm nhận nhiều trách vụ trong HĐTƯ, yêu thương, phục vụ cho HĐTƯ, Miền Tây Nam Hoa Kỳ nói chung và Liên Đoàn Lam Sơn nói riêng hơn 40 năm qua, chắc chắn sẽ làm cho Trại Thăng Tiến lần này sẽ là ngày hội lớn thật thành công và để lại nhiều kỷ niệm thật đẹp cho toàn thể Anh Chị Em HĐTƯ-HĐVN.

Chúc mừng Trưởng Nguyễn Tư Nhân và Miền Tây Nam Hoa Kỳ

Thân Ái Bất Tay Trái

Chủ tịch Trần Quang Thanh Trang



Sao gửi:

- Ban Đại Diện, Ban Cố Vấn, Ban Thường Vụ, Ban Tu Thư, Ban Pháp Lý
- Văn Phòng Tổng Thư Ký
- Lưu





Trại Thăng Tiến XII có gì lạ?

- ❖ Lần đầu tiên Trại Hợp Bạn Thế Giới THĂNG TIẾN **hoàn toàn độc lập** do Hội Đồng Trung Ương – Hướng Đạo Việt Nam / Miền Tây Nam Hoa Kỳ tổ chức và điều hành.
- ❖ Có **bảo hiểm** an toàn, đầy đủ cho tất cả Trại sinh.
- ❖ Anh Chị Em chúng ta hãnh diện với "**màu cờ sắc áo**" mặc đồng phục nguyên thủy của HDVN (Nâu/Xanh Dương Nhật).
- ❖ Mang đậm **bản sắc, truyền thống** Hướng Đạo và **văn hóa** Việt Nam
- ❖ Chủ đề của Trại: **NGUỒN THẬT**
- ❖ Gần Little Saigon, thủ đô của người Việt tỵ nạn (15 phút lái xe). Nơi có đông người Việt Nam sinh sống tại hải ngoại nhất. Thuận tiện thăm viếng bạn bè, thân bằng quyến thuộc, bà con, hội ngộ.
- ❖ Đất trại đẹp tuyệt vời, sạch sẽ, mát mẻ thảm cỏ xanh mướt, hồ nước và núi đồi hùng vĩ bao quanh.
- ❖ Bãi đậu xe rất gần khu cắm trại.
- ❖ Bên cạnh Irvine Lake.
- ❖ Nhiệt độ vào đầu tháng 7 trung bình là 72-83 F (22-28 C).
- ❖ Không có muỗi, ticks, thú hoang.
- ❖ "**Ăn ngon, mặc đẹp**" Nhà hàng Việt/Mỹ trong vùng thâu ẩm thực. Kỳ vật của mỗi Trại sinh bao gồm một đồng phục HDTƯ-HĐVN (Nâu hay Xanh Dương Nhật), một áo thun và một số món khác.
- ❖ Trò chơi, mới lạ, hấp dẫn.
- ❖ Flush Toilets, Water, Power.
- ❖ Tiện việc đưa rước: cách phi trường Orange County John Wayne 8 miles.
- ❖ Cách 2 miles đến thành phố Tustin, Irvine.
- ❖ Cách 10 miles đến thành phố Westminster, Garden Grove, Anaheim, Santa Ana.
- ❖ Hệ thống ghi danh on-line, hiện đại, dễ dàng qua máy điện toán, smartphone, tablet. Thẻ ID có hình ra vào Trại.
- ❖ Báo phát hành trong Trại on-line qua hệ thống Wi-Fi.
- ❖ Truyền hình trực tiếp các sinh hoạt chính của Trại.
- ❖ Nơi từng tổ chức Fiesta, Music Concert Festival trên 10,000 người, Corporate's Event, picnic, wedding, birthday, party. <https://jamesevents.com/venues/oak-canyon-park-orange-county/>
- ❖ Trại Liên Kết XVI của Miền Tây Nam Hoa Kỳ tổ chức tại Oak Canyon Park vào năm 2017 với trên 2000 Trại Sinh.
- ❖ Thăm viếng danh lam thắng cảnh của Nam California với những địa danh nổi tiếng như: Disneyland, Magic Mountain, Knott Berry Farm, Sea World, Universal Studios, Hollywood, Long Beach Aquarium of the Pacific, San Diego Zoo/Safari, Wild Animal Park, Legoland, USS Midway,





HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG - HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM
TRẠI HỢP BẠN THẾ GIỚI

THẮNG TIẾN XII

8-13 July, 2022 Oak Canyon Park 5305 E Santiago Rd, Silverado, CA 92676

THÔNG BÁO THI SÁNG TÁC TRẠI CA TRẠI THẮNG TIẾN XII

Ban Tổ Chức Trại Thắng Tiến XII xin kính mời quý Trường, quý phụ huynh cùng toàn thể các anh chị em Hướng Đạo Sinh tham gia thi sáng tác trại ca Trại Thắng Tiến XII.

Bài hát phải mang tính chất đoàn kết, sinh hoạt vui tươi, và lành mạnh trên tinh thần của người hướng đạo sinh Việt Nam. (Chủ đề của Trại là Nguồn Thật.)

Các sáng tác dự thi xin gửi về Thangtien12@hdtuhdvn.org trước ngày 15 tháng 2 năm 2022.

Khi gửi sáng tác xin quý vị đính kèm:

- Lời giải thích về ý nghĩa của bài hát
- Tên, họ, và địa chỉ liên lạc của người dự thi
- Đơn vị và Liên Đoàn của người dự thi

Phần thưởng sẽ được thông báo sau.

Bài hát thắng giải sẽ được Ban Tổ Chức chọn làm bài hát chính thức cho TTXII. Ban Tổ Chức có toàn quyền sửa đổi các sáng tác dự thi.

Kính mời quý Trường, quý phụ huynh cùng các anh chị em Hướng Đạo Sinh cùng tham gia.

THÔNG BÁO THỂ LỆ THI VẼ HUY HIỆU TRẠI THẮNG TIẾN XII

Ban Tổ Chức Trại Thắng Tiến XII xin kính mời quý Trường, quý phụ huynh cùng các em đoàn sinh tham gia thi vẽ huy hiệu cho trại như sau:

- **Hình thể:** Chỉ dùng các hình thể thông dụng cho các huy hiệu.
- **Màu sắc:** tối đa 6 màu (kể cả nền của huy hiệu)
- **Nội dung:** huy hiệu trại TT XII phải mang ý nghĩa liên quan đến Hướng Đạo Việt Nam và Trại Thắng Tiến XII. Huy hiệu phải có những đặc điểm sau đây:
 - **Chủ đề:** Nguồn Thật
 - **Địa điểm:** OAK CANYON PARK – CALIFORNIA, USA
 - **Thời điểm TT XII:** Ngày 8 đến ngày 13 tháng 7 năm 2022
 - **Phụ hiệu của Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam.** Xem hình đính kèm.
 - **Tên trại:** Trại Hợp Bạn Thế Giới Thắng Tiến XII
- Các mẫu vẽ huy hiệu TT XII sẽ được nộp dưới dạng digital file (jpeg, gif, png, doc, v.v.) và gửi về Thangtien12@hdtuhdvn.org.

Hạn chót để nhận mẫu huy hiệu cho cuộc thi là ngày 15 tháng 9 năm 2021.

Khi gửi mẫu huy hiệu về, xin quý vị đính kèm:

- Lời giải thích về mẫu huy hiệu
- Tên, họ, và địa chỉ liên lạc của người vẽ
- Đơn vị và Liên đoàn của người vẽ

Phần thưởng cho các thí sinh được trúng thưởng sẽ được thông báo sau.

Huy hiệu thắng giải sẽ được chọn làm huy hiệu chính thức cho Trại Thắng Tiến XII. Ban Tổ Chức có toàn quyền sử dụng hoặc sửa đổi các huy hiệu dự thi.

Kính mời quý Trường, quý phụ huynh, cùng các anh chị em Hướng Đạo Sinh cùng tham gia.



Thăng tiến tới Thăng Tiến Mười Hai
Mười hai tháng nữa có đâu dài
Thời gian rồi sẽ bay như gió
Ngày vui trước mắt đợi chờ ai?

Thăng Tiến dự trú ở Úc Châu
Năm rồi thiên hạ quá buồn đau
Bởi con virus tràn khắp chốn
Hẹn hò rồi chẳng được gặp nhau

Dịch bệnh năm nay đã lùi dần
Hội vui mở lại chẳng phân vân
Họp bạn lần mười hai: Thăng Tiến
Chương trình trại đã được định phân



Đất trại ở miền nam Cali
Đường về đất trại có khó chi
Little Sài gòn của Người Việt
Hội ngộ đây rồi rủ nhau đi

Thành phố mang tên Silverado
Trắng thanh gió mát, cỏ xanh, hồ
Núi non hùng vĩ đang chờ đón
Muôn nẻo về đây tiếng tung hô

Nhớ nhé! Sang năm hẹn trở về
Cho dù cách trở mấy sơn khê
Nguồn Thật đây rồi chung một lối
Tay bắt mặt mừng vui hả hê

Phong Châu
TĐ Nguyễn Trãi
Tháng 6 - 2021



HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG - HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM

INTERNATIONAL CENTRAL COMMITTEE OF VIETNAMESE SCOUTING (ICCVS)
DAS INTERNATIONALE KOMITEE DER VIETNESISCHEN PFADFINDERSCHAFT
COMITE CENTRAL INTERNATIONAL DU SCOUTISME VIETNAMIEN

www.iccvs.org www.hdtuhdvn.com www.huongdao-vietnam.net www.huongdao-vietnam.org

5792 Fleet. Hampstead, Quebec, Canada, H3X 1G7
Email: ttk.hdtu.hdv@gmail.com. Tel (714) 200-4186.

THÔNG TƯ VỀ NGÀY TINH THẦN TRẦN VĂN KHẮC 1 THÁNG 7, 2021

Ngày 19 tháng 6, 2021,

Kính chào quý Trưởng, quý Phụ Huynh, quý Thân Hữu và Đoàn Sinh,

Từ lâu, Đại Hội Đồng đã chấp thuận chọn ngày 1 tháng 7 hàng năm là ngày "Tinh thần Trần Văn Khắc" để tưởng nhớ đến Trưởng đã gây dựng phong trào Hướng Đạo Việt Nam (HĐVN) từ năm 1930.

Kể từ khi thành lập từ năm 1930, Hướng Đạo Việt Nam đã trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm theo vận mạng trôi nổi của đất nước. Sau biến cố 1975, tại Việt Nam, HĐVN bị cấm hoạt động. Tại hải ngoại, Hội Nghị Trưởng Costa Mesa, Nam California vào năm 1983 đã thành lập Hội Đồng Trung Ương – Hướng Đạo Việt Nam để tiếp nối và gìn giữ phong trào Hướng Đạo Việt Nam cho các thế hệ kế tiếp, nhất là các quốc gia có đồng người Việt tị nạn sinh sống như Canada, Pháp, Đức, Úc và Hoa Kỳ. HĐTU vẫn cố gắng tiếp tục duy trì và phát triển truyền thống Hướng Đạo và văn hóa dân tộc cho dù gặp phải nhiều khó khăn, thử thách trước mắt như gần đây nhất là đại dịch toàn cầu COVID-19 và những vấn đề đạo đức, tài chính khó khăn của Hội Hướng Đạo bản địa tại Hoa Kỳ. Tinh thần Hướng Đạo của các Liên Đoàn, các Trưởng đang ở mức độ thấp nhất. Vì thế, HĐTU sắp tới đây có các dự án nhằm nâng cao tinh thần HD qua nhiều phương pháp truyền thông tân tiến. Đặt biệt hơn cả phải kể đến là Trại Hẹn Bạn Thế Giới Hội Đồng Trung Ương – Hướng Đạo Việt Nam Thăng Tiến 12 sẽ được tổ chức tại Miền Tây Nam Hoa Kỳ vào mùa hè 2022.

Là người Hướng Đạo chân chính, chúng ta hãy cùng nhau vượt qua mọi thử thách, hãy vượt lên cái lẽ thường tình, hãy hướng dẫn các con em một cái nhìn đúng đắn hơn, với nhiều sự cởi mở và khoan dung hơn vì tôi tin rằng tất cả những gì tốt đẹp đến với thế giới và loài người đều xuất phát từ một trái tim chân thật. Tôi luôn kỳ vọng thế hệ sau sẽ luôn được sống chan hòa trong tình thương và lý tưởng Hướng Đạo tốt đẹp.

Hãy cùng nhau chuẩn bị khăn gói lên đường về Miền Tây Nam Hoa Kỳ, về miền nắng ấm đậm nét văn hóa và tình thương dân tộc. Về thăm hỏi, họp mặt, hội ngộ với người thân, bạn cũ. Và cùng để về thăm dự Thăng Tiến XII, tham dự ngày hội lớn của phong trào mỗi 4 năm một lần.

Các Liên Đoàn/Đơn vị tại Miền/Chi Nhánh/Hướng Đạo Trưởng Niên tùy vào điều kiện, khả năng, hoàn cảnh cho phép, tổ chức các buổi lễ tâm tình, chia sẻ, tưởng niệm đến Trưởng Trần Văn Khắc cho tất cả các Anh Chị Em Hướng Đạo Sinh.

TM. Hội Đồng Trung Ương – Hướng Đạo Việt Nam



Chủ tịch Trần Quang Thanh Trang



TÀI CHÁNH VP HĐTN (Quý 2/ 2021)

1/ Quỹ trại Bách Hợp	\$00.00
2/ Quỹ sinh hoạt VP HĐTN	
Thu – Chi	\$00.00
3/Tồn quỹ quý 1/2021	\$795.00
Quỹ hiện có (30/6/2021) là	\$ 795.00

HỖ TRỢ TÀI CHÁNH CHO VP HĐTN

XIN LIÊN LẠC QUA ĐỊA CHỈ:
- Tr. Trần Xuân Đức VPT VP HĐTN
- Tr. Phan Thị Nam Thủ quỹ VP HĐTN
13502 Paysen Dr
Westminster, California 92683
Phone # (714) 722 5119

CỦI LỬA BÁO LIÊN LẠC

I/ THU

a/ Thu tháng 4-5-6 /2021

1- Tr. Lê thị Thục ()	\$ 50.00
2- Tr. Nguyễn Trung Tường (Cali)	\$200.00
Hai Trưởng Niên ủng hộ tổng cộng	\$250.00

b/ Tiền lời ngân hàng 3 tháng:

Tháng 4-5-6 /2021 =	\$ 00.19
c/ Quỹ kỳ trước còn lại	\$2,567.75
d/ Tổng cộng (a+b+c) =	\$2,817.94

II/ CHI:

-Chi phí báo Liên Lạc số mùa Xuân	\$379.86
Tổng cộng quỹ hiện có (30/6/2021)	\$2,438.08

CỦI LỬA YÊU TRỢ BÁO LIÊN LẠC XIN GỬI VỀ
TRƯỞNG PHỤ TRÁCH TÀI CHÁNH CỦA BBT:

Hương Nguyễn.
4119 Lake Cypress Cir.
Houston, TX 77068



OAK CANYON PARK



ĐỊA ĐIỂM ĐẤT TRẠI TTXII 2022



KHÔNG ẢNH TRẠI THẮNG TIẾN XII



HÌNH ẢNH TRẠI LIÊN KẾT XVI 2017 MIỀN TÂY NAM HOA KỲ TỔ CHỨC Ở OAK CANYON PARK





THANG TIEN XII



JULY 8th – 13th / 2022

OAK CANYON PARK 5305 E . SANTIAGO RD, SILVERADO, CA 92676. USA



Bốn năm mới có một lần ...
Chần chờ gì nữa? Hãy cùng tham gia

Hãy cùng nhau về tham dự ngày hội lớn:

Trại Họp Bạn Thế Giới Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam:



Thư từ, ý kiến đóng góp, thắc mắc, liên lạc: thangtien12@hduhvn.org Tell 714 200 4186 Trưởng Ban Thông Tin: Nguyễn Trí Tuệ