

Liên Lạc

TIẾNG NÓI VÀ NHỊP CẦU LIÊN LẠC CỦA HƯƠNG ĐẠO TRƯỞNG NIÊN



MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022

VĂN PHÒNG HƯƠNG ĐẠO TRƯỞNG NIÊN
2018-2022



SỔ MÙA XUÂN 2022

CHÚC MỪNG NĂM MỚI



XUÂN

LIÊN LẠC



- VĂN PHÒNG HĐTN

- Ban biên tập báo LIÊN LẠC

Kính chúc:

**Quý Trưởng, Anh Chị Em Hướng Đạo và gia đình,
quý thân hữu cùng độc giả báo LL một năm mới**

Vô sự thay ý



**Mừng Xuân chúc Bạn an nhàn
Thập toàn thuận lợi để dàng. Tâm an!
Vô vàn phú quý giàu sang
Tu thân, tích Đức, nghĩa nhân vẹn toàn.**

**Lạc quan, thanh thần, nhẹ nhàng
Rộn ràng, thơ thới hân hoan. Vững vàng!
Từ bi giúp kẻ gian truân
Sống đời bác ái, mỗi Xuân mỗi mừng!**

Ý Nga, Xuân 2022



hướng đạo trường niên gần bó



Liên Lạc số mùa XUÂN	Trang	01
Chúc Mừng Năm Mới		02
Mục lục		03
Thư ngỏ Văn Phòng HĐTN		04
Giêng – Hai nhớ Bì Pi		05
Tiểu biệt		06
Thương tiếc		07
Thiệp Xuân		08
45 năm PT HĐVN sau 1975 (kỳ 2/2)		10
Chúng ta không vì già mà ngưng chơi...		15
PT Nữ HĐVN (kỳ 2/2)		17
Hồ với Cọp		22
Tình Làng Nghĩa Xóm		24
Trang thơ Ý Nga		26
Cô Evelyn		28
Trang thú Rừng		30
Mỡ Làng: Thông báo VP HĐTN		32
- Bầu chọn VPT VP HĐTN		
- Ban bầu cử, lịch trình, điều lệ, thể thức		
- Củi Lửa		
Mùa Xuân trên đỉnh Langbian		35
Tóm lược lịch sử PT HĐVN (KỲ 2/3)		40
Sớ Táo Quân online		46
Thăng Tiến 12 tin tức		48
Lắt léo chữ nghĩa		50
Đừng mượn hơi Hùm		52
Sinh hoạt ca HĐTN		56
Sinh hoạt Đông - Xuân		58
Trang bìa sau		60

PHỤ TRÁCH THỰC HIỆN

Nguyễn Tăng Bình

CÔNG TÁC TRONG SỐ BÁO NÀY

*cố trường nghiên văn thạch
dương kim sơn - vinh đảo
hoàng kim châu - gia lộc
tô văn phước - minh trang
nguyễn trít tuệ - nguyễn tunhân
hùng đảo - đình nhân - ý nga
nguyễn mạnh kym - lê anhdũng
ca ong cườong - du.an
trần xuân đức - phạm đình nghiệp
nguyễn mạnh kym - đất nâu
phong châu - beo tận tâm
mado thuhương - gấu chằm chỉ
hồ đặng - gà lôi - phong châu
vương trung hiếu - diệp lục*

BÀI VỞ, THƯ TÍN XIN GỎI VỀ:

ĐỊA CHỈ VĂN PHÒNG HĐTN

13502 Paysen Dr.

Westminster, CA 92683

EMAIL : hdtvn1822@yahoo.com

ĐIỆN THOẠI : (714) 722-5119 (VPT)

(214) 403-1923 (VPP/Báo LL)

WEB SITE : www.hdtvn.net

**CỦI LỬA YẾM TRỢ BÁO LL XIN
GỎI VỀ TRƯỜNG PHỤ TRÁCH TẠI
CHÂNH CỦA BBT:**

Hương Nguyễn.

4119 Lake Cypress Cir.

Houston, TX 77068

NHÓM THỰC HIỆN

*Xuân đức - Gấu chằm chỉ: Ân loát + phát hành
Tăng bình - Beo tận tâm : Trình bày
Duy đến - Lạc đà bền chí : Kỹ thuật
Mado - Vành khuyên yêu đời : Tài chánh
Vũ chương : Website*

**BÁO LIÊN LẠC CHÂN THÀNH CẢM TẠ VÀ ĐỒNG THỜI XIN PHÉP QUÝ TÁC GIẢ VỀ NHỮNG BÀI VỞ,
TRANG ẢNH TỪ SÁCH BÁO, INTERNET... MÀ BAN BIÊN TẬP ĐÃ TRÍCH ĐĂNG TRONG SỐ BÁO NÀY.**



HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM
VĂN PHÒNG HƯỚNG ĐẠO TRƯỞNG NIÊN
13502 PAYSAN DR. WESTMINSTER, CA 92683
Email hdtvn1822@yahoo.com - Phone (714)722-5119



Thư ngỏ

Liên Lạc mùa Xuân 2022

Kính thưa quý Trưởng Niên,

Năm mới, thay mặt Văn Phòng Hướng Đạo Trưởng Niên kính chúc quý Trưởng một năm Trần Đầy Sức Khỏe, An Khang và Vạn Sự Như Ý.

Liên Lạc Mùa Xuân đến tay quý Trưởng vào lúc chúng ta bước qua năm mới cùng nhiều sinh hoạt ý nghĩa sắp tới. Dịch Covid đe dọa sinh mạng đang giảm thiểu khả quan. Các sinh hoạt Chào Cờ Đầu Năm, Hội Làng, Họp Mặt Tân Niên nở rộ. Kỷ Yếu 30 Năm HĐTN chuẩn bị phát hành, và đặc biệt Trại Thăng Tiến 12 ở Nam California đã bắt đầu Thông Báo Ghi Danh. Lại thêm một lần nữa, hứa hẹn Anh Chị Em Hướng Đạo Trưởng Niên sẽ gặp nhau thỏa lòng mong nhớ, tăng thêm tình thân Hướng Đạo, và hàn huyên kinh nghiệm bề quan chống Covid.

Hướng Đạo Trưởng Niên chúng ta vô cùng hãnh diện đã 47 năm (1975-2022) lìa xa quê hương vẫn góp tay Phục Hưng Phong Trào Hướng Đạo Việt Nam tại Hải Ngoại. Phong Trào vẫn được giữ vững và tiếp tục phát triển, dù bao sóng gió. Chuẩn bị HĐTN.VN, tại Hội Nghị Hướng Đạo Trưởng Niên và Đại Hội Trưởng Niên trong Trại Thăng Tiến 12 sắp tới, chúng ta sẽ cùng chia sẻ, đóng góp :

- Vị trí HĐTN với HĐTU.HĐVN trong tương lai.
- Bình chọn Ca khúc Hướng Đạo Trưởng Niên Hành Khúc.
- Bầu chọn Văn Phòng Trưởng VP.HĐTN Nhiệm kỳ 2022-2026
- Từ nay đến ngày khai mạc Trại, Văn Phòng HĐTN ngoài chuẩn bị Chương Trình Sinh hoạt HĐTN hấp dẫn, sẽ cố gắng thực hiện giúp Anh Chị Em chúng ta những tiện nghi sinh hoạt trong Đất Trại như giường vải xếp cho êm lưng, phương tiện di chuyển cho HĐTN chân yếu tay mềm, v.v...

Kính thưa quý Trưởng Niên,

Quý thời gian không còn nhiều, sức khỏe hạn chế. Nhưng còn gặp nhau hàn huyên ngày nào, hãy cứ chống gậy đi gặp nhau. Em nghĩ đó là Hạnh Phúc cho anh chị em Hướng Đạo Trưởng Niên chúng ta hôm nay và mãi mãi. Cũng nhân đây, xin gửi lời chia tay trên trang Báo Liên Lạc trước khi Nhiệm Kỳ 2018-2022 chấm dứt.

Kính chúc quý Trưởng Niên thật nhiều Sức Khỏe, và Văn Phòng HĐTN Nhiệm Kỳ 2022-2026 sang trang mới.

Thân Kính Bắt Tay Trái Quý Trưởng,
Gấu chăm chỉ - Trần Xuân Đức





Giêng – Hai nhớ BiPi

Người sáng lập Phong Trào Hướng Đạo

Hoàng Kim Châu - Tháng giêng 2022

Báo LL đăng trích đoạn

Huân tước Robert Stephenson Smyth Baden Powell (22 tháng 2 - 1857 -- 8 tháng 1 - 1941).

Hai tháng “Giêng - Hai” là hai tháng có ngày sinh và ngày từ giã cõi trần của vị sáng lập Phong Trào Hướng Đạo thế giới - Huân tước Baden Powell. Cụ sinh ngày 22 tháng 2 năm 1857 và mất ngày 8 tháng giêng năm 1941. Trong suốt hơn một thế kỷ qua đã có hàng triệu triệu nam nữ thanh thiếu niên, nhi đồng và cả những người lớn đã tự nguyện tham gia vào Phong Trào Hướng Đạo, bởi đây là một phong trào giáo dục nhằm bổ túc cho giáo dục gia đình và học đường đã mang lại kết quả hữu ích cho xã hội.

Đối với Phong Trào Hướng Đạo, tôi là kẻ chịu ơn khi tôi mới 11 tuổi, tức là năm tôi mới chập chững bước theo con đường của vị tướng lãnh người Anh tài ba. Tôi cũng không quên ơn Trường Trần Văn Khắc là người đã sáng lập Phong Trào Hướng Đạo tại Việt Nam. Ngoài ra tôi cũng không thể nào quên ơn của các Trường Hướng Đạo đã trực tiếp hướng dẫn cho tôi biết “chơi Hướng Đạo”.

Cứ mỗi dịp đầu năm tôi thường nhớ đến vị thủ lãnh của Phong Trào và thường có vài bài viết ngắn hoặc đôi bài thơ để nhớ đến Người. Có một điều rất thích thú đối với tôi là sinh nhật của Baden Powell lại trùng với ngày sinh của vị thủ lãnh Nữ Hướng Đạo thế giới, tức Baden Powell phu nhân, đều sinh vào ngày 22 tháng 2, Cụ ông sinh năm 1857 và Cụ bà sinh năm 1889. Tôi có viết bài thơ “Sinh Nhật Hai Cụ Bi Pi” như sau:

Cụ Ông cùng với Cụ Bà
Có ngày sinh nhật khéo là trùng nhau
Năm sinh, Ông trước Bà sau
Trùng ngày giống tháng rủ nhau chào đời
Ngày hai hai vào tháng hai
Cách nhau đếm được ba hai năm trường
Thế rồi thương vẫn cứ thương

Hai người cùng chọn con đường để đi
Cách nhau tuổi tác ngại chi
Đồng tâm hiệp lực hiểm nguy coi thường
Bao năm lặn lội chiến trường
Trở về giúp trẻ theo gương luyện rèn
Thiếu niên dũng cảm chí bền
Tránh xa phố thị cận miền thiên nhiên
Rõ ràng định mệnh thiên duyên
Gặp nhau trên một chuyến thuyền ra khơi
Vòng quanh thế giới rong chơi
Trở về đám cưới thành đôi vợ chồng
Hai Người đã tạo thành công
Chăm lo con trẻ chung lòng dựng xây
Hạnh phúc trên cõi đời này
Làm cho người khác nhận đầy yêu thương
Hướng Đạo là kim chỉ đường
Công lao hai Cụ để nhường lãng quên
Các Ngài nay đã quy tiên
Kho tàng quý báu lưu truyền năm châu
Hướng Đạo Sinh khắp địa cầu
Nhớ ngày sinh nhật nguyện cầu vinh danh
Sống đời miên viễn thuận lành
Ngàn năm sau vẫn sáng danh hai Người
Nhớ về ngày mất của Baden Powell tôi đã viết bài thơ “Ngày Kỵ BiPi” như sau:

Hôm nay ngày kỵ của Bi Pi
Hướng Đạo năm châu nhớ những gì
Công trình giáo dục Người để lại
Nghìn năm chắc hẳn mãi còn ghi
Người mất ngày này tại Kenya
Bên núi Nyeri cạnh rừng già
Tám mươi tư tuổi về an nghỉ
Trao lại cho đời vạ bài ca
Người thích đi xa và hiểu nhiều
Mafeking thâu đáo mục tiêu
Tập cho con trẻ làm Hướng Đạo
Truyền tin trình sát sống phiêu lưu
Đừng quên ngày kỵ đến mỗi năm
Đã là Hướng Đạo phải quyết tâm
Theo dấu chân Người xuyên thế kỷ
Trăm năm rồi...đến cả ngàn năm...





*Bùi Tắt Liêm 1950 -2022
Trưởng Niên GĐBH Nam California
Tráng Sinh Tráng Đoàn Nguyễn Trãi
Huynh Trường LĐ Chí Linh California*

Buồn quá!

Tráng sinh Bùi Tắt Liêm; Ngựa Nhiệt Thành,

Người bạn cũ thời trung học niên khoá 1963-1964, 1964 -1965, lớp đệ ngũ, đệ tứ của Trung Học Quốc Gia Nghĩa Tử của tôi đã vội lìa rưng vì một tai nạn xe hit and run. Hai năm học chung , tôi và bạn cùng một lớp và ngồi chung một bàn. Bạn tôi lúc đó đã là một thiếu sinh HĐ, rất chững chạc và thân ái với các bạn gái trong lớp. Bạn luôn đứng đầu lớp từ hạng nhất đến hạng ba. Vẽ đẹp, chữ tốt, và nhất là tài làm Bích báo. Giọng tốt , nên thầy Việt Văn là GS Thu để bạn đọc những đoạn văn của Tự Lực Văn Đoàn, Đông Dương Tạp Chí . Và đầu toán làm Trần Thuyết các Luận Đề hay Tác Phẩm Tác Giả

Rồi sau này bạn trở thành một tay “ cua ro” chuyên nghiệp có hạng, và huấn luyện viên đua xe đạp tại Quận Tân Bình.

Tôi và bạn chia tay nhau tại SaiGon, Tân Việt những năm 1966. Rồi trên xứ Hoa Kỳ gặp lại bạn vào năm 2017, qua buổi hội ngộ toán Lư Sơn tại Santa Ana.Và rồi thường liên lạc nhau qua điện thoại. Bạn thường chụp hình các ảnh bạn rong ruổi trên đường dài bằng con ngựa sắt, bạn nói mỗi ngày bạn đạp xe phải trên 80, 90 dặm mới thành thôi.

Và rồi trên Facebook của một bạn thân khác cũng cùng là bạn học và Hướng Đạo loan tin Liêm bị tai nạn và thiệt mạng. Tôi sửng sờ , bàng hoàng và không tin ! Nay thật rồi! Bảng Phân Ưu của Tráng Trưởng Nguyễn Cửu Lâm đã xác định !

Buồn quá!

Xin nguyện cầu linh hồn bạn Liêm sớm được hưởng nhan Thánh Chúa nơi cõi Vĩnh hằng

Và tráng sinh Ngựa Nhiệt Thành ơi!

Các tráng sinh tráng đoàn Nguyễn Trãi luôn luôn nhớ mãi bạn

Báo Bền Chí Đặng Quốc Thắng

Thương tiếc Trưởng

Sư Tử Kiên Dũng

ĐOMINICÔ TRẦN TRỌNG AN SƠN

*Trưởng Sư Tử Kiên Dũng TRẦN TRỌNG AN SƠN 1945 – 2022.
1959 Sinh hoạt HĐ tại Thiếu Đoàn Trần Quốc Toàn - Đạo Thừa Thiên.
Cựu Gia Trưởng GDBH Nam Cali.
Lìa Rừng ngày 27 tháng Giêng năm 2022.*



Tang lễ Trưởng Trần Trọng An Sơn



HĐTN tham dự Tang lễ Trưởng Trần Trọng An Sơn



Tr. An Sơn thời Thiếu sinh



CHÚC MỪNG NĂM MỚI

BAN BIÊN TẬP BÁO LIÊN LẠC



PHÙNG THANH HÀO



TÔ VĂN PHƯỚC – MINH TRANG



TRỊNH MỸ PHƯƠNG



PHẠM VIỆT TUẤN



NGUYỄN MINH XUÂN



GIAO LÊ



TRẦN NGỌC KHANH



HOÀNG NGỌC NGUYỄN



NGUYỄN Ý NGÀ



NGUYỄN NHƯ THIÊN



HÙNG ĐÀO - NHÂN ĐỊNH



HOÀNG KIM CHÂU



HỒ ĐĂNG



TRƯƠNG QUỐC HUỲNH



NGUYỄN THÀNH LẠC



NGHIÊM HỮU PHI



Vinh Đào

Từ việc hình thành một Phong trào HĐVN tại hải ngoại đến những cố gắng ban đầu xây dựng lại sinh hoạt Hương Đạo trong nước.

**Bài đăng 2 kỳ
Kỳ 2/2**

Những vị khách đến từ Việt Nam...

Cuối tháng 9-1994, Tr. Phan Kim Phụng có dịp xuất ngoại thăm gia đình tại châu Âu. Tôi thu xếp cho anh một buổi viếng thăm và hội kiến với Tổng Thư ký Moreillon tại Genève trong tháng 10. Văn phòng Thế Giới gửi một thư mời để Tr. Phụng xin visa nhập cảnh nơi toà Đại sứ Thụy Sĩ ở Paris. Vì Thụy Sĩ không gia nhập Cộng đồng Âu châu, và lúc đó cũng chưa tham gia Khu vực Schengen nên cần có visa để nhập cảnh. Nhân viên toà Đại sứ cho biết sẵn sàng cấp phép nhưng Tr. Phụng sẽ không thể trở về Pháp được vì thị thực nhập cảnh vùng châu Âu chỉ có hiệu lực một lần. Vậy là chuyến đi không thành.

Hè năm sau, 1995, nhân có trại Hạp bạn Thế giới lần thứ 18 tại Hoà Lan, Tr. Trần Văn Lược có mặt tại Pháp. Chúng tôi đưa anh đi Hoà Lan thăm trại hạp bạn quốc tế, ghé thăm LM Nguyễn Xuyên cùng toán trưởng sinh HĐVN tại Bỉ. Tôi cũng hướng dẫn anh đi thăm trụ sở Hội Hương Đạo Công Giáo Pháp tại Paris để gặp gỡ một số trưởng lãnh đạo Hương Đạo Pháp.

Tr. Lược ngỡ ý muốn viếng Văn phòng Thế Giới tại Genève. Lần này, anh có chiếu khán nhập cảnh Pháp nhiều lần nên việc xin visa tại toà Đại sứ Thụy Sĩ chắc chắn không có gì trở ngại. Văn phòng Thế Giới gửi lời mời Tr. Lược đến viếng vào ngày 17-10-1995, Tổng Thư ký Moreillon ngõ lời mời Tr. Lược và tôi dùng cơm trưa vào ngày đó. Tuy nhiên, tới ngày hẹn đến toà Đại sứ Thụy Sĩ làm thủ tục visa thì Tr. Lược e ngại và đổi ý vì sợ gặp rắc rối khi trở về nước. Tr. Lược nhờ tôi gửi lời xin lỗi đến Tr. Moreillon và nhờ tôi trao một bức tranh lụa thêu rồng như một quà tặng Văn phòng Thế Giới của anh chị em HĐVN trong nước.



Bức tranh thêu rồng tại Văn phòng HĐTG



Đến ngày hẹn, dù không có Tr. Lược, Tr. Mai Quốc Tuấn và tôi lên đường đi Genève. Chúng tôi được Tổng Thư ký Moreillon và các công sự viên cao cấp trong Văn phòng Thế Giới tiếp đón. Bức tranh lớn do Tr. Trần Văn Lược thay mặt HĐVN trong nước tặng được treo liền trong phòng làm việc của tổng thư ký. Bức tranh lụa thêu rồng trên nền vàng có dòng chữ: "Hương Đạo một ngày, Hương Đạo mãi mãi". Tr. Jean Cassaigneau, phụ tá thân cận nhất của Tổng Thư ký Moreillon, tuyên bố: "Chúng tôi sẽ treo bức tranh này ở đây ít nhất là cho đến ngày Việt Nam gia nhập trở lại Tổ chức Thế Giới!"

Sự hợp tác giữa HDTU'/HĐVN hải ngoại với VPTG vẫn khăng khít qua thời gian.



Cuối năm 1995, trại *Họp bạn Thăng Tiến 5* được tổ chức tại Úc, trên một khu đất trại của Hương Đạo Úc gần Sydney. Chủ tịch Ủy ban Hương Đạo Thế Giới Neil Westaway, tức là nhân vật số 1 của Tổ chức HDTG, đến thăm trại, đọc diễn văn khai mạc, dự lửa trại và nghỉ đêm tại trại, sáng hôm sau mới ra về. Lúc cuối trại thì Giám đốc Văn phòng Châu Á – Thái Bình Dương Kim Kyu Young từ Manila đến mừng năm mới 1996, ngủ lại trại và dự lễ bế mạc.



Chủ tịch Ủy ban HDTG Neil Westaway tại Trại Họp bạn Thăng Tiến 5, 1995

Hè 1996, tôi nhận được thư của Tr. Nguyễn Duy Thu Lương. Anh đã được giấy phép xuất cảnh du lịch nhưng không biết vì lý do gì anh gặp khó khăn khi xin thị thực nhập cảnh Pháp. Tôi nhờ Tổng Ủy viên Hương Đạo Công giáo Pháp can thiệp và Hương Đạo Pháp sốt sắng gửi fax cho toà Tổng lãnh sự Pháp bảo lãnh cho anh Thu Lương. Chỉ mấy ngày sau anh nhận được thị thực nhập cảnh và cuối tháng 6, hai vợ chồng Tr. Thu Lương có mặt tại Paris. Chờ xong mấy tháng để anh thăm gia đình, chúng tôi thu xếp cho Tr. Thu Lương một cuộc viếng thăm Văn phòng HDTG ngày 19-09



Đã hai lần trước lo việc nhập cảnh Thụy Sĩ cho các Tr. Phan Kim Phụng và Trần Văn Lược, nhưng cuối cùng chuyến đi không thành, mỗi lần với một nguyên nhân khác nhau. Lần này chúng tôi quyết định ra đi mà không cần lo vấn đề xin nhập cảnh cho anh Thu Lương, vì trên thực tế việc đi lại tại biên giới Pháp - Thụy Sĩ ít khi nào có kiểm soát. Nếu không may gặp chuyện bất ngờ thì đành quay trở về vậy. Và đúng như dự đoán, chúng tôi qua biên giới mà không gặp khó khăn gì.

Tổng Thư ký Moreillon cùng ban lãnh đạo Văn phòng Thế Giới tiếp chúng tôi trong văn phòng tổng thư ký như các lần trước. Ở giữa phòng khách vẫn treo bức tranh lụa vàng thêu chỉ đỏ mà Tr. Trần Văn Lược đã gửi tặng Văn Phòng Thế Giới. Đề tài chính của cuộc thảo luận là bức thơ thỉnh nguyện mà Tr. Trần Hữu Khuê mới gửi các giới chức chính quyền để một lần nữa bênh vực cho việc phục hồi Phong trào Hướng Đạo. Trọng tâm của vấn đề là tín ngưỡng tâm linh trong giáo dục Hướng Đạo. Tr. Moreillon tái xác nhận là Hướng Đạo Thế Giới không cổ vũ cho một tôn giáo nào, và tục lệ thờ cúng ông bà của Việt Nam hoàn toàn thoả mãn mặt tâm linh trong giáo dục Hướng Đạo. Câu chuyện còn tiếp diễn vào buổi chiều sau bữa cơm trưa do Văn phòng Thế Giới khoản đãi trong một tiệm ăn ở trung tâm thành phố.

Hè 1997, Tr. Phan Kim Phụng lại có cơ hội trở lại Paris. Lần này, anh nóng lòng muốn một lần được ghé thăm Văn Phòng Thế Giới. Theo kinh nghiệm chuyến đi năm trước với Tr. Thu Lương, chúng tôi cũng sẽ lên đường mà không cần xin visa nhập cảnh cho Tr. Phụng. Sau khi liên lạc với Văn Phòng Thế Giới, chúng tôi cùng định ngày thứ ba 9 tháng 9, anh Phan Kim Phụng và tôi sẽ đến Genève. Theo chương trình, Tổng Thư ký Jacques Moreillon sẽ tiếp chúng tôi từ 11 giờ 30 đến 3 giờ chiều, gồm buổi ăn trưa do Văn Phòng Tổng Thư ký khoản đãi.

Tr. Phan Kim Phụng có vẻ hơi ngạc nhiên và vui khi nhìn thấy bức tranh lớn màu vàng treo giữa phòng, thêu hai con rồng Việt Nam, mà chúng tôi đã thay mặt Tr. Trần Văn Lược tặng Văn Phòng Thế Giới cách đây hai năm.

Các trưởng trong Văn phòng Thế Giới có mặt tỏ vẻ rất có cảm tình với Tr. Phan Kim Phụng, một người trưởng Hướng Đạo tuổi đời đã cao, gương mặt rắn rỏi in nét phong trần, được xem là thân cận và có uy tín đối với các giới chức lãnh đạo Thành Phố. Tuy ở tuổi 87 nhưng anh có dáng người rắn chắc, nhanh nhẹn. Trong khi nói chuyện, anh Phụng tỏ ý cương quyết bênh vực cho giải pháp một hội Hướng Đạo không bị chi phối bởi chính trị và hoạt động theo các nguyên tắc căn bản của Phong trào Hướng Đạo.

Cuối tháng 9, Tr. Phan Kim Phụng trở về nước. Chỉ hơn 3 tháng sau, chúng tôi được tin anh từ trần. Được báo tin, Tổng Thư ký Jacques Moreillon viết lời chia buồn bày tỏ sự xúc động của ông: "Đó là một điều vinh dự cho tôi khi đã được gặp một trong những người Hướng Đạo lớn cuối cùng của một thời đã qua nhưng đáng kính nể biết bao."

Một hành trình dài



Hè 1998, trại họp bạn Thăng Tiến 6 khai mạc tại công viên lớn của thị trấn Fairfax, thuộc tiểu bang Virginia, ở ngay sát ranh giới với thủ đô Washington. Giám Đốc Vùng Châu Á – Thái Bình Dương Kim Kyu Young một lần nữa từ Manila đến tham dự và chủ trì lễ khai mạc. Trong dịp này, Tr. Kim mời tôi tham dự Hội nghị Vùng Châu Á – Thái Bình Dương kỳ thứ 19 sắp tới đây tại Hongkong.

Vậy là cuối tháng 7-1998, Tr. Nguyễn Tấn Đệ và tôi đến Hongkong thay mặt HĐVN, lần đầu tiên hiện diện tại một hội nghị khoáng đại của Vùng Châu Á – Thái Bình Dương gần một phần tư thế kỷ sau khi một phái đoàn của Hội Hướng Đạo Việt Nam do Tr. Nguyễn Văn Thơ hướng dẫn tham dự Hội nghị kỳ thứ 9 tại Singapore năm 1974.



*Nguyễn Tấn Đệ, TTK Moreillon, Vinh Đào
bên lễ Hội nghị Vùng châu Á TBD, 1998*

Tới kỳ hội nghị lần kế tiếp, tức là Hội nghị Vùng kỳ thứ 20 tổ chức vào tháng 10-2001 tại thủ đô Ấn Độ New Delhi, Hội Hướng Đạo Ấn cũng thay mặt Văn phòng Manila gửi thư mời tôi tham dự.

Tháng 6-2002, Tr. Kim Kyu Young đến tuổi hưu trí sau 32 năm phục vụ cho Phong trào Hướng Đạo. Người thay thế anh ở trách vụ giám đốc Vùng là Abdullah Rasheed, một công dân nước Maldives. Một tháng sau đó, tháng 7-2002, trại Họp bạn Thăng Tiến 7 nhóm họp tại Houston, tiểu bang Texas. Tr. Nguyễn Văn Thuật được bầu thay thế tôi làm chủ tịch HĐTU cho nhiệm kỳ mới. Tại Genève, Tổng Thư ký Jacques Moreillon cũng tuyên bố sẽ rời bỏ chức vụ năm 2004, khi ông vừa đến lúc hưu trí 65 tuổi. Một thời kỳ sắp chấm dứt.



Trong thời gian còn lại trước khi rời chức vụ, Tr. Moreillon vẫn liên lạc mật thiết với tôi để theo dõi những biến chuyển dồn dập đang xảy ra, từ những vận động trong nước đến những

sáng kiến từ bên ngoài, như các cuộc thăm dò và vận động tại Hà Nội của John Geoghegan, cựu Trưởng phái bộ Chữ Thập Đỏ Quốc tế tại Việt Nam, và của Đại sứ Ý Mario Sica, kết thúc bằng một chuyến đi Hà Nội của chính Tổng thư ký Jacques Moreillon vào tháng 12-2003.

Bắt đầu từ đầu thập niên 2000, các nhóm hướng đạo sinh hoạt tại Sài Gòn tuy không có phép chính thức cũng đã bắt đầu bắt liên lạc được với Văn phòng Châu Á – Thái Bình Dương và được sự quan tâm và giúp đỡ của Văn phòng Vùng cũng như một số Trưởng Hướng Đạo các nước Đông Nam Á.

Cuối năm 2002, Hướng Đạo Thái Lan tổ chức trại Hẹn bạn Thế Giới lần thứ 20 tại Sattahip, cách thủ đô Bangkok 100 km. Qua lời ân cần giới thiệu của một trưởng Thái Lan trong Ủy ban Hướng Đạo Vùng, một phái đoàn HĐVN từ trong nước được mời tham dự trại. Một nhóm bốn Trưởng trong phái đoàn có cơ hội tiếp xúc ngắn ngủi với Tổng Thư ký Moreillon.



Cuối năm 2005, cũng tại Sattahip, nơi đã xảy ra Hẹn bạn Thế Giới ba năm trước, Vùng Châu Á – Thái Bình Dương tổ chức trại hẹn bạn Vùng với sự có mặt của tân Tổng Thư ký Văn phòng Thế Giới Eduardo Missoni. Gần 8 ngàn trại sinh thuộc 37 quốc gia trong và ngoài vùng Châu Á – Thái Bình Dương tham dự trại, trong đó có một phái đoàn Việt Nam 31 người. Ngày 1 tháng giêng 2006, tân Giám đốc Vùng Abdullah Rasheed triệu tập một phiên họp với đại diện của hai nhóm đang sinh hoạt ở Việt Nam là "Hội Đồng Hướng Đạo Liên Châu" và "Ban Điều Hành Hướng Đạo Việt Nam" để cùng ký một thoả ước 8 điểm theo đó hai bên hứa sẽ triệu tập những buổi họp chung với tất cả các liên đoàn Hướng Đạo đang sinh hoạt để bàn việc thống nhất các nhóm, và sẽ báo cáo cho Văn phòng Hướng Đạo Vùng Châu Á – Thái Bình Dương biết tiến triển công việc trước cuối tháng 4-2006.

Đó là những bước khởi đầu cho một cuộc hành trình dài đưa đến việc Tổ chức Hướng Đạo Thế Giới công nhận Hướng Đạo Việt Nam "Pathfinder Scouts Vietnam" là hội viên thứ 170 của Tổ chức Thế Giới vào ngày 10 tháng giêng 2019.

Vĩnh Đào
12.2020





CHÚNG TA KHÔNG VÌ GIÀ MÀ NGỪNG CHƠI, CHÚNG TA GIÀ VÌ NGỪNG CHƠI.

*Nguồn internet
Hung Đào chuyển đăng*

Bà lão 87 tuổi tóm tắt bí quyết không già: Một câu đơn giản thức tỉnh triệu người!

Một cụ bà 87 tuổi, câu nói của bà khiến vô số người trên thế giới phải bội phục:

“ Chúng ta không vì già mà ngừng chơi, chúng ta già vì ngừng chơi.”

Nước ngoài có một bà lão tên Rose, bà rất thích học, ở tuổi 87, bà đã đạt được ước nguyện của mình khi nhận được giấy thông báo nhập học.

Ngày đầu tiên nhập học, giáo sư yêu cầu mọi người tự giới thiệu về mình và làm quen cho mình một người bạn mới. Bà Rose trông thấy một chàng thanh niên đẹp trai, bà nhẹ nhàng vỗ vào vai của cậu, nói: “Hi, chàng đẹp trai, bà là Rose, năm nay 87 tuổi, có thể ôm cháu một cái không?”

Chàng trai ngạc nhiên nhưng rồi cũng “hùa” theo: “Tất nhiên rồi ạ!”, sau đó đùa bà Rose: “Tuổi bà “nhỏ” vậy sao vẫn còn đi học?”

Bà Rose cũng hài hước trả lời: “À, bà dự định vào đây câu vài “con cá vàng” rồi sinh mấy đứa con, sau khi nghỉ hưu thì đi du lịch vòng quanh thế giới ý mà.”

Trong suốt một năm học, bà Rose, một người với tính cách thân thiện và hài hước đã trở nên nổi tiếng khắp trường, bất kể đi đâu bà cũng có thể dễ dàng kết bạn với người khác. Dù tuổi không còn nhỏ nữa nhưng bà vẫn rất biết chăm chút vẻ ngoài, luôn trang điểm ăn vận rất gọn gàng đúng thời trang khi ra ngoài.

Khi học kì kết thúc, trường học mời sinh viên “trẻ” này lên phát biểu, và đó là một buổi phát biểu rất khó quên.

Khi người dẫn chương trình giới thiệu xong, bà Rose chuẩn bị phát biểu thì tờ giấy trên tay bà bỗng rơi xuống đất, trong vài giây, bà Rose cảm thấy mắc cỡ, tuy nhiên, vài giây sau bà ngay lập tức trấn tĩnh, cầm micro nhẹ nhàng nói:

“Rất xin lỗi, tôi gần đây hay đánh rơi đồ, vừa rồi trước khi lên sân khấu vốn dự định uống tí bia để lấy dũng khí, ai dè uống nhầm whisky (một loại rượu mạnh), không ngờ cái thứ rượu đó lại đùa cái mạng già này của tôi, giờ tôi không nhớ mình định nói gì nữa rồi, thôi thì để tôi nói những điều thân thuộc nhất với mình vậy.”

Trong tiếng hoan hô của mọi người, bà Rose nói ra câu nói đánh động cả thế giới:

“chúng ta không vì già mà ngừng chơi, chúng ta già vì ngừng chơi.”

Chỉ có một bí quyết có thể khiến con người trẻ mãi không già, luôn luôn vui vẻ, đó là:

Luôn mỉm cười, hài hước, thú vị và không ngừng ước mơ.

Khi một người mất đi ước mơ, cuộc sống sẽ trở nên vô vị, nhàm chán. Già đi và trưởng thành rất khác nhau, ai rồi cũng sẽ



già đi, nhưng không phải ai cũng có thể trưởng thành, chín chắn.

Ý nghĩa của trưởng thành đó là, bạn phải liên tục tìm cơ hội phát triển và tận dụng tốt chúng trong quá trình phát triển.

Phải sống mà không hối tiếc, con người khi già đi thường sẽ không hối hận về việc mình đã từng làm, mà sẽ hối tiếc về những chuyện mà khi còn trẻ mình chưa làm. chỉ người luôn sống trong hối tiếc mới sợ cái chết.”

Giải trí = vui chơi + theo đuổi ước mơ

Chúng ta phải dám “vui chơi”, sau khi nghỉ hưu vẫn phải không ngừng theo đuổi ước mơ của bản thân, vui vẻ sống vì hiện tại.

“Giải trí” ở một giai đoạn nào đó là vô cùng quan trọng. Vui chơi, giải trí một cách hợp lý có thể giúp ta giải tỏa áp lực, gột sạch tâm hồn, giúp ta phấn khởi hơn sau khi quay lại với guồng quay hàng ngày của cuộc sống, giúp ta duy trì một tâm thái lạc quan hơn khi đối diện với cuộc sống, giúp ta sống lâu sống thọ hơn. theo đuổi giấc mơ có thể thỏa mãn cảm giác thành tựu của ta, giúp ta luôn luôn trong trạng thái không ngừng tiến bộ, duy trì sự trẻ trung mãi mãi.

Nuôi dưỡng hứng thú, sở thích

Nhà triết học người Anh Russell từng nói: “Sở thích mãnh liệt giúp tôi không bị già đi.”

Chúng ta phải học cách tìm ra sở thích riêng trong cuộc sống thường nhật, cố gắng

tìm cách làm cho tuổi già của chúng ta trở nên trọn vẹn, vui vẻ

và phong phú hơn.

Nhiếp ảnh, giúp não già chậm

Tập thành chụp ảnh, có thể giúp vận động cơ bắp, rèn luyện thân thể, gắn gũi với thiên nhiên và hít thở không khí trong lành, còn có thể làm quen với nhiều người đồng chí hướng, làm trọn vẹn hơn cuộc sống của bản thân.

Ca hát, giải tỏa căng thẳng, tâm trạng thoải mái

Hít thở trong khi hát có thể tăng cường chức năng tim phổi.

Nhớ lời bài hát có thể giúp bộ não tập thể dục.

Ca hát cũng có thể khiến mọi người cảm thấy thoải mái, loại bỏ sự cô đơn và áp lực, và làm chậm sự lão hóa của tinh thần và trí thông minh.

Nhảy múa, quên đi tất cả phiền não

Khiêu vũ là một bài tập aerobic. chỉ cần bạn nhảy đúng cách, cơ thể bạn sẽ trở nên khỏe mạnh hơn.

Những người khiêu vũ còn chú trọng về bề ngoài, duy trì làn da, duy trì vóc dáng, mặc những

bộ quần áo đẹp, khiến toàn bộ con người trông trẻ trung hơn.



Du lịch, cởi mở tâm trí

Đọc vạn cuốn sách không bằng đi vạn dặm đường. Tâm mắt mở rộng, tâm trí cũng sẽ mở rộng, không còn suy nghĩ về áp lực, được mát, quên đi những rắc rối và bất hạnh, làm sao

một người như vậy có thể dễ dàng già đi!



*Dương thị Kim Sơn (Hải Ly Cẩm Trọng)
Toronto, Canada, tháng 8, 2020*

*.... CHÚNG TA NHÌN VỀ QUÁ KHỨ ---
NHỮNG ĐOẠN ĐƯỜNG CHÚNG TA ĐÃ TỪNG ĐI QUA...*

Bài đăng 2 kỳ - Kỳ 2/2

V. MỘT LUỒNG GIÓ MỚI – CÁC NỮ TRƯỞNG TRẺ TRONG PHONG TRÀO

Sau mười năm sóng gió trong phong trào, nhóm các Nữ Trưởng trẻ tại Saigon do Trưởng Trần thị Minh Châu điều khiển đề cử một Ủy Ban Xử Lý Thường Vụ gồm các Trưởng không thuộc thành phần Hội Đồng Trung Ương và Ủy Viên Trung Ương. Mục đích của Ủy Ban Xử Lý Thường Vụ này là điều hòa sinh hoạt các đơn vị Nữ Hướng Đạo đang hoạt động tại Saigon.

Ủy Ban này đã đạt được kết quả sau một năm hoạt động là đã mời được một số nữ Trưởng bên kia tham gia trong thành phần của Ủy Ban Xử Lý Thường Vụ.

Cho đến khi Tổng Trưởng Giáo Dục và Thanh Niên mới Ngô Khắc Tĩnh thay thế Tổng Trưởng tiền nhiệm Nguyễn Văn Thơ và sau khi có sự thay đổi trong chính phủ, cuộc hòa giải, cuộc tranh chấp, khủng hoảng trong nội bộ Hội Nữ Hướng Đạo mới đạt được kết quả lợi ích cho phong trào – ngân quỹ được giao lại để sử dụng, Trụ Sở được mở cửa lại để các chị em Nữ Hướng Đạo Sinh sinh hoạt.

Và cũng sau việc cải tổ tại Tổng Nha Thanh Niên, Ủy Ban Xử Lý Thường Vụ Nữ Hướng Đạo của các Nữ Trưởng trẻ với sự cố vấn đắc lực của Trưởng Hà Dương thị Quyên ráo riết vận động với Tổng Nha Thanh Niên để tìm một giải pháp giải quyết cuộc khủng hoảng của Hội Nữ Hướng Đạo Việt Nam. Tổng Nha Thanh Niên cũng nhận thấy sự cần thiết phải giải quyết vấn đề này nên đưa ra một giải pháp là Nha Thanh Niên đứng triệu tập một Đại Hội các Nữ Trưởng toàn quốc chiếu theo danh sách các Nữ Trưởng đang hoạt động do hai bên đưa ra.

Các Cựu Nhân Viên Hội Đồng Trung Ương các nhiệm kỳ trước không được tham dự. Các Cựu Nữ Trưởng chỉ có quyền dự thỉnh.

1974: Ngày 23 tháng 6 năm 1974 Đại Hội do Trung Tá Giám Đốc Tổng Nha Thanh Niên chủ tọa tại Rạp Thống Nhất quy tụ 92 Nữ Trưởng toàn quốc và sau đó nhường quyền điều khiển lại cho Chủ Tọa Đoàn Nữ Trưởng. Đại Hội đã bầu lên một Ủy Ban Trung Ương và Bộ Tổng Ủy Viên mới gồm có các Trưởng:

Hội Trưởng : Trưởng Lê thị Dung

Phó Hội Trưởng : Trưởng Hà Dương thị Quyên

Tổng Ủy Viên : Trưởng Đỗ thị Lan Phương

Tổng Thư Ký : Trưởng Nghiêm Loan



Tổng Thủ Quỹ : Trương Nguyễn thị Tặng
Ủy Viên Huấn Luyện : Trương Nguyễn thị Hai
Ủy Viên Liên Lạc Quốc Tế : Trương Trần thị Thúy Hoa
Phụ Tá Ủy Viên Liên Lạc Quốc Tế : Trương Trần Diệu Châu
Ủy Viên Giao Tế : Trương Trần Ngọc Minh
7 Ủy Viên Ngành Tráng : Trương Đặng Kim Lang
Ủy Viên Ngành Thiếu : Trương Nguyễn thị Thu Vân
Ủy Viên Ngành Ấu : Trương Nguyễn thị Mỹ Lộc

Với kết quả của Đại Hội này, cuộc khủng hoảng nội bộ của Hội Nữ Hướng Đạo Việt Nam chấm dứt. Để đánh dấu sự vui mừng này và nhất là để nêu cao tinh thần hòa giải, một Trại Hợp Bạn Toàn Quốc với tên là Trại Khởi Xương đã được tổ chức tại vườn Tao Đàn vào những ngày 2 và 3 tháng 11 năm 1974 với sự tham dự của nhiều đơn vị Nữ Hướng Đạo ba ngành từ các nơi về.



Trại “ Khởi Xương ” Hợp Bạn Toàn Quốc II tại Vườn Tao Đàn (1974)

Vào khoảng cuối năm 1974, Tổng Trưởng Bộ Giáo Dục và Thanh Niên Ngô Khắc Tĩnh nhận thức sự ích lợi của phong trào Hướng Đạo trong vai trò giáo dục thanh thiếu niên đã triệu tập một buổi họp gồm các lãnh đạo các phong trào thanh thiếu niên tại Bộ để thảo luận một hướng đi chung trong đó giáo dục hướng đạo đã được toàn thể thành viên trong buổi Họp đặc biệt quan tâm đến. Tổng Trưởng Ngô Khắc Tĩnh tỏ ý rất tiếc về sự chia rẽ nội bộ Nữ Hướng Đạo trong thời gian khá dài và cầu chúc các lãnh đạo cấp Trung Ương của Hội, vì lợi ích cho Nữ Thanh Thiếu Nhi, trong tương lai Cấp Lãnh Đạo nên giải quyết êm đẹp, mau chóng sự tranh chấp và bất đồng ý kiến giữa nhau. Hiện diện trong buổi Họp này về phía Nữ Hướng Đạo có chị Phan thị Nguyệt Minh (Hội Trưởng Nữ Hướng Đạo Nhiệm Kỳ 1963-1964) và Trương Phạm thị Thân (Hội Trưởng Nữ Hướng Đạo Nhiệm Kỳ 1965-1966).

Sau Hội Nghị này, Bộ Giáo Dục và Thanh Niên lại một lần nữa làm trung gian giải quyết mối bất hòa giữa một số các lãnh đạo các Hội Đồng Trung Ương trước kia và một số đơn vị Nữ Hướng Đạo tại Saigon của cả hai bên qua một Đại Hội Đồng Toàn Quốc do Bộ yểm trợ họp tại Trụ Sở Thanh Niên số 4 đường Duy Tân, Saigon vào các ngày 22 và 23 tháng 3 năm 1975.

Đại hội này đã tiến hành trong một bầu không khí thông cảm và đoàn kết, trong tinh thần thuận tụy Hướng Đạo và đưa đến kết quả là việc bầu cử một Hội Đồng Trung Ương và Bộ Tổng Ủy Viên Hội Nữ Hướng Đạo Việt Nam Nhiệm Kỳ 1975.



1975: Đây cũng là nhiệm kỳ cuối của Trung Ương Hội Nữ Hướng Đạo Việt Nam. Thành phần Ủy Ban Trung Ương Nhiệm Kỳ 1975 gồm có:

Hội Trưởng : Trưởng Phạm thị Thân

Tổng Ủy Viên : Trưởng Đỗ thị Lan Phương

Tổng Thư Ký : Trưởng Trần thị Mai

Tổng Thủ Quỹ : Trưởng Hà Dương thị Quyên

Ủy Viên Liên Lạc Quốc Tế : Trưởng Dương thị Kim Sơn

Ủy Viên Giao Tế kiêm UV ngành Tráng : Trưởng Nghiêm Loan

Ủy Viên Huấn Luyện kiêm UV ngành Thiếu : Trưởng Đặng Kim Lang

Ủy Viên ngành Ấu : Trưởng Nguyễn thị Minh Thế

Sau khi kết quả bầu cử được tuyên bố, một sợi dây chuyền mang Huy Hiệu Hội Trưởng Hội Nữ Hướng Đạo đã được trao cho Tân Hội Trưởng, bắt đầu một tập tục mới do ý kiến của Trưởng Đặng Kim Lang phát huy, thực hiện và đã được Đại Hội nhiệt liệt hưởng ứng với đề nghị dây này sẽ lưu truyền đến các Hội Trưởng kế tiếp của Hội Nữ Hướng Đạo Việt Nam.

Đại Hội được kết thúc bằng mục truy tặng bằng Tri Ân cho các Chị đã từng là thành viên lãnh đạo Trung Ương của Hội:

Chị Phan thị Nguyệt Minh (Bà Nguyễn Văn Thơ) Cựu Hội Trưởng

Trưởng Phạm thị Thân Cựu Hội Trưởng

Trưởng Trần thị Sá Cựu Hội Trưởng

Trưởng Trần Bạch Bích (Bà Mai Liệu) Cựu Tổng Ủy Viên

Trưởng Trần thị Mai Cựu Tổng Thư Ký, Tổng Ủy Viên

Trưởng Dương thị Kim Sơn Cựu Liên Lạc Viên Quốc Tế, Cựu Tổng Thủ Quỹ

Trưởng Vũ thị Kim Lan Cựu Liên Lạc Viên Quốc Tế

Trưởng Nguyễn thị Đáp (Bà Đỗ Văn Ninh) Cựu Ủy Viên Ngành Ấu

Trưởng Trần thị Năm (Bà Lê Thọ) Cựu Ủy Viên Ngành Ấu

Trưởng Tăng thị Hiền Cựu Ủy Viên Ngành Thiếu

Trưởng Nguyễn thị Tần Cựu Ủy Viên Ngành Tráng

Trưởng Vũ thị Kim Châu (Bà Bùi Thạnh) Cựu Ủy Viên Liên Lạc



Trại Họa Bạn Toàn Quốc ngày 2, 3 tháng 11 năm 1974 tại Vườn Tao Đàn

(h.1) Trại sinh chụp hình lưu niệm

(h.2) Tổng Thống Phu Nhân Nguyễn Văn Thiệu, Hội Trưởng Lê thị Dung, Tổng Ủy viên Đỗ thị Lan Phương và các em Chim Non



VI. NHỮNG NGÀY CUỐI CÙNG CỦA PHONG TRÀO NỮ HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM

Tháng 3 năm 1975 sau ngày Ban Mê Thuật thất thủ đồng bào các tỉnh bị đe dọa kéo về tị nạn ở Saigon. Các trại tị nạn được trợ cấp và được dựng lên từ nhiều nơi trong thành phố Saigon. Đáp ứng với nhu cầu cấp bách từ các trại tị nạn, các đơn vị Nữ Hướng Đạo đã góp phần tích cực cứu trợ đồng bào. Trụ sở Hội Nữ Hướng Đạo số 43-47 Hồng Thập Tự vào những ngày đó đã trở nên rộn rịp khác thường, các đơn vị liên tục hoạt động lạc quyên và tổ chức đi trao tặng phẩm đến tận tay các đồng bào đang cần được giúp đỡ.

Tình hình chính trị càng ngày càng trở nên nghiêm trọng trong khi đó các chị em Nữ Hướng Đạo vẫn nỗ lực hoạt động trong tinh thần giúp ích vị tha. Cho đến ngày Chúa Nhật 27 tháng 4 năm 1975, trong phiên nhóm không ngờ là lần gặp nhau cuối cùng này, các chị Phạm thị Thân, Trần thị Mai, Dương thị Kim Sơn, các Nữ Trưởng và các Em hiện diện nhận thức tình trạng đất nước bất ổn, kiểm điểm công tác cứu trợ, quyết định tạm ngưng tất cả các hoạt động. Đây cũng là lần cuối cùng các chị em cùng nhau làm việc tại Trụ Sở này.

Từ ngày Hội Nữ Hướng Đạo Việt Nam mới thành hình, những tập ảnh đã dày cộm cùng ngày tháng ghi lại những buổi họp đơn vị bé nhỏ, thắm thiết, những công tác xã hội cấp bách hay định kỳ hoặc liên tục hay trường kỳ như quản trị, điều hành và săn sóc trẻ em tại Ký Nhi Viện Đồng Tâm của Nữ Tráng.... đến những trại họp bạn toàn quốc, nhất là dịp mừng ngày Hội Nữ Hướng Đạo Việt Nam được gia nhập Hội Nữ Hướng Đạo Thế Giới năm 1966.

Những tấm hình rất xa xưa của Hội Đồng Trung Ương và Bộ Tổng Ủy Viên mà các chị ai nấy đều trẻ như các em bây giờ. Ngoài những tập ảnh quý ấy còn có thư văn, ấn bản quốc ngoại, quốc nội được lưu trữ nay đã bị mất mát cũng khá nhiều theo thời gian và các chuyến đi rời xa quê hương.

Thêm vào đó, những nhân chứng, những Nữ Trưởng đã gắn bó với trọng trách đào luyện lớp trẻ, thể hiện tu thân trong Sấp Sấn, thương yêu trong tinh thần Giúp Ích đã giữ vững và mở rộng phong trào trong một tình trạng khó khăn dài lâu, những người đã làm nên trang sử đẹp, còn lưu lại quê nhà hay rải rác bốn phương, chị em vẫn giữ được một mối giây mật thiết qua thâm tình “Ái Hữu Nữ Hướng Đạo Việt Nam”.



Thân Hữu Hội Ái Hữu Nữ Hướng Đạo Việt Nam dự Trại tại California (1997)

Thân Hữu Hội Ái Hữu Nữ Hướng Đạo Việt Nam dự Trại tại California (1997)

Một số Chị Em Nữ Hướng Đạo khi định cư ở hải ngoại, nhóm ở Âu Châu, nhóm ở Bắc Mỹ, nhóm ở rải rác các nơi trên thế giới và các chị em còn lại ở quê nhà cũng tìm về với nhau. Một Hội Ái Hữu Nữ Hướng Đạo Việt Nam do chị Phạm thị Thân sáng lập, mỗi một hoặc hai năm các chị em lại về tụ họp với nhau khi thì ở nhà chị Thân, hoặc nhà các chị em Nữ Trưởng, khi thì mượn một ngôi



Chùa ở vùng Azusa, California để tổ chức trại cuối tuần. Các chị em ở Việt Nam tập hợp gặp nhau, đặc biệt nhất là khi có các chị em ở ngoại quốc về thăm. Tập San Ái Hữu do chị Phạm thị Thân chủ trương cũng là một nhịp cầu nối lại tình thân các chị em.

Bốn mươi lăm năm trôi qua với bao biến đổi, thăng trầm. Từ năm 1975 Hội tuy không còn sinh hoạt chính thức nhưng các chị em Nữ Hướng Đạo Việt Nam, ngay tại quê nhà hay rải rác các nơi trên thế giới, vẫn còn đóng góp vào Quỹ Tưởng Niệm (Thinking Day) hàng năm để Văn Phòng Nữ Hướng Đạo Thế Giới sử dụng yểm trợ và phát triển phong trào Nữ Hướng Đạo trên thế giới.

Các Trưởng trẻ ngày xưa nay tuổi đã lớn, khá bận rộn với gia đình, con cháu, cuộc sống hằng ngày trong tình trạng kinh tế khó khăn hiện tại ở mọi nơi. Một số các Chị lãnh đạo lớn tuổi -- chị Phan thị Nguyệt Minh, Phạm thị Thân, Trần Bạch Bích, Trần thị Mai, Trần thị Năm, Hồ thị Vẽ, Vũ thị Kim Lan, Vũ thị Kim Châu, Nguyễn thị Đáp, Phạm thị Tụ, .. ., một số các chị em Nữ Hướng Đạo, Nữ Tráng Thế Vinh, Ái Trân, .. . -- đã qua đời trong thập niên vừa qua.

Xin cầu nguyện cho các Chị đã đóng góp nhiều công sức xây dựng phong trào Nữ Hướng Đạo Việt Nam.

Tài Liệu Tham Khảo

- Báo Thế Giới Tự Do, Saigon 1958
- Các câu chuyện qua điện thoại và thư từ của các cựu Nữ Hướng Đạo từ Pháp, Hoa Kỳ, Canada, Việt Nam (Lê thị Dung, Trần thị Mai, Trần thị Năm, Nguyễn thị Thu Thủy, .. .)
- Lưu Chi (Nhóm Sử Liệu NHDVN): “Câu Chuyện Lịch Sử Nữ Hướng Đạo Việt Nam”
Ngày 1 tháng 8 năm 1993
- Mai Liệu, Trần Bạch Bích: “Tổng Lược và Giai Đoạn 30 Năm của Nữ Hướng Đạo Việt Nam (1936-1966)”
- Phạm thị Thân, Trần thị Năm, Dương thị Kim Sơn (Ủy Ban Soạn Thảo): “Lịch Sử Phong Trào Nữ Hướng Đạo Việt Nam” Tháng 5 năm 1989.
- The Triennial Reports và Tài Liệu của Hội Nữ Hướng Đạo Thế Giới.
- Tập San Hội Ái Hữu Nữ Hướng Đạo Việt Nam, các số từ năm 1990 đến 2006



(H. a-b-c) Nữ HDS Việt nam trước 1975

BBT báo LL sưu tầm trên Internet.





*Trích tuyển tập: “ Chuyện Việt Vui Buồn ”
Vui đời HD - Sinh hoạt đời thường
của nhà văn Hương Đạo Trưởng Niên - Chi Nhánh Đức:
Oanh Oanh Hùng Khí - Nguyễn Thị Minh Trang*

Từ lâu rồi, từ khi gia nhập vào đại gia đình Hương Đạo tôi vẫn có ý thích sưu tầm, tìm tòi những tên Rừng của các Trưởng hay của các anh chị Hương Đạo để xem, để biết và ... nghiệm ra rằng cái khéo, cái hay, cái thâm thúy của Chúa Sơn Lâm với lại Hội đồng Rừng khi chỉ mặt đặt tên cho một ai đó quả là một sự hài hòa, tế nhị và nhắc nhở người được tên luôn luôn soi mình, tu thân, rèn luyện để thành một người có ích cho mai sau.

Đầu năm cọp vừa qua, tôi nhận được một món quà Hương Đạo từ bên quê nhà gửi sang do Trưởng Chồn Kiên Tâm Đình Quang Diêm gửi tặng: Giữ Vững Mối Dây số 4, kỷ niệm 80 năm thành lập HDVN 1930-2010.

Cuốn sách dày hơn 250 trang ghi lại thật nhiều những hình ảnh của quý Trưởng từ lúc sơ khai thành lập phong trào Hương Đạo cho đến nay với bao nhiêu là kỷ niệm thăng trầm, vui buồn bên đời Hương Đạo.

Đọc hết cuốn sách Giữ Vững Mối Dây, tôi đã trở lại thật nhanh các trang số 70 cho đến 73. Cũng vì là năm con cọp nên hàng hàng những tên Rừng của quý Trưởng có dính dáng đến HỔ hay CỌP đều được ghi vào.

Xem này:

Từ những vị Trưởng lão làng như Trưởng lão Trần Văn Thao với tên rừng là HỔ CÁU (sau đổi lại là CỌP YÊN TỬ), vị Trưởng đã nhiều công vận động tái lập HDVN từ đầu thập niên 1950 và đã lìa rừng năm 2000 với 103 tuổi thọ.



Các Trưởng khi nhận tên Rừng từ Trưởng Thao khi Trưởng làm Chúa Sơn Lâm đều là... HỔ như: HỔ HIỀN NGUYỄN ĐỨC LỢI, HỔ LÀNH NGUYỄN VĂN TÀI, HỔ NÁO NGUYỄN VĂN KHANG, HỔ TỪ NGUYỄN VĂN CHỨC, HỔ VÀNG NGUYỄN VĂN ĐẮC, HỔ VUI NGUYỄN VĂN BẢO.

Ta cứ xem bốn trang dài với những... Cọp lão làng từ lúc ban đầu thành lập phong trào Hương Đạo như: Cọp Biển Can Trưởng Trần Ngọc Toàn nhập rừng năm 1932, Cọp Cẩn Thân Phạm Bảo Trí năm 1936, Cọp Cô Độc Phạm Xung 1930, Cọp Đen Long Xuyên Henry Liêu Sanh Hồ 1934, Cọp Hào Phóng Hoàng Thúy Vân 1930, Cọp Khôn Ngoan Lê Mộng Ý 1936, Cọp Lành Nguyễn Văn Tuyên 1930, Cọp Nhân Từ Chu Văn Toàn 1931 và mới lìa rừng năm 2008 thọ 103 tuổi, Cọp Tây Bắc Phan Văn Hưng nhập rừng 1932...1940?, Cọp Tư Lự Trần Thảo Điền 1942.... Cho đến những Trưởng mang tên rừng nhẹ nhàng như Cọp Ôn Hòa Lưu Thái Tuế nhập rừng năm 1940, Cọp Phát Phơ Diu Sán Phèn, Cọp Tà Tà Lê Quang, Cọp Từ Bi Phạm Quốc Thuần, Cọp Mơ Mộng Tô Phạm Liệu, Cọp Hiền Hồ Đắc Ngạch.....

Có một cọp cũng đã thật lão làng mà tôi hân hạnh có dịp được gặp không những một mà là hai lần đó là Cọp Đứng Đắn Tôn Thất Hy (dạo sau này Trưởng hay nhận mình là Cọp Gia Lai) một lần từ trại mừng 100 năm thành lập Hương Đạo Thế Giới ở Bá Linh, Đức Quốc và lần sang TT 9 ở Mỹ và một Cọp Xám Phiêu Lưu

Hà Tôn Thành cũng ở TT9 quả đúng như tên đặt không sai một mảy may nào... Rồi những Cọp Nghịch Nguyễn Minh Hùng, Cọp Khánh Hòa Hoàng Đình Hồ, Cọp Gầy Nguyễn Anh Dũng, Cọp Hào Hùng Phùng Gia Hòa...

Sau hàng hàng những Cọp dữ, hiền, nghịch, nghiêm trang, đứng đắn, ồn ào, nhẹ nhàng, thẳng thắn, khôn ngoan, lừa dối, nghĩa hiệp lẫn mơ mộng ta sang anh chàng Hồ. Ôi thôi nào là những: Hồ Đám Đang Hoàng Ngọc Dũng, Hồ Cần Mẫn Lê Văn Hòa, Hồ Cần Thận Đỗ Xuân Thọ, Hồ Cô Độc Vương Trọng Thành, Hồ Cười Nguyễn Hòa Phú, Hồ Dè Dặt Trần Thúc Hảo, Hồ Dũng Mạnh Lâm Quang Hưng, Hồ Đa Năng Hoàng Thống Lập, Hồ Kiên Nghị Trần Tiến Huyền, Hồ Hiền Hòa Phạm Quang Hồng.....

Ta tạm dừng những tên Hồ hay Cọp ở đây. Cọp cũng như Hồ đều là những anh chàng hăng, hiền, đần đờ, hào hiệp, quật cường, nhẫn nại, nghiêm nghị, nhìn xa, thẳng thắn, thận trọng, chúng ta chưa hề quên Hồ Thọ hay là Sói Cười Đình Xuân Phúc, Hồ Rừng Răng Nguyễn Văn Hơn, Hồ Sứt Hoàng Đạo Thúc (một trong những Trưởng sáng lập) và nhớ phải lánh né khi gặp Hồ Văn Vênh Váo Hàn Văn Diêm.....

Hồ hay Cọp trong rừng Hương Đạo còn nhiều vô kể, nhưng tôi muốn ghi ra đây một số tiêu biểu để chúng ta có thể nhìn và đi đến một kết luận. Hình như Hồ và Cọp chỉ có trong dòng họ Văn mà thôi, còn bên Thị... thì hầu như không thấy (cho đến hôm nay?).

Xem ra thì cũng tạm cho là một chút bất công cho họ hàng nhà Thị. Có lẽ là Văn Hồ hay Văn Cọp thì oai hùng, dũng mãnh còn Thị Hồ, Thị Cọp thì không thấy có nét yếu điệu thướt tha?

Có phải Hồ và Cọp, hai tên Rừng oai vệ này chỉ dành cho nam giới? Còn những Nữ Trưởng chỉ xứng đáng là Bồ Câu, Thiên Nga, Yến, Họa Mi, Kim Tước, Bạch Hạc hay gì gì nữa mà khi gọi lên, nhìn vào chỉ muốn tìm ở đó những mỹ miều, êm ái, nhẹ nhàng?

Trong đại gia đình Hương Đạo Việt Nam ở Hải Ngoại hay những anh chị em còn ở lại quê hương, có lẽ rằng những ai vẫn hăng say khoác áo và sinh hoạt với phong trào thì cũng đã có một cái tên Rừng tiêu biểu cho cá tính của mình dù thuận hay nghịch ý, tuy vậy cứ đặt tên cho những Trưởng phái yếu với tên các loài chim bay lượn trên không dần dần sẽ không còn thích hợp nữa.

Có dịp nào các anh chị em, hay quý Trưởng sang Âu Châu, ghé thăm HDVN Chi Nhánh Đức và ở thành phố Hamburg, nơi đây là một hải cảng lớn của Cộng Hòa Liên Bang Đức, ở đó có một Liên Đoàn Hoa Lư và chị Liên Đoàn Trưởng này đã có cái tên Rừng thật dễ thương: Cọp Nhu Mì Trương Lệ Hồng (chính gốc Thị chứ không phải Văn).

Xem từ nay, gia đình Hương Đạo sẽ có thật nhiều anh chị em nhập Rừng.

Hồ hay Cọp cũng sẽ có nhiều thật nhiều Hồ hay Cọp nhu mì, đằm đằm, dịu dàng và... quá sức là dễ thương.

Mừng Hương Đạo Việt Nam thành lập hơn 90 năm, chúng ta những anh chị em trong mái nhà chung cùng bên nhau vững tiến, hết lòng đóng góp cho phong trào không hề ngại ngùng dù đường đi vẫn còn dài và vẫn còn lắm chông gai.

Munich, Germany

Minh Trang - Oanh Oanh Hùng Khí

**Quý Trưởng với tên Rừng ghi trên trích từ Giữ Vững Mối Dây số 4 – Sáo Đẽ Thương*





VĂN PHÒNG HƯỚNG ĐẠO TRƯỞNG NIÊN

VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾT

Trường **NGUYỄN NHỊT THÀNH**
DOMINICO BÙI TẮT LIÊM

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

- Tham gia PT HĐVN trước năm 1975.
- Hướng Đạo Trưởng Niên GDBH Nam Cali.
- Huỳnh Trưởng LĐ Chí Linh California.
- Tráng Sinh Tráng Đoàn Nguyễn Trãi.

Sinh năm 1950 tại Ninh Bình Việt Nam
Lia Rừng Ngày 15 Tháng 1 Năm 2022
Tại Fountain Valley, California - USA

Hương thọ 71 tuổi

BAN ĐIỀU HÀNH VĂN PHÒNG HƯỚNG ĐẠO TRƯỞNG NIÊN.
BAN BIÊN TẬP BÁO LIÊN LẠC.
CUNG TOÀN THỂ HƯỚNG ĐẠO TRƯỞNG NIÊN VIỆT NAM.

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
CÙNG TANG QUYỀN VÀ GBBH NAM CALI

THÀNH THẬT CHIA BUỒN CÙNG QUÝ TRƯỞNG

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

-Tr. **Mai Quốc Tuấn** Pháp Quốc
-Tr. **Nguyễn T Thanh Kiều** Hoa Kỳ
-Tr. **Huỳnh Lệ Anh** Hoa Kỳ
-Tr. **Nguyễn Thanh Chi** Hoa Kỳ
-Tr. **Trần Túc Phong** Hoa Kỳ
-Tr. **Trúc Anh Nguyễn** Hoa Kỳ

Trước sự ra đi vĩnh viễn của người thân trong gia đình

VĂN PHÒNG HƯỚNG ĐẠO TRƯỞNG NIÊN
Thành Kính Phân Ưu

VĂN PHÒNG HƯỚNG ĐẠO TRƯỞNG NIÊN

NHẬN ĐƯỢC TIN BUỒN

Trường **ĐÔMINICÔ TRẦN TRỌNG AN SƠN**
SƯ TƯ KIẾN DỪNG

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

- Cựu Thiếu sinh Trần Quốc Toàn - Đạo Thừa Thiên
- Cựu Gia Trưởng Gia Đình Bách Hợp Nam Cali

Sinh năm 1945 tại Việt Nam.
Lia Rừng ngày 27 tháng Giêng năm 2022
Tại California

Hương thọ 77 tuổi

VIỆT NAM

BAN ĐIỀU HÀNH VĂN PHÒNG HƯỚNG ĐẠO TRƯỞNG NIÊN.
BAN BIÊN TẬP BÁO LIÊN LẠC.
CUNG TOÀN THỂ HƯỚNG ĐẠO TRƯỞNG NIÊN VIỆT NAM.

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
CÙNG TANG QUYỀN VÀ GIA ĐÌNH BH NAM CALI

Chúc Mừng

Mến chúc

Trường **NGUYỄN TRUNG TƯỜNG LBH**
Vùng Vịnh California tràn đầy **HẠNH PHÚC** bên
người bạn đời trên vùng đất nóng tình nồng
Houston, Texas.

Thân ái.

BBT báo Liên Lạc

*Tr. Nguyễn Trung Tường là Trưởng Niên LBH Vùng Vịnh California và là Tổng Thư Ký VP HĐTN hai nhiệm kỳ 2014-2018, 2018-2022

Kính gởi Quý Độc giả báo LL

BBT báo LL HĐTN xin thông báo: Sau số LL Xuân Nhâm Dần 2022 này, báo LL sẽ phát hành số cuối cùng của nhiệm kỳ 2018 – 2022 vào mùa Hè năm nay. BBT hy vọng và mong rằng sẽ nhận được sự

hỗ trợ tối đa về mọi mặt của quý vị.

Các sáng tác xin vui lòng gởi trước ngày 20/5/2022 để báo kịp phát hành và bàn giao nhiệm vụ lại cho VP HĐTN trong tháng 6/2022. Trân trọng **BBT Báo LL**

Tiến chàng dzê dzinh

“Lê Là đưa í a đưa chàng, em đưa chàng dzê dzinh”

Nhận được thông báo chỉ một tuần từ Mỗ làng dzuyên dzáng Trịnh Mỹ Phương của làng Bách hợp Vùng Vịnh rằng là sẽ tổ chức họp mặt tiến đưa người “ Tân lang” Nguyễn trung Tường, khăn gói quả Hiu-ton, Téch-xít.

Vậy là đã có 32 trưởng niên ghi danh tham dự và đúng 11 giờ trưa thứ bảy ngày 26 tháng 2 năm 2022, đã tề tựu đông đủ tại khuôn viên thơ mộng sau nhà của anh chị Trần đại Năng và Nghiêm Loan Anh . Khung cảnh cà phê vườn với cây đào rộ hoa hồng tươi đẹp giữa vườn với bình hoa nghệ thuật trên những bàn ghế tình tứ đặt ngay vào các khoảng gạch xi măng và thảm cỏ giả màu xanh thật thơ mộng và hữu tình.

Cảnh hữu tình tạo thêm phong phú cho những chào hỏi thăm thiết, đậm tình và trân quý của anh chị em Hương đạo Trưởng niên Vùng Vịnh , bằng những câu chúc đầu năm chân tình và đầm ấm, đầy tâm huyết, và cũng không quên tiêu đề cuộc họp mặt hôm nay là gặp mặt, chúc lành và tiến đưa Tân lang Nguyễn trung Tường khăn gói về nhà Tân giai nhân Hoa Mai ở thành phố Katy, Texas.

Khai mạc buổi tiệc là đôi lời chào mừng của trưởng làng Ngọc Minh và cảm tưởng của tiên chỉ Nguyễn văn Hiệp, kế đến là bài thơ vui của thi sĩ Loan Anh qua bức tranh Trái tim đỏ thắm với bông hoa mai vàng tươi gắn chặt vào tường gạch đỏ đậm, ngụ ý chúc người ra đi vui với hạnh phúc mới và rất mong tin vui cuối năm nhâm dần “ hổ phụ hổ tử ”, hay “cọp cha sanh hùm con” (cần tham khảo với Bác sĩ Bob Vũ, MD). Tường cũng nên biết Nguyễn Trung Tường sinh năm Nhâm Dần, tức chẵn 60 năm

cuộc đời , được coi là Tuổi Vàng và bước qua tuổi Thọ . Dĩ nhiên và lễ nghi truyền thống phải có là “vài lời” cảm tưởng và đáp từ của nhân vật chính Trung Tường, gọi lại tình cảm qua 22 năm với gia đình trưởng niên vùng bắc California nói chung và vùng vịnh nói riêng bằng lời tâm sự đầy tình cảm gây xúc cảm cho mọi người hiện diện. Nhân dịp này, anh Lê văn Tĩnh đã nêu cao tinh thần Hương Đạo và

sự hăng say đóng góp nhiệt tình của Trung Tường, khiến ai cũng nghĩ rằng khó có người thay thế và là sự hệt hẳng cho tập thể Hương Đạo Trưởng Niên Vùng Vịnh.

Để tránh sự bịn rịn ,quyến luyến và kịp trở về bầu không khí vui vẻ đầm ấm, tiếp theo ngay là tiệc họp mặt rất thịnh

soạn với rượu đỏ và món khai vị, kế tiếp những món chính như gỏi tôm thịt kèm bánh phồng tôm, ragu gà ăn kèm với bánh mì nóng giòn, bánh cuốn Thanh trì .v.v. đặc biệt các món ăn được gấp gọn vào từng đĩa bởi bếp trưởng Vùng Vịnh Lê văn Tĩnh, nên ai nấy ăn uống ngon miệng và no say,

Rồi vừa ăn vừa nói chuyện song song với tiếng đàn giúp vui quen thuộc của đờn sĩ Ngô văn Tân, và phần văn nghệ cây nhà lá nhà, điều khiển, phối hợp bởi hai MC gà nhà Nghiêm Loan Anh và Đào Ngọc Minh. Chuyện trò, tiệc vui và văn nghệ giao hữu phút chốc đã qua 5 tiếng đồng hồ

nhưng vẫn còn quyến luyến, nên vài giờ sau, người cuối cùng mới rời khỏi Oakland để về lại San Francisco, Stockton và San Jose vùng Bắc California.

Cuối tháng 2/2022
Trưởng niên Nguyễn mạnh Kym





Tiếng reo HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM

Mỗi lần lễ lạc vui nha,
Tiếng reo Hướng Đạo "**Dô ta!**" lên là
Rùn người chuẩn bị mà la:
"**A - Đô ta!**" lớn, cho ra ba lần,
"**A... A... A...**" Đẹp vô ngàn
Nón tung, đồ vật dự phần cùng bay
Trẻ, già, lớn, bé hăng say
Thi nhau tài trở: nón ai gần trời?



Về Trăng

Tràn qua lều trại, ánh trăng
Để em rón rén... trặc bằng trang thơ.



Anh giật mình thức, vu vơ
Nửa đêm trường nhớ ai? Mơ mộng gì?
Ngắm sao, em đếm thăm thì
Câu thơ lục bát quên ghi, hóa... về.

Ý Nga

(Trại Họp Bạn Hướng Đạo Thế Giới: THẮNG TIẾN 9)
Cho Minh yêu dấu





Tuyết nhẹ hạt bay bay
Nhìn đàn trẻ vui say
Hồn thơ tuôn lai láng
Đất trời hóa... hay hay!

VUI ĐỂ ĐAU CHO HẾT!

(*Thi ảnh Ý Nga*)

Bao áo khoác rực màu
Rực rỡ giày ống cao
Sói hí ha, hí hửng
Em nào cũng nôn nao.

Vun đắp tượng hơn, thua
Trẻ nghỉ ngơi, chơi đùa
Vóc đầy tay tuyết trắng
Trần trề nhựa sống: đua!

Sói khéo, tượng xun xoe;
Sói vụng, tay ngo ngoe:
-Trưởng! Khóc than níu kéo
Nhõng nhẽo những... vụng về.

Thiếu bô lô, ba la
Ra về... chiến lược gia:
-Tượng của em đẹp nhất!
Trưởng chụp hình đi nha!

Sói môi hở thở than:
-Anh Danh phá! Lệ tràn,
Mắt u sâu năn nỉ:
-Trưởng! Trừ điểm ăn gian!

Giúp ý kiến, loanh quanh,
Mắt ngời sáng long lanh,
Trưởng dí dỏm thử thách,
Sói đắc dụng tập tành.



Thương hết biết! Lạnh đông
Bé nào má cũng hồng
Tiếng Việt ồn, náo nhiệt
Quý Trưởng thấy vui không?
Vui để đâu cho hết!





Cô EVELYN

Dương Thị Kim Sơn
(Hải Ly Cần Trọng)
Tháng 2 năm 2022

Chúng tôi đến thăm Cô Evelyn ở tiểu bang Ohio, Hoa Kỳ. Sau đây là tâm sự, lời kể của cô Evelyn:

“Tôi là người gốc Da Đỏ. Chồng tôi chết trận cách đây ba năm. Tôi có hai đứa con trai John và Sam. Ba mẹ con tôi đã rời bỏ thành phố, mua một căn nhà chỉ cách thành phố sáu miles, trên vùng đồi thông bên cạnh hồ. Tôi không còn trẻ. Người ta nói tôi có đường nét, dung nhan người Da Đỏ. Thì cũng đúng vì gia tộc tôi thuộc bộ lạc Ojibwa. Có thể vì vậy mà hàng xóm lãnh đạm với chúng tôi. Mặc dầu khi chúng tôi mới dọn đến, họ có vẻ thân thiện, nhưng dần dần xa lánh chúng tôi. Có thể họ sợ tôi như sợ phù thủy hay vì không biết tôi có nghề nghiệp đứng đắn hay không. Nhất là khi họ thấy hai anh trai của tôi mặt mũi bậm trợn từng đến thăm chúng tôi, có khi còn mặc bộ đồ Da Đỏ vác thuyền ra hồ chèo thuyền với John và Sam.

Hàng xóm của chúng tôi là một gia đình người da trắng với lối sống có vẻ bí ẩn, họ chỉ có một đứa con trai là thằng Jack và con chó Wolf to lớn. Chỉ khi Bố Mẹ nó vắng nhà, thằng Jack mới đem con chó Wolf sang chơi với hai đứa con tôi. Thằng Jack sống lẻ loi, cô độc, hình như nó có rất ít hoặc không có bạn bè, không được đi Hường Đạo như hai đứa con tôi. Ngày nghỉ cuối tuần thỉnh thoảng vài bạn Hường Đạo, đứa thì da trắng, đứa da đen, đứa gốc Á Châu, đến chơi với hai đứa con trai của tôi. Chúng đem lều đến cắm trại trên khu đất trước mặt nhà tôi, thường thường tập hợp ca hát, chơi trò chơi, trao đổi kinh nghiệm, chỉ cho nhau những kỹ thuật thủ công trại, cùng nấu nướng ăn uống vui vẻ với nhau. Mới đầu thằng Jack còn sang chơi với mấy đứa, sau Bố Mẹ nó cấm. Nó đành ngồi trước nhà với con chó Wolf, nhìn sang lũ trẻ chơi đùa, có vẻ thèm muốn mà không được phép nhập bọn, thật đáng thương.

Tôi thường ngồi ngoài hành lang nhìn sang nhà người hàng xóm. Họ cũng ngồi ngoài hành lang nhìn sang nhà tôi, chỉ đưa tay chào nhau, không hề sang nhà nhau chơi nữa, kể cả trong lễ Giáng Sinh. Chỉ còn thằng Jack và con chó Wolf thực sự là hàng xóm tốt. Nó thường lén lút sang nhà tôi xin đồ ăn cho chó và đôi khi muốn có một cái bánh, cái kẹo. Mấy đứa trẻ Hường Đạo kể cả hai đứa con trai tôi chơi đùa, ca hát hồn nhiên vui vẻ. Chúng không có thành kiến, không kỳ thị da trắng, da đen, người mới định cư, và trái lại vui sống thân thiện với nhau trong thiên nhiên như gia đình chúng tôi.

Sáng sáng xe buýt vàng đi một vòng quanh khu này đón mấy đứa trẻ đi học. Tôi thường đưa hai đứa con ra đón xe, thấy thằng Jack không dám thân mật với hai đứa con tôi, thật tội nghiệp. Mùa đông tuyết phủ, nó thường mặc áo ấm ngồi ngoài hành lang như tôi, lẻ loi nhìn ra vùng đồi tuyết phủ trắng, rừng thông xanh, hàng rào gỗ và mấy con chim Cardinal màu đỏ trên hàng rào và bụi cây ô-rô (holly). Mặt hồ đóng băng loáng nắng, trong trắng và hồn nhiên.

Bỗng một hôm, tôi chỉ thấy có con Wolf bị buộc ở hành lang, tru lên từng hồi. Cả ngày không còn thấy bóng dáng ai đi vô ra nhà. Họ đã rời nhà, bỏ đi, chỉ để lại con chó Wolf. Buổi chiều tối, chúng tôi sang, tháo dây buộc cho con Wolf, đem nó về nhà cho nó ăn. Wolf vui mừng, quẩn quít quanh chúng tôi, nhưng rồi lại nằm gối đầu lên hai chân trước, mắt lấm lét, buồn rầu, hình như nó nhớ chủ và nhớ thằng Jack.

Sáng hôm sau thoáng thấy có chiếc xe hơi dừng lại trước cửa nhà người hàng xóm. Rồi thấy thằng Jack chạy ra khỏi xe, nó vội mở khoá vào nhà rồi chạy ra xe ôm theo một cái hộp. Con Wolf mừng rỡ sủa vang chạy đến với Jack. Nhưng thằng Jack hình như không muốn đem con chó theo, sẵn có cây gậy gài đó, cầm quơ, xua đuổi con Wolf đi. Con chó ngồi xuống, quay lại nhìn chúng tôi, rồi lại chạy theo xe thằng Jack. Bỗng xe ngừng lại, Jack nhảy xuống xe, ôm con chó. Tôi thấy nó khóc, chùi nước mắt rồi lôi con chó lên xe đi mất. Hai đứa con trai của tôi chạy ra tận đường, nhìn theo, hiểu rằng chúng đã mất thằng bạn và con chó hàng xóm. Thật tội nghiệp thằng Jack đã không có được tuổi thơ vui tươi, hồn nhiên, mà sống lẻ loi, không được nhập bọn với mấy đứa trẻ đồng lứa tuổi chơi đùa, ca hát, nấu nướng, ăn uống cùng chung vui với nhau”.

Một thời gian khá lâu sau tôi gặp lại Cô Evelyn, John và Sam. Cô cho biết Cô đã lập gia đình lại. Chồng Cô tên là Brian. Anh là một giáo viên và cũng là một huynh trưởng Hướng Đạo. Brian kể lại trường hợp nào anh đã gặp Jack và chú chó Wolf. Jack cho Brian biết là gia đình nó hồi trước là hàng xóm của cô Evelyn, John và Sam. Jack cũng cho biết Ba Má nó đã bị đi tù, nó được gửi về sống với Bà Ngoại. Jack cũng kể là nó được Bà Ngoại cho phép gia nhập đoàn Hướng Đạo. Nay Jack trông khỏe mạnh hơn, rất vui vẻ, thân thiện.

Jack đã gặp lại John và Sam, những người hàng xóm nhỏ ngày xưa trong một kỳ trại Hướng Đạo Kết Thân Miền Đông và Miền Nam. Ba đứa mừng rỡ gặp lại nhau. Chúng thân thiện, gắn bó với nhau, luôn đi cùng nhau khiến một số trại sinh gọi chúng là “The Three Amigos”. Jack đã trở nên một cậu thiếu niên lương thiện, hiền lành, một Hướng Đạo Sinh đầy thiện chí, năng nổ, tháo vát, tích cực, có từ tâm và thường hay làm công tác thiện nguyện trong cộng đồng. Cô Evelyn vui vẻ kể tiếp.



“Trong nắng ấm trên đồi thông, nhìn những ngọn đồi xa xa, ngồi bên cạnh Brian, một người chồng tốt lo việc phục vụ xã hội, cộng đồng, hy sinh thì giờ rảnh rỗi đào tạo một thế hệ trẻ thành những người công dân tốt, tôi thấy hạnh phúc tràn về. Hai đứa con trai của tôi và thằng Jack vừa mới nhận được bằng Eagle Scout tôi thấy thật sung sướng vì biết rằng tương lai của chúng sẽ sáng lạn vì đã được học tập, dạy dỗ trong học đường và cũng nhờ những năm tháng được huấn luyện về tính tình, kỹ năng và khả năng nhận thức, phán đoán khi sinh hoạt trong phong trào Hướng Đạo”.


Cùng tôi sánh bước trên đồi thông, Cô Evelyn khuôn mặt rất đẹp, vui tươi, nụ cười rạng rỡ.



Đạithửlyluận Vũliênkhương



Còđảđương Phạmthịthanmai


Trang "Thú Rừng Hương Đạo Trường Niên"
 hân hạnh đón chào tất cả các Thú Rừng về hội tụ.
 A...A...A... những Thú Rừng Hương Đạo
 lưu dấu trên đất Liên Lạc mùa Xuân 2022



Chồnnhiên Trầncaobằng



Hoàngyếntậttâm TrầntuyếthoaRosalie



Trâu siêng năng André Ghanotakis



Phượng hoàng vĩ tha Trần Thị Vân



Thiên nga uyển Trần Valérie



Bồ câu đạo hạnh Trần Thị Việt



Naikên trì Đào Quốc Thắng

THỦ RỪNG HDTN
 Kính mời Quý Trưởng Niên tham gia Trang Thủ Rừng HDTN.
 Cá nhân hay đơn vị tham gia xin liên lạc về hdtm1822@yahoo.com
 Phone # (714) 722-5119 (VPT) (214) 403-1923 (VPP+Báo LL).
 Mong sớm được hội tụ. Beo tận tâm phụ trách



THÔNG BÁO

TB 07/VP.HĐTN18-22/Ngày 14/01/2022

Trích yếu: V/v TỔ CHỨC BẦU CỬ VĂN PHÒNG TRƯỞNG HƯỚNG ĐẠO TRƯỞNG NIÊN NHIỆM KỲ 2022-2026

Tham chiếu:

- Qui Ước Hướng Đạo Trưởng Niên hiện hành..
- Qui Lệ của Hướng Đạo Trưởng Niên Về Tổ Chức Bầu Cử Văn Phòng Trưởng.

Kính Gởi :

- Đại diện 31 Đơn Vị Làng/Xóm/GiaĐình Hướng Đạo Trưởng Niên.
- Tr. Dương Thị Kim Sơn, Cố Vấn Văn Phòng Hướng Đạo Trưởng Niên.
- Quý Trưởng thuộc Ban Điều Hành Văn Phòng Hướng Đạo Trưởng Niên Nhiệm Kỳ 2018-2022.
- Quý Trưởng Phụ Trách Báo Liên Lạc Hướng Đạo Trưởng Niên.

Kính Thưa Quý Trưởng,

Nhiệm kỳ Văn Phòng Trưởng Văn Phòng Hướng Đạo Trưởng Niên 2018-2022 sẽ chấm dứt vào Tháng 7/2022. Nay trân trọng đề cử :

Trưởng Nguyễn Đoàn, (thành viên Gia Đình Bách Hợp Nam Cali)

Email : tdt_22@ yahoo.com

Phone (714)425.3536

Nhận trách vụ Trưởng Ban Tổ Chức Bầu Cử :

1/ Thành lập và Giới Thiệu thành phần Ban Tổ Chức Bầu Cử Văn Phòng Trưởng Văn Phòng Hướng Đạo Trưởng Niên Nhiệm Kỳ 2022-2026 đến các đơn vị HĐTN.

2/ Giới thiệu Thẻ Lệ Bầu Cử, Thời Gian, Ứng Cử và Đề Cử Văn Phòng Trưởng HĐTN.

3/ Tổ chức Bầu Cử tại Đại Hội Hướng Đạo Trưởng Niên Tháng 7/2022.

VP.HĐTN 2018-2022

Văn Phòng Trưởng,

Gấu Châm Chỉ /Trần Xuân Đức

Nơi nhận: - HĐTN Đề kính tường.

- Tr. Nguyễn Đoàn

- Thư Ký VP.HĐTN

Ban Bầu Cử Văn Phòng Trưởng VP.HĐTN

Kính thưa quý Trưởng thuộc các Làng, Xóm, Gia Đình Hướng Đạo Trưởng Niên,

Được sự ủy nhiệm của Tr. Trần Xuân Đức, VĂN PHÒNG TRƯỞNG VP / HĐTN để thành lập Ban Bầu Cử và điều hành công tác bầu cử trong thời gian họp Đại Hội Trưởng Niên tại trại TT12 cho HĐTrN nhiệm kỳ 2022-2026 sắp tới.

Tôi xin được giới thiệu đến quý Trưởng các thành viên của Ban Bầu Cử :

Tr. Nguyễn Đoàn (Nai Trung Hậu): Trưởng Ban

Tr. Nguyễn Trung Tường (Hoảng Nhiệt Tâm): Ủy Viên Liên Lạc.

Tr. Phan thị Nam (Hải Âu Đảm Đàng): Ủy Viên Giao Tiếp.

Điều lệ bầu cử, thời gian Ứng Cử, Đề Cử và vận động bầu cử sẽ được thông báo đến quý trưởng trong thời gian tới.

Thay mặt BBC

Nguyễn Đoàn

Nai Trung Hậu

California, ngày 9 tháng 2, 2022



Thưa Quý Trưởng,

Bốn năm đã trôi qua, chúng ta sắp sửa phải bầu cử lại Văn Phòng Trưởng (VPT) VP/ HĐTrN. Với nhiệm vụ Trưởng Ban Bầu Cử, tôi xin thông báo lịch trình và điều lệ của Ban Bầu Cử (BBC) như sau :

Lịch trình bầu cử:

- 1) Ngày bầu cử sẽ là ngày 11 tháng 7, 2022 tại trại TT12 (ngày bầu cử có thể thay đổi vào giờ cuối).
- 2) Thời gian ứng cử và đề cử chức vụ VPT, từ ngày 1 tháng 3, 2022 đến ngày 30 tháng 6, 2022.
- 3) Thời gian để vận động mọi người bầu cho chính mình hay cho người mình muốn đề cử, từ ngày 1 tháng 3, 2022 đến ngày 30 tháng 6, 2022. Sau ngày 30 tháng 6, 2022; BBC sẽ có quyền không nhận thêm bất cứ ứng cử viên nào khác.
- 4) Trừ trường hợp BBC không nhận được một đề cử nào trước ngày 30 tháng 6, 2022 ; thì BBC sẽ chấp nhận những ứng cử viên mới cho tới trước ngày bầu cử, ngày 11 tháng 7, 2022.
- 5) Xin quý Trưởng liên lạc trực tiếp bằng email tới Trưởng Ban Bầu Cử nếu muốn đề cử Trưởng nào hay tự ứng cử chức vụ VPT trước ngày 30 tháng 6, 2022:
Trưởng Nguyễn Đoàn (Trưởng BBC): tdn_22@yahoo.com

Điều lệ và thể thức bầu cử :

BẦU CỬ: Văn Phòng Trưởng VP/HĐTrN

1) Ứng Cử và Đề Cử:

Trưởng Niên ứng cử hay được đề cử trách vụ VPT VP/HĐTrN phải là :

- 1.1) HDS, là thành viên hoạt động trong các đơn vị có ghi tên với VP/HĐTrN.
- 1.2) Thâm niên sinh hoạt liên tục với HĐTrN tối thiểu (5) năm.

1.1) Những Trưởng Niên muốn đề cử Trưởng Niên khác ra tranh cử phải là HDS, thành viên hoạt động liên tục trong đơn vị HDTrN tối thiểu (1) năm.

1.2) Trưởng Ban Bầu Cử sẽ có thẩm quyền không chấp nhận ứng cử viên hay đề cử viên nào nếu không có đủ điều kiện.

1) Thẻ lê bầu cử:

2.1) Phổ thông đầu phiếu, trực tiếp, đa số tương đối và phiếu kín.

2.2) Các uỷ viên BBC sẽ không được ứng cử hay được đề cử vào chức vụ VP Trưởng. Nhưng sẽ được đề cử những Trưởng khác.

2.3) Các uỷ viên BBC sẽ được đại diện bỏ phiếu giùm đơn vị HDTrN của mình nếu được Trưởng đơn vị này uỷ thác.

2.4) Các đơn vị HDTrN trong Quốc Gia tổ chức Đại Hội HDTrN sẽ không được uỷ quyền cho người ngoài đơn vị HDTrN của mình bỏ phiếu giùm. Nếu đơn vị này không có Trưởng nào đi tham dự TT12 thì có thể uỷ nhiệm cho UV BBC đại diện bầu cho đơn vị của mình.

2.5) Các đơn vị HDTrN ngoài Quốc Gia tổ chức Đại Hội HDTrN sẽ được uỷ quyền cho người khác đại diện đơn vị HDTrN của mình bỏ phiếu giùm.

2.6) Mỗi Trưởng chỉ được đại diện cho (1) đơn vị HDTrN mà thôi. Trưởng uỷ viên trong BBC có thể đại diện cho nhiều đơn vị HDTrN, nếu đơn vị Trưởng đó email uỷ quyền cho Trưởng trong BBC, trước ngày bầu cử.

2.7) Đơn vị HDTrN có trên(10) thành viên hoạt động liên tục với HDTrN, sẽ được(2) phiếu.

2.8) Văn Phòng Trưởng đương nhiệm, sẽ được (1) phiếu.

2.9) Mỗi UV Đại Diện HDTrN Trung Ương / Chi Nhánh / Miền, sẽ được (1) phiếu.

2.10) Trong trường hợp số phiếu bầu bằng nhau, Ban Cố Vấn đương nhiệm sẽ có toàn quyền quyết định. Nếu BCV đương nhiệm không có mặt tại trại TT 12 thì BBC sẽ dừng cuộc bầu cử khoảng 15 hay 30 phút để dàn xếp phương cách giải quyết.

TABTT

Thay mặt Trưởng BBC

Ủy Viên Liên Lạc BBC

Nguyễn Trung Tường (Hoẵng Nhiệt Tâm)



TÀI CHÁNH VP HDTN (Quý 1/ 2022)

1/ Quỹ trại Bách Hợp \$1,000.00

2/ Quỹ sinh hoạt VP HDTN \$345.00

THU - CHI quý 1/2022 \$ 00.00

Tổng số tiền hiện đang có tính đến cuối tháng 3/2022 (quý 1 /2022) là: \$1345.00

CỬ LỬA BÁO LIÊN LẠC

1/ THU: a/ Thu tháng 1-2-3 / 2022

1-Chi nhánh Úc (\$100 Úc) = US\$93.34

2-Tr. Nguyễn Lộc California \$50.00

3-Tr.Trần Phương Thu(CA \$100)= US\$76.56

4-Tr.Nguyễn Minh Phúc(CA \$100)=US\$77.46

5-Tr. Jeanine T Fly Texas \$100.00

6-Tr.Nguyễn Thị Hai Texas \$20.00

7-Tr. Lương Lân California \$20.00

8-Tr.Nguyễn Duy Đức Canada \$30.00

8 Trưởng Niên ủng hộ = \$467.36

b/ Tiền lời ngân hàng:

Tháng 12+1+2 (2021+2022) = \$0.20

c/ Quỹ kỳ trước còn lại: \$2,630.04

Tổng cộng (a+b+c) = \$3,097.60

ii / CHI:

-Chi phí báo LL số mùa Đông = \$730.77

III/ Thu \$3,097.60 - Chi \$730.77= \$2,366.83

Tổng cộng quỹ hiện có (28/3/2022) là:

\$2,366.83 (hai,ba sáu sáu.tám ba)

CỬ LỬA YẾM TRỢ BÁO LIÊN LẠC XIN GỢI VÊ TRƯỞNG PHỤ TRÁCH TÀI CHÁNH CỦA BBT:

Hương Nguyễn.
4119 Lake Cypress Cir.
Houston, TX 77068





Một trong những tập tục của Thiếu đoàn Lê Lợi Đạo Lâm Viên Dalat là vào sáng mồng hai Tết Nguyên Đán hằng năm, các đội trưởng tập trung tại nhà của Đội trưởng nhất để cùng nhau đến chúc tết các Trưởng trong Thiếu đoàn. Sau đó cùng kéo nhau đi chúc tết từng đoàn sinh cho đến tối. Sang ngày mồng ba tết là trại đoàn được tổ chức để mở đầu cho một năm hoạt động của Thiếu đoàn.

Tết Canh Tý năm 1960, chúng tôi được các Trưởng cho biết trại năm nay sẽ chinh phục đỉnh núi Langbian mà người dân Đà Lạt thường gọi là Núi Bà, cao 2169 mét. Núi nằm về phía Bắc thành phố khoảng 30 cây số. Chung quanh núi là rải rác các buôn làng của đồng bào sắc tộc người K'Ho – nơi mà chúng tôi mong có cơ hội đặt chân đến sau rất nhiều lần đã từng cắm trại mạo hiểm đến những địa danh như Cam Ly Thượng (không phải thác Cam Ly, thắng cảnh du lịch), Suối Tía, Suối Tiên, Núi Voi, Lapbé Nord, Lapbé Sud, Suối Vàng, Suối Bạc, Thác Gougar, thác Pongour, thác Prenn...



Vào thời điểm đó, chung quanh thành phố Đà Lạt vẫn còn khung cảnh thiên nhiên một trăm phần trăm với đồi núi, thác ghềnh và những khu rừng già bí hiểm gây sự tò mò và đánh thức óc mạo hiểm của các Thiếu sinh

như chúng tôi. Buổi sáng đứng từ trung tâm thành phố nhìn về hướng Bắc, sương mù bao phủ đỉnh núi, chỉ thấy được hai đỉnh núi xanh biếc vào những ngày trời nắng ráo. Vào mùa khô, từ tháng mười cho đến tháng tư, dân Đà Lạt thường thấy cảnh cháy rừng trên Núi Bà kéo dài có khi hơn cả tháng. Rừng cháy tạo ra những vòng lửa sáng rực cả một vùng trời, đứng ở bất cứ vị trí nào trong thành phố cũng thấy được cảnh cháy núi này. Những đám cháy như thế sẽ bị dập tắt khi có những trận mưa lớn nhiều ngày chứ sức người thì không tài nào trị nổi mặc dù có các toán bảo vệ rừng do những người dân sắc tộc thuộc Ty Lâm sản thành phố đảm trách.

Các thiếu sinh chúng tôi ở Đà Lạt thường nghe những câu chuyện có tính cách huyền thoại liên quan đến núi Langbian nhưng không mấy ai trong chúng tôi quan tâm ngoài việc ao ước có một ngày được leo lên tận đỉnh núi để nhìn về thành phố.

Thời tiết vào những ngày Tết Nguyên Đán rất lạnh. Từ 6 giờ sáng, các đội đã có mặt

đông đủ tại nhà tôi vì lúc đó tôi là Đội trưởng nhất và nhà tôi nằm trên đường dẫn đến Núi Bà. Các Trưởng Nguyễn Văn Võ, Lê Thuận, Nguyễn Minh Hoàng cũng có mặt đúng giờ.

Tất cả đều đi bằng xe đạp, ba lô trên vai và

lều gậy dậy, trại cụ đầy đủ. Sau hơn một tiếng đồng hồ phi ngựa sắt, chúng tôi đã có mặt dưới chân núi Langbian gồm 28 đoàn sinh và ba Trường. Chúng tôi vào làng thượng Mang Linh để gửi xe đạp ở phía dưới nhà sàn của một gia đình người K'Ho và không quên biếu gia đình này một bịch muối và năm ổ bánh mì do Trường Nguyễn Minh Hoàng đem theo.

Chúng tôi được chia ra làm hai toán. Toán thứ nhất gồm đội Sóc và đội Báo. Toán thứ hai có đội Voi và đội Hổ. Nguyễn Đức Quang đội trưởng đội Voi, Trần Hữu Tân đội trưởng đội Hổ, đội Sóc do Lê Công Mừng và đội Báo là Cao Duy Tuấn. Tôi được các Trường chỉ định cùng đi với toán thứ hai.

Toán Voi – Hổ đi sau toán Sóc – Báo 15 phút và trực chỉ lên đỉnh Langbian. Rời làng lúc 9 giờ sáng với bản đồ và la bàn để chấm tọa độ đỉnh núi. Lấy khởi điểm từ làng Mang Linh thì chúng tôi sẽ phải leo lên núi bằng hướng đông bắc mười lăm độ. Ra khỏi làng độ nửa cây số, chúng tôi gặp gặp một cánh rừng thưa đầy những hoa anh đào trắng đang nở rộ. Người Đà Lạt gọi hoa này là hoa

không thấy dấu vết gì chứng tỏ họ đụng đến rừng hoa anh đào này. Chúng tôi băng qua một con suối nước trong vắt, bề ngang khoảng chừng 20 thước, chảy len qua những tảng đá nâu đen tạo thành tiếng kêu róc rách. Sương mai vẫn chưa tan. Mặt trời vẫn chưa thấy ở hướng đông. Đội trưởng Nguyễn Đức Quang đi đầu chốc chốc dừng lại để nhìn vào la bàn. Tôi là người đi sau cùng của toán. Vừa ra khỏi khu rừng thưa thì chúng tôi thấy Trường Nguyễn Minh Hoàng đang đứng chờ chúng tôi trên một tảng đá lớn. Chúng tôi nhận được bản tin bằng Semaphore do Trường Hoàng gửi với nội dung: “Trình diện thiếu trưởng và thiếu phó ở đỉnh núi mười hai giờ ba mươi với ba giò phong lan”.

Đi hết khoảng dốc núi thoải thoải, chúng tôi bắt đầu vất vả để trèo lên những đoạn có dốc đứng với cây cối chằng chịt và to cao. Chúng tôi dùng gậy gạt những lùm bụi um tùm để mở lối đi. Cứ độ mười lăm phút chúng tôi dừng lại để chờ nhau và định hướng rồi leo tiếp. Thỉnh thoảng chúng tôi gặp vài lối mòn do những người K'Ho tạo thành để đi



anh đào xá lị, hoa đẹp và có màu trắng. Ai đến Đà Lạt vào thời trước bảy lăm sẽ thấy cây đào xá lị được trồng dọc hai bên đường Nguyễn Tri Phương, từ cây xăng Kim Cúc chạy xuống đến Câu lạc bộ thể thao (cercle sportif) đối diện nhà Thủy Tạ và còn chạy thẳng lên đến giáp đường Trần Hưng Đạo, bên dưới khách sạn Palace. Mặc dù rất thích nhưng chúng tôi không một ai dám chặt hay bẻ hoa. Đây là rừng hoa thiên nhiên ít ai biết đến trừ những người dân K'Ho ở gần đó nhưng chúng tôi

nhưng những lối này không cùng hướng đông bắc với chúng tôi. Càng leo lên chúng tôi càng cảm thấy khí lạnh vấy bủa, nhìn lên chỉ thấy những ngọn cây xanh che khuất cả bầu trời bên trên. Những bụi cây và lá rừng hình như chẳng bao giờ được sưởi ánh nắng mặt trời. Mùi ẩm ướt xông lên từ những lớp lá mục rữa.

Những chiếc ba lô trên vai chúng tôi hình như mỗi lúc một gia tăng trọng lượng khi chúng tôi phải cố vượt qua những tảng đá phía trước để tiến lên. Chúng tôi kéo nhau

băng qua những tảng đá hoặc phải đi vòng nếu gặp những tảng đá quá lớn bám đầy rêu phong. Chúng tôi phải hết sức cẩn thận khi leo lên những tảng đá để tránh trường hợp đá lăn xuống gây tai nạn nguy hiểm. Vô số dây leo

chằng chịt trước mặt to bằng cánh tay nhưng chúng tôi không có cơ hội bám vào để đu như Tarzan, điều mà chúng tôi đã làm nhiều lần khi cắm trại ở thác Prenn hay thác Pongour. Chúng tôi quan sát những thân cây cổ thụ để tìm kiếm phong lan nhưng vẫn chưa thấy. Khoảng hơn mười giờ chúng tôi ngồi túm tụm lại trên một tảng đá lớn để lấy bánh kẹo mút ra ăn. Khi cả toán ngồi lại thì thấy thiếu Nguyễn Hữu Tuệ, đội phó đội Hồ. Tôi lấy còi ra thổi một tiếng dài, sau đó

liền nghe có tiếng còi đáp lại. Tôi liền thổi hai tiếng còi liên tục nữa và cũng được đáp lại hai tiếng và chỉ trong chưa đầy năm phút chúng tôi thấy Tuệ ôm một mớ phong lan trước ngực và miệng cười toe toét. Thì ra anh chàng thấy phong lan trên cây nên âm thầm một mình dừng lại để leo lên “thu hoạch” trọn ổ. Chúng tôi đếm được bảy giò phong lan. Thế là toán chúng tôi đã có thừa “chiến lợi phẩm” của trời để trình diện cho thiếu trưởng và thiếu phó. Có một điều hơi lạ khi đi trong rừng rậm và leo núi, không một ai trong chúng tôi nghĩ đến sự nguy hiểm như gặp thú dữ. Chúng tôi cũng không thấy rắn rết gì cả. Chỉ thỉnh thoảng mới nghe tiếng đập cánh của những con chim khi chúng nghe tiếng động từ phía chúng tôi. Còn một điều nữa, đó là loài vắt mà chúng tôi được biết hẳn cứ sau một trận mưa là chúng ở đâu dưới những đám lá khô mục hay lùm bụi chui ra cả bầy và bám vào chân, vào tay gỡ không ra. May là chúng tôi đi vào mùa khô. Nghe nói khi bị vắt bám vào thì dùng vôi bôi vào chúng mới chịu nhả ra hay khi chúng hút máu bụng no tròn mới chịu buông.



Mười hai giờ chúng tôi dừng lại nghỉ năm phút. Chúng tôi còn 30 phút nữa để có mặt ở đỉnh núi. Hai chân để bước và leo, còn hai tay dùng để bám vào các rễ cây hay vin vào những mồm đá hoặc bầu vào ngay mặt đất để

trườn mình lên. Chúng tôi bảo nhau tăng tốc độ. Lúc này đội trưởng Tân đi giữa và tất cả sát nhau tiến lên, vượt qua những cây ngã nằm chắn ngang lối đi. Vài phút sau chúng tôi phát hiện sự hiện diện của toán thứ nhất do Lê Công Mừng và Cao Duy Tuấn hướng dẫn. Tôi dùng còi liên lạc và được đáp lại. Sau đó hai toán nhập lại để cùng bò lên đỉnh núi sau cuộc hội ý giữa tôi và bốn đội trưởng. Trên ba lô của Mừng và Tuấn lủng lẳng nhiều cành phong lan tuyệt đẹp.

Càng lúc chúng tôi càng thấy rõ phía trên những ngọn cây là những mảng trời xanh, không còn những cây cổ thụ và đã thấy những lối mòn ngang dọc. Chúng tôi biết sắp lên tới đỉnh. Đúng như dự đoán, chúng tôi đặt chân lên đỉnh Langbian lúc 12 giờ 45 phút. Trễ mất 15 phút. Chúng tôi vừa vui vừa ngạc nhiên khi thấy các Trưởng Nguyễn Văn Võ, Lê Thuần và Nguyễn Minh Hoàng đang đứng giữa đỉnh núi cười đón chúng tôi.

Đỉnh núi là một khoảnh đất tròn bằng phẳng, đường kính độ mười thước. Như đã giao ước, hai toán cùng sắp hàng ngang và trình diện một lúc. Các Trưởng bắt tay trái từng thiếu sinh và ngỡ lời khen ngợi tất cả chúng tôi mặc dầu lên trễ 15 phút. Phong lan được giao cho các Trưởng trước khi được lệnh nghỉ ngơi để chuẩn bị bữa ăn trưa bằng thức ăn có sẵn là bánh tét, bánh chưng, bánh mì và mút kẹo...

Ăn uống xong chúng tôi đứng tụm lại với nhau để nhìn xuống núi về hướng nam để thấy thành phố Đà Lạt mờ mờ ảo ảo dưới những đám mây. Chúng tôi có cảm giác như đang bồng bênh trên mây. Thật vậy! Chung quanh đỉnh núi toàn là mây màu



trắng chồng chất lên nhau bông bành lơ lửng. Những bản làng dưới chân núi cũng bị mây che khuất. Chung quanh chúng tôi toàn là mây với mây. Lúc đó tuy chưa nhận thức được sự thiêng liêng của tạo hóa như thế nào, nhưng chúng tôi cũng cảm nhận được sự hùng vĩ của thiên nhiên, của đất trời chung quanh chúng tôi. Con người đứng giữa đỉnh núi, lơ lửng giữa trời và mây, nghĩ lại thấy chẳng khác nào chuyện trong cổ tích.

Vào lúc hai giờ chiều chúng tôi được lệnh rời đỉnh núi. Các Trưởng đi trước và đoàn sinh theo sau. Chúng tôi phải dùng gậy để việc đi xuống dốc được dễ dàng, nếu không sẽ bị trượt do không kiềm giữ được tốc độ xuống dốc. Nửa giờ sau các Trưởng dừng lại trên một khoảng đất tương đối bằng phẳng có dấu tích do người Thượng để lại. Chúng tôi thấy ba chiếc lều cá nhân của các Trưởng đã dựng tự bao giờ.

Sinh hoạt buổi chiều là những trò chơi nhỏ và ca hát. Đặc biệt có trò chơi nút dây và cứu thương như cấp cứu khi bị rấn hay bò cạp cắn trong rừng. Chúng tôi được lệnh không được đi xa khỏi đất trại hai trăm mét ngoại trừ đi về hướng một khe nước trong chảy xuống từ một vách núi cách đất trại khoảng ba trăm mét. Những cụm khói bay lên khi chúng tôi nhóm lửa nấu nướng cho bữa cơm chiều với các món ăn cố hữu trong các kỳ trại là các món canh bắp cải nấu với tôm khô, su su xào thịt heo và trứng vịt chiên. Có chuyện vui xảy ra khi đầu bếp của đội Báo làm món trứng chiên. Chàng ta làm món trứng xong thì thấy trên mặt còn ướt nên treo cái chảo trên một nhánh cây gần đấy, khi bày biện các món đã nấu xong để chuẩn bị “đứng trước cơm canh giờ này...” thì chàng ta đi lấy chảo trứng. Đến gốc cây, chàng chỉ thấy cái chảo treo trên nhánh cây, còn trứng thì đã bị một bày kiến đỏ bu ngập trên mặt đất. Hôm đó đội Báo chỉ có hai món ăn...



Màn đêm buông xuống. Ánh sáng từ những chiếc đèn bão lập lòe trong màn sương đêm lạnh lẽo. Rồi cuộc vui bên lửa với những bài ca, võ kịch, điệu múa, trò chơi của các đội luân phiên trình diễn. Những tiến a...a...a sau mỗi màn trình diễn vang vọng vào núi rừng thâm u. Những ánh mắt rạng rỡ, những nụ cười hồn nhiên, trong sáng của chúng tôi và những lời dặn dò của các Trưởng trưởng chừng như đang thị hiện đầu đây khi ngòi viết những dòng chữ này.

Sau bữa ăn khuya bằng món chè đậu ngay bên vòng lửa, chúng tôi hát bài “chúc ngủ” và lặng lẽ trở về lều. Các đội trưởng chia phiên gác cho các em. Lúc mười giờ, tôi và các đội trưởng đội phó đi theo các Trưởng để họp trên đỉnh núi. Phiên họp chỉ kéo dài trong ba mươi phút để kiểm điểm sinh hoạt một ngày qua và chuẩn bị cho chương trình ngày mai. Chúng tôi lạnh dúm cả người, co ro trong những chiếc áo ấm với bao tay và khăn quấn cổ nhưng hai hàm răng vẫn cứ đánh bò cạp, da mặt se thắt lại, miệng thở ra đầy khói và bụng thì thót lại vì cái lạnh đã đi vào thấu tới tim gan. Nếu đứng xa quá một thước thì chẳng ai thấy ai...

Khi trở lại đất trại, các Trưởng và tôi đi một vòng để kiểm soát việc canh gác của các em đang cầm gậy đứng co ro dưới gốc cây bên chiếc đèn bão để quan sát tứ phía...

Tôi vào lều nằm nghe sương rơi. Lá cây khua xào xạc bên ngoài hòa cùng với tiếng gió rít từng cơn, tiếng côn trùng rả rích trong các lùm cây hòa thành một tấu khúc rừng khuya kỳ diệu. Hơi đất lạnh và mùi lá cây ẩm mục không cản được giấc ngủ của tôi sau một ngày làm việc cật lực.

Tiếng tù và từ lều các Trưởng đánh thức bình minh. Chúng tôi bước ra khỏi lều trong màn sương dày đặc. Sau bài thể dục vận động do Trưởng Lê Thuần hướng dẫn, chúng tôi vẫn còn thấy cái lạnh bám sát quanh mình

Sau khi ăn sáng xong chúng tôi được lệnh nhỏ lều để xuống núi theo con đường bậc cấp cách đất trại không xa. Mỗi bậc cấp đều có đặt một khúc gỗ dài khoảng một thước. Các Trưởng cho chúng tôi biết đây là con đường từ chân núi lên đến đỉnh Langbian có 1200 bậc cấp do Ty Công chánh Đà Lạt thực hiện nhân chuyến viếng thăm Đà Lạt và lên đỉnh núi Langbian của Tổng thống Ngô Đình Diệm vào mùa hè 1957. Theo con đường bậc cấp này, chúng tôi xuống núi dễ dàng và nhanh. Chúng tôi về đến gần làng Mang Linh vào lúc 10 giờ rưỡi sáng. Mười một giờ bốn đội có một cuộc thi. Đó là thi nấu cơm, không nấu thức ăn. Nấu cơm nhanh và ngon và tiêu chuẩn của cuộc thi. Các Trưởng phát cho mỗi đội hai ký gạo và một hộp diêm trong đó chỉ có một que diêm. Các đội chia nhau mỗi người một việc để “công cuộc” nấu cơm được tiến hành ngay. Hoạt cảnh nấu cơm thật là vui. Các em chạy đi nhặt củi khô đem về nhóm lửa. Trời gió và không khí ẩm ướt có thể làm cho việc nhóm bếp bị trở ngại. Các đội dùng các tấm tent để che quanh các bếp dã chiến. Khi các em bê nồi gạo xuống suối để vo và lấy nước thì các bếp lửa đã bùng cháy. May mà trời không có mưa, nếu không, vừa gió vừa mưa thì một que diêm cũng khó mà có được bếp lửa. Các em vừa dùng những nhánh củi khô vừa cho thêm vào mớ lá khô còn ẩm nên các bếp bốc khói lên mù mịt. Nhiều em đứng quanh bếp sụt sịt với nước mắt nước mũi. Gần cả tiếng đồng hồ sau bốn nồi cơm được mang đến trình diện các Trưởng. Kết quả là cả bốn đội đều có nồi cơm cháy khét vì các em đun quá nhiều lá sau khi cơm vừa mới cạn. Cả bốn đội đồng diêm thi đua hạng chót. Các Trưởng yêu cầu cả đoàn ăn cơm chung thì các em nhìn nhau ngơ ngác cười vì không có thức ăn. Tuy nhiên, khi các em và Trưởng đã đứng chung quanh bốn nồi cơm khét thì Trưởng Nguyễn Minh Hoàng lấy từ ba lô của Trưởng ra hai chai xì dầu hiệu “Con Mèo.” Mọi người đều ngạc nhiên và cười ầm lên. Chưa bao giờ



chúng tôi ăn một bữa cơm ngon và vui vẻ đến thế. Và như thông lệ, dưới các đáy nồi không còn một mảng cơm cháy khét nào. Hai chai xì dầu cũng vơi đi rất nhiều. Đến hai giờ chiều chúng tôi họp đoàn gần ở mé làng Mang Linh. Các Trưởng nhận xét về kỳ trại với những lời khen và không quên khuyên nhủ đoàn sinh học hành cho giỏi, giúp đỡ cha mẹ và làm việc thiện mỗi ngày. Bài hát chia tay vang cả một góc trời trước khi vào căn nhà sàn để lấy xe đạp rồi theo đường cũ trở về thành phố vào chiều mùng ba tết.

Hai tuần sau kỳ trại chúng tôi họp đoàn đầu năm, các Trưởng cho biết là kỳ trại tết vừa qua không giống như những lần cắm trại khác như chúng tôi đã được dặn là không làm thủ công trại như cổng chào, bàn ghế, bếp núc... Về ẩm thực thì được yêu cầu mang theo thức ăn sẵn có như bánh tét, bánh chưng, kẹo, bánh mứt... và gạo mà thôi. Trong buổi họp đầu năm này cũng có mặt Trưởng Lê Xuân Đăng là Đạo trưởng với những lời chúc tết và khen ngợi chúng tôi, vì Thiếu đoàn Lê Lợi là đơn vị Hướng Đạo đầu tiên chinh phục đỉnh Langbian.

Thiếu sinh là lứa tuổi hạnh phúc nhất trong sinh hoạt Hướng Đạo mà tôi đã trải qua. Sau này khi được một số Trưởng và anh chị em Tráng sinh hỏi tôi là kỳ trại nào là kỳ trại tôi có nhiều kỷ niệm nhất. Tôi đã không ngần ngại đề cập đến kỳ trại tết năm Canh

Tý cũng là một trong những kỳ trại tôi không bao giờ quên. Kể về kỳ trại này cũng để nhớ đến các Trưởng kính mến của tôi là Tr. Nguyễn Văn Võ và Tr. Lê Thuần. Tr. Nguyễn Minh Hoàng hiện nay vẫn còn ở Đà Lạt. Tr. Lê Xuân Đăng cũng đã lìa rừng năm 2013 tại San Jose.

Về các Thiếu sinh Lê Lợi: Nguyễn Đức Quang đội Voi, sau là nhạc sĩ Du ca, đã lìa rừng ngày 27 - 3 - 2011 tại California. Trần Hữu Tân và Lê Công Mừng hiện ở California. Cao Duy Tuấn ở Việt Nam. Sau bảy lăm không còn biết nhiều bạn lưu lạc nơi đâu!

Phong Châu

Tóm lược lịch sử phong trào

HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM



*Tác giả: Nghiêm Văn Thạch.
Tài liệu này soạn xong vào trung tuần tháng 7, 2001
Tài Liệu Hướng Đạo post bởi Tráng đoàn Nguyễn Trãi.
Tr. Kym Nguyễn chuyển đăng.
BBT đăng tải (thêm hình chụp)
Quý độc giả tùy nghi.*

Bài đăng 3 kỳ - Kỳ 2 /3

- **1956.** Tr. Trần Văn Lực và Tr. Vũ Thanh Thông lập Đạo Tân Bình và nhờ sự yểm trợ của tr. Trần Văn Thao ở Tổng Nha Thanh Niên, lập đạo quán ở sân quần vợt 75 Phan đình Phùng. Tr. Nghiêm Văn Thạch lập LD Vạn Kiếp và LD Đống Đa, nơi sinh hoạt là Vườn Tao Đàn. Tr. Phan Kim Phụng yêu cầu Tr. Nghiêm Văn Thạch tiếp nhận 2 LD di cư từ Phát Diệm tá túc ở khu vực Bình Xuyên gần cầu chữ Y. Kết quả là sự tái lập Đạo Hoa Lư (nguyên ở Ninh Bình, Bắc Việt). Châu Gia Định khởi thủy có 2 đạo Cửu Long và Bến Nghé, lần lượt tăng thêm Tân Bình, Hoa Lư rồi Đông Thành.

Trại Dự Bị Tráng ở Bảo Lộc để kiến tạo, mở tiếp Trại Trường Hồi Nguyên (chỉ cấp Bạch Mã, vì chưa có DCC thụ ủy để cấp Bằng Rừng) đồng thời cho 3 Ngành Ấu-Thiếu-Tráng. Tr. Mai Liệu là Trại trưởng; Tr. Ngô Đình Bảo là quản lý. Tr. Cung Giũ Nguyên chính thức trở lại sinh hoạt, là thành viên ban huấn luyện Hồi Nguyên. UV.HL do Tr. Tôn Thất Dương Vân kiêm nhiệm.

Tr. Tôn Thất Dương Vân chuyển vào Nam, dời địa chỉ Hội về Sài Gòn, tái tỉnh ô. Trần Văn Thân làm Hội trưởng

HĐVN xin gia nhập Tổ chức HĐ Hoàn Vũ (WOSM-World Organization of the Scout Movement). Ủy viên Á châu Thái Bình Dương, Tr. Padolina, được cử sang Saigon tiếp xúc và chỉ dẫn. Theo nhận định của Văn phòng HĐ Hoàn Vũ (Genève), HĐVN điều chỉnh 2 tiêu chuẩn căn bản còn thiếu sót trong hồ sơ: (1) ghi thêm rành mạch “bổn phận tâm linh” vào Lời Hứa thứ nhất; (2) vẽ lại huy hiệu “Bông Sen” cho phù hợp thêm với nét vẽ Hoa Bách Hợp là biểu hiệu chung do BP ấn định. Tr. Nghiêm Văn Thạch vận động Đài Phát Thanh Saigon dành cho HĐVN mỗi kỳ 15 phút phát thanh hàng tuần. Bộ TUV ủy nhiệm Tr. Nghiêm Văn Thạch phụ trách chương trình.

- **1957.** HĐVN được thừa nhận là thành viên HĐ Hoàn Vũ.

- Tr. Mai Liệu và Tr. Cung Giũ Nguyên dự khóa quốc tế Trưởng Huấn Luyện ở Gilwell.

- Đại hội đồng thảo luận đề nghị do Tr. Trần Bạch Bích (bà Mai Liệu) trình bày: Hội cải đổi thành Tổng hội hay Liên hội, với một Chi hội dành cho Nam và một cho Nữ phái, theo hệ thống đoàn ngũ riêng nam nữ của Phong trào Hoàn Vũ. Thái độ không tán thành của các Tr. Tôn Thất Dương Vân và Cung Giũ Nguyên khiến khi biểu quyết, đa số đã bác bỏ đề nghị.

Bộ Xã Hội nhờ Tr. Nghiêm Văn Thạch điều khiển Trại hè Xã Hội ở Vũng Tàu dành cho cô nhi và trẻ em nghèo. Một nhóm thiếu sinh thuộc Châu Gia Định tự nguyện, được tuyển chọn để giúp đoàn ngũ và hoạt náo. Thành quả tốt khiến Bộ Xã Hội tin tưởng, về sau mỗi năm có trại hè nhờ Châu Gia Định cử Trưởng và đoàn sinh tiếp tục điều khiển.



- **1958.** Tr. Trần Bạch Bích lập đơn vị rồi Hội Nữ HĐVN. Hội trưởng đầu tiên là bà Nguyễn Văn Tống; TUV là Tr. Trần Bạch Bích. Từ lúc này cho tới 1975, khi nói Hội HĐVN, phải hiểu đúng là Hội “Nam” HĐ. Tr. Phan Như Ngân được bầu là TUV thay thế tr. Tôn Thất Dương Văn mãn nhiệm kỳ. Tr. Cung Giũ Nguyên được bổ nhiệm là UV.HL kiêm DCC Thiếu và Tráng. Tr. Nguyễn Thúc Tuân là Akéla. Quyết định dời trại trường từ Bảo Lộc lên Dalat, ở địa điểm Hội nghị Trường 1953 bên hồ Than Thở. Quả đồi xây dựng trại đặt tên Tùng Nguyên, nên Trại Trường cũng được gọi là trại Tùng Nguyên. Tr. Đoàn Văn Lụy (Đạo trưởng Xuân Hòa tân lập) làm Quản lý trại.



Cổng trại Trường Tùng nguyên Dalat



Hình chụp trước Minh Nghĩa Đường vào kỳ trại HL-BR đầu tiên tại Tùng Nguyên năm 1958 Đà Lạt

- **1959.** Cao điểm của Phong trào HĐVN ở miền Nam Việt Nam. Saigon có thêm Đạo Xuân Hòa; hầu hết các tỉnh từ Quảng Trị trở vào đều có đơn vị HĐ. Nhân số ước lượng 15.000.

Lần đầu, một quốc gia Á Châu (Phi Luật Tân) được giao tổ chức Trại Họp Bạn Hoàn Vũ. Có 2 thiếu đoàn HĐVN tham dự, nhờ sự vận động của tr. Nguyễn Thành Cung, chính phủ VNCH đài thọ tiền máy bay. Trường phái đoàn là Tr. Huỳnh Văn Nhu (TTK). Một đơn vị tập hợp thiếu sinh các Đạo miền Nam do Tr. Nghiêm Văn Thạch phụ trách, Tr. Đỗ Văn Ninh phụ tá. Một đơn vị tập hợp thiếu sinh các Đạo miền Trung và Cao Nguyên do Tr. Lê Mộng Ngộ phụ trách, Tr. Phan Mạnh Lương phụ tá. Trong dịp này, vị Tổng Tuyên Úy Công giáo, LM. Nguyễn Văn Thích tháp tùng đã phổ biến các bài ca do LM sáng tác. Hai bài về sau truyền tụng khắp nơi là “Cái Nhà Của Ta” và “Nguồn Thật”. Bài “Hò Đô Ta” của HĐVN đã làm nhịp đều bước cho cả tiểu trại khi diễn hành.

HĐVN mua căn nhà số 18 đường Bùi Chu Saigon làm trụ sở, nhờ kết quả cuộc xổ số HĐ do sáng kiến của Tr. Huỳnh Văn Nhu.



H.1



H.2

H.1 Hội quán HĐVN 18 Bùi Chu Sài Gòn

H.2 Vé số gây quỹ

Thay đổi trong đồng phục: Áo sơ mi màu kaki thay vì áo màu nâu. Tr. Lâm Tô Bông sản xuất và cho Hội mua chịu mấy ngàn thước vải kaki, hoàn trả dần theo số lượng tiêu thụ.

BS.Wong, Hiệu trưởng trường trung học Pháp Hoa ở Chợ Lớn tiếp xúc với tr. Nghiêm Văn Thạch ngỏ ý muốn tổ chức đơn vị HĐ cho giới trẻ gốc Trung Hoa. Được sự chấp thuận của Bộ TUV, Tr. Nghiêm Văn Thạch có Tr. Đỗ Văn Ninh trợ lực, tổ chức những buổi nói chuyện với giáo chức của trường tự nguyện gia nhập, nhận lời hứa HĐ của các Dự Trưởng. Chương trình đào tạo Sơ



Luyện kết thúc, các tân trưởng bắt đầu thu nhận đoàn sinh và lập đơn vị. Những đơn vị này họp thành Đạo Kỳ Hòa; Tr. ĐỖ VĂN NINH xưng phong làm Đạo Trưởng.

Họp Bạn Phục Hưng dịp lễ Giáng sinh tại Rừng Quốc Gia Lâm Viên Trắng Bom, kỷ niệm 30 năm HĐVN. Phó Tổng Thống Nguyễn Ngọc Thơ, đại diện Tổng Thống chủ tọa lễ khai mạc.



H.1



H.2



H.3

**H.1 Huy hiệu trại họp bạn
Phục Hưng Trắng Bom 1959**

**H.2 Bưu chính VNCH phát hành
tem thư Trại Họp Bạn HĐVN
Phục Hưng Trắng Bom năm 1959**

H.3 Huy hiệu Đạo Kỳ Hòa Saigon

- **1960.** Thành lập Văn phòng Liên Lạc Phật giáo. Tr. Tôn Thất Dương Văn là Văn phòng trưởng. Tr. Nghiêm Văn Thạch phụ trách tiếp xúc với Chùa Ấn Quang, thỉnh mời được Thượng tọa Thích Thiện Định làm Cố Vấn Giáo hạnh. Kể từ đây, trong giờ tinh thần ở trại, ngoài lễ Công giáo (có Tổng Tuyên úy từ 1952), bắt đầu có các khóa lễ Phật giáo. Trước 1945, khi HĐ Công giáo xem lễ, tất cả HDS và trưởng còn lại tập họp nghe thuyết giảng về “đạo làm người” theo tinh thần nho giáo. Từ 1950, giờ tinh thần đối với đoàn sinh không phải là Công giáo dành cho trưởng tùy nghi thuyết giảng về Luật và Lời Hứa HĐ, hoặc về một đề mục luân lý đạo đức tổng quát.

Mục sư Lê Hữu được mời làm Tổng Tuyên úy Tin Lành. Hoàn tất thành phần đại diện tôn giáo trong Hội đồng Trung ương.

Khóa huấn luyện chung Tuyên úy (Công giáo) và Cố Vấn Giáo hạnh (Phật Giáo) ở trại Tùng Nguyên, ngoài những khóa thường niên cho 3 Ngành HĐ.

Tr. Trần Văn Khắc chính thức trở lại sinh hoạt, tổ chức Ban bảo Trợ Đạo Lâm viên. Tr. Nguyễn Duy Thu Lương là TUV, thay thế Tr. Phan Như Ngân mãn nhiệm kỳ.

- **1962.** Tr. Nguyễn Thành Cung nhận chức Hội trưởng, thay thế Ô. Trần Văn Thân xin từ nhiệm. Tr. Nguyễn Hữu Mưu được bầu làm TUV, thay thế Tr. Nguyễn Duy Thu Lương mãn nhiệm kỳ.

HĐVN thu nhận đơn vị EDF gồm học sinh VN ở trường J.J.Rousseau; lập Đạo Diên Hồng do Tr. Nguyễn Thượng Lược, Ủy viên quốc tế phụ trách.

- **1963.** Tr. Cung Giũ Nguyên từ nhiệm. UV.HL và DCC Thiếu, Tráng khuyết một thời gian.

- **1964.** Khóa tu nghiệp Trưởng Huấn Luyện lần đầu tổ chức ở Viễn Đông (Thái Lan) do Trại Trưởng Gilwell đích thân hướng dẫn, có khá đông Trưởng HL/HĐVN tham dự.

- **1965.** Phân hóa trong hàng ngũ Nữ HĐVN thành hai “hội” và hai bộ TUV đối nghịch, có lần Tổng Nha Thanh niên đứng ra làm trọng tài hòa giải cũng không có kết quả.

- **1966.** Tr. Trần Điền là TUV (thay Tr. Nguyễn Hữu Mưu) kiêm UV.HL và DCC Tráng; Tr. Lê Mộng Ngọc là DCC Thiếu; Tr. Lê Gia Mô là DCC Kha (Ngành do tr. Trần Điền lập cho lứa tuổi 16-18) Tr. Nguyễn Thúc Tuân vẫn là Akéla Leader.



Huy hiệu Ngành Kha



Số đoàn sinh ở thủ đô Saigon và phụ cận phát triển mạnh phải chia thành 2 Châu: 1. Gia Định với các Đạo Bạch Đằng, Bắc Thành, Bến Nghé, Bình Than, Đông Thành, Thủ Đô; 2. Saigon với các Đạo Biển Đông, Diên Hồng, Hải Long, Hoa Lư, Tân Bình, Tây Hồ.



Ấn hành bản dịch Việt ngữ những cuốn sách căn bản của BP : Sách Sói Con, HD Cho Trẻ Em, Đường Thành Công, Hướng Dẫn Vào Trường, nhờ sự tài trợ của Ford foundation.

- **1967.** Tr. Huỳnh Văn Diệp đắc cử TUV, thay thế tr. Trần Điền. Tr. Mai Liệu thay thế làm UV.HL kiêm DCC Tráng.

- **1968.** VC vi phạm hưu chiến tết Mậu Thân, tấn công Saigon và các thành phố miền Nam. Trong số nạn nhân, có hai trưởng HD thuộc thế hệ tiền phong. Gia đình đi tìm phát hiện được di hài của Tr. Trần Điền, thượng nghị sĩ, trong một nắm mộ tập thể nhờ tấm thẻ căn cước sót trong túi áo. Tr. Võ Thành Minh bị bắt khi cứu trợ dân chúng chạy giặc và đưa đi giam trong rừng ở biên giới Lào Việt. Trưởng hai lần vượt ngục không thành; lần thứ hai bị VC đánh chết.

- **1969.** Tr. Nguyễn Văn Thơ nhận chức Hội trưởng. Tr. Trần Văn Lược là TUV, thay thế tr. Huỳnh Văn Diệp mãn nhiệm kỳ. Tr. Lê Mộng Ngọc là UV.HL.

- **1970.** Họa Bạ Giữ Vững tại Suối Tiên, Thủ Đức kỷ niệm 40 năm HDVN. Họa Bạ đón nhận phái đoàn HD Quân đội mới tổ chức, dành cho các em thuộc gia đình quân nhân VNCH.



Huy hiệu trại họa bạ Giữ Vững Suối Tiên 1970

Cổng trại họa bạ Giữ Vững Suối Tiên 1970

Nhân một tướng lãnh Hoa Kỳ, cũng là cấp Trưởng trung ương của BSA, qua thị sát để thực hiện kế hoạch “VN hóa chiến tranh” của TT Nixon, Tr. Nguyễn Quang Minh đề nghị với TUV Trần Văn Lược cử đương sự làm đại diện yết kiến ông, xin BSA nhận đỡ đầu cho HDVN coi như thành phần HD Mỹ, sau đó HDVN tha hồ hưởng viện trợ tiền bạc, phương tiện! Tr. Trần Văn Lược ướm ý, bị Tr. Nghiêm Văn Thạch, phó TUV phản đối quyết liệt, nên không đưa đề nghị lạ đời này ra biểu quyết.

- **1971.** Một Thiếu đoàn gồm HDS thuộc nhiều Đạo được tài trợ một phần sở phí qua Nhật Bản dự Họa Bạ Hoàn Vũ kỳ XIII, cùng với phái đoàn đại diện HDVN do Tr. Trần Văn Lược hướng dẫn dự ĐHD hoàn vũ.

- **1974.** Họa Bạ Tự Lực tại Dòng Đồng Công Thủ Đức. Đơn vị sắc tộc diễn hành trong bộ y phục cổ truyền; Ngày Về Nguồn chung toàn trại nhắc nhở bản sắc VN.

Cuộc kiểm kê chính thức danh sách có bảo hiểm 1974 cho thấy tổng số HDVN là 12,432 người gồm: - 2,195 Trưởng; trong số có 185 Bằng Rừng và 175 Bạch Mã. - 882 Tráng sinh trong 94 Tráng đoàn (134 Trưởng) - 1,332 Kha sinh trong 70 Kha đoàn (277 Trưởng) - 5,265 Thiếu sinh trong 246 Thiếu đoàn (847 Trưởng) - 2,758 Ấu sinh trong 145 Bầy (595 Trưởng)



Huy hiệu trại họa bạ Tự Lực Tam Bình 1974

Một đơn vị HD sắc tộc tham dự trại



- **1975.** Cũng như ở miền Bắc năm 1954, HĐS chứng kiến sự lộ diện của các phần tử VC và một số cảm tình viên nằm trong hội. Tại Saigon có các Trưởng Phan Kim Phụng, Trần Văn Đước, Trần Hữu Khuê, Nguyễn Hữu Nhơn v.v... Tr. Trần Văn Đước sau bị tước đoạt tài sản bắt kể thành tích công trạng, bày tỏ lòng căm phẫn bằng nhiều biểu ngữ treo trên vách phòng, nơi ông hành nghề sửa và bán mắt kính, mấy năm sau ôm hận qua đời. Ngày 2 tháng 5 - 1975, ủy ban quân quản Sài Gòn đổi tên là TP. Hồ Chí Minh, ký quyết định giải tán 2 Hội Nữ và Nam HĐVN, tịch thu tài sản. Sáng 3.5.1975, một số VC từng đội lốt HĐ, dẫn đầu bởi Ô. Trịnh Long Việt (Nhà Bè), tới tiếp thu Hội quán đường Bùi Chu. UV Thường Trực Nguyễn Đức Phúc đòi xuất trình giấy chứng minh mới chịu bàn giao. Mấy ngày sau, dụng cụ khí mẫn lưu giữ tại hội quán thấy bày bán la liệt ở chợ trời! Mục tiêu chính của đám tiếp thu: số tiền 40 triệu đồng trợ cấp để xây dựng Trại Trường Vùng III và tiền tồn quỹ Hội gửi chung chương mục, chúng không lấy ra được.

Trưởng và đoàn sinh tị nạn trong các trại tiếp cư Fort Chaffee (Arkansas) và Camp Pendleton (California) kết hợp thành đơn vị để tiếp tay ban quản trị trại. Ở Fort Chaffee, Tr. Hà Dũng đề xướng, rồi luân phiên phụ trách với tr. Nguyễn Quang Minh. Tại Camp Pendleton là tr. Trương Trọng Trác.

Sau khi được bảo lãnh (sponsor), một số đơn vị VN tự động thành lập trên lãnh thổ Hoa Kỳ.

Dù ký danh với BSA, tất cả vẫn tự nhận là HĐVN, sinh hoạt theo chương trình và tập tục như ở quốc nội.



Một vài hình ảnh sinh hoạt trong những năm đầu tiên xa quê hương của các đơn vị HĐS gốc Việt sau 1975

Tr. Trần Văn Tuyên mất.

- **1977.** Tr. Nguyễn Quang Minh lập nghiệp ở Portland (Oregon), xin tiểu bang tài trợ kế hoạch “Nhà VN” để hướng dẫn định cư và dạy tiếng Anh, dạy nghề cho dân tị nạn, lập văn phòng liên lạc HĐVN hải ngoại, mời Tr. Mai Liệu đứng tên. Tr. Nguyễn Quang Minh là TTK nắm giữ thực quyền, một mặt dùng phương tiện Nhà VN ấn loát, phổ biến Bản Tin VPLL/ HĐVNHN, một mặt nhận tiền ủng hộ khắp nơi gửi về, lại khấu trừ 10% lương tháng nhân viên Nhà VN nói là để lập quỹ hoạt động HĐ! Phô trương giả dối là BSA tin cậy thành tích HĐ của cá nhân Nguyễn Quang Minh, chấp nhận sự phục hoạt Hội HĐVN (bởi Nguyễn Quang Minh), sẽ cho phép tái lập trại trường Bạch Mã trên khu đất BSA tiểu bang Oregon dành cho xử dụng v.v...

Tại Paris, Tr. Nghiêm Văn Thạch và Tr. Đỗ Đăng Di được mời hướng dẫn sinh hoạt HĐ của một nhóm trẻ thuộc các gia đình Việt kiều trước ở Lào, do cựu Tr. Nguyễn Tấn Hơn kết hợp, lấy địa bàn là Giáo xứ. Nhận thấy mấy người chủ chốt của nhóm có hành động mờ ám tư kỷ, hai trưởng phản đối và nhanh chóng rút lui. Cựu Tr. Nguyễn Tấn Hơn với 2 con trai lập thành ban quản trị, ghi danh hội “Scout Vietnamiens en France” (SVN-F – HĐ người Việt tại Pháp) theo luật 1901 về tự do lập hội. SVN-F xin gia nhập EEDF, bị từ chối

Báo chí Mỹ ở Portland phanh phui hành động nham nhúa của Ô. Nguyễn Quang Minh trong quỹ Nhà VN. FBI điều tra, sau đó tiểu bang đình chỉ sự tài trợ. Nhà VN đóng cửa, Ô. Nguyễn Quang Minh bị truy tố trước pháp đình Oregon.

Tr. Mai Liệu thông báo đã lập Văn phòng Liên Lạc HĐVN để tiếp tục công tác kết hợp. Tuy nhiên, VPLL không có bản tin và hầu như tê liệt cho tới năm 1980.

- **1979.** Tr. Nghiêm Văn Thạch được các trưởng Nguyễn Tất Thành (cựu Phó Thiếu trưởng, Đạo Biển Đông) và Nguyễn Thị Mai (cựu Bà trưởng), Nguyễn Thị Nga (nữ HĐ, em Tr. Mai), muốn



rời bỏ hội SVN-F, mời tới chấn chỉnh hoạt động HĐ. Thành lập Liên đoàn Gia Định với sự ủng hộ của Hội AVITEC (hội chuyên gia kỹ thuật gia) làm thành phần chủ lực cho Hội Nam Nữ HĐVN tại Pháp (ASGVN), có sự đồng ý của Tổng hội HĐ Pháp (Scouytisme Francais -SF). Tr. Bodino, Chủ tịch SF (Khoa trưởng Luật khoa, Viện Đại học Dijon) và Tr. Nghiêm Văn Thạch họp ở Jambville (trại trường SDF), duyệt ký thỏa hiệp chung theo đó ASGVN trở nên Hội viên Liên kết (qui chế hoàn toàn mới mẻ), thành viên phong trào HĐ Pháp. Cấp lãnh đạo 5 hội đoàn sáng lập HĐ Pháp (EEDF, SDF, GDF, FEEUF, SIFF) đều khen ngợi thái độ hợp tác và tinh thần kỷ luật của HĐVN, đã tuân thủ qui tắc của Tổ chức HĐ Hoàn Vũ không nhận thành viên tị nạn; HĐ ly hương phải hoạt động trong khuôn khổ hội bản địa. Họ ước mong rằng gương mẫu của HĐVN sẽ được những đoàn gồm dân tị nạn CS Đông Âu (Hung, Tiệp v.v...) bắt chước thay vì ngoan cố đứng ngoài lề sinh hoạt Hoàn Vũ từ sau đệ nhị thế chiến.

Hội SVN-F tan rã. Một trưởng đơn vị là Bùi Đức Minh tách ra lập Đoàn “Hương Nhi” (!) rập khuôn y hệt ấu đoàn HĐ, nhưng chẳng lâu bền.

Ô. Nguyễn Quang Minh bị tuyên án 8 tháng tù ở sau khi điều đình nhận tội nhẹ (pleading guilty) để chấm dứt điều tra có thể vạch ra bằng chứng nhiều tội nặng hơn. Luật Hoa Kỳ cho phạm nhân có hạnh kiểm tốt được phóng thích (conditional release) sau khi ở tù phân nửa thời gian ấn định.

Hoàn cảnh thuận lợi thêm cho sự phục hoạt Phong trào HĐVN. Tr. Đỗ Quý Toàn, Tr. Nguyễn Trung Thoại và Tr. Nguyễn Tấn Hồng lập đơn vị ở Montréal, Canada (quốc gia thứ 3 có HĐVN, sau Hoa Kỳ và Pháp). Tr. Trần Văn Khắc vượt biển định cư ở Canada.

Ô. Nguyễn Quang Minh tái xuất hiện ở Portland, tỉnh khô như không có sự việc gì xảy ra... Nhân danh Tr. Mai Liệu, đương sự gửi thư mời họp bạn ở đồi “Bạch Mã” (Oregon) kỷ niệm 50 năm HĐVN.

Hưởng ứng có các trưởng: Trần Văn Khắc, Phan Nguyệt Minh (bà Nguyễn Văn Thơ), Đỗ Quý Toàn, Hà Dũng, Trần Cao Lĩnh, Lê Xuân Hùng, Nguyễn Thế Thanh, Lý Nhật Hui... Các trưởng hiện diện xác nhận không xử dụng cơ sở HĐVN hải ngoại là “cửa riêng” Ô. Nguyễn Quang Minh; ủy nhiệm tr. Mai Liệu đích thân xây dựng “văn phòng HĐVN”.

- **1980.** Lập đơn vị ở Na-uy (Norway - Tr. Lê Thiên Vinh), Tây Đức (Germany - Tr. Tô Văn Phước), Ý (Italy - Tr. Kiều Công Cường). Nhiều đơn vị xuất hiện ở California, nơi bắt đầu thu hút đông dân tị nạn. Hoạt động hăng hái của các đơn vị ở đảo Paula Bidong, Sungei Besi, Palau Tengah, Galang I và II, Palawan, Bataan, Okinawa và ở Thái Lan.

Ô. Nguyễn Quang Minh bỏ đất Oregon về California, nơi còn nhiều người không rõ vụ tai tiếng Nhà VN làm ô danh lây HĐ, cố động lập “Hội Đồng Chỉ Đạo HĐVN” do Nguyễn Quang Minh làm TTK! Không ai mắc lừa. Đương sự tiếp tục gửi thông cáo, tài liệu lộn xộn đủ loại, dưới tiêu đề “HĐVN Hải Ngoại”. Trên thực tế, HĐVNHN là “hội ma”, Tr. Mai Liệu đã thông báo nhà chức trách tiểu bang Oregon là trưởng không đứng chịu trách nhiệm nữa. Đồng thời, Tr. Trịnh Văn Toàn cáo giác hành vi phạm pháp của Nguyễn Quang Minh vì dùng địa chỉ nhà riêng của trưởng ở Portland làm trụ sở, mạo ghi danh trưởng là thành viên quản trị.

Lợi dụng lần nữa lòng tin của Tr. Mai Liệu, Ô. Nguyễn Quang Minh lấy danh nghĩa của trưởng thu xếp cuộc tiếp xúc cấp chỉ huy BSA ở khu Los Angeles. Lẽ ra Tr. Mai Liệu là vai chính gặp gỡ, nhưng đương sự độc chiếm đối thoại để phô trương như thể các đơn vị HĐVN tị nạn thành lập do công lao và thuộc quyền lãnh đạo của đương sự; sau đó ra thông cáo tự phong là đại diện HĐVN trong Hội Đồng Địa khu Los Angeles.

Từ Giữ Vững của CN Pháp mở cuộc thảo luận về thể thức thích hợp để xây dựng Phong trào HĐVN ly hương. Tr. Trần Văn Khắc nhận chủ trì công tác.

-**1981.** Họp mặt Âu Châu kỳ 1. Quyết định hàng năm sẽ có họp mặt HĐVN Âu châu, do một CN luân phiên tổ chức. Tập tục được thể hiện đều đặn cho tới thập niên 90, khi nhiều CN bắt đầu bị khủng hoảng vì thiếu trưởng, ít đoàn sinh.

-**1982.** Lập chi nhánh HĐVN tại Hòa Lan (Nederland - Tr. Bùi Năng Phán), Bỉ (Belgium-tr. LM Nguyễn Xuyên), Úc (Australia - Tr. LM Vũ Văn Thông).

CÒN TIẾP

*** **Phần hình ảnh do BBT sưu tầm từ các nguồn: Internet + Chuyên mục “Bạn có biết” của Gấu Tận Tụy**





Muôn tâu Thượng Đế
Vạn tuế Ngọc Hoàng
Trường thọ an khang
Cầm cân chính đạo
Chúng thần là Táo
Hương đạo Trường niên
Vui thú điền viên
Ở trong xó bếp
Gặp mùa Cô vít
Chẳng dám đi ra
Ru rú trong nhà
Thế nên thân táo
Đành viết báo cáo
Kính trình trên zoom
Online gửi luôn

@

Muôn tâu Thượng Đế
Thần xin thưa là
Chuyện nhà dưới thế
Trong suốt năm qua
Vẫn còn dịch bệnh
Trước năm con Trâu
Cô vít bấy lâu
Có phần giảm bớt
May nhờ y đức
Thượng Đế rủ tình
Đã có vắc xin
Chích ngừa nhân loại
Dịch bị chặn lại
Nhưng vẫn còn hung
Biến thể lung tung
Tác yêu tác quái
Gây nhiều phiền toái
Đại khái... vắng tanh



Chẳng được họp hành
Gây nhiều trở ngại
Đình đốn các trại
Họp mặt trên zoom
Thần bó tay luôn
Vốn dân lô tếch (low tech)
Nên trơ mắt ếch
Nghe lỏm từ xa
Vài chuyện trong nhà
Nhất gia Hương đạo
Nay thành đa gia
Mỗi nhà mỗi kiểu
Thần cũng không hiểu
Chúng hấn mần răng
Thiệt là làng nhàng
Như thập nhị sứ
Quên luật số 4
Thế nà nàm thao
Thế nà thế nào
Thật là bát nháo
Ai ai cũng bảo
Hương Đạo nhất gia
Nhưng thực tế ra
Chỉ là mơ ước
Bao giờ lại được
Như một thửa xa
Anh em một nhà
Sẽ không còn bị
Chính trị phối chi
Chia phe chia phái
Thực là tai hại
Ảnh hưởng phong trào
Chẳng ra làm sao
Bát Nha bát nháo



Thần vốn là táo
 Hường đạo Trường niên
 Bản tính vốn hiền
 Già và hoài cổ
 Nhưng cố gắng bó
 Tình xóm nghĩa làng
 Hường đạo vương mang
 Đồng thuyền đồng hội
 Đệ huynh tử muội
 Hường đạo Trường niên
 Phát triển mọi miền
 Dallas thêm Xóm
 Bách Hợp Trường Niên
 Bạch Mã phi nhanh
 Houston không kém
 Lập thêm Gia Đình
 Bách Hợp Houston
 Trường niên gắn bó
 Vượt qua gian khó
 Hường đạo nhất gia
 Số một chính là
 Trường niên Vùng Vịnh
 Nơi San Hô Thành
 Thường xuyên họp hành
 Trên zoom vui vẻ
 Lâu lâu khoe khỏe
 Lại nhỏ lại to
 Lại hện lại hò
 Giữ Vững Liên Kết
 Vui Xuân mừng Tết
 Trên khắp các miền
 Bóng dáng Trường niên
 Với khăn quàng tím
 Cùng các đoàn viên
 Hết lòng lương đồng
 Bảo tồn truyền thống
 Hường Đạo Việt Nam
 Miệng nói tay làm
 Nêu gương đoàn kết
 Từ Đức qua Pháp
 Đến Úc, Canada
 Bốn biển một nhà
 Trường niên Gắn Bó
 Ngồi lại bên nhau
 Giữ vững Phong trào



Trâu đi



CỌP đến

Qua cơn sóng gió
 Đầu năm con Hồ
 Cuối năm con Trâu
 Thần táo khẩu đầu
 Trình qua Thượng Đế
 Việc đời dâu bể
 Mọi sự sẽ qua
 Xin ngài thứ tha
 Rủi thương nhân loại
 Tránh mọi bách hại
 Để cho muôn nhà
 Sẽ lại an hoà
 Thần mừng vô kể
 Muôn tâu Thượng Đế
 Thế giới bao la
 Năm cũ gàn qua
 Trâu đi Cọp tới
 Bước sang năm mới
 Xin Ngài thương ban
 Mọi sự bình an
 Đến cho nhân loại
 Tránh mọi bách hại
 Dịch bệnh thiên tai
 Giữ cho muôn loài
 Yên vui hạnh phúc
 Kinh tế hồi phục
 Muôn tâu Ngọc Hoàng
 Thần táo Liên Lạc
 ù ù cạc cạc
 Tờ sớ đã dài
 Vừa dở vừa dai
 Thần xin si tốp
 Sang năm con Cọp
 Mong sự bình an
 Sẽ lại họp đoàn
 Một nhà Hường Đạo
 Chung tay kiến tạo
 Thần đây cũng vui
 Xin được cáo lui
 Ngọc Hoàng Vạn Tuế
 Vạn Tuế Vạn Tuế

Cuối năm Trâu
Đầu năm Cọp
(Táo Thư ký LL sao lục online)





TRẠI HỢP BẠN THẾ GIỚI HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG - HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM

THẮNG TIẾN XII

8-13 July, 2022 Oak Canyon Park 5305 E Santiago Rd, Silverado, CA 92676

www.thangtien12.com www.thangtien12.net

From: **Nguyễn Trí Tuệ** <ttk.hdtu.hdvn@gmail.com>
Date: Fri, Jan 14, 2022 at 8:58 PM
Subject: Thắng Tiến XII registration start
To:

Kính Quý Trưởng,

Xin Quý Trưởng vui lòng phổ biến rộng rãi bắt đầu ghi danh tham dự Trại Thắng Tiến 12.
Xin vui lòng phổ biến rộng rãi khắp các Liên Đoàn/Đơn vị/Làng/Xóm/Gia Đình Bách Hợp Hướng Đạo Trường Niên.

<http://tt12.ddns.net>

<http://thangtien12.ddns.net>

<http://thangtienxii.ddns.net>

Tabtt
Nguyễn Trí Tuệ
Tổng Thư Ký

[Download all attachments as a zip file](#)



TT12_Registr... .jpg
178.7kB



TT12_Registr... .pdf
110.2kB



THANG TIE... .pdf
190.1kB



TT12 Code o... .pdf
140.8kB



TTXII Waiver... .pdf
228.8kB



RISK MANA... .pdf
243.2kB





HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG - HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM

TRẠI HỢP BẠN THẾ GIỚI

THẮNG TIẾN XII

8-13 July, 2022 Oak Canyon Park 5305 E Santiago Rd, Silverado, CA 92676

Ngày 22 tháng 12, 2021.

Kính chào Quý Trường,

Để đáp ứng với tình hình hiện nay, Ban Tổ Chức Trại Thắng Tiến XII đã nhanh chóng thành lập Ban Quản Lý Các Rủi Ro (Risk Management Team-RMT) bao gồm rất nhiều các chuyên viên y tế như Bác Sĩ, Y Tá, Dược Sĩ, và các chuyên gia đã và đang đảm nhận các công việc liên quan đến quản lý rủi ro từ các quý Phụ Huynh và các Trường của Miền Tây Nam, Miền Tây Bắc, Miền Đông và Canada. Ban Quản Lý Các Rủi Ro đã nhanh chóng có các cuộc họp, bàn thảo và đã soạn ra một kế hoạch rất chi tiết, đầy đủ cho Trại Thắng Tiến XII. Kế hoạch này gồm 3 phần:

- 1) Yêu cầu, cách thức ghi danh tham dự và khi nhập Trại,
- 2) Biện pháp phòng ngừa trong Trại,
- 3) Cách thức ứng phó nếu xảy ra.

Sau khi nghe RMT tường trình, Ban Tổ Chức Trại đã trình bày những dự tính, tiến triển hiện nay của từng Ban. Tiếp theo, Ban Tổ Chức Trại đã biểu quyết đa số đồng ý tiếp tục tiến hành Trại Thắng Tiến XII theo như kế hoạch 8-13 Tháng 7 năm 2022 tại Oak Canyon Park trừ khi có những biến chuyển nào khác liên quan đến sự an toàn của các Trại Sinh vào giờ chót hay các sắc lệnh mới từ các Cơ quan Y-tế của Tiểu Bang và Liên Bang.

Với tinh thần "Hướng Đạo Việt Nam khó khăn coi thường" tất cả các Anh Chị Em chúng ta "chung một đường lên" cùng đồng lòng yểm trợ Hội Đồng Trung Ương – Hướng Đạo Việt Nam và tham dự Trại Thắng Tiến XII.

Những chi tiết về thủ tục, lệ phí và thời hạn ghi danh sẽ thông báo trong nay mai.

Chân thành cảm ơn tất cả các chuyên gia thành viên của Risk Management Team đã nhanh chóng thành lập và cùng nhau soạn thảo các nguyên tắc ứng phó rất chuyên nghiệp cho Trại Thắng Tiến.

Tất cả chúng ta cùng nhau Thắng Tiến lên đường.

Thân Ái Bất Tay Trái

Nguyễn Tư Nhân

Trại Trưởng Trại Thắng Tiến XII





Tính theo Âm lịch, năm 2022 là năm Nhâm Dần, bao gồm 2 thuật ngữ từ thiên can Nhâm (Thủy dương) và địa chi Dần (hổ). Nhâm Dần đứng thứ 39 trong hệ thống đánh số Can Chi của người Á Đông.

Tuy là quyển tự vị tiếng Việt đầu tiên, song *Đại Nam quốc âm tự vị* (1895) của Huỳnh-Tĩnh Paulus Của không phải là sách ghi nhận từ “cọp” sớm nhất, bởi vì từ này từng xuất hiện ở trang 14 của tập *Thơ Nam kỳ*, Impr. Nationale (1876) với cách viết: “cọp mắc vòng, cọp dữ” và trong *Chuyện giải buồn* của Quán Hạc (1886) qua “Tích cọp lạy, Cọp có nghĩa”...

Trong chữ Nôm, cả 2 từ 狻 và 狻 đều có nghĩa là cọp, do người Việt sáng tạo, thường được sử dụng ở Đàng Trong. Kể từ nửa cuối thế kỷ 19, từ cọp được ghi nhận trong nhiều sách viết bằng tiếng Việt và tiếng Pháp, đặc biệt trong *Lục Vân Tiên truyện* của Nguyễn Đình Chiểu: “Vào rừng cọp thấy đều quý lạy đưa”. Tuy nhiên, có những trường hợp từ này lại mang nghĩa khác, ví dụ: “coi hát cọp” là xem hát không tốn tiền, về sau thường được hiểu là trốn trả tiền mua vé (xem hát cọp, coi cọp).



Vương Trung Hiếu

“Cọp” là từ rút gọn, biến âm của chữ accompagné trong tiếng Pháp, nghĩa là đi cùng, kèm theo (vào thời Pháp thuộc, trẻ con dưới 10 tuổi đi coi hát với cha mẹ thường không phải trả tiền vé).

Hổ là một từ gốc Hán, người Việt mượn nguyên xi chữ 虎 trong Hán ngữ để tạo ra chữ Nôm 虎 (hổ), nghĩa là con cọp. Xin lưu ý, có nhiều từ Hán Việt đọc là hổ nhưng nghĩa hoàn toàn khác. Ví dụ: hổ khẩu (虎口) không phải là miệng hổ, mà là chỗ khe giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ; bích hổ (壁虎) và hiết hổ (蠍虎) là con thằn lằn (thạch sùng); bạo hổ (暴虎) không phải là cọp dữ, mà có nghĩa là “tay không bắt sống được cọp”; yên chi hổ (胭脂虎) là con cọp thoa phấn, dùng chỉ người đàn bà dữ như cọp; long hổ (龍虎) là rồng và cọp, chỉ người vô cùng tài giỏi, song khi nói mã hổ (馬虎) thì không có nghĩa là ngựa và cọp, mà là từ chỉ sự cầu thả, tùy tiện. Bạch hổ (白虎) là cọp trắng, vằn đen, song còn nghĩa là hung thần, tên chòm sao bảy ngôi ở phương Tây hoặc tục xưng đàn bà không có lông ở chỗ kín; hổ kinh (虎鯨) là tên gọi của một loài cá heo đen lớn (Orcinus orca). Dĩ nhiên, những từ hổ mang, hổ trâu,

hổ lửa hay hổ đất, hổ hành, hổ rọ, hổ ngựa, hổ lai, hổ mày, hổ cóc... không dùng để chỉ con hổ, mà nói về những loài rắn hổ. Đây là những từ đã được ghi nhận trong *La Cochinchine et ses habitants* (provinces de l'Ouest) của J.C.Baurac (1894).



trong *Lý hạng ca dao* (“Kểnh vắc con lợn thì coi trùng trùng”); trong *Xuân Hương di thảo* (“Dang tay ông kểnh đập lên đầu”) và nhiều tài liệu khác; *khái* (chữ Nôm: 猯) là từ thuộc phương ngữ Bắc Trung bộ, trong mục Tigris của *Từ điển Taberd* (1838). Riêng câu “Lên rừng thì sợ khái, ngoài bể thì sợ cá ông voi” được ghi trong *Nghệ An tỉnh khai sách* - tuyển tập những bài viết chữ Nôm của chức sắc Nghệ An thời xưa.

Trong tiếng Việt, con cạp có những tên gọi khác như: *hạm* (chữ Nôm: 猯, 獠) trong “ăn như hạm, tránh hùm phải hạm”. Từ “con hạm” từng xuất hiện ở trang 25 trong *Chuyện giải buồn* (1887) do Huỳnh Tịnh Của sưu tầm; *hâm* (chữ Nôm: 唵) là âm mô phỏng tiếng gầm của cạp, về sau được dùng để chỉ con cạp, xuất hiện trong câu “Hâm mạnh phải nhè nanh” (*Chuyện đánh hổ cứu cha* của Edmond Nordemann (1898); *hùm* (chữ Nôm: 猯, 猯) được ghi trong *Từ điển Taberd* (1838) và mục Tigre (Con hùm: hùm hạm), Tigresse (Hùm cái) trong quyển *Dictionnaire franco-tonkinois illustré*, P.G.Vallot, Schneider (1898); *kẹ* (chữ Nôm: 寄, 偈, ㄎ) cũng là từ chỉ con cạp, có trong *Giúp đọc Nôm và Hán Việt* của Anthony Trần Văn Kiệt; *kểnh* (chữ Nôm: 脛, 獍) là từ thuộc phương ngữ Bắc, người miền núi dùng để gọi con hổ một cách kính sợ. Từ này xuất hiện



Ngoài những tên nêu trên, người ta còn gọi con cạp là “chúa sơn lâm”, vì đây là loài mãnh thú đáng sợ nhất trong rừng, trên đầu có những vằn giống như chữ 王 (vương) trong Hán ngữ. Cách gọi “ông ba mươi” xuất phát 2 giả thuyết chính: theo lệ ngày xưa, ai bắt được cạp thì thưởng 30 quan tiền hoặc “cứ đêm ba mươi là cạp về gầm thét, dân làng tỏ lòng kính trọng cạp dùng ngay danh từ Ông Ba Mươi để gọi cạp” (trích *Việt Nam truyền kỳ tập truyện* - tập 1 của Toan Ánh, Quê Hương xuất bản năm 1983).



Tóm lại: Cạp, Hổ, Mãnh, Hùm, Kểnh, Khái, Hạm, Hâm, Kẹ, Ông Ba Mươi, Chúa Sơn Lâm gọi thế nào cũng mang ý nghĩa giống nhau cũng chỉ là tên gọi một loài thú.





Trong nền văn học của dân tộc chúng ta, giai thoại về Tôn Thọ Tường và Phan Văn Trị có lẽ là trường hợp duy nhất, không có lần thứ hai? Một bên, Tôn Thọ Tường, tiêu biểu hạng nho sĩ... cúi đầu làm tay sai cho Thực dân Pháp, dùng văn chương biện minh việc làm của mình, bên kia, Phan Văn Trị thì ngược lại.

VÀI NÉT VỀ :

-TÔN THỌ TƯỜNG (TTT) 1825 – 1877. Sinh tại Phủ Tân Bình, tỉnh Gia Định. Nhờ gia thế bốn đời làm quan cho triều Nguyễn, ông xin được Âm tập....Chức vụ sau cùng là Đốc Phủ Sứ. Do cùng lãnh sự quán Pháp De Kergaradec, kinh lý thượng du Bắc Việt, bị sốt rét... chết tại Hà Nội. Thông thường những người mang tiếng là làm quan triều Nguyễn nhưng thực chất làm (tay sai) cho Thực dân Pháp. Ông dùng văn chương để biện minh hành động “ tiếp tay cho giặc! “ của mình.

-PHAN VĂN TRỊ (PVT) 1830 -1910. Sinh tại làng Hạnh Thông, quận Gò Vấp, tỉnh Gia Định. Ông đậu Cử Nhân, vì vậy còn được gọi là Cử Trị, nhưng không ra làm quan và chống đối thực dân... Là bạn của Tôn Thọ Tường và cũng đã dùng văn chương đối đáp lại “tư tưởng cam tâm nối giáo cho giặc“ của họ Tôn! Ông thường đi lại với các Cụ Nguyễn Đình Chiểu, Bùi Hữu Nghĩa, Huỳnh Mẫn Đạt... Qua đời tại xã An Nhơn Phong Điền, thọ 80 tuổi.

Nhắc đến hai vị này là vì bỗng dưng tôi thấy có cái gì đó tương tự như giữa Ủy ban quốc gia NVSC, và HDTU/HĐVN hiện nay, tuy hoàn cảnh, thời gian và “đối tượng“ khác nhau nhưng trên “tinh thần gia nô, cầu nô tài“ một bên và “tinh thần kiên định lập trường“ của bên còn lại!

Trước hết xin phép tóm lược sự hình thành HDTU / HĐVN, tuy cũng đã quá rõ ràng thế nhưng vẫn luôn bị những kẻ “đầu người, óc heo! (nói theo phim...chường!)“ bôi bẩn theo ý đồ của phe nhóm

họ...

HDTU/HĐVN được thành lập tháng 7 năm 1983 tại Costa Mesa, Hoa Kỳ. Đây là ý nguyện của những HDS thuộc hai Hội Nam và Nữ HĐVN trước 1975 tại quê nhà, cùng với sự gợi ý của Trưởng Lazslo Nagy, TTK văn phòng HDTG lúc bấy giờ.

Như vậy HDTU/HĐVN (ICCWS) có được HDTG (WOMS) công nhận hay không?

Theo ngụ ý, xin thưa: KHÔNG!

HDTU/HĐVN không phải là một Hội HĐ như các Hội HĐ khác và không thuộc Một Quốc gia nào mà bao gồm tất cả những Quốc gia có Đơn vị HĐVN sinh hoạt. Không là một tổ chức thuộc về hành chính mà nghiêng về tinh thần, là điểm tựa chung cho tất cả HDS/HĐVN khắp nơi, đang sống ở các nước thuộc thế giới tự do.

HDTU/HĐVN không (hề) hội đủ điều kiện để HDTG công nhận! Như vậy HDTU/HĐVN có quan hệ gì với HDTG?

Thiết nghĩ chỉ là những cảm tình cá nhân dành cho nhau giữa đôi bên.

Do sự quý mến đối với Cố Trưởng Trần Văn Khắc và Nguyễn Văn Thơ từ trước, vì vậy TTK Lazslo Nagy ngay đầu thập niên 80 đã trao đổi góp ý và thường xuyên liên lạc. Những chống phá HDTU gửi cho văn phòng HDTG cũng được TTK thông báo lại cho Trưởng Khắc và Trưởng Thơ biết!

Khi Trưởng Vĩnh Đào đảm nhận Chủ tịch HĐTU, quan hệ giữa Trưởng Vĩnh Đào và TTK lúc này là Jacques Moreillon càng thân thiết hơn, theo sự hiểu biết giới hạn của tôi.

Những vấn đề liên quan đến HĐVN, không kể ở bên nhà hay ngoài này, Tr.TTK thường trao đổi, lắng nghe góp ý của Tr. Vĩnh Đào.

Không có những thâm tình tương kính như vậy, có lẽ Tr. Vĩnh Đào không được mời dự họp và thuyết trình năm 1998 như chúng tôi đã có lần nhắc đến...

Có thể từ năm 2002 trở đi, giao tình giữa tân Ban Thường Vụ HĐTU và tân TTK không như các vị tiền nhiệm, song song vì chủ trương của HĐTG đã thay đổi (?) cho nên HĐTU/HĐVN không còn những “gắn bó” với HĐTG như trước kia...! **Tóm lại, vẫn theo ngụ ý, chúng ta không nên trông chờ HĐTG điều gì, vì... trông chờ cái gì?**

Biết rõ vị trí của mình, biết ý muốn của người, chúng ta sẽ luôn bình thản, an nhiên tự tại và tiếp bước về phía trước theo con đường đã chọn. Những đối xử chân tình với nhau ngày nào đã chấm dứt từ sau năm 2002, có thể nói như vậy, cho nên những hình tượng xum xoe vẽ vờ hiện nay, nếu có, thì đó chỉ là những hứa hão cho vui hoặc chỉ là “vọng tưởng(cổ bảm vùi không đúng) của chúng ta?”

Như vậy chúng ta có hãnh diện nào đáng nhắc đến của HĐTU không?

Xin thưa, CÓ !

Từ 1983 đến nay, HĐTU chúng ta đã vượt qua biết bao thử thách, chống phá..., nhất là của những kẻ tự cho mình là HDS/HĐVN từ...bên nhà, nhưng trong thời gian nương tựa xứ người, họ đã không có một đóng góp chi cùng với anh chị em, ngoài việc “lớn giọng... thầy đời, để lộ cái TA thuộc hạng Tu Hú, trở thành những tảng đá ngầm mà vẫn luôn hoang tưởng, tự cao tự đại! ”.

Điều này chứng tỏ anh chị em chúng ta một lòng vì PT, biết rõ việc phải làm với nhiều đòi hỏi kiên tâm, bền chí và ngẩng cao đầu đi tới. Quyết noi gương theo các Trưởng Lão thành, suốt một đời bảo vệ, gìn giữ sự trong sáng của PT/HĐVN bằng tinh thần vô vị lợi và

ngày HĐTU đang tiếp bước. Như vậy không hãnh diện hay sao?

Khắp nơi trên thế giới, các LĐ HĐ chúng ta trong những thập niên 80 - 90 đã phát triển không ngừng. Từ Âu châu, Úc châu, Gia Nã Đại và nhất là tại Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ. Chúng ta đã tạo được nhiều thiện cảm với HĐ Bản địa và họ đã đối xử với chúng ta đúng theo Luật thứ Tư: “...là anh em”. Từ năm 1983 đến nay cũng gần trên dưới 30 năm, không ai, kể cả BSA, thắc mắc hay khó chịu việc mặc đồng phục của chúng ta....

Một “kỷ niệm vui của CN Đức“, trong khoảng thập niên 80 mà tôi còn nhớ (hy vọng) không sai như sau: Trưởng Trần Tiến Chiếu, LĐ Trưởng LĐ Trần Quốc Tuấn - CN Đức lúc bấy giờ, LĐ sinh hoạt ở thành phố Trostlingen, được anh em HĐ Bản xứ, DPSG (Deutsche Pfadfinder Saint Georg), bầu làm Đạo Trưởng. Khoảng chừng trên dưới nửa năm sau đó, có lẽ do ưa chuộng sự hoạt bát, vui tính của Tr. Chiếu, anh em HĐ Bản xứ cũng đã thích thú, khoái gấn huy hiệu của chúng ta lên đồng phục của họ. Tr. Chiếu đã vui vẻ kể lại trong một lần họp Trưởng mà tôi có tham dự. Có thể đây là trường hợp duy nhất (?) nhưng cũng để chứng tỏ “câu chuyện đồng phục chẳng có chi mà âm ỉ! ” Ấy vậy mà vài năm gần đây bên Hoa Kỳ, “HDS Mỹ Thật” thì bình thường, nhưng “Mỹ (gốc... mũi tẹt!) a dua, vọng ngoại,

kiếm sống thọc, quậy âm về đồng phục...!”

Tuy những năm từ khoảng cuối thế kỷ 20 do tình hình nhiều thay đổi, nhất là Âu châu, có vài quốc gia LĐ đã không còn, thế nhưng nhìn chung các sinh hoạt khắp nơi thì ..một tiếng A thật lớn cho HĐTU vẫn là xứng đáng !

Về mặt văn hóa chúng ta không thể không nhắc đến những sách báo HĐ mà các LĐ, CN hay Miền đã in ấn, phát hành. Xin đơn cử một vài ghi nhận như **Kỷ Yếu 60 Năm HĐVN, 1930-1990**, phát hành nhân trại họp bạn Thăng Tiến III với hình ảnh Sóc vui vẽ Cố Tr. Nguyễn Đức Lập sau trang đầu; **Phong Trào HĐVN, 1930-2000**, ấn bản lưu niệm trại họp bạn HĐVN năm 2000 tại San Jose



HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG - HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM
INTERNATIONAL CENTRAL COMMITTEE OF VIETNAMESE SCOUTING (ICCVS)
DAS INTERNATIONALE KOMITEE DER VIETNAMESSISCHEN PFADFINDERSCHAFT
COMITE CENTRAL INTERNATIONAL DU SCOUTISME VIETNAMIEN
www.iccvs.org www.hdtuhdvn.com www.huongdao-vietnam.com www.huongdao-vietnam.org

California do quý Trường Mai Liệu - Nguyễn Trung Thoại - Trần Anh Tuấn biên soạn và sao lục. Trong tập này, bài viết mang tựa đề **Báo Hường Đạo** của Cố Trường Nguyễn Trung Thoại đã liệt kê hầu hết những Đặc san, Nội san khắp nơi cùng với hình bìa các báo được thu nhỏ lại (từ tr. 38 đến tr. 44). Tiêu biểu về sách thì **Lịch Sử HĐVN, Hồi Ký**, của Cố Trường Sứ siêng năng Trần Văn Khắc do LĐ Chi Lăng Toronto, Canada xuất bản và phát hành đầu năm 1985; **Thư Ngỏ Gởi Các Bạn Trẻ VN** tìm về cội nguồn của Trường Vĩnh Đào, nguyên bản bằng tiếng Pháp (**Lettre ouverte aux jeunes Vietnamiens**: tái bản 4 lần từ 1993 đến 2002) và một Thân Hữu CN Đức, anh Trần Hoàn, dịch từ bản tiếng Pháp sang tiếng Đức (**Offener Brief an junge Vietnamesen**) -2005- (được biết Ông Phạm Trương Long cũng đã dịch sang tiếng Anh, phát hành USA)..., **Nguyên Lý HĐ** của Tr. Vĩnh Đào, **HĐ và Phát Triển Tâm Linh** .v.v. và .v.v.

Cũng không thể quên các tờ báo như **Bạch Mã, Liên Lạc của HĐTrN**, những phát hành của HĐTU' từ thập niên 80, như **Tập san**

được, không thể đòi hỏi tất cả!. Riêng Âu châu theo tôi biết, thập niên 80 và sau đó, CN Anh và Đức đã tham dự ngày Quốc hận ngày 30 tháng 4 do CĐ tổ chức, CN Hòa Lan với lá Cờ Vàng của người Việt tị nạn có mặt trong nhiều năm cho chủ đề “đi bộ (trên dưới cả trăm cây số) cho tự do, nhân quyền”. Riêng CN Đức, các LĐ Sào Nam - Berlin, Cửu Long - Erding (gần München), Quang Trung - München, đã mấy lần tổ chức văn nghệ gây quỹ hỗ trợ con tàu Cap Anamur, tàu cứu nhiều người Việt trên biển Đông!. Đặc biệt có lần LĐ Lê Lợi - Schwäbisch Hall (Tr. Nguyễn Văn Thuật LĐT.) chung tay góp sức và Đại Diện Cap Anamur đã nhận số tiền do Ban Tổ Chức trao ngay trên sân khấu...

Sau cùng, tạm gọi như vậy, có lẽ không thể quên các trại họp bạn HĐVN, trại Thăng TiếnTT, mà HĐTU' đã liên tục tổ chức từ nhiều năm qua. Tuy có lúc (nhưng may quá, rất hiếm..) gặp phải “tiền hung (và rồi) hậu kiết!”, đại khái giống như TT 8 do Tr. Dương Tiến Đạt làm Trại Trường (không biết tôi nghĩ có đúng không!) Về trại TT anh chị em đều đã rõ, riêng cá nhân tôi chỉ cảm nhận rằng: HĐ mà không



TRƯỜNG, và liên tục những **Đặc san HĐVN** mỗi khi “**Mừng Xuân Mới**”... Về những **Tập san, Đặc san của HĐTU'/HĐVN** phát hành là nhờ công sức đóng góp của bao nhiêu Trường thay nhau gánh vác, mà thiết nghĩ, chúng ta phải ghi nhận công sức của ACE: **Vinh Đào, Nguyễn Công Trứ, Lê Thùy Lan, Võ Thành Nhân, Trần Anh Kiệt, Hà Thúc Sinh, Trần Xuân Đức, Nguyễn Đức Lập, Nguyễn Trí Tuệ, Hồ Đăng** .v.v. và .v.v.

Nếu tính thêm những trại Truyền Thống, những Hướng dẫn liên quan đến sinh hoạt HĐ, những trang nhà hầu như mỗi LĐ, CN hay Miền đều có... thì nhìn chung, HĐTU', các Miền, các CN và các LĐ, với sự đóng góp của các Trường và HDS, đã góp phần về mặt văn hóa thật đáng tán thưởng!

Những đóng góp vào việc chung với Cộng đồng người Việt tị nạn, có lẽ tùy theo hoàn cảnh và điều kiện mà LĐ, CN hay Miền có

có trại, nhất là trại họp bạn Jamboree Việt tị nạn, thì sẽ... buồn biết chừng nào!

Khi HĐTU'/HĐVN “chính thức trình làng 1983”, trại TT 1 - 1985, trại đầu tiên, được tổ chức tại Jambville, trại trường HĐ Pháp. Cho đến nay, trại TT 11 vừa tổ chức xong ở Virginia Hoa Kỳ năm 2018 đã chứng minh HĐTU' “**tuy vô thực nhưng rất hữu danh**”: suốt 33 năm luôn có mặt mà anh chị em chúng ta, kể cả Phụ huynh, Thân hữu, đều hãnh diện về HĐTU'/HĐVN!

Trong mấy mươi năm qua, tất cả các trại TT, theo sự hiểu biết giới hạn, tôi chưa hề nghe anh chị em kể lại rằng HĐTG đã “chỉ thị hay gởi văn thư “ yêu cầu BTC trại TT phải thế này, phải thế khác theo họ muốn! Ngay cả HĐ Bản xứ, thí dụ HĐ Pháp, đã hết lòng hỗ trợ mà không hề có yêu cầu nào! Thiết nghĩ HĐTG đâu có... nhiều thời giờ nhàn rỗi để chú ý đến trại của chúng ta mà ra lệnh điều kiện dự trại

phải thế này, ngủ nghề phải thế kia, khai mạc phải như thế nọ...v...v...! Và cũng sẽ không có hội HĐ quốc gia này lại bảo hội quốc gia kia tổ chức trại phải làm theo ý họ..., chẳng hạn liệu BSA có dám bảo HĐ Pháp và HĐ Pháp sẽ nghe theo...? Đây chỉ là thuộc loại “chuyện... khô hài, nói cho vui!”...

Thế nhưng..., sau TT11, trại TT12 theo quyết định chung trong phiên họp ĐHĐ, ủy nhiệm cho CN Úc tổ chức thì gần đây được nghe phong phanh rằng... hạng “đầu người óc heo liên kết hòa nhau kẻ tung người hứng”, đâm thọc, quậy phá việc tổ chức trại TT với ý đồ nhằm giảm hay xóa bỏ, chúng càng mừng, uy tín HĐTU’.

Nếu, xin thưa Nếu, đúng như vậy thì càng lộ rõ sự khác biệt giữa NVSC và HĐTU’/HĐVN “mà tôi thấy có cái gì đó tương tự...” như đã nêu trên.

Trở lại Tôn Thọ Tường (gồm Mười bài thơ liên hoàn) - Phan Văn Trị (Mười bài đối lại):

Trong bài thơ tựa đề **Giang san ba tỉnh**, họ Tôn đã viết:

... **Miệng cộp hàm rồng, chưa để chọc,
Khuyên đàn con trẻ chớ thầy lay!**

Cụ Cử Trị đã đối lại:

... **Đừng mượn hơi hùm rung nhất khí,
Lòng ta sắt đá há lung lay!**

Hơi thơ họ Tôn, ai cũng nhìn ra tên gia nô bợ chủ, lên giọng thầy đời với ... dân tộc.

Cụ Cử mắng lại cậu nô tài, một thứ dựa hơi bắt nạt...

Mượn lời Cụ Cử để nói về TT 12 trong trường hợp Nếu chuyện lại xảy ra:

Ta đi dự trại là chia sẻ với anh chị em trong tinh thần vui buồn cộng hưởng, tán dương tinh thần trách nhiệm, chia sẻ việc chung mà anh chị em đã đứng ra nhận lãnh.



Tượng Phan Văn Trị (Bảo tàng TP Cần Thơ)

Đến để chứng minh, trại TT là của HĐTU’/HĐVN mà HĐS chúng ta “... **gặp khó khăn vẫn vui tươi** ”.. bởi vì.. “**HĐVN khó khăn coi thường...**”, xá gì những khó khăn, trở ngại (?) trong việc ngủ nghề, thủ tục mà cản được chân ta..

Đến để chứng minh, không gì hơn Tình Anh Chị Em HĐVN, một thứ tình vì lý tưởng:

“**Giúp ích... bất cứ lúc nào**”, không hề tự lợi. “**Trọng danh dự ...**” cũng như “**Trong sạch từ tư tưởng, lời nói và việc làm..**”, luôn ..“**Lễ độ và liêm khiết...**”.v.v.

Đến để chứng minh, “những toan tính không mấy sạch sẽ kia” cứ tưởng HĐTU’ sẽ tan hàng, khuất phục (?) nhưng giống như Boomerang của xứ Úc, kẻ toan tính hại người tự nhận kết quả chính họ tung ra. Nói theo câu ca dao ám chỉ Mãnh Tướng Lý thường Kiệt chống quân Tống:

“ **Nực cười châu chấu đá xe,
Tưởng rằng chấu ngã nào ngờ xe nghiêng** ”

Đến để chứng minh, ta đã biết con đường HĐTU’/HĐVN sẽ đi không ít chướng ngại bủa vây, nhưng ta vẫn không hề nao núng bởi:

“... **Đừng mượn hơi hùm rung nhất khí
Lòng ta sắt đá há lung lay!** ”

Xin phép Cụ Cử Trị được nhại lại hai câu thơ của Cụ kết thúc bài viết:

“... **Một lũ dựa hơi thua cả khi
Lòng ta khinh bỉ bọn chúng mày...**! ”

**Gà lôi - Đức quốc
München, 10. 2019.**

Tb. Đính kèm trang web bút chiến..., xin tùy nghi. Do nhận được Email bên dưới, tôi viết bài này...

<http://www.htv.com.vn/cuoc-but-chien-giua-phan-van-tri-va-ton-tho-tuong-1>



Khu đền thờ và mộ Phan Văn Trị



Sinh hoạt ca
HƯƠNG ĐẠO TRƯỞNG NIÊN

HƯƠNG ĐẠO TRƯỞNG NIÊN

Beo Tân Tâm
Nguyễn Tăng Bình



Hương Đạo Trưởng Niên gần bó kiên cường.. Tỳ muội đệ
Hương Đạo Trưởng Niên đầu tóc phai màu. Góp một bàn



huynh vãng tiến lên đường. Luôn luôn nêu cao tinh thần giúp ích. Dẫn thân cho
tay giữ vững phong trào. Vui ca vang lên ta cùng tiến bước. Nghĩa xóm tình



đời và cho cả quê hương Việt Nam trong trái tim mỗi người, hẳn
lòng khẩn quàng tim thân thương



thiêng sông núi bao ngàn năm. Trưởng Niên ta châu



con Lạc Hồng,, noi gương tiền nhân sống thạc vì núi sông

TRƯỜNG NIÊN HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM

Nhạc và Lời: Sói vui nhộn
Phạm Đình Nghiệp

Allegro (M.M. ♩ = c. 120)

Tenor

8 Trường niên Việt Nam Lên đường Trường niên Việt Nam luôn giúp đời. Khó khăn không bao giờ

6 than Chung bước hiên ngang Xây đắp một nhà. Trường niên Việt Nam tuy

11 già Mái tóc nay đã phai nhòa Mãi mãi sát cánh kề vai. Ca khúc yêu

16 đời Hướng đạo Trường niên Ca vang ta hát Hăng say chung sức

21 Vui bên nhau vỗ tay đều. Xông pha ta tiến Ba lô chung bước

♩ = 60

26 Đi hiên ngang chôn núi rừng Trường niên Việt Nam sẵn sàng

31 Ấu thiếu thanh luôn đợi ta về dẫn dắt cho các đoàn sinh Con cháu Tiên rồng Hướng Đạo Việt

36 Nam





Ngày 27 tháng 2 năm 2022, lúc 10:00am, tại Garden Grove Park Quận Cam - California; Gia Đình Bách Hợp Nam Cali tổ chức một buổi họp mặt mừng Xuân Nhân Dần và ra mắt "Tân Gia Trưởng và các phụ tá"!

Quan khách tham dự có các Trưởng Làng Quảng Tế Nam Cali, cùng các Trưởng đại diện HDTU HĐVN, các Trưởng Đại Diện Miền Tây Nam Hoa Kỳ.

Từ 10:00am đến 12:00pm Gia Đình Bách Hợp họp nội bộ giải quyết các công việc và chuẩn bị chào mừng tân Gia Trưởng nhiệm kỳ 2022-2024. Các Trưởng bàn thảo về chương trình Trại THĂNG TIẾN 12 và giải đáp nhiều thắc mắc liên quan đến địa điểm, trại phí, thời gian, ăn ở... Tr Nguyễn Cửu Lâm trả lời thông suốt.

Sau đó là mừng quan khách tham dự bắt đầu từ 12:00. Lễ chào cờ Hoa Kỳ, Việt Nam, HĐ ca, phút mặc niệm.

MC Nguyễn Cửu Lâm giới thiệu quan khách, giới thiệu Tân Gia Trưởng TONY HOÀNG chào mừng quan khách và Gia Đình cùng Làng Quảng Tế. Lễ đeo khăn quàng Phó Gia Trưởng cho Tr Ảnh, sau đó giới thiệu hai trưởng mới gia nhập và được đeo khăn quàng Tím chính thức gia nhập.



Quang cảnh buổi họp mặt



Tân Gia Trưởng và các phụ tá

Buổi ăn trưa thân mật diễn ra với thức ăn hấp dẫn.

Mọi người vui hát, tâm sự đến sau 2:00pm mới chấm dứt.

CHÚC MỪNG TÂN GIA TRƯỞNG BÙI MINH HOÀNG với nhiệm kỳ 2022-2024 thành công tốt đẹp!

Sóclanhloại





HĐVN MIỀN TÂY NAM HOA KỲ CHÀO CỜ ĐẦU NĂM NHÂM DẦN 2022



Lễ chào cờ



Lễ chào cờ



Tr. Tammy Nguyễn, Ủy Viên Đại Diện Miền Tây Nam Hoa Kỳ chúc Tết.



Phó Thị Trường Garden Grove, Thu Hà Nguyễn chúc Tết.

(Thanh Phong / Viễn Đông)
Du An chuyển đăng

HỘI LÀNG CHÀO XUÂN NHÂM DẦN 2022 HĐVN HOUSTON & DALLAS FT. WORTH, TEXAS



(Hùng Đào – Houston TX)

Đền Hùng

CULTURE



An Khang

An Bình

An Lạc