



Liên Lạc

TIẾNG NÓI CỦA HƯỚNG ĐẠO TRƯỞNG NIÊN

Nhóm Tinh Thần B.P. thực hiện

ĐI
HÀNH
ĐI
HÀNH



Ngày trở về
Có con trâu xanh
Hết lòng giúp đỡ
Phạm Duy

Số đặc biệt
**XUÂN
ĐINH SỬU**

Nguyễn Trung Tương

Độ mới - Số 21

Phát hành tháng 1-1997

BẢN TIN LIÊN LẠC

TIẾNG NÓI CỦA PHONG TRÀO HƯỚNG ĐẠO
TRƯỜNG NIÊN VIỆT NAM

BAN SÁNG LẬP

Lê Văn Ba
Phan Như Ngân
Trần Văn Thao

BAN PHỤ TRÁCH

Hoàng Ngọc Châu
Trần Trung Hợp
Lê Phục Hưng
Phạm Văn Thiết
Lê Thọ
Nguyễn Trung Thoại
Trần Minh Thường
Nguyễn Văn Tình
Mai Xuân Tý (Con)



Liên Lạc phát hành mỗi năm 4 số :
XUÂN, HẠ, THU, ĐÔNG

Bài vở, thư từ xin gửi về
NGUYỄN TRUNG THOẠI
6362 Westbury, Montréal
P.Q. H3W-2X3 Canada
Đ.T. (514) 739-4000



Hình Bìa

TẾT ĐINH SỬU

Chúc Mừng

Nhân dịp Giáng-Đinh
Năm mới Dương-Lịch
Xuân Đinh-Sửu

Chúng tôi xin chúc Quý Trưởng Cao-niên,
Các Trưởng và các Thân-hữu Hướng-đạo,
Các Anh, Chị Em Hướng-đạo Việt-Nam

**Một cuộc sống thật đầy đủ ý-nghĩa
Hữu ích và Trãi rộng Tình Thương**

Nhóm Thực-hiện Bản Tin Liên-Lạc.



THƯ CHÚC TẾT CỦA HỘI-ĐỒNG TRUNG-ƯƠNG

(Liên-lạc nhận được thư dưới đây do Trưởng Vĩnh-Đào, Chủ-tịch HĐTU/HĐVN gửi, xin đăng tải dưới đây)

Paris, ngày 01 tháng 12 năm 1996

Thưa Quý Trưởng,

Phong trào Hướng-đạo Việt-nam của chúng ta là một cuộc xây dựng thường-xuyên và liên tục, một công cuộc xây dựng có bàn tay đóng góp của tất cả những người thiện-chí thuộc nhiều thế-hệ trong một Đại Gia-Đình. Đó là một niềm hân-hỉ-diện và một niềm vui chung của chúng ta, và cũng là sức mạnh của một Phong-trào giáo-dục có một ảnh-hưởng rộng lớn nhất trên thế-giới ngày nay.

Kể từ sau Trại Họp Bạn Thăng-liền 5, mục-dịch của chúng ta đặt ra là củng cố mối liên-lạc trong nội bộ Phong-trào H.D.V.N., ngày nay có mặt trên một địa bàn thế giới, tạo nên một tinh thần gắn bó có lẽ không thể tìm đâu có. Đó là một mục tiêu cao-liên và một thử thách mới cho công cuộc xây dựng của chúng ta trong giai-đoạn này. Kết-quả sau gần một năm cố gắng, tuy khiêm-nhường, nhưng cũng đáng làm cho chúng ta phấn khởi. Nhiều Trưởng trẻ, lúc trước có khuynh-hướng thờ ơ và xa cách, đã cảm thấy nhu-cầu kết-hợp để làm một công việc chung, tiến lại gần hơn Hội-Đồng Trung-Ương trong một thái-độ dân thân đáng quý. Đây không phải là một vài hiện-lượng lẻ loi, nhưng nếu để ý, chúng ta có thể nhận thấy một sự chuyển mình thật sự trong nội-bộ Phong-trào. Đó là một dấu hiệu đáng mừng.

Công-tác kết-hợp và củng-cố mối liên-lạc này, thật ra Phong-trào Hướng-đạo Trưởng-niên đã làm từ lâu, và tập-san Liên-lạc đã hiện-tri giữ một vai trò thật tích-cực và quan trọng trong nhiều năm qua, để " nối lại mối giây " giữa những người đã từng sống một ngày, một tháng, một năm hay gần hết cuộc đời mình dưới mái nhà " Hướng-Đạo ". Nhưng Phong-trào Hướng-đạo Trưởng-niên không phải dừng tách biệt để nhìn lại quá-khứ mà là một thành-phần tích-cực của Phong-trào H.D.V.N. Để chứng tỏ thái-độ này, Phong-trào Hướng-đạo Trưởng-niên đã tình-nghuyện hưởng-ứng sớm nhất chiến-dịch ghi danh các đơn-vị H.D.V.N và đóng góp niên-liêm cho HĐTU để làm gương và thúc đẩy các Liên-đoàn hăng-hái tham-gia vào chiến-dịch chung nhằm kết-hợp và siết chặt mối dây.

Trong năm 1997 sắp đến, công-tác này vẫn sẽ là trọng-điểm của những cố gắng của Hội-Đồng Trung-Ương. Ngoài ra chúng ta còn phải nghĩ đến việc đẩy mạnh công-tác quảng-bá về phía Cộng-Đồng Việt-Nam. Trong chiều hướng này, một Hội-đồng Bảo-trợ cho Phong-trào H.D.V.N sẽ được vận-động thành-lập tại nhiều nơi trên thế-giới. Tất cả những nỗ-lực này cũng nhằm giúp chúng ta chuẩn-bị Trại Họp Bạn H.D.V.N toàn thế-giới lần tới, để cho Trại Họp Bạn Thăng-Tiến 6 vào mùa hè năm 1998 tại Virginia là một cuộc họp đông đảo nhất và vui vẻ nhất của gia-đình H.D.V.N kể từ ngày ly hương.

Thay mặt Ban Thường-vụ Hội-đồng Trung-Ương, tôi xin gửi đến Quý Trưởng trong Phong-trào Hướng-đạo Trưởng-niên, đến tất cả Quý Trưởng, Quý Anh, Chị và gia-quyển những lời chúc mừng cho một năm mới thành-công, vui tươi và an bình.

Vĩnh-Đào

BIẾT ĐẾN BAO GIỜ

(Thân tặng bản tin Liên-Lạc)

D.T.

Nhớ đêm xưa

Máng cỏ hang lừa,

Một biển cỏ

Vô cùng trọng đại,

Một hài-nhi

Mang lại môi giao hòa,

Cho trời rộng mở

Cho đất nở hoa,

Hai ngàn năm ấy đã qua,

Tình thương Thiên Chúa vẫn chưa thắm nhuần.

Ý Người muốn

Xích gần nhân loại,

Dua Ngôi Hai

- , Yêsu

Đấng gìn giữ

Cho ta khỏi mất

Môi thâm linh

Con cái với Cha,

Tình thâm ái

Giúp ta gìn giữ

Với mọi người

Không phân biệt màu da.

Noel mùa lại mùa qua,

Mà con người vẫn chưa ra con người.

Con người trần bụi

Như Chúa Yêsu

Nằm trong máng cỏ,

Trên thập-giá xưa,

Trút bỏ hết

Về bên ngoài hào nháng,

Còn lại con người

Như thuở ban sơ,

Chưa ới biết đến bao giờ

Nhân-gian này sống thuận-hòa yêu thương !

Dương-Tử



MỪNG SINH NHẬT

Thời xưa, trên trời xuất hiện mấy ngôi sao, đến gần quả đất thì biến thành những hoa, Hoa Bách-Hợp. Các đóa hoa này đã cùng với thời gian làm đẹp cho Phong trào, làm cho Hướng-đạo rực sáng hơn lúc các Trưởng chưa sinh ra :

Tr. Lê Ngọc Diệp	10-10
Tr. Mục sư Lê Hựu	20-10
Tr. Chung Thế Hùng	31-10
Tr. Trịnh Vũ Diệp	02-11
Tr. Nguyễn Trác Hiếu	06-11
Tr. Lê Huy Khánh	10-11
Tr. Ngô Kim Lân	12-11
Tr. Nguyễn Đức Linh	20-11
Tr. Phạm Văn Thiết	25-11
Tr. Huỳnh Văn Thanh	06-12
Tr. Trần Văn Thao	07-12
Tr. Nguyễn Minh Phúc	19-12

Liên Lạc xin gửi lời chúc Thọ quý Trưởng nêu trên. Xin giữ chặt mối giây, nhiều sức khỏe và mãi mãi yêu đời như đã yêu Phong trào.

Một thời để yêu và một thời để nhớ

Hoàng-Hội

Tháng 9-1936, tháng 9-1996, một khoảng thời gian khá dài so với một đời người. Nhưng ngoảnh cổ nhìn lại chặng đường đã qua thì tôi lại cảm thấy thời gian trôi quá nhanh và đoạn đường đã đi quá ngắn. Những gì đã xảy ra gần đây vừa tròn 60 năm, đối với tôi, hình như mới xảy ra gần đây thôi. Quả thật đời là một giấc mộng lớn, và là một giấc mộng đẹp nếu chúng ta được tham gia phong trào hướng đạo ngay từ thời niên thiếu.

Một buổi chiều vàng của tháng 9 năm 1936, trên sân vận động của thành phố Vinh, các hướng đạo sinh tuổi từ 12 đến 16, trong bộ đồ ng phục mới, sơ mi vàng nhạt, quần đùi xanh biển, đang dựng bốn chiếc lều vải, 2 cái màu nâu và 2 cái màu da cam. Đó là những chiếc lều mới của đội Gà, Mèo, Hồ và Trâu, những đội hướng đạo đầu tiên của tỉnh Nghệ-an, thuộc thiếu đoàn Hồng-sơn. Thiếu đoàn này cùng với một ấu đoàn đã do Trưởng Dã Mã Võ Thành-Minh thành lập và giao cho trưởng Nguyễn-Không-Dĩnh làm thiếu trưởng, Trưởng Lê-Xuân-Quốc làm ấu-trưởng.

Trước mỗi cái lều có cắm một cây gậy mang cờ của đội. Trong khi các hướng đạo sinh dựng lều thì một số khác nấu bữa cơm chiều. Mọi người đều lăng xăng, rộn rịp, vừa làm vừa hát, hăng hái và vui vẻ.

Thế rồi một hồi còi vang lên. Anh thiếu trưởng tập họp các em trước chiếc lều cá nhân của anh và dặn dò mọi việc. Bữa cơm chiều được tất cả bốn đội thanh toán nhanh chóng.

Đúng 7 giờ tối, một hồi còi lại vang lên. Các hướng đạo sinh từ các lều, sắp hàng một, từ từ chạy đến xếp thành một vòng tròn lớn bao quanh một đồng củi ở giữa sân vận động. Một tráng sinh vào châm lửa và hát bài "Gọi lửa" bằng tiếng Pháp. Khi bài "Appel du feu" vừa chấm dứt thì ngọn lửa đã bốc cháy nghi ngút, tiếng củi nổ lách tách, những tia lửa tung toé khắp bốn phương, chúng tôi cảm thấy rạo rức trong lòng. Ôi, tuổi trẻ sao mà sung sướng thế !

Tiếp đến là lễ tuyên hứa. Lần lượt bốn thiếu sinh đội trưởng và bốn thiếu sinh đội phó đến đứng trước ngọn lửa thiêng, dơ ngang ba ngón tay phải ra phía trước và long trọng đọc ba lời hứa hướng đạo. Anh thiếu trưởng trao khăn quàng màu xanh lá cây viền vàng cho mỗi em trước sự chứng kiến của Trưởng Võ Thành-Minh và Trưởng Nguyễn đình-Tránh (Tham-tá Toà Sứ Vinh).

Sau buổi lễ tuyên hứa, chúng tôi xếp thành một vòng tròn, nắm tay nhau, vừa nhảy vừa hát bài "Nhảy lửa" :

Les scouts ont mis la flamme aux bois résineux,
Ecouter chanter l'âme qui palpète en eux

.....

Tiếp theo là những màn kịch ngắn, mỗi màn chừng 5 hoặc 10 phút, xen lẫn với những bài hát như :

Alouette, gentille alouette,

Hoặc Le chameau,

Hoặc Ma mère m'envoie au marché, v.v...

Cuộc vui kéo dài đến 11 giờ đêm và được kết thúc bằng mấy nốt chề đậu xanh.

Trong số hướng đạo sinh được tuyên hứa hôm đó có tôi, đội trưởng đội Gà. Kể từ đó tôi chính thức gia nhập đại gia đình hướng đạo, một sự kiện lớn mà lúc ban đầu tôi nghĩ là một trò chơi, nhưng lại là một cuộc chơi lớn, nghiêm túc và hữu ích, một cuộc chơi đã ảnh hưởng sâu đậm đến cuộc đời của tôi trong suốt 60 năm qua và sẽ mãi mãi ảnh hưởng cho đến trọn đời.

Từ năm 1936 đến nay, nước nhà đã trải qua nhiều biến chuyển lịch sử, nhiều cảnh biến đau, và dù muốn dù không, cuộc đời của người dân Việt, trong đó có tôi, cũng không nhiều thì ít, bị lôi cuốn theo dòng thác lịch sử, bầy nổi ba chìm, lênh dênh vấp vả.

Nhưng tựu trung mọi việc đều trôi qua không đến nỗi bi đát. Tôi nghĩ rằng sở dĩ đời tôi được như ngày nay là nhờ cái tinh thần lạc quan và tháo vát mà phương pháp giáo dục hướng đạo đã gieo vào tâm trí tôi từ thuở thiếu thời, và qua một vài bài hát đại loại như :

Vui ca lên nào anh em ơi, hát cho lòng thắm tươi
Dù thấy khó đừng mau chân lui, ta cứ tiến lên đường
Dù sương mưa rơi lòng ta thêm tươi, chớ khi nào có quên
Cùng cất tiếng hoà vang trong mây cho bao người đều vui.

Tôi muốn gọi cái khoảng thời gian 60 năm vừa qua là một thời để yêu, yêu cuộc đời hướng đạo, và cái khoảng thời gian còn lại là một thời để nhớ, nhớ cuộc đời hướng đạo với những buổi họp đội, họp đoàn, những ngày đi cắm trại ở trên sườn núi hoặc ở ven bờ sông, bãi biển, nhớ những ngày họp bạn toàn quốc từ bắc chí nam và nhất là trại Thăng Tiến 5 vừa qua tại Sydney.

Trong cái thời để nhớ này, bản tin Liên lạc của Hướng đạo Trưởng niên sẽ là yếu tố xúc tác chính để làm nổi bật những hình ảnh đáng yêu và đáng quý của những cuộc đời hướng đạo từ những năm đầu thập niên 1930 đến nay.



Giờ đây, trong tuổi xế chiều, nhân ngày nắng ấm của mùa Xuân tha hương, tôi mở quyển album để tìm gặp lại những hình ảnh thân thương của những anh chị em hướng-đạo, kẻ mất người còn, những hình ảnh của những cuộc cắm trại, những trại họp bạn, trong đó có tấm hình chụp buổi lễ tuyên hứa mà tôi mới nhắc ở trên. Lòng tôi không khỏi bồi ngùi luyến tiếc khi nghĩ đến "Một thời để yêu", và từ nay trở đi, chỉ còn là "Một thời để nhớ".

Để kết thúc mấy dòng tâm sự hôm nay, tôi xin mượn mấy câu thơ của Alfred de Musset mà tôi nghĩ rằng đó là tâm trạng chung của những người cao niên như chúng ta :

..... Ce monde est un grand rêve,
Et le peu de bonheur qui nous vient en chemin,
Nous n'avons pas plutôt ce roseau dans la main
Que le vent nous l'enlève .

Melbourne tháng 9-1996

Hàng-Hội

Hướng-Đạo Việt-Nam Niên-Giám

Liên-Lạc vừa nhận thư Tr. Lê-Bá-Tâm ở Florida, có lời mời các Trưởng tham-dự vào cuộc chơi dưới đây, xin đăng nguyên-văn để các Trưởng "tuỳ-nghị" tham-dự. . Bức thư như sau :

Kính thưa quý Trưởng và Hướng-đạo-sinh thân-ái,
Nhận thấy vấn đề liên lạc giữa các Trưởng và HĐS Việt-Nam tại hải-ngoại còn gặp nhiều khó khăn, chúng tôi một số cựu Trưởng HĐVN tại West Palm Beach, Florida, USA đang dự trù phát-hành một quyển Hướng-Đạo Việt-Nam Niên-Giám, quyển này sẽ bao gồm những tin tức cần thiết cho sự liên-lạc giữa Hội-đồng Trung-Ương, các Liên-đoàn, Đơn-vị, Đại-diện HĐVN tại các Quốc-gia và cá-nhân.

Sách sẽ bao gồm các chi-tiết như mẫu dưới đây :

TÂM LÊ BÁ TÂM

Tên Rừng : Nai Nhiệt Thành

Đơn-vị Hướng-đạo cũ :

Thiếu-trưởng Thiếu-đoàn Bạch-đăng, Đạo Bắc-thành, Châu Gia-định, Saigon.

Tráng-phó Tráng-đoàn Cửu-Long, Đạo Trấn-định, Châu Tiên-giang, Mỹ-tho.

Đơn-vị Hướng-đạo hiện tại :

BSA, Gulfstream, West Palm Beach, Florida.

Địa chỉ liên lạc :

16501 Dr Path Lane, Loxahatchee,
Florida 33470, USA

Điện-thoại : Nhà :561-795-3575

Sở làm : 561-461-9765

email : cantho@aol.com

Những chi tiết trên chỉ là đề-nghị, quý Trưởng và các anh chị em có thể tự bỏ những gì mình không muốn đăng (điện-thoại chẳng hạn), tuy nhiên vì mục đích chính là liên-lạc, chúng tôi sẽ không đăng nếu không có địa chỉ và chữ ký bằng lòng cho đăng những chi-tiết trên vào quyển Niên-giám. Xin đánh máy hoặc viết bằng chữ in, bỏ dấu rõ ràng để tránh nhầm lẫn. XIN ĐỪNG GỬI QUA EMAIL. Sách được dự trù phát hành vào khoảng tháng 1/1997. Sách được miễn phí cho các đơn vị và cá nhân, ngoại trừ tiền cước phí bưu-điện.

Để công cuộc chung được hoàn hảo, chúng tôi mong được đón nhận những ý-kiến xây dựng về vấn đề này. Xin liên-lạc :

R.R. LÊ BÁ TÂM, 3976 Lake Worth Road

Lake Worth, Florida 3361, USA (Đ.T. : Như trên).

GIEO HẠT GIỐNG

Theo cuốn ĐƯỜNG THÀNH CÔNG của BP, nơi tiêu mục Canh Tân và Cách Mạng trang 186, 187.

*Trong "Đường Thành Công" BiPi có kể
Nhiều truyện hay, cụ thể, ý sâu xa;
Và sau đây xin được trích lược ra
Truyện Giáo-sĩ chuyên cần gieo hạt giống.*

*Một thời trước, BiPi từng đã sống
Miền Tây Phi, vùng khí độc, dân thưa,
Tiếp theo nhau, nhiều Giáo-Sĩ vẫn say-sưa
Đến truyền giáo vùng khí ho cò gáy ấy.*

*Thấy cảnh đó nên BiPi áy náy
Bèn ngỏ lời cùng Giáo-sĩ như sau :
- "Xin hỏi ngài, sự cố gắng bấy lâu
Có cân xứng những hy sinh của quý vị ?"*

*Vẻ bình tĩnh, hồn nhiên và ý-nghị
Giáo-sĩ rằng : - "Tôi là kẻ đi gieo
Cứ tận tâm gieo giống tốt thật nhiều
Tôi không đợi được ngắm hoa hái quả.*

*"Giống được gieo qua công trình vất vả
Thế hệ này nằm dưới đất lạnh thỉnh
Thế hệ sau sẽ đâm rễ, trở mình
Và nảy nở tốt tươi vào mai hậu "*

*Lời Giáo-sĩ thực uyên thâm, quý báu
Lộ đục tin quá sâu sắc, vững vàng
Luôn chăm lo gieo giống rất hiền ngang
Làm điều phải mà không màng danh lợi*

*Bạn và tôi hãy thành tâm tự hỏi :
- Có noi gương Giáo-sĩ đó hay chăng ?
Mỗi Hướng Đạo Sinh tự nhủ lòng rằng :
- Gieo giống tốt, có ngày hoa trái tốt . . .*

Tuấn Việt

Bạn đã đọc cuốn ĐƯỜNG THÀNH CÔNG của BP chưa ? - Hãy ráng tìm đọc, hoặc đọc thêm lần nữa cuốn sách giá trị này; càng đọc càng say mê thích thú, bạn ạ.

ĐÀO KÝ ỨC, VIẾT LỊCH SỬ CỦA HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM

Liên Lạc : *Như đã thưa trong Liên Lạc các số trước, kỳ này xin khởi đăng bài : Đề nghị một chiến dịch “Đào Ký ỨC, Viết Lịch Sử của Hướng Đạo Việt Nam”.*

Chiến dịch này do Trưởng Trần Văn Thao (Cọp Yên Tử), một cây đại-thụ của H.Đ.V.N., đồng Tiên Chỉ Làng Bách Hợp của Phong Trào Hướng Đạo Trưởng Niên Việt Nam. Dự án này đã được Tr. Vinh Đào, Chủ Tịch Hội Đồng Trung Ương hết sức hỗ trợ (L.L. số 20 và số 21 này)

Trưởng Trần Văn Thao có lời mời các Trưởng khắp nơi gom góp tài liệu, ý kiến và sự kiến về tham gia “Cuộc chơi lớn” này để lưu lại hậu thế một sử liệu đầy đủ và là “của chung”.

*Địa-chỉ Tr. Trần Văn Thao : 31 West St., Apt. B
Winooski
VT. 005404 U.S.A.*

Nào ! Cọp Yên Tử đang “chờ mời”; Ngựa đã sẵn-sàng, xin mời các Trưởng. . . lên yên !

DÀN BÀI :

Từ 1930 trở về trước
Từ 1930 đến 1936
H.Đ.V.N. Từ 1936 đến 1945
Từ 1945 đến 1954
Từ 1954 đến 1975
Từ 1975 đến 2000



ra ngoài quốc cầu viện và huấn luyện chiến sĩ v.v... lại được sử dụng, tất cả chỉ có một mục đích là : “chống duổi ngoại xâm”.

Vin vào những hoạt động yêu nước ấy, bạo quyền lại càng xiết chặt thêm gọng kềm cấm đoán và tăng cường những biện pháp ngu dân. Họ chỉ cho người bị bảo hộ biết điều gì họ muốn mà thôi.



I.- H.Đ.V.N TỪ 1930 TRỞ VỀ TRƯỚC .

Trong những thập niên cuối thế kỷ 18 và đầu thế kỷ 19, Tổ Quốc Việt Nam chúng ta đang còn nằm dưới ách bảo-hộ của Thực-dân Pháp. Nắm được chủ quyền của Quốc Gia mình rồi, họ dùng mọi biện pháp, để phòng nhân dân V.N., nhất là Thanh Niên, có cơ hội nổi dậy cướp lại quyền độc lập.

Nhưng những kinh nghiệm đối phó với 1.000 năm đô hộ của nhà Đông Hán trước đây như : Hội kín, ổ kháng chiến bạo lực; hòa bình, thì qua sách báo, văn thơ, lãng công, thêm vào đó còn các đoàn cách mạng nổi dậy, gửi chiến sĩ

Phong trào Hướng Đạo khai sinh tại Anh Quốc từ 1907, là một phong trào Giáo Dục toàn diện của Thanh Thiếu niên, nam nữ, đã được nước Pháp nhập cảng từ 1910 để huấn luyện con em của họ, mà mãi đến thập niên 1920, nước Việt Nam mới có một vài đơn vị Hướng Đạo coi như để làm thí điểm.

Đó là nhờ sự bắt buộc phải đem Hướng Đạo vào các thuộc-địa mà có người Pháp sinh sống đông đảo, mà tại Bắc Việt có trường Trung Học Albert Sarraut ở Hanoi được đón tiếp đầu tiên. Trường này dành riêng cho con em người Pháp và một số con nhà quyền quý Việt Nam.

1. Đoàn Amiral Courbet :

Đoàn Trưởng : Đại Uy Paul Vaillant, thuộc quân đội Viễn Chinh Pháp.

Tuyên-Úy : Cha xứ nhà thờ Cửa Bắc, Hà-nội.

Chủ-Tịch Hội Đồng Bảo Trợ : Đại-tá hồi hưu Georges Lacordaire.

Người H.Đ.V.N. đầu tiên gia nhập Đoàn này là Tr. Vũ Ngọc Tân (chú ruột Tr. Vũ Ngọc Hoàn, thiếu tướng Cục Trưởng Cục Quân Y Q.L.V.N.C.H.) bấy giờ đang ở chức Đội-trưởng Đội Bò Rừng của đoàn. Trưởng Vũ Ngọc Tân du học trong thời gian Thế Chiến thứ 2 ở Pháp, sau về làm Giám Đốc trường Nông Lâm Mục ở Lâm Đồng, và mất ở Khu Làng Đại Học Thủ Đức.

Đơn vị Hưởng Đạo thứ hai của Pháp thành lập trong viện Trẻ con lai Pháp, dành riêng cho loại trẻ mồ côi của Viện là :

2. Đoàn Gènral de Naud'huy.

Đoàn Trưởng : Paul Fleutôt.

Tuyên Úy : Cha Dupont

Bảo Trợ : Viện trẻ con lai ở Hà-nội

Đơn vị thứ 3 do Nhà Chung Hà-nội thành lập cho học sinh tại Nhà Thờ Đức Bà Hà-nội :

3. Đoàn Evêque d'Adran.

Đoàn Trưởng : Tr. Pierre Dausset

Tuyên Úy : Cha Joseph Dépaules coi Xứ Hàm Long, chính tại đơn vị này mà chúng tôi từ Haiphong lên Hanoi tuyên hứa Hưởng Đạo và tập sự đất Đội, Đoàn, năm 1931.

Ngoài ra, Tại Hà-nội bấy giờ còn một đơn vị : Hưởng Đạo Thủy Đoàn nữa, của Thanh Niên Việt Nam Hà-nội là :

Đoàn-trưởng : Tr. Đào Sĩ Chu (bào chế)

Phụ Tá : Đặng Đình Triệu

Trung Tâm Hoạt Động : Hồ Tây - Hà-nội.



Chú ý.- Những tin trên đây là do Tr. Vũ Ngọc Tân cho biết khi 1931 tôi lên Hà-nội tuyên hứa và tập sự coi Đoàn. Còn ở Haiphong, cũng có một đơn vị H.Đ., chưa được hoạt động mạnh đã bị tan của Trưởng Vương Khả Tế, sinh viên năm thứ 3 của Trưởng Jean Dupuis (École

complémentaire) do ông Trần Văn Hoạt, lai Pháp, nhân viên sở Đốc Lý Haiphong làm Trưởng Ban Bảo Trợ. Đơn-vị này, không biết tên gì, vì chưa chính thức nhận đoàn sinh thì hết niên học, trao lại cho một Trưởng tên Nguyễn Văn Lợi, buôn bán, để chỉ được ít ngày thì tan rã hẳn.



Mãi sau này, chúng tôi mới được nghe tin : “Tại Vinh, có Trưởng Võ Thành Minh đã thành lập Phong Trào Hưởng Đạo rất vững chắc”, nhưng không biết ngày thành lập để ghi vào trước hay sau năm 1930. Vậy xin Quý Trưởng miền Trung biết chính xác hơn phụ giúp. Ngay cả bài “HĐVN trước 1930 cũng xin quý Trưởng sửa sai cho nếu cần, để Phong Trào có những tài liệu trung thực.

Tháng Năm 1996

TRẦN VĂN THAO



TỰ THÁN

LÊ CẢNH ĐẠM (Ngựa Yêu Đời)



Mới đó mà nay ngoại Tám Mười
Ngựa già xếp vó hết rong chơi
Nhớ khi Bạch Mã trèo lên xuống
Có lúc Trường Sơn vượt núi đồi
Bốn biển dòn về trên Bắc Mỹ
Ngàn trùng nhớ nước mịt mù khơi
Xem như Nam tiến vừa xong cuộc
Vượt biển Đông-du một chuyến chơi

*Vượt biển đối với Hưởng-đạo xem như một “ trò chơi lớn”

Liên Lạc : Tr. Lê-Cảnh-Đạm, đã từng làm Thiếu-Trưởng đoàn An-Tiêm (Huế), Đạo-trưởng Thừa Thiên, Châu-trưởng Hải-Trung, với tên rừng là “NGỰA YÊU ĐỜI”, hiện ở Cali.

Trở lại Gilwell



Vĩnh Đào

Nhà ga Chingford là một nhà ga tỉnh lẻ tiêu biểu của Âu châu, nằm trên con đường chính của một thị trấn nhỏ và bình lặng. Một tuyến đường xe lửa duy nhất đem hành khách từ Luân Đôn tới, và chở hành khách về Luân Đôn, theo nhịp độ hai mươi phút một chuyến. Chingford không xa Luân Đôn mấy. Chuyến xe lửa Eurostar từ Paris sang tới Luân Đôn dừng lại nhà ga Waterloo, ở ngay trung tâm thành phố. Từ đó phải lấy xe điện ngầm đi mấy trạm, đổi sang tuyến đường Victoria, đi đến trạm cuối là Walthamstow Central. Tại đây phải mua vé xe lửa đi Chingford và chờ chuyến tàu cũ kỹ của hãng British Rail thông thả đưa về ga Chingford.

Tuy ở ngoại ô Luân Đôn, nhưng thị trấn này không còn chút nào nhộn nhịp của thủ đô Anh quốc mà có vẻ yên tĩnh và bình thản như là một thành phố nhỏ hẻo lánh và xa xôi. Nhà ga của thị trấn này cũng yên lặng và bình thản như bất cứ nhà ga tỉnh lẻ nào. Nhưng ga Chingford có một điểm đặc biệt là ở khoảng sân phía trước thường hay có một nhóm thanh thiếu niên mặc đồng phục, đứng, ngồi, giữa một đồng hành lý ngổn ngang; họ từ Luân Đôn mới tới hay là đang chờ xe lửa để trở về Luân Đôn. Người dân Chingford có lẽ quá quen thuộc với các đám người Hướng Đạo với đủ loại đồng phục, khăn quàng đủ màu, đến từ khắp bốn phương trời, từ gần 80 năm nay nối tiếp bước trên con đường Bury Road, từ nhà ga Chingford đến Gilwell Park. Một cây số rưỡi sau là tới con đường rẽ bên tay trái, đưa thẳng vào đất trại. Đừng tìm một cổng trại đồ sộ hoặc khiêm nhường, vì không có. Ở đầu đường rẽ chỉ có một tấm bảng nhỏ ghi vắn vện hai chữ: Gilwell Park. Cuối con đường nhỏ, rẽ bên mặt là tòa nhà trắng làm trụ sở hành chính của đất trại. Rẽ bên trái là khu sinh hoạt, nơi tiếp đón các đoàn đến cắm trại.

Khu đất trại Gilwell nằm ở bìa rừng Epping Forest. Lịch sử của nó hầu như trùng hợp với lịch sử Phong trào Hướng Đạo. Năm 1919, một công dân Anh, Ông W.F. De Bois Maclaren

tặng Baden-Powell một số tiền để mua miếng đất này, để người thủ lãnh phong trào Hướng Đạo truyền lại phương pháp giáo dục của ông cho những người Trưởng Hướng Đạo đầu tiên. Từ đó Gilwell Park được dùng làm trại trường huấn luyện các Trưởng HĐ, lúc đầu ở Anh, sau đó là các Trưởng từ mọi nơi trên thế giới, đến Gilwell học hỏi phương pháp HĐ rồi trở về xây dựng phong trào HĐ trong nước. Những người phụ trách công tác huấn luyện tại các nước cũng đều phải đến Gilwell Park thụ huấn trước, để sau đó trở về huấn luyện lại các Trưởng trong nước của mình. Gilwell Park từ đó được xem như là nơi xuất phát phong trào Hướng Đạo, một «đất thánh» mà phần lớn người Hướng Đạo đều mong ước đặt chân tới, ít nhất là một lần trong đời.

Khu sinh hoạt có vẻ như là một khu phố miền Viễn Tây Hoa Kỳ thời lập quốc, với ba dãy nhà gỗ sơn đen, cũ kỹ, vây quanh một cái tháp nhỏ xây bằng gỗ và ống sắt, bên trên gắn một mặt đồng hồ tròn. Phía trước là bức tượng đồng một em Hướng Đạo đứng nghiêng nghiêng nhìn về trước, ôm chiếc nón Hướng Đạo rộng vành trước bụng. Bức tượng mang tên giản dị là «The Boy-Scout», của Robert T. McKenzie, do Philadelphia Council của Hướng Đạo Hoa Kỳ tặng vào năm 1966, để thể hiện «tình huynh đệ quốc tế». Một phòng nhỏ trong dãy nhà giữa được dùng làm nhà bảo tàng Hướng Đạo, nơi trình bày những kỷ vật, hình ảnh và dấu tích của những năm khởi thủy. Bên cạnh là gian hàng bán tạp hóa và các vật kỷ niệm về Gilwell Park. Nơi dãy nhà bên mặt có một gian hàng bán kem và kẹo bánh, được các em thiếu niên Hướng Đạo vây quanh vào mỗi chiều. Tiệm bán kem này có vẻ tiêu biểu cho sự lột xác của Gilwell Park mấy thập niên sau này.

Kể từ giữa thập niên 1960, Hội Hướng Đạo Anh quốc không còn giữ độc quyền công tác huấn luyện cho cả thế giới nữa. Thẩm quyền huấn luyện được trao trả lại cho mỗi nước, có nhiệm vụ xây dựng và tổ chức một hệ thống huấn luyện thích hợp cho mình. Gilwell Park

không còn là một trại trường quốc tế, đào tạo Trường HĐ cho toàn thế giới theo một khuôn mẫu duy nhất. Khu đất Gilwell nay mở cửa đón các đoàn Hướng Đạo, nhiều khi từ xa tới, đến cắm trại, và cả những người ngoài, không phải là Hướng Đạo, đến cắm lều nghỉ ngơi vào dịp cuối tuần, hay là vào kỳ nghỉ hè, đi du lịch, muốn tìm một đất trại tiện lợi không xa Luân Đôn. Gilwell Park không còn đón những Trường đạo mạo đến thụ huấn trong một khung cảnh trang nghiêm, mà trở thành một nơi cắm trại cho những em thiếu niên Hướng Đạo với những chiếc lều đủ hình dáng và màu sắc, chiều chiều vây quanh gian hàng bán kem, đem lại cho Gilwell Park một không khí nhộn nhịp, trẻ trung.

*

Tôi đến Gilwell Park lần đầu tiên vào một sáng sớm mùa đông cách đây gần chín năm. Cả khu đất trại im lìm, lạnh lẽo chìm trong một làn sương mù. Những ngôi nhà dùng làm nơi hội họp, nguyện đường Phật giáo nhỏ do Hướng Đạo Thái Lan xây tặng trại trường, bức tượng đồng bán thân của B.P., tất cả hiện lờ mờ qua làn sương, như còn nặng trĩu vết tích của quá khứ. Không gian vắng lặng đượm vẻ uy nghiêm, như còn phảng phất hình ảnh của Vị sáng lập phong trào cùng với những người Trường Hướng Đạo đầu tiên của những năm đầu thế kỷ, mà dấu chân như còn in trên cỏ.

Hè 1996, tôi trở lại Gilwell Park cùng với khóa huấn luyện Tùng Nguyên 3. Cảnh vật xanh tươi, rực rỡ dưới ánh nắng hè. Những bãi cỏ rộng và xanh mướt, những cây cổ thụ với tàn lá rộng trải bóng mát làm cho phong cảnh đượm những sắc thái tiêu biểu của châu Âu thanh bình và cổ kính. Đi về phía sau, qua khỏi những lùm cây, tới một khoảng đất rộng nơi đó có thể, từ trên cao, nhìn thấy một quang cảnh rất đẹp của cả vùng lân cận. Một cột trụ đặt giữa bãi cỏ, mặt trên là một tấm bảng đồng tròn cho biết là nơi đây là kinh độ 0, nơi kinh tuyến Greenwich băng ngang, làm kinh tuyến gốc cho cả địa cầu. Đi lần theo ranh giới của Trại trường, tới một khu nhà

xinh xắn làm nhà ở cho nhân viên, trồng hoa, cạnh vài cây táo mà trái chín không ai hái rụng đầy mặt đất. Gần đó là một cổng gỗ nhỏ trở ra bên hông của đất trại. Một con đường nhỏ chạy ngang, rợp bóng mát, vắng người qua lại. Bên kia đường, một bãi cỏ rộng và rừng cây.

Gilwell Park không còn đảm nhận công tác huấn luyện nhưng phải tiếp tục làm cho khu đất trại sống. Ban quản lý phải thường xuyên tu bổ, bảo trì các tiện nghi của trại để thu hút người đến cắm trại. Một tấm quảng cáo của trại nói rằng Gilwell Park tự hào với quá khứ của mình, nhưng luôn nhìn về tương lai.

Một trong những truyền thống bền vững nhất xuất phát từ quá khứ của Gilwell là dây da hai mẫu gỗ và khăn quàng Gilwell trao cho những người đã qua khóa huấn luyện để có thể làm Trường Hướng Đạo. Khăn quàng được làm bằng một thứ vải đặc biệt được dệt riêng cho trại trường này, bề mặt màu xám hồng, bề trái nổi những đường chỉ đỏ nhạt, không thể tìm đâu có; ở góc khăn quàng đính một mảnh vải nhỏ hình chữ nhật với những đường sọc Tô Cách Lan, biểu hiệu của lãnh thổ Gilwell. Chỉ một nơi đây sản xuất ra khăn quàng này và phân phối khắp thế giới. Trong nhà bảo tàng có giữ hai xâu chuỗi dài gồm hàng trăm mẫu gỗ nhỏ kết lại bằng một sợi dây dài, như những xâu chuỗi mà các tù trường bộ lạc Phi châu thường đeo trên người. Không có ghi chú nào cho biết xuất xứ của hai kỷ vật này, nên có lẽ đây là những xâu chuỗi được làm sau này, mô phỏng theo xâu chuỗi mà một tù trường Phi châu đã tặng B.P. trong thời gian ông ở Nam Phi. Khi B.P. điều khiển trại trường Gilwell, ông thường rút hai mẫu gỗ nhỏ trong xâu chuỗi để tặng những người đã học xong khóa huấn luyện. Từ đó, hai mẫu gỗ

nhỏ, hai đầu được đốt cháy nám, đeo quanh cổ với một sợi dây da, cùng với khăn quàng Gilwell là biểu hiệu của Huy hiệu Rừng - Woodbadge -, chứng tỏ người mang huy hiệu đã qua một khóa huấn luyện theo tiêu chuẩn của Gilwell để có thể làm Trường một đơn vị Hướng Đạo. Những người làm công tác huấn luyện sẽ phải theo học những khóa tiếp theo để làm Trường huấn luyện

và được trao dây da với ba rồi bốn mẫu gỗ. Trước đây các mẫu gỗ Huy hiệu Rừng chỉ do Gilwell Park sản xuất và cung cấp cho các Hội Hướng Đạo quốc gia để được phát, nhân danh Trại trường Gilwell, cho những Trưởng đã qua những khóa huấn luyện trong nước.

Vì truyền thống đặc biệt này của hai mẫu gỗ của Huy hiệu Rừng Gilwell, một dấu hiệu được nhìn nhận trên khắp thế giới như là một bằng chứng của sự thuần nhất của một phong trào có tính cách thế giới, nên hai mẫu gỗ nhỏ trở thành một vật quý giá và trang trọng, một điều ước mơ của phần lớn các Trưởng HĐ, phải qua rất nhiều kinh nghiệm và gian nan mới đạt được. Huy hiệu Rừng còn hay được gọi là «Bằng Rừng», làm liên tưởng đến một bằng cấp, hơn nữa, có khi được quan niệm như là một bằng *hết sức cao cấp* của Hướng Đạo. Nhiều Hội Hướng Đạo quốc gia đặt những tiêu chuẩn rất cao, đặt thêm nhiều giai đoạn trung gian trước khi trao Huy hiệu Rừng cho một khóa sinh. Nhiều khi chúng ta quên rằng Huy hiệu Rừng chỉ là một chuyên hiệu chứng tỏ một Trưởng đã có một số hiểu biết và kinh nghiệm về lý thuyết và thực hành đủ để dẫn dắt một đơn vị Hướng Đạo.

Trong dịp viếng thăm trụ sở Tổ chức Hướng Đạo Thế Giới tại Geneva mấy năm trước đây cùng với Tr. Mai Quốc Tuấn và Nguyễn Phương Túy, chúng tôi có dịp được gặp một nhân vật rất đặc biệt của Văn phòng Thế giới, đó là Tr. Malek Gabr, người Ai Cập. Ông là một người ít xuất hiện bên ngoài, ở trong bóng tối nhiều hơn nên rất ít được biết đến, nhưng thật ra ông là một Trưởng lão luyện, ngồi rất lâu năm tại Văn phòng Thế giới và giữ một nhiệm vụ rất quan trọng là Phó Tổng Thư ký đặc trách các vấn đề thuộc về chính sách huấn luyện và gìn giữ nguyên lý của phong trào. Trong những cuộc thảo luận với Tr. Tổng Thư ký Văn phòng Thế giới Jacques Moreillon, nhiều khi ông mời một cộng sự viên của ông đến tham dự vào cuộc nói chuyện, có khi là Tr. Jean Cassaigneau, Giám Đốc đặc trách các công tác đặc biệt, có khi là Tr. Jim Sharp, Giám Đốc vụ Á châu tại Văn phòng Thế giới. Nhưng khi đề cập đến vấn đề các nguyên tắc cơ bản của một Hội Hướng Đạo Việt Nam sẽ được thành lập sau này, Tr. Moreillon cho mời Ô. Malek Gabr đến, cười và giới thiệu

với chúng tôi: «Tại Văn phòng này, tôi chỉ lo các vấn đề chính sách và điều hành tổng quát, những gì liên quan đến lý thuyết và nguyên tắc cơ bản, Tr. Malek Gabr là người thấu hiểu mọi việc và có thẩm quyền hơn tôi!».

Trước đó, tôi đã có dịp đàm đạo rất lâu với Tr. Malek Gabr trong Văn phòng Phó Tổng thư ký. Ông đã tâm sự với chúng tôi: hiện nay tại nhiều nước, các Trưởng huấn luyện ba gỗ, bốn gỗ làm thành một *giai cấp khép kín*, tự cho mình là một giai cấp bất khả xâm phạm, nắm chân lý và muốn đứng trên cả Bộ Tổng Ủy viên! Ông còn nói hai mẫu gỗ của Huy hiệu Rừng nhiều nơi đã trở thành một «vật để mà thờ phụng». Cả ba chúng tôi cùng cười vì thấy căn bệnh này cũng khá phổ biến tại các nước, không phải của riêng nước nào. Tr. Malek Gabr còn thổ lộ ý định của Văn phòng Thế giới là đang tìm cách nào để «phi thần thánh hóa» các mẫu gỗ của Huy hiệu Rừng: có lẽ sẽ phải đặt ra những mẫu gỗ màu xanh, màu đỏ... Tôi không biết ý định táo bạo đó có thực hiện không, nhưng điều đáng suy nghĩ là những ý kiến «cách mạng» xuất phát từ một nhân vật có nhiệm vụ bảo vệ những gì cơ bản nhất của phong trào thế giới.

Ý kiến về những mẫu gỗ nhiều màu không phải chỉ là một điều nói đùa, thật ra cần được gắn liền với những suy tư chung về nhu cầu cải tổ sâu rộng các chương trình huấn luyện. Cho đến nay, chương trình huấn luyện chủ yếu nhằm đào tạo tại các Trưởng đơn vị, rồi Liên Đoàn trưởng. Nhưng một Hội Hướng Đạo quốc gia phải cần mỗi ngày nhiều hơn những nhà quản trị (hành chánh, tài chánh, kế hoạch...), những nhà giáo dục để soạn, thử nghiệm, tu chỉnh các phương án giáo dục ngành, giúp Hội ở cấp Liên Đoàn, Châu, hay toàn quốc. Những người này phần lớn không phải là Trưởng đơn vị cũ, cần có những kế hoạch huấn luyện thích ứng để họ có thể đem khả năng chuyên môn giúp Phong trào.

Cuộc trở lại Gilwell mang ý nghĩa một cuộc về nguồn, tìm lại những kỷ niệm và dấu tích của thời xưa, nhưng không phải để khơi dậy và ôm chặt tro tàn của quá khứ. Gilwell Park ngày nay cũng đã vạch ra hướng đi cho mình: Tự hào với quá khứ nhưng luôn luôn nhìn về tương lai.



V.Đ.

NHIỀU

MẸ

TRUNG & HOA

LIÊN LẠC : Tác giả bài này là Trường Lâm Chánh Trung (Đạo-Trưởng Đạo Kỳ Hòa trước 1975) và Chị Hoa (Bạn Đồi của Anh Trung), thuộc Làng H.Đ. Tráng-niên Florida.

Anh Chị Trung và Hoa đã góp cho Liên Lạc nhiều bài thơ nặng về Thiên, Đạo-Đức và Hiếu-Thảo, mặc dù cũng đã cao-niên (xấp xỉ thất tuần) nhưng sức khỏe còn rất tráng-khện và làm "việc thiện" thường xuyên.

Lòng Hiếu-thảo đối với Mẹ của Anh Chị Trung-Hoa là tấm gương sáng cho chúng ta noi theo và Liên Lạc hết lòng ngưỡng mộ.

LIÊN LẠC.

Mỗi khi bạn hữu gặp nhau ai cũng nói tôi có phước còn mẹ già để phụng dưỡng trả hiếu, đúng vậy mình có mẹ già 101 tuổi, mẹ tôi rất dễ thương, tóc bạc như tuyết, không lẫn lộn lại nhớ dai, hằng ngày mẹ thích nói chuyện với các cháu, đôi khi lục phá như trẻ nít, các cháu nói ngoại ơi đừng phá đồ của con, mẹ nói : con nít phá được, tao phá không được sao ? cả nhà cười xòa ! mẹ tôi đem lại nguồn ấm áp và vui vẻ cho gia đình, các cháu đều rất thương ngoại, mẹ tôi thường ngày nói với tôi rằng : mẹ có phước được con nuôi dưỡng mẹ, mẹ rất lo khi con già như mẹ không biết có đứa nào lo cho con như con lo cho mẹ vậy không ? tôi an ủi mẹ rằng mỗi người đều có số, con tin các con của con đều có hiếu, mẹ đừng lo, mẹ tôi thật là vĩ đại, 101 tuổi còn phải lo tương lai cho con, mẹ tôi rất dễ thương, ngày lo cho mẹ ăn uống, thuốc men xong rồi đi ngủ hoặc ngồi xem tivi một mình, (cái vô tình của thế gian này là khi hoàn cảnh được bình thản thì không chú ý đến những gì phải làm !) tôi yên lòng làm việc nhà suốt ngày như nấu cơm rửa chén quét dọn vân vân . . . , có một hôm mẹ tôi ngồi nhìn ra cửa sổ nói một mình như ca . . . (buồn tình ơi hỡi buồn tình, không ai nói chuyện với mình cho vui,) thỉnh thoảng tôi nghe cảm như tiếng sét đánh bên tai, tỉnh ngộ ! trời ơi ! mẹ tôi đã buồn quá mới thốt ra như vậy ! lập tức đến vuốt ve âu yếm mẹ, ân cần hỏi mẹ muốn ăn gì con làm, mẹ

trầm ngâm đây lâu nói nấu chè trôi nước đi, tôi làm vừa lòng mẹ, mẹ tôi ở với chúng tôi hơn 40 năm nên tôi rất hiểu ý mẹ, bà không thích cho tôi đi đâu bỏ bà ở nhà một mình với ai cả ! nhớ có một lần lễ Phật Đản, các cháu ở nhà săn sóc mẹ khuyên tôi nên đến chùa một lần, khi bạn hữu gặp tôi đều hỏi : sao lâu quá không thấy đi chùa vậy ? tôi nói : nhà có chùa có phật nên ít đi, các bạn không hiểu, tôi cười nói ở nhà phụng dưỡng mẹ già trăm tuổi đó là phật nhà rồi chứ gì ! vì thế họ rất thông cảm tôi lâu nay không tham gia tiệc tùng cưới hỏi sinh nhật vân vân . . . thời gian rất êm đềm trôi qua . . . thấy mẹ vui vẻ tôi làm việc nhà lại làm thêm bán bán để chi tiêu, vô tình lại để mẹ ngồi buồn một mình, tôi hướng dẫn mẹ lần chuỗi niệm phật để lòng thanh tịnh, giải nghĩa cho mẹ hiểu dùng hờn giận ai cho tâm hồn nhẹ nhàng khi lâm chung mới được an lạc cõi trên, từ đó về sau mẹ tôi suốt ngày lần chuỗi niệm phật, không còn than buồn nữa, tôi rất mừng và yên lòng làm việc.

Năm 1994 nhằm ngày vía bà Quan Thế Âm tức 19 tháng 9 âm lịch, sáng hôm đó mẹ thay bộ đồ màu cam mới may, mang đôi giày mới do người bạn biếu hôm sinh nhật 17 tháng 8 vừa qua, tôi nhìn mẹ hiền hòa sinh đẹp như bà tiên, có điều về mặt mẹ hơi buồn, buổi cơm chiều tự nhiên tôi nấu những món mà mẹ ưa thích, bà ăn nhiều hơn thường ngày, tôi rất mừng, đến 8 giờ tối mẹ rửa các

cháu chơi bài và uống trà, trong lúc đang nói chuyện vui cười bỗng nhiên mẹ ngược lên trời rồi gục xuống đi luôn không một tiếng giã từ, trời trăng ! cái mắt của mẹ tôi, tất cả bà con đều công nhận là có phước, mẹ được phật rước, gia đình chúng tôi mặc dù rất thương tiếc đau buồn nhưng cũng an lòng cho hương linh mẹ được tiêu diêu miền cực lạc.

Từ khi mẹ mất, tôi cứ kiếm điểm hành vi của mình đối với mẹ có chỗ nào bất hiếu chăng ? tôi cảm thấy mình ngu đần quá, mẹ hơn 100 tuổi mà mình cứ lo làm việc hoài, khuyên mẹ lần chuỗi niệm phật, không cho mẹ buồn, không để thì giờ nhìn mẹ cho thật kỹ như Sư Ông đã nói, cứ yên lòng lo công việc hàng ngày . . . bây giờ nhớ lại tôi rất ngậm ngùi tiếc rẻ và tự trách mình sao tối tăm quá ! giờ đây mẹ ở cõi trên cũng thông cảm cho con hồ mẹ !

*Một năm vắng mẹ con buồn quá !
 Hình đó người đầu đã cách xa
 Lấn quẩn mây sầu bay trước ngõ
 Lang thang lá rụng xóm Boca
 Mẹ qua cực lạc vui duyên đạo
 Bỏ lại cháu con nhớ thiết tha
 Cầu nguyện mẹ hiền tu thấu triệt
 An lành chín phẩm tọa liên hoa.*

*Trăm ngàn cái nhớ xáo tim tôi
 Nhớ mẹ hình dung dáng đứng ngời
 Sờ soạn liền tay tìm món thích
 Mẹ rằng trẻ nít phá thua tôi
 Cười xòa miệng móm răng không thấy
 Chỉ thấy hai hàm nướu với môi
 Tóc bạc phát phơ trên trán mẹ
 Bồi hồi thương nhớ, nhớ không thôi !*

TRUNG & HOA
 Hoài niệm từ mẫu



TUẤN-VIỆT CẢM ƠN TRƯỞNG LÊ-THỊ-TRÚC (Ở ÚC) ĐÃ GỬI TẶNG CUỐN BĂNG NHẠC HƯỚNG-ĐẠO DO TRƯỞNG NGUYỄN TRUNG THỌAI (Ở CANADA) CHUYỂN QUA SEATTLE HOA-KỲ

*Xin thành thực cảm ơn chị Trúc
 Đã cho gừa lừ ùc gửi sang,
 Mỏ gừa : tiếng hát vang vang
 Tiếng gừa, tiếng trẻ, tiếng đàn . . . hợp vui.*

*Mỗi bài hát rạo ngợi ý nghĩa
 Xây tình chung đẹp-đẽ đường bao !
 Nghe ca . . . lòng nhường nao nao
 Nhớ hồi niên thiếu ngày nào năm xưa.*

Trước Bốn Lăm (1945) tham gia Đoàn JEC
 Cũng gây, lều, . . . léch-thếch trên vai
 Cũng đi cắm trại dài dài
 Cũng hò cũng hát những bài dân ca.*

*Giờ nghe lại thực là thích thú
 Tưởng dường xưa lối cũ trở về
 Tưởng như đang sống ở quê
 Tưởng quanh lều trại vai kê bên vai.*

*Một lần nữa, gửi lời thành thực
 Xin cảm ơn chị Trúc cho gừa,
 Quên sao người đã chuyển qua
 Cảm ơn Trường Thọai đậm-đà tình thân*

Seattle (USA) ngày 14-7-1996

Tuấn-Việt

* Trước năm 1945, khi đang là học-sinh ở thị-xã Thanh-Hóa, Tuấn Việt đã tham gia Đoàn JEC (Jeunesse Etudiant Catholique = Đoàn Thanh Niên Học Sinh Công Giáo) các sinh hoạt cũng tương tự như Hướng-Đạo. Hầu hết Hướng-Đạo-Sinh và Đoàn-viên JEC là bạn học ở địa-phương nên chơi với nhau rất thân, thường tới hội-quán của nhau, và có nhiều cộng-tác trong những việc công-ích

NIỀM TIN

(Ngày 22-09-1996, nhân ngày giỗ Tr. Mai-Xuân-Tý, tổ chức tại Thánh-đường Việt-Nam (Belanger, Montréal), một số anh chị em trong Nhóm Tinh-thần BP. đến tham-dự. Bài giảng-thuyết của vị chủ-tế hôm ấy đã gợi ý cho tôi ghi lại mấy dòng này) **TÍN-TRAI**

Niềm tin là một đặc-ân do Tạo-hóa ban cho chúng ta; nó còn là sức mạnh vô biên có thể giúp chúng ta trong cuộc sống hằng ngày cũng như trong những khó khăn.

«*Một ngày như mọi ngày*»: đó là một lời ca chúng ta thường nghe hát, nghiệm cho kỹ thì không có gì buồn cho bằng. Phải sống bằng «*một ngày KHÁC mọi ngày*» mới đúng, vì xã-hội là một sự tiến-triển không ngừng, chúng ta làm sao mà đứng y nguyên như cũ được?

Sách Phật nói «*Đời là bể khổ*» vì không ai tránh được sanh, lão, bệnh, tử, nên Phật khuyên chúng sinh «*diệt dục*».

Cuộc sống của chúng ta là một chuỗi dài tìm kiếm. Tìm kiếm tình thương, tìm kiếm an lành trong tâm-hồn cũng như bên ngoài, tìm kiếm những câu trả lời cho những thắc mắc hằng ngày về mọi mặt và không biết bao nhiêu thứ khác nữa.

Vì thế, sẽ có lúc chúng ta chán nản, thối chí, thất-vọng trên con đường tìm kiếm; khi đó ngoài những kẻ thân thuộc họ hàng, thân-hữu ra, chúng ta còn một điểm tựa quý giá luôn luôn có mặt bên ta và sẵn sàng nâng đỡ, giúp ích chúng ta, đó là «**NIỀM TIN**».

Tôi tự nhận thấy tôi là người có Niềm tin, và có phước. Không có phước sao được khi mà mấy anh em trong nhóm phụ-trách báo Liên-Lạc giao khoán cho tôi trong 5 năm với rất ít lời phiên trách (chút chút thôi).

Anh em nhóm phụ-trách cũng rất là có phước, khi mà đã 5 năm qua, các Trưởng và độc-giả Thân-hữu đón nhận 20 số báo với tất cả sự bao-dung rộng lượng.

Và tất cả chúng tôi và độc-giả, tất cả đều có phước là biết đặt niềm tin yêu nhau, củng-cố và quảng-bá Liên-Lạc ngày càng vang rộng, có được sự tin yêu, như vậy mới có hàng trao đổi ... hôm nay.

Ngày 21-09-1996, anh chị em trong nhóm phụ-trách ngồi họp để kiểm-điểm công việc làm chung, đã giải-quyết vấn-đề «sống còn của tờ báo: Nền Tài-chánh của Liên-Lạc đã ... lâm nguy !

«*Thần dân nghe chảng: Sơn-hà nguy biến !*»
(Hội-nghị Diên-Hồng - Lưu-Hữu-Phước)

Số thu nhập của Sổ Vàng không còn đủ để tiếp tục ra báo. Năm ngoái, đến số 17 thì không đủ trả tiền in, phải quỵen góp nhau trong nhóm anh chị em ban phụ-trách để trả chi phí.

Số 18 nhờ có đi Úc-châu, quảng-bá rộng và gặp nhiều độc-giả nên thu nhập khá (Tr. Cò Hấp tấp đã tặng 200 đô la trước khi trở về V.N. là một thí-dụ).

Số 19 thì «hụt» to, chưa đủ trả tiền tem, khoan nói đến tiền in báo.

Số 20, may (phước) quá, dư được 09\$20.

Phiên họp đặc-biệt này tính chuyện phát-hành Liên-Lạc số chót (Đình- bản), vì khi phát-hành đón chào thì phải có số «tạ tội», vì kém tài, kém đức, thiếu sự tin tưởng của độc-giả nên phải xin tạm biệt, có vậy mới là «*thủy-chung*».

Nhưng tiếng «Đình bản» lập tức gặp nhiều phản-ứng:

Trưởng Cáo Đổ Mặt: Anh em chúng tôi ở Ottawa nhận định rằng Liên-Lạc rất cần-thiết, phải tìm mọi cách duy-trì tờ báo. Nếu không phải là Ngựa C.K. cầm cương thì L.L. đã sụm ngay từ lâu, ngay năm, sáu số đầu, vì sự thu xếp, tính cần-kiệm, sự quản-lý khéo nên mới kéo dài đến ngày hôm nay.

Trưởng Mèo Tươi Cười: Chấm dứt Liên-Lạc thì uổng quá, bởi vì Liên-Lạc đúng là việc liên-lạc tin tức giữa anh chị em, và nhiều người sẽ không còn dịp để thỉnh thoảng được đọc dăm ba đoạn trích trong thư của một số Trưởng thân quen, làm sống lại những kỷ-niệm xưa cũ. Ví dụ: đọc mấy giòng trích thư của Tr. Phúc (già) để thấy giọng văn của ông già gân này không khác gì mấy mươi năm về trước, càng đọc càng thấy thương nhớ nhau hơn. Đọc thư Tr. Vĩnh-Đào, thấy rõ tư-cách của một con người trí-thức nhũn nhặn, lời lẽ chí tình và nặng lòng với Phong-trào Mà Mục Thư Bạn và Mã-Thư chiếm đến 50% của Tờ báo, và hai Mục này có lẽ được nhiều Trưởng ưa thích. Duy chỉ có điều là liệu có bị chê trách là Ngựa «bao sân» nhiều quá và liệu có ai đủ thì giờ và khả-năng C.K. để chia xẻ với Ngựa trong công-tác liên-lạc này không?

Ngựa C.K. đứng dậy lễ phép trình bày: Ngựa xin ghi nhận những lời phát-biểu của các anh đều đúng cả. Sở dĩ Ngựa phải cáng đáng việc này vì không có ai nhận. Nếu có ai

Mèo Tươi Cười sợ bị hiểu lầm là (muốn đảo chánh) vội vàng xua tay nói: Tớ nói vậy vì nghĩ là nên dành thì giờ cho Ngựa lãnh những công-tác cần hơn, như phối-trí công việc, giao-dịch thư từ khắp nơi. Nhưng muốn là một chuyện, còn thực-hiện lại là chuyện khác. Nói gần nói xa chẳng qua nói thật, khó tìm được tờ báo nào có Mục Hộp Thư hấp dẫn và có nhiều tính chất Hưởng-đạo như tờ Liên-Lạc, bởi vì khó tìm được người phụ-trách giống như Ngựa C.K. Thôi thì cứ dành *phó thác mặc cho ... Ngựa* vậy !

Tới đây, Ngựa C.K. trở lại bàn về việc ra số báo Xuân Đinh-Sửu và ngỏ lời cảm ơn Cháu Thủ-quỹ Mai-Xuân-Phú, mặc dù rất bận rộn công việc cơ-quan, đã gìn giữ sổ sách chi thu cho Liên-Lạc thật đàng hoàng (không khác chi «Cổ Thủ-quỹ» Họ Mai ngày xưa) ...

Trưởng Cáo Đồ Mặt: Nói đến tài-chánh, tôi, tôi thiết nghĩ: để gây quỹ, chúng ta lại áp-dụng chuyện «tự quyên» như đã làm năm ngoái, mỗi người góp ít nhiều, tối thiểu 100 đô la, thêm vào Số Thu sắp đến. Nếu chưa đủ, mình xin «nợ»

nhà in, «nợ» bưu-điện vậy, nhưng báo thì nhất định phải ra ...

Cáo Đồ Mặt chưa dứt lời thì Anh Thiên-Nga, một người «làm chùa» tứ thời cho Hội Cao-niên, người nặng lòng với âm-nhạc, đã móc ví lấy 100 đô la trao ngay cho Quỹ, nói là để góp phần cho tờ báo của chúng mình. Cũng cần nói thêm là hôm nay Anh Thiên Nga đến là vì muốn gặp lại anh em, dù sức khỏe đang còn yếu kém. Thật là quý hóa ! Lập tức *Mèo Tươi Cười*, «ông gác chuông nhà thờ», người vừa qua cơn bệnh thập tử nhất sinh, nhìn Thiên-Nga và *tươi cười* nói: Cho tớ đóng với! Tiếp theo là *Sư tử hoạt-bát* và *Cháu bà Triệu* (chị MXT) hăng hái phát-biểu: Ai sao tôi vậy! Riêng Anh Sư tử thấy không khí có vẻ thuận lợi cho một tờ Báo Xuân, liền trở thành *hoạt-bát*, rút trong cặp ra giới-thiệu tờ hình bia: Em bé thổi sáo trên mình trâu cho Đặc-san Đinh-Sửu.

Cáo Đồ Mặt từ tốn nói: Mình đã là Hưởng-đạo thì phải ra quân cho đẹp, nếu Trời không thương mà bắt Liên-lạc phải chết thì cũng chết cho ngoạn-mục rồi thì ... Que sera, sera ! Sau đó, vẫn tiếp tục *đổ mặt*, Anh nói tiếp: «Tôi xin đóng góp như các anh các chị. và khi trở về Ottawa, tôi sẽ vận-động thêm của các Anh Chị trong Xóm để có đủ ngân-khoản trả tiền cho số Đặc-san Đinh-Sửu sắp tới.

Ngày tối hôm đó, chị *Vịt Nước Vui Vẻ* nghe tin Liên-Lạc sắp «tiêu tùng», la lên trong điện-thoại: «Mô có được ! Uổng lắm, có Liên-Lạc mới biết mà trao đổi tin tức cho nhau chớ !. Tôi xin góp như anh em. Ngày mai tôi sẽ gửi chèque 100\$ «để tiếp tục đón nhận Liên-Lạc» mà đọc.

Đó, chúng ta đều là những người có Phước. Có Phước vì có niềm tin yêu lẫn nhau. Một ngày phải «Khác» mọi ngày là vậy.

Ban phụ-trách đặt niềm tin nơi độc-giả, một lớp độc-giả «không giống ai», một hạng độc-giả rộng lượng, bao-dung tha thứ, dành cho anh em «lên tinh-thần» rất nhiều.

Làm sao mà không lên tinh-thần: có nhiều Trưởng đã điện-thoại cho hay khi vừa nhận

báo, khi đọc báo xong lại viết thư khích-lệ mục này bài nọ (và không quên ... lì xì rất hậu hĩ). Trời ơi ! Nếu 50% độc-giả của Liên-lạc mà như cỡ này thì lo gì mà L.L. tịt ngời được !

Bấy lâu nay, anh em nhóm phụ-trách đã rất có phước được đón nhận thật nhiều «ân-tình»: Người thì gửi bài, góp thơ, góp ý, trao đổi quan-điểm, bày tỏ tâm-tình, gom thêm nhiên-liệu củi lửa để Liên-Lạc tiếp tục cuộc chơi chung. Nhân đây, xin các Trưởng và độc-giả thân-hữu nhận cho hai tiếng «CÁM ƠN» (Cám ơn viết Hoa với tất cả sự quý mến).

Trở lại với niềm tin, chúng ta có thể mất tất cả những vật-chất, những mối liên-hệ chung quanh, nhưng chúng ta không thể để mất niềm tin, vì như thế bản-thân chúng ta không còn gì để phấn-đấu và vươn lên mà chỉ có lùi mãi cho đến vô tận mà thôi !

Phong-trào Hưởng-đạo không là một tôn-giáo và cũng không thay thế hay đại-diện cho bất cứ tôn-giáo nào. Phong-trào khuyến-kích mọi cá-nhân đào sâu và tìm hiểu nhiều hơn về tôn-giáo của mình và biết tôn-trọng tín-ngưỡng của người khác.

Tôi còn nhớ hôm ấy (22-09-1996), Anh Mèo Tươi Cười ngại tôi bỡ ngỡ khi vào Thánh-đường, có nhã-ý mời tôi cùng vào ngồi với anh cho khỏi lạc lõng (vì biết tôi là một Phật-tử). Tôi

có nói: «Anh đừng ngại, tôi đã quen rồi». Nếu nói là tôi tin tưởng 100% thì tôi không thành thực, nhưng khi vào nhà thờ, nhìn vị chủ lễ đầy thánh-thiện, nét mặt các tín-hữu chăm chú lắng nghe bài giảng-thuyết, tiếng nhạc thánh thót, mọi người đều chung một niềm tin ở đấng tối cao, thú thật là tôi đã «hòa mình» vào khung-cảnh trang-nghiêm đó, dù chỉ là trong thời-gian này, và không-gian trang-nghiêm ấy đã tạo thêm cho tôi niềm tin.

Hưởng-đạo không chú-trọng về vấn-đề phổ-biến hay quảng-bá tôn-giáo, nhưng mọi người H.Đ. đều ý-thức tầm mức quan-trọng của tôn-giáo đối với cá-nhân, tập-thể và xã-hội.

Vì thế, người Hưởng-đạo biết đặt nặng vấn-đề tâm-linh của mình vào hàng đầu và mọi hành-động, cử-chỉ, lời nói của mình không thể vượt quá ra ngoài những điều dạy bảo của tôn-giáo mình. Vai trò của phong-trào H.Đ. về lãnh-vực tôn-giáo là một động-cơ, là những cơ-hội để các cá-nhân thực-thi và thể-hiện tinh-thần của tôn-giáo mình qua những liên-hệ, những tương-quan hằng ngày mà không đưa đến những tranh-chấp về lý-thuyết cũng như hành-động.

Tóm lại, mỗi người Hưởng-đạo cần có ý-thức về tầm mức quan-trọng của tôn-giáo, chi-phối hoàn-toàn con người mình và hướng chúng ta dẫn về một mục-đích chung: *phải có một «niềm tin».*

TÍN-TRAI



Về Chuồng, ảnh Trần-Cao-Linh

Tin Hưởng-đạo tại Anh-Quốc

(Sưu-tầm của Trưởng Cọp Yên-Tử)

Chẳng còn bao lâu nữa, Anh Chị em chúng ta sẽ được ăn mừng Kỷ-Niệm Bách Chu-niên của Phong-trào Hưởng-đạo Thế-giới (1907-2007).

Vậy chúng ta cũng nên tìm hiểu sơ qua một vài điều liên hệ đến Phong trào đã và đang xảy ra tại nước Anh, "cái nôi" của Phong-trào trên con đường tiến triển của của tổ-chức nói trên :

1. Hội Hưởng-đạo Anh quốc (Scout Association) vẫn là cơ sở quan trọng nhất của nước Anh, với 600.000 hội-viên, chia ra các ngành như sau :

- Beavers (Nhi) từ 5 đến 8 tuổi ;
- Cubs (Sói) từ 6 đến 12 tuổi ;
- Scouts (Thiếu), từ 12 đến 15 tuổi ;
- Venture-Scouts (Kha) từ 16 đến 18 tuổi.

Riêng Hưởng-đạo Hải-Đoàn thì có chừng 10.000 đoàn-sinh, nằm trong 300 Liên-đoàn và Hưởng-đạo Không-Đoàn có gần 600 đoàn-sinh.

Một điều đặc-biệt là Hưởng-đạo Anh-Quốc có những liên-đoàn H.Đ. Âm-nhạc nữa.

2. Trưởng lão Georges Purdy vừa lên thay Trưởng lão Garth Morisson ở địa-vị Thủ-lãnh (Chief Scout) toàn thể Hưởng-đạo Thế-giới. Như vậy là Trưởng Lão Purdy là Thủ lãnh thứ 5 lên kế vị Cụ Baden Powell, sau các Trưởng lão Huân-tước Sommers, Huân-tước Rovallan, Huân-tước Mc Lean.

3. Hưởng-đạo-sinh Anh-Quốc vừa khai mạc chiến-dịch tài-chánh (campagne de financement) lấy tiền mua một xuồng cấp-cứu (canot de sauvetage) dành đặc biệt cứu vớt nạn nhân chết đuối, như họ đã từng

làm năm 1975. Chiếc xuồng xưa lấy tên là :Người Hưởng-Đạo (Le Scout). Lần này họ sẽ bán "mẫu" cái xuồng (thu nhỏ) sấp mua để hốt bạc làm vốn.

4. Trong Hội H.Đ. Anh-Quốc, các Liên-đoàn có thể theo Tôn-giáo khác nhau. Tuy nhiên trên bình-diện Hưởng-đạo, họ vẫn giữ luật lệ và sinh hoạt thuần nhất, đại khái như : H.Đ. Tin-Lành, H.Đ. Thiên-Chúa-giáo, H.Đ. Baptist

5. Trại trường Gilwell sẽ được đổi mới. Công tác sẽ được quyết định trong một phiên họp, dưới quyền Chủ-tọa của Betty Clay, con gái Cụ B.P.

Một mô hình sống của thành-phố Maféking sẽ được dựng lên nay mai, với những nhân vật tham-dự trong y-phục cổ thời ấy. Triển-lãm sẽ kéo dài từ nay đến năm 2000. Khán-giả sẽ được mắt thấy những Thiếu-sinh-quân của Thành Maféking như sinh-hoạt ngày xưa vậy.

TIN BUỒN

Được tin đột ngột (do Tr. Dương-Kim-Sơn báo) :

Trưởng **Tôn-Thất-Hoè**, thuộc Liên-Đoàn H.Đ.VN Toronto và cũng là Ủy-viên Phát-triển Vùng Canada, đã tử-nạn giao-thông ngày 23-11-1996 trên đường đi Michigan cùng với gia-đình. Trong dịp này, Chị Hoè cũng bị thương nặng.

Trong cái tang đau đớn này, Phong-trào Hưởng-đạo Trưởng-niên, đặc-biệt là các Xóm ở Canada xin san sẻ sự mất mát lớn lao với Liên-Đoàn Toronto, xin thành-thật phân-ưu cùng tang-quyến và Cầu-Nguyện Hưởng-linh Trưởng Tôn-Thất-Hoè được thảnh-thơi nơi Tiên-Cảnh.

Riêng cầu chúc Chị Hoè sớm bình-phục.

Tin Tức

HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG

Kế hoạch tổ chức Trại Họp Bạn THẮNG TIẾN 6

Ngày 2.07.96, Tr. Ron L. Carrol, Scout Executive của Châu Thủ Đô của BSA (National Capital Area Council) đã gửi văn thư đến Tr. Alfred D. Morin, Giám Đốc International Division của BSA tại Irving, Texas, tỏ ý rằng Châu Thủ Đô rất hoan hỷ đón tiếp một sinh hoạt "rất quan trọng và có tầm thế giới" là Trại Họp Bạn lần thứ 6 của H.D.V.N. được dự trù vào tháng 7 năm 1998. Tr. Ron Carrol gửi đến HDTU/HĐVN lời chào mừng của Châu Thủ Đô và tỏ ý vui mừng được tham gia vào một "dự-án hấp dẫn" như vậy. Tr. Alfred Morin đã chuyển văn thư trên đến Ban TV/HDTU và chính thức chấp thuận dự án tổ chức Trại Họp Bạn THẮNG TIẾN 6 tại Hoa Kỳ, mùa hè năm 1998.

Sau khi có sự chấp thuận chính thức của Hội H.D. Hoa Kỳ, các Trưởng trong vùng Washington D.C. đã họp vào ngày 16.07 và bắt tay ngay vào việc chuẩn bị Trại Họp Bạn TT6 : lập Ban Cố Vấn (Board of Advisors), Ban Tổ chức (Jamboree Organizing Committee), gồm 9 Tiểu ban, và Ban Điều hành (Jamboree Managing Committee). Hiện thời đã có trên 30 Trưởng ghi danh vào các Tiểu ban chuyên môn. Đất trại được lựa chọn là Hồ Fairfax (Lake Fairfax Park), Tiểu bang Virginia, có đầy đủ tiện nghi cho một trại họp bạn lớn.

Nhân dịp Trại Họp Bạn, Ban Tổ chức Trại TT6 và làng Bách Hợp tổ chức một cuộc thi nhiếp ảnh dưới sự bảo trợ của HDTU/HĐVN và một số hội nhiếp ảnh trong vùng Hoa Thịnh Đốn. Địa chỉ liên lạc và gửi ảnh dự thi : Vietnamese Scouting International Jamboree VI Photo Contest, 301 Buttry Road, Gaithersburgh, Maryland 20877, U.S.A.

Đại diện HĐVN tại 17th Asia-Pacific Jamboree, Korea

Theo lời mời của Hội Hướng Đạo Korea, Ban Thường Vụ HDTU đã cử Mai Quốc Phương Anh, Thiếu Trưởng thuộc Liên Đoàn Trường Sơn (vùng Paris) tham dự Trại Họp Bạn Á Châu Thái Bình Dương lần thứ 17 được tổ chức tại Seoul, Korea từ 8 đến 12.8.96 Do lời giới thiệu của Tr. Kim Kyu Young, Giám đốc Văn Phòng AC/TBD của Tổ chức HDTG, Hội HĐ Korea có nhã ý đài thọ mọi chi phí cho Phương Anh dự trại.

Có 45 quốc gia cử đại diện tham dự Trại Họp Bạn, gồm tất cả các nước trong vùng Á Châu - Thái Bình Dương, kể cả Trung Quốc và Cambodia là những nước chưa có hội HĐ được thừa nhận, thêm vào đó còn có Hoa-Kỳ và một số nước Đông Âu như Nga, Poland, Hungary, Cộng Hòa Tiệp . . . Song song với Trại Họp Bạn, một cuộc Hội Luận Thanh Niên (Youth Forum) đã được tổ chức từ

9 đến 11.08 với một đại biểu cho mỗi nước tham dự. Phương Anh đã thay mặt cho HĐVN tại cuộc Hội luận quốc tế này. Hai đề tài chính được thảo luận : "Vấn đề môi trường", và "Chỗ đứng của giới trẻ trong xã hội".

THÔNG BÁO TRUYỀN ĐƠN QUẢNG BÁ PHONG TRÀO H.D.V.N.

Ban Thường Vụ HĐVN chuẩn bị một tờ truyền đơn (leaflet) in 4 màu để giới thiệu Phong Trào HĐVN, sẽ phân phối cho các Liên Đoàn HĐVN nhằm mục đích giới thiệu Phong Trào trong những dịp tiếp xúc với cộng đồng, phụ huynh. Để thực hiện tài liệu này, Ban TV cần một số hình ảnh sinh hoạt HĐ của tất cả các Chi nhánh HĐVN. Những đơn vị hay những Trưởng nào có hình ảnh đẹp, có tính nghệ thuật, về sinh hoạt Hướng Đạo, xin gửi về Ban Thường Vụ :

ICCVS, 4 Clos Bernard Palissy
78280 Guyancourt, FRANCE.

Thời hạn chót là ngày 31.10.1996

"Đào ký ức viết Lịch sử H.D.V.N."

Tr. Trần Văn Thao, một Trưởng kỳ cựu của Phong Trào HĐVN đã mừng Thượng Thọ 90 tuổi trong năm nay, vừa cho biết sẽ mở chiến dịch "Đào ký ức viết Lịch Sử HĐVN" vào đầu năm tới. Tr. Trần Văn Thao trông đợi sự hợp tác chặt chẽ của toàn thể các Trưởng trong Phong Trào HĐVN để hoàn thành công việc quan

trọng này. Tr. Trần Văn Thao đã giữ nhiều trọng trách trong Phong trào trong nhiều thập niên, chắc chắn là một nguồn sử liệu quý giá của Phong trào chúng ta. Nhưng trước hết cần nói đến tấm gương sáng mà Tr. Trần Văn Thao đã nêu cho chúng ta : trên 90 tuổi. Trưởng vẫn còn vạch ra những dự tính lớn cho tương lai. Điều này chứng tỏ là con người Hướng Đạo - ít nhất là trong tâm hồn và lòng cương quyết - là người trẻ mãi không già..

Hội-Đông Trung Ương hết sức tán dương công việc này và yêu cầu các nơi góp sức và hưởng ứng.

Địa-chỉ : TRẦN VĂN THAO
31 West St. Apt. B
WINOOSKI
VT. 005404 U.S.A.

Thành lập "Ủy Ban Phát Huy Truyền Thống"

Sau khi tham khảo ý kiến một số Trưởng về đường lối và phương thức phát huy truyền thống Việt Nam trong phong trào HĐVN, Ban Thường Vụ HĐTU quyết định thành lập một "Ủy Ban Phát Huy Truyền Thống" với nhiệm vụ nghiên cứu một chương trình giáo dục văn hóa và truyền thống Việt Nam cho mỗi ngành, thu thập, soạn thảo và phổ biến các tài liệu giáo dục đến các đơn vị HĐVN, đặt kế hoạch huấn luyện cho toàn Phong trào HĐVN (huấn luyện HHR và các khóa đặc biệt về văn hóa và Truyền Thống Việt-Nam)

Ban Thường Vụ đã mời Tr. Nghiêm Văn Thạch giữ nhiệm vụ Chủ Tịch Ủy Ban PHTT, và mời các Trưởng sau đây tham gia Ủy Ban : Đỗ Phát Hai, Nguyễn Văn Thuật, Dương Thị Kim Sơn, Nguyễn Xuân Hoàng Quân,

Nguyễn Phan Pha, Lê Xuân Hùng, Trần Văn Sơn và Nguyễn Doãn.

Huy hiệu mới của HĐVN

Qua cuộc bỏ phiếu bằng thư tín tổ chức trong tháng 7.1996. Hội Đồng Trung Ương HĐVN đã chấp thuận Quyết nghị số 1/96 ấn định " *Huy hiệu chính thức của Phong Trào HĐVN là Hoa Bách Hợp ở giữa một vòng tròn kết bằng một sợi dây, hai đầu nối lại bằng một nút đết* "



Lý do của thay đổi này : hiện nay Tổ chức của Phong trào Hướng Đạo Thế Giới (WOSM) trụ sở tại Geneva, có huy hiệu là Hoa Huệ (vẽ theo đường nét Việt Nam là hoa Bách Hợp), không phải chỉ là một phong trào liên hợp, gồm cả nam lẫn nữ. Những Hội H.Đ. ghi danh với WOSM đều lấy hoa huệ làm huy hiệu; chỉ có một số ít Hội ghi danh cùng lúc với WOSM và Hiệp Hội Thế Giới Nữ Hướng Đạo (WAGGGS) mới dùng huy hiệu kết hợp hoa Huệ và lá Tam Diệp.

Phong trào H.Đ.V.N. cũng là một phong trào liên hợp gồm nam lẫn nữ đoàn sinh. Tuy chúng ta không phải là hội viên chính thức của WOSM, nhưng chúng ta có những liên lạc rất mật thiết với Tổ chức này, và Tổ Chức Thế Giới

xem HĐTU/HĐVN là cơ quan đại diện cho tập thể HĐVN tại hải ngoại. Trong khi đó, HĐVN không có một liên lạc nào với Tổ chức Nữ Hướng Đạo WAGGGS.

Từ nay, các Liên Đoàn HĐVN khi dệt huy hiệu hay may cờ Liên Đoàn, nên theo mẫu huy hiệu mới (Hoa Bách Hợp và vòng dây màu đỏ trên nền xanh lá cây).

Liên lạc với

Tổ Chức Hướng Đạo Thế Giới

Ngày 19.9.96, Tr. Vinh-Đào, Chủ Tịch HĐTU/HĐVN đã đến Geneva để hội kiến với Tr. Jacques Moreillon TTK Văn phòng Hướng Đạo Thế Giới.

Cũng như các lần trước, Tr. Moreillon đã dành rất nhiều thì giờ để bàn luận những vấn đề liên quan đến H.Đ.V.N. trong nước cũng như ngoài nước. Cuộc hội kiến với Tr. Moreillon và Tr. Malek Gabr (Phó TTK) và dùng cơm trưa theo lời mời của Văn Phòng Hướng Đạo Thế Giới kéo dài từ 10 giờ 30 sáng đến 3 giờ 30 chiều. Kể từ cuộc viếng thăm lần trước vào tháng 10/95, ngay tại giữa Văn Phòng Tổ Chức H.Đ.T.G. tại Genève vẫn treo bức tranh lớn thêu Rồng và Phượng do H.Đ.V.N. trao tặng Văn Phòng H.Đ.T.G..

Trưởng Vinh-Đào đã mời Tr. Jacques Moreillon qua tham dự trại Hợp Bản Thăng Tiến 6 tại Virginia năm 1998 và Tr. Moreillon hứa sẽ sắp xếp thời gian để đến dự.



Tin Hoa Kỳ

Trại Liên Kết II. Năm Liên Đoàn trong vùng Nam California: Hùng Vương, Lam Sơn, Trường Sơn, Chi Lăng và Vạn Kiếp đã cùng tham dự Trại Liên Kết II từ 31 th. 08 đến 02 th. 09. Thanh đoàn 216 của Tr. Lê Xuân Hùng và Tráng đoàn 33 của Tr. Đào Diệp Hương cũng tham dự trại. Tổng số trại sinh lên đến hơn 450 người. Trong khu trại của LĐ Chi Lăng, Bản tin số 1 của ban Tổ chức Trại Hẹn bạn Thăng Tiến 6 đã được phân phát cho các Trưởng và phụ huynh. Nhiều phụ huynh tỏ ý mong muốn sẽ dùng đi tham dự trại với con em mình. Trong năm tới, Liên Đoàn Chi Lăng sẽ phát động một chiến dịch gây quỹ với mục đích đem được từ 75 đến 100 đoàn sinh của Liên Đoàn đi dự Trại Thăng Tiến 6. Vì đây là một kinh nghiệm «chỉ có một lần trong đời người» của các em, và các em sẽ nhớ suốt đời.

Ngày Trung Thu tại Washington D.C. Chủ nhật cuối tháng 9, các em và các Trưởng thuộc các Đoàn Trưng Vương, Chi Lăng và Potomac đã tham gia tổ chức ngày Tết Trung Thu cho các em nhi đồng Việt Nam tại vùng Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn. Hơn 1 500 trẻ em đã tham dự hội Tết Trung Thu, được tổ chức tại trung tâm Thomas Jefferson, quận Arlington. Hội Tết trẻ em bắt đầu lúc 1 giờ trưa với các gian hàng trò chơi, hóa trang, phát lồng đèn... Sau đó là nghi thức chào cờ và chương trình văn nghệ rất đặc sắc do Liên Đoàn Potomac và các Nữ Thiếu Đoàn Gia Long và Trưng Vương phụ trách. Các bộ đồng phục Hường Đạo trong buổi lễ đã làm tăng niềm tin của đồng bào và phụ huynh trước một phong trào giáo dục đang lan tràn rất mạnh tại vùng Thủ Đô. Người phối hợp chương trình Hội Tết Trung Thu năm nay là Tr. Bùi Vũ Đức, Thiếu Trưởng Thiếu Đoàn Phan Bội Châu 396 thuộc Liên Đoàn Potomac.

Trung Thu tại Arizona. Thiếu Đoàn Trần Quốc Toản thuộc Liên Đoàn Bạch Đằng Arizona đã sinh hoạt tết Trung Thu đêm 28/9 với thanh thiếu nhi của hai nhà thờ Tin Lành Việt Nam tại Phoenix và Temple. Có hơn 100 trẻ em tham dự rước đèn trong một đêm Trung Thu rất vui vẻ và thân thiết.

Tin Úc

Các đơn vị HDVN tại Úc đã rất tích cực đóng góp vào việc tổ chức Tết Trung Thu tại nhiều thành phố lớn. Tại Melbourne, hai Liên Đoàn Quang Trung và Thăng Long đã khá bận rộn với các Tết Nhi đồng tổ chức tại 4 địa điểm khác nhau: Carlton Townhall, Footscray, Collingwood và Springvale. Tại Brisbane, Liên Đoàn Đống Đa đã đóng góp vào ngày Tết Trung Thu tại Ducie Park do Cộng đồng Người Việt Tự do tổ chức, với khoảng 1 000 người tham dự. Tại Perth, Liên Đoàn Bạch Đằng đã giúp vào công tác tổ chức Tết Trung Thu tại Macedonian Hall, North Perth. Tại Adelaide, Liên Đoàn Lạc Việt đã hiện diện trong buổi mừng Tết Nhi đồng tại St. Clair Recreation Centre.

Riêng tại Sydney, Tết Nhi đồng đã thu hút được 3 000 người ngày 21.09 tại Wiley Park, một ngày hội Nhi đồng đông và vui nhất từ trước đến nay. Kết quả này có được là nhờ nỗ lực của các đoàn thể hợp tác tổ chức: Gia Đình Phật tử, Thiếu nhi Thánh Thể, Tổng hội Sinh viên Học sinh, và đặc biệt là Hường Đạo Việt Nam. Một phái đoàn HD Úc do Phó Tổng Ủy viên Kay Stringfellow hướng dẫn gồm nhiều Ủy viên cao cấp cũng có mặt trong ngày lễ.

Tin Âu châu

CHLB Đức. Các Trưởng và Tráng sinh thuộc Chi nhánh Đức đã họp Đại hội đồng Trưởng và Tráng sinh thường niên tại Frankfurt trong hai ngày 5 và 6 th. 10.1996. Trong 5 Liên Đoàn của Chi nhánh Đức, chỉ có Liên Đoàn Trần Quốc Tuấn vẫn còn sinh hoạt đều đặn hàng tuần. Các LĐ khác gặp khó khăn vì thiếu Trưởng cầm đoàn hoặc thiếu đoàn sinh, nên chỉ còn sinh hoạt trong phạm vi thu hẹp như các đội thể thao hoặc là lớp Việt ngữ. Ý kiến chung nhận thấy rằng cần có trại Trưởng và Tráng sinh, trại hè, để bồi bổ và nâng cao tinh thần sinh hoạt. Chi nhánh Đức trữ liệu chương trình sinh hoạt như sau cho năm 1997: Vào lễ Phục sinh (tháng 3.1997): yểm trợ LĐ Hùng Vương tổ chức Đại hội thể thao toàn quốc, và tổ chức trại hè từ 26.07 đến 02.08.97 tại Wegberg.

Pháp.

- **Tết Nhi Đồng tại Liên Đoàn Trường Sơn:** Ngày 5 tháng 10, các Thiếu sinh và các Sói thuộc liên đoàn Trường Sơn đã tổ chức Tết Nhi Đồng cho các trẻ em Việt Nam trong vùng; buổi lễ gồm các trò chơi hội chợ, múa lân và rước đèn quanh các nẻo đường khu lân cận đoàn quán. Đặc biệt, gian hàng làm lồng đèn do Tr. Phương Trâm phụ trách và quán ăn do các phụ huynh đảm nhiệm được chiếu cố rất nhiệt liệt. Buổi lễ chấm dứt lúc nửa khuya, các đoàn sinh ra về tuy mệt nhiều nhưng rất vui.

- **Ngày Cộng Đồng tại Paris:** Ngày 16 và 17 tháng 11, Liên Đoàn Văn Lang và Trường Sơn đã tham gia Ngày Cộng Đồng được tổ chức tại vận động trường Carpentier, quận 13, Paris.

Tin Hưởng Đạo Thế Giới

Tân Chủ tịch Ủy ban Hưởng Đạo Thế Giới. Hội Nghị Hưởng Đạo Thế Giới (World Scout Conference, tức là Đại Hội Đồng của Tổ chức HDTG) nhóm họp tại Oslo (Na Uy) mùa hè vừa qua đã bầu Tr. Francisco S. Roman (Phi Luật Tân) vào chức vụ Chủ tịch Ủy ban HDTG (World Committee) cho nhiệm kỳ 1996-1999, thay thế Tr. Neil Westaway (Uc), mãn nhiệm kỳ. Tr. John Donnell Jr. (Hoa Kỳ) và Tr. Jocelyne Gendrin (Pháp) đã được bầu làm Phó Chủ tịch. (Tr. Neil Westaway đã chủ tọa buổi lễ khai mạc Trại Hẹn bạn HĐVN Thăng Tiến 5 tại Sydney).

Tổ Chức Hưởng Đạo Thế Giới và việc hồi sinh của Phong trào HD tại các nước Cộng sản cũ. Khi chế độ Cộng sản sụp đổ tại Đông Âu, tại hầu hết các nước trong khối XHCN cũ phong trào Hưởng Đạo ở ạt hồi sinh, đem lại một luồng gió mới và một niềm phấn khởi vô biên cho giới trẻ tại các nước đó. Các Hội Hưởng Đạo được thành lập tại các nước Cộng sản cũ lần lượt được thừa nhận vào Tổ Chức Hưởng Đạo Thế Giới. Trước sự kiện này, Hội nghị HDTG nhóm họp tại Oslo đã biểu quyết một Quyết nghị số 6/96 nguyên văn như sau để ca tụng những người đã đóng góp để duy trì ngọn lửa HD trong suốt thời kỳ dài mà Phong trào HD bị cấm đoán dưới chế độ cộng sản:

«Hội nghị HDTG ghi nhận việc phục hồi đáng khâm phục và đầy phấn khởi của Phong trào Hưởng Đạo tại các nước cộng sản cũ và bày tỏ lòng biết ơn sâu xa đến những người, qua nhiều thế hệ, đã giữ cho ngọn lửa Hưởng Đạo được sống, trong đó có cả các tổ chức Hưởng Đạo ly hương.»

Nói về các Hưởng Đạo sinh ly hương đã ghi tên với một hội HD nơi nước định và trong trường hợp một Hội HD được tái lập tại quê hương cũ của mình, Quyết nghị Oslo nói rõ là các Hưởng Đạo sinh ly hương không thể là hội viên của Hội HD tại nước cũ của mình, mà chỉ được công nhận là hội viên của Hội HD nơi cư ngụ, *«nhưng vẫn có thể giữ bản sắc văn hóa của mình và những mối liên lạc thân hữu với Hưởng Đạo sinh trong đất nước cũ».*

Kỷ niệm 90 năm của Phong trào Hưởng Đạo. Năm 1997 đánh dấu 90 năm Phong trào Hưởng Đạo được thành lập. Tổ Chức Hưởng Đạo Thế Giới yêu cầu tất cả các Hội Hưởng Đạo cử hành lễ kỷ niệm này một cách xứng đáng. Các Hội Hưởng Đạo Uc và Canada đã trù liệu nhiều sinh hoạt kỷ niệm kéo dài trong suốt năm. Sau đây là huy hiệu kỷ niệm tại Uc và Canada, đánh dấu những sinh hoạt kỷ niệm 90 năm của Phong trào Hưởng Đạo Thế Giới.

Công tác ghi danh các đơn vị thuộc Phong trào HDVN

Như đã loan báo trong *Bản tin HDVN* số 3, công tác ghi danh các đơn vị sinh hoạt tại các nước tự nguyện đứng trong Phong trào Hưởng Đạo Việt Nam đã bắt đầu. Công tác này do các Ủy viên Trường Chi nhánh hợp tác với các Ủy viên Phát triển Liên lạc để tiến hành. Cho đến nay các đơn vị sau đây đã hưởng ứng mau chóng nhất lời kêu gọi của Ban Thường Vụ:

- Chi nhánh Anh : ghi danh Chi nhánh và đóng niên liễm 10£.
- Chi nhánh Pháp : ghi danh 3 Liên Đoàn Trường Sơn (Paris), Văn Lang (Paris), Thăng Long (Lyon) và đóng niên liễm 300 F.
- Chi nhánh Đức: ghi danh Ban Chấp hành đương nhiệm của Chi nhánh và 5 Liên Đoàn: Sào Nam (Berlin), Thất Sơn (Dusseldorf), Hùng Vương (Frankfurt), Trần Quốc Tuấn (Trossingen), Lê Lợi (Stuttgart), và gửi niên liễm 300 Đức kim.
- Phong trào Hướng Đạo Trường Niên: Tr. Nguyễn Trung Thoại (Montreal, Canada) thay mặt các Xóm, Làng HĐ Trường Niên tại các nước gửi niên liễm 300 US\$.
- Tráng Đoàn Âu Lạc, Orlando, Florida (Tr. Hoàng Ngọc Châu), 50 Trường và Tráng sinh, đóng niên liễm 50 US\$.

Ngoài ra, Nhóm Bạch Mã (Cypress, California) cho biết hưởng ứng lời kêu gọi của Ban TV và sẽ gửi niên liễm. Ban Thường Vụ còn được tin của Tr. Võ Thành Nhân (UV/PTLL vùng Đông Hoa Kỳ) và Tr. Đào Diệp Hương (UV/PTLL vùng Tây Bắc Hoa Kỳ) là việc ghi danh tại các vùng Washington D.C. và Bắc California đang tiếp tục và đã thu niên liễm của một số Liên Đoàn. Ban Thường Vụ chưa nhận được tin tức từ các vùng Trung Hoa Kỳ và Tây Nam Hoa Kỳ, cũng như các Chi nhánh khác.

Thư gửi Ban Thường Vụ của Tr. Nguyễn Trung Thoại, thay mặt Phong trào Hướng Đạo Trường Niên.
Montréal ngày 5 tháng 11 năm 1996
Kính gửi Trưởng Vinh Đào
Chủ tịch Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam

Thưa Trưởng,

Theo văn thư đề ngày 5-10-1996 của Ban Thường Vụ HDTU gửi các Ủy viên, các Chi hánh, Đại diện Vùng, trong đó có đề cập đến mục đóng «Niên liễm», một quyết định đã được Đại Hội Đồng biểu quyết chấp thuận trong kỳ Họp Ban T.T. 5 tại Sydney.

Phong trào Hướng Đạo Trường Niên, một tổ chức của Hội Đồng Trung Ương HĐVN quy tụ các HDS, các Trưởng không đơn vị, một số Trưởng hiện dịch (nghĩa là đang sinh hoạt với các đơn vị tại các quốc gia cư ngụ), tóm lại là những người, ít ra trong đời, đã là «Hướng Đạo một ngày», xin hưởng ứng quyết định trên.

Để tránh việc các Trưởng, các HDS đóng lẻ tẻ về Ban Thường Vụ, và cũng để Ban TV khỏi mất thì giờ phúc đáp (hoặc cấp biên lai), Phong trào HDTN xin đóng «khoán » cho tất cả là 300 US\$ của niên khóa này. Số tiền xin ứng trước gửi theo thư này và sẽ có các Xóm Làng hoàn lại cho chúng tôi (vì PT HDTN không chủ trương có quỹ, tất cả làm theo lối tự nguyện Vác Ngà voi).

Giữ vững ba lời hứa, tuân theo mười điều luật đã dành, chúng ta cần giữ đúng «luật chơi», luật mà anh chị em chúng ta đã đồng lòng biểu quyết với nhau, chúng tôi hy vọng các Chi nhánh, các đơn vị cũng có một hành động cụ thể «Đóng niên liễm», càng sớm càng tốt tạo điều kiện cho Hội Đồng Trung Ương có phương tiện cần thiết để liên lạc, phổ biến những tin tức, để các nơi cùng biết các sinh hoạt của anh chị em Hướng Đạo Việt Nam chúng ta khắp nơi trên thế giới.

Xin Trưởng Chủ tịch nhận nơi đây sự chung thủy của anh chị em Hướng Đạo Trường niên đối với Phong trào, một Phong trào giáo dục hữu ích, mà anh chị em chúng tôi đã, đang và sẽ mãi mãi thừa hưởng.

T.M. Phong trào Hướng Đạo Trường Niên,
Ủy viên Đặc trách,
Nguyễn Trung Thoại.

Hệ thống đại diện HDVN tại Hoa Kỳ

Một thông báo của Ban Thường Vụ HĐTU/HĐVN đề ngày 01.10.1996 cho biết Ban Thường Vụ đã tham khảo với một số đồng Trưởng đang sinh hoạt với các Đoàn và Liên Đoàn tại nhiều vùng ở Hoa Kỳ để cùng thỏa thuận về cách thức tổ chức hệ thống đại diện HDVN cho hữu hiệu nhất để cải tiến việc kết hợp và liên lạc giữa các đơn vị HDVN. Hệ thống đại diện tại Hoa Kỳ từ nay sẽ được tổ chức như sau:

Ban Thường Vụ Hội Đồng Trung Ương sẽ liên lạc trực tiếp với từng Ủy viên đại diện Ban Chấp hành của 4 vùng sau đây: vùng Đông (Washington D.C., Philadelphia), vùng Trung (Texas), vùng Tây Nam (Los Angeles, San Diego), vùng Tây Bắc (San Jose, Sacramento). Trong khi chưa có đủ số đơn vị và Liên Đoàn để có nhu cầu đặt thêm các vùng mới, các đơn vị tại Florida sẽ được đặt trực thuộc vùng Trung; các đơn vị tại Oregon, Washington, trực thuộc vùng Tây Bắc, Arizona trực thuộc vùng Tây Nam.

Các Ủy viên đại diện nói trên do các đơn vị HĐ bầu lên theo thể thức được thỏa thuận trong nội bộ từng vùng. Ủy viên đại diện Ban Chấp hành vùng là người đại diện cho các đơn vị HĐ sinh hoạt trong vùng, có trách nhiệm phối hợp sinh hoạt và thúc đẩy sự phát triển của các đơn vị trong vùng.

Bên cạnh các Ủy viên đại diện vùng, ở mỗi vùng có một Ủy viên Phát triển liên lạc, là người đại diện của Ban Thường Vụ HĐTU trong vùng, có nhiệm vụ phát triển những thông tin, liên lạc giữa các đơn vị trong vùng với những đơn vị HDVN tại các nơi khác. Dựa trên tình hình thực tế và trên những cuộc bầu cử đã được tiến hành, Ban Thường Vụ HĐTU sẽ liên lạc trực tiếp với các Trưởng sau đây:

- Ủy viên đại diện vùng Đông Hoa Kỳ : Tr. Nguyễn Quốc Khải (tạm thời đảm nhận trong khi chờ đợi một cuộc bầu cử mới trong vùng).

- Ủy viên đại diện vùng Trung Hoa Kỳ : Tr. Nguyễn Cao Bình.

- Ủy viên đại diện vùng Tây Bắc Hoa Kỳ : Tr. Trần Anh Kiệt.

- Ủy viên đại diện vùng Tây Nam Hoa Kỳ : Tr. Nguyễn Tiến Minh.

Danh sách các Ủy viên đại diện Vùng sẽ được điều chỉnh khi có một cuộc bầu cử mới trong vùng. Bên cạnh các Ủy viên đại diện vùng, các Ủy viên Phát triển liên lạc sau đây thay mặt cho Ban Thường Vụ:

- Ủy viên PTLL vùng Đông Hoa Kỳ : Tr. Võ Thành Nhân.

- Ủy viên PTLL vùng Trung Hoa Kỳ : Tr. Lương hoàng Nam.

- Ủy viên PTLL vùng Tây Bắc Hoa Kỳ : Tr. Đào Diệp Hương.

- Ủy viên PTLL vùng Tây Nam Hoa Kỳ : Tr. Mai Hiếu Trực.

Việc phối hợp sinh hoạt giữa các vùng sẽ được thảo luận và quyết định với sự đồng thuận của các vùng.

CHIA BUỒN

Được tin buồn bào-đệ của Trưởng Nguyễn-Đức-Dziên, tức Alpha 13, thuộc nhóm Trưởng Niên Seattle là :

SIMON NGUYỄN ĐỨC PHỤC
đã được Chúa chọn, ra đi ngày 23-9-1996 tại Tây Ninh, Việt-Nam, hưởng thọ 47 tuổi.

Ban Phụ-trách Liên Lạc xin thành thật chia buồn cùng Trưởng Nguyễn-Đức-Dziên và cầu nguyện linh hồn Simon Nguyễn-Đức-Phục sớm về nơi an nghỉ muôn đời.

LIÊN LẠC

Nhớ Người Xưa.

Những ngày này, năm xưa, các Trưởng sau đây đã có thời cùng chúng ta vui chơi ca hát. Nay âm dương cách biệt, xin ghi lại vài hàng để tưởng nhớ Người Xưa :

Tr. Trần Văn Đường 24-12

Tr. Nguyễn Duy Vỹ 25-12

Người chết đi là người sống triền miên trong nỗi nhớ của những người chưa chết.

LIÊN LẠC

ÔN THƠ



Em đọc thư Anh thấy có "Thơ"
Khuyên nhủ điều hay, chẳng lập lò
Bởi là Hướng đạo "Tình" như thế
Giận chết đi thôi... cũng chẳng ngờ...

Âm hưởng thư Anh, có nguồn "Thơ"
Góp ý sắc sảo, chẳng hững hờ
Vừa Trưởng, vừa Anh, vừa máu huyết
Nung nấu ân tình, bởi đường tơ

Em cảm ơn Anh gợi ý thơ
Để cho lòng ấm, khỏi bơ vơ
Góp chút tình thêm "Khu Rừng Bách"
Đã lâu nhen-nhuộm: đợi, trông, chờ...

Thư vẫn nhưng dài ý lắm cơ...
Đọc hoài sao vẫn cứ ngu ngơ!
Hoá ra Anh đã đời điều mách:
"Ngạo với nhân gian một nụ cười" (1)

Thu Seattle 1996
Nguyễn Đức Dziên (Alpha 13)

(1) Một câu trong thư của Trưởng Ngựa Chiu Khó.



MỪNG XÓM CANBERRA tân lập

Xé tà tuổi hạc mãi chưa già
Xây dựng tương lai có Akéla
Tre cốt thân gầy ngăn bão tố
Măng non tiết trực cột Sơn Hà
Một ngày Hướng Đạo chung đời nguyện
Suốt kiếp "B.A," Bách hợp hoa
Mỹ tục thuần phong Niên-trưởng xóm
Làm thân Quốc Quốc gọi Gia Gia

Hồ Rừng Răng

VÕ VĂN HƠN
Cựu Bầy Trưởng H.Đ. Châu-đốc

LIÊN XÓM MONTREAL - OTTAWA

Cuộc họp mặt thân hữu Liên Xóm OTTAWA-MONTREAL năm nay sẽ được tổ chức tại Montréal vào ngày Chủ Nhật 22-12-96 tại Trung Tâm Cao Niên Thân Hữu (6655 Côte des Neiges, Montréal) lúc 11 giờ đến 16 giờ.

Tưởng nên nhắc lại: Hai năm trước, cuộc họp mặt này đã được tổ chức ở Ottawa. Năm nay Xóm Montréal "đáp lễ"

Xin kính mời các Trưởng, các thân hữu Ottawa chiếu cố đến Montréal tham dự cho đông, thêm vui. (Sẽ có bài tường thuật ở Liên Lạc số sau)

Kính mời

Ông Chủ

Liên-Lạc: Mỗi lần thực-hiện số Xuân của Liên-lạc, chúng tôi đều nhớ đến Trưởng Mai-Xuân-Tý, một trong những anh em trong Nhóm chúng tôi thường phụ-trách phần vui cười và Táo-quân. Nay Tr. Tý không còn trên trần-thế nữa, nhưng nụ cười vẫn còn lưu lại, xin lắng nghe lời Tr. Tý kể :



Thường thường ít khi nào người làm lại thương Ông Chủ. Phần lớn, Chủ-nhân phải "hắc ám", công-việc mới chạy.

Tuy nhiên, ông Chủ sau đây, được sắp vào hạng "super".

Ông đã ra chỉ-thị cấm nhân viên "trốn việc" ở nhà, đi chơi.

Chỉ-thị của Ông như dưới đây "

Chỉ - thị :

Xét vì nhân viên hay "trốn việc" ở nhà đi chơi, kể từ nay tất cả các Cô, các Bà, các Thầy bắt buộc phải theo đường lối của xí-nghiệp, được áp-dụng ngay lập tức

1. Đau ốm : Không được phép nghỉ . Giấy chứng nhận của Bác-sĩ từ nay không được coi như bằng cứ để xin nghỉ, bởi vì Bạn còn sức đi đến bác sĩ thì tất nhiên còn sức đi làm.

2. Tang tế : Nếu trong gia đình có người qua đời, không được phép nghỉ ở nhà, xét vì thân nhân khi đã chết, Bạn chẳng làm gì cho họ được cả.thiếu gì người ít quan trọng hơn Bạn có thể thay Bạn để lo việc ma chay. Nếu đám đưa vào buổi chiều thì Hăng sẽ vui lòng để Bạn về trước một tiếng đồng hồ, với điều kiện Bạn phải làm cho xong việc, trước khi về đưa đám.

3. Mổ Xẻ : Giải phẫu không phải là một lý do chính đáng để Bạn nghỉ ở nhà. Hăng muốn tất cả nhân viên tránh việc giải phẫu, vì Hăng quan niệm rằng muốn là nhân viên mẫn cán, Bạn cần phải giữ trọn vẹn lục phủ ngũ tạng. Khi Hăng muốn Bạn, Hăng muốn "nguyên con", do đó Hăng không muốn Bạn để Nhà Thương "thiến" bớt đi một bộ phận nào trong người Bạn.

5. Mệnh chung: Khi Bạn qua đời, Hăng nhìn nhận đó là một lý do chính đáng để Bạn có quyền "nghỉ". Tuy nhiên Hăng cũng muốn Bạn báo trước hai tuần để Hăng sắp xếp người thay thế Bạn.

6. Sau cùng : Xét vì nhân viên lạm dụng thời gian "đi cầu" làm phí thời giờ của Hăng, từ nay việc xử dụng cầu tiêu sẽ được áp dụng theo thứ tự vần A, B, C... . Nếu tên Bạn bắt đầu bằng chữ "A" Bạn sẽ được vào cầu tiêu từ 8g30 đến 8g45. Nếu tên Bạn bắt đầu bằng chữ "B" thì từ 8g45 đến 9g00, v.v... Nếu Bạn không "mót" đúng giờ thì Bạn phải dời đến ngày hôm sau để dùng cầu tiêu vào đúng giờ đã chỉ-định.

Hăng xin chân thành cảm ơn sự hợp-tác quý báu của các Bạn

Chủ-Nhân



Sống lâu dài và êm ấm với người Bạn Đường.



Liên-Lạc : Sau Trại TT5, khi viếng thăm Melbourne, , trong buổi trưa ở Hall Quang-Trung, có một số anh em gợi ý tôi nói về cách sống với người Bạn Đường (hay Bạn Đới cũng rứa), sau khi nói chuyện một hồi, đến phân phân-công, được chia ra như sau : Chú N.Đ Tri-Ân vừa mới lập gia-đình viết bài về L.L. trước, Chú Hồ-Dũng Tư-lệnh Úc-châu góp ý kỳ 2 và Chú Mẫn, một rường cột tương-lai của HĐ Hoa-kỳ lo phần kết (xin xem L.L. # 18).

Trong thời gian một năm qua, chú Dũng viết thư qua cho hay : "lúc này em lu bu quá, không dám nghĩ tới i . Em và Mẫn có hẹn nhau đến TT6 tại Washington : Ai mà chưa có Đê-Trên, kể như thua cuộc đó. Xin nhờ Trường và Tr. Tri-Ân làm trọng-tài". Chú Dũng này chơi trò hoãn binh, câu giờ, quên rằng mình cũng hơi ... "quá date" rồi đó ! (... Chiều buông xuống rồi, đợi chờ ai đây ! (Ơn-nữ ca của Trần-Hoàn) ...

Nay có Tr. Nguyễn-Dức Tri-Ân khai pháo, xin mời các Trường lắng nghe và sau đó, xin góp ý, kể cả các Bà Chị (dạy bảo thêm) và các Nữ Trường (nếu thắc mắc), Nào, chúng ta bắt đầu nhập cuộc và xin nhường lời cho Tri-Ân :

Thêm một cái nợ (duyên nợ thì đúng hơn), với đề tài "Làm sao giữ được người Bạn Đường sống lâu dài êm ấm với mình".

Em hy vọng với kinh nghiệm nhỏ sau vài năm lập gia-đình sẽ giúp cho giới trẻ một ít khái niệm về cách giữ người Bạn Đường sống thoải mái với mình.

Em xin nhập cuộc chơi (đề tài này làm em suy nghĩ và cố gắng viết vài tuần nay). Em xin đem sở đoản để góp phần làm bàn ngoại mục. Kính mong Trường bổ-khuyết cho, em mong lắm thay !

Sống lâu dài đã khó, êm ấm lại càng khó hơn. Thử hỏi trên cõi đời này, có cặp vợ chồng nào không một lần cãi cọ, bất đồng ý kiến. Nặng nề hơn, làm giàu cho các tiệm bán đồ gia dụng (chiến tranh : đĩa bay, nồi mốp ...) Chiến tranh nóng đã ghê gớm, chiến tranh lạnh càng kinh khủng !

Sống lâu dài êm ấm đòi hỏi đáng trọng phu thiếp giàu kinh nghiệm và nghệ thuật sống. Làm sao êm ấm được nếu người Bạn Đường không chấp nhận chuyện Hưởng-đạo, chứ chưa nói là "chơi Hưởng-đạo". Nếu Bạn đang tiếp tục sinh-hoạt, đó là điều may mắn, xin chúc mừng.

Không ngăn cấm khi Bạn đi họp, nhưng khi bạn về trẻ là một vấn nạn với câu hỏi : "Họp gì mà họp rứa vậy ?". Hay tệ hại hơn là trách móc : "Hưởng đạo gì mà không bảo đảm giờ giấc "? Bạn sẽ làm

gì ? Cách hay nhất (hay dở nhất) thử áp dụng điều luật thứ 8 . Càng biện mình càng dễ bị dồn vào thế bí (Aù đó cũng là kinh nghiệm xương máu).

Muốn giữ người Bạn Đường, điều kiện đầu tiên bạn phải thành thật . Tuy nhiên đừng quá tiết lộ nội dung buổi họp Hội-đồng Trường, hay đặt tên Rừng chẳng hạn. Thành thật cũng có giới hạn của nó.

Bạn phải biết chiều chuộng và càng chiều chuộng hơn nữa sau mỗi kỳ trại dài ngày (để được tham dự các kỳ trại kế tiếp ... dài hơn). Có như thế mới chơi H.Đ. bền được. Sau mỗi kỳ trại, cố gắng thu xếp thì giờ để đưa người Bạn Đường đi đây đi đó để bù lại thời gian "vò vò một mình".

Tránh sự hiểu lầm "Chơi H.Đ. là ăn cơm nhà vác gà voi" như thường bị ngộ nhận. Cố gắng giải thích đó là "Lý tưởng dẫn thân cho thế hệ trẻ".

Bạn phải biết pha trò và vui tính. Nhưng tuyệt đối đừng quá vui tính và thân mật thái quá với người khác phái (để đánh thức sư tử Hà đông đang ngủ yên).

Ga lăng và nâng đỡ cũng không thể thiếu được suốt cuộc đời của người Bạn Đường. Phái nữ rất thích so sánh nhất là lúc mới quen và lúc đã sống chung với nhau. Nếu bạn lơ là họ sẽ cho rằng bạn bất thương yêu và chiều chuộng họ,

Nếu cần phải năn nỉ, bạn nên vui vẻ chấp nhận vì đó cũng là một trong những bí quyết giữ Hạnh

phúc. Năn nỉ không có nghĩa là bạn hạ mình quá đáng, là làm tổn thương danh dự (vì chỉ có 2 người biết). "Lời nói không mất tiền mua", nên lựa lời mà năn nỉ cho cuộc chơi H.Đ. được bền. Năn nỉ là chuyện nhỏ, còn dễ hơn "cắm Đoàn" nữa đó (tin không?). Xin đề nghị có khóa Huấn-luyện năn nỉ để bổ sung cho các bạn trẻ (Em trao đổi nhỏ với Trưởng Ngựa CK thôi nha!).

Hướng dẫn và Huấn luyện là cả một nghệ thuật. Làm sao cho người Bạn Đường không đua đòi, cần kiệm, gặp khó khăn vẫn vui tươi là cả một vấn đề. Người Bạn Đường không phải H.Đ. nhưng bạn khéo léo hướng-dẫn được vào Luật H.Đ., việc này đòi hỏi bạn phải kiên trì, bền chí và tiệm tiến. Buổi đầu tham gia vào các buổi họp mặt, gây quỹ, tiếp đón các phái đoàn H.Đ. khác ... Khôn khéo và tế nhị để người Bạn Đường giúp bạn trong những dịp tiếp tân, nấu nướng, cắm hoa trang hoàng, hoà mình vào các trò chơi chung, làm sao cho người Bạn Đường hiểu được Phong-trào H.Đ., hiểu được lý tưởng dẫn thân vô vị lợi của Bạn đang theo đuổi. Người Bạn Đường hiểu bạn và hiểu Phong trào, thử hỏi : đó không phải là một Hạnh-Phúc chăng? Thật là một phần thưởng thật quý báu giúp Bạn vững tiến!

Nguyễn-Duc Tri-An (Gấu Chấm)

Lời bình của Mã-Tử :

Phần trình bày của Gấu Chấm, nói chung rất hay : không chủ quan, không ngang tàng mà cũng không quá lép vế, để các Trai Nước Nam phải "sợ hãi" và cũng chẳng có chi để các đấng nữ lưu phải "xi nết". Trong Phong-trào H.Đ. chúng ta, tìm được "Đôi Ta" đều là H.Đ. khá hiếm: Cở như Tr. Mai-Liệu hay Tr. Nguyễn-Văn-Thơ thì thuộc thế hệ "Tiền chiến". Các Trưởng này rất nhiều kinh-nghiệm nhưng không hề hé môi "truyền Nghề" lại cho đàn Em để tụi mình phải lặn lội dò từng bước đi. May thay! loại "Đôi ta" đều là H.Đ." thời hiện-đại này có Tr. Mai-Quốc-Tuấn và Tr. Phương-Tuý ở Pháp mà Mã-Tử được biết thì thật là tuyệt vời : MQT là Tổng-Thư-ký HĐTƯ/HĐVN, thì PT là Tổng-Ủy-viên HĐVN tại Pháp, kiêm luôn chức Tư-lệnh HĐVN Âu-Châu. Tại Trại TT5 ở Uc-châu, khi lễ bế-mạc, các Chi-nhánh trao quà lưu-niệm : Tr. PT đã trao quà cho Tr.MQT đứng ra nhận. Thật là tuyệt vời! Nếu Phong-trào HĐ, mỗi Chi-nhánh có vài "Đôi Ta" như rứa thì

Văn-phòng HĐ Thế giới sẽ mời BTV HĐVN làm Cố-vấn để phát-triển HĐ Thế giới ngay. Hiện nay chắc cũng có nhiều Đôi Ta cũng là HĐ một đơn-vị, nhưng chưa làm kiểm kê nên chưa biết. Gần đây, ở Orlando có Anh Chị Hoàng-Ngọc-Châu cùng sinh hoạt chung mà Chàng là Tráng-trưởng và Nàng là Tráng-sinh (nhưng sự thật, chưa biết ai chỉ-huy ai!). Trường-hợp chúng ta thường gặp là Chàng HĐ, Nàng là... Bạn Đoàn. Nếu chúng ta "khéo dụ" hay nói cho anh hùng hơn "thuyết-phục" (đồng nghĩa với Năn Nỉ của tác giả). Sự thật, Năn nỉ không có chi là xấu cả, vì chỉ có hai người biết (như tác giả đã nêu ra) và Cụ Nguyễn-Du cũng đã đồng ý :

"Một mình mình biết, một mình mình hay".

Mã-Tử cũng đồng ý là đừng nên "quá thân thiện" với người khác phái cùng trang lứa. Đừng nên để cho người Bạn Đường, vốn làm cho ta "chợt mát" như áo lụa, nay bỗng nổi trận lôi đình :

(Trước đây thì) ..Nàng Saigon Anh đi mà chợt mát

Bởi vì Em mặc áo lụa Hà-đông!

(Nay trở nên)

Ko lụa Hà-đông dệt bằng lông Sư-tử

Em mặc vào giống Sư-tử Hà-đông!

Mã-Tử đồng ý đề-nghị với BTV HĐTƯ mở khóa Huấn-luyện "Nghề Vợ Trưởng", cũng cấp Bằng đảng hoàng, cũng nên ủy-nhiệm Tr. Sóc Kiên-Tâm làm Trưởng Khóa, vì trong quá-khứ thấy Chú Sóc này đi đây đi đó lo cho Phong-trào cũng nhiều, nhưng không thấy Bạn Đường "tháp tùng"chi cả, chứng tỏ bản lãnh cao cường lắm, rất đáng tuyên dương!

Thật ra, Mã-Tử (tước-hiệu của SCDG ở Toronto ban cho) còn muốn Mao Tôn Cương nhiều nữa, nhưng còn dành cho các Trưởng khác tham-gia góp ý, nhất là giới nữ-lưu, vì "lá phiếu" của họ lớn lắm, có thể quyết định hết mọi việc trên trần-gian này, không tin thì hỏi Ông Sóc Con Đã Già thì biết!

Xin có lời nhắn riêng Chú Dũng ở Uc-châu, Chú Mẫn ở Hoa-kỳ, hãy noi gương can-đảm của Gấu Chấm mà nhảy vào cuộc chơi. Nếu hai Chú "Hải" quá thì, khi góp ý trên báo liên-lạc thì "dấu báo" đi, đừng trao L.L. cho hôn-thê, hôn-hữu xem. Dỡn cho vui thôi, chi mà tẻ rứa! Mình là đấng Nam nhi mà! Nói như trên (dấu), không phải là "thiếu thành thật", nhưng đúng như Chú Tri-An nói :... "Đừng quá thật thà ... mà hoá đại"!



SINH HOẠT

HƯỚNG ĐẠO TRƯỞNG NIÊN

* **Xóm Ottawa** : Trong phiên họp tháng 9-1996, Xóm có những quyết định như sau :

* Trưởng Xóm trình bày công tác vừa qua : Xóm đã đến Montréal tham dự Ngày Tinh Thần Trần Văn Khắc tại làng Cây Phong chung với xóm Trường Niên Montréal và Liên Đoàn H.Đ. Montréal.

* Bổ sung và đặt chương trình làm việc của Hội-đồng Trưởng. Bầu Tr. Trần Minh Thuởng làm Chủ-tịch Hội-đồng Trưởng, với chức năng và nhiệm vụ như Tr. Nguyễn Trọng Phu ở Toronto. Bầu Tr. Dương Ngọc Hương là "Mạnh Thường Quân " của Hội-đồng Trưởng và của Xóm.

* Kể từ nay, thành viên nào mà trong 3 kỳ họp đều vắng mặt không cho biết lý do thì coi như thành viên ấy sẽ tạm ngưng hoạt động.

* Để các tài-liệu của Hội Đồng Trung Ương, các Bản tin H.Đ. đến tận tay các thành viên, Tr. Dương Ngọc Hương đã tình nguyện nhận lãnh in lại rồi giao cho Trưởng-xóm phổ biến qua bưu điện. Phí khoản in và bưu phí sẽ do 2 Trưởng này chịu, để bớt gánh nặng cho quỹ của Xóm và Hội-đồng Trưởng còn quá mỏng.

Lời ghi thêm : Sau khi họp xong, khi ra về, giữa lúc đó, ở tầng lầu căn nhà đối diện đưa sang tiếng hát bài ca : " Chèo đi, bơi đi . . . của Tr. Mai Liệu và Tr. Lê Hữu Mục sáng tác từ thập niên bốn mươi. Tiếng hát thật thúc dục và gợi nhớ, khiến nhiều Trưởng khi bước xuống thang lầu phải "khựng" lại và mọi người đang nói chuyện đều "im tiếng" lắng nghe, tiếng hát xoáy vào lòng mọi người :

"Chèo đi . . . bơi đi
Nước non đang chờ ta !
Bơi đi . . . Vững cầm tay lái
Và hát vang lên cho lòng hăng hái . . . "

Tiếng hát nhỏ dần . . . nhỏ dần . . ., cho đến khi chỉ còn dư âm thì bỗng một Trưởng thốt lên: "bài hát thật hợp thời" bởi hoàn cảnh trong buổi họp muốn làm "sống" lại Liên Đoàn Ottawa như hồi cách đây gần chục năm, thời Tr. Nguyễn Kim làm Liên Đoàn Trưởng.

* **Làng Đông Hải.**

* Tr. Võ Văn Thơm (LL số 19 có đăng, nay thêm chi tiết) mất ngày 08-04-96 lúc 3 giờ sáng, an-táng tại Long-Thành ngày 11-4-1996.

* Ngày 31-5-96, các Trưởng miền Nam và miền Trung đã ra Hà-nội họp chung, khoảng 200 người. Đặc biệt có một số Trưởng kỳ cựu : Tr. Nguyễn Thúc Toàn, Tr. Tôn Thất Đông, Tr. Phan Kim Phụng, Tr. Trần Hữu Khuê, Tr. Lê Gia Mô. Các Trưởng ra Hà-nội nghỉ tại nhà khách Trường Canh Nông, dùng cơm ở Cantin nhà trường. Có thăm Đền Hùng, Cổ Loa, một số đi Vĩnh Hạ-Long.

Trưởng ban Tổ Chức là Tr. Lê Duy Thuớc (Gà Mờ Lam Sơn cũ). Anh Dương Trung-Quốc (Con một Tráng-sinh Lam Sơn cũ) khởi xướng và bảo trợ cuộc họp mặt này (Viện Sử-Học), rất được anh em thương mến.

* Việc tái lập Phong Trào vẫn còn nhiều trở ngại, nhưng mọi người vẫn tiếp tục xúc tiến , thành lập Ban Liên lạc từng miền và Trung Ương. Tr. Thu-Lương đã qua Genève để liên lạc với V.P. Hướng-Đạo thế giới.

Điểm chung của anh em là thiếu vấn đề đoàn kết (tôn giáo) nên người ta vịn vào cố đó để . . . Anh em đang lo san bằng vấn đề nội bộ. Trình một danh sách các Trưởng ban Liên lạc cho Chính quyền để được xin thừa nhận. Đường còn dài, còn nhiều chông gai. Làm Hướng lúc này cảm go lắm. Anh em rất thông cảm và cầu chúc mong sớm có ánh sáng ở cuối đường hầm.

* Tin tức Hướng-Đạo Trưởng Niên Âu-Châu
Xóm Rhône Alpes :

Thế là "Hướng Đạo Trưởng Niên" miền Đông Nam Pháp đã thành lập xóm, sau cuộc họp mặt tại trụ sở Eglise St. Sacrement, Lyon 3 trong tháng 5 vừa qua.

Các Trưởng Liên Đoàn Thăng Long, sau những cuộc nói chuyện về giáo dục hướng-đạo để giới thiệu phong trào, hoặc qua những lần họp tác tổ chức lễ lạc, sinh hoạt với các giáo-xứ và chùa chiền, đã có dịp tiếp xúc với một số cựu trưởng và hướng-đạo-sinh hiện cư ngụ tại miền Đông Nam nước Pháp.

Cho đến ngày họp mặt nói trên, chúng tôi đã ghi nhận được 36 vị. Trước đó và hiện bây giờ, chúng tôi vẫn đăng thông-báo trên tờ thông-tin mục-vụ “Thánh-Giá”, phát hành trong vùng, nhưng chưa có vị nào liên-lạc về địa-chỉ đã cho. Có lẽ còn nhiều người nữa, nhưng vì không đọc báo đó, hoặc có, nhưng bởi lý do này hay lý do nọ mà “lặn” chẳng ! Đừng nói đâu xa, 36 vị đã phát-hiện thì 36 thư mời được gửi tới, nhưng chỉ có 8 người đáp ứng : một vị gọi điện thoại và 7 vị thân-hành đến tham dự. Nghĩa là kết-quả chỉ được 1/7 !

chị em đều hồ-hởi ký vào “Phiếu Ghi Danh” xin gia nhập và thỏa thuận thành lập “Xóm Rhône-Alpes” với các thành phần sau đây :

- * Xóm Trưởng : Tr. Nguyễn Kim Doanh
- * Mỏ Xóm : Tr. Buis Paul (Dũng)
- * Thủ-quỹ : Tr. Đào Quốc Thắng.

Ngoài ra, Trương Nguyễn Thị Dinh được đề nghị “đánh trống thổi kèn” khuấy động vùng Valence. Trong tương lai, nếu anh chị em cựu hướng-đạo ở vùng này (hiện có 8 vị đã được phát-hiện mà một vị là cựu đạo-trưởng) máu hướng-đạo lại lưu thông, lần lượt kể



Hàng trước, từ trái (tấm ảnh) sang phải : Tr. Nguyễn Kim Doanh (áo trắng), Tr. Nguyễn Thị Dinh (áo đen), Tr. Phạm Công Đàm, Tr. Trần Ngọc Hải, Phu nhân của Tr. Từ Du Cường với bé Alex ngồi bên cạnh.

Hàng sau, từ trái (tấm ảnh) sang phải : Tr. Trần Cao Bằng, Tr. Trần Công Lao, Tr. Buis Paul Dũng, Tr. Nguyễn Văn Thế, Tr. Đào Quốc Thắng, Tr. Nguyễn Ngọc Sơn, Tr. André Ghanotakis, Tr. Từ Du Cường, Tr. Nguyễn Anh Tuấn vì chụp ảnh nên không có trong hình.

Tuy nhiên, những ai có mặt hôm đó đều vô cùng phấn-khởi, tay bắt mặt mừng, hàn huyên tâm-sự. Vì từ trước đến giờ, cứ tưởng rằng sẽ không bao giờ anh chị em trong cùng một phong-trào, không trực tiếp sinh-hoạt, lại có cơ-hội gặp-gỡ nhau qua tổ-chức “Hương-Đạo Trưởng Niên”, sáng kiến của Đại Hội Đồng H.Đ.V.N. hải-ngoại, đã được quyết-định dịp Trại Họp Bạn Thăng Tiến IV tại Le Breuil (Pháp). Các anh

trước người sau gia-nhập cuộc chơi thì vùng đó sẽ trở thành một xóm.

Ngày 2 tháng 6, đồng loạt với các liên-đoàn thuộc chi-nhánh Pháp, liên-đoàn Thăng-Long và xóm Hương-Đạo Trưởng Niên Rhône-Alpes đã tổ chức “Ngày Tinh-Thần Trần Văn Khắc” cũng tại địa-điểm nói trên. Lần này có thêm nhiều khuôn mặt mới, làm hứng khởi mọi người.

* Xóm Orlando :

Từ ngày Tr. Trần-Ngọc-Phụng và Tr. Nguyễn-Cửu Phi-Long nhận gánh vác công việc Xóm Orlando, hoạt-động của Xóm Hướng-đạo Trưởng-niên Orlando cũng như Liên-xóm Florida thêm khởi-sắc. Bản tin HĐ Trưởng niên được nối tiếp, Bản tin của HĐTƯ được sao lại để phân-phối cho anh chị em. Tr. Phụng hẹn các anh hị em mỗi Chủ-nhật đầu tháng họp ở Công-viên Vườn Mít (Meat Garden). Ngoài ra, dưới sự kêu gọi và hỗ-trợ của Xóm Trưởng-niên, Tráng-đoàn liên-hợp nam-nữ Âu_lạc đã được thành-lập tại Orlando. Hoan-hô Xóm Orlando đã cùng với Xóm Montréal và Ottawa ghi danh và đóng niên-liễm về HĐTƯ sớm nhất .

* Xóm Montréal :

Xóm Trưởng-niên sẽ phối-hợp với Liên-Đoàn HĐ Montréal để tổ-chức Mừng Giáng-sinh và năm mới 1997 vào ngày 22-12-96. Để đáp lễ, Xóm Montréal sẽ mời các Trưởng Xóm Ottawa về cùng tham-dự. Trong dịp này, Chị Vịt Nước Vui vẽ cùng với Tr. Lê-ngọc-Diệp trở tài "Làm vui bao-tử". Cũng nhân dịp có các Phụ-huynh, tất cả các Trưởng-niên và một số Thân-hữu, Ban Tổ-chức cũng sẽ thành-lập Hội-đồng Bảo-trợ HĐVN Canada, đáp lời kêu gọi của HĐTƯ.

* Xóm Seattle :

Liên Xóm HĐ Trưởng-niên quyết-định thự-hiện dự-án mở Trường Mục Tiết-kiệm định-kỳ nhằm giúp các thành-viên tham-gia dự-án có phương-tiện tham-dự Trại Họp Bạn HĐVN toàn thế-giới tại Vùng Washington DC. Vào tháng 7.1998. Dự-án bắt đầu thực-hiện vào đầu tháng 7-96 và kết thúc vào tháng 7-98.



SAO QUA VỘI ĐI

Khóc Bào-Đệ : Simon NGUYỄN ĐỨC PHỤC
đã vội rời sân khấu đời, ngày 23. 9. 1996, tại
Tây-Ninh, Việt-Nam. Thọ 47 tuổi .

Anh đang viết dở bài thơ : " Hồn Việt tộc"
Chợt nhận tin buồn qua lời khóc trong phone
Báo : đưa Em anh, đã thoát xác lìa hồn . . . !
Rằng đã bỏ cuộc, không còn chơi dương-thế . . .

Cụm bèo trôi . . . tụi mình sau ngày mất nước !
Cổ băng quên, dùng ơn phước giúp tha-nhân
Chẳng rêu đòi, cũng không kể đến châu thân
Vấn bản-bặt . . . đã bao lần Anh xuôi mái . . . !

Ơi hỡi Em ! Đường vào đời, đầy lý-nghĩa
Lắm muộn-phiền, càng thâm-thía cho cuộc chơi
Miền yêu-thương, Em đã chọn để nghỉ ngơi . . .
Ồi nghiệt-ngã ! Anh xa nơi . . . không tiễn biệt

Anh nhớ Em nhiều, khi tuổi còn tóc chỏm . . .
Máng-nhiếc, cốc . . . Em . . . cái ôm tôi vang nhà
Hạnh-phúc đi rồi, mỗi đứa một phương xa
Lâu-lâu gặp, vẫn rầy la Em tội nghiệp . . . !

Mùa Thu nơi đây, khí trời đã vào rét
Bỗng nhớ tới Em, hồ biếc sắc lam-ô . . . !
Biết vợ-con Em, còn lưu lại Tây-Đô ?!
Cho Anh góp với nắm mồ thêm chút nắng . . .

Rồi cuội đời mình, vỏ sò hay cát trắng . . .
Cũng cuốn nhòa đi, trong hoang-vắng sóng cồn
Ơi Simon ! Vùng miền-viên của cõi hồn . . .
Là Thiên-Quốc, Em vẫn mãi còn lưu ấn . . .

Seattle, Thu : 30.9.96

Bào-huynh : Paul-Maria, Nguyễn Đức-Dziên

Tin Hưởng-đạo Trưởng-niên Xóm SACRAMENTO.



1. Xóm Trưởng-Niên Sacramento. -

Có mục-dịch quy tụ những anh chị em HĐ.S. Việt-Nam từ 21 tuổi trở lên, vì bận việc, không trực-tiếp sinh-hoạt với các đơn-vị HĐVN, cũng như các Thân-hữu trước đây chưa từng sinh-hoạt HĐ. nhưng chấp-nhận lý-tưởng HĐ. thành một tổ-chức để tương-thân tương-trợ lẫn nhau và để hỗ-trợ tinh-thần cũng như vật chất cho những đơn-vị HĐ đang sinh-hoạt nơi địa-phương mình cư-ngụ.

Địa-chỉ liên-lạc : Trưởng Điều-hành Xóm :
Trưởng (MỤC-SU) Nguyễn-Hoàng-Lệ
7098 Almond Ave. Orangevale, CA. 95662, USA.
Điện-thoại : (916) 987-0952.

2. Hội-đồng Huynh-trưởng HĐVN :

Ghi danh với Hội Nam HĐ Hoa-kỳ với tên và danh-số : Vietnam Committee On Scouting Of Sacramento. Unit 243 Boy Scouts of America.

Nhiệm-vụ của Hội-đồng là yểm-trợ các đơn-vị HĐVN hoạt động và Đại-diện cho các đơn-vị HĐVN trong Vùng đối với HĐ Hoa-kỳ.

Các đơn-vị HĐVN đang hoạt-động gồm có :

* Tráng-Đoàn Lê-Lai : dành cho sinh-hoạt của các HDS từ 21 tuổi trở lên.

* Thiếu-đoàn Quang-Trung : Ghi-danh với Hội Nam HĐ Hoa-kỳ : Troop 243 BSA, dành cho các nam HDS từ 11 đến 17 tuổi.

* Đoàn Nữ HĐVN Nhị Trưng : Ghi danh với Hội Nữ HĐ Hoa-kỳ là Group 3198 GSUSA (Girl Scouts of the United States America), dành cho các Nữ HDS từ 7 đến 17 tuổi.

3. Địa-chỉ liên-lạc Hội-Đoàn Huynh-trưởng HĐVN Sacramento :

P.O. BOX 661211, Sacramento, CA. 95866, USA.

Điện-thoại : Tr. Nguyễn-Xuân-Mộng

(916) 429-9981 (Giờ làm việc)

Tr. Lê-Thị Bích-Đào : (916) 429-9981

Tr. Nguyễn-Huy : (916) 987-6422



Tin vui của Xóm

Được tin vui : Trưởng Mục-sư và Bà Nguyễn Hoàng-Lệ, Đại-diện Xóm Trưởng-niên Sacramento, cử-hành lễ Thành-hôn cho con trai là Nguyễn-Hoàng-Huy (cũng thuộc Xóm Trưởng-niên Sacramento và là Thiếu-phó Thiếu-đoàn Quang-Trung), ký kết **Hợp-Đồng Bận Đời Vĩnh-viễn** với giai-nhân Nguyễn-Thị Bích-Đào (Thiếu-trưởng Thiếu-đoàn Quang-trung, và cũng là thành-viên Xóm T.N. Sacramento), ái-nữ của Ông Bà Lê-văn-Lai, Thành-viên Xóm-viên Sacramento.

Hôn-lễ cử-hành tại Nhà Thờ Cơ-Đốc Phục-Lâm(Sacramento) ngày 24-11-1996.

Nhân dịp Đặc-biệt này, Phong-trào Hưởng-Đạo Trưởng-niên và Ban phụ-trách Bản tin LIÊN-LẠC xin có lời mừng hai họ, Hoan-hô Xóm Sacramento và thành-thật chúc Đới Bận Trẻ, Thiếu-trưởng và Thiếu Phó, Xóm viên Xóm Sacramento sớm có Đới Con và Chim non để theo dấu đi đường của Bố Mẹ và của Ông Bà Nội Ngoại, làm cho Đại Gia-Đình Hưởng-Đạo Việt-Nam thêm hùng mạnh.

*Phong-Trào Hưởng-Đạo Việt-Nam và
Bản Tin Liên-Lạc "Thành-Thật Chung Vui"*

NHẮN TIN ĐẶC-BIỆT :

Gửi Tr. Nguyễn-Xuân-Mộng : Xin cảm ơn Trưởng đã rất sốt sắn gửi chi-phiếu \$50US đóng tiền ghi-danh và niên-liếm về HĐTU (trong đó, riêng phần Anh Chị là \$10#) góp chung với Xóm Sacramento. Về các tin tức Xóm, nhờ Anh cho biết mới có mà đăng lên kỳ này, có kèm theo thư của Chị Linh nữa (sẽ trả lời ở L.L. số 22).

Xin Anh Mộng cho biết tên và địa chỉ của các Trưởng muốn nhận bản tin L.L. để gửi thẳng đến tận tay các vị ấy, khỏi phiền Anh Chị phải mất công chuyển lại.

Lần này, L.L. sẽ gửi đến : Tr. M.S. Nguyễn-Hoành-Lệ, Tr. Tăng-T.Linh (vì có sẵn địa-chỉ).

Thân chúc Anh Chị Mộng được nhiều sức khoẻ để điu dắt HĐVN Vùng Sacramento, cũng như Anh Chị đã từng hỗ-trợ cho HĐVN Đạo Lâm-Viên.

Rất mong tái-ngộ Anh Chị ở TT6 (Hè 1998) 🍀



XÓM HƯỚNG ĐẠO TRƯỞNG NIÊN SEATTLE. WASHINGTON

12639 NE, 109TH STREET, KIRLAND, WA 98033 - TEL. (206) 889-9622

Liên Lạc : Như đã nói sơ qua ở Liên Lạc số 20, có nhiều Trường gửi thư về hỏi :
Tại sao không đăng kế hoạch lên báo cho Xóm chúng tôi biết để bắt chước ?
Vì lẽ ấy, nhân số đặc san Đinh Sửu này có đất đai khá rộng, xin đăng bản kế
hoạch của xóm Seattle-washington vào đây để các Xóm Làng, Đơn vị tùy nghi,
nhằm mục đích có được đồng anh chị em H.Đ.V.N. về tham dự Trại Thăng
Tiến 6 tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn vào mùa hè 1998

TIẾT KIỆM ĐỂ THAM DỰ TRẠI THĂNG TIẾN 6 TẠI WA-DC

Kính gửi Quý vị Phụ Huynh các em Thanh, Thiều-sinh
và các em Tráng sinh L.Đ. Việt-Hùng, Seattle Wa.

Kính thưa quý vị và các em,

Trong phiên họp ngày 30-6-1996 của Xóm H.Đ.T.N. Seattle, một dự án đã được toàn thể thành-viên nhất-trí thực hiện, đó là việc mở một trương-mục tiết-kiệm định-kỳ cho xóm. Mục đích của dự án nhằm giúp các thành viên có cơ-hội tiết kiệm hầu có đủ điều-kiện tài-chánh tham-dự Trại Thăng Tiến VI Họp Bạn H.Đ.V.N. Toàn Thế Giới tổ chức tại Washington D.C. vào tháng 8/98. Mỗi thành-viên tham-gia dự án sẽ đóng mỗi tháng 25 us\$/ xuất vào mỗi đầu tháng từ ngày 1 tới ngày 5 và đóng liên tục trong 2 năm kể từ tháng 7/96 tới tháng 7/98. Xóm viên có thể đóng 1 hay nhiều xuất hoặc không tham gia dự-án. Việc quản-trị, giao dịch, điều hành trương-mục này được ủy-thác cho bác Trần Thị Hòa và chị Trần Thiên Hương. Với TMTK này, Xóm sẽ đứng ra liên lạc trực-tiếp với hãng máy bay để xin giảm giá khi mua vé và đóng tiền trại-phí dự trại. Các thành-viên tham-gia dự-án mà cuối cùng không thể đi dự trại được, sẽ được hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã đóng, nếu chưa mua vé và chưa đóng trại phí, hay số tiền còn lại cùng với vé máy bay, nếu đã mua vé và đóng trại phí rồi.

Chúng tôi cũng xin trình bày thêm : kinh nghiệm trong cuộc đời hoạt động Hướng đạo, cả ngay khi còn ở V.N., hội đủ điều-kiện - trong đó có yếu-tố tài-chánh - để dự 1 kỳ trại Họp Bạn Toàn Quốc đã là 1 cơ hội hiếm có. Nhiều người ước ao được đi dự Trại Họp Bạn H.Đ.V.N. toàn thế-giới tổ chức ngoài Hoa-Kỳ mà không thực-hiện được. Tham dự Trại Thăng Tiến 6, quý vị và các em còn có dịp được thăm viếng thủ-đô Hoao-Kỳ, chúng tôi tưởng cũng là một cơ-hội hân hữu.

Vì thế, chúng tôi mạnh dạn và hân hoan phổ biến dự-án này với ước mong được quý vị và các em nhiệt liệt hưởng ứng cùng tham gia thực hiện, giúp các em đoàn sinh có điều kiện tham dự Trại Họp Bạn Hướng Đạo Việt Nam toàn thế giới mà các em đang nôn nao, ao ước. Xin quý vị liên lạc trực tiếp với Đoàn-trưởng của các em hay với địa-chỉ ghi trên.

Kính chúc Quý Vị và các em luôn KHANG AN, HẠNH PHÚC.

Xóm Trưởng : PHẠM ĐÌNH THỤY

NGÀY TINH THẦN TRẦN VĂN KHẮC

tại Montréal



Tr. Hồng khai chuông (Phía sau là các Trường Niên Ottawa và Montréal)

Các Tráng Sinh L.Đ. Hướng-đạo Montréal tại Thiên Đường



Cô Phương-Thu, ái nữ Tr. Khắc cắm nhang trên bàn thờ

XÓM TRƯỞNG NIÊN PORTLAND (OR.)



Tr. Nguyễn Văn Thuật với xóm Trường Niên
Portland - OR. ngày 10.8.96.

Từ trái sang phải : Tr. Trần Anh Mỹ, Tr. Nguyễn
Văn Thuật, Tr. Nguyễn Đức Dziên, Tr. Nguyễn
Văn Phúc, Tr. Phạm Quang Lộc, Tr. Bạch văn
Nghĩa, Tr. . . . Hương, Tr. Đỗ Quang Trung, Tr
Nguyễn Văn Toàn, Tr. Bùi Văn Giải và một số
Trưởng, bạn đoàn.



Hai cây đại-thụ Xóm Trường Niên Portland :
Tr. Bùi Văn Giải đẩy xe lăn Tr. Phạm Quang
Lộc qua Gilwell Park (London) dự Trại.
(mới thoát nhìn, tưởng là Tướng Năm Lửa
và tướng Nguyễn Giác Ngộ ngày xưa).

QUỐC NƯỚC NHỚ NGUỒN



Sydney (30-12-95) Họp thảo-luận Hướng-đạo Trưởng-niên V.N. : Từ trái sang phải .
Đứng : các Trưởng : Thoại, M.Liệu, Thọ, Hương, C. Tý, Tuấn, Viêm, Phúc và Thạch.
Ngồi : Các Chị : Liên (nhỏ), Huế, X.Lan, Bông, Vy, Sơn .
Riêng Anh Thường và Chị Liên (lớn) loanh quanh chụp hình nên không có trong ảnh.



Paris (Hè 1996) :
Tráng-sinh Bạch-Dằng Huế
(trước 1945) đang ngồi ở hạp
Toán, bên bờ sông Seine.
Trước : Các Tr. Thu-Lương,
Hanh và Hiên.
Sau : Tr. V.Thu-Tịnh, Chị
Lương, Chị Hiên và Tr. Thiện

Sinh hoạt HƯỚNG ĐẠO MỀN ĐÔNG HẢI

Họp mặt truyền thống các Trường H.Đ.V.N. Trung Nam Bắc ngày 31. 5. 96 tại Hà-Nội
(Ảnh do Tr. Đồng Bằng tặng)



Giờ vào khóa . . . trên chặng đường cái quan,
Toán Alpha trong chuyến xuất du thăm anh
em, gia-đình B.H. miền Trung (7 . 96)
(Người ngồi ghế : Tr. Vít Bể C.G.N.)



Giờ vào Khóa . . . trên sóng
Toán Alpha trong chuyến xuất du
các tỉnh miền Trung (7 . 96)

Cây đại-thụ họ Mai của Rừng Bách-Hợp : TRƯỞNG MAI-LIỆU

Liên-lạc: Một số anh chị em H.Đ. chúng ta chỉ biết Tr. Mai-Liệu là một Huynh-Trưởng kỳ cựu. Nhưng con người trầm lặng (Sói trầm lặng) này lại còn là một ký-giả, một chính khách có tâm-hồn Quốc-gia vững chắc, một giáo-sư và là một nhà ngữ-học. Sau nhiều lần yêu-cầu Tr. Mai-Liệu ghi lại tiểu-sử để các thế-hệ đàn em được hiểu rõ thêm, như Tr. Trần-Văn-Thao, vị Đồng Tiên-Chỉ Làng Bách-Hợp, đã làm (ở Liên-lạc số 13) và cũng như Tr. Trần-Văn-Thao nói: Các Trưởng lần lượt ghi lại quá-trình sinh-hoạt H.Đ. của mình; nếu những mốc thời-gian, những địa-danh, những anh em em cùng thời đã sinh-hoạt: những «mắt xích» đó mà đầy đủ, đem gom lại để đối-chiếu thì tập Lịch-sử HĐVN. sẽ vô cùng phong-phú và chính-xác. Sau nhiều lần yêu-cầu Tr. Mai-Liệu kể lại cuộc đời (dân-chính và Hướng-dạo) của mình, mặc dù trong thời-gian bị bệnh đau mắt hành, vẫn cố gắng ghi lại từng đoạn và gửi cho Liên-lạc kịp đăng vào Đặc-San Đình-Sử này. Vẫn biết tánh Tr. Mai-Liệu rất khiêm-tốn, nhưng «khả-năng nắn nỉ» của Liên-Lạc cũng cao-cường nên Tr. Mai-Liệu, Sói Trầm lặng, vị Đồng Tiên-Chỉ của Làng Bách-Hợp đành phải phán: «để rồi tôi cố gắng viết lại». Và Liên-Lạc nhận 3 lần thư, cuối mỗi bài kèm một câu: «phải tạm ngừng vì nhức mắt và đau đầu». Liên-Lạc tự thấy có tội và áy náy vô cùng. Xin chịu lỗi với Mai Đại-Huynh. Và sau đây là lời ghi của Trưởng Mai-Liệu:

MAI-LIỆU



I. Tiểu-sử «dân-sự»

- Sinh ngày 16 tháng 8 năm Mậu-Ngọ tức là 20 tháng 9-1918 tại An-Phong, Hải-hậu, Nam-dịnh (Bắc Phần VN).
- (1923) 5 tuổi: bắt đầu học chữ Hán (Tam Tự Kinh).
- (1924) 6 tuổi: học thêm chữ quốc-ngữ (abc và đánh vần) tại trường làng.
- (1926) 8 tuổi: lên thành phố Nam-dịnh vào học lớp đồng-ấu (cours enfantin) của chương-tình tiểu-học cũ (6 năm). Vì lười học ham chơi nên phải mất 8 năm mới tốt-nghiệp tiểu-học.
- (1934) 16 tuổi: theo học chương-trình trung-học Đông-dương tại tư-thục St Thomas d' Aquin của các Sư huynh Lasan (cũng ở thành phố Nam-dịnh).
- (1938) 20 tuổi: tốt-nghiệp trung-học đệ-nhất-cấp - lên Hà-nội tiếp tục học chương-trình tú tài tại tư-thục cônggiáo Louis Pasteur (trường này do các

- linh-mục dòng Đa-Minh hướng-dẫn nhưng do giáo-dân quản-trị và điều-hành).
- (1939) 21 tuổi: bỏ trường để tự học vì chán ngán lối học từ chương khoa bảng.
- (1940) 22 tuổi: dạy học (trường tiểu-học công-giáo Gendreau - sau đổi là Dũng Lạc - thuộc khu Nhà Thờ Lớn và Tòa Giám-Mục Hà-nội).
- (1941) 23 tuổi: nghỉ dạy học để làm báo - vào đạo Công-giáo.
- (1945) 27 tuổi: thành-hôn (tháng 5) - tham-gia Mặt Trận Quốc-Gia Thống-Nhất (chống Cộng) một tháng sau ngày Cộng-Sản cướp chính-quyền - thành-lập Lực-lượng Quốc-Gia Công-giáo và ấn-hành tuần báo Hồn Công-Giáo để vạch rõ bộ mặt Cộng-Sản của Mặt Trận «Việt-Minh» - vận-động thành-lập Liên-Đoàn Công-giáo VN với tờ Nhiệm-Vụ là tiếng nói chính-thức (thay thế tờ Hồn Công-Giáo tự ý đình-bản).
 Khi chiến-tranh Việt Pháp bùng nổ (19-12-1946): ở lại Hà-nội và 1947 tham-gia công-tác xã-hội giúp đồng-bào hồi-cư về thủ-đô.
- 1950: Vì sinh-kế di-chuyển về Thái-Bình mở tiệm thuốc Tây (dépôt de pharmacie) và cư-ngụ tại đây cho đến giữa năm 1954.
- 1954 (tháng 4):
 trở về Hà-nội rồi đến tháng 9, di chuyển xuống Hải Phòng vì công-tác «Di-Cư dân Bắc vào Nam.
- 1955 (ngày 5 tháng 5)
 rời đất Bắc (đã chuyển giao cho Cộng-Sản) vào Saigon cùng với đại-gia-đình.
- 1955 đến 1975:
 hoạt-động giáo-dục, văn-hóa và báo chí cho tới ngày Cộng-Sản cưỡng-chiếm miền Nam.
- 1975 (ngày 1 tháng 5):
 đưa gia-đình di-tản sang Hoa-kỳ bằng đường biển qua ngã Singapore, Philippines, Guam - ngày 10-6 tới trung-tâm tị-nạn Camp Pendleton (California) bằng đường hàng không và tạm trú tại đây 4 tháng rưỡi. Trung-tuần tháng 10: định cư tại bang Connecticut và ở đây tới tháng 7-1977.
- 1977, cuối tháng 7: di-chuyển về bang Oregon - ở đây 3 năm rồi dời về bang California sau lễ Giáng Sinh 1980.
- 1980-96: về California, cư-ngụ tại Fresno, đến cuối năm 1994 di-chuyển lên San Jose tại địa-chỉ hiện thời.*
 = Từ ngày tới Hoa-kỳ, tiếp tục nghiên-cứu, viết và thuyết-giảng về Ngữ-học Việt-Nam (được cơ-quan Ford Foundation trợ-cấp việc nghiên-cứu này trong năm đầu tức 1976).
 = Đại gia-đình hiện gồm: vợ chồng Mai-Liệu, 3 con trai và 5 con (đều thành-hôn), cộng thêm 18 cháu nội ngoại - tổng-số 28 - ở rải rác trong bang California, từ San Jose, qua Fresno, xuống tới Orange County (Quận Cam).

II. Tiểu-sử «Huống-đạo»

1936 (tháng 12):

Gia-nhập đoàn HĐ Công-giáo Théophane Vénard (Thánh Viên) ngay lúc mới thành-lập do sư-huynh Gilles tại trường St Thomas d'Aquin, Nam-định (Các-Trưởng Nguyễn-Xuân-Long, Đoàn-Văn-Lụy và Trần-Cao-Lĩnh cũng xuất thân từ đơn-vị này).

1937 (tháng 7):

Theo Khóa Huấn-luyện Đội-trưởng tại Hải phòng do Trưởng Trần-Văn-Thao tổ-chức - Tuyên hứa HĐ trong dịp này do Tr. Thao chủ lễ.

1938 (tháng 8):

Được phong nhậm Thiếu-Trưởng và theo Khóa Thiếu II Bạch-Mã do Tr. Langrand làm Khóa Trưởng - (Trại Trường Bạch-Mã, năm đầu).

(tháng 9):

Di-chuyển lên Hà-nội những vẫn tiếp tục trông coi đoàn T.V. (mỗi tháng về Nam-dịnh 2 lần) - Ngay khi mới tới Hà-nội, đã tiếp xúc với 2 Trưởng cầm đầu Hội HĐ Bắc-kỳ: Hoàng-Đạo-Thúy và Christian Schlemmer.

1939: Trao đoàn T.V. (đã trở thành Liên-đoàn) lại cho Tr. Đoàn-Văn-Lụy rồi cùng với 2 Tr. Võ-văn-Thơm và Nguyễn-Xuân-Long, tái lập Liên-Đoàn Bá-đa-Lộc (tan rã sau khi Tr. Vũ-Ngọc-Tân Tân đi Pháp du-học cuối 1938) tại xứ đạo «Nhà Thờ Lớn» Hà-nội - do L.M. Nguyễn-Phúc Hạnh bảo-trợ và làm Tuyên-Úy [Trong số đoàn-sinh cũ của Thiếu-đoàn BDL có Tr. Nguyễn-Hữu-Mưu 1937-38 và Tr. Phạm-Văn-Thiết 1939-40].

1940 (tháng 8):

Dự Khóa Tráng II Bạch-Mã do Tr. Raymond Schlemmer làm Khóa Trưởng - phụ-tá có 2 Trưởng H.Đ.Thúy và Pierre Huat - Khóa-sinh gồm nhiều Trưởng kỳ-cựu (Võ-Thành-Minh, Ngô-Bích-San, Phạm-Như-Ngân, Nguyễn-Tấn-Đức, Vương-Trong-Tôn vv..). Một trận bão lớn và mưa lũ cắt đứt nhiều khúc đường lên núi: vì không có tiếp-tế nên phải dời Khóa HL này về Huế trong 3 ngày cuối tại trung-tâm Accueil (thuộc Dòng Chúa Cứu Thế). - Cuối năm: thành-lập Tráng-đoàn Bá-Đa-Lộc do L.M. Paul Seitz tức Cha Kim làm Tuyên-Úy - đồng thời hợp-tác với ông trong việc thành-lập Phòng Liên-Lạc HĐ Công-Giáo (được Liên-Hội HĐ Đông-dương thừa-nhận).

1941 (tháng 7):

Lên Đường do Tr. R. Schlemmer làm bảo-huynh và Tr. Chr. Schlemmer chủ lễ; với 3 Tr. H.Đ.Thúy, Trần-Duy-Hùng và N.B.San là bạn đường dự-kiến.. Cuối năm: Phụ-tá Tr. Chr. Schlemmer trong việc tổ-chức và giảng-huấn Khóa Dự-Bị ngành Thiếu BiPi II trên núi Ba Vì (Tản-Viên).

1943: Đề-nghị tách các đơn-vị HĐ Công-Giáo VN ra khỏi đạo Lyautey (gồm 4 đơn-vị Pháp và 8 đơn-vị Việt) để lập một đạo riêng của VN. Đề-nghị bị bác nên tôi từ chức Liên-Đoàn-Trưởng và Tráng-Trưởng BDL (trao lại cho Tr. Nguyễn-Đức-Tiến) và chỉ còn hoạt-động trong Văn Phòng LL.HĐ.

1943-45:

Ấn-hành Nội-san «Hương-Đạo Công-Giáo» và giúp thành-lập các đơn-vị công-giáo tại Bắc-Ninh và Ninh-Bình (gồm cả Phát-Diệm).

1945 (sau 19 tháng 8):

Chống lại âm-mưu Việt-Minh-hóa HĐVN (của Tr. H.Đ.Thúy và những Trưởng H.Đ. đã bí-mật gia-nhập VM và thành-lập tổ-chức HĐ Cứu Quốc từ trước 1945). - Tại Đại-Hội «Hợp nhất HĐVN» đầu năm 1946 tại Hà-nội, âm-mưu này đã bị phá vỡ, nhưng quyền lãnh-đạo Hội HĐVN (do Đại-Hội vừa mới khai-sinh) vẫn lọt vào tay nhóm Trưởng «tay chân» của Tr. H.Đ.Thúy - và ngay sau Đại-Hội, họ đã đạt giấy mời ông Hồ-Chí-Minh làm Hội-trưởng Danh-dự. Và cũng ngay sau Đại-Hội, VPLLHĐCG đã tổ-chức một buổi họp với Tr. Tạ-Quang-Bửu (mới được bầu vào chức-vụ Trại Trưởng Quốc-Gia) để đặt vấn-đề «Hương-Đạo và Cộng-Sản»: Tr. T.Q.Bửu đã cam-kết: «Ngày nào tôi còn là Trại Trưởng QG, tôi không bao giờ để

cho HDVN bị cộng-sản-hóa - lúc này tôi chỉ đi với Cộng-Sản để tranh-dấu giành độc-lập mà thôi».

1946: Khoảng giữa năm, đại-đa-số các Trường cũng như các đơn-vị HDVN đều ngưng hoạt-động vì tình-hình chính-trị căng thẳng: xung đột Việt-Pháp và xung đột giữa hai phe Quốc-Gia và Cộng Sản VN tại khắp nơi. Tôi cũng tạm thời ngưng sinh-hoạt HD cho tới năm 1950. Trong suốt năm, giữ liên-lạc chặt chẽ với 2 Trường Tạ-Quang-Bửu và Trần-Duy-Hưng cho tới nửa tháng trước ngày chiến-tranh Việt Pháp bùng nổ.

1947 (tháng 7):

Gặp lại Tr. Christian Schlemmer (tới Hà-nội công-cán cho Trường Viễn-Đông Bác-cổ) và được biết một số Trường Pháp tại Saigon đang vận-động tái lập Liên-Hội HD Đông-dương.

1948: Gặp lại các Trường Trần-Văn-Thao, Vũ-Trọng-Hoàn, Vũ-Ngọc-Tân (mới từ Pháp hồi-hương) cùng nhau nhận-định về thời-cuộc đối với HDVN và vấn-đề phục-hồi sinh-hoạt HD khi thời-cơ thuận-lợi.

1950-53:

Tạm ngưng hoạt-động HD vì sinh-kế: di-chuyển xuống Thái-Bình nhưng thường về Hà-nội để gặp anh chị em HD.

1953 (tháng 8):

* Dự Trại Hợp Bạn Trường tại Tùng Nguyên, Đồi Lạt (đi cùng với phái-đoàn miền Bắc do Tr. Vũ-Trọng-Hoàn cầm đầu): ngoài 3 anh Trần-Điền, Nguyễn-Thúc-Toản và Nguyễn-Chữ đã quen biết từ lâu, kỳ Trại này được gặp lần đầu bốn Trường kỳ-cựu là các anh Tôn-Thất-Dương-Vân, Tôn-Thất-Đông và Cha Nguyễn-Văn-Thích.

- Cũng trong dịp này, đưa ra 2 đề-nghị: 1) lập Nữ HDVN. 2) đẩy mạnh ngành Tráng và được chấp-thuận nhưng lại «bị» trao trách-nhiệm thực-hiện với sự phụ giúp của 2 Trường Nguyễn-Xuân-Long và Nguyễn-Chữ.

* Sau Trại, xuống Saigon tiếp-xúc với một số Trường Châu Gia-định, và cùng với Tr. Nguyễn-Chữ hoạch-định chương-trình ngành Tráng và đặt kế-hoạch lập các đơn-vị Nữ HD tại miền Nam (với sự hợp-tác của chị Ngô-Thị-Chi).

* (Tháng 10): Khai-giảng Khóa Dự-bị Tráng tiên-khởi của HDVN (tại Xuân-Tảo, gần Hà-nội). Sau Trại này, được Tr. Trần-Điền (Ủy-viên Huấn-Luyện) ủy-nhiệm thảo kế-hoạch và chương-tình H.L Trường ngành Tráng.

1954 (đầu năm):

* Tái-lập đoàn Trần-Lãm (đơn-vị cũ của 2 Trường Phạm-Văn-Nam và Phạm-Văn-Bính) tại thị-xã Thái-Bình.

* (Tháng 6): Di-tản về Hà-nội (vì tình-hình chiến-sự, chính-quyền Quốc-gia rời bỏ vùng Nam châu-thổ sông Hồng gồm 4 tỉnh Hà-Nam, Nam-Định, Thái-Bình và Ninh-Bình - và Hội-nghị Genève chuẩn-bị chia đôi VN).

* (Tháng 8): VN chính-thức bị chia đôi do Hiệp-ước Genève: họp với một số Trường để tìm cách đối phó với nhóm Trường cựu «HD Cứu Quốc» đang tìm mọi cách lôi kéo anh chị em HD ở lại miền Bắc với Cộng-sản và đề-nghị di-chuyển vào miền Nam tất cả tài-sản của Hội HDVN, nhưng bị anh Tổng U.V. bác bỏ và khiển-trách (!).

* (Tháng 9): Xuống Hải Phòng tham-gia tổ-chức Di-cư dân Bắc vào Nam (cho tới đầu tháng 5-1955).

1955 (ngày 5 tháng 5):

Di-chuyển vào Saigon: được các Trường miền Bắc (vào Nam từ những tháng trước) cho biết có nhiều anh chị em HD miền Nam vì không hiểu biết chút gì về Cộng-Sản nên bị Cộng-Sản

lợi-dụng lôi kéo vào những hoạt-động chống chính-quyền Quốc-Gia cũng như kỳ-thị Nam bắc (nhất là đối với người Bắc Di Cư tức «Bắc Kỳ mới», kể cả anh chị em HĐ), bởi vậy đã gặp nhiều Trưởng cao cấp để tìm cách đối phó với tình-trạng này (rất bất lợi cho Phong-trào): đạo Nhà Bè (Châu Gia-định) đã bị Bộ TUV giải-tán vì công-khai hoạt-động cho Cộng-Sản với đồng-phục HĐ (tháng 9).

Trong những tháng cuối năm: đi Huế tiếp-xúc với Bộ Tổng U.V. và đi thăm Trại Trường Bạch-Mã (ngủ lại một đêm) - rồi trở về Saigon, đi Bảo-Lộc gặp Tr. Nguyễn-Xuân-Long và Cha Gagné (Tuyên-úy HĐ) để thảo-luận việc tìm đất để thiết-lập Trại Hồi-Nguyên - cũng trong dịp này đi Đà Lạt tiếp-xúc với các Trưởng đạo Lâm-Viên và đại-huynh khả kính Trần-Văn-Khắc.

1956: Ngay sau khi được Bộ TUV chấp-thuận đề-nghị về Trại Hồi-Nguyên: cùng với Tr. Nguyễn-Xuân-Long và Vũ-Thanh-Thông bắt đầu khai-phá khu rừng phía sau làng Tân-Hà, đồng thời tổ-chức tại đây một Trại Dự-bị Trắng (tiên-khởi tại Miền Nam).

(Tháng 8): Sau khi hoàn-tất việc khai-phá và kiến-tạo tạm-thời, Bộ TUV chấp-thuận cho tổ-chức 3 Khóa Ấu, Thiếu và Trắng «Hồi-Nguyên I» khai-mạc và bế-mạc cùng một thời-gian - các Trưởng 3 miền Trung, Nam và Cao Nguyên tham-dự đông đảo: thành-công 100%.

(tháng 11): Đi Huế họp với Bộ T.U.V. (trong 2 lần đi Huế đều tới thăm Tr. Trần-Điền bị biệt giam - nhờ sự hướng-dẫn của Tr. Nguyễn-Chữ lúc đó là Giám-đốc Công-An Miền Trung).

(sẽ đăng tiếp ở Liên-Lạc số sau)



Sói Trầ m lặg đặng ặng "píp" kể chuyện "Hướg-đặo ngày xưa" cho một số Trườg Huấn-luyện của Khoá Tùg-nguyên I (Toronto) ặg i ặghe, trườc nồ i chề đặu xanh, dưoi một mái lể ừ vểi năm xưa.

Thư Bạn

*Một con En không làm nổi Mùa Xuân,
nhưng nhiều con En làm ra Mục Thư
lớn này.*

Ngựa Chạy khố

* Tr. Trần Văn Thao (Vermont)

Chắc các Trường đang chuẩn bị cho số Liên Lạc sắp tới, nhưng tôi cứ viết thư này để các Trường rảnh lúc nào xem lúc đó (xin qua 11 giòng phong chức cho Nguyễn Trung Thoại làm Tổng Chỉ Huy).

Đến Sept. tôi rồi, Các Trường sang Vermont chơi lúc nào thì tôi theo qua Canada lúc ấy ! Tôi định bàn với anh em là mời Tr. Liệu và Tr. Thạch vào ban chỉ huy chiến-dịch (Đào Ký Úc Viết Lịch Sử Hướng Đạo), nhưng họ đã làm Cố Vấn H.Đ.T.U rồi, địa-vị của 2 Trường nay đã quá to, chắc 2 Trường đâu có thì giờ tham gia việc chúng ta đang làm.

- Các bìa nhiều màu khác nhau, tôi đã mua cả 100 cái rồi, chúng ta sẽ chuẩn bị hồ sơ cho chu đáo để khởi sự dễ dàng hơn.

- Chúng ta sẽ họp nhau đông đủ ở Canada để tìm người cộng tác, tìm tài liệu cho mỗi giai đoạn. Tôi đã trả lời thư của Tr. Vinh-Đào viết cho tôi và báo tin về chiến dịch. Tôi cũng hứa sẽ đưa danh sách các Trường phụ trách và kế-hoạch đại cương để xin phép H.Đ.T.U. cho hoạt động và xin cố vấn.

Chi phí thì chúng ta sẽ tùy tiện. Tôi có chút ít, nếu hết tiền thì ta lằng công ít lâu, khi có lại thì chúng ta tiếp tục.

Tôi xin các Trường khắp nơi gửi cho tôi :

- các báo Liên Lạc cũ + mới
- các báo Sắp Sẵn (Toronto) cũ và mới.
- các báo Hướng Đạo khác, các tài liệu, báo chí nói về H.Đ.V.N.

Các tài-liệu của các Trường Mai-Liệu, Tr. Phạm Quang-Lộc cũng xin gửi giúp tôi (địa-chỉ của tôi : Trần Văn Thao, 31 West St., Apt B. Winooski, VT. 05404, Vermont, U.S.A.)

(Một thư đề ngày 25-7-96 thật dài, nhưng khi đi nghỉ hè về, đã mất thời-gian tính nên không trích đăng ở đây. Xin thành thật xin chịu lỗi với Trường Tiên Chi).

(Thư ngày 4-10-96)

Vừa gửi thư cho Thoại, lại nhận thư Thoại đang cùng anh em lo một chiến-dịch khác khẩn cấp : Sự sống còn của Liên Lạc. Tôi cũng đã từng "lo chạy gạo" cho báo Hướng Đạo rồi, vất vả lắm.

Tin các Trường biết : trước hay sau Noël 1996 này, tôi phải đi Pháp mổ mắt (Katarack Operation).

Việc viết "Sử Hướng-đạo" là việc "niên chi công, nguyệt chi công" mà chúng ta đã bỏ rơi 70 năm nay, nay có chậm ít tháng cũng chẳng sao. Xin các Trường khắp nơi gửi về cho tôi :

1. Các tài liệu Hướng Đạo thời Tr. Võ Thành Minh.
2. Tài-liệu phía bên kia của bạn Tôn Thất Hoàng (hay của người khác).
3. Xin Anh Mai-Liệu, Anh Nghiêm Văn Thạch, Anh Phạm Quang-Lộc và các Anh Chị Em khác, tiếp sức với tôi, gửi tài liệu đã có về cho tôi. Tôi xin chân-thành cảm ơn lắm

Tôi sẽ cố gắng xếp đặt từng hồ-sơ theo niên-hiệu và làm dần bài mà ráp nối lại . . .

- 4.- Xin các Trường gửi cho các tin Họp Bạn, Hội-nghị, Sinh-hoạt v . v . . Kể cả văn kiện pháp chế.

Sau hết, chúc công tác vận động tài chánh cho báo Liên Lạc thành công để các nơi biết tin tức lẫn nhau.

Chúng ta phải lo cho có nguồn tài-lực, cứ mạnh dạn đóng lên tiếng chuông (dùng e dè nữa, theo lối quân-tử Tàu để Liên Lạc sắp tiệm thì uống lắm) Xin anh em độc-giả xử-dụng "đúng luật chơi" để Liên Lạc còn mà chơi với nhau. (Tôi xin góp 50\$ thêm).

Liên Lạc : Đọc kỹ các thư Anh gửi, thú thật là không có người nào có thể bì kịp. Quá chu đáo, tế nhị và sự khiêm nhường thái quá đối với đám hậu-sinh..

Xin Anh cứ "giữ đúng" vị-trí của Anh; vị chủ xướng ra Cuộc Chơi Lớn "Đào Ký Úc Viết Lịch Sử Hướng Đạo Việt Nam"

"Bài gọi lửa" khởi sự ở số này. Hy vọng các nơi sẽ hưởng ứng. Em đã tìm một ít và đã gửi lên Anh. Bài Anh vừa gửi, nếu Anh còn giữ copie, xin Anh xem lại : (Trên cao Anh viết "Dàn bài để viết Lịch sử H.Đ.V.N.) Về thời gian 1932-45 cần thêm rất nhiều, vì giai đoạn này là thời kỳ hưng thịnh nhất của Hướng Đạo Đông Dương. Nếu chỉ là "dàn bài" em xin phép thưa anh : Xin Anh viết ngắn hơn theo Style télégraphique, sau này sẽ đào sâu những gì Anh đã viết, em đang y nguyên, chỉ đề nghị với Anh như vậy. Khi sừ ròi, sẽ đưa lên báo, để nhờ anh chị em khắp nơi bổ khuyết, góp ý. Vì là việc chung mà ! Phải không anh Thao của em ?

Liên Lạc số Đặc San Đình Sừ sẽ đến tay Anh trước Noël, sau đó, Anh mới đi Pháp chữa mắt, Anh còn có dịp đọc trước khi đi.

Thêm lần nữa, xin các Anh Chị góp thêm tài-liệu, dù chỉ một đoạn cũng được, mỗi đoạn sinh hoạt mà các anh chị biết, là một "mắt xích", nhiều mắt xích kết lại sẽ thành bộ máy :

"Một cây làm chẳng nên non

Ba cây chụm lại thành hòn núi cao"

Này các anh chị em ơi !

- Hội-Đông Trung Ương đã sẵn sàng và kêu gọi khắp nơi hưởng ứng
- Trưởng Lão Trần Văn Thao đang nạo ký ức, ngồi sắp xếp và chờ tin các nơi gửi về cho đủ.
- Báo Liên Lạc số sáng đang tin và phổ biến
- Còn chờ chi nữa Anh em ơi !

"Anh em ta mau cố chất cây khô vào đống đốt chung" (Bài ca nhẩy lửa H.Đ.)

Xin gửi cây khô về đây : Mr. Trần Văn Thao
31 West St. Apt. B
Winooski. VT. 05404
VERMONT - U.S.A.

Hoặc do báo Liên Lạc chuyển lại cũng được.

T.B. - Tiếp nhận thư Anh đề ngày 28.10.96, xin có thư riêng trình Anh.

✽ Tr. Nguyễn Đức Dziên (Seattle)

Hè vừa qua, Xóm Trưởng Niên Vòng Tây Bắc (Seattle - WA) họp tại nhà em. Trong cuộc sinh hoạt tuy có "sôi động" bất thường, song em nghĩ cũng là bình thường trong trò chơi chung. . .

Nội dung là kiểm điểm công tác trong năm qua, bầu tân B.C.H. cho nhiệm kỳ mới + kỷ niệm Tr. Trần Văn Khắc, đồng thời cũng thai nghén ra ban biên tập để nay mai phụ trách 1 trang sinh hoạt H.Đ. trên tuần báo tại địa phương

Vài hàng tin Trưởng rõ, chúc Trưởng cố giữ gìn sức khỏe để giúp cho chúng em, nhất là báo Liên Lạc, một món ăn thiết thực và là mối dây nối kết trong tình thân ái anh em Hướng Đạo Việt Nam. Sức khỏe ngày càng xuống quá Trưởng ơi ! Nhưng không sao, sét đánh cũng chưa chết đâu Trưởng ạ. Còn hơi thở là còn chơi. Trò chơi H.Đ. luôn hấp dẫn, bởi nó như có sức lôi cuốn và đầy "ma lực". Tuyệt nhiên, em không phải quá khó về nguyên tắc, nhưng trò chơi nào lại không có luật của nó, nhất là trò chơi H.Đ. nó cần phải chăm sóc, linh-dộng . . . và nghiêm túc hơn. Bởi đó là kim-chỉ-nam trong phương pháp giáo luyện Thanh thiếu niên. Luật và Lời Hòa của H.Đ.V.N., theo em nghĩ "nó vẫn trường tồn"

Kính mong Trưởng thông qua, sao em viết lung tung quá.

Xin chúc . . .

Liên Lạc : Nhìn tên Alpha 13 ở "ngoài phong bì," hình dung ngay bảy chữ thiết tha : "Mong quá ai ơi ! Mong thiệt mà !" Mở ra xem. quả đúng như vậy ! Linh tính hay thật !

Theo thư dềng ấy kể : "Sôi động", "bất thường". Nơi xứ tuyết xa xôi này mình thấy máu nóng chạy rần rần, muốn xáp vô góp ý, những trẻ mất ròi, mọi việc đều đã giải quyết êm đẹp cả ròi, Hướng Đạo mà ! có chi mô mà giận nhau lâu phải không người em miền Tây Bắc Hoa-Kỳ.

Họp thì có cãi qua bàn lại mới vui, sôi động như rứa mới có kết quả hay. Chú còn than : Sức khỏe ngày càng xuống quá Trưởng ơi ! Xả nhau như ri, làm răng mà cứu nhau được hờ trời ! Hãy noi gương Cụ Trần Văn Thao, 90 tuổi đang nạo ký ức viết lại lịch sử HĐVN, Noël này qua Pháp mở mắt ròi trở về ngồi sắp xếp hồ sơ để

kiện toàn tập lịch sử HĐVN, đi về USA - VN phon-phon mấy bạn, nay lại USA Paris-USA, coi như pha !

Nhưng đọc thêm mấy hàng trong thư, Dziên lại ghi : "Sét đánh cũng chưa chết đầu Trương ạ !". Ngựa này mừng húm ! Đây, chú em phương xa ơi ! Nếu là buồn chuyện HĐ thì Ngựa này can you ! Hãy xem mọi chuyện như cuộc chơi, anh em với nhau, rồi huề cả làng cả. Còn "buồn chuyện đời" thì lại khác. Cụ Nguyễn Du có nói : "Thiện căn ở tại lòng ta" Người đời chỉ bi-quan khi lòng họ chứa ác căn. Với thiện căn, đời sẽ trở thành một cõi hy vọng vô biên, cho dầu cảnh đời có thể ô trọc đến tột độ.

Dziên ơi ! tâm chú tốt, đa cảm, rộng lượng với anh em bằng hữu (nói thiệt mà !), nhưng nên nhớ rằng :

Mình không thể là mặt trời
Cũng không thể là mặt trăng
Hãy cố là một ngôi sao trên trời.

Có một lời khuyên, lời khuyên rất thành thật : Con người ở trong cảnh huống tuyệt vọng nào cũng tìm cho kỳ được một lý lẽ nào đó để tin tưởng, để lừa dối chính mình, dù chỉ trong giây phút rằng : "Hạnh phúc vẫn có thể đến với mình."

Thôi, chùng đó đủ rồi, cao hứng viết thêm chú sẽ cho là "Trưởng Thoại nói đốc" Đúng không ?

(Đã nhận bài + ảnh + trang sinh hoạt HĐ, thơ "Lời Ngỏ" ở trang Sinh hoạt HĐ đăng ngày 04-10-96 "đạt" lắm. Gắng lên và nhớ mời thêm người viết).

T.B. Nhận thư, đề ngày 15-10-96 nói là gửi copie thư bên nhà để Anh đọc cho "đỡ nhớ" nhưng không thấy kèm trong thư mô cả ! Coi lại ra rằng ? T.B. Ngày chót (10-11) trước khi in báo, đã nhận đủ : Thơ, Thư, Tình (Tiền đã nhận trước rồi).

❖ Tr. Nguyễn Đức Phúc (Ottawa) :

Sau cuộc đi Làng Cây Phong, với cái tuổi 86-87 của tôi. Có thể là hơi mệt, hơi mệt thôi đấy nhé. Nhưng rất thích thú vì đã thực hiện được điều dự định của mình.

Cùng anh Thường lại thăm "cậu Thiết", sau khi chị Tý định cùng lại xem Thiết có "sao không", nhưng đương sự chỉ muốn tiếp có hai "đực rựa" mà thôi, nên chị Tý liền trao túi cam cho Thường và nhất định không "thèm" lại Thiết nữa. Nhưng một khi thấy Thiết phải chống gậy vừa bò ra mở cửa cho chúng tôi mới rõ "tại sao hán" không muốn tiếp các Bà !

Nhưng cho đến lúc này thì anh chàng đã không có "hộ chiếu" để theo "Chị" ấy rồi.

Thoại ơi ! Chúng ta - Anh và tôi - có thể còn sung sướng hơn Thiết nhiều, và "nếu có sao" thì vẫn có người săn sóc đúng với thành ngữ V.N. đã mô tả.

Thường đi Texas những hai tháng, thành mình đâm "cô đơn", nên có lẽ kỳ họp hàng tháng phải dời đến tháng 9 cũng nên, vì vắng Thường là "vắng tất cả".

Sao ? dạo này chắc bận lắm. Tự nhiên "ôm" lấy việc. May còn có Chị ấy giúp, nên nếu Thoại có "bị sửa lưng" như đã "than" thì cũng nên cho là "mình làm mình chịu"...

Xin chúc Anh Chị vui vẻ, khỏe mạnh. Anh nói thế nào chứ, lần nào gặp Chị, cũng thấy chị "hiền khô" mà ! Có Anh cả tiếng, lán át Chị thì có.

Chưa được gặp "tên" sói con nay đã tay bồng tay mang đấy nhé !

Cho tôi địa-chỉ Anh Trưởng Xóm Nguyễn Tấn Hồng . (thư ngày 11-10-96).

"Cậu" ! (gọi cậu cho Thoại trẻ thêm 20 tuổi nữa đó). Chiều ý cậu gọi cậu biên bản Xóm Trường Niên Ottawa tháng này, chứ đời biên bản mấy tháng trước thì xin lỗi "Cụ" (bây giờ cho lên chúc Cụ đấy), còn khuya "em" mấy chép được !

Cụ Thường vừa cho biết - qua điện thoại - sáng ngày 7-10-96 sẽ đi "mở" mắt, bóc cườm để dễ dàng lái xe cho chúng mình đi Ottawa-Montréal - Ottawa, và cũng cho biết luôn là quỹ của Liên Lạc còn thiếu khá bộn để ra số báo Tết. Kỳ họp vừa rồi ở Montréal các Cụ đã "tự nguyện" góp thêm mỗi người 100 đô, được 700, còn thiếu, hình như 4, 5 trăm nữa. Kỳ họp tháng 10 này (chủ Nhật 13-10) mình sẽ "báo động" để

anh chị em ở đây biết rõ, chắc cũng sẽ đóng góp “phụ trội” thêm, sẽ có thư cho Thoại biết sau.

Chắc Thoại tưởng về hưu sẽ chỉ giúp cho báo Liên Lạc mà thôi chứ gì ? Được như vậy thì Liên Lạc sẽ “lên hương” hơn lúc nào hết, nhưng các đoàn thể và hội-hè khác có “tha” cho Thoại đâu ! Mình biết mà ! Cái type như Thoại ít ai “chè” ! (xin qua 4 giòong cho “cậu” lên mây).

Nhưng này, hãy nãn nỉ với “Cô Vy” giữa mòng và mài móng cho thật chắc, thật kỹ và thật đẹp rồi hãy “thả” cho Ngựa CK vùng vẫy bốn phương, đó là điều mình mong cho Thoại.

Thôi, chúc Thoại . . . Vy . . . Sói con đã trưởng thành được . . .

Liên Lạc : Từ trước, độc giả Liên Lạc có 2 Phúc : Phúc Già và Phúc Trẻ. Nay ở Charlotte có thêm một Phúc nữa, Ngựa này liền đặt tên ngay là Phúc Nửa Chùm Xuân, vì ở vào giữa lứa tuổi của 2 Phúc trước. Đồng ý nhé, để khỏi lẫn lộn. Chú Phúc N.C.X. (nửa chùm xuân) này có đặc điểm là nhớ gì viết ngay thư qua hỏi, hễ thiếu gì thì la làng la xóm, có khi thư chỉ có mấy hàng, khác với Phúc Già thì “tâm tình kể lể”, Phúc trẻ thì “lặn sâu” !

“Mỗi người mỗi vẻ, mười phân vẹn mười”
Đọc xong thư của Cụ Đạo Ái-Tử (có dấu dàng hoàng dấy nhé !) thấy hiện ra trước mặt miền đất nhiều nước mắt và tang thương.

Ngựa này cũng đồng ý với Cụ Đạo Ái-Tử là “Thiếu Cậu là thiếu tất cả”.

Cậu đây là người :

Phong tư tài mạo tuyệt vời

Vào trong phong nhã ra ngoài hào hoa . . .
“Cậu” là Cáo Đỏ Mặt, đã đăng ký rồi, Ngựa không dám tiếm danh. Mang tội chết ! Từ ngày quen biết với Ngựa, vị đàn anh này chứng tỏ nhiều tài. Riêng Liên Lạc số 21 này, Ngựa dành 100% việc đánh máy cho Cậu lãnh, thêm việc làm cho “Cụ Đạo Thầy Cờ”, như vậy là đáp lời kêu gọi của Chính Phủ : “Tạo Job mới” đóng góp nền kinh tế nước nhà (Lương bổng do các bề trên trả, Cậu đọc “mờ cả mắt”, chữ nghĩa của Ngựa như mèo quà, phải đi Bệnh viện mổ mắt ! Thế mà chưa có bồi thường lao-dộng , lại phải “đóng thêm” tiền để có Liên Lạc phát hành).

Đúng là . . . “Cậu”.

Anh hỏi địa-chỉ Trường Xóm Trường
Niên Montréal, có đây :

Mr. Nguyễn Tân Hồng

3156 Edouard Montpetit #16

Montreal P.Q. H3T-1J9

Còn Colonel Thiết là người luôn vui tính, hay lo cho người khác (như Ngựa này, mỗi lần gặp là dọa : Này ! Phi vừa vừa kéo què đấy) quen biết rằng trong tay mình đang cầm “hộ-chiếu”. Công việc Nhà Thờ luôn bận rộn, nhưng vẫn nhắc Ngựa : Có việc gì làm, đưa tờ đánh máy hộ cho. Con người sốt sáng quá sức lẽ mình. Ai thấy mà không thương !

Bởi vì Cụ Đạo trách Ngựa ôm lấy việc, lần này thì Ngựa “buông cương” để cho Xóm Ottawa gánh cả đấy. Sướng chưa ?

Tất niên năm nay Xóm Montréal mời xóm Ottawa về dự cuộc vui chung. Sẽ có thư mời chính thức.

Cám ơn Anh đã thăm hỏi đến tên “Sói con năm xưa” nay đã tay ấm tay bông. Có lần trao thư cho nó đọc, đoạn Anh viết, nó cười và nói : Ngày xưa, vào lúc tuổi của con, Ba đâu có được cái “vinh dự” như con : Sáng tinh sương lo đủ 4 bình sữa, thay tã cho con, nai nịt đưa ra xe, đem đến gửi nhà giữ trẻ, chiều lãnh về, lo tắm rửa v.v. . . ăn xong phải làm màn “rửa bát”. và nhiều chuyện linh kinh khác mà trong tự-diễn Việt Nam mấy mươi năm trước chưa hề có, nghĩa là Ba chưa có mà đọc, expériences làm chi mà bằng con bây giờ được. Với phong cách như của Ba bây giờ, nếu Ba đi lấy vợ, sẽ bị loại ngay vòng đầu ! Ôi ! hậu sanh khả úy ! Có lần thấy “Thằng Sói” tắm rửa, dứt cháo cho “quý tử” nó, Ngựa có lời khen. Nó cười và nói : Những việc này ngày xưa Ba Mẹ đâu có dạy cho con. Con cũng không ngờ có “đoạn trường” như thế này ! Biết vậy thì (thôi, con không nói tiếp nữa, Me la con, và la “luôn cả Ba” nữa đó) . . .

Đó là chuyện thằng Sói ngày xưa. Anh thấy thương không ? Anh đừng nói đến Cu Sói này nữa, nó sẽ ca bài :

“Nhắc chi ngày xưa đó, đến se buồn lòng ta”

❖ Tr. Hồ Hữu Dũng (Perth - Úc Châu).

Thật là lâu quá, không viết thư được để thăm Trường và quý Trường ở Canada, thật là hư quá phải không Trường ? (đáng bị đánh đòn và phạt thêm vài Job mới . . .)

Rất cảm ơn tình cảm của Trường đã dành cho em. Đọc Liên Lạc và những giòng chữ của Trường viết riêng cho em rất vui và lòng của chàng trai trẻ độc thân đang lạnh buốt giữa mùa đông như ấm lại với những hình ảnh thân thương của quý Trường cùng những kỷ niệm không bao giờ quên được của những ngày trại Hướng Đạo.

. . . Còn về "Nghề vợ Trường" mà Trường đã nhấn gởi trên Liên Lạc, chắc nhờ Trường dẫn nhập, viết lách và kết luận đùm luôn . . . chớ lúc này em lu bu quá, không dám nghĩ tới, hay là để Trường Mẫn tiếp tục cùng Trường trước đi. Em và Mẫn có hẹn nhau đến Thăng Tiến 6 tại Washington rằng : Ai mà chưa có "bè trên" thì kể như thua cuộc đó ! Xin nhờ Trường và Tr. Nguyễn-Đ-Tri-Ân (ở Melbourne) làm trọng tài nghe ? (để thưởng phạt cho phân minh) (xin qua 7 giòng nhắc lại kỷ niệm TT5)

Vài hàng thăm Trường, chúc Trường dồi dào sức khỏe để tiếp tục "Phi" trên Liên Lạc. Kính lời thăm các Trường Canada. Mong gặp lại Trường (Nhớ lắm đó). Xin gửi 50\$ để góp vào Liên Lạc. (Gấu vui về)

Liên Lạc : Chàng Dũng ơi ! Cũng hàm én mây ngài, râu ria đường bệ, mà còn "lẻ bóng". Nếu bởi "Số Trời" thì Ngựa này xin cúi đầu chờ mệnh; còn nói là chưa có "đối tượng vừa ý" thì, nói xin lỗi người hùng Úc Châu : "Dở ẹt"! Đành rằng sự lựa chọn Người Bạn Đường không phải để. Không ai tài chi mà nói thánh được, đó là Duyên Số

Cũng bởi có duyên nên chẳng nợ,

Nhưng mà chẳng nợ rẽ tơ duyên.

Xuân Diệu có nói : "Yêu là chết trong lòng một tí". Nhưng vì con người còn sống tất còn yêu. Bởi vậy, ta không thể để nó chết hoàn toàn trong lòng mình, phải "hâm nóng", làm cho nó được sống dậy, mạnh hơn, tươi hơn.

Ở đây, Ngựa này xin nêu ra vài nguyên tắc của bản thân (tuy chẳng hay ho gì), kéo chàng

Dũng "chê" Trường Thoại chỉ mở đầu (cho đàn em đại dợt chui vào) rồi thôi. Nghe đây Dũng này : Lần trước, mình đã "dẫn nhập" rồi nhá. Chú Gấu chằm ở Melbourne lần này đã "viết lách" đang ở Liên Lạc kỳ này rồi nhé, thôi thì "Em đại thì Anh mang" (không dám vô lễ nói con đại cái mang), Ngựa cũng xin chiều ý chàng Dũng mà kết luận luôn , với điều kiện chàng Dũng phải hứa : Liên Lạc số 22, em sẽ xin nói thật : Tại sao em còn "kén chọn", hay "lỡ làng". hay "Mây mưa đánh đổ lá vàng

Quá chiều nên đã chán chường yếm anh"
Nếu cần, xin ghi trong thư : Xin đừng phổ biến trên Liên Lạc, Ngựa này sẵn sàng dấu kín .

Bây giờ, thể theo lời của chàng Dũng, xin vào đoạn kết, cũng cung thỉnh độc giả Liên Lạc cùng tham gia cuộc chơi cho vui.

Dũng ơi ! Lấy vợ không phải là chọn ai cũng được, mà chọn lấy "Một Người Bạn Đời" thì Dũng phải chọn một người khôn ngoan, có giáo dục, một vài nét cao thượng, phải biết giúp đỡ bạn trong lúc khó nhọc (như tiếp tay Dũng khi sẽ đứng ra tổ chức Trại Thăng Tiến 10 chẳng hạn). Người Bạn Đường phải kém tuổi Dũng (vì Dũng kéo dài tình trạng độc thân này 5, 10 năm nữa thì sức dáu mà cưới vợ) Dũng cũng cần nhớ : Mình lấy vợ chứ không phải lấy tiền. Không phải ngăn Dũng lấy vợ giàu, nhưng Dũng chớ quên rằng lấy vợ, mình còn phải lấy . . . nhiều đức tính của cô ấy nữa. Những đức tính ấy chính là người "xem xem" như Dũng, nghĩa là một người ngang hàng, không hơn Dũng mà cũng không kém Dũng quá. Vợ của Dũng là một bạn thân của Dũng chứ không phải là người làm, cũng không phải là Mẹ và cũng không phải là bà giáo của mình.

Người vợ tốt phải biết thương người (giúp ích kiểu Hướng Đạo), tính khí ôn hòa (cỡ em út chị Sói Móng Tai), chịu khó và hiền lành (cỡ bà con Chị Sói Yêu Rừng). Chọn Bạn Đường, Dũng cũng đừng chú trọng đến nhan sắc nhiều quá. Tuy cái vẻ đẹp bề ngoài đó có an ủi được Dũng đôi chút, nhưng năm bẩy năm sau . . . (thôi, không nói tiếp nữa). Những lời thành thật trên đây không phải làm cho Dũng ngao ngán, bi

quan đầu, vì trên đời này có nhiều cô “chẳng ra gì”, nhưng cũng có nhiều cô đáng là bực nội-tướng, tạo được hạnh phúc gia đình cho mình.

Hãy nghĩ kỹ đi, nhưng đừng nghĩ quá lâu, mình sẽ “quá date”! Không nên để những điều ham muốn làm chủ mình. Đừng phải làm chủ cả ái-tình, cả sự phán đoán, cả bản năng, nên nhớ rằng :

Thứ nhất, vợ dại trong nhà

Thứ hai, nhà dột

Thứ ba, nợ đời. “

Hôn nhân là sự sum họp của hai người trong cuộc sống chung : giàu nghèo, sung sướng khổ đau . . . cho đến ngày nhắm mắt lià đời. . .

Nói là như vậy, Đừng chớ quá tin nghe ai (kể cả Ngựa này). Đừng phải suy đoán lầy, là vì Hạnh Phúc của Dững.

Cụ Nguyễn Du có câu :

“Trăm năm tính cuộc vương tròn

Phải dò cho đến ngọn nguồn lạch sông”.

Sướng chưa ? Cười và dạ đi !!!

* Tr. Vũ Quang Nhật (Charlotte).

Sau hơn 10 năm lưu lạc xứ người, em vừa nhận được tờ “Liên Lạc” do Tr. Trần Văn Phúc tặng. Khoái quá, em liền đọc ngấu nghiến để tìm anh em và ôn lại những kỷ niệm của những ngày tháng phá phách trong Hướng Đạo. Nhưng tìm mỗi mất mà chẳng thấy ai quen, thì bồng giạt mình, vì tờ Liên Lạc chỉ dành cho các Trường Niên, nghĩa là các bậc tiền-bối trong Phong trào, mà em (không biết xưng hô với Anh như thế có được không ? vì năm nay em “mới 41 xuân xanh biếc). Hồi còn ở Việt-Nam, khoảng 1970-74 em chỉ là Toán Trường thuộc Tráng Đoàn Nhuệ-Giang, Đạo Hải-Long (Đạo-trưởng là A. Nguyễn Văn Định), Châu Saigon, Châu-trưởng là Sói Mộng Mơ Võ Văn Thơm). Sau khi vượt biên đến Thái Lan năm 1982, em được “nâng cấp” Thiếu-trưởng thuộc Liên Đoàn Trưng-dương tại trại Tị Nạn Si Kiew do Tr. Uông-Trung-Mẫn (cũng thuộc Đạo Hải-Long) lãnh đạo.

Như vậy, rõ ràng em thuộc vào loại hậu-bối nên không biết có cái danh dự được liệt kê trong “Liên Lạc” không ?

Nhưng vì Liên Lạc là tờ báo Hướng Đạo mà lần đầu tiên em được đọc sau bao năm lưu lạc nên có cảm tình ngay. Do đó, em mong nhận được Liên Lạc thường xuyên và cũng xin đóng góp một chút (50.us) để Liên Lạc thọ tự Nam Sơn

Tiện đây, Anh làm ơn cho em nhắn tin các Trường tại Trại Tị-nạn Sikiew như Trường Uông-Trung-Mẫn, Hiếu, Danh, Giới . . . Nếu được, xin “bác một nhịp cầu, cùng nhau nắm tay . . .”

Liên Lạc : Trời ơi ! Anh nói lễ phép như vậy mà ai đặt cho Trường cái tên rùng rợn giống ai : “Sói Xấc Xược”! Cần xét lại ! Ủ, ở Charlotte cứ nắm áo Tr. Phúc (nửa chừng xuân NCX) là muốn chi có vậy. Sở dĩ ghi rõ là Phúc NCX để phân biệt với Phúc Trẻ và Phúc Già ở Ottawa, vì Phúc Charlotte nằm giữa tuổi của 2 vị Phúc kia. Đừng gọi Ngựa này là tiền-bối mà giảm thọ, tội nghiệp. Cờ các cây Đại Thụ Mai-Liệu, Trần Văn Thao, Đinh Xuân Phúc, Lê Nguyễn Bách v.v... mới là các bậc tiền bối. Thời thì tiền hậu chi cũng được, bây giờ tự xếp vô hàng ngũ Hướng Đạo Trường Niên thì liên lạc với Tr. Phúc và nhớ dùng quen các Trường ở Trại Sikiew, kéo họ vào, và cho biết tin để gửi báo Liên Lạc đến tay các Trường ấy giữ chặt mỗi giây nhé !

* Tr. Trần Văn Phúc (Charlotte).

Viết vội vài hàng gửi tới Anh, vì có việc cần gấp, biết rằng đã trễ nhưng cũng xin Anh cố gắng giúp cho. Sau khi đăng bản tin nhờ Cộng Đồng Người Việt tại Charlotte kêu gọi anh em cựu HĐVN họp mặt thì có một số anh em có gọi điện-thoại tới em và quý vị đó rất là sốt sắng. Tuy chưa có một buổi gặp mặt lần nào vì là thời gian chưa cho phép, nhưng em cũng cố gắng hết sức mình để có một buổi gặp gỡ với các quý vị ấy.

Vậy, xin Anh Thoại kính mến, nếu không có gì trở ngại, xin Anh gửi cho em 10 số báo mới nhất để trao tặng đến quý vị đã lưu ý đến Hướng Đạo, gọi là chút quà ban đầu quen biết.

Mong Anh đừng từ chối, xin Chị Thoại giúp em 1 câu để Anh Thoại dễ dàng với em hơn.

Sau khi gửi thư than vãn, chiều đi làm về thì nhận được thư và các tài liệu do Anh Chị gửi cho. Đàn em xin cảm ơn Anh Chị rất nhiều. Đàn Anh, đàn em cứ “tôi nghiệp qua, tội nghiệp lại” chẳng qua cũng tại tình Hương-đạo mà ra cả.

Vậy một lần nữa, đàn em mong Anh thứ lỗi cho, vì đã quấy rầy Ngựa Chậu Khó quá nhiều, nhất là phiền tới Bè trên nữa. (thông qua 16 hàng về tài liệu Hương-đạo)

... Nay em xin gửi địa-chỉ của anh em HĐVN ở tỉnh này để Anh tiện gửi báo Liên Lạc cho họ. Em cũng đã nhận thêm 5 số Liên Lạc mới. Em cũng đã bỏ phong bì gửi tới những Trưởng thích đọc và muốn “thêm sức, thêm củi lửa” cho tờ Liên Lạc sống mãi, sống mạnh ; chứ để tờ Liên Lạc mà thiếu một cái thì chú Phúc sẽ réo Anh, không ăn, không ngủ được đâu ! Sợ chưa ?

Đi làm về thấy báo Liên Lạc là vội vàng mở ra và ngồi đọc một mạch, bà xã kêu xuống ăn cơm, cũng còn ráng đọc hết tờ báo mới chịu đi ăn. Anh thấy chưa ? May mà tờ báo không dày, nếu không, cứ ham đọc, bà xã sẽ cho ... nhịn ăn luôn ! Nhân dịp có một Trưởng bên này rất thân với Tr. Mai-Liệu, nếu tiện, xin Anh cho em biết để trao lại.

Em có nhận được cuốn “Nguyên Lý Hương Đạo” và cuốn trò chơi của Tr. Nguyễn Khanh. Em đã viết thư và tặng quà lại Trưởng ấy. Tuần vừa qua, Tr. Khanh lại tặng lại quà : mấy huy hiệu HĐVN v.v... Em cũng có nhận quà của Tr. Thuát (Úc Châu) nữa.

Tới giờ em phải đi làm rồi, em sẽ viết tiếp thư sau và cầu chúc báo Liên Lạc sống mãi để anh em H.Đ.S. có tin tức lẫn nhau.

***Liên Lạc :** Nay chú Phúc phương xa ơi ! Chú đi nước cờ cao quá, vận động Ngựa này chưa đủ, còn dùng “Chị Thoại” làm áp lực, cho nên có người đã nói : Các chính quyền trong thiên hạ, chẳng sớm thì muộn đều bị thay thế, duy chỉ có “Chính quyền của phụ-nữ” là bất di bất dịch, phải không Chú Phúc ? Rất tiếc số Liên Lạc vừa rồi, chỉ gửi qua 5 bản, vì in chưa đủ (do trên Ottawa lãnh phần gởi đi) nay còn cần nữa không ? sẽ gửi qua tiếp. Danh sách 3 độc giả mới Liên lạc đã gửi kỳ này. Có nhận thư và tiền của Tr.*

Vũ-Quang-Nhật, vị này quá sốt sắng. Mỗi xóm Trưởng Niên mà có 10 vị như Tr. Nhật thì xóm phát đạt ghê lắm.

Trong Liên Lạc số này có rao là báo tồn kho còn lại một ít, ai muốn “đọc báo xưa” thì biên thư về.

Cuối năm, tổng kết số thư nhận trong năm cho Liên Lạc, chú Phúc Charlotte, được xếp vào hàng thứ 6 đấy. Cố gắng giữ và tạo thêm thành tích mới trong năm tới. Chúc Tân Xóm Trưởng Niên Charlotte thành công để tham dự Trại Họp Bạn Tháng Tiến 6 .

*** Tr. Hoàng Hôi (Úc Châu)**

Xin chân thành cảm ơn Anh đã cho nhà tôi và tôi được cùng với anh chị núp bóng “Liên Lạc” số 19 để nghe chim cu gáy. Và cũng vì những giây phút khó quên ấy cho nên tôi lại có cảm hứng viết thêm bài “Một thời để yêu và một thời để nhớ” kính gửi theo đây, để Anh xem. Lại cũng chỉ là đầu tôm nấu với ruột bầu ! Nhưng tôi nghĩ rằng càng thanh đạm bao nhiêu thì tình huynh-đệ Hương-đạo càng thấm thiết bấy nhiêu, phải không Anh ?

Về phần tin tức Xóm Hương-Đạo Trưởng Niên Melbourne thì đã có chú Trùm râu Clark Gable báo cáo. Trưởng Ga phát cờ xong rồi chạy vào nhà trùm chăn, nằm nghĩ kế hoạch thực-hiện mộng viễn-du sang Washington D.C. vào mùa Hè 1998. Nói như người xưa :

Dum Spiro, spero

Tant que je respire, j’espère.

Kính chúc ... và xin kèm 30 đô-la góp thêm vào Liên Lạc.

***Liên Lạc :** Đã khá lâu, vắng thư Anh, nghĩ đại là Anh ngọc thể bất an, nay được thư, được bài, được cả tiền nữa, coi như có tất cả. Xóm Melbourne không sớm thì muộn thế nào cũng có, với Trùm Chương, với vô số phụ-huynh và Ban đoàn vùng Victoria, dưới uy-tín của Anh, Ngựa này vững bụng ghê lắm. Mới đây, Tr. Thuát (Sydney) vừa gửi cho 1 copie thư mời của Trùm Chương, thư đề ngày 24-9-96 thay mặt Ban Vận Động, mời họp ngày 27-10-96, hy vọng Liên Lạc*

sẽ có kết quả phiên họp trước ngày 30-10 để đánh máy kịp vào sổ Xuân Đinh-Sử .

Tháng 12/96 này có trại Họp Bạn HĐVN Úc Châu. Anh có đến Adelaide chung vui với anh em không ?

Bài "Một thời để yêu và một thời để nhớ" anh gửi đăng, lại chu đáo đánh máy sẵn, chỉ việc ráp vô, khỏe quá. Đặc biệt nhất là có tấm hình "em" Đội-trưởng đội Gà ngày xưa bên dưới, làm Ngựa tui nhớ tuổi thơ chi lạ !

Này, Anh Hội ơi, có anh Lê-Trung-Thanh, lớn hơn Ngựa tui lối 4,5 tuổi, hiện ở Montréal, có lần nói rằng "hình như" có biết Anh, vì đã từng sinh hoạt cùng đoàn với Anh ở Vinh, thấy hình Anh trong Liên Lạc trước đây, thì nhớ lại và cho hay như vậy, không biết có đúng không ?

Viết đến 2 chữ "hình như" của anh Thanh, Ngựa tui nhớ đến Nguyễn Bính cũng có cái "hình như" rất dễ thương :

"Em nghe họ nói mong manh

Hình như họ biết chúng mình với nhau"

Thôi ! Chết rồi ! lỡ đại "quơ quơ" trước Đại-Hiệp-Khách, xin chấp tay vái Anh hai vái !.

* Tr. Trúc Lê (Úc Châu).

Xin cảm ơn 2 Trưởng đã chuyển giúp cuốn tape cho Nhà thơ Tuấn Việt và chuyển giúp bài thơ của Tr. Tuấn Việt cho Trúc Lê.

Thưa 2 Trưởng, vì địa-dur tôi dốt quá, nên cứ nghĩ là Seattle nó ở gần xích ngay Quebec (Canada), phần nữa, không có địa-chỉ của Tr. Tuấn Việt, nên hóa ra lại giúp cho "Liên Lạc" làm được một "việc thiện" Đọc thư của 2 Trưởng, thấy 2 Trưởng sướng quá ! Vừa đi chơi Hawaii tới 3 tuần lặn mới về. Cuộc đời của 2 Trưởng (xin qua 16 giờ). Thưa 2 Trưởng, tôi "hấp tấp" y như Tr. "Cò Hấp Tấp" vậy, gửi ngay mấy cuốn Video về trại Thăng Tiến 5 sang Mỹ biểu. Tới lúc nhận được thư Tr. Xuân Lan : "Trúc à, cuốn Video đó nó tối thui, không có hình gì cả, dù mình đã thử 2,3 cái máy, máy rất tốt ! Dạo có người ở V.N. sang, cho mình mấy cuốn video V.N. cũng vậy". Than ôi ! hóa ra tôi

quên là ở Mỹ, Canada khác với hệ ở Úc, và ở Mỹ chỉ xài một thứ video thôi, chứ không xài thứ video đa hệ như ở Úc. Hôm Tr. Thuát sang họp ở Luân Đôn, tôi đã kịp nhờ Tr. Thuát gửi cho Tr. Xuân Lan một cuốn (hệ Mỹ) đàng hoàng, và nhờ Tr. Xuân Lan sang thêm để gửi tới 2 Trưởng T.V. nữa. Rất mong 2 Trưởng sẽ được xem cuốn video rất dở đó và sau đó xin 2 Trưởng trao cho Tr. Võ Văn Hôn coi với (Không biết Tr. Hôn ở xa không mà nhờ vậy đó !).

Xin báo cáo : Ấu-đoàn An Tiêm đã họp 10 buổi mà các vị kia biến đi đâu mất, dù đã "nhiệt thành" "tôi sẽ giúp" . . . sẽ giúp. Tr. Viêm có tới với Ấu đoàn 4 buổi. Hướng-Đạo Úc thì 10 buổi họp, họ đều có mặt đủ 10 lần.

Có vị nói : "Ở đây sao nói tiếng Việt nhiều quá. Con tôi đi trường Úc nói tiếng Anh không à". Ghi danh 10 em, đi họp 8 em. Vì chưa có đồng phục nên tối qua tôi mới chọt nghĩ ra, viết thư cho Tr. Thuát xin quần áo Hướng-dạo của các em Sói đã lên Thiếu, và Thiếu lên Kha. Như vậy may ra Sói An Tiêm có đồng phục. Ôi ! đáng thương thay cho Bầy Sói ở Thủ Đô của Úc Châu !

Tôi không biết Ottawa-Montreal xa gần bao nhiêu, mà quý vị Trưởng Niên có thể họp với nhau luôn vậy ? Nếu Melbourne có HĐTN mà mời ACT xuống, chắc các vị cũng "rét", vì quá xa ! (thông qua 1 trang "tả oán" nỗi khó khăn khi lập bầy, sự "khó ăn nói" với khách HĐ Úc khi thấy vắng các Trưởng + phụ huynh người Việt).

Liên Lạc : Chị Trúc ơi ! nhớ lại đi, ngày này năm ngoái chị bận rộn nhiều, vì lo Trại TT5. Nay đúng một năm rồi, vẫn còn nhiều người nhắc đến chị đấy. Chị đừng băn khoăn về việc chuyển giao thư tín, đó là nhiệm vụ của Liên Lạc, cũng như nhiệm-vụ của Sói Yêu Rừng là lập Bầy An Tiêm, cũng như Trời sinh ra anh Thuát là có Chị Phi-Lai, tự nhiên như rửa đó.

Cuốn video chị gửi cho Chị Vịt Nước Vui Về có nhờ chuyển qua hệ thống Bắc Mỹ, nhưng cũng khi mờ, khi tỏ (như phụ huynh Sói Con Việt đi họp lưa thưa vậy).

- À Chị Trúc ơi, có tin là Cụ Cò Hấp Tấp đã trở lại Melbourne rồi, Chị hỏi lại xem. Có chi mới, Chị nhớ cho hay nghe !

Chị đã hỏi, xin thưa : Ottawa và Montréal cách nhau 2 giờ xe hơi. Hơn nữa có anh Cáo Đỏ Mật hay lái xe lên xuống chơi. Họp xóm, họp Liên Lạc định kỳ v.v... anh Cáo này cũng lái xe phom phom về dự. Lúc cao hứng, dù trời mưa cũng rủ anh em qua Mỹ thăm Cụ Tiên Chỉ Trần Văn Thao. Vừa rồi anh Cáo phải đi mổ mắt vì đọc chữ viết như "mèo quào" của Ngựa (để đánh máy báo Liên Lạc) Ông này nhiều tài lắm, chúng tôi thường tôn vinh là "Cậu".

Chắc cuối năm nay (27 - 30 /12/96) Chị có về Adelaide dự trại HĐVN Úc Châu không ? Nhân đây và nếu Chị có dự trại, nhờ nhắn giùm với Trường Vũ-Đức-Tuynh (LĐT Lạc Việt) là Ngựa già Canada không qua dự trại được như thư mời . . . năm ngoái. Nói "rất tiếc" thì khách sáo quá, sự thật là khá xa với Canada nên thiếu phương tiện. Nhưng nếu 10 năm sau, Úc Châu mà tổ chức Trại Họp Bạn TT9 hay TT 10 thì (nếu còn sống) Ngựa sẽ xin qua xem Úc Châu 2010 với Úc Châu 1996 khác xa bao nhiêu. Khi ấy, có lẽ Tr. Nghiệp sẽ thành Cụ Nghiệp, Trường Xóm Trường Niên Adelaide rồi, Chú V.Đ.Tuynh đã là Tư Lệnh Úc Châu.

Anh em Trường Niên Canada rất thích cái không khí thân mật của H.Đ. Úc-châu, thêm hưởng sự lưu-tâm của các phụ-huynh ở Úc-châu ghê lắm.

À, Chị Trúc ơi, chị đã có cuốn cassette "Nói Giây Liên Đoàn" do Trại TT3 thực hiện chưa ? và cuốn "40 bài ca sinh hoạt do khóa dự bị thiếu 1988 tại Đức thực hiện chưa? Nếu chị cần, sẽ xin gửi qua Chị để làm collection cho bày An Tiêm của Chị ca hát cho vui nhà vui cửa.

Còn việc Xóm Trường Niên, Chị nhờ Tr. Mừng tiếp tay với Chị, cặp giò chắc nay đã bình thường rồi.

Chị yên chí, Cụ Viêm nói vậy chớ "lửa Hưởng-dạo" còn hăng lắm, có gió lên thì Cụ cũng xâng tay áo như ai !

Chị Trúc có tin gì chú Nghiệp ở Adelaide không ? Lặn sâu kỹ quá, vắng tin cũng nhớ, nhớ nhất là nụ cười với hai hàm răng trắng.

Chị Trúc "vững tay chèo". Trời sẽ không phụ lòng người thiện-tâm đâu. Nói thiệt với Chị đó.

* Tr. Hoàng Ngọc Châu (Orlando).

. . . Bà Xã em nhắc nhở cả tháng nay phải viết thư cho Trường và nhớ đở xâng cho Liên Lạc. Như thường lệ, em khá bận rộn đủ chuyện. Việc đoàn chưa xong nên việc nhà cũng bỏ dở.

Tối hôm qua, có bà Bửu Sao, Phó Hội Trường C.Đ.N.V. Florida, khi quay qua chuyện Hương Đạo, bà cho biết phu-quân của bà cũng là Cụ Hương Đạo, và sau đó. anh Bửu Sao nóng máy kể lại chuyện thiếu thời vô Đoàn Nguyễn Trường Tộ, đội-trưởng đội Sói v.v... Em có nói cho Anh Sao biết HĐVN đang cần tất cả quý Anh, những người đã từng hoạt động và đang viết lách, có thể đóng góp cho các tờ báo H.Đ. đây đó, nhất là tờ Liên Lạc của Phong Trào Hương Đạo Trường Niên. Anh Sao bảo : bỏ H.Đ. lâu ngày cũng quên nhiều, cần em cung ứng tài liệu. Em có bảo, không sao, báo Liên Lạc đến anh đọc, nhớ ngay ! Anh Sao tuổi 66, về hưu hơn một năm qua, từ miền Bắc dọn về Orlando hồi năm ngoái, nguyên là giáo sư (có lẽ là một Đại Học Hoa-Kỳ). Em có hỏi anh Sao có biết Trường Thoại không ? có thể đã chơi H.Đ. cùng thời. Anh Sao bảo có nghe tiếng, nhưng lúc anh ta chơi H.Đ. ở Thừa Thiên rồi sau đó dọn ra Thanh Hóa, Nghệ An gì đó nên không còn nhớ nhiều Trường hay các Anh chơi các Đoàn khác. Nói đến Anh Tạ Quang Bửu, Anh Trần Điền thì anh Sao biết nhiều. Khi em nhắc đến chuyện Mậu-Thân, Anh Trần Điền cũng tá túc trong nhà thờ Giòng Chúa Cứu Thế , em cũng ở đó, lúc Việt Cộng vào chạy được thoát thân. Em và Anh Điền có rất nhiều kỷ niệm. Anh Bửu Sao có nhắc đến Cha Phục là người giúp gia-đình chúng em lúc chạy loạn Mậu Thân. Cha Phục cũng là Cụ Thiếu-Trưởng Nguyễn Trường Tộ hồi trước.

Ngoài anh Bửu Sao ra, em có gặp lại Chị Ngọc, khoảng 50 đến 60, là một Akéla từ V.N. trước 1975, theo lời chị nói lại vậy. Hơn ba năm trước, em có gửi địa-chỉ chị Ngọc xin Trường gửi Liên Lạc, nhưng báo bị trả lui phải ngưng. Nay chị Ngọc đã có nhà, hy vọng báo không bị trả lui. Em có cho Trường Phụng để thông báo cho Trường, nhưng hình như Tr. Phụng chưa viết thư cho Trường.

Tiện đây, em gửi địa-chỉ hai người vừa nêu tên, mong Trường gửi báo cho họ. Kính chúc Trường và "bè trên" khỏe mạnh luôn. Em xin đính kèm 2 chi phiếu của em và của O gì đó để chằm xăng cho Liên Lạc.

Liên Lạc : Đáng lẽ mình trả lời thư Châu vào số trước, nhưng hơi dài nên để lại số này, người trong nhà mà ! Đọc thư Châu, cả một vùng kỷ niệm hiện về, với buổi họp Trường Niên hè 1993, hè 1995 nhiều vui và cũng có lẫn buồn ! Nhưng đáng kể nhất là cái tình giữa anh chị em H.Đ. với nhau.

Mình cũng biết Châu bận nhiều cho các đơn vị tân lập. Không chơi thì thôi, khi bắt tay vào là làm tận lực. May mà có chị Châu chịu chơi (hay đi để kiểm soát) nên mọi việc đều trôi chảy. Mình đã gửi báo Liên Lạc số 20 cho Tr. Bửu Sao rồi. Nhắc đến Đoàn Nguyễn-Trường-Tộ, mình nhớ ngay Tr. Lê-Thúc-Vĩnh làm Đoàn-trưởng, đa số là học-sinh Trường Providence. Liên Lạc cũng đã gửi đến chị Ngọc (số 20) rồi và đã ghi danh 2 vị này vào hàng độc-giả dài hạn.

Châu cho mình địa-chỉ Tr. Lê-Bá-Tâm, người đã gọi điện thoại cho Ngựa tháng 8 vừa qua, có nhà in lớn và tình nguyện in giúp cho H.Đ.V.N. một số sách tài liệu (vì trong khi nói chuyện, quên hỏi địa chỉ). Dù sao, Trường Thuất đã nắm cái phao này rồi. Quá tốt. Cám ơn quà của ông Trùm và O em gái của ông Trùm đã gửi cho Liên Lạc, nhờ rửa mới khỏi chết (như một số báo H.Đ. khác, tội nghiệp quá, thấy mà lo).

Thăng Tiến 6 tổ chức ở Virginia chắc Orlando sẽ tham dự đông đủ. Mong có dịp tái kiến. Chúc Bà Châu mạnh vui và cười mãi mãi.

À, dần bầu đã trở bóng chưa ? Sẽ tìm cách qua kiếm một trái cho mà coi.

T.B. Vừa nhận thư Tr. Lê Bá Tâm (10-IV-96), đã có đủ chi tiết, Châu khỏi trả lời câu hỏi này cho mình.

* Tr. Tôn Thất Thiên (Ottawa) .

... Tui đi Paris về bữa tề. Bữa tui đi (12-9) thì chưa nhận được Liên Lạc nên không biết trong đó có chi. Gặp anh N.T.Cung mới biết là trong đó có nhiều chuyện hay. Và thư này báo cáo nhiều chuyện hay khác cho Liên Lạc.

Như tui nói trong thư trước, tui sẽ dùng "topo" để đi tìm anh Cung. Và đi một mạch là đến ngay Massy, tuy rằng phải mất 90 phút. Từ nơi tui ở phải lên Paris rồi đi xuống lại vì xe lửa RER không chạy một đường thẳng theo "topo" như H.Đ. chúng mình thường làm. Mà ở vùng ngoại ô Paris thì tuy là H.Đ. hạng nhất (Scout de première classe), Tôn Thất Thiên không dùng "topo" đi băng ruộng, đòi được mà không cần lộ ...

Nay mới gặp người H.Đ. gần mười năm trời giáp mặt nhau hàng ngày trong dinh Độc-Lập mà không biết ! Chỉ biết là "Ông công-chức cao cấp đó" dằng hoàng để chịu và dễ thương như (H.Đ.) mà thôi.

Hàn huyền lại khám phá ra, té ra anh ấy cũng thân với Thu-Lương (Hướng-dạo cùng đoàn Hùng-Vương và bạn thân của tui từ 50 năm), mà cả anh ấy và tui vừa mới gặp lại riêng rẽ tuần trước đó tại Paris !!!

Trong tuần đó Thu-Lương cùng tui và Võ-Thu-Tịnh và Hiền (em tui, cũng là đoàn-sinh "thế-hệ 2" đoàn Hùng Vương và đồ-dệ của Anh Tạ-Quang-Bửu) cùng anh Hạnh (anh tui, Tráng-sinh của Anh Hoàng-Đạo-Thúy) đều vui sống với nhau một ngày rất vui vẻ. Chúng tôi, trước kia đã từng cắm trại bên bờ sông Hương, nay họp nhau bên bờ sông Seine, cách Huế 13.000 km . . . , mà nay ai cũng là ông nội, ông ngoại cả rồi.

Thu Lương và tui cũng có gặp Cha Lafas, tuyên-úy Đoàn Lyautey - hỗn hợp Tây, Việt, mà tui, tuy là "a-na-mít" nhưng là "premier chef de patrouille" (Đội Trưởng Nhất), vì là số dách (Tui

di H.Đ. thăng quan tiến cấp mau lăm, mà không cần nghị định, nghị quyết chi cả, chỉ toàn lệnh miệng).

Nay Cha Lafas đã 92 tuổi nhưng còn mạnh, còn nhanh nhẹn sáng suốt, đi từ ngoại ô vô Paris một mình mỗi tuần để giúp đỡ người Việt tị-nạn.

Thu Lương đã xin được Visa đi Mỹ bằng cách thuyết phục ông Lãnh sự Mỹ là tui chỉ có "parole d'honneur" làm bảo-đảm là tui sẽ không ở lại đất Mỹ sau khi thăm con. Chắc đáng bộ lương-thiện lộ hẳn trên mặt người H.Đ. da vàng và cách nói "Je vous donne ma parole d'honneur" đã đủ để thuyết phục ông công-chức Mỹ được lệnh phải hết sức găt gao trong việc cấp visa cho người V.N. xin vô Mỹ lúc ni, vì đã nhiều người vô rồi chuồn luôn không chịu ra nữa. (xin qua 4 hàng về việc Thu Lương qua Genève)

Về vấn đề tồn tại của Liên Lạc thì tui thiết tưởng anh nên gửi một bức thư cho tất cả các anh Trưởng nói cho họ biết về nhu cầu "thủ tục đầu tiên". Là Hướng Đạo, khó mà thành triệu-phú, nhưng tui chắc ai cũng có thể cho L.L. 20 đô để cho tờ báo sống và mang tin tức cho nhau. Nếu mỗi người cho 20 đô thì báo được tiếp tục ra được 4 số. Và đó, coi như bốn "B.A." (bonne action) và các anh ấy chỉ cần làm thêm 365 - 4 B.A. nữa là đủ giữ lời hứa H.Đ. trong năm !!!

Riêng tui, tuy không phải là triệu hay vạn phú, xin gửi kèm đây 100 đô. Như rứa là tui chỉ còn phải làm (365 x 5)-4 B.A. nữa trong . . . năm tới.

Liên Lạc : Thích thú đọc Lời tường trình của Premier Chef de Patrouille dùng topo thám sát vùng Paris và tìm được kho tàng Nguyễn-Thành-Cung. Dùng Topo đi Tây đi Mỹ có thể chiếu theo bản đồ mà nhầm được, chứ topo đem áp dụng ở miền Đông-Hải chắc lạc bậy hết vì tên đường đối loạn xạ, nơi an nghỉ của người già cả xấu số thay bằng "Cung thiếu nhi, Khu gia-cư biến thành khách-sạn v.v. . . Ú ớ mà hỏi thăm đường đi, cho là khách sộp phương xa về, về một cái là mất ví tiền như chơi, lảng cháng còn nguy đến tánh

mạng nữa ! Về đó mà tìm point de repère. Sức voi à ?

Cám ơn đàn anh đã bày mưu tính kế cho sự tồn tại của tờ báo Liên Lạc. Cũng đã nhiều lần "nhắc khéo", có dạo mượn danh Cụ Bi Pi "hiện hồn" về để nhắc đọc giả Liên Lạc "giữ đúng luật chơi" (Liên Lạc # 6) xem đá bóng phải mua vé, ăn phở ở tiệm phải trả tiền, cũng như đọc Liên Lạc phải . . . rãng đó cho phải đạo ! Thôi, không dám nói nữa. Anh em trong nhóm Liên Lạc thường nói : "Thà người ta "phụ" mình, chứ mình (là H.Đ.) không phụ người ta, dù có rãng đi nữa cũng cần rãng mà chịu.

Thật ra, cũng có nhiều Chị, nhiều Anh rất "hào phóng" thường tiền luôn cho Liên Lạc, cũng như "cầm trống chầu hát bộ", những anh chị đánh trống "thùng thùng" nào đó, khi đọc mấy giòng này, xin nhận nơi đây sự ngưỡng mộ của anh em chúng tôi.

Như thư anh viết, tuy không phải là triệu phú, ức-phú nhưng hiện đã là "Bách phú" của tờ Liên Lạc này, phải vậy không. Anh Thiện ?

*** Tr. Bùi Lê-Nga (Sơn Ca Từ Tồn - Pháp).**

Chúng tôi đã nhận được Liên Lạc số 20 anh gửi sang (thông qua 5 giòng việc thăm hỏi chuyến viễn du của vợ chồng Ngựa mùa hè).

Chúng tôi có đi thăm vùng Normandie nổi tiếng với Port de Normandie mới xây (dài 2141m, nơi cao nhất tới 860m). Đến nay chúng tôi tạm gọi là trở lại với nếp sống thường nhật. Chúng tôi cũng đã nghe kỹ lại cuốn bande cassette Thăng Tiến 5 do chị Sói Yêu Rừng thực hiện. Thật cảm động khi được nghe lại những bài hát thân thương của những năm còn là AKELA, và trong những dịp dự các trại Hạp Bạ. Tiếc rằng thiếu mất phần lời và nhạc của các bài đó. Chúng tôi mong được Trưởng nào còn nhớ kỹ, phổ biến lại cho anh em nhờ. Xin Anh "giống" cho tiếng gọi này với bà con Đại Gia-đình Bách-Hạp xem sao. Nhất là xin gửi lời cám ơn đến Chị Trúc.

Tôi cũng đã viết thư cho Xuân-Lan không biết sau kỳ trại Huấn - luyện Trưởng

Gilwell ở Luân-dôn về, có nhiều tin vui và mới mẻ không ?

Rất tiếc kỳ vừa rồi ở Canada, chúng tôi (nhà tôi và tôi) không được tham dự trại của Trường Niên Montréal tổ chức. Thời dành hẹn sẽ gặp nhau ở Trại Hẹn Bạn năm 1998 ở Washington D.C. vậy, nếu Bề Trên còn cho có sức đi.

Nơi chúng tôi ngụ, không có điều kiện thuận tiện để gây lại phong trào H.Đ.V.N., các Trường cũng "thưa thớt", chắc vì "đất không lành" nên chim không "đậu" chăng ? (Riêng phần H.Đ. thôi, chứ dân Việt Nam ở đây khá đông, trên cả ngàn người). Nếu có dịp, tôi cũng thử tìm cách liên lạc với anh Nghiêm Văn Thạch và Sư-Huynh Trần-Công-Lao xem vụ Trường Niên ở đây ra sao. Chúng tôi có thể "kế" được không ?

Hiện nay nhà tôi và tôi giúp cho Cộng-đồng Công-giáo V.N. ở đây và dịch các tài liệu về tôn-giáo, về đời sống xã-hội cho giáo-xứ Việt-Nam tại Paris. Chúng tôi nghĩ H.Đ. không có môi-trường sinh hoạt thì giúp được lãnh-vực nào cũng là "tôn chỉ" của Hướng-Đạo.

Xin chúc . . . để tờ Liên Lạc ngày càng khởi sắc cho chúng tôi có dịp đọc tiếp.

Liên Lạc : Tiếc rằng mùa hè vừa qua, Anh Chị đến Montréal mà loay hoay mãi nên không có dịp gặp. Có mời anh chị tham dự trại Làng Cây Phong với Liên đoàn H.Đ. Montréal và H.Đ. Trường Niên Liên-xóm Ottawa-Montréal mà Anh Chị lại bận một chương-trình đã dự-trù trước, sau đó lại đi Hawaii nên không có cơ hội diện kiến anh chị.

Chị khen băng cassette của chị Trúc hay, làm chị nhớ lại những ngày sinh hoạt với Sói ngày xưa. Trên đời này có nhiều sự kiện nghịch lý lạ lùng như đọc báo thì người ta hay thích những tin "nóng hổi", có mà "đọc tươi" ngay, nhưng H.Đ. thì ít thích động đến những thứ quá nóng, quá sôi. Như Liên Lạc của chúng ta thường nêu những cái cũ kỹ, nguội lạnh, mớ meo, hoặc đầu tôm nấu với canh bầu (của anh H.Hội), đi "tìm thời gian đã mất" (như Thiên Hương ở Renton), những thứ lắm cảm này là những mới

giây nối kết nhau giữa những người đã cùng nhau - có thời - chung vui dưới một mái lều, cầm tay nhau ngồi vòng quanh ngọn lửa hồng, chung một niềm vui và quyết lòng giữ mãi mười điều luật và ba lời hứa.

Chị có nói là sẽ xem H.Đ. Trường Niên ở đâu để gặp nhau; trong Liên Lạc số này có "nhấn" với Sư-huynh Trần Công Lao (Lạc đà) biết tin này.

Chúc Anh Chị được nhiều sức khỏe, nên đi đây đi đó như chị Xuân Lan và chạy đôn chạy đáo như Chị Trúc để vui chơi với Hướng-Đạo, cũng uy-nghi bề-vệ với "phẩm phục Triều-dình" ở các khóa Huấn Luyện, Trại-trường và các cuộc Hẹn Bạn, để cùng nhau hát bài :

"Đời ta bao vui tươi như hoa hồng thắm
Sao ta không đón Xuân tươi đang về
trong nắng hồng "

Từ nay Liên Lạc xin gửi về địa-chỉ ở Pháp để anh chị đọc tin tức cho sớm đẽo.

Xóm Trường Niên Rhônes - Alpes đã thành hình, xin chị liên lạc với ông Trùm, à quên Sư Huynh Trần Công Lao để sinh hoạt cho vui.

Xin ghi địa-chỉ của S.H. Trần Công Lao
Notre Dame de l'Hermitage
B.P. 9, 42405 St. Chamond Cédex
France (Tél. 77-22-10-56)

Thưa nhỏ với Chị : Ông Trùm này người Quảng Bình, thích nghe giọng Huế lắm, nên chị đừng ngạc nhiên khi đọc thấy chữ nghĩa trao đổi với Liên Lạc đây . . . "trọ trọ"

Cám ơn Chị dành 2 chữ "thân yêu" cho Liên Lạc, cứ cái đà này thì sức mấy mà Liên Lạc yếu mệnh được. Thấy một số báo Hướng-đạo đang "nín thở" mà lo cho thân phận của Liên Lạc ! Mọi sự đều "nhờ Trời" phải không Chị ?

Trả lời thư của các sinh vật dưới đất (như SMT, SYR, v.v. . .) thì Ngựa cũng là loài 4 chân nên đầu hót thả cửa. Còn với chị Sơn-Ca thì nốt nhạc lên cao vút, Ngựa theo không thấu !

* Tr. Nguyễn Đức Tri Ân (Gấu chằm) Melbourne. (thông qua 9 giòong về hỏi thăm sức khỏe, cho Ngựa đi "tàu bay giấy).

. . . Em vừa nhận được Liên Lạc số 20, em đọc ngấu ngiên và đang lo “bội thực”.

Sinh hoạt Liên Đoàn có nhiều thay đổi : Trưởng, Dự-Trưởng đã tham-dự các khóa Huấn Luyện do H.Đ. sở tại tổ chức. Tinh thần trách nhiệm và phục-vụ rất tốt. Em đang phụ-trách ngành Thiếu, mở thêm Thanh-doàn và Ấu-doàn hoạt động mạnh. Em kính tin để Trưởng mừng cho tụi em. Lâu quá, từ ngày dự Bạch-Mã năm 74 tại Đà-Nẵng (ngành Thiếu) Tr. Nguyễn-Tấn-Định làm khóa trưởng đến nay, Nghề Trưởng của em “cùn” mất rồi. Em đang lo và ôn lại suốt 7 tháng nay.

Em “nợ” Trưởng rất nhiều, nhất là sự ưu-ái Trưởng dành cho. Sự ưu ái đó chắc em khó quên. Trưởng đã dạy em một “khóa mới” về tình huynh đệ H.Đ. - Ân tình này từ Trưởng trao cho em, em sẽ trao lại cho thiếu-sinh. Suốt thời gian ở Úc, nhất là những ngày ở Melbourne, và cả trong Liên Lạc, em đã học được ở Trưởng những đức-tính hiếm quý : Chu đáo, trào phúng, tận tâm và rất . . . chịu khó. Em không ca tụng đâu, em “phục” Trưởng, Xin Trưởng đừng “khiêm tốn”.

Thêm một cái nợ “duyên nợ thì đúng hơn”

(Liên Lạc : Xin xem bài “Làm sao giữ được người bạn đường sống lâu dài, êm ấm với mình”, đăng trong số này).

Em kính chào Trưởng và kính thăm các Trưởng trong nhóm Liên Lạc. Xin gửi lời kính thăm Chị Bè Trên.

T.B. Em cố gắng viết cho kịp số báo 20, em chậm mất rồi, hy vọng số 21 sẽ kịp. Cho em góp tiền xăng cho Liên Lạc.

Liên Lạc : *Chú Tri-Ân xa xuôi ơi ! “Tuy xa mà hóa ra gần”, một điểm son cho chú : “chơi đúng luật”. Chớ không như ai đó “chạy làng”. Nói cho vui mà thôi, những ai có tật xin đừng giạt mình, Ngựa này thông cảm những khó khăn riêng và . . .”nụ cười trừ” của con người mang cái tên rất oai phong凛冽*

Bài của Tri-Ân đã phơi bày ở Liên Lạc số này, Mã-tử cũng góp đôi ý để “Gọi Lửa” mong độc giả cầm tay nhau nháy vòng quanh lửa hồng

“bập bùng, bập bùng trong đêm thâu” cho vui làng xóm.

Này ! Ngựa này nghĩ lại, thấy mình đại. Ai đời những kinh nghiệm của bốn năm mươi năm trước đem phơi bày cho thế hệ hiện tại ngày nay xem, xưa quá rồi ! ai thèm nghe. Những việc của dĩ vãng được cho là hay ho, tiêu biểu, nhưng thời gian đã làm cho phai mờ, như những bãi sinh đã được cát lấp, và trên cát ấy người ta tưởng rằng có thể trồng được những loài hoa quý, nhưng than ôi ! đó chỉ là loài hoa ảo-tưởng !

Giật mình rồi, không dám viết tiếp nữa (có người nhắc khéo nên tai) thủ phận già cho xong việc.

*** Tr. Nguyễn Xuân Linh (Calgary)**

Phong trào Hướng Đạo tại đây có lúc bùng lên rồi xẹp xuống do sự thiếu hiểu nhau mà đi hại tới ngày nay.

Việc đào tạo Trưởng trẻ đủ điều kiện để tiếp tục cầm đoàn thật khó thực hiện (thông qua 6 giờ đồng). Nay cả H.Đ. Trưởng Niên tuy vẫn ngồi lại với nhau, khi có nhu cầu công tác, nhưng thực tế vẫn . . . không được thoải mái lắm.

Một số anh em ở đây tính chuyện hòa-đồng công tác với các đoàn thể khác để . . . trong khi đào tạo huynh trưởng cho các đoàn thể khác, cũng có thể tìm ra được một số dự-trưởng cho H.Đ. Công việc chuẩn bị khá chu-đáo song vẫn chưa tiến mạnh được. Lý do là vì “không ai có thể làm tiên tri nơi quê hương mình” (Kinh Thánh), hay như ta thường nói “Cọp nào rừng này”.

Chắc Colonel Thiết cũng nghĩ đến vấn đề này và anh em ở đây cũng muốn tránh cũng không khỏi, vì khi đề xướng thì đồng thời cũng phải trực tiếp gánh trách nhiệm việc mình làm, không đùn cho ai được.

Tương kế tựu kế anh em vẫn đeo đuổi kế hoạch đã định và được phấn khởi vì có nhiều vị lãnh đạo đoàn thể tôn-giáo quan tâm đến vấn đề. Có nơi đã dùng tài liệu của Calgary đem thực hiện. Quý vị đó nói : phương pháp sư phạm H.Đ. ai cũng biết là hay, nhưng chưa có cách, nay có người bày cho tại sao không làm ?

Liên Lạc : Ngày xưa Cụ Nguyễn Du ngâm :

Bất phong trần phải phong trần

Cho thanh cao mới được phần thanh cao.

Hôm nay Trương Nguyễn Xuân Linh nhìn trời mà
... than :

Bất thối cùi phải thối cùi,

Cho chạy quanh phải suốt đời chạy quanh !

Tội nghiệp chưa ! Con người nhiệt tình như rứa
mà chưa được thuận buồm xuôi gió.

Mình không đồng ý với Linh về việc nhân dịp hòa đồng công tác cho các đoàn thể khác để hy-vọng tìm được một số dự-trưởng cho H.Đ.V.N.. Bởi lý do tìm dự-trưởng ở các Thanh-sinh, Tráng-sinh rồi dự vài khóa Huấn Luyện sau đó những chú này sẽ "gắn bó" với phong trào lâu dài được, chứ tìm các "ngôi sao" trong các đoàn thể khác, nếu có thì chỉ giai đoạn mà thôi. Mình nói thiệt với Linh : Chơi H.Đ. thì phải là những người chịu hy sinh, vì luật, lời hứa, danh dự ràng buộc, nếu không có quyết tâm thì dễ nản. Trong khi các đoàn thể khác thì ít khát khe hơn, vui ở buồn ra. Nên tính kỹ chuyện này.

Mình lại đồng ý với Linh : Khi mình đề nghị, chủ xướng ra việc gì thì lúc đầu (như chị Trúc có lần than) thì ai cũng hăng hái nói đúng, hay lắm. Anh (hay Chị) nhận làm đi, tôi xin ủng hộ . . . hết mình. Rồi, ngày tháng dần qua, người than bạn, kẻ thoái thác vì sinh kế, rút cuộc . . . mình lãnh đủ ! Sự đời là như rứa !

Này, còn chú Quỳnh đâu ? từ ngày "vợ cưới" Thanh Nguyệt lặn đầu mất tiêu. Tráng-đoàn Calgary ai cầm cờ. Chú Thủy (có tài viết hay) bây giờ ở mô ? Chị Vân và anh Phước còn ăn chay trường không ? Ký giả Hiệp vẫn tung hoành chứ ? Anh Trưởng Xóm Phan Thu tính khi nào "dẫn cả xóm" lên thăm Liên-xóm Ottawa - Montreal đó ? Chị Hoa, Chị Oanh nữa. Những vị này xăng tay áo lên thì lo chi mà Xóm "tất bết" được. Còn anh Thành, anh Sử và còn biết bao nhiêu nhân tài miền Calgary. Tr. Linh đừng lo, núu áo Trưởng xóm Phan Thu cho chặt. Ông này đạo mạo phương phi và phúc hậu lắm, hễ không lên tiếng thì thôi, nếu phát cờ thì ai nỡ vấy mặt !

Hiện nay, nhiều nơi trên thế giới đã có trang sinh-hoạt H.Đ.V.N. đang ở các báo Việt-

ngữ địa-phương. Điều cần là phải có người phụ-trách, có trách nhiệm và có khả năng viết lách, có bài đều đặn gửi đăng, trong số này mình có phác họa sơ qua ở mục Mã Thư (gửi Tr. Alpha 13 Seattle), có thể nhầm hướng đó mà làm, có thể "hay hoặc dở", nhưng chắc chắn không đi lạc đâu mà lo.

Mong có dịp tái ngộ .

* Tr. Mai Liệu (San José)

Nhận được thư Thoại, hôm nay mới phúc đáp, vì tình-trạng sức khỏe không cho phép đọc và viết quá 10/15 phút (mắt sẽ tràn nước và nhức). Nay tình trạng đã khá hơn nên mới viết thư này. (thông qua 6 giòng nói về L.L. đề nghị phỏng vấn).

Đúng là họa vô đơn chí : ngày 1-1-95 bị cúm nặng ngay trong trại Hợp Bạn (Úc Châu) bị vi-trùng tấn công phổi làm mất tiếng, ho gà từng cơn dài, tôi phải xuất trại trở về Sydney điều-trị, ba ngày sau mới hồi phục (xin qua 26 giòng nói về sức khỏe).

Trong thời gian 10 ngày ở Orange County, tôi đã đi thăm các anh chị Thiệp, Phúc, Thông, Ninh, Phạm-Biểu-Tâm và Chị Nguyễn Hữu Mưu (Anh Tâm và chị Mưu kiệt sức, phải có người dìu giữ khi di chuyển). Cũng trong dịp này, tôi được biết (thông qua 5 giòng nói về G.Đ.B.H. của các Cụ ở đây).

Thư đã dài sẽ viết thêm trong tuần tới.

Liên Lạc : Anh Tiên Chỉ ơi ! (gần chùa gọi Bụt bằng Anh là vậy đó) Chờ mãi tuần sau, tháng sau vẫn chưa thấy thư Anh, làm Em phải gọi điện thoại qua, té ra Anh ngọc thể bất an. Xin on trên giúp cho Anh mau lành mấy bệnh lật vật, vì anh em đang cần anh lắm. Anh còn nhớ chăng, cả chị Liệu nữa, cách đây 2 năm, Colonel Thiết qua San José thăm anh chị có nhắc xa gần đến việc Anh ghi lại cho hậu-thế những điểm lớn của H.Đ.V.N. mà Anh là nhân-chứng sống. Chị Liệu có bàn là để Anh lo cho xong vấn-đề Ngôn ngữ học. Col. Thiết phân trần : "Ngôn ngữ học, Anh không làm thì cũng có nhiều người khác làm . . . Chứ H.Đ.V.N. thì Anh Liệu biết nhiều, nếu nay mai Anh - (Mong đừng như thế) nhận "hộ chiếu"

thình lình, Anh mang theo làm chi, trong khi anh em ở lại rất cần biết. “Vậy anh tính lại đi”.

Núu vào đó, Ngựa bèn “deo bám riết” Cụ Sói Trầm Lặng, Trưởng Mai Liệu (và thân thiết đến mức độ gọi là) “Anh Tiên Chi” Làng Bách Hợp để nhận được tin vui: “Ừ, thì mình làm”. Vậy là cuộc phỏng vấn bắt đầu.

“Người Bạn Lớn (1)! cho lòng tôi theo ghé.

Không nổi gì có thể vượt ve hơn”

(1) (Thơ Huy Cận - Bài Tự-trường - nguyên văn: “Bạn Nhỏ”, thay bằng Bạn Lớn)

T.B. (10-11-96) Đang chờ đợi phần trả lời của Anh.

* Tr. Lê-Cảnh-Đạm, Cựu Châu-trưởng Hải-Trung (Los Banos)

Chúng tôi qua Mỹ gần 5 năm ở với con trai thứ là Lê-Cảnh-Hoạt (Đoàn An-Tiêm cũ ở Huế, hiện hành nghề B.S. tại Los Angeles, có khi lên Bắc Cali ở với con trai trưởng làm nghề Med. Tech. tại Bệnh viện Los Banos. Lâu lâu mới đến thăm chú em ruột là Lê-Cảnh-Thâm tại San Jose, địa-chỉ mà báo Liên Lạc đã gửi tới cho tôi. Là thật! sao mà biết tôi có ghé qua đó? Đến nay đã nhận được 2,3, số rồi (17 và 18). Mấy lần đã viết thư cho Thoại, rồi bỏ, vì tánh lười biếng của tuổi già (nay đã 83 tuổi) cho nên chưa hoàn tất lá thư được. Việc đầu tiên là NGỰA GIÀ này (tên rừng là Ngựa Yêu Đời nhưng không biết “chịu khó” như Ngựa Nguyễn Trung Thoại). Tuy là Ngựa Yêu Đời nhưng qua đây lại buồn lắm (phải đổi là Ngựa Chán Đời mới đúng). Nói chi thì nói nhưng nhận được 2 tờ Liên Lạc là một điều lý thú kỳ-diệu! Phải đọc đi đọc lại đến mấy lần cho “mát ruột mát gan”.

Qua 2 tập báo đó mới biết được ai còn ai mất. Hai Trưởng bậc đàn Anh là Trần Văn Thao và anh Mai-Liệu vẫn còn “tiểu ngạo” với phong trào. (thông qua 6 giòng nói về thay đổi địa chỉ). T.B. Ngựa này xếp vó rồi, vì chân đã run, phải chống gậy. Tay cũng run, viết được là thư này là một kỳ công đó.

Liên Lạc: Đọc thư Anh, nhận thấy nét chữ quen như 45 năm về trước cùng chung với Anh Tôn Thất Đông, anh Dương Văn, anh Nguyễn Thức

Toản ở Sở Thanh Niên, và những buổi họp Đạo, họp Châu ở nhà Anh (Thành nội) có thêm anh Ngoạn, anh Hòa, anh Lôi và nhiều anh em khác. Đã gần 50 năm qua, và lần cuối em vào thăm anh ở bệnh viện Cộng-Hòa (1973): Năm 1951 biết nhau, 1973 gặp nhau và nay 1996 mới lại được tin nhau ở 2 nơi khá xa nhau, dù sao vẫn còn mừng là nối lại mối dây. Lần này xin gửi Liên Lạc về địa-chỉ cũ. Nhận được, Anh cho biết định cư chắc chắn nơi nào thì mới gửi tiếp được, vì trả lui gửi lại, mất công và nghèo thêm Liên Lạc.

* Tr. Phạm Quang Lộc (Portland)

Em đã nhận được Liên Lạc số 20. Đọc thấy “Xin gửi lời cảm ơn”, em thành thực cảm ơn Trưởng đã cho đăng những lời cảm ơn của em đến các Trưởng và bạn bè xa gần trên báo Liên Lạc. Mặc dầu bị bệnh, nhưng em cũng cố bò về trại trường Gilwell để tham dự khóa Huấn-Luyện. Em đã thực hiện được ước mơ của mình là một lần trong đời về thăm đất Tổ (xin qua 6 giòng _

Kính chúc

Liên Lạc: Đã thấy Ông Năm Lửa đi xe lăn đến trại Tùng Nguyên (Gilwell Park) rồi. Hết sức khâm phục ý chí cương quyết. Lại có Ông Tướng Nguyễn Giác Ngộ đứng bên cạnh, như rứa là nằm hết Miền Tây, à quên Miền Đông Hoa-Kỳ rồi! Trông nhận sớm Tập Kỷ Yếu Gilwell (A. Thuật cho biết là 12/96) sẽ phát hành. Liên Lạc quảng cáo trước vậy, để đọc cho biết tin chung và hình ảnh Bà Chị SMT có cái “Rẽ Săm” thấp tùng, chắc không tê chân mỗi tay như ở Sydney năm ngoái.

Đọc Trang sinh hoạt H.Đ. ở báo Tiếng Dân (Vancouver) thấy Xóm Seattle “chì” quá. Tội chú Alpha 13 dòn đáo, bao sân. Ngựa đã có lời khuyên: Làm thì phải làm, nhưng nên nắm thêm những bàn tay khác vào nháy lửa mới vui và nên . . . dưỡng phòng, vì đường còn dài lắm, phải không Trưởng Lộc?

Chúc Trưởng sức khỏe thật tốt, trong lòng an vui để viết “thư dài” cho Liên Lạc như trước, riêng Ngựa, cứ mong có dịp qua miền thánh địa để bái yết các đàn anh như lòng ao ước,

nhưng duyên chưa đến, bị nhà thơ Tuấn Việt nhắc khéo hoài (làm bên ni hách xì mãi !)

*** Tr. Nguyễn Minh Tri (Brisbane - Úc Châu)**

. . . Lời cảm ơn thật là lớn, nỗi cảm động sâu xa khi nhận được báo Liên Lạc. Em cũng xin thay mặt vợ em (Công Lịch Thiệp) kính lời chúc Trường cùng các Trường trong Liên Lạc được sức khỏe dồi dào, mãi mãi dồi dào để còn đi đất tại em.

À quên nữa, em là Tri (Cheo chu đáo) người nhỏ con thường chụp hình ở Trại Thăng Tiến 5 và đang là LĐT Liên Đoàn Đống Đa (Úc Châu). Chắc Trường nhớ em chứ ! Riêng em, không bao giờ dám quên Trường. Em nhớ từng cử chỉ, từng cách giới thiệu, từ mẩu chuyện vui của Trường từ những ngày gặp gỡ ở TT5.

Thưa Trường, cách đây cỡ 6 năm, em có gặp Tr. Phạm-Văn-Chương ở Melbourne, lúc đó tờ Liên Lạc mới ra đời, em có hứa T. Chương gửi trang Úc-Châu. Lúc đó em có viết được đâu 2 bài và có làm mấy bài hát. Sau đó em trở lại Brisbane thì em chuồn luôn, và lâu lâu em vẫn được tin các Trường. Ở Brisbane em đang cố gắng kêu gọi quý Cựu Trường tham gia vào Phong trào H.Đ. Trường Niên, và hể được là em giới thiệu ngay qua nhóm của Trường liền.

Trường ơi, em có một số tiết mục vui, nếu Trường không chê thì em gửi để đăng; Tuy nhiên theo thư này thì chưa có vì em hơi bận một chút về chuyện Liên Đoàn. Hiện trên bàn em có báo Liên Lạc số Xuân Ất Hợi. Em thấy có bài nhạc "Chèo di, bơi di" của Tr. Mục và Tr. Liệu, làm em cảm hứng vô cùng. Ở Brisbane hể có một cuộc trại của Liên Đoàn là em lại sản xuất một bản nhạc để kỷ niệm. Có bài dài, có bài ngắn ngủn, có bài hơi khá khá, có bản đỡ khỏi chê được (thông qua 12 giòong về sáng tác nhạc). Em gửi về góp 20 đô để có Liên Lạc mà đọc, em sẽ photo gửi đến một số Trường khác báo Liên Lạc.

Cuối cùng, em cũng xin báo cho Trường vui là Liên Đoàn Đống Đa của em phát tiền khá tốt, lên tới 70 em (4 ngành). Kỳ trại vừa rồi (21/9) em tuyên hứa thêm 8 em nữa. Vì Tráng-

sinh tuyên hứa nhiều nên em có soạn bản nhạc "ĐƯỜNG" và hát rất vui.

Em phục quý Trường hết sức, chính tinh thần của Trường đã khích lệ em rất nhiều trên đường dẫn thân phục vụ Phong Trào,

Cho em và vợ em kính gửi lời thăm quý Trường khác, cầu chúc quý Trường khỏe mãi với phong trào.

Liên Lạc : *Chú em bé nhỏ miền xa xôi ơi ! Té ra "Công Lịch Thiệp" cũng là độc giả Liên Lạc nữa há ? Càng vui.*

Ngựa này đem tất cả hình chụp ở TT5, moi kỹ các tài liệu TT5 ở Úc Châu, cũng như Phù-Sa mà tìm đâu thấy hình bóng em, Tr. Cheo Chu Đáo, Liên Đoàn-Trường Brisbane. Té ra người chụp ảnh rất ít khi thấy hình mình, vì mãi lo thiên hạ, cũng như Canada có Tr. Cáo Đỏ Mặt, luôn luôn kẹp máy ảnh tối tân, mà tìm mãi ít khi thấy hình của Cự Cáo này.

Thôi, để yên cho Cự Chương làm việc, mình biết Cự Trùm này "bức rứt" lắm, cố cựa quậy, nhưng chưa có gió để bùng lên. Thế nào cũng có một ngày.

"Tâm mình nguyện với Phong Trào

Suốt đời gây dựng thế nào cũng nên"

A ! lại gặp được thêm một chàng tuổi trẻ tài cao. Nhưng có điều dặn riêng "Người nhỏ con" : Hướng-dạo Trường Niên là một tổ chức chung của H.Đ.V.N., không phải là "Nhóm của Trường" mô, nhớ kỹ đấy nhé kéo trách rằng : "Anh không dặn dò !"

"Nếu dằng ấy năn nỉ" và cung thỉnh các Trường (đang đứng ngoài rào nhìn vô) vào tiệm làm 1 màn cà-phê sáng và ca :

"Vì đâu anh em chúng ta . . .

Cớ sao ta không còn trông rời dây có ngày hồng còn gặp nhau"

Cách xa nhưng ta hằng mong

Rời đây có ngày mình còn gặp nhau. . .

Em cứ làm thử đi, có chi hay thì cho mình biết. Hướng-dạo VN ở hải-ngoại trông cậy vào các thanh-niên như Minh-Tri đó, bài hát "Đường !!!" đăng vào số này, được Colonel Thiết khen lắm đó, có thể khích-dộng các Tráng sinh khác, vừa có ân-tình, nhắc lời hứa xưa, dùng quên Quê

Hương Việt Nam . . . Bài hát này Col. Thiết trình bày (cho đẹp), cùng với Ngựa hát đi hát lại, thấy "Thấm" lắm, làm mình muốn trở lại đời tráng sinh lắm Trị ơi ! Hương chi là các Trường, Hương-đạo-sinh của một thời, của một ngày !

Trị ơi ! Nếu cần gửi Liên Lạc cho Trường nào (còn lửa hoặc đã nguội nhưng còn âm-i) thì cho Anh Em trong Nhóm Phụ Trách biết địa-chỉ để gửi, kẻo làm phóng ảnh vừa tốn tiền, vừa mất đẹp làm cụt hứng người đọc, nên khó "dụ" họ vào phong-trào.

Rất mừng là Liên Đoàn Đổng-Đa của em trên đã phát triển, nên nhớ : Chơi Hương-đạo là phải chơi bền bỉ, không phải chơi (đi đâu cho thiệp theo cùng), như vậy cả nhà đều vui. Hãy nhìn đôi bạn Thuát-PhiLai mà theo dấu, cứ đường ấy mà đi thì không bao giờ . . . bị lạc đường.

Xin nhắc lại Bản Tin Liên Lạc là của các Trường Niên, nghĩa là từ 30 tuổi (tuổi Nửa Chùm Xuân, cả tuổi Ba Rọi) trở lên đến tuổi Thượng Thọ (Cả Cự Thao, Cự Bách, Cự Liệu v.v...). Ai viết cũng được, ai đọc cũng được (kể cả các đảng Bè-trên). Mỗi năm phát hành 4 kỳ Xuân, Hạ, Thu, Đông (Số Xuân thì gấp đôi; không đăng quảng cáo thương mại, chỉ đăng quảng cáo tình thương H.Đ. (miễn phí). Báo cũng không bán, vì vô giá, báo sống nhờ củi lửa thập phương gửi về, khi nào "tàn củi" thì Liên Lạc tự ý thổi một tiếng còi thật dài : Tề ề ề . . . và ngủ yên.

Thôi, rứa cái đã Trị hí ! Có tấm hình nào của Liên Đoàn Đổng-Đa có Trị trong đó gửi cho Liên Lạc một tấm để xem dung nhan đằng ấy ra sao, có cả "Công Lịch Thiệp" càng thêm hay.

* Tr. Trần Công Lao (Lạc Đà điềm đăm-Pháp.

. . . Định sau khi dự khóa H.L. ở Gilwell Park về, sẽ viết thư ngay cho Trường, nhưng lại quá bận, việc này chưa rồi đã lòi việc khác, cứ thế nên thời giờ lòn quanh chạy đầu mất hết. Và lại, vì biết Ngựa đã quen "chịu khó" nên Lạc-đà nán ná đến hôm nay, khiến Ngựa buồn bã mà nhìn trời cao, rồi hí lên một tiếng nghe thảm thiết :

"Còn Âu-châu, trông tin như trông Mẹ đi chợ về" (Liên Lạc số 20, trang 5).

Âm thanh Ngựa hí phát xuất từ Montreal Gia-Nã-Đại đã được trùng dương ngàn dặm, vang vọng tới tận miền Rhônes-Alpes (Pháp), khiến Lạc-đà giật mình, vội vã viết ít giòng tin sinh hoạt "Hương Đạo Trường Niên" của vùng này gửi cho Ngựa CK hôm nay đây. Xin Ngựa thông cảm, Lạc-đà thành thực "khọp chày lái lái"

Rất tiếc, dịp trại HL+HĐ tại Gilwell Park là dịp tốt ngàn năm một thuở, lại thiếu Ngựa - Cây viết phóng sự dí dỏm và có tài quan sát - để miêu tả trung thực cái cảnh nhộn nhịp và thân thương . . .

Vài giòng làm tin . . .

Thân chúc . . .

Liên Lạc : Úi chao ! Mẹ đã đi chợ về rồi ! Lại có cả hình chụp xóm nữa. Thiệt ngon lành hết sức. Nay, bên nó có Chị Bùi-Lệ-Nga, đồng-chí của Bà chị Xuân Lan, "mê Hương-đạo" lắm. Ngựa cho địa-chỉ để liên lạc với anh chị nó :

Mme Bùi-Lệ-Nga

83 Sarraill #31, Troyes 10.000

France

Dù ở xa, xem như "Xóm viên viễn cư", Mời Anh chị đi họp Xóm cho vui. Nay ông Lạc-đà ơi ! Rứa là Xóm của Lạc-Đà đã đi tiên phong ở Âu-châu rồi đó. Ráng làm đầu tàu kéo các toa khác chạy cho với. Dù sao bên nó có Cự Voi Già, ông Lạc-đà thì Ngựa xa xuôi này yên chí lắm. Hy vọng Trại Thăng Tiến 6 ở Washington DC (1998) sẽ có các xóm Âu-Châu với cờ xí, phèn la, trống đánh trình diện với các đơn-vị H.Đ. thế giới.

Năm ngoái, Âu-châu sắp xếp đội ngũ Hương Đạo Trường Niên, mình rất mừng, nhất là ở Âu-châu : các ngôi sao sáng chói đều quy tụ bên nó, nào là Cự Chủ-tịch, Cự TTKý, Cự Cố vấn, Cha (thiệt) Xuyên, Ông Phán họ Bùi, Anh Lãng-tử nhưng nặng lòng với Phong Trào lắm. Rồi Hè 1995 đến nay mới có tin. Đạo ấy Ngựa buồn vô cùng, nghĩ thầm hay là các Cự lơ rồi chăng ?

" Có một lúc hỏi rằng mà như rứa ?

Đành trả lời "như rứa chớ mềng răng "

Lấn quán hoài rứa rứa với răng răng "

*Vớ vấn mãi rãng rỏi cũng rứa !
May mà Đạc-san Đinh-Sửu Liên Lạc ra đời được
đúng hạn . Thấy một số báo anh em . . . ”yên
lặng” mà lo cho số phận mình. Dù sao, lấy lòng
mà ở với nhau, tình huynh-đệ, tử muội (không có
tử muội thì Cụ M.L. rầy chết) tuy xa mà hóa ra
gần. Có điều chắc chắn là nếu độc giả không
được thật vừa ý với Liên Lạc thì ngược lại, Liên
Lạc rất tự hào về đường lối, thái độ, phê bình các
nơi gởi về Liên Lạc, chứng tỏ sự thương tình
thành thật với chủ đích đem lại sự xây-dựng cho
Phong trào.*

*Chắc ông Lạc-dà ”Tây” cũng đồng ý
chứ ?*

*** Tr. Nguyễn Văn Thuát (Úc Châu)**

. . . Em thành thật cám ơn Trường đã có nhã ý
nêu vấn đề ”Làm Thế Nào Để Phát Triển Sinh
Hoạt” trên báo Liên Lạc, để thêm ý kiến của tất
cả. Nhờ thế mà trong số rồi, độc giả đã được lãnh
hội ý kiến của Tr. Hồ Rụng Rãng, đưa vào kinh
nghiệm thực tế của Trường tại vùng Châu-Độc
khoảng 60 năm về trước.

Em xin kính nhờ Trường cho em được
kính lời cảm ơn Trường Hồ Rụng Rãng, vì em
không có địa-chỉ riêng, Chắc chắn là các kinh
nghiệm của Tr. Hồ Rụng Rãng kể ra sẽ giúp
thêm ý kiến quý báu cho các Trường muốn lập
đơn vị và muốn giữ cho đơn-vị được tiến tới. Em
tin chắc là nếu Quý Trường và các Anh Chị Em
khác cũng quan tâm đến vấn đề mà đóng góp
một vài kinh nghiệm hoặc ý kiến của mình thì
chắc chắn mối ưu tư chung này sẽ được soi rọi rõ
ràng hơn, nhờ mỗi người nhìn thêm được một số
mặt khác của vấn đề, em rất cám ơn Trường.

Như vậy nội san Liên Lạc quả là một
diễn đàn chung rất hữu ích để quý Trường và các
anh chị em hàng lưu tâm đến vấn đề quan trọng
số Một của Phong trào, vấn đề Phát Triển Sinh
Hoạt, có được một nơi thuận tiện để trao đổi ý
kiến.

Em cũng xin cám ơn Trường đã cho biết
khả năng thực hiện trang sinh hoạt H.Đ.V.N. trên
báo chí Việt Ngữ (thông qua 16 giòng về việc
này).

Về tài liệu sách vở cần cho sinh hoạt thì
chúng ta đang thiếu rất nhiều thứ. Trong vòng hai
năm tới, một số tài liệu sẽ được ấn hành. Em xin
cám ơn Trường đã đề cập đến nhã ý của Trường
Lê Bá Tâm tại Florida (thông qua 8 giòng v/v
này). Trường Lê Hữu-Uy ở Phoenix (Hoa-Kỳ)
cũng cho hay là L.Đ. Bạch Đằng sẵn sàng in
miễn phí vài tài-liệu nữa . . . Vấn đề là làm sao
để các tài liệu sẽ ấn hành có được nội dung giá trị
cao và đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt. Nhân
tiện, em cũng xin bày tỏ ước mong có được sự
đóng góp về biên soạn tài liệu của tất cả anh chị
em khắp nơi có khả năng về lãnh vực này.

Về việc gây quỹ cho BTV/HĐTƯ qua
biện pháp thu niên liễm thì trong thư ngày 5-10-
96, Trường Vinh Đào đã hoàn toàn tán thưởng
cách đóng tiền đơn giản và chắc chắn do Trường
đề nghị. Vấn đề là làm sao tiến hành ngay, vì hễ
để càng lâu thì mọi người càng dễ quên đi (thông
qua 7 giòng nói về sinh hoạt H.Đ. ở Úc châu).

Cuối tuần này Tr. Phạm Văn Chương ở
Melbourne sẽ họp Xóm Trường Niên lần đầu.
Hắn đây là một tin vui từ xa giúp Trường cảm
thấy trời Montreal mùa Thu ấm-áp hơn trong
giây lát.

Thân kính chúc . . .

Liên Lạc : Xin Trường Hồ Rụng Rãng đọc lời
của Tr. Nguyễn Văn Thuát ghi trên, coi như lời
tri-ân (thay thư riêng), và nhân đây cũng xin các
Trường Bốn Phương cùng tham gia góp ý.

Độc những trang sinh hoạt H.Đ. phát
hành bên Seattle - Portland thấy sự động-viên của
Cụ Phó Chủ Tịch rất có hiệu quả. Mong các nơi
khác cứ đà đó mà làm, như rứa là có ”Đáp số”
rồi nhé ! Riêng trang sinh hoạt Hướng Đạo ở Úc
Châu thì khỏi nói, vì đất Sydney là gốc phát triển
(cũng như Gilwell Park là đất tổ của Hướng Đạo
vậy). Đúng không ?

Đã nhận thư Tr. Lê-Bá-Tâm với dự án
mới ”Niên-Giám H.Đ.V.N.”, có đăng trong Liên
Lạc số này, cùng với lời mời gọi ”Tập Kỷ Yếu
Tùng Nguyên 3” do Úc châu phát hành.

H.Đ. Trường Niên đã gởi phần đóng góp
(300\$) qua BTV/HĐTƯ ngày 05-11-96 rồi, mong
các chi nhánh, các đơn-vị hăng say hưởng ứng để

giữ đúng ‘luật chơi’. Biết Thuật bận nhiều việc lắm rồi, mình cũng không viết chi nhiều.

Đọc bài Tết Trung Thu do HĐVN phối hợp với các đoàn thể khác tổ chức ở Sydney ngày 21-9-96 thấy mà thêm không khí đông đúc và náo nức, và chắc chắn có Akela Phi-Lai quỳ gối trước sân khấu để ‘đánh nhịp’ cho các Sói Con hát. Một hình ảnh tuyệt vời ở TT5 mà mình không bao giờ quên được.

Đọc thư Thuật, có đến 4 lần nhắc đến ‘cám ơn’ làm mình thấy thẹn khi nhớ đến, cũng 4 lần, hỏi mình : ‘Làm thế nào để phát triển phong trào’, mà mình chưa tìm ra ‘đáp số’. Nhân đây, thêm lần nữa, xin các Trưởng khắp nơi góp ý để cuộc chơi chung có thêm nhiều màu sắc (Lần này dùng nhắc đến chữ cám ơn nữa Thuật nghe).

* Tr. Lê Bá Tâm (Florida)

Nhận thấy từ trước đến nay, chúng ta luôn gặp khó khăn trong vấn đề tiếp xúc và liên lạc giữa các Trưởng và Hướng-dạo-sinh hiện đang cư ngụ tại các quốc gia trên toàn thế giới.

Chúng tôi, một số cựu Trưởng tại West Palm Beach, Florida, USA đang dự trù phát hành một quyển HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM NIÊN GIÁM 1997. Sách sẽ bao gồm địa-chỉ liên lạc của Hội Đồng Trung Ương, đại diện HĐVN tại các Quốc Gia, các đơn vị HĐVN và cá nhân của Trưởng và HDS. Mục đích chính là một bước đầu trong sự liên lạc và tìm lại các thân hữu Hướng-dạo cũ.

Chúng tôi mong mỗi được nhận được những ý kiến xây dựng của Trưởng về vấn đề này và mong được Trưởng giúp đỡ quảng bá và đăng thư đính kèm trên báo Liên Lạc.

Mọi chi tiết xin liên lạc về :

LÊ BÁ TÂM

3976 LAKE WORTH ROAD

LAKE WORTH FLORIDA 22641 U.S.A.

Điện thoại liên lạc : (561) 641-9765

(thư ngày 1-11-96) Điện thoại cho Anh đã lâu, định thư cho Anh mấy lần mà quá bận. . . xin anh thứ lỗi.

Anh H.N. Châu đi trại Gilwell về, có xuống đây. Anh em ngồi hàn huyên cho đến nửa khuya. Anh Châu nhắc đến Anh nhiều. Em thì rất bận (. . . điệp ngữ). Phần thì phải dự trại Huấn Luyện của B.S.A., rồi phải lo ngày họp mặt HĐVN miền Nam Florida tháng tới . . . Công việc trong hãng tràn ngập , , , Đồi khi em không biết mình là ai nữa. Anh và gia-đình thế nào ? Tất cả vẫn an-khang ? (qua 9 giòng về Niên Giám HĐVN) Em sẽ gọi và bàn với Anh thêm về vấn đề này. Xin gửi anh chút xăng cho Liên Lạc.

(Nai nhiệt thành)

Liên Lạc : Ủ, đã khá lâu rồi, khi Tâm điện thoại cho mình (tối 07-8-96) mình không liên lạc lại được, vì quên hỏi số điện thoại, mình định hỏi Châu, thì nay đã có đủ, mà có dư.

1- Cám ơn bó củi lớn đã gom cho Liên Lạc thêm dài cuộc chơi.

2- Dự tính làm cuốn Niên Giám H.Đ. cũng có ích, nhưng cần lưu ý một số trường hợp như sau :

a- Nhiều người không muốn ‘công khai’ cho biết địa-chỉ, điện thoại của mình, viện lẽ : cá nhân (vi phạm , có thể vác chiếu ra hầu tòa lắm đó !). Nhưng Tâm đã ‘lo xa ghi trên lời kêu gọi : ‘chúng tôi sẽ không đăng, nếu không có địa-chỉ và chữ ký bằng lòng cho đăng chi tiết trên vào niên giám ‘. Khôn quá trời !

b- Nếu dự tính phát hành đầu năm 1977, e không kịp.

c- Nên ghi rõ tiền cước bưu điện (từng quốc gia ngoài Hoa-Kỳ) là bao nhiêu.

d- Nếu được các Ủy viên Chi Nhánh tiếp tay bằng cách tập trung lại và gửi về anh em Florida (L.B.Tâm) là hay hơn cả, khỏi phiền từng cá nhân, mất công đi gửi (chưa chắc đã đi gửi, nếu không có người nhắc.)

e- Hai hoặc 3 năm phát hành 1 lần (nếu có nhiều thay đổi).

f- Phải thêm nhiều mục khác, chứ nếu tên họ, địa-chỉ v.v.. thì ít thú vị khi đọc

3- Thực ra, Hướng Đạo mình còn nhiều việc khác cần đến sự giúp sức của Tâm trong việc ấn loát tài liệu dài dài sau này. Hãy ‘đường phông’ để đó !

Đây là máy nhận xét của Ngựa, gọi là
góp ý như thư yêu cầu, và xung phong đi trước,
như Ngựa Phi, đây là phần của mình xin ghi :

NGUYỄN TRUNG THOẠI

Tên rùng : Ngựa Chịu Khó (Hoặc khó chịu cũng
được)

Đơn vị H.Đ. cũ (trước 1975) TTK/Hội Hướng
Đạo Việt nam

Đơn vị hiện tại : a/ VN Ủy Viên Đặc Trách
Phong Trào HĐTN

b/ Canada : B.S.C. Québec #813, District
St Laurent

Địa chỉ liên lạc : 6362 Westbury Ave. Montréal
P. Québec Canada H3W- 2X3

Điện thoại : (514) 739-4000

Rứa đủ chưa? Chúc đạt được mục tiêu
mong đợi.

Riêng phần của Ngựa này: "Một ngày
khác mọi ngày" vì được đọc thư và viết thư cho
Anh Chị Em khắp nơi, nên biết nhiều, "học"
được nhiều và cũng bị "trách móc" cũng nhiều.



Đặc-San Phù-Đổng

Đúng là một đặc-san, nhận được vào
ngày cuối, trước khi đưa bản tin đi in ở
tận Ottawa.

Bài vở phong phú và nhiều hình ảnh sinh
hoạt của Liên-đoàn Phù-đổng. Thấp
thoảng tên tuổi Trưởng VTH đầu đó từ
lâu, nhìn hình ảnh trong đặc-san, thì té ra
đây là Nai Cần mẫn. Vì không có địa-chỉ
nên lần này nhờ Alpha 13 trao lại, nhận
rồi, nhớ cho địa chỉ để gửi tận nhà đọc
cho "tươi". Cảm ơn Sóc Kiên-tâm đã
chuyển hộ đặc-san Phù-Đổng đến tay.
Thân chúc Nai cần mẫn một ngày "khác"
mọi ngày trong chiều hướng đi lên, suốt
cả cuộc đời. Sướng chưa ?



Sổ Vàng

It nhiều miễn được đồng tiền tốt,
Thiên hạ nài bao gốc củi tàn

(Lê-Thánh-Tôn)

1.	Trưởng Nguyễn-Bách-Bằng	20	Gia-kim
2.	- Đào-trọng-Cương	50	-
3.	- Trinh-vũ-Điệp	30	-
4.	- Dương-Ngọc-Hương	50	-
5.	- Chung-Thế-Hùng	20	-
6.	- Phạm Quân-Khanh	20	-
7.	- Nguyễn-Kim	30	-
8.	- Vũ Thuý-Lan	60	-
9.	- Nguyễn-Minh-Phúc	20	-
10.	- Nguyễn-Đức-Phúc	20	-
11.	- Ngô-Tấn-Phú	100	-
12.	- Tra n-Minh-Thường	100	-
13.	- Nguyễn-Xuân-Linh	30	-
14.	- Võ-Văn-Hơn	20	-
15.	- Nguyễn-Minh-Trị	20	-
16.	- Tôn-Thất-Thiện	100	-
17.	- Nguyễn-Văn-Tĩnh	100	-
18.	- Phạm-Văn-Thiết	100	-
19.	- Lê-Thọ	100	-
20.	- Chị Mai-Xuân-Tý	100	-
21.	- Chị Lâm-Tô-Bông	100	-
22..	- Nguyễn-Trung-Thoại	100	-
23.	- Ngô-Đức	25	Mỹ-Kim
24.	- Vũ-Quang-Nhật	50	-
25.	- Nguyễn-Tiến-Minh	20	-
26.	- Tra n-Văn-Thao	50	-
27.	- Nguyễn-Tấn-Đệ	20	-
28.	- Lê-Bá-Tâm	50	-
29.	- Chị Đoàn Vô-Danh	20	-
30.	- Ho -Hữu-Dũng	50	Úc-Kim
31.	- Nguyễn-Đức Tri-Ân	20	-
32.	- Hoàng-Hội	30	-

**Liên-Lạc xin chân-thành cảm ơn tất
cả những Trưởng độc-giả đã, đang và
sẽ góp sức giữ vững Bản Tin chung.**

(Thủ-quỹ khóa sổ thu kỳ này ngày 27-12-96)

M Ã T H Ư



*Mục này dành trả lời những thư, những ý-kiến đóng góp, mà lão-già không muốn trích đăng thư mình trên Liên-Lạc, có vị còn yêu-cầu đừng ghi cả Tên, Họ...
Vô làm! nhưng cũng đành chịu và xin lãnh mệnh.*

● TR. ĐOÀN VĂN THIỆP (Hoa-Kỳ)

Xuyên qua bài ‘ Ý Kiến Xây Dựng - Gia Đình Bách Hợp’ đăng ở Mục Diễn đàn Tráng Sinh (Bạch Mã số 14-B, trang BM 12, BM 13. Xin có lời đính chính sau đây :

Hướng Đạo Trưởng Niên chính-thức thành lập do Quyết định của Đại Hội Đồng Trung Ương HĐVN, nhóm họp ở Paris nhân Trại Họp Bạn Thăng Tiến 4, diễn tiến như sau :

* Buổi họp các cựu Trưởng và các Trưởng không đơn vị do Ban Tổ Chức Trại Họp Bạn TT4 nhờ Trưởng L.M. Nguyễn Xuyên triệu tập ngày 11.8.1993 để thảo luận và nêu vấn đề lên Tân Ban Thường Vụ H.Đ.T.Ư. quyết định.

* Ngày 12.8.1993 Đại Hội Đồng quyết định thành lập Ngành Hướng Đạo Trưởng Niên khắp các Chi-nhánh có H.Đ.V.N. sinh hoạt, với nhiệm vụ :

1/ Liên lạc các Trưởng không đơn-vị, các Trưởng kỳ-cựu hiện sống rải rác ở hải-ngoại để giữ giây thân ái trong tình Huynh đệ Hướng Đạo

2/ Hỗ-trợ và hậu thuẫn các đơn vị H.Đ.V.N. đang sinh hoạt và đăng-ký hợp lệ với H.Đ. tại Quốc gia cư-ngụ.

* Đại Hội Đồng ngày 12.8.1993 đã đề cử Trưởng Nguyễn Trung Thoại giữ vai trò Ủy viên liên lạc.

* Tại Trại Họp Bạn Thăng Tiến 5 ở Úc-châu, Hướng Đạo Trưởng Niên được chính thức gọi là Phong-trào Hướng Đạo Trưởng Niên (sau một phiên họp các Trưởng Niên và được Đại Hội Đồng thông qua).

Xin ghi thêm : Vì Trưởng Đoàn Văn Thiệp không tham dự Trại TT4 và cũng không đọc kỹ Liên Lạc số 8 phát hành tháng 9-1993 (mặc dù đã gởi tận tay từ số 1 đến số 21 này), nên đã hiểu sai là :

- Hướng Đạo Trưởng Niên là do ‘sáng kiến’ của anh chị em H.Đ. Canada lập ra.

- Làng nào cũng có anh Tiên-Chỉ.

Xin có đôi lời thưa với Trưởng Đoàn Văn Thiệp để tránh sự hiểu lầm giữa anh em với nhau.

● BAN ĐOÀN LÊ CAO PHAN (Đông -Hải)

Đã nhận được thư Anh về nàng Kiều miền Anh-Cát-Lợi do Tr. Thiên Nga trao lại. Vì có lời dặn đừng trích thư nên phải xin ghi ở mục này.

Những lời trong thư Anh viết thật chí tình. Như Anh cũng sướng : Cãm, Kỳ , Thi, Họa đủ thứ cả, lại có thêm Bạn Đường (hay Bạn Đồi cũng rứa), chắc Anh sẽ sống lâu. Hèn chi mà Anh chề Calgary để trở về cố quốc.

Quả thật Nàng Kiều Áng-Lê đẹp hơn Nàng Kiều Pháp. Và nàng Kiều Việt càng đẹp hơn tất cả ! Đúng vậy không Anh Phan ?

(Thư ngày 29.9.96 của A. Lê Cao Phan)
Bất ngờ nhận được thư Anh, kèm 3 bản nhạc và photocopie tám hình kỷ niệm với bạn xưa ; xin nghe lời dặn : hạn chế trích thư Anh. Cám ơn Anh đã viết : ‘ Đặc biệt là Ngựa CK còn nhớ đến ngày sinh nhật của tôi, thật là vô vàn xúc động khi thấy là tình cảm vẫn vượt trùng dương, hy vọng là còn dài dài’.

Có thư riêng gửi Anh, Chúc Anh sáng tác nhiều, Liên Lạc số này gửi về Vũng-Tàu để Anh đọc cho vui mấy ngày Tết.

● TR. TRẦN TRUNG LƯƠNG (Sói Con Đã Già) Toronto.

Đọc bức thư ngắn của nhà văn Trà-Lũ, thấy hiện ra toàn “ĐẤT” Nhìn lên là Đất, nhìn xuống (lẽ cố nhiên) cũng là đất ! Nào là “Miền Đất Hạnh Phúc” tiếp đến là “Đất Mới” rồi tới “Miền Đất Hứa” và “Đất Thiên Đàng”. Hy vọng đón chờ tác-phẩm thứ năm của Đất là . . . “Đất dụng võ”.

Ở tác phẩm tương lai này, Cụ Sói Con Đã Già khỏi phải lo phạm lời dặn của Cha Mai (L.M. quản nhiệm nhà thờ Cộng Đồng Việt Nam) khi nhà văn có mái tóc bông bành ra mắt sách Đất Thiên Đàng. Cha quản-nhiệm dặn rằng : “Đây là nơi tôn nghiêm, khi trình bày chỉ nên nói từ ngực trở lên mà thôi ! ! ! Như rứa là “tiêu tùng”, là “bù” rồi nhà văn ơi !

Thú thật, nghe xong, Ngựa này ảm ức lắm, không hoàn toàn đồng ý với L.M. Quản nhiệm, nhưng vì Ngài thánh thiện quá, mình lại là người trần tục. Hồi riêng S.C.Đ.G. : Tại sao Khổng-Tử được quyền ngắm cảnh đẹp, ngắm đèn dài nguy nga mà không dám ngắm gái đẹp ? Tại sao lại Nam Nữ thụ thụ bất thân ? Là tại Khổng-Tử có cái tà-tâm.

Mình không có tà-tâm, ngắm cô này bà nọ như ngắm một hòn giả sơn khéo gán, như ngắm một chiếc áo khéo may, thì sao lại phải e ngại ? phải sợ ?

Phần tái bút, S.C.Đ.G. có viết thêm “ Trong Liên Lạc số 20, Mã-Tử trả lời Tr. Tôn Thất Thiện . . . đóng góp kéo anh Thoại thối còi xíp lê. Sức mấy mà thối xíp-lê anh được, họa may là . . . Chị Thiện. Câu này hay quá sức lẽ mình; nghĩa đen . . . Nghĩa bóng . . . và . . . thì . . . Ôi chao, chữ Mã-Tử, con cháu Cụ Khổng Tử có khác, xin hết lòng bái phục và kính mến . . .

Đọc đến đây, Ngựa này sực nhớ đến lời nhà học-giả Đào-Duy-Anh nói : “Hãy đọc những quyển sách của tôi ở đoạn ruột, đừng để ý đoạn đầu và đoạn cuối vì tôi phải trích dẫn lời ông Hồ, ông Mác. Đó là lá bùa hộ mệnh để quyển sách có thể ra đời.” (Trích Miền Đất Hứa, trang 188) . Ở đây, sự thật không phải vậy : Nhân cơ hội này, Ngựa tôi xin thanh minh : Ngựa tui viết ra với ý

hồn nhiên, lời bộc bạch, không hề có nghĩa đen, nghĩa bóng chi cả, tư tưởng nông cạn, đâu có sự suy-diễn thâm cao như ai kia ! Oan lắm Người ơi ! Chờ được đọc “Đất dụng võ” của Cụ Sói Con Đã Già (nhưng lắm duyên). Rất thân mến.

● TR. DUƠNG KIM SƠN (Son Dương Toronto).

Cám ơn Chị đã gửi Last Message của Cụ B.P. cho anh em Liên Lạc, gọi là chút quà của Gilwell Park.

Mừng là Chị ngự-trị vùng đất có nhiều anh kiệt, một hậu-phương lớn nên Chị tung-tăng khắp nơi, sướng hí !

Nhiệm kỳ tới, chắc chắn “tái đắc cử” . Nói thiệt đó.

● NHÀ THƠ TUẤN VIỆT (Portland)

Bài thơ “Gieo Hạt Giống” đăng kỳ này. Đến nay (10.10) Liên Lạc chưa có bài thơ Xuân để đăng vào Đặc San Đinh-Sửu. Trong bài thơ trên, Ngựa tôi thấy hai câu rất đặc ý :

“ . . . Cứ tận tâm gieo giống tốt thật nhiều
Tôi không đợi được ngắm hoa hái quả. ”

Chúc Anh sức khỏe được tốt, để có thì giờ mà gieo thêm nhiều giống tốt. Hiện nay đàn em này đang nghĩ cách qua “hành hương” linh-dịa như sở nguyện.

● TR. TRẦN ĐỒNG BẰNG. (Đạo Đông Hải)

Ông Sư.Tử đạo Kiếm Hồ có trao thư Trưởng cho đọc, trong đó có đoạn nhắn lời thăm Ngựa C.K. Nhờ đó Liên Lạc có thêm một số tin tức bên nhà. Xin cám ơn Trưởng và kính chúc sức khỏe Trưởng. Mong nhận được tin nhau. Ông Sư.Tử vẫn lo gửi Liên Lạc về Trưởng để giữ chặt mối giây. Kính mến .

● TR. LÝ NHẬT HƯƠNG (Cali)

Cám ơn Trưởng cho biết thêm một số dữ kiện để Ngựa có dịp hồi-tưởng lại những bước đường H.Đ. đã qua. Nay được Trưởng nhắc lại mới tự thấy mình “ vô tình hồi ai ! ”.

Trưởng đã cho sống lại :

- Vào khoảng 1964 hay 65 gì đó, có trại ở Vạn Niên (Huế), lúc bế mạc có mấy Trưởng muốn

ra thăm Bến-Hải, tôi xung phong đi liên lạc, tình cờ gặp Trường ra đứng ở hiên Dinh Tỉnh, Tr. Vang cho biết Trường lớn sắp ra, tất cả đồng ý dợt lẹ.

- Một lần khác, Tráng-doàn bảo-trợ cho 3 tráng sinh Đà-Nẵng đi xe đạp ra Bến Hải. Tôi mặc y-phục thường, đi Honda ra đến Tỉnh thôi. Trước đó cũng có một lần, đi xe đạp Đà-Nẵng - Bến-Hải không do Tráng-doàn bảo-trợ mà các Tráng sinh tổ chức đi với nhau.

- Một chuyện vui vui kể Trường nghe chơi. Liên đoàn Hùng Vương kỷ niệm sinh nhật của Liên Đoàn, tình cờ ngồi sau lưng của Tr. Lý-Nhật-Hui mà không biết. Tr. Nhơn chỉ Tr. Hui mà hỏi tôi có biết ai không ? Bất ngờ Tr. Hui đứng dậy đi ra và đi về lườn. Trong khi đó Tr. Nhơn vẫn cam đoan rằng : Nghỉ giải lao em để giới thiệu với Trường (thông qua 4 giòng).

Tôi xin góp phần chi phí của báo Liên Lạc.

Tôi có nhận thư của anh Tuấn Việt, chữ viết quá đẹp, "như rồng bay phượng múa" nên không dám viết thư mà chỉ gọi phone cho anh mà thôi . (Đà Điểu)

Ghi thêm : Nhờ có sự ngẫu nhiên này (đăng trong L.L. 17) mà Ngựa tui có thêm một bạn mới mà cũ và Liên Lạc tăng thêm độc-giả. Lại được thêm tin Người em (H.Đ.) năm xưa ở Phan Rang đã lạc mất dấu bấy lâu, nay tìm lại được, đó là nhờ tình H.Đ. Bỗng nhớ đến bốn câu thơ của Nguyễn Bính :

Mây trắng đang xây mộng viễn hành
Chiều nay tôi lại ngắm trời xanh
Đọc xong bảy chữ thì thương lắm
Vạn lý tương-tư . . . , Hường đạo tình" (1)

(1) Nguyên văn của Nguyễn Bính : Vạn lý tương tư, vũ-trụ tình, Ngựa tự ý thay đổi 2 chữ.Xin cúi đầu tạ tội với Cố thi-sĩ.

● TR. HỒ-ĐÌNH-TÚC (Texas)

Trường quá thận trọng, dạn dỏ đủ thứ, thói thì cũng chiều ý Trường mà giải đáp theo sự hiểu biết :

1- Không có chuyện H.Đ.TU cấp B.R. cho một số Trường ở phương xa (viễn cư) như thông cáo nào đã đăng.

2- Tôi không có tham dự T.N.3 nên không rõ việc trao khăn quàng "vót" trúng cách, do áp lực của một số Trường.

3- Nhiệm kỳ của BTV/H.Đ.TU thường là 3 năm, trùng hợp với mỗi kỳ Trại Họp Bạn Thăng Tiến.

4- Phi-Châu không có H.Đ.VN sinh hoạt thì làm chi mà có ai đứng ra xin dâng cai.

5- Chữ BÁCH-HỢP rất đẹp và cao quý. Đơn vị nào cũng có thể xử-dụng được (Cali, Virginia v.v. . .)

6- Hường Đạo Trường Niên ở đâu cũng có thể lập được (2 người như Xóm Mít , TX) cũng thành một xóm. Làng, Xóm, liên-gia hay chi cũng được cả miễn có một số anh em H.Đ. cũ hay mới (trên 30 tuổi) ngồi nói chuyện uống trà, cà-phê nhắc chuyện H.Đ. ngày xưa của mình, tìm đơn-vị H.Đ. đang sinh hoạt ở vùng mình cư ngụ để góp ý, tiếp tay (tùy khả năng) đó là Hường Đạo Trường Niên rồi .

7- Về điều lệ H.Đ.TN : Kỳ Thăng Tiến 4 có bản dự thảo, TT5 đổi thành Phong Trào H.Đ.TN (Trong H.Đ.TU) chứ chưa bao giờ gọi là "Hội" Cả.

Sở dĩ Bản Hiến Chương chưa có là vì tôn-trọng lời hứa của một bậc đàn anh, nên "ráng chờ" vậy. Xin chịu nhận lỗi.

Thôi chừng đó đủ rồi, hỏi chi mà nhiều vậy, có ngon thì thử lập xóm H.Đ.TN như các nơi xem sao. Hoàn toàn tự túc, tự cường, không lệ thuộc ai hết, miễn là vui anh em H.Đ. với nhau trong tinh thần ba lời hứa và 10 điều luật, để nhớ rằng : Mình đã và đang là một người Hường-Đạo.

● TR. NGUYỄN TIẾN MINH (North Hills)

Độc bức thư ngắn của Thỏ Rừng Tháo Vát, thấy từ nay Liên Lạc được có thêm một độc giả "cùng chung một đường đi " không vui sao được khi Trường viết : " . . . đọc Liên Lạc cảm thấy vui và ấm tình lắm, thưa Trường nghe lại những vui buồn và các kỷ niệm của các Trường ngày xưa thật gần, thật ấm áp. Mặc dù xa nhau cả vạn dặm. Thật là "tứ hải giai huynh đệ", thưa Trường, mà chỉ thấy được trong thân tình Hường Đạo mà thôi".
Thỏ Rừng tháo vát ơi ! mới đọc 2 số Liên Lạc mà đã tỏ bày thương mến vắng Liên Lạc đã chờ mong

và đã vội lo gom thêm củi lửa cho Liên Lạc bền lâu. Quý hóa thay !

Huy Cận có mấy câu thơ :

Người ở bên trời, ta ở đây
Chờ mong phương nọ ngóng phương này !
Tương tư đôi chốn tình ngàn dặm,
Vạn lý sầu lên núi tiếp mây.

● TR. VĨNH ĐÀO (Paris)

Đã nhận thư đề ngày 30.9.96 của Trường và các tư-liệu kèm theo, rất quý. Cám ơn Trường đã đồng ý phần nào đề-nghị của HĐT.N, nên đã thổi "xíp lè" khởi hành. Phong trào HĐT.N thi hành ngay. Hy vọng các nơi hưởng ứng lời kêu gọi của HĐT.U

Có thư riêng gửi Trường .

● TR. TRƯỜNG VĂN THÂN (Glenwood)

Mới đây mà xem chừng như lâu lắm, gặp lại kỳ ấy nhưng cũng lãng xãng không nói chi nhiều được.

Trường có biết Ngựa đi đây đi đó vì còn nặng nợ Hương Đạo, vương tình anh em, chưa biết khi nào mới trả xong. Chợt nhớ Thế-Lữ với hoàn cảnh chúng ta :

"Vấn đề hờn theo người lặn dận
Vấn hàng trông đếm bước anh đi !"

Cũng như Trường, dặm đường còn dài, dài lắm, cũng còn nhiều chông gai, nhưng với tấm lòng sắt son, Trời sẽ không phụ người có thiện tâm, có điều chắc chắn là Ngựa này luôn (thầm) cầu nguyện Trường được như sở-nguyện

Ngựa cũng đồng ý với Trường là cần phải có bạn đồng hành, có cảm hứng trong công việc, nhưng khi niềm hứng khởi mất đi, người ta không còn sự háng hái lúc ban đầu nữa. Xin giữ mãi sự cảm thông - qua không gian - biết đâu, như thế mà còn với nhau mãi mãi, phải không Trường ?

● BAN ĐOÀN NGUYỄN VĂN MÃNH (MN)

Qua mấy lần điện đàm với Anh Hai, Ngựa này thấy anh Hai vẫn như xưa cách đây 40 năm về trước, khi chúng ta còn xum họp ở xóm Prenn (Dalat).Tiếc là Anh Chị ở quá xa nên Ngựa này không làm gì "tiếp tay Anh Chị" và cháu Thúy

được. Dù sao cũng còn nhờ Duyên-Số. Nghe Anh kể ngày làm 2 jobs, tennis 2 giờ mỗi ngày, lại tập thể-dục, phục Anh quá sá. Nay Ông Mạnh ! nên vừa vừa thôi, tuổi đã cao tập chi mà tập nhiều thế ? Nên tập "bảo trì sức khỏe " là hơn cả.

Chúc Anh Chị gặp mọi điều may mắn và đạt sự mong đợi số Một hiện nay của Anh Chị.

Thân mến ,

● TR. NGUYỄN XUÂN LINH (Calgary)

Chú Linh quá chu đáo. Nhận được sách Linh, gửi ngay lập tức qua Charlotte cho Chú Phúc, vì chú này đã thấp đuốc khắp nơi "thỉnh kinh" mà chưa đạt. Chú Linh ráng tìm thêm coi cuốn nào còn sót lại đạo nọ không ? Trường Thuật (Phó Chủ Tịch HĐT.U) đang kêu gọi các Trường gom tài-liệu, góp ý kiến để in một số sách căn bản HĐ hầu các nơi chiếu đó mà áp dụng, nhất là các đơn vị tân lập. Còn việc in hay chụp lại các tài liệu đã có, mình nghĩ làm được thì làm đi, đừng đợi chờ, miễn khi in, nhớ ghi xuất xứ là được. Nói thiệt, ví dụ là Ngựa có viết (hay dịch) 1 cuốn sách HĐ nào, ai mà in lại, chụp lại thì mừng húm, vì mình đã làm được một việc có người hưởng ứng, việc có ích cho phong trào, mình sẽ "lên ki-lô" ngay. Nói thiệt đó ! May thay, việc này chưa xảy ra cho Ngựa. Cuốn Hướng Dẫn Vào Nghề Trường Hương Đạo, nơi trang 83 và 84, nên in hình huy hiệu H.Đ.V.N. (mới 1996) thay vì in hình khác.

Xin cho biết đã chụp lại bao nhiêu cuốn, giá vốn là bao nhiêu. Ngựa hoàn toàn không đồng ý "tặng miễn phí", dù Xóm TN có giàu mấy đi nữa, cũng phải nhận tiền giấy và tiền tem để người nhận khỏi "mắc cỡ".

Linh có nhắn mình lên Calgary nhân Giáng Sinh này. Xem đã, vì 22.12.95 Xóm TN Montreal tổ chức tất niên đón Xóm Ottawa để đáp lễ năm ngoái. Hiện trong óc mình chứa 50% là sẽ lên gặp anh chị em Xóm Calgary, vì đã khá lâu rồi, cũng thấy nhớ.

Mong sớm tái ngộ. À, Mừng Chú Linh có đích-tôn được Đệ Nhất Chu Niên rồi. Chúc "chủ-lực" của Chú mau lớn để nối nghiệp cầm còi và lo việc . . . thiên hạ.

Mình còn nợ Chú Linh bức thư trước. Cám ơn đã lo củi lửa cho Liên Lạc. Sở dĩ trả lời chậm vì "thình ý" Colonel Thiết. Ông gác chuông này nhân Ngựa rằng : Chớ nên lẫn lộn Hướng Đạo với các đoàn thể tôn-giáo. Mới nhìn, tưởng là có thể lấy phương pháp này áp dụng và tổ chức kia, kinh nghiệm cho biết (lời Colonel) không phải dễ ! Colonel hứa với Ngựa sẽ nghĩ kỹ và sẽ cho Ngựa biết sau, khi đó mới trả lời thư Chú Linh dạng, và Colonel nói là rất tán-dương sự chịu-khó và lòng quyết tâm của Trường Linh ở xóm Calgary.

● TR. TÔN THẮT THIÊN (Chúc Mào) Ottawa.

Đã nhận (lần thứ 2) bức ảnh Tráng Sinh Bạch Đằng (Huế) qua hộp Toán ở bờ sông Seine rồi. Lần này sẽ cất kỹ vào hộp, đem đi in ở đặc san Đình Sứ, xong rồi xin đệ hoàn cố chủ. Xin ghi lại đây bài học của Tr. Võ-Thu-Tĩnh đã hướng dẫn thiếu-sinh Chúc Mào ngày xưa :'' Khi hẹn gặp người ta thì phải đến thật đúng giờ, đến sớm thì đi vòng quanh ở ngoài, đúng giờ hẹn mới gõ cửa, nhưng không khi nào đến trễ . . .Ngoài ra, đi đâu thì lâu lâu quay ngoắt lui vì khi về các repères nó khác hết, nếu không có ngoắt lui thì nhận đường về không ra . . . và v. v. . .

Lời khuyên hơn 60 năm về trước vẫn muôn đời có giá trị, xin các Trường, các H.Đ.S. nhớ kỹ và áp dụng (Sự nhớ những dịp tiệc tùng, hội họp, nhất là tiệc cưới của người mình, ngàn quá !)

● TR. LÊ VĂN ĐIỀN (Houston)

Xin cám ơn bức thư dài của Trường. Bài "Thú Tỉa Thủy Tiên" mà Liên Lạc đăng trước đây, chắc Anh Thọ đã có thư thưa với Anh rồi. Đúng như Anh nói, bài đó do 1 Trường ở Bắc Ca-Li gửi đăng. Mừng Anh hưu trí mà có một thú chơi tao-nhã, được nhiều người mến mộ, không gì quý bằng.

Anh Lân là một Sói Đình-Bộ-Lĩnh ngày xưa ở Huế, đã có bài viết ở Liên Lạc (số 8) , hàng năm có đến Montréal. Có lần Ngựa đứng ra tổ chức để Sói Lân nói về " Bài Chòi " rất vui và rất Huế. Cám ơn Trường đã hứa tặng "Nghệ thuật chơi hoa Thủy-tiên nở theo ý muốn" sắp xuất bản, khi đó Liên Lạc xin phép đăng quảng cáo tác phẩm này.

Trung tuần tháng 12/96 này Trường sẽ trình diễn tại Thủ Đô Washington DC tại Hội Cao Niên và ra mắt sách, nhưng rất tiếc, chính lúc đó là thời gian anh em chúng tôi bận lo thực hiện và phát hành Đặc San Liên Lạc Xuân Đình Sứ nên chắc sẽ không qua tham dự được.

Riêng bài "Gìn Vàng Giữ Ngọc" xin phép Anh sửa lại đầu đề thành :

Trường Lê Văn Điền với công-trình "Gìn vàng giữ ngọc cho văn hóa quê hương"

Tác giả : Sói Nhí Lê Văn Lân

Nếu Anh chấp thuận, Liên Lạc xin đăng bài này vào số sau, vì không kịp số Xuân này. (Nội dung không thay đổi)

Câu chúc Anh được sức khỏe tốt, đi đây đi đó nhiều, vui chơi với hoa - mà chỉ với Hoa Thủy Tiên thôi nhé. đừng chạm vào thứ hoa (biết nói) nhiều, nguy hiểm lắm đấy ! Đùa vài câu, mong Anh thông cảm.

● TR. NGUYỄN-LƯƠNG-TRÍ (M.N.)

Ôi chào ! Đọc xong thư của Ông Cụ non bông giật mình. Nói cho ngay, mình cũng là Người, cũng lỗi lầm như thiên hạ, đâu phải thánh. Có điều may là Mình biết bốn phận, có trách nhiệm và hiểu rõ ranh-giới phải dừng lúc nào. Viết đến đây sức nhớ đến Chị "Vịt Nước Vui Vẻ" khi nói về anh Lâm Tô Bông hồi đang du học bên Pháp, thường có nhiều cô đầm sinh viên đến nhà chơi, Chị có đặt vấn đề . Anh Bông bình tĩnh đáp : "Em yên tâm, trong túi Anh đã có Ông Khổng Tử rồi". Thế là Chị Vịt Nước tin cái rụp. Mà quả thật Anh Bông là ông Khổng-Tử hiện thân, có thể hơn Cụ Khổng một bậc. Vì Cụ khổng không dám cầm tay phụ-nữ (Nam Nữ thụ thụ bất thân). Cũng như Trường tưởng rằng Ngựa này ăn nói hay ho, chắc là "dữ lắm". Tưởng vậy mà không phải vậy. Mình bắt chước Người Xưa (Anh Lâm Tô Bông) để trả lời Trường : Trong túi áo bên trái đã có Cụ Bi Pi rồi. Đùng lo !

Còn các tài liệu Trường hỏi thì hiện mình chưa có. Khi mô nhận được thì gửi ngay qua Trường "mượn". Liên Lạc các số đầu không còn, xin gửi qua Trường 6 số (8,9,10, 11,12,13) và từ số 14 Trường đã có rồi, chờ củi về rừng làm chi

cho Ông Bưu điện thêm giàu mà mình lại . . . hụt vốn !

● TR. NGÔ TUỜNG (Oregon)

Một thư ngắn đề ngày Oct-24-1993 với sáu tấm hình. tới tay người nhận (Ngựa CK) 20-9-1996 : 2 năm, 10 tháng 4 ngày ! Chắc là thơ . . . xưa, mà quý thật ! Thư và hình do Tr. Lê Văn Diệp dự Trại Luân Đôn đem về.

Cám ơn chú em phương xa vẫn còn nghĩ tình để trao thư và hình Trại Thăng Tiến 4 Paris cho Ngựa. Trong thư có nói kèm theo liste các Trường HĐ để xin gửi báo Liên Lạc đến cho các vị ấy, nhưng tìm đâu thấy (chắc là chuyện đời xưa rồi) !

Trường Tường ơi ! Có biết địa chỉ Tr. (quên mất tên rồi) trước ở Portland có bộ râu quai nón, oai phong lẫm liệt, gặp nhau ở Hội-nghị Trường Costa Mesa (1983), tay này kinh doanh giữ lăm, lưu lạc một thời gian vắng bóng, nay ở đâu, (hình như Tr. Tài), nếu Trường biết địa-chỉ thì nhớ gửi cho Ngựa này ngay (chứ đừng viết rồi chờ dịp Trại Gilwell kỳ tới (2.00? .) gặp người quen, nếu có về Montreal trao lại cho Ngựa, khi đó Liên Lạc đã đóng cửa tiệm rồi).

Luôn nhớ Chú Em thiết tha, vui vẻ và nhỏ con với tập "lưu bút dày cộm" mỗi khi Họp Bạn. Làm răng mà quên được những nét riêng biệt của Ngô-Tường dạng ! Nhớ góp tay vào Xóm Trường Niên Portland nhiều nhiều vào. Vui lắm đó !

● TR. ALPHA 13 (Seattle)

Mỗi người có một số sở-trường và rất nhiều sở-doản. Ngựa này đã "né" không dám xía vào các lãnh vực mà mình tự nhận thấy không múa gươm được, rứa mà "dằng ấy" cứ thúc cùi chõ buộc Ngựa phải "ngó ý", nghĩ tình Alpha 13 mà góp ý vậy. Nhưng nói trước : những lời mình viết sau đây, chưa chắc trúng đâu nhé. Đành phải "hí" vài hơi vậy.

H.Đ. tham gia vào báo Cộng-đồng, báo trần-gian thì đừng nên viết " quá H.Đ.", vì thành-phần mình muốn "du" vào là (1) Phụ huynh thanh thiếu niên, (2) Những Cô Chú (14-17) thập thò muốn vô mà chưa biết rõ H.Đ. là gì, (3) Những

người đã có 1 ngày HĐ nghe tiếng "xíp-lê", "tiếng gọi lửa", giựt gân, bỗng nhớ đến "hồi là hồi niên thiếu" . . .

- Vậy thì nên viết theo style ba rọi (nhớ đến Lữ Hùng) nghĩa là nửa nạc nửa mỡ, chỉ nên nói đến những điều vui, vào đoàn thấy có lợi (tinh thần) cho mình, hữu ích (công tác cụ thể) cho xã-hội, Cộng Đồng.

- Nên đưa những thí dụ điển hình về HĐ có thật ở địa phương mình đang vận động, kể luôn công tác, tên tuổi các em, danh tánh các phụ-huynh đã tham gia, hưởng ứng, giúp đỡ, tự ái được vượt ve, v.v. . . Như rứa họ sẽ nô nức theo, có tên tuổi đăng báo rồi, họ sẽ khó "bỏ cuộc chơi", vì mắc cỡ ! Cột họ vào thiệt chặt !

- Bài đừng quá dài, họ là "tân binh" hoặc đang đứng ngoài hàng rào nhìn vô, đừng vội làm cho họ nản, phải thổi kèn, treo bong bóng xanh đỏ, thấy vui, họ nhập cuộc ngay.

- Đừng ngần ngại "phối hợp tổ chức" với các Hội đoàn khác, ví dụ như Tết Trung Thu, các lớp dạy Việt Ngữ, làm sạch sẽ thành phố, hoặc đề nghị với B.C.H. Cộng Đồng Người Việt địa-phương 1 ngày để đoàn mình làm sạch sẽ, trật tự, sắp đặt lại bàn ghế Hội Trường của Cộng Đồng v.v. . . Và mình sẽ vin vào đó mà "ca" công tác mình lên báo, "tô màu" sự hưởng ứng và lời khen ngợi của Cộng Đồng, do đó. thiên hạ sẽ biết đến HĐ nhiều hơn

Thôi, nói nhiều thêm "hố", đừng tưởng là hay đâu nhé, kéo sau này "vỡ nợ" thì đổ cho Trường Ngựa giựt giấy đó !

Còn một điều cần để chú Alpha phóng thanh cho các anh chị em HĐ trong vùng biết : Không phải là "giao khoán" cho em đâu nhé, đây là việc chung. Nếu Alpha "sợ" thì Ngựa này nói thay vậy :

- Đứng ngoài dả kích là điều không nên.

-Đứng ngoài chỉ trích xây dựng là điều cần thiết, nhưng chưa đủ.

- Đứng ngoài ủng-hộ là điều đáng mừng, nhưng vẫn còn chưa đủ.

- Phải tham-gia sinh hoạt, chia sẻ trách nhiệm chung mới là "thật đủ".

(Thương chú Em lắm ta mới nói mấy lời này, chắc có người ghét ta lắm, và nói : Xi ! Ở ngoài mà nói tướng !).

● TR. NGUYỄN TẤN ĐỀ (Irving TX.)

Nghe tiếng đã từ lâu, nay mới có tin "Người Hùng Đất Mỹ". Đã nhận tập "Hương Đạo Ca" do đảng ấy gửi tặng. Chao ôi ! Sách in công phu và đầy đủ "quá sức lẽ mình", Chưa bao giờ thấy trong lịch sử HĐVN. Nói thiệt đó ! Lại còn gửi kèm "cùi lừa" cho Liên Lạc "thêm bùng, thêm sáng trong đêm thâu".

Thư Trưởng viết ngắn, dễ thương, chừng chạc lắm. Vì không biết địa chỉ nhà riêng, nên gửi Liên Lạc ở Hộp Thư BSA, Irving vậy.

Chúc Mạnh thêm (vì đã mạnh lắm rồi), gia đình an vui

● TR. ĐOÀN THI LIÊN (Cali)

Chị Triệu-Tý có trao xăng nhớt chị gửi qua Canada để tưới cho Liên Lạc cháy; Chị lại quá khiêm nhường cần dặn đừng ghi vào. Mô có được ! Chú Thũ-qũy M.X.Phú này phân minh lắm. Để dung hòa, những giòng này xin coi như là đã ghi vậy. Ráng giữ sức khỏe để "nói cho lớn" ở T.T.6 sắp tới.

THĂNG TIẾN Ồ ƠI !



Còn một năm rưỡi nữa là ngày HỌP BẠN chung của anh chị em Hương-đạo Việt-Nam chúng ta. Ban Tổ-chức cần phổ-biến gì (Thông-cáo, kêu gọi v.v...), xin gửi về Liên-lạc. Nơi đây sẽ mọi thứ cần thiết để các nơi về tham-dự cho đông.

Xin Làng Bách-Hợp cho biết địa-chỉ của Dân Làng để gửi Bản tin đến tận tay.

Liên-Lạc

NHẮN TIN VỘI :

Thưa các Làng, các Xóm :

- * Xóm Melbourne : "Thai nghén chi lâu vậy" !
- * Xóm Sydney : "Rục rịch chưa" ?
- * Xóm Canberra : "Gắng lên, gần tới rồi" !
- * Và các Xóm khác ở Âu-châu (trừ Xóm Rhône-Alpes) : "Bây chừ các Anh các Chị ở mô" ?
- * Cung thỉnh hai Làng B.H. Nam Ca-li và Virginia "Chúng ta cùng xích lại gần nhau cho vui"

* *Tr. Sói Yêu Rừng (Uc-châu)* : Cám ơn Trưởng đã cho biết tin vui bên ấy, sẽ xin kể lễ ở L.L số kế tiếp (vì anh Cáo Dỏ mặt đã khoá mắt rồi). Mong và cả u chúc Chị được như ý.

* *Tr. Bảo-Nguyên (NJ)*. Xin cám ơn Trưởng đã có mỹ ý gửi cho tài-liệu về Đào-Tiêm và các bài thơ dịch. Vì L.L. đất đai quá hẹp nên chưa đăng vào được, Chờ lúc nào khá giả sẽ tính chuyện mở rộng. Bài "Kỷ-niệm cuối năm rất hay, nhưng Anh Cáo ở Ottawa đã "khóa mắt", nên không đánh máy kịp. Xem lại kỹ, có thể dùng cho sang năm. Vẫn còn thắm thía lắm.

* *Tr. Nguyễn-Cửu Phi-Long (Florida)* : Thăng chức cùng với Tr. Phụng mà không "ăn mừng" chi cả. Đã nhận tiền đóng ghi-danh và niên-liếm (50\$) của Xóm Florida (cùng với Xóm Montréal và Ottawa). mà "hà tiện" chữ nghĩa, không ghi thêm cho một ... hàng ! Cám ơn sự sốt sắng của Xóm và chúc Xóm mạnh. Ráng hỗ trợ cho Tráng-đoàn Âu-Lạc thật vững, để. Chờ cơ-hội "Vác Ngà Voi" một Trại Họp Bạn T.T. vào đầu Thế-kỷ 21 cho ... oai! Nơi khác làm được, tại sao không là Florida ? Năm 1993 ở Le Breuil Ông Trùm Châu đã "đấu thầu" hựt rồi. Lâ n na y, Orlando ngon lành hơn, Sợ chi ? !



NHẬN ĐƯỢC



SÁCH BÁO

1.- BACH ĐĂNG . Bản tin tháng 7-1996, do Hướng-đạo V.N. vùng OKC, OK U.S.A. thực hiện
Nơi phát hành : Tr. Nguyễn Văn Cường (Tel. (405. 737. 3902)

Nơi phụ-trách :Tr. Nguyễn Đức Linh (Tel. 405. 528 . 6548).

2.- BẢN TIN HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM Số 3 tháng 9 . 1996

Tin tức sinh-hoạt do Hội-Đông Trung Ương H.Đ.V.N. phát hành. Ra 3 tháng một số. Đầy đủ tin các nơi, do Tr. Mai-Quốc-Tuấn phụ trách.

3.- SẮP SẴN Số 12 tháng 3 năm 1996
Số 13 tháng 7 năm 1996

Bản tin xinh xắn với đầy đủ tin tức sinh hoạt của Liên Đoàn Chi-Lăng 279 ở Santa Ana (Cali).

Có nhiều tin vui, có bài viết của các Trưởng trẻ (viết bằng Anh-ngữ) dưới sự chủ nhiệm của Tr. Nguyễn Duy Trường Sơn và chủ bút của 2 Trưởng Thái Phương và Kim Dân. (Liên Lạc xin cảm ơn riêng Tr. Lý Nhật Hui gửi tặng).

4.- BACH MÃ Số 14-b Phát hành tháng 9-1996 do Tr. Tôn Thất Hy chủ trương cùng với một số Trưởng, phát hành do : Liên Đoàn Lam-Sơn và Liên-đoàn Phù Đổng. Địa chỉ liên lạc : 10542 Greta Circle, Cypress, CA. 90630.

5.- NHIP CẦU số 29 tháng 9 . 1996

Nội-san do Liên-đoàn Thăng Long (H.Đ.V.N. vùng Hoa-Thạnh-Đón thực hiện ("Bán cái" phần Thư-tín cho Liên Lạc rồi !)

Địa chỉ : 8732 Badger Dr., Alexandria, VA. 22309 U.S.A.

6 TRANG SINH-HOẠT H.Đ.V.N. Liên-đoàn Bạch Đằng AZ . Không ghi ngày tháng phát hành. Dày 8 trang, do Tr. Đỗ Trịnh Hướng Dương phụ trách. Địa chỉ liên lạc : P.O. Box 56293 Phoenix, AZ. 85079 U.S.A.

Bản tin bị phát-hoàn.

1. Vương-Ngọc-Hùng
405 Alexander Dr.
Alexander Heights
WA. 6064 . Australia
2. Lưu-Đức-Huỳnh
8204 Esperanga Ave.
Orlando, FL. 32817,USA
3. Tôn Thị-Hai
98 Fairbank Ave. # 2
Toronto, Ont. M6E 3Y7
4. L.M. Nguyễn-Mạnh-Tâm
685 Singleron Ave.
San Jose, CA. 96035, USA

* Ai biết những vị này hiện ở mô, xin cho biết để gửi báo tiếp . Nếu bật tin, Liên-lạc xin dành ... chịu thua và ngưng gửi kể từ số 21 này.

Nhân đây cũng xin thưa : sau này, nếu đọc giả nào có thay đổi địa-chỉ (hoặc không muốn nhận Liên-lạc nữa) cũng xin vui lòng "ban cho vài hàng", kéo gởi đi, trả lại uống tiền tem của thập phương lắm, dù là công ... chùa cũng rướ ! Mong thay !

GIỚI THIỆU

TRUYỆN KIỀU

1.- TRUYỆN KIỀU (THE STORY OF KIỀU) của NGUYỄN DU.

Sách dày 300 trang, Bìa láng thật đẹp.

Lê Cao Phan dịch ra thơ văn Anh-ngữ (đối chiếu) - do UNESCO bảo trợ.

Có hình vẽ Lăng CỤ Nguyễn Du ở Hà-Tĩnh

Lời đề tựa do Tiến-sĩ kiêm Nhà thơ Phạm Quất Xá (giải thưởng Hàn Lâm Viện Pháp về thi ca)

(Xin trích câu đầu của Tiến Sĩ Phạm Quất Xá : " Lê Cao Phan is not just a simple translator - his multifarious talents - musician, painter - have contributed to his reputation in Vietnam where he now lives ")

2.- TRUYỆN KIỀU (HISTOIRE DE KIỀU) của NGUYỄN DU.

Sách dày 300 trang - Bìa láng , màu đẹp do Lê Cao Phan dịch ra thơ văn Pháp ngữ (đối chiếu). Sách do UNESCO bảo trợ, có tranh vẽ Lăng CỤ Nguyễn Du.

Xin trích dẫn lời giới thiệu của thi-sĩ Huy Cận : " Un travail de traduction très laborieux, d'autant plus que les vers "Lục Bát" sont transposés en alexandrins bien rimés et rythmés. C'est vraiment un défi ! Mais Lê Cao Phan a bien réussi, dans maints passages du texte français, à rendre la poésie de l'original vietnamien " .

LIÊN LẠC : Anh Lê Cao Phan là tác giả bài ca : " HƯỚNG ĐẠO TRƯỜNG NIÊN" (Liên Lạc số 12 - tháng 9/1994) và là thành viên Xóm Trường Niên Calgary.

Xin chân thành giới thiệu với độc-giả Liên Lạc với đề-nghị : Mỗi gia-đình nên có một bộ Kiều (2 cuốn : Anh và Pháp văn đối chiếu với Việt văn)

Giá một bộ 2 cuốn là 50 Mỹ-kim. Có thể đặt mua từng cuốn cũng được. Liên Lạc nhận tập trung và mua giúp. (Không có bán ở hải ngoại)

ĐÓN ĐỌC TÙNG NGUYÊN

*

Đặc San kỷ niệm trại Huấn Luyện Trường từ 15 đến 24.8.96 tại trại-trường lịch-sử Gilwell Park (England)

Đây đủ các tài liệu mới nhất về trại-trường đầu tiên của Phong Trào Hướng Đạo.

Trần ngập những đóng góp đầy giá trị của các tác giả Hướng Đạo (tranh, thơ, ảnh, khảo luận, tùy bút . . .) với cái hình ảnh sống động nhất về cuộc họp mặt của trên 100 Trường H.Đ.V.N. trên toàn thế giới (Sẽ phát hành vào tháng 12.1996, giá mỗi số 5 Úc Kim). Ghi chú : Liên Lạc chỉ mời nghe, chưa thấy, nhưng vẫn cứ rao vào đây.

Ai Cần ???

Liên Lạc hiện đang còn một số báo, phát hành từ 5 năm nay, nhưng chỉ từ số 5 trở đi, vì độc giả tăng nên đã in nhiều hơn. Nay, có nhiều Trường, đơn vị gửi thư về xin những số Liên Lạc cũ, để đọc thêm, tăng cường Tủ Sách của đơn vị, Liên Lạc đã gửi xong.

Nhưng, - rao lần chót - những ai hay đơn vị nào cần những số Liên Lạc cũ ấy, xin thư về Liên Lạc (theo địa chỉ nơi bìa), nhớ kèm tiền tem để Liên Lạc chuyển về tận tay.

Cất kỹ, sau này đem bán đấu giá, xem như "đồ cổ" vậy.

Tiền tem cho 1 số : Canada \$1.00, Hoa-Kỳ \$2, Âu, Úc, Á, Phi châu \$3.00. Chỉ nhận đủ tiền tem mà thôi, còn mờ hời, công in, tiền giấy và lam lũ thì xin làm công quả (chùa), dành phước đức cho con cháu (kể cả con cháu các Trường)

ĐƯỜNG ! . . .

(Tặng bạn tráng-sinh)

Minh Kim

tha thiết

Theo gió đưa lung linh qua rừng câu chuyện Đường thân ái, bao trái
(Khi gió) sương đi qua ngang đời để rèn lòng son sắt, nung chí
tim xây nên ân tình của Bạn Đường mình ơi ! Bên Lửa Thiêng khuyên nhau đôi lời, vai sát
trai hiên ngang oai hùng. Hỡi Bạn Đường mình ơi ! Bao khó khăn, theo trong nụ cười, khi chúng
vai chung nhau xây cuộc Đường xa ... Khi gió ... ta kiên trì chung một Đường
lên! ... Cuộc đời Đường dành cho Quê Hương Hành trình Đường xây nên tương lai, còn tình
này còn bao chông gai Mời Bạn Đường mau mau đi lên, dành thì
Đường thì ta hát vang cho những trái tim luôn mãi sống vui trên Đường đi ... Cuộc đời
giờ ta giúp cho đời, ta lo cho đời, ta xây cho đời tròn Thương! ----

2.- Khi hát lên câu ca ân tình bện Dặm Đường gió,
Ta nhớ chẳng bao nhiêu lời thề Nguyện của đời Vị Nhân:
Đem thế gian tin yêu lại gần,
Xoa vết thương bao dân tộc lấm than,
Ta oán thay cho quân hung tàn dùng bạo quyền xâm lấn ...
Đem khổ đau tươi khắp ba miền cho dân lành lấm than .
Con khóc cha ra đi không về, cha khóc con thơ ngây non dại bơ vơ ! ...

* Nhìn về đời thương đau quê hương,
Từ ngực tù vang âm thê lương.
Hỡi Bạn Đường cùng ta thắp lên ngọn lửa sáng thiêng
Giữ vững trái tim cho Tình Quê.
Lời thề Đường còn vang đâu đây
Hành trình Đường luôn vang trên vai
Nhiệm vụ Đường quyết cứu Quê Nhà,
Lo cho dân lành, ta xây căn nhà Việt-Nam.

17/9/96

(Hát cho Trại HDVN/ LD Đống Đa tại Samford 21/9/96)