



Liên Lạc

TIẾNG NÓI CỦA HƯỚNG ĐẠO TRƯỞNG NIÊN
Nhóm 'Tinh Thần B.P.' thực hiện



Bộ mới - Số 24

Phát hành tháng 9-1997

Nguyễn Trung Tuong

BẢN TIN LIÊN LẠC

TIẾNG NÓI CỦA PHONG TRÀO
HƯỚNG ĐẠO TRƯỞNG NIÊN VIỆT NAM

BAN SÁNG LẬP :

Lê Văn Ba
Phan Như Ngân
Trần Văn Thao

BAN PHỤ TRÁCH :

Hoàng Ngọc Châu
Trần Trung Hợp
Lê Phục Hưng
Nguyễn Đức Phúc
Phạm Văn Thiết
Nguyễn Văn Tĩnh
Lê Thọ
Nguyễn Trung Thoại
Trần Minh Thường
Mai Xuân Tý (Con)



Liên Lạc phát hành mỗi năm 4 số :
XUÂN, HẠ, THU, ĐÔNG

Bài vở, thư từ xin gửi về
NGUYỄN TRUNG THOẠI
6362 Westbury, Montreal
P.Q. H3W-2X3 Canada
D.T. (514) 739-4000



Hình Bìa

ĐỈNH PHANG-SI-PANG [3.142m]
Đỉnh núi cao nhất Việt-Nam trên dãy
Hoàng-Liên-Sơn ở biên giới Bắc-Việt
(Ảnh Võ An Ninh)

Tâm Tình

Khi viết những vần thơ tươi trẻ
Lòng lâng lâng vui vẻ lạ thường
Trào dâng lớp sóng ngát hương
Muốn đem tâm huyết mến thương tặng đời

Như đầu đó tiếng cười trong trẻ
Hương-đạo đoàn khắp nẻo gần xa
Năm châu tưởng cũng một nhà
Cùng chung lý tưởng an hoà vui tươi

Đây, Hương-đạo một đời quý mến
Cất cánh bay bay đến bạn thân
Ước mơ đâu chỉ một lần
Nhìn nhau thắm thiết trọn phần ước mơ

Tuấn-Điệt

Thưa Làng, Xóm

thuộc Phong-trào H.Đ. Trương-niên
Phong-trào Hương-đạo Trương-niên được
thành lập trong dịp Trại Hợp Bạn Thăng-Tiến
IV tại Le Breuil (Pháp).
Chúng ta đã có mặt khá đông đủ và sinh hoạt
ở Trại Thăng-Tiến V, Sydney (Úc-châu).
Mùa Hè năm tới (1998), chúng ta lại hẹn gặp
nhau ở Trại Thăng-tiến VI ở Thủ-đô Hoa-kỳ.
Hiện nay, Hương-đạo Trương-niên đã có mặt
gần khắp nơi. Chúng ta cần họp nhau đông đủ
trong dịp này để bầu một Ban Phụ-trách mới
thay cho Ban Lâm-thời đã có từ Thăng-tiến 4 .

Trần Trọng kính mời

SỔ TAY MÙA HÈ SANG THU



Năm nay mùa hè Montréal đến sớm hơn mọi năm. Hơi nóng của mặt trời vàng rực từ sáng kéo qua chiều và theo đến tận đêm, nay đã chớm sang Thu, và sáng hôm nay, những chiếc lá phong bên cửa sổ đã thay đổi màu, cơn gió heo may quen thuộc đã len vào giữa những hàng cây ... mùa Thu đã đến ! (*Đêm nay Thu sang cùng heo may ...*).

Trong mùa Hè vừa qua, có rất nhiều chuyện, đặc biệt Liên-Lạc ghi nhận riêng được ba niềm vui, hai nỗi buồn và một mối băn khoăn. Vì niềm vui được nhiều, xin kể trước :

Một Hương-đạo-sinh ẩn-cư, rất trưởng thành về mọi mặt, bấy lâu nay mãi lo chuyện thiên hạ, "sau một thời gian vỗ cánh vân du, hạc vàng đã trở lại lâu xưa", chúng tôi muốn nói đến Tr. Phạm-Vinh-Xuân, thường chúng ta thấy nổi danh là Hà-Thúc-Sinh trên báo chí, sách vở : tuy hai mà một, và người ấy đã trở lại với Phong-trào Hương-đạo Trưởng-niên Charlotte, qua "tài ngoại-giao cơ-hữu" của Tr. Phúc "Nửa Chùm Xuân". Hà-Thúc-Sinh đã "biểu-dương lực-lượng" với Liên-lạc một mạch 3 bài ca, mà bài "*Các Trưởng Cụ đi Hè*" để tặng HĐ Trưởng-niên (có đăng trong số này), lại không quên góp ngay một bó củi đậm đà để đốt cho L.L. thêm dài, vui chung với anh chị em, hơn nữa còn thúc dục Chàng Phúc NCX tổ chức họp Xóm và đi Trại. Nay, Trưởng Xuân ơi ! Ngựa này thành thật gợi ý : đi đâu loanh quanh cho mệt, hãy dừng bước giang hồ lại, cầm tay nhau để ... "Vui ca lên nào anh em ơi" ... Chúng ta hãy chọn những bông hoa và những nụ cười để trao cho nhau để cuộc đời thêm phần ý nghĩa.

Niềm vui thứ hai là một buổi chiều chủ nhật (09-6-97) điện thoại viễn liên gọi từ Portland : Anh Thoại đó hả ? Em vừa đi dự Trại HL Bằng Rừng do BSA tổ-chức 10 ngày, mệt thấy chết, chợt nhìn tờ Liên-lạc trên bàn, đọc ngẫu nhiên một mạch, thấy hết mệt ngay, liền điện thoại cho Anh đây. (*nói một mạch thao thao, thấy đằng giây bên kia có vẻ im hơi lặng tiếng, sực nhớ là mình quên tự giới thiệu mình là ai, bèn nói tiếp*). Em là Hà, Lưu-Hà đây, cùng với anh Hạnh ở Portland, anh còn nhớ không, mà trong LL vừa rồi Anh có nhắc đó (*bây giờ, Ngựa mới sực biết là ai đang nói, và tiếp tục trao đổi về những chuyện khác...*) Cũng như trước đây, Chị Sói M.T. có nói : mỗi lần đi xa về, trong đồng thư từ nhận được, Chị lựa Liên-Lạc để đọc đầu tiên (*để cười cho sướng*) ! Nếu Liên-lạc "quả thật" đã đem lại niềm vui và thích thú như vậy thì còn gì an ủi hơn cho anh em trong Ban Phụ trách.

Niềm vui thứ ba là thư của cháu Lý-Quyên, 13 tuổi, nữ thiếu-sinh thuộc L.Đ. Hùng-Vương, có đoạn viết như sau : "...Theo lời dặn của Ông Nội con là Lý-Nhật-Hương (Cụ Trưởng HĐ.) xin gửi đến báo Liên-lạc ...\$, gọi là sự đóng góp nhỏ vào công việc chung", và ... "Hè này LĐ của con có tổ chức nhiều đợt bán cookies và rửa xe gây quỹ, hy vọng được tham dự Trại Họp Bạn Thế giới sang năm, đó là một điều rất vinh hạnh cho một thiếu sinh nhỏ như con...", và viết tiếp ...Con rất vui vì được thay mặt Ông con viết thư cho Trưởng, vì Ông nội con hiện đang ở San Jose để thăm chú con bị bệnh, thư này chắc có rất nhiều thiếu sót, mong Trưởng bỏ qua ..."

Buông thư xuống, Ngựa tôi thầm nghĩ cháu Lý-Quyên trong mười năm nữa, chắc chắn sẽ là một Trưởng nữ "cừ", có đủ sức và tài tiếp nối các Thế-hệ Xuân-Lan (Philadelphia), Đào-Diệp-Hương(Cali), Trúc-Lê (Brisbane), Phương-Túy, Lê-thị-Huệ (Pháp). Mới 13 tuổi đã thay ông nội viết thư cho L.L., lại lo gây quỹ để dành tiền dự Trại TT6. Với tinh-thần ấy, HĐVN không còn lo cho lứa đàn em đàn cháu sau này "thiếu lửa". Và cũng nhân dịp này mừng Trưởng L.N.Hương có được một cô cháu gái thật tuyệt vời. Tinh thần cao, đời chi tuổi tác !

Bây giờ đến nỗi buồn, buồn mà thương tiếc, buồn mà cảm phục : Bà Chị (phu-nhân Tr. Nguyễn-Tú-Vinh) viết thay chồng, có đoạn :... *nhà tôi năm nay 82 tuổi, bạn của anh Trần-vân- Đường, bấy lâu vẫn nhận đều báo Liên-lạc, nhưng gần đây, bị tai biến mạch máu não và mờ mắt cườm, trí nhớ kém và không đọc chữ được. Do đó, khi nhận được báo Liên-lạc thì cười, vui nhưng không thưởng thức được bao nhiêu. Và tiếp theo ...nhà tôi, trước học Trường Thuốc ở Hà-nội, gia nhập HĐ. theo sự hướng-dẫn của A. Hoàng-đạo-Thúy ..."*

và cũng không quên gửi kèm thêm củi lửa cho L.L. tiếp tục cuộc vui chung. Ôi! một nỗi buồn man mác ... như sự nuối tiếc của Xuân-Diệu :

*"...Tôi muốn tắt nắng đi cho màu đừng nhạt mất
Tôi muốn buộc gió lại cho hương đừng bay đi ..."*

Nỗi buồn kế tiếp không phải là vì "*Tôi buồn không biết vì sao tôi buồn...*" đó là hiện tượng một số Trường đã có một thời sinh hoạt với Phong-trào, bấy lâu ẩn-cư, vắng bóng. Nay tái xuất giang hồ, không phải như Hà-Thúc-Sinh đem tâm tình, tự nguyện tham gia vào sinh hoạt chung, trái lại, viết những bài tham luận, bản góp ý phê phán những việc làm của Phong trào HĐVN tạo thêm sự chia rẽ, gieo rắc sự hoài nghi ... Xin biết cho rằng hiện nay anh chị em đang cầm tay nhau tiến bước, cần có Tình Thương và sự Thông-cảm. Vì chỉ có Tình thương và sự Thông cảm mới chiếu sáng thế hệ đàn em và làm rạng rỡ cuộc đời. Chúng ta ra nước ngoài, chúng ta đã mất hết, chúng ta kết hợp được với nhau cũng nhờ Tình thương và Thông cảm. Các đơn vị HĐ. bản địa, Văn-phòng HĐ Thế-giới cũng dành cho chúng ta Tình thương và sự Thông cảm. Tại sao "ai đó" lại viện lý này, đặt lẽ nọ mà tạo thêm sự khó khăn cho bước tiến chung, trong khi có những việc khác rất cần bàn tay xây dựng của nhiều người. Chúng tôi biết ơn những gì mà "trước đây" Trường đã đóng góp cho Phong trào, nhưng bây giờ, như cung cách Trường đã chứng tỏ, xin được phép "*Kính nhi viễn chi*" và đau lòng ghi lại lời than của mối tình cay đắng năm xưa của Cụ Phan-Khôi : "*... Tình đôi ta thương nhau thì vẫn nặng*

*Mà lấy nhau hẵn đã không nặng
Để đến nỗi tình trước phụ sau
Chỉ cho bằng sớm liêu mà buông nhau !"*

Sau niềm vui, nỗi buồn, bây giờ đến mối băn khoăn. Như đã biết, Hội-đồng Trung-Ướng HĐVN gồm những Trường có uy tín, chịu khó hy sinh, nhưng sự hy sinh cũng nên ở mức vừa phải, bốn phần chúng ta là phải tiếp tay san sẻ, phụ thêm phương tiện để Phong trào dễ dàng hoạt động. Chúng tôi muốn đề cập đến Ban Bảo-Trợ. Ở đây, xin bàn đến mỗi đơn vị, mỗi vùng cần có một BBT để giúp đỡ cho đơn vị ấy sinh hoạt. Trong khi chờ đợi có HDBT Quốc-gia hay toàn Thế giới cho HĐVN, hàng năm, mỗi BBT địa-phương nên trích ra một số ngân khoản (theo tỉ lệ đoàn sinh) gom về BTV để trang trải các chi-phí cần thiết như ấn phẩm, in tài liệu, bản tin v.v...và nhất là bưu phí. HĐTU/HĐVN mà mạnh thì các đơn vị càng có thêm uy tín với HĐ bản địa, tin tức được trao đổi nhiều, tình anh em HĐVN càng thêm thắm thiết. Đây chỉ là một mối băn khoăn, nỗi ray rứt của Hương-đạo Trường niên, tự nhận là một bộ-phận đàn anh của các đơn vị HĐVN ở hải ngoại, **rất mong được các nơi tham gia góp ý, và xin coi đây như là một trò chơi lớn của chúng ta.**

Chỉ còn một năm nữa là tới ngày Trại Hạp bạn TT 6, anh chị em Hương-đạo chúng ta hãy chuẩn-bị ngay từ bây giờ, cũng như cháu Lý-Quyên đã chuẩn bị, để đến ngày vui lớn ấy, chúng ta về hội ngộ đông đủ mừng Phong trào HĐVN ngày càng phát-triển, cùng nhau học hỏi thêm kinh-nghiệm và Giữ Chặt Mối Giây mà các Trường Tiên-bối đã dày công truyền lửa lại cho chúng ta.

Liên-Lạc

Trưởng VÕ THÀNH MINH

viết về Hướng Đạo Việt Nam lúc khởi thủy



(Liên Lạc nhận được bài này, do Trưởng Phạm Quang Lộc gửi qua Tr. Trần Văn Thao. Trưởng Thao lại gửi cho Liên Lạc để đăng (làm nhiều kỳ) Xin chân thành cảm ơn hai Trưởng đã muốn các độc giả Liên Lạc hiểu biết thêm về Phong Trào Hướng Đạo Việt Nam từ lúc sơ khởi)



Đài nét phác họa về

LỊCH SỬ HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM LÚC KHỞI THỦY

Thế theo lời yêu cầu của anh chị em Hướng Đạo Huế, tôi xin phác ra đây vài nét thô sơ về lịch trình của đoàn thể chúng ta lúc sơ khai, mong bổ túc phần nào cuốn Lịch Sử Hướng Đạo Việt nam đang được anh Châu-Trưởng Hải Trung, Cò Yêu Đời, tự đảm nhiệm công việc soạn thảo.

Tôi viết trong những ngày ngồi một chỗ, không có một tài liệu nào ngoài những sự kiện được ghi trong ký ức, những sự kiện cách đây trong ngoài ba chục năm rồi, cho nên ngày tháng của sự kiện ấy đều có nhớ mang máng cũng không dám nêu ra, sợ lưu lại những sai lầm đáng tiếc.

Tôi cũng xin thú trước rằng : với tư cách là một ^{trong những} sáng lập viên của gia-đình HDVN, Ngựa rừng Hồng Sơn đã vì phong trào chạy khắp Đông Dương, mệt thiết lẫn lộn với mọi công tác, mọi biến cố . . . Vì vậy muốn hay không muốn, Dã Mã cũng phải nói đến cá nhân mình khá nhiều, mà nói đến mình thì lại là điều đáng ghét ! Mong anh chị em thông cảm cho.

Tuy tuyệt đối trung thành, tôi cũng có thể vì vô ý hay nhớ nhầm và ghi lại một vài điều thất thực. Những kẻ sửa sai cho tôi có thể là các anh Trần Văn Khắc, Hoàng Đạo Thúy, Touc Sao (người Cao Miên), Tạ Quang Bửu, Vương Trọng Tôn, Consigny, Serene Schlemmer (Pháp) và Tráng Cử, Nguyễn Hòe, Trần Điền . . . tuy rằng các anh sau này chưa có mặt ở Tổng-bộ, nếu tất cả còn sống.

Riêng về Hướng-Đạo miền Trung thì Bạn Đường xưa còn đông đủ sẽ không quên cải chính những sai lầm của tôi.

Xin cảm ơn trước tất cả Anh Chị Em và mong nay mai được đón xem cuốn Lịch-Sử Hướng-Đạo Việt Nam nếu còn sống.

Từ-Đường Sào-Nam Tiên-Sinh, mồng 1 tháng 7 năm Bính Ngọ, 1966

Hồng-Sơn Dã-Mã

Bộ đồng phục Hướng Đạo được người Việt Nam mặc vào đầu tiên ở Hà-Nội vào khoảng 1930, ngay trong Hội Thể Dục SEPTO mà Sếu (TRẦN-VĂN KHẮC) là một huấn luyện viên. Phải mất một vài năm nữa Hướng Đạo mới thoát thai. Từ thể dục ra

Hướng Đạo thực sự, với sự giúp đỡ của các anh HOÀNG-ĐẠO-THÚY (Hổ Sứt) NGÔ THẾ-TÂN và chị LỰU, TRẦN-DUY-HÙNG (Trâu Mơ Mộng), VƯƠNG-KHẢ-TẾ (Mèo Fakir), TRỊNH-HIỆU-NGỌC, HỒ, LÂN

v.v... Hội Hướng Đạo Bắc-Kỳ thành lập từ đó.

Ở miền Trung, Dã Mã (VÕ-THÀNH-MINH) vợ được một cuốn sách nhỏ nói về Hướng Đạo, cũng vào khoảng 1930, thế rồi nhân tình thế ở quê nhà (Vinh) bối rối, bèn từ Vinh lội bộ vào Huế rồi đi tuốt một vòng quanh Đông-Dương với bộ y phục Hướng Đạo đầu tiên của miền Trung.

1932 Sếu bay vào Saigon, gây phong trào cho Lục-tính miền Nam, Ngựa rừng vào liên lạc với Sếu rồi về lập đoàn Hướng Đạo Bình Dân ở ngay trường tư thực cũng mang tên ấy mà Ngựa rừng là Hiệu trưởng. Đồng thời, ông TRẦN BÁ VY, Viên ngoại triều đình nhà Nguyễn, cũng lập ra 2 Thiếu đoàn Gia Long và Triệu Tổ dưới sự hướng dẫn của anh CAO MINH PHÚ ở Hải-Phòng vào. Sau đó chẳng bao lâu, ở nhà Dòng Chúa Cứu Thế, Tu sĩ NHIỀU cũng lập một Thiếu-đoàn cho Thanh-Niên Công giáo. Các anh gặp anh TRÌNH, NGOẠN là những trưởng phụ tá cho anh Nhiều cũng như về phía hữu ngạn sông Hương, các trưởng HỒ. DĨ, TRÁNG CỬ, Nguyễn Hy Đôn là phụ tá của anh Phú.

1934 Dã Mã được các trưởng Hữu ngạn và ông Hội-trưởng họ TRẦN bầu lên làm Đạo-Trưởng Thứ Nhất ở Thần Kinh và cũng trong năm ấy các đoàn tả ngạn cũng chung thành một Đạo.

1935 là năm rất hoạt động của Hướng Đạo, anh Tổng Ủy Viên Hướng Đạo Pháp, Vieux Castor, qua Việt-Nam, đi thăm một vòng ba thủ đô và giúp anh em ít nhiều về chuyên môn và quản trị. Kế đó anh Niédrist (Sơn dương Isard), Kỹ sư điện cũng qua làm việc ở nhà máy đèn SIPEA. Anh ấy gặp Dã Mã và mở lớp huấn luyện đầu tiên ở Huế cho các Thiếu trưởng. Chừng 20 huynh trưởng thụ huấn tại Trại Trường thô sơ ấy (trại trường ở Nữ công học hội) trong đó có anh TẠ-QUANG-BỬU (Chồn, Feniec) người đã để lại cho Dã Mã một kỷ niệm không thể quên...

Một Thiếu đoàn được thành lập ở trường Thiên Hựu dưới quyền điều khiển của anh Tuyên, đồng thời nhiều đoàn khác cũng được lập ra ở Quảng Bình, Nghệ An (1935), Quảng Trị, Thanh Hóa (1936) và gần hết ở các tỉnh khác vào những năm sau. Tất nhiên, ở Bắc, ở Nam, Hướng Đạo cũng tiến bộ lan theo nhịp ấy.

1935 còn là năm Hướng-Đạo Việt Nam gia nhập Hướng Đạo Quốc Tế qua Tổng Hội Hướng Đạo Pháp (Eclaireurs de France) và là năm lập Tráng Đoàn thứ nhất ở Đông Dương và ở Đông Nam Á : Tráng Đoàn Bạch Mã. Năm ấy cũng là năm Dã Mã được mang cái vinh dự quá sức mình : mở đường cho ngành Tráng...

1936 Trại trường đầu tiên được tổ chức tại Đà-Lạt dưới sự điều khiển của Sơn Dương. Tráng đoàn Lam Sơn ra đời ở Thanh Hóa và Gà Hùng Biện (TRẦN ĐIỀN) cũng lên đường năm ấy. Ở Huế, Tráng đoàn Bạch Đằng cũng được tổ chức năm ấy dưới sự điều khiển của anh Langrand, giáo-sư trường Thiên Hựu. Cũng năm ấy (?) tờ báo Hướng Đạo thứ nhất, tờ Thăng Tiến ra đời ở Hà-Nội và một cuộc đại hội Hướng Đạo (Rallye) được tổ chức ở Saigon.

(Còn nữa)

Sách báo nhận được

Trong thời gian qua, Liên-lạc nhận được :

1. Bản tin HĐVN số 6 do Hội-đồng Trung Ương HĐVN phát hành. Đơn vị hay Trường nào muốn có, xin liên lạc trực tiếp với Ủy-viên liên-lạc Vùng .
 2. Bạch-Mã : Tin tức Huấn-luyện và diễn đàn Tráng-sinh, do Trường Tôn-Thất-Hy phụ trách cùng với một nhóm chủ-trương, do L.Đ Lam-sơn và L.Đ Phù-Đông phát hành. Muốn có, xin thư về: 10542 Greta Circle, Cypress, CA. 90630, USA.
- Ngoài ra, Liên-lạc không nhân thêm Bản tin, Đặc-san, Giai-phẩm nào cả (như thường lệ).
Hay là anh em đã "Lên Lưới" cả rồi !



Mời tham gia Ban Biên-tập tập-san TRƯỜNG. Theo thư đề ngày 1-7-97, Trường Vinh-Đào mời các Trường và thân-hữu có tâm huyết nghĩ đến tương-lai của Phong-trào tham gia vào Ban Biên-tập để đáp ứng được lòng mong đợi của tất cả chúng ta.

Tập-san TRƯỜNG có chủ trương như sau :

1. Là một cơ quan nghiên cứu, lý luận về những vấn đề giáo dục Thanh Thiếu-niên, phương pháp giáo dục HĐ và xây dựng Phong trào HĐVN.
2. Tạo một diễn đàn để thảo luận, trao đổi ý kiến về những vấn đề liên quan đến việc xây dựng và sinh hoạt của Phong trào HĐVN.
3. Giúp ích các Trường đang sinh hoạt trong các Liên-đoàn HĐVN bằng cách phổ biến những tài liệu về văn hoá Việt nam, những kiến thức khoa học, chuyên môn HĐ, những gợi ý về sinh hoạt Hướng-đạo ...
4. Giới thiệu Phong trào HĐVN đến Cộng-đồng VN, giúp một cách đặc lực vào việc quảng bá Phong trào HĐVN.
5. Tập san sẽ không có một hình thức quá khô khan, quá đặt nặng phần lý luận, mà cần có một hình thức hấp dẫn, lôi cuốn được người đọc, nhất là thành phần các Trường Trẻ và Tráng sinh.

Nhằm đáp ứng các mục tiêu đề ra, tập-san TRƯỜNG sẽ có những loại bài như sau :

* Nghiên cứu, thảo luận về các vấn đề giáo dục và các vấn đề liên quan đến việc xây dựng Phong trào HĐVN.

* Nghiên cứu, phổ biến các tài liệu về Văn hoá Việt-nam : Lịch sử, văn học, tập tục xã hội ...

* Phổ biến các tài liệu về kiến thức khoa học, về chuyên môn HĐ và sinh hoạt HĐ : HĐVN đang có mặt tại nhiều nước ; bằng cách sưu tầm những kinh nghiệm, những kỹ thuật chuyên môn trong các tài liệu, tạp chí HĐ tại các nước, chúng ta có thể làm cho sinh hoạt HĐVN hết sức phong phú.

* Tường thuật hồi ký về những kinh nghiệm, những kỷ niệm xa hay gần trong đời sống HĐ.

* Giải trí, hí hoạ, chuyện phiếm, chuyện vui, bài hát trò chơi ...

Ban Biên tập sẽ gồm từ 20 đến 30 người, cùng cam kết tích cực cộng tác để xây dựng tập san. Tập san TRƯỜNG sẽ phát hành 2 số mỗi năm, vào tháng 2 (dịp Tết) và tháng 8 (khi hè sắp hết và chuẩn bị một năm sinh hoạt mới). Tham gia vào Ban Biên tập chỉ phải cam kết : Mỗi năm viết một bài từ một đến bốn trang giấy cho Tập san.

Với một cam kết đóng góp hết sức khiêm tốn, nhận lời đứng trong Ban Biên tập, Trường sẽ chứng tỏ ý chí góp phần một cách tích cực trong việc xây dựng phong trào HĐVN mỗi ngày mỗi phong phú và bền vững thêm. Ban Thường-vụ sẽ hết sức phấn khởi nếu có mặt Trường trong Ban Biên tập Tập-san TRƯỜNG chúng ta cùng xây dựng hôm nay.

Ban Tổ-chức Trại Thăng Tiến 6 trình Làng .

Ban Tổ-chức cuộc Họp Bạn TT 6 đã có cuộc Họp mặt ra mắt vào chiều Chủ nhật 20-7-97 vừa qua tại Virginia, Hoa kỳ.

Sau phần nghi thức khai mạc, Trường Vinh-Đào, Chủ-tịch BTV Phong-trào HĐVN đã trình bày tóm lược diễn tiến của các cuộc Họp Bạn HĐVN tại hải ngoại : Khởi đầu là Trại Thăng tiến 1 tại Jambville , Pháp năm 1985 cho đến TT5 tại Sydney, Úc-châu tháng 12/1995 và sự ủng hộ của Tổ-chức Hướng-đạo Thế-giới dành cho Phong trào HĐVN.

Tiếp theo, Đại-diện của Hội HĐ Hoa-kỳ và Chánh-quyền Thành phố Fairfax County, nơi sẽ diễn ra cuộc Họp bạn, phát biểu sẽ dành cho cuộc Họp Bạn. Vị Đại diện Cộng-đồng Việt-nam tại địa-phương cũng đã cho biết sự hậu thuẫn của Cộng-đồng.

Tr. Võ-Thành-Nhân, Trường-ban Tổ-chức đã giới thiệu mô hình tổng quát và cách thiết trí tương lai của Trại. Huy-hiệu chính thức của Trại (được lựa chọn trong số 20 mẫu dự-thị) đã được trình Làng và cuộc bán áo thun Kỷ-niệm Trại TT 6 đã mang về một số ngàn khoản.

Tin tức Hướng Đạo Thế Giới

*** Thành lập một vùng mới của Tổ Chức Hướng Đạo Thế Giới .**

Do hậu quả của sự phát triển mau lẹ của Phong trào Hướng Đạo tại các nước thuộc Liên Xô cũ, Ủy ban Hướng Đạo Thế Giới trong phiên họp hồi tháng 4 đã quyết định thành lập một vùng thứ 6, gọi là vùng Âu-Á (Eurasia). Vùng này chiếm một diện tích rộng lớn 27 triệu km², với một dân số trên 280 triệu người, bao trùm 12 nước trong Cộng Đồng các Quốc Gia Độc Lập. Các hội Hướng Đạo tại những nước này đang phát triển mạnh và trong một tương lai không xa đều sẽ là hội viên của Tổ Chức Hướng Đạo Thế Giới.

Ba nước trong vùng này: Armenia, Moldova và Tadjikistan đã được thu nhận làm hội viên TC/HĐTG trong tháng 4 vừa qua. Các nước Belarus và Georgia có thể sẽ thành hội viên trong những tháng tới. Và Kazakhstan, Kirghizistan, Liên Bang Nga cũng như Ukraine sẽ gia nhập Tổ Chức Thế Giới trong một tương lai gần. Các nhóm Hướng Đạo đầu tiên cũng đã xuất hiện tại Azerbaidjan, Tyukmenistan và Ouzbekistan.

Trụ sở của vùng Eurasia được đặt tại Yalta-Gurzuf (Ukraine). Trung tâm thông tin của Văn Phòng Hướng Đạo Thế Giới mở tại Moscow năm 1991 vẫn tiếp tục hoạt động như là một chi nhánh của Văn Phòng Vùng.

Từ nay, Tổ Chức Hướng Đạo Thế Giới có sáu Văn phòng Vùng như sau: *Âu châu* (Bruxelles - Bỉ), *Phi châu* (Nairobi, Kenya), *Á châu-Thái Bình Dương* (Manila, Philippines), *Liên-Mỹ* (San José, Costa Rica), *Ả Rập* (Cairo, Egypt), *Âu-Á* (Yalta-Gurzuf, Ukraine). Văn Phòng Thế Giới (trung ương) được đặt tại Geneva, Thụy Sĩ.

*** Các hội viên mới của TC/HĐTG**

Ba hội viên mới (cả ba đều là những nước trong khối Liên Xô cũ) được chấp nhận làm hội viên Tổ Chức Hướng Đạo Thế Giới nhân phiên họp ngày 18 thg.04 của Ủy ban Hướng Đạo Thế Giới (World Committee), nâng tổng số hội viên của Tổ Chức Thế Giới lên số 144 quốc gia.

- **Phong trào Hướng Đạo Quốc gia Armenia (HASK)** có số đoàn viên hiện nay là 2035, gồm cả nam và nữ. Năm 1922, một năm sau khi Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Xô Viết được thành lập, vài Liên Đoàn Hướng Đạo còn hoạt động lẻ tẻ nhanh chóng bị chính quyền giải tán. Nhưng phong trào Hướng Đạo bắt đầu nhen nhúm và phát triển mạnh tại hải ngoại trong cộng đồng người Armenia tỵ nạn cộng sản và định cư ở nước ngoài. Năm 1929, « Hội Hướng Đạo Armenia » đặt trụ sở tại Pháp được công nhận là hội viên TC/HĐTG với tính cách đặc biệt (vì không có lãnh thổ riêng). Khi khối Xã hội chủ nghĩa tan rã, Hướng Đạo bắt đầu xuất hiện trở lại tại Armenia từ năm 1989. Hội Hướng Đạo Armenia tại Pháp tích cực giúp đỡ việc phục hồi sinh hoạt Hướng Đạo tại quê hương cũ và tỏ ý sẽ rút lui khỏi Tổ chức Thế Giới để nhường chỗ cho Hội Hướng Đạo tại Armenia. Ngày 18.04.1997 như đã nói ở trên, Hội Hướng Đạo Armenia lưu vong rút khỏi Tổ Chức Thế Giới để Phong trào Hướng Đạo Armenia trở thành hội viên chính thức của Tổ Chức Hướng Đạo Thế Giới.

- **Tổ Chức Quốc gia Hướng Đạo Moldova** gồm 1540 đoàn viên nam và nữ. Hướng Đạo chỉ được du nhập tại đây vào năm 1991 sau khi hai nhà hoạt động thanh niên tham dự một cuộc hội thảo do Hướng Đạo Thế Giới tổ chức tại Cartigny (Thụy Sĩ). Cùng năm, 4 người khác được mời tham dự một khóa huấn luyện đặc biệt do Hướng Đạo Ý tổ chức. Những cuộc rối loạn đẫm máu trong hai năm 1992-1993 làm chậm lại mức phát triển của phong trào HD. Năm 1994, phong trào phát triển mạnh trở lại và một tổ chức Hướng Đạo quốc gia được thành lập.

Nhìn nước Người, ngắm lại Ta !

Đọc các tin Hướng-đạo Đông-Âu vừa được thành-lập và đã gia nhập Hướng-đạo Thế-giới.
Nước Việt-nam chúng ta biết bao giờ mới đến lượt đây và cầu mong ngày ấy sẽ không còn xa .

TIN HƯỚNG-ĐẠO KHẮP NƠI

Trại «Nghiên cứu huấn luyện» tại Bắc California

Một kỳ trại hội luận đặc biệt được Hội Đồng HĐVN Châu Santa Clara tổ chức tại Rancho Los Muchos, Livermore, từ ngày 28 tháng 6 đến 1 tháng 7.1997. Cuộc hội luận này mang tên là «Trại Nghiên cứu huấn luyện», có mục đích giúp các Trưởng và Tráng sinh chia sẻ những kinh nghiệm về sinh hoạt Đoàn, tìm hiểu các vấn đề quan trọng trong sinh hoạt Hướng Đạo ngày nay tại Hoa Kỳ. Cuộc hội luận dùng các phương pháp gợi ý, thuyết trình, thảo luận và thực tập. Một « Bản gợi ý » sẽ được đúc kết vào cuối trại.

Chương trình do Ban Tổ chức dự trù đặc biệt nhấn mạnh đến khía cạnh phát huy và phổ biến văn hóa Việt Nam, là đặc điểm trong chương trình giáo dục của các đơn vị HĐVN sinh hoạt tại Hoa Kỳ cũng như tại những nơi khác. Thí dụ những đề tài sau đây: «Thực hiện một buổi họp đoàn mang màu sắc văn hóa Việt Nam», «Thực hiện một đêm hát cộng đồng, dân ca, hùng ca», «Truyền thống và tập tục HĐVN...» Bên cạnh đó là những đề tài tổng quát về sinh hoạt Hướng Đạo, lãnh đạo, tu thân và phục vụ... Một ưu điểm lớn của trại hội luận này là không phải chỉ nhằm thảo luận suông mà dành một phần quan trọng cho thực hành.

Cuộc hội luận đặt trọng tâm vào ngành Thiếu, nhưng các ngành Ấu, Thanh và Tráng, cũng được dành một số thời gian thảo luận.

Trại liên Liên Đoàn Bắc Cali. 1997

Hội Đồng Hướng Đạo Việt Nam Châu Santa Clara (Santa Clara County Coucil) tổ chức một trại « liên Liên Đoàn » qui tụ tất cả các Liên Đoàn HĐVN sinh hoạt tại vùng Bắc California, từ ngày 4 đến 7 tháng 7.1997.

Trại được tổ chức tại Cutter Camp, và dự trù tiếp đón thêm một số đơn vị bạn HĐVN ở những vùng lân cận. Ban Tổ chức trại ước lượng số trại sinh và phụ huynh, thân hữu có mặt sẽ lên đến 400-500 người hoặc hơn nữa.

Hội thảo tại Úc

Một cuộc hội thảo về đề tài « Quan hệ nam nữ của tuổi trẻ Việt Nam trong xã hội Úc » đã được HĐVN tại Sydney và Tổng Hội Sinh Viên New South Wales phối hợp tổ chức tại Hội Trường Hướng Đạo Bankstown NSW vào ngày 25.05.

Mở đầu, toàn hội trường đã cùng nhạc sĩ Hoàng Ngọc Tuấn hát 3 bài dân ca: Trống cơm, Qua cầu gió bay và Lý ngựa ô. Sau lời chào mừng của Tr. Nguyễn Văn Thuật, A. Dương Xuân, Trưởng Ban tổ chức, nói về mục tiêu cuộc hội thảo và giới thiệu thuyết trình viên là Chị Nguyễn Bạch Tuyết, một người hoạt động trong lãnh vực xã hội và cố vấn về xã hội và tâm lý. Trong hơn 30 phút, thuyết trình viên đã trình bày tiến trình phát triển tâm lý, những suy nghĩ, hành động của tuổi trẻ qua từng giai đoạn và những quan hệ, đôi lúc khó khăn, giữa cha mẹ và con cái. Một số câu hỏi đã được nêu lên với thuyết trình viên. Sau đó, hội trường được chia thành 4 nhóm tùy theo lứa tuổi để thảo luận và trình bày những suy nghĩ, nhận định và đề nghị của mình trong phiên họp khoáng đại sau đó.

Chủ tọa đoàn gồm có A. Dương Xuân, Tr. Đặng Trung Chính (đại diện HĐVN), và A. Nguyễn Hồng (đại diện Tổng Hội Sinh viên).

Ngày Tinh-thần Trưởng Trần-Văn-Khắc ở Úc-châu.

Liên-đoàn Đống-da (Brisbane) đã long trọng tổ-chức "Ngày Tinh-thần Trần-văn-Khắc" vào tối 1-7-97.

Một số Đại-diện các Đoàn thể và Cộng-đồng Người Việt Tự-do Queensland đã tham-dự, ngoài các Trưởng và HDS của Liên-đoàn. Tiểu-sứ của Trưởng Chủ-tịch Sáng-lập và ý nghĩa của buổi lễ cùng các tin tức về Trại Lửa Việt vào tháng 12/97 và bữa cơm gây quỹ cho Liên-đoàn ... đã được phổ biến.

Tại Sydney, "Ngày Tinh thần Trần-văn-Khắc" đã được tổ-chức vào 27-7-97 tại Hội-trường Bankstown với sự tham dự của toàn thể Đoàn-sinh thuộc hai Liên-đoàn Bách-Việt và Văn-lang vùng đông đảo các thành-viên Làng Bách-hợp (HĐ Trưởng-niên) Sydney. Nhân dịp này, Trưởng Lê-Văn-Lệ đã tóm lược tiểu-sứ Tr. Trần-văn-Khắc và Tr. Nguyễn-văn-Thuật đã nhắc lại gương sáng tận tụy với Phong-trào và từ ái với mọi người trong suốt 64 năm của Trưởng Chủ-tịch.

Tin Hưởng--Đạo Trưởng-niên Vùng CHARLOTTE



1. Tr. Trần-Vân-Phúc (tức là Phúc NCX) bị thương ở bàn tay trái vì một bọc nylon nặng 4 pounds có răng cưa rất bén rơi xuống nhằm bàn tay trái. Chị Phúc lại bị gãy xương chân trái, phải bó bột hơn tháng (vì tai nạn lao động ở hãng làm việc). Thiệt là họa vô đơn chí. Ông Trùm Phúc mà ... "liệt" là mệt cho Xóm đấy. Anh em trong Ban phụ-trách Liên-lạc và riêng Ngựa này cầu chúc cho Anh Chị Phúc sớm bình phục để còn vui chơi dài dài với anh em, nhất là sẽ cùng gặp nhau ở Trại TT6 sắp tới.

2. Tr. Phạm-Vinh-Xuân vừa phải mổ chân (lại mổ!), hiện còn điều trị tại gia. Chờ xong chân này thì tính tới chân kia. Đương sự hứa sẽ hoạt động H.Đ lại sau khi bình phục cả 2 chân. Liên-lạc chúc Trưởng Xuân không những sớm có được 2 chân "thật" đang hoàng, chắc chắn và mạnh mẽ hơn xưa (chứ đừng thêm chân gỗ hay chân sắt thì buồn lắm!) để cả Xóm được nhờ. Mong thay !

3. Tr. Vũ-Quang-Nhật vừa khai trương tung bùng tiệm Inspection xe hơi. Liên-lạc thành thật chúc cơ sở của Trưởng Nhật thật phát đạt.

4. Tr. Vũ-Vương-Hổ quyết tâm làm thật nhiều tiền để tậu nhà mới. Quyết tâm vật lộn với mấy cái xe nhà. Quyết tâm không cho cơ hội các hãng sửa xe hơi moi tiền túi của mình. Hãng thật, rất đáng hoan hô. Nhưng nếu Liên-lạc đề nghị Trưởng Hổ quyết tâm thêm một việc nữa (việc này là việc chi thì Tr. Hổ và Tr. Phúc đoán cũng biết, không tiện nói ra) thì cả Xóm đều vui và Làng Bách-Hợp hoan hô vô cùng !

5. Tr. Vũ-Đức-Nam lúc nào cũng hăng say giúp đỡ bạn bè, không quản ngại ngày đêm, vì vậy mà lúc nào cũng bận rộn. Vừa tậu xe mới hiệu Land Rover nên cứ thúc dục anh em mau mau họp lại để đi cắm trại và Tr. NAM sẽ hy sinh lo việc di chuyển cho anh em HĐ với chiếc Land Rover để xem sức leo núi có mạnh như lời quảng cáo của hãng xe không !

6. Tr. Tôn-Thất-Đông (Đông Chatlotte, chứ không phải TTĐông Na-Uy, hay TT Đông Huế đầu) rất sốt sắng cùng với Bè Trên thăm hỏi bạn bè lúc đau yếu hoặc rủi ro bị tai nạn. Điển hình là sau khi hay tin Anh Chị Phúc người thì chân đau bó bột, kẻ thì bị cứa tay trái (gặp anh em HĐ thì chỉ chào 1 ngón !), đã đến nhà thăm hỏi đôi ba bận, còn bồi dưỡng bánh bột lọc, bún bò Huế, bánh cuốn (ngon quá, không kể thêm nữa, chày nước miếng đây nè!). Quý hoá thay tình huynh-đệ Hưởng-đạo !

TR. TRẦN-VĂN-THAO THĂM VIẾNG MONTRÉAL

Trưởng Trần-Văn-Thao đồng Tiên-chỉ Làng Bách-Hợp đã đến Montréal trong 2 ngày 10 và 11-7-97. Trong dịp này, Tr. Thao đã gặp gỡ anh em Hưởng-đạo Trưởng-niên, ban phụ trách Liên-lạc và đã chung vui chuyện trò tại Restaurant Commensal. Tối 10 nghỉ tại nhà Tr. Tuấn (niên-trưởng) sáng 11-7 sau khi điểm tâm. đã được Tr. Sư-tử, Ngựa và Cụ Tuấn hướng-dẫn lên Oratoire St-Joseph để hành hương, dâng lễ và thưởng ngoạn chung quanh ngọn đồi linh thiêng và danh tiếng này của Bắc-Mỹ. Rời Montréal chiều 11-7, Trưởng Thao tiếp tục cuộc hành trình đi Ottawa, ở đó 3 hôm, sau đó đi Toronto. Tất cả đều đi bằng xe hơi cùng với gia đình người con trai (Anh Thư).



Ở vào tuổi "ngoại cửu-tuần" như Trưởng Cọp Yên-Tử này mà đi đây đi đó phon phon như rứa kể cũng hiếm, tiếng nói sang sảng, ăn uống bình thường, tâm trí còn rất minh mẫn, khiếp thật ! Đúng là ... Cọp thiệt ! Một niềm vui chung.



Trà đàm : Một buổi sáng, tại Thiên-Đường "Làng Cây Phong", Liên Xóm ottawa Montréal, vừa uống trà, vừa ngồi nghe Trưởng Xóm Nguyễn-Tấn-Hồng nói chuyện về "Thiền". Tr. Hồng tức là Giảng-Sư Chân-Hội, người rất am-tường về "Thiền".
 (Hình từ phía trái : Tr. Thanh (LĐT), Ngựa CK, Tr. Phong, Chị Tý.
 Phía tay phải, sát tường : Chị Cường, Tr. Hồng (tóc bạc, ngồi lưng thẳng), Tr. Vinh.
 Phía giữa, cạnh cửa sổ : các xóm viên khác đang chăm chú ngồi nghe Tr. Hồng.

Tin Vui

Nhận được tin vui : Trưởng Đỗ Bằng-Lãng, trưởng nữ của Trưởng Đỗ-Quý-Toàn sẽ thành-hôn với Tân-lang Patrick . Lễ cưới được tổ-chức ngày 24-8-97 tại Làng Cây Phong thuộc Tỉnh Québec. Xin Mừng Anh Chị Toàn-Quyên và thân chúc Bằng-Lãng và Patrick "Thật Nhiều Hạnh-Phúc"

Liên-Lạc

Liên-Lạc Giáng-sinh và Tết

Liên-lạc số sắp đến có số trang dày gấp đôi, bìa nhiều màu, sẽ được phát hành vào tuần lễ đầu của tháng 12/1997. Thư-từ và bài vở xin gửi về Liên-Lạc trước ngày 1/11/97 để việc tiện sắp đặt. Xin Cảm ơn.

Tin Hướng-đạo Trưởng-niên Montréal

Theo thông-lệ hàng năm, vào khoảng thời gian đầu tháng 7, các nơi tổ chức ngày Tinh-thần Trần-Văn-Khắc để tưởng nhớ đến vị Huynh-trưởng đã có công với Phong-trào Hướng-đạo Việt-nam. Ngày 05-7-97, tại Nhà Hàng Commensal, một tiệm cơm chay nổi tiếng, các Trưởng thuộc Xóm Trưởng-niên Montréal đã nhóm họp. Khai hội, Trưởng Xóm Nguyễn-Tấn-Hồng đã nói lý do và cảm ơn các anh chị đã đến tham dự. Tiếp đó, Tr. Lê-Thọ (Mỏ Xóm) yêu cầu Tr. Ngựa CK nói lại tiểu-sử Tr. Trần-văn-Khắc và những đức tánh cá-biệt của Trưởng Khác, mà những ai có dịp tiếp xúc hoặc trao đổi thư từ cũng đều mến phục. Tiếp đến. Sau đó là phần sinh-hoạt của Xóm và hẹn trong kỳ họp tới sẽ bầu lại Trưởng Xóm mới, vì nhiệm-kỳ cũng sắp mãn. Xóm mới bầu trong dịp tiệc "Chả cá" mà nay đã sắp bầu lại. Nhanh thật !
 (Ghi chú riêng : HĐ Trưởng-niên Montréal có thói quen rất dễ thương : ăn theo lối KAMA, ai cũng vui và thích thú cả. Chả cá Thăng-long thì có Chị Cường. Còn lẩu dê Thái-sơn thì Chị Vịt Nước vui vẻ quen với chủ-nhân đồng-hương nên rất đặc-biệt)

Tin Hưởng-Đạo Trưởng-Niên Bắc Ca-Li

Với mục-dịch siết chặt mối giây và nối vòng tay lớn với tất cả Hưởng-đạo Trưởng-niên, Làng Bách-Hợp Bắc California tổ-chức Trại Hạp Bạn Đặc-biệt "Trại Cát Vàng" dành cho tất cả H.Đ. Trưởng-niên và thân-hữu vào ngày thứ bảy 13 và Chủ nhật 14-9-97 tại Ed Levin Park, Milpitas, với sự yểm trợ của các Trưởng thuộc Hội-đồng Châu Santa Clara.

Trại Hạp Bạn này giúp chúng ta ngồi lại bên nhau trong ánh lửa trại, cùng nhau ôn lại và phát-triển tinh-thần HĐVN. Ngoài ra cũng là dịp để các Trưởng ở xa có cơ hội ngoạn cảnh trong vùng Bay Area và Monterey. Mục này cũng là một phần của chương trình Trại Hạp Bạn.

Trại này do một Ban điều-hành hùng hậu gồm các Trưởng "gạo cội" đảm trách, dưới sự phò trợ của Trại-Trưởng Nguyễn-Đình-Tuấn.

Địa-chỉ của HĐ Trưởng-niên Bắc California :
900 N. First St., suite A. San Jose, CA. 95122, USA



Cảm Tạ

Chúng tôi xin chân thành cảm tạ :

Quý Trưởng trong BTV/HĐTƯ - H.Đ. V.N.
Quý Trưởng H.Đ. Trưởng-niên Montréal -
Ottawa

Quý Trưởng và H.Đ.S. Chi-nhánh Canada
Quý Trưởng và H.Đ.S. Liên-Đoàn Montréal
đã hoi han, phúng điếu, chia buồn và tiễn đưa
nhân dịp Thân-phụ chúng tôi là Cụ
Lê-Ngọc-Hình

từ-trần lúc 4 giờ sáng ngày 15-8-97 tại Bệnh-viện
Hôtel De Dieu (Montréal), hưởng-thọ được 73 tuổi.
Trong lúc tang gia bối rối, có gì sơ suất, xin Quý
Trưởng và Anh Chị Em H.Đ.S. vui lòng bỏ qua cho.
Chúng tôi xin hết lòng thâm tạ.

Lê-Ngọc-Diệp và tang gia.

Tin H.Đ. Trưởng-niên : Làng Bách-Hợp Sydney

Liên-Lạc vừa nhận được thư và hình ảnh do Tr. Trương Lạc-Phiêu gửi, loan báo việc thành-lập Làng Bách-Hợp, một đơn-vị H.Đ. Trưởng-niên thứ nhì, sau Melbourne, đúng như Trưởng Nguyễn-Văn-Thuất đã loan báo trong một thư gần đây gửi cho Liên-lạc.

Làng Bách-Hợp Sydney được chính thức thành lập ngày 15-6-97. Sau khi trình bày lý do, mục đích và tổ-chức của Phong-trào H.Đ. Trưởng-niên, một Ban chấp-hành gồm 8 người được bầu lên, theo lối bầu phiếu kín mà Trưởng Nguyễn-văn-Thuất được bầu làm Trưởng Làng và Trưởng Thanh-Huế làm Thủ-quỹ, còn 6 Trưởng khác chia nhau đảm-trách các công tác khác của Làng.

Sau buổi họp, có tiệc trà mừng chung, có lễ cất bánh mừng sanh nhật các Trưởng có ngày sinh trong tháng 6.

Nhân dịp này, Phong-trào Hưởng-đạo Trưởng-niên vô cùng hân hoan đón mừng thêm một đơn-vị mới, một đơn-vị đã mong đợi từ lâu.

PHÂN ƯU

.....

Được tin buồn : Thân-phụ Trưởng Lê-Ngọc-Diệp là
Cụ Lê - Ngọc - Hình

Đã Quy Tiên ngày 15-8-1997 tại Montréal, hưởng thọ 73 tuổi. Lễ hỏa-thiêu được tổ chức ngày 18-8-97 tại Nhà Quàn Magnus Poirier (Montréal) trước sự hiện diện của Thân Bàng Quyến Thuộc và một số Trưởng Hưởng-đạo Việt-Nam.

Nhân dịp này, Chúng tôi xin thành kính phân-ưu cùng Tang gia và san sẻ nỗi buồn cùng Trưởng Lê-Ngọc-Diệp. Nguyễn Cầu Hương-linh Cụ Lê-Ngọc-Hình được sớm về cõi Phật.

Ban Thường-Vụ Hội đồng Trung-Ướng H.Đ.V.N.
Hưởng-đạo Trưởng-niên Liên-Xóm Montréal - Ottawa
Các Trưởng và H.Đ.S. Chi-nhánh Canada
Liên-Đoàn Hưởng-đạo Montréal

Để biết thêm về Trường

NGÔ THẾ TÂN

PHAN THANH HY

Tờ Liên Lạc tháng 6/1997 đưa tin Trường NGÔ THẾ TÂN đã mãn phần ngày 25/02/1997.

Thế-hệ các Hưởng-đạo-sinh Việt-Nam sau này ít biết rõ về anh Ngô Thế Tân. Riêng tôi cũng chỉ may mắn được quen với anh chị TÂN từ ngày Họp Bạn Thăng Tiến I tại Jambville ở Pháp. Gặp gỡ ngắn ngủi ?

Sau đó, tháng 7/1988, Trường Nghiêm Văn Thạch từ Paris điện thoại báo tin chị TÂN đã đột ngột ra đi, và nhờ tôi thay mặt Hưởng-đạo Việt-Nam đến chia buồn anh tại tư-thất vì tôi ở miền Nam gần Anh. Tuy cách nhau trên hai trăm cây số.

Thân tình bắt đầu từ đó.

Xin nhắc lại là Anh Ngô Thế Tân đã gặp chị Lê-Thị-Lựu tại Hà-Nội. Anh học tại Trường Cao Đẳng Nông-Lâm và chị Trường Cao-đẳng Mỹ-Thuật.

Anh Chị kết duyên vì hai người đều có cảm tình nhiều với Phong-trào Hưởng-Đạo Việt-Nam trong giai-đoạn đầu. Trường Trần Văn Khắc và Hoàng Đạo Thúy trong hồi-ký đã nhắc đến : Anh Ngô-Thế-Tân coi đoàn Hùng-Vương và Chị Lê-Thị-Lựu một nữ bầy-trưởng.

Sau khi tốt nghiệp, Chị Lê-Thị-Lựu thành một Họa-sĩ tên tuổi và đã cộng tác với nhiều tờ báo Việt Nam hồi đó.

Rồi Chị giữ chức vụ Giám-đốc Trường Cao-đẳng Mỹ-thuật Biên Hòa. Chị đã nhiều lần vẽ những tranh ảnh để trang-trí các Trại Họp-Bạn Hưởng-đạo, trong đó không ai quên bức ảnh B.P. khổng lồ đan bằng ngũ cốc trước cửa trại họp-bạn tại Sài-gòn.

Nhưng anh chị Ngô-Thế-Tân từ già Việt-Nam sang lập nghiệp tại Pháp năm 1939, khi Đại-Thế-Chiến thứ hai bùng nổ.

Đến thăm anh Tân, tôi đã vô cùng thán phục cái biệt thự, kiến trúc dẫn dệ, trang trí toàn tranh vẽ của Chị, cái vườn không rộng bao quanh, vẫn kiến-trúc Á-đông, cầu Nhựt-bồn, hồ



Hình chụp Tr. Phan-Thanh-Hy (Cựu Hội-trưởng HĐVN) cùng đứng với Tr. Ngô-Thế-Tân (một Trường kỳ cựu đồng thời với Tr. Trần Văn Khắc trong giai đoạn sơ khởi). Trước mặt là di-ảnh cố bầy-trưởng Lê-Thị-Lựu (phụ-nhân của Tr. Tân)

bán-nguyệt đủ loại cá gọi là cá “thia tâu” đủ màu sắc. Mỗi góc vườn, mỗi bụi cây phần lớn đem từ Việt-Nam qua đều nhắc lại kỷ niệm người xưa.

Anh Tân cho biết đã hỏa-táng Chị. Hài cốt thính vào một chiếc lọ để thờ. Chờ ngày đem về Việt-Nam theo ý của Chị.

Xế chiều, người bạn già lại dùng xe đưa tôi đến bến xe, như đã đến đó để đón tôi. Anh cho biết nay mai sẽ bỏ hẳn nơi mà anh chị đã sống từ lâu nay, dọn đi nơi khác vì không chịu được sự nặng nề của cô-đơn. Tôi có đề nghị anh nên hiến tác-phẩm của Chị cho Chính-phủ để thành lập một nhà bảo-tàng Mỹ-Thuật tại Việt-Nam.

Rồi từ dạo đó, chúng tôi thường xuyên liên lạc gặp nhau trao đổi sách báo đã đọc và ý kiến về Hưởng-đạo, Cũng như về nhiều vấn-đề đạo-giáo.

Anh Tân tỏ ra rất thật-thà, sáng suốt.

Lời lẽ trong thư anh Tân hình như thiên về lý-trí, mà kỳ thật anh có rất nhiều tình cảm.

Như đã dự định, Anh bỏ căn nhà cũ, cái vườn xưa và đến ở với một người bạn. Nơi có thể gọi là gần tôi hơn trước.

Cách đây vài năm, HĐVN tại Pháp có tổ chức một Trại Hè ở vùng Hyères, trên bờ biển Giens, miền Nam Pháp. Theo đề nghị của tôi và sự cho phép của chánh-quyền địa-phương.

Tôi thông báo anh Tân dự định của anh em Hưởng-Đạo.

Trước ngày khai Trại một tháng, một buổi sáng tinh sương, tôi thấy anh Tân, mà ai cũng biết là tim rất yếu, và hình như thường xuyên phải đeo một máy trợ tim để thở cho dễ, bấm chuông cho biết là anh đến thăm tôi và thăm đất trại. Tôi hú vía ! Trời ơi, anh đã một mình cầm xe hơn hai trăm cây số để đến gặp tôi. Chưa kể tôi ở từng lâu ba, không thang máy. Anh đem theo để tặng tôi hai bức tranh vẽ : bức tranh “Mẹ và Con” của Chị Lê-Thị-Lựu và bức tranh “Lộ hoa” của Anh.

Sau vài ba câu chuyện tâm tình, giải khát sơ sài, anh Tân, hình như không còn thấy mệt, thúc dục tôi lên đường đi thăm đất Trại.

Anh tỏ ý hoan hỷ về địa-điểm và hy vọng anh em Hưởng-đạo sẽ được thoải mái quan sát kỹ.

Chúng tôi dùng cơm trưa tại đó.

Khoảng xế chiều, mặc dầu vợ chồng tôi năn nỉ mời anh ở lại, anh từ chối, lên đường về. Đến tối, liên lạc được và được biết anh bình yên, chúng tôi mới an-tâm.

Bật tin một lúc, tôi được biết anh đã về Việt-Nam, đem hài cốt Chị về xứ. Rồi trở lại Pháp.

Nhưng tuổi khá cao, đường đi và về quá xa đã thật sự hành hạ thể xác của Anh. Sự cương quyết và ý chí của người Hưởng-đạo già không thắng được. Qua giọng nói, hơi thở của anh nghe trong điện thoại, tôi cảm thấy anh đã mệt nhiều hơn trước. Tôi hứa sẽ đến thăm anh. Nhưng hai ba lần không thực hiện được. Sức khỏe của tôi không cho phép. Đến độ có lúc hàng tháng mà chúng tôi không liên lạc.

Và tôi cũng không hay biết ngày Anh vĩnh biệt ra đi.

Hưởng-đạo Việt-Nam mất một Trường tiên-bối, chân thành, sáng suốt, hăng say. Tôi khóc một người bạn quý-mến, mà tôi có dịp học hỏi nhiều, quyến luyến như một người anh ruột.

Viết tại Pháp tháng 6 năm 1997

Phan Thanh Huyền

Sổ Vàng

Ít nhiều miễn được đồng tiền tốt

Thiên hạ nài bao gốc củi tàn

(Bán than. Thơ. Lê-Thánh-Tôn)

1. Tr. Dương Văn-Hoá	30	Gia-kim
2. T.H. Vũ-Xuân-Rạng	30	-
3. Tr. Vũ Thuý-Lan	40	-
4. Tr. Phan-Hữu-Khả	30	-
5. Tr. Vũ-Minh-Ngọc	20	-
6. Tr. Vinh-Đào	100	-
7. Tr. Phan-Lệ-Nga	50	-
8. Tr. Phan-Thị-Huệ	100	Mỹ-kim
9. Tr. Nguyễn-Chí-Hiếu	50	-
10. Tr. Bửu-Sao	20	-
11. Tr. Lê-Bá-Tâm	50	-
12. Tr. Nguyễn-Tú-Vinh	20	-
13. Tr. Vũ-Vân-Chấn	50	-
14. Tr. Tăng-Thị-Linh	20	-
15. Tr. Nguyễn-Minh-Mẫn	50	-
16. Tr. Nguyễn-Thị Xuân-Lan	50	-
17. Tr. Nguyễn-Quang-Khải	50	-
18. Tr. Lê-thị Kim-Biên	40	-
19. Tr. Phạm-Gia-Kiểm	30	-
20. Tr. Đinh-Hồng-Phong	15	-
21. Tr. Phạm-Vinh-Xuân	20	-
22. Tr. Lê Hoàng-Tâm	20	-
23. Tr. Lý-Nhật-Hương	20	-
24. Th.H. Phạm-Gia-Uy	20	-
25. Tr. Trương Lạc-Phiêu	50	Úc-kim

Liên-Lạc xin chân-thành cảm ơn Quý Trường và Thân-hữu đã góp sức giữ chặt mối giây Thân-ái của chúng ta.

(Thủ quỹ khoá sổ Thu của Liên-lạc số 24 vào ngày 15-8-97)

Thư Làng Xóm :

Những thư từ, bài vở nhận sau ngày 15-8-97, xin phép được thưa trình trong Liên-lạc số kế tiếp, vì số 24 này đã gửi lên Ottawa in rồi. Chúng tôi sẽ hết sức cố gắng không để sót ai.

Liên-Lạc

M Ã T H Ư



*Mục này dành trả lời những thư, những ý-kiến đóng góp, mà lão-già không muốn trích đăng thư mình trên Liên-Lạc, có vị còn yêu-cầu đừng ghi cả Tên, Họ...
Uc lóm! nhưng cũng đành chịu và xin lãnh mệnh.*

*Tr. NGUYỄN MINH MÃN (Virginia)

Ông Hà-Mã ơi! “Ngáy” kỹ quá bây giờ mới thức giấc à? Những tấm hình TT5 đăng ấy gửi, thật đẹp, tiếc là không gửi ngay để Liên Lạc đăng vào sau kỳ TT5 về. Nghe đăng ấy viết: “Để có dịp gần gũi các Trưởng lớn tuổi, em rất phục. Cho nên em còn ráng đeo đuổi H.Đ. để 30 năm nữa được gia nhập Làng Xóm Trưởng Niên... hê hê... “Trật lất! Ngay bây giờ, khi đọc mấy giòng này, gọi điện thoại xin gia nhập thì mình “nhận cái rụp” liền tức khắc. Không tin, làm đi sẽ biết.

Em hỏi xin copie những hồi ký khác của các Trưởng, để cho công bằng, Anh tạm giải quyết thế này: Em nhận và đọc Liên Lạc hơn một năm rồi, nay mới trả lời, thì đúng một năm sau. Anh sẽ copie hồi-ký các Trưởng khác cho em (nếu Anh tìm ra được) OK? Đừng nghĩ là Anh ý thế lớn tuổi mà “ép em”, nhưng “Công bằng là đạo người ta ở đời”. Đồng ý không?

Đúng như đăng ấy viết: trước cổng trại có hình B.P. làm bằng ngũ cốc do nữ họa-sĩ Lê-

Thị-Lựu thực hiện đó, không phải là trò chơi Kim đầu!

Vì có dặn kỹ “đừng đăng thư em” nên đặt vào vùng Mã-Thư này. được không ông Hà-Mã chính chắn?

Hẹn gặp nhau lại vào Hè sang năm.

* CHI VỊT NƯỚC VUI VÈ (Montréal).

Đi ngao du sơn thủy sướng hí! Cám ơn Chị, đi mô xa cũng nhớ đến Liên Lạc mà biên thiệp về thăm, hèn chi mà gọi mấy lần chỉ nghe... máy! Lần này thì về nghỉ cho khỏe, để sang năm có dịp đi HỌp Bạn TT6, rồi còn tham quan nhiều nơi, còn có dịp... chụp hình và còn nhiều vất vả lắm! Nên dưỡng sức kẻo (như thư chị viết) “Giữa bùn đời cay nghiệt gió mưa sa” mà khốn với tuổi già đấy. Nói thiệt đó!

* Tr. NGUYỄN-ĐỨC-LINH (Cò thẳng thần).

Cụ Sư Tử Hoạt Bát chuyển qua các tài liệu do Trưởng gửi cho Liên Lạc. Xin trả lời như sau:

1- Nhịp cầu xây dựng nhân dịp Tr. Đệ và Tr. Hai đến OKL, đăng tải trong số này.

2- Nhịp cầu xây dựng về cuộc gặp gỡ lần thứ 2 (tháng 5/97): Có những quan điểm cần khai triển rộng hơn (như trại HỌp Bạn H.Đ.V.N. với cung cách treo cờ và giữ lửa... tro tàn) Sẽ lần lượt nói đến sau này.

3- Về anh N.Q.M., Liên Lạc đã quyết định không nhắc đến nữa, không có gì vui và không đem lại lợi ích gì cho phong trào (hơn nữa, chuyện đã cũ - từ 1993 - nên càng nên xếp).

4- Thư gửi Tr. Phan-Mạnh-Lương. Bản góp ý này rất đầy đủ, Liên Lạc đã nhận thư của 5 trưởng khác về P.M.L. (có 3 trả lời, 2 xin xếp một góc) và quên đi, để thì giờ làm việc khác hữu ích hơn là tranh luận “trời mưa đúng hay trời nắng đúng”.

Nếu Trưởng có thì giờ, xin Trưởng viết 1 bài nói rộng hơn về câu Tr. Đỗ Phát Hai thường nhắc tới: “Chúng ta chỉ nên giữ Lửa mà nên gạt bỏ tro tàn”. Ngựa tôi không đồng ý quan điểm này, và nhờ Trưởng (như đã phác họa) viết thành 1 bài để đăng trong Liên Lạc số sắp tới. Chắc Cụ

Cò Thằng Thần sẵn sàng chấp nhận. Mục này viết ra, hy vọng có nhiều nơi góp ý.

✱ **Tr. MAI-QUỐC-TUẤN (Pháp)**

Đã nhận được Bản Tin H.Đ.V.N.. Chu đáo lắm, không trực trực như kỳ trước nên Liên Lạc không loan tin của H.Đ.T.Ú. Xin nhờ “nhắc xin giùm” Chị Huệ gửi cho các tài-liệu H.Đ. về Bầy, Đoàn, để khi các nơi biên thư hỏi thì biết mà trả lời cho đúng sách vở. Vì biết Chị Huệ (hay anh Tuấn cũng rứa) đang có những tài liệu ấy, nếu không thì các nơi cũng “réo” anh chị đó. Chúc đôi trẻ mãi mãi vui tươi như kỳ TT5 và hẹn gặp lại ở TT.6.

✱ **Tr. VINH ĐÀO (Pháp)**

Đã nhận được đầy đủ 3 bức thư dài của Trường (15/6, 18/6 và 16/7/97). Rất thông cảm công việc đa đoan của Trường.

Trái với sự trực trực Bản Tin số 5. lần này, với số 6 , tôi đã nhận 2 bản (1 bản Trường gửi và 1 bản Tr. M.Q. Tuấn gửi). Xin cảm ơn sự chu đáo của 2 Trường.

Về việc lập H.Đ.B.T., đã có thư riêng gửi Trường về việc này, xin khởi nêu ra đây, cũng sẽ có thư góp ý với Tr. Thuất.

Mừng là Trường được sự phụ-tá đắc lực của Tr. M.Q.Tuấn, sự hỗ trợ của Tr. Nguyễn-Tấn-Đệ ở B.S.A. và hầu hết khắp nơi biết được sự nỗ lực của Trường nên cũng hết lòng tham gia và ghi danh với H.Đ.V.N. Nhân đây, cũng xin nhắc các đơn vị đã ghi danh mà . . . chưa, hay quên đóng niên-liễm (mỗi H.Đ.S. \$1US hay hơn, cho mỗi năm, hoặc “đóng khoán” chung cho Liên Đoàn) thì nên thực hiện sớm để BTV/HĐTƯ có phương tiện làm việc.

Đang ở Paris, bay qua Cali dự hội-luận, lượn về Virginia đôn đốc trại TT6, khỏe thật ! Mừng Trường còn rất sung sức.

Trường có nhã ý mời tôi tham gia vào Ban Biên Tập tạp san Trường ? Sức mấy mà nở tử chối, ngại là ngại “viết ẹ quá” khó hấp dẫn độc-giả thôi. Khi nào độc giả chê, la lên một tiếng là “bỏ viết” ngay.

Còn bức thư Trường trả lời cho “ai đó” quá đầy đủ ý nghĩa. Liên Lạc cũng có nhận 3 tài liệu ấy, nhận thêm ý kiến của 3 độc giả khác, nói chung không có ai tán dương cả !

Có thư riêng gửi Trường.

✱ **Tr. LÊ HOÀNG TÂM (Atlantic City)**

Độc giả Liên Lạc có đến 7 Trường tên TÂM , nên Liên Lạc có được nhiều “tấm lòng” quý mến.

Đọc thư Trường phân trần, thấy thương chi lạc ! Thương cả Thiên Nga Thận Trọng đã lận lợi theo chồng ra sống ở hòn đảo không có ban đêm. Dù sao, ở gần bà con thân thuộc vẫn ấm cúng hơn, đêm hôm có nhau. Trong hoàn cảnh khó khăn, sống nơi đất lạ, mới tìm được việc làm mà đã nghĩ tới việc lo cho Liên Lạc thiếu hụt tiền tem. Tấm lòng ấy, đáng ngàn vàng.

Đã ghi địa chỉ mới này vào danh sách độc giả dài hạn kể từ số 24 này. Minh sẽ gửi Liên Lạc #23 ngay hôm nay (theo địa chỉ mới).

Chúc đôi bạn đầy đủ sức khỏe, ổn định công việc làm ăn, các cháu ngoan và học giỏi.

✱ **Tr. TRẦN TRUNG HỢP (WI).**

Cám ơn tấm thiệp gửi chúc Liên Lạc (qua Cụ Su-tử Hoạt Bát)

Cụ Thiết dọn nhà, địa chỉ mới như sau : Colonel, 5560 Victoria #3, Montreal P.Q. H3W - 2P8, CANADA.

Nhớ về dự Họp Bạn TT6 như đã hứa đấy, đừng quên hay lấy cơ bạn. Cám ơn củi lửa đã gửi cho Liên Lạc.

✱ **Tr. PHAM-GIA-KIỆM (Virginia)**

Thư viết ngắn quá, đọc “không đã”, dù bình xăng Trường bơm về đầy đủ. Xin Trường thử làm Nhận Xét Liên Lạc Trong 6 Năm qua, để anh em Ban Phụ trách rút kinh nghiệm.

✱ **Tr. DƯƠNG VĂN HÓA (Toronto)**

Nhận thư Anh lần này, trong lòng rất vui, vui là anh em ở Toronto đã hòa mình tham gia cuộc chơi chung, vẫn biết rằng anh chị em ở đây rất bận. Theo như Anh nói, nào đâu thấy trại Chi-

nhánh. Tháng trước lên Ottawa dự lễ ngày tinh thần Trần-Văn-Khắc. Tháng 9/97 này ở Montreal Làng Cây Phong có tổ chức một trại cho Thanh Thiếu Niên Việt Nam, có Liên Đoàn H.Đ.V.N. Montreal dự, nghe đâu Tr. N.V.Sơn (L.Đ.T. Montreal) có mời H.Đ. ở Toronto và Ottawa về.

Còn nhớ trước đây, Anh đã viết khá nhiều cho Sắp Sẵn, mà Liên Lạc chưa được hân-hạnh anh để mắt đến, tính sao cho phải đi ! Kính lời thăm chị.

✳ **Tr. BỬU SAO (Orlando)**.

À, nhớ ra rồi, Đoàn Nguyễn-Trường-Tộ đạo ấy (1942-45) mang khăn quàng màu vàng viền xanh, sau khi hồi cư về (1954) Đoàn N.T. Tộ do Anh Lê-Văn-Vĩnh làm Thiếu-trưởng cũng mang lại khăn quàng màu ấy. Đạo ấy Ngựa tui ở đoàn Prince Cảnh 8ème Huế, do anh Tráng-Cử (hậu duệ Đông-cung Cảnh) làm xếp. Tôi cũng còn nhớ Chị Quỳnh-Châu làm Akéla Đinh-Bộ-Linh, Chị Hồ-Thị-Vẽ Akéla Lê-Lai. Anh Phan Như Ngân thì biết nhiều, có lúc làm Đạo-Trưởng Huế. Cha Thích gặp lại nhiều lần khi ở các Trại, ngoài ra còn gặp ở Lycée Khải-Định (ở 6è, 5è Orientale). Bây giờ anh em mình ngồi tụ nhau lại, nhắc lại thời niên thiếu ấy, cái thời ở Thiếu-đoàn là thời kỳ đẹp nhất của Hướng-đạo. Sau này, Ngựa tui vẫn thích coi thiếu-đoàn nhiều hơn là Tráng, Thanh (thú thật Bầy thì chưa coi, chỉ là Sói Con lên Đoàn, được thăng cấp ngay lên Đội-Phó, vì thâm niên công vụ).

Nếu Cụ Ong Kiên Nhãn "Sực Nhớ"

Nơi thênh thang ta vùng vẫy ngày xưa

Nơi ta không còn được thấy bao giờ !

thì xin kể lại những ngày "Anh hùng xưa nhớ hồi là hồi niên-thiếu" Cho anh em được nghe thì vui biết mấy.

✳ **Tr. PHAM-QUANG-LỘC (Portland)**.

Đã ghi tên 4 tân độc giả vào danh sách dài hạn rồi, kể từ số 24 này trở đi. Đã gửi lời mừng Tân Linh Mục Phạm Thế và thay địa chỉ mới rồi. Đạo này rằng "hà tiện chữ nghĩa" rứa ?

Trông Vòng Hồng mãi, thấy hơi lâu cũng sót ruột. Trục trục chi rồi ! Hy-vọng không vì ảnh

hưởng của nhóm ở Seattle. Buồn ghê ! Nên noi gương Tr. Trần-Văn-Tuyên ngày trước : Khi biết mình tham gia vào chính-trị, bèn tạm ngưng sinh hoạt H.Đ. để anh em khỏi hệ lụy vì mình.

Thân chúc Trường sức khỏe tối, Kính lời thăm Cụ Rùa.

✳ **Tr. NGUYỄN TÚ VINH (Saratoga)**.

Đã nhận được thư Bà Chị, xin thi hành ý nguyện của Anh Chị. Cầu chúc Anh Chị được sức khỏe trong lúc tuổi già. Anh Em trong Ban Phụ Trách luôn luôn giữ mãi tấm lòng ưu ái của Anh Chị và nhất là sự chu-đáo của Chị

Rất kính mến.

✳ **Tr. NGUYỄN QUANG KHẢI (Potomac)**.

Xin chép lại lời Trường viết trong thư : ". . . Nhờ những anh em kiên trì làm sống lại phong trào tại hải ngoại mà những anh em như tôi mới có dịp trở lại mang vợ mang con vào theo " .

Ôi ! Câu nói ân-tình làm ấm lòng những anh em đã có công làm sống dậy Phong-trào H.Đ.V.N. ở xa quê nhà vạn dặm từ gần 20 năm nay. Nhớ lại 2 câu thơ của Phạm-Huy-Thông :

Đi ! Cùng anh tới Cô-tô thành cũ

Chờ trăng lên sống lại giấc mơ xưa !

Với Trại TT6 sắp tới, tổ chức ở Vùng Trường, chúng tôi mong được thấy Trường thực-hiện câu nói trên : ". . . mang vợ con vào theo " Đã gửi vài số báo Liên Lạc cũ, hy vọng đã nhận được. Hẹn gặp lại nhau.

✳ **Tr. SÓI MỎNG TAI (Philadelphia)**

Đọc bức thư 2 trang đầy đặc chữ, mà không được phép trích đăng, kể ra cũng hơi ép đó, nhưng mà thôi, tính cách khác vậy.

Còn hơn 1 năm nữa mới tới ngày Họp-Bạn TT6 mà bây giờ Bà Chị đã đem cái xừng lớn lắm, mình sẽ làm bánh bèo, bánh bột lọc, bánh ít, bánh Nậm đãi anh chị ăn. Ôi chao ôi ! mới đọc đã thèm, nói chi đến lúc ăn. Nhìn lại bản đồ, từ Montréal qua Washington D.C. phải ghé ngang qua Philadelphia, lúc đó xin phép Bà Chị chia các thứ bánh Chị kể trên làm 2 đợt : đi qua ăn bánh bèo, bánh bột lọc, khi về ăn bánh ít, bánh

nậm. Răng còn thiếu bún bò, bánh canh hẹ ? À nhớ ra rồi , bánh canh đã có Chị Phi-Lai cho ăn no rồi và Bún bò đã có Bà Giáo Thanh-Huế đãi tout le monde no nê ngày măn Trại TT5 ở Sydney rồi. Bà Chị tính toán kỹ thật !

Chị nhắc lại Bầy Chi-Lăng ở Huế, có một đạo anh Lê-Văn-Ngoạn làm Bầy-Trưởng, lúc Chị cầm bầy thì Ngựa đã phi lên Dalat rồi. Anh Ngoạn hiện ở Saigon, sức khỏe còn tốt, đạo ấy ảnh hay đi chiếc mô-bi-lét đen, có 2 cặp 2 bên, đội mũ nữ 4 góc. Anh Ngoạn là 1 Bầy Trưởng nhiều kinh nghiệm.

Chị đi Trại San Jose có chi vui không ? Có gặp lại nhiều bạn cũ không ?

Cô T. Vy nhờ (hay sai khéo) Ngựa viết thay mấy hàng cảm ơn Bà . . . Chị đã hứa cho ăn bánh Huế (bây giờ thì hết hơi hít khói). Hy vọng gặp lại Chị ở Trại Họp Bạn TT6. Cô ấy than rằng Anh "chịu khó" với thiên hạ, ch: với em thì đôi lúc cũng hơi "khó chịu".

Mình Chị có thêm một cháu ngoại bác-sĩ, 1 cháu rể mới (chắc cũng là lang tây), 1 cháu ngoại mới ra lò 2 tháng. Nhân số gia tăng như rứa thì Chị phải sắm 2 cái xừng hấp bánh mới đủ.

Liên Lạc luôn ghi ơn nữ độc-giả Xuân-Lan, người đã chăm sóc nuôi nấng bấy lâu nay, có được hình dáng như bây giờ, một phần cũng nhờ bàn tay nâng niu và tấm lòng rộng mở của một độc giả đọc rất kỹ Bản Tin Liên Lạc.

Xin Chị dưỡng sức để còn đi đến nhiều nơi.

Nhắn tin đặc biệt

Tr. Phan Thanh-Hy (Pháp).-

Đã nhận thư Trường đề ngày 04-8-97. Xin đa tạ sự thông cảm và lòng thương mến dành cho Liên-lạc và cho cả người phụ-trách với nhiều thân tình.

Anh em đang sắp đặt một bài phỏng vấn Trường, theo như nội-dung đã trao đổi và sẽ có thoả hiệp trước khi phổ-biến trên Liên-lạc số Tết sắp tới.

Chia Buồn

Được tin buồn : Bà Quả-phụ Lê-Hân-Thuýng

nhũ danh Trần-Chị-Chuận

là Thân-mẫu của Trường LÊ-VĂN-LÊ(H.Đ. Sydney) đã từ-trần ngày 31-7-97 tại Saigon, hưởng thọ 82 tuổi Lễ an-táng đã cử hành vào ngày 3-8-97 tại Việt-nam. Xin thành thật chia buồn cùng Trường Lê-Văn-Lê và tang-quyển. Nguyên cầu Thiên-Chúa mở rộng cửa Trời đón nhận Linh-hồn Cụ Bà Lê-Hân-Thuýng vào hưởng Phúc Thanh Nhân đời đời.

Phong-trào Hường-Đạo Trường-Niên và Ban Phụ-trách Liên-Lạc.



Cuộc Đời Mới

Ngày 20-9-1997, tại Montréal có một cuộc sống chung tuyệt vời giữa Tân-lang Nguyễn-Xuân-Quý và Giai-nhân Tôn-nữ Hạ-Thảo.

Cả hai, đều là Trường "gạo cội" của Liên-Đoàn H.Đ. Montréal. Trước đây đã tuyên Lời Hứa trước Quốc-kỳ và Đoàn-kỳ.

Nay tự-nguyện Tuyên-Hứa với nhau :

"Yêu Nhau Trọn Đời"

Nhân dịp này, xin có lời Mừng Hai Họ, chúc Đôi Bạn Xuân Quý - Dạ-Thảo có một cuộc sống chung thật Đẹp và Tình-Tứ như B.P. và Olave

LIÊN-LẠC & HƯƠNG-ĐẠO TRƯỜNG-NIÊN MONTRÉAL

NHIP CẦU XÂY DỰNG HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM

NGUYỄN ĐỨC LINH (Cò Thăng Thần)

Liên Lạc : Nhận được bài "Nhịp Cầu Xây Dựng" do Trưởng Nguyễn-Đức-Linh gửi, xin có đôi lời giới thiệu tác giả : Trưởng Linh có tên rừng là Cò Thăng Thần và người đã có công đặt nền móng Hướng Đạo Việt Nam tại Oklahoma City bắt đầu bằng Học Hướng Đạo Trường Niên, sau đó cùng với một số Trưởng khác trong vùng liên lạc với BSA để lập nên Đoàn 99 (số hèn !) trực thuộc Pack Baden Powell, Châu Last Frontier Council Oklahoma. Trưởng Linh khiêm tốn ghi : Cò Thăng Thần khiêm ăn tại ac hờ, Làng Bạch Hợp OKC, nhất được ít tòm tếp gửi tặng các bạn Dân Rừng của Rừng Bạch-Hợp hải ngoại.

Nhân dịp Châu BSA/OK tổ chức họp mặt ngày 2 tháng 11 năm 1996 tại N. Classen High School (2801 NW27 OKC). Trưởng Nguyễn-Tân-Đệ (Trợ tá Gám Đốc chương trình chủ trọng phát triển Hướng-đạo Hoa-Kỳ ở các đô-thị) đã sắp xếp buổi họp mặt giữa Trưởng Đổ-Phát-Hai (Phó Chủ Tịch Hội Đồng Trung Ương Hướng-Đạo Việt-Nam) với các Trưởng HĐVN định cư tại Oklahoma City từ 12:00 đến 15:00pm.

Hướng-đạo Hoa-Kỳ (BSA) có nhã ý mời các Trưởng HĐVN dùng cơm trưa. Sau đó là giờ sinh hoạt của HĐVN với Trưởng Hai và Trưởng Đệ, chủ yếu là :

- 1/- Thăm viếng, tìm hiểu nguyện vọng, để có thể trợ giúp cho phong trào Hướng-đạo Việt-Nam phát triển trong Cộng-đồng Việt Nam.
- 2/- Phổ biến tin tức của Hội-đồng Trung-Ương HĐVN.
- 3/- Tạo sự giao hảo với các Trưởng Hướng-đạo Hoa-Kỳ (BSA).

Với sự hướng dẫn nhịp nhàng khéo léo của Trưởng Đệ và Trưởng Hai buổi họp "VUI, quá là VUI" trong bầu không khí thân mật tình huynh đệ Hướng-đạo, tỏ bày hết ý, đem lại sinh khí cởi mở giúp các Trưởng HĐVN tại OKC vững tin trên con đường lạ "Hướng-đạo Việt-Nam trên đất Mỹ".

Trưởng lãnh đạo Châu BSA đã tới thăm hỏi và chúc mừng sự gặp gỡ của các Trưởng Việt-Nam. Trưởng Nguyễn-Đức-Linh thay mặt các bạn, trao tặng Trưởng Châu BSA món quà tượng trưng "SÓI NHÀ NAM" Sói biểu tượng bằng gỗ sơn trắng, do chính tay Trưởng LINH cưa cắt, sơn phết. Tác phẩm chưa đạt hoàn mỹ nhưng đã nói lên sự thành tâm của người Hướng-đạo.

Sau 15:00pm tất cả các Trưởng trở lại nhà Trưởng Ngô-Đức-Thịnh tiếp tục làm việc, ghi các mẫu phiếu gia-nhập BSA, do Trưởng Đệ phụ giúp thủ tục cho Liên đoàn Bạch-Đằng OKC đồng thời chiếu cuốn phim Video về sinh hoạt của Liên đoàn Bạch-Đằng trong ngày tham dự Tết Trung-Thu đêm 28 tháng 9 - 1996 do Cộng Đồng Việt-Nam Oklahoma tổ chức, cũng là ngày Liên-đoàn BĐ/OKC ra mắt giới thiệu với Cộng-đồng người Việt. Trong cuộc thảo luận đã làm

sáng tỏ được nhiều điều lần cần gặp phải trong lúc thành lập sơ khai phong trào HĐVN tại OKC. Tuy nhiên, nếu gia nhập BSA mà áp dụng từ y phục, cấp hiệu, phù hiệu và bảng tên trên túi "Boy Scouts of America", đến phương thức tổ chức, huấn luyện đúng như của BSA, dù cố duy trì tiếng Việt trong sinh hoạt cũng dần dần không còn gì là HĐVN nữa.

Trong khi các đơn vị HĐVN được khuyến khích gia nhập HĐ địa-phương, dĩ nhiên là phải hòa đồng với tổ chức HĐ Hoa-Kỳ, nhưng song song lại còn cơ cấu Hội-đồng Trung-Ương HĐVN đảm trách dẫn đạo, xây dựng và phát triển HĐVN tại các nơi trên thế-giới, như vậy có thể khó khăn khi nói tới hai chữ Việt Nam vì các Trưởng và các em gần như thay đổi hẳn từ cách ăn mặc, ngôn ngữ, tổ chức và đào tạo v.v... khi dự các trại lớn quốc-tế, coi như HĐVN bị đồng hóa với các đơn vị HĐ địa-phương dưới lá cờ của Quốc-gia mình đang sinh sống, may ra chỉ còn vớt vát ít nhiều về truyền thống văn hóa VN, ít lâu sau cũng dễ bị sóa nhòa theo thời gian.

Đó là mối ưu tư của nhiều người, nhất là phụ-huynh các em rất lo lắng thế hệ con em họ bị "mất gốc" vì cuộc sống hội nhập nơi sinh sống có nhiều khác biệt với bản chất Việt-Nam, xã-hội thành đạt về kỹ-nghệ, thăng tiến đời sống, nhưng thiếu vắng đạo-đức giáo-dục, trẻ em lớn lên trong sự buông thả. Các vị phụ huynh kỳ vọng vào phong trào HĐVN, hy-vọng có sự hướng dẫn con em họ trở về "NGUỒN GỐC DÂN TỘC".

Ít ra còn chút gì Việt-Nam khi nói tới HĐVN ! Khi nhìn thấy người Hướng-đạo là nhận ra ngay đó là người HĐVN, phải chăng nhìn qua bộ đồng phục, trên áo có hàng chữ HĐVN, có đeo phù hiệu HĐVN, có các Tua vai, các huy hiệu cùng đẳng cấp đã có sẵn của phong-trào HĐVN ? . . . Phải chăng người HĐVN nói tiếng Việt-Nam không cần phải có thông dịch khi giao tiếp với người Việt trong nước cũng như hải-ngoại !

Điểm suy nghĩ sâu sa và lẩn cấn là có nên chăng ! Khi gia nhập HĐ địa-phương, HĐVN có còn là HĐVN hay không ? Hay chỉ còn trên

lời nói vang bóng một thời, Cá nhân, Tôi thiếu nghĩ như thế này :

-Chúng ta HĐVN vẫn là HĐVN CHÍNH THỐNG, dù ở bất cứ nơi nào trên thế-giới, chúng ta xây dựng và phát triển HĐVN cho con em người Việt. Việc gia-nhập HĐ địa phương chỉ là giai đoạn hòa nhập, tránh sự hiểu sai là có 2 hội Hướng-đạo trong quốc-gia mình hội-nhập.

Chúng ta không nên thay đổi đồng phục, huy hiệu, cờ sí, Tổ chức v.v... Phương cách sinh hoạt đã có sẵn tốt đẹp, đã từng đào tạo thành công cho nhiều thế hệ.

Chúng ta chỉ nên bổ túc tài-liệu cho thêm phong phú chứ không thể xóa bỏ, để hoàn toàn hội-nhập giống y chang phong trào HĐ địa-phương.

Với ý-kiến cá nhân, nêu lên đóng góp sẽ có nhiều cao kiến của các Trưởng HĐ, phù hợp hay không, còn tùy theo đa số. Chúng ta cố tránh cái cảnh ngõ ngàng khi tương lai HĐVN trong nước có hoàn cảnh tái hoạt động, các bạn gặp nhau trong một kỳ họp bạn nào đó, kể ở ngoài, kể ở trong nước không nhận ra nhau. Lại phải hỏi một câu :

"Are You Vietnamese ? .. Boy Scouts ?"

Nguyễn Đức Linh



Tin Buồn

Liên-lạc vừa nhận được tin buồn :

Trưởng Trần-văn-Lịch, bào đệ của Tr. Trần-Văn-Thao và Tr. Trần-văn-Lược vừa qua đời tại Việt-Nam ngày 18-7-1997 và với các bí-tích lúc lâm-chung. Trưởng cũng xin nhắc lại : Tr. Trần-văn-Lịch là người đã trang bị máy chiếu và phim cho rạp Lửa Hồng (Hướng-đạo) 76 Hàng Trống Hà-nội, khi vào Nam, năm 1962, Tr. Lịch lại trang bị cho Rạp Lửa Hồng (2) ở số 12 Hồng-Thập-Tự Saigon.

Nhân dịp này, Liên-lạc xin tay mặt các Trưởng độc giả, thành thật chia buồn cùng hai Huynh-Trưởng Trần-văn-Thao, Trần văn-Lược và cầu chúc linh-hồn Trưởng Trần-văn-Lịch sớm về Nước Chúa.

Liên-Lạc

Chuyện hai cánh diều



Có hai cánh diều bay trong trời xanh, dây cuốn chạm nhau. Cả hai đều thi nhau xem ai lên cao hơn.

Gần hai cánh diều, có hai con diều hâu bay vút lên trời cao thẳm, bỏ lại hai cánh diều phía dưới.

Một lúc sau, diều hỏi diều hâu : "Chúng ta cùng ở trong một bầu trời, sao các bạn lại bay cao hơn chúng tôi dễ dàng thế " ?

" Nguyên tắc thi đua của chúng tôi khác các anh. Nguyên tắc của chúng tôi là tìm cách vượt nhau ; còn nguyên tắc của các anh là tìm cách ngăn cản nhau."

"Thì nguyên tắc nào cũng để tranh hơn thua chứ có khác gì nhau" ?

"Khác nhau hoàn toàn chứ (Diều hâu trả lời). Theo nguyên tắc của chúng tôi, nếu hấn bay cao và bay nhanh hơn, thì tôi phải lấy hết sức bình sinh mà đuổi kịp hấn, rồi bay cao hơn và bay nhanh hơn hấn. Cuối cùng cả hấn lẫn tôi đều bay vút lên trời xanh, như các anh đã thấy. Còn theo nguyên tắc của các anh, nếu đối thủ của anh bay cao hơn anh, thì anh tìm hết mưu mẹo mà ngăn cản hấn, dìm hấn xuống thấp hơn mình. Nghĩa là nếu tôi không thể bay cao, thì anh bắt buộc không thể bay cao hơn tôi ! Đó là lối suy nghĩ của các anh. Cho nên cả hai anh đều cuốn chạm vào nhau ở dưới thấp, rách diều và ... rơi xuống đất."

Đó là câu chuyện của hai cánh diều.

Trong cuộc đời này, có hàng hà sa số những cánh diều như thế. Buồn thay !

Mã-Tử (Sưu tầm)

Thư Báo

*Một con En không làm nổi Mùa Xuân,
nhưng nhiều con En làm ra Mùa Thu-
lín này.*

Ngựa Chịu khó

***Tr. Nguyễn Đức Phúc (Cụ Phúc Già (Ottawa))**

Cám ơn Anh đã “chịu khó” có mặt ngày 29-06-97 tại Ottawa cùng với anh Hồng và chị Tý. Có Anh đến, đình đám mới nổi được đó Anh ơi !

Sau khi không thể tổ chức được trại như 2 năm trước, tôi đang “lúng túng” chưa biết làm ăn ra sao, thì có Trưởng bảo “đùa” tôi là “Cậu ngu quá”. Nếu không có trại thì Hội-quán Trung Tâm Cao Niên để làm gì - Vì chỗ đó, ngày nay mà có thì phải nói công đầu là của Anh Khắc. Nay nên làm ở đây để ghi nhớ công ơn Anh Khắc đã đổ bao công sức lúc ban đầu.

Lời nói đó, khiến tôi bừng tỉnh, hết sức vui mừng, bèn chia ngay công việc cho Tr. Phúc (trẻ) và Tr. Hương. Anh là khách, quen xét đoán, xem “có được” không ?

(thông qua 11 giờng về tổ chức)

Sau khi “dọn dẹp” xong, trên xe Hương đưa tôi về, có hỏi tôi “. . . như vậy, Anh Thoại có phê bình gì không?”. Tôi ngang nhiên trả lời : “Sao đấng ấy không hỏi thẳng Anh Thoại mới là đúng”, làm “anh chàng” thuởn mặt ra, nhấn thêm ga làm tôi hoảng hồn . . .

Cho đến 06-7-97, Anh Thương cùng tôi dùng trọn ngày cho cái gọi là “Lễ Tuyên Hứa” của 3 em, trong đó có con gái của Anh Hương, ở Park Haydon do Tr. Phúc (Trẻ) và Tr. Ngô Tấn Phú tổ chức có cả 3 gia đình cùng dự, thật là thích thú và phấn khởi (qua 3 giờng về cuộc tuyên hứa và thời tiết).

Hôm đó, Anh, anh Hồng và chị Tý có mệt lắm không ? Anh Hương có lo đầy đủ không ? “Tên Hương “ này lo chu đáo lắm, lần sau cũng phải nhờ đến “tên Hương”. Nếu “nó” bắt tôi “lạy” tôi cũng bằng lòng (nếu “nó” chịu nhận làm). Thân chúc . . .

Liên Lạc : Cụ Phúc (già) ơi ! Nên nhớ rằng khi mô Cụ “hú” là Ngựa này “hí” ngay, có khi nào chối từ lời mời gọi đâu. Kể từ khi Cụ lên ngôi đến nay, khi thì họp Xóm, khi thì trại, khi thì họp bầu và vừa rồi là ngày Tinh Thần Trần Văn Khắc mà có lần nào Ngựa này dám lánh mặt ? Mặc dù trước đó một tuần lễ Xóm Trưởng Niên Montréal cũng đã tổ chức họp mặt nhân dịp ngày Trần Văn Khắc.

Hôm ấy (29-6) các Cụ Ottawa đặt Ngựa này vào ngõ bí, bắt lên phát biểu ý kiến (bất ngờ), thiệt là kẹt, kẹt là vì không sửa soạn trước, kẹt là vì mùa riu qua miệng lưỡi nhà họ Phạm (Quân Khanh), kẹt là vì dám “diều oai linh” trước Cụ Đỗ Danh Tâm (Hội Cao Niên). Hôm ấy ai cũng dành mọi sự cố gắng: Tươi vui (luôn luôn) như Trưởng Phúc (trẻ), lảng xãng lo lắng việc sắp đặt như “Đê Núi Quảng Nam”, chu đáo và chững chạc như Cụ Trưởng Xóm Phúc Già, các Trưởng khác như Tr. Phú, Tr. Hùng v.v... lo lắng cho các Sói Con.

Ngựa này, mỗi khi nhìn thấy hai cô Phượng và cô Thu (ái nữ của cố Tr. Khắc. thì hình ảnh những ngày trước, một khi đến Ottawa thì đến kính thăm Trưởng Khắc, nay Người Anh cả không còn nữa, nhưng hình ảnh phảng phất qua hình dáng 2 cháu Phượng và Thu. Cụ Phúc có hỏi Ngựa này : “ Hôm ấy xem có được không?”. Xin thưa : Nếu các Trưởng, các H.Đ.S. có mặt, các quan khách hiện diện đều một lòng cùng với chúng ta - dành lòng tưởng nhớ đến Trưởng Khắc. Người mà chúng ta ngưỡng mộ và Hội Đồng Trung Ương H.Đ.V.N. yêu cầu các nơi tổ chức vào khoảng thời gian này, mà chúng ta thực hiện nghiêm chỉnh như hôm nay, thế là “Quá được lắm “ !

Sau đó mấy ngày, Cụ Cáo Đỏ Mặt đến Montréal, gặp Cụ Thao (ở Vermont qua) có kể chuyện lễ Tuyên Hứa cho các Sói của Liên đoàn

Ottawa. Ngựa này mừng lắm, mừng là Liên-đoàn đã ... tái rục rịch.

Cụ Phúc còn kể thêm : Nếu tên Hương có bắt Cụ lay, Cụ cũng lay, Trời ơi ! tổn thọ chết ! Nhấn giùm "tên Hương" có dám ngồi để Cụ hành lễ không ? Bớ Ông Đê Núi Quảng Nam ! chẳng qua là :

Sang sông ta phải lụy đò

Nếu đường bằng phẳng, ai mà lụy ai !

✳ Tr. Nguyễn Minh Tri (Uc Châu) :

(Thư đề ngày 26-4-97) Em xin chúc Trường ...

Em cũng xin nhận tội với Trường là lâu thật lâu mới viết thư cho Trường. Thật sung sướng và cảm động khi được Trường viết thư nhắn tin trên báo Liên Lạc vừa rồi, và nhất là được thấy các Trường chọn đăng bài ca "Đường" ở mặt sau tờ Liên Lạc vừa rồi. Em cũng xin cảm ơn thật lớn và thật nhiều đến Trường Thiết là đã kể lại bản nhạc quá đẹp.

Thưa Trường, ở Úc năm nay Liên đoàn Đống Đa của tụi em nhận tổ chức Trại Hè chi nhánh. Bao nhiêu chuyện cuối năm đã bắt đầu xoay em túi bụi từ hơn tháng nay, cho nên bao nhiêu thư từ gửi thăm quý Trường, bạn bè gần xa đều đình hết trơn. Cả tuần cứ họp hành + vận động + kế hoạch + làm ăn nữa, làm em muốn ứ hơi luôn. Sẵn đây, em gửi hết chương trình của Trại (đang soạn 1/2 đường) để Trường đọc và nếu có thể, Trường cổ động giùm cho Úc Châu luôn. Em xin Trường, nếu có thể gửi báo Liên Lạc cho mấy Trường dưới đây, họ đang tích cực đóng góp rất nhiều cho L.Đ. Đống Đa/ Brisbane và em nghĩ họ sẽ ủng hộ cho tờ Liên Lạc về lâu về dài. (Tr. Nguyễn Kế Hòa, Tr. Nguyễn Công Danh, Tr. Joseph Hiền và địa chỉ)

Em đang vận động thêm một số Trường và Cựu Trường tham gia vào chương trình, cố vấn, và có lẽ một thời gian ngắn nữa tại Brisbane sẽ có một Xóm Trường Niên hoạt động. Nếu được vậy thì phong trào Hương Đạo Việt Nam sẽ ấm cúng hơn (tại Brisbane)

Thôi, vấn tất, Kính chúc ...

(Ngày 14-5-1997) viết thêm : Không ngờ viết thư xong, thư này kẹt trong đồng giấy tờ rồi quên, tưởng là đã gửi rồi. Xin tạ tội, tạ tội !

Em gửi Trường mấy bản nhạc vừa làm xong. Lần này em làm bằng computer ngon lành. Nếu quý Trường có sáng tác được bản nhạc nào, gửi cho em, em sẽ đăng vào tập nhạc Lửa Việt vào cuối năm luôn.

✳ Liên Lạc : Đã nhận được khá nhiều tài liệu về Trại Hè Chi Nhánh Úc. Chuyện nực cười với các nơi khác (ngoài Úc) là Trại Hè lại tổ chức vào Giáng Sinh (tháng 12/97)

Liên Đoàn Đống Đa (Brisbane) đăng cai Trại này, mới thoạt nhìn dự thảo chương trình đã thấy ... xôm trò.

A ha ! được nghe nhắc đến Tr. Hồ-Dũng, Tư lệnh H.Đ.V.N. Úc Châu, lần này - chiếu thâm niên công vụ - sẽ "lên sao" !

Lại thêm Ban Cố vấn hùng hậu gồm những "gạo cội" của miền Käng-Gu-Ru thì chắc Trại Hè này vĩ đại lắm. Nhớ cho biết kết quả để quảng bá trên Liên Lạc.

Nhìn sự phân-công, thấy nhân sự hùng hậu quá, chẳng khác chi một trại Họp Bạn toàn Thế Giới.

Riêng 2 bản nhạc, sẽ nhờ Colonel Thiết dợt xem và chọn lựa đăng vào Liên Lạc sắp tới.

Biết rằng đăng ấy rất bận, thư viết cho Liên Lạc còn "để quên" đâu đó, nay lỡ viết dài, chắc chi đăng ấy đọc ! Chừng này cũng đủ rồi, Chú em ơi ! Ráng lên ngon lành, chuẩn bị "rửa lon" chúc Tư Lệnh đi là vừa !

Chúc Trại Hè thành công .

✳ Tr. Tăng T. Linh (Santa Clara) .

Xin thưa, Sóc đã nhận được Liên Lạc tháng 3/97, có tin Anh Chị nhắc nhở và nhớ đến Sóc Akéla ngày nào nơi quê nhà, nhưng vì bận rộn với bước đầu trong cuộc sống tại đây, mong Anh Chị cảm thông cho Sóc nhé, và Liên Lạc tháng 6/97 cũng vừa nhận được. Sau mấy chục năm, bao kỷ niệm của những ngày sinh hoạt HĐVN/PR cùng với bầy Cờ Lau. Nay chú Sói nhà ta cũng đã trưởng thành, hạnh phúc bên vợ con, Sóc Akéla thật sung sướng và vui mừng khi

nhận được tin Anh Chị. Trong cuộc sống mấy chục năm dài biết bao khó khăn, cam bẫy của xã hội, gia đình và bản thân, nhưng Sóc này với ý chí phấn đấu, vượt qua tất cả để tồn tại đến ngày hôm nay lưu lạc trên đất khách quê người. Khi đặt chân lên đất Mỹ, Sóc đã tìm đến các anh em HĐVN Trường niên. Và chú Rể nhà ta là Lê-Ngọc-Ninh là H.Đ. Liên Đoàn Ra Khơi (San Jose) mà các Trường đã chúc mừng (Liên Lạc tháng 6/97).

Thành thật cảm ơn Anh Chị Trường Thoại, chúc sức khỏe dồi dào, xin cho gửi lời chúc tất cả anh chị em HĐVN, những người anh em mà Sóc chưa biết nhưng đã quen, chúng ta sẽ mãi mãi giữ chặt mối dây mà mình từng đặt bàn tay trong đó.

Xin gửi củi lửa góp chung với Liên Lạc

Liên lạc : *Thấm thoát mà đã hơn 30 năm qua, kể từ khi gia đình rời Phan Rang (Mai 1969), biết bao là thay đổi, thay đổi mọi cuộc sống, mọi hoàn cảnh và thay đổi cả cuộc đời !*

Như Trường biết, Sóc ngày xưa nay đã trưởng thành, con trai đã 3 tuổi. Có lần Chị Cảnh (Bây trường cũ) viết thư qua, nhắc chuyện nó mặc đồng phục và khăn quàng Sóc sẵn sàng, tiếp tục lên giường ngủ, đợi đến giờ là ra công viên họp bầy, nó chỉ cười và nói : “Dạo đó, con khiếp các “Xếp” quá, dù biết Ba là Grand Chef, nhưng con “ngán” mấy chị xếp của con, hơn là ngán Ba “. Thăng nầy khôn nhà đại chợ” !

Trường ráng mời mọc, thúc dục các Trường Niên sinh hoạt mạnh lên, dùng nội tuyến (phu quân và rể quý) la làng la xóm, kéo mang tiếng ở vùng có nhiều hảo hớn mà im hơi lặng tiếng, ngó cũng kỳ với bàng dân thiên hạ.

Ở Seattle có Trường Thư (dân P.R. cũ) cũng sinh hoạt mạnh nhưng gần 3 năm nay đã . . . quên Anh Thoại rồi, nên bật vô âm tín, một sự im lặng khó hiểu ! Đành vậy !

Chúc Trường sức mạnh cùng với gia đình đánh trống thổi kèn cho Xóm. Làng Trường Niênnhúc nhích.

Cảm ơn đã lo củi lửa cho Liên Lạc.

✳ Tr. Sóc Kinh Bắc (Salem)

Gia đình Sóc gồm 2 vợ chồng với bảy con và 16 cháu nội ngoại, xin vãn an và kính chúc sức khỏe . . . (xin thông qua 17 giòng)

Cũng xin báo tin mừng để quý Trường trong Ban Phụ Trách Liên Lạc là số Liên Lạc 23 có ghi lại bài hồi ký của Đức Ông Đa Minh Đình Đồng Cương (thân phụ và cũng là nghĩa-phụ của Sóc). Cụ đã nhận được và biên thư qua cảm ơn và xin thêm mấy bản nữa để gửi biếu các vị vi-vọng và con cháu ở VN, nên nhờ quý Trường giúp hộ. (xin qua 37 giòng nhắc đến những kỷ niệm xưa với Ngựa C.K.)

Đôi hàng kính thăm và quấy quả Anh Chị và quý Trường, hy vọng có dịp nào tốt trời + rảnh rỗi, 2 vợ chồng Sóc lái xe qua thăm Anh Chị và quý Trường bên đó thì không gì sung sướng cho bằng. Bên đó có Trường Lê-Hữu-Mục cũng ở tù ở Bàu-Lâm Xuyên-Mộc sau ngày mất nước, và nhiều bà con bạn bè nữa . . .

Cầu xin ơn trên ban cho 2 chữ Bình-An + Khỏe mạnh để có dịp thực hiện chương-trình Đông-du này.

Vài hàng . . . và xin đại xá cho.

Liên Lạc : *A ha ! Một việc làm của Sóc đã đem lại niềm vui lớn cho một G.M. Trường H.Đ. gần Bách-Tuế (xin xem một phần thư của Đức Ông Đ.Đ. Cương trong Liên Lạc số này)*

Đức Ông đã hồn nhiên thích thú khi đọc đến một đoạn đời niên thiếu của mình. Đã vui và làm nhiều người khác vui lây.

Mình đã gửi về V.N. Liên Lạc số 23 về những địa chỉ mà Đức Ông đã nêu trong thư, chắc nay đã nhận được, và cũng đã gửi qua Sóc 2 số như yêu cầu.

Còn Trường Lê-Hữu-Mục thì sức khỏe còn rất tráng kiện, ở cách nhà Ngựa 5 phút đi bộ. Không rõ Ông này trong Tử-vi có sao thiên di chiếu mệnh không mà hay xách va-li ngao du đây đó hoài. Sướng thật ! Ông này nhiều tài lắm, nhạc giỏi (soạn và đàn piano) văn-chương uyên bác, nhiều đồ đệ khắp nơi. Còn chuyện đông-du của Sóc thì tính sớm đi, kéo mai kia :

“ . . . Si vous aviez un projet à faire, faites le aujourd’hui; demain les difficultés

s'accroitraient, l'énergie diminuerait; demain, vous échoueriez peut-être !

Dù sao, mọi việc trên đời này làm sao mà chúng ta tính được, nhờ trời tính dùm. Nghiệm cho kỹ, ai cũng đều có số cả. đôi giày mình đi cũng "có số" hướng chỉ . . . con người !

Ráng giữ gìn sức khỏe, qua đây một chuyến, nơi đây có Oratoire St. Joseph là nơi hành hương rất nổi tiếng ở Bắc Mỹ mà Cụ Cọp Yên-Tử trong dịp ghé Montréal vừa rồi rất sùng kính. Hẹn gặp lại nhau.

✳ Tr. Vũ Văn Chấn (St. Petersburg).

Lần đầu tiên biên thư sang thăm Trưởng (Thoại) và các Trưởng trong Ban phụ-trách Liên Lạc, nên có phần lúng túng, e dè, mong Trưởng châm chước cho.

Song, muốn bỏ chính 1 chi tiết nhỏ trong loạt bài "Đào Ký Ưc, Viết Lịch Sử H.Đ.V.N." của Tr. Thao, có lẽ lâu ngày Tr. Thao quên chẳng ?

Số là ở trang 7, Liên Lạc #23, phần nói về đoàn thể H.Đ.C.S. do Tr. Phan Trọng Thiện phụ trách. Tr. Thiện là "~~anh~~" của Tr. Phan Trọng Chinh và cũng là anh của Phan Trọng Sinh v.v...

Sở dĩ em biết rõ việc này, vì Tr. P.T.Chinh là Đội-Trưởng Đội Gà (mà em là đội-sinh) trong Đoàn Nhị Thường, Bắc Ninh. Đoàn Trưởng lúc đó (1945-46) là Tr. Lê-Thọ (Sư Tử Hoạt Bát)

Vậy nếu có thể, xin Trưởng cho tu-chính sự sai lầm trên (dù là chi tiết nhỏ), vì viết về lịch sử, cần có sự trung thực các dữ kiện.

Tiện đây, cho em gửi nhiên liệu để chuyển đến Thủ-Quý Liên Lạc giùm em

Kính chúc

Liên Lạc : *Đọc đến đoạn này, chắc Trưởng Thao thích thú lắm, vì ít nhất đã có hơn một người đọc kỹ đến mục "Đào Ký Ưc Viết Lịch Sử H.Đ.V.N." . Đừng tưởng rằng những chi tiết nhỏ là không quan trọng, trái lại những mắc xích tuy bé nhưng gom lại thành một cơ phận cần thiết. Liên Lạc tin rằng Trưởng Thao sẽ tán đồng quan điểm này.*

Điều này chứng tỏ Trưởng (V.V. Chấn) biết rất nhiều mà chưa thi thố tài năng. Liên Lạc mong đợi những hiểu biết về H.Đ.V.N. mà Trưởng sẽ đem lại nhiều khám phá bất ngờ cho độc giả.

Cám ơn nhiên liệu Trưởng đã bồi dưỡng cho Liên Lạc. Còn sự cải-chính hay xác nhận, đó là thẩm quyền của Trưởng Thao mà Liên Lạc sẵn sàng dâng tãi.

✳ Thư của Trưởng Giám-Mục Đình Đồng Cương (Thủ Đức).

Liên Lạc nhận được thư của Sóc Kinh Bắc chuyển thư của Đức Cha Đình đồng Cương (97 tuổi, hiện ở VN), xin trích một đoạn như sau : "chưa có cuộc xem thư nào mà vui cười như lúc nhận được tờ báo Liên Lạc, tiếng nói của Hướng Đạo Trưởng Niên. Tác giả đã trình bày rất khéo léo, tả rõ được như đứng trước sự việc xảy ra. Đọc cứ cười thật thú vị . . . Xem đi, xem lại vẫn thú vị. Chuyện đã xảy ra, mà nay nhắc lại khéo léo như thế, cần phải giữ lại để thỉnh thoảng đọc cho vui trong những ngày hiu quạnh của tuổi già.

Liên Lạc : *Rất sung sướng được hòa mình và thích thú, thấy một Trưởng Giám-Mục xấp xỉ Bách Tuế "cười thú vị". Trước những lời kể lại trong hồi ký của Trưởng Lão Giám Mục, độc giả Liên Lạc hồi tưởng đến những ngày vui đã qua của mỗi người, ai cũng có những kỷ niệm. Hy vọng Trưởng Lão cảm được cho hậu-sinh noi theo, và Liên Lạc luôn luôn sẵn sàng dâng lên những kỷ niệm trân quý để các Trưởng và anh em H.Đ.S. khác cùng lớn giọng ca lên :*

Anh hùng xưa !

Nhớ hồi là hồi niên thiếu . . .

Chắc Trưởng Lão tiền bối cũng đồng ý với những giòng sau đây :

If you are going to love me

Love me now, while I can know

Do not wait until I'm gone

And then have it chiseled in marble

So, If you love me, even a little bit

Let me know it while I am living

So I can treasure it

Kính chúc Trưởng Lão Trưởng Thọ.

*** Tr. Dương Ngọc Hương (Đê Núi Quảng Nam).**

. . . Chủ Nhật vừa qua, trong lúc tôi chuẩn bị chở cô gái út đi họp Hương Đạo, có người bạn của bà xã tôi, 2 bà đồng chất vấn :

Phong trào Nữ Hương Đạo V.N. ra đời vào thời-kỳ nào ? Ai lãnh đạo phong-trào trong 3 kỳ Trung, Nam, Bắc. Miền nào ra đời trước ?

Tôi chỉ trả lời theo cái thấy của tôi : Lúc tôi gia nhập (Sói) Hương Đạo vào năm 1939, đạo ấy tôi học Trường Mai Xưa (Quảng Ngãi) do Tr. Nguyễn Tấn Đức lãnh đạo phong trào trong tỉnh, lúc đó đã có Nữ Hương Đạo V.N. tại Quảng Ngãi.

Nhưng các bà không công nhận, năm 1940 chưa có Nữ H.Đ.. Vậy nhờ Trường chịu khó (chịu khó từ lâu rồi) trả lời trên Liên Lạc sắp tới cho được rõ ràng.

Kính chúc

Liên Lạc : Ông Đê Núi Quảng Nam ơi ! Anh dũng khắp nơi, đến nỗi Cụ Trường Xóm (Cụ Phúc Già) phải cúi lạy mà lại thua các Bà, tranh không lại. Té ra là “Khôn Chợ Dại Nhà” ! Để giải đáp câu hỏi mà Trường nêu ra, sau khi tra cứu Hương-Đạo-Sử, nhờ Trường giải đáp như sau : -1934-36 : Người Nữ Việt Nam đầu tiên gia nhập Hương Đạo và làm Bầy-trưởng Sói con tại Hà-Nội là nữ họa-sĩ Lê-Thị-Lựu (sau thành hôn với Tr. Ngô Thế-Tân, cùng thời với Tr. Trần Văn Khắc).

Tiếp đến, chị Thái-Bá-Lộc (phu nhân Anh Thái Bá-Lộc, Đạo-trưởng Đạo Kiếm Hồ, Hà-nội) Chị Lộc sáng lập cơ sở, cung cấp đồng phục và dụng cụ H.Đ. cho các Sói con ở miền Bắc .

1937-40 : Chị Ngô-Thị-Chi (sau này thành hôn với Tr. Nguyễn Hữu-Mưu, một thời làm Tổng Ủy Viên H.Đ.V.N.) là người đầu tiên gia nhập Nữ H.Đ. trong đoàn Nữ H.Đ Công giáo Pháp tại Hải-Phòng (1936-37). Đoàn Nữ H.Đ. Việt Nam tiên khởi là Đoàn Bạch-Liên (Sen Trắng) thành lập tại Hà-nội do chị Nguyễn Tâm Đan (với đồng phục, áo dài VN, quần trắng, khăn quàng màu lá sen, đội nón lá VN

Năm 1938, Đoàn Nữ H.Đ.V.N. Công giáo thành lập tại giáo-xứ Hàm Long (Hà-Nội) do linh mục Depaulis Hương và chị Nguyễn-Quang (nhũ danh Trần Thị Sa) làm Đoàn trưởng (mặc đồng phục theo H.Đ. Công giáo Pháp).

-1941-45 : Năm 1943 một Nữ Tráng đoàn V.N. được thành lập tại Hà-nội do chị Meyer May (Ủy viên Nữ H.Đ. thế-tục Pháp gồm các chị Phạm Thị Thanh, chị Trịnh-Hữu-Ngọc, chị Phạm-Biểu-Tâm, chị Trần-Thị-Mai.

Trong giai đoạn này, các nữ Bầy trưởng Sói con được hướng dẫn bởi Ủy viên ngành Ấu của H.Đ. Pháp là các chị Chauvet (miền Nam), chị Chenevier (miền Trung) và chị Riavolen (miền Bắc)

Đến năm 1947, tại Saigon chị Ngô Thị Chi thành lập một đoàn Nữ H.Đ.V.N.

Trường Hương ơi ! Chừng nó cũng tạm đủ rồi, Ngựa không còn biết thêm chi nữa. Muốn biết thêm chi, xin gõ cửa Cụ Thao, Cụ Liệu hay Cụ Bà Bạch-Bích là những vị có thẩm quyền hơn cả.

*** Tr. Nguyễn Văn Thuật (Sydney)**

Em hy vọng Trường đã nhận được thư em gửi vào thượng tuần tháng 4/97. Ngoài ra, chắc Trường cũng đã nhận được Đặc San Tùng Nguyên 3 do Tr. Nguyễn-Tấn-Đệ từ Houston gửi. Vừa rồi, Tr. Vinh Đào và em có hội ý để thúc đẩy việc thành lập Hội-đồng Bảo-Trợ (HĐBT) cho Phong trào, nên có ghi lại mấy điều trong tài liệu em kèm theo. Vậy em rất mong Trường sẽ xem qua và góp ý bổ túc để công tác H.Đ.B.T. được thêm phần hoàn hảo.

Riêng tại Canada, thật đáng mừng (xin thông qua 7 giòng). Về Hương Đạo Trường Niên thì hy vọng là trong tháng 6/97 sẽ tổ chức, sau khi đã bàn bạc nội bộ để chuẩn bị. Hiện Sydney đang lo tổ chức hội-thảo về một vấn đề khá thiết thực và thú vị là “Quan Niệm Nam Nữ Của Tuổi Trẻ V.N. Trong Xã-Hội Úc “ như Trường sẽ thấy trên trang S.H.H.Đ.V.N. kèm theo. Em sẽ thông báo Trường rõ các tin tức mới vào đầu tháng 6/97

Kính chúc . . .

Liên Lạc : Kỳ trại ở Pháp, thấy Tr. Thuất đang xem xét, quan sát, thăm dò để chuẩn bị cho TT5 ở Úc, mình thấy ngay : đây là một ngôi sao đang lên thật. Qua tin tức nhất là thấy tận mắt công-trình tổ chức T.T. 5, sau đó phục vụ công tác ở H.D.T.Ú./H.Đ.V.N. trong nhiệm vụ Phó Chủ Tịch, mình nghiệm lại : đúng là một ngôi sao “đã lên”.

Đọc bức thư của Trường viết (mà mình đã tự ý thông qua nhiều đoạn) thấy dồn dập, thúc đẩy như một đoạn trong bài hát *Xuất Quân* của Phạm Duy :

**Kèn vang, theo tiếng chân đang rộn rập xa xa
Tiếng gào thiết tha !**

Ngàn lời chính khí đưa

Ầm ầm tiếng thét hòa

Rầm rầm tiếng súng sa trường xa . . .

Nhưng Thuất ơi ! mình cũng thao thức, trăn trở những vấn đề mà Thuất nêu ra (xin phép được viết như vậy cho được tự nhiên, đúng với lòng mình khi viết đoạn này gửi đến Thuất). Trong chúng ta, những người có lòng với Phong Trào, ai cũng muốn cho Phong Trào được mạnh và phát triển.

Đọc thật kỹ kế-hoạch thành lập Hội-Đồng Bảo-Trợ cho Phong Trào H.Đ.V.N., mình nhận thấy rất khoa-học, đầy đủ - trên lý thuyết - vì kinh-nghiệm cá nhân đã cho mình thấy chưa thể làm vội vàng được (cho kịp kỳ hạn TT6)

Theo tôi, phải thành lập và củng cố H.Đ.B.T. từng Vùng hay Quốc-gia thật vững mạnh. Như hiện tình, ở Úc-châu có thể có, Canada đang tiến hành; còn ở Âu-châu, Đông Tây Nam Hoa-kỳ hiện chưa có gì (chỉ mới cử người phụ-trách) mà tính đến chuyện thành lập H.Đ.B.T. cho Phong-Trào, theo tôi, hơi sớm (có thư riêng về việc này)

Riêng về buổi hội-thảo về “Quan niệm nam nữ của tuổi trẻ Việt Nam trong xã hội Úc”, đó là một đề tài thiết thực rất hữu ích mà H.Đ.V.N. Sydney phối hợp với Tổng Hội Sinh Viên Việt-Nam Sydney rất đáng khuyến khích. Nếu có thể được, Thuất cho mình biết kết quả để đưa trên Liên Lạc, xem nơi khác có thể bắt chước mà làm được không. Như ở Montréal, cách đây không lâu mình (trong cơ sở Khuyến Học

Montréal) đã tổ chức cuộc hội-thảo về “Vấn đề giáo-dục Thiếu Nhi Việt Nam” mà kết quả rất đáng khích lệ.

Các tài liệu khác của Thuất gửi, sẽ lần lượt đăng vào Liên Lạc. Rất mừng đã được Thuất gây dựng Hương Đạo Trường Niên Sydney mà Thuất đứng cầm lái. Chắc chắn sẽ nổi đình đám trong kỳ Họa Bạ TT sắp tới.

✳ Tr. Lê Bá Tâm (Nai nhiệt thành)

. . . . Em vờ ra BSA Gulfstream Council để lo giấy tờ đi dự trại Hội-luận ở California (Tour Permit, giấy sức khỏe . . .) về tới sở thì gặp tờ Liên Lạc để trên bàn, vội vàng xé ra đọc ngấu ngiến . . . trông Liên Lạc như Mẹ đi chợ về í mà. Anh và phu-nhân lúc này thế nào ? Em có gọi Anh một lần mà không có ai trả lời, em nghĩ chắc anh lại ngao du sơn thủy ở đâu rồi. Em thì vừa đưa gia-đình lên núi ở North Carolina cắm trại 4 ngày mới về (có hình đính kèm), giờ lại chuẩn bị khăn gói quả mướp, ba-lô gậy nạng lên đường qua Ca-li. Đọc một đoạn Liên Lạc nghe nói anh không qua dự . . . buổi 5 phút, thôi thì hẹn gặp nhau ở Thăng Tiến 6 nha anh.

Nghe nói anh Phan-Mạnh-Lương có gửi cho anh một số “tài liệu”.

Anh ấy cũng gửi cho em 1 số, đọc xong em cảm thấy rất là buồn, vì trong những lúc này chúng ta cần nhiều bàn tay đóng góp cho công cuộc giữ vững và phục-hưng phong trào, thì cũng có một số người rảnh rỗi để làm những chuyện như vậy. Em định viết một lá thư cho anh ấy, nhưng nghĩ lại cũng chẳng thay đổi được gì, coi chuyện đó như một viên sỏi nhỏ ném vào mặt hồ, có gây một chút gợn sóng rồi cũng lặng êm.

Em đang in quyển Hương-Đạo Việt-Nam Niên-Giám cho kịp trước kỳ Trại Hội-Luận. Em xin nhờ anh nếu có thể, trong kỳ phát hành tới, xin thông báo dùm là H.Đ.V.N. Niên-Giám đã khóa sổ vào ngày 1-6-97 để ấn hành, tuy nhiên vẫn tiếp tục nhận ghi danh cho lần tái bản vào tháng 6/1998 (trước kỳ trại TT).

Thôi, cho em dừng lại đây, kéo dài quá, Anh đọc lại thêm buồn ngủ.

Kính chúc . . .

Liên Lạc : Nhìn hình đôi bạn tay trong tay dưới chân núi vùng North Carolina, mình hình dung thấy hạnh phúc tràn trề, thích thú chi lạ, mừng cho đôi bạn.

Đằng ấy viết : "Trông Liên Lạc như trông Mẹ đi chợ về í mà !. Rất tiếc là Mẹ chỉ đi chợ 3 tháng 1 lần nên kẹo bánh không đủ cho đã thèm ! Đến đây nhớ lại lời một Trưởng ở Đan-Mạch đã viết cho Liên Lạc cách đây mấy năm :

Trông chờ Liên Lạc, nhớ lâu,

Như sông nhớ nước, như dâu nhớ tằm !
Thật là thấm thía, biết làm răng mà đáp lại những tấm lòng tri kỷ ! Em gọi mà không ai trả lời, đúng là Ngựa đang lang thang đâu đó, sao không gọi buổi tối, hy vọng Ngựa đang nằm suy nghĩ thế sự. Đằng ấy đã được mấy Sói hay Chim Non rồi, cho biết để vui chung, chứ đi cắm trại ở N.C. mà chỉ hai vợ chồng son thì. . . can đảm lắm đó !

Đọc kỹ thư đằng ấy, cảm phục vô cùng : dẫn bề trên đi cắm trại ở N.C., lái tàu bay qua Ca-li hội-luận, lội về Florida lo nhà in. Đúng là sức voi (chứ đâu chỉ là sức Nai, mà nếu là Nai thì là Nai sắt).

Đúng như thư viết, Anh có nhận được tài liệu của Anh PML gửi, biết vậy hay vậy. Trong Liên Lạc #23 vừa rồi, mình có trả lời vấn đề 2 giờ . . . "Cũng có Trưởng nêu vài vấn đề rất tế nhị, gay cấn, nhưng "Đáp vào" thì không tiên, mà "Đập ra" thì tràn bờ, nên đành chịu lỗi !" (Liên Lạc #23, trang 3).

Gần đây, Tr. Vĩnh Đào, Tr. Nguyễn Đức Linh và một số Trưởng khác cũng cho Liên Lạc biết quan điểm của các Trưởng đối với số tài liệu mà anh PML đã gửi đến.

Khổ thật ! Ra khỏi nước, mắt điểm chuẩn cũ, phương hướng cứ loạn xạ cả lên ! Phải chăng chúng mình là bạn vì chiếc áo và trở nên xa lạ cũng vì màu áo ?

Ban đầu, mình định trả lời trên Liên Lạc từng điểm, nhưng "ngưng lại ngay (và hối hận)" vì đã không ngờ mình đã có những lúc phải nói chuyện không được hòa nhã với bạn mình !

Về Niên Giám Hướng Đạo, mình sẽ rao thêm lần nữa, như lời yêu cầu của đằng ấy.

Chúc mọi sự hanh-thông và giữ chặt mối giây.

*** Tr. Trần Văn Thao (Cop Yên-tử Vermont.**

Đã khá lâu, vắng tin tức anh em, tôi lại bị đau hơn ba tuần lễ nên càng thấy lâu hơn. Nhớ nhau, tuy chưa được khỏe hẳn, tôi cũng gắng viết thư này để anh em khỏi mong. (Thông qua 12 giờ).

Tôi được biết ở Hoa-Kỳ đã có H.Đ. Hải-đoàn mới thành lập ở Boston. Nhờ Thoại tìm cho tôi biết để liên lạc thêm phần củng cố phong-trào Hướng-đạo với một ngành mới nữa. Tôi chỉ được biết là Liên Đoàn Bạch-Đằng do Trưởng Đặng-Quang-Kỳ phụ trách, tuy biết là ở Boston, nhưng không rõ địa chỉ để biết thêm chi tiết.

Nay tôi xin ý kiến của các Trưởng trong Ban Phụ Trách Liên Lạc là : Tôi định mở thêm 1 phần cho mục "Khỏe" nữa và đề nghị Tr. Thoại trao mục này cho ông anh của tôi là Nguyễn Văn Tuấn, Cựu Phó Giám Đốc Trưởng Cao-đẳng Thanh Niên Phan-Thiết (thông qua 21 giờ). Trưởng Thoại xem Tr. Đình-Hùng-Phong có thiện chí giúp thêm vào mục này cho xôm trò hay không ? Vì Phong đang sống say sưa với thành tích trời cho một cách ư là nhàn hạ với người vợ cũng cán bộ tốt nghiệp về phong-trào Khỏe.

Tôi mong ý kiến của Tuấn và của Thoại Thân mến chúc . . . và chúc . . .

Liên Lạc : Em viết lại đoạn Hướng-đạo hải-đoàn mà anh cần biết thêm chi tiết, các Trưởng ở Houston TX. (như Trưởng Đỗ Phát Hai, Tr. Lê Văn Điền, Tr. Vương Thế Hạnh, Tr. Lương Hoàng Nam) hy vọng biết rõ, sẽ thư để Anh biết, hoặc qua Liên Lạc để ghi lại.

Còn ý định của Anh muốn mở thêm mục "Khỏe" trong Liên Lạc. Xin thưa để Anh rõ : Liên Lạc xin được giữ đúng nhiệm vụ của Liên Lạc, nghĩa là thuần-túy tin tức, sinh-hoạt giữa anh chị em H.Đ. với nhau, trong tinh thần đó hiện nay cũng còn thiếu chỗ để đăng (vì mỗi số Liên Lạc chỉ có quyển 36 trang, số Giáng Sinh và Tết 72 trang) Mấy năm gần đây đã phải xin phép các Trưởng đừng gửi về các bài "phổ thông" mà các báo khác đã đăng hoặc có thể đăng (mặc dù có nhiều bài rất bổ ích cho sức khỏe, trau dồi thêm

kiến thức v.v. . . nên tui em xin chịu “sự không vui” của một số Trường độc-giả. Và cũng thưa Anh rõ thêm là cũng vì Liên Lạc chỉ giữ vai trò liên lạc nên mới còn tồn tại đến năm thứ sáu. Đã đành rằng tờ báo có nhiều mục thì tờ báo mới có giá trị. Biết vậy, nhưng Anh Thao ơi ! Liên Lạc mà thêm 1 trang là tiền bưu phí gấp đôi (đã đem cân từng số ở Bưu-điện, mỗi khi phát hành). Hơn nữa độc giả của Liên Lạc hầu hết là các Trường Hướng-đạo, họ chỉ muốn có 1 tờ báo Hướng-Đạo để biết tin nhau, tờ báo đọc thấy vui, thấy nhớ đến nhau mà không tìm thấy ở các tờ báo khác.

Dù rằng Cụ Nguyễn Văn Tuân là một thể thao gia lão thành mà em rất kính mến, em cũng biết rõ Tr. Đình-Hùng-Phong là một người đầy nhiệt-tâm, vẫn thường trao đổi tin tức với em, biết nhau từ hơn 30 năm trước, và được sự thúc đẩy của Anh, một người lặn lội nhiều năm trong ngành “Thanh niên” và “Khỏe”. Đến đây, em hình dung được : “Ba cây nhúm lại thành hòn núi cao” rồi. Vậy em xin Anh với các Anh Tuân, Anh Phong thử gợi ý làm ra 1 tờ báo “Khỏe” hay “Thanh Niên” liệu có được không, và khi ấy em hứa sẽ xin đóng góp và phụ sức, vì em biết : “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” và em không bao giờ quên ơn. Riêng tờ Liên Lạc, em không dám đa mang. Những việc em đang làm, em cố chu-toàn đầy đủ, nếu được vậy thì tự thấy vui rồi vì em nghĩ Liên Lạc đã đi đúng và còn được sự tin yêu của các Trường độc-giả.

Sau hết, em xin chịu tội với Anh Thao quý mến, kính xin Anh tha thứ cho đứa em bất trị.

✳ Nhà thơ Tuấn Việt (Seattle)

. . . Nhẽ ra phải viết thư cảm ơn Anh trước đây cả tuần lễ, nhưng vì bị lu bu các việc gia đình, thêm một phần nữa là vì sức khỏe. . . nên nay mới gửi thư qua Anh. Xin bạn cho chữ “Đại Xá” !

Trong thư Anh viết cho tôi, anh yêu cầu tôi cho biết nhận xét về tờ Liên Lạc; “đừng khen” ! Tôi cũng tính “không thềm khen”, vì sợ lại bị người khác chê chúng ta là “mèo khen mèo dài đuôi”, nên cố gắng tìm các khuyết điểm để “chê cho bõ ghét”. Nhưng tức quá, tìm mãi chưa thấy. Vậy xin nhất, khi nào có thể chê được là sẽ lớn

tiếng chê liền. Còn bây giờ xin cứ từ từ mà tiến. Tiến trong khuôn khổ và khả năng của mình. Được vậy là điều quý giá lắm rồi. Nhưng phải nhận một điều là Liên Lạc đã trở nên một món ăn tinh thần “cần thiết” trong đại gia-đình Hướng Đạo rồi, đặc biệt là đối với các Trường-niên. Ước mong sao phổ biến rộng rãi đến các bạn Trường trẻ tuổi và các bạn Tráng nữa là quý. Những ước mong đó sẽ tới từ từ.

(Thông qua 7 giòong) Kính chúc . . .

Liên Lạc : Khi đặt viết trả lời đàn anh, định bụng sẽ viết nghiêm chỉnh, nhưng trong đầu cứ lớn vờn những câu đùa, dù là vô lễ với đàn anh, nhưng cho phép đàn em được bày tỏ tự nhiên (kể hơn 30 năm bị gò ép trong nghề nghiệp, sống không thực với lòng mình), nhất là ở lứa tuổi xấp xỉ Thất Tuân, không nói cho sướng, cho đúng lòng mình thì đợi khi mô nữa, anh Tuấn Việt ơi !

Đến giờ này, Ngựa tôi mới biết các nhà thơ đối xử tròn trịa lắm, vì ngày 29-6 lên Ottawa dự lễ ngày Tinh thần Trần Văn Khắc, nhà thơ họ Phạm (Quân Khanh), khi được hỏi, cũng đáp như đàn anh, “cứ thế mà tiến”, Ngựa thật sự muốn tham khảo ý kiến để sửa sai, để cải tiến, nhưng lạ quá ! Không ai cho mình biết cái dở (hay là không dở!). Gặp anh Niên-trưởng Phạm Hữu Vĩnh, anh Phạm Văn Thiết (Montréal) cũng đáp lơ lửng con cá vàng “đi như hiện nay là đúng đường lối của Liên Lạc rồi”. Tức quá, Ngựa bèn xin bái yết một Trường “ghét” Ngựa nhất mà hỏi, Cụ ấy phán : “thú thật tôi cũng có nhiều điều ghét cậu, nhưng Cậu làm và giữ Liên Lạc như hiện nay thì tôi chỉ xin đọc, gật gù, chứ khen hay chê thì tôi không dám, vì tôi không không làm được như cậu”.

Buồn năm phút ! Mình rất thành thật đi thỉnh ý các Cụ, các Cụ không phê phán gì cả, đi không lại về không ! thành ra :

Có ai, ta cũng thế này

Không ai, ta cũng như ngày có ai !

Thôi được, để đó, cho khát nợ và xin đừng quên trả cả vốn lẫn lời đó nghe !

Việc quảng bá đến các Trưởng trẻ, đã có 1 số độc giả (nhất là cỡ ba rọi) còn Tráng thì xin các bậc đàn anh chỉ đường chỉ lối cho làm sao cho các Tráng sinh đọc Liên Lạc mà không chê là báo của các Cụ như đầu đề bài ca của Tr. Hà Thúc Sinh (đăng ở số này).

Riêng nhà thơ họ Phạm, nhớ giữ lời hứa hôm ở Ottawa, có Cụ Cố Khắc nghe và chứng giám đó, liệu hồn !

Liên Lạc mà "sụm", thi-sĩ hữu-trách đó.

T.B. Chắc đàn anh đã nhận Liên Lạc số 21 (thêm) rồi. Đàn anh quá chu đáo. Đa tạ.

*** Tr. Trương Lạc Phiêu (Sydney).**

Em xin kính lời thăm quý Trưởng được sức khỏe. Ngày 16-6-97 em đã nhận được Liên Lạc #23, xin cảm ơn quý Trưởng nhiều. Ngoài bìa tập san thấy hình ảnh đồng ruộng miền quê do nhiếp ảnh gia Trần Cao Linh thực hiện rất đẹp. Hơn thế nữa, trong tập san đăng tải rất nhiều tin tức sinh hoạt của H.Đ.V.N. hải ngoại cũng như bên nhà. Đặc biệt nhất là cuối trang bìa có chụp các Trưởng H.Đ. (tuổi ngoài 80) trong dịp Tết Đinh Sửu vừa qua, các Trưởng nhận được hoa chúc thọ do các Trưởng khác dâng kính. Dù nay chưa được chính thức sinh hoạt, mối tình huynh-đệ vẫn còn rất thân thiết.

Cũng trong Liên Lạc, đặc biệt trong mục Mã-Thư + Thư Bạn, em coi đi, xem lại ba bốn lần vẫn không chán, những câu phúc đáp chính xác, pha đôi chút hài hước, lẫn văn thơ được trích dẫn. Phải là người có kiến thức cao, đọc nhiều sách, thơ, văn và trí nhớ tốt mới giải đáp được như vậy.

Thưa Trưởng, sau một thời gian chờ đợi Hướng Đạo Trưởng Niên Làng Bách Hợp Sydney được thành lập vào ngày 15/6/97. Kết quả bầu phiếu kín Ban Chấp Hành gồm 8 Trưởng, và người được nhiều phiếu nhất là Tr. Nguyễn Văn

Thuất đảm nhận Trưởng Làng Bách Hợp. Tr. Thanh-Huế được bầu làm Thủ-quỹ.

Sau đó có tiệc trà cắt bánh mừng sinh nhật các Trưởng có ngày sinh trong tháng 6.

Tiện đây, em xin gửi 50\$ để góp thêm nhiên liệu cho Liên Lạc, kèm theo 10 tấm hình chụp Hướng Đạo Trưởng Niên, Làng Bách Hợp Sydney ngày thành lập.

Kính chúc . . .

Liên Lạc : Những tấm hình chụp hôm thành lập Hướng Đạo Trưởng Niên Sydney rất đẹp và đầy ý nghĩa.

Cám ơn lời khen hình bìa Liên Lạc số 23, đó là công sưu tầm của Trưởng Sư-tử hoạt bát, khen có nhiều tin tức, đó là do anh em khắp nơi gửi về (kể cả Trưởng).

Còn các mục khác, nếu có hay, là nhờ sự khuyến khích của độc giả nên có hứng mà "cà kê dê ngỗng" !

Trưởng nói Trưởng yêu thích Liên Lạc, vậy hãy nên vì Liên Lạc mà viết vài bài cho thiên hạ đọc cho vui. Có như vậy Liên Lạc sẽ thêm khởi sắc, có nhiều thứ hoa cùng nở rộ, chứ không phải chỉ là hoa vạn thọ mà thôi như bấy lâu.

Trưởng là độc giả sau TT5 mà đã sẵn sàng đóng góp cho Liên Lạc, thiệt đáng quý. Nếu Liên Lạc có được 75% độc giả như rùa thì Liên Lạc dư sức phát hành hai tháng 1 kỳ (chứ không phải 3 tháng như hiện nay). Nói cho oai như vậy mà thôi, mọi việc đều tùy thuộc Cụ Cáo Đỏ Mặt 50%. Ông này mà buông xuôi thì Liên Lạc cũng ngắt ngư con tàu đi !

Còn Trưởng có lời khen Ngựa trong mục Thư Bạn và Mã-Thư, làm Ngựa tự vấn có xứng đáng nhận những lời khen đó không ? Cũng như ngày trước khi tỏ tình, tha thiết quá, làm người yêu ngờ ngàng :

Trăng lên khỏi núi trắng tà

Mình thương ta thật hay là thương chơi

Trăng lên khỏi núi trắng rơi,

Mình thương ta thật hay chơi hời mình ?

Thôi, chừng nớ đủ rồi, nói nhiều lời ra cái đại của mình, phải không Trưởng Phiêu ?

*** Tr. Nguyễn Đức Dziên (Seattle)**

. . . . Sau nữa cũng xin cúi đầu tạ lỗi, vì đã lâu em không có thư thăm Trường, lý do là cơn bệnh “ngheñ động mạch vành tim” nên ra thế.

Trường ơi ! hẹn hoài, phần thì đi học, phần đến Bệnh Viện thăm Bác-sĩ đều, phần lo cho Trang Sinh Hoạt ra hàng tuần thành thử việc gửi thư qua Trường trở thành “lỗi hẹn nghìn năm”

Ở nơi đây, nếu các liều thuốc *Hatdémycin* vừa rồi mà không thuyên giảm thì sẽ trở nên cơn mãn tính kinh niên trầm trọng.

(thông qua 2 trang nói về bệnh trạng của “nhóm” và yêu cầu Ngựa “gỡ rối tơ lòng”)

Sau khi xây dựng T.S.H. được 3,4 số, em có trao lại cho Ban Biên Tập (đã lập trong Xóm Trường Niên), nhưng 5 tháng qua không làm, không xin được Tòa-soạn nào. Phần thì Tr. Thuát (Phó C.T.) thự hỏi và thúc hoài nên em đành gánh vác. Thật ra, làm “báo bổ” có sướng ích chi, cả vợ chồng và các con tụi em đều lao vào T.S.H. ấy hàng tuần, kể cả lúc em đang bệnh cấp cứu. Em còn nhớ dạo em đang nằm B.V. cấp cứu, mũi còn gắn ống thở oxy, tay còn chuyền nước biển, khi nhận được tin Tr. Tôn Thất Hòa tử nạn xe hơi, em gượng dậy, lén Bác-sĩ đọc tuốt một mạch 2 tin cho vợ em ghi, để kịp đem ra Tòa soạn , hôm đó là sáng thứ 6. Bản tin thứ 2 là việc rã cốt Tráng sinh Tài (Tráng đoàn Sông Hương, Seattle). Nghĩ cũng buồn cười, người sắp chết phải chính là em, vì linh mục đến B.V. xúc dầu và làm các phép lúc 4.30 AM, thế mà vẫn còn lo cho kẻ đã chết.

Ồi ! Tình yêu nào bằng tình Hương-đạo hả Trường ?

(Đọc thư đến đây, sực tỉnh thấy hàng chữ : “xin đọc rồi tiêu hóa” nên xin stop ngang đây.

Liên Lạc : *Đọc xong thư, đọc lại lần nữa, trong lòng thấy buồn vô hạn, mặc dù Ngựa này rất hiếm lúc buồn.*

Dù sao, mục “gỡ rối tơ lòng” có dịp, sẽ trả lời thư riêng, không bao giờ Anh quên “đứa em” phương xa, quá sốt sắng với phong trào, chu toàn lời hứa và dẫn vợ con theo ý hướng của mình. Đúng như Alpha nói : Làm “báo bổ có sướng ích chi”. Khổ và lo nhiều lắm. Ngựa này trực tiếp đảm nhận nội-dung bản tin Liên Lạc,

tiếp tục công việc của quý Anh Phan-Như-Ngân + Anh Lê Văn Ba + Anh Trần Văn Thao đã bỏ dở dang. Rồi cùng với một số Trường khác đặt kế hoạch, định hướng từng thời kỳ, anh em tin cậy nhau và tôn trọng nhau trên ý thức “niềm vui làm báo”, một bản tin - thuần túy liên lạc - không có ý dạy đời, không dám nói đến đại khôn. Vì người khôn ngoan là nhờ có kinh nghiệm và có kinh nghiệm là nhờ đã . . . đại dột !

Để tạm ngưng và có câu kết về việc “không ổn” ở Seattle, Ngựa kể cho đấng ấy nghe một câu chuyện ngắn mà Tr. Trần Văn Thao đã kể cho Ngựa nghe hồi năm ngoái , nhân dịp lên Vermont chúc Thọ Cửu Tuần Tr. Thao .

Trường Thao kể : Thoại biết không, Anh Trần Văn Tuyên ngày xưa có lần tìm gặp Anh (Thao) mà nói rằng : “Tôi bây giờ đã dẫn thân vào chính-trị rồi, để phong trào Hương Đạo khỏi phải hệ lụy vì tôi, vì tôi biết tham gia chính trị là hành-động cá nhân của riêng tôi, chắc tôi không còn giúp được gì cho Phong-trào nữa. Xin Anh theo tôi, để tôi giới thiệu Anh với những nhân vật có thể giúp cho Hương đạo phát triển sau này. Riêng phần tôi, Hương-đạo vẫn luôn luôn trong tâm-tư tôi, trong suy nghĩ cũng như trong hành động, nhưng trong giai đoạn sắp tới, xin anh em vui lòng cho tôi được theo đuổi theo chí hướng của tôi.

Cao quý thay lời tâm huyết của một Trường Hương Đạo kỳ cựu, một chính trị gia lão thành, một nhà ái quốc mà mọi người Việt Nam chân chính đều kính phục. Một tấm gương sáng cho Hương đạo hậu thế noi theo.

Đã đọc kỹ các tài liệu đấng ấy gửi. Cám ơn và xin đưa ra một lời khuyên (không phải dạy khôn đâu nhé!) : nên lo cho sức khỏe của mình trước, để vợ con an tâm, và có sức khỏe thì làm chi cũng được cả. Anh Thoại nói thiệt đó.

Hẹn có thư sau.

✳ Tr. Trần Lan Anh (N.J.)

Cám ơn Anh thật nhiều đã gửi cho bài viết của ông N.H.C. Cũng đã có vài anh chị bạn khác cũng gửi cho tôi bài đó.

(thông qua 4 giòng)

Mới đây vào tuần lễ Memorial, các chị em chúng tôi, tuy không hoàn toàn đủ - gặp nhau và ngồi nhắc nhở những kỷ niệm xưa cũ của những ngày còn “mặc quần thùng dít” những ngày êm đềm ở Hà-nội, Saigon với đủ cả Ba và Mẹ. Quay qua quay lại là đã mấy thập niên rồi đó. Cứ tưởng đã xin anh gửi cho Bà Chị ruột tôi - Đạm Phương - Bản tin Liên Lạc, nhưng nay mới nhớ là chưa làm (Kèm địa chỉ)

Mấy tháng trước, bọn tôi gồm Huệ, Đ. Phương, Lan Anh bay qua Pháp và gặp lại một số bạn học cũ ở M. Curie và đặc biệt đã bắt được liên lạc với đủ Toán Hường Đạo Thanh Quan. Chỉ có 1 người cuối cùng thôi. Có dự định liên lạc với anh chị Thạch và Vĩnh-Đào, nhưng không làm được.

Tuy nhiên, có gặp lại ex. của V.Đ., cũng là dân Thanh Quan cũ.

Xin cảm ơn Anh nhiều.

Liên Lạc : *Đã gửi Liên Lạc số 23 đến địa chỉ Bà Chị Đ.P. rồi và cũng đã ghi vào danh sách độc giả dài hạn rồi.*

Tháng trước, đọc sách thấy bài của B.S. Trần Vỹ (Bộ Trưởng Y tế thời đệ nhất cộng-hòa) viết về cái chết của L.S. Trần Văn Tuyên, trích trong cuốn Prisonnier Politique au Vietnam, từ trang 104 đến trang 109, Ngựa đã làm photocopie gửi qua Trường rồi.

Gần đây nữa, B.S. Nguyễn-Văn-Ái (bút hiệu Văn Uyên) hiện ở Paris, có viết bài : Luật-sư Trần Văn Tuyên : tấm gương bất khuất. B.S. Ai cũng bị giam cùng trại với Cố Luật-sư, chứng kiến từ đầu đến cuối cái chết của Cố Luật-sư, chỉ 3 trang, không biết Trường đọc chưa, nếu chưa thì tôi sẽ làm photocopie gửi qua (cả 2 bài đều đăng trong tập “Thư mục y-giới Văn Thơ Nghệ-sĩ” do Hội Y-sĩ Việt Nam tại Canada phát hành (1997). Sách này dày hơn 600 trang, giá bán 25 dollars (chưa kể bưu phí). Tác giả là B.S. Trần Văn Bằng, giáo-sư Trường Thuốc Hà-Nội và Saigon.

Ngựa này từ khi phụ trách tờ Liên Lạc mới bắt đầu đọc sách, đọc thơ, đọc ca-dao v.v... vì mấy mươi năm trước vì mãi lo việc thiên hạ

nên không có thì giờ lo cho bản thân có “đôi chút vốn” để trình làng.

Mình Trường đã bắt liên lạc được với các bạn cũ, đặc biệt là Toán Hường-đạo Thanh Quan. Nếu thấy cần gửi Liên Lạc để biết tin nhau, xin cho địa-chỉ để gửi báo.

✳ **Tr. Nguyễn-Chí-Hiếu (Garland)**

Lâu rồi, không liên lạc, mà mỗi lần liên lạc là lại nhờ vả nên kỳ này có 2 tấm poster tiền V.N.C.H. trước là tặng, hai là tạ lỗi. Mong Trường nhận giùm. Đa tạ - Nếu có ai thích xin Liên Lạc giới thiệu giùm, vì em còn dư một ít.

Em thích sưu tầm các kỷ vật của Việt Nam, trong đó có cả H.Đ.V.N. cả H.Đ. thế-giới. Em muốn tìm lại những huy hiệu của Việt Nam trước năm 1975 và các Trại Họp Bạn Thăng Tiến từ 1 đến 5 ở hải-ngoại. Nếu có Trường nào có dư 2 cái trở lên, xin vui lòng nhượng lại, em sẵn sàng trao đổi và hậu tạ tùy ý. Các đơn vị nào có huy hiệu riêng cũng xin gửi cho một cái để kỷ niệm.

Xin gửi kèm theo đây củi lửa cho Liên Lạc và kính chúc

Liên Lạc : *Rất cảm ơn đã gửi poster tiền V.N.C.H. cũ. Mình cũng đã gửi qua Trường một số huy hiệu, khăn, hy vọng đã nhận được. Còn việc sưu tầm các huy chương, cấp bậc các binh chủng V.N.C.H. (kể cả gươm kiếm) thì hiện có Tr. Nguyễn-Bá-Nghiep bên Úc Châu là có đủ bộ, đóng khung, lồng kính thành 6 khung rất đẹp và đầy đủ hơn cả. Có Trường lại sưu tầm các cổng trại từ trước đến nay. Đọc lời ước muốn trên đây, nếu Trường nào cần trao đổi, xin liên lạc với Tr. Nguyễn Chí Hiếu ở Garland (vì chưa được sự đồng ý của đương sự nên chưa dám ghi địa chỉ ở đây) Chúc Trường thành công trong việc sưu tầm và hy vọng các nơi khác sẽ đáp ứng sự trao đổi của Trường.*

✳ **Tr. Phạm Vinh Xuân (tức Hà Thúc Sinh Charlotte).**

Qua anh Phúc ở thành phố này, em được đọc Liên Lạc đều. Cảm phục các anh quá sức. Thời em còn ở San Diego, 10 năm sinh hoạt với

anh Phan Như Ngân (cũng là bạn của bố em), đã hứa với anh ngày anh còn là thế này thế nọ, mà rồi nợ đời nặng quá, chẳng giữ được lời hứa nào. Anh Phúc giục em viết bài góp tay với các anh, hứa hứa rồi cũng . . . Oh my God !

Nhân mùa Hè, lại xem mấy tờ Liên Lạc cũ thuật chuyện các Cụ đi chơi xa, rồi lại nhớ lời giục của anh Phu hồi gặp anh bên Toronto mười mấy năm trước, em viết ca khúc sinh hoạt này tặng các anh : các Trưởng Cụ.

Em gửi Anh để Anh tùy nghi xử dụng. Em xin chúc Anh khỏe và Liên Lạc sống mạnh.

Liên Lạc : *Liên Lạc hân hoan chào đón một vì sao sáng, nhiều hứa hẹn, vì đã hứa với vị đàn anh đã khuất : sẽ làm thế này thế nọ, lại còn mang nợ với Cụ Ông Cẩn Mẫn ở Toronto mười mấy năm trước. Nay ngồi tính sổ lại, giật mình, lại đọc mấy tờ Liên Lạc cũ, đâm vào ngực mà than : Lỗi tại tôi, tại tôi mọi đàng !*

Sám hối bây giờ cũng chưa muộn đó Trưởng ơi !

Xin Trưởng Hải Ly gan dạ chứng kiến lòng thành và sự chuộc lỗi của nhà thơ, nhà văn, nhà soạn nhạc họ Phạm : “sẽ xin trả góp dần dần trên bản tin Liên Lạc”, vì Liên Lạc cũng là do Tr. Hải Ly sáng lập nên đặc cách cho “trả vốn” mà thôi, không tính lãi, nhưng phải nhớ trả đều đặn, bắt đầu bằng bài ca : “Trưởng Cụ đi Hè”

OK ? trả lời đi : Thưa Trưởng (Hải-Ly) em xin vâng.

Thế là Ngựa này đã giúp Trưởng trả (góp) món nợ trần ai xong rồi đó, sướng chưa ?

✳ Tr. Trần Văn Phúc (N.C.X. Charlotte).

(thư 19-5-97) Năm nay gia-đình em sao xui xẻo quá. Đầu tháng 4 bề trên em bị tai nạn lao động tại hãng làm việc. Bị gãy xương chân trái, bó bột hơn 1 tháng rồi, coi bộ lâu lành lắm, vì lớn tuổi, bác sĩ cho biết tệ lắm cũng phải chờ 6 tháng tới 1 năm. Cách đó một tuần, em loay hoay lo cơm nước cho bà xã em thì bị cái bao nylon (4 pounds) có răng cửa rất bén, rớt xuống cửa luôn bàn tay trái (hết bắt tay trái được nữa). Nghỉ ở nhà 1 tuần. Cả 2 vợ chồng ngó nhau : chồng thì tay, vợ thì chân (thông qua 27 giòng).

(thư 29-5-97) Mới gửi thư tuần trước nhưng lại quên mất một vài việc cần phải nhờ tới Anh, nên em xin viết tiếp:

Mới nhận thêm được một Cụ Hưởng-đạo qua sự giới thiệu của Tr. Vũ-Quang-Nhật, đó là Tr. Lê Thông-Kinh (kèm địa chỉ và số phone). Nếu không có gì trở ngại thì xin Anh gửi báo Liên Lạc (số mới phát hành) cho Tr. Lê T. Kinh, nếu không kịp thì Anh gửi cho em 2 số, em sẽ chuyển đến Tr. Kinh cũng được.

Còn em thì lúc này vẫn còn đầu tắt mặt tối không bao giờ hết việc. Tuy mệt nhọc thật đấy nhưng chẳng dám than, sợ bề trên không vui thì mình mất nhờ. Phải cố hiểu (hay cố hiểu), có ghi dấu mà đọc không rõ) với vợ mới được.

(thông qua 16 giòng).

(Thư 13-6-97) . . . nhận được thư Anh thì rất mừng, nhưng lại buồn ngay, đó là hay tin Anh . . . cũng bị đau. Thành thật chúc anh sớm bình phục

(thông qua 12 giòng)

(Thư ngày 11-7-97) . . . Đã trả lời về vụ thầy bói trong Liên Lạc số 23. Chắc chắn thế nào cũng có ông thầy dùi nào mách với Anh, chứ chẳng lẽ nào Anh lại có nhiều tài như thế ! Đoán đúng phóc không sai 1 ly ông cụ nào cả ! Bây chừ Anh muốn thưởng cái chi đây, xin phán ra để làm mát lòng mát dạ ông Anh. Xin cảm ơn Anh đã gửi thêm số báo 23, như vậy là em có 2 số. Chỉ vì báo tới muộn nên em mới “reó” Anh. Chờ hơn 3 tháng trời. Cầm tờ báo Liên Lạc đọc chưa đầy 2 tiếng đồng hồ là hết trơn, không còn chữ mà đọc, ghét quá, lại đọc lại thêm lần nữa. Bưu điện dạo này kỳ lắm anh ơi ! Có khi bills của mình thì đưa cho người khác, còn thư của người khác thì trao qua cho mình. Mình complain các ngài quá nên các ngài “đi” mình chăng ?

Em chào 4 ngón coi bộ không khá nên em đã ráng tập ngón tay út, hiện nay em có thể chào được 3 ngón rồi. (thông qua 7 giòng)

Liên Lạc : *Trong mục trả lời thư tín, khổ nhất là phúc đáp cho ông Phúc N.C.X. này. Mỗi kỳ, nhận rất nhiều thư, thư toàn viết trên carte, nhớ chi viết nấy, viết rồi, quên sót chi đó, lại viết tiếp. Lại cho biết thêm tin tức bên vùng Charlotte.*

Dạo này Ông đập tay, bà bó bột chân, thâm thiết quá ! Xin Thượng-đế giúp cho đôi bạn quý này mau bình phục để vui chơi với anh em, bạn bè.

Đối với Trường Phúc (N.C.X.), Ngựa chưa bao giờ gặp mặt, không quen biết trước, chỉ qua lại trên Liên Lạc mà trở nên thân thiết như ruột thịt :

Xa xôi nhưng chẳng ngại ngừng

**Xa người, xa tiếng, nhưng lòng không xa !
phải không Chú Phúc ?**

Đã ghi tên Trường Lê-Thông-Kinh vào danh sách độc giả dài hạn rồi và mới đây thêm một độc giả đặc biệt : Hà-Thúc-Sinh. Đọc Liên Lạc mà kỹ như rứa, tại rằng không viết bài gửi Liên Lạc đăng cho vui. Đã có thư riêng .

Vì như trên đã nói, trả lời cho ông Phúc này là khó nhất bèn xin ngưng bút ngang đây.

Mục thư bạn này khởi đầu bằng Cụ Phúc "già" (Ottawa), kết thúc bằng Chú Phúc "Nửa Chừng Xuân", còn Phúc " Trẻ" tìm đâu không thấy, Ngựa chỉ thấy nụ cười rất tươi mỗi khi lên Ottawa sinh hoạt mà thôi ! Tuy vậy Liên Đoàn Ottawa đang khởi sắc, phải chăng là do tấm lòng của Phúc Trẻ, chỉ làm việc với nụ cười, chứ ít khi nghe nói. Khi làm thì tận lực, nhà thơ Tuấn Việt thiết đúng vào trường hợp này :

"Cuộc chơi lớn ấy là cuộc sống

Phải chơi cho sinh động, ân tình !

Con đường Hường đạo quang minh

Dẫn ta nhập cuộc chính danh con người

Ô hay ! Minh già thiệt rồi ! đang viết về Phúc (Nửa Chừng Xuân) lại lang mang qua Phúc (Trẻ), bởi vì :

Bồi hồi ý ở trong tim

Chảy theo ngòi bút, hiện lên thư này.

Thôi, xin cả 3 Trường : Đa Phúc thông

Hoài cảm

(qua câu chuyện dự Trại-Trường Bạch-Mã)

(Nhận đọc Liên-lạc tháng 6/97)

Năm tám năm qua nhớ dạo nào (1)
Phong-trào Hường-đạo nhận cho vào
Bàng Rừng Bạch-Mã hai Huynh-trường (2)
Núi Sam truyền nghiệp lấm công lao
Kỹ-thuật Trại-trường bài giảng dạy
Thiện hành công-tác giúp đời cao
Ước mơ một chuyến thăm trường củ
Ghi nhớ Đàn Anh thuở cựu trào.

(1) 1939-1997 Hồ Rụng Răng (Võ-Vân-Hon)

(2) Cố Tr. Đoàn-vân-Trình (Chuột Quân-tử)
Cố Tr. Nguyễn-văn-Hỷ (Trâu "Thầy Đò")

Mừng thăng chức

Được tin vui : Sói Con Chi-Lăng (tức B.S. Bảo-Quý), vừa được đặc-cách thăng-chức Sói Cha, và Akéla Thiên-Nga Từ-tốn đương-nhiên nâng cấp thành Bà Nội Thiên-Nga.

Trong tương-lai Mãng non Nguyễn-Phước Thực-Quyên sẽ mang ba-lô nối gót Bà Nội tham-dự Trại T.T. 10 ở Vùng Đông-Hải cho mà xem

Akéla Xuân-Lan và Thoại-Vy xin gửi lời Mừng Ông Đốc Bảo-Quý và Phu-nhân.

Rất thông-cảm với Ông Bà Nội về sự bận rộn trong chức-vụ mới này, dù sao cũng đừng sao lãng việc Làng Xóm đó nghe !

Cám ơn : Trong số này, tin-tức về Úc-châu do Tr. Nguyễn-văn-Thuất gửi cho. Hình ảnh do Tr. Trương-Lạc-Phiêu gửi. Liên-lạc xin thành thật cám ơn hai Trường. Ngoài ra, bài tường-thuật Hường-đạo Trương-niên Sydney ngày 15-6-97 viết thật hay, nhiều thức ăn hấp dẫn mới nghe kể cũng đã thèm, nhưng Liên-lạc chật quá, không đăng được, xin tác giả Tr. Tâm-Tâm cảm phiền cho.



Hình ảnh sinh hoạt chung của Thiếu đoàn Đống Đa cùng các Trưởng Xóm TN Ottawa và các phụ huynh



Lễ Tuyên Hứa



Hình Lưu Niệm nhân ngày "Tinh thần Trần Văn Khắc"

Tráng Đoàn Thăng Long vừa "chọn lọc" được một số tráng sinh đứng ra để thành lập Thiếu đoàn. Sau nhiều giai đoạn thử thách, cũng là thời gian các trưởng trẻ vừa hoàn tất hành trang cá nhân của mình để nay có thể phục vụ cho phong trào. Thiếu đoàn Đống Đa đã được thành lập và hoạt động dưới sự điều động của một "team" rất trẻ hăng say và đầy nhiệt huyết, gồm 3 trưởng:

- Võ Đông (phụ trách Thiếu đoàn - nội vụ)
- Hoàng Đạt (ngoại vụ)
- Dương Thảo (hành chánh)

Còn quá mới mẻ nên Thiếu đoàn chỉ mới nhận 12 em, để các Trưởng trẻ dễ điều khiển và huấn luyện cho các em có một đội kiểu mẫu lý tưởng. Buổi họp đầu tiên đã bắt đầu vào trung tuần tháng 6, sau vài tuần lễ sinh hoạt đều đặn, ngày 6-7-1997, lễ ra mắt Thiếu đoàn được tổ chức trong buổi Picnic tại Andrew Haydon Park (Nepean) với sự tham dự của đại diện Xóm Trưởng Niên Ottawa là 2 trưởng: Nguyễn Đức Phúc và Trần Minh Thường cùng toàn thể các phụ huynh của các thiếu sinh. Buổi lễ tuyên hứa của Thiếu đoàn cũng đã được tổ chức sau lễ chào cờ, 3 em được nhận lời tuyên hứa là các em: Phạm minh Hoàng, Nguyễn thị Thúy-Vi, Dương Thu-Thảo, cũng nên nhắc lại là 5 em thiếu sinh trong đoàn đã là HDS của các đơn vị HĐ Canada tại Ottawa. Sau giờ tuyên hứa, trong khi các em sinh hoạt, các trưởng được sự tiếp sức của các phụ huynh đã chuẩn bị nướng BBQ cho buổi ăn trưa.

"- Ôi! sao mà thơm quá đây !

- Hotdog mua ở tiệm nào mà ngon thế ?"

Các bạn có biết không, chỉ có trại HĐ chúng tôi mới có taste đặc biệt như vậy thôi. Các trưởng và các phụ huynh trò chuyện không dứt, các em hăng say tham gia thi đua trò chơi, thời gian trôi qua mau, ai cũng đói, thì làm sao mà ăn không ngon cho được.

Buổi Picnic đã chấm dứt vào lúc 15:30 trong ngày, kết quả: thành công.

Thiếu đoàn được thành lập cũng là nhờ sự khuyến khích và giúp đỡ của Xóm Trưởng Niên Ottawa. Xin "AAA" các trưởng một tiếng thật lớn.



Tại Phòng Hội, Tr. Nguyễn-Văn-Thuật đang trình bày lý -do, mục-đích và tổ-chức Làng Hương-đạo Trưởng-niên Sydney, được các Trưởng chăm chú theo dõi.



Trong phần thảo-luận, đặt các mục-tiêu công-tác, phương cách bầu-cử Ban Chấp-hành (bầu phiếu kín, theo đa số tương đối), chọn 8 Trưởng để lo việc cho Làng .



Tám vị anh hùng (Lương-son-Bạc) của Làng Trưởng-niên Sydney đầy hứa hẹn.



TRƯỜNG CỤ ĐI HÈ

để kính tặng các trường cụ
không hề ngăn viễn hành...
Hè 1997

Hà Thúc Sinh

Vui, vỗ tay



Lung ba lô lên ô tô các trường cụ rủ nhau chơi xa. Đi đi
(Không run) tay không run chân các trường cụ chạy qua phương đông. Xe phom
(Ổ la) la ta đầu đây xem bản đồ là yên tâm ngay. Trưa đi
(Nóng khoái) quá Mai i mi xăng đổ đầy về chơi Đi Xi. Lên mê



qua xứ tuyết bao la Ca Nà Đa (á) Đi xuyên bang tắm nắng Ca
phom xứ cát mênh mông A ri Dôn ná Đi thâu đêm sẽ tới thăm
qua Mít Sít Si Pi cầu vại con cá Cơm ăn no với cá xuôi
trở đón buýt đi thăm khắp thủ đô Mỹ Ra công viên hát khúc chia



Li Pho Ni Æ (là một hai ba) Không run
anh cao bồi già (là một hai ba) Ổ la
luôn Flo ri đà (là một hai ba) Nóng khoái
tay quay về nhà Pha ấm trà nghe cháu con



la Ổi trời ơi tóc ông đen ra ./

