



Liên Lạc

TIẾNG NÓI CỦA HƯỚNG ĐẠO TRƯỞNG NIÊN
Nhóm Tinh Thần B.P. thực hiện

Nguyễn Trung Tuong



Bộ mới - Số 26

Phát hành tháng 3-1998

BẢN TIN LIÊN LẠC

TIẾNG NÓI CỦA PHONG TRÀO
HƯỚNG ĐẠO TRƯỞNG NIÊN VIỆT NAM

BAN SÁNG LẬP :

Lê Văn Ba
Phan Như Ngân
Trần Văn Thao

BAN PHỤ TRÁCH :

Hoàng Ngọc Châu
Trần Trung Hợp
Lê Phục Hưng
Nguyễn Đức Phúc
Phạm Văn Thiết
Nguyễn Văn Tĩnh
Lê Thọ
Nguyễn Trung Thoại
Trần Minh Thường
Mai Xuân Tý (Con)



Liên Lạc phát hành mỗi năm 4 số :
XUÂN, HẠ, THU, ĐÔNG

Bài vở, thư từ xin gửi về
NGUYỄN TRUNG THOẠI
6362 Westbury, Montreal
P.Q. H3W-2X3 Canada
D.T. (514) 739-4000



Hình Bìa

Cổng Trại Thăng-Tiến 3
(San Jose. Hoa-kỳ)

LIÊN LẠC : BÁO NHÀ

Tôi coi tờ Liên Lạc
Là một tờ "báo nhà"
Mình viết rồi mình đọc
Ta tâm sự với ta.

Vắng lâu lâu Liên Lạc
Bỗng nghe lòng xốn sang,
Chỉ mong mau "gặp mặt"
Nhớ như nhớ bạn vàng.

Mỗi lần nhận Liên Lạc
Như nhận được niềm vui,
Vợ chồng thay nhau đọc
Thích thú, tummy cười.

Những chuyện xưa cũ rich
Đã mấy mươi đời vương . . .
Kể lại sao vẫn thích
Nhắc tới sao vẫn thương!

Bao nhiêu chuyện trước mắt
Được nhiều người tham gia
Nhờ Liên Lạc giống trống
Rộn rã đập phèng la.

Biết bao bầu tâm sự
Tìm Liên Lạc trút vào
Biết bao tin bằng hữu
Nhờ Liên Lạc đổi trao.

Nhiều ý kiến xây dựng
Nhiều vần thơ chân tình
Mục Mã Thư đi dõm
Đã được nhiều hoan nghinh.

Bà xã tui thường nhắc :
Nhớ yểm trợ "báo nhà"
Mỗi người góp một ít
Báo mới sống được mà.

DÂN LÀNG BÁCH



Thăng-Tiến 6 dành cho Hướng-Đạo Trưởng-Niên (Trích Bản Tin số 5 tháng 12/97).
(Tiếp những tin tức đã phổ-biến trong L.L. 25, đây là những điểm mới)

1. Ban Tiếp-tân TT6 sẽ cung cấp nơi cư trú cho Tiểu Trại Trưởng-Niên.
2. Ban Ẩm Thực TT6 sẽ phụ trách điểm tâm, cơm trưa và cơm chiều cho Trại Trưởng-niên với một tổn phí là 50 Mỹ-kim .
3. Ngoại trừ các vật dụng cá nhân, Trại-sinh phải mang theo các dụng cụ cần thiết cho kỳ Trại lớn. Riêng Hướng-Đạo Trưởng-Niên đã có TT6 *Quartermaster* đảm trách (Sướng chưa ?).
4. Những Trưởng đã đóng tiền ghi danh rồi, BTC sẽ gọi những Bản Tin Trại, theo địa chỉ ghi trong đơn ghi danh.
(Mục này để giải đáp cho các Trưởng-niên còn thắc mắc, kể cả Tr. T.H. ở Sydney) ❀

SỔ TAY MÙA XUÂN



Liên-lạc năm thứ tám xin hân-hạnh đón chào các Trưởng độc-giả và thân-hữu rất quý mến của Phong-trào Hưởng-đạo Việt-Nam.

Trong dịp lễ Giáng-sinh, Đầu Năm Dương-lịch và Tết Nguyên-đán, Liên-lạc đã nhận được rất nhiều Thiếp Mừng, Thư Chúc và những lời thăm hỏi từ những phương xa, Liên-lạc vô cùng biết ơn những tấm lòng ưu-ái đã dành cho anh em trong ban Phụ-Trách, vì quá bận rộn lo cho tờ báo kế tiếp (có vị đã nói đây là tờ báo của các Trưởng Cụ), nên không thể trả lời Cám Ơn từng Vị một, chúng tôi xin cúi đầu nhận tội .

Nói làm sao cho hết, đo lường những cảm tình trân quý : lưu ý một vài điều nên tránh (Tr.XL ở Philadelphia); ở vào lứa tuổi trung-niên, rời quê-hương khá lâu, nay cố gắng để hiểu và thích đọc Liên-lạc (Tr. V.T.N. ở Virginia); Mừng tuổi Thọ cho Liên-lạc so với các báo Hưởng-đạo khác (Tr. Ong Cẩn-Mẫn ở Toronto) ; vì là nhà làm báo nên đã điện-thoại viễn-liên hằng giờ để thông cảm những khó khăn khi thực hiện một tờ báo Hưởng-đạo (Tr. Cò Lãng-du), có Trưởng lại cho Liên-lạc như là một cái Đình Làng, nơi tụ hội các Thân-hào, Hưởng Lý và Dân Làng để bàn chuyện công ích (chứ không phải dành xôi thịt, nhưng khá nhiều Ngà Voi để cùng nhau vác), . . . và còn nhiều chuyện vui và ngộ nghĩnh mà chúng tôi xin hẹn sẽ kể lại, nhưng mà kể trên một tờ báo Hưởng-Đạo khác.

Như các Trưởng rõ,tiến-trình tốt đẹp của Phong-trào Hưởng-đạo Việt-nam là tiến-trình của những ngọn đuốc chuyên tay : Từ Trần-văn-Khắc, Hoàng-đạo-Thúy, Tạ-quang-Bửu cho đến Võ-Thành-Minh, Trần-văn-Tuyên, Mai-Liệu, Huỳnh-văn-Diệp, Phan-như-Ngân, rồi tiếp đến Nghiêm-văn-Thạch, Vĩnh-Đào..., và bây giờ là những ngôi sao đang lên : Nguyễn-văn-Thuất, Nguyễn-Tấn-Đệ, Đào-Diệp-Hương, và còn rất nhiều Trưởng khác nữa ...

Riêng Hưởng-đạo Trưởng-niên mới được khởi sự từ Thăng-Tiến 4 (Le Breuil, Pháp), nay đang đi những bước có nhiều hứa hẹn, đang dùng tờ Liên-Lạc làm nơi gặp gỡ chung, tựa hồ như những người lữ-hành trên sa-mạc, về đêm tụ lại để chia nhau chút hơi ấm, ôn lại những chuyện thật vui của những ngày đã qua, kể cho nhau nghe hòng quên bớt đi những nỗi lo sợ và rút những kinh-nghiệm khó khăn đã trải qua, để truyền đạt lại cho thế-hệ sau tránh vết xe cù.

Xin đừng tìm nơi báo Liên-lạc những áng văn hay, những bài sưu-khảo giá-trị, những tư-tưởng cao-siêu, mà ở đây, xin dành cho sự Tin nhau, Thương nhau, Nhớ đến nhau, và nhân đây, lúc này vẫn đang còn là Mùa Xuân, xin ghi lại mấy câu thơ của CMN để cùng vui chung :

Hãy đón Xuân về như đón Bạn
Vĩ Xuân đậm ấm, nắng vui tươi
Dù lòng ta có chí ngao ngán
Xuân vẫn cho ta những nụ cười.

Thân kính chúc Quý Trưởng và Thân-hữu độc-giả, trong những năm tháng sắp tới có được một sức khoẻ thật tốt, một niềm Tin mới và xin trải rộng Tình Thương đến tất cả mọi người. ❀

Liên-Lạc

TIN TỨC HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG



Hội Đồng Bảo Trợ

Ban Thường Vụ HĐTU đã nhận những khoản đóng góp đầu tiên của Hội Đồng Bảo Trợ HĐVN như sau :

- BS Nguyễn Đức Tùng	1,000 US\$
- BS Phạm Bá Thắng	1,000 US\$
- Capital Commercial Property Inc. and South East Realty Inc.	500 US\$
- Thuy's Nail & Skin Care	100 US\$
- Metro Home Realty and Mrs. Ngô Thị Hiền	100 US\$

Ban Thường Vụ chân thành cảm ơn quý vị trong HĐBT và những đóng góp quý báu kể trên.

Đại Hội Đồng Liên Hiệp Nghị Sĩ Hưởng Đạo Thế Giới .

Đại Hội Đồng kỳ thứ 2 của Liên Hiệp Nghị Sĩ Hưởng Đạo Thế Giới (một tổ chức qui tụ các Nghị sĩ và Đại biểu quốc hội cựu Hưởng Đạo sinh) đã được triệu tập tại Manila, Philippines, vào mùa Hè vừa qua. Trong số 165 người tham dự, có 80 Nghị sĩ và Đại biểu quốc hội của 41 nước. Đại Hội Đồng đã được Tổng Thống Phi Fidel Ramos khai mạc. Tổng Thống Phi là một Hưởng Đạo Sinh lúc trẻ và nay là Chủ Tịch Phong Trào Hưởng Đạo Philippines.

Nghị sĩ Kim Yong Hoh (Đại Hàn) đã khởi xướng việc thành lập Liên Hiệp Nghị Sĩ và đã lãnh đạo Liên Hiệp trong 6 năm qua. Ông đã được hội nghị tuyên dương là Vị Sáng Lập và Chủ Tịch danh dự của Liên Hiệp Nghị Sĩ HĐTG. Tân Chủ Tịch của Liên Hiệp Nghị Sĩ là Aleksander Luczack (Ba-Lan).

Hội nghị đã biểu quyết bản "Tuyên ngôn Manila" nhấn mạnh rằng phải công nhận "giá trị hoàn vũ" của công tác giáo dục trẻ ngoài hệ thống học đường, đặc biệt là công tác đã được những tổ chức thanh thiếu niên, như phong trào Hưởng Đạo, thực hiện được. Đại Hội Đồng kỳ thứ 3 sẽ được triệu tập tại Balan vào năm 2000.

Hội Nghị Á Châu - Thái Bình Dương.

Tháng 10 vừa qua, Hội nghị các Tổ Chức Hưởng Đạo vùng Á Châu - Thái Bình Dương đã được triệu tập tại Nhật Bản với sự tham dự của 60 nhà lãnh đạo của 23 tổ chức HĐ quốc gia trong vùng, và với sự hiện diện của Tr. Frankie Roman (Phi Luật Tân), Chủ Tịch Ủy Ban Hưởng Đạo Thế Giới (World Committee). Hội nghị thảo ra một "Kế hoạch Vùng cho năm 2000".

"World Scout Pin"

Tổ Chức Hưởng Đạo Thế Giới vừa hoàn thành một sản phẩm mới : một "PIN" HĐTG hình tròn nhỏ mang huy hiệu hoa huệ tím của phong trào HĐTG kèm theo hàng chữ " World Scout " và khuyến khích tất cả Hưởng đạo sinh, Trưởng, cựu Hưởng đạo, mang trên thường phục và ngay cả trên đồng phục Hưởng đạo.

Ban Thường Vụ mời tất cả các HĐVN, đang sinh hoạt cũng như là cựu Hưởng Đạo, các vị HĐ Trưởng Niên, các Trưởng và các em mang huy hiệu này trên đồng phục cũng như trên thường phục. Có thể đặt mua tại Ban Thường Vụ. Giá mỗi huy hiệu là US\$ 1.50. Xin liên lạc với Ủy viên Trưởng Chi Nhánh hoặc với Ủy viên Phát triển liên lạc để mua. Thay vì mua tại các cửa hàng HĐ địa phương, các đơn vị HĐVN nên đặt mua nơi Ban Thường Vụ. Đây cũng là một hình thức gây quỹ cho Phong Trào. *Giá bán không cao hơn giá của các cửa hàng Hưởng Đạo các nước.*

Đại Hội Đồng Chi Nhánh Pháp.

Hội Nam và Nữ HĐVN tại Pháp đã họp Đại Hội Đồng vào ngày Chủ Nhật 7-12-97 tại Paris. Các Trưởng Nguyễn Phương Túy và Nguyễn Thị Huệ đã được tín nhiệm vào các trách vụ Hội Trưởng và Tổng Ủy Viên cho nhiệm kỳ 1998-2000.

Hai Hội-viên mới của Tổ-chức Hưởng-đạo Thế-Giới.

Sau khi ba nước thuộc Liên Xô cũ là Armenia, Moldova và Tadjikistan gia nhập Tổ Chức Hưởng Đạo Thế Giới hồi tháng 4, thêm hai nước đã được chấp nhận vào cộng đồng Hưởng Đạo Thế Giới trong tháng 7-97, nâng tổng số hội viên lên 146 nước.

Hội Hưởng Đạo Lithuania là hội viên thứ 145. Phong trào Hưởng Đạo đã xuất hiện tại Lituania từ năm 1918. Năm 1924 Lituania là hội viên của Tổ Chức HDTG. Sau khi quân đội Liên Xô chiếm đóng Lithuania vào năm 1940, Hưởng Đạo tại đó đã bị giải tán. Nhưng phong trào được nuôi dưỡng trong các trại tỵ nạn và tiếp tục tại hải ngoại khi các người Lithuania ra đi tỵ nạn tại Hoa Kỳ và Úc. Khi Lithuania giành lại độc lập vào năm 1989, phong trào Hưởng Đạo tức khắc được xây dựng trở lại và liên lạc được thường xuyên duy trì với Tổ Chức Hưởng Đạo Thế Giới. Tuy nhiên các cuộc tranh chấp trong nội bộ Hưởng Đạo Lithuania làm cho việc thừa nhận không thể thực hiện được. Năm 1995, một hội Hưởng Đạo mới được thành lập và biểu quyết một bản quy trình phù hợp với các điều kiện của Tổ Chức HDTG, đưa đến việc thừa nhận Lithuania vào tháng 7 năm nay. Hội Hưởng Đạo Lituania hiện nay gồm 1500 hội viên nam và nữ.

Hội Hưởng Đạo Macedonia (trong Cộng Hòa Yugoslavia cũ) được thừa nhận là hội viên thứ 146 của Tổ Chức Thế Giới hồi tháng 7 vừa qua. Cộng hòa Macedonia là một nước Trung Âu nằm giữa các nước Bulgaria, Hy Lạp, Albania và Cộng hòa Liên bang Yugoslavia (gồm Serbia và Montenegro). Đơn vị Hưởng Đạo đầu tiên đã xuất hiện tại Skpje, thủ đô Macedonia từ năm 1921, và từ đó phát triển khắp nước. Sinh hoạt Hưởng Đạo đã bị đình chỉ từ hồi Thế Chiến thứ 2. Việc phân hóa Cộng hòa Liên bang Yugoslavia đã dẫn tới việc tái lập sinh hoạt Hưởng Đạo tại các nước trong Liên bang cũ.

Chương-trình Trại Thăng-Tiến VI (25-6-98 cho đến thứ năm 02-7-1998) tại Virginia.

Ban Tổ chức Trại Hạp bạn Thăng Tiến 6 phối hợp với Ban Thường Vụ HDTU ấn định như sau chương trình của Trại Hạp bạn như sau (Ghi chú: Trại sẽ khai mạc chính thức ngày Chủ nhật 28.06.98, nhưng Trại bắt đầu mở cửa đón trại sinh kể từ ngày thứ năm 25.06. Ban Ẩm thực cũng sẽ sẵn sàng để cung cấp thức ăn cho những người đến sớm. Những anh chị em nào muốn "kéo dài những ngày vui" có thể sắp xếp chương trình dự trại từ nay).

Thứ năm 25.06 : Hạp mặt các Trưởng và thân hữu
Thứ sáu 26.06 : 10.00 - 12.00 và 14.00-17.00 - Hội Nghị Trưởng

19.00-22.00 : Đại Hội Đồng HDTVN

Thứ bảy 27.06 : Nhập trại chính thức cho các đơn vị - Ghi danh

Chủ nhật 28.06 : 9.30-11.00 - Lễ khai mạc

11.00-16.00 - Ngày Văn hóa

21.00-22.30 - Lửa trại toàn trại

Thứ hai 29.06 - Ngày sinh hoạt tiểu trại

09.00-17.00 - Các tiểu trại sinh hoạt riêng theo chương trình của mỗi tiểu trại (Ấu, Thiếu, Thanh, Tráng, HDT Trưởng niên và thân hữu).

14.00-16.00 - Hạp mặt thân hữu, giới thiệu Hội Đồng Bảo Trợ HDTVN

20.00-22.00 - Lửa trại tiểu trại

Thứ ba 30.06 - Ngày thử thách

09.00-15.00 - Trò chơi lớn

15.00-16.30 - Giờ kết thân

17.00-20.00 - Đại hội ngoài trời

21.00-22.00 - Chương trình riêng của đơn vị

Thứ tư 01.07 - Ngày bế mạc

09.00-11.00 - Chương trình tiểu trại - Thăm viếng - Chụp ảnh lưu niệm

11.00-17.00 - Dọn dẹp toàn trại trừ các lều ngủ

20.30-22.00 - Lửa trại bế mạc toàn trại

Thứ năm 02.07 - Chia tay

09.00-12.00 - Dọn dẹp các lều ngủ

12.00-18.00 - Rời trại ❀

TIN-TỨC HƯỚNG-ĐẠO TRƯỜNG-NIÊN



TIN Trường-Niên Xóm Ottawa .

Theo báo cáo của Xóm Trường-niên Ottawa cho hay thì Xóm đã chính thức ghi danh và đóng lệ-phí là 10 vị (Các Trưởng Trịnh-vũ-Điệp, Trần-Minh-Thường, Chung-Thế-Hùng, Ngô-Tấn-Phú, Vũ-Thúy-Lan, Nguyễn-Nhân-Phúc, Nguyễn-Đức-Phúc, Trần-Phương-Thu và Trần-Kim-Phượng).

Trên lý-thuyết là 10 vị, Xóm Ottawa sẽ đi tham-dự Trại Họp Bạn "gấp đôi, gấp ba" vì có các Bè Trên, Bè Dưới, Bè Ngang, Bè Dọc tháp tùng bằng những xe riêng, nên hứa hẹn sẽ là rất vui vẻ và hào hứng.

Ngoài ra, Xóm có một nhóm nghệ-sĩ (cây nhà lá vườn), Đại-diện cho Làng Trường-Niên Canada để góp phần trình-diễn trong buổi Văn-nghệ lớn do Ban Tổ-chức Trại sẽ tổ-chức.

Kỳ Trại Thăng-Tiến 5 ở Úc-châu, Hướng-đạo Trường-niên Canada có Tr. Nguyễn-văn-Tuân trình bày những màn ảo-thuật, rất được hoan nghênh. Năm nay Tr. Tuân cũng có tham-dự Trại Họp Bạn, nhưng nay tạm "gác kiếm", nhường cho những màn mới, nhiều hứa hẹn mới lạ hơn.

Hoan nghênh Xóm Ottawa và Cụ "Xếp Xóm".

Xóm Trường-Niên Montréal với Thăng-Tiến 6.

Cũng như Xóm Ottawa, Montréal cũng đã ghi danh và đóng lệ-phí tham-dự Trại Họp Bạn là 14 vị (Các Trưởng : Nguyễn-Tấn-Hồng, Lê-Thọ, Nguyễn-văn-Cường, Chị Cường, Tr. Phan-văn-Thiết, Nguyễn-văn-Tuân, Chị Mai-Xuân-Tý, Chị Lâm-Tô-Bóng, Chị Tường-Vy, Tr. Ngô-Kim-Lân, Lê-Ngọc-Điệp, Nguyễn-Trung-Thoại (và còn nữa). Đây là lực lượng căn bản của Xóm.

Xóm Trường-niên đã cùng phối hợp với Liên-đoàn Montréal tổ chức một bữa ăn gây quỹ vào ngày thứ bảy 11-4-98 nhằm tạo thêm phương-tiện tài-chánh cho các em tham-dự đông đủ.

Tin Xóm Trường-niên Melbourne.

Sáng ngày 16-11-97, Xóm Hướng-đạo Trường-niên Melbourne đã họp tại nhà vị Thứ-chỉ Lê-Hữu-Dinh, với sự hiện diện của 20 anh chị em, gồm có Phụ-huynh, Thân-hữu. Vì lâu ngày mới có dịp gặp nhau nên rất vui mừng. Những giọng nói hoà lẫn với tiếng cười dòn dã đã tạo thành một bản nhạc hòa tấu rộn rịp và độc đáo chẳng kém gì bản "symphonie inachevée" của Shubert. Trong dịp này, dân Xóm đã được các Bà Nội-tướng cho thưởng-thức nhiều món ăn đầy hương-vị quê nhà. Các vị chức-sắc cũng đã đề cập đến việc thành lập Làng Bách-Họp Tiểu-ban Victoria.

Nhân dịp này, anh em phụ-trách Liên-Lạc xin chúc Xóm Melbourne cũng như Làng Victoria đạt được mục-tiêu của Phong-trào là : Gây tình thân-ái giữa các Trưởng + Phụ-huynh đoàn-sinh và yểm-trợ cho các đơn-vị HĐVN đang hoạt-động trong Vùng của mình.

Gây quỹ cho các em tham-dự Trại Họp Bạn.

Các Xóm Ottawa, Toronto và Montréal không hẹn mà gặp trong cùng một tư-tưởng : Gây quỹ bằng *tổ chức những bữa ăn* (Những "Đại Náo Lớn" gặp nhau). Tổ-chức thì không khó mấy, vì chỉ đi đặt nhà hàng, Văn-nghệ giúp vui cũng tương-đối dễ, vì là "văn-nghệ dã-chiến", bà con cũng chằm chế, duy chỉ có việc đi bán phiếu mời là có "cay chua" và "khô cổ" đôi chút ! *

Làng Bách Hợp Vùng Hoa Thịnh Đốn Bầu Ban Hương Sự Mới .

Ngày 26.10, Làng Bách Hợp vùng Hoa Thịnh Đốn đã bầu lại Ban Hương sự mới cho nhiệm kỳ 1997- 1998 như sau : Tr. **Nguyễn Công Trứ** thay Tr. **Phạm Bá Thăng** trong nhiệm vụ Lý Trưởng Làng Bách Hợp. Anh **Lưu Ngọc Thanh** giữ nhiệm vụ Phó Lý Trưởng nội vụ và B.S. **Nguyễn Thanh Long** giữ nhiệm vụ Phó Lý Trưởng ngoại vụ.

Tin Hưởng-đạo Trưởng-niên Xóm Seattle.

Nhận được tin : Xóm Trưởng-niên đã bầu vị Tân Trưởng Xóm : Trưởng Nguyễn-Văn-Phúc (Hươu trầm lặng, nguyên phó Đạo-trưởng Daklak). Phong-trào HẾTN thành thật chúc Trưởng Phúc đạt được mọi dự tính trong nhiệm vụ mới, cầm cờ dẫn đầu Xóm Seattle về Hoa-thạnh-Đốn tham dự trại Thăng-tiến 6 thật đông đảo. Nhân dịp này, Phong-trào xin cảm ơn những nỗ lực mà Trưởng Phạm-đình-Thụy (nguyên Trưởng Xóm) đã đóng góp cho các sinh hoạt của Xóm Seattle và cho cả Phong-trào bấy lâu nay.



Một cảnh sinh-hoạt của Hưởng-đạo Trưởng-niên miền Bắc Ca-Li : Cụ Tiên-chị Mai-Liệu vừa nêu ra vấn-đề : " Làm sao để những anh chị em Hưởng-đạo đang còn đứng ở ngoài Phong-trào tham-gia vào cuộc chơi chung với Phong-trào chúng ta " ? (Mọi người cùng đang suy nghĩ) Ảnh do A. Nguyễn-Xuân-Mộng gửi tặng Liên-Lạc.



Hình trên : Một số Trưởng Xóm Seattle : (Hình do Tr. Nguyễn-Văn-Phúc tặng Liên-lạc)

Từ trái qua : Hàng ngồi : Nhà Thơ Tuấn-Việt, Chị Huệ, Chị Thiên-Hương, Chị Ngọc-Hà, Chị Quyên và Anh Trường.

Hàng đứng : Anh Phong, Anh Thư, Anh Thụy, Anh Phúc và Anh Hùng.

QUÊ-HƯƠNG

MỘT NGÀY VỀ

(Họa nguyên vận thơ Tam-Anh. Liên-Lạc số 25)

*Cái nhà là nhà của Ta
Cùng khố Ông, Cha lập ra
Cháu con nên gìn giữ lấy
Muôn năm với nước non nhà.*

L.M. Thích

Xuân quang hứa hẹn một ngày về
Tranh đấu bền gan dựng lại Quê
Non nước tan tành buồn man mác
Can thường đổ nát khổ trăm bề
Hộp quần Hưởng-đạo tình Nhân-ái
Tổ chức thi đua dịp Trại Hè
Thăng Tiến VI trau dồi thực lực
Cái Nhà xây mới hết lê thê.

Hổ Kỵng rặng

Võ-Văn-Hơn

(Cựu Bầy Trưởng Châu Hậu-giang, 1936)

TRE GIÀ MĂNG MỘC



Kính tặng Bản Tin Liên-Lạc
nhịp cầu giữa các thế hệ

H.H.

Bài mới nhận, sẽ đăng kỳ tới :

1. Hướng-đạo cả cuộc đời (Gấu Châm).
2. Duyên Lành (ĐTNVRB).
3. Chu đáo (T.V.).
4. Nhạc sĩ Lưu-hữu-Phước với HĐVN.

Tương-lai HĐVN sẽ ở trong những Thiếu-niên này (Ảnh LD Thăng-Long, do Tr. Trương Dư-A tặng Liên-Lạc)



Cảm Nghĩ

Nhân Ngày Đầu Năm

Hoàng Hội

Thế là một năm lại trôi qua và một năm khác lại đến; và cứ thế mà những ngày, những tháng và những năm cứ lần lượt bay đi, mang theo biết bao nhiêu kỷ niệm của chúng ta, những kỷ niệm êm đềm, đẹp đẽ, cùng những kỷ niệm buồn bã, đau thương.

Một số người, khi thấy một năm trôi qua, thì nghĩ rằng như thế là bớt được một năm đau khổ. Nhưng một số người khác, khi thấy một năm trôi qua, thì lại nghĩ rằng như thế là bớt mất một năm để sống.

Hai quan niệm về nhân sinh xuất phát từ hai lớp người. Một lớp bi quan, yếm thế, kém may mắn, bất hạnh. Họ không muốn đời sống kéo dài, họ chỉ mong sao cho thời gian trôi nhanh để chóng hết một kiếp người. Lamartine đã xin thời gian giúp họ :

Assez de malheureux ici-bas vous implorent

Coulez, coulez pour eux;

Prenez avec leurs jours les soins qui les dévorent

Trái lại một lớp người khác, nhờ may mắn hơn, nhờ cố gắng liên tục, nên đã được hưởng một đời sống hạnh phúc. Họ trở nên lạc quan yêu đời, và họ muốn sống lâu. Họ muốn níu giữ thời gian lại, họ không muốn cho nó trôi đi. Họ muốn van xin thời gian như Lamartine thuở nào :

Ô temps, suspends ton vol! et vous, heures propices

Suspendez votre cours !

Laissez-nous savourer les rapides délices

Des plus beaux de nos jours !

Tôi sung sướng mà nghĩ rằng tất cả anh chị em Hưởng-Đạo chúng ta đều thuộc lớp người thứ hai này, lớp người lạc quan, yêu đời, lớp người muốn sống lâu để giúp ích cho đời.

Chúng ta là những người may mắn đã được gia nhập đại gia-đình Hưởng-đạo. Lời tuyên hứa là kim chỉ Nam cho thuyền đời của chúng ta lướt trên đại dương mệnh mông và sóng gió.

Mười điều luật là khuôn vàng thước ngọc giúp chúng ta tự rèn luyện bản thân thành con người hữu dụng.

Thiết tưởng chúng ta cũng nên tự hào rằng đã được Thượng-Đế dành cho nhiều may mắn để rồi phải nghĩ đến việc nên làm những gì để giúp ích cho mọi người, nhất là cho những người kém may mắn hơn chúng ta, ngõ hầu đền đáp lại cái ơn cao sâu mà Thượng-Đế đã ban cho chúng ta ./.

Melbourne, ngày 1-1-1998



Quạ Trầm Ngâm

Do Ngựa Phi tình cờ

Gặp Trường nơi đất Bá

Anh chị em Chi nhánh

Có được người Anh Cả

Tuổi đời tuy chống chất

Vẫn Gắng Sức góp phần

Trại Hè rồi Hội Học

Không thiếu Quạ Trầm Ngâm.

Họp hành luôn nhắc nhở

Xứng đáng Hưởng đạo sinh

Khi quê hương thoát nạn

Góp sức dựng nước mình

Sinh tử là lẽ thường

Vẫn ngậm ngùi không khỏi

Khi được tin Trường đã

Rời cõi đời một mối

Chúng em sẽ không quên

Giọng nói - bóng dáng Người

Nhân Xuân về - Tết đến

Gởi Trường đóa Huệ tươi !

Gà Lôi

(Xuân Đức Quốc)

PHÂN=UU

Được tin buồn : Thân-phụ của Trưởng Dương-Văn-Hoá và Trưởng Dương-Thị Kim-Sơn là Cụ : **Dương-Minh** đã từ-trần ngày 13 tháng 2 năm 1998 tại Toronto, hưởng thọ 95 tuổi.

Nhân dịp này, Chúng tôi xin thành-thật chia buồn cùng Trưởng Hoá và Trưởng Sơn cũng như Tang-quyển . Nguyện cầu Hương-Linh Cụ được sớm về Cõi Phúc.

Phong-Trào Hương-Đạo Trưởng-Niên Việt-Nam

Liên-Đoàn Hương-Đạo Việt-Nam Montréal

*(Ghi chú : * Tr. Dương-Văn-Hoá là Liên-Đoàn-Trưởng HĐVN đầu tiên tại Toronto, hiện nay là Người Cầm Lái HĐ Trưởng-Niên Toronto.*

** Tr. Dương-Thị Kim-Son hiện là Đại-diện Chi-Nhánh HĐVN Canada.)*



Tri Ân

Trong những dịp lễ lớn vừa qua : Giáng-sinh, Đầu Năm Dương-lịch và Tết Nguyên-Đán (Năm Mậu-Dần), Chúng tôi đã nhận được 142 tấm thiệp , thư, 11 lời gọi viễn liên đến để chúc Mừng, vui Xuân.

Giao tình ấy, chúng tôi xin thành thật Tri Ân và tâm nguyện sẽ cố gắng hơn nữa để xứng đáng với lòng tin tưởng và thương mến của Quý độc-giả Hương-đạo và Thân-hữu xa gần.

Ban Phụ trách Bản tin Liên-Lạc



CHIA BUỒN

Được tin : Phu-nhân Tr. Phan-Văn-Đông (Trưởng Chi-nhánh H.Đ.V.N. Na-Uy) là Chị :

Madelena Nguyễn-Thị-Hoa

đã từ trần ngày 12-1-1996 tại Victoria (Úc)

Hưởng thọ 65 tuổi

Chúng tôi xin thành thật chia buồn cùng Trưởng Phan-Văn-Đông và Tang-quyển.

Nguyện cầu cho Linh-hồn Chị Nguyễn-Thị-Hoa được sớm về Nước Chúa.

Phong-Trào Hương-Đạo Trưởng-Niên

TIN BUỒN



Được tin buồn Trưởng **PHAN-KIM-PHỤNG**

Cụ Châu-Trưởng Châu Gia-Định

Một Trưởng kỳ-cự, rất thiết tha với Phong-trào Hương-Đạo Việt-Nam

đã qua đời ngày 18-01-1998 lúc 17g20 tại Saigon, Việt-Nam, hưởng thọ 87 tuổi.

Được biết : Trưởng **PHAN-KIM-PHỤNG** trong những năm cuối của cuộc đời đã dành hết tâm lực để xin tái-lập H.Đ.V.N. nhưng cho đến ngày lià rùng vẫn chưa đạt được sự mong ước thiết tha nhất của Trưởng.

Sự ra đi của Trưởng **Phụng** là một mất mát lớn lao cho Hương-Đạo Việt-Nam.

Nhân dịp này, Phong-Trào Hương-Đạo Trưởng-niên xin thành kính chia buồn cùng Tang-quyển và cầu nguyện Hương-Linh Trưởng Phan-Kim-Phụng sớm siêu thoát.

Thư Bạn



Một con Én không làm nổi Mùa Xuân, nhưng nhiều con Én đã đem lại mục "Thư - Bạn" này.

* Tr. Trần Văn Phúc (NCX) Charlotte.

Nhân dịp Noël và năm mới d.l. cũng như năm mới â.l. và năm nay là năm tuổi của em (Mậu Dần). Vợ chồng em thành kính gửi đến Anh chị Thoại và quý Trưởng trong Ban phụ trách Liên Lạc lời cầu chúc tốt đẹp nhất.

Em gửi kèm theo đây 3 tấm hình chụp "Chờ Quỳnh Nở" tại tư gia Tr. Tôn Thất Đông (ở Charlotte) - (thư 25-11-97).

Mới nhận thư Anh, xin vội hồi âm ngay. Hôm em đi gửi quà cho anh chị được vài ngày, đi làm về thấy một gói quà cho mình, cầm gói quà lên thì đúng ngay là gói quà em gửi qua Anh Chị. Cách 2 hôm sau nghe ông bạn em ở bên Toronto cho biết là Bưu điện Canada làm việc trở lại rồi. Vội vàng ôm quà và đi gửi ngay. Còn H.T.S. thì bây giờ lại yên chí an cư (chẳng biết bao lâu) tại Glendale, CA.

Có sách vở, tài liệu, báo chí nếu có thương thẳng em NCX thì xin anh gửi cho, đừng hỏi ý kiến làm gì, em rất hân hạnh đón nhận.

Tay em thì lành hẳn rồi, còn "bề trên" của em thì thành ca sĩ bài "Ngày Trở Về" của Phạm Duy, đành chịu thôi, biết sao giờ ! Trưởng Nguyễn Tấn Đệ đã gửi cho cuốn H.Đ. ca rồi, để em sẽ liên lạc hỏi cuốn Vidéo mà anh giới thiệu.

Mong nhận được báo Liên Lạc sớm và cả báo Q.G.H.C., Cậu Linh vẫn liên lạc với em và cho hay Đoàn Anh "bao sân" và hoạt động quá. (thư ngày 01 Janv. 98).

Em lại vừa nhận thiệp và thư Anh . . . (qua 6 giờ). Sau đây em muốn nhờ Anh cho

em đăng vào mục nhắn tin : Em thắc mắc về G.S. Võ-Thu-Tĩnh, không biết trùng tên hay đúng người mà em đã quen biết từ bên Lào (Vientian). Quý Trưởng Võ-Thu-Tĩnh, Nguyễn Phú Đốc, Phạm Công Sửu, Đào Đức Hào đã thành lập Đạo Quang-Trung tại nhà thờ Thánh-Tâm. Hồi đó em (Trần Văn Phúc) đã thành lập 2 đoàn H.Đ. Ai-Lao : Đoàn số 5 và Đoàn số 7. Sau đó thì Tr. Đào Đức Hào đã thành lập 1 Liên đoàn khác : L.Đ. Thăng Long tại chùa Bằng-Long. Biết nay các Trưởng đều ở bên Pháp, nhưng không biết địa chỉ để liên lạc. Rất mong biết tin các Trưởng nói trên để liên lạc với tin tức với nhau, (thông qua 4 giờ) thư ngày 5 Jan. 98).

Liên Lạc : Tưởng nói đùa mà chơi trong gia đình Hương-đạo, té ra ông lại đem ra phơi bày với thiên hạ. Đọc Đặc San Xuân Mậu Dần của vùng Charlotte, ông đã dùng "Nửa Chừng Xuân" đến 2 lần khi đăng tin trên báo của Cộng đồng Charlotte (đã có thư riêng về việc này gửi Phúc). Anh đừng thiệt !

Đã gửi qua N.C.X. một số Trang sinh-hoạt H.Đ. điển hình để "đăng ấy" liệu lý mà làm, đại khái là như vậy.

Canada vào những ngày cuối năm có 2 đại nạn : Bưu điện đình công và bão băng (Ice storm) làm thiệt hại khá nhiều về tư-nhân cũng như Chính-phủ. Khi điện mới trở về. Tính đến nay đã 1 tháng mà vẫn còn 7.050 gia đình chưa có điện, vì hơn 100 trụ điện bị gãy, hơn 10 trung tâm điện bị hư hại, cây cối gãy đổ, Điện lực Québec phải cầu viện các Điện lực các tỉnh lân cận, New York tăng phái cơ giới và chuyên viên lo sửa chữa đêm ngày, Quân đội Canada gửi 7 ngàn quân đến phụ giúp và giữ an-ninh và lo thu dọn cây cối.

Nhân đây, Ngựa xin cảm ơn các Trưởng đã có lòng gọi điện thoại (viễn liên) hỏi han và lo lắng cho Ngựa (sợ bị què !).

Muốn thành lập đơn vị Hương-Đạo, nên liên lạc với Tr. Nguyễn Tấn Đệ mà mình đã gửi địa chỉ cho N.C.X. rồi. Với Tr. Đệ, muốn chi cũng có. Yên chí !

Đề nghị muốn đọc báo Q.G.H.C. à ? thì sẽ gửi qua, cũng là tin tức nội bộ CSV/QGHC

Montréal mà mình là “đầu tầu”, xin từ nhiệm (vì đã hơn 10 năm) tổ chức tự đảo chánh mà không có người hưởng ứng. Rao “bán cái” cũng không ai thèm mua, đành phải tiếp tục gánh vác nợ đời vậy.

Bắt phong trần phải phong trần

Cho thanh-cao mới được phần thanh cao !

Biết khi nào mới được nếm mùi thanh cao đây ?
Trưởng Võ-Thu-Tịnh đang ở Liên Lạc số 25, đúng là Tr. Tịnh mà N.C.X. muốn biết. Tr. Võ Thu Tịnh hiện ở Pháp, hiển nội vừa qua đời nên Tr. Tịnh rất buồn và ít muốn tiếp xúc nhiều với ai. Địa chỉ Trưởng Võ Thu Tịnh :

8 Désiré Ruggieri

75018 Paris - FRANCE

Tr. Tịnh có thời gian ở Lào. Tr. Nguyễn Phú Đốc cũng có thời làm việc ở T.Đ.S. V.N. ở Lào, nay cũng ở Pháp. Tr. Đốc có dự trại Huynh Trường toàn quốc ở Dalat (1953) cùng với Ngựa C.K., cùng đặt tên rừng 1 lần (Voi ống sậy). Còn Trưởng Phạm Công Sửu và Trưởng Đào Đức Hào thì Ngựa không rõ.

Mục nhắn tin ở Liên Lạc số này có đăng để ai biết thì gửi tin về NCK hoặc Liên Lạc trao lại cũng được.

Rất cảm ơn chân tình mà “đăng ấy” gửi quà qua tặng, có gọi qua chúc Tết hôm chiều mồng 3, nhưng chỉ được nghe máy trả lời. Hình những hoa Quỳnh rất đẹp, ai cũng khen. Chúc “Bê trên” đăng ấy mau trở lại bình thường như trước, đừng nên nhắc đến bài ca “Ngày Trở Về” của Phạm Duy mà chỉ nên ngâm sáu câu thơ của Huy-Cận, trong bài “Đi giữa đường thơm” . .

Chân bên chân, hồn bên hồn yên lặng

Người cùng tôi đi giữa đường rải nắng,

Trí vô tư cho da thở hương tình.

Người khẽ nắm tay, tôi khẽ nghiêng mình

Như sắp nói, nhưng mà không ; gió nhẹ !

* Tr. Phạm Quế Chi (Virginia)

. . . Trưởng Thoại và Tr. Vy vẫn khỏe chứ ? Cho con gửi lời thăm hai Trưởng, và các Trưởng Canada khác mà con đã quen biết ở Úc châu.

(thông qua 6 giòng về Tiểu Trại Tráng Niên)

Về Ban điều hành Trại Thăng Tiến 6, con xin cho Trưởng biết là con đã lập thành một nhóm phối hợp để giúp các Tiểu trại điều hành chương trình. Trong Nhóm Phối Hợp có chị Nguyễn Diễm Phú làm Điều-hợp-viên cho ngành Tráng. Nhóm Phối Hợp là CORE TEAM tại Fairfax - Virginia. Sau này nếu Trưởng có cần những chi tiết nào từ Ban Tổ Chức tại Fairfax thì Trưởng có thể liên lạc với Chị Phú (thông qua 7 giòng về cách liên lạc bằng Internet address. Con sẽ tiếp tục gửi những tài liệu tổ chức đến cho Trưởng.

Cho con gửi lời thăm tất cả, con vẫn nhớ mãi chuyến đi Melbourne của mình.

Kính lời

Liên Lạc : Cảm ơn những lời thăm hỏi rất chân tình của Cô Thủ-quỹ chuyến đi Sydney - Canberra - Melbourne. Một chuyến đi rất thích thú, chứa đựng nhiều kỷ niệm khó quên, cho nên khi về lại Canada, trong báo Liên Lạc số 18 kể lại Trại Hợp Bạn TT5, Trưởng Sư Tử Hoạt Bát có viết bài ghi nhận (trang 7, 8, 9, 10) trong đó có nói đến Quế-Chi rất nhiều, có cả hình ảnh ngồi trên xe bus, có Ảnh-Tuyết đang chải tóc cho Quế-Chi v.v. . . Nếu Q.C. muốn sẽ gửi Liên Lạc số 18 này qua để đọc cho biết sự ngưỡng mộ của một Trưởng Cao Niên : Tr. Lê-Thọ (tức là Sư tử). Còn việc tổ chức, sắp đặt, điều hành Tiểu-trại H.Đ. Trưởng Niên thì đã có thư từ qua rồi, có điện thoại với Tr. Nhân, Tr. Khải rồi. Yên chí !

Chúc mọi sự thành công tốt đẹp.

* Tr. Trương Lạc Phiêu (Sydney)

(5 giòng thăm hỏi, chúc . . .)

Tiếc rằng Liên Lạc số 24 (tháng 9/97) thì em lại không nhận được. Em có hỏi qua các Trưởng bên này thì ai cũng nhận đủ cả, không hiểu vì sao tên em lại bị sót gửi. Vậy xin Trưởng thương, gửi bổ sung cho em để có đủ bộ.

Ngày 25/8/97, em có nhận được 1 paquet của Trưởng gửi qua, trong đó đựng 4 tờ Liên Lạc số 17, 18, 19, 20, cho đủ bộ 1996. Em xin thành thật cảm ơn nhiều.

Tháng 10/97 em có gửi qua Trường một số hình ảnh của Làng Bách Hợp du Xuân tại thủ đô Canberra.

Mùa Giáng Sinh này, các Trường H.Đ. ở Sydney có tổ chức Trại Bay, theo những tin mới ghi nhận được thì có khoảng 90 Trường và H.Đ.S. cùng tham dự. Sau trại, phái đoàn sẽ đi thăm Frazer Island là một thắng cảnh nội tiếng cách thành phố Brisbane độ 200 cây số về phía Bắc. Có những tin vui gì, em sẽ báo sau.

Kính chúc . . .

Liên Lạc : Đã gửi Liên Lạc số 24 bổ túc số đã thất lạc, chắc Trường đã nhận rồi, vì cả số 25 Xuân Mậu Dần.

Rất cảm ơn hình ảnh và tin tức sinh hoạt H.Đ. ở Úc châu mà Trường đã cung cấp. Lần sau, xin ghi chi tiết (danh tánh, thời gian, địa điểm sau những tấm hình) để các đương sự cảm thấy vui hơn khi họ được thấy và sống lại những phút giây ấy.

Tôi vừa nhận thư A. Đoàn Lai, hình như Trường đã gửi 1 số phóng ảnh của Liên Lạc Xuân Mậu Dần về cho anh Đ.L. thì phải. Từ sau TT5 (Jan. 1997), tôi đều có gửi thường xuyên về cho A. Đ.L., nhưng chỉ nhận được 01 số mà thôi. Các Trường khác ở quê nhà đều như vậy cả. Chỉ gửi nhờ cầm tay đem về thì nhận được. Đành vậy !

Bấy lâu, Liên Lạc có tin Úc Châu để đăng nhờ Trường Thuật cung cấp đặc biệt những trang sinh hoạt H.Đ.V.N. ở báo Việt ngữ địa phương và Phù Sa, nay có thêm Trường thì Liên Lạc sẽ dồi dào hơn, nếu có tin anh em bên nhà càng thêm quý.

Đối với anh em H.Đ. ở vào lứa tuổi chúng mình, quý nhau là cái tình. Có Trường đã nói : "Liên Lạc là cái ĐÌNH LÀNG, ở đó là nơi gặp gỡ bàn chuyện đời, nhắc lại các chuyện xưa ở trong Hạt, trong Xóm, trong Làng."

Đối với H.Đ., chúng ta gặp nhau, ngồi xuống bên cái bàn trong một tiệm ăn, chúng ta bắt đầu thế nào ? nói những gì ? Những câu chuyện ấy trong lòng ai cũng biết như những bài hát ngày xưa chúng ta đã hát; chỉ một người nghĩ đến là những người kia cũng hát thầm. Hát

theo với những tâm-tư, những kỷ-niệm riêng. Từ báo Liên Lạc cũng gần giống như vậy..

Đã có nhiều Trường gợi ý chúng tôi nên phát hành mỗi năm 6 số (thay vì 4 số như hiện nay). Nói thật với Trường : Bài vở thì không sợ thiếu, nhưng chúng tôi đã tự lượng sức, chỉ nên như vậy mà bền, hơn là . . . (Trường đã hiểu ý tôi định nói gì rồi).

Trong những độc giả của Liên Lạc, có nhiều Trường rất thương mến Liên Lạc, không muốn nó "mệnh một" nên rất "hào phóng" khi nhận được báo. Chúng tôi thường nói với nhau những hạng "siêu độc giả" ấy vì thương yêu Liên Lạc nên đã . . . "hao tài" vì Liên Lạc.

Ngày trước Lý-Đông-Á đã nói :

Nuôi Tâm thì làm Thiên-tài

Nuôi Trí thì làm Nhân tài

Nuôi Thân thì làm Nô tài

(và sau này thì tự động "châm thêm")

Nuôi Liên-Lạc thì thêm ... Hào tài !

Trường tìm hỏi xem các vị H.Đ. Trường Niên ở Sydney, vị nào thích và muốn nhận Liên Lạc thì cho chúng tôi biết để gửi.

Thăng Tiến 6 , Trường có qua tham dự không ? Nếu có thì vui biết mấy !

* **Tr. Đình H. Phong (Sóc Kinh Bắc)**

Lại thêm một Giáng Sinh xa quê nữa đến, bầu đoàn thể tử của Sóc K.B. xin kính gửi đến Anh Chị + Bửu quyền cùng các Trường trong Ban Phụ trách Liên Lạc một Noel an vui + nhiều Hồng ân của Chúa Cứu thế và một năm mới + Á.L. luôn an khang + Hạnh-phúc và Thành Công.

Xin Anh Chị cũng thông cảm đại xá cho tên Sóc nhỏ bé mà hay chạy nhảy cả ngày chẳng lúc nào yên chỗ để biên thư qua Anh Chị. Cả năm nay chỉ có một lần vào dịp Noel hay đầu Xuân mà thôi. Gần gũi hơn với Sóc là Cụ Rùa Đầu Bạc từ Portland mất cả giờ xe hơi xuống thăm Sóc 2, 3 lần cũng phải về không, vì Sóc không có ở nhà, thật tội nghiệp ! Chỉ mong các anh chị thông cảm cho, vì ở xứ này là vậy đó. Tuổi hưu mà nào đã được nghỉ hưu, hết cháu này đến cháu nọ réo gọi "Help !" "Help !" thôi.

Tuy nhiên , sẽ cố qua Canada thăm Anh Chị và các Trưởng trong Ban Phụ trách Liên Lạc 1 lần cho biết.

Kính chúc Anh Chị . . . và báo Liên Lạc sống lâu 100 tuổi để trở Hoa Trái thơm tho ngon ngọt cho H.Đ. được nhờ . . . (thư ngày 22/12/97).

Xin chân thành cảm ơn Quý Anh đã gửi cho Liên Lạc Xuân Mậu Dần = Rất đẹp từ trong ra ngoài, lại còn thêm mục đính chính rất trịnh trọng tước vị “Đức Ông “ thay vì chức “Giám Mục” của Thúc-phụ Sóc.

Tiếp đến, xin gửi qua Anh bức thư của Cụ Tiên-Chỉ họ Trần vừa gửi cho Sóc (nhìn thấy nét chữ run rẩy và lòng nhiệt tình của Cụ, chắc Anh Chị cũng như hai vợ chồng Sóc rất cảm động) + Bản sao thơ hồi âm của Sóc gửi cho Cụ, để cùng chia sẻ ưu tư chung + yêu đời + yêu người

Kính chúc . . . (thư ngày 16/1/1998)

Liên Lạc : *Mỗi năm một thiệp chúc gồm nhiều thứ lễ, chúc mọi điều mong ước. Nếu đạt được 50% là đủ quá sướng rồi, phải không nho-sinh họ Đinh ?*

Được con cháu đón mời là một niềm vui lớn đó Sóc ạ, vì biết rằng mình còn “hữu dụng “, chứ không phải về hưu là xếp vào garage đâu.

Còn việc chúc cho Liên Lạc sống lâu đến 100 tuổi, nghe mà giật mình nhưng tại sao lại không ? Thế hệ này làm được thì thế hệ sau tiếp đước, vì là Hướng Đạo cơ mà, đâu có phần chia tôn giáo, đâu có màu sắc chính-trị, dành nhau miếng dính chung. Chúng ta đem “tình thương” mà trải dài ra với nhau mà vui sống. Nếu được như lời chúc của Sóc, nếu giữ mãi sự tin yêu nhau (như Liên Lạc đã thực hiện gần tám năm nay thì Cụ Nguyễn-Du sẽ mỉm cười mà nhắc chúng ta :

Rằng : “Trăm năm cũng từ đây,

Của tin gọi một chút này làm ghi.”

Báo Liên Lạc Xuân Mậu Dần là sự góp sức chung, trong đó có cả Sóc K.B. nữa đấy, nếu khen là phải khen chung, nếu không có những tấm lòng, những sự hưởng ứng, lòng tin yêu lẫn nhau, làm sao mà . . . thọ cho đến ngày nay.

Đọc bức thư Cụ Tiên Chỉ họ Trần, thấy buồn man mác. Hôm Tết, có điện thoại qua chúc Tết Cụ, Cụ thốt ra : “Thôi, hồng rồi, hồng cả rồi, Thoại ạ ! “ Minh cầm máy im lặng và ngậm ngùi trong chốc lát mới nói tiếp được. Cụ than đôi mắt quá kém, tay hết viết. Lát sau, Cụ hỏi: “Thắng Tiến 6 sắp tới, Thoại có đi xe ngang đây, cho Thao đi cùng với”. Nghe mà mừng, vì tinh thần Cụ còn vững lắm, dù thể xác đã có phần suy giảm.

Ngựa này cũng đồng ý với “đằng ấy” về nội-dung bức thư gửi qua Cụ, dù hơi nhúc nhối một tí, nhưng đó là sự thật đúng như vậy ! Dù sao ý của Sóc đã có sự đồng-tình của Ngựa. Vui chưa ?

Thân chào cả nhà, nhớ giữ lời qua Canada chơi.

*** Tr. Nguyễn Đức Tri Ân (Gấu chằm, Melbourne) .**

. . . Lâu quá không thư từ thăm hỏi Trưởng, em “tệ” quá, xin Trưởng thứ lỗi cho (thông qua 8 giòng về thăm hỏi, chúc tụng, khen v.v. . .)

Em vừa mới tham dự trại Hè Lửa Việt do Liên đoàn Đổng Đa Brisbane (Queensland) tổ chức (Rời Melbourne 26/12 và trở về 4-1-98 = 10 ngày) bằng xe buýt. Trại có những thành công :

- Số lượng tham dự đông nhất (từ 1975 đến nay)

- Phụ huynh, thân hữu, Trưởng và Đoàn sinh nỗ lực tối đa.

- Ra được đĩa bài ca H.Đ. (Compact Disc) đầu tiên tại Úc .

Riêng Liên Đoàn Quang Trung cũng đã có thay đổi : Tr. Nguyễn Hồng Vân (LĐT) thay Trưởng Chương lo về Phụ huynh và H.Đ. Trưởng Niên. Em vẫn là L.Đ. Phó (truyền thống và sinh-hoạt) chăm lo Đặc San Tây Sơn và Phụ tá Thiếu-trưởng. Trừ em ra, các Trưởng còn lại rất trẻ, nhiệt tâm. đoàn kết. Năm 1998, chúng em đặt nặng phần Huấn-luyện Trưởng và Đoàn sinh, chú trọng Phẩm hơn Lượng. Xin Trưởng đóng góp thêm ý kiến xây dựng Liên Đoàn vững mạnh.

Em có gặp Hồ Tư-lệnh, nay rất vui vẻ khi trút được gánh nặng. Tư-lệnh lại “gồng mình” gánh vác trách nhiệm mới (lập gia đình). “Hoan hô Anh này một cái”. Tên rừng đặt lại là “Gấu Can Đâm” mới hợp lý. Tin vui sẽ thành gia thất trước khi dự TT6. Còn Trưởng Mẫn bị chửi ra rắng ? Rắng mà lâu ri? Nhờ Trưởng thăm hỏi giùm kẻo “ế”.

Em đã thay địa chỉ (kèm theo) nhờ Trưởng nhắn tin giùm : Tr. Lê-Quang-Vinh (Mễnh Lang Thang) Đạo Gia-Lai, đã từng là Thiếu trưởng ở Canada, nay ở đâu, xin liên lạc với em (qua Liên Lạc). Xin đa tạ.

Liên Lạc : Tri-Ân không “tệ” đâu, lo cho Liên Đoàn, lo việc Huấn-luyện, thực-hiện Đặc San Tây Sơn, như vậy là đã đạt được “cần” và “đủ rồi” không ai nỡ trách một kẻ có lòng (với phong trào) như thế. Yên chí, nói thiệt đó.

A ha ! Hồ Hữu Dũng (và hữu mưu) đã thi hành quân dịch rồi hả ! Thế là Chú Mẫn ở Virginia thua cuộc rồi, thua cuộc đã giao ước một trưa vắng vẻ ở Hội quán Quang Trung (Melbourne).

Đối với Liên Lạc, Cự Hồ “lặn” khá sâu, không biết Cự có tham dự TT 6 không, biết đâu khi đọc đoạn này, Cự nổi máu anh hùng cho hay sẽ cùng đưa Bê trên ra mắt tại Thủ đô Hoa kỳ cho Cự Mẫn khiếp vía.

Về Đặc san, mình đã có “Mao-Tôn-Cương” trong phần giới thiệu sách báo.

Đối với Ngựa này, không bao giờ quên hình ảnh T.A. đã đem lại những ngày vui ở Melbourne.

Đến nay, Melbourne vẫn cất dấu nhiều bí ẩn về Cự Trùm họ Phạm. Trông được gặp dung nhan để nhìn nụ cười với hàng râu Clark Gable và hỏi cho ra lẽ. Ông này nhiều tài mà còn cất dấu. Khiếp thật !

* **Tr. Lê-Cao-Phan (Đông Hải).**

... Còn về những tài liệu, báo chí sinh hoạt H.Đ. trước đây, tôi thú thật là khó kiếm. Tôi sẽ hỏi nhờ Tr. Hiệp.

Tr. Hiệp, có cho biết là Anh có gửi biểu (thêm) cho tôi một số báo Liên Lạc, nhưng Trưởng ấy đang mượn đọc, có dịp lên Saigon,

tôi sẽ ghé nhận. Xin cảm ơn Anh, nhưng cũng xin lưu ý Anh là vụ gửi sách báo về đây cho chúng tôi thường không mấy đơn giản ; vấn đề này tôi từng đề cập với Tr. Tỉnh để anh ấy chuyển đạt sang Anh (thông qua 14 giòng về Histoire de Kiều). Trong năm 1997 vừa qua, chúng tôi có in được tập thơ “Suối lành”, sáng tác của Hồng-Khương, dày 200 trang, do tôi trình bày bìa và minh họa; có các phần dịch sang thơ Anh, Pháp, có phần thơ phổ nhạc và bài viết của 2 nhà văn thơ quá cố là Quách Tấn và Bằng Bá Lân, nhân chuyến Tr. Tỉnh sang Canada, nếu không có gì trở ngại, sẽ xin gửi biểu anh đọc.

Có dịp nào điện đàm cùng Trưởng Linh và các bạn H.Đ. ở Calgary, anh cho tôi gửi lời thăm tất cả.

Kính chúc

Liên Lạc : Rất thông cảm với Anh về việc gửi Liên Lạc về Việt Nam. Gửi qua Bưu điện thì 100 người chỉ tới tay - may ra lọt số - 2 người. Phần nhiều là gửi mang theo người khi có ai thân về thăm nhà.

Trưởng Tỉnh chưa về, khi nào về chắc có nhiều tin bên nhà hơn và sẽ có sách anh tặng.

Trưởng N.X. Linh ở Calgary đọc đoạn trên chắc sẽ biết rõ. Bài ca Hương Đạo Trưởng Niên do Anh sáng tác hồi ở Calgary, sẽ được phát thanh ở Trại Họp Bạn TT6 ở Thủ đô Hoa Kỳ. Tiếc là không có Anh cùng dự cho vui.

Chúc Anh vui, khỏe để tiếp tục vẽ, viết, đàn và làm thơ thiệt nhiều.

* **Tr. Trương Văn Thanh "Sói tận tâm" (Sydney).**

(thông qua 24 giòng nói về việc Anh Võ Thành Khiết qua đời, chuyện anh Đoàn Lai v.v.)

Tôi vừa nói với Chị Huế điều anh nhận xét về tôi chữ “qualoament”. Anh cũng hay lấy Kiều nên tôi xin mượn câu “Rút dây nũa sợ động rừng lại thôi” để nói lên lòng tôi : Tôi thành thật khen anh (có lẽ bằng thừa, nếu ai đó biết qua về quá khứ của Anh), quan điểm ở mục “Số tay cuối năm” câu cuối rất đúng với ý tưởng của tôi. Đọc bài viết về “quan điểm” của

anh Cò Thằng thần tôi cũng có chung quan điểm. Tôi cũng xin làm Chúa Sơn Lâm đặt thêm cho Anh một tên Rừng khác là “Cây đàn muôn điệu”. Đề nghị Anh thêm một mục mới trong tờ Liên Lạc là mục : “Gỡ rối tơ lòng”. Anh thật ngộ nghĩnh khi đem các chuyện tích Tụ Lực Văn Đoàn ra gỡ rối cho một anh bị vợ phụ rầy sau 1975, khiến tôi nhớ đến “Lan và Ngọc”, “Hiên và Vội”, “Dũng Loan” v.v... Nếu được đi bầu, tôi viết tên Anh thêm nhiệm kỳ nữa; điều này có lẽ phật ý anh, nhưng phải vậy mà thôi !

Kể chuyện dông dài, tôi muốn nhắn tin đến Chị Đĩnh mà không biết làm thế nào . . .

Tôi vừa nhận được thiệp chúc Tết của các anh Trần Văn Lược và anh Nguyễn Duy Thu Lương, có kể sơ qua về hoạt động chui của anh chị em. Anh Lương kể : theo thống kê của CA thành phố HCM thì số lượng đã lên tới mấy ngàn, chỉ thành phố HCM mà thôi, còn các nơi khác thì cấm ngặt rất gắt gao. Anh Lược thì nhắn lời thăm hết thầy anh chi em . Nghe qua tình hình, có lẽ H.Đ.V.N. khó có bề tái sinh hoạt (thông qua 4 giòng). Thư viết đã khá dài, hẹn Anh ở thư khác, để tẩy bớt vết qualoarement.

Kính chúc . . .

Liên Lạc : *Đọc xong thư anh, Ngựa không dám đem Kiếu hay thơ ra để “biểu dương lực lượng” nữa, vì Anh biết quá nhiều. Cám ơn anh đã ban cho tôi thêm một tên rừng mới, nhưng thú thật, tôi không dám nhận, vì tự vấn là chưa xứng đáng. Còn mục gỡ rối tơ lòng thì nhờ anh một tay đó. Nếu anh đồng ý thì Liên Lạc rao lên là có Cự Sói Tận Tâm ở Sydney sẽ tình nguyện gỡ rối cho những ai vướng tơ lòng. Chờ ý anh đó. Tôi sẽ biên thư gửi anh Thường ở Toronto và cùng góp ít nhiều để gửi giúp anh Đ.L. mớ con mắt thứ hai.*

Anh muốn nhắn tin Chị Đĩnh, chắc Cự Hy họ Tôn ở Cypress biết rõ hơn tôi. Anh Phan Kim Phụng qua đời ở V.N. sau khi qua Pháp thăm con về, anh mất ngày 17-01-98 và hỏa táng tại Gò Vấp ngày 21-01-98. Rất nhiều Trường và H.Đ.S. tiễn đưa trong đó có Tr. Phan Thanh Hy, nhân dịp về thăm nhà, cũng có tham dự đám tang và tiễn đưa đến nơi an nghỉ cuối

cùng. Để kết thúc, xin phép anh đưa vài câu cho vui :

"Qualoarement như thế vẫn còn chưa đủ,

Đãi Hăngsayrement trăm bận đến nghìn lần".

Thôi, không viết nữa, sợ Anh lại mất công ban thêm cho tôi một tên rừng mới nữa thì đất đâu mà sống !

*** Tr. Nguyễn Trọng Phu (Toronto)**

(xin thông qua 8 giòng về chú & Tết. thăm hỏi)

Mỗi dịp Tết, ngoài đời chúng ta thường mừng tuổi bà con quen biết thọ thêm 1 tuổi. Trong Hương Đạo, ít nhắc đến chuyện mừng tuổi báo Hương Đạo. Nhưng riêng tôi, tôi vẫn thăm câu nguyện sao cho các báo H.Đ. được sống lâu, thật lâu như kiểu Boy's Life của H.Đ. Mỹ. Kiểm điểm lại các báo H.Đ., dầu là do Tổng Hội, do Hội, hay do một số anh em thiện chí thực hiện, dầu là dưới thịnh thời của các Trưởng gạo cội như Hồ Sút, Chôn, hay dầu là dưới thời Phục-Hung với Trảng Bom, Suối Tiên V.v. . .dầu là quốc nội hay hải ngoại, thật khó có báo H.Đ. nào được tồn tại lâu dài. Hãy nhìn lại xem, từ khoảng thập niên 1930 cho mãi đến nay (1997), có tờ báo H.Đ. nào sống lâu đâu ? Tờ Thằng Tiến ở Hà-Nội, tờ Giữ Vững (Tenir) ở Huế, tờ Bạn Đường ở Thanh-Nghệ-Tĩnh, tờ Le Chef, tờ Trưởng, tờ Giữ Vững (Pháp), tờ Lửa Hồng ở Mỹ, tờ Sắp Sẵn ở Canada, Giúp Ích (khi trời khi sụ) ở PA. v.v. . . có tờ nào sống được lâu đâu ?

Cho nên, đến năm 1998 này, tôi tưởng chúng ta nên Mừng Tuổi tờ Liên Lạc của nhóm Tinh Thần BiPi là tờ báo H.Đ. sống lâu nhất của Phong trào H.Đ.V.N. từ trước tới nay. Tôi xin nêu câu hỏi này để thỉnh cầu các anh chị em H.Đ. từ trẻ tới già, nhất là các H.Đ. Trưởng Niên, có vị đã hoặc hơn 90, xem câu nói của tôi có căn cứ gì không ?

Cho rằng nếu câu nói của tôi là đúng (hoặc gần đúng) thì nói như vậy không phải để khoe khoang hoặc tự cao vô lối, mà là để đánh giá đúng mức một công tác tốt đẹp của Phong trào H.Đ.V.N. Dù có người cho đó là một công tác ngoại-vi vì không trực tiếp phục vụ giới trẻ (For Boys) nhưng là một công tác rất cần thiết để “kết hợp lòng người” để nối giây liên lạc giữa tất cả các Trưởng thuộc nhiều thế hệ khác

nhau, để rồi chúng ta có thể làm những việc lớn lao hơn, để xây dựng các Đội, các Đoàn vững mạnh hơn.

Thành tựu "Giữ Vững" qua thời gian nêu trên, sở dĩ đạt được là nhờ . . . (8 giòng cho Ngựa và anh em đi phi thuyền . . . giấy)

. . . Trong niềm vui ấy, tôi xin " MỪNG THỌ" tờ Liên Lạc và xin cầu chúc Liên Lạc tiếp tục sống đẹp, sống khỏe cho đến sau năm 2000, để chúng ta cùng nhau leo đến Thế Kỷ 21, và chừng đó, có lẽ tờ báo sẽ có một danh xưng mới . . .

Anh Thoại ơi, đây là thiệp Tết, lẽ ra nên ngắn gọn. Anh có nhẫn nại đọc hết không ? Xin gửi theo đây phần xăng nhót cho báo.

Thân ái . . .

Liên Lạc : *Đọc thư Cụ Ong Cẩn Mẫn xong, ngẩng đầu lên, hình ảnh anh Phu hiện ra thật rõ với nụ cười cố hữu luôn trên khuôn mặt nhận từ, một mẫu người không hề trách ai, giận ai hoặc đũa ai, một huynh trưởng Hướng đạo hiếm thấy. Một dáng vóc khác, nhân ngày vu quy con gái anh chị Đỗ Quý Toàn ở làng Cây Phong : đúng là một đạo-sĩ trịnh trọng, pha lẫn với nụ cười của người trần gian, bên cạnh người Bạn đường niềm nở quảng-giao.*

Đang lảng lảng với cây cảnh và nắng đẹp của Làng Cây Phong (trong tưởng tượng) sực tỉnh nhớ lại : đây là thực tế, lúc anh Phu viết về báo Hướng đạo, đến tờ Liên Lạc đang phát hành kia mà, đọc đến đoạn : " năm 2000 vào đầu thế kỷ 21, tờ báo có một danh xưng mới !!! Anh Phu ơi ! Liên Lạc có tồn tại đến thời gian Anh định trước hay không thì chưa biết, nhưng chắc chắn sẽ có những tờ Liên Lạc với những danh xưng mới. Nhân anh Phu nhắc đến báo Liên Lạc, Ngựa tôi xin thưa anh rõ lý do nó còn tồn tại (mà anh cho là Thọ) là bởi anh em chúng tôi chủ trương "Tương sinh và Tương dung" Vì thiếu thứ này hay thứ kia thì tờ báo khó tồn tại.

Riêng Ngựa tôi vẫn dựa vào quan niệm "tương sinh và tương dung" đó mà thực hành. Trước khi cầm bút, rất lạc quan yêu đời. Khi thả nước kiệu hay phi nước đại ngòi bút lên từng trang giấy,

Ngựa tôi vui phơi phới, và khi tạm đặt bút xuống, lòng Ngựa vẫn còn nở hoa..

Anh Phu chắc còn nhớ, dạo anh cầm volant tờ "Sáp Sẩn". Anh có yêu cầu Ngựa viết bài. Ngựa tôi cười và thú thật : Em chưa bao giờ viết báo, đấu láo thì có mà thôi". Anh lại khẩn khoản, Ngựa tôi đành tuân ý anh và dặn anh : "Anh hãy viết trên Sáp Sẩn là kỳ sau có bài của N.T.T. viết, khi đó, không "gài số de" được, em phải ráng viết, kẻo mất mặt "bầu cua cá cọp". Rồi sau đó, em có nộp bài cho Anh, anh còn nhớ hay không ?

Năm ngoái, Cụ chủ nhiệm G.I ở Philadelphia gọi giấy nói qua, cũng gợi ý yêu cầu Ngựa tui viết bài. Nghe mà "ớn lạnh" vì xưa nay Ngựa tui viết báo bao giờ, viết mục "Mã Thu" hay "Thư Bạn" hoặc đôi bài trong Liên Lạc là vừa viết vừa đùa cho vui mà thôi (viết sao cho vừa lòng người; viết vụng người cười, viết khéo (cho lắm) cũng có người chê). Hơn nữa G.I. là tờ báo đứng đắn, cho nhiều lớp người đọc, chọn lọc bài vở, in ấn đẹp, nay đem bài viết "trên trời dưới đất" (chữ của Chị S.M.T. ban cho) của Ngựa vào thì không phù hợp với cái nghiêm trang của G.I. . Cụ Chủ nhiệm vẫn chưa chịu, nói tiếp, em muốn đem nụ cười vào G.I. như Trường sẽ thấy trong mục Thư Tín sắp tới, Trường cứ cho bài đi, nếu là Trường kể lại lai lịch và tiến trình tờ Liên Lạc thì hay hơn cả, vì em đang sưu tầm lại lịch sử các tờ báo Hướng Đạo Việt Nam. Kẹt quá, thúc hối thêm , Ngựa đành khuất phục và hứa sẽ trao bài vào dịp TT6, và để đáp lễ, Cụ Chủ nhiệm G.I. nói : Em cũng xin gia nhập sinh hoạt với Hướng Đạo Trường Niên ở TT6 luôn.

Vậy, anh Phu ơi, thiệp chúc Thọ Liên Lạc anh viết nhiều, em không dám kể nhiều về Anh, nhất là những cảm nghĩ tốt lành anh dành cho Liên Lạc, kẻo thiên hạ nói là mình "bạn áo thụng vái nhau ".

*** Tr. T.T. Sam (Lâm Viên).**

Vừa nhận được Tập San Liên Lạc hôm qua. Rất mừng vì biết Anh vẫn còn nhớ đến đàn em, và rất vui được biết tin tức anh em

trong đại gia đình H.Đ.V.N. khắp bốn phương. Đây là lần đầu tiên được nhận một tập san từ ngoài gửi về. Điều đó chứng tỏ tập san Liên Lạc không động chạm đến chính trị. Rất hoan nghênh tinh thần “không phân biệt chính kiến, đảng phái, tôn giáo . . .”

Cứ theo đúng đường lối là mỗi giấy “Liên Lạc” nối kết tình huynh đệ Hướng Đạo khắp nơi, truyền cho nhau biết tin tức vui buồn trong gia đình để cùng nhau chia sẻ . . . thì anh em khắp bốn phương, trong cũng như ngoài nước đều dễ dàng đón nhận (thông qua 19 giòng về quan niệm H.Đ.V.N. ở trong nước và H.Đ.V.N. ở hải ngoại.)

Sau đây, xin góp phần với Liên Lạc bằng thư tín mới của gia đình H.Đ.V.N.:

* Lúc 5g 30 sáng ngày 4-11-97 Tr. Lê-Duy-Thước, tên rùng là GÀ MỒ, đã lìa rùng, để lại cho anh em niềm thương tiếc vô biên. Trước 1945, Tr. Thước là Đạo-trưởng Quảng Nam, lúc còn làm Trưởng Ty Nông-nghiệp ở Hội An. Trưởng Lê Duy Thước trong những năm gần đây là Tổng Thư Ký Ban Liên Lạc cựu H.Đ.S.V.N và là Trưởng Ban Tổ Chức Đại-Hội Truyền Thống H.Đ.V.N. năm 1996 (thông qua 12 giòng về tổ chức Đại Hội Truyền Thống).

Tr.ưởng Thước ra đi vào lứa tuổi 80, tuy rằng đã khá thọ, nhưng anh chị em H.Đ.V.N. vẫn ngậm ngùi thương tiếc vì công cuộc vận động cho H.Đ.V.N. tái sinh hoạt chưa đạt được kết quả mong muốn.

Em nghĩ sao viết vậy, tùy anh lược giản thế nào để đăng vào Liên Lạc.

Thành thật cảm ơn Anh đã nhớ đến Em và đã gửi cho báo Liên Lạc, Ở bên nhà ai cũng khó khăn, không biết làm thế nào góp phần nhiên liệu cho Liên Lạc chạy đều, đành làm khách quá giang gây thêm gánh nặng cho các Trưởng, chỉ xin gửi mấy tiếng A. A. A. thật lớn để cổ võ công lao của các đàn anh.

Qua Liên Lạc, cho em gửi lời thăm các huynh đệ xa gần, riêng kính chúc Anh cùng bửu quyến luôn an khang - Thịnh vượng và Hạnh Phúc.

Liên Lạc : *Đã hơn 5 năm nay, gửi Liên Lạc về Sam, mà không nhận được, gửi rất đều đặn mỗi*

lần phát hành, đó là ngoài ý muốn của . . chúng ta

Cũng trên Liên Lạc, trả lời Sam trong mục Thư Bạn, trong khi đó cũng có gửi về 29 Hàn Thuyên (Huế), cũng không nhận được, anh Đoàn Lai có nhận được 1 lần (số 24). Riêng số 25 thì do 1 độc giả Liên Lạc bên Úc Châu làm phóng ảnh gửi sang một số bài. Những tấm lòng ấy rất quý. Liên Lạc luôn biết ơn những Trưởng đó.

Thật đáng buồn cho hoàn cảnh đất nước !

Cám ơn tin tức bên nhà mà Sam gửi qua; đừng bao giờ nhắc đến chuyện gửi nhiên liệu cho Liên Lạc chỉ nên nghĩ cách làm thế nào mà nhận được Liên Lạc mới đáng kể.

Mình được tin anh em H.Đ. Phan Rang (qua anh Mạnh). Tiếc là chú Khanh đã mất nên anh em cũng ít có dịp gặp nhau nhiều.

Nghe tin Trưởng Phan Kim Phụng vừa mới lìa rùng, tiếc thương một vị Huynh-trưởng rất thiết tha với phong trào và nặng lòng sớm thấy H.Đ.V.N. được tái lập tại quê nhà, nhưng Trời chưa chịu lòng người ! Thương tiếc thay.

*** Tr. Tăng Thị Linh (Sóc nhanh nhen) Santa Clara.**

Thật vui mừng sau mỗi lần em nhận được Liên Lạc, nhất là số 25 Xuân Mậu Dần. Chính thực đây là món quà tinh thần. Cũng vừa lúc ấy, em lại nhận được phone Tr. Nguyễn Tuyên Thùy gọi lại : “A lô ! Sóc đó hả ? Chị Linh có nhận được Liên Lạc số có hình bìa Con Cọp mà anh em Canada gửi qua chưa ? . . .” Nhận rồi, thật vui mừng quá anh Trưởng Thoại ơi . Quà chúc mừng Năm Mới đó.

Các anh em H.Đ. bên này lúc nào cũng chờ đón và vui mừng món quà mà các Trưởng Canada gửi qua. Cám ơn các Trưởng nhiều, nhất là Phong trào H.Đ. Trưởng Niên đã thật sự vùng dậy với những quyết tâm của các Trưởng có phần trách nhiệm với Phong Trào..

Em đã gửi phiếu ghi danh qua trại Thăng Tiến 6 vào ngày 01-01-98, mong rằng chuyến đi hữu ích sắp đến sẽ không có gì trở ngại.

Chúc Xóm Trưởng Niên Montréal vui vẻ và đầm ấm. Kính thăm anh chị Thoại và chú Sói. Em xin gửi thêm củi cho Liên Lạc để khỏi tàn, và thú thật lúc này đầu óc em còn lộn xộn quá, chẳng biết viết gì cho Anh Trưởng .

Kính chúc . . .

Liên Lạc : Nhận được Liên Lạc mà reo vui như vậy, chắc bên xứ Tuyết này sẽ có “bão hách xì”. Đúng như vậy; vào 2 tuần đầu tháng 1/98 một trận bão băng (Ice storm) khủng khiếp đúng vào lúc bên Ca-Li phone với nhau nhận được báo Xuân Liên Lạc.

Kỳ này Phong Trào H.Đ. Trưởng Niên tham dự TT6 chắc là đông. Riêng Ottawa - Montréal là đã hơn 40 mạng rồi. Còn các nơi khác, nhất là Hoa-kỳ sẽ còn đông lắm.

Chị Linh nói lúc này đầu óc còn lộn xộn quá, thôi thì ráng đến mùa Hè, đi dự trại TT6 là giải tỏa ngay. Đừng lo ! Nhận dịp nào họp Xóm Trưởng Niên, nếu có Trưởng nào chưa đọc Liên Lạc mà muốn nhận, xin biên thư và địa chỉ rõ ràng, Liên Lạc sẽ gửi qua đọc cho vui.

Chúc Chị và gia đình mọi sự an vui.

*** Tr. H.HỘI (Đầu Tôm Ruột Bầu Melbourne)**

Hôm nay ngày Nguyên Đán của năm 1998, tôi khai bút bằng cách viết thư gửi đến một người mà tôi tin rằng “lắm hên” với hy vọng rằng người ấy sẽ tiếp tục chia sẻ hên với các Bạn Đường để chúng ta hưởng.

Người ấy sẽ nói : “Hên cái nổi gì , anh ơi ! Vác gà voi hết năm này đến năm khác, rao “bán cái” mãi mà chẳng có ai thèm mua .

Thưa Anh, vác gà voi đâu có phải dễ, có phải ai muốn vác cũng được đâu. Trước hết là người ấy phải có tài, tài văn chương, tài khôi hài kiểu Cự Tú-Xương pha lẫn Charlie Chaplin và Bing Crosby; cái tài ấy do Trời ban, đó là hên. Kế đến là người ấy phải có “Tình”, Tình đối với gia đình (vì trong có ấm thì ngoài mới êm), tình chung thủy đối với Bạn Đường, đối với Phong Trào Hướng Đạo. Cái tình ấy cũng do Trời ban, đó là “hên”. (Xin thông qua 14 giờ cho Ngựa CK lên mây !).

Tôi chân thành cảm ơn Anh đã gửi cho băng cassette các bài hát của Tino Rossi mà

tôi mê vô cùng. Năm ngoái, nhân Đại Hội Cao Niên Đông Dương, tôi đã cả gan lên cầm micro hát bài “Tant qu'il y aura des étoiles”, điếc không sợ súng mà, phải không thưa Anh ? Anh Bửu Giá ở Toulouse cũng có gửi cho tôi một CD Tino Rossi và một CD Maurice Chevalier. Ôi, tình bạn sao thắm thiết thế ! Thật đúng như Anh nói : “C'est une amitié amoureuse” và anh lại nhân danh Liên Lạc nhắn tôi :

“Thương sao cho vẹn thì thương

Tính sao cho trọn mọi đường thì vắng “

Tôi cũng nhờ chàng Thúc thừa lại với Anh rằng:

“Lòng đây, lòng đấy, chưa từng hay sao “

Kính chào Anh và hẹn thư sau .

Liên Lạc : Anh Hội ơi ! đọc thư khai bút đầu năm của Anh, đương sự cảm thấy ngại ngùng, vì sự thật không đáng được “tô màu” như thế..

Anh khen là khôi hài giỏi, cũng có phần đúng. Em đã trải qua 28 năm của thời thanh-xuân cho công vụ và 34 năm Hướng-đạo-vụ. Khi còn ở quê nhà, năm 45 tuổi sống xa quê hương, ra khỏi nước suy nghiệm lại thời gian đã qua, nhận thấy rằng : “Đời người sẽ mất nửa phần thú vị đi, nếu chúng ta không cảm thấy rằng nó là một giấc mộng, hoặc là một cuộc hành trình nhất thời, hoặc một màn kịch trên sân khấu mà đào kép quên rằng mình chỉ đóng trò thôi”.

Năm Chú Sói (con trai của Ngựa CK) nhà tôi đã 27 tuổi, dù đã ra trường nhưng cứ lông bông hoài, không lo chuyện lập gia đình chi cả (vì Sói là con trai duy nhất) nên Bà Cự thân sinh ra nó lo lắm, có lần phán : “Sói ơi ! Lúc Ba con vào tuổi 27 thì đã có 2 chị con rồi, sao con đã đến tuổi ấy, chưa thấy nhắm nơi nào cả ?” Cậu Sói nhà tôi vừa cười vừa thưa : “Mẹ ơi, tại hồi ấy Ba “dại”, Ba “hoang” sớm, bây giờ con tránh vết xe xưa nên cẩn thận trọng, vả lại con hơn Cha là nhà có phúc kia mà !”

Anh Hội thấy chưa ? Hậu sanh khả úy. Ngựa CK ngày xưa mới 21 tuổi đã “vào khuôn phép” nên ngày đầu năm Mậu-Dần được Anh khen là chung thủy. Còn trung thành (với H.Đ.) thì là nhờ Trưởng Tráng Cử làm Đoàn Trưởng và cũng là thầy dạy học 2 năm ở lớp Nhì và lớp

Nhất ở Trường An-Cựu đã khai-tâm với anh Đoàn Lai (Đội Trưởng Đội Gà) hướng dẫn.

Tóm lại, lúc thiếu thời gặp được Thầy và Trưởng khéo léo dạy dỗ, lớn lên gặp Bạn Đường thành thật thương yêu, ra đời gặp nhiều bạn hữu tốt nên Ngựa mới được tiếng khen có "tài", có "tình", có "hên" của Anh Hội ban thưởng cho ngày đầu năm.

Nhưng nghiệm lại lời chú Sói của tôi đã nói với Cựu thân mẫu nó cũng không hẳn là sai. "Đừng nên đi theo đường mòn mà người đi trước đã vạch, phải tìm lấy lối đi mới, phải chịu gai góc. Con phải hơn Cha, trò phải giỏi hơn thầy, kẻ đi sau phải khá hơn người đi trước thì dân tộc mới mong tiến bộ được." Anh Hội ơi, mình nén tự ái, dẹp thành kiến qua một bên, chắc anh cũng không chống đối tư tưởng của lớp trẻ ngày nay phải không anh ?

Nếu nghĩ như trên thì anh em mình đã "thất bại" chăng ? Mà dù có thất bại thì chúng ta đã tìm thấy "cái đẹp của sự thất bại" (la beauté des causes perdues), theo quan niệm của chúng ta.

Sau hết, xin mừng Anh đã thành công cầm micro hát bài "Tant qu'il y aura des étoiles". Tiếc là Thăng Tiến 6 anh không đi được để nghe Anh hát lại. Thôi thì để chị Hội nghe Anh hát và đàn phong-cầm như ngày trước đã rung cảm tiếng đàn ấy năm xưa ở Thanh-Hóa vậy .

* Tr. Nguyễn Văn Thuát (Sydney)

Chắc Trưởng đã nhận thư trước của em gửi vào tháng rồi. Nay em gửi kèm theo đây trang SHHĐ Úc (11/97) để Trưởng được biết thêm tin tức ở bên này.

Tháng rồi Làng Bách Hợp Sydney có 2 sinh hoạt : Thăm Canberra và ngày sinh hoạt nội bộ (tuy có rộng rãi hơn một chút). Xem ra mọi người rất vui và thấy hoạt động của Làng Trưởng Niên Sydney khá ích lợi.

Về Hội-đồng Bảo trợ cho Phong trào thì Em có thêm tin vui để Trưởng rõ là các thành viên tại Hoa-Kỳ đã chuyển 2,700 US dollars đến trương mục của BTV tại Texas. Coi như Hoa Kỳ đi đầu về việc góp tiền qua Hội đồng

Bảo trợ. Em hy vọng sẽ có thể thu được 5 ngàn M.K. cho BTV qua H.Đ.B.T. trước TT6. Vậy thì cũng đỡ trong lúc ban đầu. Vậy xin Trưởng cứ an-tâm là công việc của H.Đ.B.T. đang tiến hành có kết quả lúc sơ khởi.

Thân chúc Trưởng và Chị nhà . . .

Liên Lạc : Thấy chưa ? Trưởng Thuát đã bắt tay vào việc gì thì việc đó sẽ thành. Những kế hoạch Ngũ Niên, Nhị niên, Trang sinh hoạt H.Đ.V.N., nay việc Hội Đồng Bảo Trợ cho H.Đ.V.N. là những bằng chứng hùng hồn.

Thú thật, việc lập H.Đ. Bảo Trợ mình thấy lo lắm, vì thấy đi nhanh quá trong khi nhiều địa phương chưa thành lập nổi ! Lo là lo như vậy, lo "đầu to đuôi tép" e khó thọ, bởi tánh Ngựa này hay nhìn xa, tính chuyện đường dài và rất "dị ứng" với chủ-trương "một lần rồi thôi".

Đã có một Trưởng ở Úc châu viết thư qua cho hay là vì địa dư Úc châu rộng, nếu có được 2 người tài, giỏi và chăm như Tr. Thuát thì H.Đ.V.N. ở Úc sẽ nổi bật hơn nhiều .

Tôi có đáp : Úc châu thì một Trưởng Thuát cũng đủ cần chi đến mấy người (như vậy). Nếu Tr. Thuát không bận ở BTV/HĐTƯ thì biết đâu, chừng 5, 7 năm nữa sẽ là "Xếp" lớn của Hướng Đạo Úc Châu (cả Tây, Tàu . . . lẫn VN ta). Bởi tánh Ngựa này nghĩ gì, thấy gì thì nói ra, có nhiều khi mất lòng, biết vậy đành vậy, miễn là thành thật. Như trường hợp Trưởng Nguyễn Đức-Dziên ở Seattle, tôi nhiều lần căn dặn, chơi với Hướng Đạo là chơi trường kỳ, đừng chơi kiểu "lửa rơm", đang bệnh thì phải tịnh dưỡng, vì sức khỏe là cần, đừng làm buồn lòng vợ con gia-đình chỉ vì mình "quá" ham thích Hướng đạo. Cần chơi "đồng đội" , tránh "solo" để khi mình "kẹt số" thì cũng có người tiếp tục cầm volant được, đành rằng mình nhận trách nhiệm nhưng cũng rất cần ý kiến và sự góp sức của anh em trong nhóm mình cùng chung thực hiện. Trưởng có cái may mắn là có Phi-Lai, người bạn Đồi, bạn Đường tâm đầu ý hợp, do đó sự thành công sẽ dễ dàng vì có người hỗ trợ cho chí nguyện mình. Chắc chắn Hè này sẽ gặp lại Phi-Lai và Trưởng ở Virginia, để sống lại những ngày TT5 trong TT6.

*** Tr. Nguyễn Đức Phúc (Cu Phúc Già)
Ottawa.**

(Thư ngày 12.01.98)

Hôm nay xem lại sổ, thấy cần phải biên thư hai "Cụ" (có dấu đàng hoàng hẳn hoi), chúc hai Cụ Ngựa và Tường Vy khỏe như hình Ông Cọp vẽ ngoài bìa Liên Lạc Xuân Mậu Dần của họa sĩ Lê Thọ vẽ/

Theo phiên họp Xóm ngày 04-1-98 thì đến ngày 22-2-98 (ngày gì ? "Cậu" chắc nhớ kỹ lắm) sẽ họp Xóm ở nhà Trường Hùng và cũng để nghe "tên" Dương Ngọc Hương báo cáo về ngày gây quỹ cho các em đi dự Họp Bạn Thăng Tiến sắp tới ra sao !

Và nếu không có gì thay đổi thì đến ngày thứ Bảy 2 tháng 5/98, sẽ có một bữa cơm ở Trung tâm Mac Nabb, 180 đường Bercy, mà anh Thường và Hương sẽ chịu trách nhiệm mời anh chị Thoại và xóm Montréal đấy !

Bữa cơm này sẽ do "các Bà" chịu trách nhiệm (10 bà lận) chắc sẽ "được" lắm. Vì có mời thân hữu, nhưng theo "vé ăn". Anh Ngọc Hương cam đoan là "nhất định" sẽ thành công cũng như chu đáo.

(Thư ngày 17-01-98) (thông qua 6 giờ). Ở đây, chúng tôi đang cố gắng thu xếp để có thể cho Thiếu Đoàn Đống Đa vừa "chào đời" đi dự trại TT6 sắp tới. Chúng tôi muốn tất cả đều "miễn phí" như đã có trình với anh trước đây.

Về Thiếu đoàn Đống Đa có đủ tiền dự trại, 3 Trường : Thường + Phúc Trẻ và Hương Dê Núi sẽ gồng mình làm tiền.

Bữa cơm liên hoan 50 người như đã dự định, nay muốn nâng lên 100 người. Anh Thường có bàn là với 100 người thì các Bà sẽ không kham nổi, lại mời nhiều khách để "lấy tiền" mà thiếu chu đáo thì Hương Đạo mang tiếng chết. Chắc 22-2 này sẽ dứt khoát trong phiên họp Xóm. Tôi sẽ có thư trình anh sau và thư mời các Cụ Xóm Montréal.

Phúc trẻ thì để nghị ăn tối, Thường và Tôi thì ăn trưa cho tiện các vị ở xa như các Cụ ở Xóm Montréal lên. Ai chứ 2 Cụ Thoại và Tường Vy thế nào cũng phải đến nhé ! Đi và về trong ngày, hy vọng Montréal sẽ lên đông vui. Chắc

là Phúc Trẻ phải chịu thua 2 phiếu tụi này rồi. Anh có ý kiến gì hay, góp thêm cho chúng tôi đi. Phôn cho Thường là xong hết, vì chúng tôi thông cảm và "thương" nhau lắm.

Anh Thoại ơi ! cho đến hôm nay tôi vẫn còn "ấm ức" vì đã có người - là Trường H.Đ. nữa chứ - cho là nên "gạt" tro tàn, chỉ "giữ lửa" thôi ! Gạt tro tàn thì sao giữ lửa nổi ? Tôi vẫn nhớ là ở Việt Nam - nơi thôn quê, phần nhiều sau bữa cơm chiều, muốn giữ lửa đến sáng hôm sau có lửa mà dùng thì : giữa ba Ông Bà vua Bếp, trên mấy cục than hồng, người ta đổ một chậu trấu và để lửa ở than hồng âm ỷ cháy cho đến sáng hôm sau, người ta phải phủ lên trên trấu một lớp tro mỏng, sáng hôm sau gạt tro sang một bên, lấy ống thổi thổi lấy lửa ở trấu. Nếu không có tro tàn thì sao giữ được lửa để dùng quanh năm ?

Anh thử ngẫm lại sao "con người ấy" muốn nói gì và có ý đồ gì ? (tạm thông qua 12 giờ)

Liên Lạc : Năm mới, xin kính chúc "Hai Cụ đàng ấy" tóc đừng bạc, răng đừng long để còn vui chơi với Làng Xóm, với anh em, vì Hương Đạo còn, là Cụ Phúc phải còn, đúng như Trường Nguyễn Kim (Ottawa, một hảo hớn, tự ý xếp gươm đao) nói : " Không có Hương Đạo thì Cụ Phúc chết mất, sống sao nổi" Câu này đáng ghi vào danh ngôn Hương Đạo cũng như danh ngôn mà Cụ Đình Xuân Phúc (Hố thọt Ca-Li) phán : "Kẻ nào không biết ơn vợ là kẻ khốn nạn". Tiếp đến Cụ H. Hội ở Melbourne thêm một chữ "hiển", thành ra . . ."biết ơn vợ hiển". . .

Thấy xóm Toronto tổ chức bữa cơm gây quỹ cho Liên Đoàn, Xóm Ottawa cũng tổ chức gây quỹ bằng bữa cơm, và xóm Montréal cũng cơm và quỹ. Hết sáng kiến rồi sao ? - Té ra, đó là giải pháp dễ nhất và chỉ có vụ đi bán vé mời xơi cơm là "cay chua" đôi chút, nhưng ở Ottawa có Cụ "Dê Núi Quảng Nam" thì lo chi, cũng như ở Montréal có Cụ Nguyễn Tấn Hồng và Toronto có Cụ Ong Cần Mẫn.

Hỏi Thoại ta có sợ cho các gan của xóm Ottawa không ?

Xin thưa : "Lòng riêng mừng sợ khôn cầm
 Sợ thay mà lại mừng thắm cho ai ".
 Đúng như ý Đan Anh nói, ngày bế mạc Trại
 TT6 là "Ngày Tinh Thần Trần Văn Khắc", Ngựa
 CK đã có thư riêng gửi Tr. Vinh Đào (hội ý
 Ban Tổ Chức TT6) nên làm lễ bế mạc và ngày
 "Tinh Thần Trần Văn Khắc" cùng một lượt cho
 được trọng thể để khắp nơi và H.Đ. ngoại quốc
 biết tinh thần tôn quý vị sáng lập H.Đ.V.N. của
 chúng ta.

Bảo trợ cho Liên đoàn dự trại TT6 "miễn
 phí" chỉ có Xóm Ottawa mới "dám làm", chưa có
 nơi nào đài thọ 100% cho cả đơn vị cả. Ottawa
 Number One đó ! Còn cái "ấm ức" của
 Anh đã nêu, rất đúng, cho nên chi Trưởng Cò
 Thẳng Thần ở Okhahoma đã phải lên tiếng "cần
 xét lại". Dù sao, anh em cơ mình nên nhớ rằng :
 "Lớp đàn em tiến lên, tiến mạnh, tuy kính trọng
 nhưng không nhường bước đàn anh".

Đối với Ngựa CK thì "có tro mới giữ lửa
 lâu dài" được. Cự Phúc có thêm "đồng minh" rồi
 Sướng chưa ?

Phần Thư Bạn kỳ này khởi đầu bằng
 Phúc "NCX", kết thúc cũng bằng Phúc "đầu
 bạc," Còn Phúc "tóc xanh" ở đâu ? Mong rằng
 Liên Lạc được nhiều Phúc (Đa Phúc) để còn
 kéo dài cuộc vui.

Chúc cả Xóm Ottawa vui vẻ và thành công ❀



TIN VUI

Được tin : Trưởng Trương-Văn-Lệ (Sydney) đã làm lễ
 Vu-qy cho Trưởng-nữ là : Mary Lê Thị Thu-Hằng
 đẹp duyên cùng cậu Paul Đào-Ngọc-Hùng
 thứ nam của Bà Quả-phụ Đào-Ngọc-Trâm.
 Hôn-lễ đã cử hành ngày 14-2-1998 tại Sydney.
 Thành-thật chia vui cùng Anh Chị Trần-Văn-Lệ và
 thân chúc hai cháu Hằng và Hùng
 Thật Nhiều Hạnh-Phúc.

Phong-trào Hương-Dạo Trường-Niên



CHÚC MỪNG

Được Hồng-thiếp của Anh Chị Trương-Lạc-Phiêu
 (Sydney) báo tin (và có mời dự) Lễ Thành-hôn của :

Thứ-nam là Trương Giáo-Thắng

đẹp duyên cùng cô : Lê Trần Nguyên-Ngọc

Thứ-nữ của Ông Bà Trần T - Tuyết (Việt-nam).

Hôn lễ được cử-hành ngày 05-1-1998 tại Việt-nam.
 Nhân dịp vui chung này, chúng tôi xin gửi lời Mừng
 cùng Anh Chị Trương-Lạc-Phiêu, và chúc hai cháu

Thắng và Ngọc suốt đời Hạnh-Phúc.

Phong-trào Hương-Dạo Trường-Niên



Mừng Sanh Nhật

Trong tinh thần Hương-đạo, Anh Chị Em
 chúng ta cố đem lại cho nhau những niềm
 vui, để cùng nhau vui chung. Liên-lạc xin
 làm nhiệm vụ nối lại nhịp cầu, và sau đây là
 những Trưởng chúng tôi biết được ngày sinh,
 chắc có rất nhiều thiếu sót. Xin Anh Chị Em
 bổ túc thêm cho để ngày vui thêm nhiều.

1. Ngày 01-1 : Tr. Nguyễn-Xuân-Mộng
 2. Ngày 08-1 : Tr. Nguyễn-Thành-Cung
 3. Ngày 19-2 : Tr. Lê-Xuân-Đằng
 4. Ngày 24-2 : Tr. Dương-Ngọc-Hương
 5. Ngày 01-3 : Tr. Nguyễn-Bách-Bằng
 6. Ngày 02-3 : Tr. Đào-Trọng-Cương
 8. Ngày 05-3 : Tr. Nguyễn-Đức-Phúc
 9. Ngày 09-3 : Tr. Nguyễn-Văn-Tĩnh
 10. Ngày 14-3 : Tr. Nguyễn-Kim-Doanh
- Riêng về năm sanh, Liên-lạc không dám tiết
 lộ, vì ai cũng TRẺ cả, nhất là Trẻ trong tâm-
 hồn, tâm hồn của một người Hương-đạo.



Sinh-Hoạt Hương-Đạo V.N. ở Úc-Châu



Lễ chào quốc kỳ tại trại Lửa Việt

Trại Hè Lửa Việt tại Queensland.-

Trại hè Lửa Việt quy tụ tất cả các đơn vị HDVN tại Úc đã được tổ chức từ 27 đến 30.12.97 tại trại trường Allawah, Queensland.

Với gần 300 trại sinh đến từ Perth, Adelaide, Melbourne, Canberra, Sydney và Brisbane, đây là kỳ trại có số trại sinh đông đảo nhất tại Úc (chỉ sau cuộc họp bạn Thăng Tiến 5 vào cuối năm 1995 tại Sydney với hơn 400 trại sinh).

Phát biểu trong lễ khai mạc với sự hiện diện của nhiều đại diện hội đoàn và đoàn thể, BS Trần Trung Hòa, Chủ tịch BCH CĐNVTD tại Queensland đã ca ngợi sự đóng góp của Liên đoàn Hương Đạo Đổng Đa trong các công tác cộng đồng. Trưởng Nguyễn Văn Thuát, Phó Chủ tịch HĐTU/HDVN đã cảm ơn sự hỗ trợ mà BCH CĐNVTD cùng các đoàn thể và thân hữu đã dành cho Phong trào HDVN tại QLD đồng thời ca ngợi những nỗ lực vượt bực của Liên đoàn Đổng Đa trong

thời gian qua và trao tặng quà lưu niệm cho Trưởng Nguyễn Minh Trị, đại diện Liên đoàn Đổng Đa. Sau đó, tập hát và cuộn băng CD "Lửa Việt" (băng CD đầu tiên của HDVN) đã được phát hành. Quan khách đã đi thăm phòng triển lãm nhiếp ảnh nghệ thuật và ban chấm thi giải thưởng nhiếp ảnh đã lựa chọn được 5 bức ảnh xuất sắc nhất.

Trong suốt thời gian trại, các trại sinh đã tham gia bơi thuyền, đấu bóng chuyền, thảo luận, lửa trại, văn nghệ ngoài trời... và đi thăm viếng các thắng cảnh như Gold Coast, Noosa Hotel, Big Pineapple...

Trước đó, khóa huấn luyện Hưng Phong nhằm tăng bồi khả năng quản trị đơn vị và sự hiểu biết về truyền thống HDVN dành cho các trưởng Hương Đạo đã được tiến hành vào 26 và 27.12.97.

Cũng trong thời gian trại, Hội đồng Trưởng của Chi nhánh Úc đã bầu Trưởng Đặng

Quốc Hưng (Melbourne) giữ trách nhiệm tân Ủy viên Trưởng Chi nhánh Úc Đại Lợi, nhiệm kỳ 1998-1999.

Sau trại, các phái đoàn đến từ các tiểu bang khác đã lưu lại thêm vài ngày để tiếp tục đi thăm các danh lam thắng cảnh tại miền nắng ấm Queensland trước khi từ gia tiểu bang này.



Sydney nỗ lực cứu trợ nạn nhân trận bão Linda ở quê-hương V.N.

Nhằm góp phần giúp đỡ đồng bào bị thiệt hại vì trận bão Linda vào đầu tháng 11.97 vừa qua, các đại diện tôn giáo và đoàn thể tại tiểu bang NSW đã nhóm họp tại trụ sở Cộng đồng Người Việt Tự Do hôm 10.12.97 và thành lập Ủy ban Cứu trợ với thành phần như sau:

-Chủ tịch: Ô. Nguyễn Văn Thuát (HDVN)

-Cố vấn:

* Hòa thượng Thích Phước Huệ (Giáo hội Phật giáo)

* LM Vũ Minh Nguyên (Cộng đồng Công giáo)

* Mục sư Đoàn Trung Chánh (Hội thánh Tin Lành)

* Ô. Nguyễn Văn Paul (Phật giáo Hòa Hảo)

* Ô. Nguyễn Văn Bán (Hội thánh Cao Đài)

-Phó Chủ tịch:

* BS Đào Quang (Hội Y Tế VN/NSW)

* Ông Đức Thảo (Tổng hội Sinh viên NSW)

Sau đó Ủy ban đã mời thêm

nhieu nhân sự tích cực trong CĐ và đề ra chín (9) công tác nhằm gây quỹ cho việc cứu trợ: đại nhạc hội, đi bộ, lạc quyền, đêm thắp nến cầu nguyện, gian hàng tại Hội Chợ Tết Mậu Dần...

Ngày 12.12.97, đại nhạc hội "Tình Thương", do tạp chí Integration và Hướng Đạo VN phối hợp tổ chức tại Marrickville Townhall với sự yểm trợ của Hội Nghệ Sĩ VN đã mang lại số tiền thặng dư trên tám ngàn (8,000) Úc kim cho quỹ cứu trợ.

Ngày 24.12.97, một phái đoàn Ủy ban Cứu trợ đã tiếp xúc với Hội Hồng Thập Tự Quốc tế tại Sydney để thảo luận về phương thức hợp tác để giúp đỡ nạn nhân bão lụt.



Victoria hưởng về đồng bào ruột thịt tại quê nhà.

Với trận bão vừa xảy đến cho quê hương chúng ta, nhiều người đã chết và mất tích, nhiều bà con đã lâm cảnh khốn cùng. Trong buổi họp cuối tháng 11, tráng đoàn đã quyết định trích một khoản tiền là \$500.00 để gửi về quê nhà và khuyến khích tất cả tráng sinh tham gia các công tác do cộng đồng người Việt tổ chức:

Ngày 5/12 tráng đoàn đã tham dự buổi cầu nguyện "Liên Tôn": Đêm thắp nến cho nạn nhân bão lụt tại VN tại công viên Footscray (Victoria).

Ngày 6/12 cùng với Hải đoàn Yết Kiêu và Liên đoàn Quang Trung tổ chức cuộc lạc quyền tại khu thương mại vùng Springvale. Sau buổi lạc quyền tất cả các lon tiền đã chuyển giao đến Ủy ban yểm trợ nạn nhân bão lụt VN của CĐNV Tự Do tiểu bang Victoria phối hợp với Hội Hồng Thập Tự Úc.

(Theo báo Dân Việt (Úc) thứ năm 12-2-98)

Thắp Nến Cho Quê-Hương Bão Tố

Trong phong-trào hướng về Quê-Hương để giúp đồng bào ta bị cơn bão Linda tàn phá suốt mười mấy tỉnh thuộc miền duyên hải Trung-phần vào tháng 11/1997 vừa qua, "Ủy-Ban Cứu trợ" do Trưởng Nguyễn-Văn-Thuất đảm nhận chức Chủ-Tịch, đã phối hợp nhiều lực lượng trẻ tại Sydney, như Tổng-Hội Sinh-viên, Hướng-Dạo, cùng với các Hội-đoàn như Hội Phụ-nữ, Hội Cựu Chiến binh ... sát cánh với nhau để tổ chức một đêm thắp nến nguyện cầu cho những nạn nhân thiên-tai tại

quê nhà, ở khu công-viên Wiley vào đêm 31-12-98 một cách trọng thể, có sự hiện diện của Ông Philip, Chủ tịch Hội Red Cross Úc-châu tham dự và nhiều Đại-diện Tôn-giáo để cử hành Lễ Cầu siêu theo nghi thức tôn-giáo của họ, với hơn 200 đồng-hương ... quây quần nhau hành lễ trước sân khấu hình bán nguyệt.

Trên sân khấu đặt bàn thờ Tổ-Quốc, có hoa quả, nhan đèn, lư hương, hai bên là Quốc kỳ vàng rực rỡ. Phía trên treo tấm băng "Lá lành đùm lá rách" và bên tay mặt là câu "Vui Xuân, không quên đồng bào bị bão lụt". Ngoài ra có những tấm "pa-nô" có bày hình ảnh thiên tai tàn phá được chụp từ trong nước gửi ra ngoài, với những ảnh phóng lớn trông rất tan thương và ghê rợn.

Mở đầu chương-trình, anh Nguyễn-Văn-Thuất Trưởng ban tổ-chức trình bày lý do và cảm ơn cử tọa, sau khi Anh đến bàn thờ Tổ-Quốc thắp nhang bái Tổ.

Tiếp đến là Chào cờ Úc-Việt do ca-đoàn Granville và Hướng-đạo đảm nhiệm.

Ông Giám-đốc Hội Chữ Thập đỏ Úc châu lên cảm ơn Cộng-đồng đã cùng với Hội Thiện-nguyện Quốc-tế này chung sức trực tiếp về Việt-Nam để cứu-trợ bằng tiền bạc, thực phẩm, thuốc men cho các nạn nhân, mà thực



ra chẳng tới đâu, vì thiệt hại quá lớn, chính quyền còn gây những khó khăn, bởi họ chỉ cho những ai đến vùng thiên tai đều phải có giấy phép và do người của họ hướng-dẫn.

Đến giờ thắp nến cầu nguyện, các bóng điện đều bị tắt hết, chỉ còn lại bầu trời đầy sao, bên dưới lấp lánh những ngọn đèn cây, và anh Hoàng-Cương đưa bài "Hồn Tử sĩ" qua cây Saxo nghe thê thảm như những oan hồn kẻ uống tử đang lẫn khuất đâu đây đến rợn người....

Sau khi các Đại diện Tôn giáo, Hội đoàn lên phát biểu ý kiến là đến chương-trình văn-nghệ mà một số bài đồng ca được toàn thể hội-trưởng cùng vỗ tay đồng nhịp cùng hát, trông rất phấn khởi.

Sau buổi cầu nguyện này, BTC còn cho biết sẽ có một buổi đi bộ dài 10 km tại Landsvale, ngày 08-3-98.



◆ **Tr. Nguyễn Văn Phúc (Hương trầm lãng) Seattle.**

Nhận được phong bì dày của Trường gửi "Express Mail" trong khi Bưu điện Canada đình công, nên Liên Lạc nhận chậm (trong khi L.L. #25 đã gửi đi in rồi), nay xin có mấy lời thưa thốt, tuy chậm, nhưng vẫn còn kịp, vì cuộc chơi Hương Đạo của chúng ta là cuộc chơi trường kỳ kia mà.

Trước hết, xin mừng độc giả L.L. có "thêm một Phúc" nữa, vị chi là "Tứ Phúc" (Từ trước đã có : Phúc già, Phúc Trẻ, Phúc Nửa Chừng Xuân).

Đọc thư Trường, đọc kỹ các biên bản, đọc bài "Lighting The Fire" (và hình ảnh) của báo Seattle Times, mình thấy mừng cho HĐVN vùng Seattle vững mạnh, có được như vậy chắc phải có sự ủng hộ xa gần của Xóm Trường Niên sở tại.

Như có lần mình đã viết trong L.L. số gần đây, có lẽ mình ở xa, không tiếp xúc được 2 chiều nên không thấy rõ, hèn chi đã có lần gửi thư, Chị T.H. có nói "mấp mé" rằng xóm Seattle cũng đang có chuyện khó !

Trên phương-diện một người Hương-đạo, mình hoan nghênh mọi sự cố gắng làm đẹp cho Phong-trào. Nay có Trường đảm nhiệm vai trò

Trường Xóm, Ngựa này xin chúc Trường thành công trong việc "vác ngà voi" mới. Hy vọng được gặp Trường ở kỳ trại TT 6 này cùng với các xóm viên Seattle, những nhận định và sự tế-nhi trình bày khách quan của Trường, nhất là câu dặn dò : "Mong Trường tiếp nhận như một thông tin để tương" và xin đừng đăng lên báo Liên Lạc", làm Ngựa này ngưỡng mộ vô cùng.

Dù sao, đối với Seattle, mình còn mắc một cái nợ rất lớn, là chưa có dịp đến gặp gỡ anh chị em vùng đó.

Mong rằng : Mọi chuyện sẽ đến , mọi chuyện sẽ đi và tất cả đều ổn thỏa.

◆ **Tr. Phạm Quân Khanh (Ottawa)**

A ha ! linh thiêng quá ! Vừa ngâm xong 2 câu thơ khi trả lời Tr. Tô Văn Phước, thì tác giả bài "Chung Tình Miên Man" xuất hiện ! Duyên kỳ ngộ !

Đọc lại mấy chữ "Anh Thoại, nợ Anh chưa trả, áy náy lắm, vì quá bận nên lần khân, mong Anh thứ lỗi. Hẹn sẽ trả . . ." Được rồi ! Có nợ mà còn nhớ để trả là được. Nhớ cả tiền lời nữa nhé !

Đạo này có sáng tác thêm tập thơ nào nữa không ? Không có thơ mà đọc nên trả lời mục thư tín thiếu hay ho, lỗi một phần ở họ Phạm đó . Dù sao cũng còn một điểm son là đọc khá kỹ Liên Lạc (đòi nợ) để viết văn tự khẩn nợ.

◆ **Chị Xuân Lan (Philadelphia).**

Mỗi lần Liên Lạc gửi đi 2 tuần là nhận được điện thoại Chị cho hay đã nhận được. Cảm ơn nhận xét và lời khuyên của Chị. Tiếp đến nhận thiệp Giáng Sinh và lì xì hậu hĩ cho Liên Lạc, năm nào cũng vậy, anh em trong ban phụ trách rất cảm kích.

Còn vụ viết bài cho G.I., Chị thì thúc hối, còn Cụ Chủ nhiệm thì thư thả. Dù sao cũng phải làm vui lòng Chị trước đã. Nói thiệt đó chứ không phải nói thiên trời địa đất"mô. Xin Chị yên chí.

Chị trách : "Răng mà tui gửi Cậu mấy bức thư mà Cậu chỉ trả lời trên Liên Lạc mà thôi

?” Xin thưa : Tại vì Chị không cho trích đăng nên phải làm như rứa để Liên Lạc có chuyện mà viết chứ !

Xin chúc Chị và quý quyến mọi sự an lành, để đến kỳ TT6 hướng dẫn cả trung-đội tham dự cho vui.

◆ Chị Nguyễn Hữu Lăng (Hoa-kỳ)

Trường ngày xưa ra đi đã lâu mà Chị năm nào cũng nhớ và có lời thăm hỏi anh em trong Ban phụ trách Liên Lạc.

Chú Gà Lôi (Tô Văn Phước) ở Đức luôn luôn tưởng nhớ đến Trường, những ngày còn sinh hoạt ở Đức. Thế mới biết tình anh em Hương Đạo không bao giờ mờ phai, dù tuổi tác chênh lệch, âm dương xa cách vô bờ mà vẫn luôn tưởng nhớ đến nhau.

Kính chúc Chị sức khỏe dồi dào, an hưởng tuổi già với bầy con cháu.

◆ Tr. Đoàn Văn Thiệp (Cali)

Mọi năm, khi gửi thiệp Mừng Xuân đều có kèm tin tức các anh em vùng bên ấy, nhưng năm nay thì không thấy ! Có trục trặc chi không ? Liên Lạc chỉ cần tin tức của Anh em để loan tin cho cùng nhau biết, đó là ưu tiên số 1 của tờ Liên Lạc.

Ông Năm Thiết vẫn “rề rề” khi khởi thì cà phê cà pháo với Ngựa này, khi bao tử hành thì phải . . . lết ! Khi viết đến đây thì cô-lô-nel nhà ta vẫn đấu hót tung bưng. Ông này nặng nợ với cái gác chuông nhà thờ lắm, tuy vẫn hàng lưu tâm với Phong-Trào.

Đằng ấy có còn lái xe phom phom nữa không, sao không thấy qua Montréal ngao du như mọi năm ?

Xin cho biết Cụ Huỳnh Văn Diệp còn khỏe không ? Ngựa này định làm một màn phỏng vấn Cụ Diệp, xin đăng ấy cho biết ý kiến !

Hè này ráng qua Washington D.C. dự trại TT6 cho vui và tiện thể thăm con gái và cháu ngoại luôn thể, nếu được thì sẽ gặp nhau cho vui.

◆ Chị Lâm Tô Bông (Vịt nước) Montreal.

Đi Tây về là nghĩ đến li-xì cho Liên-Lạc, lại họa vận bài thơ “Xuân Cầm” của nhà thơ Thanh Viêm ở tận Úc-Châu. Liên Lạc xin đăng cả Xương lẫn Họa cũng trong số Tân Niên này. Cám ơn câu cuối trong thư : “Tôi mến thăm Bê Trên Anh nhiều sức khỏe để chăm sóc Bà Cụ”. Hồi tưởng lại 5 năm trước chị Bông rầy Ngựa này “Răng mà dám cả gan gọi người ta là “Ngựa cái”, mô có được, bậy nà ! Từ đó xin chừa tội lộng ngôn.

Ngày 11-1-98 lên chùa dự lễ giỗ anh Bông, có cả anh Hồng và Anh Diệp. Anh Hồng sau lễ ở chánh-điện, có việc phải về trước. Hôm ấy “dưa món chay” Chị làm ngon quá ! Em đã ghi danh chị cùng với chúng em gửi về BTC Trại TT6 ngày 1-1-98 rồi. Chị yên chí sẽ gặp lại một số chim non của Chị ngày xưa như kỳ Chị dự trại TT5 ở Sydney. Tuổi hạc chị cũng đã cao rồi, cẩn thận khi ra ngoài. Tuyết, mưa, gió bất thường vào mùa Đông, có chi thì khốn. Nhớ đó Chị Bông nghe !

◆ Tr. Tô Văn Phước (Gà Lôi) Đức .

Tấm hình chụp hoa Lan rất đẹp. Ai chụp đấy ? Cám ơn củi lửa lo cho Liên Lạc, lại đóng góp bài thơ. Cả năm chỉ gửi thư một lần, chữ nghĩa dấu đầu mắt mà chỉ viết mấy giòng cho Liên Lạc. Bận đến thế à ! Kể chuyện anh em bên Đức để các nơi biết cho vui. Hè này có qua Washington DC dự TT6 không ?

Hồi TT1 thấy lực lượng hùng hậu của Gà Lôi qua dự trại ở Jamville thấy mà mừng, sau đó ít dần . . .

Bóng thời gian mãi đổi dời

Làm sao giữ được cái thời đã qua !

Ông Gà Lôi ơi ! Đọc bài “Quạ Trầm Ngâm” thấy nhớ những ngày vui qua mau, cảnh cũ người xưa. Ngày ngày mây cứ trôi đi và mây cứ trôi chẳng nghỉ. Thời gian như ngọn gió, tuổi trẻ cũng theo mùa. Thời gian qua, chỉ còn tấm lòng với nhau ở lại. Xin cùng nhau giữ chặt mối giây.

◆ **Tr. Phạm Văn Chương (Melbourne)**

Ông còn nợ Liên Lạc nhiều lắm đó, đừng có mong cười trừ, nào là “trang Úc Châu” nào là “em sẽ gửi disk qua để Liên Lạc khỏi mất công đánh máy lại”, nào là “kỳ sau sẽ có bài t ường thuật sinh-hoạt H.Đ. Trưởng Niên”.v.v..

Nói cho vui vậy thôi chứ cũng biết là “đăng ấy” đang bận. Dù “chưa” làm nhưng có “nghĩ đến” nhau cũng đã là quý lắm rồi. Không bao giờ Ngựa này quên những ngày vui ở Melbourne năm xưa với những anh chị em ở đó.

Bến xưa ngóng đợi bóng hình

Hương xưa phảng phất ân tình đợi mong

(Chung tình miên man - Thơ Phạm Quân Khanh)

◆ **Tr. Dương Văn Hóa (Toronto)**

Cám ơn Đoàn Anh đã lưu tâm đến Hương Đạo Trưởng Niên ở Toronto. Bài sinh hoạt của CLB H.Đ Toronto sẽ xin đăng ở LL số này. Nếu lần sau, Anh cho thêm chi tiết thì vui biết mấy. Riêng Ngựa này luôn luôn nhớ hôm Anh Chị cho ăn đồ Huế ở Ngân-Hà (393 Dundas W. Toronto) ngon và ớt cay xè làm nhớ nhà chi lạ.

◆ **Tr. Phan Thanh Hy (từ V.N.)**

Đi xa mà còn nghĩ đến Ban Phụ Trách Liên Lạc mà gửi bưu-ảnh về thăm, anh em cảm động vô cùng khi hình dung một Trưởng kỳ cựu, cao niên về lại chốn xưa với bao kỷ niệm. Hà-Tri-Chương có bốn câu thơ trong bài “Hồi hương ngẫu thư” thiệt hay mà Chi Điền dịch như sau :

Tuổi trẻ ra đi, già trở lại

Giọng quê không đổi, tóc pha sương

Thiếu niên gặp gỡ, không ai biết

Cười hỏi : “Từ đâu” ? Khách viễn phương !

Khi Anh trở về Pháp thì Liên Lạc đã có bài phỏng vấn anh rồi đó.

◆ **Tr. Nguyễn Hồng Vân (Hà Mã Tân Tâm) Melbourne.**

A ha ! Vui quá ! Hẹn gặp lại nhau ở Thăng Tiến 6 như đã hứa trong thư (11 Dec. 97) đấy nhé.

Đề nghị nhắc Ngựa này góp ý để Đặc-San Tây-Sơn ngày càng phong phú hơn.

Nhật ký Liên Đoàn năm 1997 : Rất đầy đủ, nên tươi vui hơn chút xíu nữa, vì mình cần thấy nụ cười (hay mỉm cười khi đọc), như vậy mới là Hương Đạo.

- Phần song-ngữ : được lắm, càng dễ dàng cho các em đọc.

- Thấm thía nhất là đoạn văn “Chuyện Con Ngỗng Trời” làm cho Ngựa này suy nghĩ nhiều. Nếu Phong trào chúng ta có được tinh thần đồng đội như bầy ngỗng trời thì chuyện chi mà chúng ta không làm được !

- Đặc san có đủ trang cho Cha, bài cho Mẹ, trang cho Thiếu sinh, phần cho Ấu sinh, bài viết của Thanh sinh vân vân . . . Kể ra thì nhiều lắm.

Viết đến đây mới nhớ : Đặc san có vị chủ biên là nhà thơ, rất nặng lòng với H.Đ. mà Ngựa này đã từng quen biết từ TT5, quá dồi dào kinh nghiệm, rứa mà còn hỏi Ngựa này làm gì nữa, hỏi Hà Mã Tân Tâm ?

◆ **Tr. Nguyễn Đức Dziên (Seattle)**

Nhận được thiệp Giáng Sinh có tiếng nhạc reo vui, nhưng trong lòng Ngựa này thoáng những lo âu cho đềng ấy.

Việc Hương Đạo là việc chung, cần có nhiều bàn tay góp sức vào thì cuộc chơi mới thấy vui, phấn khởi và có thể tránh những sơ sót. Trang sinh hoạt Hương Đạo trải dài trên báo Tiếng Dân đã một năm nay, đó là một cố gắng của Chôn Chăm Lo, nhưng nếu biết san sẻ hay có sự hợp tác của nhiều lớp người trong Liên-đoàn, trong Xóm thì có thêm nhiều người tham gia cuộc chơi, vì như ai cũng biết Hương Đạo là một cuộc chơi kia mà ! Hơn thế nữa, cần có người sẵn sàng tiếp đước cho mình một khi mình có gì trục trặc (bệnh, bận, đi xa v.v. . .) để công việc vẫn tiếp diễn đều đặn. Nên biết rằng trên đời này chẳng có gì quan-trọng cả, vì : Mọi sự sẽ đến, mọi sự sẽ đi và tất cả đều ổn thỏa.

Vì Bưu điện Canada đình công, thư từ đến chậm nên quá bận cho số Liên Lạc số 25 phát hành cho đúng hẹn nên đành thất hứa không có bài cho Trang Sinh Hoạt H.Đ. nhân dịp đây

năm.. Như Ngựa này, xấp xỉ thất tuần, phụ trách tờ Liên Lạc, nhưng gần như việc chi mình cũng tham-khảo ý kiến chung để cùng san sẻ trách nhiệm. Đó là cách làm việc của một công trình tập thể.

Chúc đảng ấy sức khỏe tốt, suy nghĩ lại những lời anh Thoại nói, để còn cùng chơi lâu dài kia mà.

◆ Tr. Phạm quang Lộc (Portland)

Rất cảm ơn thiệp Giáng Sinh và Năm Mới Trưởng gửi cho Liên Lạc, rất nhiều ý nghĩ. Tiếc là ở xa, không thể đáp lời mời qua dự lễ nhân ngày trọng đại của Thầy Giuse Phạm Thế thụ phong Linh-mục. Nhân dịp này Ban Phụ Trách Liên Lạc xin gửi lời mừng L.M. Phạm Thế và xin cùng được vui cái vui chung của Gia-tộc họ Phạm ở Portland.

◆ Tr. Vĩnh Đào (Pháp).

Đọc thật kỹ bản sao thư đề ngày 9-11-97 gửi qua Cậu Tôn, mới thấy sự uyên-bác của Trưởng. Khi đào sâu ý nghĩa tên rừng của Tr. Võ Thành Minh.

Nhưng ở trang đầu, đoạn giữa có ngoặc đơn, đề cập đến Ngựa CK, xin Trưởng đừng bao giờ để trong trí ý nghĩ đó, vì tự nhận là không xứng đáng. Dù vậy, cá nhân Ngựa không bao giờ quên được sự tương-giao tốt đẹp giữa chúng ta.

Chị K. Sơn có điện thoại cho hay Trưởng có hỏi thăm gia-đình Ngựa và anh em Québec trong kỳ “tempête de verglas” vừa qua : cây cối gãy đổ, điện tắt có nơi 2 tuần, đường sá đầy tuyết. Chính phủ Canada phải huy động 7000 binh sĩ tiếp tay với Quebec (một tỉnh luôn luôn đòi độc lập và tách rời khỏi Canada). Điện lực Hoa-Kỳ phải tăng phái cơ giới và từng đoàn chuyên viên, dân chúng phải vào ở tập trung ở các nơi tiếp đón, ăn uống, ghé màn đều do chính phủ lo liệu. Thiệt hại rất nặng. Sau một tuần thì nhà Ngựa có điện sau khi di chuyển qua tạm trú nhà của người con trai. Có vùng thì điện cúp đến 2 tuần vì lý do cây cối, trụ điện gãy đổ, toàn vùng.

Cũng nghe Chị Sơn cho biết là Trưởng sẽ bay xuyên lục địa Hoa-Kỳ một chuyến nữa, trước khi về Trại TT6. Người mảnh mai như Nai mà có một sức voi, khiếp thật !

Tấm thiệp Scouts de France thực hiện rất đẹp và cảm ơn những lời chúc quá đẹp mà Trưởng đã dành cho trong thiệp.

◆ Tr. Nguyễn Hữu Minh. (Melbourne).

Liên Lạc đã nhận đủ củi lửa từ bên ấy gửi sang. Đạo này báo chí nói là Úc Châu cháy rừng ghê gớm lắm phải không ? Cảm ơn lời khen Liên Lạc. Đảng ấy viết là L.L. đã cho tụi em thêm nhiều món ăn . . . tinh thần ! Thiệt không ? Nếu có món ăn “Thật” như thịt Kangaroo thì tuyệt hơn. Ý là đảng này nhắc khéo là hãy kể cho nghe sinh hoạt nhiều hơn nữa của đơn vị Tây Sơn như trong Đặc san số 5 của anh em đảng ấy, để khắp nơi được biết thêm thì vui biết bao. Dù sao, Liên Lạc cũng có quảng bá Đặc San Tây Sơn với nhiều cảm tình quý mến.

Mừng là anh em, nhất là Trưởng Nguyễn Hữu Minh sẽ qua Washington DC dự trại TT6 gặp lại nhau cho vui. Tới lều của H.Đ. Trưởng Niên là gặp Ngựa này liền, khỏi sợ đi lạc !

◆ Tr. Phạm Bá Thăng (Virginia).

Nhận được thư đề ngày 20-11-97 cùng với một số văn kiện liên quan đến “việc rắc rối” Ngựa buồn hơn 5 phút, và không ngờ sự việc xảy ra trầm trọng như vậy !

Rất thông cảm nỗi khó khăn của Trưởng, nhất là câu : “Đại gia-đình sẽ không có nghĩa gì khi tiểu gia-đình lung lay” Rất đúng.

Trong trường hợp tế nhị này, Liên Lạc không thể làm gì hơn được, chỉ mong Trưởng (và bề trên) xử sự sao cho được vẹn toàn. Biết là vậy, nhưng không phải dễ !

Còn một chuyện khác, cũng quan trọng là tại sao đảng ấy lại thôi chúc Lý Trưởng làng Bách Hợp “ngang xương” như vậy.

◆ Tr. Trương Văn Can (Dallas)

Xin cảm ơn Trưởng đã có nhận xét về bài “Đám cưới tại Làng Cây Phong” Ngựa CK chỉ

tường thuật theo mắt thấy tai nghe. Tr. Đỗ Quý Toàn và Tr. Đ. Quyên (Phụ mẫu cô Dâu) là dân Làng Thiên, Tr. Bằng Lăng (cô dâu) cũng là Thiên-sinh. Chủ lễ và phụ tá là Tr. Nguyễn Tấn Hồng và Tr. Trịnh Đình Tấn đều là dân Làng Thiên cả.

Danh từ Bụt là danh từ Làng Thiên xưng tụng đấng Chí-tôn cũng như Phật vậy (cũng như người đứng đầu một quốc gia thì có nơi gọi là Tổng-Thống, có nơi là Quốc Vương, có nơi là Quốc Trưởng và cũng có nơi gọi là Tổng Bí Thư v.v. . .)

Nhập gia tùy tục, vào chùa thì gọi là “Phật”, lên Làng Cây Phong thì cũng xưng tụng “Bụt”. Đó là hình thức lễ nghi. Cần nhất là tấm lòng và sự thành kính mới đáng kể. Rất mong Trưởng hiểu cho như vậy.

◆ Tr. Trần Văn Thao (Vermont).

Đọc thư Anh (22-12-97) với nét chữ không còn quốc thước như mấy thư trước trong lòng em buồn vô hạn, nhất là đoạn anh viết :

“Nhân đây tôi cũng xin Trưởng cho tôi một khoảng trên Liên Lạc, để cảm ơn và xin lỗi tất cả anh em và Trưởng HĐVN đã nhớ đến mà viết thiệp chúc vào dịp cuối năm nay.

Nếu trong tương lai, việc giao dịch bằng thư của anh em chúng ta, mà tôi không thực hiện được, thì xin các Trưởng biết rằng không còn hy vọng thư từ với nhau nữa. Thật tiếc, nhưng bất khả kháng. Xin thông cảm”.

Đoạn cuối thư, anh còn viết thêm :**“Cảm ơn Thao đã nhắc đến Lịch sử HĐVN, nhưng tự lượng sức người chỉ có thể thôi. Xin những người tài cao học rộng hơn ra tay cứu độ”.**

Trời ơi ! một ngôi sao đang yếu dần. Cầu mong sao cho anh Cả, Cụ Tiên Chỉ Làng Bách Hợp vẫn giữ được phong độ như năm ngoái khi ngao du Montréal, Ottawa, Toronto. Xin Anh yên tâm tịnh dưỡng cho khỏe trí để đôi mắt được bình thường sau khi giải phẫu vào tháng 3/98 này .

Đọc đoạn trên, xin các Trưởng xem như lời nhắn nhủ của Trưởng Trần Văn Thao, một huynh trưởng đã có thời “Tung hoành oanh liệt những ngày xưa” như hình vẽ Ông Cọp Yên Tử

mà Trưởng Lê Thọ đã trình bày ở hình bìa Liên Lạc số 25 vừa qua, hình này là thu nhỏ tranh của Tr. Lê Thọ tặng Trưởng Thao, người có tên rừng là Cọp Yên Tử.

Chúng ta cùng chung sức cầu mong cho Cụ Tiên Chỉ Làng Bách Hợp được trở lại như xưa. Mong thay !

◆ Tr. Trần Anh Mỹ (Portland).

Năm ngoái lên mạng lưới Internet hình con trâu, năm nay hình Ông Cọp, anh em trong Ban Phụ Trách lấy làm khích lệ lắm. Đó là công khó của nhiều anh chị em gom lại, trong đó có cả Trưởng mới có quang cảnh ngày nay.

Đọc message dài Trưởng gửi cho Ngựa này, đọc đi đọc lại đến bốn lần (nói thiệt đó) buồn buồn sao ấy. Nhất là mấy câu : “Khai phá vẫn chưa ra nổi vì không có bài. Đã có mời một số Trưởng viết cho K.P. nhưng chờ mãi không thấy . . . ? Có lẽ một số Trưởng “chè” K.P. dở ẹt nên chẳng màng đến ! ? Ủng hộ, khen ngợi thì nhiều, khuyến khích ra báo nhưng không có gửi bài . . . thì làm sao mà ra báo !”

Đọc xong 4 lần , thương “đằng ấy” chi lạ. Trong bụng (chứ chưa lên trên đầu) định rằng sẽ thu xếp viết một bài cho K.P. (mặc dù chưa có lời yêu cầu và Ngựa cũng chưa bao giờ dám hứa) để có báo ra mà đọc cho biết tin nhau.

Huy Cận có mấy câu ngũ ngôn :

Tôi không đành nói xấu

Đời, đời rất hiền từ

Nhưng hoa xuân không đậu

Thôi, mong gì trái thu

(Lửa thiêng - Hối hận - Huy Cận)

Trưởng Mỹ ơi ! không viết bài làm sao mà có báo như Trưởng nói cũng như Xuân hoa không đậu làm sao mà mùa Thu có trái được; nhưng trên đời này có lắm người vì hoàn cảnh riêng biệt mà không đến với chúng ta được, tuy thâm tâm họ rất tốt, đầy thiện ý. Có cơ hội, hay là cơ duyên thì đúng hơn, họ sẽ nhập cuộc với chúng ta. Cứ tin đi, anh Thao sẽ đến với K.P. như K.P. đã cảm mến Liên Lạc.

Được chưa , đừng lo !

Tr. Nguyễn Văn Thuất (Sydney)

Cầm trong tay tờ Phù Sa mới thực hiện : cả một quá khứ huy hoàng hiện ra trước mặt, mừng, rồi đến ngạc nhiên và . . . say sưa đọc. Đọc để nhớ Úc Châu hơn 2 năm về trước, đọc để nhớ anh em H.Đ. đã gặp từ khắp nơi ở TT5, ở Sydney, ở Brisbane, ở Melbourne và gặp lại hình bóng một “ngôi sao đã lên” và một Akéla quỳ dưới đất, sát và thấp hơn sân khấu để điều khiển ấu đoàn trong màn múa hát đêm lửa trại của hôm khai mạc.

Cả một kỷ niệm xưa (!) hiện về.

Rất phục sự làm việc hăng say của Thuất, tham dự trại hè ở Brisbane (xin nhắc để các nơi biết : Hè Úc Châu là mùa Đông của các nơi khác), nhận chủ động trong Ban Bảo Trợ nạn nhân bão lụt tại Việt Nam, làm đầu tàu Làng Trường Niên Sydney (gia đình Bách Hợp), rồi lại sửa soạn hành trang cùng với anh chị em Úc Châu sang thủ đô Hoa-Kỳ tham dự TT6.

Đó là chưa kể đến những kế hoạch đã đưa ra và còn cất giữ nhiều kế hoạch mới trong đầu nữa, hèn chi mà thân xác mảnh mai, nhưng không ngờ “nội lực” mạnh như vậy.

Nhớ mãi những ngày ở Sydney.

◆ Tr. Nguyễn Thanh Viêm (Úc Châu)

Chao ôi ! nhận được thiệp Giáng Sinh của Anh Chị cho, lại có quà cho cháu nội của Ngựa, làm sao mà nói cho hết sự cảm động mà anh chị đã dành cho tụi em.

Trong thiệp có cả ban biên tập Liên Lạc, nên xin ghi ra đây để các anh em đều biết :

Ban Biên Tập Liên Lạc = LIÊN miên LẠC quan
Anh Ngựa Chụm Khó = MÃ đáo công thành
Chị hoa Tường Vy = BA khai phú quý
Gia đình các anh chị KHƯƠNG AN THỊNH VƯỢNG

Chị Vịt Nước, à quên , chị Bông có hỏi Ngựa CK tên rừng của Đại-huynh là gì để ghi dưới bài thơ Xuân Cầm, Ngựa CK bí, nên xin đề tên. Còn Chị Bông thì chị khoái đề là Vịt Nước, vì chị là người dạy nấu ăn cho canadiennes nên bày ra nhiều món vịt hầm, vịt quay, vịt tiềm v.v. , dù sao cũng không bằng món canh hỏ qua và chả

tôm của Bà Dâu Trường Từ-đường họ Nguyễn ở Hội-An.

Nghê Anh nói là TT6 sẽ có mặt anh chị, mừng ghê vì Xóm Montréal ghi danh 14 vị, xóm Ottawa 11 vị. Kỳ này anh chị em Trường Niên chắc sẽ đông lắm, có thể lên 70 đến 90 “Trại sinh Cụ”.

Có Tr. Trương-Thọ , hiện ở Montréal, trước đây có sinh hoạt ngành Ấu ở Hội An, rất biết Anh.

Anh Viêm ơi ! Mấy năm trước đây, ở Úc Châu có một nữ độc giả Liên Lạc là Bồ Câu Yêu Đời, thường hay làm thơ xướng họa, bỗng nhiên đứt giây. Nếu Anh có địa chỉ, xin Anh cho biết để nối lại nhịp cầu Liên Lạc.

Rất cảm ơn Anh Chị và nhớ Canberra lắm.

◆ Tr. Phạm Hữu Vĩnh (Brossard).

Lời chúc của Anh đến vừa đúng lúc và rất linh nghiệm : Bão Verglas, điện tắt tối mù nên Ngựa CK được dịp nghỉ ngơi không làm chi cả suốt tuần lễ, sau đó mới có điện, đúng như anh viết “Chúc toàn gia như ý”

Nhớ lần họp Trường Niên, Chị Vĩnh có nói : “đọc mã-thư và Thư tín của Ngựa, chị biết lúc nào Ngựa cụt hứng (trả lời vắn tắt phải phép) và lúc nào cao hứng (là phi dữ lắm, văn thơ, Kiều, ca-dao tuôn ra hết)”.

Chị Vĩnh tinh ý thật, hèn chi mà làm thầy dạy tài-chi cho thiên hạ. Cuốn Vidéo tài-chi Anh chị bỏ công thực hiện đang được “bê trên của Ngựa” hâm mộ và thao dượt hoài.

◆ Tr. Nguyễn-Đức-Chánh (Gấu linh hoạt).

Vì sai địa- chỉ nên Ngựa nhận 1 lúc 2 thư và nhiên liệu Trường gửi cho Liên Lạc ! Nhìn nét chữ viết quá đẹp, ai làm đốc-tờ phần nhiều là chữ viết rất xấu, khó đọc, đàng này ngược lại, nhìn những hàng chữ như những áng mây bay, lướt thướt phiêu bồng; đẹp hơn cả các kiến trúc sư ghi chú ở các bản họa đồ xây cất.

Dù thư đến chậm 2 tháng nhưng đọc lời khen Liên Lạc, Ngựa này tưởng chừng như “mới”, vì là một độc giả “rất mới” của Liên Lạc.

Các đảng viên (cũ) đảng quần cụt Pleiku đều có nhắc đến Trường (Các anh Phiêu, Thanh ở Úc Châu, anh Thường ở Toronto), như vậy, đi một vòng, chúng ta đều gặp lại nhau cả. Chú Từ cho tôi biết là hôm Tết, Trường có gọi điện thoại thăm và đã chuyển lời chúc Trường đến tôi

Xin cảm ơn. Biết là đảng ấy . . . bạn. Nhưng “có khi nào ngắm bóng mây” thả hồn về thời oanh liệt ngày xưa thì viết lại vài đoạn vui buồn về đời lều trại(chớ không phải lều chõng của các Cụ Đồ) cho anh em đọc cho vui Làm sao mà quên được những kỷ niệm thời thanh-xuân được, những cái không thể quên; chỉ có thể chôn lấp nó bằng gió bão thời gian và đất cát không-gian mà thôi, hãy khơi dậy nó lên Trường Chánh ơi !

◆ Tr. Nguyễn Quốc Khải (Mèo siêng năng) .

Cám ơn những lời chúc đầu năm của Trường. Đã giao chú Thủ-Quý đem vào kho cất giữ nhiên liệu Trường “bơm” cho Liên Lạc.

Việc được “ phong thần “ đã tạm giải quyết xong. Có Cụ Lý Nguyễn Công Trứ và 2 vị anh hùng Lương-sơn-bạc miền Tây qua cùng chung sức làm thì “thấm béo chi “ cái Tiểu Trại Trường niên, phải không Trường ?.

Chúng tôi không bao giờ là người bi-quan, ngại khó. Những người bi-quan ngại khó là những kẻ thấy con sông mà không bao giờ thấy chiếc cầu. Chúng tôi không bao giờ là những người thời-cơ chủ nghĩa, vì những kẻ thời cơ chủ nghĩa là những kẻ chờ đợi ai bắc xong cây cầu rồi chen lấn dành nhau để băng qua trước. Chúng tôi chỉ ước mong làm người có “tinh-thần trách nhiệm”. Người có tinh thần trách nhiệm là người khi thấy con sông là đã nghĩ ngay đến cây cầu và “chính mình góp sức để chung sức xây cây cầu “.

Riêng hai chiến sĩ Thùy và Hiệp, Ngựa tôi xin liên lạc cùng với Trường Trứ ba ngày trước khi nhập trại.

Xin giữ chặt mối giây.

◆ Tr. Trần Trung Du (Đông-Hải)

Nhìn tấm thiệp Trường gửi qua, trong lòng tự thấy có lỗi với Trường nhiều, vì dạo này ít gửi thư vấn an Trường. Những lời chí tình trong thư mà Trường đã dành cho Ngựa C.K., đã dành là những lời khen (hình thức) nhưng không biết giữa những hàng chữ này có bao hàm (ẩn hiện) đôi lời trách khéo không ? Xin có thư riêng gửi Trường.

◆ Chị Đoàn Thị Vô Danh (Cali)

Hỡi Kẻ “VÔ DANH “ !

Được Chị Tý (con !) trao tiền và thư, chị Tý nhờ Ngựa trả lời giúp, vậy xin y lệnh.

Chị hỏi : Chị Tý lúc này ra sao ? Vui ? Buồn ? Tếu ? Nghiêm ? . Xin thưa : Có đủ thứ chị hỏi. Vẫn anh dũng như những ngày ở Thăng Tiến 5. Chị Tý nhờ Ngựa hỏi chị là đi ngao du Bắc-Âu như vậy có kéo theo anh tiểu-đồng nào không ? Chị (Liên) than là “Tết nhất lại sắp tới, chất lên đầu chúng mình thêm một tuổi nữa, nhưng tôi hy vọng Chị (Tý) cũng như tôi vẫn quấy phá mọi người để cười chút xíu cho vui, miễn sao sự quấy phá này không làm phật ý ai mà thôi “.

Ngựa CK nghĩ : Cả hai bà Chị này khôn quá trời ! tha hồ quấy phá, vì phía “liên ông” chúng tôi đâu dám động đến quý Bà, vì khi đá kích 1 người đàn bà, dù đúng gay sai, bọn chúng tôi đã thua 50% rồi, bởi “người ta là phụ-nữ ! Tuy là “phái yếu” nhưng mạnh vô cùng. Chúng tôi biết thân phận lắm.

Nghe chị (Liên) kể “Kỳ trại TT6 này một số dân gia-đình Bách-Hợp Nam Cali đến Trại, nhưng sẽ không ở lại trại mà chỉ đến dự vài buổi rồi trở về nhà thân nhân”.

Nghe mà buồn ! Tại sao không ăn ở tại trại để chung vui với anh chị em Trường Niên cho vui ? Ba năm một lần mà ! Tôi (Tý) cũng có bà con ở Virginia chớ bộ ! nhưng anh chị em bên này đi chung cả Xóm, nhập thêm xóm Ottawa cùng ăn, cùng ở, cùng vui trong mấy ngày tại trại, sau đó có mấy ngày tự do mới đi thăm bà con được. Ráng năn nỉ gia đình B.H. Nam Ca-Li

ở lại Trại để “quấy phá” cho có thêm bạn, thêm vui ! Có chết chóc ai đâu ? (đó là lời Chị Tý Con

◆ Tr. Trần Đình Thủy (Merkel).

Xóm này thành lập đầu tiên mà không thêm xóm-viên nào mới cả. Chỉ có Trưởng Xóm kiêm Hương-bộ, kiêm Tuần-đình, kiêm Mõ Xóm. Có thêm Phó Xóm kiêm thư ký, kiêm thủ-quỹ, kiêm giao-tế. Bao sân giới thật !

Nhìn thiệp chúc của gia-đình Họ Trần-Đình, thật đẹp, gửi nhiên liệu đầy đủ, xin cảm ơn nhiều, tuy nhiên có 2 điều, một là giải đáp thắc mắc, thứ đến là niềm lo “thiếu nợ”:

1- Trưởng Xóm than là sợ ngày về hưu “sẽ buồn lắm”. Đừng lo ! Phụ với anh em tui một tay đi, lãnh giùm cho Liên Lạc một năm 2 số Xuân Hạ, còn phe tui thì Thu Đông. Chia đồng đều, chắc hết than buồn, chỉ sợ than mệt mà thôi, được chưa ?

2- Tiếc là không được dịp gặp hè vừa qua để “trả nợ món ăn Huế” cho xong, đừng tích-lũy để tính tiền lời nghe ! Thật ra, Hè vừa rồi, Con, Rể, Cháu phượng xa về cũng họp, thường hay đi ngao du với đám đó nên thường vắng nhà. Tiếc thật ! Đã có Sói Cháu nội, tức là đã có thêm tân nữ xóm viên, sao không thấy khai báo để cùng góp vui ? Bộ muốn trốn quân-dịch há ?

Để đó, tính sau.

Ai than lúc về hưu là buồn ? Sai! Mệt chứ không buồn. Như Ngựa này thì mệt 1 phần vì tờ Liên Lạc, nhưng có cái khác, “ngán” hơn (mà có lẽ nhiều người đều như vậy) là trước kia, khi còn đi làm, cả ngày chỉ có mặt ở nhà mấy giờ đồng hồ khi ăn, xem T.V., xong mệt là đi ngủ. Ngày cuối tuần đi bát phố, chợ búa, thăm viếng bà con bạn bè, “rất ít thì giờ rảnh”.

Nay về hưu thì 24/24 giờ đều có mặt ở nhà, không có lý do gì để than mệt cả, đi ra đi vô đều “đụng” đến đấng “Bê trên”, dễ sinh chuyện lắm, công việc nhà không tránh đi mô được, khi ấy mới thấy làm “liền bà” sướng hơn nhiều, lúc này là lúc các Bà “chỉ tay năm ngón”. Nào lái xe đi đây, đi đó, xúc tuyết, đưa đón cháu đi học v.v.

Với kinh nghiệm, Ngựa “dạn riêng” Cụ Trưởng Xóm : Nên “ủy quyền” một số công việc

cần thiết ngay từ bây giờ để khi Cụ Trưởng Xóm về hưu thì Phó Xóm đã quen thuần công vụ rồi, cứ thế mà tiếp tục làm, ngoại trừ ủy-nhiệm tiếp cho Xóm viên con, xóm viên cháu.

Nói nghe chơi, đừng tưởng thật mà làm tới thì ai có hỏi, thì Ngựa này “Chối” “đó nghe !

Chúc cả nhà thật vui .

◆ Nhà thơ Tuấn Việt (Seattle)

Đã nhận đủ các bài thơ của Đoàn Anh, xin đăng dần, trong đó có cả “cắm nang” dặn dò mỗi khi “gặp bí”. Đã ghi địa chỉ mới của nhà thơ. Cảm ơn đàn anh đã gửi cho củi lửa và cả “cò tươi”

Đạo này Xóm Seattle có gì vui không ? Ông Trưởng xóm mới chắc có sinh hoạt mới. Đàn anh có tin tức gì về sức khỏe chị Lê Văn Ba không ? Từ lâu vắng tin chị, dù Liên Lạc vẫn gửi đều. Cầu chúc Chị Ba có sức khỏe tốt, Chị là một người rất vui tánh và mến thương báo Liên Lạc.

Đa tạ bài thơ của Anh tặng cho gia đình Thoại. Rất tiếc là Thoại này tài kém nên đành chịu thất lễ. Cũng như ngày xưa Lý Bạch đến lầu Hoàng-Hạc, thấy cảnh hùng vĩ nên thơ, nhưng khi đọc thơ của Thôi-Hiệu, Lý Bạch không dám tức cảnh đề thơ nữa, chỉ chép hai câu sau đây :

Nhãn tiên hữu cảnh đạo bất đắc,

Thôi-Hiệu đề thi tại thượng đầu .

(dịch là : *Cảnh tiên trước mặt khôn vung bút,*

Thôi Hiệu đề thơ nặng mái đầu).

(Lại dám “điều oai linh rừng thẳm” và lại xưng là Lý Bạch, liêu thật !)

◆ Sói Con Đã Già (Toronto)

A ha ! nhớ giữ lời đấy nhé ! Nhắc lại lời đăng ấy viết (ngày 06-12-97) “ . . . Năm 1998 này, Sói Con Đã Già có nhiều thì giờ nói chuyện dài với Mã-Tử . . . ”)

Cụ Tỉnh về quê thăm Bà Đầm đã 2 tháng nay chưa về, khi trở lại, Ngựa xin triệu tập đảng ấy và cung thỉnh Cụ Tỉnh cùng nhậu một bữa.

Đảng ấy hỏi : Anh Thoại ơi, chuyện V.B. càng ngày càng nát bét, anh có cách gì cứu không “? Nói chi lạ rứa ? Trên nớ có cả rừng đại-thụ mà chưa rung chuyển được, nói chi đến

cổ đại này. Đành “đi chằng hẳng” vậy ! Chờ khi nào Sói Con Đã Già hú lên một tiếng là, a-lê-hấp, nhào vô ngay. Có lẽ chờ Cụ Tỉnh về, Ngựa này sẽ bàn lại để cùng cuốn cờ theo S.C.Đ.G. cho phải đạo.

◆ Tr. Trần Thường (Toronto).

Đọc thư Anh thấy buồn nhiều hơn vui, anh Thường ơi ! Buồn làm chi cho mệt, còn sống ngày nào thì hãy vui ngày đó. Đành rằng có một sức khỏe tốt thì hẳn vui thú hơn, nhưng làm sao tránh bệnh được, nhất là ở vào lứa tuổi chúng ta. Thoại tui cũng mang bệnh tim đã hơn 30 năm nay, ở V.N. xe ambulance chở vào St. Paul 2 lần, qua đây phải thăm viếng định kỳ Institut de Cardiologie (không thì nhớ) uống thuốc đã 30 năm, mỗi ngày 3, 4 thứ . . . Có sao đâu !

Dù vậy, hễ khi leo thang lầu hoặc khi làm việc gì có tí effort physique thì lại thở, mệt, phải nghỉ, có khi phải xịt NITRO, rồi cũng xong, cũng đồng bệnh với Anh T.V.Thanh ở Sydney vậy .

Hè này Anh qua Virginia dự trại T.T.6, gặp nhau, anh sẽ thấy vui hơn cho mà coi. Thoại vừa mới nhận thư anh Đoàn Lai, nghe nói có 1 cháu gái (đâu của anh Ái Hoa Trần Đình Ẩn) ở Montréal mà tôi không có địa chỉ.

Chúc Anh khỏe để còn vui chơi với anh em Hương Đạo.

◆ Chị Sơn Ca từ tốn (Pháp)

Nghe Chị Xuân Lan báo tin là Chị Sơn Ca sẽ qua Hoa-kỳ dự trại HỌp Bạn TT6, vui quá, chỉ thiếu tin tức chị Trúc-Lê nữa, vị chi là “Tam Nữ Đồ Vương” sẽ qua Mỹ phò hội.

Trong thiệp, chị có lời chúc Liên Lạc “phát tài” và trờng thọ trong năm mới. Phát tài là có thể thêm nhiều tài để giữ mối giây liên lạc giữa anh chị em năm châu bốn biển, khuá chuông gõ trống sao cho mọi người còn “mê ngủ” phải vùng dậy để “lên đường”. Nếu có Chị Sơn Ca tiếp tay, tiếp sức, tiếp lời cho, thì Liên Lạc còn khá hơn nữa Chị ơi !Chị thử viết vài bài đi, dài ngắn chi Liên Lạc cũng xin đăng hết, vì Liên Lạc

thiếu ngòi bút của nữ độc giả , chờ chị ra tay đó, họ mới mở chăn thức dậy.

Có một điều hơi bất ngờ là chị chúc nhà văn Tín-Trai có nhiều tác phẩm mới. Tín-Trai là ai ? do đâu mà chị biết, có tài cán chi không mà chị đợi chờ tác phẩm mới ? Lạ quá, chờ chị giải đáp cho. Còn Trưởng T.V. thì vẫn còn là “Trưởng Hàm”, dù đã đi dự đủ 5 trại HỌp Bạn Thăng Tiến và sẽ dự TT6 nữa, vì trong tử-vi có cung “ PHU” xấu, cứ dìm phá hoài nên không bao giờ ngóc đầu làm Trưởng thực thụ được. Chạy trời cũng không khỏi . . . số.

◆ Tr. Nguyễn Xuân Mộng (Sacramento)

Sự bền bỉ với Phong trào của Anh Chị vùng Bắc Ca-li thật đáng cảm phục. Nhớ lại bóng dáng anh chị ở các trại HỌp Bạn TT2 (Toronto), TT3 (San José) với những hình ảnh quảng bá cho Liên Đoàn Sacramento làm cho chúng tôi nhớ hoài. Vậy thì TT6 này anh chị có đem theo Sacramento cho thiên hạ được chiêm ngưỡng không ? Kỳ TT4 ở Pháp đã đi đón hụt anh chị rồi.

Cám ơn 2 tấm hình anh chụp ở Trại Cát vàng (Milpitas) (tiếc là anh không ghi chú danh tánh ở phía sau để tiện giới thiệu), chỉ biết 2 sói cháu nội của anh chị thôi.

Nếu Hè này được có thêm anh chi ở Trại HỌp Bạn TT6 thì Hương Đạo Trưởng Niên sẽ được nhận thêm nhiều ý kiến thực tiễn do kinh nghiệm mà anh chị đã thu nhận được ở các buổi sinh hoạt với anh chị em Trưởng Niên. ✨

NHẮN TIN

Trưởng Nguyễn-Văn-Thuất : Đã nhận thư và các tin tức đăng ở Trang Sinh-hoạt HĐVN, một phần lớn đã “mượn” để đăng vào Liên-Lạc số này. Xin thành thật cảm ơn Trưởng, Gửi lời thăm Akéla PHI-LAI và hẹn gặp nhau cả hai Ông Bà ở Trại Thăng-tiến 6 sắp đến.



SÁCH BÁO



NHẬN ĐƯỢC

1. Bản Tin Hướng-Đạo Việt-Nam. Số 8

Phát-hành tháng 12 năm 1997

Do Ban Thường-vụ Hội-đồng Trung-Ương HĐVN thực-hiện mỗi năm 4 lần. Gồm đầy đủ tin tức HĐVN khắp nơi và HĐ Thế-giới.

Địa-chỉ : 4 Clos Bernard Palissy - 78280 Guyancourt - France.

2. Đặc-san Tây-Sơn . Số 5

Phát-hành tháng 10 năm 1997

Do Liên-Đoàn Quang-Trung HĐVN Melbourne Úc-châu thực hiện.

Địa-chỉ : 3 Olinda Ave. , Springvale, VIC. 3171.

Đặc-san gồm 46 trang (gồm quảng cáo) nhiều hình ảnh sinh hoạt HĐ của Liên-đoàn và nhiều bài song-ngữ do các anh em trong Liên-đoàn viết ra. Hoan nghênh Ban Biên-tập, đặc biệt là vị Trưởng-ban kiêm Thi-sĩ, nhưng tìm hoài mà không thấy bài thơ nào của Nguyễn-Đức Tri-Ân cả. Lạ thiệt !

3. Bạch-Mã - Số 19

Phát-hành tháng 12 năm 1987. Mỗi năm 4 kỳ.

Do một số Trường "Gạo cội"- chủ trương, với sự đánh trống thổi kèn của Tr. Tôn-Thất-Hy.

Bạch Mã là nơi phổ biến Tin Tức Huấn-luyện và Diễn đàn Tráng-sinh.

Địa-chỉ : 10542 Greta Circle, Cypress, CA. 90630 - USA.

Bạch-mã in trên giấy hồng, gồm 24 trang (không quảng cáo). Nội-dung đăng những bài hồi-ký của một số Trường kỳ-cựu, Thơ, Tin-tức, một số bài do các Trường viết về chuyên-môn (như "Ngành Thanh ở H.Đ. Hoa-kỳ" của Nguyễn-Tấn-Đệ, như "Đặc-điểm của Ngành Ấu" của Lê-văn-Ngoạn v.v...). BạchMã là một diễn-dàn rất cần cho các Trường đang cầm đơn vị "để giữ vững tay nghề".

4. PHÙ SA - Số 11 (Phát-hành tháng 10-1997)

Một tờ báo vắng bóng lâu ngày, gần hai năm nay, rất nhớ. Nhớ luôn cả Úc-châu. Nói thiệt đó !

Hình ảnh rõ ràng, in ấn mỹ-thuật, nét chữ màu xanh tươi mát , phảng phất những ngày ở Rừng bạch-đàn của Thăng-tiến 5.

Tờ báo của HĐVN Úc-châu thực-hiện với sự săn sóc đặc-biệt của Voi Càn mẩn (Voi "ống sậy" cũng được). Mong Phù Sa đi nhịp bước đều đặn.

Địa-chỉ : Tim mãi, không thấy ghi đâu cả, nhưng đoán đúng 100% là : 14 Mc Evoy Road, PADSTOW, NSW 2211, Australia. (chịu chưa ?)

5. Lược Trình Sinh hoạt Một Năm Hoạt-Động của

Liên-đoàn Hùng-Vương Vùng Hoa-Thành-Đoàn.

Thật là khó ghi lại, đây là Bản Tin, Tờ Báo, Đặc-san, Giai-phẩm, Diễn đàn... Thôi, cứ cho đây như *Sớ Táo Quân* đặc biệt của Liên-đoàn Hùng-Vương. Sớ này trình bày rất đẹp, chắc Ngọc Hoàng thích thú lắm, vì bìa dày láng in hình ảnh Gia-đình Làng Bách-Hợp và Liên-đoàn Hùng-Vương. Ngọc-Hoàng đọc lui đọc tới nhiều lần, thấy đầy đủ sinh hoạt của Đại Gia-đình, vượt râu, nhìn Táo-quân Hùng-Vương và phán : *Con hơn Cha là Nhà có Phúc. Ngày xưa Tiên-Đế Nhà Người đại dột bày ra cuộc chia đôi Gia-đình 50 người xuống biển, 50 người lên non. Nay Nhà Người (Hùng-Vương) đã nhận thấy cái hậu quả nguy hại đó, đã kết hợp lại để có quang cảnh tốt đẹp như ngày nay. Ta đã thấy trong hình bìa : náo Nhi, Ấu, Thiều, Tráng, Thanh và Đại gia-đình Bách-Hợp. Ô là là ! Formidable ! Một sự "Kết-Hợp" tuyệt vời. Ta vui mừng lắm. Ta nhờ Nhà Người nhắc lại với những ai còn ý nghĩ "kéo cờ tự trị" thì nhân dịp Trại Thăng Tiến 6 này, cũng tại lãnh thổ của Hùng-Vương nhà người, hãy làm một hành-động thật ngoạn-mục để Đàn Em,*

Đàn Con, và Thế-hệ sau chúng ta thấy mà bất chước. Được như vậy, Ta hả dạ vô cùng.

Người Việt ai cũng thông minh cả, nói ít hiểu nhiều, nếu ta nói nhiều, chắc Người cười thềm trong bụng (Biết rồi, khổ lắm, nói mãi!) Thôi, Ta thăng! Bye! Bye!

6. Nguồn Thật . số 3 (tháng 10 năm 1997)

Bản Tin do Tráng-đoàn Trần-Văn-Khắc thực-hiện. Nội dung trình bày những sinh hoạt của Tráng-đoàn, với một số hình ảnh (đặc-biệt Nữ Tráng nhiều hơn Nam Tráng-sinh) thấy "Âm" thịnh "Dương" suy, hình nào cũng vậy cả, có 2 hình toàn rặc là Nữ. Khiếp thật!

Cám ơn những nét chữ viết tay của N.M.H. linh-hồn của Tráng-đoàn gửi cho Ngựa này, buồn cho N.M.H., buồn cả cho thân phận "liền ông" của mình, rồi đọc tiếp đoạn thơ của Nguyệt Viên, trong bài "Riêng Tu" ở trang 3, đọc xong lật đặt chạy vào uống hai viên thuốc tylenol, trùm chăn cố ngủ mà mấy câu thơ sau đây cứ phảng phất trong trí hoài:

Đây áo dài em ngoan hiền ngày mới gặp
Chiếc váy bông em khoe ngấn cổ, cánh tay...
Bộ dạ phục đóng vai người lạ mặt
Em làm tôi chóng mặt như đầu với bao nhiêu màu kiểu cộ
Tôi xoay như chong chóng với ngọn gió cứ luôn đổi chiều
Là Em : Đàn Bà ... Thời tiết ...!

7. VÙNG HỒNG số 14, Bộ Hai 1997.

Một tờ báo Hướng-đạo thật trang nhã, do những tay nghề thực-hiện, cần có trong mọi tủ sách Hướng-đạo.

Nhìn hình bìà : Chúng ta nhận thấy ngay là chiếc xe hai bánh cao su là "Xe Thủ-Đức" và Bò chằm chỉ kéo xe là "Bò Đà-Nẵng", cho nên chi 2 Tráng-sinh ngồi trên xe dơ tay chào hơn hờ rất ư là "vô tư." Trình bày rất "Nhà nghề", đánh máy rất đẹp, kỹ-thuật cao. Phục sát đất những vị phụ-trách.

Bài vở trình bày nghiêm túc, nhất là những bài nói về Tráng-sinh, phần "Tìm hiểu Phong-trào HĐ Thế-giới cũng như Việt-Nam". Nhịp cầu Tri-âm thật hay ho, nhiều tình cảm, rất là Hướng-đạo.

Riêng Ngựa tôi, khoái nhất là bài "Vợ tôi đi Hướng-đạo" của Voi tháo vát, sau này H.Đ. có mở lớp Bằng Rừng về khoá "Nghề Vợ Hướng-đạo"

nên mời ngay Bè Trên của Ông Voi Tháo vát này về làm Khoá-trưởng, để truyền đạt nghề lại cho các Bè trên khác, có như vậy, Phong-trào HĐ chúng ta mới hy vọng trường tồn được.

Riêng cám ơn Cụ Rùa Vô Tư đã đề tặng Ngựa tôi hai câu nơi trang đầu rất chí tình, xin nhớ mãi.



SỔ VÀNG

1. Tr. Nguyễn-Xuân-Mộng	20 Mỹ-kim
2. Tr. Trần-đình-Thủy	50 -
3. Tr. Nguyễn-T. Xuân-Lan	50 .
4. Tr. Huỳnh-Văn-Thanh	30 -
5. Tr. Nguyễn-Văn-Lành	20 -
6. Tr. Nguyễn-Nam	30 -
7. Tr. Tăng-Thị-Linh	20 -
8. Tr. Đoàn-Thị Vô-Danh	20 -
9. Tr. Tuấn-Việt	10 -
10. Tr. Nguyễn-Quốc-Khải	50 -
11. Tr. Nguyễn-Đức-Chánh	50 -
12. Tr. Nguyễn-Tấn-Đệ	50 -
13. Tr. Lâm-Tô-Bông	30 Gia-kim
14. Tr. Nguyễn-Xuân-Linh	50 -
15. Tr. Vũ-Minh-Ngọc	20 -
16. Tr. Phạm-Hữu-Vinh	20 -
17. Tr. Nguyễn-Trọng-Phu	70 -
18. Tr. Trịnh-Vũ-Điệp	20 -
19. Tr. Trần Phương-Thu	50 -
20. Tr. Nguyễn-Kim	30 -
21. Tr. Võ-Văn-Hơn	30 -
22. Tr. Vũ Thúy-Lan	40 -
23. Tr. Nguyễn-Hữu-Minh	20 Úc-kim
24. Tr. Trương-Lạc-Phiêu	50 -
25. Tr. Tô-Văn-Phước	40 Đức-kim
26. Tr. Nguyễn-Hùng-Phong	30 Mỹ-kim (*)

(*) Chỉ thấy ghi trong thư, chưa nhận được tiền.

(Thủ-quỹ kết toán sổ Thu ngày 20-2-98)

Liên-Lạc chân thành cám ơn tất cả Trường, Thân-hữu (độc-giả) Đã, Đang và Sẽ góp sức Giữ Dững Bản Tin chung của chúng ta.

XUÂN CẢM



Bài Xướng

Đầu năm chúc Bạn ở xa xôi
Tuổi hạc mạnh vui hưởng Lộc trời
Bắc Mỹ mừng Xuân mây trắng phủ
Úc-Châu vui Tết nắng vàng soi
Lời thơ ôn cổ cay cay mắt
Chén rượu hoà hương đắng đắng môi
Tự đáy lòng ta xao xuyến lạ
Ước gì gần gũi vịnh ngâm chơi.

Thanh-Viem (Úc-châu)

Bài Họa

Mậu Dần kính chúc Bạn xa xôi
Úc, Mỹ cùng âu hưởng Phúc Trời
Hương-đạo tâm nguyên chung chí hướng
Giữ dây Thân ái Đạo vàng soi
Văn thơ xướng họa trà khơi tứ
Tư tưởng giao hoà rượu nhấp môi
Tết đến cầu mong sang vận mới
Mọi tầng Dân Việt hưởng Xuân chơi.

Vết nước Vui về (Montreal)



Nhắn Tin :

1. Ngựa CK. gửi Chi SMT : Sau khi đã thoả-hiệp với Chi là sẽ gửi "Nợ Đòi" qua , vào tháng 2/98. Nhưng sau đó mấy ngày, Cụ Cò Lãng-Du điện thoại qua cho hay là : "... Xin Trường cứ thông thả, đến kỳ TT6 Trường đem qua cho là vừa, việc này Em đã trình bày với Bác X.L. rồi. Vậy xin tin lại Chi , để khỏi đợi.

2. Tr. Trần-Văn Phúc ở Chatlotte nhắn tin một số Trường ngày xưa ở Lào :

" Em thắc mắc về Giáo-sư Võ-Thu-Tĩnh (có bài đăng trong L.L. số 25) có phải là người mà Em quen biết bên Lào (Vientiane) hay không ? Quý Trường Võ-Thu-Tĩnh, Nguyễn-Phú-Độc, Phạm Công-Sửu, Đào-đức-Hào đã thành-lập Đạo Quang-Trung tại Nhà Thờ Thánh-Tâm. Hồi đó (Em) Trần-Văn-Phúc đã thành lập 2 Đoàn H.Đ. Ai-Lao : Đoàn số 5 và Đoàn số 7. Sau đó thì Tr. Đào-Đức-Hào đã thành-lập một Liên-Đoàn khác : Liên-đoàn Thăng-Long tại Chùa Bằng-Long. Biết nay các Trường nói trên đều ở bên Pháp, nhưng không biết địa chỉ để liên-lạc. Rất mong có địa chỉ các Trường để thăm hỏi và biết tin nhau.

(Liên-Lạc mong các Trường ở Pháp, đặc biệt là Trường Voi Già nếu biết rõ, xin cho dương-sự hay, hoặc qua Liên-lạc cũng được).

3. Tr. Ngô-Kim-Lân (Sói Đầu Đàn XÁM, Bầy Sói Trần-Lục, Phát-Diệm) nhắn Tr. Nguyễn-Đình-Tuấn :

" Tôi đọc báo Liên-Lạc số Xuân Mậu-Dần thấy ảnh của Cụ in trên báo nhân dịp Trại Hương-đạo Trường-niên (Trại Cát Vàng, Bắc Ca-li). Tôi thấy Cụ đang nói câu chuyện dưới Cờ, tôi thấy Cụ oai phong lắm liệt như hồi 50, 60 năm về trước, khi Cụ là Đầu Đàn Nhất của Bầy Sói Trần-Lục (Phát-Diệm) thời anh Nguyễn-Đình-Thư làm Liên-Đoàn-Trưởng, anh Kim-Phát làm Bầy-Trưởng, Cụ còn nhớ không ?

Hẹn gặp lại Cụ tại Trại Thăng-Tiến 6 nhé ! Nhân dịp này, mình gửi lời thăm Anh Chị Thư, anh chị Hoà và gia-đình của Cụ, nhất là Cụ Bà nhé ! A, A, A, Anh Đầu Đàn, Ca mừng Anh , một Sói rất Chăm và Ngoan." ❁

