



hiên lạc

Tiếng nói của Hướng Đạo Trưởng Niên
Nhóm Tinh Thần B.P. thực hiện



Bộ mới - Số 28

Phát hành tháng 9-1998

BẢN TIN LIÊN LẠC

TIẾNG NÓI CỦA PHONG TRÀO
HƯỚNG ĐẠO TRƯỞNG NIÊN VIỆT NAM

BAN SÁNG LẬP :

Lê Văn Ba
Phan Như Ngân
Trần Văn Thao

BAN PHỤ TRÁCH :

Hoàng Ngọc Châu
Trần Trung Hợp
Lê Phục Hưng
Nguyễn Đức Phúc
Phạm Văn Thiết
Nguyễn Văn Tính
Lê Thọ
Nguyễn Trung Thoại
Trần Minh Thường
Mai Xuân Tý (Con)



Liên Lạc phát hành mỗi năm 4 số :
XUÂN, HẠ, THU, ĐÔNG

Bài vở, thư từ xin gửi về
NGUYỄN TRUNG THOẠI
6362 Westbury, Montreal
P.Q. H3W-2X3 Canada
D.T. (514) 739-4000



Hình Bìa

**Cổng Trại Hạp Bạn
Thăng Tiến VI**

TRẺ, GIÀ AI QUÍ HƠN AI ?

Góp ý sau khi đọc một đoạn thư của Tr. Nguyễn Đức Phúc (Cụ Phúc Già Ottawa) trong Liên Lạc số 26 mục "Thư Bạn". . . tôi vẫn còn ám ức vì đã có người - là Trưởng HĐ nữa chứ - cho là nên "gạt" tro tàn, chỉ "giữ lửa" thôi ! . . .

*Tro ủ than, than hồng than đượm
Than trong tro, than ấm càng lâu,
Tro, than rời rạc-xa nhau
Tro tàn, than cũng sẽ mau bị tàn.*

*Ai cũng biết rằng than rất nóng
Nhưng rồi than cũng chóng thành tro,
Than, tro chung ở một lò
Than, tro ấp ủ để cho lâu tàn*

*Than đừng cậy rằng than mới tốt
Gạt tro ra than đốt một mình ;
Than ơi, than chớ có khinh
Tro này vẫn đã tận tình ủ than.*

*Nhiều Người Trẻ nay đang hăng hái
Tiến ào ào như lái xe hơi
Truyện đời coi tựa trò chơi . . .
Chê Người Già Cả : lớp người bỏ đi*

*Trang Sử Việt từng ghi dấu tích
Hội Diên Hồng khí tiết đường bao
Tuổi già tâm huyết vẫn cao
Lực mòn nhưng chí chẳng hao chẳng mòn .*

*Tinh Dân Tộc nay còn liên kết
Lớp cháu con còn biết Tổ Tiên
Đều nhờ những bậc Cao Niên
Bắc cầu thế hệ nối liền xưa nay.*

*Làng Bách Hợp xưa rày vẫn giữ
Tinh trẻ, già, trật tự trang nghiêm,
Trẻ lo hoạt động liên miên
Già: kho kinh nghiệm nối truyền lại cho.*

*Nào đâu phải than, tro tranh cạnh.
Đoàn kết là sức mạnh vô song
Trẻ già hiệp sức chung công
Đìu nhau tiến bước -mới hồng bền lâu*

Tuấn Việt

Số Tay Mùa Thu : Mùa Chia Tay

Hết mùa rôm rạ phơi khô,
Bạn về quê bạn biết mô mà tìm ...



Thanh-Tịnh

Với mùa Hè nỏ nức chuẩn bị cho ngày HỌP BẠN, ba năm mới có một lần cho HƯƠNG-ĐẠO VIỆT-NAM, anh chị em chúng ta ai cũng trông đợi ngày đó, từ một em SÓI CON MỚI NHẬP BẦY cho đến một TRƯỞNG LÃO 90 TUỔI ĐỜI, đã trải qua biết bao thăng trầm của PHONG-TRÀO cho đến ngày vui HỌP MẶT. Tuy nhiên cũng có một số TRƯỞNG và anh chị em, vì lý do này hay lý do khác, không thể về tham dự TRẠI ĐƯỢC, do đó, thể theo ý muốn của một số ĐỘC GIẢ BIÊN THƯ VỀ, chúng tôi xin trình bày những nét chính của một tuần HỌP BẠN.

Đến Phi-trường thì đã có TRƯỞNG PHƯỚC (trong ban tiếp đón) xuất hiện, đưa chúng tôi về đất TRẠI, thời tiết nóng kinh khủng, nhưng ở CỔNG TRẠI đã có BAN GHÍ DANH, bấm computer kiểm lại, sau khi xét đã ghi danh và đóng tiền hợp lệ, đã trao cho chúng tôi các thứ cần thiết như Khăn quàng, huy hiệu TRẠI, T-shirt của TRẠI, thẻ ghi danh tánh, chương-trình, và một phiếu ăn (TRƯỞNG-NIÊN, nếu đã đóng tiền ăn trước) trong suốt thời gian TRẠI.

Tại cổng TRẠI, chúng tôi thấy Tr. VINH-ĐÀO đã đến đây ngày hôm qua, Tr. ĐỖ-PHÁT-HAI, Tr. TÔN-THẮT-HY và một số TRƯỞNG khác ngồi từng nhóm trao đổi ý-kiến, chúng tôi cũng nhập bọn. Vì các TRƯỞNG chưa đến đông đủ nên không có cuộc họp TRƯỞNG như đã dự định tổ-chức tối nay.

Ngày thứ sáu 26-6, các đơn vị lần lượt đến. Tối hôm ấy có một cuộc HỘI-NHỊ TRƯỞNG do Tr. VINH-ĐÀO chủ-trì, với sự điều hợp của Tr. HOÀNG-THỐNG-LẬP. Mục đích của HỘI-NHỊ là để các TRƯỞNG khắp nơi thảo luận và đề nghị những mục tiêu chính, những nhu cầu thiết yếu cho chương trình sắp tới của PHONG-TRÀO HĐVN.

Thứ bảy 27-6 là ngày ghi danh nhập trại, mỗi đơn-vị có chương-trình riêng của đơn vị. Ngày hôm nay là ngày vui của anh chị em trại-sinh; cũng có rất nhiều TRƯỞNG tuy không phải là trại-sinh chính thức, nhưng vào TRẠI để tìm gặp bạn cũ, những anh em cùng đơn vị ngày trước, nay gặp lại tay bắt mặt mừng, kêu nhau ới ới, tiếng loa gọi người này, nhắc người nọ, chuyện trò tung bùng náo nhiệt, chụp ảnh lưu-niệm, thật là một ngày hội-ngộ đáng ghi nhớ.

Lễ khai mạc TRẠI nhằm ngày Chủ nhật 28-6. Quan khách và một số TRƯỞNG kỳ cựu ngồi ở khán đài bên trái, và khán đài chính là nơi trình bày sự diễn tiến của HĐVN từ khi thành-lập (1930) cho đến ngày hôm nay. Đối diện với khán đài chính là kỳ-đài của 8 nước có HDSVN về tham dự trại, có thêm cờ của Văn-phòng HĐ Thế-giới.

Sau khi hơn 1.100 HDSVN sống rải rác tại 8 Quốc gia trên thế giới, với đồng phục HĐ nơi QG cư ngụ tiến qua cổng chính, bước qua chiếc cầu làm bằng ván và giây rất kiên cố, khởi đầu là Liên-đoàn HĐVN ở vùng Virginia, hướng-dẫn bởi các TRƯỞNG trong Ban Tổ chức, trong đó có cả TRƯỞNG đã đứng ra thực hiện cổng trại, tiến vào vị trí định sẵn. Lễ chào Quốc kỳ, phút mặc niệm, bài ca HDS hành khúc vừa dứt là phần các diễn từ: Trại-trường gởi lời chào mừng các anh chị em trại-sinh, tri-ân thành-phò sở tại, và các quan khách. Tiếp đến, TRƯỞNG VINH-ĐÀO Chủ-tịch HĐTU-HĐVN trình bày những sự tiến triển của PHONG-TRÀO trong những năm vừa qua, cảm ơn sự hợp tác huynh-đệ của các tổ-chức H.Đ. Thế-giới, và chúc các BẠN TRẠI sinh một cuộc HỌP BẠN hữu ích và thích thú. Rồi là diễn từ của TRƯỞNG KIM KYU YOUNG Đại diện cho VP HĐ Thế giới, kể đó là lời chào đón của Chính-quyền sở tại và lời phát biểu của HĐ Hoa-kỳ. Ban Tổ-chức Tuyên đọc thông-điệp chào mừng các HDS VIỆT-NAM về tham-dự TRẠI HỌP BẠN của Tổng-thống Hoa-kỳ Bill Clinton và lời nhắn nhủ thân tình của Tr. Jacques Moreillon Tổng-Thư-Ký của Văn-phòng HĐ Thế giới.

Sau các nghi-thức, là phần trình bày lịch-sử Phong trào HĐVN từ lúc sơ khai đến ngày hôm nay (1930-1998) dưới lời xướng ngôn rần rỏi của Tr. Bùi-Dương-Liêm. Cứ mỗi giai-đoạn là một hoạt cảnh, từ khi sinh hoạt với chiếc xe đạp, trải qua các thời-kỳ áo nâu, rồi áo kaki, đến sự tham gia các cuộc Họp bạn Thế-giới, và sau hết là Hội-nghị Costa-Mesa, các Trại Thăng Tiến I, 2,3,4,5, và nay là cuộc Họp bạn thứ VI với quang cảnh tung bùng rực rỡ. Tr. Bùi-dương-Liêm đã làm cho một số Trường và HDS xúc động khi nhắc lại những cuộc tai biến của Quê-hương, những giai đoạn khó khăn của Phong-trào H.Đ, mà các Trường Tiên-bôi đã hết sức khéo léo giữ Vững ngọn đuốc rực sáng cho đến ngày hôm nay. Cũng trong dịp này, một số Trường có công với Phong trào đã được các Trường H.Đ. cao cấp và quan khách danh dự trao tặng Huân-chương Bắc-Đầu (một Huy chương cao quý nhất của Hướng-đạo V.N.).

Gần cuối buổi lễ là trời mưa, quan khách vẫn ở lại khán đài cho đến khi xong chương-trình, sau khi chấm dứt, mọi người vào trong Phòng hội lớn để nghỉ ngơi.

Những ngày sau đó là các chương-trình đặc biệt dành cho các ngành, như chương Trình Đố vui để học, trò chơi thám-du 'Bắc Bình Vương đại phá quân Thanh' đã kết - thúc rất mỹ-mãn ; phần trình diễn văn-nghệ do các đơn-vị trình bày, bữa ăn ngoài trời do Ban Tổ-chức Trại khoản đãi (Ông Trời tặng nước mưa và gió), đặc-biệt là đêm lửa trại bé-mạc, trao quà lưu-niệm, tặng các giải thưởng (một số lớn do Trường-niên Canada gởi tặng, trong đó có tấm plaque của Tr. Đào-Trọng-Cương tặng BTC.).

Tường cũng cần ghi lại nhân dịp Trại TT6, các nhóm Hướng-đạo ngày xưa (trước 1975) cũng đã hẹn nhau về như như các Cô Cậu Làng Tân-Hương, các hảo hớn Đạo Đông-thành có phát-hành Đặc-san Hội-ngộ, Nhóm Lâm-viên, Nhóm Quảng-Thừa (thuộc Quảng-trị, Thừa-thiên) đều có những chương-trình sinh-hoạt riêng.

Có các cuộc họp lớn như : Hội-nghị Trường (để thảo-luận những chủ điểm của chương-trình hoạt động trong những năm tới của Phong-trào), Họp H.Đ. Trường-niên để lập bản Quy-Ước, Đại-Hội-Đồng để bầu cử Ban Thường-vụ cho nhiệm kỳ sắp tới và lựa chọn nơi sẽ tổ-chức Trại Họp bạn Thăng tiến 7 vào cuối năm 2000 để tiến vào một kỷ-nguyên mới, điểm hẹn là : Houston, Texas, Hoa-kỳ.

Trong suốt thời kỳ Trại, ai ai cũng có những niềm vui riêng : các em Thiếu và Tráng-sinh thoả thích trong các trò chơi, những đêm văn nghệ, gặp gỡ nhau ; những kha và tráng-sinh thì gặp những bạn mới (cả nam lẫn nữ), các vị trường-niên có một số ở luôn trong lều trại, chịu cái mưa nóng mùa hè của Thủ-đô ; cũng có một số lớn Trường vì lý do sức khoẻ, ban ngày thì vào trại gặp gỡ và chuyện trò thân tình với bạn, vì với tuổi tác không biết bao giờ mới có dịp tái ngộ cùng nhau.

Ngày tàn trại, các bàn ghế đã được xếp lại từ hôm trước. Công trại và khán đài được tháo gỡ, chiếc lều lớn làm Hội-quán Bùi-chu, những lều cỡ trung làm nơi cứu thương, ban báo chí, lều các Trường-niên (Nam và Nữ) tạm trú, lều của Ban Tổ-chức v.v....đều được hạ xuống. Quang cảnh thấy tiêu điều vắng vẻ, xa xa, các Trường : Nhân, Châu, Họp và một số trường khác đang cặm cụi hạ các kỳ-đài để trao lại công-viên như tình trạng nguyên-thủy cho Thành-phố Fairfax.

Tạm biệt các Bạn đã có những ngày vui chung ở Trại, hãy quên đi những điều 'Bất Như Ý', cứ xem như gặp cơn mưa giông mùa hè, chỉ nên giữ lại những kỷ-niệm đẹp.

Thôi, hãy đợi thêm hai năm rưỡi nữa sẽ gặp nhau lại. Ngày xưa Thanh-Tĩnh than : *Bạn về quê bạn, biết mô mà tìm ...*, nhưng ngày nay, với Téléphone, Fax, Internet chuyện đó đã không còn nữa . Điều mà chúng tôi ghi nhận, là vô cùng khâm phục sức làm việc nhanh nhẹn và khoa học của BTC. gồm toàn các Trường trẻ đã cho chúng tôi được tận hưởng những ngày thật vui và đáng ghi nhớ trong cuộc đời Hướng-đạo và hình-dung một tương-lai sáng lạn đang chờ đón thế-hệ Trẻ HĐVN. ☀

Một buổi sáng cuối mùa hè sau trại Họp bạn

Liên-Lạc

Thành phần Hội-Đồng Trung-Ướng H.Đ.V.N. nhiệm-kỳ 1998-2001

Chủ-tịch : Vinh-Đào

Phó Chủ-tịch : Đỗ-Phát-Hai

Phó Chủ-tịch : Nguyễn-Văn-Thuật

Tổng-Thư-ký : Mai-Quốc-Tuấn

Phó Tổng-Thư-ký : Nguyễn-Phương-Túy

Thủ-quỹ : Võ-Bích-Thủy

Ủy-viên Đặc-trách Văn-Hoá Truyền-Thống : Nghiêm-Văn-Thạch

Ủy-viên Đặc-trách Hướng-Đạo Trưởng-niên : Nguyễn-Trung-Thoại

Ủy-viên Đặc-trách Giáo-dục Liên-hợp : Dương-thị Kim-Sơn

Ủy-viên Đặc-trách Phát-triển ngành Tráng : Hoàng-Thống-lập

Ủy-viên Truyền-Thông : Đỗ-Minh-Trí

Ủy-viên Tu-thư : Lê-Minh-Lý

Ủy-viên Báo-chí : Ly-Nhật-Hui

Ủy-viên Kế-Hoạch kiêm Ủy-viên Phát-triển vùng Đông và Đông-Bắc Hoa-kỳ : Võ-Thành-Nhân

Ủy-viên PTLT vùng Bắc California : Trần-Hoàng-Thân

Ủy-viên PTLT vùng Tây-Bắc : Đỗ-Phát-Hai (kiêm nhiệm)

Ủy-viên PTLT vùng Tây-Nam : Lê-Hữu-Uy

Ủy-viên PTLT. Vùng Đông-nam : Hoàng-Ngọc-Châu

Ủy-viên PTLT. Úc-Châu : Nguyễn-Minh-Trị.

Kiểm-soát-viên tài-chánh HĐTU: Phạm-Ngọc Quế-Chi

Cố-Vấn Danh-dự : Nguyễn-Văn-Thơ

Chủ-tịch Ban Cố-vấn : Mai-Liệu

Cố-vấn : Nghiêm-văn-Thạch

Cố-vấn : Nguyễn-Trung-thoại

Cố-vấn : Tôn-Thất-Hy



Tr. Kim-Kyu-Young và Tr. Vinh-Đào



Trình bày sự tiến triển của HĐVN qua hoạt cảnh trong buổi lễ khai-mạc Trại Họa Ban TT6 (28-6).

Quy-Hức Hướng-Đạo Trưởng-niên Việt-nam

Điều 1. Hướng-đạo Trưởng-niên là một thành phần của Phong-trào Hướng-đạo Việt-nam.

Các Trưởng-niên Hướng-đạo Việt-nam kết hợp vì những mục-đích sau đây :

- a. giữ chặt và phát triển tình thân trong đại gia-đình Hướng-đạo
- b. phục-vụ Phong-trào Hướng-đạo.
- c. góp phần phục-vụ xã-hội.

Điều 2. Thành phần Trưởng niên gồm những người đã tuyên hứa, gia đình và các thân-hữu từ 26 tuổi trở lên, hoặc trên 21 tuổi mà không là Tráng-sinh Hướng-đạo Việt-nam.

Điều 3. Đơn-vị kết hợp Trưởng-niên gọi là Xóm hay Làng Bách-hợp, tùy theo đơn-vị chọn lựa. Nhân số không hạn định.

Điều 4. Mỗi Xóm hay Làng Bách-hợp có thể suy cử một vị Tiên-chỉ ở vị-trí danh-dự. Toàn thể thành viên bầu ra Xóm Trưởng hoặc Lý-trưởng cùng các trách-vụ qui-định trong Hương-ước riêng của đơn-vị. Tiên-chỉ, Lý-trưởng hay Xóm trưởng phải là người đã tuyên lời hứa Hướng-đạo.

Điều 5. Công-tác kết-hợp do một Văn-phòng Liên-lạc đảm trách. Trưởng Văn-phòng là Ủy-viên Đại-diện Hướng-đạo Trưởng-niên trong Hội-đồng Trung-ương HĐVN. Trưởng Văn-phòng có thể bổ-nhiệm một hay nhiều phụ tá, theo nhu cầu.

Điều 6. Hội-nghị Trưởng-niên do Văn-phòng Liên-lạc triệu tập, nhóm họp mỗi kỳ Họp Bạn Thăng Tiến của Phong-trào HĐVN. Nhiệm-kỳ của Ủy-viên phụ-trách Văn-phòng tùy thuộc hạn kỳ tổ-chức trại Họp bạn. Sự tham dự không giới hạn.

Làm tại Trại Họp bạn Thăng Tiến 6, ngày 29 tháng 6 năm 1998.

Quyết-nghị của Đại-hội Hướng-đạo Trưởng-niên (để ghi vào biên-bản) :

- Nội-san Liên-lạc là tiếng nói chính thức của Hướng-đạo Trưởng-niên , do văn-phòng liên-lạc phụ trách.
- Đại-hội yêu-cầu Tr. Nguyễn-Trung-Thoại lưu lại phục-vụ thêm một nhiệm-kỳ nữa, tức là cho tới kỳ Họp Bạn Thăng Tiến 7, trong trách-vụ Ủy-viên Đặc-trách Hướng-đạo Trưởng-niên.
- Đại-hội ghi nhận sự đề-cử Tr. Hoàng-Ngọc-Châu làm Phụ-tá Văn-phòng Liên-lạc, để lâm-thời điền thế.

Phụ ghi :



Hội-nghị khai-mạc đúng 9 giờ ngày 29-6-1998 tại Hội-quán Bùi-Chu, của Trại Thăng tiến VI và bế mạc đúng 12g30 cùng ngày.



Số người tham-dự : 96 (theo danh sách các người hiện diện đã ghi lại).



Chủ trì Hội-nghị : Tr. Mai-Liệu, Thuyết-trình : Tr. Nghiêm-văn-Thạch, Điều-hợp : Tr. Nguyễn-Trung-Thoại.

Vài nét phát họa về

Lịch sử Hương-đạo Việt-nam lúc khởi thủy

(kỳ 4, tiếp theo Liên-lạc số 27)

1946 - 1949 : Hội nghị huynh trưởng toàn quốc 1946 Hà-nội là Hội nghị lần đầu tiên mà cũng là Hội nghị lần chót của Phong trào Hương đạo. Cái quyết nghị không mang thêm hai tiếng Cứu Quốc vào ngực đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của Đại Gia đình chúng ta. Các đoàn, Liên đoàn, Đạo không chết ngay như anh Lê Trác, nhưng lần lần không chống nổi áp lực của Phong trào Thanh Niên Dân Chủ Thế Giới (Mouvement mondial de la jeunesse démocratique) do Mặt Trận Việt Minh đang ráo riết tổ chức khắp nước, nên phần thì chịu khuất phục, phần thì chịu tan rã, phần thì bị đàn áp đủ đều,

Một sự trái ngược trong cảnh bi đát ấy : Đạo An Tĩnh không những vẫn giữ vững nhờ tinh thần bất khuất mà vẫn tiếp tục phát triển thêm. Thiếu đoàn Nguyễn Xí được thành lập ở Tân ấp với giáo sư Nguyễn Đăng Ngọc và . . . đồng thời các đơn vị còn sống sót ở vài Đạo lân bang lục tục xin nhận quyền điều khiển của Ngựa Rừng, đến nỗi Đạo An Tĩnh đã phải đổi ra Thanh Nghệ Tĩnh Bình. Đạo lớn nhất và sống lâu nhất của Phong Trào sắp chết. Vì không tài nào tránh được cái chết đang lạnh chân bước đến. Ngày 1-7-1949 là ngày Ngựa Rừng rời núi mà cũng là ngày khai tử cho toàn thể Hương Đạo Việt Nam

1951 : Ra nước ngoài Dã Mã mang theo con ngựa sắt với chiếc lều con và gặp dịp là tiếp xúc với Hương Đạo Thế Giới. Hè 1951, được tin Jamboree được tổ chức ở Bad-Ichil (nước Áo) Dã Mã được cái vinh dự cùng 3 cựu Hương Đạo sinh (Nguyên Thiên Tích, Phạm Bá Thương, Tạ Trung Quốc sinh viên đại học) mang cờ vàng đi dự. Đây là lần thứ nhất một nhóm Hương Đạo Việt Nam được dự trại họp bạn Thế giới, phái đoàn người ta hàng trăm, hàng nghìn, phái đoàn Việt Nam vốn vẹn có 4 anh em mà lại còn bị mấy ông Hương đạo thực dân Pháp kèn cựa, lôi kéo, không cho biệt lập ra ngoài lá cờ tam tài . . . nhưng rút cuộc Phái đoàn tí hon này đã thắng lợi

trên mọi lĩnh vực hình thức lẫn tinh thần, Phái đoàn được hoan hô nhiệt liệt với lá cờ vàng có đề 2 chữ Việt Nam và người đại diện nó vẫn được mời dự tiệc trà danh dự của Chính Phủ Áo thiết ở Hoàng Cung. Phái đoàn Pháp đã tẩu chay không đến. Một sự hài lòng nữa của Dã Mã là được tiếp xúc với rất nhiều vị lãnh tụ Hương Đạo Thế Giới, kể cả Trại Trưởng Giwell Wilson, người đã tặng cho Dã Mã một cái Bằng Rừng thay thế cái đã đánh mất đi, và bà Cụ B.P. đã đứng chụp chung một tấm ảnh kỷ niệm.

Cái đời hoạt động Hương Đạo của Dã Mã đến đây có thể gọi là đã kết thúc : suốt 22 năm (1930 - 1951) tiếp xúc, huấn luyện, điều khiển, tranh đấu . . . quãng đời sống vô cùng sôi động ấy đã mật thiết liên quan với đời sống Hương Đạo Việt Nam cho đến khi quê hương bị chia xẻ. Bất tài, thiếu đức, Dã Mã đã không thể tiếp tục giữ vững cho đoàn thể trước cuộc chiến tranh tàn khốc cả về võ bị lẫn về ý thức hệ của hai khối cường quốc đưa đến, nhưng thiết tưởng Dã Mã đã giữ vẹn danh tiết của một chiến sĩ bất bạo động, có mặt tại trận đấu cuối cùng.

Khi bỏ Tổng Bộ về giữ vững Hồng Lam, Dã Mã có vẻ “xuống chó” như đã nói trên, nhưng với cuộc chiến thắng cồn con ở Bad Ichil, Dã Mã có vẻ đã “lên voi” trở lại.

Đối với Hương Đạo cũng như đối với quê hương trong giờ xáo trộn . . . Dã Mã đã tự xét về công cũng về tội . . . dám mong Anh Chị Em đồng bào thân mến lượng thứ cho.

Nay tuổi đã già, trở lại Quê hương trong giờ vô cùng bi đát nghiêm trọng này, Dã Mã đã được biết bên kia Vĩ tuyến 17, nửa gia đình Hương Đạo chúng ta đã hoàn toàn từ lâu tan rã, còn nửa bên này thì đã hoạt động lại từ nhiều năm nay. Chúng ta có nên thương cho anh chị em miền Bắc và đáng mừng cho anh chị em miền Nam không ? Điều này Dã Mã muốn để Anh Chị Em ở Bắc cũng như ở Nam tự phê bình lấy.

Riêng Dã Mã thì sau khi được ít nhiều tắm lại trong bầu không khí thân yêu cởi mở của

Hương Đạo Pleiku, Quảng Trị, Đà Nẵng, Cố Đô .
. . Dã Mã đang giữ được ít nhiều lạc quan và hy vọng.

Để chấm hết, Dã Mã xin phép nhắc lại cái câu quá thông thường nhưng thiết yếu : Chia rẽ thì chết, Đoàn kết thì sống và cầu chúc những Anh Chị Em còn lại cố gắng công việc đoàn kết như xưa . . . “

H ẾT

BỔ TÚC : Trong đoạn nhập đề, tôi có nói sẽ phác ra vài nét thô sơ về lịch trình đoàn thể chúng ta . . . nhưng xem lại thì tôi đã nói đến chi tiết khá nhiều, và nhất là tôi lại nói đến việc có dính dấp tôi nhiều hơn nữa. Tôi có cảm tưởng rằng đây là một đoạn hồi ký của đời tôi mà tôi đã viết cho tôi hơn là viết cho Lịch Sử Hương Đạo

Nhưng không hề gì, Anh Chị Em sẽ trả cho tôi cái gì của riêng tôi và chỉ lựa chọn cho Hương Đạo những cái gì hoàn toàn Hương Đạo.

Lại nữa, vì viết quá nhiều chuyện nhỏ, tôi đã quên mất vài việc lớn rất đáng ghi thêm vào đây : đó là việc lá Quốc Kỳ đầu tiên và ý nghĩa sơ khai của phù hiệu Hương Đạo.



Lá Cờ Vàng

Để viết cuốn nghi thức (cérémonial) cho Hội Hương Đạo Việt Nam, một hôm Ban Thường Trực họp tại nhà riêng của Sơn Dương. Schlemer. Sơn Dương và Dã Mã, về qui định về quốc kỳ và phù hiệu.

Quốc Kỳ Việt Nam thế nào ? Hồi đó ít ai biết hay là không ai để ý. Lá cờ một vạch đỏ kèm theo hai vạch vàng ư ? Đó chỉ là cờ hiệu của nhà Vua. Mầu vàng với cái góc tam tài kia ư ? Đó lại là cờ Bảo Hộ, một lá cờ nhục nhã mà không một Hương Đạo sinh nào có thể chào một cách kính cẩn được. Dã Mã cương quyết đề nghị lá cờ toàn mầu vàng, thì lại vấp phải chứng cứ của hai đại diện Pháp rằng mầu vàng là một mầu quốc tế đã nhận là mầu của cờ bệnh chỉ dành

riêng cho những tàu bè vì bệnh truyền nhiễm mà không cập bến. Dã Mã biện bạch lại : “Quốc kỳ Việt Nam có trước, cờ bệnh quốc tế mới đặt ra chứ lẽ nào lại buộc Việt Nam đổi quốc kỳ để nhường mầu vàng, cái mầu rất tôn quý ở Á Đông cho bệnh truyền nhiễm ?”

Nhưng có gì chứng minh rằng cờ vàng là quốc kỳ Việt Nam trước thời Pháp thuộc ? Hai anh đại diện hỏi lại.

“ Dễ lắm, tôi xin điện thoại ngay cho Cụ Thượng Bộ Lễ Nghi ”

Một lát sau, bên kia đầu dây nói, có tiếng gọi của Cụ Thượng Tôn Thất Quảng

“ A lô, ai hỏi đó ? ”

Tôi trả lời : “Thưa chúng tôi là Võ Thành Minh, Niédrist và Shlemer của Ban Thường Trực Hương Đạo Đông Dương . Xin Cụ vui lòng xác nhận cho chúng tôi biết : mầu cờ Việt Nam thời độc lập có phải là mầu vàng không ?”

“ Phải đó ” Cụ Thượng Bộ Lễ đáp lại sau vài giây im lặng.

Thế là mầu cờ Việt Nam được ghi vào cuốn nghi thức là mầu vàng, với một điều kiện mà ông Khâm Sứ Trung Kỳ (hình như ông d’Elloy hỏi đó) bắt phải ghi thêm là khi chào cờ, Hương Đạo phải chào cả cờ Tam Tài của Pháp quốc kéo lên đồng thời ngang hàng với cờ vàng Việt Nam.

(Còn một kỳ nữa)

Dã mã Võ-Thành-Minh

Nhắn tin giờ chót :

1. Tr. Voi Chương-Dương (Orlando).

Đã nhận bản nhạc *Hương-đạo Trường-niên* (đã tu chỉnh) . Sẽ trình bày vào Liên-Lạc số sau. Bản do Tr. Phụng trao cho Ngựa, đã có trình Làng khi họp Trường-niên. Vì không có ai ca và đánh nhạc hơn nữa quá ít thì giờ nên vội cho qua nhanh.

2. Tr. Hồ Rung rãng (Montréal).

Vì Liên-lạc kỳ này dành cho tin tức Thăng Tiến 6 nên một số bài thơ xin dành lại. Rất mong Trường thông cảm. Kính chúc Trường sức khoẻ thật tốt.

Liên-Lạc

RỒI ĐÂY KHI SINH HOẠT NÓI TIẾNG GÌ

Vinh Tiên

Lời tòa soạn : Đây là "bước đi mới" của Liên Lạc và cũng là "cái nhìn xa" của Hướng-đạo Trường Niên. Mong rằng được nghe những tiếng dội lại của làn sóng võ thiết tha này, thấm thía lắm ai ơi !

Thử tưởng tượng, một hôm bao nhiêu giấy trên thế giới này biến mất, chuyện gì sẽ xảy ra !

Và cũng thử tưởng tượng, hậu quả như thế nào khi có một ngày đồng loạt các người Việt ở hải ngoại không nói được tiếng Việt, không đọc được chữ Việt nữa ?

Đó là chuyện tưởng tượng > Chuyện thiết thực, hiện nay lớp trẻ trong cộng đồng Việt Nam ở hải-ngoại càng ngày nói tiếng Việt thiếu trôi chảy. Số người Việt đến từ các trại tỵ nạn đã chấm dứt. Số người từ Việt Nam đi đoàn tụ còn lác đác. Số người cao niên càng hao mòn dần. Lớp trẻ sinh ở hải ngoại nảy nở mạnh và lớn lên, lớp lớn nhất nay đã trên dưới 20.

Hai điều giả tưởng mở đầu là những biến cố bất chợt. Chuyện thực tế kế tiếp là những sự kiện diễn tiến chậm nhưng đã đủ thời gian và hậu quả cho chúng ta thấy rõ để đối phó.

Biến cố bất chợt kích thích người ta tìm biện pháp đối phó tức khắc và lâu dài. Đối phó với sự kiện diễn biến chậm thật nguy hiểm bởi do mình coi thường và trì hoãn.

Để duy trì và bảo tồn văn hóa, nhiều lớp Việt Ngữ đã được mở dưới sự điều hành của cộng đồng, của bộ Giáo Dục, của các nhóm thiện nguyện và nhất là của các tôn giáo. Có lẽ các vị tu sĩ có kinh nghiệm và nhạy cảm về vấn đề này vì họ đã phải học một văn tự được viết trên kinh sách để duy trì, bảo tồn, nghiên cứu, tu học tôn giáo của họ.

Nhìn vào các đoàn thể giáo dục thanh thiếu niên có mặt ở hải ngoại như Gia Đình Phật Tử, Thiếu Nhi Thánh Thể ở đâu cũng thấy có lớp Việt ngữ dành cho đoàn sinh của mình kể cả trường Đạo-Đức của phía Cao Đài. Riêng ở các

liên đoàn Hướng Đạo không biết đã có lớp Việt ngữ cho riêng mình hay không. Hình như có Trường chủ trương dạy tiếng Việt, chữ Việt là nhiệm vụ của gia-đình và học đường. Khách quan mà nói điều đó quá đáng. Khi còn ở trong nước, không ai phải đặt vấn đề, bởi mọi người đều nói thạo tiếng Việt nhờ ở gia-đình và học đường rèn tập. Thêm nữa chắc chắn xưa nay không hề có văn bản nào đề cập đến dạy Việt ngữ cho đoàn sinh của mình.

Tuy nhiên ở hải ngoại, dưới cái nhìn chiến lược, vấn đề cần được đặt lại.

1/ Bỏ túc những thiếu sót của gia đình và học đường : Khác với bên quê nhà, con em chúng ta ở đây, tại trường, phải nói tiếng quốc gia mình đang cư ngụ. Về nhà nói rất ít tiếng Việt, thậm chí có nhà không nói cả tiếng mẹ đẻ nữa.

Từ những thực tại này, nhiều phụ huynh đã gửi con em đến các đoàn thể giáo dục thanh thiếu niên đặt nhiều tin tưởng trong đó có hy vọng các em được tập nói tiếng mẹ đẻ khá hơn. Các lớp Việt ngữ có nhiều hạn chế chẳng hạn mỗi tuần chỉ có hai ba giờ học. Người dạy hoặc là thiện nguyện không chuyên môn, hoặc chuyên môn ở môn học khác không phải là Việt Ngữ v.v...

Khởi đi từ mầm mống thành lập và tạo dựng đường hướng giáo dục, phong trào Hướng-đạo đã nhắm vào các điểm còn thiếu sót ở học đường và gia đình để giáo dục bổ sung, vạch ra đường hoạt động tiếp trợ hữu hiệu có tính chất lõi cuốn lớp trẻ và tạo được tin tưởng ở giới phụ huynh.

Nay vấn đề Việt ngữ trong lớp trẻ ở cộng đồng Việt Nam hải ngoại là một khó khăn mà cả gia đình lẫn học đường, dù đã cố gắng, vẫn cần có sự tiếp sức.

2 Trồng cây để hái quả : Muốn làm Trường hẳn phải đạt một số điều kiện. Có một điều kiện thật hiển nhiên, hiển nhiên đến độ, thành văn cũng như bất thành văn, không ai nói tới là phải thông thạo Việt ngữ. Trong tương lai điều kiện này trở nên cấp thiết hơn khi lớp Trường còn nói thạo tiếng Việt hiện nay mai một.

Trường khi nào cũng hiếm. Trường thạo tay nghề hiếm hơn. Trường phải thạo thêm tiếng Việt (sau này) lại càng hiếm hơn nữa. Tay nghề có được còn có lớp huấn luyện. Tiếng Việt phải trau dồi ngay bây giờ để kịp đáp ứng nhu cầu Trường sau này bởi không hy vọng ở đâu cung cấp người như mong muốn.

3.- Tiếp nhận và trao truyền : Mỗi Hưởng đạo sinh được đoàn giúp cho thông thạo tiếng Việt, tiện cho sinh hoạt hiện tại đã đành. Sau này có thể trở lại cầm đàn, đồng thời sẽ trở thành cha mẹ nuôi dạy con cái còn có tiếng Việt để truyền lại. Kinh nghiệm di dân cho thấy thế hệ thứ 3 này là thế hệ quay về nguồn mãnh liệt nhất.

Từ ngày thành lập, Hưởng Đạo Việt Nam đã trải qua bao nhiêu thế hệ suốt dọc thời gian nửa thế kỷ ở quốc nội và hai mươi năm ở hải ngoại. Hiện tại ở trong nước, người trao truyền còn đó, người tiếp nhận bị cấm đoán, ở ngoài này, may mắn còn được tiếp tục hoạt động như một chi nhánh của hội Hưởng đạo bản địa. Giữ được truyền thống văn hóa Việt Nam, giữ được truyền thống Hưởng Đạo Việt Nam để không bị đồng hóa. Đó là cái tinh thần cần phải trao truyền và tiếp nhận. Giữ được ngôn ngữ Việt là điều cần phải có vì ngôn ngữ Việt (kể cả văn tự) là cây cầu nối con người vào với văn hóa cội nguồn, là chìa khóa mở cửa kho tàng văn hóa ấy.

4.- Ước mong và tin tưởng của phụ huynh : Một vài Trường đôi khi rất dí dỏm phát biểu rằng nghề Trường ở đây như nghề giữ trẻ bởi có đôi phụ huynh gửi con em đến đoàn như nhờ giữ hộ mấy tiếng. Phải thành thực nhận rằng phụ huynh tin tưởng nơi gửi con em đến sinh hoạt. Ngoài ra còn đặt kỳ vọng con mình có điều kiện nói thạo tiếng Việt hơn. Do bằng những nỗ lực nào đó nhờ đến sinh hoạt mà nói sõi tiếng Việt hẳn nhiên nhiều cha mẹ khác sẽ tìm đến gửi con vào đoàn. Nói cách khác Việt ngữ làm cho một số Trường thấy khó khăn lúc điều khiển nhưng bù vào đó Việt ngữ lại là yếu tố mạnh hấp dẫn đoàn sinh làm phong trào bùng mạnh nếu giúp đỡ được thành viên mình vượt qua được khó khăn Việt ngữ. Các thành viên này lại tác động mạnh vào phong trào về sau (kể cả con cái của chính họ)

Vấn đề đặt ra và tự nó đã có câu trả lời.

5.- Sự hiện diện của lớp Việt ngữ là cần thiết : Vấn đề đã được đặt ra và cách đáp ứng là phải có lớp Việt ngữ. Một lối rèn kỹ năng nói nghe trong mọi sinh hoạt, lối khác rèn luyện đọc viết để tiện tiếp nhận kiến thức từ sách báo Việt ngữ.

Trong lịch sử các Trường Hưởng-đạo đã tham gia tích cực dạy Bình Dân Học Vụ năm 1945 dưới thời Việt Minh và Bình Dân Giáo Dục chống mù chữ năm 1955 dưới thời chính phủ Ngô Đình Diệm. Giúp đỡ đồng bào còn được. Nay mở lớp Việt ngữ cho chính người của phong trào Hưởng Đạo cũng là lẽ thường và cần thiết mà thôi.

Một lần virus xóa trắng các dữ kiện lưu trữ trong các nhu liệu điện toán đã làm cả thế giới điếng hồn. Giờ đây chỉ sáu con số chỉ thời gian không tiền liệu cho năm 2000 trên máy điện toán đã làm cho nhiều người hoảng hốt cuống quýt tìm cách đối phó trước khi quá trễ. Cả tài sản trí thức cũng như vật chất của nhân loại được đặt trên giấy (nay san sẻ qua máy điện toán bột)

Bảo tồn tài sản ấy phải giữ gìn giấy, giữ gìn nhu liệu lưu trữ dữ kiện.

Giữ gìn truyền thống dân tộc, truyền thống riêng của đoàn thể mình để khỏi mai một phải làm gì ai cũng đã thấy rõ.

Dù không phải Hưởng-đạo-sinh, tôi vẫn hằng thích châm ngôn SẮP SẴN.

Sydney ngày 15.5.1998

Nhắn Tin chung

Ngay từ bây giờ, Liên lạc đã chuẩn bị cho Số Đặc-biệt Giáng-sinh và Xuân Kỳ Mào sắp đến, để kịp phát hành trước ngày 15-12-1998. Số trang sẽ gấp đôi số thường lệ, đất đai rộng rãi tha hồ mà múa bút, mà đọc cũng 'đã' lắm. Vậy xin các Độc-giả nếu có bài vở gửi về đăng, xin chuẩn bị ngay từ bây giờ, như rửa mới kịp.

Liên-Lạc



Màn kịch TRUNG NỮ - VƯƠNG
Với những màn múa kiếm đặc-sắc
y-trang lộng lẫy với nhiều màu sắc
do các Nữ Hướng-đạo trình diễn ở
khán đài chính đêm 28-6-98, TT6.



Các đấng nam-nhi trong vở kịch
Lịch-sử : Hội-nghị Diên-Hồng
Với lời kêu gọi : *Thần-dân nghe
Chẳng sơn-hà nguy biến ...*



Cả Nam lẫn Nữ và cả Nhi-đồng
cùng hăng say chống giặc trong
Cuộc chơi lớn : **Đại phá quân
Thanh** (ngày 30-6-98 của TT6)



Hình chụp một góc của Chương-trình **Đố Vui Để Học** (Toán Thiệu-Nhi Thánh Thể dẫn đầu và đoạt giải Nhất).

Hướng-Dạo Trưởng-Niên có gì lạ ? Xin thưa : Vũ-Như-Cẩn !



Chắc các anh chị em trong các Làng Xóm Hướng-Dạo Trưởng-niên vẫn còn nhớ : Trong kỳ HỌP bạn Thăng-Tiến IV tại Le Breuil (Pháp , 1993) Hội-Đồng Trung-Ướng HĐVN thấy cần thiết phải quy tụ các Trưởng không đơn vị, hoặc các Hướng-dạo-sinh đã một thời tham gia, nay không còn sinh-hoạt bởi những lý do khác nhau vì đó là một nguồn nhân-lực rất đáng kể để hỗ trợ cho các đơn-vị Hướng-dạo đang sinh-hoạt : Do đó, Hướng-Dạo Trưởng-Niên được thành hình.

Đến kỳ HỌP bạn Thăng Tiến V (Sydney, Úc-châu, 1995-96), 12 đơn-vị Trưởng-niên được thành-lập và sinh-hoạt rất đúng với tôn-chỉ được đề ra, Hội-nghị Trưởng-niên đề nghị và được HĐTU/HĐVN chấp thuận trở thành Phong-trào HĐ Trưởng-Niên.

Thăng Tiến VI tại Fairfax (Virginia, Hoa-kỳ, 1998), một phiên họp khoáng đại, gồm 96 thành-viên Đại-diện cho 19 đơn-vị HĐ Trưởng-niên khắp nơi họp trong ngày 29-6-98 tại Hội-Trưởng Bùi-Chu để duyệt qua những thành quả đã gặt hái được, rút ưu khuyết-diểm, duyệt xét lại bản điều-lệ đã soạn thảo từ thời kỳ sơ-khởi (1993).

Đại-Hội đã dựa vào bản Dự-thảo Nội-lệ và bản Tuyên ngôn của Phong-trào Hướng-dạo Trưởng-niên và bản Hương-Uớc Làng Bách-Họp Sydney làm khung sườn để thảo-luận, nên đã hoàn thành bản Quy-Ước của Hướng-dạo Trưởng niên, nhắm vào ba mục tiêu chính :

1. Giữ chặt và phát triển tình thân trong Đại Gia-Đình Hướng-dạo.
2. Phục-vụ Phong-trào Hướng-dạo Việt-nam, nhất là hỗ trợ cho các đơn vị HĐVN ở địa-phương.
3. Góp phần phục-vụ xã-hội.

Hướng-dạo Trưởng-niên không những chỉ dành cho các cựu Hướng-dạo mà còn mở rộng cho gia-đình và thân-hữu từ 26 tuổi trở lên (21 tuổi không là tráng-sinh đang sinh hoạt trong đơn-vị Hướng-dạo).

Sang đến phần thứ nhì của chương-trình hội-nghị là đề cử và chọn lựa Trưởng phụ-trách văn-phòng liên-lạc Hướng-dạo Trưởng-niên, mà bấy lâu nay, đã 2 nhiệm-kỳ Trưởng Nguyễn-Trung-Thoại đã dày công xây dựng, nay tự thấy cần phải thay đổi và đã khẩn khoản Đại-Hội cho được rút lui và trao được cho một Trưởng khác.

Trưởng Thoại đã viện dẫn 3 lý do để xin rút lui :

- a. Đảm nhận đã 6 năm rồi (2 nhiệm-kỳ) cần phải được thay thế để lãnh một trọng trách khác.
- b. Trẻ-trung-hoá Hội-đồng Trung-Ướng, vì từ Chủ-tịch đến các Ủy-viên ai cũng ở lứa tuổi trung-niên, chỉ trừ Cụ Ngựa C.K. đã ôm gần 7 gói, ngồi lững lơ, không giống ai cả, làm sao mà các anh chị em trẻ, các đảng nữa chùng Xuân có can đảm đến chơi với Cụ Ngựa ?
- c. Trưởng Thoại nhất thiết xin Đại-Hội cho được toại nguyện và hứa làm mọi việc hàng say như cũ , kể cả việc làm 'phụ-tá' cho vị Ủy-viên tân cử.

Sau một loạt chống đối việc rút lui của Trưởng Thoại, khàng khàng yêu cầu tiếp tục như bấy lâu, với tờ Liên-lạc thân yêu đã lưu-hành tám năm nay, không có lý do gì mà gián đoạn.

Sự chống đối mạnh nhất là nhóm Cát Vàng (Bắc Ca-li) với các Tr. Tuấn, Tr. Bình, Tr. Hiệp (les gros canons) thêm vào đó, có Ông Vua Cổng Trại (Tr. Tùng) cũng phụ họa và khen tờ Liên-lạc là tờ báo Hướng-dạo đứng đắn, xin cứ tiếp tục như thế, rồi Tr. Thư (Texas) và một số Trưởng các Miền khác phụ họa theo (làm cho Cụ Ngựa điều đứng), đặc biệt có Xóm Chuối (Merkel) tuy ít nhân số mà lớn tiếng nhất : Phía trước Cụ Ngựa là vị Lang Tây Trưởng Xóm Chuối xàng tay áo đồng dạc phán : 'Không thể thiếu tờ Liên-lạc với Trưởng Thoại được v.v...', phía sau lưng Cụ Ngựa có Bà Phó Xóm Chuối, với sự phụ-họa của hai nữ-hiệp Toán Thanh-quan ào ạt tấn công làm cho Cụ Ngựa không biết đường nào mà chống đỡ được, đành xếp vó quy hàng và thở hơi cuối cùng : 'Đã thế này thì Ngựa tứ bề thọ địch không còn đường chạy thoát, nhưng xin được thay thế trong nhiệm kỳ tới, và xin Quý Vị trong Đại-Hội giữ Lời Hứa, và nhân đây, xin Đại-hội chấp thuận đề nghị Trưởng Hoàng-Ngọc-Châu làm Phó cho Ngựa, và tương lai sẽ là người thay chân cho Ngựa.

Đến 12g30, giờ ấn-định bế mạc cuộc họp, mọi người vội vàng vỗ tay đứng dậy ra về, hứa hẹn một bữa ăn trưa ngon miệng, nhưng riêng Cụ Ngựa thì nuốt cơm không vô, dù Bè Trên đã lấy sẵn phần cơm trưa với ly nước cam trên bàn và thì thầm hỏi :

- Răng Anh ? Có người nhận thay thế Anh chưa ?
- Còn hỏi ! **Vũ-Như-Cẩn ! (*)**
- !!!



Người Quan sát

(*) **Vũ-Như-Cẩn** nghĩa là ... vẫn như cũ !




Quang cảnh một phía của phiên họp Hướng-đạo Trưởng-niên, gồm đại-điện các Xóm Làng khắp nơi về dự (ngày 29-6-98 Trại Họp Bạn TT6).

Góc triển lãm của H.Đ. Trưởng-niên. Các giải thưởng sẽ trao BTC để tặng cho các đơn-vị xuất sắc của Trại TT6.



Hình trên : Một số H.Đ. Trưởng Niên đứng trên cầu gành cổng Trại đang tươi cười chờ đến giờ để vào Phòng Họp (ngày 29-6-98, TT6).

Một số Trưởng-niên đang ngồi ở trong lều của Toán mình sau khi thảo luận xong vài điểm chính của bản Quy-Uớc để trình bày ở phiên họp ngày mai 28-6. TT6) 



MỘT ĐOẠN ĐƯỜNG CHUNG

Ban chấp hành Niệm Phật Đường Tâm Giác Munchen gọi điện thoại mời đến dự lễ cầu siêu vào thứ bảy cuối tuần 20-6 lúc 14 giờ 30.

Một hai ngày sau, trong lúc điện đàm cùng chú em, được biết Sơn Dương Đảm Đường Trần Thanh Phong đã tử nạn tại Dresden ngày 12.06.98.

Để xác thực nguồn tin trên trước khi thông báo cùng anh chị em. Gà tôi nhờ anh em quen dò hỏi lại. Sáng thứ Bảy 20.6, tôi được trả lời : Sơn Dương tử nạn là chuyện có thật !

Chuẩn bị đi tham dự lễ cầu siêu, Gà chợt nghĩ, hay đây là lễ cầu siêu cho Sơn Dương ?, dù sao đây cũng chỉ là ý nghĩ, có thể là người khác !

Đến Niệm Phật Đường, đúng là lễ cầu siêu cho Sơn Dương Đảm Đường !

Gà được biết hôm qua, 19.06, thi hài Trưởng đã được gia quyến - Cha Mẹ, Vợ con, các em, cháu - đưa về Việt Nam chôn cất. Đại diện gia đình trong buổi lễ cầu siêu là cô em gái út và cháu gái gọi Trưởng bằng Cậu.

Nhìn bức chân dung Trưởng đặt trên bàn thờ, Gà không khỏi ngậm ngùi, xúc động. Những hình ảnh xa xưa lại lần lượt hiện ra không thứ tự.

Ngày Trưởng chính thức ra mắt LĐ Cửu Long ở Erding, cách Munchen chừng 40 cây số, Gà được Trưởng mời dự kỳ trại đầu tiên của LĐ và vì Trưởng bận việc bất ngờ. Gà được ủy nhiệm điều hành buổi tĩnh tâm hôm đó. Rồi những kỳ sinh hoạt tiếp theo, hầu như nơi nào cũng có mặt Trưởng. Từ trại Hiệp Lực Wegberg đánh dấu ngày thành lập BCH Chi nhánh và Trưởng đảm nhận trách vụ Tổng Thư Ký kiêm Thủ Quỹ đầu tiên, rồi Tự Lực, trại họp bạn Âu Châu do CN-Đức đảm nhận, Thăng Tiến 1 do CN-Pháp đầu tầu. Kế đến các trại của CN như Bách Hợp 1 tại Frankfurt am Main, Trưởng xung phong làm một lều treo mà sau khi làm xong, Gà nói với Sơn Dương đó là... chuồng Cu chứ không phải là lều treo ! Anh em nhìn nhau cười ồ...

Ngoài các trại họp bạn, trại hè, Trưởng cũng hiếm khi vắng mặt ở các trại huấn luyện do CN tổ chức, những Tùng Nguyên 2, Tùng Nguyên 3, và đặc biệt là trại Dự Bị Trắng ở Erding, nơi sinh hoạt của LĐ Cửu Long và cũng là nơi cư ngụ của gia đình Trưởng. Bà Xã Trưởng cũng là một Bầy Trưởng trước kia, khi còn ở bên nhà. Kỳ trại Dự Bị Trắng tổ chức nhằm vào mùa Đông mà mùa Đông năm đó tuyết lại quá chừng, ngoài xa lộ bão tuyết tới bởi khiến các Trưởng sang tiếp sức (chính) từ Pháp, từ Hòa-Lan phải chạy xe như... người đi bộ!, bởi không thì... phải lội bộ thật ! Tai nạn do trơn trượt khiến xe cộ nằm lênh kênh dọc xa lộ... Mãi đến tối các Trưởng mới đến được, thật là nhờ... BP theo... “phù hộ” !

Theo thời gian, LĐ Cửu Long nhân sự giảm dần đến mức chỉ còn là một Đoàn, Quang Trung của Gà cũng không khá gì, do đó 2 LĐ kết hợp lại và Trưởng trở thành LĐ Trưởng LĐ Quang Trung một thời gian...

Trưởng và đặc biệt Bà Xã - chị Quỳnh - là người ngoài “dòng máu HĐ” còn có thêm “máu Văn Nghệ”, như Gà mái của Gà ! Bởi vậy với danh nghĩa HĐ tổ chức trình diễn Văn nghệ là việc... không thể thiếu !! Một trong những lần đáng nhớ này là Trưởng đã thay mặt anh chị em trao tặng toàn bộ số tiền thu được, cộng với số ủng hộ của bà con, cho vị đại diện Con Tàu CAP ANAMUR ngay trên sân khấu trình diễn...

Cuộc sống không ngừng nghỉ, mỗi người lại mỗi nơi nhất là khi không còn, hay chưa có điều kiện thuận tiện, sinh hoạt HĐ... Trưởng và gia đình dời sang phần đất phía Đông nước Đức sau khi hai bên Đông-Tây tái xum họp, được biết Trưởng chọn đất Dresden !

Cũng là cái duyên, cái duyên HĐ, Gà cùng Sơn Dương đã có chung nhau một đoạn đường, một đoạn đường với nhiều kỷ niệm...

Như các anh chị em HDS - CN, Gà và gia đình cầu nguyện Trưởng sớm siêu thoát...

GÀ LÔI

*Cảm nghĩ sau lễ Cầu Siêu
20.6.1998 tại Munchen*

LÀNG TÂN HƯƠNG

(Cô Năm ghi lại)

Liên Lạc : Hôm khai mạc Trại TT6, ở khán đài tay trái, Ngựa thấy lối nhớ mấy Bà, Cô mặc áo bà-ba, màu vàng nhạt, quần đen, cười nói huyền thuyên, nhìn kỹ thấy nhân vật số 2 của Xóm Chuối (Merkel), hỏi ra thì được biết đó là dân làng Tân-Hương về Hội Ngộ với nhau, nhân kỳ Họp Ban H.D.V.N.. Vì thì giờ eo hẹp, trời lại mưa, gặp gỡ nhau quá đông không tiện hỏi kỹ nên về nhà, nhờ internet hỏi thăm chi-tiết, được trả lời rất rõ ràng, rất lịch-sử giáo-khoa-thư, trong bài của Cô Năm ghi dưới đây.

Cô Năm là một độc giả Liên Lạc từ 7 năm nay, rất chung-thủy, rất thân tình, lần đầu tiên trở tài múa bút.

Mong tiếp tục được đọc những bài tương tự của một văn-tài mà bấy lâu... dấu kín.

Làng Tân Hương được thành lập vào năm Tý 1961 bởi các Trưởng của Đạo Tân Bình, Châu Gia-Định. Đứng đầu là Anh Đạo Trưởng Vũ Thanh Thông, được gọi là Cụ Thượng, rồi đến Ông Tham Trần Đình Chương, ông Xã Ngô Anh Giang, ông Phán Trần Trung Huân, ông Hương Nguyễn Quý Thục, ông Phó Trần Trung Hợp, anh Nhiều Lưu Hồng Phúc, Chú Trưởng Tuần Trần Đình Thủy và cậu út Mõ Làng Trần Trung Phúc, sau này làng cho gia nhập thêm ông Khán Nguyễn Văn Phi và anh Mõ số 2 Trịnh Bá Ngự.

Ngày 23 tháng Chạp năm đó làng mở rộng thu nhập thêm phái nữ và đã mời Chị Trần Thị Mai lúc đó là Tráng Trưởng tráng đoàn Mê Linh (của Chị Mai-Liệu Trần Bạch Bích sáng lập) và mời thêm một số các Trưởng và toán sinh vào cho vui (việc này cũng đưa đến những sự xì sào trong hội Hương-Đạo thời đó). Chị Mai đã mời chị Lê Thị Thục lúc đó là Thiếu Trưởng, chị Đỗ Kim Bích toán Trưởng Toán Ngọc Hân, chị Trịnh Minh Đỗ Quyên và chị Vũ Ngọc Ly toán sinh Toán Bùi Thị Xuân và hai chị em Trần Đạm Phương và Lan Anh toán sinh Toán Thanh Quan.

Cũng như bên Nam, Làng đặt ra thứ tự trên dưới cho bên Nữ theo với tuổi tác. Đứng đầu là Bà Cả Đất Hộ Trần Thị Mai, cô Hai Tân Định Lê Thị Thục, Cô Ba Bến Thành Trịnh Minh Đỗ Quyên, cô Tư Thị Nghè Đỗ Kim Bích, cô Năm Năm Gia-Long Vũ Ngọc Ly, cô Sáu Tao-Đàn Trần Đạm Phương, và cô Bảy Bờ Rô Trần Lan Anh, số dĩ có thêm chữ Tân Định, Thị Nghè, Bến Thành v. v. . . là các địa danh nơi ở của các bà các cô. Tất cả những tên này đều do Cụ Thượng Vũ Thanh Thông đặt cho và các cô vẫn giữ cho đến bây giờ. Sáng lập viên của Làng là các Trưởng của Đạo Tân Bình nên lúc đầu Làng được tạm gọi là Làng Tân Bình. Năm sau Trại Trưởng Cung Giũ Nguyên vào Saigon chơi và có đến họp Làng với anh em. Cụ Thượng đã đề cập đến tên Làng với Trại Trưởng Cung Giũ Nguyên. Theo Trưởng Nguyên thì anh em họp lại với nhau như thế này rất quý, nhưng để tránh cái tên Tân Bình vì là tên của Đạo, sợ có sự không hay sau này nên Trưởng Nguyên mới lấy tên Làng Tân Hương là một Làng trong một quyển chuyện của Trưởng Nguyên viết và đặt cho. Từ đó Làng có tên là Làng Tân-Hương.

Ngoài Cụ Thượng, ông Xã Giang, ông Hương Thục, ông Khán Phi và Bà Cả Đất Hộ là những người đã có gia đình, ông Phán và ông Phó đã có ý trung nhân, còn lại đều còn độc thân cả.

Cụ Thượng đã nói : “dân làng giữ tình thân mật anh em, nhưng nếu các cô cậu nào còn độc thân muốn tính chuyện gì thì phải đứng đắn, có chủ đích xây dựng tương lai thì phải đàng hoàng, anh nào có vợ con rồi không được lộn xộn.”

Do đó mà tình anh em trong làng rất vui vẻ, hàng năm họp làng vài ba lần dùng đất xướng nhà ông Hương Thục, có sân rộng, cây cao làm nơi hội. Ông Hương Thục có tặng vải the đen cho các ông may áo dài và vải the nâu may áo thứ thân thắt vạt cho các bà các cô, mỗi khi có họp làng đều mặc y phục cổ truyền như vậy.

Sau mấy năm sinh hoạt với nhau làng đã có một đám cưới đó là Chú Trưởng Tuần và Cô Năm Gia Long và họ đã sống vui vẻ thuận hòa

với nhau 35 năm rồi gia đình đầm ấm con cái đầy nhà nay đã lên chức Ông Bà Nội và vẫn còn tiếp tục vui vẻ cho tới mãi mãi.

Thời gian sau năm 1965 Làng không còn họp mặt thường xuyên như những ngày trước nữa vì phần lớn các cô gái làng đã lập gia đình hết, trai làng người lập gia đình người phải đi lính nên lâu lâu mới có dịp gặp nhau nhưng không được đầy đủ như mấy năm đầu.

Thế rồi đến tháng 4 năm 1975 làng hoàn toàn bị lãng quên vì anh em tản mát mỗi người mỗi nơi, người kẹt lại ở Việt Nam, người bên trời Âu, người ở Xứ Úc chỉ liên lạc với nhau bằng thư mỗi năm một vài lần, biết được tin của nhau vậy thôi. Ai có duyên lắm thì được gặp nhau hàn huyên vài ba ngày.

Làng Tân Hương 1998 :

Nhân dịp trại Họp Bạn Thăng Tiến 6 được họp tại Thủ Đô Hiệp Chung Quốc Hoa Kỳ. Cô Năm nảy ra ý kiến kêu gọi mọi người về họp Làng và đất trại sẽ là nơi gặp gỡ. Ý kiến được chú Trưởng chấp thuận ngay và nhờ ông Phó Họp (là người có nhiều tin tức về Trại nhất) gửi thư cho tất cả anh em trong làng hay ý định kể trên.

Thư mời được gửi ra trong dịp Tết Mậu Dần 1998. Dân Làng ai nấy đều đón nhận tin vui với tất cả lòng mong muốn được gặp lại nhau sau hơn 30 năm xa cách. Tuy có một điều hơi buồn là một số lớn các anh sẽ không có mặt đó là : Anh Tham Trần Đình Chương đã mất năm 1987. Ông Xã, ông Hương, anh Nhiêu và chú Mõ còn kẹt lại ở Việt Nam. Ông Khán Phi ở tận bên Úc. Chú Mõ 2 và cô Hai Thục không về được còn tất cả mọi người đều ráng thu xếp công việc để về.

Họp Làng ngày 27 tháng 6, 1998 tại nhà con gái và con rể của Phó Họp tại Herndon, VA. Gồm có :

Bên Nam, Cụ Thượng, Ông bà Phán (từ Paris về), ông Phó và chú Trưởng.

Bên Nữ có Bà Cả, cô Ba (từ Canada sang), cô Tư, cô Năm, cô Sáu và cô Bảy.

Thế cũng tạm gọi là đầy đủ.



Bốn chị em tại cổng trại TT 6:
(từ trái sang phải, các Nàng : Sáu, Bảy, Năm, Ba)

Chiếc áo bà ba : Cô Năm nhớ lại năm xưa mỗi khi đi họp làng đều mặc áo dài tứ thân thắt vạt nay ở đây trước hết vạt không có, thợ thì không (nhất là cô Năm lại ở Xóm Chuối Merkel một tỉnh nhỏ với 2464 dân toàn là mũi lõ mắt xanh của xứ West Texas thì đào đâu ra vạt mà may áo cho các cô). Thế là cái áo bà ba ra đời, cô Năm nghĩ rằng ngày xưa mặc áo tứ thân thắt vạt, nay đã sống ở miền Nam trên 20 năm thì việc mặc áo bà ba cho giống dân Saigon thì cũng là hợp lý thôi mà áo đó thì cô Năm có thể may được. Nhưng chọn mầu gì đây, mùa Hè trời nóng may mầu gì cho mát mẻ một chút thế thì không mầu nào hơn mầu vàng mỡ gà để nhớ rằng mình là :”người con gái Việt Nam da vàng, yêu quê hương, yêu đất nước”. Ngồi tại Merkel tưởng tượng ra chị em và đo bằng mắt thế mà may quá , 7 cái áo đem lên ai cũng mặc vừa hết.

Thế là tới ngày trại họp bạn Thăng Tiến 6 dân làng Tân Hương đã đến trại với tấm áo bà ba mầu vàng nhạt của bảy cô gái làng đã đem lại cái lạ mắt cho toàn trại, và cũng có thể đem đến nhiều thắc mắc cho nhiều người.

Bế mạc trại ra về dân làng bảo nhau mấy điều cần thiết :

1.- Cười nhiều 2.- Giữ gìn sức khỏe 3.- làm việc hăng say 4.- Tiếp tục hoạt động 5. Giữ mối giây liên lạc thường xuyên, để có đủ sức khỏe gặp nhau tại trại Thăng Tiến 7 tại Houston, Texas. Và rất có thể kỳ trại này dân làng sẽ ở trong đất trại luôn nếu sức khỏe cho phép, vì thưa Cụ Thượng năm nay đã 82 và Bà Cả thì cũng 76 rồi. Dân làng trẻ nhất thì cũng đã 55 chứ có ít đâu ☀

M
Ã
T
H
Ư



*** TR. LÊ PHÁT ĐẠT (SAN FRANCISCO)**

Hay ho quá những lời lẽ chân tình của một độc giả Liên Lạc, một đứa em phương xa chưa hề quen biết và chưa hề gặp mặt.

Nhưng Đạt ơi, phải nói thật rằng những lời đăng ấy đoán giải về Ngựa, đều trật lất, dở ẹt

Thứ nhất là Ngựa này không gây hạc xương mai như em tả, mà mập thù lù.

Thứ nhì là ăn nói : ăn thì nhiều và nói tào lao vô cùng, đâu có được nhả nhận thanh tao như đăng ấy . . . tưởng tượng.

Thứ ba là : “ Anh Thoại << tán >> giỏi nên Chì nhà” mới sa vào bẫy .

Này, hỏi thiệt là đăng ấy đoán theo số tử vi (tuổi Canh Ngọ) hay bấm độn Thái Ất, hay chiêm-tinh Tây phương ?

Đăng ấy đã hỏi thì trả lời, dấu diếm làm chi !

Điều 1 và điều 2 đã giải đáp rồi; còn điều thứ 3 cũng khó nói ra cho hết thiên tình sử lâm li ướt át của đôi ta được, nhưng Ngựa này xin kể lại mẩu đối thoại ngắn đúng sự thật dưới đây để

đăng ấy biết rõ là Ngựa “tán” giỏi hay nhờ . . .

Trời :

“ – Này, V. ơi ! em nói cho anh biết chuyện tình cảm của em ?

– Đã kể rồi, không biết bao nhiêu lần mà vẫn còn hỏi nữa. Thời đó, vừa lớn, anh đã dục Mạ hỏi cưới, thì giờ đâu mà nghĩ đến ai . Ấy, cũng có người theo đuổi, nhưng không thích. Lý lẽ của trái tim mà, kỳ cục lắm, không giải thích được mà; Còn Anh ?”

(Hỏi xong, Nàng đưa mắt nhìn Ngựa dăm dăm, cười tủm tỉm . . .)

Đó, thấy chưa Đạt ? Anh Thoại có tán chi mô !

*** TR. TRẦN QUANG PHỈ (VIRGINIA)**

Hôm họp H.Đ, Trưởng niên (29,6.98) em có tham dự hả ! Sao không thấy tên ghi trong danh sách hiện diện ?

Anh Thoại không đồng ý với đăng ấy về thái độ im lặng khi mình có ý kiến muốn phát biểu. Tự do dân chủ mà. Ý kiến của em có thể là hay và cũng có thể không thích hợp, nhưng nên nói ra, rụt rè làm tánh mình sẽ nhút nhát khi ra tranh đấu với đời. Đành rằng kính trọng những Trưởng cao tuổi là điều tốt, nhưng thử nghĩ một xã hội gồm toàn những con người không bao giờ dám đặt vấn đề, không bao giờ dám nói khác các bậc trưởng thượng, làm sao có tiến bộ ?

Những lời góp ý của em dành cho “Liên Lạc thân yêu” (chữ nghĩa của đăng ấy đó) sẽ lần lượt được trình bày, và đó cũng là chủ trương của nhóm phụ trách.

Mong tiếp tục nối dây.

*** CHÁU QUEEN LY (CALI).**

Xin gửi lời mừng Lý Huỳnh-Trưởng có một cháu nội rất ngoan, đã viết một bức thư cho Liên Lạc đầy tình, nghĩa và hứa hẹn một Trưởng trẻ của ngày mai.

Cháu cho hay là Liên Đoàn của cháu đang cố gắng gây quỹ để tham dự TT6 cùng với các đơn vị khác, các Chú trong ban phụ trách Liên Lạc rất mừng vì khắp nơi đều có sự nô nức về gặp nhau ở Fairfax. Riêng Chú cũng xấp xỉ thất-tuần mà sự bồn chồn về dự Trại cũng đếm từng ngày.

Hôm ấy, tại Trại không tìm thấy cháu, có hỏi thăm những Trưởng khác thì được biết là ông nội cháu sức khỏe không cho phép ông nội đến dự trại được, nếu có, chắc Chú cũng sẽ được thấy mặt cháu. Chờ dịp khác vậy, đợi đến TT7 có lâu không ? Với tuổi của cháu, sinh, lớn lên và học hành bên này mà viết được bức thư bằng tiếng Việt như vậy là hạng nhất rồi, chả bù với một số thiếu-sinh gặp ở TT6 nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh, Chú hỏi một câu rất thông thường, cả 2 em đều ú ớ nhìn nhau cười, làm như cả 3 người Việt Nam đứng với nhau mà xa cách như 3 công dân của 3 nước khác nhau.

Buồn ơi là buồn !

Riêng cháu, ráng giữ chặt mối dây. Nhờ thưa lại với ông nội lời của Chú Thoại chúc ông nội chóng phục hồi sức khỏe.

*TR. NGUYỄN CHÍ HIẾU (DALLAS).

Con người nhỏ thó mà làm việc khiếp thật ! Chạy tới chạy lui quay phim, chụp hình, tìm ngang kiếm dọc để tìm người, trao đổi kỷ vật Hương Đạo.

Mới thành lập mà Xóm Dallas quy tụ được 18 Trưởng và 3 bề trên, như rứa là nhất em rồi đó, Hiếu ơi !

Em muốn có huy hiệu H.Đ. Trưởng Niên ? Không có đâu, vì chúng ta đã có chung huy hiệu H.Đ.V.N. của Hội đồng Trung Ương phổ biến rồi. Hôm 29.6 họp, có thấy em ngồi đối diện, vì thì giờ quá ít nên chưa đề cập đến khăn quàng. Có 2 ý kiến đưa ra :

- 1- Khăn quàng màu tím, phía góc sau có thêm huy hiệu H.Đ.V.N. hiện dùng.
- 2- Khăn quàng nửa vàng (ý hướng về tổ quốc V.N.), nửa tím (màu của lứa tuổi "đệ tam").

Vậy, nhân dịp này, xin các nơi góp ý về 2 đề nghị khăn quàng trên, gửi về cho Liên Lạc.

Đã chuyển danh sách các Trưởng Niên Xóm Dallas để xin Ban Phát Hành ghi vào liste đọc giả dài hạn rồi.

Nếu Xóm họp, Hiếu đừng quên gửi bài và hình ảnh về cho Liên Lạc nghe. Ở đó có Tr.

Nguyễn Tấn Đệ thì yên chí lớn, muốn chi có nấy cả !

Chúc Xóm Dallas thật mạnh để hỗ trợ tiếp tay cho BTC Thăng Tiến 7 sắp tới ở Houston.

T.B. Có hình ảnh nào đẹp, liên quan đến Hương-đạo, gửi về cho Liên Lạc để làm "hình bìa của tờ báo". Cám ơn trước.

* TR. TÔN THẮT SAM (ĐÔNG HẢI).

Nhận được thư (đề ngày 23.4.98) của Trưởng kèm theo thư của Lão-huynh (đề ngày 10.4.98) sau khi Liên Lạc số 27 đã phát hành, nên mới trả lời trong Liên Lạc số này được.

Tôi vẫn biết tánh khiêm tôn cố hữu của Lão-huynh, trong thư Lão-huynh có đề nghị nên có vài trang cho mục "Diễn đàn Tự Do ", Ý kiến này đã có nhiều báo (đời) thực hiện, nhưng kết quả thì ngược lại với nhóm chủ trương đã dụng ý lúc khởi đầu. Riêng tờ Liên Lạc thì chỉ thuần túy trao đổi tin tức cho nhau, gợi lại những kỷ niệm ngày xưa để nhớ đến nhau , để thương nhau hơn, để trao đổi kinh nghiệm giúp các đơn vị H.Đ.V.N. địa phương đang sinh hoạt, cùng với các phụ-huynh và Ban Bảo Trợ tìm kiếm phương-tiện hỗ trợ cho các em có cơ-hội sinh-hoạt, hướng dẫn con em đừng quên cội nguồn, và đó cũng chính là mục tiêu của Hương Đạo Trưởng Niên mà tờ Liên Lạc là diễn đàn chung của tổ chức nói trên.

Trong thư, Lão-huynh có nêu ra đề mục để thảo luận : "*Làm thế nào để anh em đoàn kết hơn*". Và Lão-huynh cũng đã giải đáp : "*Nếu mỗi người tự bỏ những dị biệt, những bất đồng, vứt tất cả cho gió cuốn đi, công việc chung, chúng ta lo chung, thì quý biết bao*". Lão-huynh viết tiếp : "*Tôi nghĩ rằng, sở dĩ có sự chia rẽ chỉ vì mỗi một chúng ta đều có những nhận xét phiến diện. Ở Huế có câu ca dao :*

Núi Ngự Bình trước tròn, sau méo

Sông An Cựu nắng đục mưa trong.

Người đứng trước núi Ngự Bình, thì thấy núi Ngự Bình tròn, kẻ nhìn phía sau, thì thấy méo.

Ai đúng, ai sai ?

Cả hai người, người đứng trước và người đứng sau, đều nói đúng, đúng với cái nhìn của họ, nhưng sai với sự thật.

Nếu cả hai chịu khó bắt tay nhau, đi một vòng quanh núi Ngự Bình, thì họ sẽ thấy sự thật và nhận ra cái sai sót của mình.

Trưởng Sam ơi, đó là một bài học đoàn kết mà Lão-huynh đã dạy. Chúng ta, rất thắm thía và nhiều ý nghĩa. Nhìn nét chữ còn quắc thước của vị huynh-trưởng ngoại cử tuần khả kính, nhìn lại chữ ký quen thuộc làm Ngựa này hồi tưởng lại những ngày cùng làm việc chung ở Sở Thanh Niên Trung Việt với nhau (1951-52) trong đó có thêm các Trưởng Tôn Thất Dương Vân, Tr. Nguyễn Thúc Toàn và cả Tr. Lê Cảnh Đạm nữa. Ôi ! ngày ấy nay còn đâu !

Cám ơn sự cố gắng thuyết phục của Trưởng, dù chưa đạt hoàn toàn mong muốn, nhưng mấy giòng dặn dò của Lão-huynh cũng không uổng công của chúng ta.

Chúc Trưởng sức mạnh, sẽ tìm thêm “cách khác” để gửi tờ Liên Lạc này đến Trưởng.

*** TR. NGUYỄN ĐỨC PHÚC (OTTAWA).**

Sướng nhật là Cụ Xóm-Trưởng Ottawa. Có được một lúc 3 huy chương : Bắc đẩu Huân Chương của Hưởng Đạo Việt Nam, Huy hiệu 25 năm làm “xếp Hưởng Đạo” do B.S.C. cấp và huy hiệu “Action Bénévole” của Chính quyền Tỉnh bang Ontario cấp. Đó là chưa kể lễ “Cát Bánh Mừng Thượng Thọ” tổ chức ở Fairfax do L.Đ. và Xóm Ottawa (có cả Ngựa) chúc Thọ Cụ.

To gan thật ! Đã Cửu tuần dám theo dám trẻ đi xe bus từ thủ đô Canada đến thủ đô Hoa-Kỳ tham dự trại. Cũng ăn chay năm đất, chịu ướt mưa, chịu lạnh gió, kết bạn thâm giao với muỗi đói vùng Fairfax suốt cả tuần lễ.

Nếu Trưởng Vinh-Đào và H.Đ.T.Ư cho Ngựa này thêm tí quyền thì tui không ngần ngại mà đặc cách ban tặng ngay cho Cụ Phúc tại mặt trận :” Liều mạng Huy Chương”.

Ngựa này nằm cùng lều với Cụ Phúc già (bên tay trái) với Phúc Nửa Chừng Xuân (bên tay phải), còn Phúc trẻ nằm dưới núi với đám thiếu. Trong suốt thời gian trại, chưa hề nghe Cụ than vãn muỗi mòng, lạnh, ướt, gió v.v... mà ai hỏi, Cụ vẫn trả lời : “Khỏe, không có sao”, lại dành nằm ngoài góc lều. Làm cho các Cụ Trưởng lo lắng dặn dò khi đêm hôm cần đi thanh tra vệ sinh, làm

cho Tr, Dê Núi Quảng Nam và Tr, Trịnh Vũ Điệp chạy lui chạy tới lo kéo các cánh cửa lều mỗi khi trời xáng mưa, và nổi gió.

Xem vậy mới biết là anh em Xóm viên Ottawa lo cho Cụ Trưởng Xóm và thương Cụ lắm, Cụ ơi !

Ngựa nhìn thấy cũng hết lòng phục Cụ Phúc và hồi đến TT7 vào cuối năm 2000 Cụ có đi nữa không ? Cụ anh đừng đáp : “Còn sống thì còn đi, sợ chi.

Cụ Phúc già muôn năm !

*** TR. PHẠM QUANG TRUNG (BEO CÂN MẮN, EDMONTON).**

Nếu không có cuộc bầu cử Chi-Nhánh-Trưởng Canada thì không hy vọng gì được tin của Beo miền Edmonton, cũng như Quỳnh ở Calgary vậy.

Lười chi mà lười quá vậy ? Thỉnh thoảng nên gửi vài trang sinh hoạt H.Đ. vùng đó gửi về Liên Lạc để các phương xa được biết tin nhau.

Ngựa này đã lên Edmonton 3 lần, chỉ có 1 lần cách đây hơn 10 năm, trong dịp gặp gỡ anh em H.Đ trên ấy, có dự cuộc chơi “ăn chè” và có một bát chè đậu xanh nấu với . . . muối ! Thật khó quên.

Đằng ấy thắc mắc : “Xe ngựa chỉ cần cỏ là chạy được, thế mà Ngựa này lại chạy bằng xăng, chắc là phải có cái “bu-gi” đặc biệt lắm phải không thưa Trưởng ?”

Ấy chết !!! thiên cơ bất khả lậu. Ngựa ăn cỏ là thứ ngựa của trần-gian, ai cũng biết. Ngựa chạy bằng xăng tất nhiên phải là ngựa đặc biệt, chi cũng đặc biệt, kể cả “bu-gi” , và đến thế kỷ 21 vào dịp Họp Bạn TT7, Ngựa sẽ phi bằng “hơi” cho mà xem. Ráng dành sức để về Houston (Texas) xem ngựa hí (nghĩa là đến giai đoạn này, Ngựa đã hết “ xì-quách”, chỉ còn thở ra khói mà thôi ! Thấy mà thương cho Ngựa chưa ? Còn thắc mắc nữa không ?

*** TR. TRÚC LÊ (ÚC CHÂU).**

Chị Trúc 3 năm về trước và chị Trúc TT6 không có gì thay đổi : Vẫn lụi cụi lo lắng trong lều cho các bà cụ Trưởng Niên, tiếp tay với cô Phượng can thiệp với BTC về phần trình diễn màn văn nghệ, đem những băng cassette thơ và

nhạc thâu ở nhà đem tặng các bạn, lại là nữ-trại-sinh cao niên đến trại Họp Bạn sớm nhất.

Có một đạo vắng tin Chị, tưởng là Chị đi lập Bầy nơi khác, té ra Chị ẩn cư dưỡng sức để tham dự TT6 với anh chị em, để nằm lều, ăn phở, nằm đất, chịu mưa chịu gió và cùng với các trại-sinh chia bớt . . . máu cho muỗi Fairfax. Chị là nhất đó, Chị Trúc ơi !

Bề trên của Ngựa đã cầm giầy cương cho Ngựa đi dự liên tiếp 6 Trại Họp Bạn, về nhà than ê ẩm cả người, thấm mệt và dù chịu nhiều thử thách vẫn chưa được phong chức "Hương Đạo thực thụ", vẫn chỉ là H.Đ. hàm, trừ chị Lệ Nga đặc cách ban cho, nhưng Ngựa cố cản trở, vì khi đã lên chức H.Đ. thực thụ thì Nàng sẽ đòi hỏi nhiều thứ lắm, Ngựa chịu chi thấu !

Chỉ biết cầu xin ơn trên ban cho sức khỏe để còn có dịp gặp mặt nhau ở các kỳ Họp Bạn. Có được như vậy, cũng đã là niềm vui rồi, phải không Chị Trúc ?

* TR. ĐOÀN LAI (ĐÔNG HẢI)

Mừng Anh Chị năm nay kỷ niệm "50 năm thành hôn", cùng với 15 cháu nội ngoại, sẽ đi Nha Trang hưởng tuần trăng mật 15 ngày. Sướng quá hè !

Hy vọng mùa Thu năm nay sự mổ mắt của Anh sẽ được kết quả như ý

Kỳ trại TT6 vừa rồi, lại gặp các Trưởng cũ Châu Quảng-Thừa có cả chị Xuân Lan (chân yếu, đi lại khó khăn) Chị Lê-Thị-Trúc (vẫn xông xáo vui vẻ như 3 năm về trước) Chị Quỳnh Hoa (rất "các mẹ", nên Ngựa phong cho Tôn-nữ).

Liên Lạc vẫn gửi đều về Tân-Lãng, không rõ là anh có nhận được không ? Thư Anh cho biết là chỉ nhận được số 23 mà thôi và truyền tay nhau đọc từ năm ngoái mà đến nay chưa trở lại. Buồn thật ! Ở Canada mà bưu điện tở-lơ-mơ như rứa thì dân kiện cho bay chức Bộ-trưởng liên hệ ngay lập tức. Bên này làm dân một nước Tự-Do Dân-Chủ là sướng như rứa đó, nhưng làm Quan ở đây cũng ngất ngư con tàu đi lắm, anh Lai ơi ! À, hôm ở Trại TT6, gặp Em Mừng (Bạn đời của nhà viết nhạc Nhữ-Văn-Trí), cho hay mọi chuyện bên nhà, nay con cái của Mừng đã lớn khôn và rất ngoan, cũng có vào Trại chơi. Rất vui.

* TR. LÊ VĂN ĐIỀN (HOUSTON)

Đã nhận chi phiếu của đàn anh gửi cho Liên Lạc (đề tên Thủ Quý, Mai-Xuân-Phú). Thật ra với Mỹ và Canada tương đối dễ, vì bỏ tiền mặt vào phong bì, hoặc ký chi phiếu cá nhân chi cũng được, đừng mua money order chi cho tốn tiền. Cám ơn sự chu-đáo của đàn anh. Hôm ở TT, gặp đàn anh ngẩn ngủi quá, chiếc áo nâu mà anh mặc hôm ở trại làm nhớ lại Hương Đạo V.N. của thời trước 1945, mà nay tìm đâu thấy !

Sau đó, có N.S. Võ Trọng Di (ở San Diego) vào trại 2 lần, tìm gặp Anh, không biết có gặp được không ? Tay này cũng mặc áo nâu, nhưng áo 4 túi bỏ ra ngoài quần, trông bệ vệ lắm.

Ngày 29.6 họp H.Đ. Trưởng Niên Anh đi đâu mà không thấy ? Xóm này (Houston) đang rục rịch phát triển mạnh, với Tr. Hiếu đánh trống la làng, thêm sự hỗ-trợ của Tr. Nguyễn-Tấn-Đệ (BSA) thì lo chi mà Xóm không mạnh, nhờ đó các đơn vị sẽ mọc thêm để cuối năm 2000 đón chào Thế Kỷ mới trong kỳ Trại Họp Bạn TT7 ở Houston. Vui thay !

* TR. LỮ HÙNG (SINGAPORE)

Nào ai biết là "Gấu Ba Rọi" đi xa lâu như vậy ! Dù sao, cũng có theo dõi Trại Họp Bạn TT6 ở D.C. thì đâu phải "lặn sâu". Félicitations !

Nếu đảng ấy có dự cuộc họp Trưởng Niên ngày 29.6.98 thì mới biết lực lượng Bắc Ca-Li rất hùng mạnh : Nào là Cụ Tiên-Chỉ họ Mai, les gros canons như Tr. Tuấn, Tr. Hiệp, Tr. Bình đã làm cho Ngựa này điêu đứng khi mưu toan . . . xuống ngựa.

Gửi lời thăm Cô dân Québec và chúc đôi lứa được dung dăng dung dẻ bên nhau, nhưng xin đừng quên đường về đó nghe !

* TR. NGUYỄN TRONG QUỲNH (CALGARY)

May nhờ có cuộc bỏ phiếu bầu Chi-Nhánh-Trưởng mới nhớ tới Liên Lạc, không thì quên hết rồi phải không ?

Trong tấm ảnh, nhìn góc trang trí của Liên Đoàn Chí-Linh trong dịp Tết Mậu Dần, thấy mà nhớ Calgary chi lạ.

Nào là hình ảnh sinh-hoạt, cờ Liên-đoàn, đôi bạn Quỳnh + Thanh-Nguyệt, nay thêm chú "chuẩn sói" trên tay, biết bao Hạnh phúc. Lại có

Cụ Xuân Linh đạo mạo với đồng phục H.Đ., chăm chú đọc các tài liệu, kế hoạch cho H.Đ. Calgary. Ngựa này hy vọng năm tới sẽ đến Calgary thăm anh em. Nhưng muốn là một chuyện, còn có thực hiện được hay không là chuyện khác. Cầu xin cho được toại nguyện.

* **TR. DƯƠNG PHƯỚC LUYẾN (FLORIDA).**

Đọc thư mời Họp Mặt H.Đ.S. Châu Quảng Thừa nhân dịp Họp Bạn TT6, thật chu đáo và thận trọng như Kangourou.

Hôm 29.6 ấy, tuy không đầy đủ như mong đợi nhưng những người hiện diện đều nhất trí phải làm một cái gì, trong sơ-khởi đã nghĩ đến xuất bản Đặc San Quảng Thừa cho Tết sắp đến, rồi sau đó sẽ tính thêm.

Ba anh em họ Hoàng đều là dân Bạch Đằng cũ. Ngựa này là gốc Chi-Lăng (có Võ Trọng Di cũng là Chi Lăng, đến trại, nhưng không thể ở lâu được), cộng thêm 11 anh chị và 4 thân hữu ngời kể chuyện đời xưa, cạnh bên sông gió mát.

Chương trình sơ phác khá đầy đủ, nhưng thời tiết sắp mưa, thì giờ lại ít (vì ai cũng bận các sinh hoạt khác) nên phải thu ngắn lại. Dù sao cũng có chụp hình, ăn bánh . . . ngọt (chứ không phải bánh lá chả tôm như ở nhà Trường Tùng) uống nước suối trong, kể chuyện người còn, kể mất và ca hát . . .

Chân tình như Hoàng Ngọc Châu, tha thiết như Dương Phước Luyến và nhỏ nhẹ như . . . Phụng, chả bù với giọng nói ào ào, vội vàng như Ngựa . . . Khó chịu, và chính những tâm tình khác biệt đó đã làm cho chúng ta mãi mãi nhớ nhau, nhớ những ngày sinh hoạt ở một nơi, mà bây giờ chỉ còn là vang bóng !

* **TR. TRẦN VĂN THAO (VERMONT).**

Anh Thao ơi ! Thế là Trại Họp Bạn TT6 đã qua, Trường vì thị-lực kém không qua tham dự được, nhưng nhiều anh em hỏi han sức khỏe của Anh khá nhiều, vì họ tin tưởng Anh sẽ qua Fairfax dự trại được. Nếu Anh đến thì ngôi vị niên trưởng sẽ là Anh (93 tuổi) chứ không phải là Cụ Phúc ở Ottawa, vì chỉ mới lên 90 tuổi thôi.

Hội Đồng Trung Ương đã thảo luận và đồng ý trao tặng Anh Huân Chương Bắc Đẩu

trong kỳ trại TT6 này, nhưng Anh vắng mặt, có ủy thác cho em, đem Huân Chương về để kính tặng Anh, gọi là lòng biết ơn của Phong Trào H.Đ.V.N. đến một vị huynh trưởng kỳ cựu đã tận tụy với phong trào.

Xin Anh bình tâm an dưỡng, sau khi mổ mắt, anh sẽ bình thường như xưa, vì nền y khoa Hoa-Kỳ hiện đại lắm.

Một ngày rất gần đây, anh em H.Đ. Trưởng Niên Canada sẽ đến Vermont vấn an sức khỏe của Anh.

* **TR. NGUYỄN ĐÌNH THƯ (TEXAS).**

Thật là hiếm quý khi được Anh cho biết đã “đọc hết số Liên Lạc từ đầu đến trang cuối mới bỏ xuống” vì tui này biết là Anh rất bận rộn với tờ báo nhà. Hôm ở trại TT6 thấy sức khỏe anh vẫn cường tráng làm cho Ngựa C.K. nhớ lại những ngày chung vui ở Tân Gia Ba gồm cả anh Thơ, A. Đường, A. Thiệp và Anh vào năm 1973 kỳ Hội nghị Á-Châu Thái Bình Dương mà Anh Thơ đã đắc cử chức vụ Phó Chủ Tịch. Những ngày vui nay còn đâu ! Ở vào lứa tuổi anh em mình, ngày nào còn gặp nhau là quý. Hãy ráng tham dự các trại Thăng Tiến đến sau này, như đã đến với TT6, nếu còn có thể, Anh Thư ơi !

* **TR. TÔN THẮT THIỆN (Ottawa).**

Anh thấy chưa ? đọc Liên Lạc biết thêm tin tức, mà như Anh viết “ nhờ Liên Lạc mà tui biết được một chuyện mà từ trước đến nay không hề nghe ai nói , tuy rằng tui rất thân anh Chôn, anh Quế và Vĩnh bang. Từ tháng 9/1946 đến tháng 12/1946 tui có mặt ở Hà Nội và từ 45 năm nay, năm nào tui cũng có gặp Vĩnh-Bang. ”

Anh Thiện ơi ! thiệt ra thì lũng-cũng trong H.Đ.V.N., vì Hướng Đạo Cứu Quốc phần đông anh em H.Đ. ai cũng biết cả. Các anh Mai-Liệu, Trần Văn Thao là những nhân chứng sống của các sự kiện ấy.

Anh còn cho biết là gần đây, có nhóm cựu Huynh-trưởng đang vận động xin tái lập H.Đ.V.N. “với Hồ Chủ Tịch là Hội-Trưởng danh dự vì năm 1945 có một bức thư mời ông này nhận chức đó, và ông trả lời “nhận”. Nhóm người vận động muốn thuyết phục tui rằng ông Hồ là người H.Đ. Việt Nam đầu tiên (đã gia nhập Hướng Đạo lúc

ông ấy ở Liverpool năm 1913 . . .). Dù sao, tui có nói với người muốn tái lập H.Đ.V.N. đó đừng đưa chính-trị vào H.Đ., vì như vậy là tức khắc làm tan rã tổ chức. Chuyện thật dễ hiểu *

Ông Hồ là đảng-trưởng C.S.V.N, và đảng này đã cấm, và vẫn cấm không cho H.Đ.V.N. hoạt động. Mâu thuẫn này chưa được giải quyết thì khó mà lập lại H.Đ.V.N. ở Việt Nam.

Anh Thiện ơi ! Anh rành quá trời, nhất là sự tráo trở của anh em . . . phía bên kia, từ trước đến nay vẫn chưa có gì thực sự thay đổi. Nhưng dù sao, là người Việt Nam, chúng ta rất mong muốn có sự biến chuyển càng sớm càng tốt để hy vọng đem lại cho dân mình có được một cuộc sống no ấm, tự do

Phụ ghi : Cám ơn Anh đã chỉ bày cho thực hiện Statistic. Làm đúng như Anh dặn và đã đạt như ý .

* TR. BỬU SAO (ORLANDO)

Đọc thư Trường gửi cho Ban Tổ Chức TT6, có gửi cho Ngựa bản sao với lời phụ ghi, trong đó có mấy chữ . . . “để được thông cảm”. Hơn nữa, các anh em vùng Orlando như Tr. Phụng, Tr. Luyến, Tr. Châu v.v... đều đã nhận thấy sự sốt sắng chuẩn bị các thứ để lên đường đến Thăng Tiến 6,

Nếu Trường có mặt tại trại, chắc phiên họp Châu Quang Thừa sẽ rậm đám và hào hứng hơn nhiều.

Còn bài “Ba Giai Đoạn, Một Cuộc Chơi” sẽ đăng trong Liên Lạc hoặc Đặc San Quảng Thừa vào dịp Xuân sắp đến. Lọt sàng xuống nia, đâu cũng vào đấy cả.

Cựu Đội-Trưởng Đội Ong, Đoàn Nguyễn-Trường-Tộ (Huế) ơi ! Có lòng là được, hãy đợi Thăng Tiến VII ở Houston vào cuối năm 2000, Trời đâu phụ lòng người.

Riêng Ngựa C.K. thì có bằng cấp chuyên môn về Trại HỌp BẠN : Có mặt từ Hội nghị Trường ở Costa Mesa, rồi liên tiếp 6 trại Thăng Tiến đều có mặt đầy đủ, chưa biết đến lúc nào thì hết hứng thú tìm dịp gặp các anh chị em Hương Đạo khắp nơi. Ấu đó cũng là một niềm vui của Ngựa, mong còn được tiếp tục dài dài.

* NHÀ THƠ TUẤN VIỆT .

Cám ơn 2 bài thơ của đàn anh đã tặng cho Liên Lạc, lại còn lo xa cho Liên Lạc số Xuân sắp tới.

Tr. Hồ Tân Tuy Lê Hữu Thái ở Olympia . Nhà ở 600 Black Lake, thuộc vùng Nhà thơ đó.

Đã ghi địa chỉ mới vào danh sách độc giả dài hạn rồi, nếu có thất lạc thì xin cho hay để gửi điền thế ngay.

Đối với Đàn Anh, không thể có sự thiếu sót của anh em Ban Phụ Trách.

Có một Trường ở Virginia cho hay Đàn Anh và phu-nhân có đến Thủ-đô Hoa-Kỳ, nhưng vì tuổi cao nên “không đủ pin” (chữ dùng của Trường đấy !) để chờ đến Trại Thăng Tiến 6.

Trường lại khen hình bìa Liên Lạc số 27 đẹp và ý nghĩa, đó là sự lựa chọn chung của anh em nhân ngày Tinh Thần Trần-Văn-Khắc.

Kính chúc Nhà Thơ và phu-nhân được an vui.

* CHỊ NGUYỄN-HỮU-LĂNG (Pháp)

Thư Chị đến tay thì tụi này đã mang khăn gói đi dự TT6 rồi, gần đến kỳ trại thì dù có bệnh cũng phải hết. Người khác thì sao không biết chứ đối với Ngựa thì thấy Trại là như Lân thấy Pháo. Đã liên tiếp 6 kỳ trại HỌp BẠN Thăng Tiến, Ngựa đều sắp hàng để chạy đua với anh chị em.

Riêng Trường Nguyễn Hữu Lăng, Ngựa còn nhớ những lời Trường kể lại kỳ HỌp các Trường ở Costa Mesa (1983). Ngựa còn giữ cuốn video (Beta) với hình ảnh Cụ Tổng Giám-Thị Chu-Văn-An ngày xưa.

Xin chuyển lời cầu chúc của Chị Nguyễn-Hữu-Lăng đến các trại-sinh TT6 : “Thân chúc quý Trường gặt hái nhiều thành quả tốt đẹp.”.

* TR. LÝ NHƯT HUI .

Đã lâu, mới gặp lại em, đã rất trưởng thành so với kỳ gặp nhau ở Costa Mesa.

Như đã nói chuyện với em, trong ngày bế mạc trại, anh Thoại nhờ em chú ý và hướng dẫn cho anh Chu-Cao-Đàm, người cháu ngoại của Trường Trần Văn Khắc. Anh Thoại đã gửi chi-tiết (qua internet) cho em ngay khi về lại Montréal (7-7-98). Anh Đàm cũng gần 40 tuổi, trình độ Đại-Học, rất thiết tha với Hương Đạo, nhưng bị trở ngại tật nguyền, em liệu cách tạo cho anh

Đàm có được niềm vui và toại-nguyện, đó là một việc Thiện của Liên Đoàn đó. Cần chi thêm, hỏi Anh Thoại, mình sẽ góp ý với nhau. Chờ tin Em.

* **GÀ LÔI TÔ VĂN PHƯỚC (ĐỨC QUỐC)**

Đối với Liên Lạc, báo tin vui buồn cho nhau biết, đó là nhiệm vụ. Trường hợp Gà-Lôi lo xa là không rõ bài viết có đăng hay không thì hơi quá, vì bài đăng ấy viết về sự ra đi của một Trường đã có thời cùng nhau sinh hoạt, vui buồn có nhau, nay Trường thấy lẻ bóng, ai mà không xót xa trong lòng. Ngựa này ở xa, đọc bài viết của Trường cũng thấy nao nao, xin san sẻ nỗi buồn của Trường, và bài Trường viết đã có ở Liên Lạc số này.

* **TR. TRẦN-ĐỨC-KHAI (CA-LI)**

Mới trở về sau Trại TT6 đã có thư cho Liên Lạc, sự sốt sắng ấy làm cho Ngựa này hổ thẹn, vì sau Trại, mệt quá, lại ngao du đây đó, đọc thư mới thấy rõ những tấm lòng.

Trường có nhận xét là các em chơi trò chơi lớn “Đại Phá Quân Thanh”, các nhóm em khác thi đua “ Đố Vui Để Học”, nhưng suốt kỳ trại Trường không được nghe (phóng thanh) các bài “Hùng Sử Ca “ như “Chi Lăng”, “Bạch Đằng Giang”, “Nước Non Lam Sơn” v.v. . . để hỗ trợ, nhắc nhở thêm cho các em thấm nhuần những gì đã biết, đã học, đã thi đua.

Liên Lạc xin ghi lại đây để các sinh hoạt tương tự sau này lưu tâm thực hiện. Có lẽ Ban Phát Thanh và Ban Tổ Chức các cuộc chơi thiếu phối hợp.

Trường Khai ơi ! Ngày trước , cuộc kháng chiến chống Pháp có Phạm Duy, Văn Cao làm cho cuộc kháng-chiến trở nên lãng mạn, hào hùng, bừng bừng khí thế, tại sao các cuộc sinh hoạt lớn của anh em Hưởng Đạo chúng ta ngày nay - ngoài những sáng tác mới - không phát thanh những bài ca bất hủ như Hội-Nghị Diên-Hồng, Chèo di, bơi di, Đêm Mê-Linh v.v. . . mà đêm văn nghệ có trình diễn vài màn. Chính những bài ca này thấm nhuần vào tâm trí lớp trẻ V.N. sẽ tác dụng rất nhiều lòng yêu quê hương của các em.

Hay là, hay là . . . lớp trẻ ngày nay có những ý nghĩ khác thế-hệ tụi mình !

* **TR. TRẦN THƯỜNG (TORONTO)**

Đọc thư dài của Anh viết, mới thấy là mọi việc không thể do người sắp đặt được.

Hôm gặp nhau ở TT6, các anh chị Thanh, anh chị Chánh đều tiếc là không gặp được Anh, vì lý do sức khỏe (và việc phụ là hội-đoàn) nên dự tính của Anh bất thành.

Không đến với nhau được, tại sao anh lại viết : “. . . không đến được với TT6 với tình trạng sức khỏe nh thế này, đâu dám hẹn ngày về TT7 ?”. Đọc thấy buồn chi lạ ! Tại sao lại không hẹn gặp nhau lại nhau ? Anh dành cho anh em cả một tấm lòng, thất hẹn lần này là bất khả kháng, ai mà dám trách anh ? Nói thiệt đó !

Cám ơn tờ T.S. anh gửi cho , đọc rất thích thú và đầy thương tiếc mà anh đã góp sức, xin ngỏ lời thán phục Anh.

Chúc Anh chóng bình phục để chờ gặp nhau vào cuối Décembre 2000 tại Houston, Texas.

* **TR. NGUYỄN-THÀNH-CUNG (Pháp)**

Rất ngưỡng mộ tinh thần cao quý của bậc Trường-thượng đã xấp xỉ cửu tuần vẫn thiết tha kết hợp với Trường Huỳnh Thanh Quang để xúc tiến thành lập Hưởng Đạo Trường Niên.

Xin kính mừng Trường được Hội-Đồng Trung Ương H.Đ.V.N. khen tặng Bắc Đẩu Huân Chương.

Tr. Trần Văn Thao vẫn là người khởi xướng và thu nhật cũng như viết về “Lịch-Sử H.Đ.V.N..

Các việc khác Trường hỏi, xin có thư trình sau .

* **TR. BACH THU HÀ (BOLSA)**

Đã nhận được củi lửa và bài thơ. Củi lửa đã giao chú Thủ-Quý cất giữ để đốt dần. Bài thơ sẽ đăng vào dịp Mother’s day.

TT4 bay nhảy như chim, TT5 thì lúc ẩn lúc hiện như bướm, TT6 thì khi ra khi vào như đom đóm, còn TT7 thì như . . . chi nữa đây ? Dù sao nhà người vẫn là một trại-sinh ghi-danh rất hợp lệ ! và đã hết lòng với Liên-lạc

* **TR. HUỖNH THANH QUANG (PHÁP)**

Nếu Liên Lạc in được hình màu thì tấm ảnh Quốc Vương Thụy Điển Carl XVI Gustaf

mặc đồng phục Hướng Đạo đi quan sát nơi nướng thịt trong một dịp sinh hoạt H.Đ., rất được tán thưởng

Anh quá khen tờ Liên Lạc, đó là công sức của nhiều người. Liên Lạc chưa có ai làm Đại diện các vùng, không bày bán, chỉ sống nhờ sự nuôi dưỡng của anh em H.Đ. bốn phương. Như Trưởng nói, có thể gửi tiền về Liên Lạc bằng nhiều cách (tiền mặt bỏ trong phong bì, tiền US hoặc Canada thì có thể viết chi phiếu cá nhân).

Liên Lạc chưa gặp trường hợp bị thất thoát(nhưng lơ đễnh hoặc vô tình thì có).

Cám ơn Trưởng đã cho biết sơ lược tiểu sử của Trưởng.

Đã nhận đủ 2 bức thư của Trưởng.

* TR. TRÂU ĐEN ĐÀO TRONG CƯƠNG (OTTAWA).

Bức thư của bậc H.Đ. Lão thành rất tươi trẻ : đầu thư (góc trái) có hoa hồng, cuối thư (gần tên họ có hoa súng) nét chữ còn quắc thước, cứng cõi lắm, huynh trưởng họ Đào ơi !

Trưởng nhắc lại bài “Sổ tay mùa Hè : mùa họp bạn” ở Liên Lạc số 27, Trưởng lấy ý để viết mấy giòng khắc trên tấm bảng đồng tặng BTC Trại Họp Bạn.

Tấm bảng đồng này, chúng tôi (quý Anh Thường, Hương, Diệp và Thoại) đã trưng bày ở Phòng Triển Lãm Trại Họp Bạn TT6, và đêm lửa trại Bế-mạc đã được trao tận tay Tr. Võ Thành Nhân (Trưởng Ban Tổ Chức TT6), với lời nói của chúng tôi như sau : Đây là món quà kỷ niệm của Trưởng Đào Trọng Cương, một huynh-trưởng cùng thời với Tr. Trần-Văn-Khắc ở Đoàn Lê-Lợi (1930), gửi đến tặng BTC TT6. Trưởng Đào Trọng Cương nhân danh là một trại-sinh vắng mặt, tỏ lòng tiếc nuối không thể cùng tham dự được (vì cao niên và sức yếu) và cũng thay mặt cho tất cả H.Đ.S. khiêm diện gửi tặng BTC để tỏ lòng ngưỡng mộ sự hy-sinh lớn lao của toàn BTC đã tạo cơ hội gặp gỡ cho anh chị em khắp nơi để giữ mãi được ngọn lửa truyền thống Hướng Đạo Việt Nam.

Trưởng Võ Thành Nhân đã nhận tấm plaque trước sự hoan hô, reo hò của tất cả mọi

người tham dự Đêm Lửa Trại, và nhờ chuyển lời tri-ân đến Trưởng Đào-Trọng-Cương.

* TR. ĐÌNH-HÔNG-PHONG (SALEM).

Sóc Kinh Bắc ơi ! Các thư, hứa hẹn, xin lỗi, phân trần đều đã được xếp bỏ, vì Trại TT6 đã qua rồi, không ai bắt lỗi phải đâu ! thì hẹn đến TT7 ở Houton, gần hơn 1/2 đường, chắc sẽ là có đôi bạn tham dự.

Kỳ này Cụ Thao không có mặt, vì sức khỏe không cho phép, có Cụ Nguyễn Đức Phúc (90 t) là cao tuổi nhất. Cụ Mai-Liêu vẫn có mặt hàng ngày ở Trại, còn rất gân (chỉ vắng Cụ Bà Bạch Bích). Còn các vị như quý Trưởng : Ninh, Đáp, Phúc, Thư, Thông thì xuất hiện bất thường, riêng ngày khai mạc thì có mặt đông đủ.

Nhân dịp Đức Ông Đa Minh Đình-Đồng-Cương được triệu hồi về Thiên Quốc, thay mặt anh em trong Ban Phụ Trách Liên Lạc, xin gửi lời chia buồn cùng Trưởng và tang quyến. Đối với Đức Ông, và cũng là một Trưởng Hướng Đạo, Liên Lạc đã góp phần đem lại niềm vui nho nhỏ lúc Đức Ông còn sinh tiền khi trích đăng một đoạn hồi-ký về sinh hoạt Hướng Đạo của Ngài.

Tin cho đăng ấy biết là cuốn video gửi sau này Ngựa này chưa xem được, vì lo sắp xếp đi Họp Bạn TT6 nên chưa có thì giờ xem. Xem xong sẽ xin góp ý.

* TR. BÙI NĂNG PHÁN (Vua Càn Long Hòa Lan).

Đăng ấy viết : “ Sáng nay nhận được Liên Lạc vào lúc có việc phải đi ngay, vội mang theo lên xe, vừa lái vừa lật từng trang, đến mục Thư Bạn, thấy có một số tên tuổi quen thuộc như Nguyễn Văn Thuât, Đình-Hông-Phong, Phan-Lệ-Nga, Nguyễn-Quốc-Khải, Trần-Trung-Lương, Hà-Thúc-Sinh, Đoàn-Văn-Thiệp . . . nhìn không được bèn dừng ghé trạm xăng đọc một hồi từ đầu đến cuối, biết được tin tức các bạn khắp nơi từ chân trời góc biển . . . mà không cần phải viết thư, kê cũng thích thật “. (Rồi viết tiếp)

Từ mấy năm nay, đây là lần đầu tiên em đọc Liên Lạc trước nhà em; bình thường thì cô ấy ở nhà nhận thư nên đọc trước, và lần nào cũng căn dặn : Anh liệu hồn đấy, Liên Lạc toàn là các bậc kỳ lão, đáng tuổi ông Cố Nội mình cả, chuta kể các

Cụ từng là Thượng thư, Bộ Chánh. Trẻ như Cụ Thọai thì cũng đáng tuổi Cha Chú mình; hơn phần tư thế kỷ trước Cụ Thọai đã từng ký Passport cho anh xuất ngoại, anh đừng vô lễ, kẻo mang tiếng là em không biết dạy chồng .

(thông qua một đoạn dài nói đến Vua Càn-Long cải dạng đi ăn chơi)

“Trở lại bài phỏng vấn trong số báo trước, em cảm ơn Trưởng đã sửa chữ Anh thành chữ Em, thấy nó nhẹ nhàng và dễ thương hẳn đi, phục đàn anh quá “ .

(thông qua chuyện sửa sách Bác Hồ và chuyện chú Trần-Đức-Thành (chi nhánh trưởng Hòa-Lan) mà gọi theo Hòa-Lan là Đức Thánh Trần học y khoa. . .

Này, hỡi Vua Càn-Long ! đừng tưởng làm Vua là muốn chi được nấy đó nghe ! Kể cả chuyện không chịu đi tham dự TT6 là một trọng tội, không thể dùng lý do này nọ để biện minh. Đàng ấy nhắc đến chuyện ký Passport; Nhữ-Văn-Trí đồng hội đồng thuyền với đàng ấy ở TT6 (gặp mình hàng ngày) cũng có nhắc lại chuyện cũ.

Bản chuyển ngữ đăng ở Liên Lạc vừa rồi, nhiều người tán thưởng lắm, có yêu cầu Liên Lạc gửi nguyên bản bằng Anh ngữ cho con cháu họ đọc, vì các nhóc này đọc tiếng Việt không thông ! Đây là một mối lo của Ngựa và ghi vào công tác của H.Đ. Trưởng Niên. “Nhớ gửi nghe” để khỏi phục lòng độc giả ngưỡng mộ !

Thư đăng ấy viết “đạt “ lắm, nhưng Liên Lạc số này dành cho tin tức và hình ảnh TT6 nên dành thu gọn Mục Thư Bạn lại, nên không trích đăng đầy đủ như ý Ngựa mong muốn.

Đừng quên “lời vợ dạy “ nghe !

* Tr. Nguyễn-Minh-Mẫn (Virginia).)

Hôm gặp nhau ở Trại TT6, đàng ấy đang đạp xe dạo vòng quanh Trại, Ngựa đoán là đang công tác cho Ban Tổ-Chức, vì là đơn vị địa phương. Vừa lên dốc, mệt mỏi, mặt đầy mồ hôi, vẫn nụ cười cố hữu, Mẫn vội dừng xe lại và chào hỏi Ngựa.

Ngựa này nhớ lại cuộc gặp gỡ gần 3 năm về trước, ở Hội-quán L.Đ. Quang Trung (Melbourne, Úc) cùng ngời chuyện trò với Hồ-Dũng, Mẫn và N.Đ. Tri-Ân, Mẫn cho biết đã có

fiancée, nay vẫn “dậm chân tại chỗ”, Sau khi được trình bày về sự tiến triển tình duyên.

Ông này khôn thật ! Chịu khó chờ nhau, tìm hiểu nhau thêm, thay vì trôi nổi vào những cuộc hôn nhân vội vàng. Hãy kiên nhẫn đợi chờ cho đến khi gặp được kẻ tâm đầu, và cho dù có khi không tìm được đi nữa cũng đừng nên mù quáng vội vã chấp nhận hôn nhân. Phải không Mẫn ?

Thu-Hồng có mấy câu thơ thật dễ thương
“Mầm chán nản chớ len vào niên thiếu,
Chớ len vào sớm quá, tội em mà!
Em nghe như thời ấy vẫn còn xa,
Em chậm chậm để mong còn xa mãi “

Với Thu-Hồng, tình yêu vẫn là đẹp, lấy nhau rồi chưa chắc đã là Hạnh-phúc :

“Đã là hoa, xin hãy khoan là trái,
Hoa nồng hương nhưng trái lấm khi chua”

Mẫn ơi, Hồ-Dũng ơi ! Tri-Ân ơi ! Ai đúng, ai sai ? Ai là người thắng cuộc ?

✱ Tr. Nguyễn-Xuân-Mông (Sacramento)

Rời Trại sau anh mấy giờ, trong lòng buồn man mác vì mới mấy ngày trước, một công-viên đầy đặc người , nay đã lần lược ra về hết, biết đến bao giờ mới gặp lại đông vui như mấy ngày hôm nay ... Thanh-Tịnh có 2 câu thơ diễn tả khi mùa gặt hái đã xong, ai về nhà nấy thật hay :

Hết mùa rơm rạ phơi khô,

Bạn về quê bạn, biết mô mà tìm ...

Rời Trại, bay qua Ohio để gặp Bè Trên để qua Orange County dự cuộc hội-ngộ Công-chánh (mấy ông Tây Lục-lộ ngày xưa dẫn Bà đầm đi ngao du), sướng quá hè ! Đã chuyển mấy tấm hình như đã dặn. Cảm ơn những tấm hình anh gửi tặng cho Liên-lạc mà có một số đã đăng trong số này. Sẽ làm phóng ảnh những Bản Tin TT6 để gửi qua Anh, hy vọng nhận được trước khi đọc những giòng này.

Xin anh cho biết danh sách và địa chỉ các Trưởng-niên Xóm Sacramento để tôi check lại liste độc giả dài hạn của L.L. (cũng có thể chú Thủ-quỹ đã ‘chiếu luật’ mà gạch tên chằng !) và trông liste của anh Mộng gửi qua để nhờ Ban phát-hành gửi bản Tin của Hội-đồng Trung-Uông đến các Xóm-viên đọc cho biết tin chung.

*** Tr. Đam-Phuong (NJ).**

Được sự sôi sảng hưởng ứng của Các Chị, Liên-lạc rất sung sướng được biết thêm một số nhân-tài mới mà bấy lâu dấu kín. Cô Năm, Phó Xóm Chuối đã gom các chi tiết do Trường gửi, thêm mắm thêm muối và đã gửi bài ngay qua cho Liên-lạc, kèm thêm mấy tấm hình hôm ở TT6, trong đó có hình của Tử Nữ Đò-Vương oai phong lẫm liệt trên chiếc cầu. Những chi-tiết Trường gửi, L.L. xin cất giữ, lâu lâu trình làng để nhắc lại những hình ảnh xưa. Từ nay, L.L. sẽ nhận làm nhịp cầu giữa các Chị dù của Tân-Hương hay Thanh-quan hay chi đi nữa, miễn là Hướng-dạo, thì L.L. xin sẵn sàng đón nhận, dù tin vui tin buồn, gả cưới con cháu, kén vợ kén chồng (thời này chắc đã qua!).

Hôm Đại-Hội Trường-niên, thấy các Nữ-hiệp ngồi phía sau, cứ tưởng là dân lành không đáng ngại, té ra cũng dữ dội như Ông Trường Xóm Merkel phía trước. Lần này Ngựa xin thua, kỳ sau nhất định ... thắng. Trước khi các anh chị em hẹn tái ngộ vào Tháng Tiến 7 ở Houston, xin cử tạm thời gặp nhau trên Liên-lạc vậy.

*** Tr. Pham-Bá-Thăng (Virginia).**

Hôm ở Trại dù có thấy nhau rất nhiều lần, nhưng không có dịp gặp nhau để nói chuyện nhiều, thật ra, có 2 bận chúng ta trao đổi một số ý-kiến, nhưng thấy đằng ấy quá bận, nên không giữ lại lâu, nên vẫn còn ám ức. Nhìn khuôn mặt nước da bần-quân, với nụ cười he hé (chắc trong số tử-vi có sao hỷ-thân), lời nói nhỏ nhẹ (... ai trông mà không thương!). Hình dung một hình ảnh ở Trại TT6: Sớm tinh sương, Chàng và Nàng đi xe đến Trại, để xe dẫy. Chàng dùng xe đạp của Trại đạp quanh một vòng để kiểm soát, còn Nàng thì thay những thùng nước uống cho các Khu Trại. Thừa thì giờ thì Nàng lại xuống giúp việc Nhà Bếp xong đó rồi Chàng và Nàng tìm đến lều đón-vị của 2 đứa trẻ ủy lạo xoa dầu, hỏi han và sau đó cùng lên xe, lái đến Phòng mạch làm việc.

Một hình ảnh thật đẹp!

*** Tr. Đào Trong-Cương (Trâu Hiên Ottawa)**

Nhận được thư đề ngày 23-7-98 của Trường, dẹp hết mọi chuyện vội trả lời để Đàn Anh khỏi trông. Cả 3 lý do mà Đàn Anh đoán, đều trúng cả, Ngựa chỉ thêm một lý do thứ tư mà thôi. Tấm Plaque mà Đàn Anh nhân danh là một H.Đ.S. thuộc Đoàn Lê-Lợi (1931, cùng Đoàn với Tr. Trần-văn-Khắc), và thay mặt cho những anh chị em HĐ vẫn g mặt không về tham dự Trại Hạp bạn được, đã được Ngựa trao tặng cho Tr. Võ-Thành-Nhân (Trường-ban Tổ-chức) trong đêm lửa Trại bế-mạc. Thư gửi Trường chắc đã đến lâu rồi, nay chắc có nhiều chuyện mới vui hơn.

Trường nhắc lại: có anh gọi Trường là Trâu đen, có người gọi Trường là Trâu hiền, có cô lại đặt là Trâu lán, ác nhất là bạn Tạ-văn-Giục xưa kia đặt tên tôi là Trâu Múa (vì đã múa một cách vụng về trong một đêm lửa trại), có em lại đặt tên là Trâu cười nụ. (Ngựa này đoán: chắc là Chị Nhà, phải không Ông Anh?).

Xin hẹn gặp nhau trong một buổi hạp Liên-Xóm sắp đến.

*** Tr. Nguyễn Tấn-Đê (Texas).**

Về đến nhà sau một tuần ở TT6, và 2 tuần ngao du, nhận được chiếc cravatte thiệt đẹp do đằng ấy gửi tặng, thành thật cảm ơn. Nghe đâu sau TT6, Trường và một số Trường HĐVN khác cũng có một Hội-nghị khác chờ đợi, đúng là sức ... voi!

Nhớ mãi đêm hạp bầu Ban Thường-vụ (đến 2 giờ sáng), con người cầm micro chạy quanh, trao từ bàn tay này, chuyển qua bàn tay khác, trao phiếu bầu cho từng người theo lời xưng-danh của Cụ Tổng: Mai-quốc-Tuấn. Những Trường mặc quần cụt, thường nghe tiếng đập muỗi bép bép! riêng ghế Cụ Đệ ngồi vẫn im lặng. À, biết rồi, dù Cụ Đệ là dùi da trâu, muỗi chê! Hèn chi!

Xin gửi lời thăm Cổ Lan.

*** Tr. Lý-Nhứt-Hui (Ca-li).**

Đã nhận được những hình ảnh do Em gửi. Cảm ơn nhiều. Anh Thoại sẽ trao tấm ảnh chụp có hình Dung, cho con gái của anh xem, coi thử còn nhớ không. Biết nhiệm-vụ mới của Em không phải dễ, cần phải khôn khéo và thận trọng. Sẽ bàn rộng

thêm trên internet với Em. Cần gì, gọi anh Thoại, sẽ trả lời theo kinh-nghiệm và sự hiểu biết hiện có.

***Tr. Nguyễn-Đức-Phúc (Cu Phúc Già Ottawa**

- Trường mới biên thư cho hay : *đã hoàn hồn*. Dù lao đao vất vả, chịu ăn chay nằm đất, muối đốt, mưa gió bão bùng, với 90 tuổi, đi bus suốt ngày, trong một tuần lễ, về nhà còn thở được, rứa là nhất Cụ Phúc Ottawa rồi. Trường kể nỗi vui mừng được gặp lại một số Trường quen biết, đặc biệt là Tr. Vũ-Thanh-Thông, Bố Con Trường Hợp, Tr.Nguyễn-Quỳnh-Hoa v.v...

Trường khen là *xe chạy êm hơn máy bay, dù ngủ gập trên xe suốt lộ-trình gần 20 tiếng đồng hồ*, phải rồi, Cụ được may mắn 'lãng tai' đâu có còn nghe gì, dù có đi xe tank cũng vậy mà thôi. Nhất Cụ Phúc rồi !

Trường nói : *'trong đời tôi không thể có hai lần vui như lần này'* Đừng nói như vậy, đến Đéc. năm 2000 Liên-đoàn và Xóm Ottawa sẽ mời Cụ Phúc đi tham dự TT7 như thường và lần này chắc BTC sẽ không để các Cụ già nằm đất, lều vải và muối đến âu yếm đâu. Từ nay đến đó, đâu có xa ! Đường sức đi là vừa. Kính chúc Anh mạnh.

***Tr. Nguyễn-Mâu-Hưng (Voi Chương-dương)**

Lâu quá, vắng tin, cho đến cả Trại Hợp Bạn cũng bắt đắc lai vắng. Đúng như đăng ấy viết, Trại này đông và vui lắm. Có những Trường đến thăm Trại cốt chỉ để gặp lại anh em, sống lại những ngày vui thưở thiếu thời. Trong thư đăng ấy viết : *'Em mong được đọc Liên-lạc số tới để nghe các Trường nói chuyện trại, nhất là H.Đ. Trường niên'*. Chuyện Trường niên đối với ai ra rãng thì không biết, chứ riêng với Ngựa này thì ... mộng không thành rồi, em ơi ! Tìm gặp Ông Trùm Châu thì rõ. Cám ơn những đóng góp cho Liên-lạc và mối chân tình của đăng ấy, nhưng việc trở lại Orlando thì không có gì khó lắm, miễn là có đồng anh em và vui vẻ với nhau thì Ngựa này đâu ngại đường xa !

***Tr. Nguyễn-Đức-Tùng (Vua Cổng Trại).**

Hôm ra mắt Ban Bảo-Trợ, thấy phong-cách tự nhiên của Chủ-nhân, lại được nhìn phong-cảnh

cây, cá, hoa, chỉ còn thiếu có chim là tuyệt vời. bước qua cầu để đến nhà thủy-tạ, thấy cá vàng tung tăng dưới hồ, mùi hoa sen hồng thơm ngát Ngựa này nhớ lại Hồ Tịnh-Tâm ở Huế. Đến giờ thường thức các món ăn : bánh lá chả tôm, bánh bột lọc, heo quay sữa và nhiều thứ ngự-thiện khác, lại bồi thêm rượu chất thật là phong-kiến, đúng là ông Vua con. Được người trong gia đình cho biết là suốt gần tháng trời, hể ở phòng mạch về là 'cưa, đục, sơn, dính, búa v.v..ở góc nào cũng thấy tre, gỗ ' Thôi, từ nay phong cho chức Vua Cổng Trại. Nhớ lại đêm họp để chọn địa-điểm tổ-chức TT7, Ông Vua này cứ khăng khăng vận-dộng tổ-chức ở Gilwell, chắc có ý đồ sẽ làm một cổng Tam-quan rất Việt-nam để tặng Trại-trường, làm lác mắt cả Thế-giới chơi, có đúng không ?

Dù sao, đăng ấy là một độc-giả hết lòng ủng hộ Liên-lạc, Ngựa này nhớ mãi câu : *L.L. cần chi thì tui này làm cho, nhưng làm những việc ... lao-công thì nhận, nhưng viết bài thì không nhận lãnh đâu !* Hẹn sẽ gặp lại nhau ở TT7 vào năm 2000 để mong được nhìn thấy một cổng trại thật huy-hoàng vào đầu Thế-kỷ 21, và trong niềm ước-vọng sâu xa nhất là được thấy dựng lên một Khải-Hoàn-Môn vĩ-đại ở chính Quê-Hương của chúng ta một ngày không xa.

***Tr. Nguyễn-Xuân-Linh (Calgary).**

- Hôm Trại họp bạn TT6, có một số anh em dân gốc H.Đ. Phan-rang ngày xưa nhắc đến Anh Đạo-trưởng Linh, tiếc là anh Linh không tham dự được. Kỳ TT7 sáo tới ở Houston (TX) gần Calgary hơn, thế nào cũng ráng sắp xếp qua gặp anh em cho vui. Vui lắm, nói thiệt đó.

Cám ơn 2 chiếc mũ anh gởi tặng, đẹp lắm làm Ngựa này phải hết sức cẩn trọng, không thì bay tiêu mất rồi, thế mà cũng không an toàn được. Vì ngày chót, đang ngồi nói chuyện, chú H.N.Hoà cầm mân mê xin xem chiếc mũ, rồi đột ngột xin đổi, đội ngay lên đầu và bước đi với lời cám ơn, làm Ngựa này không kịp nói chi được. Mà chiếc mũ xanh ấy đẹp thiệt : Phía trước có huy hiệu thêu một chiếc lều trắng, có khói bay nghi ngút, có thêu chữ Trại Hợp Bạn, lại cẩn thận thêu Ngựa C.K., phía sau có thêu chữ Hướng-đạo Việt-nam đỏ,

trông thật tuyệt vời. Mấy ngày trước, Ngựa này đội đi quanh Trại, ai cũng trầm trồ và nhìn thật lâu, làm Ngựa này cứ tưởng là mình .. đẹp trai, tươi cười và bước đi một cách anh dũng, coi như mình ở tuổi đôi mươi vậy. Nhưng sau khi ‘thất mũ’ rồi, vẫn bước đi, nhưng không thấy ai nhìn mình như trước. Buồn !

Rất cảm ơn Chú Linh đã gởi mũ kịp trước khi đi dự Trại. Cảm ơn cháu Hạnh đã thêu rất đẹp, làm cho Bác Thoại trẻ được mấy ngày khi đội mũ của cháu thêu. Cũng cảm ơn cả Tr. H.N. Hoà đã tạo cho Ngựa này cái cảm giác thương nhớ một cái gì đã mất, cũng như đã nuối tiếc những thời-kỳ thật đẹp đã qua mà không bao giờ có thể tìm lại được .

*Tr. Bùi-văn-Giải (Rùa Vô tư).

_Đọc Vòng Hồng lần này (Bộ hai, số 15), Ngựa tui không dám Mao-Tôn-Cương như những lần trước nữa, vì có thư gửi về, chê Ngựa không công bằng khi điểm báo Hướng-đạo, vì *nhất bên trọng, nhất bên khinh*.

Riêng số này, Ngựa tui không khen, cũng không dám chê, chỉ nội một góc nhỏ, trang 32 xin được phép ‘chỉnh’ ba việc :

1. Tôn vinh Ngựa là *Bố Già*, đó là một cách mong cho Ngựa chết sớm.
(*Làm sao giết được người trong mộng*)
2. Gán cho Ngựa tui chiếc áo *Vị chỉ huy của Đoàn quân Hướng-đạo Cao Niên* là làm hại đời tư của tui rồi. Đang làm tên Mõ làng, có hết sức xin xỏ để được thôi đi rao đạo các đường trong ngõ hẻm (Xin xem L.L. số này thì rõ), nói như ri thì làm răng mà mộng tui thành được hồi Bùi Huynh-trưởng Miền Tây-Bắc Hoa kỳ ?
3. Câu chốt : ... *hồi Bố Già của chúng em !*
Như thế này là làm ... đảo lộn trật tự an-ninh xã hội rồi ! Ai là đàn Anh mà ai là đàn Em ? Ai cũng biết là Mõ Làng cầm tinh con Ngựa, tức là tuổi Canh ngọ, mới tập tành tung tăng trong Liên-lạc mấy năm nay, chả bù với nhà giáo, kiêm chính-trị-gia, kiêm biên-khảo-gia và còn kiêm nhiều thứ khác nữa từ bao lâu nay. Vì thế nên Trời mới sinh ra Rùa Vàng họ Bùi trước khi sinh ra Ngựa (khó chịu) là vậy !

*Tr. Trương-Trong-Trác (Houston, TX).

Đi ngao du (sau Trại Hạp bạn) trở về nhận được thư, hình và tờ báo Ngày Nay do Trương gởi cho, xin thành thật cảm ơn. Nhờ Trương mà Liên-lạc có thêm hình và chi tiết, có gọi điện thoại qua nhưng chỉ nghe máy trả lời, nên chỉ để lời cảm ơn trong máy, và từ nay Liên-lạc sẽ gởi đều đến Trương, nếu Trương chịu khó ... đọc .

Lần gặp Trương cuối cùng là ở TT2, rồi biệt dạng. Nay lại tái xuất giang hồ, hy vọng HĐVN nhờ đó mà phát triển mạnh, nhất là Trại Hạp bạn TT7 sẽ được tổ chức ở Houston vào đầu Thế kỷ XXI.

*Tr. Hoàng-Hội (Tôm Bàu Melbourne)

Đọc thư đàn anh (viết ngày 26-7), Ngựa tui không buồn, không vui, nhưng hơi thất vọng. Thất vọng vì không được đón nhận những chữ ‘liệt’ hoặc ‘khuyết’ để sửa chữa, mà đàn anh ban toàn chữ ‘khuyên’ với nét son đỏ chói. Đó là một sự chờ đợi không mong muốn.

Đàn anh lại đem con chim Pélican trong bài La nuit de Mai của Alfred de Musset mà ví với Ngựa hèn này, như vậy là đàn anh chưa hiểu nổi lòng của đứa em phương xa chi cả, hỏi lại chú Trùm Melbourne thì rõ đầu đuôi. Thôi, giận lắm rồi, không nói nữa !

Nhắn tin

Vì dành nhiều chỗ để đăng tin trại Hạp Bạn nên có nhiều bài vở, thư từ, tin tức và hình ảnh không thể đưa hết vào số Liên-lạc này được, vậy xin hẹn vào số sau . Chúng tôi rất tiếc và xin quý Trưởng cũng như thân hữu độc giả quý mến của Liên-lạc niệm tình thông cảm cho.

Chúng tôi đặc biệt cảm ơn các độc-giả (nhiếp ảnh gia) đã thương tình Liên-lạc nên gởi tặng những hình ảnh đã ghi được trong kỳ Trại Hạp bạn Thăng Tiến 6 vừa qua. Chúng tôi xin lần lược chọn đăng.

Liên-Lạc

BA GIAI ĐOẠN, MỘT CUỘC CHƠI

Bầu Sao

Lời tòa soạn : Đây là bài của Tr. Bầu Sao gửi đăng vào Liên Lạc. Đã được đọc cho các anh chị em Đạo Quảng Thừa nghe vào chiều ngày 29-6-98 tại Bờ hồ Fairfax (TT6). Đáng lẽ dành đăng vào Đặc san QUẢNG THỪA Xuân Kỷ Mão, nhưng Tr. Bầu Sao “vốn” nhiều, sẽ có bài khác, sợ chi !

Vào năm 1935, phong trào “Xi-Cút” nở rộ tại cố đô Huế. Cả nhà sôi sùng sục. Chỉ có hai ông anh được nhập vào đoàn Hường đạo đầu tiên của xứ Huế do Trưởng Ngoại cùng Cha Gagné, tuyên úy thuộc dòng Chúa Cứu Thế sáng lập. Hường đạo Pháp thời ấy ăn mặc sang lắm : quần đùi nỉ xám, áo sơ-mi nâu gắn đầy huy hiệu, rồi nàõ mũ phớt dạ, khăn quàng, gút thắt, gậy gỗ thưng sáu bọc sắt, đôi giầy nâu bóng nhoáng, bít tất cao với hai chiếc “nơ” lủng lẳng hai bên đùi. Chú bé lên 5 này suốt ngày khóc hu hu đòi nằng nặc đi Xi-Cút. Anh cả nói : muốn nhập đoàn Sói Con cũng phải đợi đến tám tuổi, còn hai năm nữa em ạ !. – Thôi, không chịu mô ! Thừa Cha, thừa Mẹ cho em vào Xi-Cút đi ! Anh Ba bảo : Đi Hường đạo khó lắm em ạ : trước hết không phải đòi chi được nấy mô ! Nhất là không được khóc như đòi nợ ấy ! Và phải biết nghe lời sói già nữa ! Có chịu không ? – Được ! em chịu ! – Thế rồi cha mẹ cho đi may một bộ đồ sói con : không thiếu một thứ gì. Cứ mỗi lần hai ông anh đi họp lại cho đi theo chơi. Khi bấy sói con tập hát thì chỉ được ngồi ghe và hát theo. Chưa được nhập bầy. Về nhà hai anh mới tập cho chơi Hường đạo. Chơi Hường đạo là gì ? Trước hết là tập hát. Bao nhiêu bài hát của sói con, thuộc tuốt ! rồi lú lo hát suốt ngày. Bài dễ nhớ nhất là bài “Múa Vịt” (danse des canards) :

*Ils vont à petits pas, cahin caha vers la rivière
Ils vont à petits pas cahin caha vers le trépas
Les canards défilent à la queue leu leu, coin coin,
coin coin ...*

Khi hát được thành thuộc rồi thì mấy ông anh đem đi biểu diễn. Trong một một dịp lễ, có bà con đông đủ, chú “sói con tại gia” bị gọi ra

múa bài La danse des canards cho bà con coi. – Không ! con không chịu mô ! – Rứa thì đã hứa với hai anh cái chi hề ? Anh cả bảo : Sói con phải biết vâng lời mà ! Nói mãi rồi mới chịu ra múa. Trước hết ngồi xổm xuống, hai chân giạng chữ bát vừa lết vừa hát theo nhịp : *Ils vont à petits pas, cahin caha . . .* Cái bụng bé tí nhồm lên nhồm xuống được một chút thì hết chịu nổi, bèn phóng một cái trung tiện kêu “tút” : mọi người vỗ tay cười vang lên ! Chú sói con chồm dậy bưng mặt khóc hu hu. Rồi vát cả khăn quàng, cả huy hiệu : Con không thèm chơi Hường đạo nữa. Ông anh kể nói : Thôi ! Không chơi thì cho lại bộ đồ sói con đi. Đi Hường đạo ai lại khóc?

Ngày hôm sau, đòi lại bộ đồ sói con và hứa sẽ biết vâng lời, không khóc nữa. Thế rồi chú “sói con” nhập học lớp “Đồng Ấu”. Học được hai hôm bảo : Cho con ở nhà đi mẹ ! Con không thèm đi học mô ! Mấy bà chị nói : Rứa mà cứ đòi đi Hường đạo ! Sói con phải biết đọc, biết viết nghe ! Sau đó, cứ mỗi tối thì các chị lại nhắc : sói con đã thuộc bài chưa ? Khi nào muốn sai làm một cái gì thì mấy ông anh gọi là “làm B.A.” (bonne action, việc thiện). Mỗi ngày phải thắt một cái gút ở khăn “mùi xoa”, khi làm được một B.A. thì mở gút . . . rồi thắt lại gút khác để còn làm B.A. nữa. Các bà chị suốt ngày muốn sai “sói con” làm cái chi thì cứ nói : Nè có một B.A. đây ! Rồi cứ như rứa mà đi, hai tai ù ù vì hai chữ B.A. suốt ngày !

Đấy là câu chuyện B.A. của chú sói con. Khi lên mười thì sói con được “lên đoàn”

Chừ thì ngoài B.A. ra, lại còn có Vê Pê nữa ! Vê-pê là cái chi rứa ? V.P. là “Visage pâle” viết tắt để chỉ người nói dối. Các Trưởng bảo : khi em nói dối thì da mặt bị đổi sắc và người ta biết là mình nói dối, cụ Bi-Pi nói rứa. Em cứ thử mà coi : khi em nói không thật thì cứ sợ người ta biết, và khi sợ thì tái mặt, và cứ muốn giấu mặt đi. Hôi ở trong bầy thì sợ hai chữ B.A. Nhưng đến khi lên Đoàn, thì lại vương vào hai chữ V.P. nữa ! Cụ Bi-Pi quả thật rắc rối quá ! Khi anh đội-trưởng chỉ vào mặt và bắt đọc lại điều luật thứ nhất : “Hường đạo sinh trọng danh dự để người ta tin cậy” thì em thiếu sinh cứ thấy mặt mình tái hẳn đi, rồi phải nói thật. Có khi cũng vì hai chữ V.P.

mà đã xảy ra mấy vụ đánh lộn trong đội, khiến anh ACT (assistant chef de troupe) phải đến can thiệp. Nói về B.A. thì rõ ràng rành, trong thanh thiên bạch nhật, nhưng khi điểm mặt thằng V.P. thì chỉ có những quả đấm mới giải quyết nổi các vụ lộn xộn. Rồi cứ mỗi khi giải quyết xong thì hai bên bắt nhau tay trái đồng thời hai tay kia dương ba ngón chào hướng đạo, làm hòa. Bàn về V.P. thì có nhiều chuyện nói lăm, nhất là trong những gia đình mà có len lỏi một vài HDS. Học bài chưa thuộc mà bảo đã thuộc rồi là V.P. Xin đi thư viện mà lại chạy sang la cà bên cô hàng xóm là V.P. Nhất là cái thứ bệnh này càng phổ biến với lứa tuổi. Rồi đến một quãng thời gian nào đó cuộc chơi Hướng đạo trở nên khắc nghiệt hơn nữa. Tại trường Providence có cái lệ cứ đến lễ Saint Georges, quan thầy Hướng-Đạo, thì các HDS đến trường phải mặc đồng phục với tất cả các huy hiệu. Mấy anh Trưởng dạy ở đó cũng phải mặc đồng phục đi dạy nữa. Khi đó mới chường cái mặt không thuộc bài ra, chỉ có độn thổ !

Từ cấp đội trưởng, là một khúc quanh của cuộc chơi Hướng đạo. Mấy chữ B.A., V.P. được thay thế bằng hai chữ M.S. (Maitrise de soi, tự chủ). Bây giờ mình chỉ còn có mình. Rồi phải biết tự chọn lối đi cho mình và luôn cho các thiếu sinh mà mình lãnh trách nhiệm hướng dẫn. Vào năm 1945 trở đi, cuộc chơi Hướng đạo đã len lỏi thật sự vào cuộc sống. Hướng đạo sinh được mời làm liên lạc viên cho bộ đội. Một trong hai anh đi Hướng đạo, nay đã chọn con đường vào Đảng. Anh kia thì ghi tên vào Việt Quốc. Một hôm tôi được anh Sảng, ACT (phó đoàn) gọi vào họp tại nhà. Cùng một nhóm bạn chúng tôi khởi sự một cuộc chơi trên chiếc bản đồ quân sự. Cuộc chơi này đã đưa đến sự tan rã của đoàn Nguyễn Trường Tộ : Anh Doãn Đức Thoang, được bổ làm tri huyện Quảng Ngãi trước khi đó một năm, nay vừa bị hành quyết, chỉ một tháng sau cách mạng. Anh Nguyễn Sảng đăng tên vào Thanh Niên Tiền Tuyến. Hai đội trưởng chúng tôi chọn con đường đi tản ra khu Tư. Rồi từ đó, tiếp tục một cuộc chơi khác, được kể lại trong tập “Hồi Ký Về Một Cuộc Chơi Trên Đất Nước” (Những Mối Ưu Tư . . . trang 324 tth). ☀

MỪNG TRẠI HỌP BẠN THẮNG TIẾN 6 tại Virginia Hoa-Kỳ 27.6 đến 1.7.1998

✱

Hướng Đạo về đây họp một nhà
Đồng tâm “Thắng Tiến Đâu” vui ca,
Năm Châu, bốn biển cùng chung hướng
Dân BẮC, NAM, TRUNG khởi thái hòa,
Danh dự đứng đầu cầu phước quả
Trung, cương, chánh trực, hiến thân ta,
Trên đường phiêu bạt duyên tao ngộ,
Khúc nhạc hương quê luống đậm đà.

Việt Nước Vui Vẻ

Fairfax 29.6.98

Chúc mừng Tr. Nguyễn Đức Phúc (Các anh chị em tổ chức lễ Chúc Thọ Cửu Tuân trong Trại Thắng Tiến 6)

✱

Mừng Trưởng năm này, thọ chín mươi,
Hội Làng vui thấy Cự tươi cười
Xưa kia giáo chúc lo con trẻ
Kế tiếp Trưởng Ty được đón mời,
Suốt cả thiếu thời theo chí hướng
Tinh thần Hướng Đạo chẳng hề rời
Giờ đây chín chục còn mình mãi
Bách tuế tuổi vàng Trưởng thắm tươi

Việt Nước Vui Vẻ

Fairfax 29.6.98

OTTAWA: LỄ TRAO TẶNG HUÂN CHƯƠNG



Nhân Trại HỌP BẠN HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM thế giới THĂNG TIẾN 6, tổ chức tại Virginia, Hoa-Kỳ, Hội-Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam đã quyết định tưởng thưởng Huân Chương Bắc Đẩu cho một số anh chị em Hướng Đạo đã có công xây dựng Phong trào từ xưa tới nay. Trong số này có ba Trưởng tại Ottawa Canada được tuyên dương:

1-Cố Tr. Sếu Siêng Năng TRẦN VĂN KHẮC, sáng lập viên phong trào Hướng Đạo tại Việt Nam và đã tái lập phong trào H. Đ. tại hải ngoại. Tr. đã tận tụy suốt đời cho HƯỚNG ĐẠO.

2- Tr. HỒ TẬN TÂM NGUYỄN-ĐỨC-PHÚC, năm nay vừa tròn 90 tuổi. Gia nhập Hướng Đạo năm 1936.

- Đoàn-Trưởng đoàn Phong-Châu tại Vĩnh Yên (Bắc V.N.)
- Đạo-trưởng Đạo Ái-tử tại Quảng-Trị
- Văn-phòng-trưởng Hội Hướng Đạo Việt Nam tại Saigon
- Bằng Rừng Ủy-viên + Liên Đoàn
- Hiện nay là Xóm-trưởng Hướng-Đạo Trưởng Niên Ottawa.

Tại khán đài Trại HỌP BẠN THĂNG TIẾN 6, cô TRẦN-Phương-Thu, ái nữ Cố Tr. TRẦN-Văn-Khắc, đã lãnh huân chương thay thế thân phụ Cô.

Và tới Tr. Phúc đã nhận lãnh huân chương do Hội-đồng trung-ương trao tặng trước sự hoan hô của hàng ngàn H.Đ.S. chứng kiến.

Duy chỉ có Trưởng thứ ba được tuyên dương nhưng vắng mặt là Tr. TRÂU HIỀN ĐÀO-TRỌNG-CƯƠNG, 88 tuổi, hiện ngụ tại thủ đô Canada.

Trưởng Cương là một đoàn viên trong những H.Đ.S. của đoàn LÊ-LỢI, đoàn Hướng Đạo đầu tiên tại Việt-nam, năm 1930 mà Tr. TRẦN VĂN KHẮC là đoàn-trưởng. Năm 1987, Tr. Cương đã đi dự Trại họp bạn Thăng Tiến I tại Jambville, Pháp-quốc.

Vì lý do sức khỏe nên Tr. Cương không tới dự Trại HỌP BẠN, nên Hội-đồng Trung-Ương đã ủy nhiệm Tr. NGUYỄN-TRUNG-THOẠI, Ủy viên đặc trách Hướng Đạo Trưởng Niên, thay mặt Hội-đồng mang huân chương Bắc-Đẩu về Ottawa để trao tặng Trưởng Cương.

Sau khi dự Trại HỌP BẠN THĂNG TIẾN 6, tại Virginia Hoa-Kỳ, đầu tháng 7, 1998 Xóm Hướng Đạo Trưởng-Niên Ottawa đã cùng Thiếu Đoàn Đồng Đa tổ chức một buổi cắm trại tại Lac Philippe (Hull) trong hai ngày 8 và 9/8/98. Ngoài các trò chơi Hướng Đạo và đốt lửa trại, các em đã có dịp thực tập làm cổng trại cho buổi lễ vào sáng ngày thứ Bảy.

Đúng như chương trình dự định, vào lúc 10 giờ sáng ngày 9.8.98 phái đoàn Hướng Đạo Trưởng Niên Montréal gồm có các Trưởng NGUYỄN-TRUNG-THOẠI, VỊT NƯỚC VUI VẺ, LÊ-NGỌC-DIỆP và NGUYỄN-VIỆT-HÙNG đã tới điểm hẹn, trạm xe buýt Voyageur, và cùng nhóm Trưởng Niên Xóm Ottawa trực chỉ đất trại dưới sự hướng dẫn của Tr. Chung-Thế-Hùng. Phái đoàn tới đất trại khoảng 11 giờ 30. Mọi



Tr. Hồ Tận Tâm NGUYỄN ĐỨC PHÚC
Hội Làng vui thấy Cụ tươi cười . . .



Tr. Trâu Hiền ĐÀO TRỌNG CƯƠNG
Trâu Hiền tám tám vẫn phương cương



CÔ TRẦN PHƯƠNG THU
Lãnh Huân Chương Bắc-Đẩu thay
Cố Tr. Trần Văn Khắc .

người rất thích thú bước qua cổng trại tuy đơn sơ nhưng không kém phần mỹ thuật do các em đã dựng nên từ chiều hôm trước.

Đúng 12 giờ (quá vài phút) dưới bầu trời xanh lơ, nhiều nắng vàng (thật ra thì nắng rất gắt) các em thiếu sinh cùng các Trưởng vừa già vừa trẻ và gia đình, gần 80 người, đã tập hợp thành một hình vuông trên sân trại dưới sự điều động của Tr. Nguyễn-Minh-Phúc (Phúc trẻ). Sau thủ tục chào cờ là lễ tuyên hứa cho em Mai, 8 tuổi. Tr. “Ga`Mờ” Trịnh-Vũ-Điệp đã báo cáo vấn tắt về trại họp bạn Thăng Tiến 6. Tr. Trần-Minh-Thưởng cho hay là Tr. Nguyễn-Đức-Phúc đã được vinh dự nhận huân chương Bắc-Đẩu tại trại Thăng Tiến 6, nên chỉ tóm tắt tiểu sử của Tr. Phúc “già”. Nhân dịp vui mừng này Hương Đạo Trưởng Niên xóm Ottawa đã trao tặng Tr. Phúc một tấm plaque tuyên dương những đóng góp của Trưởng cho phong trào H.Đ. Việ-Nam nói chung và cho Ottawa nói riêng.

Tiếp theo là phần chính của buổi cắm trại hôm này là lễ trao tặng huân chương Bắc-Đẩu cho Trưởng Trâu Hiền Đào-Trọng-Cương. Sau phần tuyên đọc tiểu sử, Tr. Ngựa CK Nguyễn-Trung-Thoại đã thay mặt Hội Đồng Trung Ương nói vấn tắt lý do quyết định và trao tặng huân chương cho Tr. Đào-Trọng-Cương trong tiếng vỗ tay vang dậy một góc trời. Trưởng Cương ngỏ lời cảm ơn Hội-đồng Trung-Ương H.Đ.V.N. và khuyên các em thiếu sinh cố gắng rèn luyện để trở thành người tốt và xứng đáng với danh xưng Hương-Đạo. Trưởng Vịt Nước Vui Vẻ đã sáng tác một bài thơ ngay tại chỗ để mừng Tr. Trâu Hiền, như sau :

Mừng Huỳnh Trưởng Trâu Hiền

Mừng Cụ năm này tám tám niên
 Anh em Hương-Đạo được đoàn viên
 Chọn ngày tươi đẹp xin trân trọng
 Lưu niệm “huy chương” đệ bậc hiền.

Buổi lễ đã chấm dứt bằng một bữa cơm trưa vui vẻ thân mật, Cụ Phạm-Văn-Cao, một nhà thơ vào hạng “SUPER” của Ottawa nhận thấy anh em Hương Đạo vui quá, bèn làm trong bữa ăn một bài thơ để tặng Buổi cắm trại hôm này :

THUẬT HOÀI

Ngày vui Hương-Đạo gắn huân-chương
 Sói lớn, Sói con đứng thẳng đường.
 Trưởng **PHÚC** chín mười, còn cứng cựa,
TRÂU HIỀN tám tám, vấn phương **CƯƠNG**
VỊT BẦU thơ tặng, lời **HOA** gấm
ĐIỆP khúc vang reo, ý khác thường (1)
THƯỜNG, THOẠI thay nhau khuyên nhóm trẻ
 Giữ gìn tiếng Việt chốn tha **HƯƠNG**.

Phạm Văn Cao

HOA = BÔNG. (1) Cửa lời thơ bay bướm, ý thơ tuyệt vời. Thơ hay phải có hồn, có ý và cả âm điệu nữa



Tr. Ngựa C.K. NGUYỄN TRUNG THOẠI
 Ngựa phi, ngựa phi đường xa



TR. TRỊNH VŨ ĐIỆP
 Bướm bay, bay bướm khác xa ...



Tr. Dê Núi Quảng Nam DƯƠNG N. HƯƠNG
 “Có thực mới vực được Hương-Đạo chứ !”

Nhân Mất

Được tin Đức Ông Đa Minh Đình-Hồng-Cương
(Bằng Rừng Bạch Mã năm 1937)

là Thúc-phụ đồng thời là Nghĩa-phụ của Tr. Đình-Hồng-Phong
vừa được Chúa gọi về với Người ngày 18-5-1998 tại
Trụ sở Hữu-dưỡng Bắc-Ninh, Thủ-Đức, Việt-nam.

Hưởng Thọ 97 tuổi

Nhân dịp này, anh em trong Ban Phụ trách Bản Tin
Liên-lạc và riêng Ngựa C.K. xin kính lời thành-thật

Phân-Uu cùng Tr. Đình-Hồng-Phong cùng Tang
quyển và xin góp lời Cầu Nguyện cho Linh hồn Đức

Ông Đa Minh và cũng là Tr. Đình-Hồng-Cương
được sớm lên hưởng Nhan Thánh Chúa trên nước
Hằng Sống Đời Đời.

Ban Phụ trách Bản Tin Liên-Lạc

CHIA BUỒN

Được tin trẻ: Tr. Trần Thanh-Phong (tự Kiên)

Cựu Kha-Trưởng thuộc Liên-đoàn Biệt-lập
Phan-Thanh-Giang (Kiến-Hoà) đã đột ngột bỏ
cuộc chơi sau một tai nạn ngày 12-6-98 tại
Dresden (Đức-quốc).

Anh em còn lưu giữ rất nhiều kỷ-niệm khi còn
sinh-hoạt với nhau ở Kiến-Hoà với hình bóng
Trưởng Trần Thanh-Phong mà chúng tôi vô
cùng quý mến. Nay Trưởng đã ra đi vĩnh-viễn,
chúng tôi vô cùng mến tiếc, chỉ biết im lặng
nguyện cầu anh-linh Trưởng sớm siêu thoát.

Nhân dịp đau buồn này, chúng tôi xin xin sẽ
cái tang chung cùng với tang-quyển.

Lê-Ngọc-Diệp, Phạm-văn-Huệ, Nguyễn-thị Hằng-Nga



PHÁT CỜ NUỜNG-TỬ THAY QUYỀN ... TỶ-CÔNG



Hình phía trái :

Chị Tỷ vừa nhận Huân-chương
Bác-Đầu (thay Cố Tr. Mai-Xuân
Tỷ) về những đóng góp trước đây
cho Phong-trào HĐVN.

Chị Tỷ đứng thứ tư (từ trái sang)
bên cạnh Tr. Hai và Tr. Phúc.
(Hộp bạn TT6, FiarFax VA.1998)



Hình bên phải :

Nàng Mai-Xuân-Tỷ (Thất Tuần)
đang nghiêm chỉnh bước theo nhịp,
cầm bảng hiệu Canada, mang
Khăn quàng Trường-niên, đi trước
Quốc-kỳ Việt-Nam và Canada,
thay Lang-quân Mai-Xuân-Tỷ
dẫn đầu cả Phái-đoàn Canada
diễn-hành trong lễ Khai-mạc.

SAU BUỔI LỬA TRẠI . . .

ĐÁNG GHI NHỚ

. . . Qua lời nhắn nhủ của Trưởng về Luật và Lời Hứa trong câu chuyện quanh lửa hồng vừa xong, chấm dứt đêm lửa trại tưng bừng rộn rã, sáng khoái, các đoàn sinh lục tục tản ra bốn hướng để về lều đội của mình nghỉ ngơi, miên man với những suy nghĩ về ý nghĩa của những vở kịch thích thú với những màn diễn hài, thâm trầm với những lời ca cao vút giữa đêm rừng tịch mịch. Mặc dù đang là mùa Hạ, nhưng đêm nay trời không oi bức lắm, khung cảnh của khu rừng nhỏ ở Thành Lồi hôm nay thật nhẹ nhàng, thanh thoát, bầu trời đầy sao lấp lánh, thỉnh thoảng một làn gió mát nhẹ đưa từ hướng lũng Tự-Đức sang làm lũng lũng cả người. Các Trưởng sau khi đã họp bàn phân công tác cho ngày mai cũng đã trở về lều nghỉ của mình.

Bỗng một tiếng thét rú lên ở một góc đội xé tan cả màn đêm tịch mịch,

-Ôi ! Rắn cắn! Cứu tôi với ! Cứu tôi với !

Lập tức tiếng còi S.O.S. vang lên, tiếng nhốn nháo của các em đoàn-sinh từ các góc đội lao về phía có tiếng kêu cứu, ánh đèn pin, đèn bão lập lờ cả một góc khu rừng. Tại hiện trường, Trưởng Ngựa Vui Tính đã có mặt, em Phạm-Kiểm Tràng, Đội-trưởng đội Sư-Tử, đang nằm trên nền cỏ, ôm chân rên la, nhăn nhó đến sủi cả nước bọt. Ôi đau quá ! Nhức quá ! Các em đoàn sinh đã có mặt đủ, hầu như tất cả đều lộ vẻ lo lắng, sợ hãi, trong đêm tối chập chờn, nếu quan sát thật kỹ mới thấy được nổi khiếp đảm, kinh hoàng của các em hiện lên trên những khuôn mặt ngây thơ rất ư là thân thương. Trong số các em đa phần đang ở trong chương trình Hướng-đạo hạng nhì, một số nhỏ đã qua hạng nhì, đang trong chương trình hạng nhất, một số ít có bằng chuyên môn cứu thương, vậy mà trước thực tế đang xảy ra, các em lúng túng lắm, mất bình tĩnh, không biết mình phải làm gì, cứ chạy tới chạy lui, nhốn nháo cả lên. Trưởng Ngựa đang ôm cứng em Tràng vội la lên : Một nạn nhân đang bị rắn cắn, các em không biết phải làm gì trước hết sao ? Thế là những chiếc khăn quàng được lột ra và cột lại bên trên vết rắn cắn, đã được Trưởng Ngựa ém một miếng bông tẩm

thuốc đỏ. Lúc này mặc dù tiếng rên đau của Tràng vẫn còn, nhưng phần đông các em đã lấy lại được bình tĩnh. Trưởng Ngựa nhẹ nhàng đặt nạn nhân nằm xuống, mở hộp thuốc cứu thương lấy ra một ống thuốc đưa lên trong ánh sáng mờ ảo của mấy ngọn đèn bão và đồng dục nói : Đây là ống thuốc S.A.V. (Sérum Anti Vénimeux) chúng ta sẽ chích ống thuốc này cho nạn nhân, để chống nọc độc. Vừa nói Trưởng vừa lấy một bao ni-lông giấy xé ra, ở trong bọc sẵn một ống kim chích đã được khử trùng, chuyển ống thuốc vào ống tiêm rồi trao cho em Phạm-Tấn-Sỹ, có bằng chuyên môn Cứu Thương chích cho em Tràng. Mặc dù hơi ngỡ ngàng vì bất ngờ khi được Trưởng Ngựa trao ống kim để chích cho nạn nhân, xong Sỹ vẫn nhanh hẹn đỡ lấy và thể hiện những thao tác một cách hoàn hảo. Trong lúc Sỹ chích thuốc thì những em khác đã cởi áo ra lồng vào hai chiếc gậy để làm thành chiếc cang . Lúc Sỹ vừa rút kim ra, thì có một em thoăn thoắt đến bên Tràng, nhả trong miệng ra một nắm lá được nhai nhỏ đặt vào vết thương rồi lấy khăn tay buộc lại. Trưởng Ngựa lại lên tiếng :

-Nạn nhân bị rắn cắn, không biết là độc hay hiền, đã được chúng ta xử lý đầy đủ cho việc cấp cứu ban đầu và được chích thuốc phòng chống nọc độc, tình trạng nạn nhân không đáng ngại. Bây giờ các em đưa nạn nhân vào lều nghỉ, trong đội thay nhau thăm chừng việc buộc mở garô phải thực hiện đúng qui định, có gì khác lạ báo ngay cho Trưởng liền. Việc nghỉ ngơi của nạn nhân, nên ưu tiên tuyệt đối. Các đoàn-sinh khác hãy trở về góc đội riêng của mình để nghỉ ngơi.

Những ánh đèn le lói, những tiếng nói thì thầm tản ra bốn phía góc đội nhỏ dần và mất hút !

Trong lều Trưởng, các Trưởng Ngựa, Gấu đưa chiếc bình-dông lên miệng tu một ngụm trà rồi bắt tay nhau mỉm cười :

-Thành công mỹ mãn, một bài thực tập sôi động và lý-tưởng !

Chiếc còi sừng vọng lên một tiếng TÈ kéo dài và ngân nga, báo hiệu giờ im lặng cho một địa danh xưa kia là Thánh địa của Chiêm Thành.

Gầu Siêng Nàng (1998)

TIN BUỒN

Được tin Trưởng L.M.Tuyên-Úy **Phạm-Minh-Hướ**

đã qua đời ngày 27-7-1998 tại Boston
Massachusetts (Hoa kỳ), hưởng thọ 70 tuổi.

Một Thánh lễ đặc biệt đã được tổ chức tại
Trung-tâm Công-giáo (Little Saigon) để tưởng
niệm Trưởng L.M. Phạm-Minh-Hướ.

Tham dự buổi lễ có các Trưởng : Mai-Liệu,
Bạch-Bích. Phúc, Ninh, Đáp, Hy, Hưởng, Hanh
và rất đông các Trưởng đang sinh-hoạt các
Liên-đoàn tại miền nam Ca-li. Nhân dịp này,
Chúng tôi xin cầu Nguyện linh-hồn Trưởng
L.M. Phạm-Minh-Hướ sớm về Nước Chúa

Hướng-Đạo Trưởng-Niên Hiệt-nam

Đó là . . .

Tròn như mặt trăng : Đó là bánh xèo
Có cưới có cheo : Đó là bánh hỏi
Đi đứng mệt mỏi : Đó là bánh bò
Ăn không đặng no : Đó là bánh ít
Giống nhau như hệt : Đó là bánh in
Trao đổi nhau tin : Đó là ... Liên-lạc
(Một độc-giả Liên-lạc gửi tặng)

Nhắn Tin với anh chị em Châu Quảng-Thừa

Theo tinh thần buổi họp ở Bờ sông Công-viên
Fairfax (TT6) ngày 30-6-98, chúng ta dự tính phát
hành một Đặc san nhân dịp Tết Nguyên-dán năm
nay (Xuân Kỷ Mão), với nội dung nhắc lại những
kỷ-niệm thời chúng ta đã sinh-hoạt ở Vùng đất
mến yêu ấy, cùng những Trưởng mà ngày nay kẻ
mất người còn, đoàn sinh lưu-lạc ...

Bài vở xin gửi về Trưởng Dương-Phước-Luyến
trước ngày lễ Giáng-sinh 1998), theo địa chỉ :

Tr. Dương-Phước-Luyến
5040 Sanctuary Way # 6
West Palm Beach, FL. 33417, USA.

SỔ VÀNG

1. Tr. Ngô-Kỳ-Phong	100	Gia-kim
2. Tr. Vũ-Minh-Ngoc	20	-
3. Tr. Tôn-Thất-Thận	20	-
4. Tr. Phạm-Quang-Trung	30	-
5. Tr. Nguyễn-trọng-Quỳnh	50	-
6. Tr. Đào-trọng-Cường	30	-
7. Tr. Lê-Văn-Lệ	20	-
8. Cô Trần-Phượng-Thu	25	-
9. Tr. Nguyễn-Đức-Phúc	20	-
10. Tr. Đình-Hồng-Phong	30	My-kim
11. Tr. Lê-Văn-Điền	20	-
12. Cháu Quen Quen Ly	20	-
13. Tr. Bùi-Năng-Phán	100	-
14. Tr. Nguyễn-Đình-Thư	100	-
15. Tr. Trần-Văn-Cường	40	-
16. Chị Nguyễn-Hữu-Lãng	20	-
17. Tr. Bạch Thu-Hà	200	-
18. Tr. Nguyễn-Mẫu-Hùng	50	-
19. Tr. Mai-Quốc-Tuấn + Huệ	40	-
20. Tr. Nhữ-Văn-Trí	20	-
21. Tr. Phạm-Bá-Thăng	60	-
22. Tr. Hồ-Bửu	20	-
23. Tr. Mai-Liệu	50	-
24. Tr. Hoàng-Thống-Lập	50	-
25. Tr. Trần-Văn-Thanh	20	-
26. Tr. Bùi-Hữu-Cổ	20	-
27. Tr. L.M. Nguyễn-Xuyên	50	-
28. Tr. Cung-Giữ-Nguyên (1)	50	-
29. Xóm Melbourne (2)	100	-
30. Tr. Lê-Xuân-Đằng	20	-
31. Tr. Lý-Nhứt-Hui	20	-
32. Tr. Nguyễn-Đức-Tùng	300	-
33. Tr. Lê-Thị-Trúc	50	-
34. Tr. Huỳnh-Minh-Quang	40	-
35. Tr. Nguyễn-Mạnh-Hà	25	Uc-kim
36. Tr. Trần-Hỷ	25	-

Ghi chú : (1) Do Tr. Nghiêm-Văn-Thạch trao lại để sung vào
Quý Hướng-Đạo Trưởng-niên.

(2) Do Tr. Phạm-Văn-Chương trao trong kỳ Họp Bạn.
Thủ-Quy khoá số Thu Liên-lạc số 28 vào ngày 15-8-1998.
Nếu nhận sau ngày này, chúng tôi ghi vào Sổ Vàng số kế tiếp.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các Trưởng và Thân-
hữu độc-giả đã Tin, Yêu anh em chúng tôi nên đã góp công +
sức, để CHÚNG TA có được mỗi đây ngày hôm nay.

Liên-Lạc

SÁCH BÁO

NHẬN ĐƯỢC

1. Bản Tin Hướng-Đạo Việt-Nam Số 10. Tháng 6/98.

Do Hội-Đồng Trung-Uong HĐVN phát-hành.
Địa-chỉ : 4 Clos Bernard Palissy - 78280
Guyancourt, France.

2. Đặc-San Tây-Sơn. Số 6, tháng 6/98.

Do Liên-đoàn Quang-Trung, HĐVN, Melbourne,
Úc-Châu phát hành.
Địa-chỉ : 41 Stanley Road, Keysborough, VIC.
3173, Australia.

3. Nguồn Thật. Số 5, tháng 6/98.

Do Tráng-Đoàn Trần-Văn-Khắc, HĐVN Victoria,
Úc-châu thực hiện.
Địa-chỉ : 15 Davey Court, Sprinvale VIC. 3121
Australia. Email : { LIENHYPERTEXTE
mailto:tckhvdn@netlink.com.au }

4. Bản Tin Sắp sắn. Số Đặc-biệt 23 tháng 6/98.

Do Hướng-Đạo HĐVN Sacramento Ố California
thực-hiện để Chào mừng Trại họp bạn Thế-giới
HĐVN : Thăng-Tiến VI.
Địa-chỉ : 2112 Tevis Road, Sacramento, CA.
95852, USA.

5. Bách-Hợp . Số xuân 1998.

Do Hướng-Đạo Trưởng-niên Làng Bách-Hợp Bắc
California thực hiện.
Địa-chỉ : 900 N First St, suite A, San Jose, CA.
95112, USA.

6. Đặc-San Ra Khơi . 1998.

Do Liên-đoàn Ra Khơi (San Jose) thực hiện.
Địa chỉ liên-lạc : 505 Bluefield Drive,
San Jose, CA. 95136, USA. Tel. (408) 267-5795
E-mail : { LIENHYPERTEXTE
mailto:liendoanrakhoi@geocities.com }

7. Khai Phá. Số 9-1998. Kỷ-niệm Ngày T.T. Trần-Văn-Khắc.

Bản tin liên-lạc nội bộ do Xưởng Báo chí &
Truyền thông Kha Đoàn Bạch-Đàng, Portland,
Oregon thực hiện.
Địa-chỉ liên-lạc : 4355 S.E. 31 st. Avenue,
Portland, Oregon, 97202-3545, USA.

8. Giai-phần GIÚP ÍCH. Bô thứ ba, số chín, tháng 6-1998.

Liên-lạc * Giáo-dục * Văn-hoá * Truyền-thống.
Chủ-nhiệm : Tr. Nguyễn-Xuân Hoàng-Quân
Địa chỉ liên-lạc : P.O. Box 1155, Roslyn,
PA. 19001-9155, USA.

9. Đặc-san DẪN THÂN. Bô một, số một, tháng 6-1998.

Chủ nhiệm : Tr. Nguyễn-Thị Xuân-Lan
Địa-chỉ liên-lạc : P.O. Box 1155, Roslyn
PA. 19001-9155, USA.

10. Bạch Mã. số 21, tháng 6 năm 1998.

Tin tức Huấn luyện và diễn đàn Tráng sinh,
Đặc san Lịch-sử và kỹ-thuật Hướng-đạo
Chào Mừng Trại Họp Bạn Thăng Tiến VI.
Chủ-trương : TR. Tôn-Thất-Hy
Địa-chỉ liên-lạc : 10542 GretabCircle, Cypress,
CA. 90630, USA. Tel. (714) 827-4138.

11. Tập-san 'TRƯỜNG' . Số 1, Bô Một, tháng 6 năm 1998.

Do Hội-Đồng Trung-Uong H.Đ.V.N. thực hiện.
Địa-chỉ liên-lạc : 3997 Wilcoxon Drive
Fiarfax, VA. 22031, USA.
E-mail : lan_le@ fredimac. Com

12. Mối Dây . số 2, tháng 4 năm 1998.

Bản Tin Liên-lạc Hướng-đạo V.N. Úc-Đại-Lợi.
Địa-chỉ liên lạc : 41 Lebanon Cres. Mulgrave,
Victoria 3170. Australia. Tel. (03) 9547.3493.

13. Sắp Sắn . số 14 tháng 6 năm 1998.

Do Liên-đoàn Chi-lăng 279 thực hiện
Địa chỉ liên lạc : 9168 Mc Bride River, Fountain
Valley, CA. 92708, USA.

