



*Nhóm "Tinh Thần Baden Powell"*

# LIÊN LẠC

6362 Westbury, Montreal, (P.Q.) CANADA  
H3W-2X3

Nguyen Trung Tuong



Bộ mới - số 3/92 - Phát hành tháng Bảy 1992

## BẢN TIN LIÊN LẠC

Nhóm Tinh Thần Baden Powell

### BAN SÁNG LẬP :

Trần Văn Thao  
Phan Như Ngân  
Lê Văn Ba

### BAN PHỤ TRÁCH

Nguyễn Văn Tinh  
Lê Thọ  
Mai Xuân Tý  
Nguyễn Trung Thoại

### Với sự hợp tác :

Phạm Văn Thiét  
Trần Minh Thuồng  
Hoàng Ngọc Châu

và bài vở của Trường và thân hữu xa gần

Bài vở, thư từ xin gửi về :  
**NGUYỄN TRUNG THOẠI**  
6362 Westbury, Montreal  
P.Q. H3W 2X3 Canada

**Hình bìa :** Ba cây chụm lại nên hòn núi cao

Cổng trại Hợp-Lục 86 là công trình của 2 lão tướng Nguyễn Văn Tinh và Trần Minh Thuồng. Hai Anh hỡi đó đều đã sắp xỉ "cổ-lai-hi" còn đủ sức cưa, đục hơn 100 cây thông, dựng một cổng trại đúng mẫu một cố thành Việt Nam.

Trẻ già hợp-lục, một hình ảnh đẹp đáng ghi nhớ của Trại Hợp-Lục 86

## Bức thư cuối cùng của anh Lê Văn Ba.

**Lời Tòa Soạn .-** Khi trẻ Trần-Vân-Thao đi lạc ở đâu không ai biết tin thì Anh Lê-Văn-Ba đã viết 1 bức thư cầu may, mà là bức thư cuối cùng - gởi cho trẻ Lê-Văn-Thao ở Kansas, khi về nhận được thư thì Anh Lê-Văn-Ba đã ra người thiên-cổ (Anh Lê-Văn-Ba mất ngày 28-8-1991).

Thư Trưởng Lê-Văn-Ba gửi Trưởng Trần-Vân-Thao:

South Barrington, ngày 26 tháng 8, 1991

Đại Ca thân mến,

Kỳ này đại-ca đi biệt mù, từ hôm đầu tháng 7 đến nay là cuối tháng 8 rồi mà chưa nghe tin tức gì của đại-ca hết. Mọi khi thì đại-ca cho tiểu đệ biết hành trình của đại-ca và thường khi đại-ca gởi post card. Nay thì không có một tin tức gì hết trơn, làm tiểu-đệ không biết đại-ca ở mơ ? Kỳ này đi có chị đi cùng phải không ? Do đó hôm gần giữa tháng 8, anh Ngân bị đứt gân máu ở đầu, bị hôn mê, chị Ngân gọi cho đệ biết. Đệ bèn gọi sang Cali cho anh Đường, thì hôm thứ Bảy 17/8/1991, anh Đường tổ chức cùng quý anh Diệp, Phúc và anh Bớt đi San Diego thăm anh Ngân. Khi quý anh xuống đó, theo lời anh Đường tường trình lại với đệ thì anh Ngân đã bắt đầu tỉnh lại. Anh em đến thăm, anh nhận rõ từ người một. Đó cũng là một triệu chứng đáng mừng cho người bạn rất thân của chúng ta.

Hiện giờ thì anh Ngân phải reéduquer lại, để làm lại cuộc sống bình thường. Vấn đề tập lại do cô con gái anh Ngân ở Maryland đảm trách, nhưng khi cô ấy về Maryland chắc giao lại cho đứa khác đảm nhận, vì anh chị Ngân nghe nói có 7 người con ở rải rác trên thế giới và họ sẽ thay phiên, mỗi người 10 ngày sản sóc anh Ngân trong lúc này.

Nhóm Tinh Thần Bipi, do ba chúng ta thành lập, nay thì một anh đã ngã bệnh, còn lại hai, mà hiện tại anh không tin tức đã hai tháng rồi, còn lại tôi một mình troi, muốn hỏi ý-kiến không biết hỏi ai đây ?

Sao đi Âu-châu có gì lạ không đại-ca ? Tôi rất mong bài Tây-Du-Ký của anh lắm đa ! Có gặp nhiều anh em không ? Có đi xuống miền Nam Pháp không ? Nếu đi đó chắc phải gặp anh Hy chó !

Tôi lúc này bị allergy. Hôm nay sẽ đi tiêm thuốc. Tuy nhiên chưa biết bác-sĩ họ đi vacation về chưa đây.

Hôm anh Ngân bệnh tôi có gọi điện thoại cho anh, nhưng chuông reo, mà không có ai trả lời. Thế nên tôi nghĩ chị đã đi cùng anh, nên mới viết thư này, mong khi anh về đến nhà sẽ đọc.

Thôi vài hàng kính thăm anh chị và chúc luôn khỏe mạnh.

Thân ái, BTTA,

*Lê Văn Ba*

T.B. - Một tin mừng cho Bản Tin Liên Lạc: Trong thời gian gần đây được sự ủng hộ của quý bạn và hiện tại ngân quỹ có khoản 150 đô-la, đủ tiền để phát hành số cuối năm 91 và số đầu năm 92.

Kính chào anh chị.

Đính kèm - 2 biên bản HDTU/HĐVN tháng 5 và 6.



# Thơ Tò Tâm Tĩnh

*Thân tặng toàn thể trường tận tâm tận tụy tái tạo tờ Liên Lạc*

Trường Ba tù trần tháng tám (28-8-91). Trường Thao, Ngân thương tiếc, tề tái trước tin tang tóc, tiếp theo trường trúng thủ, trúng thấp trầm trọng, thân thể thất thường.

Tờ Liên Lạc tựa thuyền thiếu thuyền trường tưởng thấp tùng theo trường Ba thoát tục! Trước tình trạng thất tha, thất thiếu, thể thất trường Ba trao trọng trách trường Thoại triệu tập thêm trường Tĩnh, Thọ, Tý tiếp tay thực thi trường tồn tờ Liên Lạc theo tuổi thọ tú trụ. Tuy thiếu tiền tài, tú trụ tăng thêm tam tài (Trường Thiết, Thương, Châu) thất trường tháo thân tranh thủ thiên thời tiến triển thủ tục tái tạo tờ LIÊN LẠC trong tình thần tự tại, tự túc, tự tin theo truyền thống tương thân, tương trợ.

Thật thế tờ LIÊN LẠC tháng Tư (4/92) thành tựu trên trí tưởng tượng tôi. Tôi trở từng trang, từng tờ trần trề thi, thơ, tưởng thuật, tin tức, thơ tín. Toàn thể trường tại trời Tây từ từ tiếp tục tài trợ tăng thêm tuổi thọ tờ LIÊN LẠC. Thành tích thất tiên (trường) tuy từ tốn thật tuyệt tác!

\*  
\* \*

Trong thất tiên (6T + 1C) tôi thân trường Tý thăm thoát trên tú thụ. Từ tuế thứ tám tám (1988) tôi tâm tình trường Tý tại tu thất thị Tâm. Thời tiết thật thể thăm tại tuyết trắng trải toàn thành thị.

Thoạt tiên tôi thấy trường Tý (tên Tý, tuổi Tuất) thì thích trò truyện. Tiếng tâm TẾU trò truyện trào tiếu tài tình, thỉnh thoảng tạo thị thỉnh thóa thích, trường Tý thâu thập tình thân tương thích tùy theo tuổi tác. Trong tập thể trường Tý thường thường thủ tiền tài. Tiền trao tay trường Tý thì trăm thành trăm tu, thiếu tiền trường thêm

Tướng Trường Tý thượng thọ: thân thấp, trán thẳng, tiếng thanh.

\*  
\* \*

Thời thế thăng trầm tựa thủy triều thành thử tùy tuổi trước thêm\*, tròn\*\*, trên\*\*\* thất thập toàn thể trường tiếp tục thân tâm tạo tờ tự thân từng tươi thắm tú thời. Tiếng tâm thành tín, thẳng tiến theo từng trải tuổi tác, tiềm thức tiềm tàng trong tư tưởng tạo thêm tin tưởng từ thiếu tới tráng tôn trọng tôn ti, trật tự, thi thổ thiên tu tự tu thân, tiến thân.

Tinh túy thay!

Tôi thảo thơ tặng toàn thể trường:

**- TUỔI THẤT TUẦN TẠI TRẦN THÂN TÂM THANH THÁN, TRÍ TUỆ THÔNG THÁI.**

**- TRÒN TRĂM TUỔI THOÁT TỤC, THẦN TIÊN TOÀN THIÊN, THƯỜNG THỨ THIÊN THAI.**

*Tôi tập tờ trước tác thơ tờ tâm tình tượng trưng tình tương thân, tương tín toàn thể trường. Tài thơ, trí thiên, tình tự thiếu tiểu tiết. Thịnh thị toàn thể trường tha thứ.*

*Trân trọng trao tay trái.*

Canberra ngày 14-04-1992

\* Trước thêm.....trên 60 tuổi

\*\* Tròn .....đúng 70 tuổi

\*\*\* Trên .....trên 70 tuổi

## MỘT NGÀY...MỘT ĐỜI

Một ngày đến, một ngày không uống phí  
Không hổ người với cái kiếp con người,  
Mỗi hành-động đều đậm-đà tình, lý  
Để vươn lên trong ánh sáng mặt trời.

Một ngày đến, mắt nhìn thêm rạng-rỡ  
Đem nguồn vui dào-dạt tặng nơi nơi  
Mở trái tim cho ngàn hoa đua nở  
Cleo niềm tin mong sưởi ấm cuộc đời.

Một ngày đến, tình người thêm phong phú  
Như mùa xuân tràn ngập cả không gian,  
Với tổ-quốc, với đồng bào máu mủ  
Luôn hiến dâng trọn tâm huyết nồng nàn.

Một ngày đến, tiếng cười thêm trong-trẻo  
Điểm trang bằng những điệp khúc ân tình,  
Nói vòng tay xây trường thành bằng-hữu  
Truyền cho nhau lẽ sống thực quang minh.

...Đáng yêu quá ! Đó là đường hướng đạo  
Đường đi lên, nhón-nhịp bước chân người,  
Hoa Bách Hợp ướp tươi màu hoài bão:  
"Hướng Đạo một ngày, Hướng Đạo một đời !"

(3-3-1992) **TUẤN VIỆT.**





### *Bồ Câu Yêu Đời*

Bồ câu tung cánh bốn phương trời  
Đời mắt nhìn xa đến đúng nơi  
Vi nước hằng say lo việc nước  
Yêu đời sống giúp người đời  
Hoài Thu cố quốc giông châu nhỏ  
Cảm cảnh ly hương giọt lệ rơi  
Tuổi hạc càng cao càng ý chí  
Quật cường dân Việt sống vui tươi.

**Thanh Viêm (Canberra)**



### *Hoa Vân*

Gió thoảng mưa rơi cùng đất trời  
Lòng tôi nà thấy được yên nơi  
Quê hương minh đó, sao ngân cách  
Để lệ nữ nhi thấm cuộc đời  
Thử hỏi bao người mưu việc nước  
Mấy ai chằng quản máu xương rơi  
Kề vai sát cánh diệt thù đế,  
Nước Việt ...ruộng vườn...mãi tốt tươi.

Liên lạc tung bay đẹp ý trời  
Tinh Thần Hương Đạo khắp nơi nơi  
"Bồ Câu" hứa nối vòng tay lớn  
Cùng Gắng Sức nhau Giúp ích đời  
Hương Đạo Một Ngày đồng quyết tiến  
Việt Nam mãi mãi hết sầu rơi  
Hợp Đoàn Khai Phá linh nhân loại  
Đắp sẵn cho đời được thắm tươi.

**Hoài Thu**

"Bồ Câu Yêu Đời"

QLD, Úc Đại Lợi



# Truyện chúng tôi

Từ ngày đảm trách Bản Tin Liên Lạc, chúng tôi mỗi ngày mỗi phục anh Lê Văn Ba. Trong ba năm trường, anh Ba đơn thương độc mã, mà tờ Liên Lạc vẫn "ra" đều đều.

Ngày nay, chúng tôi, bốn cái thân già làm hết sức mình mà vẫn chưa đi đến đâu.

Thường thường bốn anh em chúng tôi họp nhau mỗi tháng một lần. Khi nào hăng tiết vịt thì họp hai lần.

Không có trụ sở, nay chúng tôi họp tại nhà anh này, mai tại nhà anh kia. Mỗi anh trong nhóm chúng tôi luân phiên "đăng cai" một lần.

Kỳ nào ít việc thì đúng Ngọ anh em ra về thơ thới hân hoan, tụt tụt tìm bánh mì, bánh cuốn, hay phở bỏ bụng.

Kỳ nào việc nhiều, khổ chủ lại phải năn nỉ ý ới bà xã "làm cái gì" cho anh em ăn đặng tiếp tục họp cho tới chiều.

Do đó có phiên họp anh em được thưởng thức bún thang mê ly rùng rợn, cũng có phiên được "chén" bún bò giò heo hấp dẫn ly kỳ, đến nỗi phải hét lên: "Ui chao, ngon chi, ngon rạ ni trời, giò heo lún phún một vài sợi lông"

Anh nào không có bà xã, hoặc bà xã mắc đi cò bạc, đành phải trở tài tháo vát Hương Đạo... nhờ bà hàng xóm hay cô láng giềng "làm cái gì" đãi anh em.

Hình như buổi họp nào cũng nhiều việc. Nếu không thì cũng bồi thêm cho nó nhiều việc để hy vọng có bún thang hoặc bún bò.

Chắc cũng có anh hoặc chị nào thắc mắc hỏi rằng: "Chi mà lọa rúa! Đã có tới bốn mạng lại còn

thêm Trần Minh Thường, Phạm Văn Thiết, Hoàng Ngọc Châu vác ngà voi hết mình thì mần rặng mà kêu nhiều việc"

Không phải muốn thanh minh thanh nga đâu, chúng tôi chỉ muốn nói sơ sơ một

vài việc nhỏ để anh chị em nghe chơi cho vui và đồng thời biết một vài khó khăn trong "nghề của chàng".

"Đầu tiên" xin nói chuyện "tiền đâu". Tuy chuyện này không cao thượng lắm, nhưng lại là huyết mạch của Bản Tin Liên Lạc đấy!



(Quang cảnh buổi họp đầu năm của Ban Biên-Tập tại nhà Anh Thọ)

Sau khi phát hành được hai số, chúng tôi nhận được hai mươi cái "cho" của anh chị em khắp nơi đã yêu chúng tôi mà gửi tiền về.

Có khi chúng tôi nhận được tiền tươi, tức là tiền mặt. May mà bưu điện đã không thủ tiêu số tiền trong bao thư. Tiền tươi thì dù là tiền Mỹ, tiền Đức, tiền Pháp (trừ tiền Việt Nam) chúng tôi đổi ra tiền "điền" (Canadien) để dùng.

Có khi chúng tôi nhận được tiền cho bằng cheque hay money order. Nếu mấy cái này mà là tiền Mỹ thì không rắc rối chi cả, nhưng nếu là tiền Úc Đại Lợi hay Franc Pháp thì hơi kẹt. Tiền nước này hay tiền nước khác mới chỉ là một chuyện, còn chuyện nữa là tên người lãnh. Hầu hết các ân nhân đều thông cảm mà ghi tên người lãnh là một trong bốn anh em chúng tôi. Như vậy chúng tôi lãnh tiền dễ dàng. Có một vài ân nhân muốn ngừa chuyện lem nhem tiền bạc (rất có lý) nên đề tên người lãnh là **BẢN TIN LIÊN LẠC** hoặc **SCOUT VIETNAM**. Kẹt ghê ! Vì Liên Lạc không có "ba

tăng" và Canada không có si-cút Việt Nam. Nhưng không sao ! Hướng Đạo mà ! rắc rối nào mà chả gỡ được.

Chúng tôi chỉ đề thêm chữ **SCOUT CANADA** vào rồi đưa cho anh em Hướng Đạo Canada lãnh dùng và đưa tiền cho mình là êm. Tuy mất ít thì giờ và chút sức lao động, sáng nhót, nhưng xong việc là mừng.

Như đã nói trên, có 20 ân nhân trong số hơn 100 độc giả, kể cũng không đến nỗi nào.

Tuy nhiên có những vị mà chúng tôi cho là ăn chắc 100% vì lời hứa (H.Đ) lại làm cho chúng tôi phải ca câu "mộng không thành thì sao". Có lẽ mấy vị này là nhà thông thái, đáng tri, hay quên !. Việc thì nhiều, giấy lại ngắn, không viết hết được. Xin thông cảm.

### *Bản Tin Liên Lạc*

---

## **Lời nhắn nhủ riêng của Tr. Trần Văn Thao gửi 4 anh em trong Ban Biên Tập liên lạc.**

*(Thư khá dài đề ngày 2 Mai 1992, xin trích đăng vài hàng nhắn gửi).*

Thưa quý Trường,

Tôi định viết thư này, để nhờ các Trường đăng lên Liên Lạc đã cả tháng nay, nhưng buồn quá nên viết rồi lại bỏ, bỏ rồi lại viết nhiều lần. Cuối cùng, im lặng có vẻ bất lịch sự ... Tôi khát các Trường, ít lâu nữa bớt buồn tôi sẽ tiếp tục viết cho Liên Lạc.

...Anh Thọ có cho tôi biết là sẽ tới Phoenix, anh em gặp nhau, nhưng tôi xin lỗi, vì việc gia đình phải về Topeka sớm và trở lại muộn, nên anh em không gặp nhau được. Xin lỗi Thọ vì tôi thất ước làm anh em không có cơ hội hàn huyên.

...Cụ Trần Văn Khắc có viết thư cho tôi, chia buồn việc anh Ba chết và anh Ngân đau. Tôi ít viết cho Cụ, vì tôi buồn quá chả muốn làm gì cả.

...Nhỏ Tinh quá mà chưa viết riêng cho nhau được. Các cháu con anh Tinh sang được Canada cả chưa ? Chị Tinh bao giờ sang. Chúng mình ít tiền, làm thế nào cho có tiền mà ăn tiêu và giúp cho Liên Lạc sống đều. Mình định bàn với vợ chồng anh Tý (cả vợ chồng anh Thọ, anh Tinh và Thao) chúng ta chung nhau mở một tiệm hamburger ở Canada: Québec và Toronto. Tự chúng ta làm lấy, bán lấy kiếm lời chi tiêu và làm báo Liên Lạc.

...Anh Thoại thân mến ! Lâu không gặp lại nhau mà tâm sự. Anh phải nghỉ ngơi cho có sức mà làm việc: -đi làm kiếm gạo. -làm tờ báo Quốc Gia Hành Chánh -làm tờ Liên Lạc đừng để quá sức, sau này anh em mất nhờ đó. ... Buồn quá, chẳng viết cái gì ra cái gì cả, các Cụ đừng cười nhé. Chúc các Anh, các Chị và toàn quý quyến vạn an.

*Trần Văn Thao*

## TÌM TRẺ THẤT-LẠC.

*Gia đình HDVN và đặc biệt Nhóm Tinh Thần B.P. xin nhờ quý Trường và HDSVN trên toàn thế giới tìm hộ : Em bé hơn 80 tuổi (khoảng 82, 83), tóc trắng, hay cười, đôi mắt lim dim rất có duyên mỗi khi kể chuyện, ra đi từ tháng 7 năm 1991 đến nay, nhà cửa ở Topéka (Kansas - USA), thư từ gửi đến không ai nhận, sau đó được tin vân-du qua Âu-Châu, khi về Mỹ thì không trở lại trú-quán; F.B.I. tìm thấy ở Arizona, một thời gian saulại biển lên Cali, hẹn với cụ Thiệp đến nhưng mãi không thấy đến. Ai tìm được hay biết Trẻ Trần Văn Thao ở đâu, xin chỉ giúp, xin hậu tạ.*

*"Nhóm Tinh Thần Bipi".*

*Rồi bỗng nhiên hương-hồn Anh Lê Văn Ba xui khiến, đã tìm được dấu tích Trẻ Trần Văn Thao; Thay vì xuất hiện, chỉ viết một tờ tường-trình 1 năm lưu-lạc giang hồ, Nhóm Tinh Thần B.P. xin ghi lại đây để quý Trường và các H.D.S. suy ngẫm lời của 1 trẻ Ngoại Bát-tuần đã hành-xử tuổi già của mình như thế nào, tuy bệnh hoạn vẫn "gắng sức" giúp ích cho Thanh Thiếu Niên V.N. và tình bằng-hữu sâu thắm đối với 2 anh trong Ban Sáng Lập Bản Tin Liên Lạc.*

*Thư của Em Bé Trần Văn Thao như sau :*

Northridge, May 02, 1992

Kính gửi Quý Chị, Quý Anh Cựu Trường và Cựu Tráng Hướng Đạo Việt Nam, ở Hải Ngoại.

Thưa quý Chị, quý Anh,

Số Liên Lạc mới, của Ban Biên Tập Mới, xuất bản Bộ Mới, vào đầu Thế Kỳ Mới, đã đến chúc tuổi Quý Trường vào cầu Xuân Mới.

Nhưng, chỉ liếc sơ qua tờ bìa của Bản Tin Liên Lạc và 11 trang kế tiếp, các Trường không khỏi hỏi-ôi, vì nhiều cái bất ngờ, mà không ai biết trước, kể cả Ban Biên Tập cũ chúng tôi cũng không lường trước được.

Dù sao, chúng tôi cũng xin các Trường tha lỗi, nhất là cái lỗi chậm chạp, mãi tới nay mới thông tin-tức :

"Liên Lạc số 10, bộ cũ, vừa gửi đi xong, anh em chúng tôi đều thấy thấm mệt: mệt vì bài vở, vì tin tức, vì đánh máy, vì trình bày, vì gửi đi; nhất là vì tiền. Nói là lo quá vì tiền cũng không đúng hẳn : "Anh Lê Văn Ba vẫn còn găm trong hầu-bao một số tiền nhỏ, với hy vọng còn đăm ba Quý Nhân phù trợ. Nếu có đủ khoảng 150\$000\$ là có hy vọng ra được số cuối Mùi và có lẽ cả số đầu Thân nữa. Muốn cho chắc ăn, thì chẳng gì bằng: mỗi người chúng tôi nên góp thêm 25\$000\$ nữa, cho vốn rộng rãi hơn, nhất là có thể tô điểm cho Liên Lạc cũng đẹp như ai.

Chưa hết : sau ba năm làm việc liên tục, chúng tôi quyết cho phép mình nghỉ xả hơi số 11, ra cuối năm Mùi, để nhập nó vào với số Xuân con Khỉ cho nó xôm trò và hùng hậu hơn.

Đồng ý cả rồi, anh em chúng tôi mạnh ai nấy thảo lấy chương trình nghỉ của mình:

- Anh Lê Văn Ba định gầy một trại rau dân tộc. Nhất định tạm nghỉ cầm bút để cầm cuốc;



-Anh Phan Như Ngân sẽ phổ biến rộng rãi cho con cháu ở khắp nơi một chương trình "Té Sóng" Lễ "Ngân Khánh" tại vùng Thủ Đô nước Mỹ, vào tháng Novembre;

- Còn tôi ư ? Khom quia rồi, phải qua Pháp nhờ người nhà chữa chạy cho đỡ lớn, lại được chu-cu mấy nước Âu-Châu bằng xe hơi.

Tôi lên đường, từ Topéka ngày 16-7-1991, tới sân bay Orly lúc 11:30 trưa hôm sau (giờ địa phương) nhưng mệt quá, không ngủ nghỉ gì đúng 48 tiếng đồng hồ, đi không vững nữa, người con rể phải dìu tôi vào ghế ngồi nghỉ, vợ cầm cái xách tay của bố, ngồi sẵn sóc để nhờ chồng đi lấy đồ gửi. Tôi thấy chóng mặt quá, vội vào phòng rửa mặt, để lau mặt cho tỉnh lại, ai ngờ, bị ngất xỉu đi bao giờ không biết. Lúc người con rể lấy đồ gửi về, hỏi vợ : Thầy đâu ? Thì vợ báo: Thầy đi toilette đã khá lâu rồi, chưa thấy ra. Nhưng toilette bên dần ông, tôi không tiện vào. Anh vào xem. Người con rể của tôi bước vào thì tôi đã xiục xục ở chân cái lavabo từ bao giờ. Thế là: Xe cứu thương, Phòng cấp cứu, hô hấp nhân tạo, éther, chích thuốc hồi sinh, nằm phòng Emergency, rồi ra phòng bệnh nhân v.v...

Cuối cùng, khi đã đỡ, các con cháu lại đem xuống Toulouse năm Clinic của người nhà cho đến tháng Septembre 1991, thì về Mỹ, vì đã trót hẹn trước...

- Nào ngờ đâu, tại bệnh viện Spring Valley ở miền Nam nước Mỹ, ngày 18-8-1991, anh Phan Như Ngân bị đứt gân máu ở đầu, cũng đang hôn mê, rất nguy hiểm, làm cả nhà lo hết hồn. Anh Lê Văn Ba lập tức được cấp báo; nhưng ở mãi Illinois, quá xa, anh Ba vội báo hung lín cho các Trưởng ở Quận Cam để đến thăm anh Ngân. Các anh Diệp, Đường, Bớt, Phúc, Thiệp...vội vã đi Spring Valley thăm bệnh tình anh Ngân, và khi trở về, các anh cho biết: "Anh Ngân đã tỉnh lại, đã nhận ra được tất cả anh em đến thăm... từ nay anh Ngân chỉ còn phải tập cho hoạt động được bình thường lại thôi". Câu nói có ý làm yên tâm mọi người rằng : "Anh Ngân không chết", nhưng tập cho hoạt động bình thường được như xưa thật là nhiều khó, vất vả cho gia đình anh, nhất là cho chị Ngân.

Anh Ngân totem là Hải Ly, nhưng thân xác chẳng kém trâu nước là bao. Hàng ngày chị Ngân phải đóng hai vai : nội trợ và y-tá, để nâng giắc chú bé Hải Ly Ngân thì thật là quá sức vất vả. Nhưng, lo là lo vậy thôi, chứ ai tháo vất bằng vợ Hương Đạo, lại Hương Đạo cấp Trưởng lâu năm. Vì ngày 15-4-1992 vừa qua, chị đã vui mừng báo tin: "...Nhà em đi tập tành... cũng bước được vài bước... nhưng chưa vững... nói thì nói được, nhưng lặp lại thì không nhớ... đọc kinh thì rõ ràng lắm" Ngày nào chị Ngân cũng lần hạt và đọc kinh sáng tối cho Hải Ly theo cho quen. Cảm ơn Thượng-Đế, ngày nào các Bác-sĩ đã chế... tưởng là đi luôn, không ngờ ngày nay còn sống. Về phần thiêng liêng, Thiên Chúa đã cho anh Ngân sống, và sự sống của Ngân cũng phải nhờ vào sự nâng đỡ, chăm sóc của vợ con nữa.

- Ngày 28-8-1991 đến lượt anh Lê Văn Ba bị đau nhẹ nhàng và mau chóng rồi anh ra đi vĩnh viễn lúc 11:30 tối. Theo thư chị Ba viết cho chúng tôi, thì sáng hôm ấy (28-8-1991) anh Ba vẫn như thường. Anh có viết thư báo con gái là Ngọc Lan ở Garden Grove (California) viết check gửi cúng chùa ở Tiểu bang Milwaukee (Wisconsin). Sau bữa cơm tối, anh Ba còn xem lại bài vở cho cháu nội. Nhưng đến 10 giờ khuya, anh Ba than mệt và khó thở rồi đi nằm. Chị Ba hỏi : "Tám Medicaid anh để đâu? thì anh Ba bảo: "ở trong hộp". Câu trả lời ấy, ai ngờ là câu nói cuối cùng của anh. Mười phút sau, xe Emergency đưa anh vào phòng cấp cứu chữa chạy, hô hấp nhân tạo.... các con anh lái xe theo sau. Không biết tình trạng anh Ba ra sao mà sau khi hô hấp nhân tạo rồi, họ gọi xe Ambulance đưa anh Ba vào bệnh viện. Rồi độ hơn nửa giờ sau, các cháu về nói: "Ba đi rồi" !!! Thế là cả một vòm trời sụp đổ trên gia đình chị Ba. Chị vội cho con gái báo tin buồn này cho gia đình tôi, vợ tôi vùng khóc om xòm, báo tin tình trạng thập tử nhất sinh của tôi ở Pháp; thế là hai bác cháu ôm lấy điện thoại mà khóc dòng.

Anh Ba mất đi để lại thương tiếc cho gia đình anh, cho gia đình Hương Đạo Việt Nam, cho Nhóm Tinh Thần B.D., các độc giả của tờ Liên Lạc và những bạn bè quen biết anh. Lễ phát tang đã được cử hành vào ngày 30-8-1991 và lễ Hỏa Táng vào hôm sau 31-8-1991. Tro thiêu được rước về tư thất 19 Corey Dr. South Barrington, Illinois, 60010 (USA) ngày 4-9-1991.

Ngày 17-9-1991.

ở Pháp về tới Kansas City, lúc 21:30, tôi đi chuyến Bus Grey Hound đêm xuống Phoenix (Arizona), nơi đã hứa với các sáng-lập-viên Đoàn Thanh Thiếu Niên Văn Lang, để tiếp tay với họ tổ chức các khóa huấn luyện Trường, ở Phoenix lời mời được tin : anh Ba đã mất, anh Ngân còn đau nặng. Nhờ việc liên lạc, thư từ, tôi được biết mọi chi tiết kể trên đây và mới biết Bản Tin Liên Lạc đã được các Trường Canada cứu sống. Trường Nguyễn Trung Thoại, thay mặt các Trường Tý, Thọ, Tinh, viết xin chị Ba gửi cho bài vờ và danh sách đọc giả Liên Lạc để bốn anh tiếp tục. Cừ chi "Chi ngã em nâng" của Ban Tử Ca đã làm cho cả Gia-đình "Tinh Thần B.P." cảm động, cảm động ở lòng hy-sinh của các anh, tốn công, tốn của, tốn thời giờ để anh chị em "Cụ" thường xuyên biết tin nhau, biết tin tức của đại gia đình. Riêng tôi, ngoài sự cảm động sâu sa ra, tôi còn phải mang ơn các anh nhiều ở chỗ các anh đã lo ngày, lo đêm, có ra được số Xuân bộ mới cho đúng ngày giờ, đồng thời gấp đem tin tức xui xẻo của Nhóm cho mọi người. Tinh người H.Đ.V.N. thật là bao la và sâu sắc !!

Việc huấn luyện Thanh Thiếu Niên kéo dài cho đến ngày ông Táo lên Trời báo cáo năm Mùi. Nhân dịp này, tôi về thăm nhà thì nhận được một lô : sách, báo, thư từ, trong số có cả một cái thư của anh Lê Văn Ba, đề ngày 26-8-1991 nghĩa là 2 ngày trước khi anh qua đời.

"Anh trách tôi, không viết gì cho anh. Nhưng anh đâu có biết: lúc ấy tôi cũng đang chết đi sống lại, làm sao viết cho anh được, anh Ba ? Thế là cái thư ấy là cái cuối cùng của anh, từ nay anh Ba chẳng còn bao giờ viết cho tôi nữa, anh Ba ơi !"

Cũng như chúng tôi đã nói nhiều lần trong Liên Lạc bộ cũ rằng "Bản Tin Liên Lạc là của chúng ta, là của chung mọi người, xin anh chị em cố gắng cho nó, viết cho nó và đừng quên ủng hộ cho nó sống lâu dài, mà làm tròn sứ mạng. Nhóm đã trao phó cho. Đó chỉ là: một nguyên tắc cần thiết, và là phương tiện duy nhất để anh em chi em chúng ta nối vòng tay thân ái, khi còn sống những ngày nơi Hải Ngoại.

Để kết thúc báo cáo này, lời xin các anh các chị cùng tôi:

-Chịu cái tang anh Ba, chung với chị Lê Văn Ba và gia-đình anh chị;

-Cúi xin Thượng-Đế cất bệnh, cất tật cho anh Ngân cho gia-đình anh vui vẻ lại.

*Trần Văn Thao.*

## PHÂN ƯU

Nhóm Tinh-Thần B.P. và Ban Phụ-trách Liên-lạc  
vô cùng thương nhớ khi hay tin

**Trưởng VÕ-VĂN-SỸ**

đã từ giã anh em "Lên Đường" vĩnh-viễn về thế-  
giới mới.

Xin thành-kính chia buồn cùng tang-quyển.

Đại-diện: Nguyễn-văn-Tinh, Mai-xuân-Tý

Lê-Thọ và Nguyễn-trung-Thoại

*Trưởng Võ-văn-Sỹ là em rể Cụ Nguyễn-thành-Cung, Cựu Hội Trưởng HĐVN. Đã tham-dự nhiều Trại Họa Bản, đặc-biệt Kỳ Họa Bản ở Jambville (Pháp-1985), đã lái một xe có đầy đủ lương-thực, chỗ ngủ vv... Trưởng Võ-văn-Sỹ là một viên-chức cao-cấp ngành Hỏa-xa (Nha Trang).*

# TIN TRẠI HỢP BẠN H.Đ.V.N. THẮNG TIẾN IV (PHÁP)



## THÔNG CÁO SỐ 1

\***Thời-gian:** Từ thứ Năm 12 đến thứ Hai 16-08-1993.  
\***Địa-điểm:** LE BREUIL, gần ga xe lửa LE CREUSOT, cách Paris 300km về hướng Đ.N.

\***Địa-chỉ Bưu-điện**

*Le Château des Scouts de France, 71670 LE BREUIL.*  
Đất Trại là một công-viên, có bãi cỏ và rừng cây, rộng 6 ha, một địa-điểm Trại Trường của Scouts de France, ở giữa là một lâu đài. Trong nhà có một nhà ăn 100 chỗ ngồi, Bếp, Phòng họp, Phòng ngủ...

\* **Nhập Trại:** *Thứ Năm 12-08-1993.*

\* **Di-chuyển đến Đất Trại:** Le Breuil nằm trong vùng Bourgogne, cách Paris 300km về hướng ĐN, cách Genève khoảng 200km.

Các đơn-vị ở xa đến Paris (*Phi-trường Roissy hay Orly*) lấy Metro tốc-hành (R.E.R.) đến Gare de Lyon. *Mua vé xe lửa TGV* đi Le Creusot, cách Paris 1g25 phút xe lửa. Từ ga Le Creusot có thể đi bộ đến đất Trại.

Tiền vé xe lửa 2 bản Paris-Le Creusot-Paris độ chừng 450 francs (\$80 Us). Tuy nhiên có nhiều hình-thức để được hưởng giá vé giảm, có thể đến 80 % tùy theo số người đi chung. Ban điều-hành Trại sẽ có thông-báo sau.

Đi bằng xe hơi: Lấy xa-lô A6 từ Paris đi Lyon. Ngang Châlon (*khoảng 2/3 chặng đường Paris-Lyon*), lấy ngõ ra Châlon, theo hướng Le Creusot, rồi Le Breuil. Từ xa-lô ra, Le Breuil cách khoảng 30km.

\***Trại-phí:** gồm lệ-phí ghi danh (235 Fr) và chi-phí đất Trại (100 Fr). Tổng cộng 335 Fr (\$60 Us), chưa có phần lương-thực.

\* Có thể nấu ăn tại đất Trại. Chi-phí suốt kỳ Trại: 3300 Fr (\$55 Us). Ngoài ra Quán ăn của Trại sẽ bán thức ăn hằng ngày cho những trại-sinh và thân-hữu không nấu ăn tại Trại.

Đối với những Trưởng và thân-hữu muốn ở trong nhà, trả thêm 40 Fr (\$7 Us) một ngày.

\***Việc ghi danh tham-dự Trại:** *trước ngày 1-5-1993.*

\* Đối với các đơn-vị ở xa, Ban điều-hành có thể cho mượn lều đội và giường xếp cho những đơn-vị có ghi danh trước. Các đơn-vị ở Pháp và Âu-châu phải hoàn-toàn tự-túc về lều.

\* Sẽ có chi-tiết phổ-biến sau.



*Ngày 1 tháng 5 năm 1992*





Hg: Thành-phố HCM, ngày 09 tháng 4 năm 1992.

Các Huynh Trưởng trong Hội Đồng Trung Ương cũ của Hội Hướng Đạo Việt Nam trước 30/4/1975 hiện đang sinh sống tại nước ngoài.

Thưa các Trưởng,

Chúng tôi ký tên trong thư này, là một số cựu Huynh trưởng từ cấp Ủy viên trong Hội HDVN trước 30/4/1975, đã nghe và biết về hoạt động HD của các Trưởng từ lâu, mãi tới nay mới được xác nhận rõ ràng qua các bản sao thư từ của các Trưởng gửi cho nhau và một số Văn thư của Văn phòng HĐTG, cũng như của Hội HD Mỹ liên quan tới sinh hoạt HD của người Việt tại các nước ngoài, đặc biệt tại Hoa Kỳ. Chúng tôi cảm thấy buồn về việc các Trưởng chia rẽ và chống đối lẫn nhau. Sự kiện này cũng đã xảy ra trong Hội chúng ta trước đây, nhưng thường chỉ ở trong các cuộc tranh luận khi họp Đại Hội Đồng với tinh thần thẳng thắn và dân chủ. Sau đó, tình huynh đệ HD đã mau chóng hàn gắn tất cả, để chúng ta luôn cùng nhau đưa Phong trào tiến lên hùng mạnh, như chính các Trưởng đã từng là nhân chứng. Nay sự chia rẽ phân tán của các Trưởng ở nước ngoài, chẳng những gây phương hại cho con em HDVN hải ngoại, mà còn gây ảnh hưởng không đẹp cho uy tín của Phong trào HD trên thế giới và ngay cả trên đất nước Việt Nam.

Vì vậy, chúng tôi muốn đề nghị với các Trưởng như sau :

1. Nếu các cựu Trưởng HDVN, đang sống trên đất nước người, còn thật lòng yêu thương Dân tộc, thì hãy chú tâm vào việc giữ gìn văn hoá truyền thống của Tổ tiên nơi con em đang sinh hoạt HD tại nước ngoài. Xin cần nhắc thật kỹ để tránh những hoạt động lẻ tẻ, mập mờ, dễ bị bẻ phỏm lôi kéo, lợi dụng gây tai tiếng không tốt, như vụ án anh Nguyễn Quang Minh tại Orange năm 1979 mà chúng tôi đã đọc được bản sao an từ 8 tháng với 5 năm thử thách về tội lợi dụng danh nghĩa HD để làm chuyện lương gạt.
2. Theo tinh thần điều 7.1 Chương III của Hiến chương và Quy trình Hướng Đạo Thế Giới, Hội HDVN là nước hội viên chính thức thứ 58, mới chỉ tạm ngưng hoạt động, chứ không phải chúng ta tự ý rút lui hoặc bị khai trừ (ảnh hưởng tới điều 7.2 và 7.3 cũng chương). Nên, nếu các Trưởng muốn gìn giữ Phong trào HD, thì không nên lập Hội HDVN hải ngoại, mà hãy đoàn kết hoạt động trong lãnh vực một Ủy ban nào đó để liên hệ với các anh chị em HDVN tại nước ngoài và hỗ trợ việc tái lập Hội HD tại VN. Chúng tôi có đọc văn bản ngày 11/01/1992 của Trưởng Moreillon, TTK/Văn phòng HĐTG gửi cho Trưởng Vĩnh Đào để thăm dò khả năng tái lập sinh hoạt Hướng Đạo tại Việt Nam.
3. Một số các Trưởng HDVN trước đây đã thay đổi quốc tịch hay sắp thay đổi hoặc chưa đủ điều kiện để nhập tịch nước người, đã tham gia Hội Mỹ (chẳng hạn), xin tuân hành nghiêm túc Nội quy của Hội HD nước đó. Đừng dấn dáp, gây ảnh hưởng xấu đến danh dự của Hội HDVN. Việc anh Nguyễn Quang Minh và Trần Tiến Huyền tham dự trại họp bạn Seoul vào tháng 8/1991 đã gây hiểu lầm tai hại, vì trại họp bạn thế giới tại Nam Hàn lần này có trưởng Quốc Kỳ của nước CHXHCN Việt Nam, nhưng không có bất cứ một đại diện nào của Hướng Đạo tại VN (đang tạm ngưng hoạt động), ngay cả đại diện của Hội Liên hiệp Thanh niên VN của nhà nước, đã được mời như là 'khách' cũng không có mặt. Chỉ có 2 anh NQMinh và THuyền, 2 HĐS Mỹ dù là khách mời của trại họp bạn cũng không thể đại diện cho HDVN được. (Chưa nói tới ngân khoản của Hội HD Nhật đài thọ cho 3 đại diện HDVN tham dự trại họp bạn Seoul).
4. Chúng tôi rất tiếc là cho tới nay, chúng tôi chưa bao giờ nhận được một thông báo chính thức nào của các Trưởng. Mới đây chúng tôi được biết qua một bản sao văn thư của Văn phòng TTK/HĐTG, đề ngày 17/01/1992, lưu ý các Trưởng về việc liên lạc với các Trưởng HD con ở VN, để nghiên cứu khả năng tái lập Hướng Đạo tại Việt Nam.
  - Sự thờ ơ lãnh đạm của các Trưởng như vậy, sẽ có thể gây thêm nhiều tai tiếng khác, như việc anh NQMinh về thăm gia đình ở VN hoặc về công tác đạo giáo vào tháng 6 và 8/1991, đã tới thăm hoặc tình cờ gặp mặt một số cựu Trưởng, không phải để bàn việc gì về HD mà đã rêu rao trên báo là "Cuộc gặp gỡ nhiều Trưởng cao cấp của Hội HDVN trước 1975 để bàn việc tái lập HDVN". (Chúng tôi có 2 trang báo này).
  - Các Trưởng đã không thông báo cấp thời, về những hành động của anh NQMinh được xác định trong thư của Trưởng Trần Văn Khắc ngày 3/7/84

để ngăn chặn sự tiếp tục lợi dụng, quấy phá, lôi kéo bỏ nhóm, làm ô danh HDVN, đến nỗi Trưởng W. Robert Booker, Châu trưởng Orange, Los Angeles phải lên tiếng tới 2 lần : -Trong thư ngày 21/01/84 gửi cho UV Liên lạc quốc gia Hội HD MI, yêu cầu liệt tên anh NQMinh vào sơ bìa đen của HDS MI. -Lần thứ hai vào ngày 17/7/85, Trưởng Booker đã gửi thủng cho anh NQMinh, phê bình rất nặng nề tư cách và hoạt động gây rối và đòi anh NQMinh phải chấm dứt mọi hoạt động HD tại Orange. Đọc 2 thư này, chúng tôi thật xấu hổ, nên đề nghị 'Anh NQMinh hãy trở về đời sống tu hành riêng để có đủ thời gian suy nghĩ, sám hối và sửa sai, mong sau này có thể hoạt động HD chân thành và đúng đắn hơn.


- Chúng tôi đã đọc thư gửi Trưởng Mai Liệu ngày 01/01/91 do anh LMNgô ký tên với anh NQMinh và một số DCC(?). Chắc các Trưởng lớn tuổi này đã không đọc phần kết thúc bức thư của Trưởng Booker gửi anh NQMinh ngày 17/7/85, nên đã không thấy được những văn nạn với kết luận ô nhục cho một Huỳnh trưởng HD. Dù anh NQMinh không còn là HDS VN nữa, Nhưng việc anh ta đã làm vẫn gây ảnh hưởng xấu rất lớn cho những con người VN. Các anh cam tâm đem chức năng HD của mình theo đuôi 1 con người đã bị khai trừ cả về phía HD ta lẫn MI, để làm gì? Hay là cố tình lợi dụng sự hồ, để lập lại ý đồ gây chia rẽ làm tri trệ sự phát triển chung của Phong trào HD như hồi trước kia chăng!
- Chúng tôi vẫn thường gặp nhau qua các dịp lễ, hội, hiếu, hỉ, trong khuôn khổ luật pháp cho phép, và con em của chúng tôi vẫn được sửa soạn giáo dục theo đường lối và phương pháp HD. Đã có nhiều con em xứng đáng làm Huỳnh trưởng kế nghiệp Cha, Anh của chúng.

Thưa các Trưởng,


Để kết thúc thư này, chúng tôi ước mong các Trưởng gạt bỏ mọi tư hiềm cá nhân, phe nhóm để xiết chặt tay nhau tiếp tục con đường lý tưởng HD, cùng nhau góp sức vào công cuộc phát triển Phong trào HD trên thế giới. Xin các Trưởng liên lạc thường xuyên với Văn Phòng HDTG, với anh em HD khắp nơi, kể cả chúng tôi nữa, để đẩy nhanh việc tái lập sinh hoạt Hướng Đạo tại Việt Nam đúng với mục đích và tôn chỉ của Phong trào Hướng Đạo Thế giới, trong chiều hướng đang đổi mới của Chính quyền Việt Nam.

Thư bản đồng kính gửi : Thân ái chào và bắt tay trái.  
 Văn phòng Hướng Đạo Thế giới tại Genève :  
 Văn phòng HD Á châu/TBD tại Manila : 'để thông báo'  
 Văn phòng Châu Orange HD MI tại Los Angeles:

  
 Trần Văn Hiệp  
 Cựu UV Nguyễn Văn Khoa - AKEL/USA

  
 Nguyễn Văn Khoa LT  
 Cựu UV Nguyễn Văn Khoa - AKEL/USA

  
 Đỗ Văn Hiệp  
 Nguyễn Văn Khoa - AKEL/USA

  
 Nguyễn Thị Diệu, MLT  
 Nguyễn Thị Diệu, MLT  
 Cựu UV Nguyễn Văn Khoa - AKEL/USA

  
 Đinh Quang Thiện - ALT

  
 TRẦN VĂN HỢP  
 Cựu Đạo trưởng - ALT

  
 Phan Kim Nhung  
 Cựu Đạo trưởng - AKEL/USA  
 Nguyễn Đức Dược  
 Cựu Đạo trưởng - AKEL/USA  
 Cựu UV Nguyễn Văn Khoa - AKEL/USA

  
 Lưu Hồng Phúc - ALT

## TIN THÊM VỀ VIỆC TÁI LẬP PHONG TRÀO H.Đ. TẠI V.N.

Trong tờ Liên Lạc số 2 chúng tôi đã đăng tin hai Hướng Đạo Sinh Huê-Kỳ gốc Việt đã về Việt Nam toan tính việc tái lập Phong Trào H.Đ. tại quê nhà.

Nay chúng tôi được tin thêm là một trong hai Hướng Đạo Sinh Việt Mỹ nói trên đã viết thư đề ngày 26 tháng 3, 1992 yêu cầu ông Giám đốc Liên Lạc Quốc Tế của Hướng Đạo Huê-Kỳ hậu thuẫn việc tái lập Hướng Đạo tại Việt Nam.

Ông Giám đốc Alfred D. Morin Jr. đã trả lời là tình hình chính trị dưới chế độ hiện nay tại V.N. đã làm cho việc tái lập Hướng Đạo trở nên xa tít mù khơi.

Ngoài ra ông H.Đ. Mỹ Việt này còn bị ông Chủ Tịch Hội Đồng Huấn Luyện châu Los Angeles H.Đ. Hoa Kỳ gọi thu đề ngày 16 tháng 4, 1992 khiển trách về việc sử dụng sái phép giấy tờ của châu Los Angeles và cũng khiển trách việc dựng đúng Hội Đồng Huấn Luyện Việt Nam và tự phong Chủ Tịch ma.

Theo văn thư đề ngày 9 tháng 4, 1992 do các Trưởng kỳ cựu của Phong Trào hiện ở V.N. viết và ký tên, Hướng Đạo Sinh ở Saigon cũng đã được đọc bản án 8 tháng tù năm 1979 của Hướng Đạo Sinh Việt Mỹ nọ vì tội lợi dụng danh nghĩa H.Đ. để lường gạt, nên không ai tin tưởng cả.

Hướng Đạo Sinh này có in một bản xin việc làm ngắn hạn tại V.N. Bản xin việc gửi cho các cơ quan, xí nghiệp, chỉ xin có vé máy bay khứ hồi và mỗi tuần 1,500 mỹ kim mà thôi. Hình như chưa ai muốn cả. Như vậy thì hành động của Hướng Đạo sinh Việt Mỹ này có vẻ hướng về "bạc cắc" chứ không phải **HƯỚNG...ĐẠO**.

Vậy ta hãy coi như chuyện thường...**Tình, Tiên, Tù, Tội.**

Dù sao chăng nữa, Liên Lạc vẫn vững tin nơi sự sáng suốt của văn phòng H.Đ.T.G., của hội H.Đ. Hoa-Kỳ và của Hội Đồng Trung Ương trong việc cho phép tái lập Hướng Đạo tại quê nhà.

Hơn thế nữa, hầu hết các Trưởng còn lại vẫn giữ vững tôn chỉ, mục đích của Hướng Đạo và không thể đem Hướng Đạo làm tay sai cho nhà nước được.





# ĐỀ NHẤT KHOÁI

Không hiểu nhóm Tinh Thần B.P. đang âm mưu gì ?

Ru ngủ anh em chăng ?

Đường lối của nhóm thế nào chẳng biết mà từ đầu năm "con khi" bắt đầu từ tờ Liên Lạc bộ mới, số 1, anh em đề cao đề nhứt khoái hơi nhiều.

Đầu bếp Thiên Nga đã cống hiến các anh già H.D. món ăn ác ôn, còn đồ, dã man, tàn bạo, vô nhân đạo. ấy là món ăn tươi nuốt sống : "ăn óc khỉ". Tuy rằng món này chỉ có Vua Chúa Quan Quyền mới ăn được hay được ăn, thế mà nhiều người chưa được mắt thấy chỉ mới tai nghe, đã táng đờm kinh hồn, nổi da gà, rợn tóc gáy, ớn xương sống.

Ấy thế mà vẫn sướng, không sướng sao lại gọi là **Đề Nhất khoái**.

Ăn óc khi xong, anh Tê Cu Tỷ lại dọn ngay "dét xe" bằng các thứ bánh. Dù loại bánh, đủ mọi hình thù. Tròn có, dài có, dẹp có, dày có, vuông có, méo có. Dù các hương vị ngọt, nhạt, mặn, nồng, chua, cay, đắng, chát.

Tưởng là ăn bấy nhiêu cũng đã đủ rồi.

Dè đâu ông già Phan Kim Phụng (mới lên ...81 tuổi) lại còn biểu anh em "ăn" kể từ tháng Avril cho đến hết năm 1992. Ăn luôn trong 3 số báo, ăn suốt 9 tháng trời, tiền đâu mà ăn lắm thế ?

May thay, khi xem kỹ lại thì Phan Kim Phụng chỉ biểu anh em các "kiểu" ăn mà thôi, đủ 180 kiểu. Ba mươi sáu kiểu đã nhiều rồi, 180 kiểu thì chịu gì nổi.

Mặc dầu ăn tràng giang đại hải, mặc dù ăn suốt năm, ăn đủ thứ, ăn đủ kiểu, vậy mà còn một món ăn vẫn chưa anh nào nói đến: Ăn Năn... tội.

Không nói đến "ăn năn" là chí lý.

Đúng vậy. Hương Đạo có ăn năn bao giờ đâu !

Nói thế không có nghĩa là Hương Đạo không có lương tâm, không biết ăn năn, sám hối.

Sở dĩ Hương Đạo không ăn năn là vì H.D. từ lúc vào đoàn đến lúc vinh viễn ra đi, lúc nào cũng chỉ biết làm việc thiện mà thôi.

Không bao giờ làm việc ác, ăn năn vào chỗ nào ?

Suốt năm 1992, chỉ ăn thôi, mong rằng suốt năm 1993 nhóm Tinh Thần B.P. chỉ Ngủ mà thôi. NGỦ xuất Xuân, Hạ, Thu, Đông, ngủ từ tháng Giêng xuyên qua tháng Chạp.

Qua năm 1994, sẽ tính đến mục thứ ba.

**Mai Xuân Tỷ**





# Thư Bạn

Theo lời yêu cầu của một số trường, kể từ số này trở đi, Bản tin Liên Lạc xin trích hoặc đăng một số thư của quý trường gửi đến (có liên hệ đến một số trường khác) trong tinh thần huynh đệ Hướng Đạo để cùng thưởng lãm, không ngoài mục đích Liên Lạc. *Nguyen C.K.*

\* **Thư Trường Mục-sư Lê Hữu (Nai Uyên bác) Hoa-kỳ.** Trước hết, tôi xin thành thật chia buồn với nhóm "Tinh Thần Baden Powell", và với chị Sương-Phụ Lê Văn Ba, và tang-quyển về sự thất-lộc của Trường Lê Văn Ba, mà chúng tôi hay tin trễ, qua Bản Tin Liên Lạc Bộ Mới Số 1. Tôi mới hân hạnh điện-kiến Anh Lê Văn Ba lần đầu mà cũng là lần cuối tại Trại Họp Bạn Thăng Tiến III ở San Jose, dù trước đó đã được vài lần liên lạc với Anh bằng thư, và xuyên qua tờ Liên Lạc. Ngay lần đầu gặp Anh, tôi đã cảm mến Anh rất nhiều. Anh đề-nghị hai chúng tôi đứng chụp chung một tấm ảnh lưu-niệm, bằng chiếc máy ảnh riêng của mỗi người. Vài tuần sau, tôi được thư Anh với chiếc ảnh đã chụp với chiếc máy ảnh của Anh. Tôi vô cùng cảm động trước tinh thần Hướng Đạo thấm-thiết đó. Bây giờ chiếc ảnh còn đây, nhưng Anh Ba đã ra đi vĩnh viễn rồi, để lại một thương tiếc khôn nguôi trong lòng chúng tôi, và có lẽ trong lòng nhiều anh em trong nhóm "Tinh Thần Baden Powell" mà Anh là một trong những sáng lập viên. Tôi cũng hoan hô quý Trường Nguyễn-Văn-Tinh, Mai-Xuân-Tý, Lê-Thọ và Nguyễn-Trung Thoai đã vui lòng dám trách Bản Tin Liên Lạc, để lưu tồn "Tinh Thần Baden Powell" bất diệt mà Anh Ba đã có công nhúm lên. Và để bày tỏ lòng ngưỡng mộ của tôi đối với tinh-thần Hướng-đạo đó của quý trường, cũng như để chia xẻ phần nào gánh nặng tài-chính của bản tin, tôi xin quý Trường vui lòng nhận món tiền khiêm tốn của tôi gửi kèm theo đây. Thân ái. Ký tên: M.S. Lê-Hữu.

\***Thư Trường Phạm-Quang-Lộc (Portland, Hoa-Kỳ).** Nguyễn Đạo-Trưởng Đạo Thủ-Đức. Tôi mới từ Việt Nam qua. Từ già VN, từ già các Trường H.Đ. hiện còn lại tại VN. với bao điều nhằng giũ!... Hướng-đạo tại quê nhà, mặc dù rất khó khăn,

*Cộng sản luôn luôn kèm kẹp Linh-mục Đình-Quang-Điện cũng được mời "làm việc" 17 lần, chúng nó hạch sách, điều tra hăm dọa Ngài đủ mọi cách để moi cho ra những sinh hoạt H.Đ. chủ. Trường Trần-Văn-Lược cũng được mời 10 lần; L.M. Tiến-Lộc cũng được Công-An mời làm việc (điều tra) gần 20 lần; Trường Phan-Quang-Hồng trong thời gian Tết vừa rồi cũng được Công-An mời lên điều tra 7 lần. Nhưng các Trường H.Đ. thuần túy vẫn âm thầm hoạt-động, hoạt-động "CHỤT". Tôi dùng chữ chui vì không được phép hoạt-động, nhưng anh em vẫn sinh-hoạt lên lút. Có nhóm H.Đ. ở Ngã Tư Bảy Hiền, nhóm ở Nhà Thờ Huyện Sĩ, nhóm ở Mai-Khôi, nhóm ở Lasan Hiền Vương, nhóm ở Thủ-Đức...*

*-Ý kiến của Bản Tin Liên Lạc: Rúa mà cũng có người huênh hoang vỗ ngực về Việt Nam đi với Tổng Bí Thư Thanh Niên vừa Cộng Sản VN., mang cờ đỏ sao vàng qua xin treo ở Đại-Hàn nhân dịp Trại Họp Bạn kỳ thứ 17 ở Đại-Hàn, nhân danh H.Đ.V.N.!! (Phi-ni lô địa!!!).*

\* **Thư Chị Hoài-Thu (Bồ Câu Yêu Đời) Úc châu.**

Kính Ban Từ Ca, Thu đã nhận được tờ Liên Lạc, cảm ơn các Trường nhiều. Thu xin gửi 1 dấu đi đường để bớt chút xiu chướng ngại vật cho quý Anh, và một bài thơ do một trường làm tặng cho Thu, Thu đã họa vịnh gửi cho Liên Lạc... (chèque \$30 úc).

*-Bản Tin Liên Lạc : Cảm ơn Chị Hoài-Thu đã gửi thơ Xướng và Họa, kèm dấu đi đường 30 úc kim; 2 bài thơ đã được chép lại ở Bản Tin số 3 này.*

\* **Thư Trường Trần Văn Khắc (Chủ Tịch Sáng Lập H.Đ.V.N.) Ottawa.**

Tôi đã nhận được báo Liên Lạc số mới (2) rồi. Xin cảm tạ quý Anh. Báo có nhiều tin tức đáng kể. Tuy nhiên, tôi có một nhận xét sau đây, xin quý Anh vui lòng để ý cho: Quý Anh đã dùng chữ "Anh lớn (và cả "Chị lớn" nữa). Xin đề nghị với quý Anh như sau: Vì tờ Liên Lạc không dành riêng cho anh chị em trong đại gia đình H.Đ., mà các phụ-huynh và cảm-tình-viên cũng đọc. Quý Anh đã dùng danh từ "Trường" (thay vì Anh) là được rồi. Tôi yêu cầu bỏ chữ "Lớn" đi (nghe có vẻ giai-cấp lắm). Khi nào có dịp viết về anh Thơ thì xin quý anh thêm chữ Trường Chử Tịch (cho đúng chức vị của anh) thế là được rồi. Nếu sau này còn có dịp nào nói đến tôi, xin quý anh cứ gọi là Trường Trần Văn Khắc là đủ nhé! Xin bỏ chữ "Lớn" đi cho.

- B.T.Liên Lạc: Trong phiên họp hàng tháng của 4 anh em vừa rồi, ai cũng xin phục Anh còn "sáng suốt" quá. Chí-lý vô cùng, không cãi vào đâu được. Xin tuân lệnh. (Tấm lòng... nói gọn thì này xin chưa!)

**\* Thư Thi-sĩ Tuấn Việt (Seattle - Hoa-kỳ)**

... Tôi xin chân thành cảm ơn Trường đã gửi cho Tập San Liên Lạc của Nhóm Tinh Thần Baden Powell, Bộ mới số 1; số 1 này có diện mạo khá duyên dáng. Thấy các "Hương-đạo-sinh Cu" mà còn cố gắng vượt bực như thế này để bồi dưỡng tinh thần Hương-đạo, hỏi ai mà không thần phục!

- B.T.Liên Lạc: Anh em trong Ban phụ trách rất cảm kích và cũng thẹn thùng trước lời khen của Thi-sĩ. Thi-sĩ đã gửi Thơ dâng (thơ quá hay) và còn gửi cho xăng nhớt để xe Liên Lạc chạy đều. Xin đa tạ thi-sĩ

**\*Thư chị Lê-Vân-Ba (Hoa-Kỳ).** ...Tôi quên thưa các anh rõ biết tình-nghĩa các trường ở Cali đối với anh Ba là, khi con gái tôi, Ngọc-Lan làm lễ thất-tuần cho Bố nó tại chùa Báo-Quang thì có các bác Đường, Bớt và 2 bác Thiệp đến dự lễ. Còn hôm tháng 10, tôi đi Cali, thì có các anh chị Thiệp, Đường, Phúc, Diệp đến thăm và anh chị Diệp có cho ăn một bữa cơm chay cùng các Anh. Còn một chuyện nữa.... (thư dài 2 trang). (và một thư khác, đề ngày 10-4-1992) ... Sau khi đọc hết Bản Tin, không bỏ sót câu nào, chữ nào, bài nào, tôi nhận xét là số 2 này bài vở và lối trình bày có phần phong phú hơn số 1 và mong sao, các số tới cứ theo đà này mà "Thăng Tiến"... Xin gửi đến quý anh bức ảnh để xem anh Ba thế nào, có thể tưởng tượng là sắp chết hơn một tháng sau không? Thật là vô thường! ... Ngọc-Lan có cho tôi hay: Hôm trước Bác Đường đi chùa về ghé đốt nhang cho Papa và dặn con khi nào Má ra chơi thì cho các Bác hay.... và Ngọc-Lan nhờ tôi chuyển ủng hộ Bản Tin Liên Lạc \$20US.... Kính chúc quý anh chị luôn an vui.

- Bản Tin Liên Lạc: Xin phép chị Ba, chỉ xin trích đăng vài đoạn chí tình, và Ban Phụ-trách Canada thành-thật cảm ơn cháu Ngọc-Lan đã góp thêm tem và giấy nuôi dưỡng Bản Tin.

**Hình dưới : Buổi Họp Mặt tại nhà Anh Chị Thiệp.**

(tháng 7 năm 1991)

Từ trái qua phải : (đàn ông) Tr.Tr. Thiệp, Ba, Diệp, Thông, Nhu, Đường, Phúc, Bớt, (đàn bà) B.B. Thiệp, Ba, Thông, Đường.







# Thư Tín

**\* Trường Nguyễn-Đình-Thư (Texas).** Xin cảm ơn Trường đã gửi cho phóng ảnh bài "Tin tức lập HDVN tại quê nhà" đã đăng trong bán-nguyệt-san Tự Do. Rất đầy đủ và chu đáo. Bản Tin L.L. cũng có nhận các tin tức liên quan đến việc này do quý trường ở Pháp, Houston và Toronto gửi đến. Vì việc đang trong vòng "tìm hiểu" nên Liên Lạc chưa tiện đưa ra trình làng các chi tiết, một ngày gần đây thế nào cũng rõ Trắng Đen. - Đã điều chỉnh lại địa chỉ mới của Trường và sẽ gửi đúng từ số 3 trở đi. - Trông chờ "Tin Mới" của Trường lắm. Lẹ lên!

**\* Chị Trần Cao Lĩnh.** Chị còn ở số điện thoại (403) 297-6105 hay đã thay số rồi. Có số mới xin chị cho biết. Tháng trước, có cơ sở Khuyến-Học Montreal muốn mua 10 cuốn sách cuối cùng của Anh Lĩnh để làm giải thưởng, nhưng Ngựa này liên lạc mãi với Chị bằng số điện thoại trên, nhưng chẳng có ai trả lời. Tiếc quá! Có thay đổi địa chỉ cũng cho Bản Tin biết để tiện gửi báo đến chị. Chị Lĩnh ơi, Ông Đỗ-Ngọc-Anh (chỗ thăm-giao với Anh Chị) đã qua đời ở Montréal vào sáng ngày 30-2-92 rồi. Tin chị biết. Kính.

**\* Trường Nguyễn-Hữu-Lãng (Tây Đức).** Thành tích của Trường xin được đăng hình ở số 3 này. Trông hình ảnh thấy sung-sức quá với nụ cười tươi vui (hình như ảnh chụp trước khi khởi hành cuộc đua, vì thấy áo quần và băng số còn thẳng thớm, cười nhả răng rắng, đều). Không biết sau khi chạy về thì sẽ ra sao, hay há hốc mồm mà thờ như Cụ Tuân (số2). - Tuy không có mai vàng đào thắm và chỉ thấy tuyết rơi bay, nhưng những dòng thư gửi đến cho...là Xuân đấy. Xuân của tình người, Xuân của tình huynh đệ Hướng-đạo, Xuân của tình quê hương réo gọi, Xuân của những người còn nhớ cội nguồn. Biết nói gì đây để diễn tả đầy đủ nỗi vui của người làm Bản Tin khi được các Anh, Chị, Em bạn đọc hiểu mình, khuyến khích mình trên con đường đang đi. Nói sao cho đủ tấm lòng biết ơn đối với các bạn đọc xa gần đã từng góp ý, phê bình nhằm giúp bản tin Liên Lạc ngày càng trở nên tờ báo chung của các Trường, Phụ-huynh và Thân-hữu.

**\* Trường Vinh Đào (Pháp).** Cảm ơn Trường đã "bom xăng cho Liên Lạc. Mong bài của Trường và tin tức anh chị em ta bên Pháp. Có tin thêm nào về Trại Họp Bạn Thăng Tiến IV, xin cho biết để phổ biến. Thân

**\* Trường Vũ Thanh Thông (Mỹ).** - Cảm ơn Trường đã ủng hộ tài chánh đợt nhì (qua mặt thiên hạ!) Bài Âm mưu tái lập Hướng-đạo... của Tuấn Minh đã tóm tắt trong Liên Lạc số 2 rồi. Số này cũng có lai rai. Chào.

**\* Trường Trần-Đình-Thủy (Texas).** - Đã nhận được thư khen và tiền ủng-hộ của Trường. Cảm ơn Trường và Bê trên Ngọc-Ly của Trường.

**\* Trường Nguyễn-Thanh-Viem (Úc châu).** - Mừng Trường đã hoàn toàn bình phục sau khi mổ mắt. Chúc Trường giờ đây xem cái gì (chữ "cái gì" này là của Trường Tý) cũng rõ. Cảm ơn thư và bài của Trường. Bài này xin được phép đăng ở số 3 này. Mong thêm bài của Trường. Thân kính.

**\* Trường Đoàn-Văn-Thiếp (Hoa-kỳ).** - Nhận được bài "Chuyện lạ". Cảm ơn Trường. Rất tiếc là số 2 và số 3 đã dễ cập rồi. Xin thông cảm. Sẽ đăng "tìm trẻ đi lạc" như lời đề nghị của Trường. Thân,

**\* Trường Huỳnh-Văn-Điệp (CA).** - Xin cảm ơn lời thăm hỏi ân cần của Trường. Xăng nhớt Trường gửi cho đã đổ đầy bình Liên Lạc để máy chạy tốt. Đã chuyển lời thăm riêng của Trường đến Trường Nguyễn-Văn-Tinh. Kính mến

**\* Chị Hoài-Thu (Úc Châu).** - Đã nhận được Australian Money Order số tiền 30 úc-kim của chị gửi từ 21-2-92.

*đã giao ngân hàng lãnh giúp, nhưng tuần qua (25-4-92) Ngân hàng hoàn lại, vì không đổi ra tiền Canada hay US được. Vậy Ban Phụ Trách xin gửi lại chị Money Order (ngày 5-5-92) và nếu được, xin chị gửi cho đổi tiền Mỹ hoặc Canada thì tiện hơn. Nhân đây, cũng xin thưa là tiền Franc (Pháp) cũng rất khó khăn khi lãnh ra. Vậy xin quý Trường và thân hữu chỉ gửi cho loại xăng Mỹ hoặc xăng Canada thì xe mới chạy tốt. Đa tạ*

**\* Trường Nghiệm Văn Thạch (Pháp).** - Xin cảm ơn Trường đã cho hay Trường Võ Văn Sỹ đã qua đời tại Pháp ngày 11-4-92. Bản Tin Liên Lạc sẽ đăng (hơi chậm) lời phân ưu ở số 3 này. Mong gặp lại Trường ở Montreal để 2 anh em cùng nhau lái xe lên Ottawa dự trại kỷ-niệm sinh nhật Thượng-Thọ Trường Trần Văn Khác.

**\* Trường Phạm đình Thụy.** - Chúng tôi được tin vui là Trường Phạm Đình Thụy vừa đến Hoa-Kỳ vào trung tuần tháng 4-1992 để đoàn-tụ gia-đình. Địa chỉ hiện tại: 12639 N.E., 109th Street, Kirkland, WA. 98033. USA D.T. (206) 889-9622. Xin có lời mừng Trường đã tìm được tự do và chúc Trường nhiều may mắn trong lúc làm lại cuộc đời nơi đất khách.

**\* Trường Trần-Đại-Lượng (Petit Lường) Utah-USA.** - Xin thành thật cảm ơn Trường đã bơm xăng Mỹ, tiếc rằng gọi cho Liên Lạc (thì Liên Lạc là báo chui, không có Ba-tăng) chưa thêm Boy Scout (thì không rõ xi-cút Mỹ hay Canada, đưa vào là họ vào chương mục của họ ngay) Trường lại phết thêm địa chỉ 8237 de Teck, Montréal (đây là địa chỉ nhà Tr. Lê Thọ, dùng đóng ngoài bì thư đựng Bản Tin để khi báo không người nhận thì trả lui). Do đó, kết luận: phiếu xăng chưa đố được, xin gửi lại Trường để gửi chi phiếu khác, đề tên 1 trong 4 anh em chúng tôi là an toàn trên xa-lộ. Xin cảm ơn lời khen tặng của Trường ghi trong thư đề ngày 1 May 1992. Thân ái.

**\* Trường Dương-Thị Kim-Sơn (Toronto).** - Anh em vui mừng đọc những lời khích lệ chị gửi cho. Lại kèm thêm phiếu xăng nữa. Tha hồ chạy đến cuối năm mới tính chuyện khác. Thành thật mà nói là không có các anh Thượng (Ottawa), anh Châu (Florida) anh Thiệt (Montréal) tiếp tay thì 4 anh em tôi dù 8 đầu, 16 tay cũng chịu, vì đã già khú để cả rồi. Chị có rành và nhớ lại buổi tiệc chiêu-dãi các Trường trúng-cách Bằng Rừng (khóa Hè 1991) ở Toronto vui quá, thấy chị hằng hái tham gia "phe cật" hát đua với "phe Tân" vui quá. Ráng làm 1 bài, chừng 1 trang cũng được, chị Sơn ơi!. Anh Thọ nhắn: Đã chuyển mẫu giấy nhỏ của chị tới chị Năm. Hy vọng có nhận thêm bài viết của Hội Nữ thì Bản Tin càng thêm hoàn-thiện. Thân

**\*Chị Trần Trung Du.** -Đã nhận được thư và tin tức của Anh Chị. Mong lúc này Anh đã khỏe hẳn rồi. Vì xa xôi cách trở, chưa được phép của Anh, đã trộm phép in hình Anh trên Bản Tin số trước (số 2), thật là có lỗi. Mong Anh thông cảm

và tha thứ cho các bạn cũ đã nóng lòng mong được tin-tức của Anh.

**\* Trường Đan-Đức-Cương (Toronto)** Rất vui mừng đã nối lại giấy liên-lạc với Trường. Gia-đình HDVN nay đã trải khắp năm châu. Anh chị em mình dù trôi giạt đến đâu rồi cũng tìm được đến nhau. Vui thật! Trường mới qua, chuta an-cư lạc-nghiệp, xin đừng bận tâm về việc đóng góp tài chánh cho Liên Lạc; Hiện nay Liên Lạc đã "dù phông" để gửi tới tay các Trường HD khắp nơi trong vòng một năm, sau đó hạ hồi phân giải. Rất mong gặp lại Trường trong phái-đoàn Toronto tại trại Hợp Lực Ottawa tháng 7/1992. Bắt tay trái Trường thật chặt. (L.Thọ) Thân ái.

**\* Trường Bảo-Nguyên Nguyễn-Đình-Bảo (Philadelphia-USA).** -Đã nhận được thư và phiếu xăng Anh chăm cho Bản Tin Liên Lạc; Rất mong nhận được bài viết của Anh, nhất là những kỷ niệm đời H.D. của Anh và anh em hồi còn ở quê nhà. Thân

## SỔ VÀNG

- Trường Mực-su Lê-Hựu	\$30 Us
- Bạn Tuấn-Việt	\$10 Us
- Tr. Lâm-chấn-Trung	\$30 Us
- Tr. Võ-văn-Sỹ	\$200 Fr
- Tr. Hoàng-ngọc-Châu	\$20 Us
- Tr. Vĩnh-Đào	\$20 Us
- Tr. Vũ-thanh-Thông	\$50 Us (lần thứ hai)
- Tr. Trần-dinh-Thủy	\$50 Us
- Tr. Ngọc-Lan (ái-nữ A.C.Ba)	\$20 Us
- Tr. Huỳnh-văn-Diệp	\$17.86 Us
- Tr. Bảo-Nguyên	\$30 Us
- Tr. Dương-kim-Sơn	\$20 Can
- Tr. Phạm-văn-Thiệt	\$ 20 Can
- Liên-đoàn Montréal	\$100 can
* Riêng Trường Lê-Đại-Lượng và Chị Hoài-Thu đã gửi trả lại vì lý-do kỹ-thuật (tiền Úc-kim hoặc ghi không đúng tên người nhận).	
Ban Phụ-trách Liên-lạc xin chân-thành cảm tạ Quý Trường đã góp phần nuôi dưỡng tờ báo.	
Tháng 7 năm 1992	



## THƯ TÍN

(tiếp theo)

### \*Trưởng Lê-phục-Hưng (Toronto).

Cám ơn thư Trưởng đề ngày 20-05-92. Mình có đọc Làng Văn, cũng có nhận xét như Hưng vậy. Đọc thư Hưng thì biết là Hưng cũng có nhận thư của anh em bên nhà, nên Hưng mới trả lời thư đề ngày 12-05-92. Lời lẽ chừng chặc lắm, riêng đoạn cuối “sự mất quân-bình giữa số lượng NQM viết về các Trưởng khác và số bài các Trưởng viết về Anh”. Sự thật không phải hẳn là “bận” và cũng không phải là “cung kính chi diều”, đúng ra là “không đáng chấp”. Tranh-luận với kẻ đang hoang, dùng lý lẽ để phân-định thì làm, đảng này NQM trước sau bất nhất: ngày 3 tháng 8-1983 ký tên vào danh-sách các Trưởng trung-thành với Hiến-chương và Nội-lệ Costa Mesa, một tuần sau đó đã phân-đổi, chệch bai. Dám hỗn láo với Trưởng Trần-văn-Khắc (1983) mà trước đó nhân kỷ-niệm Họp Bạn 50 bạn HĐVN tại Oregon (Hoa-kỳ) 1980, NQM hết lòng tán-đương Trưởng Trần-văn-Khắc, tặng tượng, khăn BR. và Gổ, rồi 1984 lại xưng là “tôi” và gọi là “ông Trần-văn-Khắc”, coi như người xa lạ! Đối với NQM, thì sự im lặng từ trước tới nay của HĐTU không hẳn là không có lý-do. Thì nay, thời-gian đã trả lời. *Thân.*

### \*Trưởng Nguyễn-đình-Thự (Texas)

Nhận được thư Trưởng đề ngày 10-5-1992 với tất cả đầy đủ tài-liệu tham-khảo về việc NQM và việc tái-lập Hướng-đạo ở Việt-Nam. Xin cảm ơn sự chu-đáo của Trưởng. Đặc-biệt là thư viết tay (thật dài) gửi qua cho Tr. Phạm-quang-Lộc, đọc rất thích thú và biết thêm tình hình thật sự của Anh chị em HĐVN bên đó. Một ngày gần đây, anh em HĐVN ở Toronto - theo lời Tr. Lê-phục-Hưng - nếu nhận được thêm tài-liệu (nếu cả trước 1975 càng quý) về NQM và được sự ủng-hộ rộng rãi của anh em thì có lẽ sẽ không ngại hy-sinh tiền bạc và thời-gian để in quyển tạm gọi là “Vấn-đề NQM” nhằm công-bố tất cả những gì thu lượm được. Có như thế mới mong chấm dứt được “huyền-thoại NQM” kéo dài suốt thập-niên qua. Hy-vọng sớm thành-tựu dự-án này. Anh em đọc xấp tài-liệu Trưởng gửi qua, thấy “đã” lắm. Thân kính.

### \*Trưởng Đoàn-văn-Thiếp (Hoa-kỳ)

Đã nhận được bài “*Một thần-tượng?*”. Xin cảm ơn Trưởng. Rất tiếc là không tiện đăng, Chờ những bài khác của Trưởng.

## ĐA TẠ

Chỗ anh em thân tình mà nói đến ơn nghĩa thì có vẻ khách sáo quá, nhưng nếu không thốt ra được, ảm ức trong lòng, phải thoa đầu cù là con cọp đục hoại, cũng mệt.

Đành ghi vội mấy “qua” tri-ân.

Mấy năm trước đây anh em chúng tôi phụ việc anh Lê-văn-Ba bằng cách ấn-hành “Liên-lạc Canada”. Từ ngày anh Ba qua đời, chúng tôi phát-hành “Liên-lạc Bộ mới” tại Montréal. Cho đến nay công việc trôi chảy là nhờ sự hợp-tác của một số anh em mà chúng tôi đã nêu danh.

Nhưng chúng tôi đã bỏ sót một người: **Anh Lê-đức-Hội.**

Anh Hội rất thạo về photocopy và có máy trong nhà.

Anh đã sẵn lòng giúp chúng tôi, cho nên tất cả Liên-lạc ấn-bản Canada xưa kia và Liên-lạc Bộ mới đã được in tại nhà Anh Hội.

Đã cho xử-dụng “cọp” máy photocopy, anh Hội lại còn làm cố-vấn ấn-loát.

Chưa hết! Buổi trưa anh Hội lại còn cho chúng tôi ăn cơm đích thân anh nấu. “Đồ mặn” “đồ chay” đều có cả.

Chúng tôi không bao giờ quên lòng tốt của anh và xin anh nhận hai tiếng THANH CU (Thank you) chân-thành của chúng tôi.

BAN PHỤ-TRÁCH  
LIÊN-LẠC