

Nhóm "Tinh Thần Baden Powell"

LIÊN LẠC

6362 Westbury, Montreal, (P.Q.) CANADA
H3W - 2X3

Nguyen Trung Tuong



Bộ Mới - Số 4/92 - Phát hành tháng Mười 1992

MÙA THU 709

Bản Tin số 4 này đến tay độc-giả là đã vào Thu. Mùa Thu quê-hương xa vời và xưa vời vợi ...

*Con nai vàng ngơ ngác
Đạp trên lá vàng khô*

và hình ảnh Cụ già ngồi trong chiếc thuyền con mà câu cá ở dưới ao. Trời xanh nước biếc, lá vàng rụng, gió hiu hiu thổi tả cái cảnh mùa thu:

*Ao thu lạnh lẽo nước trong veo,
Một chiếc thuyền con bé tẻo teo,
Sóng biết theo làn hơi gợn tí,
Lá vàng trước gió sẽ đưa vềo.*

Nhưng giờ đây, chúng ta ở nước ngoài, nhiều vị đã đi nghỉ hè về, có vị đi thăm bà con, bạn bè, có vị thì thấp tùng con cháu đi nghỉ ngơi ở miền bể hoặc đi xem phong-cảnh cũng đã về tới nhà, mệt có mà vui cũng có.

Rồi...

Độc-giả đang cầm trên tay Số Mùa Thu (Số 4/92) của Bản Tin Liên-lạc. So với cái thăm thăm của tương-lai, Bản tin chỉ mới đi được bốn bước. Bốn bước, một đoạn đường quá ngắn. Tuy nhiên điều may mắn là Liên-lạc đã có được một đường lên thuận-lợi. Thuận-lợi khởi từ tấm lòng của Quý Trưởng, Quý Thân-hữu, thuận-lợi do ưu-ái của độc-giả. Đối với một Bản tin còn non trẻ, vừa mới tái-sanh, tấm lòng và sự ưu-ái đó phải được xem như một may mắn lớn lao, nó chứng tỏ Con đường Liên-lạc đang đi là đúng, nó giúp anh em Ban phụ-trách vững tin hơn ở sự chọn lựa của mình. Xa hơn, nó mở ra cho Phong-trào H.Đ.V.N. một nơi gửi gắm, trao đổi tin tức, biết rõ và thân-thiết nhau hơn.

Bằng vào sự nhận xét chung đến từ độc-giả, Bản tin đang mỗi ngày mỗi mới lạ. Tuy nhiên không phải vì vậy mà không còn nhiều nhược-điểm, ví dụ và ví dụ ...

Điều anh em trong Ban phụ-trách thấy ấm lòng là từ ngày ra số 1 (Bộ mới) đến nay, ít bị chê trách, ít chứ không phải là không có. Sự khuyến-khích trước tiên đến từ chị Lê-văn-Ba và các cháu, đến từ vị Huynh-trưởng cổ-thụ Trần-văn-Thao, đến từ vị thân-hữu H.Đ. đặc-biệt nhà thơ Tuấn-Việt, không những chỉ đổ nhiên-liệu cho xe Liên-lạc chạy đều, làm thơ không những cho những kỳ có bản tin và còn dành cho số kế tiếp, ngoài ra còn đưa những lời khuyên quý giá không ngoài mục-đích làm cho Bản tin thêm phong-phú. Những tấm lòng vàng ấy, anh em trong Ban Biên-tập rất phấn-khởi. Cũng xin thưa rõ là vì lý-do này, lý-do nọ, cũng có vài độc-giả chưa hài lòng. Rất mong quý Trưởng hoan-hỉ rộng lượng cho.

Một nỗi buồn sâu xa nhất của anh em ban phụ-trách là sức khỏe Trưởng Phan-như-Ngân, cũng là một trong ba cây gậy quý của Bản Tin khi mới ra đời. Trưởng Lê-văn-Ba đã ra người thiên-cổ để lại rất nhiều thương tiếc. Trưởng Trần-văn-Thao đang ngao-du đây đó, tuổi đã trên Bát tuần mà vẫn còn chơi với Thanh Thiếu-niên VN ở Vùng Trưởng đang cư-ngụ; Trưởng Thao lại là người hay biên thư nhất, đặc-biệt là khuyến-khích thăm hỏi từng người trong ban Biên-tập (nhưng Ngựa CK lười quá!) nhân đây

BẢN TIN LIÊN LẠC

Nhóm Tinh Thần Baden Powell



BAN SÁNG LẬP

Trần Văn Thao
Phan Như Ngân
Lê Văn Ba

BAN PHỤ TRÁCH

Nguyễn Văn Tĩnh
Nguyễn Trung Thoại
Mai Xuân Tý
Lê Thọ

VỚI SỰ HỢP TÁC

Phạm Văn Thiết
Trần Minh Thượng
Hoàng Ngọc Châu

và bài vở của Trưởng và thân hữu gần xa

Bài vở, thư từ xin gửi về
Nguyễn Trung Thoại
6362 Westbury, Montréal
P.Q. H3W 2X3 Canada

Hình bìa:

Tiếng sáo bên hồ Leman

để tưởng nhớ
HỒNG-SƠN ĐÀ-MÃ
Mùa Vu-Lên
Nhóm-Thần

cũng xin chịu tội lỗi phúc đáp đối với vị Thầy quý mến. Còn Trưởng Phan-như-Ngân đang dưỡng bệnh, chưa bình-thường trí não để đọc những giòng thương quý này và thường-lắm những bản tin từ số 1/92 đến số 4/92 của anh em Canada thực-hiện. Cầu xin Thượng-đế phù-hộ và giúp cho sức khỏe Trưởng Ngân được sớm phục-hồi để tiếp-tục cuộc chơi với anh em. Chúng tôi hết sức tâm-thành nguyện cầu.

Sau số 4/92 này là Số Mùa Xuân: Giáng-Sinh và Tết. Nếu nhận được nhiều bài hay, tài-liệu (H.Đ.) quý, tin tức mới lạ, hy-vọng sẽ là một số đặc-biệt và cũng là kỷ-niệm Đệ-nhất Chu-niên Liên-lạc (Bộ mới). Rất mong Quý Trưởng và Thân-hữu đóng góp lần lần cho để “chạy đi nhờ” đánh cho kịp ra trước Giáng-sinh. Sự thật là như vậy. Trong 3 Trưởng giúp phần kỹ-thuật: Trưởng Hoàng-ngọc-Châu (Florida) đã nhờ rất nhiều ở 3 số trước; số 4 này Trưởng Châu quá bận. Gọi viễn-liên qua giục bài thì được nghe: “Trưởng ơi! Đạo này công việc Hăng lu bù quá, đi công-tác xa hoài, cho em khát vài tháng, cuối năm hy-vọng hơi rảnh sẽ xin lãnh bài đánh”. Rứa là quay qua Trưởng Trần-minh-Thường (Ottawa): Cụ này xấp xỉ bát tuần nhưng phong-độ còn “gân”, lái xe đường trường không biết mệt, hơn nữa Trưởng Thường lại rất thích dợt máy, nên trăm sự nhờ Trưởng Thường hết 3/4 bài vở đánh máy. Còn một Trưởng thứ ba giúp phần kỹ-thuật, đó là Trưởng Phạm-văn-Thiết, một Trưởng kỳ-cựu, đã khá lâu im hơi lặng tiếng. Các Trưởng thân-mật thường nói: “Cho nó tu!”. (Nó đây cũng hơn thất tuần rồi). Kỳ họp đầu tháng 8 vừa rồi, Trưởng Thiết có đến họp và “được” anh em giao cho một số bài để về đánh. Thấy Ngựa CK giao tay, Trưởng Thiết giật mình, hơi ớn, vì Ngựa này có tánh hay giục gấp. Trưởng Thiết nói: tôi sợ Ông này quá, mới giao chiều tối thứ sáu một xấp để đánh máy, nói là sáng thứ hai đến lấy, ông này cũng biết là tôi rất bận “việc kéo chuông”, đặc-biệt là thứ bảy và Chủ nhật, thế mới ác chứ! Nay, còn lần này, khi nào nộp bài đây? Ngựa lấu tấu đáp: “Cho 3 tuần”. “Ông chuyên kéo chuông” thờ cái phào: “May quá, nhân-đạo quá! tôi sẽ cố gắng!”

Nhân đây, Ngựa là kẻ nhỏ tuổi hơn cả (chỉ hơn Trưởng Châu ít niên) có chi vô phép, xin các Anh lớn tha tội cho Ngựa kéo tội nghiệp ... kéo xe!

Thư đã tạm đủ để gọi là phần-trần. Cầu mong, xin tha thứ và hy-vọng, Xin hẹn số Xuân Quý-dậu, nhân dịp Đệ-nhất Chu-niên, sẽ dành một số trang để tưởng nhớ Anh Lê-văn-Ba, cột trụ của bản tin Liên-lạc lúc khởi đầu. Xin Quý Trưởng có kỷ-niệm gì đẹp đáng ghi nhớ về Trưởng Lê-văn-Ba, xin sớm gửi về Bản tin để (lại chạy) đi nhờ đánh máy dần dần, kéo giờ chót trao Trưởng Thiết lại bị “quố” và làm riết thì Trưởng Thiết “tu kỹ hơn nữa” cho mấy chú thất kinh!

Ban phụ-trách
(Tháng 9 năm 1992)



TIN HUẤN LUYỆN

Tin Hoa Kỳ

Ban Huấn Luyện Hội Đồng Trung Ương HĐVN + Hội Đồng Quốc Gia chi nhánh Hoa-Kỳ tổ chức Khóa Huấn Luyện Trưởng ngành Tráng dành cho tất cả những H.Đ.S. Việt Nam từ 20 tuổi trở lên.

Tên Khóa : Bạch Mã I
Yêu cầu : Từ 12:00 trưa thứ Sáu ngày 07 tháng 8-1992
đến 4:00 chiều Chủ Nhật ngày 09 tháng 8-1992
Địa điểm : Will J. Reid Scout Camp
4747 Daisy Ave. Long Beach. CA 90806

Đây là một khóa Huấn Luyện ngành Tráng đầu tiên dành cho H.Đ.S. Việt Nam tại Hoa-Kỳ, dưới sự hỗ trợ của các Trưởng Huấn Luyện kỳ cựu của Phong Trào H.Đ.V.N. và Liên Đoàn H.Đ. Hùng Vương tại Orange County - California.

Thành phần Ban Quản Trại :

Trại Trưởng : Tr. Mai-Liệu
Trại Phó Ngoại-Vụ : Tr. Nguyễn Khanh
Trại Phó Nội-Vụ : Tr. Lê Đức Phẩm
Trưởng Khóa Huấn Luyện : Tr. Tôn Thất Hy,

Tr. Mai Liệu, Tr. Nguyễn Như Ban, Tr. Đinh Xuân Phúc, Tr. Tôn Thất Hy, Tr. Đoàn Văn Thiệp, Tr. Huỳnh Văn Cúc, Tr. Trần Duy Mỹ, Tr. Võ Trọng Di, Tr. Nguyễn Đức Lập, Tr. Nguyễn Kym, Tr. Lê Cảnh Đạm, Tr. Lý Nhật Hương, Tr. Nguyễn Ánh Anh, Tr. Nguyễn Đình Tùng ...

Chương trình Khóa Huấn Luyện được áp dụng theo thủ bản ngành Tráng của Trại Trường Gilwell và là một khóa H.L. rất đặc-biệt nhằm củng cố và phát triển sinh-hoạt của Phong Trào.

Bản Tin Liên Lạc xin thành thật chúc Trại Bạch-Mã I thành công để có thêm Trưởng điều khiển Phong Trào và tiếp tay với nhóm Tinh Thần B.P.

CHÚNG TÔI ĐI TRẠI

Chúng tôi đây là mấy cái thân già trong nhóm Tinh Thần Bi Pi, hiện đang phụ-trách Bản Tin Liên-lạc.

Trại đây là Trại Hợp lực V, tổ-chức từ 3 đến 5 tháng 7 1992 tại ngoại ô Ottawa.

Xưa kia đi Trại, không khi nào chúng tôi đem “Bà Bê Trên theo”. Và chẳng, thuở ấy đã có đâu mà đem!

Ngày nay, mỗi lần đi Trại, đều có một vài bà đi theo để hầu hạ, hoặc để mình hầu hạ.

Tại sao lại có chuyện Trưởng Cái đi theo Trưởng Đực mỗi khi có “chuyện gì” xảy ra trong Làng Hương-Đạo? Có người bảo là mấy Trưởng Giai bị mấy Trưởng Gái đi theo kiểm-soát vì mấy ông già lúc này sinh tật, hay lộn xộn lắm. Sở dĩ có danh-từ Trưởng Giai, Trưởng Gái, là vì có một vài em nhất-định kêu chúng tôi là Bác Giai hay là Bác gái. Cũng có người cho rằng lúc này các Trưởng Giai xum bà chè, cần có “Quần-Cảnh” đi theo hộ-tống và đồng thời nâng gậy (ba toong) sửa túi (ba lô).

Cũng có người nghĩ rằng lúc này con cháu đã ở riêng hết rồi, nếu để Trưởng Gái ở nhà một mình, đêm nằm sợ ma và nhớ Trưởng Giai lắm, ngủ không được.

Thiên-hạ nói vậy, không biết có phải vậy không, thôi thì cứ để anh em ai muốn sao, tùy ý.

Thế nhưng lại có người nói khác. Người đó là Lê-phục-Hung.

Hôm 22 tháng 2 vừa qua, trong dịp họp mặt mừng Sinh-nhật Bi Pi và kỷ-niệm mười năm thành-lập Hương-đạo Việt-Nam tại Toronto, anh chàng Hưng đã phát “Bằng Khen Ngợi” một số Trưởng Giai, và tuyên-bố trước đông đảo anh chị em và quan khách là nhờ có sự cho phép, khuyến-khích, thúc dục của các Trưởng Gái, nên các Trưởng Giai mới còn kiên-nhẫn hoạt-động tới bây giờ. Bởi thế cho nên, lắm người thổi phồng lên rằng: “Nếu không có “mái xùy” thì các Trưởng Giai chẳng làm nên trò trống gì”. Xin hoan-hô và suy-tôn các đấng bề trên của các Trưởng Giai!

Xưa kia đi Trại, đem đủ thứ “đồ”, nào là lều, nào là bị, nào là gậy, thùng, nồi niêu, bát đĩa, vãn .. vãn..., và cong lưng đạp xe máy từ nơi tập họp lên Trại.

Ngày nay đi Trại, chúng tôi chỉ mang có một cái túi xách nhỏ. Đã mang ít “đồ” mà lại đi ô tô. Đúng là Hương-Đạo “Quan”.

Ô tô đi từ Montréal đến Ottawa mất hai tiếng đồng hồ. Đúng sáu giờ chiều chúng tôi đến thủ-đô Canada. Đang tính tìm nơi ăn uống rồi lên Trại, nhưng bỗng nhiên Trưởng Trần-minh-Thường xuất-hiện bất ngờ, bắt cóc chúng tôi về tư-dinh, và bắt mỗi người phải ăn hai bát phở “Đàlat”. Chu choa, sao mà hấp dẫn quá trời! Bên ngoài mưa rơi lã chã, trong nhà mát như Đàlat, mùi phở thơm bay ngào ngạt. Nhìn trên bàn, một đĩa to rau thơm, húng quế, ngò xanh lẫn lộn với những cọng giá sống non nà. Kế bên, một đĩa nhỏ chanh tươi, ớt đỏ. Năm sáu tô phở, nước trong veo, bánh trắng nõn nằm gọn dưới lớp tái, gân, gầu, vè, sụn và hình như có cả ngầu pín nữa. Phở xong, anh nào cũng ước ao một ly kem “Cụ Khắc”, xưa kia đã từng nổi tiếng ở Đàlat. Tuy không có kem, nhưng đã có chè, tuy không phải Nhà bè, nhưng ngon đáo để.

Ăn xong, Lửa Trại liền. Lửa Trại trong nhà, không đốt củi mà đốt đèn điện. Không múa hát, không đóng kịch, mà là xoa xoa, mó mó mấy quân Tổng, Thùng, Xọc, Mần và coong xuyên phình kín.

Đúng 12 giờ khuya, Trưởng Đỗ-phát-Hai từ Texas qua, xuất-hiện cùng Trưởng Phạm-quân-Khanh. Sau khi thăm hỏi và xét thấy im lặng trong Bếp, biết là chẳng còn gì ăn, nên vội vã lái xe ra Mac Donald ăn lót dạ!

Hai giờ sáng, tàn lửa trại. Ngủ vờ vẫn một chút, sáu giờ sáng thức giấc và chuẩn-bị lên đất Trại.

Trong lúc đi-chuyển từ tư-dinh Trưởng Thường đến Trại, trời mây u ám, gió cuốn tả tơi hoa lá. Anh em ai cũng lo ngại: mưa gió tới rồi, làm sao tổ-chức lễ mừng 90 tuổi Trưởng Khắc đây?

Khi xe đến gần Trại, đã trông thấy Cổng Trại, mà các em đã đứng không biết từ bao giờ, và những mái lều rải rác khắp nơi trong Trại. Vào trong Trại, gặp các em và các Trưởng đang chuẩn-bị khai-mạc Trại. Người nào người nấy, mặt mày tươi rói, mặc dù đêm hôm trước mưa gió bão bùng.

Trời cũng chiều người, nhất là người Hương-Đạo, cho nên lúc sắp sửa khai-mạc, mây từ từ tan, ánh dương lẩn lờ rạng, và anh em lại cất tiếng ca: “Bạn đường ơi, nắng lên rồi, reo sáng ngời...”.

Tiếng còi, tiếng tù và vang lên, các em tập họp để cùng các Trưởng và quan khách tiến về phía khán-đài, nơi có sẵn cột cờ dựng trên một bãi đất rộng, để sẵn hai lá cờ: cờ Quốc-gia Việt-Nam và cờ Canada.

Nhìn các em và các Trưởng đứng quanh cột cờ, sắp thành hình chữ nhật, quần áo tươm tất, chỉnh-tề, đủ mọi màu sắc, coi thật mát con mắt.

Trưởng Phạm-quân-Khanh, người điều-khiển chương-trình, giới-thiệu Trại Trưởng Lê-phục-Hung khai-mạc Trại.

Tất cả mọi người có mặt đều đứng nghiêm để chào cờ.

Quốc-ca và Hội-ca đã được toàn-thể những người hiện-diện hát lên vang cả một phương trời.

Theo lời tuyên-bố của Trại Trưởng, Trại Hợp-Lực V đã tụ họp hơn hai trăm các em, Trưởng và thân-hữu. Các em cũng như các Trưởng và thân-hữu đã đến từ nhiều địa-phương, trong đó có ba đơn-vị Hương-Đạo đến từ Hoa-kỳ, gần nhất là hai trăm cây số và xa nhất là tám tiếng đồng hồ bay: chúng tôi muốn nói Trưởng Nghiêm-văn-Thạch đã chịu khó đáp máy bay từ Pháp sang mừng thọ Trưởng Trần-văn-Khắc. Đáng cho Trưởng Thạch 20 điểm trên 20!

Quan khách và thân-hữu gồm có đại-diện các Hội Đoàn ở Ottawa và nhiều nơi khác. Người nào người nấy đều cười cười nói nói, líu lo như chim ban mai. Có lẽ bà con đã bị lấy cái “xí xọn” của anh em Hương-Đạo chúng mình.

Sau phần nghi-lễ, anh em bắt đầu mừng thọ Trưởng Khắc. Món quà đầu tiên để mừng sinh-nhật thứ 90 của người anh cả của chúng ta là Huy-chương của Scouts Canada gán cho Trưởng Khắc để ghi nhận công-cán của người sáng lập Phong-trào Hương-Đạo Việt-Nam.



Trưởng Trần-văn-Khắc
ngày Trưởng "lên chín"...mười



Trại-trưởng Lê-phục-Hưng
tặng kỷ-vật



Lễ thượng-kỳ



Trưởng Mai-xuân-Tý tặng quà
của bản Tin Liên-lạc



Chim non tặng kỷ-vật Chim già (Sếu)

**MỘT VÀI HÌNH ẢNH VỀ
TRẠI HỢP BẠN HỢP-LỰC V**
(03-05/07-1992)

Kể đến là anh em trong nhóm Tinh-thần B.P. tặng Trường Khắc một bức tranh do Trường Lê-Thọ vẽ Cổng Trại Hợp-Lực V với bốn câu thơ:

*Năm nay anh mới chín mươi
Tuổi xuân còn thắm cuộc đời còn gân,
Thêm dăm ba chục mùa xuân,
Vẫn còn giữ vững tinh-thần Bi Pi.*

Tiếp theo là những kỷ-vật do tất cả các Hội Đoàn và nhiều đơn-vị Hướng-Đạo tặng Trường Khắc. Kỷ-vật nào cũng hấp-dẫn, mê ly, không sao tả hết được.

Trường Đỗ-phát-Hai, đại-diện HĐTU/HĐVN, đứng ra chúc mừng tuổi thọ Trường Khắc và chuyển lời chúc riêng của Trường Nguyễn-văn-Thơ đến vị sáng lập Phong-trào. Đáp lời chúc thọ của các Đoàn-thể, Tổ-chức, Trường Khắc xin cảm ơn Ban Tổ-chức đã dành cho sự ngạc-nhiên ngoài sự dự-tưởng. Trường Khắc còn nhờ Trường Hai chuyển lời cảm ơn đặc-biệt đến 2 Trường Nguyễn-văn-Thơ và N.T. Nguyệt-Minh,

vì hai vị đó đã tạo cho Phong-trào HĐVN chỗ đứng xứng đáng bên cạnh các tổ-chức HĐ quốc-tế. Cuối cùng là cái bánh gâteau to bằng sào ruộng, trên mặt bánh có hoa Bách Hợp thật đẹp và mấy hàng chữ Mừng Sinh-nhật 90.

Trường Khắc đích-thân cắt bánh, chia cho mỗi người nếm một miếng. Bánh cũng ngon, trà cũng ngon. Trà bánh xong xuôi, anh em trở về đơn-vị để chuẩn-bị đi du-ngoại Thủ-Đô Canada.

Sau khi ngắm phong-cảnh và xem các dinh-thự và Khu Kỹ-nghệ các sắc-tộc, anh em trở về Trại lo cơm chiều để rồi còn vui Lửa Trại.

Mấy cái thân già không tham-dự Lửa Trại để đóng góp vài màn ca múa, kịch côm, vì còn phải trở về Montréal trước khi màn đêm bao phủ. Vì thế nên rất tiếc là không thể tường-thuật hết những gì vui tươi, hấp-dẫn, mê ly rùng rợn của Lửa Trại Hợp-Lực V.

Đành cho là Hợp Bạn Hợp-Lực V chấm dứt nơi đây vậy.

Bản Tin Liên-Lạc
(Tháng 7-1992)



Ghi-chú.- Ngoài những thư từ, quà mừng Sinh-nhật của các đơn-vị Hướng-đạo, các Trường ở xa, còn có thư của Quý Trường Phan-thành-Hy, Nguyễn-tấn-Hồng, Nguyễn-trọng-Phu (và Chị Phu) như sau:

Làng Hồng, Pháp-quốc, Ngày 01 tháng 7 năm 1992

Kính gửi Tr. Trần-Văn-Khắc, Ottawa, Canada,

Chúng em, một số Trường H.Đ.V.N. (và phối-ngẫu) ký tên dưới đây, hiện có mặt tại Làng Hồng, miền Nam nước Pháp, rất tiếc không thể về dự Hợp Bạn HĐVN toàn Bắc Mỹ vào các ngày 3-5/7/1992 tại Ottawa nhân dịp Lễ Thượng-Thọ của Trường,

- Xin nồng-nhiệt gửi lời chúc mừng Thượng-Thọ 90 tuổi đến Trường, nguyện cầu ơn trên Tam-bảo gia-hộ cho Trường được luôn an lành, và nguyện cầu Đại gia-đình của Trường được luôn an vui hạnh-phúc,

- Xin gửi lời thăm tất cả các Trường và anh chị em HĐVN có mặt tại Trại Hợp Bạn Bắc Mỹ, cầu chúc Hợp Bạn thành-công tốt đẹp.

Kính mến,

Phan Thành Hy
Nguyễn Tấn Hồng
Nguyễn Trọng Phu *Nguyễn Phan*
Phan Huệ

CHÚC THỌ CỤ TRẦN-VĂN-KHẮC

*Còn mười năm nữa đủ mười mười,
Tuổi Thọ Trời ban dễ mấy người.
Hướng-đạo góp vui thêm sống động,
Cộng-đồng hoà nhập bội xinh tươi.
Giao nhân thuở trước khôn màng tưởng,
Thành-quả chữ nay thật rõ mười.
Thọ tử Nam Sơn xin khải chúc
Khang-ninh an hưởng mãi yêu đời.*

Phạm-văn-Cao
Hội-viên Hội Người Việt
Cao-niên Ottawa-Hull

Hồn Bướm Mơ Tiên

của Vũ Thanh Thông



Khoan! Xin các anh các chị đừng vội cho rằng thân già này sinh tật viết ái tình tiểu thuyết.

Hồn bướm mơ tiên là tên của chiếc gậy si cút của Trường Hoảng Đa Ngôn.

Hoảng Đa Ngôn là tên Hướng Đạo, còn tên kiếm Hiệp thì trong làng bị gậy đều gọi Trường là Hồng Thất Công.

Đáng lẽ Hoảng Đa Ngôn, hay Hồng Thất Công phải cầm hoặc là gậy nặng 2 chạc hoặc dả cầu bóng mới đúng điệu.

Đằng này Trường lại dùng cây gậy của Thiếu Sinh, tròn bằng cổ tay, dài 1m60.

Hình thù tuy giống, nhưng cây gậy của Hoảng Đa Ngôn có một chút khác biệt, nếu ai để ý mới biết.

Một đầu gậy vót nhọn, bọc sắt để cầm dùi dễ dàng. Còn một đầu thì rỗng ruột vào khoảng 30 phân, và có một cái lỗ lớn bằng ngón tay. Anh em tìm hiểu mãi mà không ai đoán ra tác dụng của cái lỗ ấy.

Thật là bí mật ! Nhưng bí mật nào rồi cũng có ngày bật mí.

Ngày đó là ngày Trại Đạo tại rừng cao su Thủ Đức, trước 1975.

Trong thời gian Trại, lúc nào Hoảng Đa Ngôn cũng khu khu giữ cây gậy kỹ càng, không bao giờ để gậy nằm xuống đất, hoặc đứng nghiêng nghiêng. Cây gậy luôn luôn ở cái thế trời trồng. Anh em để ý mãi mà chưa tìm ra cái mà anh em muốn biết.

Nhưng may thay, sau buổi Lửa Trại, anh em ca bài tạm biệt xong, Hoảng Đa Ngôn chia phiên trực đêm cho từng Đạo và Đạo chia

phiên cho từng Đơn Vị. Chia xong Hoảng Đa Ngôn chủ tọa phiên họp các Đạo Trường và Trường Đơn Vị để bàn việc đặt tên rừng cho một số anh em trong buổi Lửa Trại đêm sau.

Trong suốt buổi họp anh em vẫn để ý đến cây gậy độc đáo của Hoảng Đa Ngôn dựng đứng ở đầu lều, nhưng không sao bật mí được. Nửa đêm, giờ tí, canh ba, họp xong, một vài Trường phi phào thuốc lá và đấu láo vui như Tết. Lúc đó anh em mới thấy Trường Hoảng Đa Ngôn từ từ nghiêng cây gậy, rút trong túi ra cái "nổ điếu" đút vào cái lỗ khoét sẵn. Từ từ móc trong ba lô ra một gói mà Trường gọi là gói "Tiên Dược Thảo", mở gói ra cầu một chút "thảo" vê tròn lại rồi nhét vào nổ điếu, đoạn châm diêm vào, kéo bập bập vài tiếng lách trón rồi rít một hơi dài, tiếng kêu sòng sọc ròn rã giữa rừng khuya, làm mọi người trở mắt kinh ngạc.

Đang bàng hoàng kinh ngạc thì Trường Hoảng Đa Ngôn đã ngả lưng xuống và thò ra bằng miệng và bằng 2 lỗ mũi, 3 luồng khói trắng làm anh em sặc sụa như bị hít lựu đạn cay.

Trong lúc đó Trường Hoảng Đa Ngôn lim rim con mắt, thò khù khù, khoan khoái như đi mây về gió.

Thì ra mảnh lựu thuốc Lào đã làm Trường "thung thương" gần như thoát tục.

Cho nên từ đó anh em đặt tên rừng cho chiếc gậy của Trường là cây gậy Hồn Bướm Mơ Tiên.

Tập San Liên Lạc bị trả lại

Tập san Liên Lạc số 4, gửi Tr. Nguyễn-Thanh ở địa-chỉ sau đây bị trả lại và ghi là đã đi nơi khác : No 4154 E. Brainbridge, Anaheim . CA 92807 USA.
Tr. Nguyễn Thanh ơi ! hiện ở mô, xin cho biết để gửi tiếp tập sau

Từ "Ăn" Trong Ngôn Ngữ Việt Nam

(tiếp theo)

Ăn miếng trả miếng, trông thật ngon lành!
Gặp hạng lưu manh, *ăn không nói có.*
Ăn dăng sống, nói dăng gió,
Xót thân nghèo khó, *ăn gió nằm sương,*
Hết kế vô phương, *ăn nhờ ở đậu.*
Của tiền chôn giấu, sợ cướp *ăn hàng*
Bóng đá nhộn nhàng, vì màn *ăn cá.*
Đến nhà bà góa, *ăn dằm nằm dề,*
Chòm xóm cười chê, bảo "*ăn cơm tháng!*"
Con người ra dáng, *nói lớn ăn to,*
Chẳng chút âu lo, *ăn no ngủ kỹ.*
Chớ *ăn công ký,* bắt bí người ta,
Chẳng phải lo xa, *làm chơi ăn thiệt.*
Bày trò *ăn tiệc,* nhậu nhẹt lè nhè,
"Cho chó *ăn chè*" (5), mà không biết xấu.
Mở đầu khai khẩu: bốn món *ăn chơi,*
Cũng vì *ăn chơi,* nhà tan cửa nát.
Ông thần biếng nhác, *ăn không ngồi rồi,*
Ai nói lời thôi, ông cho *ăn theo!*
Ăn một dằm, nói một nỏ,
Làm ăn lương lẽo, ăn chet khách hàng
Ghê ngứa *ăn lan,* gãi thôi là gãi!
Anh hùng hồ hải, thích huyết *ăn thề,*
Lắp ráp vụng về, mọng không *ăn khớp.*
Mấy tháng *ăn cướp,* đoạt của giết người,
Bị tóm kịp thời, giải đi *ăn kết* (6)
Bạc tiền tiêu hết, nay phải *ăn thâm,*

(2) en panne - (3) en forme

(4) jeu (5) Mưa dầm dề.

(6) enquête

(7) Ăn lặt, tức ăn lạt hay ăn chay, nói theo giọng đài các của "các mẹ" miền Trung.

(8) entr'acte.

(9) Ngày xưa ở miền Trung (vùng Quảng-Nam Đà Nẵng), người ta hay gọi ở tù ăn cơm vất là: ăn cơm bi.

Bi: Tiếng Pháp là "bille", có nghĩa là viên đạn hình tròn.

(10) antenne.



Chất mót mấy năm, kể như *ăn trét!*
Mặc tình la hét, cũng chẳng *ăn thua,*
Lỡ ăn xôi chùa, nên đành ngậm miệng.
Bao nhiêu vốn liếng, *ăn lần ăn mòn,*
Mừng được thẳng con, *mau ăn chóng lớn,*
Thấy ăn mà ớn, như *tầm ăn lên.*
Nhờ được làm nên, *ăn sung mặc sướng.*
Ăn càng nói búống, lại thích làm tàn,
Ăn ngược nói ngang, bắt cần lý lẽ.

Ở đời lắm kẻ, *theo dóm ăn tàn,*
Trưởng vậy là sang, té ra *ăn khín.*
Nên *ăn nhìn nhìn,* bà chín bẻ răng.
Kiểm soát cho hăng, để gì *ăn lận?*
Đoạn trừ sản hận, *ăn lợt* (7) tương chao,
Đói thì ăn rau, đau nên uống thuốc.

Vải hàng lem luốc, nhuộm khó *ăn màu,*
Ăn trước trả sau, phải đâu *ăn chịu?*
Thứ gì phải điệu, *ăn chắc mặc bền,*
Phải rán *ăn kiêng,* để tăng sinh tố.
Ăn bóng nói gió, chuyện chẳng ra trò,
Khéo ăn thì no, khéo co thì ốm.

Thuyền trông hơi khảm, vì mới *ăn hàng,*
Ăn cám trả vàng, chịu phân thua lỗ.
Muốn ăn bữa giờ, phải lổ bữa cây,
Ăn trái nhớ kẻ trồng cây.

Xóc vác suốt ngày, nên hay *ăn dậm.*

Có ăn cơm mắm, mới thắm về lâu,
Vòi ăn tiền dầu, kiểm thêm "chút cháo"
Cái đồ ma giáo: *vây máu ăn phần,*
Bản mặt tằn ngằn, *ăn dứt tình bơ,*
Nào phải trẻ thơ, *ăn hàng luôn miệng?*
Khuyên nên tằn tiện, giảm bớt *ăn quâ,*
Hát bội nhà ta, đâu cần *ăn t'rất* (8)?

Vô tù kẻ chắc, phải *ăn cơm bi* (9),

Vội vã làm chi, *ăn bốc ăn hốt?*

Tivi hình tốt, phải có *ăn tên* (10),

Ở cứ cần nên, *ăn cay uống đắng.*

Mùa Xuân Đại Thắng, cả nước ăn mừng,
Cờ hoa tung bùng, vui hơn ... ăn Tết!

Đến đây xin... tạm Hết.

Năm Gà
(T.B.Q.N.) soạn.
(8/1985)

Thân Phận Của Tôi

THIÊNNGA

Nguyễn Văn Tĩnh

Ngày xưa lúc còn bé, đêm Giao-Thừa là đêm mà lũ trẻ chúng tôi ráng thức cho đến 12 giờ đêm để đón nhận thêm một tuổi mới, ước được thêm một tuổi mới là để mong làm người lớn. Vì thấy sao mà người lớn cái gì cũng sướng, nào là: Người lớn khỏi bị bắt buộc đi học - người lớn có quyền ăn đồ ngon và mặc quần áo mới v.v...

Cái mộng làm người lớn bắt buộc tôi thức cho đến Giao-Thừa là vậy. Rồi nhiều năm qua, tôi có được thêm nhiều tuổi và trở thành người lớn, tôi được cưới vợ, được sắm xe và đi xe mới, oai ghê !

Nhưng đã được làm người lớn rồi, tưởng là sướng, nào để nó khổ ối là khổ ! Quanh năm cắm đầu vào việc làm mà không đủ tiền để trả nợ nhà, nợ xe, cho đến nợ bà xã tôi trả hoài mà cũng không hết, lại còn bao nhiêu chuyện khác diễn đầu hơn trong cuộc sống lẩn quẩn loanh quanh, hết ngày hết tháng rồi hết năm. Một hôm soi mặt vào gương mới giật mình thấy lưa thưa vài sợi tóc bạc, mới nhớ lại là mình đã gần năm mươi tuổi rồi !

Trong cuộc đời lẩn thẩn này, đôi khi không biết mình là ai và đã làm gì, nhưng biết chắc chắn là Tết gần đến, rồi đây phải lo, nào là bà xã đòi đem cái xe của bà vào thẩm mỹ viện để đánh bóng lại, nào cắt móng tay, thoa son, tạo lông mày, bào da mặt để ba ngày Tết đi khoe với chị em hàng xóm. Đó là chưa kể phải vô "Eaton" hay "The Bay" coi sơn nào tốt để sơn lại cái body của bà cho mới lại. Nhớ đến đó là tôi "nổi da gà". Rồi đây còn phải lo quà cáp, tiền lì-xì cho mấy cái rờ-mọt nhóc con nó đòi đủ thứ. Mà lo nhất là tuổi càng già sợ bà xã cho thất-nghiệp thì chỉ còn đem bỏ vào nhị-tì.

Có lần, khi trà dư tửu hậu, tôi thông báo với bạn bè là tôi sẽ làm lễ mừng thọ được ngũ tuần. Nghe vậy bạn bè nó cười, tôi mới nhìn lại cái body của tôi nó ốm tong ốm teo, nay xuyên mai ho, vậy mà cũng ráng chống chọi với đời được 50 cuốn lịch. Mặc dù máy móc đã cũ quá rồi, dù có muốn đem đổi phụ tùng cũng không có ga-ra nào bán, còn mượn nào ai có cho, thôi thì đem tune-up lại để lạch cạch chạy thêm được đăm ba năm nữa rồi cũng bỏ.

Quái lạ ! Nói vậy mà đến bây giờ 75 cuốn lịch chất thành một đống mà không hiểu sao nó vẫn i-ạch chạy mãi. Có lẽ tại tôi xài kỹ để sáng súp-be và không dám chạy quá 12 giờ đêm.

Hồi còn bé, bố tôi thường mắng tôi là thằng ăn xài hoang phí, không khéo lớn lên sẽ đi ăn mày. Nhưng bây giờ nhìn lại cái xe của tôi đã chạy 75 năm mà cũng vẫn còn chạy đều đều. Có lẽ nhờ lời cảnh cáo của bố tôi mà tôi không dám ăn xài lớn. Đó là chưa kể, ngoài bà xã ở nhà, tôi cũng có chi phí lật vật, và tôi còn phải lo sản xuất thêm mười cái rờ-mọt. Thật sự tôi không ngờ đã hà tiện hết sức, nhà cửa thì không có dư, mà chỉ dư có mười cái rờ-mọt đó thôi.

Nhiều khi tôi tự hỏi, thân thể này do cha mẹ tôi sinh ra, còn quyền năng thì của Thượng-đế. Ngài cho tôi có đủ ruột, tim, gan, pèo phổi bên trong, còn bên ngoài thì cũng đủ đầu mình, chân tay, trên đầu có được bộ óc chưa phải là u tối, tai mắt mũi họng đều còn đủ để xài. Thượng-đế cho ta để xài chỗ không phải cho rồi đem cất để dành. Ngài bảo: "Mày giữ lấy mà xài cho đủ 80 hay 100 năm, xài hết trước thì về trước. Có một điều chắc chắn là nếu xài chưa hết mà đời về là có tội với Thượng-đế và vô phép đã phụ tấm lòng tốt của Ngài. Vậy thì phải xài sao "cho tan cho nát", cho "ten-ben tét-bét" thì chắc chắn Thượng-đế sẽ khen là mình ngoan-ngoãn, một khi thấy một người chết rồi, kiểm soát lại không còn một phụ tùng nào còn hình dạng thì Ngài sẽ khen là thằng này giỏi, nó biết tận hưởng của trời mà xứng đáng là con cưng và tao cho mày vào Thiên-đàng, ngồi gần bên tao.

Nghĩ lại đúng thật, con người ví như chiếc xe Mercedes, cái body còn bóng láng, bốn bánh xe chưa mòn lủng mà phải đem vất đi, vì một phụ tùng nào bên trong bị hư mà chạy không mua được phụ tùng thay thế, vậy mà ai lại không tiếc ! Ngược lại, nếu xài cho nó rã bết hết, mọi thứ không còn cục-kịch nhúc-nhích nữa thì có vứt đi cũng đáng tiền. Ta xài cái xe của ta cũng như muốn ăn miếng chanh, ta phải vắt cho thật hết nước rồi mới vứt vỏ đi. Có như vậy mới không bị mang tiếng là phung-phí của trời.

Con người, khi nằm xuống mà món nào còn tốt là xài phung phí. Làm sao lúc đó, cái bao tử lủng năm bảy lỗ, cái ruột đứt ra làm 3, 4 đoạn, phèo phổi, mắt tai phải tanh-bành tét bét, còn nói gì cái body phải bẻ đầu thụng đít. Xài như vậy mới đáng đồng tiền.

Đời lúc ngồi nghĩ, hồi còn nhỏ trông cho mau lớn. Khi đã lớn thì lại sợ già. Khi đã già lại sợ chết. Chết mà ai lại không sợ, nhưng không phải sợ chết rồi đi về đâu? Có nhà cửa gì ở không? mà vì tiếc cái "của đời" này, tiếc những trò chơi hấp dẫn. Do đó mà tôi hình dung, cái xe tôi bị đụng cái rầm... đầu đít bẻ nát, tay chân không còn ngo nguậy, mà đưa vô nhà thương, họ mổ họ xẻ, mấy ông bà sinh viên y-khoa, thấy đồ phụ tùng nào còn tốt, họ mượn cái tim, người mượn cái gan, họ xúm nhau chia hết thì còn gì cái tấm thân vàng ngọc này. Nếu không gìn giữ lại để đến ngày "phán xét cuối cùng". Thượng-đế thấy mình ngoan ngoãn cho sống trở lại, mà mình thiếu phụ tùng thì chạy đâu mua cho được. Bây giờ họ nói họ mượn tim gan để học, nhưng chừng đó họ nói đã xài hết rồi, lấy gì họ trả lại mình, không lẽ đi đánh lộn với họ để đòi lại à! Lúc đó thì liệu lấy phụ tùng ở đâu mà ráp vô để chạy lên Thiên-đàng, nếu về trần liệu còn chỗ nào ngon chẳng? Cho nên, muốn "chơi bời kỹ" thì phải ráng gìn giữ cả phần hồn lẫn phần xác cho chắc ăn.

Do đó mà, mặc dù đã 75 năm, xe tôi vẫn còn lụp-cụp lạch-cạch chạy hoài, nhờ đó mà mỗi 3 tháng tôi ráng dùng nó để chở mấy trăm tờ "Bản Tin liên lạc" ra bưu điện, mua cò dán lên bao thư để gửi đến bạn già "đồng chí" Hương-đạo ở bốn phương trời để cùng nhau cảm thông nỗi tha hương nơi xứ lạ này! Mong rằng quý đồng chí thông cảm cho sự chậm trễ của tôi, nếu lúc nào nó xịt-xẹt xỏ mũi hắc-hơi không chịu chạy.

Thiên Nga
(Nguyễn Văn Tinh)

CÁO LỖI

Vì sự nhầm lẫn rất đáng tiếc, khi đăng lời Phán-Uỷ với tang quyến Trường Vô-Vân-Sỹ, về đoạn cuối, Bản tin có ghi: "Trường Vô-Vân-Sỹ là em rể Cu Nguyễn Thành Cung". Sự thật không phải vậy, chính là "em rể Trường Cung-Giữ-Nguyên, cựu Trai-Trường H.Đ.V.N.

Ban Biên-Tập xin chân thành cáo lỗi với chị Vô-Vân-Sỹ cùng tang quyến; Cu Nguyễn Thành Cung và Tr. Cung Giữ Nguyên.

Xin cảm ơn riêng Trường Nghiêm-Vân-Thạch đã cho chúng tôi biết sự sai lầm này. Thành kính.

CHUYỆN VUI CÓ THẬT

Trường Trần-văn-Khắc năm nay đã "Cửu Tuần". Sức khỏe còn tráng-khiêm, trí-tuệ minh-mẫn và gân cốt còn "sung" lắm.

Hồi tưởng lại cách đây vài năm, Cụ Khắc gửi một bức thư "tối-khẩn" lên Montréal, nhờ bổ giúp 3 thang thuốc đặc-biệt. Ngựa này chả biết là thang thuốc bổ gì? gan, tỳ, phế, thận hay cho gân tay được mạnh để viết và hồi-âm thư từ các anh chị em H.Đ. ở xa gửi đến. Dù sao, tuân chỉ-thị cứ đến tiệm thuốc bắc "Đông-Phượng" bổ 3 thang và gửi hỏa-tốc lên Ottawa để Thái-Thượng-Hoàng ngự-dụng. Tiếp đó, nhận thư hồi-âm Trường Khắc cho hay đã nhận 3 thang thuốc rồi, và đây là mục-đích 3 thang thuốc ấy (bút phê của Thái-Thượng-Hoàng):

"Tôi đã nhận được 3 thang thuốc "cải Lão hoàn đồng" mà anh đã đi bổ giúp tôi. Xin chân-thành cảm ơn anh. Khi nào dùng thuốc xong, thấy khỏe khoắn trở lại, tục-huyền, tôi sẽ không quên mời anh đi làm "Phù Rể" đấy nhé!"

Chờ mãi đã mấy niên, không thấy thư báo-hỷ và mời đi "phù rể", Ngựa này xin la làng với Làng xóm!



CÀN NÓI RÕ

Mới đây có người anh em bên Mỹ "Tarzan nổi giận" viết thư xi và toi bời. Cũng vui! Có yếu nhau mới trách móc nhau, cho đỡ nhớ.

Có điều, xin người anh em nghĩ lại, kéo tội nghiệp mấy cái thân già.

Người anh em khẳng định là chúng tôi đã ngã theo phe Ân Cu Em (nguyên văn). Đáng lẽ chúng tôi coi như người anh em nói đùa cho vui, nhưng đoạn cuối bức thư người anh em lại nhấn mạnh là sẽ đem việc này trình làng, nghĩa là cho TẤT CẢ TRƯỞNG bên Hoa-Kỳ biết, nên chúng tôi buộc lòng phải nói rõ để tránh mọi hiểu lầm đáng tiếc.

Trong luôn hai số Liên Lạc vừa rồi (số 2 và 3) chúng tôi đã tường thuật rất đầy đủ về tin Ông Hương-đạo Mỹ, sinh ở Phi, nói là gốc Việt đi Saigon nhiều bần và tin định tái lập Phong-Trào Hương Đạo tại quê nhà. Do đó chúng tôi thấy khỏi cần đăng nguyên văn bản án 8 tháng tù do tòa án Oregon xử hồi tháng 10 năm 1979, và các tội lỗi khác của Anh Cu Em, theo như ý muốn của người anh em.

Chúng tôi e rằng lái nhài nói mãi về chuyện M.S. Hương đạo gian, thiên hạ sẽ cho rằng có sự hiềm khích cá nhân, trái với tôn chỉ của Bản tin Liên Lạc.

Người anh em ơi, hãy tin là gái to chưa chắc gì làm ngã được mấy ông già, thì sức mấy mà ngã theo Ân Cu Em, ăn cái giải gì? Nhờ anh một tí.

Bản tin Liên Lạc.

HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM CÓ THỂ NÀO CỨU NƯỚC VIỆT NAM KHÔNG ?

Xin nhắc về Trường Võ Thành Minh (ngựa đi đêm) (Dạ Mã) (chó không phải Dạ Mã), để thử làm một cuộc đổi mới trong HDVN hải ngoại, để thử coi HDVN hải ngoại có thể nào cứu nước VN không ?

Bắt đầu nói về cờ VN đối với Trường Võ Thành Minh: Tôi nhớ (không rõ lắm) kỳ trại Jamboree năm 1947 tại Pháp (Moisson), đội HDVN (đi chung với đội Scouts de France và đội éclaireurs de France) không có cờ Quốc Gia VN riêng mà phải đi chung với HD Pháp dưới cờ QG Pháp. Trường Võ Thành Minh đi riêng một mình với lá cờ nền vàng có vẽ nước VN chữ S trên đó (Tr. Minh dự trại này không theo đoàn HD nào cả).

Kể đến việc kháng chiến chống Pháp của Trường Võ Thành Minh. Tôi thuật theo lời của Trường Nguyễn Bá Tước (Bò Rừng Càng Trục) đã gặp Trường Minh tại Lausanne (Thụy Sĩ) trong những năm 59-60. (Nếu các bạn lão thành có biết rõ về Trường Minh, thấy tôi kể lại sai, xin cứ đính chánh giùm). Vào cuối 1946, Trường Minh dặt 20 tráng sinh HDVN đi kháng chiến chống Pháp, tóc hớt ngắn, răng nhuộm đen.

Đến năm 1954, khi trở về tiếp thu Hà nội, Trường Minh trở về một mình, 20 tráng sinh đều chết sạch. Rồi hằng ngày Trường Minh mặc đồng phục HDVN đi làm công tác xã hội quanh khu phố Hà-nội, không tùy thuộc một đoàn thể nào. Đoàn Thanh niên Cứu quốc (của CS) có mời Trường gia nhập vào đoàn thể, Trường một mực chối từ. Sau đó Trường Minh bị bắt nhốt về tội phản động, Tòa án nhân dân Hà-nội buộc tội gặt gao Trường Minh và xử tử hình Trường. Trường Minh bị

cồng cả tay chân và nhốt vào xà lim. Chiều hôm trước ngày đem ra thi hành án, Trường Minh bỗng có ý nghĩ trốn ngục, để thử tài tháo vát (HD) của mình. Bóng chiều tàn dần, gần tới giờ cơm của các lính canh, Trường Minh xin uống nước. Một lính canh cầm một gáo nước, mở khóa cửa ngục bước vào, bảo Trường Minh hãy hợng ra, để anh đổ nước vào hợng Trường Minh. Trường Minh van nài tên lính canh, xin để gáo nước gần miệng Trường Minh, như thế Trường Minh uống từng hớp chậm chậm dễ dàng hơn. Tên lính canh bằng lòng để gáo nước cạnh miệng Trường Minh, rồi bước ra khóa cửa lại. Đã tới giờ ăn cơm của lính canh. Anh lính này bình tĩnh đi ăn cơm. Trường Minh liền đổ gáo nước ra; và cố gắng tháo cán gáo ra, mài nhanh đầu cán gáo, nạy khóa cồng chân, khóa cồng tay. Rất khó khăn mà cũng được, khá nhanh. Khi rảnh tay chơn, Trường Minh bắt đầu đào một cái hang nhỏ, ăn ra ngoài phòng ngục đang nhốt Trường Minh. Đào ra tới ngoài, Trường Minh chung lên, bị kẹt, vì lỗ đào quá nhỏ, lên không được, mà thụt xuống cũng không xong. Chỉ còn đi tiểu và dùng nước tiểu khoát khoát lên cho trơn mà thôi. Trường Minh đã nghĩ được và thi hành ngay.

Ra khỏi lỗ đào, Trường Minh viết một bài thơ chửi CS và rời khỏi nơi ấy. Trường Minh chạy về phía cầu Thăng Long. Trời chiều mập mờ tối, Trường Minh chạy tới đầu cầu, thấy một lính gác cầu đang ngồi chồm hổm và ngủ gà ngủ gật ở đấy. Không thể ngừng lại (mà không bị để ý). Trường Minh cứ tiếp tục chạy, và khi chạy ngang qua tên lính gác, Trường Minh đá vào đít anh này một cái "bịch" và hỏi: "có gì không". Anh này tưởng Trường Minh là cán bộ, trả lời gấp: "Dạ, chả có gì". Trường Minh chạy tiếp đều đều qua khỏi cầu. Rồi một đoạn đường dài. Đến cầu thứ hai, Trường Minh bị dọp bẻ. Thôi thì phải liều, Trường Minh nhảy xuống sông tự tử. Xuống nước lại hết dọp bẻ. Trường Minh lội lên. Lại làm thêm một bài thơ thứ 2 chửi CS dán trên cầu.

Rồi Trương Minh chạy tiếp. Đến tỉnh mới này, (hình như là Hà-Đông), đã khuya rồi. Vị đầu tỉnh lại là bạn cố giao của Trương Minh. Trương Minh xin bạn mình giam mình vào ngục. Trương Minh tháo một lá đơn gửi Bác Hồ, yêu cầu xét xử lại bản án của mình, tại tỉnh mới này, với vị đầu tỉnh này chủ tọa cuộc xử. Khi xử lại, Trương Minh tự bào chữa cho mình từ sáng tới chiều, được trắng án. Trương Minh được Bác Hồ cho rời khỏi Việt Nam.

Trương Minh sang nước Thụy Sĩ, đang hồi có họp Hội nghị Genève (Thủ đô Thụy-sĩ), để thảo luận về nước VN. Phái đoàn miền Bắc (CS) có Trương Tạ Quang Bửu, thứ trưởng Quốc Phòng chánh phủ HCM. Trong phái đoàn miền Nam (theo Mỹ) có Trương Cung giu Nguyễn (theo đoàn báo chí miền Nam). Trương Minh xin được dự Hội Nghị này, nhưng không được, vì Trương Võ Thành Minh không đại diện cho ai cả. Bên lề Hội Nghị (khi chưa đến giờ họp, còn đứng ngoài hành lang), thì 3 Trưởng HDVN nói chuyện với nhau vui vẻ lắm. Nhưng khi đúng giờ họp, Trương Võ Thành Minh bị mời ra ngoài. Trương Minh vẫn vào phòng họp của Hội nghị được như thường, phải qua 6 lớp tường. Trương Minh vào phòng họp, đứng giữa phòng, chửi cả 2 phái đoàn đều là kẻ bán nước cho ngoại bang (CS và Mỹ). Ban trật tự lôi Trương Minh ra khỏi phòng họp. Trương Minh ra ngoài căn lều cạnh hồ Léman thổi sáo và nhện dơi để phản đối vụ áp bức này. Nhện dơi đến ngày thứ 17 thì Trương ngắt xi. Ông Hồ Hữu Tường và nhóm sinh viên VN lo săn sóc cho Trương Minh. Lúc đó vào năm 1954. Hai năm sau 1956, Hội nghị Genève có tái họp lại, để bàn về Cambodge và chính lại vài tiết mục về VN trong Hiệp-định Genève. Trương Võ Thành Minh kỳ này được mời dự Hội Nghị Genève chánh thức, theo bằng thỉnh viên thường mà thôi (không được phát biểu ý kiến và gơ tay biểu quyết gì hết). Tối giờ ăn, Trương Minh dùng đồ ăn riêng của mình. Đó là loại lúa mì ủ men (như vú cơm rượu của VN và người Tàu), khi gờ ra có mùi nồng nặc, mọi người quanh đó đều bịt mũi, Trương Minh

xùng xộ với họ một hồi. Trương Minh mời các bạn văn minh ăn thịt này kéo tay với Trương Minh. Họ đều làm thính. Trương Minh giải thích rằng: ăn bột mì ủ men là món ăn tốt nhất, khỏe mạnh nhất, khôn ngoan nhất, có đủ calories để chịu đựng lạnh.

Dùng bữa ăn xong, Trương Minh mời vài bạn trẻ ra sân đầy tuyết chạy giỡn vui đùa với Trương. Trương Minh đã trên 50 tuổi, các bạn trẻ đều xích xoát 30. Nhưng không một ai nhanh nhẹn và dẻo dai bằng Trương Minh. Đặc biệt của Trương Minh là mặc áo dài (loại vải mỏng), đội khăn đóng, đi chân không, ngủ hang đá.

Hàng ngày, tại Thụy-Sĩ, là mặc đồng phục HDVN, mang gùi, đội nón lá, mang dép bằng loại giấy rừng (do mình đan lấy), đi làm việc thiện, kể chuyện đời xưa VN cho trẻ con Thụy sĩ nghe. Cha mẹ của trẻ con Thụy sĩ và chính những đứa bé này đều rất quý mến Trương Võ Thành Minh. Danh tiếng của Trương Minh rền vang khắp Thụy sĩ, chiếc xe Simca cũ rích của Trương Minh không cần mang biển số nữa, mà chỉ đề "Mr. Võ". Thư từ gửi cho Trương Minh, chỉ đề "Mr Võ - Suisse" là tới tay Trương Minh để dâng. Muốn tìm Trương Minh, đến Thụy sĩ, cứ hỏi trẻ con ở Thụy sĩ, vì trẻ con Thụy sĩ nơi nào cũng mong chờ Trương Minh đến thăm chúng và kể chuyện đời xưa của VN cho chúng nghe. Chúng cứ biên thơ hỏi báo chí và đài truyền hình coi Trương Minh bây giờ ở đâu, đang làm gì, chừng nào đến thăm chúng nó nữa.

Sở dĩ Gấu Hi tôi nhắc về Trương Võ Thành Minh hơi kỹ như vậy là muốn Trương Trần Văn Khắc, Trương Huỳnh Văn Diệp, Trương Nghiêm Văn Thạch, Trương Bùi Năng Phán và một số Trưởng khác đang nắm vận mạng của HDVN hải ngoại, về tài lãnh đạo quần chúng của các Trưởng HDVN. Nó phải là như thế. Có khi cần phải đập khuôn khổ bình thường, thì ta cứ đập chú. Quá gò bó trong luật lệ là ngu xuẩn đấy ! (luật 11- Un Scout n'est pas un imbécile - Les 1001 activités de

l'éclaireur - p.11 Delachaux à Niestlé) (không chắc lắm).

Từ 30-4-75, miền Nam mất nốt vào tay CS, tôi cứ trông chờ các Trường về cứu VN. Suốt 16 năm qua, cho đến ngày 23-11-1991, tôi lên máy bay rời khỏi VN, ngày nào tôi cũng mong các Trường HĐVN về cứu nước VN. Tôi hát đều đều bài "Le jour le plus long" của quần chúng Pháp, họ mong chờ Tướng De Gaulle về cứu nước Pháp khỏi ách phát xít Đức. Qua tới úc ngày 24-11-1991, việc đầu tiên của tôi là tìm gặp các Trường HĐVN. Tại Melbourne, HĐVN đã xập tiệm từ 3 năm qua. Nhìn vào các Hội đoàn VN và Cộng đồng người Việt tại Melbourne, mà náo lòng! Rồi nùi chia rẽ, mâu thuẫn, hình thức... Thật sự không có tinh thần yêu nước, cứu nước gì hết.

Đọc báo, đọc sách, thấy rất hay. Nhưng thực tế, náo nề ích kỷ và tham lam. Nói dóc quá nhiều!

Quần chúng VN ở tại nước úc chưa được lãnh đạo xứng đáng.

Mọi người VN đều lo đi học, làm ăn. Còn một số nữa thì buôn bán. Một số ít thì hư hỏng trụy lạc gian manh. Không ai dẫn đầu ai cả. Rất tự do.

Ba đứa con trai của tôi qua úc (đi chui) từ 1981. Con tôi đều là HĐVN, khi xưa hoạt động HĐ tại Trấn Biên của tôi, qua úc, có đứa hoạt động lại được mấy năm (85-86-87) nay cũng nghỉ hoạt động HĐ rồi. Nó phải làm việc bù đầu để nuôi vợ.

Ngày 22-2-92. Trường Đặng Quốc Hưng có mời một số Trường và một số Tráng sinh HĐVN tại Melbourne, đầu 10 bạn cả thầy, để gặp tôi và kỷ niệm ngày sanh của Ô. B. BP. Buổi chiều ấy nói chuyện về HĐ rất vui. Có Trường Nguyễn Mạnh Hà, Trường Phạm Văn Chương, Trường Hồ Văn Nhị. Họp tại nhà riêng của Trường Đặng Quốc Hưng. Tráng sinh có A. Quách Đăng Dũng, A. Nguyễn Hữu Minh, A. Nguyễn Viết Dũng, v.v...

Lần họp thu nhì có 4 bạn, ngày 19-4-92, cũng tại nhà Trường Hưng. Trường Nhị phải

đến rước tôi, tận nhà con trai tôi, cách xa nhà Trường Hưng 45 phút xe hơi. Lần họp đầu Trường Hưng phải lo rước tôi và mời các bạn. Lần này gặp 2 tráng sinh A. Quách Đăng Sơn và A. Nguyễn Thế Hùng (đều là sinh viên năm thứ 3 Y khoa). Mấy bạn Tráng sinh đi họp kỳ nhút đều vắng mặt trong kỳ này. Ai nấy đều rất bận rộn việc làm ăn, việc học, việc gia đình. Không thể hoạt động HĐ được.

Mới đây, tôi lên Canberra (thủ đô nước úc), thăm gia đình Trường Nguyễn Thanh Viêm, ngày 30-4-1992. Rồi lên Sidney từ 1-5-92 ở chơi tại Sidney đến 11-5-92 mới trở về Melbourne.

Tại Sidney tôi có thăm được gia đình Trường Trương Văn Thanh (cựu Đạo Trường Gia Lai Kontum). Sáng chúa nhật 3-5-1992, tôi dự lễ ra mắt của Liên-đoàn (HĐ) Văn Lang. Có gặp gần đầy đủ các Trường HĐVN tại Sidney. Trường Nguyễn Văn Thuật dẫn đầu, rất bật thiệp. Tráng Đoàn Lam Sơn, Liên Đoàn Bạch Đằng, Liên Đoàn Văn Lang có ra sân chơi giỡn với tôi độ 1 tiếng. Rất thích thú.

2g30 trưa hôm 3-5-92 có cuộc nói chuyện về giáo dục Thanh niên của Luật sư Lưu Tường Quang cho Tráng đoàn và các Trường HĐVN nghe. Tôi cũng xin ở lại nghe luôn. Luật sư Lưu Tường Quang là giám đốc hệ SBS Đài Phát Thanh úc Châu. Đây là người Việt thành công số 1 tại úc. Bắt đầu câu chuyện, L.S. Lưu Tường Quang nói về Trại Giam Thanh Niên Phạm Pháp (trong đó có khá đông người Việt). Ô. Quang có nhã ý mời HĐVN đến đó thăm qua. Trường Thuật sau đó được tôi nhắc nên cho các Trường và Tráng đoàn đi thăm thủ trại giam đó. Trường Thuật rất bận, các Trường cũng rất bận, Tráng đoàn cũng rất bận. Bận việc cá nhân.

Qua Chúa Nhật 10-5-92, tôi đi thăm 1 thiếu đoàn họp. Thiếu đoàn do Trường Lê Minh Tâm và Trường Nguyễn Anh Tùng diu dắt. Đoàn sinh nghe tôi nói tiếng Việt, hơi ngơ ngác. Chúng nói với nhau bằng tiếng Anh. Hát múa, chơi giỡn, học chuyên môn bằng tiếng Việt, rất bổ ngữ.

Những sự việc kể trên, làm Gấu Hi tôi rất băn khoăn nhớ lại lời trời trần của Trường Võ Thành Minh :

"Nước VN qua thời kỳ đen tối của Hồ Chí Minh, Ngô Đình Diệm, phải được cứu bởi một anh Hướng Đạo tráng niên miền Nam".

Trong số các Trường HDVN ở Hải ngoại, có ai nghe được lời nói này, xin lên tiếng giùm Gấu Hi tôi.

Gấu Hi tôi hoạt động HD từ 1942, nay đã 50 năm. Không có thành tích như Trường Trần Văn Lược. Nhưng có tu tâm, có tiếp xúc với một số Trường ngừng hoạt động HD để tu và đã sáng (illuminé).

Gấu Hi tôi dám quả quyết rằng : Trường Võ Thành Minh nói không sai một chút nào.

Về giáo dục Thanh Niên hiện nay trên thế giới, chưa có sách nào hay hơn sách HD của BP. Xin các Trường Già rành quyển Scouting for boys, suy gẫm về 28 bivouac trong ấy.

Kế đến, nói về "Lãnh đạo quần chúng", chúng ta HD có thua CS không?

Yêu Tổ Quốc, yêu đồng bào, phải nói đến nghiên cứu địa phương, về cuộc sống khổ cực của dân chúng, HD chúng ta đi cắm trại, sống chung cùng đồng bào, tìm hiểu đồng bào. Cứ xem một tờ trình của Tráng sinh lên đường. Chúng ta HD không diu dặt đồng bào ruột thịt chúng ta thì còn ai làm nổi.

Chúng ta nhìn xem HD Pháp trong thế chiến 39-45, HD trong nước, HD ngoài nước, đều phục vụ không ngừng cho Tổ Quốc mình. Không cần anh chị theo Pétain hay De Gaulle, miễn anh chị là HD, là chúng ta tin nhau, thương nhau và hết lòng làm việc chung.

Xem người, ta phải nhìn lại ta. Gia đình VN nào hiện tại mà không là phân nửa CS, phân nửa QG. Rồi ta cứ ở đó mà chửi bới, mà thù hằn mà chực giết hại nhau.

Gấu Hi tôi rất thương Trường Hoàng Đạo Thúy (Hồ Sút). Trường Thúy đã phục vụ CS hết mình trong chức vụ Giám đốc trường Quân Chính số 1 của Bác Hồ. Nay Trường Thúy đã

90 tuổi. Trường Thúy có tội ư? Phải giết bỏ ư ? Trường Thúy đã viết : *Đội Của Tôi, Trai Nước Nam Làm Gì ?*, *Nghề Thầy, Đi Thăm Đất Nước*. Quá hay.

Tôi không biết 3 kỳ HỌP BẠN HDVN Hải ngoại qua rồi đã nói gì. Nhưng Kỳ thú IV sắp tới đây ở Pháp (Le Breuil), xin Quý Trường cấp lãnh đạo HDVN hải ngoại cho tôi được có tiếng nói, nhắc lại lời của Trường Võ Thành Minh : HDVN cứu nước VN.

Viết tại Melbourne ngày 15-5-1992

GẤU HI, NGUYỄN VĂN THUYẾT.

*Úc Đại Lợi, Carlton, ngày 23-2-1992
Kính gửi "Nhóm Tinh Thần BP".*

Thưa các Trường,

Tôi là Nguyễn Văn Thuyết, cựu Đạo trưởng Hướng đạo VN, Đạo Trấn Biên, Biên Hòa.

Đã qua đến đất úc ngày 24-11-1991.

Tôi đi qua đây theo dạng du lịch 6 tháng và đang lo bỏ túc hồ sơ chuyển sang dạng thường trú

Nếu tôi được ở luôn tại úc, tôi sẽ xin hoạt động HD lại.

Tôi nay đã 68 tuổi, mà sức khỏe còn khá tốt.

Ngày 22-2-92, tại Melbourne đây tôi có gặp 1 số Trường và độ 6 tráng sinh. Các bạn này đều rất bạn. Họ đã ngừng hoạt động HD trên 3 năm nay. Chỉ có Trường Phạm Văn Chương đang hoạt động với HD người úc.

Trường Chương có cho tôi mượn xem 4 tờ "Liên Lạc". Ở tờ Liên Lạc số 7/90 phát hành ngày 15/6/90, có ghi: năm 1946, HD Bắc Việt ngừng hoạt động. Nhưng miền Nam, chúng tôi HDVN vẫn hoạt động tiếp tục đều đều. Tại Saigon Chợ-Lớn Gia-dinh có 2 Liên đoàn hoạt động rất tốt. Liên đoàn Chi Lăng của A. Trịnh Văn Sáu (Nga trầm tử) và Liên đoàn Sao Mai của HD Công giáo. Có tờ báo Hướng Đạo do A. Cosme Kassubeck và A. Trần Văn Hưng chủ biên. Tôi hoạt động với A. Trịnh Văn Sáu trong Liên đoàn Chi Lăng, có A. Trần Văn Quế (Ngựa ôm tôi) làm Tráng Trưởng. Trước đó, tôi hoạt động tại Liên đoàn Biên Hùng ở Biên Hòa từ năm 1942. Trường có: A. Phạm Hữu Vinh, A. Tôn Thất Hạnh, A. Lý Văn Bá, A. Nguyễn Hữu Hòa, A. Huỳnh Thiện Nghệ. Kế đó tôi đi học ở Hà-nội và hoạt động HD trong nhóm Tổng Hội Sinh Viên Đông Dương. Rồi trở lại Liên đoàn Biên Hùng (1944-1945). Năm 1946-47, tôi về Vinh-Long gặp A. Trịnh Văn Sáu, A. Sáu cùng tôi và A. Nguyễn Bá Tước (Bò Rừng cang trọc), A. Nguyễn Văn Năng, chị Võ Thị Hòa khai sinh Liên đoàn Phan Thanh Giản tại Vĩnh Long. Năm 1948-49, A. Sáu lên Sài-gòn bán thuốc tây tại đường Marins Chợ-Lớn; tôi đi học lại tại trường Đại học Khoa Học Saigon và cũng hoạt động trong Liên đoàn Chi-Lăng. Tờ báo Hướng đạo được khai sinh từ đó. Báo ra hàng tháng bán cho Hướng đạo VN tại miền Đông (Biên Hòa, Thủ Dầu Một, Xuân Lộc, Bà Rịa, Vũng Tàu), miền Tây (Vĩnh Long, Cần Thơ, Bạc Liêu). Báo ra tới số 19. (Tại Biên Hòa, tôi còn giữ đủ các số báo này). Trường Huỳnh Minh Quang (em của Tr. Huỳnh Văn Diếp) có lãnh đạo HDVN miền Nam trong lúc ấy. Cũng trong tờ Liên Lạc số 7/90, tr. 12, có ghi: năm 1947 nước Pháp tổ chức HỌP BẠN THẾ GIỚI ở Moisson... 1 đội HD miền Nam, 2 đội HD Pháp (éclaireurs de France, Scouts de France). Đoạn này hoàn toàn đúng. (Nghĩa là có HDVN hoạt động ở miền Nam lúc ấy.

Cũng trong tờ Liên Lạc số 7/90, trang 12, có ghi: năm 1948, Ban Liên lạc HDVN được thành lập để hỗ hào tái lập HD - câu này sai. Đáng lẽ phải nói: HDVN miền Bắc được thành lập để hỗ hào tái lập HD miền Bắc. (Chỗ miền Nam đầu có ngừng hoạt động, mà tái lập lại).

Tôi có liên lạc được Trường Bùi Năng Phấn tại Hòa Lan. Trường Phấn có gởi cho tôi xem quyển "Đường" rất hay.

Xin chào các Trường.

Gấu Hi Nguyễn Văn Thuyết.



Thư Bạn

Theo lời yêu cầu của một số Trường, Bản tin Liên Lạc xin trích đăng một số thư của quý Trường gửi đến để biết tin tức với nhau, trong tinh thần huynh đệ Hướng-Đạo để cùng thương lắm, không ngoài mục đích tưởng nhớ đến nhau. *Ngọc C.K.*

(Xếp theo thứ tự thời gian nhận được).

1-* Thư Trường Chử-Ngọc-Liên (Virginia - Hoa-Kỳ)

Lời nói đầu tiên là chân thành cảm tạ quý Trường có lòng quý hóa gửi cho Bản Tin Liên Lạc.

Chúng tôi rất cảm động và kính phục quý Trường đã hy-sinh thân thân duy-trì Bản tin Liên Lạc. Chúng ta nối vòng tay ân-ái, thắt chặt tình đ. thâm của người Hướng-Đạo Việt Nam.

Quý Trường đừng lo thiếu kẻ mắt xanh. Người ở ngoài đất nước biết mình chan chan.

Tôi tuổi ngoài 82, nhưng vẫn cố gắng lái xe, lo tham gia các công-tác xã-hội văn-hóa bên này.

Lòng thành xin kính gửi số tiền nhỏ mọn 10 MK ủng hộ nhưng gói ghém một trái tim đầy tình thương.

Xin kính chúc quý Trường vững tâm tiến bước và rực rỡ thành công.

Bản tin Liên Lạc:

Những giòong thương mến Trường Lão đã làm cho anh em trong ban phụ trách Liên Lạc ám lòng hết sức. Anh em tự cảm thấy - sau này - khó mà theo gương của Huỳnh-Trường họ Chử: một người đa-tài và cả đa t... nữa. Đã hơn 82 tuổi vẫn lái xe làm công tác xã-hội, nuôi dạy con, cháu thành-công và thành-danh, lần này lại khích-lệ anh em trong nhóm, trong phiên họp để sửa soạn ra Bản tin số 4 này, anh em xin một lần nữa: "Hoan-hô Chử Huỳnh-Trường"

2-* Thư Trường Lữ-Hùng (San Jose - Koa-Kỳ)

Không biết các Trường Thoại, Trường Tý có còn nhớ ra "em" không, em là cái tên giống như H.Đ Kỳ-Hòa, đã đến thăm các anh ở Montréal, được chụp chung tấm ảnh với

Trường Khắc, Tr. Thoại, Tr. Tý, Tr. Đ.Q.Toàn, Tr. Phu trong một cuộc họp bỏ túi "mật" về tình-hình miền Tây Huê-Kỳ (nhất là lúc đó có "vụ" NQM còn nóng hổi). "Em" còn giữ tấm hình này làm kỷ... nghệ.

Cách đây vài năm, lần đầu nhận được bản tin của nhóm Truyền Thống B.P., vừa mừng vừa buồn, mừng vì các anh "lớn" H.Đ. không quên đàn em, vừa buồn vì phải chăng mình đã đi vào cái chu-kỳ tre già măng mọc rồi. Ở San Jose này, có "đứa" nó đã rì tai là Trường L.H. bây giờ là "second to" Tr. Mai-Liệu. Chả là "bố" Liệu mỗi lần từ Fresno đi San Jose đều gọi cho thằng em để hỏi thăm tình hình anh em H.Đ., mỗi lần đều trả lời cho "bố" yên tâm là "tình hình miền Tây vẫn yên tĩnh..." Thật ra thằng em đã "lặn" họp Liên-Đoàn từ sau trại Họp-Bạn Đồng-Tâm. Bây giờ San Jose có 2 Liên-đoàn Diên-Hồng và Ra Khỏi cũng "vui" lắm, toàn là măng non, các Trường "già" như Tr. Kim và thằng em L.H. này "retired" vì lý do... sức khỏe.

Đó là cách đây 3 năm chứ bây giờ thì thật sự cảm-động khi nhận được bản tin Liên Lạc từ Canada. Tóc "em" cũng tiêu muối rồi, còn gì ... Mỗi lần gặp lại các "cô chú" còn sinh hoạt, thấy mình cần retire là phải... đâu còn đủ sức hiking với bọn 216 của "thằng" Hùng-Lê, đâu còn "over night" dưới sương khuya với "tụi" trắng Lam-Sơn.... Lâu lâu đến gặp, gặp "thằng" Kha-sinh nó gọi ngay mình bằng "Bác" thế thì còn cơm cháo gì nữa... Thời, các Anh gửi cho tờ Liên-Lạc để đọc là đúng lúc lắm rồi... Cảm ơn các "Cụ" cho em nhập bọn ...với các "Cụ", em cảm thấy còn "giòn" lắm. Thêm một chuyện nữa để báo-cáo với các "Cụ" là lần về V.N. công tác "đặc biệt" (chứ không phải Việt Kiều hồ hởi hồi-hương đâu) hồi năm 90, cũng chỉ vì máu H.Đ. mà thằng em tí nữa là làm bạn với Võ-Dại-Tồn. Hồi Bố Liệu thì biết. Bố ấy nhờ Special agent chuyển thư cho cha Điện ở nhà thờ Đồng Tiến

(ngay lúc tụi nó đang dăng bẫy để "cum" anh em "H.D. chui"). Thành em "liên hệ" ngay phải một ông H.D. Công An thế mới gay chứ, cũng may đã được huấn-luyện trước, nên special agent thoát hiểm về đến San Jose mới hú vía cho đến bây giờ "cóc" mới dám mở miệng ... Nếu có "gi" xảy ra, xin quý anh cho vài hàng lên Liên Lạc để anh em H.D. chuy-diệu... hy sinh vì H.D.V.N. Tiện đây, gửi phụ với các Trưởng ít tiền tem để được nhận Liên Lạc dài dài... TABTT. Gấu Tê Tê (trước kia Gấu thẳng thắn).

Bản tin Liên Lạc :

Đọc thư của "Ré Brossard", có 4 nhận xét :

1.- Từ ngày đến Brossard rước "người trong mộng" về, cũng đã lâu rồi, "Bất đắc lai vãng". Đó là một tội, mà nếu như có về thăm quê vợ mà các Trưởng không biết, lại mang thêm một tội nữa, đó là tội dám "trốn" các Trưởng.

2.- Xuân xanh trên dưới 40 mà đã làm le retire là hỗn quá. Nhìn xem : Em Cu Tý (họ Mai) chỉ mới xấp xỉ 70 mà không biết mình có bao nhiêu tuổi. Không có buổi lửa trại mà "Em Tý" tham dự mà em bé này không "năn nỉ" với quản trò "cho qua làm 1 màn độc-diễn cho vui đi. Tờ Liên Lạc không có số nào mà không có em bé này thò vào, đó là "Ngựa" này "đấu" bốt đó, không thì độc-giã Liên Lạc sẽ tốn rất nhiều xu để mua "tã". Hãy noi gương em Tý, yêu đời hơn nữa như "trẻ" Trần-Văn Thao chỉ mới 84 tuổi đi gaio du sơn thủy, quên ngày về, khi về lại không nhớ nhà mình, vui về vào ở nhà mới của người ta, coi như nhà mình. Rửa mới là đáng gọi là "em".

3.- Dù sao, cũng là bậc "chức sắc" cũ của Hướng-đạo San Jose, phải tỏ ra có bản lãnh, ít ra phải đứng ra cố-võ thành lập Hội-đồng bảo-trợ giúp cho các "cô, chú" còn sinh hoạt để xứng đáng là "Bác" như các cô chú ấy xứng hơ.

4.- Hoặc nếu "thèm" đóng vai lão như "thất thế" (chứ không phải "thất hiền" như Em Bé Thao đã phong tặng) thì cũng đặng, nhưng mỗi kỳ báo (3 tháng) phải viết 1 bài, lối 2 trang, kể chuyện Hướng-đạo "Ba Rọi" như Hùng, nghĩa là không già và không còn trẻ nữa. Được chưa ? Trả lời ngay đi ! Bó Lữ-Hùng !

PHẬN ƯU

Được tin trẻ, Cụ Nguyễn Trọng Lâm
(Nhạc phụ của Trưởng Nguyễn Trung Thoại)
đã quy tiên ngày 05-4-1992 tại Việt Nam
Hướng thọ 83 tuổi
Nhóm Tinh Thần B.P. xin thành thật chia buồn
cùng Anh Chị Thoại và cầu nguyện hương linh
Cụ sớm về nơi an nghỉ đời đời
Nguyễn Văn Tinh
Mai Xuân Tý
Lê Thọ

4-* Thư Trưởng Lê-Văn-Điền (Houston - Texas)

Houston ngày 25/6/1992

Kính gửi Ban Biên Tập Liên Lạc H.D.V.N.

Thưa Quý Trưởng,

Tôi vừa nhận được tờ Liên Lạc của Quý Trưởng gửi cho, xin đa tạ Ban Biên Tập.

Tôi vẫn dốt, vô rất không viết bài đóng góp cho Liên Lạc được cũng thấy hổ thẹn, nhưng Hướng-đạo là thế, dốt là nói dốt không màu mè gì cả.

Hồi trước chỉ có mình Anh Lê-Văn-Ba, chắc là có Chị Ba giúp mà tờ Liên Lạc vẫn ra đều đều thật phục Anh Chị Ba. Bảy giờ tối 4 Trưởng cỡ bự thì tờ Liên Lạc át phải thẳng tiến hơn nhiều, về nội dung thật phong phú tình cảm đời đời, về hình thức có Trưởng Thọ một tay họa sỹ cứ thì Liên Lạc chắc chắn phải tiến thật xa để nuôi dưỡng tinh thần Hướng-đạo Việt Nam đem về Tổ Quốc Việt Nam phục hồi lại Phong Trào Hướng Đạo Việt Nam và tôi nghĩ rằng sau khi đất nước thoát khỏi bàn tay sắt máu của Cộng-sản Việt Nam, Hướng đạo Việt Nam phải là phong trào phục hưng đạo đức cổ truyền VN. mà cộng sản VN đã và đang cố tình phá bỏ.

Thưa quý Trưởng,

Tôi vào Hướng Đạo từ năm 12 tuổi (1938) năm nay tôi 66 tuổi, tôi không được rõ Hoa Bách Hợp của H.D.V.N. có vòng ngoài từ lúc nào và ý nghĩa của vòng ngoài đó như thế nào ? tôi sẽ đi dự trại Hợp Lực V từ 3 đến 9/7/92 mới trở về lại xứ Cao bồi Texas USA, và đã có dự định đi dự trại HD tại Pháp năm 1993 nữa nếu sức khỏe cho phép.

Sau hết, xin Quý Trưởng vui lòng cho đóng góp 50 US để làm chi phí cho Liên Lạc. Thân ái bắt tay trái Quý Trưởng.

Lê-Văn-Điền.

Bản tin Liên Lạc:

Những lời trong thư Trưởng quá khen tặng về phần Ban Biên Tập (Bộ mới), sự thật đó là nhờ rất nhiều anh em khác phụ vai vào và sự đóng góp rất phong phú của các Trưởng khác, như Trưởng là một đó.

Riêng về "Tam Hùng" ngày trước đã sáng lập ra Bản tin Liên Lạc thì bọn đàn em này phục lẫn từ lâu rồi, như Trưởng nói : Chị Ba đã giúp Anh Ba rất nhiều và sau này vẫn tiếp-tục hỗ-trợ Ban phụ-trách mới. Như thư Chị Ba có lần viết : mỗi lần nhận được Bản tin Liên Lạc, chị đem vào bàn thờ Anh Ba, đọc từ đầu đến cuối, không sót một chữ.

Phần cuối, Trưởng có hỏi ý nghĩa của Hoa Bách Hợp có vòng ngoài đó ý nghĩa như thế nào ?

Xin thưa: Đó là huy-hiệu của Nam và Nữ H.Đ.V.N.. Hoa Bách Hợp thì Trường đã biết rồi, còn vòng ngoài là lá Tam điệp, tượng-trung cho Nữ H.Đ.V.N.. Huy hiệu này đã được Hội-dồng Trung-Ướng thông qua năm 1983 ở Costa Mesa, cùng một lần với Hiến-chương và Nội-lệ H.Đ.V.N. Nói chuyện H.Đ.V.N. mà không có Nữ, cũng như có Hoa Bách-Hợp mà không có lá tam-điệp thì các bà Chị như chị Nguyệt-Minh (chị Thơ) chị Trần-Bạch-Bích (chị Mai-Liệu) lên kiện tận Cụ Bà BiPi thì Cụ Ông (B.P.) cũng khó bề yên thân.

5-* Thư Trường Nguyễn-Xuân-Mộng (Sacramento)

Tôi gửi qua Anh bài sưu tầm về "Thú Tia Thủy-Tiên" để đăng vào Bản Tin sắp tới trước ngày Tết cúng hiến Quý Trường lão thành áp dụng thử ngô hầu có giò Hoa cho ngày Tết và để nhắc nhở thêm một cái Tết tha hương nữa.

Chúng tôi rất tán thành công lao khó nhọc của Anh và các Trường trong Ban phụ-trách trong việc đứng ra tiếp tục phụ-trách Bản tin để Bản tin vẫn còn cho đến ngày nay.. Nhìn lại công lao các Anh mà buồn cho Hội-Đồng Trung-Ướng, đã nhiều lần nêu lên vấn đề thông-tin liên lạc của H.Đ.V.N. tại hải-ngoại, sau ngày Trại Thăng Tiến II, chi nhánh Canada ra được vài ba số báo rồi phải ngưng từ lâu, đến nay muốn tìm sinh-hoạt của Hội-dồng T.Ú. cũng như của các đơn vị H.Đ.V.N. trên thế giới cũng không biết đâu mà tìm hỏi.

Tôi xin đưa đề-nghị Ban phụ-trách Bản tin Liên Lạc dành cho H.Đ.T.Ú. đăng tải những tin tức, thông báo của Hội-dồng và của các chi-nhánh H.Đ.V.N. trên thế-giới, có vậy mới đem tiếng nói của H.Đ.T.Ú. đến các đơn vị H.Đ.V.N. hoạt-động khắp năm châu. Nếu các Anh đồng ý đề-nghị của tôi xin các Anh viết thư cho H.Đ.T.Ú. biết đề-nghị của tôi (nếu cần xin kèm theo thư đề-nghị của tôi) và hy vọng H.Đ.T.Ú. sẽ đồng ý nếu H.Đ.T.Ú. hiện chưa có ý định ra lại tờ báo H.Đ.V.N.

Bản tin Liên Lạc:

Thành thật cảm ơn thư Trường đã viết cho chúng tôi, với tất cả chân tình cố-hữu giữa chúng ta.

Về đề-nghị của Trường liên quan đến sinh-hoạt của Hội-dồng Trumh Ướng, Bản tin Liên Lạc có gửi đến H.Đ.T.Ú., chắc chắn sẽ đọc thư Trường đăng phía trên này. Riêng Bản tin Liên Lạc rất mong nhận được bài của H.Đ.T.Ú. Không những chỉ dành 2 trang (như Trường đề nghị) mà nhiều hơn nữa.

Cũng rất hoan nghênh và hết sức trông đợi.

Còn bài "Thú Tia Thủy-Tiên" của Trường gửi đăng, rất quý và khá dài. Tuy nhiên vào tuần trước, có Trường Lê Văn Điền, sau khi đến Ottawa mừng sinh nhật Thượng Thọ Tr. Trần-Văn-Khắc, Tr. Trần Minh-Thường đón và tiếp tại nhà, sau đó đưa ra xe về Montréal chơi mấy hôm,

có đọc bài này và nói là sau này Trường Điền còn bổ túc thêm nữa, mới hơn nữa. (Vị phía dưới, Tr. Nguyễn-Xuân-Mộng có ghi: Theo đặc-san Y sĩ miền California số mùa Xuân 1992. Tác giả viết theo tài-liệu của Lê-Văn-Điền, Việt Press 1969).

Hơn nữa theo thỏa thuận chung của các anh em, Bản tin Liên Lạc ưu tiên chú trọng việc liên lạc giữa các Trường và thân-hữu, nhất là tin tức của nhau, ôn lại những kỷ niệm Hướng đạo ngày xưa, hoặc những sinh hoạt H.Đ.V.N. ở hải ngoại. Thứ yếu (nếu còn chỗ trống) thì sẽ đăng các bài phổ thông, thời-sự v.v...

Các bài hát, chuyện vui cười (cho đời thêm vui) thì rất hoan hỷ đón nhận.

Do đó, bài Tia Thủy Tiên, xin giữ lại đây, chờ Anh Lê-Văn-Điền bổ túc và nếu thuận tiện sẽ xin đăng sau.

Xin cảm ơn Anh đã tiết-kiệm giùm cho Ban phụ trách Bản tin, từ nay sẽ xin nghe lời Anh (đã dặn lần trước rồi mà không nghe!) Chỉ xin gửi 1 số 1 lần thôi.

Thân ái chào Anh Chị và xin hẹn gặp lại nhau vào mùa hè 1993 ở Pháp tại Trại Thăng Tiến IV.

6-* Thư của Tr. Trần-Văn-Thao (Cali)

Kính gửi Quý Trường Phụ-trách Bản tin Liên Lạc (Canada)

Trên nguyên tắc, các Trường đã chấp nhận phụ trách Bản Tin Liên Lạc và trên thực-tế thì các Trường đã cứu sống Bản tin trước khi nó bị bỏ rơi. Nhưng dù trên nguyên tắc hay trên thực tế thì các Trường cũng xứng đáng là bậc tài danh và can đảm trong làng Cựu Trường và Cựu Tráng H.Đ.V.N. chúng ta

.....

Chương trình lâu dài của Liên Lạc có ý: "Làm thế nào, sau này, với Bản tin Liên Lạc, chúng ta có thể đúc kết được thành một tập Lịch-Sử H.Đ.V.N., trung thực và có chi tiết về những hoạt động của anh chị em H.Đ. trong 63 năm qua. Chi tiết đầy đủ nhưng vẫn tắt". Những nhà phê-bình và kiểm soát cũng là những vị đã viết, để anh chị em hội ý với nhau, vì, vừa phần đã lâu năm, dễ quên, vừa phần chúng ta đã nhiều tuổi cũng dễ quên nữa. Lại có những thời-gian anh chị em chúng ta lo tản cư, lo chạy loạn, lo làm ăn để làm lại cuộc đời mà sao lãng, hay không biết những việc đã xảy ra vì một lý do nào đó.

Tôi xin đơn cử một thí dụ điển hình: "Trong P/T H.Đ.V.N. riêng tôi biết và công nhận: Không ai có một trí nhớ dai và trung-thực như Tr. Mai-Liệu. Hơn nữa, trong suốt thời gian Tr. Liệu tuyên hứa đến giờ, anh ấy vẫn đi sát với Phong-trào, ít cái gì qua mắt Anh Liệu được, nhưng tôi tin, có những cái anh Liệu đã làm như: Trường Liệu đã bảo Tr. Vũ-Trọng-Hoàn tái lập H.Đ.V.N. ở Bắc vào những năm 1948-51 và những cái Tr. Liệu cũng không biết là: "Những ai đã tham gia Họp Bạn Hòa Bình Thế

Giới ở Pháp năm 1947, ai đứng đầu phái đoàn Hồn-Hợp Bắc, Trung, Nam, Cao-Mên, Pháp E.D.F. và Pháp S.D.F. v.v... Những cái đó là tiểu-tiết, nhữ có những tiểu-tiết ấy mới thành lịch sử được .

.....

Chúng ta chỉ biết có một rạp chiếu bóng Lửa Hồng ở 76 Phố Hàng Trống Hà-Nội, mà mấy ai đã biết có Rạp chiếu bóng Lửa Hồng ở Huế và một rạp thứ 3 ở Saigon ?

Do đó, chúng tôi nghĩ: chỉ mỗi Trường tự viết lấy tiểu sử của mình là trung thực nhất. Ai viết rồi, liên Lạc sẽ in ảnh tác giả và tiểu sử lên bản tin. Có gì nghi ngờ thiếu sót, anh em bổ túc cho nhau để gom lại thành một Lịch-Sử H.D.V.N.

Ngoài những mục cần thiết như : Lời tòa soạn, tin mới nhất, tin tức thư từ gửi đến, kê tên những người ủng hộ, tin vui, buồn v.v... Còn thì ta đem lên báo những tiểu sử của anh em.

Lâu ngày chày tháng, dù nhiều người, lâu rồi in cũng hết. Đó là giúp cho Bản tin mà cũng là bổn phận của mỗi người chúng ta phải đóng góp vào Lịch-sử Phong-trào.

Chúng ta đừng nghĩ rằng việc này là để khoe khoang công trạng của mỗi người, trái lại đó là bổn phận của chúng ta để bồi đắp cho Phong trào và một tấm gương cho anh em hậu duệ. Đó là ý của Ban Biên Tập cũ, chúng tôi cần báo cáo với người thừa kế, để quý Trường tùy nghi

.....(xin bớt 2 đoạn : về thắng cảnh VN và lịch sử và phong-tục VN) Thưa các Trường trong Thất Hiền của Nhóm Tinh Thần B.P., trên đây là những dự-án của "anh em cũ" chúng tôi. Tuy nó cũng cũ như những kẻ nghĩ ra nó, nhưng chúng tôi cũng cần báo cáo hết để quý Trường tùy-nghi.

Thân ái BTT Quý Trường
Trần Văn Thao.

Bản tin Liên Lạc :

Xin mời quý Trường đọc giả cho biết ý kiến về đề nghị của Tr. Trần Văn Thao nêu trên.

Để lời nói đi đôi với việc làm, Bản tin số 4 này xin đăng hình của Tr. Trần Văn Thao trong áo dài khăn đóng và 1 ảnh với đồng-phục H.Đ. (Costa Mesa 1990)

Còn chờ chính Tr. Thao viết lại tiểu sử H.Đ. của mình để các Trường khác theo vết chân bước tiếp theo.

Xong Tr. Thao rồi (có lẽ đăng nhiều kỳ lắm) kế tiếp là Trường Mai-Liệu đó. Xin Tr. Liệu chuẩn bị giấy bút đi là vừa. Bản tin số 5 sẽ có lời dục đó !

Kính mến quý Trường



Từ trái sang phải: Các Trường Huỳnh-văn-Diệp, Nguyễn-trung-Thoại, Trần-văn-Thao, Ngô-thị-Chi (tức chị Nguyễn-hữu-Mứ)



Trường Trần-văn-Thao

*** 7.- Thư Trường Phạm Quang Lộc (Portland-OR. USA).**

... Thưa Trường, Em đi theo diện H.O. nên cả gia-đình 1 vợ và 4 con cùng đi theo. Vì vậy mà rất lo lắng cho gia-đình được sớm ổn định.

Ngày 16-6-92 là em kỷ niệm 50 năm Hướng-đạo (19-6-42 - 19-6-92) Vì thế nhân kỷ niệm 50 năm H.Đ., em viết cuốn lịch sử Phong Trào. Viết tay, em đã gửi cho Trường Khắc và Trường Mai-Liệu. Trường Khắc cho biết là khá đầy đủ không có gì để thêm bớt, còn chờ ý kiến Trường Mai-Liệu. Sau khi có ý kiến của Trường Mai-Liệu, em sẽ đánh máy, quay roneo và sẽ gửi Trường.

Em sinh năm 1935 là Sói con của Chị Chenevier ở Huế. Trước năm 1975 em sinh hoạt tại Saigon, nguyên Phó Đạo-Trưởng Đạo Biển Đông 1964. Đạo-Trưởng Quảng Ngãi 1965 - Phó Đạo-Trưởng Bắc-Đầu Đà-Nẵng 1969. Đạo-Trưởng Thủ-Đức 1972. Phụ tá U.V. Huấn Luyện Miền 3 Saigon Trường Vũ Thanh Thông. BR. Thiếu 1963. BR. Kha 1967. BR.Ấu 1970. BR. Liên Đoàn-Trưởng ủy Viên 1971. BR. Tráng 1974. A.AKL cho Trường Lê Văn Ngoạn 1972. ATL Thiếu Kha cho Trường Thông 1972. Kể ra như vậy không phải để khoe khoang với Trường nhưng để Trường rõ.

Thân sinh của em cũng là Trường H.Đ. từ thời 1930 tại Miền Trung (Quảng Bình).

Trước khi rời V.N. Hội Đồng Huấn Luyện tại V.N. (gồm nhiều Trường) đã có quyết định tổ chức các khóa H.L. (chui) để hun đúc tinh thần các Trường, chuẩn bị cho tương lai khi phong trào được tái lập. Hiện đang chuẩn bị mở khóa Bạch Mã Tráng do Trường L.M. Tiến Lộc làm Khóa Trưởng

Vài lời kính tin Trường rõ. BTTT.

Bản Tin Liên Lạc. Cảm ơn Trường đã cho tin rất đầy đủ. ý kiến ghi lại hoạt động Hướng-đạo, rồi cùng gom nhau lại, với mục đích ghi lại cho thế hệ sau được biết về lịch-sử Phong Trào H.Đ.V.N.. Công việc này Trường Lão thành Trần Văn Thao rất mong muốn, trong số này có ghi thư Trường Thao, với hình ảnh Trần Huỳnh Trường. Trường Thao đang bắt đầu viết đó, ráp với tài-liệu mà Trường Lộc đang ghi lại, rồi cây cổ thụ Mai-Liệu bổ tước vào, chắc chắn tài liệu sẽ đầy đủ và chính xác. Riêng Trường nói là cựu Sói con của Chenevier phải không? Chắc chắn thuộc Bầy Liantey I Huế. Lúc đó có L.M. Gagné và L.M. Lefèbvre. Ngựa này hồi đó ở Đoàn H.T. Cảnh VII Huế. Rất trông tin Trường. Thân,

*** 8.- Thư Trường Phạm-Văn-Chương. (Úc Châu)**

Kính thưa Quý Cụ,

Bốn cháu thật là thất lễ khi nhận được Bản Tin cả năm nay mà chưa một lần hồi bật âm tín.

Hôm nay trời Úc lạnh chánh mùa Đông 4 (chắc là thua Canada) nên bốn cháu đành chịu bó gối ngồi nhà viết thơ.

Kính thưa Quý Cụ,

Được sự ủy thác của Trường Lê Văn Ba, bốn cháu chịu trách nhiệm in ấn và phổ biến lại từ một bản tin Liên Lạc rồi thành nhiều bản để gửi đi khắp Úc, cho nhẹ phần tốn kém của Trung Ương; do đó mới có phần trang Úc Châu này. Cứ 1 bản tin Liên Lạc được photo lại thì kèm thêm 1 trang Úc Châu (gửi kèm theo đây 1 bản để quý Cụ cười mà tha tội cho) vất vả được mấy số thì Liên Lạc mất liên lạc. Đùng 1 cái được tin sét đánh ngang tai như quý Cụ đều rõ và nhận được thư riêng của Cụ Tý và liên lạc lại được Liên Lạc.

Về phần Liên Lạc Canada thì ngày càng phong phú, còn trang Úc Châu thì chầy tiêu luôn vì nhiều lý do: nhân sự, tài chánh, thời gian. Do đó từ ngày nhận được Liên Lạc bộ mới đến nay chưa có phổ biến được và chưa có trang Úc Châu đính kèm chỉ có chuyen tay nhau 1 bản Liên Lạc mà xem thôi! Có cách nào gỡ được, xin Quý Cụ bày cho.

Hôm nay xin kèm 1 bản thơ của 1 Trường từ V.N. mới sang gửi cho quý Cụ để tiện đường dư luận

- 1 trang Úc Châu để cười mà tha tội.

- 1 Báo H.Đ. Úc để thưởng lãm.

- 1 trang báo nói về việc thành lập HDVN và xin 1 vài ý kiến để được phổ biến báo Liên Lạc khắp Úc.

1.- Nếu có thể được, xin Liên Lạc gửi về địa-chỉ tôi nhiều số, sau đó tôi phân phối lại cho anh em.

2.- Hay là gửi về địa-chỉ từng người ở Úc.

3.- Xin phép được đính kèm trang Úc Châu để phổ biến những tin liên quan đến Úc.

Thân ái cùng quý Cụ Btt

Bốn Cháu,

Phạm Văn Chương.

Bản Tin Liên Lạc. Rất cảm ơn Trường đã có lòng lưu ý đến Anh em Canada. Ban Biên Tập rất vui sướng đọc thư Trường và nhất là thư của Tr. Nguyễn-Văn-Thuyết, có kể những kỷ niệm ngày xưa và đặc biệt là bài nói về Cố Trường Võ Thành Minh.

- Ban Biên Tập đã gửi đến các Trường ở Úc Châu đều đặn (7 số cho 7 Trường).

Nay thêm Trường Nguyễn-Văn-Thuyết, vị chi là 8, nhưng Trường Thuyết chưa cho biết địa-chỉ, nên số 4/92 này gửi chung với Trường vậy, xin để nhờ Trường chuyển lại cho Tr. Thuyết.

Và Ban Biên Tập hết sức cảm ơn Tr. Thuyết rất nhiều và hy vọng sẽ nhận được những bài tương tự để đăng vào các số kế tiếp.

Riêng Trường Chương : với tài năng sẵn có, lối viết rất thích hợp với anh em độc giả Liên Lạc, vừa vui, vừa chí tình, anh em bên này rất mong nhận được, mỗi kỳ Liên Lạc (1 mùa 3 tháng) 1 Lá thư Úc Châu thì còn gì thích thú cho bằng.

Mong lắm thay!

Kính thân.



SỔ VÀNG

(LIÊN-LẠC số 4/92)

1. Tr. Trịnh-trương-Bình	\$10.00 Us
2. Tr. Lữ-Hùng	\$20.00 Us
3. Tr. Lê-vân-Điện	\$50.00 Us
4. Tr. Chử-ngọc-Liễn	\$10.00 Us
5. Tr. Vương-cát-Hạnh	\$50.00 Us
6. Tr. Trần-trung-Hợp	\$20.00 Us
7. Tr. Lê-mộng-Ngo	\$20.00 Us
8. Tr. Ng-thanh-Viêm	\$20.00 Us
9. Tr. Vũ-vân-Chấn	\$20.00 Us
10. Tr. Đoàn-Hữu	\$20.00 Us
11. Tr. Trần-trung-Lương	\$20.00 Can
12. Tr. Đoàn-vân-Thiếp	\$20.00 Can
13. Tr. Nguyễn-quý-Bồng	\$50.00 Can
14. Tr. Trịnh-vũ-Điện	\$20.00 Can
15. Thi-sĩ Tuấn-Việt (lần thứ 2)	\$10.00 Us
16. Bà Hiền Boase (Ottawa)	\$50.00 Can
17. Tr. Bạch-thu-Hà	\$100.00 Us
18. Tr. Trần-vân-Đường	\$25.00 Us
19. Tr. Từ-duy-Nhà	\$10.00 Us
20. Tr. Trần-Đình-Thủy	\$50.00 Us
21. Th. hữu Ng-vân-Tuấn	\$30.00 Can
22. Liên-đoàn Montréal (Bản Tin số 4/92)	\$100.00 Can
23. Tr. Nguyễn-trọng-Phụ	\$20.00 Can

TIN BUỒN

Chúng tôi vừa hay tin Chị Phan-kim-Phụng vừa qua đời ở Việt-Nam,

Bản Tin Liên-lạc xin thành thật chia buồn cùng Trường Phan-kim-Phụng và tang-quyển.

Nguyện cầu hương-linh Chị Phụng được thành thoi nơi lạc-cảnh.

Bản Tin Liên-lạc

TRẠI HỌP BẠN THẮNG TIẾN IV THÔNG CÁO SỐ 2

Trại Họp Bạn HDVN toàn thế giới lần thứ 4 sẽ được tổ chức tại LE BREUIL (Pháp) từ 12 đến 16-8-1993.

Tiếp theo Thông Cáo số 1 của Trại Họp Bạn Thăng Tiến IV ngày 1-5-1992, sau đây là chi tiết các sinh hoạt Trại, để các đơn vị HDVN chuẩn bị trước sự tham dự Trại Họp Bạn. Sự thành công của Trại Họp Bạn sẽ tùy thuộc vào sự đóng góp và chuẩn bị của tất cả các đơn vị và Liên Đoàn dự trại, vào các sinh hoạt chung. Với sự đóng góp của tất cả, chúng ta sẽ làm cho Trại Họp Bạn Thăng Tiến IV thật HẢO HỨNG và thật VUI !!!

CHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT CỦA TRẠI :

- Thứ năm 12-8 : Nhập trại - Tối : Khai mạc Đại Hội Đồng HDVN.
 Thứ Sáu 13-8 : Lễ Khai Mạc Trại. Khai mạc Hội chợ sinh hoạt.
 Ngành Tráng : Hội luận (chiều)
 Tối : Lúa trại toàn trại
 Thứ Bảy 14-8 : Ngày Văn Hóa - Tiếp tân (Các hội đoàn, thân hữu, Liên hội HD Pháp).
 Trình diễn văn nghệ dân tộc trên sân khấu.
 Tối : Sinh hoạt cộng đồng cho ngành Tráng.
 Sinh hoạt ngành. Thiểu và Thanh : Trò chơi lớn.
 Ngành Tráng : Xuất du (sáng) - Hội luận (chiều)
 Tối : Lúa trại bế mạc.
 Thứ Hai 16-8 : Lễ bế mạc. Kết thân - Chia tay.
 - Hai buổi hội luận, đề tài sẽ ấn định sau khi tham khảo ý kiến chung.
 Tr. Phạm Quân Khanh (Canada) và Nguyễn Văn Thuật (Úc) phụ trách.
 - Một buổi sinh hoạt tối trong nhà (Thứ Bảy 14-8) : Văn nghệ, vũ dân tộc các nước, trò chơi cộng đồng ... Tr. Bùi Dương Liêm (Hoa Kỳ) phụ trách phần hoạt náo.
 - Một buổi xuất du : Chi nhánh Pháp chuẩn bị lộ trình.
 * Phối hợp các sinh hoạt ngành Tráng : Lâm Ngọc Loan (Pháp).
 Lần đầu tiên trong lịch sử tổ chức các trại Họp Bạn toàn thế giới HDVN, Trại Họp Bạn Thăng Tiến IV cố sự giúp sức, cộng tác chặt chẽ của nhiều Trường thuộc nhiều chi nhánh HDVN trên thế giới.
 * Tr. Lê Phục Hưng (Canada) phụ trách công tác thông tin, liên lạc vùng Bắc Mỹ, phối hợp các công tác yểm trợ của các chi nhánh Canada và Hoa-Kỳ cho Trại Họp Bạn.
 * Tr. Nguyễn Khanh (Hoa-Kỳ) phối hợp công tác gây quỹ tại Bắc Mỹ yểm trợ cho Trại Họp Bạn.
 * Các công tác yểm trợ của các Trường vùng Âu Châu sẽ được thảo luận nhân kỳ Hội Nghị Trường Chi Nhánh Âu Châu tại Đức tháng 10 năm nay.

Ngày 12 tháng 6 năm 1992

Chuyện đầu tiên

Thân tặng các Trường già đang
gồng mình thực hiện tờ Liên Lạc.

Mấy ông **Liên Lạc** rầu rầu
"Đầu tiên" nát óc tiên đâu có liền?
"Tiên vàn" cục khổ van tiên
"Tiên khồng" sao có được tiên trên đời?

Anh em **Hướng Đạo** mỗi người
Nhớ câu góp gió tức thời bão tố
Tờ **Liên Lạc** đã ra lò
Nhiều tay góp gió thị lo nổi gì,

Cú chèo cú lái vững đi
Bốn phương góp gió lo gì mà lo
Tờ **Liên Lạc** sẽ ra trò
"Đầu tiên" **Hướng Đạo** lo cho tận tình
"Tiên vàn" đỡ cục cái mình
Bốn ông Trường Lão cười tình ngó nhau
Phen này chắc hết điên đầu ...

Tuấn Việt (July 12-92)



Tây Du

Tây Du đây không phải là truyện Tề Thiên Đại Thánh, mặc dầu năm nay là năm
"Khai". Tây Du đây là chuyện mấy ông già **Hướng Đạo** sắp đi Tây (đúng ra là đi Pháp,
nói "đi tây" sợ có người hiểu lầm là về bên kia thế giới) để Họp Bạn **THẮNG TIẾN BỐN**.

Mặc dù còn gần một năm nữa mới tới ngày Họp Bạn, mấy ông già đã nhen
ngòi được "đi Tây". Ngày nay đi Pháp, đi Mỹ, chẳng khó khăn gì đối với những ai
đang sống ngoài quê hương. Ấy vậy mà mấy ông già vẫn đếm từ ngày, chỉ mong sớm
được gặp lại anh chị em thân mến để bù lại những ngày nhớ mong, xa cách. Họp Bạn
kỳ này chắc chắn là mê ly, hấp dẫn. Ngoài những cái vui sướng gặp lại anh chị em,
ngoài những cái há hê của mấy ngày ở Trại, ngoài những trận cười đầu cả bụng, rưng
cả rưng của những đêm Lửa Trại, mấy ông già còn mong sao có dịp đi chơi. Già mà
còn ham. Mà không ham sao được! Trẻ thì còn nhiều thì giờ, tương lai còn dài, già rồi,
cuộc sống không biết được bao năm, ham để mà gò gạc. Nhưng đi chơi thì đi đâu?
Đi thăm một vài nước lân cận Pháp Quốc, chứ còn đi đâu nữa.

Ở Đức cũng có anh em chúng mình. Ở Bỉ cũng có anh em chúng mình. Ở Hòa
Lan, Thụy Sĩ, v.v... đâu cũng có **Hướng Đạo Việt Nam**, chắc là đi thăm một vài nước ở
Âu Châu cũng chẳng có gì khó khăn lắm. Thế nhưng, đối với mấy cái thân già ở Bắc
Mỹ này, cũng có ít nhiều khó khăn đấy. Tuy khó, nhưng đối với **Hướng Đạo** thì có cái gì
khó khăn ở trên đời này đâu.

Thật vậy, nếu anh em bên Pháp thông cảm, làm cho một cái "ti-nh-re", chỉ
cách mua vé xe lửa đặc biệt, thuê chỗ ngủ rẻ tiền, thì sức mấy mà "mộng không thành
... thì sao".

Mong sao những Trường "gỗ ghè" như Vĩnh Đào ở Pháp, Trần Tiền Chiêu, Đặng
Quang Thái ở Đức, Bùi Năng Phấn ở Hòa Lan, Nguyễn Xuyên ở Bỉ, v.v... cũng miễn mấy
ông già, bà già và tạo cơ hội để mấy lão niên được dịp gặp gỡ anh, chị em các nơi
bên ấy, và được dịp thăm viếng một vài nước bên trời Âu.

Bản Tin Liên Lạc.

Việc Thiện

Mỗi việc thiện: một hoa bác ái
Nở giữa giòng nhân-loại thương đau
Đóa hoa đượm ý cao sâu
Nồng hương ngào ngọt, rục mùi thơm tươi.

Cả cuộc sống trở nên vô nghĩa
Cởi trần thành mộ-địa âm-u
Khi nhân-thế sặc oản thối
Vùng trời bác-ái tới mù màn đêm.

Hoa tươi ấm lòng người đơn lạnh
Đem ừ-an thay cảnh ly tan
Thối-tha thay tiếng phàn-nàn
Nên điều nhân-nghĩa, bình-an, hiền-hòa.

Hướng-Đạo-Sinh luôn đem ánh sáng
Của **Bi-Pi** chiếu rọi nơi nơi:
- Muốn cho cuộc sống vui tươi
Hãy làm **Việc Thiện** để đời thêm hương.

Việc thiện giúp cải tà quy chánh
Dẫn con người tới cảnh vị tha
Dẫu không chung một mái nhà
Vẫn yêu đời xã hội là anh em.

Đường **Hướng Đạo** là đường bác-ái
Cây niềm tin mãi mãi vươn trường
Theo **Bi-Pi** vãng một lòng
Rừng hoa **Việc Thiện** thơm nồng bốn phương.

Tuấn Việt (7-7-1992)



*** Trưởng Trần-trung-Lương (tức nhà văn Trà-Lũ) (Toronto)**

... Tôi biết sẽ có trại Hạp Bạ ở Ottawa mà không đi dự được. Tiếc lắm. Xin Trưởng gửi cho tôi vài bức ảnh chụp với Trưởng Khắc để tôi gửi cho các báo. Số tháng 7, cuối tháng, V.N.T.P. có đôi dòng về Trưởng Khắc.

Kính chúc các Trưởng và gia-đình đầy phước lành. Báo Liên-lạc sống mạnh.

Sói con đã già Trần-trung-Lương.

Bản Tin Liên-lạc: Thành thật cảm ơn Trưởng đã bơm xăng cho Bản Tin. Hình ảnh thì sẽ gửi đến Trưởng sớm, nhưng bài tường-thuật thì chưa ... dám viết, tuy nhiên Liên-lạc số 4 sẽ có đăng (Mùa Thu 92). Chi-tiết Trại Hạp Bạ và lễ mừng Thượng Thọ Trưởng Khắc, xin Trưởng gọi Trưởng Lê-phục-Hưng thì rõ cả. Anh chàng này nhiều tài-năng lắm.

*** Trưởng Vương-Cát-Hanh (Houston)**

Bản tin Liên-lạc đã nhận được một thùng xăng Mỹ do Trưởng gửi qua. Thành thật cảm ơn Trưởng và hy-vọng xe Liên-lạc sẽ chạy tốt, khỏi bị "panne" ít nhất là hết năm nay.

*** Trưởng Nguyễn-văn-Thuất (Úc-châu)**

Phù-Sa số 2-7/1992 rất nhiều hình ảnh sinh-hoạt. Nhìn bản tin là thấy ngay những công-tình và sự gắng sức của các Trưởng bên đó, mặc dù cũng đã trải qua những ... thăng trầm (như những nơi khác). Nơi nào có Trưởng Thuất (và cả Chị Thuất) thì nơi ấy sẽ đầy những tiếng vang, có báo chí và có sự liên-lạc thăm thiết khắp nơi. Chúc Anh Chị Thuất giữ mãi mãi được niềm tin đó.

*** Trưởng Thanh-Viêm (Úc-châu)**

Lần này Liên-lạc nhận đủ bài và thơ do Trưởng gửi. Sẽ xin lần lượt đăng vào số sau, vì số 5/92 này đã "khóa trang" và đã đúng lần ranh của Bản Tin. Số 6/94 sẽ là số đặc-biệt, vừa là số Giáng-sinh, Tân-niên và Tết, hy-vọng sẽ đăng tải các bài của Trưởng.

*** Trưởng Lê-mộng-Ngo (California)**

Đã nhận được bài "Dịch cân Kinh" của Trưởng. Sẽ đăng trong số sau. Đã đưa cho Trưởng Thiết nghe đoạn thư của Trưởng nhắc tới hấn, Hấn cười và trả lời: Số kiếp không tránh nổi. Sau khi đi "tù" rồi thì đi "tu". "Tu" chán rồi thì "tự" lại với bốn trụ của Liên-lạc để giúp Ngựa kéo xe. (I) chữ của anh Thiết

*** Trưởng Gấu Hi, Nguyễn Văn Thuyết (Úc Châu).**

Cám ơn Trưởng với những tin tức và bài : "H.D.V.N. có thể nào cứu nước Việt Nam không?". Bài này đã đăng ở bản tin này. Riêng câu cuối Trưởng có ghi: "Tôi không biết 3 kỳ Hạp Bạ H.D.V.N. Hải Ngoại qua rồi đã nói gì. Nhưng kỳ thứ IV sắp tới đây ở bên Pháp (Le Breuil), xin quý Trưởng cấp lãnh đạo H.D.V.N. hải ngoại cho tôi được có tiếng nói, nhắc lại lời của Trưởng Võ Thành Minh - H.D.V.N. cứu nước Việt Nam"

Bản Tin Liên Lạc. - Thưa Trưởng Thuyết, thay mặt Hội Đồng Trung Ương H.D.V.N. (mà Ngựa C.K. cũng là một thành viên) xin kính mời Trưởng qua tham dự Trại Hạp Bạ và Ban Tổ Chức sẽ rất hân hạnh kính mời Trưởng nói chuyện với các Trưởng ở Trại Hạp Bạ khắp các Quốc Gia về dự Trại được thăm nhuần tư tưởng yêu nước của Trưởng Võ Thành Minh và tấm lòng thiết tha với quê hương đất nước như của Trưởng.

Ngựa C.K. hồi tưởng lúc còn tráng sinh, có bài hát rất hay, mở đầu bằng mấy câu:

Đời mới Tráng Sinh ta !

Kề vai cùng nhau gánh vác,

Dem Tâm trí ra làm về vang sấm-hà,

Ta tin ta.

Trên đường gay go, ta cố xông pha

v.v...

- Riêng về Trưởng Võ Thành Minh, Trưởng Mai-Liệu có ghi lại nhiều kỷ niệm, Trưởng Lâm Tô Bông viết lại một đoạn đời của Trưởng Võ Thành Minh. Trưởng Nguyễn Trọng Phu, Ngựa C.K... cũng viết lại; ngoài ra nữ sĩ Nhã-Ca cũng có ghi lại những ngày loạn lạc của "Ôn" Võ Thành Minh đi cứu trợ những nạn nhân dưới những làn đạn, gần đây trong cuốn " ánh Sáng và Bóng Tối" của Hoàng Liên nói nhiều về những ngày bị giam cầm, di-chuyển từ trại giam này sang trại giam khác và những lần vượt trại giam rồi bị bắt lại v.v...

Ngoài ra Trưởng Nguyễn Trọng Phu (Toronto-Canada) đang chuẩn bị sưu tập để thiện hiện 1 cuốn sách nói về Trưởng Dạ Mã Võ Thành Minh.

-* Thư Trưởng Trịnh Trương Bình (Cali).

... Được đọc bản tin Liên Lạc của quý Anh, tôi đã biết nhiều tin tức về H.D.V.N.. Xin chân thành cảm ơn quý Anh nhiều. Tien đây, tôi xin góp chút quà .

.. Bản tin Liên Lạc:

Xin chân-thành cảm ơn sự khích lệ quý báu của Trưởng. Rất mong nhận được đôi trang của Trưởng về các sinh-hoạt H.D. ngày xưa của Trưởng.

Thân kính

MỤC THƯ BẠN

* Thư Trưởng Trần-trung-Hợp (Wisconsin, Hoa-kỳ)

... Em đã nhận được nhiều số LIÊN-LẠC do Quý Trưởng gửi cho... Em chưa kịp hồi-âm thì gia-đình gặp chuyện buồn: vợ em hôn mê trong giấc ngủ vì đứt gân máu tại trung-tâm não-bộ. Sau ba ngày cấp-cứu trong ICU, vợ em đã lìa đời ngày 10 July 92.

Trưởng Đố-phát-Hai (Đại-diện Hội-đồng Trung-ương HĐVN) và Anh Chị em Trưởng H.Đ. xa gần đã gửi lời chia buồn tới cha con em. Em và các cháu rất xúc-động trước thân-tình này.

Em còn nhớ, sau Hợp Bạn Thăng Tiến III ở San José 1990, vợ chồng em đã họp mặt với Quý Trưởng trong bữa tiệc do gia-đình Nguyễn-văn-Hiệp khoản đãi. Đây là lần đầu tiên vợ em được gặp Anh Chị, bây giờ thì vợ em đã vĩnh-viễn chia tay.

Trong tang-lễ của vợ em, chị Lê-văn-Bacùng phái-đoàn Hội Phật-giáo Illinois đã qua phúng điếu và chia buồn với gia-đình em...

(Em xin gửi chút xăng nhưt cho tờ Liên-lạc)

Kính,

* Thư Trưởng Trần-văn-Thao (ngày 22-07-92)

... Tôi vừa được thư của Lược, có kèm theo thư gửi cho Thông. Trong thư của tôi, Lược gửi lời "cảm ơn anh" về vấn-đề gì đó. Nhân tiện Lược có cho tôi biết: "Chị Phan-kim-Phụng đã qua đời ở Việt-Nam, làm cho anh Phụng buồn, buồn quá. Muốn giết thời giờ và tránh đời sống cu-ky một mình, Phụng làm về gửi cho đầu bếp Tý xào nấu những thực-đơn, bánh trái, chắc là cu cậu nhờ lại những món chị Phụng lúc sinh-thời hay làm cho Phụng nhậu, nay phổ-biến cho anh em HĐVN già cùng hưởng..."

Anh Nguyễn-phú-Độc, người kế tiếp anh Vũ-trọng-Hoàn, làm Q. Tổng-ủy-viên HĐVM thời Ban Liên-lạc năm 1949, còn sống ở Paris nhưng già yếu lắm rồi...

Bây giờ anh em mình nói chuyện về HĐVN già trong làng Cựu Trưởng của chúng mình:

1) Ng.Q. Minh bị máy trùy, cả của VM và Mỹ, nên im như pháo tịt ngòi. Thương cái tình xưa, cái nghĩa cũ, khi còn ở VN, Lược có nhắc tôi khuyên Minh? để chờ ngày tái-lập danh-dự của anh ta. Lược phân nân là Minh không có Bảo-Huỳnh để dẫn dắt. Lược đã làm, tuy cu cậu cho là biết Minh rất kỹ. Tôi đã thử làm như Lược muốn từ 7, 8 năm nay, với một niềm kiên-nhẫn khôn tả, nhưng không hiểu Minh tin vào cái gì mà anh ta quá kiêu hãnh, tự cao tự đại, chủ-quan cho là mình biết hơn mọi người anh em và tự phát-biểu ý-kiến, tự tuyên-bố, tự khen, và nhất là cái "tôi" của anh ấy đặt cao quá. Tôi vẫn kiên-nhẫn chờ cơ-hội để sự khiêm nhượng của Minh nó át đi được phần nào cái tự kiêu tự đại để xen vào việc hòa giải. Nhưng mỗi ngày, cái sáng-kiến của anh ấy lại thêm một điều mới lạ, mà anh ta không chịu suy xét trước. Tôi tin có một hay 10 bảo-huỳnh anh ta cũng vậy thôi. Lê-mộng-Ngo, Huỳnh-văn-Diệp, Trần-văn-Đường... chả lẽ không can gián, giải-thích những điều hay, lẽ phải cho Minh sao? Lâm-văn-Phát, người biết điều hết sức, sao lại không nói phải nói trái cho Minh sao? Nhưng con ngựa bất-kham ấy tự-ái nhiều, khó mà khuất-phục được...

Chúc cả làng Liên-lạc vui mạnh và đóp thật khỏe vào vào cho có sức mà kéo cày.

Thao có lời chào các chị và các cháu.

Thân ái.

TIN BUỒN

Chúng tôi vừa được tin buồn **Chị Trần-trung-Hợp**, nhũ-danh **Đoàn-mộng-Nga**, mới từ-trần hôm 10 tháng 7, 1992 tại St Luke Medical Center, Milwaukee, Wisconsin, Hoa-kỳ, Bản Tin Liên-lạc xin thành thật chia buồn cùng Trưởng Trần-trung-Hợp, các cháu, và cầu nguyện vong-linh Chị Mộng-Nga sớm tiêu-diêu nơi miền cực-lạc.

Bản Tin Liên-lạc

TIN BUỒN

Trưởng Trần-văn-Thao vừa biên thư cho biết là Trưởng Nguyễn-tấn-Hồn, một Trưởng của thời xa xưa ở Phố Hàng da, hà-nội vừa qua đời ở Paris (Trưởng Hồn sinh thời làm tư-chức ở Pháp, mới về hưu khoảng một năm nay, tuổi khoảng 70. Năm 1991, Trưởng Thao có dịp hội-ngộ với Trưởng Hồn ở Paris tại nhà một người bạn).

Nhân dịp này, Bản Tin Liên-lạc xin nguyện cầu linh hồn Trưởng Nguyễn-tấn-Hồn được an vui nơi vĩnh-phúc.

Bản Tin Liên-lạc

CẢM TẠ

Chúng tôi xin chân thành cảm tạ:

- Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni
- Ni sư Viên Quang, Ban Quañ Trị, quý Đạo Hữu và Gia Đình Phật Tử chùa Phước Hậu, Milwaukee
- Hội Phật Giáo Việt Nam tại Illinois
- Linh Mục Lãnh Đạo Công Đoàn Công Giáo Việt Nam, Milwaukee
- Hội Đồng Trung Ương và quý Trưởng Hướng Đạo Việt Nam
- Quý Cu, quý Ông Bà, Anh Chị Em thân bằng quyến thuộc
- Quý Đồng Nghiệp, Đồng Hương
- Anh Chị Em làng Tân-Hương
- Anh Chị Em Sinh Viên Việt Nam tại Marquette University

đã hộ niệm, chia buồn, phúng điếu và dự Tang lễ của Vợ, Mẹ chúng tôi là

Bà TRẦN TRUNG HỢP
Nhũ Danh ĐOÀN MỘNG NGA
Từ trần ngày 10 tháng 7 năm 1992
Tại St. Luke Medical Center
Milwaukee, Wisconsin USA

Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ suất, kính xin Quý Vị niệm tình thứ lỗi cho.

Tang Gia Kính Bái

Chồng: Trần Trung Hợp
Các con: Trần Trung Hiếu
Trần Diễm Hạnh
Trần Trung Hậu,
Trần Trung Hiến
Trần Diễm Hằng

3307 S. Third Street
Milwaukee, WI 53207

NHẮN TIN

- Nghệ sĩ Quỳnh-Hương gửi lời thăm Thi-sĩ Tuấn Việt
Địa-chỉ Liên lạc : Hội Bô Lão Houston N.V.
1441 W. MT, Houston, TX. 77038
Đ.T. (713) 847-9221

- Tr. Vinh Đào (Pháp)
Địa chỉ ghi rất đúng : 1 Square Ann Frank
78280 Guyancourt
France

thế mà Bưu Điện Tây trả lui và đóng 1 con dấu to tổ bố :

"N'habite pas à l'adresse indiquée.

Retour à l'expéditeur".

Biết mô mà rò chừ !

Số 5/92 sẽ gửi nhờ địa chỉ Trường " Voi già " vậy !

(Và trông địa chỉ mới của Tr. Vinh Đào)



NHẮN TIN

* Trường Hoàng-ngọc-Châu (Florida)

Chắc Trường bạn lắm hí! Lần này bài "Hương-đạo: Một phương-pháp giáo-dục nhân-vị" của Trường Cung-giữ-Nguyên (Phần I). Rất mong nhận các phản kể tiếp để tiếp-tục đăng vào những số sau.

Ngoài ra, có tin tức gì về Hương-Đạo bên xứ nắng ấm ấy, viết cho anh em các nơi biết với. *Thân ái.*

* Trường Lê-phục-Hung (Toronto)

Đã nhận thư của Trường. Đối-chiếu những tài-liệu mà Ngựa này có, thì bản kê mà Trường gửi đến, còn thiếu nhiều lắm. Ngựa sẽ sao lục trong dịp nghỉ hè này để gửi đến Trường nội trong tháng 9-92. Xin yên tâm. *Thân ái.*

* Trường Vinh-Đào (Pháp)

Thời-gian Trường lưu lại Montréal quá ngắn ngủi. Chỉ sinh-hoạt được một đôi lần, quá ít. Biết thì giờ Trường quá bận, lần sau nên thu xếp để anh chị em Montréal có dịp trao đổi kinh-nghiệm với nhau cho vui, nhất là "Hai Khung trời" đặc-biệt. Nhớ lâu dài.

* Trường Nghiêm-văn-Thạch (Pháp)

Ghé Montréal mấy ngày mà không có dịp hội-ngộ với anh em Ban Biên-tập Liên-lạc, tiếc quá! Anh em ở đây mong mỗi dịp này học thêm kinh-nghiệm Voi già khi gồng mình thực-hiện tờ "Giữ Vững" ở Pháp những năm trước đây. Lần này cho "án treo". Lần sau phạt đấy nhé! *Thân.*

Nhóm Tinh-Thần BADEN POWELL
Chi Nhánh CANADA
8237 De Teck
MONTREAL (P.Q.)
(514) 352-2647 H1L 1H2

To. _____

