



# hên lạc

Tiếng nói của Hướng Đạo Trưởng Niên  
Nhóm Tinh Thần B.P. thực hiện



**Bộ mới - Số 42**  
Phát hành tháng 06-2002



## **BẢN TIN LIÊN LẠC**

TIẾNG NÓI CỦA PHONG TRÀO  
HƯỚNG ĐẠO TRƯỞNG NIÊN VIỆT NAM



### Ban Sáng lập

Lê Văn Ba  
Phan Như Ngân  
Trần Văn Thao

### Ban Phụ Trách

Hoàng Ngọc Châu  
Trần Trung Hợp  
Nguyễn Đức Phúc  
Phạm Văn Thiết  
Nguyễn Văn Tĩnh  
Lê Thọ  
Nguyễn Trung Thoại  
Trần Minh Thường  
Mai Xuân Tý (con)



Liên Lạc phát hành mỗi năm 4 số  
**Xuân, Hạ, Thu, Đông**

Bài vở, thư từ xin gửi về  
**Nguyễn Trung Thoại**  
6362 Westbury, Montreal  
P.Q. H3W-2X3 Canada



### Hình Bìa

Kỷ niệm Trại Hợp Bạn  
**TRĂNG BOM 1958**

## **NAM ~ QUAN ƠI ! . . .**

Ơi có phải trong ta chai đá  
Mà đứng đứng - đất mất nhà tan  
Chúng mới dâng có ải Nam-Quan  
Chú cho đến Cà-Mâu - cũng kệ !

Ơi có phải ta không còn lệ  
Mất niềm tin - chẳng hướng vào đâu  
Nay thời gian - liều thuốc nhiệm mầu  
Quên mau chóng tháng ngày - dĩ vãng !

Hay thật sự an lòng thoả mãn  
Nên hết rồi vương vấn Quê-hương  
Vi không còn là khách viễn phương  
Đã đổi lớp với tuồng dân mới ! ?

Nên căm tức hay thật tình hồ hởi  
Muốn quay lưng hay che kín ngậm ngùi  
Khi bàn ăn vẫn còn đĩa sớ đôi  
Thật không dễ sớm chiều mất gốc !

Tim nhói dạ đau - muốn bật khóc  
Khi được tin đất Cao Lạng mất dần  
Xưa Cha Ông gìn giữ từng phân  
Nay con cháu khơi khơi để mất !

Nam-Quan ơi ! Gọi thầm trong tiếng nấc  
Nguyễn-Trãi đưa cha đến ải địa đầu  
Mà bây giờ tên đâu còn nữa đâu  
Được thay bởi họ Nùng - con rơi bác !

Ơi, thật là chua xót  
Ta đối gương - bắt lực nhìn mình !  
Phải chăng vì mãi lạng thình  
Nên chúng tha hồ Non sông dâng bán  
Ta làm gì đây hỏi bạn đồng tâm ! ? !

—  
Minh-Trang (Bức-Quốc)





## Lá Thư Mùa Hẹn bạn

Liên-lạc số 42 này đến tay bạn đọc thì một số lớn Trưởng, Tráng-sinh và anh chị em Hướng-đạo Việt-nam chuẩn bị tham dự Trại Hẹn bạn Thăng Tiến 7 ở Houston, Texas, Hoa-kỳ, cho nên hình bìa của Liên-lạc in lại tấm hình của kỳ Trại Hẹn Bạn Tráng Bom, Biên-hoà để nhắc lại một kỷ-niệm thật đẹp xa xưa ấy.

Trong mấy tháng qua, Phong-trào chúng ta có nhiều cái tang lớn lao. Chúng tôi hiểu, lẽ ra không nên nhắc chuyện buồn vào những dịp vui như Trại Hẹn bạn, nhưng theo đạo lý phương Đông : Nghĩa tử, nghĩa tận. Hướng chi các Trưởng Huỳnh-văn-Diệp, Nguyễn-văn-Thở là những người đã đóng góp nhiều, tạo điều kiện làm nên HDVN ở trong nước cũng như ở Hải-ngoại. Quan tâm đến các Trưởng ấy là mối lo chung, các Trưởng ấy mất đi, đồng nghĩa với sự mất mát không phương bù đắp, khiến cho các Trưởng kỳ cựu đã hiếm, lại càng hiếm thêm. Liên-lạc số này đăng ba bài nhắc đến Trưởng Nguyễn-Văn-Thở, do các Trưởng Trọng-Kim, Sói Trầm ngâm và Phạm-trọng-Hạnh+Hoàng-Kim-Châu mỗi bài có một số kỷ-niệm, một vài hình ảnh, một số bài học quý giá, với những nét thương tiếc rất là Hướng-đạo.

Anh em chúng tôi quan niệm rằng sự đóng góp của các Trưởng Tiền Bối trong gần 70 năm qua là vô cùng phong phú thì việc khai thác các tài-liệu, các hồi-ký, các chuyện truyền-khẩu, dưới nhiều góc độ khác nhau, từ nhiều nhân chứng khác nhau rất cần thiết. Mỗi chân dung của một Huynh-trưởng là một đền đài di tích, với dấu vết rêu phong của thời gian đã chất ngất thành men say như rượu quý, ngọt ngào mỹ tửu của tình Người, tình Huynh Đệ Hướng-đạo. Trước sau, chúng tôi chỉ có một tin tưởng : Chúng ta còn phải làm rất nhiều mong thu thập được những tài liệu cần thiết. Tôi nhận ra một điều rằng việc gì mình không làm được thì rồi sẽ có người khác làm mà họ cũng sẽ làm được, có khi còn hay hơn mình.

Tiếc là Phong-trào HDVN chúng ta chưa có một ... "Sử-Gia" để ghi chép lại những sự kiện ấy. Mong thay !

Chúng tôi đã nhiều lần nhắc : " Tương-lai Phong-trào HDVN ở trong tay các Trưởng trẻ. Các Bạn hãy tiến lên, tiến mạnh hơn lên, Kính Trọng, nhưng đừng nhường bước Đàn Anh". Chúng tôi xin nói rõ hơn :

Một Trưởng rời đất nước trong năm 1975, ở lứa tuổi 50 (như thế để dễ bề suy luận), chúng ta liên tưởng đến các Trưởng như Tr. Mai-Liệu, Tr. Đình-xuân-Phúc, Tr. Trần-Văn-Thao v.v.. Những vị này có đến 50 năm gắn bó với tập tục, truyền thống HDVN, có tầm cỡ lớn trong Phong-trào. Như thế phần Đồi của các Vị nói trên quá dài và quá mạnh, không có một sức mạnh nào có thể chen vào để ly-khai các tập tục HD ngày trước ra khỏi con người của các Trưởng ấy.

Còn một Thanh niên vào cỡ tuổi 20 đến 30, cũng rời Quê-hương vào 1975. Lứa tuổi này khá đông, tuy cái vốn Đồi 20 đến 30 năm tuy không nhiều nhưng đủ mạnh để đương đầu với ảnh hưởng của ngoại cảnh tại xứ người. Khó khăn lắm mới có thể xóa bỏ vốn liếng HD trong người họ được. Lứa tuổi ấy bây giờ đang bước qua trung-niên, có thể nói họ là "Thành phần chủ-lực" trong sinh hoạt HDVN hải ngoại hiện nay.

Xa hơn nữa, những em bé chào đời trong vài ba năm trước (hay sau) 1975, chuyện này mới đáng ngại. Các em chịu ảnh hưởng nặng nề của nền văn hoá bản xứ, cho nên tiếng Việt nếu còn tồn tại trong các em, là nhờ nỗ lực ghê gớm của bản thân các em và Cha Mẹ. Không phải tất cả các em trong lứa tuổi này đều lãng quên tiếng Việt, một số phụ-huynh hữu tâm đến Văn hoá nước nhà, đã đặt kỳ vọng vào Phong-trào HDVN để con em họ còn có may giữ được tiếng Việt càng nhiều, bằng phương-pháp vừa chơi vừa học.

Biết được bài toán như vậy, Chúng ta hãy cùng nhau cố gắng tìm cách giải. Hội nghị Trưởng trong kỳ Hẹn Bạn này mong đợi ý kiến đóng góp của Bạn. Chúng ta noi gương Nguyễn-Trái mà tin tưởng rằng :

"Bản tộc ta thời nào, ở đâu cũng có nhân tài".

*Liên-Lạc*



# TR. NGUYỄN-VĂN-THƠ ĐÃ VĨNH VIỄN RA ĐI . . .

Trọng-Kim

\*\*\*\*\*



Tr. Nguyễn-Văn-Thơ (trái) và Tr. Trần-Văn-Khắc (mặt). Ảnh do TR3/NN thực-hiện ở Trại TT3 1988

Vào một buổi sáng chớm thu năm ngoái, tại căn nhà dưới những tàn cây lớn ở vùng Tây-Nam Houston, Trưởng Nguyễn-văn-Thơ, ngồi trên xe lăn, dù đã không còn có thể nói được sau cơn chấn động tim vào hơn hai năm trước nhưng vẫn náo nức, mặc chiếc áo thun có dấu hiệu của một kỳ Họp Bạn HĐVN ở Hải ngoại để chờ hai cựu UV. của Hội Hướng-đạo ngày trước ở V.N. đó là Tr. Đỗ-Quý-Toàn từ Quận Cam, California và Tr. Trương-Trọng-Trác ở Houston, dĩ cùng còn có cả bác-sĩ Việt-Nguyên, một Huynh-trưởng HĐ cũ, cũng ở Houston.

Trưởng Thơ ngồi yên cả giờ, nghe mọi người nói chuyện, có vẻ như Trưởng hiểu rõ nhưng Trưởng chỉ ngồi bất động, tay run run và mắt nhiều lúc như mờ ướ.

Trưởng Phan-Nguyệt-Minh (Phu-nhân của Tr. Thơ), cũng từng là Hội-trưởng Hội Nữ HĐVN thuở trước, cho biết : mỗi khi có anh em HĐ cũ tới thăm, nhất là những người từng làm việc sát cánh với Trưởng, Tr. Thơ đều có những bồn chồn, xúc cảm như trên. Tr. Nguyệt-Minh còn cho biết thêm, dù sức khỏe như vậy nhưng Tr. Thơ vẫn ước mơ được ngồi trên xe lăn để đến tham dự trại Họp Bạn Thế-Giới của HĐVN ở Hải ngoại vào cuối tháng 6 sắp tới, được tổ chức gần Houston.

Cách đây 3 năm, Tr. Thơ sau cơn tai biến mạch máu não (stroke) đã bị tê liệt, bắp thịt không hoạt động được. Trưởng không thể ăn và phải đặt ống ở bụng xuyên qua da vào bao tử để được nuôi bằng chất dinh dưỡng lỏng. Do đó, Trưởng thường bị nhiễm trùng và biến chứng phụ nên ra vào bệnh viện thường xuyên . Hôm 3 tháng 3, Trưởng cảm thấy khó thở, gia đình vội chở vào bệnh viện, nhưng Trưởng đã qua đời vào buổi tối hôm đó, lúc 7g58 phút, thọ 77 tuổi.

Trong lễ cầu nguyện cho Trưởng Nguyễn-Văn-Thơ dành riêng cho các Trưởng và Hướng-đạo-sinh Việt-nam ở Houston vào tối 7 tháng 3 ở nhà quàn Earthman RestHaven, Tr. Trương-Trọng-Trác (cựu UV Ngành Thiếu Hội HĐVN) và Tr. Nguyễn-Đình-Thư (cựu UV liên-lạc Quốc-tế Hội HĐVN) đã vinh danh Trưởng Nguyễn-Văn-Thơ như một vị Hội-trưởng có tầm nhìn xa, đã yểm trợ cho việc trẻ trung hoá cấp lãnh đạo Trung-ương của Hội HĐVN trước đây, cũng như thay đổi nhiều cơ cấu tổ chức, phương thức huấn luyện để HĐVN theo kịp trình độ chung của các Hội HĐ tiên tiến trên Thế giới.



Sau 1975, tại Hải ngoại, năm 1983 Tr. Nguyễn-văn-Thơ đã hỗ trợ cho Tr. Trần-Văn-Khắc (người đã sáng lập Phong-trào HĐ ở VN vào năm 1930) để đứng ra triệu tập Hội-nghị TRƯỞNG HĐVN toàn Thế giới tại Costa Mesa (Nam California) thành lập ra cơ cấu Hội-Đồng Trung-Ương HĐVN, được sự công nhận của Văn-phòng HĐ Thế giới hầu phối hợp sinh hoạt trong các Hội HĐ nơi Quốc-gia mình định cư. Chính cơ cấu này đã đứng ra tổ chức mỗi 3 năm một lần cuộc Họp Bạn HĐVN trên toàn Thế giới mang tên "Thăng Tiến" mà trại đầu tiên tổ chức ở Pháp năm 1985. Đến nay, Trại Họp Bạn Thế giới này đã tới kỳ 7. Trại Họp Bạn Thăng Tiến VII sẽ tổ chức ở Houston vào cuối tháng 6 năm 2002.

Tr. Nguyễn-Văn-Thơ đã là Hội-trưởng Hội HĐVN nhiều năm (trước 1975) và cũng là Chủ-tịch Hội-đồng Trung-Ương HĐVN (ở Hải ngoại) nhiều nhiệm kỳ. Trách-vụ sau cùng là Cố-Vấn Danh-Dự của Ban Thường-vụ HĐTU/HĐVN.

Tang lễ Trưởng Nguyễn-Văn-Thơ được tổ chức vào sáng 11-3-2002 tại Nhà Thờ Giáo xứ Đức Mẹ La-Vang ở Tây Bắc Houston.

Sáu Huynh-trưởng HĐVN trong đồng-phục HĐ đã cùng nhau khiêng quan tài để tiễn đưa lần cuối người Đàn Anh suốt cuộc đời đã hy sinh cho sự sống còn của Phong-trào Hương-đạo Việt-nam, ở trong cũng như ở ngoài nước. ✨



Các Ủy-viên lãnh-đạo HĐTU/HĐVN đứng chụp tại lâu đài Jambville (Pháp) trong kỳ Họp Bạn Thăng Tiến I - 1985. Nhìn từ trái qua phải, các Trưởng: Nguyễn-Trung-Thoại, Nguyễn-Văn-Thơ, Trần-Van-Khắc, Mai-Xuân-Tý, Nghiêm-Vân-Thạch, Mai-Liệt và Trương-Trọng-Trác. (Các Trưởng Khác và Trưởng Tý đã qua đời). Ảnh do Minh-Hà NN. thực hiện.



## Trại Thăng Tiến 7 Hưởng-Đạo Trưởng Niên làm gì ?

Trại Họa Bạn là một cơ hội rất tốt, 3, 4 năm mới có một lần, anh chị em HĐVN có dịp gặp gỡ nhau hàn huyên tâm sự, ôn lại những kỷ-niệm xa xưa một thời vang bóng, các vị Trưởng niên nhìn sự tiến bộ của thế hệ đàn em, đàn con, đàn cháu để mừng cho Phong-trào.

Riêng các HĐ Trưởng-niên cũng như các Trưởng không đơn vị, cùng các Tráng sinh **cũng có nhiều việc** cần ghi nhớ để đến tham dự những phiên họp cần thiết như sau :

1. **Chủ-nhật 30-6-02**, từ 8 đến 9 giờ tối sẽ có buổi Hội-ngộ HĐ Trưởng Niên.
2. **Thứ ba 02-7-02**, từ 9 đến 11 g. sáng : Họa Khoáng Đại HĐ Trưởng niên.
3. **Thứ năm 04-7-02** : Từ 8g30 đến 10 g sáng : Họa các Đơn-vị Trưởng HĐ Trưởng niên (Lý-trưởng, Xóm-trưởng, hoặc Đại-diện) .
4. **Thứ sáu 05-7-02** : Từ 8g30 đến 9g30 : Họa đúc kết và chia tay trước khi Chính thức Bế Mạc Trại.



## NGỰA

Bao giờ xe tứ được về đây  
Tàu cũ chuồng xưa vẫn đợi ngày  
Hàm thức dây cương ghim nước kiệu  
Yên da roi cột giục đường bay.  
Bọc thây chiến địa đèn ơn cả  
Tung bụi trường sa đáp nghĩa dày  
"Mã đáo thành công" lời chúc tốt  
Ký thờ vượt khó rẽ tài hay ...

Tiêu Nhơn Khải (V.N.)

## Thông báo về Hội Nghị Trưởng



Thưa quý Trưởng cùng các bạn Tráng Sinh

Chiếu tinh thần điện thư của Tr. Vĩnh Đào, Chủ Tịch BTV-HĐTƯ/HĐVN, chúng tôi xin thông báo:

Buổi Hội Nghị Trưởng (HNT) sẽ được diễn ra tại Trại Thăng Tiến VII (địa điểm sẽ do Ban Tổ Chức TT VII thông báo sau) vào **trưa Thứ Ba, 2 tháng**

7 năm 2002. Các đề tài sẽ được thảo luận:

1. Kế hoạch Phát Triển.- Các dự án, kế hoạch cần thực hiện để phát triển phong trào HĐVN (gồm những dự án, kế hoạch về sinh hoạt, họa bạn, huấn luyện, tài chánh, v. v . . .) Tr. Võ Thành Nhân chịu trách nhiệm điều hợp đề tài này.

2. Truyền Thống, Tập Tục.- Làm sao để duy trì bản sắc Việt Nam trong khi sinh hoạt đơn vị – Ấn định một số tập tục cần duy trì trong các đơn vị HĐVN, v.v... Tr. Hoàng Ngọc Châu chịu trách nhiệm điều hợp đề tài này.

Để HNT có hiệu quả cao nhất, xin mời quý Trưởng và Tráng Sinh tham gia thật đông để đóng góp ý kiến trong phần thảo luận ngõ hầu có được những đúc kết tốt đẹp nhất để trình trước Đại Hội Đồng vào tối Thứ Tư, 3 tháng 7 năm 2002.

Thân ái chào quý Trưởng và các bạn Tráng Sinh.

Hồ Thành Nhân và Hoàng Ngọc Châu





# NHÌN LẠI HAI NĂM

## Từ Trại Bạch Mã đến Đồn Đồng Hới

Bửu Sao

Vào năm 1944, cách đây đúng 58 năm, đoàn Nguyễn Trường Tộ, 12 Huế, cùng 11 đoàn khác thuộc tỉnh Thừa Thiên tham gia trại Đạo Bạch Mã. Đối với tôi, cũng như đối với số đông các bạn cùng lứa tuổi, trại Đạo này là một trong những cuộc họp bạn lớn cuối cùng của giới trẻ Việt Nam tự do trước ngày nhường bước cho những hội đoàn "cứu quốc" của Đảng CS. Nay tôi còn nhớ tên một vài trưởng đã có mặt tại trại: về phía người Việt có các trưởng Phan Như Ngân, Cung Giữ Nguyên, Trần Điền, cha Jean Marie Nguyễn Văn Thích tuyên úy; về phía người Pháp hai trưởng Niedrish và Béraud, nữ trưởng Chennevier. Trong đoàn 12 chúng tôi, có anh Doãn Đức Thoang, đoàn trưởng, anh Nguyễn Sảng Đoàn phó; các đội trưởng và phó đội có anh Phục, anh Phạm Trọng, đội Sóc, tôi Bửu Sao, Trưởng Đình Đồng đội Ong, ngoài ra quên hết, ngay cả tên các đội sinh của mình, ngoại trừ Phan Thiện Vinh, "chủ quậ" của Đội, nay là tiến sĩ hóa học bên Mỹ. Nếu có bạn nào đọc trang hồi niệm này rồi nhắn tin: "còn có ta đây!" bạn ấy sẽ mang lại thêm một niềm vui mới cho tất cả. Sau đây một vài kỷ niệm khó quên:

Trại trưởng Bạch Mã nằm trong một lòng chảo khá rộng, giữa rừng thông trên núi, được thành phố nghỉ mát Bạch Mã bao quanh; một con suối trong mát róc rách xuyên qua trại, đây là nơi cắm lều. Quanh viền lòng chảo là cơ sở của trại trưởng, nơi sinh hoạt tinh thần nhà nguyện, phòng họp, sân thể dục, sân lửa trại. Quay về sinh hoạt trại đoàn Nguyễn Trường Tộ, dụng cụ dựng trại của mỗi đội gồm có một lều vải rộng cỡ 2 x 6 thước, độ vài chục cái cọc sắt, mấy cuộn dây dũa

lớn, nhỏ, và dao, rựa để đốn tre, chẻ củi. Mỗi đội tùy nghi chọn cách dựng trại mình. Đội Ong chúng tôi gồm có đến 9 móng, đông nhất đoàn. Thay vì cắm lều sát mặt đất để hứng lạnh, chúng tôi tảo bạo dựng một chòi tre sàn cao 1 thước. Cái tảo bạo này được mỗi đội sinh "thông cảm" vào ban đêm, khi Phan Thiện Vinh rên la cha ời mẹ ời! con đau lưng quá! với các thanh tre kéo kè kéo kẹt suốt đêm đệm nhạc. Kéo sau là một tiếng merde! rống lên vì một chiếc giò nào đó lọt xuống dưới sàn lều. Vào giữa tuần, toàn Đạo có cuộc chơi lớn. Tiêu đề là "Thuật sống dai" (l'art de survivre). Mỗi đội được cấp một con gà sống và hai ký gạo. Lối làm cơm rất đơn giản: màn thử nhất: con gà bị cắt tiết xong để nguyên lông, mổ úc ra, móc hết ruột gan mẽ vứt đi, nhét vào chỗ trống gạo, muối, tiêu, rau cỏ, nước lã, rồi may kín lại: đây là kỹ thuật "nồi da xáo thịt" Mông cổ. Màn thử hai: đất sét nhồi nhuyễn, trét chung quanh con gà, dày như quả bí ngô, đoạn chiếc "nồi da" được đặt trên một đống củi, châm lửa đốt. Trong khi một chú em có phận sự ngồi canh lửa, mọi đội sinh tiếp tục tham gia cuộc chơi lớn. Độ hai tiếng đồng hồ sau thì mọi người cùng nhau về tụ điểm, sang màn thử ba: lăn quả đất ra ngoài đống lửa, dùng một tảng đá búa đôi ra; đất sét đã hoá gạch kéo theo đám lông gà khô cứng, bên trong "lộ diện" một cô gà trần trụi trắng nõn, chín muồi, thơm phức. Hôm ấy toàn đội chia nhau một bữa cơm gà trộn đất sét; khá ngon, ngon vì đói, thêm vào cái hưởng vị rừng rú thật ... khó quên. Các trưởng đi thanh tra các tiệm cơm gà nấu đất, rồi cho điểm: điểm cao thấp do ở mức độ gà nung chín, sạch lông, và không bén



đất quá nhiều. Có đội nào đạt được tiêu chuẩn không? tôi không biết, nhưng đã đạt kết quả: ai cũng khoai trá vì đã thực hiện được một việc làm khác người trần tục. Trại Đạo Bạch Mã kéo dài một tuần lễ, nhưng thật ra quá ngắn vì quá vui, với cái linh cảm những phút quá vui này sẽ không bao giờ trở lại. Các trại sinh công giáo buổi sáng dậy sớm một giờ đi xem lễ. Sau đó mọi đoàn cùng tập thể dục, rồi họp mặt chào cờ, có ngày còn có lễ tuyên lời hứa cho một vài em. Thời gian còn lại dùng vào việc học kỹ thuật hưởng đạo, huấn luyện tinh thần, tập hát, đi "explo" vào rừng giở đùi cho mấy con vắt hút máu, đi khám phá những khe, suối, ghi chép mấy loại cây cỏ hoa, lá, học thắt gút, làm cầu khỉ, đóng bè sang suối, dùng dây leo thành đá v.v.

Trên chuyến tàu về Huế, anh Phó đoàn đưa ra một tin vui-buồn: tin anh đoàn trưởng Doãn Đức Thoang được bổ làm tri huyện trong tỉnh Quảng Ngãi. Cuộc bàn giao sẽ được tổ chức trong buổi họp kỳ tới. Anh Doãn Đức Thoang sẽ giao đoàn cho anh Phan Như Ngân, đạo trưởng, anh Ngân sẽ tạm đảm nhận chức vụ đoàn trưởng đoàn hưởng đạo công giáo Việt Nam duy nhất tại Huế thời đó. Sau cuộc cách mạng tháng tám 1945, đúng một năm sau, anh phó đoàn Nguyễn Sàng xung phong hàng ngũ Thanh niên tiên tuyến vào Nam đánh Pháp, anh Phục lên giữ chức đoàn phó, anh Phạm Trọng, thay anh Phục làm đội trưởng đội Sóc. Sau cuộc cách mạng đổi đời tháng tám 45, mỗi lần đi trại đoàn hay trại đội đều có một tên công an theo sát các cuộc họp. Vào cuối hè 1946, đoàn nhận được tin anh đoàn trưởng Doãn Đức Thoang bị hành quyết tại Quảng Ngãi, anh Nguyễn Sàng mất tích trong cuộc chiến miền Nam. Các đoàn Hưởng Đạo Huế dần dần rã đám, kẻ ra Bắc, người vào Nam. Anh Bộ, thuộc đoàn Bạch Đằng, nay là thanh niên tiên tuyến, từ trong Nam trở ra đi phép, kể lại chuyện thật "nồi da xáo thịt" đầu tiên giữa hai toán lính người Việt. Hai đội trưởng Phạm Trọng và Bửu Sao rủ nhau ra Vinh định sung vào bộ đội đi đánh Tây. Phạm Trọng nhập giải Phóng quân, Bửu Sao, vừa đến

nơi thì có tin người anh họ Bửu Khiêm thuộc Quốc Dân Đảng bị trấn nước, bèn đổi ý, xin nhập trường Phan Sinh, tiếp tục học ban tú tài. Phạm Trọng đến trường Phan Sinh chia tay vào một chiều cuối thu 1946, chúng tôi bắt tay trái chào Hưởng đạo lần chót, không hẹn ngày gặp lại. Chỉ độ tháng sau thì có người đến đưa tin anh trưởng đội Sóc Phạm Trọng đã bỏ mình trong lúc chỉ huy trung đội tấn công một đồn lính Pháp tại Đồng Hới.

Suốt 7 năm kẹt ở liên khu Tư, tôi nhận được tin các trưởng Tạ Quang Bửu, Hoàng Đạo Thúy, với các tiến sĩ Nguyễn Mạnh Tường, Trần Đức Thảo ở quanh quần đảo đây, khi thì liên khu Tư khi thì lên vùng Việt Bắc. Người bạn đồng hành của tôi tại trường Phan Sinh là Nguyễn Khắc Dưỡng, bào đệ của ông Nguyễn Khắc Viện thuộc ban lãnh đạo cộng sản.

Tâm trạng những con người vốn quen đứng thẳng nói thật nay bị các lựa chọn chính trị chi phối giữa hai chiến tuyến: trước kia là anh em, nay là kẻ thù. Nhưng khi anh em gặp lại nhau, bắt tay trái trong tinh thần Hưởng đạo, thì chắc vẫn cùng nuôi một ý tưởng: Hưởng đạo một thời, Hưởng đạo muôn thuở. ❀



Từ quốc lộ 1A, phóng tầm mắt nhìn về phía núi, đó là rừng nguyên sinh Bạch Mã



Đấu ấn xưa còn ghi lại trên tấm biển xi-măng



Những biệt thự hoang phế như thế này đang dần được khôi phục



# Tâm sự của một Lý-Trưởng làng Bách-Hợp



Được biết trong kỳ Trại Hợp Bản HĐVN (TT7) tại Texas, Hoa-kỳ, các Cựu Lý làng Bách-Hợp khắp nơi sẽ họp để bàn chuyện đại-sự. Chắc chắn đây sẽ là một dịp tốt để các Cựu đốc bầu tâm sự và để nâng ly rượu mừng Bách Niên Giai Lão.

Nghe nói mà thêm quá chùng. Lý tui cũng muốn vượt trùng dương, bay qua xứ cao bồi để được gặp các bạn tri-âm, những người cùng hội cùng thuyền, nhất là Cựu Trùm Lý-Trưởng Thiên-Lý-Mã của xứ Mộng-Lê-An bạch-tuyết.

Nhưng (cái nhưng rất đáng ghét) lực bất tòng tâm, vì năm nay Lý tui đang vác trên tám bó niên-kỷ, sợ bay đường trường áp huyết tăng vọt thì "Adieu veau, vache, cochon, couvée" và ... un point final !

Vì không qua Mỹ để được gặp quý Cựu Lý, nên Lý tui xin kể hầu quý Cựu một mẩu chuyện xưa (nhưng có thật) của Lý tui, để quý Cựu suy gẫm :

Năm tui học 2<sup>ème</sup> année Collège Vinh, có một Giáo-sư mà học sinh thường gọi là cụ Th. Cụ dạy Pháp-văn rất hay. Một hôm Cụ bảo tôi lên bảng đọc bài học thuộc lòng (Récitation) bằng Pháp-văn. Chẳng may tôi đọc không thông suốt, bị Cụ cho điểm xấu và Cụ nói : "Je vous donne deux points par pitié" và tiếp bằng tiếng Việt : "Học hành như Cựu thì sau này chỉ có nước làm Lý-trưởng là cùng".

Tôi rất ngạc nhiên không hiểu tại sao Cụ Th. lại dùng các chức năng Lý-trưởng để làm một cái mốc xấu trên đường tiến thân của con người khi bước vào đời. Có lẽ Cụ nghĩ rằng làm Lý-trưởng thì không

cần học hành gì nhiều chẳng ? Hay là Cụ đã bị ảnh hưởng bởi hình ảnh cụ Lý Toét trong tờ tuần báo Phong-hóa của Nhóm Tự-lực Văn-đoàn ? Cựu Lý Toét thời thập niên 30 và 40 là điển hình của lớp dân ngu, sản phẩm của chính sách ngu dân của thực dân Pháp thời xa xưa ấy.

Thế rồi từ sau ngày nước Việt-Nam ta được Độc-lập đến nay, cái chức vụ Lý-trưởng đã biến mất và được thay thế bởi các chức vụ mới như Xã-trưởng, Chủ-tịch Ủy-ban Hành-chánh Xã v.v...

Mãi đến tháng 8 năm 1993, bản Điều-lệ Hướng-đạo Trưởng-niên V.N. mới chào đời và khai sinh một số chức vụ như Tiên-Chỉ, Thủ chỉ, Lý-trưởng, Hướng Bốn, Mõ Làng ...



Cựu Hoàng-Hội lớp 2<sup>ème</sup> année Vinh và Cựu Lý Làng Victoria

Và thế là vì tuổi cao nên đương nhiên tôi trở thành Lý-trưởng Làng Bách-Hợp Victoria, ứng-nghiem với lời nói của Giáo-sư Th. cách nay 65 năm.

Một điều đáng mừng là các Cựu Lý Bách-Hợp ngày nay rất văn minh và rất Hướng-đạo, chứ không phải như các Cựu Lý ngày xưa dưới con mắt của Giáo-sư Th. và của báo Phong-hóa của nhóm Tự-lực Văn-đoàn.

Riêng về phần tui, Lý-trưởng Victoria, còn được Thủ-Tướng Úc-Đại-Lợi cấp Bằng Khen nhân Năm Quốc-Tế Thiện-Nguyện (International Year of Volunteers 2001) nhờ các hoạt-động xã-hội trong 10 năm qua.

Thiết tưởng đó cũng là một vinh-dự cho Cựu Lý Kangaroo vậy .

Melbourne, tháng 4-2002  
Lý Victoria, Úc-châu.



## Vinh Biệt Trường Nguyễn Văn Thơ



**Trường Nguyễn Văn Thơ**

Trường Philippe Nguyễn Văn Thơ sinh ngày 2 tháng 6 năm 1924 tại Bến Tre, Việt Nam. Trường đã giả biệt Rừng ngày 3 tháng 3 năm 2002 tại thành phố Houston, tiểu bang Texas. Hưởng thọ 77 tuổi.

Tin Trường Nguyễn Văn Thơ từ trần được loan nhanh đến các Trường và các đơn vị Hướng Đạo Việt Nam trên khắp thế giới. Chỉ trong mấy tiếng đồng hồ sau khi tin buồn được loan, ban tổ chức trại họp bạn Thăng Tiến VII nhận được rất nhiều điện thư, điện thoại từ các

nơi gửi về nhờ chuyển đến gia đình Trường Phan Nguyệt Minh (phu nhân Trường Nguyễn Văn Thơ) để phân ưu. Trong số điện thư phân ưu có điện thư của Trường Vĩnh Đào – là chủ tịch Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam.

Sau cuộc hội ý của các Trường Đỗ phát Hai, Lương hoàng Nam và Hoàng kim Châu thì các đơn vị Hướng Đạo Việt Nam tại Houston sẽ xin phép gia đình của Trường Nguyễn Văn Thơ để tổ chức một thánh lễ cầu nguyện và tham dự lễ an táng Trường Nguyễn Văn Thơ. Thánh lễ được tổ chức vào lúc 7 giờ tối ngày 7 tháng 3 tại nhà quàng Earthman Rest Heaven và lễ an táng được cử hành vào lúc 9 giờ sáng ngày 11 tháng 3.

Trong thánh lễ cầu nguyện tối 7 tháng 3 với sự hiện diện của các Trường và đoàn sinh thuộc các liên đoàn La Vang, Pháp Luân, và Lạc Việt. Trường tham dự thánh lễ cầu nguyện gồm có: Đỗ phát Hai, Lương hoàng Nam, Trần Văn Thắng, Trần kim Thoa, Vương Văn Thư, Nguyễn Cao Bình, Nguyễn thị Từ Vân, Nguyễn hữu Phúc, Đậu hữu Hiệp, Nguyễn ngọc Oanh, Nguyễn kiều Chinh, Vũ ngọc Linh, Nguyễn đức Khôi, Thomas Tuấn Trần, Nguyễn phước Hoàn, Vũ quốc Tuấn, Nguyễn tiến Phúc, Phạm trọng Hạnh, Cao ngọc Cường, . . . Ngoài ra còn có sự hiện diện của các Trường kỳ cựu Nguyễn đình Thư, Trương trọng Trác, Vũ mạnh Hùng, và Trường linh mục Trần ngọc Huỳnh.

Hai bên linh cửu của Trường Nguyễn ngọc Thơ là vô số vòng hoa phân ưu – thương tiếc của các hội đoàn, tổ chức, bạn bè, trong đó có những vòng hoa của các đơn vị Hướng Đạo tại



thành phố Houston, Dallas-Fort Worth và của một số các đơn vị từ nơi xa gửi về.

Thánh lễ cầu nguyện do Trưởng linh mục Trần ngọc Huỳnh và Trưởng Vũ mạnh Hùng đồng tế theo nghi thức Công Giáo. Sau thánh lễ, các Trưởng và đoàn sinh lần lượt đi ngang qua trước linh cửu để viếng và chào Trưởng Nguyễn văn Thơ lần cuối. Trong không khí yêu thương của đại gia đình Hướng Đạo, các Trưởng Nguyễn đình Thư, Đỗ phát Hai và Trương trọng Trác lần lượt nhắc lại những kỷ niệm buồn vui trong thời gian làm việc và sinh hoạt với Trưởng Nguyễn văn Thơ lúc Trưởng là Hội Trưởng Hướng Đạo Việt Nam (trước 1975) và là chủ tịch Hội Đồng Trung Ương HĐVN (1985 – 1993). Trưởng Phan Nguyệt Minh và gia đình rất xúc động và cảm ơn các Trưởng và các em đã đến với gia đình trong những giây phút đau buồn nhất.

Sáng thứ hai, 11 tháng 3. Lúc 9 giờ sáng, các Trưởng Đỗ phát Hai, Vương văn Thư, Hoàng Dũng, Lương hoàng Nam, Lê văn Điền, Trương trọng Trác, Nguyễn đức Tuệ, Nguyễn cao Bình, Nguyễn minh Triết, Vũ mạnh Hùng, Nguyễn đình Thư, và Hoàng kim Châu đã có mặt tại nhà thờ La Vang. Khi xe tang chở linh cửu của Trưởng Nguyễn văn Thơ đến thì các Trưởng Trương trọng Trác, Nguyễn đức Tuệ, Vũ mạnh Hùng, Hoàng Dũng, Lê văn Điền, Nguyễn Cao Bình, Vương văn Thư, và Hoàng kim Châu khiêng linh cửu vào bên trong thánh đường để cử hành thánh lễ an táng.

Một vị đại diện đoàn thể tuyên đọc tiểu sử và cuộc đời hoạt động của Trưởng Nguyễn văn Thơ trong hơn 50 năm phục vụ quốc gia và dân tộc, đặc biệt là trong lãnh vực văn hóa, giáo dục và thanh niên. Thánh lễ được đồng tế bởi các linh mục Đoàn đình Bảng, Nguyễn hữu Dụ, Trần ngọc Huỳnh, Nguyễn thế Phiệt, Trần ngọc Thụy, và thầy phó tế Nguyễn kim Khánh. Rất

đông các cựu viên chức VNCH, tướng lãnh, giáo sư đại học, bác sĩ, nha sĩ, các môn đồ của Trưởng cùng bạn bè và nhiều vị đại diện các hội đoàn, tổ chức, cộng đồng đến dự thánh lễ an táng.

Mười một giờ thánh lễ chấm dứt. Các Trưởng Hướng Đạo khiêng linh cửu ra xe tang để đưa Trưởng về nơi an nghỉ cuối cùng.

Tại nghĩa trang Earthman Rest Heaven, Trưởng linh mục Trần ngọc Huỳnh làm lễ tiễn biệt. Nhiều bạn đồng sự, bạn bè, đại diện đoàn thể đọc lời phân ưu, nói lời vĩnh biệt cùng Trưởng Nguyễn văn Thơ với lòng thương tiếc vô hạn.

Trưởng Hoàng kim Châu đã đọc bài điệu văn tiễn biệt gây xúc động cho gia đình Trưởng Nguyễn văn Thơ và những người tham dự lễ an táng. Sau đó, Trưởng Trương trọng Trác gửi đến Trưởng Phan Nguyệt Minh và gia đình những lời phân ưu của các Trưởng ở trong nước. Các Trưởng đứng chung quanh huyệt mộ đồng chào tiễn biệt. Bài ca “Chung Một Đường Lên” được cất lên để tiễn chân Trưởng Nguyễn văn Thơ về miền bình an vĩnh cửu. Bài hát “Chèo Thuyền” là bài hát mà Trưởng Nguyễn văn Thơ thích và thường hát đã được các Trưởng đồng hát vang sau khi đặt những đoá hoa yêu thương lên linh cửu của Trưởng.

Lễ an táng vừa chấm dứt thì trên bầu trời u ám của Houston cũng bắt đầu rơi rớt những giọt mưa . . .

\*\*\* Phạm trọng Hạnh và Hoàng kim Châu tường thuật \*\*\*





## Hướng-Đạo ... và Tôi

**LTS:** *Tr. Nguyễn Thành Công một thành viên tích cực của Cộng Đồng Việt Nam tại Hoa Thịnh Đốn trong suốt 2 thập niên 80 và 90. Nguyễn Thành Công đã cùng Lê Thùy Lan phối hợp là "MC" tại buổi lễ khai mạc trại Họp Bạn Thăng Tiến 6. Hiện nay, anh cùng gia đình sinh sống tại Arizona.*

Tôi bắt đầu sinh hoạt HĐ vào năm học đệ lục (lớp 6). Tôi cũng muốn nhắc đến người đã khuyến khích lẫn "bắt" tôi vào Hướng Đạo chính là anh tôi. Anh tôi đi HĐ khi còn trọ học Trung Học ngoài Huế. Khi anh vào SG sống với gia đình trong đó có tôi, anh vừa dỗ dành vừa đặt để mọi sự để tôi bắt đầu gia nhập HĐ. Tôi nói "đặt để" vì Anh đã tìm tòi các đơn vị HĐ ở SG, mà lúc đó anh chưa quen thuộc, viết đơn cho tôi, chở tôi tới gặp anh đội trưởng trong lần họp đội đầu tiên. Lúc đó anh còn học lớp đệ Nhị, chưa làm ra tiền, nhưng anh lấy tiền dành dụm, ra khu Dân Sinh mua cho tôi những đồ dùng trang bị HĐ từ đồ phế thải quân đội như bi đông, ba lô, vớ len, dây dù, lều cắm trại cũ... Anh cũng chở tôi lên Hội Quán HĐVN ở đường Bùi Chu để mua cho tôi những phẩm nang HĐ... Viết những điều này, tôi muốn nói đến sự yêu thích đời sống HĐ mãnh liệt của anh tôi (mà anh phải tạm ngưng để dùng thì giờ trong những năm thi cử vào giai đoạn luật động viên đang đè nặng lên tương lai của thanh niên VN lúc đó), và sự lo lắng của Anh đối với tôi để muốn tôi cũng dự phần những điều Anh yêu thích...

Tôi là một thiếu sinh đội Sóc, Thiếu Đoàn Đại La, Đạo Hoa-Lư. Tôi còn nhớ anh đội trưởng của tôi tên Hậu, anh đoàn trưởng tên Đắc. Nơi họp đội thường xuyên của chúng tôi là sân vận động Hoa-Lư. Đôi khi chúng tôi cũng họp đội ở công viên Vạn Xuân, nằm trên đường Công Lý.

Tôi không thể nào quên lần đầu tiên đi cắm trại ở Thủ Đức. Lúc đó tôi mới là tân sinh chỉ

mới đi họp đội 2 tuần, chưa tuyên hứa và tất cả vẫn còn là mới mẻ đối với tôi. Chúng tôi đều đi xe đạp, đến đất trại theo ngõ xa lộ Biên Hòa. Thử thách đầu tiên trong quãng đời Hướng Đạo của tôi là phải đạp xe lên dốc cầu Lớn Xa Lộ Biên Hòa. Trong lúc tôi gò lưng trên con ngựa sắt cũ kỹ, vai đeo ba lô treo nổi niêu song chảo, bên hông xe cột một bó gậy để dựng lều, dốc cầu dường như cao thẳng đứng 90 độ, và đỉnh cầu sao cao vời vọi. Đã vậy xe tôi lại trảng niềng mà tôi không đủ kinh nghiệm sắp sẵn để sửa xe trước khi lên đường, khiến mỗi vòng đạp, chiếc xe càng rên xiết, như muốn đứng lại và sẵn sàng tuột dốc. Nhiều lần tôi đã muốn ngừng lại, xuống đất xe đi bộ qua khỏi dốc cầu. Nhưng nhìn trước và sau, các bạn đồng đội của tôi, người này theo sau người kia đều đặn cố gắng đi tới. Điều này khiến tôi phải trấn áp ý nghĩ bỏ cuộc cho thử thách đầu tiên của mình. Rồi thì tôi tiếp tục cố gắng theo từng vòng quay bánh xe, và cuối cùng tôi cũng lên được đến đỉnh dốc cầu cùng các bạn đồng đội. Một kỷ niệm sâu đậm khác phải kể đến là đêm tĩnh tâm và buổi lễ tuyên hứa. Những giây phút đó sao quá thiêng liêng và từ đó đã tiềm tàng ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi sau này. Ngoài ra, những kỷ niệm nghịch ngợm, hồn nhiên của tuổi thiếu niên thì không thể kể hết, như lần cắm trại ở bãi Tầm Dương, Vũng Tàu với những bữa cơm trộn...cát. Đã vậy, vì sợ mất phần, A Toàn đã nhổ toẹt một bãi nước bọt vào đĩa tép rang, vậy mà mọi người trong đội vẫn tỉnh bơ chiếu cố tận tình... như không có chuyện gì xảy ra..

Nhìn lại, sau khi sinh hoạt HĐ của tôi tạm ngưng, tôi nhận ra đời sống HĐ vẫn ảnh hưởng trong tôi mãi về sau. Tôi vẫn là một thiếu sinh luôn sắp sẵn và "cố gắng hết sức" trong những điều tôi chọn là ý nghĩa trong cuộc sống, trong những việc làm chung để chu toàn những đóng góp nhỏ nhoi của mình. Tôi cũng nhận ra, trong mọi sinh hoạt tập thể tôi dự phần, từ



những công tác xã hội vào những năm cuối trung học khi còn ở quê nhà, đến những sinh hoạt thanh niên, cộng đồng tại Hải Ngoại, những kỹ thuật tổ chức, điều động, lãnh đạo trong các tập thể đều áp dụng những kỹ thuật HĐ... Và chắc chắn, thế nào tôi cũng tìm ra được những thành viên đã từng hoạt động Hướng Đạo. Như vậy, tuy trong những sinh hoạt không mang màu áo HĐ, tôi vẫn tìm thấy tinh thần HĐ khắp nơi, mỗi ngày trong cuộc sống, và càng nhận ra ý nghĩa câu “HĐ một ngày, HĐ mãi mãi”...

Tôi còn nhớ, vào năm 1983, sau cao điểm thuyền nhân tị nạn, sinh viên VN theo học tại các trường đại học vùng Hoa-Thịnh Đồn càng trở nên đông đảo. Các bạn SV lúc đó chợt muốn có một cơ hội để SV các trường sinh hoạt với nhau tạo sự kết thân, bắt mối dây liên lạc... Từ nhu cầu đó, một trại hè liên trường mang tên “Đường VN” (ĐVN) được thực hiện tại Luckett. Tuy đa số các anh chị trại viên không phải là Hướng Đạo Sinh, thậm chí chưa từng đi cắm trại bao giờ, trại hè ĐVN vẫn có đủ những hương vị của một trại họp bạn HĐVN.

Điều kiện đất trại hoàn toàn thiên nhiên, phải nói là hoang dã. Đó là một ruộng trồng đậu, nằm bên cạnh giòng sông Potomac ở một vùng quê hẻo lánh miền Bắc Virginia. Lều được dựng lên trên thửa đất đã bị bừa lên lồi lõm, cứng như những tảng đá. Nước uống phải đi xách từ giếng nước cách đất trại vài cây số, không có điện, nhà vệ sinh... Phương tiện thiếu thốn, nhưng sinh hoạt trại lại đầy đủ các tiết mục rất “HĐ” như nấu ăn ngoài trời, đêm văn nghệ lửa trại, thi đua trò chơi lớn, giờ tinh thần... Từ những ngõ ngàng, “kinh hãi” vì chưa bao giờ phải sống trong một điều kiện quá hoang dã, các trại sinh “bất đắc dĩ” lần hồi hợp tác với nhau trong những thi đua sinh hoạt trong ngày và vui cười thỏa thích, lôi cuốn với những trò chơi áp dụng từ sinh hoạt HĐ. Những trại viên lúc đó, chắc cũng đã có những kỷ niệm để đời.

Tôi còn nhớ, trong phần thi đua trò chơi lớn, ở phần hóa trang, có cô đã tự vợ vội, gắn lên mình những cành lá mà không biết đó là “Poison Ivy”... Điều đáng ghi nhận từ trại hè ĐVN, nhiều người SV tham dự sau này là những người đã có những đóng góp tích cực trong nhiều sinh hoạt đa dạng và phong phú của tập thể và cộng đồng người Việt vùng HTĐ; trong đó có những người hiện đang là những Trưởng góp phần phát triển mạnh mẽ phong trào HĐ trong vùng....

Phong trào HĐVN đã trải qua hơn 70 năm thăng trầm theo vận nước, đánh dấu bao công sức và cống hiến của những thế hệ tiếp nối nhau. Và cho đến hôm nay vẫn còn biết bao những huynh trưởng của tôi cũng đang trong hoàn cảnh ấy trên quê hương mình? Hướng Đạo Sinh dần dần thân đi trước cho sự trường tồn của phong trào cũng như cho lý tưởng quốc gia. Viết đến đây, tôi lại nhớ đến anh tôi, người đã hướng dẫn tôi đến với phong trào HĐVN, đang tôi tả, vật lộn với cuộc sống từng ngày nơi quê nhà. “Ó Đầm Đạm” ngày nào vẫn còn trung thành với những lời tuyên hứa, gắng sức giữ vững sự trong sạch, lương thiện trước những thử thách của một xã hội rách nát, suy đồi...

Và còn biết bao những huynh trưởng của tôi cũng đang trong hoàn cảnh ấy trên quê hương mình? Với bối cảnh hiện tại ở trong và ngoài nước, phong trào HĐVN trở nên cần thiết hơn bao giờ và cũng gặp nhiều thử thách hơn bao giờ. Ước mong sao phong trào HĐVN phát triển mạnh mẽ để nối tiếp trao lại lớp trẻ VN lớn dậy trên xứ người một hành trang vững chãi tiến bước vào tương lai, và cũng để chuẩn bị cho một ngày mai góp phần xây dựng quê hương. Đó là ngày mà người dân trong nước được bình đẳng trong việc thể hiện lòng “trung thành với tổ quốc” theo ý thức của mình, cũng như thật sự được “trung thành với tín ngưỡng, tâm linh” như điều tuyên hứa đầu tiên của người HĐ.

Nguyễn Thành Công



## Tr. KIM KYU YOUNG NGƯỜI BẠN QUÝ CỦA HDVN.

Trưởng Kim Kyu Young, Giám-Đốc Văn-Phòng Á-châu/Thái-Bình-Dương, người đã tham dự hai Trại Họp Bạn HDVN Thăng Tiến V và Thăng Tiến VI với anh chị em HDVN chúng ta, và cũng là người đã hai lần hân hoan đón tiếp Phái-đoàn HDVN tại các Hội-nghị Á-châu/TBD ở Hong Kong năm 1998 và New Delhi năm 2001.

Tr. Kim Kyu Young sẽ về hưu vào tháng 6 năm nay, nhưng hiện nay tên của người kế vị Giám-đốc Á-châu/TBD chưa được công bố.

Văn-phòng HD Á-Châu/TBD có yêu-cầu Trưởng Vinh-Đào, Chủ-tịch HĐTU/HDVN tham gia vào một quyển "Sách Lưu Niệm" sẽ trao tặng cho Trưởng KIM vào ngày Tr. Kim về hưu. Trong những trang viết cho Tr. KIM, Tr. Vinh-Đào có nhắc lại những kỷ-niệm giữa Tr. KIM với HDVN, và chép tặng bài thơ " Nam Hành Biệt Đệ" của một nhà thơ đời Đường : Vi-Thừa-Khánh :

Đạm đạm Trường giang thủy  
Du du viễn khách tình  
Lạc hoa tương dữ hận  
Đáo địa nhất vô thanh .

## Liên-Lạc số 41 bị trả lui !

Cầm vàng mà lợi sang sông,  
Vàng trôi không tiếc, tiếc công cầm vàng.

\*\*\*

1. Tr. Nguyễn-Đức-Linh, ở Oklahoma, USA.
2. Tr. Bùi-Văn-Giải ở Portland, Oregon USA.
3. Tr. Nguyễn Th. Long, Fairfax, Virginia USA.
4. Tr. Trần Kinh-Thành, 91000 Evry, France.
5. Tr. Trương Dư A, Alexandria, Virginia, USA.
6. Tr. Lý-Trí Thanh-Lương, 77200 Lognes, France.
7. Tr. Trang Hồng-Phi ở Annandale, Virginia, USA.

Ai biết địa chỉ mới, hoặc các Trưởng này "Đi Lạc" ở mô, xin cho biết, kéo gửi tằm bậy, uống bấu-phí lắm. Đa Tạ.

## TIN BUỒN



Được tin Trưởng Nguyễn Quỳnh-Hoa Cựu ALT Ngành Ấu, Hội Hướng-Đạo Việt-Nam (trước 1975) đã tạ thế vào lúc 2g30 ngày 23-2-2002 tại Vùng Thủ-đô Hoa-Thạnh-đón, hưởng Thọ 70 tuổi.

Xin thành thật chia buồn cùng Tang-Quyển và Cầu nguyện Hương-Linh Trưởng Quỳnh-Hoa được sớm thành thới nơi miền Lạc Cảnh.

**Ban Phụ-Trách Bản Tin Liên-Lạc**

## Nhắn Tin

Các Trưởng Tô Văn-Phước, Vũ Văn-Chấn, Nguyễn Minh-Thế và một số đồng các Trưởng khác :

"Việc gửi tiền như các Trưởng đang làm, không có chi trở ngại cả. Nếu gửi tiền tươi dưới 50\$ và địa chỉ viết rõ ràng thì Liên-lạc nhập vô kho an toàn, tiện lợi đôi bên. Xin cứ rứa mà làm."



## ĐÁP ĐỀ ƠN MẸ

“ Người con chịu ơn Mẹ rất lớn, chẳng bao giờ trả hết được. Nhưng cách tốt hơn hết là tỏ lòng biết ơn và ăn ở cho xứng đáng với công lao của bà (Lời BP trong “Đường Thành Công”, Hiểm trở thứ 3, tiểu mục Anh Hưởng của Mẹ )

*Biết bao vị thành danh, đạt đắc  
Đều thành tâm nhận thức như sau :  
“ Nhờ ân đức Mẹ dày sâu  
Ra công uốn nắn bấy lâu nên người ”*

*Đôi mắt Mẹ vui tươi trước nhất  
Nâng niu con dẫn dắt vào đời,  
Mong con nhân cách cao vời  
An lành thể xác, rạng ngời công danh*

*Lòng hiếu kính con dành cho Mẹ  
Là sống sao nên kẻ đường hoàng  
Tinh trong trắng, ý đoan trang  
Lương tâm ngay thẳng . . . là đàng noi theo.*

*Trước cám dỗ làm điều sai quấy  
Bóng Mẹ hiển lại thấy hiện lên  
Đó là lời Mẹ dạy khuyên  
“Sống theo đạo lý mới nên thân mình”*

*Con xin nguyện lòng thành ghi nhớ  
Lời khuyên răn, dạy dỗ bấy lâu  
Sống sao để Mẹ khỏi sầu  
Sống sao xứng với công đầu dưỡng nuôi*

*Điều Luật 2 dạy người Hưởng Đạo  
Lời khuyên răn Hiếu thảo tỏ tường.  
Ý BiPi chớ coi thường  
Ngàn đời HIẾU ĐẠO là đường chính danh*

*Tuấn Việt*

## CHÚC MỪNG



### NHẬN ĐƯỢC HỒNG THIỆP VÀ THIỆP MỜI CỦA CÁC ANH CHỊ :

1. Trưởng NGUYỄN VĂN-EM , San Jose  
Tổ-chức lễ Thành-hôn cho Trưởng-nam là  
Nguyễn Tăng Anh-Tuấn  
sánh duyên cùng Giai-nhân  
Lê Thiên-Kiên  
Trưởng nữ của Ông Bà Lê-Đức-Ngọc.  
Hôn lễ cử hành ngày 18-05-2002.
2. Tr. NGUYỄN-MINH-PHÚC ở Ottawa  
Tổ-chức lễ Vu-qy cho Trưởng nữ là  
Nguyễn-Thị Tô-Hân  
kết hôn cùng cậu  
Hà-Chánh-Đông  
Trưởng nam của Ông Bà Võ-Văn-Kha  
Hôn lễ được cử hành ngày 15-06-2002.
3. Tr. NHỮ -VĂN-TRÍ ở Maryland  
Tổ chức lễ Vu-qy cho Trưởng nữ  
Nhữ Đoàn Diễm-Thu  
kết hôn cùng cậu  
Nguyễn-Quang-Hiền  
thứ nam của Ông Bà Nguyễn-Văn-Tuyên  
Hôn lễ sẽ được cử hành ngày 22-06-2002.

Rất tiếc, chúng tôi ở xa không đến để nâng  
ly rượu mừng Hai Họ và xin đặc biệt gửi  
lời CHÚC MỪNG đến các  
Tân-Lang và Tân Giai-Nhân được :  
TRẦN VĂN HẠNH-TRẦN

\*\*\*

Phong-trào Hưởng-Đạo Trưởng Niên  
và Gia-Đình Nguyễn-Trung-Thọai.



## ĐÁM TANG TRƯỞNG NGUYỄN VĂN THƠ

Trưởng Nguyễn Văn Thơ, nguyên Hội Trưởng Hội Hướng Đạo Việt Nam từ cuối thập niên 1960 cho đến năm 1975 và Chủ tịch HHTU/HĐVN Hải ngoại đã tạ thế ngày 3 tháng 3 năm 2002 tại tư gia ở Houston sau nhiều năm bị tê liệt phải nằm một chỗ và lễ an táng đã được cử hành trọng thể vào ngày 11 tháng 3 năm 2002.

Phong trào HĐVN vừa mới mất Trưởng Huỳnh Văn Diệp, cựu Tổng Ủy Viên, nguyên Chủ tịch Ban Thường Vụ HHTU/HĐVN không bao lâu thì nay lại mất thêm Trưởng Nguyễn Văn Thơ, thật là những mất mát to lớn xảy ra liên tiếp cho phong trào.

Qua vai trò Hội trưởng Hội HĐVN một thời gian dài nhất so với các Hội trưởng tiền nhiệm, từ cuối thập niên 1960 cho đến khi di tản vào năm 1975 và Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch Hội đồng Trung ương HĐVN Hải ngoại từ 1983 đến 1994, Trưởng Thơ đã đóng góp cho phong trào HĐVN rất nhiều công sức. Trong giai đoạn Trưởng Thơ làm Hội trưởng hội HĐVN điều rõ rệt không ai chối cãi được là phong trào HĐVN đã phát triển mạnh mẽ nhất với trên 12 ngàn HDS ghi tên bảo hiểm vào năm 1974. Nhờ uy tín và sự vận động của Hội trưởng Nguyễn Văn Thơ mà các sinh hoạt của Hướng đạo VN đã được sự hỗ trợ của các cơ quan công quyền, nhất là trong việc gửi HDS tham dự các trại huấn luyện và hội nghị trường quốc tế cũng như các trại Hạp bạn HĐ thế giới... Cũng trong thời gian Trưởng Thơ làm Hội trưởng hai trại Hạp Bạn HĐVN toàn quốc đã được tổ chức, một tại Suối tiên, Thủ đức vào năm 1970 với trên 8 ngàn trại sinh VN cùng sự tham dự của các HDS Hoa kỳ, Úc đại lợi, Tân tây lan, Trung hoa, Thái lan và Trại Hạp Bạn đã được Tổng thống VNCH đến khai mạc; sau đó một trại Hạp bạn toàn quốc khác được tổ chức tại Tam bình, Thủ đức vào năm 1974 với sự tham dự của trên 4 ngàn trại sinh.

Ra hải ngoại, Trưởng Thơ cũng không quên HĐ nên đã tham gia vào Hội đồng Trung ương HĐVN Hải ngoại với vai trò Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch HHTU/HĐVN Hải ngoại từ năm 1983 cho đến năm 1994 mới tạm ngưng vì lý do sức khỏe.

Tin Trưởng Nguyễn Văn Thơ qua đời đã được loan truyền nhanh chóng trong Cộng đồng người Việt

tại Houston và đã khiến mọi người bù ngùi thương tiếc vì Trưởng Thơ ngoài sinh hoạt Hướng Đạo còn tích cực tham gia vào rất nhiều đoàn thể xã hội và chánh trị khác nữa từ trong nước cho đến ở hải ngoại.

Trước nhất về phương diện xã hội, Trưởng Thơ là sáng lập viên và Chủ tịch tiên khởi của Hội Ái hữu Việt Nam tại Houston, hội này ngày nay đã lớn mạnh và trở thành Cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận. Trưởng Thơ cũng là Chủ tịch tiên khởi của Cộng đồng Công giáo Việt Nam, địa phận Houston-Galveston từ năm 1975 đến 1980. Ngoài ra, vì là một bác sĩ giáo sư nha khoa tại Đại học Nha khoa Saigon đồng thời là giáo sư nha khoa của Đại học Nha khoa Texas nên Trưởng Thơ cũng được đồng nghiệp và môn sinh tín nhiệm vào chức Chủ tịch Hội đồng Đại học Nha khoa Lưu vong từ năm 1975 đến năm 1996. Trong chức vụ này Trưởng Thơ đã can thiệp hữu hiệu với các giới chức liên hệ trong chánh quyền Mỹ để văn bằng tốt nghiệp nha khoa của đại học Saigon được thừa nhận và cho phép các cựu nha sĩ Việt Nam được thi bằng tương đương để hành nghề lại ở Hoa kỳ.

Về phương diện chánh trị, Trưởng Thơ với một lập trường quốc gia vững chắc đã tích cực tham gia vào các đoàn thể chánh trị chống Cộng như Liên minh Dân chủ Việt Nam Tự do do cố Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy sáng lập và Liên minh Toàn dân Việt Nam Quốc gia của cố Ngoại trưởng Việt Nam Trần Văn Lắm làm Chủ tịch.

Ở trong nước trước 1975, trong suốt mấy chục năm phục vụ đất nước Trưởng Thơ đã đảm nhiệm nhiều chức vụ từ Giáo sư Nha khoa, Khoa trưởng Đại học Nha-Y Saigon, Đồng lý Văn phòng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục, rồi Tổng trưởng Bộ Văn hoá Giáo dục và Thanh niên. Ngoài ra, Trưởng Thơ cũng tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội và đã đảm nhiệm các chức vụ như Thống đốc Hội Lions quốc tế, khu hội 311, Chủ tịch Phong trào Trí thức Công giáo, Chủ tịch Ban Cố vấn VOVINAM Việt Võ Đạo...

Cho nên, sự ra đi của Trưởng Thơ không những là một mất mát cho phong trào HĐ mà còn là



một mất mát to lớn cho cộng đồng VN nói chung và cộng đồng VN tại Houston nói riêng.

Ngày đám tang Trưởng Thơ, trời cũng buồn thương cho một người tài ba nên từ sáng trời đã âm u buồn thảm. Dù thời tiết không thuận lợi, các thân bằng quyến thuộc, các bạn bè gần xa, các đồng sự, đồng môn, các môn sinh trong ngành nha, các chiến hữu, các Trưởng HĐ già, trẻ đã hiện diện đông đảo trong Thánh lễ An Táng, chiếm gần đầy thánh đường có sức chứa khoảng một ngàn người của Giáo xứ Đức Mẹ La vang vừa mới xây cất xong.

Sau thánh lễ, sáu trưởng HĐ trong đồng phục đã cùng khiêng linh cữu của Trưởng Thơ ra xe tang đi về nơi an nghỉ cuối cùng. Đoàn xe của người tiễn đưa dài ngoằn ngoèo theo sau xe tang đi về nghĩa trang Earthman nằm cạnh xa lộ I-45 có rất nhiều cây thông cao luôn vi vu điệu nhạc sầu muộn thướt. Đến nơi các trưởng HĐ lại khiêng linh cữu Trưởng Thơ vào nơi huyệt mộ giữa một vòng cung dài những tràng hoa phúng điếu. Sau những nghi thức sau cùng của cha chủ lễ là phần đọc điếu văn. Qua các bài điếu văn của đại diện các đoàn thể, trong đó có bài điếu văn rất văn hoa và cảm động của Trưởng Hoàng Kim Châu, mọi người hiện diện đều ngậm ngùi tiếc thương cũng như khâm phục cho một người tài ba nhưng rất hiền hoà suốt một đời không ngừng dấn thân cho công ích và phục vụ đất nước. Nhiều giọt lệ thương cảm đã lăn dài trên má nhiều người thân và bạn bè.

Sau đó là lễ xếp quốc kỳ VNCH vàng ba sọc đỏ của đại diện các đoàn thể quân đội. Được biết linh cữu của Trưởng Thơ đã được phủ bởi quốc kỳ Hoa kỳ và VNCH suốt thời gian tang lễ. Hai lá quốc kỳ Việt Mỹ sau đó được trao lại cho Chị Nguyễn Văn Thơ tức Trưởng Phan Thị Nguyệt Minh, cựu Tổng Ủy Viên Hội Nữ HĐVN.

Giữa tiếng hát bài Nguồn Thật của các Trưởng HĐ, linh cữu của Trưởng Thơ được từ từ hạ huyệt, đó đây lẫn trong tiếng hát là những tiếng nấc nghẹn ngào như những lời chào vĩnh biệt. Cộng với những giọt lệ của người, trời bỗng lâm râm đổ mưa như cùng khóc cho người vừa nằm xuống. Khi linh cữu đã yên vị, một hàng dài những người tiễn đưa lần lượt duyệt qua và đặt lên linh cữu Trưởng Thơ những bông hồng đỏ thắm như mối thâm tình nồng đậm mà Trưởng Thơ lúc sanh tiền đã dành cho mọi người cũng như của mọi người đã dành cho Trưởng Thơ.

“Anh em chúng ta chung một đường lên” “Chung một đường lên đến nơi nguồn thật

“Nguồn thật là đây sức sống vô biên

“Sống vô biên là sống cùng tạo vật...”

Đúng vậy, Trưởng Thơ từ nay sẽ sống cùng tạo vật, một nơi có sức sống vô biên, tràn đầy nguồn thật. Nguyện cầu Trưởng Thơ được mãi sống trong Nguồn Thật nơi cõi Vĩnh Hằng.

Houston, 3/2002

Sói Trám Ngâm





## Chuyện xưa, thêm một lần để nhớ .....

S.T.T. Trương-Hân-Thanh

Họp Bạn HDVN Thăng Tiến 7 sắp tới, càng đến gần ngày, lòng tôi lại càng náo nức mong chóng đến để thoả lòng ước muốn.

Bống dưng có những bất ngờ đã xảy ra làm tôi thất vọng và lấy làm tiếc không đến tham dự được. Tôi vốn sản mắc bệnh nghẽn tim mạch từ 8 năm trước. Tháng 7/2001 vừa qua, bệnh của tôi đột ngột biến chứng, có hôm tim mạch nhảy đến 150 nhịp/phút. Từ ngày mắc bệnh hiểm nghèo đến nay, tôi không còn tự do như trước, mỗi khi làm việc gì, đi đâu xa, tôi đều hỏi ý kiến vị bác sĩ chuyên khoa. Mỗi đây trong dịp khám định kỳ, tôi hỏi vị bác sĩ này là tôi có thể xuất cảnh được hay không? bác sĩ trả lời: "Nếu anh thấy khoẻ thì có thể đi được". Trái với những lần trước, khi có lời tôi yêu cầu, bác sĩ khẳng định đi được hay không, và nếu được là cấp giấy giới thiệu cho tôi tiện việc ra đi.

Năm tháng qua và mỗi đây, nhiều Trưởng lão thành đã qua đời: Từ Tr. Trần-Trung-Du, Tr. Trần-Xuân-Long ở quê nhà, rồi đến các Trưởng Nguyễn-Đức-Phúc, Huỳnh-Văn-Diệp, Nguyễn-Văn-Thơ, Nguyễn Quỳnh-Hoa đều rú nhau qua Thế-giới khác. Không rõ hồn thiêng các vị kể trên có hưởng được một cuộc vui mới như những anh em còn sống cầu nguyện hay không? Riêng tôi cảm thấy lạc lõng bởi có ý định tìm gặp thăm hỏi các Anh Lớn lần cuối ở TT7, ngoài anh chị em HD, tôi còn gặp được nhiều bạn bè khác và các cháu chất định cư vùng đó. Như vậy, điều mong mỏi của tôi không thực hiện được, thật sự ngoài ý muốn.

\*\*\*

Như mở, trong trí tôi hiện ra khung cảnh ngày xưa, có lần gặp Tr. Nguyễn-Văn-Thơ ở Đại-Hội-Đồng thường niên năm 1969 tại Đà-nẵng. Vô tình trong bữa ăn trưa, tôi ngồi đối diện, hôm ấy Trưởng nói chuyện với anh em ngồi gần về món su bấp luộc. Trưởng bảo món ăn kể trên có thể gây ung-thư cho người dùng quá nhiều. Tôi gặp lại Trưởng Thơ ở những lần khác như: Họp Bạn Giữ Vững ở Suối Tiên năm 1970 và các Đại-Hội-Đồng thường niên về sau.

Với Tr. Huỳnh-Văn-Diệp tôi gặp nhiều lần, lần đầu nhân đến công tác Pleiku, anh em chúng tôi cùng đi với anh Trưởng-Ty Thanh-niên đến đón Trưởng ở phi-trường Cu-Hanh về Nhà Khách Tỉnh. Khi họp mặt các

Trưởng trong Đạo (Tr. Tôn-Thất-Hy và vài anh em khác, có cả tôi), Tr. Diệp cho biết qua tình hình sinh hoạt của Hội HDVN và báo tin vui là Đạo Gia-Lai vinh dự được phần thưởng sau kết quả tổ chức Họp Bạn HD Châu Trường-sơn. Đạo được chọn một em Thiếu-sinh tham dự Họp Bạn thế giới ở Tiểu ban Idaho (Mỹ). Tôi còn gặp Tr. Diệp lần cuối trong chương trình nổi vòng tay lớn. Trưởng đến Pleiku cùng Tr. Trần-Văn-Lược lúc Đạo đang xây cất Đạo-quán. Sau khi về Saigon, Đạo Gia-Lai được Hội HDVN trợ cấp cho ngân khoản 100.000\$ góp phần vào việc xây dựng. Hầu hết các Trưởng đến Pleiku đều được anh em chúng tôi thu xếp ở nhà khách Tỉnh. Cũng tại nhà khách này, tôi đã gặp Tr. Võ Thanh-Minh năm 1965 (Xin nhắc lại: Võ-Thanh-Minh chứ không phải Võ-Thành-Minh như anh em thường quen gọi. Theo Hán-tự, tên THANH-MINH do Thân-sinh đặt để 清明 khác xa với Thành-Minh 成明 như quen gọi).

Tr. Võ Thanh-Minh hăm hieu hơn, tuy mang tiếng ở Nhà Khách nhưng ở một phòng trệt kế cận, thiếu tiện nghi hơn.

\*\*\*

L.M. Trần-Sơn-Nam, Tuyên-Úy của Đạo Gia-Lai có viết trong bản tin Đặc-san khóa Dự-bị Thiếu 1/98 do Toán HL Châu Trường-sơn, Trưởng nói: Trên con đường đi tới cái chân thật, cái thiên hảo và cái mỹ lệ, người Hướng-đạo có chán van chuyên để mà hàn huyên tâm sự. Có điều cứ rì rả chuyện quá khứ hoài e thiên hạ sẽ bảo mình già. Mà người HD thì không được phép già, bởi lý tưởng đã buộc họ như thế...

Nhắc đến Linh-mục Trần Sơn-Nam, tôi liên tưởng đến một vị sư có tên Thích-Như-Mãn, sau 1975 không rõ ở đâu. Vị Sư Tuyên-úy này có tư tưởng khác với các tu sĩ khác. Tuy tu theo đạo Phật, nhưng Trưởng có bản tính sống động nhiều hơn các tu sĩ khác sống theo lối tĩnh. Cả hai vị Tuyên-Úy đều qua khóa HL. Riêng Tùng-nguyên và cũng là HLV Toán HL Miền II, được phong nhậm trước 30-4-75.

Viết đến đây, tôi có xin phép Bác Nai Siêng Năng (LM Trần-Sơn-Nam) cho tôi được kể thêm một lần cuối: Rì Rả chuyện quá khứ...

\*\*\*

Nhắc lại các Trưởng đã quy tiên, gọi lại trong tôi một chuyện vui năm 1995 về thăm Cố đô Huế.



Một hôm tôi tìm đến thăm Tr. Lê-Viêm (không phải Tr. Viêm ở Canberra). Bên ngoài đi vào căn phố Tr. Viêm hành nghề chụp ảnh, tôi đứng trước quầy tiếp khách, Tr. Viêm hỏi tôi :

- Ông cần gì ?
- Cho tôi nhận những tấm ảnh nhờ in thêm.
- Ông cho tôi xem biên lai ?
- Anh với tôi quen biết từ lâu, hôm đưa phim, anh bảo tôi, khỏi cần viết biên lai kia mà !

Ấy thế mà Tr. Viêm tin thật, hý hoáy tìm kiếm dôi lần không thấy có trong số hình ảnh của khách hàng.

Không thể đùa dai, lúc ấy tôi ngó lơ : Anh quên tôi thật sao ? Thanh đây ! Thanh ngày trước cùng khóa Dự-bị với Anh ở hồ Tịnh-tâm đây ! Lần gặp của tôi lúc đó với Trường Viêm đã trải qua 20 năm dòng đời trôi chảy xa cách. Năm đó chúng tôi mới có dịp gặp lại, tuổi già đã khiến Trường Viêm quên tôi thật. Khi nhắc tôi mới nhớ ra, anh em mừng tủi ôm lấy nhau, kéo vào nhà sau trà nước trò chuyện. Tôi yêu cầu anh đứng chung chụp một tấm hình (hình kèm) để kỷ niệm. Sau đó, anh tặng tôi 2 tấm hình của Tr. Võ-Thanh-Minh năm 1966 lúc ở Huế sinh hoạt với HĐ. Tấm hình này tôi đã tặng lại Tr. Trần-Văn-Lược với ý muốn Trường có ảnh Anh Minh, dùng viết hồi-ký.



Ảnh chụp A.Lê Viêm 3.6.1995

Trở lại chuyện gặp gỡ anh Viêm, chúng tôi cùng nhắc đến một số anh chị em nay rải rác khắp nơi : Tôi kể đã gặp lại chị Hồ-Thị-Vẻ sau khi chị tốt nghiệp ĐH trở về. Khóa dự bị năm đó ở Đà-nẵng, có anh Định, anh Thanh, anh Khâm, anh Ban, cùng vài người nữa mà tôi quên tên. Ở Huế có anh Viêm, anh Đăng, chị Vẻ... Quảng-trị có tôi, anh Cẩn (anh Cẩn đã qua đời ở

Texas), anh Thịnh cùng vài anh khác dự khóa Thiếu. Nói đến anh Đăng, tôi lại có thêm một lý thú nữa : năm 2000 về Huế, một hôm tôi đi ngang qua ngã tư Anh Danh, tôi thấy một người giống anh Đăng đang đứng mặc cả xe cyclo . Tôi cất tiếng gọi nhưng anh Đăng không nghe thấy, lúc ấy tôi đang ngồi sau xe Honda, tôi quên nguy hiểm, nhảy ngay xuống đường chạy theo xe cyclo níu lại. Xe dừng, thấy đúng là anh Đăng, hai anh em hành huyền giây lát, chụp tấm hình kỷ niệm trước khi chia tay (hình kèm).



Ảnh chụp A.Lê Xuân Đăng 8.2.2000

Cuối năm 1981, gần 7 năm sau khi tốt nghiệp ĐH trở về, tôi cùng đi với người bà con, cũng là em rể của chị Vẻ đến thăm chị ấy. Đọc Liên-lạc, qua lời thăm hỏi của anh Chủ-biên ( anh Ngựa CK cùng tuổi với tôi) cũng tình nghịch gọi chị là Ong Vô Vẻ. Tôi biết chị Vẻ hơn tôi 3 tuổi, ngày trước có thời cùng làm việc với anh Cả tôi ở Quân-Trấn Quảng-trị (Bureau de Garnison). Người Bạn Đồi trước là anh Thu, nổi tiếng thổi sáo rất hay. Mỗi lượt thổi sáo, anh Thu tìm ống trúc mới tự khoét để thổi lên những bản nhạc, chứ không dùng loại sáo làm sẵn hoặc mua từ bên ngoài. Anh Thu thổi sáo rất hay và chị Vẻ cũng hát hay không kém nên tiếng sáo đã hoà cùng nhịp với lời hát, giống như câu hát của tôi với anh Hoàng-Tường :

#### **Tri kỷ tri âm, đồng nghiệp điệu . . .**

Những năm 1948-49, chị Vẻ thường hát giúp vui trong những buổi phát thanh của Ty Thông-tin Q.T. ; anh Thu đã thất-lộc trong chiến tranh. Về sau, chị Vẻ gặp lại anh Thanh ở Trại Dự-bị Ấu năm 1952. Trại Dự-bị năm đó, anh Thanh và hầu hết các anh khác ở Đà-nẵng đã cùng sinh hoạt trong Đoàn có tôi, ngoài anh Định.



Trong trại Dữ-bị này, có 2 đôi bạn yêu nhau, nhưng chị Vê và anh Thanh có duyên số đi đến kết hôn. Kể chuyện riêng của người khác là một điều cấm kỵ, nhưng tôi nghĩ chúng ta là HDS xem nhau như ruột thịt, xin chị Vê tha thứ cho tôi, vả lại đây cũng là chuyện nghe lỏm, chưa chắc đã đúng sự thật. Nếu nhỏ đến người em đã kể chuyện rành mạch và Chị có ý muốn tặng thưởng, xin trao phần thưởng ấy đến anh Chủ-biên LL vì chính anh ấy đã gợi hứng cho tôi viết lại đoạn này.

Năm 1998 gặp lại anh Định ở TT6, lúc anh đang đứng sắp xếp các xe cộ đến dự khai mạc Trại, tôi chỉ nói chuyện với anh vài phút rồi sau đó, không còn gặp lại nữa. Cũng tại Trại Hợp Bạn này, tôi đã gặp lại những khuôn mặt HĐ rất đáng mến : AC Nguyễn-Đức-Chánh, AC Nguyễn-Trung-Thoại, A Nguyễn-Xuân-Mộng, A Tôn-Thất-Hy, C. Quỳnh-Hoa ... đặc biệt gặp lại anh Trà-Anh-Dũng, một trong những Trưởng HL khóa Rừng của tôi ở Huế, có thêm Lân, một Thiếu-sinh đàn em trước sinh hoạt ở Đạo Gia-Lai. A Nguyễn-dình-Thư ngồi ở khán đài và một số anh em khác ngồi xa, tôi không đến hàn huyên được. Nhờ lại đạo vào Saigon, anh Thư đã lái chiếc xe Mazda màu xanh láng cón, đưa tôi xuống lai rai ở đường Nguyễn-tri-Phuong (Chợ-lớn).

\*\*\*

Hôm nay, ngồi viết lại một số kỷ-niệm nhân sắp kỳ Trại TT7 ở Houston (TX), tôi xin gửi lời chào tạm biệt đến các bạn, trừ khi các bạn có ý định sẽ đến Sydney nay mai. Một dịp cho tôi được nhắc lại một số kỷ niệm xưa gửi đến các bạn để cùng hồi tưởng lại.

Chung cuộc, kính xin L.M. Trần-Sơn-Nam cảm thông mà bỏ qua cho điều mà L.M. đã có lời khuyên. Riêng về ý của L.M. Người Hưởng-đạo không được phép già, anh em chúng tôi lâu nay đã đón nhận, cố gắng tham gia các việc lợi ích chung phục vụ tha nhân lớn hoặc nhỏ cho sự tồn tại và phát huy tương lai của Phong-trào HDVN. Chắc L.M. còn nhớ sau khi tốt nghiệp về tạm trú tại Biên-hòa thì tôi, LM Dụ, Tr.Lê-ngọc-Bửu đến thăm, khi trở về, tôi và LM Dụ bị ngã xe ở Hàng Xanh. Tôi bị xây xát trầy da, LM chảy máu đầu phải vào BV Chợ Rẫy và về nhà tỉnh dưỡng. LM Dụ nói với tôi năm ấy là "Năm Tuổi" của LM, nếu không gặp chuyện này thì cũng gặp rủi ro khác. Năm nay, tôi và anh Ngựa CK cũng cùng tuổi với LM Dụ năm đó. Tôi vừa bị khẩu thiệt, xin có lời nhắn anh Ngựa CK nên quan tâm.

Lời cuối, xin quý anh chị em tha cho tôi về lối viết ngang tàng, trào phúng, trêu đùa, tếu táo hay lếu láo. Có lẽ phần nào tôi đã bắt chước anh Bầy-trưởng của tôi thuở bé. Mỗi đây tôi có lời chúc Tết đến Trưởng, nhắc lại quá khứ, tôi chia vui với Trưởng, thuở trung niên thành đạt vinh hiển. Tôi lại được Trưởng cho biết, thuở đó là thời gian Trưởng sống rất cay đắng. Trưởng cũng cho tôi biết tờ Liên-lạc số 40 đã có mặt ở Saigon và đã đọc bài viết và hình ảnh của tôi.

Điều thích thú cuối cùng, tôi đã thấy một số Trưởng và Đoàn-sinh đã có thời cùng sinh hoạt với tôi trước đây ở quê nhà, dù gặp hoàn cảnh khó khăn vẫn tiếp tục hoạt động, dù không chính thức, nhưng cứ lập đơn vị, mở khóa HL để đào tạo những thế hệ kế tiếp. Điều này nhắc tôi và quý anh chị em lời BiPi đã nhắn nhủ : Các Trưởng Hưởng-đạo là phải tìm người thay thế mình khi mỗi nhận trách nhiệm. Chúng ta nay là những bậc đàn anh, nghĩ thế nào ? ? ?

Thân mến chào tạm biệt quý anh chị em đang có mặt ở Trại Hợp Bạn Thăng Tiến 7.

Sydney, 22.4.2002

## TRẠI THĂNG TIẾN 8

Theo vi-thư ngày 22-1-2002 của Ban Thường-vụ HĐTU/HĐVN, Trưởng Vĩnh-Đào cho biết :

Theo quyết định của HĐTU trong kỳ Hợp bạn năm 2000 tại San Jose, kể từ nay Hưởng-Đạo Việt-nam tổ chức Trại Hợp Bạn Toàn thế giới 4 năm một lần, thay vì 3 năm.

Trại Hợp Bạn Thăng Tiến 7 được tổ chức năm 2002 và Trại Thăng Tiến 8 sẽ được tổ chức năm 2006.

Tôi xin loan báo là Chi-nhánh Đức (Âu-Châu) đã tình nguyện đăng cai tổ chức Trại Thăng Tiến 8. Đề nghị của Chi-nhánh Đức sẽ được trình tại Đại-Hội-Đồng trong kỳ T.T.7 để lấy quyết định chung.

Như vậy, sau 2 lần tổ chức tại Hoa-kỳ (1998 và 2002), Trại Hợp bạn kỳ tới sẽ có thể sang châu Âu.

Chúng ta có thể hoan nghênh tinh thần hăng hái của Chi-nhánh Đức, mặc dù đang trong thời gian tổ chức lại và củng cố Chi nhánh, đã can đảm nhận trách nhiệm tổ chức Trại Hợp Bạn kỳ tới.

Thân chào Quý Trưởng và Anh Chị Em,

Hình Đào



## TIN LÀNG BÁCH-HỢP SYDNEY NHIỆM KỲ 2002

Ngày 27 tết Nhâm-Ngọ (08-2-2002) Làng Bách-Hợp Sydney (Úc-châu) được Trưởng Làng triệu tập nhóm họp Tất Niên tại Nhà Hàng Bến Đa vào lúc 7giờ 30 chiều để bầu Ban Hương-sự mới cho nhiệm-kỳ 2002. Có lẽ phiên họp được tổ chức vào ngày cuối năm Âm-lich nên mọi người đều bận rộn lo Tết nên số thành viên tham dự khá ít, không được đông đủ như mọi năm.

Trưởng Làng báo cáo thành tích năm qua, đã tham dự cùng các Liên-đoàn vào các việc lợi ích chung. Chi Thủ-quỹ báo cáo các việc Chi và Thu trong năm, kết toán còn lại được 60 Úc-kim.

Anh Trưởng Làng ngõ lời cùng hai vị lớn tuổi nhất xin Chủ toạ buổi họp, góp ý việc bầu Ban Hương-sự mới và tuyên bố tự chấm dứt nhiệm vụ. Tất cả thành viên hiện diện ngõ ý lưu giữ lại Ban Hương-sự cũ. Qua nhiều ý kiến biểu đồng tình, anh Trưởng Làng nhiệm kỳ trước xem lại Hương-Uớc, nhận thấy bên trong không có điều khoản nào ấn định thời gian và nhiệm kỳ của Ban Hương-sự. Nên mặc nhiên chấp nhận, yên lặng vui vẻ đàm thoại với mọi thành viên cho đến cuối buổi họp.

Anh Chị Em lại tiếp tục thưởng thức những món ăn khó quên của Nhà Hàng Bến Đa, trước khi ra về đã cùng nhau chụp chung một tấm hình kỷ niệm, do tài ba khéo léo của Trưởng Hà-Mã.

(Sói Tận Tâm vợi ghi)



**Lời bàn của Mã Tôn-Cương :** Đọc bài tường thuật của Cụ Sói Tận Tâm, Tui có 3 nhận xét :

1. Anh Trưởng Làng quá "Dễ Thương" . Triệu tập Hào Mục lại để "thoái vị", nhưng thấy cả làng vui quá, ăn ngon, rượu ngọt, nên chỉ xem "qualoament" Hương Ước và OK cái rụp. Quên mình !
2. Nhà Hàng Bến Đa này, Tui đã có đến xực 2 lần rồi, cùng với phái-đoàn Canada, nhân kỳ TT5, ngon dễ sợ, cho nên Làng Sydney chọn làm nơi họp là phải. Người mặc áo carreau, đứng vòng tay bên trái, tui còn nhớ là Tr. Alain Wu, tức là Tr. Hồ-Nhị-Hoà (ngày xưa thuộc Đạo Kỳ-Hoà, Saigon). Vốn của Làng chỉ có 60 Úc-kim mà Anh Trưởng Làng dám đem cả Làng đến Nhà Hàng sang trọng này mà đánh chén, chắc có ngày phải đem đoạn mãi "Công Điền" của Làng mà trả nợ là cái chắc !
3. Lần sau, xin Anh Sói T.T. nhớ ghi cho biết danh tánh những vị trong hình. Nhất là anh "Xếp Làng ".



# TIN VUI ÚC-CHÂU

1. Trưởng Hoàng-Hội, Lý-Trưởng Làng Melbourne (Miền Nam Úc-Châu) đã được vinh dự Thủ-Tướng Úc-Đại-Lợi trao bằng khen thưởng về những công-tác Thiện-Nghuyện đặc biệt mà Trưởng đã thực hiện trong 10 năm vừa qua nhân dịp năm Quốc-Tế Thiện Nghiệp (International Year of Volunteers 2001).  
Nhìn tấm Plaque, thấy đẹp quá, có chữ ký của Thủ-Tướng, Bộ-trưởng các vị Cao-niên và cả Quốc-Hội nữa .
2. Trưởng Nguyễn-Văn-Thuất, Phó Chủ-tịch HĐTU/HĐVN, vừa được Thị-trưởng Thành-phố Bankstown trao tặng Bằng Tuyên-dương Công-dân Ưu-hạng năm 2001.
3. Trưởng Lê-Thị-Trúc, Akéla Bầy An-Tiêm và cũng là thành viên HĐ Trưởng-niên Úc-châu vừa được Hội-Đồng Trung-Ướng HĐVN trao tặng Huân-Chương Bách-Hợp.

\*\*\*

Nhân dịp này, chúng tôi xin có lời Mừng Quý Trưởng vừa được tưởng thưởng Huân-chương, và Bằng Tuyên dương Công trạng.

**Hương-trào Hướng-đạo Trưởng niên  
Ban Phụ Trách Liên-Lạc.**

Trưởng Lê-Thị-Trúc có nhờ chúng tôi chuyển lời cảm ơn sâu xa đến HĐTU đã quá rộng lượng ban cấp Huân-chương cao quý nói trên.

Trưởng Trúc còn nói thêm : "Rất cảm động vì là lần đầu tiên nhận được một phần thưởng cao quý nhất trong cuộc đời, nhưng cũng tự thấy hổ thẹn, vì có nhiều Trưởng khác còn xứng đáng hơn tôi nhiều lắm,"

## THƠ MỪNG ANH THUẬT

Đầu năm xem báo được tin vui  
Anh Thuật mến thân của chúng tôi  
Được Bằng Tưởng Lục Ưu hạng Úc  
Vì đem tài sức hiến cho đời.

Niềm vui hạnh diện của đồng hương  
Được có Anh khai lối, mở đường  
Giáo dục Thanh niên và vận động  
Trên Vùng nước Úc ngày Nhi đồng

Anh : ngôi sao sáng mãi vương lên  
Theo đuổi mục tiêu bởi chí bền  
Hể tuổi càng cao, cao ý chí  
Mừng Anh mọi việc đã làm nên.

Canberra ngày 16-2-2002

**Thanh-Hiêm**

Kính tặng Hội Cần Mẫn & Công Chu đáo.



Tr. Lê-Thị-Trúc với Huân-Chương vừa nhận thưởng.



# Chuyện Cũ Kể Cho Vui

QUÍ (HOÀNG KỲ ANH)

Giáp Tết Tân Sửu 196. Tôi và một số anh em Tráng Sinh Bạch Đằng như Trần Tử Huyền, Trương Trọng Trác, Dương Đình Thiết, Hải Cầu, Thôn hàng vàng (nhà bán vàng) làm tờ nội san Bạch Đằng in ronéo. “Báo” làm và in ở nhà Trần Tử Huyền, máy cũ, in xấu, Đạm Phương, Lan Anh em gái Huyền, ở Nữ Tráng Mê Linh đưa sang trụ sở Hội Nữ Hướng Đạo ở trong hẻm Công Lý in nhờ máy mới ... cũng có nhiều nam nữ tráng Bạch Đằng, Mê Linh tới “xem in báo” ... thực tế để ngầm giao lưu ... nổi tình thân thương sau khi đi trại liên Tráng Mê Linh Bạch Đằng ở Blao (đồn điền Trường Mai Liệu) “Anh (chị) em nói đây liên đoàn ...” mà.

Cũng ở trụ sở Hội Nữ Hướng Đạo này, liên tráng nam nữ đã họp để tập diễn vở kịch “Con giống” của Nhật Tiến (Tráng Sinh Bạch Đằng) ... và đã cùng đi với nhau, chia nhau đi bán vé gây quỹ Bạch Đằng

Tôi nhớ trong bài “Sớ Táo quân” năm đó tôi viết :

*Hăm ba tháng Chạp  
Tớ là Táo Quân  
Có áo không quần  
Lên châu Thượng Đế  
Sau đây tớ kể  
Câu chuyện Tráng Đoàn  
Bạch Đằng sóng vang  
Thượng tuần tháng bảy  
Chúng tớ học nhảy  
Chơi kịch “Con giống”  
Nội dung lông bông  
Thanh niên thời đại  
Tháng 10 đi trại  
Ở tận Bờ Lao  
Chúng tớ lao xao  
vì có NỮ TRÁNG*

Trong thời gian “in” báo, chẳng mấy khi bà Tráng Trưởng, Chị Bạch Bích (vợ Trưởng Mai Liệu) tới. Khi báo vừa in xong đem đi gần hết, thì chị vác bụng bầu tới ... chị cầm tờ báo lên đọc qua, giờ tới một trang mà “họa sĩ vườn” vẽ một nam Tráng Sinh và một nữ Tráng Sinh cầm tay nhau trong đồng phục Hướng Đạo “lên đường” ... trước mặt là khu rừng cây âm u ... tự nhiên chị nổi nóng hét um:

- Ông Tráng nào vẽ cái trang này, xé cái tranh ra khỏi tờ báo mau, bậy bạ ... bậy bạ ...

Phải nói Chị Bích có “oai” nhiều nữ Tráng đã ngán, mà ngay nam Tráng cũng ngán chị ... chị cũng như Trưởng Du, nóng mắt là ... nóng tính liền ... có người dụt dè nói :

- Thưa chị, chúng em thấy bức tranh có gì đâu ...

- Không có gì là thế nào ... các em nữ Tráng của tôi còn đang đi học mà (ngây thơ vô số tội), còn các ông, tôi thấy phần nhiều cũng còn đang đi học đấy! (Rất đúng, đa số nam nữ Tráng năm đó còn học ban Tú TRài, hay sinh viên năm thứ nhất, thứ hai).

Rồi chị cầm tờ nội san của một nữ toán (tôi quên tên Toán) lên đọc, lại đúng vào trang viết về ... chị, đại khái (tôi mới đọc xong tờ nội san này nên còn nhớ ...) :

“Chị em trong Toán tính mua 1 kilô kim băng xâu lại thành chuỗi tới tặng chị Trưởng ... vì sau khi chị sinh, thì dù là Chim non như Mẹ hay Sói con như Bố thì vẫn phải dùng kim băng để cài khi quần tã ... thế là chị ... cười lạnh khen: “Giỏi ...giỏi ... cô nào viết bài này giỏi, ... tôi cảm ơn ... một kí lô kim băng cơ”



Các ông Tráng Bạch Đằng ... (chữ của chị Bích) từng muốn nhận nơi này (trụ sở nữ Hương Đạo) làm quê hương, đều từ từ đi tản chiến thuật. Tôi về kể chuyện này với anh Du, anh cười :

*Người ta đang muốn vun lại thì "bà" ấy ...*

Cái "vun" của anh Du, dù không phải là cố ý, đúng là vô tình, nhưng đã có kết quả, là ngay năm sau đã có đám cưới của chị Bích (nhỏ) nữ Tráng Mê Linh và anh Thiệu ... Tráng sinh Bạch Đằng ... sau đó còn có khá nhiều mối tình rất đẹp giữa nam nữ tráng Bạch Đằng Mê Linh, trong đó có cả một tráng sinh là Bác sĩ, em trai chị Trưởng Mai lấy một nữ Tráng sinh nhà ở đường Gia Long ... dường như có cả anh chị Mai Liệu tới dự. (Em xin lỗi chị Bích khi em ... viết lại chuyện vui này). "Chị già em cũng già rồi" ... và em tiếc là sau khi trụ sở Nữ Hương Đạo dọn sang đường Hồng Thập Tự, to đẹp hơn em lại không thấy vui vẻ như ở hội quán cũ ... mặc dù chị Hội trưởng, chị Phan Thị Nguyệt Minh, vợ Trưởng Nguyễn Văn Thơ (Bác Sĩ) là một chị Trưởng rất xinh đẹp, khôn ngoan, tế nhị ... em nhớ chị Nguyệt Minh lúc đó là nữ nghị sĩ, em làm báo nên thường gặp chị luôn, chị nói :

- *Này Hoàng Anh (Quý), cửa hội quán nữ mới rộng hơn hội quán cũ, sao không thấy các em mấy khi tới ..*

Tôi cười đáp vui :

- *Chúng em ... "sợ" chị Bích với quan niệm "nam nữ thọ thọ bất thân", chị giữ kỹ các nữ Thiếu, nữ Tráng của chị ấy lắm. (Vây mà lắm cô vẫn bị lắm cậu Bạch Đằng vô mất, sau một thời gian bảm dai như đĩa).*

Tôi nhớ có lần Anh Du chở tôi trên cái vespa cổ lỗ sĩ của anh đi qua cửa hội trường nữ Hương Đạo mới, thì gặp chị Minh đi ra nhưng xe anh chạy quá trớn và đi luôn. Sau này anh Du cũng có nói với tôi về sự thiếu hợp nhất giữa một vài nữ Trưởng nữ Hương Đạo ... tôi cười :

*Thì cả nam và nữ Hương Đạo cũng như vậy thôi ... đôi khi bằng mặt không bằng lòng ... gặp nhau tay bắt mặt mừng, và lời đối thoại toàn là của nhân viên sứ quán Bộ Ngoại Giao cả, may hội nam không có tách làm 2 Bộ TUV như hội nữ HĐ ...*

Giờ đây vợ chồng anh chị Trưởng Thơ, trưởng Mai Liệu, ở xa, và Trưởng Du đã không còn nữa - Huyền Trác Đàm Phương Lan Anh, Nga Bích Quỳnh Như v.v. những nam nữ tráng Bạch Đằng Mê Linh đã một thời gắn bó, cũng chẳng gặp lại nhau từ ngày ấy ... nhưng tôi tin là hình ảnh đẹp vui xưa chẳng bao giờ phai nhạt trong lòng ...

#### (Quý) Hoàng Kỳ Anh

Khi bài này đưa tới THIỆP HOA để đăng, thì được tin Trưởng Nguyễn Văn Thơ vừa mới mất. Phong trào Hương Đạo không kể trong hay ngoài nước lại mất đi một Trưởng đã trọn một đời tận tâm xây dựng phong trào Hương Đạo.

Riêng em, (Hoàng Anh) xin thành thực chia buồn cùng chị Nguyễn Văn Thơ (Phan Thị Nguyệt Minh) và cầu chúc hương hồn Anh về nơi tiên cảnh.

(Trích "THIỆP HOA số 32 ngày 15-03-2002)





# M Ã T H Ư



## Tr. Lê-Thông-Kinh (Charlotte).

Vừa nhận được danh sách các Xóm-viên. Liên-lạc đã kiểm-soát lại trong danh sách đọc giả dài hạn, và bỏ túc đầy đủ. Thông thường thăng chức thì phải "khao", đừng quên đấy. Niên liễm của Xóm đã chuyển về Cô Thủ-quỹ của HĐTU, củi lửa thì gom về Chú Thủ-quỹ L.L. nhập kho để "đốt" dần. Riêng khăn quàng tím của Trưởng niên thì anh Thoại không có sẵn, chỉ có 1 cái của Xóm Montréal phát đã 6 năm nay, xài hoài cũng ... mòn rồi, chờ đến TT7 may ra Tr. H.N.Châu thương tình thay cho cái khác.

Cụ Phúc NCX "Cụ" Trưởng Xóm nay đã "Trời quang mây tạnh" rồi, thỉnh Cụ vào chơi với Xóm cho vui. Dù sao Cụ cũng là Chức Sắc rất có công lớn với Xóm, và với cả Phong trào nữa đấy. Chúc cả Xóm vui mạnh.

## Tr. Nguyễn-Xuân-Mộng (Sacramento).

Anh Mộng ơi ! Đọc thư Anh, thấy thương Anh chi lạ. Ròng rã đã hơn 20 năm, cùng với người Bạn Đồi lân lóc với Phong-trào, với anh chị em, với các thế hệ non trẻ trong vùng. Nay các mầm non ngày xưa ấy đã trở thành những nhân tài hữu ích

cho Xã-hội (Kỹ-sư, Bác-sĩ, Dược, Nha-sĩ v.v.) phân tán bốn phương. Mong rằng lời kêu gọi của Anh, trong thư gửi Tr. Nguyễn Viêt-Tấn (cựu LĐT) sẽ có âm vang tốt đẹp. Thối đời lạ lắm anh Mộng ơi, cũng có thiếu số khi đã yên lành danh phận thì bị cơm áo, xe cộ, nhà cửa nó hành, quên luật, quên lời hứa, chỉ thời hồ cười mỉm khi có ai nhắc đến những kỷ niệm thân ái ngày xa xưa ... ! Với tuổi hạc của Anh (Anh hơn Thoại này đến 2 niên) sinh hoạt liên tục với LĐT, với Làng mà cầm cự được như hiện tại là tuyệt vời lắm đó. Mừng Anh. Việc đóng niên liễm Trưởng niên, gửi Tr. NTĐ hay qua L.L. cũng được, vì ở mô cũng gom về Cô Thủ-quỹ chung cả. Sau TT7, Tr. Hoàng-ngọc-Châu (Tân VPT. HĐTr.N.) sẽ quyết định. L.L. đã ghi đủ các vị trong Làng Sacramento vào danh sách dài hạn theo liste của Anh gửi rồi. Nhớ ghi danh tham dự Trại Hạp Bạn để qua gặp nhau chuyện trò cho vui. Bề Trên của anh đi Tu Tiên rồi, anh ở nhà một mình làm chi," nhàn cư vi bất thiện" nguy lắm đó !

## Tr. Phạm-Đặng-Sum Cò Bền Chí (Pháp).

Trưởng kỷ lưỡng quá, đã gửi e-mail, lại còn thư "tín nhiệm", với những câu : *Hoan hô cùng mình* " rồi tiếp đến : *yêu cầu... hy sinh, hy sinh thêm một nhiệm kỳ nữa...* Như rứa thì Ngựa tui chạy trời cũng không khỏi nắng. Nhưng đến kỳ TT7 này thì trên lưng Ngựa sẽ chỉ còn 50%, còn 50% (L.L.) thì vẫn như xưa, nếu Đại-Hội sắp tới mà có ai gánh vác thì Ngựa tui xin hoan hô hết mình, vì dù sao cũng đã hơn bảy bó trên vai rồi. (Cò Bền Chí viết nguyên chữ, không viết tắt đó).

## Tr. Nguyễn Quốc-Tri Beo Bền Chí (M.D).

Đã mấy lần Cụ nhấn nhủ tui "đừng đem bom *Liên-lạc đình bản* ra mà hù dọa" Ngựa ni nói thiệt đó, vì tưởng 10 năm cũng đủ cho thiên hạ chán chường, hơn nữa sức khỏe không được "en forme" cho lắm, trong lòng đã có đến 80% muốn "gác bút". Nay thì... thì  
Mình có đọc các tài liệu về các vị Tôn-thất-Thuyết, Trần-Tiến-Thành có nói xa gần đến Cụ



NVT, nhưng chưa thấy ai viết về Cụ. Ở các thư viện bên Pháp may ra còn có nhiều tài liệu để tham khảo. Chúc Cụ Beo đạt được sở nguyện.

 Akéla Kiêu-Oanh (Bach-Đặng, Huế).

Là độc giả L.L. mà nay mới được biết tên thật. Chú Sói (Dũng) của Trường dạo này bận làm ăn, nên cũng ít gặp. Cảm ơn những lời khen và câu chúc tốt lành. Cũng mong được như vậy. Chọn mô mà có cái carte chữ O mạ vàng, đẹp như rùa ?

 Tr. Đoàn-Hữu-Dũng (Charlotte).

Nhờ "Thư lại" Bè Trên của Trường, cũng là dân HD Đạo Phiền-An, lời cảm ơn của Ban Phụ-trách đã nhắc đống củi lửa và khen riêng : "Mừng Phụng-Hoàng đã khéo chọn một người Bạn Đồi rất dễ thương và biết vâng lời", nên thưởng lẫn nhau một "cái mi" thật tình tứ :

*Yêu anh yêu cái răng khôn*

*Nếu mai răng lệch, em hôn chỗ nào ?*

*Yêu em răng khếch thấp cao*

*Nếu như răng lạc, chỗ nào anh hôn ?*

*Yêu nhau đầu sợ mất còn*

*Răng long tóc bạc, vẫn hôn như thường.*

Vợ chồng ở với nhau, biểu chi làm nấy là sống lâu trăm tuổi và đời đời hạnh phúc đầy Trường.

 Tr. Lê-Hữu-Uy (Phoenix).

Đã nhận được tập tài liệu đồ sộ : "Làng Nhom Ái hai trăm năm khai khẩn". Bài soạn rất công phu và nhiều dẫn chứng. Trường hỏi tôi góp ý kiến, thì tôi đề nghị nên đưa vào bài một số hình ảnh phong-cảnh của Làng, của vùng đồng bằng sông rạch Nam-bộ, và nếu có thể thêm hình ảnh một số nhân vật đã nêu trong phần tài liệu để làm vui mắt người đọc. Sau hết, xin có lời mừng Trường đã tìm được người dịch tài liệu ra Pháp-ngữ.

Tôi còn nhớ mấy câu thơ của một người họ Lê :

*Tôi được gọi tiếng LÊ từ thuở nhỏ*

*Tiếng "LÊ" hồi "... Mẹ ru mãi, cạnh bờ nôi.*


Trong thư, phần cuối, Trường nhắc đến Liên-lạc : "Nhìn chung các báo H.Đ. VN. thì Liên-lạc là..., không phải ai cũng làm được đâu. Nó là cái gạch nối, cái mối dây nối kết những cánh

*hoa Bách-hợp VN rải rác khắp nơi... Nó là một nhu cầu cần thiết của Phong-trào..."*

Trường nói ngon vậy, xăng tay áo thử viết một bài cho Liên-lạc, để thiên hạ đọc và phục Trường : "Ta Nói là Ta Làm" để anh chị em bắt chước theo làm cái *gạch nối* và *mối dây nối kết* để những Hoa Bách-hợp khỏi rã rời. Đến đây, anh Thoại nhớ tập thơ "Ta đợi em từ ba mươi năm" của Vũ-Hoàng-Chương, có 2 câu rất đặc ý :

*Khiến kẻ ngàn sau nằm đọc sách,*

*Còn mơ lần nữa giấc ai mơ ...*

 Tr. Nhữ-Văn-Trí (MD).

Nhận được tin vui của cháu, không qua được cũng buồn, nhất là biết rằng anh Thái cũng sẽ có mặt trong dịp này. Thôi, hẹn gặp Trí-Mùng ở kỳ TT7 ở Houston vậy. Chúc hai cháu thật nhiều Hạnh-Phúc như Bố Mẹ vậy.

 Tr. Trần-Văn-Phúc (NCX Charlotte).

Được thư Trường viết, nhất là gần đây nhận được nhiều tín hiệu tốt lành, Anh Thoại rất vui. Mong được như vậy lâu dài. Vũ Hoàng-Chương trong bài "Giấc mơ tái tạo" có 2 câu thiệt hay :


*Anh bảo : Anh còn thương nhớ mãi,*

*Em rằng : Em có đổi thay đâu .*

Thật tuyệt vời ! Cả một Mùa Xuân đầy em oi.

Những cảm tình mà Trường dành cho , mình rất trân quý và tự hứa sẽ cố gìn giữ để xứng đáng với sự đãi ngộ ấy. Đời đẹp lắm . Hãy tận hưởng.

Lại mừng thêm được nghe những lời Phúc nói trong điện thoại hôm 07-5 .Sẽ gặp nhau ở TT 7.

 Chị Trúc-Lê (Cụ Akéla An-Tiêm).

Những tài liệu và hình ảnh Chị gửi cho Liên-lạc, rất đầy đủ. Trường Thuát cũng có gửi những bài báo tương tự, nhưng nhận quá trễ, mất thời gian tính. Bây giờ là mùa Hè mà nói chuyện Tết cũng hơi nghịch lý. Mừng Chị được tưởng thưởng Huân-chương. Chị là "số dách", vì là người Nữ đầu tiên có được mề-đay xì-cút VN đó. Trông hình Chị oai phong lẫm liệt quá trời. Khao đi !



 Tr. Phạm Gia-Kiểm (Virginia).

Độc message ngắn của Đàn Anh, trong lòng em buồn rười rượi. Đời là vậy, nhưng xin Trưởng hãy quên đi. Riêng 4 chữ cuối trong message rất hay "Còn Nước Còn Tát" Anh em trong Ban Phụ-trách chúc Anh vững tay Tát mạnh và Tát lâu dài.

 Tr. Phùng Bá Du (LĐ Phan Bội-Châu)

Chúng tôi không có chi trở ngại khi Trưởng muốn đăng toàn bộ bản tin Liên-lạc mỗi kỳ phát hành trên Web Page của LĐ Phan Bội-Châu. Tuy nhiên chuyển toàn bộ nội dung (original typing) của L.L. đến Trưởng thì hơi khó. Bởi lẽ L.L. gửi đi in ở Ottawa, in xong đâu đấy thì bản chính mới trở về, chờ thời gian khá lâu, nếu Trưởng đợi có bản gốc để quảng bá trên Web page thì có khi mất thời gian tính. Vậy tin Trưởng biết để tùy nghi.

 Tr. Hoàng-Linh (Cali).

Trong thư, Trưởng khen (hay cười) tôi là người thuộc thơ và còn hỏi tôi làm sao có được một "hồn thơ"? Câu hỏi này chỉ có nhà thơ Tuấn-Việt mới đủ thẩm quyền trả lời. Riêng tui, nhớ lại hồi học Trung-học, một giáo sư Quốc văn có nói cho lớp tui nghe: "Một buổi chiều nào đó, nhớ người yêu (tui mới 16 tuổi mà Thầy đã dạy yêu, hèn chi tui lấy vợ quá sớm) anh hãy đọc lại một bài thơ tình, bất kể của ai, miễn là hay, anh sẽ thấy ngay đó là tâm sự của mình, chứ không phải của ai khác".

Trưởng lại đề tui ra mà hỏi tiếp: "Nếu trao được Trưởng niên cho ... và không còn tiếp tục tờ Liên-lạc nữa, thì ..." Xin trả lời: Tôi không bằng lòng khi ai đặt cái "NẾU" với cuộc đời. Vì tôi chuộng cách nắm bắt hiện tại, không muốn tượng chuyện "có thể" xảy ra làm điều này điều nọ. Chúng ta cũng đã thấy chuyện có thể xảy ra "thường không xảy ra", mà dù có xảy ra, chưa chắc đã đúng 100% như mình đã tưởng tượng. Sống là phải hồn nhiên, sống tràn đầy và nguyên vẹn với hiện tại và với những cái mình nắm bắt trong tay. Mỗi người một ý, sức Ngựa tui chỉ trả lời được như rứa cũng toát mồ hôi rồi!

 Tr. Đào Bá-Hùng (Hồ Trúc Ngôn, TX).

Trường hợp của Trưởng cũng giống nhiều độc giả khác của Liên-lạc, cũng lu bu, xoay quanh nhiều việc nên đôi lúc chưa làm được như ý mình mong muốn. Nhớ và Có là đủ, trước hay sau chi cũng đặng. Trong thư, Trưởng viết những câu rất tình tứ... "*trong đó tôi được sống lại một thời rất đẹp của tuổi thanh xuân ngày cũ, trên quê-hương của mình và giữ vững tinh thần cùng mối dây Hướng-đạo. Một Đời Hướng-đạo*".

Trưởng lại nhắc đến "người em rất dễ thương Nguyễn Chí-Hiếu" và "người bạn cùng ngành xa xưa Hoàng-ngọc-Châu" với lời hứa hẹn cùng gặp lại nhau, với chúng tôi ở Trại TT7. Rất mong đợi.

 Nhà Thơ Tuấn-Việt (Seattle)

Em đã nhận đầy đủ các bài thơ của Anh gửi cho L.L., lần này khởi đăng bài Đáp Đền Ôn Mẹ, và kỳ tới sẽ tiếp bài "Nét vĩ đại của Song Thân". Cầu mong sức khỏe của Anh Chị được bình thường. Ở vào tuổi anh em mình, chỉ mong sức khỏe "Bình Thường" được là quý lắm rồi, làm răng mà mong "đồi dào" hoặc "tráng kiện" như thời oanh liệt được Anh ơi! Phải rứa không Anh?

 Tr. Lê-Đức-Cảnh (Gà Cẩn mẫn) New York

Trong thư Trưởng hỏi: "*Tại sao Liên-lạc không đăng nhiều chuyện vui, tin giật gân, những rắc rối của cuộc đời, vì đọc Mã Thư hay Thư Bạn cũng có mục trả lời, đại khái cũng khá hấp dẫn v.v...*". Trưởng là Gà, Trưởng gáy được, còn tui là Ngựa chỉ biết chạy lông bông mà thôi. Như đã có trả lời trong L.L.: viết tin giật gân, trả lời những khó khăn của cuộc đời khó lắm, làm sao hôm nay phải rắc rối hơn hôm qua và ngày mai phải ác liệt hơn hôm nay, như rứa mới "câu" độc giả chứ. Ngựa tui đồng ý với Trưởng làm báo là tạo ra cái mới, tin lạ. Nhưng liên-lạc chỉ là bản Tin mà thôi. Đọc kỹ lại lần thứ 2 thư của chú Gà này, Ngựa biết tim đen của Gà rồi. Muốn nói ra không? Nhưng Hướng-đạo thì cũng cần cái khi nhắc lại chuyện riêng tư của người khác, nhưng Gà lại thích biết, đừng giận nghe, đâyta "lật tẩy":



“Cái tâm trạng của Gà là muốn những cảm giác bất ngờ, hồi hộp như được nhìn qua lỗ khóa của một nhà lạ ! Nhìn qua lỗ khóa, cho dù đã biết trước những chuyện xảy ra ở bên kia cánh cửa, hay chẳng thấy gì, người ta vẫn có cảm giác thú vị một cách tội lỗi.” Trúng tim đen chưa ?

Nhưng Gà ơi, Ngựa tui cũng ít biết những chuyện riêng tư loại này, mà dù có biết cũng không thể đưa lên Liên-lạc được, mong đảng ấy thông cảm.

### Tr. Lê-Quốc Hùng (Minnesota).

Đã điều chỉnh đúng chữ lót “Quốc” rồi. Quang hay Quốc đều đẹp và có ý nghĩa cả. Em nói rất đúng, anh chị em HDS ngày xưa ở Dalat, nay dù tản mác bốn phương vẫn nặng tình nối kết. Tr. Tiến-Lộc qua Mỹ hồi năm ngoái, nghe nói lại sắp qua Úc-châu, anh Thoại cũng không biết địa chỉ của Tr. Tiến-Lộc hiện nay ở mô. Người biết rõ, có thể là Ông Trùm Dalat : Hoàng-Kim-Châu, người này nhiều tài lắm. Em có tham dự Trại TT 7 không ? Nếu có thì ô-tô-ma-tít đựng ông Trùm Dalat ngay. Hỏi ai, việc gì, Trùm ta đều biết cả.

### Tr Nguyễn-Văn-Kim (Ottawa).

Này chú Ngựa, chú đừng khôn mà tự khai là “Ngựa Lười Biếng” để trốn quân dịch. Chú khen L.L., chú bom L.L. mà chỉ đứng ngoài vỗ tay khơi khơi mô có được. Nhìn xem Trường Cáo Đò Mặt đã tám bó lẽ hai, Ngựa này cũng hơn bảy bó, thì Chú cũng liệu cách chuẩn bị tiếp thu (hoặc phụ) gánh nặng với Cụ Cáo Đ.M., có như vậy L.L. mới mong tiếp tục được. Colonel Thiết thường nói chú Kim này khôn lắm. Đúng quá sức lẽ mình.

Cẩn cơm không bể, cẩn tiền bể tư (là rứa đó).

### Tr. Phạm-Văn-Chương (Râu Kẽm Meo Bùn)

Nhận được “cái số” của Cụ Râu Kẽm, đã ghi đầy đủ các vị vào liste đọc giả dài hạn rồi. Nghe Cụ qua Trại và ghé Canada, nhớ cho tin đó nghe !

Cụ Lý thường viết thư, nói sẽ có phúc trình của Mổ Làng, về sinh hoạt của Làng Vic. nhưng chờ hoài chẳng thấy, chắc là Cụ Mổ đang “mó” Cống-xàng-pha. Đúng không, khai thiệt đi .

### Tr. Lê-Mộng-Ngọ (Long Beach).

Trong thư, Trường viết :” Tr. Thoại và Tr. Thiết thừa sức sửa bài tường niệm Trường N.X.Long giúp tôi, nhưng các Trường ngại ...” Anh Ngọ ơi, Colonel Thiết thận trọng lắm , anh ấy còn xúi Ngựa tui cứ để rứa, biết đâu Tr. Ngọ có cái lý riêng của Trường Ngọ. Vì rứa nên đành để vậy.

Còn chuyện Tr. Hoàng-Quý và Tr. Hoàng-văn-Quý là 2 người khác nhau, em sẽ cho Tr. NVT biết để điều chỉnh sau này nếu có dịp in lại.

### Tr. Phụng-Hoàng (Florida).

Tám hình “Ngựa Vàng” em tặng quá đẹp, những lời trong thư em viết lại càng đẹp hơn “...Em đã viết và gom rất nhiều kỷ vật về những việc làm nho nhỏ - thầm lặng của Phụng-Hoàng - sẽ gởi tà tà về Anh xem và đọc một nghỉ sau ngày mùng 3 Tết...”

Anh Thoại trông cho mau đến “Tết Congo” để sớm nhận được những gì em gom cho anh đọc.

### Tr. Sói Tận Tâm (Sydney).

Đạo này, anh em mình thư qua, từ lại hơi nhiều, bài “Ngày BiPi” nhận trễ quá, đã đánh máy dành vào ngày kỷ-niệm sang năm, vì đây là “hàng năm” cần nhắc lại cho anh chị em nhớ. Còn các bài khác thì L.L. thực hiện cả rồi, trừ những nhận xét (về Người và Việc) thì để biết mà thôi. Còn anh nhắc đến “Năm Tuổi”, thì người ta thường nói “đến 70 là “hết số rồi”. Chớ lo mà mau già ! Anh đồng tuế với tui, hãy sống thật trọn vẹn với hiện tại. Đi ngoài đường, gặp những ông bà cao niên 70,80 tuổi đi nhau qua đường, tui cảm động ghê lắm. Tình yêu đẹp nhất là thứ tình yêu lâu dài. Dù có hục hặc với nhau, đôi khi có gấu ó với nhau, nhưng ở với nhau được một thời gian dài đến như rứa phải là một sự thành công tuyệt đẹp. “Kính vợ đác thợ” anh Sói T.T. ơi ! Nói thiệt đó.


### Tr. Lý-Nhứt-Hui (Cali).

Thấy Bản Tin CỎ LAU ra đều đặn cũng mừng. Anh Thoại đọc bài “Tập ghi của một phụ-huynh” (trang 2, bản tin số 13) thấy rất “đạt”



Nhờ Hui xin phép tác giả, có trong hình, để L.L. sẽ đăng lại bài ấy, và gửi cho L.L. tấm hình trong bài (lớn hơn), để bài viết thêm ý nghĩa.

Bản tin "song ngữ" rất cần để cho các em dạn dĩ viết, có phụ-trang HĐ Trường-niên sao chưa thấy các Trường niên tham gia ? Càng đông, càng vui .

 **Tr. Tuyết-Nga (Azura).**

Mừng Trường có một cuộc du Xuân lý thú, vừa tránh cảnh dọn nhà, vừa được thăm con cháu hiếu thảo đoàn tụ trong dịp vui Đại Gia-Đình. Sướng thật ! Tôi còn nhớ mấy câu thơ của Trung-Du gửi mừng Trường với đề : Kính về Mẹ yêu như sau :

*Một đời tại thế thấm yêu thương*

*Lòng Mẹ bao la đã tỏ tường*

*Đàn con khôn lớn bao công góp*

*Niên thọ năm nay thêm quý thương.*

Cũng như Trường, Liên-lạc cũng có nhận được thư của Tr. Nguyễn-Kim ở Maryland hỏi địa chỉ của Trường để biên thư, nhắc lại tấm hình đã đăng trong Liên-lạc kèm trong bài viết của Trường. N.K. cũng bận việc lắm, nên ít thư từ.

 **Tr. Phan Lê-Nga (Pháp).**

Đến nay, chắc Chị đã nhận được Liên lạc qua địa chỉ mới rồi. Cũng đã có thư riêng phân trần về sự sơ suất của L.L. trong việc đánh máy. Lần sau, xin Chị nói rõ hơn trong thư để tránh sự nhầm lẫn (đọc giả ở 1 xứ, thư gửi đi từ 1 xứ khác, không nói rõ chi tiết, thoạt mới nhìn, không biết ai gửi). Chúc Anh Chị một mùa hè thật vui.

 **Tr. Nguyễn Đức-Cường (Barclay).**

Tấm chi-phiếu của Chị gửi L.L. mà nói rằng "bé nhỏ" thì không biết "to lớn" là cỡ nào hử Chị ? Thường thường thấy và nghe Anh và Chị cùng đi bộ, cùng tham dự những buổi sinh hoạt từ thiện, xã-hội, kể cả những buổi họp Trường-niên do Cụ Lý Hồng triệu tập, tụi em thấy Anh Chị đẹp đôi quá, Hạnh phúc quá, thấy mà thèm được như Anh Chị. Mùa Hè này Anh Chị có đi đâu không ? Có dám qua Houston chơi với đám xi-cút An-nam không ? Vui lắm. Montréal có tụi em và chị Vịt

Nước cùng tham gia. Chị Vịt Nước cũng gân lăm : Nào Trại TT 5 ở Sydney, TT 6 ở Virginia rồi đến TT7 ở Houston dù nắng, nóng cũng lặn lội qua, tuy đã trên tám bó cũng được bầu làm Hội-trưởng Hội cựu Nữ-sinh Gia-Long. Oai thật !

 **Tr. Nguyễn Tấn-Đình (Virginia).**


Đọc thư của Trường, dù ngắn, nhưng đã có sự cảm thông từ lâu, qua báo chí HĐ, bản tin GD Bách-hợp Vùng HTĐ, tuy chưa lần nào đối diện. Thật ra, chúng ta đã biết (có lẽ là chỉ mình tôi biết), ở kỳ Trại TT6, trong đêm lửa Trại, nhưng vẫn chưa có duyên tao ngộ. Kỳ Trại TT7 này, chắc chắn sẽ gặp nhau và có dịp trao đổi ý kiến với Trường. Trong các Trại Hẹn bạn TT1, TT2, TT3, TT4, TT5, TT6 và sẽ TT7 tôi đều có mặt, kể cả kỳ họp ở Costa Mesa (1983). Nhưng kỳ Hẹn Bạn San Jose năm ngoái tôi bị bệnh nên không tham dự được và mất một dịp được hàn huyên cùng Trường.

 **Tr. Nguyễn Kim-Phú (Calgary).**

Đọc bức thư dài của Trường (gọi như vậy cho có vẻ Hường-đạo), thấy vui vui, xin trả lời vắn tắt :

1. Bài phỏng vấn BỐ, do Chú thực hiện là ở Liên-lạc số 39. L.L. số 40 (dày gấp 5 lần số thường) có trang đăng Tin Buồn rất lớn nhân BỐ từ giã cuộc chơi. Còn số 41 mà cháu đã nhận qua BĐ. thì có bản phân ưu Mẹ mà thôi.
2. Đề nghị trong thư của cháu, Chú sẽ làm vừa lòng trước khi cháu đọc xong mấy giòng này.
3. Nếu cháu chưa có L.L. số đặc biệt 40 thì tin Chú biết để chú tính.
4. Cháu có hứa trong thư : " *Để hôm nào cháu sẽ kể chuyện "đi xi-cút" của cháu cho Bác nghe*". Nay, Akéla đang hoàng chớ không phải ... Hoà-Hảo đấy nhé . Liệu hồn !

Chúc cả nhà Thiện+Phú+Vân-Anh thật nhiều vui.

 **Tr. Đoàn-viết-Lý (Kyoto).**

Thư gửi từ Nhật- bản mà qua Canada phải mất đến 27 ngày, chậm thật. Chậm mà thư Trường viết khá cảm động và lý thú.



Trưởng viết : “...*Nhận được L.L. số kỷ niệm 10 năm do một người bạn ở Mỹ gửi tặng, nhìn tấm hình Cụ Già trên 80 tuổi khệ nệ khuôn những thùng báo L.L. đến Bưu-diện để gửi niềm vui đi bốn phương, em cảm động vô cùng, cảm động và tự hổ thẹn là mình không làm được như vậy, và cho dù đến 50 năm sau (hiện em 31 tuổi), chưa chắc em đã có được một sự hy sinh cho Phong trào, cho anh chị em HĐ như vậy ...”*

Liên lạc cũng có nhận một số cảm nghĩ (xúc động) của độc giả gửi về như Trưởng về tấm hình “Cụ Già khuôn thùng báo L.L.”, nhưng trong kỳ lên Ottawa mới đây, ngồi nói chuyện với “Cụ Già ấy”, nhắc lại đoạn thư này, Tr. Ngô-Tấn-Phú (và cũng là chủ nhà in L.L.) nhắc Ngựa tui trả lời rằng : Tuy nhìn bề ngoài là Cụ Già, nhưng tâm hồn rất trẻ và sức khỏe đang là ở tuổi tráng-niên. Dem so sự bền bỉ làm việc chưa biết ai hơn ai .

Đoạn cuối trong thư, Trưởng nhắc đến những công việc ngày xưa ở Vùng giới tuyến ( nơi mà tôi đã có dịp phục vụ với tâm hồn một Trưởng Hướng-đạo) mà Trưởng chỉ nghe thân-phụ kể lại, tôi cảm ơn và nhờ Trưởng chuyển lại lời thăm hỏi của tôi, vì tôi vẫn còn nhớ đến sự cọng tác tận tụy của Vị ấy trong thời gian cùng chung sức làm việc Q.G.

*Người xưa ơi ! Cảnh còn đâu,  
Khi ta về, đã bạc đầu còn đâu ...*

 **Tr. Hoàng-thanh-Khôi (St-John).**

Thật khó mà đưa ra một lời khuyên (như sự mong ước của Trương), vì thú thiệt, mình cũng chưa hề trải qua hoàn cảnh cay nghiệt ấy. Cần nhất là hai người còn thương nhau, cố vượt qua một số bất đồng, may ra còn tái hợp được. Mỗi người có một hoàn cảnh riêng, cá tánh riêng. Mình là “liền ông” thử đi một bước “nhẫn”, có thiệt hại chi, dẹp tự ái cá nhân, biết đâu bầu trời sẽ nắng đẹp.

*Ta cũng như em tóc bạc rồi  
Trăm năm thế kỷ bẻ chia đôi  
Mỗi người một nửa đau lòng chứ  
Ghép lại... chắc là hai đứa vui.*

Sau hết, chúc Trưởng đạt được ước vọng tốt đẹp nhất và nhớ biên cho vài hàng để Mừng Chung.

 **Tr. Lý-Nhật-Hương (Garden Grove).**

Để kết thúc phần MãThư, xin phép được chép bức thư của phu-nhân Tr. L.N.H. như sau :

*... Hôm nay đến phiên của tôi làm thư ký cho Nhà tôi, anh Lý-Nhật-Hương, thay cho cháu Kim-Lộc đang học thi và cháu Quyên Quyên thì vừa đi học vừa đi làm nên ít khi gặp.*

*Nhà tôi bị bệnh Parkinson, run tay phải nên không viết được. Nay bệnh lại có những biến chứng co giật và đau nhức hai chân mỗi khi lên cơn, nên rất mất sức.*

*Chúng tôi đã đọc tờ Liên-lạc số 41, trong mục Mã Thư có thấy Anh trả lời cho cháu Kim-Lộc, rất cảm ơn Anh đã có lời thăm hỏi nhà tôi.*


*Mỗi lần nhận được tờ Liên-lạc, anh ấy mừng lắm, như gặp lại các bạn cũ vậy. Bây giờ chỉ còn niềm vui riêng tư đó là lý thú thôi, vì Liên lạc là nơi nhắc nhở lại thời tuổi trẻ thân thương, với những việc làm hữu ích trong đời.*

*Thật vậy, nhiều người sinh hoạt tốt ngoài xã hội, vui vẻ, năng động đa số đều có gốc Hướng-đạo.  
(Xin thông qua hai đoạn khen Liên-lạc, chúc Liên lạc thọ...)*

Đọc xong bức thư này, Ngựa tui trầm ngâm suy nghĩ về Trưởng Lý-Nhật-Hương, người mà chỉ giao thiệp trên tờ Liên-lạc, biết nhau trên tờ L.L., chứ riêng tôi thì chưa hề gặp. Nhưng có lần Tr. Hương nói là đã thấy tôi, biết tôi từ ngày tôi ở Q.T. Dù sao giao tình giữa chúng ta gần 10 năm nay cũng đã đem lại nhiều tâm cảm tốt đẹp .

Nay Trưởng đã cao tuổi, sức khỏe không được như xưa, nhưng nhìn các cháu Quyên Quyên, Kim-Lộc, và nhất là Chị Hương (qua bức thư này), Trưởng là người Hạnh-phúc lắm. Những nhân vật trong gia đình rất quý mến Trưởng, đều luân phiên làm cho Trưởng được vui lòng, thay nhau liên lạc với LIÊN-LẠC để Trưởng tiếp tục mối dây và sống lại với những anh chị em đã có một thời cùng chung vui với nhau.

Chúc Trưởng Tâm An Lạc.

Xin cảm ơn Chị Hương đã cho biết tin 





Đó là câu mà các cụ xưa đã từng nói để xác nhận ý kiến của Trường Nguyễn Sinh trong bài “Tiếng Cười” đăng trong Liên Lạc số 40 rất đúng. Sau đây là vài trường hợp cụ thể để chứng minh thêm lời nói của các cụ :

#### 1.- Trường hợp của Bác sĩ Cousins :

Bác sĩ Norman Cousins là một bình luận gia của tuần báo Saturday Evening Post.

Năm 1964 ông bị viêm cột sống, tê liệt cả người và đau nhức kinh khủng. Các bác sĩ chuyên khoa điều trị cho ông biết là không thể cứu ông được và ông chỉ sống không quá một năm nữa mà thôi nhưng ông không chịu bó tay mà cố tìm cho được một lối khác để chữa bệnh.

Trong khi đang nằm ở bệnh viện, ông tự nghĩ trước sau rồi cũng chết, ông không cần nghĩ đến nữa và nằm nhớ lại những chuyện buồn cười đã xảy ra trong suốt cuộc đời của ông làm ông thấy buồn cười và ông cười một mình, có nhiều lúc ông cười thật to làm cho người ta lầm tưởng là ông đã điên. Sau đó ông tìm thêm sách kể toàn chuyện vui, chuyện tiểu lâm, đọc để mà được cười cười cho quên nghĩ đến bệnh nan y của ông.

Sau một thời gian ngắn, ông nhận thấy cơn đau có phần thuyên giảm và không cần phải tiêm thuốc tê giảm đau như trước nữa và ông bắt đầu đi lại được . Ông vẫn tiếp tục tìm mọi cách để được cười và cười mỗi ngày ít nhất cũng phải được 10 hay 15 phút thì ông

thấy không cần tiêm thuốc tê và ngủ được nhiều hơn. Các bác sĩ điều trị cũng lấy làm lạ về tình trạng bệnh của ông. Sau vài tháng, ông hoàn toàn bình phục.

Sau khi lành bệnh, năm 1978 ông kể lại kinh nghiệm của ông trong tờ New England Journal of Medicine với tựa đề “anatomy of an illness” Hiện nay ông giảng dạy tại trường Y khoa UCLA California, khảo cứu về sự liên hệ của tiếng cười và bệnh tật và ông đã kết luận rằng : Các yếu tố tâm lý, tình cảm có ảnh hưởng đến hệ thống miễn dịch. Theo ông, khi con người bị căng thẳng, bi quan, các tế bào của hệ miễn dịch sẽ bị suy yếu làm cho người ta dễ bị bệnh. Trái lại, nếu ta lạc quan ta có thể làm cho hệ miễn dịch trở nên mạnh và trị được các bệnh.

Ông đem áp dụng lý luận trên của ông tại Đại học UCLA. Ông chia các bệnh nhân bị ung thư nặng đang cùng được điều trị hóa chất ( chemotherapy ) y như nhau làm thành 2 nhóm:

- Nhóm thứ nhất vẫn được điều trị bằng hóa chất như thường lệ.

- nhóm thứ hai, ngoài việc được điều trị bằng hóa chất như nhóm kia nhưng lại được các chuyên viên tâm lý đến hướng dẫn lối sống lạc quan, cho họ thực hành ngay và chỉ vài tháng sau kết quả thấy khác hẳn, rõ rệt hơn nhóm kia, các biến chứng do Chemo gây ra ít hơn và bệnh mau lành hơn.

Dựa trên thí nghiệm này, nhiều trung tâm khác cũng đã bắt chước BS Cousins và cũng đã đạt được kết quả tốt.

#### 2- Trường hợp bà Noma Murphy.

Bà Noma Murphy năm nay 87 tuổi hiện đang sống ở San Francisco.

Cách đây khoảng hơn 40 năm, bà Murphy bị ung thư ngực và bác sĩ điều trị cho bà biết bà không thể sống lâu hơn 6 tháng. Bà không nản lòng, nhờ có chuyên viên tâm lý giải thích, bà cương quyết phải phấn đấu đến



cùng, không chấp nhận việc chưa đánh mà đã chịu thua. Bà đã đổi thái độ sống, sống lạc quan, ăn uống theo chế độ, nhìn nhận thấy cái đẹp của chính mình và cái đẹp của những người xung quanh để khỏi bức bối hay căng thẳng, luôn luôn nghĩ đến những câu chuyện khôi hài, kể cho bạn bè nghe để cùng nhau cười.

Nhờ lối sống như vậy mà bà đã vượt qua mọi trở ngại để sống mãi đến ngày hôm nay và đối với bà bệnh đã bị đẩy lui vĩnh viễn chứ không như những bệnh nhân khác, tuy đã được chữa lành bệnh nhưng 5, 7 năm sau bệnh có thể tái phát trở lại.

Để kết luận, muốn sống lạc quan phải tự thay đổi lối sống, phải cười thực sự chứ không phải cười gượng, không phải chỉ cười bên ngoài, cười trước mặt mọi người nhưng bên trong thì ruột gan héo hắt. Muốn có nụ cười thật sự phải hiểu được sức mạnh chữa bệnh của nụ cười để tin tưởng mới thực hiện được.

#### **Sức mạnh chữa bệnh của Nụ Cười :**

Nên nhớ rằng hạnh phúc đi đôi với sức khỏe và buồn rầu đi đôi với bệnh tật. Cười để khỏi bệnh tật thì mới có hạnh phúc.

Nụ cười là dấu hiệu của tình thương. Nụ cười mang niềm vui đến cho những người và vật xung quanh, không những cười với người khác mà còn cười với chính mình nữa. Ở miền Đông nước Mỹ có rất nhiều người đến Trung Tâm Taoist Five Element Nutrition, New York Center để được học cười với Thầy Mantak Chia. Mới nghe thì thấy lạ đời, ai cũng cười được, tại sao lại phải đi học. Đúng vậy, phải đi học cười với chính mình, học nụ cười bên trong, học cách cười với các bộ phận trong cơ thể của mình để chữa bệnh.

Từ thời xưa, các đạo gia đã cho biết nụ cười với chính mình giúp rất nhiều cho sức khỏe. Nụ cười bên trong có quan hệ mật thiết với hung tuyến (thymus gland) giúp tăng sự hoạt động của tuyến này. Khi người ta bị

căng thẳng, tuyến này bị ảnh hưởng trước tiên.

Tài liệu nghiên cứu các bệnh ung thư của Sir Mc Farlane người Úc đoạt giải thưởng Nobel cho biết sự tăng cường hoạt động của hung tuyến làm tránh được ung thư vì lúc đó tuyến này sẽ sản xuất một loại tế bào gọi là tế bào “ T “ có nhiệm vụ đi nhận diện các tế bào bất thường để tiêu diệt chúng. Do đó, nếu hung tuyến không sản xuất loại tế bào T thì các loại tế bào bất thường sẽ nảy nở và gây ra bệnh ung thư. Hung tuyến có vai trò rất tích cực trong việc phòng ngừa cơ thể tránh bị ung thư trong suốt đời sống của con người.

Trong tài liệu huấn luyện Hướng đạo hạng nhất của Hướng đạo Việt Nam trước năm 1945 “Pour être un scout accompli” . khi bàn về vấn đề vệ sinh lúc đi cắm trại, cũng có nói đến sự quan trọng của sự phòng ngừa bệnh hơn chữa bệnh và mở đầu bằng 2 câu tục ngữ, một câu của Pháp “ Mieux vaut prévenir que guérir “ (Phòng bệnh hơn chữa bệnh) và một câu của Anh “Un gramme de précaution vaut mieux qu’une livre de médicaments “ (Một gramme phòng bệnh tốt hơn một livre thuốc. Livre là đơn vị trọng lượng của Anh bằng 0,453 kg).

Ngoài ra, luật số 8 của Hướng Đạo cũng luôn luôn nhắc chúng ta phải vui, phải cười dù gặp khó khăn. Hãy nhớ rằng :

Vui ca lên, nào anh em ơi,

Hát cho lòng thấm tươi.

Thì chúng ta không những tránh được bệnh mà đôi khi còn trị được những bệnh khó trị.

### *Beo Vui Về*

Ghi chú: Quý Trường muốn biết rõ thêm chi tiết về nụ cười bên trong xin liên lạc theo địa chỉ : Tôn Thất Cảnh, 444 Chilberg Ct San Jose, CA 95133. ĐT. (408) 272 7936 (sau 6:00 PM ) để được giải đáp.



# Thăng Tiến

*Anh em ta mau cố chất cây khô vào đây đốt chung  
Đêm khuya nghe tiếng tí tách cây khô nổ vang giữa rừng  
Dang tay nhau dựng vòng quanh lửa hồng  
Trông khói xanh gió đưa bốc cao  
Cùng cầm tay hát vang lừng  
Ta chất lửa thêm sáng tươi xua bóng đêm . . .*

Một mình lái xe trong đêm tối, tôi thầm thì ca bài “Nhảy lửa” của H.Đ. trên suốt khoảng đường xa lộ từ sở về nhà. Mỗi lần hát Nhảy lửa là mỗi lần tôi nhớ đến những cuộc cắm trại ở quê nhà. Trại gần ngày, nhiều ngày hay trại bay tôi đã tham dự.

Hồi xưa dự trại Suối Tiên chỉ là một chú thiếu nhỏ bé trong rừng huynh trưởng và HDS toàn quốc. Nhìn những trưởng , tráng, thanh mà lòng ham muốn được như đàn anh mình. Thấm thoát cũng gần 20 năm với dĩ vãng của bóng trại ngày xưa. Lửa trại về đêm hay bài hát nhảy lửa, lâu lắm rồi tôi chưa được hát và nhảy cùng bạn bè. Mỉm cười một mình và không ngờ thời gian trôi quá mau. Thấm thoát mà cũng đã 4 năm kể từ khi tham dự Trại Thăng Tiến 6 ở Virginia. Hôm qua mới nhận được bản tin từ anh em Texas gửi lên mới biết rằng anh em miền Nam đang trong thời gian cao điểm để chuẩn bị Hội Bạn 2002. Bây giờ có lẽ các anh em HDS trong các lần sinh hoạt đều nói và nhắc đến Thăng Tiến 7. Lòng tôi cũng thật bồi hồi nôn nóng. Một niềm xúc cảm trong tim. Cầu sao cho mau đến ngày trại khai mạc.

Tôi nói thầm trong bụng :”Phải rồi, dù bận cách mấy cũng phải về dự trại”. Xe từ từ đậu vào bãi parking quen thuộc. Tối nay tôi sẽ có một giấc ngủ ngon. Để ngày mai cuối tuần đến thăm người vợ sắp cưới cũng như bày tỏ

cho nàng biết ý định lên đường dự trại Hội Bạn Thế Giới 2002 tại Houston, Texas.

Cầm trên tay bản tin Hội Bạn. Tôi gõ cánh cửa quen thuộc nhà nàng. Và khuôn mặt thương yêu hiện ra với lời trách móc nhẹ nhàng.

- Eo ơi ! Giờ này mới đến làm em trông quá !  
- Cho anh xin lỗi. Đêm qua anh ngủ ngon lắm vì nhận được tin vui.

Nàng nũng nịu kéo tay tôi vào nhà rồi nói :

- Kể em nghe anh nhận được tin gì mà vui quá vậy ?

Tôi chỉ bản tin H.Đ. đỏ hồng trước mặt nàng nói :

- Anh nhận được cái này nè.

Nàng ngạc nhiên;

- Báo Hương Đạo ? Có bài viết của anh nữa phải không ?

- Trật lất rồi em ơi !

- Vậy thì cô nào nhắn tin cho anh ?

- Cũng sai luôn.

Nàng đọc hàng chữ lớn trên tờ báo mà tôi đưa ra

- Tin cắm trại phải không anh ?

- Em thông minh quá, đúng rồi !

-Em đâu có mù đâu mà không đọc được 2 chữ Hội Bạn to tổ bố !

Tôi nắm tay nàng rồi nói :

- Anh quyết định đi dự trại và sẽ mời em đi dự kè, chịu không ?

Nàng ngoai ngoai lắc đầu :

- Em đâu phải Hương đạo, đâu biết trò chơi H.Đ. , đâu có quen ai . . . làm sao đi được.

- Thì có anh đây là H.Đ. Em chưa tham dự H.Đ. lần nào thì lần này phải đi để hít thở hơi H.Đ. , nhìn cảnh H.Đ., chơi trò chơi H.Đ. rồi ngắm lửa H.Đ. Bảo đảm sau trại là em mê H.Đ. và máu em sẽ đổi thành máu H.Đ. ngay.

- Anh là H.Đ. lạc bầy không sợ bị phạt sao ?

- Lạc bầy một thời gian thôi, anh sẽ xin mấy Trưởng phạt nhẹ với anh chừng 20 cái hít đất



hay 20 cái bơm bánh xe. Để sau khi chuyện đại sự của mình êm xuôi, đầu đó ổn định anh sẽ dẫn em đi tham gia sinh hoạt.

- Đến đó em chỉ nhìn mấy anh sinh hoạt không hà ! Như vậy buồn lắm.

- Em ơi nghe nè ! H.Đ. nhiều trò chơi lắm. Nào là bắn cung, bắn súng, kéo co, lái xe đạp khéo. Tôi không thèm kể nữa bèn lật trong báo đưa cho nàng xem chương trình trại.

- Em đọc phần này xem có món nào hợp với em không ?

Nàng đọc một hồi rồi ngẩn đầu lên hỏi :

- Ưa ! Sao không có cò cò hay “vũ mội” hở anh ?

Tôi chột cười rồi vuốt yêu đôi má nàng :

- Em ơi lớn rồi ! Sắp lấy chồng rồi mà còn chơi trò con nít – người ta sẽ cười.

- Em không đi đâu. Ngày cưới gần đến rồi bận rộn lắm, bao nhiêu vấn đề phải xếp đặt chuẩn bị không kịp đó. Còn vấn đề tài chánh nữa . . .

- Thôi mà ! Đi với anh một tuần đầu có nhiều. Anh sẽ xin má giúp em.

Nàng im lặng. Có lẽ nàng muốn đây đọa thêm để tôi năn nỉ. Quả thật eo ơi, mấy cô khó quá. Đúng y hệt như “kinh nghiệm” của trưởng Mai Xuân Tý kể cho anh em trên đặc san Lửa Hồng. Phải “cheveux” mới đúng như trưởng dạy. Thôi thì năn nỉ nàng thêm một lần nữa xem sao. Vái trời cho nàng gặt đầu à

Nếu em chịu theo dự trại. Mỗi tuần anh đến anh pha cà phê thật ngon cho em, sẽ dẫn em đi phố tặng một cái áo vừa ý chiều nay, anh tập cho em lái xe thường xuyên hơn, hay anh sẽ hát cho em nghe một bài nhé, lúc nào em muốn

Nàng trở mắt nhìn tôi.

- Anh hứa rồi phải không ? Bây giờ em muốn anh hát nghe thử.

Tôi mừng quá vì nàng có lẽ xiu long rồi. Gãi đầu suy nghĩ nhưng chẳng có bài tình ca nào tôi thuộc, thôi đành hát bài H.Đ. vậy !

-“Nào về đây ta họp đoàn cùng nhau . . . Anh với em ta cùng sống vui trọn đời”.

Nàng lắc đầu không chịu :

- “Có con kiến vàng nó đi nghênh ngang . . . “  
Nàng cũng không đồng ý.

- “Cùng quây quần ta vui vui . . .”

- Thôi anh ơi ! Giọng anh hát ngày càng ô ô quá. Đổi sang mục khác đi.

Tôi đưa tay lên trán rửa thẩm: “Bỏ mẹ rồi! Làm sao ngâm thơ”. Nhưng đột nhiên tôi nhớ ra một bà thơ.

-Bây giờ anh ngâm thơ nghe. Anh sáng tác khi gặp em đó.

*Ngày xưa anh đã lạc vào mắt em  
Để bây giờ còn sáng trong hồn anh  
Ngày đó hoa nở đầy trên tay em  
Để bây giờ tươi thắm trong lòng anh  
Để mong rằng nắng hồng không bao giờ tắt  
Để má em luôn đỏ thẹn thùng  
Anh mong rằng anh sẽ là văn sĩ  
Để viết lên chuyện tình của đôi ta  
Có những lúc anh muốn làm họa sĩ  
Để vẽ lên một ánh mắt tuyệt vời  
Anh cũng muốn trở thành thi sĩ  
Để làm bài thơ trao tặng em  
Nhiều khi anh cũng muốn làm ca sĩ. . .”*

Chợt nàng bịt miệng tôi rồi đọc tiếp :”Để chiều chiều hai đứa mình hát bài H.Đ.”

Rồi nàng dựa vào vai tôi thở thở chấp nhận :

-Em phục mấy anh chàng H.Đ. quá rồi . . .

Chào Thăng Tiến

**T. Q. T.**

## VỀ TRƯỞNG-NIÊN

Ai về Họp Ban Hút-Tông  
Nhớ tham dự đủ Họp Chung mấy kỳ  
Hội-ngộ, Khoáng đại, việc gì  
Thảo-luận, Đức kết, nhớ ghi rõ ràng  
\*\*\*

**Lý xú tuyết** (chủ không phải Lý Toét)



## SỔ VÀNG

|                           |     |         |
|---------------------------|-----|---------|
| 1. Tr. Nguyễn Minh-Triết  | 50  | Mỹ-kim  |
| 2. - Tôn-Thất-Cảnh        | 20  | -       |
| 3. - Lê-Thông-Kinh        | 100 | -       |
| 4. - Lê Quốc-Hùng         | 30  | -       |
| 5. - Đoàn-văn-Thiệp       | 20  | -       |
| 6. - Hồ Thị-Vẻ            | 20  | -       |
| 7. - Đào Bá-Hùng          | 50  | -       |
| 8. - Đào-Hữu-Dũng         | 30  | -       |
| 9. - Nguyễn Tấn-Định      | 30  | -       |
| 10. - Nguyễn-Thị Xuân-Lan | 30  | -       |
| 11. - Nguyễn Minh-Thể     | 20  | -       |
| 12. - Tống T. Kiều-Oanh   | 40  | -       |
| 13. - Trần Văn-Phúc       | 20  | -       |
| 14. - Nguyễn Tuyết-Nga    | 20  | -       |
| 15. - Hà Thanh-Minh       | 50  | -       |
| 16. - Nguyễn-Tuệ          | 20  | -       |
| 17. - Vũ Văn-Chấn         | 20  | -       |
| 18. - Nguyễn Đức Dziên    | 20  | -       |
| 19. - Phạm-Gia-Kiểm       | 50  | -       |
| 20. - Ngô Xuân-Trần       | 20  | -       |
| 21. - Chị Nguyễn-Hữu-Lãng | 20  | -       |
| 22. - Nguyễn-Kim (Ottawa) | 30  | Gia-kim |
| 23. - Lâm-Tô-Bông         | 30  | -       |
| 24. - Nguyễn-Đức-Cường    | 50  | -       |
| 25. - Phan-Lệ-Nga         | 50  | -       |
| 26. - Nguyễn Kim-Phú      | 50  | -       |
| 27. - Trương Văn-Thanh    | 50  | Úc-kim  |
| 28. - Tô-Văn-Phước        | 30  | Âu-kim  |

**Dính chính :** Sổ Vàng số 41 đã đánh máy sai :

- \* Tr. Đình Văn-Tùng góp \$ 50 US mới đúng.
- \* Thủ-quỹ Liên-lạc khóa sổ vàng số 42 ngày 15-5-02.
- \* Những củi lửa nhận sau ngày này, xin ghi vào Sổ Vàng kế tiếp.
- \* Thành thật cảm ơn sự đóng góp của Quý Trường và Thân-hữu độc giả đã giúp cho Lửa Vui được kéo dài.



## Tưởng Niệm

Để tưởng nhớ và Thương tiếc các Bạc Đàn Anh quý mến đã già từ cuộc chơi, xin Anh Chị Em HĐVN dành một phút tâm niệm để hồi tưởng lại hình bóng những Trường, đã có một thời cùng chung Mười Điều Luật và Ba Lời Hứa với chúng ta, mà nay không còn trên trần thế nữa (Tháng 4 và 5) :

- \* Trường Đoàn-Mộng-Ngô Mất ngày 30-4-1982
- \* Trường Tôn-Thất-Dương-Vân - 08-4-1993
- \* Trường Vũ-Ngọc-Hoàn - 18-4-1993
- \* Trường Nguyễn-Hữu-Lãng - 04-5-1994
- \* Trường Trần-Văn-Khắc - 24-5-1994
- \* Trường L.M. Mai-Nghị-Luận - 07-4-1996
- \* Trường Võ-Văn-Thơm - 08-4-1996
- \* Trường Nguyễn-Tăng-Đáng - 11-5-1996

Hương-Đạo Trường-Niên

## Đố Vui Để ... Tránh

Nhân lễ Tế Thần-Hoàng tại Đình, sau khi trà rượu say sưa cả rồi, cụ Tiên-chỉ hội họp các Chúc sắc, Hương-lý để bắt trả lời các câu hỏi của Cụ , câu hỏi đầu tiên như sau :

- Nay các vị, trong Làng, Xóm "Bị Gậy" của chúng ta hiện nay thì phần thưởng nào là cao quý nhất ?
- Trình Cụ Tiên-chỉ, có Huân-chương đeo nơi cổ, Bằng Rừng đu đưa lủng lẳng 2 cục là giá trị nhất.
- Đúng. Còn thứ chi có giá trị tinh thần nữa không ?
- Bẩm Cụ, Còn Bằng Khen, Bản Tuyên-dương công trạng, Bằng Tượng lệ, Cờ Danh-Dự.

(Rất giỏi. Ta thưởng nhà người một chung rượu. Và còn một câu hỏi thứ ba, nếu đáp đúng thì ta phong cho người chúc vụ mới : " Ủy-Viên Đẩu Láo" của Làng ta) :

- Có Bằng cấp nào mà người thụ hưởng không vui lòng, hoặc tự trọng chứng minh là mình "không phải vậy", ngầm nói là "đã cấp sai", âm thầm cải chính bằng việc làm, trái với tinh thần của Bằng được cấp ?
- Trình Cụ đó là Bằng Thợ Lặn của Liên-lạc sáng chế.

Cụ Tiên-chỉ đến bắt tay trái, yêu cầu toàn thể chúc sắc hương lý trong Đình đứng dậy để vỗ tay chào mừng và hợp-thức-hoá vị Tân Ủy-Viên vừa mới được phong nhậm.



## **Liên-Đoàn Võ-Thành-Minh kỷ-niệm 30 năm.**

Trưởng Nguyễn-Tuyên-Thùy cho biết :  
Vào cuối năm 2001, anh chị em Liên-đoàn  
Võ-Thành-Minh đã làm lễ Kỷ-niệm 30 năm .  
Liên-đoàn-trưởng lúc bấy giờ là Tr. Phạm-Quang-  
Lộc (Chồn Từ Tốn) giấy bổ-nhiệm số 1795-0771  
của Hội HĐVN.

Đến năm 1974, trao Liên-đoàn lại cho Tr. Nguyễn-  
Tuyên-Thùy (Sóc Nhanh Nhẹn) làm LĐT do giấy  
bổ nhiệm số 2150-0474 của Hội.

Trước 1975, Liên-đoàn Võ-Thành-Minh gồm có 4  
đơn-vị : 1. Tráng-đoàn Dã-Mã

2. Thanh-đoàn Dã-Mã (Kha)
3. Thiếu-đoàn Dã-Mã
4. Ấu-đoàn Dã Mã.

Giờ đây, sau 30 năm, Liên-đoàn Võ-Thành-Minh,  
vì nhu cầu phát-triển Phong-trào ở Hải-ngoại (San  
Jose- Bắc California), Liên-đoàn đã tái thành lập  
được 3 Đơn-vị : Ấu, Thiếu, Tráng và trong tương  
lai gần, sẽ thành lập thêm Thanh-đoàn (Kha).

Hiện nay, Liên-đoàn vẫn do Tr. Nguyễn  
Tuyên-Thùy làm Liên-Đoàn-Trưởng.

Như vậy, San Jose đã có 6 L.Đ. đang hoạt động :

- Liên-đoàn Diên-Hồng, do Tr. Trần-Minh-  
Phương làm Liên-đoàn-Trưởng.
- Liên-đoàn Lạc-Hồng, do Tr. Phạm-Ngọc-Châu  
làm LĐT.
- Liên-đoàn Ra Khơi, do Tr. Trần-Hữu-Thắng  
làm LĐT.
- Liên-đoàn Lê-Văn-Duyệt, do Tr. Trần-Quý-  
Việt làm LĐT.
- Liên-đoàn Hương Việt, do Tr. Trần-Văn-Long  
làm LĐT.
- Liên-đoàn Võ-Thành-Minh (đã thành lập năm  
1971 ở Thủ-đức, Việt-nam) nay tái phát triển  
thêm ở Hải-ngoại, do Tr. Nguyễn Tuyên-Thùy  
làm LĐT.

**Liên-Lạc xin có lời mừng Liên-Đoàn  
Dã-Mã, và chúc L.Đ. được Tiên+Mạnh.**

## **HƯỚNG-ĐẠO TRƯỞNG-NIÊN CHI DANH VÀ ĐÓNG NIÊN-LIÊM**

Liên-lạc vừa nhận tiền Niên-liêm của 2 đơn-vị vừa gửi :

1. Làng Bách-Hợp San Diego (năm 2002) : 20\$
2. Xóm Trưởng-niên Charlotte (năm 2002) : 20\$

Liên-lạc sẽ chuyển đến Trưởng Thủ-quỹ HĐTÚ ngay.

Riêng Làng Trưởng-niên Sacramento cũng đã đóng  
niên liêm năm 2002, nhưng qua Tr. Nguyễn-Tấn-Đệ.

Các đơn vị (7) có tên sau đây, tiền niên liêm năm 2002  
đã được chuyển về Thủ-quỹ của HĐTÚ theo Chi-phiếu  
số 14, ngày 14-2-2002, số bạc US.140\$. Đó là  
Oakland, Merkel, Montréal, Ottawa, Bạch-Đàng  
(Ohio), Rhône-Alpes và Victoria.

Tổng cộng có 10 đơn vị đã đóng niên liêm năm 2002 .

## **Tin Vui Miền Đông Hoa-Kỳ**

Được tin Trưởng Bùi-Vũ-Đức vừa được bầu vào  
chức vụ **Đại-Diện Miền Đông Hoa-Kỳ, nhiệm-kỳ 2002-2004.**

Được biết, Trưởng Phạm-Ngọc Quế-Chi đã  
dẫn nhận trách-vụ này 2 nhiệm-kỳ 1998-2002  
một cách hoàn mỹ. Miền Đông H.K. gồm có :

- Liên-Đoàn Chi-Lãng (DC)
- Liên-Đoàn Hùng-Vương (VA)
- Liên-Đoàn Vạn-Xuân (VA)
- Liên-Đoàn Lạc-Hồng (FL)
- Liên-Đoàn Lam-Son
- Hải-Đoàn Bạch-Đàng (MA)

Xin có lời chúc mừng Tr. Đức và Ban Đại-Diện  
được thành công tốt đẹp trong nhiệm vụ mới.

**T.M. Phong-trào Hướng-đạo Trưởng-Niên  
Nguyễn-Trung-Thọại**