



hên lạc

Tiếng nói của Hướng Đạo Trưởng Niên
Nhóm Tinh Thần B.P. thực hiện



Bộ mới - Số 43
Phát hành tháng 09-2002

BẢN TIN LIÊN LẠC

TIẾNG NÓI CỦA PHONG TRÀO
HƯỚNG ĐẠO TRƯỞNG NIÊN VIỆT NAM



Ban Sáng lập

Lê Văn Ba
Phan Như Ngân
Trần Văn Thao

Ban Phụ Trách

Hoàng Ngọc Châu
Trần Trung Hợp
Nguyễn Đức Phúc
Phạm Văn Thiết
Nguyễn Văn Tĩnh
Lê Thọ
Nguyễn Trung Thoại
Trần Minh Thường
Mai Xuân Tý (con)



Liên Lạc phát hành mỗi năm 4 số
Xuân, Hạ, Thu, Đông

Bài vở, thư từ xin gửi về
Nguyễn Trung Thoại
6362 Westbury, Montreal
P.Q. H3W-2X3 Canada



HÌNH BÌA

Cổng Trại Thăng Tiến VII
(Houston, TX, USA, 2002)



(Mượn ý của Trường Ngựa C.K., trả lời bài thơ
"Mừng Ông Gác Kiểm Rửa Tay" của Nghi Yên trong
Liên Lạc số 41, trang 18, Tuần Việt mạn phép đổi đi
một chữ)

Nhìn phía trước, thấy chân trời mù mịt
Bao khó khăn, vất vả lẫn gian nguy,
Trong bóng đêm, nung Bắc Đẩu ta đi ...
Dù đời bão : đường hãy còn xa lắm.

Biển rộng bao la, rừng sâu thăm thẳm
Giữ niềm tin, nung ý chí xông pha
Không chùn chân, không chán nản, kêu ca .
Dù đời bão : đường hãy còn xa lắm.

Tình bằng hữu luôn đắp bồi sâu đậm
Trao cho nhau những ánh mắt, nụ cười
Đuổi con tim bằng hy vọng, vui tươi ...
Dù đời bão : đường hãy còn dài lắm

Giữa thanh vắng, trong chiều sâu thình lặng
Vội thành tâm, tự kiểm thảo bản thân
Gạn đục khơi trong, quyết sửa lỗi lầm ...
Dù đời bão : đường hãy còn xa lắm.

Gương tiền nhân sáng ngời, năng suy gẫm
Những lời khuyên cao đẹp chẳng phai nhòa,
Lòng dạn lổng, cuộc sống phải thăng hoa ..
Dù đời bão : đường hãy còn xa lắm.

Nối gót BiDi, tâm hồn tươi thắm
Mặc đại dương đầy sóng gió hiểm nghèo
Thuyền đời ta, ta vững lái vững chèo ...
Dù đời bão : đường hãy còn xa lắm.

Tuần Việt

Lá Thư Mùa Hè



Liên-lạc số 43 này, chúng tôi xin tạm gác lại các tiết mục khác mà chỉ nhắc đến Trại Hòp Bạ Thăng-Tiến 7 mà thôi, để các Trưởng và Thân hữu xa gần không có dịp tham dự Trại được biết một cách tổng quát kỳ Trại này, coi như là đi Trại ... hàm thụ vậy !

Ban Thường-Vụ Hội-Đồng Trung-Ướng được thay đổi : Tr. Vĩnh-Đào được mời làm Cố-Vấn, sau 8 năm đảm nhận vai trò Chủ-tịch, đã vượt qua một số giai đoạn khó khăn và nhiều thử thách. Tr. Nguyễn-văn-Thuật (nguyên là Phó Chủ-tịch) nay lên thay thế Tr. Vĩnh-Đào. Các Trưởng Ủy-viên khác, cũng không có chi thay đổi nhiều. Mong rằng Hướng-đạo Việt-Nam ở hải ngoại vững mạnh tiếp tục con đường đang đi.

Văn-phòng Hướng-đạo Trưởng-niên cũng được thay thế người cầm lái sau 2 nhiệm kỳ 8 năm, tổ chức được 21 đơn-vị (Xóm, Làng, Gia-đình, Liên-gia), và người cầm đuốc mới, cũng không ai khác là Tr. Hoàng-Ngọc-Châu, người Phụ-tá, một Trưởng có nhiều kinh nghiệm tổ-chức, được nhiều cảm mến của đa số anh chị em H.Đ. Trưởng-niên, Tr. Châu lại mời được vị Phụ-tá mới là Tr. Võ-Thành-Nhân, nguyên Trại-trưởng Trại TT6 ở Virginia, một chuyên-viên thiết lập dự án, hoạt động không ngừng trong giới truyền-thông ở Mỹ, chắc chắn sẽ đưa Hướng-đạo Trưởng-niên lên một địa vị cao, thích nghi với hoàn cảnh mới. Một bước tiến hơn cả là Phiên họp Đại-Hội H.Đ. Trưởng-niên có lập biên-bản rất đầy đủ, do Anh Chị Bửu-Sao vui lòng đảm nhiệm, ghi cả những chi tiết và danh tánh từng người phát biểu ý-kiến.

Đặc biệt các buổi họp (HĐTƯ, Trưởng-niên v.v...) đều diễn ra trong các Phòng họp đầy đủ tiện nghi, có micro, slides, có máy điều hoà v.v... Không khí hội-nghị thân mật, ôn hoà, tự chế, chúng tỏ quý thành viên dự họp đều đã trưởng thành về ý-thức, biết tương kính lẫn nhau. Hoan hô !

Xin biết ơn Ban Tổ-chức Trại đã ưu-đãi các Trưởng-niên, dành cho những tiện nghi ngoài sự mơ ước của một Trại-sinh (dù là cao niên), các Trưởng và Tráng-sinh "Tài-xế" đưa rước từ nhà ăn đến nơi nghỉ, nhiều chuyến trong một ngày, rất dễ thương, vui tánh và lễ độ, rất đáng khen.

Và sau đây, trong tinh thần xây dựng Phong-trào, chúng tôi xin có hai đề nghị khiêm tốn lên Ban Thường-vụ và các Trưởng có trách nhiệm sẽ làm Trại-trưởng các Trại Thăng Tiến sau này :

Đề nghị thứ nhất : Có thể nói đây là một tập tục rất quen thuộc khi chúng ta còn ở quê nhà : Nên tổ-chức các Trưởng đơn-vị thăm viếng Trại các đơn vị khác. Hoặc mời một số Trưởng trong HĐTƯ đến thăm và dùng cơm chung với trại-sinh của đơn vị để kết chặt thêm tình thân, để các em, các Trưởng biết mặt và trò chuyện cùng nhau, chụp ảnh lưu niệm, và đây cũng là những kỷ niệm ghi nhớ lâu dài nhất của các em trong đời Hướng-đạo. Việc này, BTC Trại phải lập chương-trình, với sự phối hợp của các đơn vị tham gia, chứ đừng để đến phút chót mới đặt ra, làm các đơn vị lúng túng, khó xử.

Đề nghị thứ hai : Hướng-đạo Việt-Nam nên (hoặc phải) có một, hoặc nhiều lá cờ (giống nhau nhưng nhiều cỡ để dùng trong nhiều trường hợp khác nhau) do Ban Thường-vụ làm ra để treo trong các dịp Hội-nghị lớn, các buổi lễ Chào Cờ, các Kỳ Hòp Bạ Thăng-Tiến. Ngày 02-8-2002 ở Trại TT7, Hướng-đạo Trưởng-niên đã có một lá cờ của Trưởng Niên để trao lại cho người kế-vị, tuy đơn giản, nhưng là một hình thức trao được rất là Hướng-đạo.

Hội-đồng Trung Ướng cũng thế, nên treo cờ HĐVN ở kỳ đài chung với cờ các Quốc gia khác. Khi bế mạc Trại, nên tổ chức lễ trao cờ long trọng, như các buổi Thế-Vận-Hội khi trao cho Thành phố sẽ tổ chức kỳ Thế Vận Hội tiếp theo. Cũng có một nghi thức tối thiểu : cũng có lễ trao cờ, rước cờ thật oai nghiêm, cảm động khi chia tay ca bài tạm biệt. Lá cờ này ngoài Huy-hiệu HĐVN, những hàng chữ cần thiết, còn gắn thêm các Huy-hiệu của những Trại TT đã tổ chức.

Sau hết, xin chúc Quý Trưởng và anh chị em HĐVN mọi sự an bình sau một mùa Hè thật thích thú với Trại Hòp bạ, du ngoạn với Gia-đình. Mong các Bạ, nhất là các Bạ Trẻ hãy tiến lên, tiến mạnh lên, "Kính Trọng" những đấng nhường bước đàn Anh.

Liên Lạc

Thành Viên Hội-Đông Trung-Uống HĐVN.



Ban Thường-Vụ Nhiệm-kỳ 2002-2006

Chủ-Tịch : Tr. Nguyễn-Văn-Thuất
Phó Chủ-tịch : Tr. Mai-Quốc-Tuấn
Phó Chủ-Tịch : Tr. Lương Hoàng-Nam
Tổng-Thư-Ký : Tr. Trần-Hoàng-Thân
Phó T.T.K. : Tr. Tr. Hồ-Văn-Chánh
Thủ-Quỹ : Tr. Nguyễn-Đức-Tùng
Phụ-tá Thủ-quỹ : Tr. Trần-Thị Kim-Thoa

Cố-Vấn : Tr. Mai-Liệu
Cố-Vấn : Tr. Nghiêm-Văn-Thạch
Cố-Vấn : Tr. Nguyễn-Trung-Thoại
Cố-Vấn : Tr. Vinh-Đào
Cố-Vấn : Tr. Đỗ-Phát-Hai

Kiểm-Soát-Viên Tài-chánh : Tr. Phạm-Ngọc Quế-Chi

- Ủy-Viên Đặc-Trách Hướng-đạo Trưởng-Niên : Tr. Hoàng-Ngọc-Châu
- Ủy-viên Phụ-trách Bản tin H.Đ. : Tr. Hoàng-Kim-Châu, Tr. Nguyễn-Phước-Hoàn, Tr. Phạm Hội-An.
- Ủy-viên Kỹ-thuật Truyền-thông : Tr. Đỗ-Minh-Trí, Tr. Trần-Văn-Long , Tr. Trần Gia-Bình.
- Ủy-viên Phụ-trách Nội-san Trưởng : Tr. Nguyễn-Công-Trứ và Tr. Lê-Thùy-Lan
- Ủy-viên Quảng-bá & Vận-động : Tr. Đậu-Hữu-Hiệp, Tr. Nguyễn-Oanh, Tr. Trần-Hồng-Bích, Tr. Trần-Quý-Vượng
- Ủy-viên Văn-Hoá & Truyền-Thống : Tr. Đỗ-Quý-Toàn, Tr. Nguyễn-Đức-Lập, Tr. Lê-Minh-Lý.
- Ủy-viên Đặc-trách Giáo-dục Liên-Hợp : Tr. Nguyễn Liên-Hương.
- Ủy-viên Liên-lạc Miền Tây-Bắc Hoa-kỳ : Tr. Trần-Văn-Long
- Ủy-viên Liên-lạc Miền Đông Hoa-kỳ : Tr. Trần-Công-Hoàng.

Đại-Diễn Chi-Nhánh, Miền :

- Trưởng Chi-nhánh Canada : Tr. Dương-Thị Kim-Sơn
- Trưởng Chi-nhánh Pháp : Tr. Lý-Trí Thanh-Lương
- Trưởng Chi-nhánh Đức Tr. Nguyễn-Ngọc-Anh
- Trưởng Chi-nhánh Úc : Tr. Hồ-Văn-Chánh
- Đại-Diễn Miền Đông Hoa-Kỳ : Tr. Bùi-Vũ-Đức
- Đại-Diễn Miền Trung Hoa-Kỳ : Tr. Lương Hoàng-Nam
- Đại-Diễn Miền Bắc California : Tr. Trần-Hoàng-Thân
- Đại-Diễn Miền Nam California : Tr. Phùng Mạnh Tâm.



Quang cảnh phiên họp ĐHD bầu tân Ban Thường-vụ HĐTU ngày 05-7-02 tại Trại TT7

TỪ 30-6 TỚI 6 THÁNG 7-02 HƠN 1000 HƯỚNG ĐẠO SINH VN THAM DỰ:

TRẠI HỌP BẠN THẾ GIỚI HỌ ĐẠO VN THẮNG TIẾN 7 HỌP GẦN HOUSTON

* TRẠI HỌP BẠN THẮNG TIẾN 8 SẼ HỌP Ở NAM CALIFORNIA NĂM 2006.
KHÔNG HỀ CÓ HỘI HỌ ĐẠO Ở HẢI NGOẠI CŨNG NHƯ Ở VIỆT NAM NGÀY NAY.

* TRỌNG KIM
(Đặc biệt của Ngày Nay)

CONROE, TEXAS (NN) – Sau một tuần lễ sinh hoạt tại trại Họp Bạn Thế Giới Hướng Đạo Việt Nam mang tên Thắng Tiến 7, khoảng hơn 1000 Hướng Đạo Sinh Việt Nam và huynh trưởng từ khắp nơi trên thế giới về dự, kể cả từ Việt Nam, đã chia tay và hẹn nhau gặp lại ở trại Họp Bạn kỳ tới, Thắng Tiến 8, sẽ họp tại miền Nam California vào năm 2006. Đứng thành nhiều vòng tròn lớn, già, trẻ xen kẽ tay trong tay, mọi người cùng hát những bài ca tạm biệt của Hướng Đạo Việt Nam, tràn đầy tình huynh đệ.

Trại Họp Bạn Thắng Tiến 7 đã từng bùng khai mạc vào chiều 1 tháng 7 tại đất trại Camp Strake của Hội Hướng Đạo Hoa Kỳ cho mượn. Trại Họp Bạn kéo dài từ 30-6 tới 6 tháng 7-2002.

Hơn 50 liên đoàn Hướng Đạo Sinh Việt Nam hiện đang là hội viên của các hội Hướng Đạo Úc, Đức, Pháp, Canada và Hoa Kỳ với lá cờ quốc gia nơi mình đang cư ngụ đã diễn hành qua cổng trại xây theo kiểu tam quan tượng trưng cho hình ảnh quê hương Việt Nam dưới sự reo hò của các hướng đạo sinh khác cũng như sự chào mừng của rất nhiều huynh trưởng kỳ cựu trong phong trào Hướng Đạo Việt Nam trước đây cùng hơn 100 quan khách gồm phụ huynh và đồng bào từ Houston lên tham dự. Sau lễ khai mạc là buổi lửa trại với sự tham dự của đoàn vũ thổ dân da đỏ của Hướng Đạo Mỹ cũng như rất nhiều màn văn nghệ đặc sắc do các đơn vị tham dự trại trình diễn.

Địa điểm tổ chức trại Họp Bạn là đất trại Camp Strake của Châu Sam Houston, Hội Hướng Đạo Hoa Kỳ cho mượn. Camp Strake thuộc tỉnh Conroe, Texas ở phía Bắc, Houston cạnh xa lộ I-45, cách Houston khoảng 45 miles. Trong dịp Họp Bạn trên còn có Đại Hội Đồng để bầu lại ban lãnh đạo Hội Đồng Trung Ương HỌ ĐẠO VN và Hội Nghị Trưởng để thảo luận về các vấn đề phát triển phong trào HỌ ĐẠO VN ở hải ngoại. Ông Nguyễn Văn Thuật, cư ngụ tại Úc đã được bầu vào chức vụ Chủ tịch HỌ ĐẠO VN thay ông Vinh Đào, cư ngụ ở Pháp, đảm nhận chức vụ trên từ 1993.

Chương trình chính trong trại Họp bạn Thắng Tiến 7 ngoài diễn hành với chủ đề Welcome to Texas, Hội Nghị Trưởng Niên để thảo luận về vai trò các cựu Hướng đạo sinh, Họp mặt Bằng Rừng, các chương trình sinh hoạt đặc biệt cho từng ngành Ấu, Thiếu, Kha (Thanh) và Tráng sinh. Ngày Lễ Độc Lập 4 tháng 7 của Hoa Kỳ cũng được chọn là “Ngày Việt Nam”. Với sự tiếp tay của cả năm đài phát thanh Việt ngữ tại Houston, hơn 2000 đồng bào đã tới thăm đất trại Thắng Tiến tham dự các sinh hoạt trại nhất là chương trình Đố Vui Để Học với đề tài Lịch Sử Đấu Tranh Của Dân Tộc Việt Nam đã tạo sự ngạc nhiên cho mọi người vì không những thấy các em rất thông thạo tiếng Việt mà còn trả lời được rất nhiều câu hỏi rất “hắc búa” về lịch sử, địa lý và văn thơ. Kết quả Liên đoàn

Diên Hồng (Dallas) chiếm giải nhất trong 15 toán ghi danh tham dự.

Ngày Đồng Hương thăm trại Thắng Tiến 7 còn được đánh dấu bằng bữa tiệc ngoài trời BBQ thịt, sườn nướng kiểu Texas. Quảng trường chính Tráng Bòm của trại đã biến thành khu picnic vừa ăn vừa được xem trình diễn một chương trình ca nhạc do các ca sĩ Mỹ hát nhạc Country music cùng nhiều màn phụ diễn của các nam, nữ Hướng đạo sinh ở Texas. Tiếp đó, vào buổi tối là chương trình văn nghệ lửa trại với các màn trình diễn của các phái đoàn HỌ ĐẠO đến từ nhiều quốc gia.

Về Hội nghị Trưởng được tổ chức nhân dịp trại Thắng Tiến 7 này, các đề tài được đem ra thảo luận là:

1. Kế hoạch Phát triển – Các dự án, kế hoạch cần thực hiện để phát triển phong trào HỌ ĐẠO VN (gồm những dự án, kế hoạch về sinh hoạt, họp bạn, huấn luyện, tài chánh v.v...)

2. Truyền Thống, Tập Tục – Làm sao để duy trì bản sắc Việt Nam trong khi sinh hoạt đơn vị – Ấn định một số tập tục cần duy trì trong các đơn vị HỌ ĐẠO VN,

Với các em Hướng đạo sinh, trong suốt một tuần lễ với rất nhiều chương trình sinh hoạt thi đua cũng như tham dự các trò chơi, bơi lội bắn cung và chèo thuyền. Vui nhất là các trò chơi lớn và thi đua cho từng ngành ấu, thiếu, thanh. Với các tráng sinh, còn có các buổi hội luận.

Hướng đạo trưởng niên

Với các huynh trưởng hoặc Hướng đạo sinh trước đây “đi Hướng Đạo” nhưng nay tạm nghỉ, thường được gọi là “cựu Hướng đạo” nhưng trong sinh hoạt HĐ ở hải ngoại, danh từ HĐ Trưởng niên đã được dùng cho những người trên. Cựu Mai Liệu cựu Trại Trưởng của Hội HĐVN, một học giả về ngữ học VN, dù đã 85 tuổi nhưng vẫn từ San Jose về tham dự trại Thăng Tiến 7 đã cho biết “HĐ Trưởng Niên là các trưởng và HDS trên 21 tuổi không còn sinh hoạt với đơn vị nữa”. Ông Nguyễn Trung Thoại, Ủy viên đặc trách HĐ Trưởng Niên thêm cả “các phụ huynh và thân hữu có cảm tình với phong trào HĐ”.

Trong trại Thăng Tiến 7, Hội nghị của HĐ Trưởng Niên đã quyết định, xen kẽ giữa các trại Họp bạn Thăng Tiến, mỗi 2 năm, các HĐ Trưởng Niên ở rải rác trên thế giới sẽ có thêm một kỳ Họp Bạn Trưởng Niên mà kỳ trại đầu tiên có lẽ sẽ tổ chức ở Orlando, Florida vào năm 2004. Điều kiện tiên quyết để chọn địa điểm tổ chức Họp Bạn Trưởng Niên là một trung tâm du lịch nổi tiếng, có đường bay quốc tế.

Trong dịp trại Thăng Tiến 7, khoảng 40 trưởng HĐ đa số là các cựu Huynh Trưởng và cựu Ủy viên Trung ương của Hội HĐVN trước đây đã tới viếng thăm mộ bác sĩ Nguyễn Văn Thơ, nguyên Hội trưởng hội HĐVN, cách đất trại không xa. Bác sĩ Thơ qua đời tại Houston hôm 3-3-2002.

Hiện tại các địa phương, các HĐ Trưởng Niên tập họp thành các đơn vị lấy tên làng, xóm Bách Họp để sinh hoạt kết tình thân hữu cũng như hỗ trợ cho các đơn vị HĐVN. Tân Ủy Viên đặc trách HĐ Trưởng Niên là ông Hoàng Ngọc Châu ở Florida.

Không có hội HĐ VN

ở hải ngoại cũng như ở VN

Không đúng với tin tức được loan đi trên một vài cơ quan truyền thông, trại Họp bạn Thế giới HĐVN Thăng Tiến 7 không do Hội Hướng Đạo Việt Nam tổ chức vì “không hề có một Hội Hướng Đạo VN Hải Ngoại hay lưu vong như một số dư luận

hiểu lầm”. Ông Trương Trọng Trác, cựu Ủy viên của Hội Hướng Đạo VN trước 30-4-75 và cũng là một ủy viên Ban Thường Vụ của Hội Đồng Trung Ương HĐVN ở hải ngoại đã nói rõ như vậy qua cuộc phỏng vấn trên đài Little Saigon Radio hôm 29-6 vừa qua.

Vấn theo ông Trác, sau ngày 30-4-75, Hội HĐVN đã tạm ngưng hoạt động mặc dù hiện nay trong nước vẫn còn một số đơn vị HĐVN nhưng được coi như “hoạt động chui”. Đã có nhiều vận động của phía chính phủ CSVN nhưng Văn Phòng Hướng Đạo Thế Giới vẫn không chấp thuận để lập lại hội HĐVN ở Việt Nam dưới chế độ Cộng Sản. Lý do chính vì phong trào HĐ đặt căn bản trên đức tin tôn giáo, (với HĐVN là tín ngưỡng, tâm linh) một đoàn thể phi chính trị, độc lập với chính quyền. Những điều trên chưa đáp ứng được ở VN hiện nay. Tuy vậy, theo những nguồn tin riêng của Ngày Nay, nhà cầm quyền CSVN vẫn đang cố thành lập một Hội Hướng Đạo Việt Nam “quốc doanh” dù không được sự thừa nhận của Văn phòng HĐ Thế giới.

Ít nhất đã có bốn huynh trưởng từ VN qua Mỹ với tư cách cá nhân (du lịch hoặc du học, tu nghiệp) đã đến tham dự trại. Bà H. (đã trên 60 tuổi), một nữ trưởng Hướng Đạo ở Saigon đã được tờ Houston Chronicle phỏng vấn và bà đã không ngần ngại cho biết hiện vẫn còn một số đơn vị HĐ sinh hoạt dù chính quyền không cho phép. Bà H. cũng đã cho Ngày Nay hay những năm đầu tiên sau 1975, quả đã có sinh hoạt Hướng Đạo “chui” nhưng vài năm gần đây, nhà cầm quyền CS “không cho phép nhưng cũng không cấm đoán” các đơn vị HĐ sinh hoạt. Các liên đoàn HĐ hiện vẫn họp vào cuối tuần với đồng phục HĐ tại một số công viên ở Saigon.

Sau 1975, trong khi các anh em HĐVN lưu lạc khắp nơi thì B.S. Nguyễn Văn Thơ cựu Hội trưởng đã hỗ trợ cho cựu Trần Văn Khắc, người sáng lập phong trào HĐ ở VN vào năm 1930 để đứng ra triệu tập Hội Nghị

Trưởng HĐVN toàn thế giới tại Costa Mesa, Nam California thành lập ra cơ cấu HDTU HĐVN, được sự công nhận của Văn phòng HĐ Thế Giới. Hội đồng trên có mục tiêu phối hợp sinh hoạt của các HDS Việt Nam đang sống rải rác ở khắp nơi tại hải ngoại và đang sinh hoạt trong các hội HĐ nơi quốc gia mình định cư hầu duy trì văn hóa và truyền thống dân tộc cũng như tinh thần của phong trào HĐVN lập ra cách nay 72 năm. Chính cơ cấu này đã đứng ra tổ chức mỗi 3 năm một lần (nay đổi thành mỗi 4 năm) cuộc Họp Bạn HDS Việt Nam trên toàn thế giới mang tên Thăng Tiến mà trại đầu tiên tổ chức ở Pháp năm 1985.

Đến nay, Trại Họp Bạn Thế Giới này đã tới kỳ 7. Trại Họp Bạn Thăng Tiến 8 sẽ được tổ chức tại Nam California và ông Phùng Mạnh Tâm, 52 tuổi, Liên Đoàn Trưởng LB Hùng Vương ở Quận Cam, California đã được chọn làm trại trưởng. Ông Tâm cho Ngày Nay hay, việc chọn Nam California là chuyện bất ngờ vì trước đây, Đức hoặc Pháp được coi như là đất trại cho Họp Bạn kỳ tới. Tuy ông Tâm cho biết chưa có địa điểm nào ở Nam California được chọn nhưng, có tin San Diego có thể sẽ là địa danh của trại Thăng Tiến 8.

Cũng cần nên biết, 6 trại họp bạn Thăng Tiến trong quá khứ đã tổ chức tại Jumbville, Pháp (1985), Toronto, Canada (1988), San Jose, California (1990), Le Breuil, Pháp (1993), Sydney, Úc (1996), Virginia, Mỹ (1998).

Phải có mặt tại trại Họp Bạn Thế Giới HĐVN Thăng Tiến 7 người ta mới thấy quả Hướng Đạo là một đại gia đình nơi người ta không tìm thấy sự cách biệt về tuổi tác, tôn giáo, màu da, chủng tộc. Cứ nhìn các vị Hướng Đạo Trưởng Niên nhiều vị đã ngoài 80 nhưng vẫn hăng say chống gậy, dìu nhau tới trại để gặp bạn cũ, để chung vui với các em Hướng đạo sinh. Quả thật “Hướng Đạo một ngày, Hướng Đạo mãi mãi.”

Trọng Kim

(Đất trại Thăng Tiến 7,
ngày bế mạc 5 tháng 7, 02)

HÌNH ẢNH THĂNG TIẾN 7



Một hình ảnh vui nhộn và rất hữu ích của các em : Chương-trình đồ vui để học, dưới sự điều khiển của Tr.Hoàng-Kim-Châu, Trần-Công-Hoàn và Tr. Nguyễn Tuyên-Thùy. Có 15 Liên-đoàn tham dự, với đề tài " Lịch sử Tranh đấu của Dân Tộc Việt-Nam".

Kết quả Đội Diên-Hồng Dallas chiếm Giải Nhất. (Ảnh : Trọng-Kim)



Các Thiếu và Tráng-sinh HĐVN siết chặt tay nhau nhảy vòng tròn và hẹn cùng nhau gặp lại ở Thăng-Tiến 8 vào mùa hè năm 2006 ở Nam California (Ảnh Trọng-Kim)

HÌNH ẢNH THẮNG TIẾN 7



Ngày 04-7-02, hơn 40 anh chị em H.Đ. Trưởng-niên, đem một bình hoa tươi và 1 tấm plaque kỷ-niệm đến viếng thăm mộ của Trưởng Nguyễn-Văn-Thơ (Cố Hội-Trưởng Hội HDVN) tại Nghĩa-trang Earthman Reshawn ở gần đất Trại. Phu-nhân Tr. Thơ (Tr. Nguyệt-Minh) và gia đình đón tiếp, và cùng đọc chung Lời Cầu Nguyên. Buổi lễ rất trang nghiêm, thương tiếc, cảm động và tràn đầy tình Huynh-đệ Hướng-đạo. (Ảnh : Trọng-Kim)



Các H.Đ. Trưởng-Niên cầm tay nhau ca bài "Tạm Biệt" và hẹn gặp nhau lại vào Đại-Hội Trưởng-Niên vào mùa Hè năm 2004 tại Orlando, Florida, Hoa-kỳ. (Ảnh của Tr. Nhữ-Văn-Trí).

Làng Tân Hương Di Trại

Cả Năm Xăm Chười

Ngày từ tháng 10 năm 2001 Cụ Thượng Làng tôi đã chỉ thị cho dân Làng sửa soạn để dự Trại TT7 tại Houston, Texas. Cụ còn thông một câu “Xứ Cao Bồi của Chú mày đó” và Cụ dặn dò là giao cho Phó Hợp liên lạc với trại trưởng Lương Hoàng Nam để lo ghi danh và thúc đẩy anh em đi trại cho đông, giao cho Cô Năm lo về y phục đi diễn hành.

Nhận chỉ thị của Cụ chúng tôi bắt đầu gọi nhau, vì từ ngày chạy khỏi Việt Nam, dân Làng chúng tôi tản mát khắp 5 châu, người ở tại trời Tây, người bên xứ Úc, xứ lạnh Canada dân Làng tôi cũng có mặt luôn, đó là chưa kể một số dân còn kẹt lại ở Việt Nam.

Sau nhiều lần email qua lại (xin cảm ơn cái email đã giúp dân Làng chúng tôi có được tin tức của nhau rất nhanh và không tốn tiền điện thoại hay tiền tem) danh sách dự trại khá hùng hậu: bên nam gồm có : Cụ Thượng, Ô. Khán, Ô. Phó và Ô Trương Tuần. Bên nữ chỉ thiếu Cô Tư, cô Sáu thì hứa sẽ cố gắng nhưng vì công việc không biết lúc nào rảnh ???!!!

Tháng 2/2002 email ở Úc cho hay Khán không đi được vì cái chân nó “đình công”, số là mười mấy năm trước đây Khán bị mổ đầu gối, nay mấy cái đinh ốc trong đó nó lục đục nên không đi được BS khám lại và hẹn tháng 6/2002 sẽ mổ và sửa lại cho đàng hoàng, thế là ÔB Khán không sang được. Tháng 5/2002 Cụ Thượng phải cấp tốc nhập viện, nằm trong nhà thương cả mấy tuần, cụ buồn về bệnh thì ít mà buồn không được đi trại thì nhiều, Cụ Bà nói với chúng tôi :” các chú à, thôi để anh ở nhà, anh đi tôi không yên tâm đâu, sức khoẻ của Anh yếu lắm, các chú ở xa không biết đấy” thế là chúng tôi đành phải đi trại không có Cụ. Cụ là người lập ra Làng tôi, Cụ là linh hồn của Làng, nay Cụ không đi được làm chúng tôi buồn không ít, đã có lần tôi nói với nhà tôi “hay mình cũng hủy bỏ không đi nữa” nhưng khi nói chuyện với Cụ thì Cụ bảo “phải ráng đi cho đông, càng đông càng vui, các cô chú phải làm cho anh vui, anh không đi được thì các chú phải đi “. Thế là 5 chị em chúng tôi với 1 rể và hai đình sẵn sàng đi trại, trước khi đi chúng tôi may mắn tìm được một dân Làng (Ô Ký) lưu lạc trên 40 năm hiện nay cư trú tại Houston, may quá có thêm một đình nữa nếu không thì bị “nữ thịnh nam suy” đấy.

Chúng tôi hẹn gặp nhau tại đất trại trưa ngày Chủ nhật 30-6-02, nhờ cái cellular phone nên chúng tôi đã không bị mất thì giờ chờ nhau, vì người thì từ miền Bắc xuống, người từ miền tây qua.

Camp Strake ở phía Bắc của Houston là cả một khu rừng rộng lớn rất đẹp, đường vào dễ tìm, chúng tôi lái xe tới thẳng đất trại không gặp một trở ngại nào cả . Vừa tới nơi ngay ngoài xa lộ đã thấy một cái bảng to “Trại TT7” không lầm vào đâu được chúng tôi lái ngay vào bên trong. Tới nơi đã thấy vợ chồng Cô Bảy ở đó rồi, cô nói “em vừa mới tới”. May quá như vậy là không mất thì giờ chờ đợi nhau nhỉ. Mừng mừng tủi tủi vì sau 4 năm mới gặp, kể từ ngày đi trại TT6 đến bây giờ, tôi tự hỏi nếu không có Trại không biết đến bao giờ chúng tôi mới nhìn thấy dung nhan của nhau đây. Trong thời gian qua, đã có nhiều thay đổi, chúng tôi đã nhiều tuổi hơn, cô Út đã gần 60 và Chị cả thì đã 80 rồi, eo ơi chúng tôi già thế cơ à, nhưng gặp nhau rồi tíu tít chuyện trò cứ tưởng như mình vẫn là mấy em Hương Đạo sinh đang háo hức đi cắm trại. Tâm hồn của những người Hương Đạo là vậy đó, dù ở tuổi nào, hoàn cảnh nào cũng vui tươi như thường.

Tôi nghĩ là hãy còn sớm vì trong chương trình nói ghi danh lúc 1:00PM, bây giờ mới hơn 12 giờ chắc chúng tôi phải đợi quá, chị em rủ nhau đi tìm xem có ai quen không

Nhìn sang bên kia đường, trong một trạm dừng chân tôi thấy lác đác vài trưởng niên ngồi nghỉ tại đó, vào xem thì gặp ngay Tr. Thoại từ Canada sang đã ở đây từ bao giờ, Trưởng ngồi cùng với những ai tôi không biết.

Gần phòng ghi danh một số các anh em Hương đạo đã có mặt tại đó chỉ dẫn cho chúng tôi biết thủ tục nhập trại, Các group được vào ghi danh trước, thế là tôi vào ngay, sau khi ~~đăng~~ danh tánh các em đã đem ra hồ sơ của nhóm chúng tôi ra, vì là ghi tên group nên chúng tôi thiếu giấy khám sức khỏe, may quá có bác sĩ đây rồi không sao cả lấy form ra khai rồi bác sĩ ký là xong. Có chuyện khá vui là mấy em nói : Thừa Trưởng nhóm của trưởng thiếu giấy khám sức khỏe, xin Trưởng đem mấy cái form này ra đưa cho “các em” nói các em điền vào rồi cần bác sĩ ký tên





Dân Làng Tân-Hương chuẩn bị đi diễn hành cùng với các đơn vị khác trong ngày khai mạc Trại Họp Bạn (01-7-02)
(5 Nàng 5 áo bà-ba nâu cùng với 3 chàng Ngự-lâm pháo-thủ)



Cả Làng, với đồng-phục áo trắng, khăn quàng nghiêm chỉnh tham dự phiên họp Hướng-đạo Trưởng-niên (TT7)



Ngày bế mạc Trại, một số Trưởng niên chụp chung tấm hình kỷ niệm. Làng Tân-Hương chiếm góc phải, cũng đồng phục áo trắng, khăn quàng nghiêm chỉnh, ngồi 2 hàng cuối, chỉ có Tr.Trác "lộn sông" ở giữa !

Hướng Đạo Trại, Hướng Đạo Nhà

Một vài cảm nghĩ nhân dịp Trại Thăng Tiên VII

Bửu Sao



Từ ngày nhập cuộc chơi Hướng đạo năm 1942 đến trại Thăng Tiên VII năm 2002, tính ra đúng một hoa giáp! Nay cựu đội trưởng đội Ong tôi cố vắc "70 bó" đến Camp Strake Houston để chơi hướng đạo. Nếu còn muốn bảo vệ cái xuân sắc rời rạc của mình đến đâu thì rời cũng vẫn phải lãnh hai chữ "old people" từ miệng thế hệ trẻ rót vào tai. Phũ nhận cái thực tế bề bàng này để mà chi! Điều cần thiết là tinh thần hướng đạo được giữ y nguyên trong cuộc hạnh ngộ giữa hai đám già trẻ. Nhưng rời giữa ba thế hệ hiện có mặt vẫn còn khác nhau ở một điểm: giới "old people" chúng tôi vẫn muốn bảo vệ cái bề thế trường niên của mình trong bộ đồng phục hướng đạo cố hữu: cái gậy thước một, cái khăn quàng xám, cái cầu vai màu, cái huy hiệu đúng quy tắc. Các trường vong niên này "cắm thẳng mình" như những cột mốc chỉ đường trước các đôi mắt thoảng nhìn tinh nghịch của giới trẻ. Giới này nay muốn chơi hướng đạo thoải mái, không câu nệ hình thức: nào sơ mi ngắn, dài, xanh, trắng đủ loại, T shirt logo vẽ vờ dứ kiểu, quần xà lỏn Bermuda, quần gin dài xanh, xám, đen, vàng bất kể. Đi diễn hành thì mạnh ai nấy tiến, không cần có hàng ngũ "on đơ" gì nữa.

Tôi bèn sức nhớ lại 60 năm trước đây, các hội đoàn thành phố Huế diễn hành trong các dịp lễ lớn trước điện Phủ Văn Lâu, nổi bật lên là 12 đoàn hướng đạo Thừa Thiên trong bộ đồng phục đúng chuẩn tắc, nón lá Huế, sơ mi màu củ nâu, tua cầu vai, khăn quàng, quần xanh cụt, huy hiệu đầy mình. Khi các đoàn chui qua đường hầm cửa Thượng Tứ tức thời các đoàn trưởng hô lớn: "Hướng đạo sinh sắp!" hàng trăm tiếng đáp lại: "Sẵn!". 12 đoàn chui qua, 12 lần hô rập nhịp kế tiếp vang dội lên khắp phố phường. Mấy ông quan

Tây ngồi trên khán đài danh dự cứ việc lác đầu, tặc lưỡi: liệu một biến cố nào sắp xảy ra đây chăng? Bộ đồng phục có hiệu năng khẳng định chỗ đứng của một tổ chức lớn. Bộ đồng phục hướng đạo lại còn khẳng định vai trò giáo dục của tổ chức này trong xã hội. Vào dịp lễ Saint Georges, bốn mạng hội Hướng Đạo Thế Giới, suốt trọn tuần, các hướng đạo sinh lớn nhỏ, không trừ một ai, phải "thăng" bộ đồng phục hướng đạo: từ nhà đến trường, cho đến các nơi công cộng. Tiêu biểu nhất là trường Providence (Thiên Hựu Học Đường). Trong lớp, vào dịp này, tôi mới biết thì ra thăng Tiên, thăng Dũng, thăng Anh, thăng Lễ ... đều cùng chơi hướng đạo như mình cả! Ai mà ngờ được? Rồi mấy đứa kia khi nhìn tôi chắc lại cũng nghĩ như thế. Lớp sixième tôi có 32 mống thì đến hơn một nửa là hướng đạo sinh thuộc nhiều đoàn khác nhau. Trong đám các thầy cô: cha Lefas, Tuyên úy hướng đạo dạy môn latin cũng mang khăn quàng, huy hiệu hướng đạo, các ông Niedrish, Tạ Quang Bửu với bà Chennevier, người dạy toán, kẻ dạy Pháp văn, sử địa, cũng thăng lên bộ đồng phục HĐ. Như thế, cứ vào tuần lễ Saint Georges là mấy thầy nhóc HĐS lo sợ bị gọi lên bảng trả bài. Mấy ngoe đã "sắp sẵn!" .. để được lãnh điểm trên trung bình, khỏi bị chê là hướng đạo sinh cà chớn. Đây là chuyện ở trường.

Khi về đến nhà thì đã thấm mệt: quanh năm, hai ông anh vốn cũng đã chơi hướng đạo nên biết rõ mọi hiểm hóc của cuộc chơi, nay quen dùng một vài điều khúc mắc của "luật rừng hướng đạo" quần thăng nhỏ, không tha thứ. "

-Nè cậu hướng đạo sinh, đã học thuộc bài chưa đấy?

Rồi cứ mỗi lần muốn sai khiến việc gì thì các "trưởng tại gia" này chỉ việc đưa ra mấy chữ B.A

(*bonne action, việc thiện*) hay V.P(*visage pale, mặt tái*) mà phán:

- Nè nhỏ, hôm nay đã làm cái B.A. nào chưa? Đã mở gút thắt cái mùi xoa chưa đấy? -Dạ rồi!

- Thôi đi! coi chừng lại chườn cái mặt V.P. ra đấy! Nè đây, một B.A.: cưỡi xe đạp đi mua một xách nước đá đi em!

V.P., một tiếng chửi độc trong cuộc chơi hướng đạo, ám chỉ những người nói láo, trái với điều luật thứ nhất: *Hướng đạo sinh trong danh dự để người ta tin cần*. Cũng do hai chữ V.P. này mà xảy ra bao nhiêu là vụ ẩu đả trong các giờ chơi đá bóng, chơi bi, ngay cả trong các dịp đi trại. Tại trại, khi nhìn thấy cái khăn quàng ai chưa mở gút thắt là biết chú này chưa làm *mỗi ngày một cái B.A*. Tại nhà, cái gút thắt khăn mùi xoa luôn luôn trong túi thay thế khăn quàng cổ để liên tục nhắc nhở. Bộ đồng phục hướng đạo là dụng cụ có hiệu năng mà các huynh trưởng, các cha mẹ, thầy cô đã dùng để dạy dỗ con em. B.A., V.P. là những câu thần chú đầy phù phép trong việc khuyến dụ trẻ nít. Đó là chuyện thời trước. Còn bây chừ thì sao? Bộ đồng phục hướng đạo có còn được dùng làm phương sách giáo dục con em nữa chẳng? Cứ nhìn vào tác phong đoàn hướng đạo Hoa Kỳ trong đám hơn 1.000 hướng đạo sinh tại trại Thăng Tiến VII thì rõ biết, dưới mắt những nhà mô phạm còn muốn câu nệ hình thức. Tôi tin rằng nếu ghép thêm vào bộ đồng phục mấy chữ B.A., V.P. thì đấy vẫn còn là những huấn cụ hiệu năng trong ngành giáo dục đương đại. Tuy nhiên, đấy chỉ là những cung cách bên ngoài, khi mà định nghĩa của từ kép giáo dục là khắc phục con người từ bên trong để cải thiện. Liệu các Trường HĐ Việt Nam thời nay có những phương sách tân tiến hơn trong ngành giáo dục con em chẳng? Nghĩ cho cùng, phân biệt bộ đồng phục và thường phục tức là mặc nhiên phân biệt hai môi trường sống: môi trường của cuộc chơi hướng đạo, và môi trường trong cuộc sinh hoạt thường ngày. Ý niệm này hầu như không đi đôi với phương pháp giáo dục toàn diện. Nếu bộ đồng phục không làm ra người hướng đạo cũng như *l'habit ne fait pas le moine*, thì cứ việc để các em

thoải mái ăn vận như ý muốn của chúng đi! Như thế may ra có thể phá được cái rào ngăn giữa cuộc chơi hướng đạo và cuộc sống thường nhật chẳng? Trong dịp trại Thăng Tiến VII hình như các thiếu sinh hướng đạo đã trả lời cho câu hỏi đó.

Dịp trại này đã biểu lộ được nhiều đức tính đặc thù của giới trẻ Việt Nam thời hậu chiến. Đấy là bản tính lanh lẹ, bộc trực, đi đôi với khả năng hội nhập và hấp thụ nhanh chóng trong các lĩnh vực kỹ thuật và truyền thông do nhu cầu phải bắt kịp tiến bộ và chuyển hóa trong mọi ngành. Lắm lúc các vị lớn tuổi cũng nên nhận từ giới trẻ một vài nhắc nhở về các nguyên tắc ngay trong lĩnh vực chuyên nghiệp của mình. Ngược lại, khả năng hấp thụ nhanh chóng của giới trẻ cần phải được sánh đôi với kinh nghiệm, thành tố này đòi hỏi vấn đề thời gian. Những nguyên lý các em học được trong sách vở, khi va chạm với thực tế thường nảy ra những lệ ngoại mà với một bờ kinh nghiệm sống mới nhận thức được. Sự quân bình trong phán đoán chỉ có thể đạt được với những kinh nghiệm được gặt hái qua thời gian. Trong một cuộc họp lớn, khi đề cập đến vấn đề liên hệ đến kỹ thuật tổ chức, một nữ trưởng trẻ tuổi đã lên bục "trả bài" rất thông suốt về sự đòi hỏi thiết lập ngân sách sinh hoạt cộng đồng, một yếu tố tối cần thiết trong mọi tổ chức. Bài phát biểu này nhắm đúng vào một trưởng niên có trách nhiệm lớn trong cộng đồng, lại là một nhân vật mà ngoài đời vốn là một chuyên gia cao cấp trong ngành sinh hoạt kinh tế, ngân hàng. Cố nhiên vị này đã quá thông suốt về vấn đề thiết lập ngân sách. Thoáng nhìn cái mỉm cười của vị trưởng niên đó, tôi thấy hình như trưởng đang nhép miệng cười thầm khế bảo: '*fais ce que je dis! Ne fais pas ce que je fais!*' (*hãy làm như ta nói, chớ làm như ta làm*). Câu này thường do những người lớn tuổi, sau khi bị hố trong lối hành động cư xử của mình bèn thốt ra trước một phản ứng bộc trực của giới trẻ. Lắm lúc đấy là một lời đòi chối băng quơ để chạy tội. Nhưng từ miệng những nhà mô phạm, câu này mang lấy ý nghĩa của một bài học về kinh nghiệm

sống trước bao trường hợp khúc mắc cần phải được đối phó với uyển chuyển.

Từ bài học thuộc lòng trên ghế nhà trường đến giai đoạn thực hành trên các nẻo đường xã hội, giới trẻ phải trải qua nhiều cuộc ăn thua trong

cuộc sống, *trials and errors*, nhằm có đủ đức khiêm tốn để khám phá và chấp nhận những luật chơi với những biệt lệ của nó. Đấy vốn là nguyên lý sinh hoạt trong cuộc chơi hướng đạo.

* Hoa giáp : thời gian 60 năm
(HVTĐ. của NVK. trang 381)

Bưu Sao



Hình ảnh một đơn vị Thiếu-sinh H.Đ.V.N. tại Trại Hạp Bạn Vạn-Niên Huế -1941 (Ảnh Tr. Tôn-Thất-Thiện)



Hình ảnh một số đơn vị HĐVN hải-ngoại tại Trại Hạp Bạn Thăng-Tiến 6 Virginia 1998 (Ảnh Tr. Nguyễn Chí-Hiếu)

ĐÊM HỘI NGỘ BẠCH-ĐĂNG (HUẾ) TẠI HOUSTON



Chúng tôi rời khu trại Thăng tiến 7 vào buổi trưa ngày thứ sáu, ngày cuối cùng của trại, lẽ ra thì chúng tôi còn ở lại trại cho đến sáng thứ bảy, để tham dự buổi lửa trại bế mạc, nhưng sau mấy ngày ăn uống ở trại, chúng tôi bắt đầu thèm một *tô phở nóng* với lá quế và ngò gai thêm vào mấy cọng giá sống, một chút tương ớt, thế là lên đường trực chỉ thương xá HongKong 4, thật ra đây chỉ là lý do nhỏ, lý do chính vẫn là đêm họp mặt hội ngộ lần 2 tại nhà anh chị Hoàng hữu Hương gồm các thành viên thuộc Đạo Thừa thiên, Liên đoàn Bạch Đằng.

Kể từ lúc rời Trại Thăng Tiến 6 tại Virginia năm 1998 mà Liên đoàn Bạch Đằng và Đạo Thừa Thiên đã gặp nhau tại đồi Gilwell, trưởng Hoàng Ngọc Châu đã liên lạc với các anh chị em để tổ chức đêm hội ngộ Bạch Đằng 2 tại trại Thăng tiến 7, người đứng ra tình nguyện tổ chức là anh Hoàng Hữu Hương, một tráng sinh thuộc toán Vạn Kiếp, tráng đoàn Bạch Đằng tại Huế cùng sinh hoạt với trưởng Hoàng Ngọc Châu, Dương Phước Luyện, Trần văn Lâu.. nay cơ duyên đưa đẩy, tráng sinh Hương ngày nào lại định cư ngay thành phố Houston, nơi tổ chức trại họp bạn TT7, được biết lúc anh vượt biên đến Phi luật tân, anh đã cùng với các trưởng Hương đạo khác thành lập liên đoàn HĐ sinh hoạt ngay tại trại tị nạn.

Chúng tôi đến HongKong 4 theo dự trù, *dĩ thực vi tiên*, sau đó đến thăm tiệm vàng của anh chị Hương, tọa lạc trong khu thương xá này, tiệm khá đông khách lúc chúng tôi đến, nhưng anh chị về nhà sớm để sửa soạn cho buổi hội ngộ, nói lên tinh thần hy sinh, phục vụ và sắp sẵn của một tráng sinh, và cũng vì buổi hội ngộ nay anh chị đã dời lại chuyến đi thăm Việt nam sau đó mấy ngày.

Lúc chúng tôi đến nhà anh chị Hương, một căn nhà mới 2 tầng tọa lạc trong một vùng không xa khu thương mại Việt nam bao nhiêu, thì đã thấy có sự hiện diện của các trưởng Hoàng Ngọc Châu, Hoàng thống Lập, trưởng Vĩnh Đào, trưởng Kangaroo Dương phước Luyện vừa đến định cư tại thành phố này chưa đầy một tuần, anh chị Kiến thuộc tráng đoàn Bạch Mã, anh Dư tế Xuân, đoàn Đinh bộ Lĩnh, BS Hoàng Kim Thành. một người bà con với gia đình anh Hương và gia đình chúng tôi, tuy không là HĐ, lại là một tham dự viên sốt sắng dùng ống kính quay phim để thâu lại đêm kỷ niệm, mọi người tay bắt mặt mừng, anh chị em HĐ mỗi lần gặp

mặt dù quen hay chưa quen, tôi nhận thấy có một sợi dây vô hình trong tình huynh đệ thân thương, ngoài cái xã giao thông thường như gặp mặt những người quen khác, trong đó chứa đựng lòng tin tưởng như thời cùng sinh hoạt trong đoàn, trong đội, dù đã hơn 40 năm.



Hình lưu niệm Đêm Hội Ngộ với các "bê trên"

Người đến kế tiếp không ai xa lạ là trưởng Nguyễn Trung Thoại, người đã thoái vị ngôi vua Hương đạo trưởng niên, anh đã trao *ngọc ấn* cho đàn em, nhưng còn nặng mối dây *Liên Lạc*, anh đến theo lời mời, nhưng nếu không có lòng hy sinh của trưởng Lê Thùy Lan, "*ăn cơm nhà vác củ con voi*", chịu khó đưa anh Thoại đến, lại đưa anh Thoại về lại trại, để sáng mai bay về Canada, chưa kể vừa đi vừa về *mất toi 6 đô la* cho xa lộ 8, thì có lẽ hội ngộ Bạch đằng 2002 đã thiếu đi một nửa cái vui, cũng có 3 trưởng tại Santa Clara đến giờ chót không đi được, anh chị Hương đã có nhã ý mời nhiều trưởng dù không thuộc Đạo Thừa thiên đang ở tại trại TT7 hay vùng phụ cận tham dự buổi Hội ngộ, nhưng vì phương tiện di chuyển, đưa đón nên nhiều người đã không đến được, riêng trưởng Thùy Lan cho biết đến với mục đích chính là thỏa mãn cái *bao tử*, dù cơn nhức đầu vẫn còn sau tô phở đầy bột ngọt từ sáng chị đã ăn ở tiệm, chị cũng chưa biết các món ăn tối nay toàn Huế, rất cay trừ món bê thui và chả giò ra, nào là bánh bột lọc, bánh ướt tôm chấy, bún bò Huế, có cả miếng huyết cho đúng với hương vị quê hương mà chị Hương đã thức khuya lo nấu từ đêm hôm trước..

Người đến sau anh Thoại và trưởng Thùy Lan làm mọi người ngạc nhiên không ít là anh Mã văn

Dũng, trong thiếu và Kha đoàn Bạch Đằng, đến từ Nam California, và có lẽ là người đến cuối cùng cho trại Thăng Tiến 7, vì lúc anh đến trại, mọi người đang thu dọn để ra về..anh không phải qua các thủ tục ghi danh cũng như chào đón tại cổng như mọi người khác, anh được trưởng Lập tặng cái áo thun Thăng tiến 7 dù đến trễ hơn 6 ngày vì công ăn việc làm.

Sau bài Hường đạo ca, mọi người cùng nhau tự giới thiệu về tiểu sử HD của mình, kể cả các bề trên, rồi cùng nhau thưởng thức các món ăn tối tuyệt hảo do gia đình anh chị Hường khoản đãi, một ngạc nhiên là anh Thoại đã bất ngờ gặp lại anh Sanh và bề trên, một người đàn em *xác nhận* đã từng phá phách các cây ăn trái vườn nhà anh Thoại hồi còn nhỏ, và lúc anh Thoại lên xe hoa về với *bề trên*, anh Sanh chính là người cầm lồng đèn, một gặp gỡ bất ngờ không định trước.



Tr. Nguyễn Trung Thoại gặp lại người cầm lồng đèn với "bề trên" (Chuyện cách 50 năm về trước).

Cuốn phim Bạch Mã được trình chiếu, là cuốn băng được thực hiện từ năm 2000 tại trại trường Bạch Mã nhân hội ngộ Bạch đằng 50 năm mà tham dự viên tại Hoa kỳ gồm có các trưởng Luyện Lập và Hường.

Trưởng Hoàng Ngọc Châu đại diện anh em trao món quà lưu niệm HD cho anh Hường, một cái bút nịt HD *màu vàng*, để đáp lại anh Hường tặng cho các trưởng NTThoại, VĐào, HNChâu HTLập MVDũng và HNHòa.. mỗi người một hoa huệ bằng *vàng thật* 18K do chính anh làm lấy, ngoài giá trị tinh thần và vật chất, món quà thật có ý nghĩa làm *bề trên* của anh Kiến phải buột miệng: "*ồ.. vàng thật, đã quá..*", chiều hôm đó lúc ghé thăm tiệm, chúng tôi thấy đặc biệt tại tiệm vàng Kim Hường trong khu HongKong 4 của anh chị, tiệm độc nhất trong khu thương xá có bán hoa huệ HD làm bằng vàng, một tấm hình BP, một tấm huy hiệu các trại

Thăng tiến và tấm bằng ghi công từ ban tổ chức trại Thăng tiến 7 vì anh chị cũng là một ân nhân cho trại, được biết cháu bé nhất của anh chị, em Helen Hoàng là một nữ thiếu sinh hoạt trong Liên đoàn Pháp Luân tại đây, trưởng nữ là Hoàng Hữu Hồng Hạnh cũng đã là một trưởng trẻ trong Ấu đoàn thuộc LDPL nhưng vì đi học xa, tạm ngưng hoạt động, có lẽ sau khi em tập sự xong sẽ lại quay về sinh hoạt với đoàn.

Cuộc vui nào cũng tàn, hội ngộ nào cũng sẽ phải ngưng chờ lần đến, lúc trưởng Thoại và Thùy Lan từ giả ra xe về lại trại TT7, một tráng sinh Bạch đằng cũng vừa đến là anh Trần văn Lâu, nếu anh Dũng là người đến trễ nhất cho TT7, thì anh Lâu là người đến trễ nhất cho buổi hội ngộ, được biết anh ở cách đó hơn cả tiếng đồng hồ lái xe, nhưng phải chờ tiệm đóng cửa, bề trên cho phép, mới khăn gói đi tham dự đêm Hội ngộ, rất xứng đáng với một tiếng A, dù cái tên anh đã là đề tài cho mọi người thảo luận về sự chậm trễ của anh, tuy đến trễ nhưng sự cố gắng của anh nói lên cái *tinh thần hướng đạo*.



Mọi người, trừ hai trưởng Thoại và Thùy Lan về lại trại dù mọi người năn nỉ ở lại, trưởng Luyện và các anh Sanh, Kiến, Xuân ở ngay tại Houston, được anh chị Hường mời ở lại qua đêm, chờ sáng mai lại tiếp tục cuộc hành trình, một màn văn nghệ *karaoke* được tiếp tục ngay trên lầu.

Lúc lên giường đi ngủ, tôi đã không để ý đồng hồ, nhưng biết là đêm đã về sáng, trong tôi cũng như mọi người, có lẽ vẫn cho là đêm quá ngắn, chỉ mong chờ ngày hội ngộ đến mà tôi nghĩ sẽ là trại trường niên năm 2004 tại Orlando, mong mỗi sẽ là nơi mà các anh chị em Hường đạo Bạch đằng và Đạo Thừa Thiên sẽ về đây hội ngộ lần 3 sau hơn 40 năm xa cách.

Người trẻ nhất trong đêm Hội ngộ tường trình Houston, mùa hè 2002

Tráng-Đoàn Bạch-Đằng

(Réf. N.T.Thoại. Thư E-Mail)

Tôn-Thất-Thiện (nhỏ chi ghi này)

(Thân tặng anh em Bạch-Đằng Huế, thế-hệ thứ 2)

Đây là chuyện xảy ra lâu lắm rồi, tui còn nhỏ, và tui chỉ còn biết ít, vì tui ở Tráng-Đoàn (Huế) chỉ có một năm (từ tháng 9 năm 1943 đến tháng 9 năm 1944) mà thôi.

Mùa hè năm 1943 tui đậu Tú tài I, dời Trường Thiên-hựu lên học Trường Khải-định, ban Philo. Một số bạn tui thi trượt nên phải tiếp tục học lại Trường Thiên-Hựu.

Vì lẽ trên, tôi không còn là Đội-Trưởng Nhất của Đoàn Hướng-đạo (Pháp-Việt): Đoàn Lyautey/Providence nữa, nên tui rủ một số bạn còn học ở Thiên-Hựu cùng với mấy anh lên Trường Khải-định lập một Toàn Tráng, lấy tên là Toán Vân-Đồn, với khẩu-hiệu: "Vân-Đồn: Bền" thống thuộc Tráng-Đoàn Bạch-Đằng.

Toán Vân-Đồn của tui gồm có:

- | | |
|---------------------------------|----------------|
| 1. Tôn-Thất-Thiện (Trưởng Toán) | Khải-Định |
| 2. Hà-Văn-Hạp | Toán-viên -nt- |
| 3. Lê-Văn-Quang | -nt- -nt- |
| 4. Nguyễn-Tâm | -nt- -nt- |
| 5. Lê-Văn-Lâm | -nt- Thiên-Hựu |
| 6. Hà-Học-Lập | -nt- -nt- |
| 7. Lê-Bá-Thảo | -nt- -nt- |
| 8. Lê-Đình-Dũ | -nt- -nt- |
| 9. Hoàng-Tiệp | -nt- -nt- |

Trong số ni, còn sống:

- Anh Hà-Văn-Hạp, hiện ở Việt-nam (Bác-sĩ hay Hoá-học-gia, ở Hà-nội. Hưu-trí
- Anh Lê-Bá-Thảo, hiện ở Việt-nam, Giáo-sư Sủ-Địa.
- Anh Lê-Văn-Lâm, hiện ở Milpitas, Cali, Hưu-trí.
- Anh Hà-Học-Lập, hiện ở Hayward, CA., Hưu-trí.
- Tôn-Thất-Thiện, hiện ở Ottawa, Canada: là tui.

Đã mất:

- Anh Nguyễn-Tân (Kháng chiến 1945)
- Anh Lê-Đình-Dũ (Kháng chiến 1945)
- Anh Lê-Văn-Quang (mất 1998 tại Milpitas, Mỹ)
- Không rõ số phận anh Hoàng-Tiệp (hình như còn sống ở Việt-nam).

Vì mùa hè năm 1944, tui đậu Tú-tài II, đi Hà-nội học và gia nhập Đoàn Lam-Sơn ngoài đó, nên không biết số phận Toán Vân-Đồn ra sao, nhất là qua tháng 3 năm 1945 thì Nhật đảo-chánh Pháp, mọi việc đều xáo trộn.

Tui đi Trại Bạch-Mã với anh Bạch-Văn-Quế lần chót vào dịp lễ Phục-sinh 1945, trước khi làm việc ở Bộ Thanh-niên với Ông Phan-Anh vào tháng 5 năm đó.

Về sinh hoạt thi Toán Vân-đồn của tui tui có một chuyện khá đặc-biệt là chung nhau tiền mua một chiếc ghe tre, và vào dịp Noel năm 1943 cùng nhau chèo một vòng khá lớn trên các sông rạch của Vùng Huế - Thừa thiên.

Về các Toán khác của Tráng-đoàn Bạch-đằng thì tui không nhớ chi nhiều. Tui chỉ còn nhớ Toán Vạn-Kiếp, có thể là Toán của anh Hoàng (anh ruột tui), khi anh ấy còn học ở Khải-định (1941-42). Còn Toán Chưởng-dưỡng có anh Phan-Tây làm Toán-trưởng, nhà ở gần cầu Lò rên.

Hiện nay anh Bạch-Văn-Quế và anh Tôn-thất-Hoàng còn sống, hiện ở trong nước.

Phần ghi thêm của Ngựa CK:

Dạo ấy, Ngựa tui chỉ là một Thiếu-sinh vừa mới ở Bày lên, có 2 ông anh ruột là A. Khiêm, thuộc Toán Chưởng-Dưỡng cùng với anh Phan Tây là Toán-trưởng, và A. Luận (A. Luận tui vừa mới qua đời) là Tráng-sinh thuộc Toán Trần-Bình-Trọng, do anh Trần-Địch cũng làm ở Bộ Hình (Trâu Nặng Nề) làm Toán-trưởng.

Ngoài ra, dạo ấy các Trưởng Trần-Điền, Phan-Như-Ngân (làm việc ở Bộ Hình, Huế), Dưỡng-Vân, Bạch-Văn-Quế, Tạ-Quang-Bửu v.v.... đều là những Trưởng chức sắc của Tráng-Đoàn Bạch-Đằng, với những cái tên Toán oai phong lẫm liệt của một thời xa xưa như: Tây-Kết, Hàm-Tử, Chưởng-Dưỡng, Trần-Bình-Trọng, Vân-Đồn, Yết-Kiều v.v....

Bài hát **TRÊN SÔNG BẠCH-ĐẰNG** của Hoàng-Quý

*Trên sông Bạch-Đằng, Quân Nam hò reo
Sóng nước vang đũa, bao con thuyền mạnh trôi theo
Cờ bay, chiêng trống khua, quân đồn lên
Làm cho lui tan hết quân Nguyên
Đến bây giờ mỗi khi đi trên sông Bạch-Đằng
Thì anh em ta ca lên rằng:*

*Trên sông Bạch-Đằng, êm trong chiều mơ
Sóng nước long lanh in trắng ngà nhìn nên thơ...
Còn ai không biết nơi đây ngày xưa
Từng ghi muôn năm dấu phong ba
Nhớ mỗi lần nhìn ngàn lớp sóng biếc Bạch-Đằng
Thì anh em ta ơi! Quên chẳng?...*



Biên bản phiên họp Đại Hội Trưởng Niên tại Trại Thăng Tiến VII

(từ 9 giờ 30 tối đến 11 giờ 30 tối ngày 2 tháng 7 năm 2002)

Như đã thông báo, chương trình Đại Hội Trưởng Niên (ĐHTrN) có ba đề mục chính đã được thực hiện và thảo luận:

- ◆ *Lễ Bàn giao Hương Đạo Trưởng Niên*
- ◆ *Giới thiệu người phụ tá – Tr. Võ Thành Nhân để xin biểu quyết*
- ◆ *Những việc phải làm trong tương lai.*

I. **Lịch sử ĐHTrN và Lễ Bàn Giao Văn Phòng Trưởng VP ĐHTrN.**- Trước khi bắt đầu lễ bàn giao, Tr. Thoại nói sơ qua về lịch sử ĐHTrN: Tại Trại Thăng Tiến IV ở Le Breuil, Pháp Đại-Hội-Đồng thấy có nhu-cầu nên thành lập Hương Đạo Trưởng Niên (ĐHTrN). Bấy lâu chưa thực hiện được vì thiếu sự hưởng ứng và không liên lạc với nhau được. Ban Thường Vụ nhờ Tr. Phan Thanh Hy ở Pháp phụ trách Vùng Âu-châu và Tr. Nguyễn Trung Thoại ở Montréal phụ trách Vùng Bắc Mỹ. Sau buổi họp ĐHD. Tr. Thoại liên hệ ý với Tr. Hy, nhưng Tr. Hy liền thoái thác, viện cớ vì tuổi tác và đã thử nghiệm thời kỳ còn Tr. Trần-Văn-Khắc nhưng không nhận được sự hưởng ứng của các nơi. Tiếp xúc với Tr. Mai-Liệu thì Tr. Liệu cho biết : Thoại cứ làm đi, tôi có thể giúp được gì thì giúp, chứ tôi làm sao mà thư từ qua lại các nơi được. Nếu cứ chần chờ thì công việc không bao giờ thành tựu được.

Liên sau đó, Tr. Thoại mời Tr. Nghiêm-Văn-Thạch cùng soạn thảo nội lệ, có sự tham dự của Tr. Lê-Thọ. Đến TT V (Sydney, Úc-châu) họp bàn lại nhưng danh xưng không thống nhất giữa Gia đình Bách Hợp và Làng Bách Hợp. Cần phải chọn một trong hai danh xưng. Tr. Đình-xuân-Phức (Trưởng G.Đ. Bách-Hợp Nam Ca-li) hứa sẽ về bàn thảo lại với anh em, nhưng sau đó, việc thống nhất danh xưng “bất thành”, Tr. Phức sau đó đã từ chức.

- TT VI tại Virginia, Hoa Kỳ, 1998, có ý kiến chưa cần thống nhất danh xưng vội, xin để tùy nghi vì mục tiêu là lôi kéo càng đông càng vui. Cũng trong dịp đó, Tr. Thoại đề nghị cần thay đổi người phụ trách ĐHTrN, vì đã trải qua 2 nhiệm-kỳ. Tr. Thoại đề nghị Tr. Hoàng Ngọc Châu làm phụ tá, vì Tr. Châu có nhiều kinh nghiệm tổ-chức, với điều kiện sẽ đương nhiên là người thay thế Tr. Thoại trong nhiệm-kỳ sắp tới. Tr. Hoàng Ngọc Châu được Đại Hội Trưởng Niên biểu quyết chấp thuận. Phiên họp này có 62 người tham dự.

- TT VII (Houston, USA). Tại buổi họp này (2.7.2002) có lễ bàn giao. Tr. Nguyễn Tấn Định nhắc lại lời Cụ BiPi: “Ngày mà các anh nhận nhiệm vụ cũng là ngày chọn một người sẽ thay thế.” Tr. Thoại đã thực hiện đúng lời này. Cũng nói thêm “đầu bếp mới thay thế món ăn mới”. Tr. Thoại đã trao lá cờ Hương Đạo Trưởng Niên cho Tr. Hoàng Ngọc Châu trong nghi thức bàn giao, với những lời dặn dò rất chân tình và cảm động.

II. **Giới thiệu người Phụ tá.**- Sau khi nhận cờ, Tr. Hoàng Ngọc Châu giới thiệu Tr. Võ Thành Nhân là người được mời làm phụ tá; và đặt câu hỏi: Hương Đạo Trưởng Niên có thể làm gì giúp cho phong trào? Tr. Nhân nói: “Xin nhận làm Phụ Tá như một đội sinh thứ ba và đưa ra hai ý kiến:

1. Sau bốn năm không phải tự động thay thế mà còn tùy thành tích hoạt động và tùy sức khỏe.
2. Còn bây giờ là Phó (Phó Văn Phòng Trưởng Văn Phòng ĐHTrN).

Tr. Nhân còn thêm: “Cần giữ phong trào HĐTrN để HĐ Việt Nam không bị lệ thuộc vào HĐ bản địa. Tr. Phu cũng cho ý kiến rằng Phụ Tá HĐTrN không phải tự động được thay thế mà còn tùy thành tích. Tr. Châu: Theo nội lệ, người Phụ Tá sẽ thay thế trong tương lai.

Lấy biểu quyết: 36 phiếu thuận và 3 phiếu không thuận. Vào lúc đó số Trưởng Niên hiện diện là 39 người. Về sau có thêm 9 Trưởng Niên. Tổng số là 48 người tham dự.

III. **Phần thảo luận.**- Một số đề mục để các Trưởng Niên trao đổi và đóng góp ý kiến:

1. **Xác Định Châm Ngôn.**- Tr. Thoại: “Nếu Tráng Sinh là “Giúp Ích” thì:

a. HĐ Trưởng Niên hỗ trợ các đơn vị HĐVN.

b. Cùng các phụ huynh Hướng Đạo Sinh (HDS) giúp ích trong việc phát triển cộng đồng.

c. Phát huy tinh thần HĐ.

Có ý kiến về mối liên hệ giữa đơn vị HĐVN và Trưởng Niên.

Tr. Mai Liệu: “Đoàn sinh HĐ dành cho Thiếu Niên. Đoàn viên HĐ dành cho Trưởng Niên. Châm ngôn “Giúp Ích” tức là phục vụ Chi đoàn viên HĐ vì HĐTrN là một **Chi** của HĐ (chứ không phải là một Ngành HĐ).

Có 6 châm ngôn được đề nghị để các trưởng biểu quyết với kết quả sau đây:

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1) Dẫn Thân: | 7 phiếu thuận |
| 2) Phục vụ: | 12 phiếu thuận |
| 3) Dẫn Thân – Phục Vụ: | 7 phiếu thuận |
| 4) Gương mẫu: | 1 phiếu thuận |
| 5) Giúp Ích: | 14 phiếu thuận |
| 6) Dịu dặt: | 1 phiếu thuận |

Như vậy kết quả châm ngôn của HĐTrN là “**GIÚP ÍCH**”.

1. **Lá cờ HĐ Trưởng Niên:** Đề nghị: Cờ nền tím và Hoa Bách Hợp HĐVN.

Biểu quyết: Đại đa số chấp thuận (như lá cờ đã bàn giao hiện nay).

2. **Làm thế nào để hỗ trợ tờ báo Liên Lạc.**- Khi nhậm chức Tr. Hoàng Ngọc Châu đã yêu cầu Tr. Nguyễn Trung Thoại tiếp tục giúp phụ trách tờ Liên Lạc và đã được chấp thuận. Tr. Thoại nói để hỗ trợ tờ báo Liên Lạc sống mãi xin mời nhiều người viết cho báo này.

3. **Danh Xưng cho các đơn vị HĐTrN.**- Với các đề nghị sau đây:

- Phong trào HĐTrN.
- HĐTrN

Tr. Vĩnh Đào: “HĐVN là một phong trào và HĐTrN nằm trong phong trào nên không nên dùng danh xưng là Phong Trào HĐTrN mà chỉ dùng HĐTrN mà thôi.”

Biểu quyết: Danh xưng Hướng Đạo Trưởng Niên được 40 phiếu thuận (Đại đa số).

4. **Xác định vị trí và cơ cấu HĐTrN.**- Có hai ý kiến:

- Làng Bách Hợp, Xóm TrN và
- Gia đình Bách Hợp

Tr. Trần Đình Thủy hỏi: có điều lệ cũ về danh xưng hay không?

Tr. Thoại trả lời: Vấn đề danh xưng này, trong kỳ TT6 có đề nghị “co giãn”, chưa nhất định.

Tr. Nguyễn Minh Triết rất tán thành danh từ Làng với tiếng gọi Làng Bách Hợp theo sau là tên địa phương, ví dụ: Làng Bách Hợp Washington, Làng Bách Hợp Houston, v.v ...

Tr. Mai Liệu xin biểu quyết giữa “Làng Bách Hợp” và “Gia Đình Bách Hợp” và giải thích hai danh xưng này. Tr. Thoại cảm ơn Tr. Mai Liệu, kính xin đề nghị ngưng giải thích thêm, vì đã có quá nhiều ý kiến rồi, đã quá giờ ấn định, và đề nghị biểu quyết ngay.

Biểu Quyết Danh Xưng. Đa số: 40 phiếu thuận xin gọi là “Làng Bách Hợp”. Chỉ Cần có ba người là có thể thành lập Làng Bách Hợp.

Tr. Vũ Ngọc Linh đặt vấn đề liên lạc giữa đơn vị và Trung ương.

Tr. Mã T. Hoa nói: “Tôi chỉ một mình ở Ohio; nhưng Xóm I-MEO (E-mail) rất lớn.” Mọi người chấp thuận Làng I-Meo (cười!)

5. Hợp thứ hóa các đơn vị HDTrN qua hình thức Hội Bất Vụ Lợi.

a. Vấn Đề Hành Chánh.- Tr. Nguyễn Chí Hiếu thông báo: Đã bán được huy hiệu với tổng số thu là \$300.00 để gửi giúp tờ Liên Lạc (mọi người làm tiếng reo :A!A!A!)

b. Nhân vấn đề nhận tiền, đặt ra vấn đề hợp thứ hóa các đơn vị HDTrN dưới danh xưng là những tổ chức bất vụ lợi để có được sự hỗ trợ từ bên ngoài; ghi danh với sở thuế (được miễn thuế) là Hội Bất Vụ Lợi (Non-Profit Organization). Có ý kiến nên lập một “task force” để điều nghiên vấn đề này. Tr. Mai Liệu: Cần một “Charter” chung cho tất cả các đơn vị. Tr. Nguyễn Đức Tùng xin phép được giúp ý kiến về pháp lý, với các đơn vị, thí dụ để làm “Charter” cung cấp chỗ họp, nếu họp tại địa phương Virginia. Có câu hỏi về tổ chức bất vụ lợi (non-profit organization) và tổ chức vụ lợi (for profit organization). Tr. Tùng trả lời: nên lập “for profit organization” vì thủ tục đơn giản, không tốn kém chỉ phải đóng thuế hàng năm rất ít. Tr. Mai Liệu cho biết HDVN Inc. phải nộp hàng năm \$500.00. Tr. Hoàng Ngọc Châu nói vấn đề lập Hội (Incorporation/Association) không khó ngay cả việc xin (Sở Thuế Liên Bang (IRS) (trong Hoa Kỳ)) được miễn thuế. Mọi người đề nghị Tr. Châu lập Toán Điều Nghiên (Task Force). Đa số biểu quyết đồng ý.

6. Trại Trưởng Niên Thế Giới.-

Đề nghị tổ chức xen kẽ với Trại Thăng Tiến vì bốn năm một lần, quá lâu. Như thế sau trại Thăng Tiến hai năm, có Trại HD Trưởng Niên.

Tr. Tùng đặt vấn đề du lịch gia đình HD để có thể gặp nhau hai năm một lần và đề nghị địa điểm lý tưởng là Orlando, Florida. Ý kiến này được đa số đồng ý (Trại TrN sẽ được tổ chức vào mùa hè năm 2004). Tr. Tùng xung phong việc ghi danh giữ chỗ tại Disney World/Wilderness.

a. Vấn Đề Trụ Sở Sinh Hoạt.-

b. Thực hiện dự án Nhà Việt Nam cho HDVN để các đơn vị ở xa có chỗ dừng chân tạm trú (như BiPi House ở Luân Đôn). Biểu quyết: Được mọi người đồng ý.

7. Vấn Đề Phối Hợp Trại Thăng Tiến VIII, Hội Nghị Trưởng với Trại Trưởng Niên Toàn Thế Giới.- Chờ quyết định của Đại Hội Đồng trong phiên họp tối hôm sau. (Tin giờ chót, đã được chấp thuận).

Tr. Bửu-Sao và Bè Tren (Lana Bửu-Sao) Thư ký Phiên họp Đại-Hội Trưởng-niên đang ngồi duyệt, dò, kiểm lại Biên-bản trước khi trao lại cho Liên-lạc để phổ biến khắp nơi.

(Ảnh chụp ở vườn cây, trước dãy nhà tạm trú của các Trại-sinh Trưởng-niên)



Ghi Chú: Tưởng nên nhắc lại các đề tài thảo luận nêu trên đã được đăng trong Báo Liên Lạc số 41 với những câu hỏi gợi ý. Tuy nhiên có một số đề tài đã nêu lên nhưng chưa được bàn thảo như: Công tác của các đơn vị HĐTrN (đối với cộng đồng, đối với HĐVN tại địa phương); Công tác tiêu biểu của một đơn vị HĐTrN (học bổng cho các em HDS nghèo đi trại, tổ chức những buổi phát thưởng tại địa phương cho các em học sinh, sinh viên có công dẫn thân phục vụ cộng đồng); HĐTrN có thể tạo một môi trường hấp dẫn cho các toán Tráng đến sinh hoạt qua các khóa huấn luyện hay xưởng truyền thống tập tục HĐVN.) vì mọi người đã hăng say và phấn khởi khi nghe lời Tr. Tùng tình bày về dự án Trại HĐTrN toàn thế giới tại Florida. Hy vọng những đề tài này sẽ được góp ý thêm vào Trại TrN năm 2004.



Tr. Thoại và Tr. Châu giờ cao lá cờ H.Đ. Trưởng Niên, Tr. Định (đứng giữa, phụ trách nghi lễ) nhắc lại lời của Cựu BiPi : "Ngày mà các Anh nhận nhiệm-vụ, cũng là ngày Anh chuẩn-bị người thay thế". Tr. Thoại đã thực hiện đúng lời nói này. (Cử tọa vỗ tay).
(Cả 2 tấm ảnh này đều do Tr. Thủy - Xóm Mít - thân tặng L.L.)



Trước khi trao cờ, Tr. Thoại cảm động nói với Tr. Châu : "Hôm nay, trước sự hiện diện đông đủ Anh Chị Em, Anh xin trân trọng trao lá cờ H.Đ. Trưởng-niên này lại cho Em và mong rằng Em cố gắng để làm cho tốt đẹp hơn Anh". Tr. Châu tiến đến bắt tay trái Tr. Thoại và nói : "Em xin hứa hết sức cố gắng" (Hội-trưởng vỗ tay lớn).

Hãy Tiến lên, các Anh Chị em Hướng-Đạo Việt-Nam !
Kính trọng . Nhưng đừng nhường bước Đàn Anh.

DỰ ÂM THẮNG TIẾN 7—MỘT KỶ NIỆM NHỎ...

Lời tác giả: *Hẳn quý trường đã đọc qua bài tường thuật về TT7 của Trương Võ Thành Nhân và “Đêm Hội Ngộ Bạch Đằng” của Trương Hoàng Ngọc Hòa (người tự cho mình trẻ nhất trong buổi Hội Ngộ) cũng như những hình ảnh và chi tiết về TT7 trên internet. Bài viết này chỉ ghi lại một kỷ niệm nhỏ qua cái nhìn thô thiển của một HDS làm biếng. Xin kính tặng riêng đến quý trường tiền bối trong Hương Đạo Trưởng Niên, quý anh chị cựu HDS của Liên Đoàn Bạch Đằng thuộc Đạo Thừa Thiên, Trương Trần Hồng Bích, và độc giả của Liên Lạc.*

Đã đo suy nghĩ mãi đến tuần lễ cuối cùng tôi mới quyết định tham dự trại Thăng Tiến 7.....
Mỗi lần nghĩ đến cái khí nóng nực của Houston, tôi lại cảm thấy lo ngại cho chứng bệnh nhức đầu. Điều lo nghĩ kế tiếp là phải tìm người “babysit” bà cụ và con Pug. Mẹ tôi năm nay 89 tuổi, nhưng lúc nào cũng nghĩ mình mới đôi mươi, dẻo dai và hoạt động không ngừng. Thế nên, những lúc không xem phim bộ, cụ hay len lén, trốn con cái ra sân nhỏ cỏ, cuốc đất; hoặc giả, ở trong nhà thì cũng leo trèo dọn dẹp hết tủ này đến ngăn kia. Làm xong lại than mệt! Ban ngày, chúng tôi có người đến nhà trông chừng cụ, để cụ dễ ăn hiệp, sai vặt. Chỉ lo vắng ban đêm, nếu không có người ở nhà thì không ai canh chừng giấc ngủ của cụ. Ở lứa tuổi này, các cụ hay ngủ mơ nên tối nào, tôi cũng nghe cụ mắng chửi ai đó trong giấc mơ. Có một đêm, cụ hét hò thật to tưởng chừng như đang giằng lộn với ai. Bỗng nhiên, tôi nghe một tiếng... “rầm”. Hoảng hồn, nhảy vội xuống giường chạy sang phòng mẹ. Thấy cụ đang lồm ngồm, lồm chồm ở dưới đất. Hốt hoảng, tôi vội hỏi “*Bà sao thế? Bà bị ngã à? Bà mơ thấy gì mà đến nỗi té lộn giường luôn vậy?*” (Chúng tôi thường gọi mẹ bằng bà. Bây giờ cụ đã là bà cố nên chúng tôi đổi điệu gọi là “cụ cố” hay “cụ” cho ngắn gọn). Cụ tùm tùm vừa xoa bàn tọa vừa trả lời “*Giời ơi. Có thằng Mỹ đen to lớn, nó muốn xô bà xuống hầm phân bò nên bà đánh nhau với nó.*” Cực nổi cụ không chịu sang nhà các chị của tôi trong thời gian tôi đi vắng để có

người trông nom vì sợ con Pug buồn và không ai dắt nó đi bộ. Con Pug nhà tôi là giống cầu Hoàng Gia, gốc Pekingese chính tông. Tôi không biết tại sao nó có cái tên “Pug”, quả không thích hợp với cái mã cầu óng ả của nó. Sau 2 lần giải phẫu thẩm mỹ để cắt bớt lớp da dày phần mí mắt dưới, trông “cậu chó” càng vương giả hơn nên cậu rất hãnh diện về sắc đẹp của mình, xem những giống cầu khác như “ne pas”. Ngày 2 buổi, tôi phải dắt “cậu chó” đi tham quan. Cậu thích ngửi hoa, ngấm gió trước khi đánh dấu lãnh thổ trên các bãi cỏ. Cụ cố vì chân đau mà Pug thì lại thích chơi nổi, hay chạy ngang dọc bất thường, cụ không thể kềm chế nổi nó. Vì thế, việc tôi đi xa qua đêm là một nan đề nhức óc cho cả gia đình nên lắm khi chả muốn đi đâu.

Song, không đi dự TT7 lại cảm thấy như mất một cơ hội quý báu. Vả lại, bận rộn công việc làm ăn liên tục bao nhiêu tháng nay, tôi cũng cần một vài phút thoải mái, dưỡng trí tâm thần. Thế là, tuần lễ trước kỳ trại, tôi lên internet kiểm vé. Vào Travelocity.com kiểm được một “package” rất khá bao gồm vé máy bay, phòng khách sạn và xe mượn. Vừa định nhấn nút mua vé thì điện thoại reng. Có bạn hùn hạp của tôi gọi tới bảo rằng bố chồng cô vừa mới qua đời; cô phải lo kiểm vé máy bay sang CA để dự đám tang. Thế thì, tôi phải ở lại trông coi tiệm. Ngẫm nghĩ, có lẽ số mình không được tham dự TT7. May thay, ngày hôm sau biết rõ chương trình ma chay của bố chồng cô ấy, và nhờ thế

chúng tôi có thể dàn xếp để thay phiên nhau trông tiệm. Tôi vẫn còn cơ hội. Bèn lên internet xem vé. Chao ui...vé kỳ này tăng vọt gấp 3! Thôi rồi, số mệnh đã định: Không được đi chơi! Tối hôm ấy, tôi cố vào Travelocity.com một lần nữa và may mắn tìm được một vé cũng khá ngon lành. Chỉ có điều tôi phải ở lại Houston lâu hơn ngoài ước muốn của mình! Đành vậy thôi!

Sau khi xin nghỉ phép công việc chính, dàn xếp mọi việc nơi cửa tiệm riêng, giải quyết vấn đề trông nom cho cụ cố và Pug, tôi cuốn gói lên đường. Dĩ nhiên, không có ba lô, ba bị chi cả. Vẫn valise như dân du lịch chính cống vì đã liên lạc với Trưởng Nhân nên đã có phòng reserved; không phải ngủ lều. Rồi Virginia một trưa hè nóng nực. Tôi đến phi trường George Bush, lấy xe mượn và thông thả tìm đường vào đất trại. Hôm ấy, Houston mát trời nên khung cảnh không đến nỗi dễ ghét như mình tưởng.

Vào phòng ghi danh gặp Trưởng Thoa trông vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn dịu dàng, từ tốn. Không biết ghi danh dưới dạng gì...để cho oai oai một tí, tôi bèn chắm vào ô “Trưởng Niên”. Thông thả chờ đợi. Sau đó, Trưởng Thoa đưa tôi vào trại trường trình diện. Tuy tôi đã không có cơ hội tham gia những ngày đầu trại, quang cảnh trại trường ngày thứ Tư vẫn nhộn nhịp, nhất là tại lều “canteen”. Thực khách vẫn la liệt ăn uống và ngồi tán gẫu trong không khí thân mật. Tôi theo Trưởng Nhân lãnh cơm phần về cabin ăn uống với Trưởng Vĩnh Đào, Bùi Vũ Đức và Võ Thiện Toàn. Sau đó, ghé sang dự Hawaiian Banquet của các em Thanh sinh. Chờ mãi chẳng thấy múa Hula Hoop chi cả. Khi phần dạ vũ bắt đầu với những điệu nhạc chơi chơi chóc tai, tôi bèn ghé sang phòng họp Hội Đồng. Phần cũng vì tò mò muốn biết kết quả của cuộc bầu cử vị chủ tịch nhiệm kỳ mới của Hội Đồng Trung Ương HĐVN, và để biết TT8 sẽ được tổ chức ở đâu. Họp Hội Đồng sao lúc nào cũng

dài dằng dằng, chẳng mấy chốc thức ăn chiều đã tiêu hết. Bụng lại thấy đói đói. May quá được vài phút giải lao, Trưởng Nguyễn Tấn Định bèn ghé về phòng nấu cho một ly mì ăn đỡ đói. Buổi họp kết thúc vào lúc hơn 2 giờ sáng. Tôi và QC đã uể oải, cùng vài trưởng khác ghé sang tề xá trại trường xem có khò raccoon ăn cho đỡ đói. Cuối cùng, giảm được cơn đói, hai chị em thoải mái trở về phòng, trong khi mấy ông trưởng kia tiếp tục trò chuyện qua những điều thuốc lá hại sức khỏe.

Sang thứ Năm, các trưởng LD Potomac đưa các em Thanh sinh của Liên Đoàn ra Hong Kong City Mall IV chơi vì ở lâu trong trại, các em đã bắt đầu cuồng chân. Mấy Trưởng thêm phở, rủ nhau vào một tiệm phở nào đó trong Mall. Vừa ăn xong tô phở tái về giòn lớn, tôi có cảm giác ngay. Thôi rồi, bột ngọt quá sức đã giáng cho tôi một cú nhức đầu kinh niên. Tôi cảm được luồng nhức nhối đang dâng theo mạch máu từ cổ lên tận đỉnh đầu bên phải; mắt tôi hoa lên; những tiếng động chung quanh tôi trở nên ỉn ỏi, khó nghe; cơn buồn nôn bắt đầu hoành hành. Lại quên đem thuốc! Thế này thì chỉ có nước chịu đựng cho đến khi về trại. Tôi cố lái xe về đất trại. Đến xế chiều, tôi không còn sức chịu đựng, trèm mền từ đầu đến chân, nằm ôm đầu đau đớn, bỏ cả buổi lửa trại mà tôi mong ước được xem.

Sang thứ Sáu, cơn nhức đầu thuyên giảm một chút; tôi có thể chịu đựng được. Tôi tham gia một vài sinh hoạt. Được các vị trưởng niên cho vào tham dự phiên họp cuối của Trưởng Niên và chụp ảnh lưu niệm dưới sự điều hành của trưởng Hoàng Ngọc Châu. Được biết, Thái Thượng Hoàng Nguyễn Trung Thoại đã truyền ngôi cho Trưởng Châu, vị Hòa Thượng... ấy quên Hoàng Thượng mới, và trưởng Nhân đã được đăng cơ là Đông Cung Thái Tử. Sau đó, trưởng Hoàng Thượng Châu có lòng tốt bảo, nếu có muốn ăn ngon thì buổi tối hôm ấy ghé

sang nhà Trưởng Hoàng Hữu Hương ngoài phố. Một số các vị cựu HDS Liên Đoàn Bạch Đằng ở Huế ngày xưa thuộc Đạo Thừa Thiên có một buổi reunion tại nhà anh chị ấy. Không có họ hàng chi với xóm đạo Thừa Thiên (vì khi phần lớn các vị này tham gia Hương Đạo, tôi còn đương sắp hàng ghi danh chờ đến phiên hạ thế), chỉ nghe nói tới “ăn” dĩ nhiên tôi không ngần ngại, nhận lời ngay. Liên tức khắc, vị Tân Hoàng Thượng giao phó cho trách nhiệm phò tống Thái Thượng Hoàng... Sau đó, có thêm ba vị trưởng niên, nghe đồn có nữ soái hộ tống cũng dự định đi chung. Hẹn nhau 6 giờ chiều tại cabin của Thái Thượng Hoàng Nguyễn Trung Thoại.

Trưa hôm ấy, cả bọn Potomac lại rủ nhau ra phố tìm “Bún Suông”...Bún này chả “suông” tí nào, vì Trưởng Nhân tìm mãi không ra cái tiệm ăn nổi tiếng kia, lại không nhớ tên tiệm thời tìm bún suông cũng như mò kim đáy biển. Cả bọn đành ghé vào quán Tân Tân thưởng thức món bột chiên và cơm phần đồ biển. Kỳ này, biết thân phận nên tôi đã thủ trước những viên thuốc nhức đầu.

Vì kẹt xe nên chúng tôi về trại hơi trễ. Chạy vội vàng đi tìm các vị trưởng niên nhưng chỉ tìm thấy có mỗi Thái Thượng Hoàng đang ung dung dạo mát chờ thần tôi. Không tìm thấy 3 vị trưởng kia, chúng tôi đành lên đường (Cháu xin lỗi đã lỗi hẹn với quý trưởng). Nhờ hồng ân của Thái Thượng Hoàng, soái quân không bị lạc đường. Có điều vị Tân Vương Hoàng Ngọc Châu đưa tài liệu chỉ đường hơi ... lệch. Thế này thì cũng như đem quân nộp cho giặc rồi! Ngài bảo lấy Beltway 8 South mà tấp bắng Exit lại chỉ East và West. Đánh liều, tôi chọn hướng West phòng hờ nhỡ lạc, thầy trò tôi vẫn có thể ghé vào khu phố Việt Nam dọc đường Bellaire dùng cơm tối thay thế. Cuối cùng, chúng tôi đã tìm đến dinh thự anh chị Hương an toàn.

Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình dở tiếng Việt đến thế. Vì khi các vị này tụ tập chia sẻ, kể lại những kỷ niệm xa xưa bằng giọng Huế oanh vàng, thì tôi chỉ biết ngồi đó ngẩn ngơ, chả hiểu chi cả! Có một lúc, họ cùng nhau lên tiếng, những tiếng nói huyền thuyên, vang vọng cho tôi cảm tưởng như đang nghe Alvin hay Theodore của “the Chipmunks” nói chuyện. Anh Hoàng Thống Lập như đọc được ý, hỏi có hiểu gì không? Chỉ biết lắc đầu thú thực, tiếng Huế học khó hơn tiếng Anh! Thỉnh thoảng, lại thoảng nghe chữ “Kangaroo” trong những mẩu đối thoại khiến tôi nhớ có lần anh Lý Gia Nhân chỉ cho tôi đọc ngược chữ ấy bằng tiếng Huế! Trời, tá hỏa tam tinh!!! Vẫn biết rằng, tiếng Việt Nam mình phong phú lắm!!! Nhưng tiếng Huế lẫn người Huế lại càng phong phú, phóng khoáng, giàu trí tưởng tượng hơn!!! Thiệt tai, thiệt tai...

Đến độ 11 giờ đêm, đang thưởng thức tài nghệ hát Karaoke của vài cô cậu trẻ trên “loft” thì Thái Thượng Hoàng ra lệnh hồi cung. Bắt tay trái từ già mọi người; nhân đây xin cảm ơn tấm thịnh tình của quý anh chị cùng những món ăn thuần túy và rất cay nhưng đầy thân tình và đầy ... Huế. Một lần nữa, nhờ hồng ân của ngài, thầy trò không bị lạc và về đến đất trại bình an. Vào tới cabin, ngoài Trưởng Võ Thiệu Toàn vẫn bận rộn khâu ráp video cho những sinh hoạt Thăng Tiến 7, một gương mặt thân quen đang cười thật tươi. Trưởng Trần Hồng Bích, vị nữ tướng Hỏa Đầu Quân ưu tú mà tôi đã có cơ hội được bốn ba, chia sẻ cực nhọc tại Tùng Nguyên 4 ở Tanah Keeta, và chị em kết tình thân ái từ đó, đang ngồi chờ tôi. Quả là một bất ngờ đầy vui mừng và sung sướng. Đã bằng tin chị khá lâu chừ mới biết chị bị tai nạn nghề nghiệp nên phải nghỉ nhà dưỡng bệnh. Hai chị em hôm đó tâm sự suốt đêm.

Sáng Thứ Bảy, cái nhộn nhịp của những ngày qua đã lắng đọng trong không gian tĩnh mịch. Đa số các đơn vị đã nhỏ trại sớm. Thu xếp hành trang rời trại, bọn chúng tôi lại một lần nữa đi tìm “Bún Suông”. Thất bại, may sao nhập bọn với bên các Trưởng Hoàng Kim Châu, Trưởng Trần Công Hoàng và Trưởng Nguyễn Tuyên Thùy cùng vào quán Thiên Thanh dùng bữa cơm trưa thịnh soạn. Sau bữa cơm trưa, chúng tôi ghé viếng một ngôi chùa Việt Nam gần đó. Ngôi chùa thật to với kiến trúc vĩ đại; những pho tượng lộ thiên cùng quang cảnh thanh tịnh quanh chùa làm quên đi cái nóng oi ả của Houston. Tôi và QC tìm vào bên trong chánh điện, đang lúc có khóa tu thiền. Một vị sư trẻ đang giảng thuyết về lối tu. Thầy giảng rất nhiều, nhưng tôi chỉ nhớ có mỗi một thí dụ: “trường hợp người vợ cứ tối ngày sáng đêm la mắng, bắt nạt chồng. Nếu chỉ giảm la chồng một ngày 2 lần thôi cũng là tu, không nhất thiết phải dẹp bỏ hoàn toàn...” Có lý đấy! Chiều hôm ấy, được ghé sang dinh thự của Trại Trưởng Lương Hoàng Nam cùng các Trưởng trong Ban Tổ Chức và các em ăn uống no nê. Kỳ này, tôi không bị trục trặc vấn đề ngôn ngữ vì đa số khách tham dự nói tiếng Bắc, hoặc Nam hoặc nhóm trẻ chí chớ tiếng Anh. Mấy hôm dự trại ăn uống hậu hỹ quá...về lại Virginia đã phải tăng gia lao động để xuống cân.

Thức ăn nào cũng quý với hương vị riêng, cũng thuần túy vì trong đó còn quyện lẫn tình người. Chút hương vị Hương Đạo là món cơm tinh thần quý báu nhất. Tôi nhận thức việc mình quyết định tham dự TT7 rất hữu lý, vì không bút mực nào có thể tả xiết những kỷ niệm vui buồn trong những ngày trại qua.



Trại Thủy Tân

Sổ Vàng

1. Tr. Mai-Xuân-Tý (Chị)	50	Gia-kim
2. Tr. Ngô Kỳ-Phong	100	-
3. Tr. Tôn-Thất-Thận	20	-
4. Tr. Phạm-Quý-Minh	20	-
5. Tr. Đào-Trọng-Cần	20	-
6. Tr. Phạm-Đàng-Sum	20	-
7. Tr. Nguyễn-Thanh-Viêm	40	-
8. Tr. Lâm-Tô-Bông	40	-
9. Tr. Nguyễn-Đức-Thanh	30	-
10. Tr. Hồ-van-Mẫn	50	-
11. Tr. Nguyễn-Văn-Hiệp + Tố-Loan	50	Mỹ-kim
12. Tr. Lê-Văn-Tĩnh + Minh-Thượn	50	-
13. Tr. Phạm-Quang-Lộc	20	-
14. Tr. Hoàng-Kim-Châu	50	-
15. Tr. Lý-Nhật-Hui	50	-
16. Tr. Dương-Phước-Luyến	20	-
17. Tr. Võ-quang-Nhâm	20	-
18. Tr. Huỳnh-Minh-Quang	20	-
19. Tr. Phạm-Hữu-Phục	15	-
20. Tr. Hà-Thanh-Minh	100	-
21. Tr. Hoàng-Ngọc Đính	50	-
22. Tr. Lý-Văn-Hải	30	-
23. Tr. Huỳnh-Đoan-Trang	20	-
24. Tr. Đoàn-Hựu	20	-
25. Tr. Vinh-Đào	50	-
26. Tr. Lê-Văn-Điền	20	-
27. Tr. Nguyễn-Trọng-Phu	50	-
28. Tr. Bạch-Thu-Hà	200	-
29. Tr. Nông-Kim Ẩn	50	-
30. Tr. Bùi-Hữu-Cơ	100	-
31. Tr. Nguyễn-Đình-Tuấn	20	-
32. Tr. Mã-Thị-Hoa	50	-
33. Tr. Nhữ-Văn-Trí	20	-
34. Tr. Mai-Liệu	100	-
35. Tr. Nguyễn-Chí-Hiếu	300	-
36. Tr. Nguyễn Công-Trứ	20	-

Thủ-quỹ khóa sổ Thu của L.L. số 43 ngày 15-8-02).
Xin chân thành cảm ơn các độc giả thân thương đã
gom lửa vui về để cuộc chơi chung được lâu bền và thân
thiết giữa anh chị em chúng ta.

Liên-Lạc

Thăng Tiến VII (Chuyện Bên Lề)

1. Bác-sĩ Lương-Hoàng-Nam .- Sáng ngày 30-6-02, một số Trưởng không nhận được các thứ cần thiết như Thẻ Ghi Tên, áo thun kỷ-niệm Trại, Phiếu các bữa ăn tại Trại. Lý-do : Ban ghi danh xem hồ sơ còn thiếu giấy Bác-sĩ chúng nhận sức khoẻ (theo luật Trại của BSA). Đó là các Trưởng mà Ngựa tui biết : Tr. Phu, Tr. Tiểu-Sinh, Tr. Phúc (NCX), Tr. Ấn và một số Trưởng khác nữa. Ban Ghi danh cho biết Bác-sĩ của Trại sẽ đến khám lúc 10g, đúng hẹn đến hỏi, Ban ghi danh cho biết, xin đợi 12 g mới có Bác-sĩ. Gặp lúc Quan Lang Tây Trần-đình-Thủy cũng vào ghi danh, vợ được Ông này, Ban ghi danh "sướng quá", bèn yêu cầu Trưởng Bác sĩ khám giúp. Quan Lang trọn tròn 2 con mắt và xanh mặt, vợ vàng đáp : Tôi bận quá nhiều việc, các Làng Bà Tân-Hương sai tôi chạy có cò, từ sáng tới giờ chưa có cà phê cà pháo chi cả, còn sức đâu mà khám ai. Ngồi đợi đến 12 g, các Trưởng vào hỏi thì được cho biết : xin hãy đợi đến 2 giờ, bác sĩ mới tới.

Grand Chef Trưởng-Hoàng-Nam ra vô mấy bận, thấy các Trưởng Cao Niên này chờ đợi, đi ra đi vô hoài, ghế ngồi chỉ có 5 cái, mà nhiều người đứng, ngồi đi qua đi lại nhất định chờ khám để nhận các thứ cần thiết nhập trại . Thấy chuyện chờ đợi này mất nhiều thì giờ của các Trưởng cao niên, lo lắng đứng ngồi không yên, Ngựa tui bèn kể chuyện cho Chef Nam nghe. Ông này bỗng cao hứng phán : Thôi khỏi khám chi cả. Ngựa tui lôi Chef Nam vào và yêu cầu nói với Ban Ghi Danh họ mới chịu. Chef Nam nói : "Thôi khỏi khám chi cả, coi như xong" . Ngựa tui bèn phụ diễn : " Bác sĩ Lương-Hoàng-Nam đã khám rồi, tất cả đều hợp lệ. Có chi, Tr. Nam chịu trách nhiệm" .

Hoan hô cách giải quyết của B.S. Nam.

2. Ba năm một lần .-Tr. Trần-Ngọc-Phụng ở Orlando lái xe đến đất Trại sáng ngày 30-6, gặp Ngựa tui ở

Phòng ghi danh. Đường-sự vội rút ra một gậy 2 nạng, có dây da bao quanh một đoạn rất mỹ-thuật, Phụng nói rất nhiều tỏ ra "sám hối" lâu nay vắng tin, dù chưa nhận bằng "Thợ Lặn" Vì nhiều người nói nói cười nên Phụng-Hoàng này không nói hết được. Nhân một buổi trưa vắng, ở trước dãy nhà D1, Phụng-Hoàng này lại đem một tập vở, lần lượt xé ra một xấp thư, đến 5 bức thư dài, đề từ năm 2000, 2001 và cả năm 2002, cộng tất cả là 11 trang đầy đặc chữ, gửi cho "Anh Thoại", lại kèm theo 2 cuốn video Ngày Nhớ Huế và một tập "Mảnh Quê-Hương trên xứ Người". Ngoài ra, với giọng thờ thề tỉ tê của Phụng-Hoàng, từ chuyện Đời đến chuyện Người nghe thật thiết tha.

Đó là mới 3 năm (từ TT6 đến TT7) mà như vậy, và từ nay đến TT8 (4 năm) chắc sẽ cho anh Thoại 2 gậy, 4 cuốn Video, 22 trang thơ (không gửi) và chắc sẽ còn vãnh tai mà nghe giọng nói trầm trầm để thương này đến 4 giờ lặn.

3. Chuyên Phòng C1 chúng tôi.-

Các Trưởng-niên được xếp vào dãy nhà gần nhau : B1 và B2 là các Trưởng Nữ, C1 và C2 , D1 và D2 là các Cụ Ông. Tất cả đều có máy điều hoà không khí, một đặc ân mà tôi đã dự 6 trại TT trước đều chưa có. Từ nơi nghỉ đến nơi ăn phải dùng xe, BTC có 4 chiếc xe Van, do 4 Trưởng và Tráng-sinh thay phiên nhau lái. Công việc rất hoàn mỹ.

Bây giờ tôi xin kể chuyện Phòng C1 của chúng tôi : Theo nguyên tắc, mỗi phòng chỉ chứa 8 người, có đủ giường, nệm, chăn, gối đầy đủ. Nhưng BTC Trại lại ghi danh sách, dán ngoài cửa là 12 vị, như rửa thì 4 vị kia nằm ở mô ? không lẽ nằm dưới đất, BTC bèn thương lượng với Quản-lý Trại (BSA) lắp thêm 4 giường bố. Như rửa cũng tạm xong. Sau đây là danh tánh của 12 vị anh hùng Lương-sơn-Bạc : Các

Trưởng : Đức, Hạnh, Anh, Thủy, Trí, Triết, Phúc (NCX), Mẫn, Huấn, Hợp, Vinh và Thoại tui.

Ban ngày thì mọi người phân tán, khi thì đi họp, khi thì ngao-du trong trại, khi thì nhảy dù ra phố với bạn bè, ai ai cũng bận rộn cả, nhưng bận rộn nhất vẫn là Cụ Lương-Minh-Đức. Trong Phòng, trước khi đi ngủ, tối nào cũng có vấn đề đem ra thuyết trình. Hăng say nhất vẫn là Cụ Đức, tiếp đến là Quan Lang Tây Thủy, còn các Cụ khác thì "phụ diễn" câu chuyện cho thêm mặn mà. Cụ Đức có biệt lệ là "ăn" liên tục, ngoài các bữa ăn ở Phóng ăn, tại Phòng CI, Cụ cũng lai rai, khi thì bánh ngọt, khi thì cơm chiên dương-châu, nhiều thứ lắm, có đêm Cụ Đức còn hứa cho chúng tôi ăn chè khoai môn, sau giờ lửa trại, do Tr. Tâm đem đến. Chúng tôi chờ mãi, Cụ Đức đi ra đi vô nhiều lần, đến 12 giờ khuya chẳng thấy, Cụ lại nhờ Cụ Anh thay phiên ra thăm dò nồi chè khoai môn đã đến chưa. Chờ mãi, đến 1 giờ sáng, mọi người đều vào ngủ, cho là Cụ Đức cho "ăn chè hàm thụ". Sáng sớm hôm sau, vừa mở cửa ra thì thấy một cái nồi, đầy nắp cẩn thận, bên trong lau chùi sạch sẽ. Điều tra thì biết Tr. Tâm hồi khuya có đem đến nồi chè khoai môn thật, thấy cửa Phòng CI đóng nên để bên ngoài. Các Cụ ở Phòng D đi ngang nhìn nồi chè "vô thừa nhận", bèn đem về Phòng thanh toán, lau chùi sạch sẽ và để lại chỗ cũ. Ngày rời Phòng, Tr. Phúc NCX đi xem lại, thấy trên nóc tủ, Cụ Đức còn để lại dự trữ 3 tô mì gói, 2 chai nước ngọt, 1 bánh ngọt (đành đem bỏ thùng rác).

Đêm đêm, để tài thảo luận trong phòng (mà thảo luận viên đều nằm dài đắp chăn tận cổ) rất đa dạng. Gay gắt nhất là khi đề cập đến Tôn giáo, rất dễ động chạm đến dây thần kinh siêu cảm, tạo nhiều bất đồng Nhưng khi đề cập đến "đàn bà" thì đa số rất dễ dàng đồng thuận : *nhường nhịn vợ là Hạnh-phúc muôn đời*, để rồi Tr. Thủy và Ngựa tôi đồng thanh ca lớn : *Đời mà vắng Em, Anh . . . chết tươi !*

để mọi người cùng cười vang thoải mái yên tâm ngủ.

4. Mượn áo Linh-mục .- Một buổi trưa vừa ăn xong, về nhà nghỉ, thấy ba bốn Trưởng đứng ở những gốc

cây trước dãy nhà D1 chụp hình một vị Linh-mục mặc áo thụng nâu, có dây gọt lòng thông, cười cười nói nói, Ngựa tui tưởng là Cha Tân nên không để ý, nhưng sau đó, mấy Trưởng lại cười, thay nhau mặc áo nâu Thầy Giòng chụp hình (trong lúc Cha Tân nghỉ trưa). Hóa ra cả Phòng D này đều là Linh mục cả, oai thật.

Trưởng Đức ở Phòng chúng tôi thấy vậy, bèn nói với một người trong Phòng vừa mới nhận được Huân-Chương HĐ : "Trưởng vui lòng cho tôi mượn cái mẽ-day, chụp một pô hình, để tui về khoe với vợ tui ở nhà là : Anh chỉ mới đi trại 1 tuần mà có Huân-chương đây nè. Thấy Anh có ngon không ?"

Thế rồi Tr. Đức mặc đồng phục HĐ Trưởng niên với huy hiệu, khăn quàng chỉnh tề, chụp một tấm hình rất oai phong lắm liệt. (Xin nói thêm : Tr. Đức đã mang trên vai xấp xỉ tám bó).

5. Kinh đô ở đâu, Vua ở đó.- Trong một phiên họp HĐ Trưởng niên, khi thảo luận đến đề tài địa điểm họp Đại-Hội Trưởng niên cho năm 2004, Tr. Nguyễn-Đức-Tùng nói : Orlando là nơi rất lý tưởng để các Trưởng niên đến chơi và họp. Ở đó có chỗ sinh hoạt vui đùa cho các đảng nhi-đồng, khỏi lo tổ chức các thứ như cổng trại, cơm nước, phòng ngủ, đưa đón v.v.. Chúng tôi sẵn sàng giúp Ban Tổ chức một tay. Hơn nữa Tr. Hoàng-ngọc-Châu là Tân Ủy-viên Đặc-trách HĐ Trưởng niên, tức là Vua. Mà Vua ở đâu thì Kinh đô ở đó. Thiết Triều ở Orlando là hợp lý, hợp thời, hợp cảnh hơn cả.

Trưa đó, ngồi trên xe đi ăn trưa, khi bàn đến chuyện này, Tr. Võ-thành-Nhân nói : em chỉ làm Thái-tử thứ ba mà thôi, không dám nhận chức Đông-Cung Thái-Tử. Còn lâu mới làm Vua kế vị. Có Trưởng còn nói thêm : Như vậy, Tr. Thoại là Thái-Thượng-Hoàng. Trưởng đã nhường ngôi một cách dễ dàng cho Tr. Châu, không trị vì mãi ngôi báu như Nữ-Hoàng Elizabeth II (Anh-Quốc) không cho Đông-Cung Thái-Tử Charles lên ngai vàng, để Ông Hoàng này "quậy" lung tung, mang tiếng Hoàng-gia quá. ☀

Hồi ký một chuyến đi



Gia đình chúng tôi lên đường tham dự trại họp bạn Thăng Tiến 7 vào ngày thứ năm 27 tháng 6 năm 2002. Trên đường đi ghé thăm gia đình người quen về hưu tại thành phố sát ven biển phía Tây Bắc Florida và nhân tiện chúng tôi ăn mừng sinh nhật cô con gái đầu lòng vừa đúng 5 tuổi tối thứ sáu, 28 - 6.

Sáng thứ bảy, chúng tôi ghé ngang thành phố New Orleans, nơi có nhiều kiến trúc, văn hóa Pháp, nhân tiện ghé thăm gia đình người quen lâu ngày không gặp, rồi lên đường trực chỉ Trại TT7 (Camp Strake) ở về phía bắc Houston. Cứ nghĩ trại chắc là xa thành phố, ở một nơi hẻo lánh nào đó, nhưng sau khi vượt qua các xa lộ, trại lại là một nơi không xa thành phố bao nhiêu, có đủ hầu hết các dịch vụ cách trại hơn một dặm.

Đến cổng trại, chúng tôi đã thấy khá nhiều anh chị em Hương Đạo (HD) đang hướng dẫn tại bãi đậu xe. Văn phòng ghi danh ngay cổng vào khá nhộn nhịp, vì có một số đơn vị ghi danh tại chỗ, các bảng tên, phiếu ăn được phát ra, sau đó chúng tôi lên một chiếc xe van trắng của ban tổ chức, để được đưa đi xem đất trại. Đầu tiên là lều báo chí, khu nhà ăn, kế đến các khu tiểu trại của các đơn vị; sau đó là trại dành cho các trưởng niên và phòng họp có máy điều hòa không khí, khá xa khu sinh hoạt nên phải có xe đưa đón vào các giờ ăn trong ngày.



Khán đài và Lễ khai mạc trại TT7

Sáng thứ hai, ngày đầu tiên của trại, từ sáng sớm chúng tôi đã thấy có nhiều quan khách vào thăm đất trại, các trưởng và các em nhận nhiệm vụ tại lều ghi danh, sau đó phân tán ra các vùng đất trại chia sẵn, khí hậu Houston khá nóng, chúng tôi tuy đến từ Florida, một nơi tuy nóng, nhưng luôn có gió biển hoặc cơn mưa đông vào buổi chiều làm dịu bớt phần nào cái oi bức của buổi trưa hè, tuy đất trại có rất nhiều cây và bóng mát, không ít trưởng đã phải "đổ mồ hôi hột", có lẽ vì thế nên ban tổ chức giờ phút chót đã dời lại buổi lễ khai mạc lúc 7 giờ chiều thay vì 2 giờ trưa.



Buổi ăn trưa tại khu "canteen" rộng 2800 square feet

Buổi lễ khai mạc diễn ra trang trọng tại khán đài sinh hoạt chính, rất nhiều đơn vị đến từ các tiểu bang tại Hoa Kỳ, các quốc gia như Úc, Canada, Pháp, Đức... đều có đại diện tham dự, cái nóng bức của Texas đã không làm chùn chân được một ai, tuy nhiên có một số trưởng và gia đình, vì không còn chỗ trống tại trại trưởng niên, hoặc không chịu nổi cái nóng oi bức của mùa hè Texas đã phải ra thuê khách sạn gần đó, hay tạm trú "lang thang", vì chỗ của mình đã bị chiếm mất như trưởng đại bàng TCH đến từ Florida, hay trưởng Tuyên Thù đến từ thung lũng hoa vàng San Jose..

Lễ khai mạc xong thì tất cả đều qua khu lửa trại chính, một buổi lửa trại có màu sắc của những chàng cao bồi Texas do các đơn vị tại địa phương trình diễn.

Sáng thứ ba, ngày thứ nhì của trại, các sinh hoạt diễn ra tại lều báo chí, khu nhà ăn của HĐHK, kể cả gian hàng bán quà lưu niệm đã có khá nhiều khách chiếu cố. Sáng hôm nay, buổi họp dành cho các trưởng niên được tổ chức để bầu cử cũng như

soạn thảo chương trình sinh hoạt cho 4 năm đến, Trưởng Thoại đã giao Ngọc Ân Trưởng Niên (cờ) lại cho trưởng Châu và trưởng Nhân, Phó Văn Phòng HĐ Trưởng Niên được Đại Hội biểu quyết chấp thuận. Tr. Châu muốn giao trách vụ chính cho Tr. Nhân sau năm 2006; nhưng trưởng Nhân thì chỉ xin nhận làm “đệ tam thái tử” thay vì Hoàng tử. Cuộc thảo luận hào hứng với quyết định tổ chức trại trưởng niên vào mùa hè năm 2004 tại Orlando, Florida đã được chấp thuận. Sau buổi cơm trưa, Hội Nghị Trưởng lại được diễn ra tại phòng họp khu trưởng niên, nơi có máy điều hòa không khí nên khá dễ chịu. Buổi hội nghị do Tr. Châu và Tr. Nhân điều hợp đã diễn ra với khá nhiều tham dự viên và đã đúc kết được hai phần gồm 14 điểm để đệ trình Đại Hội Đồng chấp thuận vào tối hôm sau. Buổi họp chấm dứt thì cơn mưa cũng vừa tạnh, tạo một không khí mát mẻ dễ chịu hơn.



Các trưởng Nghiêm văn Thạch, Nguyễn trung Thoại và Nguyễn tấn Định nhận Huân chương Bắc Đẩu từ trưởng Mai Liệu (Hình VTN).

Sau buổi ăn tối là chương trình văn nghệ của nữ ca nhạc sĩ Nguyệt Ánh, một hướng đạo sinh và một trưởng đã sinh hoạt HĐ một ngày, để trở thành HĐ một đời, chị đến từ Hoa Thịnh Đốn, và ban Hừng Ca Việt Nam tại Texas mà chương trình do tiểu trại Tráng đảm nhận đã thu hút các trưởng niên, các phụ huynh và một số trưởng không có đơn vị, rất tiếc các đơn vị và các em đã sinh hoạt lửa trại riêng nên không tham dự các tiết mục sôi nổi và hào hứng mà gần hơn hai giờ đồng hồ đã đưa khán thính giả trở lại với Quê hương Việt Nam mến yêu qua những bài hát hùng hồn tình tự dân tộc. Nhờ cơn mưa đông buổi chiều đã làm cho khí hậu khá thoải mái, buổi văn

nghệ chấm dứt với bản Việt Nam, Việt Nam do tất cả cùng ca.

Sáng thứ tư, ngày dành cho Trưởng Niên và ngành Tráng tổ chức du ngoạn thành phố Houston, thăm viếng cơ quan NASA của Hoa Kỳ, về thăm khu thương xá Hongkong 4, nơi có đủ các gian hàng của người Việt, riêng các em và các đơn vị thì có các trò chơi thi đua trong ngày. Sau buổi ăn tối, Đại Hội



Phiên họp Đại Hội Đồng

Đồng được tổ chức tại phòng họp chính khu trưởng niên, có khá nhiều trưởng tham dự. Phần chính của buổi họp là bầu lại Chủ Tịch Ban Thường Vụ/HĐTƯ-HĐVN nhiệm kỳ 2002-2006. Buổi họp đã diễn ra hào hứng và sôi nổi mà hai vị được đề cử là trưởng Vĩnh Đào và trưởng Nguyễn Văn Thuát đã đưa ra cho chương trình sinh hoạt các năm đến. Kết quả, trưởng Nguyễn Văn Thuát đắc cử chủ tịch của HĐTƯ-HĐVN cho nhiệm kỳ tới, thay thế trưởng Vĩnh Đào. Trưởng Phạm Ngọc Quế Chi được lưu nhiệm Ủy Viên Kiểm Soát Tài Chánh. Phần cuối buổi họp ĐHĐ quyết định bỏ thăm cho đất trại TT8 vào năm 2006 đã diễn ra khá dài ngoài dự định, có ba địa điểm, Đức, Pháp và Nam California. Hai nước tại Âu châu tình nguyện tổ chức; tuy nhiên, đa số các trưởng lại mong muốn trại TT8 tại Hoa Kỳ vì số trại viên tham dự, phần chính là các em không đủ khả năng về tài chánh để tham dự trại tại Âu châu. Sau hơn hai tiếng đồng hồ thảo luận với nhiều ý kiến, đề nghị, kể cả đề nghị tổ chức vào năm 2007 tại Pháp để có thể thăm viếng Gilwell vào dịp 100 năm HĐ, ĐHĐ đã bỏ phiếu Nam Cali tổ chức trại họp bạn, tuy nhiên Pháp sẽ là nơi có thể thay thế trong trường hợp trở ngại tại Nam Cali vì bất cứ lý do gì. Lúc trở về

phòng đi ngủ, tôi thấy đồng hồ đã chỉ hơn ba giờ sáng thứ năm.

Hôm nay là ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ, kể từ ngày tuyên bố tự do năm 1776, mỗi hàng năm, công dân nước Mỹ đều xem đây là một ngày lễ quan trọng để đánh dấu và kỷ niệm ngày nước Mỹ hoàn toàn dành lại độc lập. Sau vụ khủng bố tháng 9 năm 2001, ngày tự do độc lập này lại càng quan trọng hơn. Riêng tại Camp Strake, các HDS người Mỹ lo cho trại đã ngạc nhiên vì số lượng người thăm viếng và



Ca khúc Hương đạo VN trước buổi khai mạc DHD

dự trại cho ngày truyền thống quá đông, chưa bao giờ họ phải cho xe đậu đến tận cổng chính, cũng như khu sinh hoạt đã chật cả người, ngồi có đứng có, nhất là buổi đại tiệc ban chiều, hơn 1000 trại sinh và trên 2000 quan khách tham dự, một tiếng vang trong cộng đồng người Việt tại Houston mà các ân nhân đã trực tiếp hay gián tiếp hỗ trợ cho trại họp bạn thành công. Ông Bà Trần Văn Vũ, song thân của phó trại trưởng Trần Kim Thoa, nhạc gia và nhạc mẫu trưởng Trần Văn Thắng đã góp công không ít cho món thịt bò Texas. Có lẽ sau trại, các liên đoàn đang sinh hoạt tại đây sẽ không thiếu các em ghi danh, vì các phụ huynh tham dự, nhận thấy rất nhiều gia đình mang theo con em “chưa” mặc bộ đồng phục HĐ. Tiệc tàn, ngoài các trưởng niên hoặc phụ huynh chuyện trò, chương trình văn nghệ rất Texas diễn ra ngay tại khán đài chính, gồm các ca nhạc sĩ địa phương thực hiện. Trước buổi tiệc, các trưởng đã qua khóa huấn luyện huy hiệu Rừng tại các quốc gia đã họp mặt hội ngộ lần thứ hai sau khu lều báo chí.

Sáng thứ sáu, ngày cuối cùng của trại, trời ban sáng mà đã thấy nóng, sáng nay, sau buổi điểm

tâm, các trưởng niên về họp để chia tay, chụp hình lưu niệm, trong lúc đó tại gần khu lều báo chí các liên đoàn trưởng tại Mỹ được mời tham dự để thành lập nhóm đại diện tại Hoa Kỳ.

Chúng tôi lại khởi hành về Houston sau khi từ giả một số trưởng quen biết, chiều thứ sáu một trưởng HĐ ở Houston, Tr. Hương, mệnh thường quân của TT7 cùng đoàn và đạo tại VN mời chúng tôi tham dự buổi hội ngộ đoàn Bạch-Đằng và Đạo Thừa Thiên tại nhà anh.

Buổi ăn tối toàn các món ăn đặc sản Huế như bánh bột lọc, bánh ướt tôm chấy, bún bò... được mọi người chiêu cố tận tình sau những ngày ăn thực phẩm khô, mì gói ăn liền không hạn chế tại trại. Nhân dịp này, Trưởng Thoại cũng được mời tham dự, nhờ Tr. Thủy Lan vào phút chót đưa Trưởng đi và về lại trại, chờ lên chuyến bay trở về Montreal vào ngày hôm sau.



Trại sinh trước khi diễn hành qua khán đài chính.

Rời Houston trưa thứ bảy, chúng tôi về lại Florida tối chủ nhật, sau khi lái xe qua 5 tiểu bang, Texas, Louisiana, Mississippi, Alabama và Florida.

Một chuyến đi khá nhiều kỷ niệm, rời một vùng nắng ấm để đến một nơi nóng và ẩm hơn, một tuần trại, khá dài nhưng thời gian qua thật nhanh, thoáng chốc, rồi sẽ lại gặp nhau vào mùa hè nắng ấm Florida năm 2004, một nơi gần giống với khí hậu Việt nam, muốn biển có biển, các loại trái cây nhiệt đới và nhất là các địa điểm du lịch nổi tiếng có lẽ sẽ làm các trưởng niên hội ngộ vui chơi cùng với những ngày họp mặt và Hội Nghị Trưởng.

Hoàng-Ngọc-Hoà

Mùa Hè. Thăng Tiến 2002.

HỒN MA Ở ĐẤT TRẠI TT. 7

Tối thứ năm 04-7-02, một đêm trước hôm Bế mạc Trại, Ngựa tôi trần trọc không ngủ được, bên tai nghe văng vẳng tiếng mời gọi, nhưng không thấy người nào, Hồn Ma lên tiếng trước:

"Này, chú em, ra đây ngồi nói chuyện với ta cho vui".

Trong lòng cũng lo sợ và ngán, nhưng tánh tò mò cố hữu, nên cũng bước chân ra ngoài và ngồi xuống băng ghế dài theo tay chỉ của bóng vô hình ấy, Ngựa tôi nhỏ nhẹ hỏi:

- Xin thưa, Ngựa tôi hân hạnh được hầu chuyện với ai đây?
- Khỏi cần biết làm chi, Ta đến đây với thiện-chí, thiện chí của một con người Hướng-đạo, nhưng không còn ở trên trần thế này nữa. Biết như vậy là đủ.

- Vậy xin Trưởng khai hoá buổi hội ngộ bất ngờ hôm nay.
- Trước hết, Ta trách Chú không hướng dẫn BTC Trại, các vị Chủ-tọa các buổi họp, không thấy dành một phút nào tưởng niệm các Trưởng HĐ đã qua đời. Các Trưởng ngày xưa thì Ta không nói làm chi, riêng T. Thỏ và Tr. Diệp vừa Lia Rừng, là chuyện mới đây, những lúc có đông đủ như kỳ Trại TT7 này, các Chú không "Dạy" cho các em biết sự Chung-thủy và lòng Tri-Ân các Bạc Đán Anh.

Thậm chí ngày Khai mạc Trại, Đêm Lửa Trại là ngày 01-7, Chú có nhớ là ngày chi không? Chú trả lời Ta biết coi.
(Ngựa tôi toát mồ hôi, dù đêm sống xuống lạnh cổ áo vội đáp)

- Thưa Trưởng, Em xin nhận lỗi về sự thiếu sót đó. Tuy nhiên BTC Trại cũng tỏ lòng biết ơn các Trưởng tiền bối bằng đặt tên các đường đi trong Trại là đường Trần-văn-Khắc, Phan-Như-Ngân, Trần-Điền v...v. Một hình thức nhắc nhở các trại-sinh nhớ đến các Trưởng đã khai phá Phong-trào. Còn ngày 01 tháng 7 là ngày Kỷ-niệm Tr. Trần-Văn-Khắc, em còn nhớ rõ lắm.

- Nhận lỗi là tốt. Nhưng Ta nói cho Chú biết, ta gặp một Đoàn-trưởng, ở gần lối vào đất trại, Ta hỏi: Có biết Trần-Điền là ai không? Chú nhỏ 20 tuổi ấy chỉ cười mà không trả lời. Ta biết Chú ấy "bi", lối ở LĐT hay Đạo-trưởng không dạy, mà miệng thì luôn luôn nói truyền thống, Lịch-sử !!!

Còn Chú nói nhớ ngày Trần-văn-Khắc là ngày 1-7 hằng năm, sao Chú không bày cho BTC Trại biết mà đặt tên cho Đêm Lửa Trại là đêm Trần-Văn-Khắc, nơi khán đài chính, dành một ghế ngồi Danh Dự (để trống), gọi là tưởng-niệm đến Tr. Trần-Văn-Khắc. Ta biết cách đây mấy năm, chính Ông Chủ-tịch BTV đã ký văn thư phổ biến khắp nơi là dùng Ngày 01-7 hằng năm là ngày Tưởng-niệm T.V.K. có mà!

- Thưa Trưởng, dù sao Em cũng có phần thiếu sót. Nhưng nếu Trưởng nói những khuyết điểm vừa nêu cho Tr. Mai-Liệu, Tr. Nghiêm-Văn-Thạch là những vị lớn tuổi, nhiều kinh

nghiệm H.Đ. hơn em, hoặc cho các T. Vinh-Đào, Tr. Nguyễn-Văn-Thuất là những vị có thẩm quyền, chắc tiếng nói sẽ có nhiều trọng lượng nhiều hơn em.

Trên nguyên tác là như vậy, nhưng thực tế, ta chỉ nói cho Chú biết, vì miệng Chú có gan có thép, đó là tờ Liên-lạc. Nói ra có trăm người nghe, viết ra, có ngàn người đọc. Thôi, cũng đã khá lâu rồi, ta hỏi câu chốt, Chú hãy trả lời ta rõ:

- Ta nhớ hôm họp Trưởng-niên, Chú đã cất lời phát biểu của Tr. Liệu (vì đã nói rồi và Chú sợ hết giờ), dù là đúng, nhưng không đẹp.

- Nhưng thưa Trưởng, ngay trưa hôm đó, em có đến xin lỗi Tr. Liệu rồi, Tr. Liệu cười và nói "không có sao", và sau đó 15 phút, Tr. Liệu lấy trong ví tiền đến trao tận tay em \$100 US nói là Thoại cho mình góp phần với Liên-lạc, như vậy Tr. Liệu đã bỏ qua chuyện cũ, chúng tỏ là Bạc Đán Anh quảng đại và cao thượng., em kính mến vô cùng.

-Chúa được, đó là người thường họ làm như vậy, nhưng đã là Hướng-đạo phải có cái gì khác chứ! Chú phải làm một cử chỉ để những người lớn cũng như trẻ, nhìn đó mà làm gương, sau này DẠ Y các em NHÌN bắt chước mà thi hành, như vậy mới là Hướng-đạo. Đúng ra, trước khi chấm dứt buổi họp hôm ấy, Chú phải nói như thế này:

- Kính thưa Đại-Hội, gần 3 giờ vừa qua, tôi đã làm nhiệm vụ giữ cho đúng giờ họp. Nay đã xong nhiệm-vụ, tôi xin phép nói 1 phút riêng với Tr. Mai-Liệu là Người Anh rất kính mến của tôi (Chú đến đúng nghiêm chỉnh trước mặt Tr. Liệu, chào và nói): **Kính thưa Anh, vừa rồi trong phiên họp, vì em đã quá lo lắng cho nhiệm-vụ, sợ trễ giờ, đã có lúc "vô lễ" cất dứt lời Anh. bây giờ, Xin Anh tha lỗi cho Em.**

Ta chắc nói xong câu đó, lời của một người 73 tuổi, tóc đã bạc, dù làm ủy-viên hay Cố-vấn chi chi nữa, trịnh trọng thưa với một người lớn tuổi hơn mình, nhận lỗi (dù chưa hẳn là lỗi) trước một Hội nghị đông đảo, chắc chắn sẽ là một tấm gương đẹp truyền mãi trong Phong-trào, mà chỉ trong Hướng-đạo mới có mà thôi.

- Thưa Trưởng, Em xin nhận lỗi chỉ giáo của Trưởng, và xin phép Trưởng cho Em được thuật lại buổi hội ngộ với Trưởng đêm hôm nay trên tờ Liên-lạc được không?

- Được, không sao, cho Ta gửi lời thăm các anh chị em HĐVN, Ta xin nhắc nhủ chung một điều: "**Phải biết thương nhau, tương kính, người nhỏ phải nhớ phận mình và người lớn phải tỏ ra xứng đáng, đặt nặng sự rèn luyện đức tính Hướng-đạo trên vấn đề huấn-luyện kỹ-thuật chuyên môn. có như vậy mới là Hướng-đạo Việt-Nam"**

Thôi, trời gần sáng rồi, Ta thắng! ☀



Mã Thư

Tr. Doan-Trang (MN.)

Mở đầu Mã-Thư kỳ này, xin trích lời "Ra Mắt" của một độc giả mới của Liên-lạc :

... " Doan Trang tên là Huỳnh-Thị Doan-Trang, tên ở Mỹ là Solange DoanTrang Huynh, sinh 15 tháng 2, 1954, tuổi tây là 48, tuổi ta gần 50. Nghề nghiệp : conselor. Là đàn em rất xa của Anh".

Đoạn thứ hai, ĐT ghi lại quá trình sinh hoạt H.Đ. ở quê nhà (Thiếu-đoàn Sao Mai, Gò Vấp) rất thích thú với những kỷ niệm đẹp thời niên thiếu , qua Mỹ tiếp tục lấy bằng Đại-học, rồi đi làm, sống với gia đình ...

Bức thư ghi tiếp : " Sở dĩ Đ.T. phải nhập đề trực khởi như vậy, vì ĐT biết mỗi ngày Anh nhận được rất nhiều thư, cần phải kê khai lý lịch và thông tin rõ ràng như vậy, để khởi nhằm lẫn với người khác..."

Liên-lạc có được những informations như vậy rất quý, vì biết đối tượng rõ ràng mới trả lời thỏa đáng. Cảm ơn vị "tân độc giả". Thật ra, L.L. có lập mỗi vị một phiếu cá nhân (ghi rõ đủ thứ về mỗi độc giả) Nhân dịp này, L.L. xin cảm ơn Tr. Nguyễn Quý-Minh đã giới thiệu cho một độc-giã mà tương lai sẽ có rất nhiều hứa hẹn, vì căn cứ vào nét chữ "Rồng bay Phượng múa" cách diễn

đạt rất là Hưởng-đạo, ca ngợi Tr. Minh như sau :... "ĐT. được biết L.L. qua sự giới thiệu của anh Phạm-Quý-Minh. A. Minh cho ĐT. mượn các số L.L. cũ để đọc, với lời dặn : "Nếu làm mất phải đổi mạng", cho nên

Phần kế tiếp, ĐT cho biết đã tái sinh hoạt với Làng Trưởng-niên Vạn-Hồ do Cha Phạm Thế và anh Nguyễn Thanh-Oai coi sóc. Đã tham dự Huấn luyện Wood Badge hồi năm ngoài, còn làm Assistant Scoutmaster cho Thiếu-đoàn 45, nơi con trai và cháu ĐT tham gia v.v...

Bức thư dài 2 trang đầy chữ, không quên gom thêm củi lửa, cuối thư lại còn "khai" thêm là cảm tình con Ngọ, cũng Chịu khó ... như Anh.

Gỏ máy đến đây, Ngựa tui ngừng lại, nhìn lên trời xanh nghĩ thầm : L.L. rồi đây sẽ có thêm (không chỉ là một độc giả) mà là một cộng tác viên đặc lực , viết bài cho L.L. thêm khởi sắc.

Có phải như vậy không, Ngựa ... hậu-sinh ?

Tr. Hồ Tân Tuy (Olympia).

Cảm ơn bức thư của Trưởng (đề ngày 16-5) và một số tài liệu liên-quan đến "Anh Cu Em" đã "quây" lung tung, làm phiền đến nhiều người, nhất là những anh chị em còn thiết tha với Phong trào. Thật ra, BTV/HĐTƯ cũng đã biết việc này, bên VP-HĐTĐ cũng có trao đổi và tham khảo ý kiến. Việc làm của Trưởng (viết giác thư) là hợp lý, nhưng sẽ có tác dụng mạnh hơn nếu có những giác thư như vậy "xuất phát từ bên nhà", nơi mà Anh Cu Em đang phô diễn những trò bịp bợm. Chúng tôi rất thông cảm và san sẻ những trăn trở của Trưởng, và mong rằng BTV mới sẽ có những phương cách giải quyết mới.

Tr. Nhữ-Văn-Trí (Germantown).

Anh Thoại đã nhận được thư và hình. Tấm hình chụp hôm chia tay HĐ Trưởng niên thật đẹp, đã sử dụng trong L.L. kỳ này. Nhờ mãi những chân tình của Trí và Mừng dành cho anh Thoại, nhất là thằng cháu dễ thương, mỗi lần chào "Thưa Ông" nó đều mỉm cười. Chắc nó nhỏ lần ở nhà Lộc + Hưởng kỳ qua thăm Montréal, được Mẹ giải thích sự liên hệ gia đình.

Tr. Hoàng-đức-Khánh (New York).

Đọc xong thư của em (26-7-02), tôi bỏ ngổ vô cùng, khi em nhắc tôi thời xa xưa mà em mỗi từ Bầy Cờ Lau của Tr. Ninh Văn Thông, lên Thiếu, làm Đội-Phó, mà tôi làm LĐT ở Tuy-hoà. Tôi xin trích một đoạn ngắn trong thư em viết : ... Hôm buổi họp Trường niên ở Phòng Hội TT7, nhìn hình ảnh Anh, nhớ lại hồi hơn 40 năm về trước, những nét xưa của anh vẫn còn, cách diễn đạt ngắn, gọn những vẫn "nói nhanh" không thay đổi, mái tóc bạc, bóng dáng em sống lại thời niên thiếu của em, thường cảm anh vô cùng, em định xong họp, đến Phòng Anh nghĩ để nói chuyện với Anh, một chuyện tình cảm Hướng-đạo mà em trần trở vô cùng, nhưng trong Phòng có một số Trường khác, nên em không nói được, bây giờ, em mượn lời thư để tâm sự cùng anh, anh có chịu nghe em kể không, Anh Thoại ?

Nhỏ lại rồi, dạo 1957 chúng ta đã nhiều lần họp chung ở đỉnh núi Nhạn Tháp, trại hè ở Sông-Cầu, biển Mỹ-Á (ở Tuy-An), cùng với anh em HĐ ở Dalat du ngoạn ở đập Đồng Cam, thật vui. Còn hôm ở TT7, tại sao em không nói, để anh em trong Phòng góp ý kiến thêm.

(Xin trích một đoạn chính trong thư) :

.... Ngày ấy, khi còn ở Bầy, khi lên Đoàn, các Trường đều dạy em phải kính trọng các Trường, khi gặp phải chào kính, kể cả các Anh lớn tuổi hơn mình. Quen thân thì chuyện trò thân mật, đó là tình H.Đ. tình anh em trong Phong-trào. Lớn lên, khi vào huấn luyện ở Quân-trưởng, kỷ luật buộc em phải chào kính các sĩ-quan, các khóa-sinh lớp đàn anh v.v... Em đã được giáo dục từ thuở bé cho đến lúc trưởng thành, và em hành diện hấp thụ được lối xử sự "làm đẹp cho cuộc đời" như vậy.

(xin thông qua một đoạn khá dài, và thư viết tiếp)

... Những anh ơi, Em ở Trại TT7 5 ngày, em buồn lắm, em qua lại, đi ngang đi dọc, thăm viếng các đơn vị, xem các em chơi, các em thì đỡ vui để học, những em "chưa" nhận được một em Sói nào, em Thiếu nào, và một số Trường (còn nhỏ tuổi hơn em nhiều) giữ 2 ngón tay, hoặc 3 ngón tay chào em, hay thân thiện mỉm cười

bắt tay trái với em . và một nghịch lý đã xảy ra : Em đã phải đỡ tay chào "các vị ấy trước". Anh nghĩ có buồn không anh Thoại ?

(Thư còn khá dài, nhắc đến một số Trường khác).

Khánh ơi, nỗi buồn của em cũng là nỗi buồn chung cả Phong-trào. Lỗi ấy một phần do các Trường không (hay quên) dạy dỗ các em. Các Khóa H.L. ở đây chú trọng dạy khóa sinh các kỹ-thuật, tâm lý, sự tháo vác, sức mạnh, chơi đùa v.v... những (đôi khi) quên hướng dẫn về lối xử thế, kính trọng Cha mẹ, các Trường ...

Đến đây, tôi nhớ lại lời than phiền của Tr. Nguyễn-đức-Chánh (nguyên Đạo-trưởng Đạo Gia-Lai, Châu-trưởng Trường-sơn) cũng gặp tôi ở TT7, than phiền nhân dịp vào một nhà Scouts Shop (BSA) để tìm mua vài cuốn sách cần thiết, thấy vô số sách, nhưng không tìm một cuốn nào viết về Ti nh Thần Hướng-Đạo cả. Buồn thay !

Nhân đây, tôi cũng kể một thí dụ về loài kiến : Chắc Khánh đã nhìn thấy một đàn kiến đang bò, gặp nhau, ngừng lại chào hỏi, nhớ mấy câu thơ :

Đàn kiến bò gặp nhau chào hỏi

Tôi thềm ra đường : tay bắt mặt mừng

Kiến ấy cũng vội vàng tất bật

Sao chúng ta chạm mặt ... lạnh lùng !

Nhỏ lại một dạo, chuyện trò với một số Trường ở quê nhà, Tr. Lê Y có đọc 2 câu :

Bắt cần kim bảng văn, thí, phú

Sở liệu đan tâm Hướng-đạo tình.

(tạm dịch là) : Thi đàn đầu dám cầu danh
Tâm tử Hướng-đạo chút tình đối trao.

Khánh ơi, chúng ta còn có dịp gặp lại nhau, hay ít nhất cũng là trong thư từ, cũng đã khá đông dài rồi, anh Thoại tạm ngừng ở đây, cảm ơn em đã nhắc lại những kỷ niệm xưa đã qua của chúng ta.

Tr. Hà-Thanh-Minh (Langsing).

Đã nhận liên tiếp 2 thư của Trường, đã có thư riêng trả lời rồi. Câu hỏi thứ nhất chắc Trường đã thoả mãn, nhưng câu hỏi thứ hai, thì Ngựa tui chịu thua, vì làm sao mà nói chuyện với tác giả ?

Ngựa chỉ biết “đường-sự” qua một người thứ ba, ở tận bên kia bán cầu. Nếu may ra N.Y hay H.K.A. đọc được những giòng này, thì hy vọng có tiếng dội để Trường được thỏa dạ và L.L. sẵn lòng làm trung gian.

Câu chót, Trường chúc Liên lạc được “sống lâu”. Cái đó còn tùy. Xin nhại theo bài “Người ta đi cấy lấy công” trong Quốc-văn giáo-khoa-thư chép vội mấy vần thơ Con Cóc đọc cho vui :

Người ta làm báo lấy công,

Tôi nay làm báo còn trông nhiều bề :

Trông bài, trông củi gửi về,

Anh em thương mến, chẳng nề khó khăn..

Tr. Nguyễn-Văn-Hiệp + Tố-Lan(Ca-li).

Từ lâu, đã rất lâu, Liên-lạc mới nhận lần đầu tiên thư của Trường, sau 2 kỳ L.L. bị phát hoản, lần này lại kèm theo một xe củi cùng chung với Tr. Lê-Văn-Tĩnh + Minh-Thuận. Tr. Tĩnh (và Bè Trên của Tr. Tĩnh) thì Ngựa tôi đã được gặp 2 lần. Cả 4 Uyên-Uởng này, chúng tôi đã gặp kỳ picnic ở Oakland, khi Ngựa tui đi tìm nhân tài để ... trao đuốc L.L. Nhưng ... bất thành !

Trong thư (khá dài), Trường nêu 2 vấn đề :

1. Về tờ L.L., dĩ nhiên mọi người đề nghị là khó kiếm người thay thế, nhưng không thể bắt Tr. Thoại phải trở thành Tiên, bắt tử để duy trì mãi mãi tờ L.L. mà định luật thời gian bắt buộc phải có người thay thế. Nhưng thay thế, không có nghĩa là đổi tên Liên Lạc” hay trả lại cho nhóm Tinh thần BiPi. Nếu nghĩ như vậy, chúng ta đã phụ công những Trường sáng lập. Cần duy trì và giữ lại tên Liên-lạc, còn khả năng làm việc tối đâu còn tùy ở lòng thành và thiện chí của người Phụ trách.
 2. Hướng-đạo Trường niên cần chú trọng việc phát huy và duy trì Tinh Thần H.Đ. Cần nêu gương đoàn kết và tương thân cho giới trẻ v.v
- Vấn đề này, trong phiên họp Trường niên ở TT7 đã đề cập đến, tiếc là Trường không hiện diện để khai triển thêm đề tài này. Nhiều cái mời lạ lắm,

và từ nay cứ 2 năm HĐ Trường-niên Đại-Hội 1 lần, năm 2004 sẽ gặp nhau ở Orlando (Florida).

Nhớ lại kỳ Trại TT6, Trường và Bè Trên cùng Xóm Oakland tham dự rất đông đủ. Nhưng ... kỳ TT7 vừa rồi ...**Trước sau nào thấy bóng người, chỉ gặp Tr. Nguyễn-dình-Tuấn đến Trại cùng với bào huynh Tr. Minh-Thứ cỡi ngựa xem hoa chụp mấy tấm hình làm kỷ-niệm (dù vậy cũng không quên dúm cho L.L. một bó củi).**

Tr. Huỳnh-Đức-Đường (Edmonton).

Buổi gặp gỡ hôm 6-8-02 thật thú vị. Chúng ta đã ôn lại những kỷ niệm thời niên thiếu mà Trường là bậc đàn Anh, cách đây hơn 55 năm trời, mà hồi đó Ngựa tôi rất ngưỡng mộ cậu công-tử đường Paul Bert. Lại được nghe chị Đường (khuê danh là Phan-thị-Sen) vốn là bạn chí thân của Tr. Hồ-thị-Vẻ ở Trường Đồng-khánh thời xa xưa, lại cũng có gia nhập Nữ Hướng-đạo Đoàn Hoa Sen do Trường Chenevier điều khiển. Nói quanh một hồi, té ra đều quen biết nhau cả.

Hôm đó, được thưởng thức bún bò O Thảo, thật tuyệt vời, vì trước đây đã nổi tiếng, nay lại càng hấp dẫn thêm. Sau khi từ giả anh chị, chúng tôi trực chỉ đến Banff, nơi tập nập du-khách bốn phương, nhất là người Nhật, khí hậu quanh năm như Dalat, nơi nghỉ mát thật lý tưởng.

Cũng theo lời dặn của anh, từ nay Liên lạc sẽ gửi đến Anh đọc cho vui, nếu không là Hướng-đạo thì cũng không hấp dẫn bao nhiêu, vì ở Liên-lạc không có văn hay, không có những vần thơ đẹp, chỉ có những tấm lòng thành thật trao đổi với nhau. Anh có dịp thư tử với Anh Bùi-Xuân-Diệm (cựu Tiểu-đoàn-Trưởng Công-Binh mà cũng là một Đội-trưởng của Thiếu-đoàn Chi-Lãng ngày trước, mà Thoại tôi là Đoàn-trưởng), nếu anh ấy mà biết là anh em mình đã gặp nhau, chắc là thích thú lắm.

Tr. Nguyễn-Trong-Quỳnh (Calgary).

Được thưởng thức món Bò nhúng dấm với nhiều thứ rau vừa mới cắt sau vườn, bên ngoài trời mưa

lất phất, khí trời lành lạnh, điểm thêm ly rượu hồng với độ nhẹ, với lòng hiếu khách của anh chị Quỳnh+Trang, thêm vào đó, có cả Trưởng Linh, một cột trụ rất quen thuộc và bền chí của Calgary, đem chiếu 2 cuốn Video Trại TT7 cho mọi người xem, gặp Tr. Phan-Thế-Vinh cùng Bè Trên là Nhà Thơ đấu tranh Ý-Nga . Vừa nói chuyện, vừa thưởng thức món ăn, thỉnh thoảng cháu Nam đòi đùa với Bác Vinh, mãi đến hơn 11 giờ đêm mới giã từ, dưới trời mưa tầm tã, sương mù rất khó lái xe khi trở về.

Khi biết nhà thơ Ý-Nga đã từng xuất bản sách, Ngựa tôi tìm đọc được 4 cuốn : 1. Việt-Nam ơi ! Việt Nam. 2. Trái đất Quê Nhà. 3. Góp lửa và 4. Lục Bát đấu tranh.

Chưa có thì giờ đọc kỹ, chỉ lướt qua (vì là sách đọc tại nhà người quen), gặp ngay mấy câu thơ rất đặc ý : *Tạ ơn Người, tâm lòng hoa, Giữa Đông, Tây tưởng cách xa, hoá gần*

Bao năm kết chặt tình thân

Người thương Người, sống phải cần giúp nhau

(Nino Luigi - Lục Bát Đấu Tranh).

Được biết Tr. Vinh nguyên là Kiến-Trúc-Sư, đã vẽ trang bìa cho một số tập Thơ của Bè Trên, già từ Ý-Đại-Lợi để đến vùng nắng ấm, tìm đến những đoàn Hướng-đạo để sinh hoạt, nay bắt đầu gia nhập Làng H.Đ. Trưởng niên Calgary. Mong được cùng anh chị em trong Miền bắt tay xây dựng một vài đơn vị mới.

Liên lạc sẽ đến tay Trưởng đều đều từ nay trở đi.

Tr. Đoàn-Khuê (Florida).

(mở đầu bức thư bằng 5 giòng thăm hỏi) ... và biết rằng Anh còn nhớ em, hồi em làm ở Tiểu-khu Phú-Yên và gia nhập HĐ với Anh là Tráng-trưởng Tráng đoàn Đống-Đa (1957). Em qua Mỹ theo diện HO. vì là qua chậm, nên gia đình cũng có lúc thiếu đầm ấm, so với các bạn bè khác. Tánh em thì không to tiếng với ai được, nhất là đối với vợ con, do đó, em bị mang tiếng là nhu nhược (thêm 15 giòng về những bất hoà trong gia đình). Em đã trải qua hơn 37 năm trong đời quân ngũ, cũng đã có thời ăn trên ngồi trốc, nhưng về nhà thì lại bị lép vế ...

với đàn bà . Nhiều lúc ức lắm (đoạn cuối thư, gần cả trang giấy, phân trần và vấn kế...) , mình cứ tưởng im lặng cho êm cửa yên nhà, nhưng tình trạng càng ngày càng tồi tệ, đôi lúc nản quá, anh ơi !

Tr. Khuê thân mến, đọc xong thư, mình cũng lay cái buồn của Trưởng. Mình nhớ ra rồi, dạo ấy ở Phú-Yên, Trưởng đã tình nguyện may lá cờ của Tráng-đoàn, vì Chị Khuê có trường dạy cắt may ở Thị-xã Tuy Hoà, và thỉnh thoảng Chị Khuê có cho anh em trong Tráng-đoàn ăn bánh xèo. Trưởng thử nhắc lại, xem chị ấy còn nhớ chuyện ngày xưa hay không ?

Việc nhà của Trưởng, thú thật là mình cũng không hơn ai mà dám bày vẽ, vì mỗi người có hoàn cảnh riêng, mong Trưởng thông cảm.

Đối với đàn bà, chỉ có 3 vấn đề được đặt ra : Hoặc là Bạn yêu Nàng, Hoặc là Bạn đành chịu khổ vì Nàng, nếu không ở 2 trường hợp đó, thì Bạn sẽ thành ... triết-gia.

Chúng mình là đàn ông, sức mạnh được biểu lộ qua ý chí, lòng kiên quyết, nhưng ngược lại, Sức mạnh của Nữ giới được biểu lộ khi Nàng võ trang bằng ... nước mắt ! Mình đành chịu thua !

Có điều, mình mong rằng Liên Ông chúng ta đừng quá nhu nhược, vì như Trưởng biết, đàn bà không bao giờ muốn người khác chê chông mình là ... ngu, vì nhu nhược quá là ... ngu. Chắc Trưởng cũng đã có nghe nói :

Một là em lấy chồng Quan

Hai là chồng Linh, ba là chồng Dân

Nhưng em không lấy chồng đàn

Về nhà Mẹ mắng, ra đường Bạn khinh.

Trưởng hỏi tôi về Hướng-đạo thì tôi có thể góp ý được, chứ hỏi và mong tôi trả lời như Bà Tùng Long thì để tôi tìm sách học lại.

Nếu Trưởng muốn giết thì giờ một cách hữu ích thì tìm đến Hướng-đạo Trưởng-niên trong Vùng để gặp anh em, cùng sinh hoạt với nhau, và biết đâu, Chị Khuê cũng tham gia và may cờ, như ngày xưa Chị ấy đã may cờ cho Tráng-đoàn Đống-Đa.



NHẮN TIN ĐẶC BIỆT

1. Tr. Trương-Trong-Trác (Houston)-

Liên-lạc đã nhận được Thời Nay do Trương gửi. Bài viết về TT7, tuy dành cho những người "không phải là HĐ" đọc, nhưng cũng cần cho độc giả của L.L., một số là Phụ-huynh, một số là Thân hữu cần biết thêm HĐVN hiện nay không phải là một Hội H.Đ. để khỏi ngộ nhận.

2. Anh Chi Nguyễn Thanh-Viêm (Úc-châu).

Đã ghi lại chuyến viễn du của Anh Chi đến Montreal, có cả bài thơ "Vui Hội Ngộ" do anh sáng tác và hình chụp ở Resrautant Furama. Nhưng anh em đề nghị L.L. số này chỉ dành cho Trại TT7, nên xin đăng vào L.L. số 44.

3. Quý Tr. Võ-Quang-Nhâm, Tr. Hoàng-Ngọc-Đỉnh và Tr. Lý Văn-Hải.- Liên-lạc đã nhận được những bó "Củi Quế" do các Trưởng gom về để đốt cho L.L., nhưng các Trưởng tiết kiệm "chủ nghĩa" nên tuy đã đốt, nhưng chưa thật sự sáng. Chờ !

4. Tr. Hoàng-Thu (Dallas), Tr. Trưởng Xóm e-mail (Ohio), Tr. Lê-thanh-Hà (Ca-li) : Đọc e-mail thấy các Trưởng nói có gửi hình để đăng vào L.L., nhưng đến hôm nay, vẫn chưa nhận được. Ghi nhầm địa chỉ, Bưu điện bê bối hay "chạy loạn" nơi đâu ? Chờ xem. Khi nhận được sẽ tin Quý Trưởng hay.

5. Tr. Phạm-Đặng-Sum (Pháp) Rúa là anh em mình tuy đã đi chơi với nhau, uống café với nhau, nhưng vẫn chưa có chụp chung một tấm hình mí nhau. Các vị Bề Trên cũng chưa có dịp gặp nhau, đành vậy ! Tiếc là anh bỏ dịp tham dự TT7 để gặp nhiều người như đã dự tính. Tiếc thật !

6. Tr. Tôn-Thất-Cảnh (San Jose). Thiếu vắng Anh ở Trại TT7, buổi sáng không hươ tay múa chân chi cả, Thoại cũng bớt vui. Đạo này Chị Quỳnh-Châu ra rặng ? thấy vắng tin khá lâu. Mong rặng, thà chị lười viết thư, Chị quên thiên hạ, chú đừng đau yếu chi cả. Như rúa còn hơn.

Đã có e-mail gửi Anh về bệnh lý Tr. Lý-Nhật-Hương.

7. Cụ Thượng Làng Tân-Hương (Cali). Được nghe Hương Lý trong Làng cho hay ngọc-thể Cụ Thượng bất an, phải nhập viện và được các Nàng Tiên săn sóc. Đọc bài viết của Làng, thấy Cụ Thượng "Nhớ Rừng" lắm. Kỳ Trại TT7 này, Làng Tân-Hương của Cụ là số dách : Diễn-hành oai phong lẫm liệt với đồng-phục áo bà ba nâu, quần đen. Đi họp hay đi dạo đều mang áo trắng, khăn quàng, rất đúng phẩm phục Triều-đình . Ban ngày thì Cô Năm oang oang cả Làng Xóm, ban đêm thì lang tây Thủy ở Phòng CI phát ngôn loạn xạ ngẫu. Có một bí mật, bây chừ mới phát giác là lang tây Thủy và tuần đình Hợp bỏ giường trống, đi đâu suốt đêm không thấy trở về. Xin báo cáo Cụ Thượng biết.

8. Tr. Trâu-Hiền-Đào-Trong-Cương (Ottawa).

Đọc thư ngày 27-7-02 của Đào Huỳnh-trưởng, thấy Trưởng rất nóng lòng được biết những mới lạ của TT7, cho nên Ngựa tôi phải nhờ TR. Cáo Đỏ Mặt sắp đặt một buổi gặp gỡ để tường trình cùng Trưởng và anh chị em ở Ottawa rõ. Cũng có một số người hỏi : Sao kỳ Họp Bạn này không thấy giải thưởng của Cụ Trâu Hiền ? Chỉ có Đào Huỳnh-trưởng mới đủ thẩm quyền trả lời

9. Tr. Nguyễn-Minh-Triết (Houston).

Rất cảm ơn chân tình của Trưởng đã dành cho Ngựa tôi, từ phút ban đầu xuống máy bay, cho đi tham quan toàn thành phố (dưới trời mưa tầm tã), ghé nhà hàng thưởng thức "tiểu xấm", tối lại được hội ngộ cùng các anh chị em CSV/QGHC Houston thật thân tình, chuyện vãng cho tới khuya lại lái xe vào đất trại, trời mưa tối mịt mù, mà các bạn QGHC nói là Triết đưa anh Thoại lên rừng mà ... ngủ !

Ngày rời Trại, cũng anh Triết vào Trại lái xe đưa lên Phi-trường, lại được mời ăn tại nhà hàng Kim-Sơn sang trọng, có cả Tr. Phúc "Nửa Chùng Xuân", cùng chuyện trò thật vui vẻ, cùng với Tr. Tâm ((Đạo Phiền-An cũ) cùng đi.

Có thư riêng gửi Triết, và cũng đừng quên viết lại Đạo Phiên-An ngày xưa, để Liên-lạc cho vào số Tết.

10. Tr. Lê-Văn-Sanh (Houston).

Anh Thoại rất cảm động đọc thư đề ngày 7 August của Sanh gửi, kèm theo 5 tấm hình chụp hôm ở nhà AC . Hương. Sanh nhắc lại những kỷ niệm thời niên thiếu, với Xóm Vạn Vạn, với Cụ Thiếu, Cụ Em làm mình nhớ nhà xưa cảnh cũ chi lạ, cho nên hôm ấy anh Thoại rất ít nói.

*Nhắc chí ngày xưa ấy để se buồn lòng ta !
Đã đưa thư và hình của Sanh cho anh Từ và Tuấn xem, ai cũng khen Sanh rất chí tình.*

Chúc Sanh và gia đình mọi sự an vui, và giữ chặt mỗi giây. Từ nay, Liên lạc sẽ gửi đến nhà Sanh.

11. Tr. Gia-Bình Lafouasse (Antony-Pháp)

Thận trọng như Trưởng rất hợp lý, thà chậm mà chắc ăn, hơn là làm vội vã mà mau tan rã. Mới gặp Trưởng lần đầu ở TT7, do Tr. Thanh-Lương giới thiệu, mình tin tưởng Trưởng sẽ là "một ngôi sao đang lên" đó. Cố gắng lên.

Đã nhận hình và CD TT7 do Trưởng gửi, xin thành thật cảm ơn. Chúc LĐ Văn-Lang tiến mạnh để sớm có một đơn vị H.Đ Trưởng Niên để ra mắt năm 2004 ở Orlando cho thiên hạ lác mắt chơi !

12. Tr. Huỳnh-Minh-Quang (Pháp).

Cám ơn những cảm tình mà Trưởng đã dành cho Liên-lạc. Bức hình Tr. Diệp rất quý, L.L. sẽ có dịp dùng trong những số tới, khi nhắc đến Tr. Diệp, một Huỳnh-trưởng rất quý mến của Phong-trào.

Tr. Hồ-thị Vê về cho hay có gặp Anh ở Pháp, có trao thư và củi của anh gửi cho L.L.rất chu đáo. Chúc Anh được sức khoẻ tốt, để còn vui chơi với anh em HĐVN.

13. Tr. Trần-Văn-Thường (Toronto).

Nghe tin anh Đ. Lai đau tim phải nhập viện, Thoại rất buồn. Thoại có gửi L.L. về tận Tân-lãng, nhưng chắc chắn anh Lai không nhận được. Mới đây, nhân biết anh Trưởng-Văn-Thanh về Huế, có nhờ anh Thanh cầm tay trao lại L.L. các số 40, 41, 42 để tặng anh Lai đọc cho vui. Tình anh em HĐ (một đội-sinh đối với một Đội-trưởng thời thơ ấu) là như rúa

đó anh Thường ơi. Thời bây giờ, ở hải ngoại, dù là H.Đ. thì tình cũng như lá bay !

Đọc L.L. số này, anh Thường sẽ biết về Trại TT7, không như Trại TT 1 ở Jambville (Pháp) mô. Nặng về hình thức trình diễn, không đậm đà tình anh em. Cám ơn tập Thép Súng Anh gửi cho.

PHÂN ƯU

Được tin Hiền-thê của Tr. Phan-Thanh-Hy (Cựu Hội-Trưởng Hội HĐVN) khuê danh là Bà Nguyễn-Tiến-Ngọc đã mãn phần ngày 04-8-2002 tại Pháp và hoá thiêu ngày 7 tháng 8 năm 2002.

Thân mẫu của Tr. Vũ-Đức-Nam (Trưởng Xóm H.Đ. Charlotte) nhũ danh là Bà Nguyễn-Thị-Sơ đã về Nước Chúa ngày 02-8-2002 tại V.N. hưởng thọ được 87 tuổi.

Nhân hai cái tang to lớn này, Chúng tôi xin thành thật chia buồn cùng Hai Trưởng. Thành kính nguyện cầu vong linh Hai Cụ Bà được thành thối nơi cõi An Lạc vĩnh cửu.

**Văn Phòng Hướng-Dạo Trưởng-Niên
Ban Phụ-Trách Bản Tin Liên-Lạc**

CÁM ƠN

Chúng tôi thành thật cảm ơn Quý Trưởng và Thân hữu dưới đây đã có lòng với Liên-Lạc, nên đã gửi nhiều hình ảnh Trại Họp Bạn T.T. 7,tổ điểm cho Liên-lạc thêm vui mắt độc giả, tiếc rằng đất đai L.L. quá hạn hẹp nên không phổ diễn hết những tấm hình tuyệt vời của Quý Trưởng :

Quý Trưởng :Trưởng-Trọng-Trác, Nguyễn Chí-Hiếu, Trần-Văn-Phúc, Trần-Đình-Thủy (+Cô năm), Lê-Văn-Sanh, Bửu-Sao, Đoàn Hựu, Tô-văn-Phước, Nguyễn-Minh-Triết, Tăng-Thị-Linh,Nguyễn-Xuân-Linh, Lý-Nhật-Hui, Nhũ văn Trí, Gia-Bình Lafouasse, Võ-Thành-Nhân, Hoàng-ngọc-Hoà.