



HĐVN

Nhóm "Tinh Thần Baden Powell"

LIÊN LẠC

6362 Westbury, Montreal, (P.Q.) CANADA
H3W - 2X3

CH
M
N
M



Bộ Mới - số 5 - Phát hành tháng Giêng

NGUYEN TRUNG-THOAI

BẢN TIN LIÊN LẠC

Nhóm Tinh Thần Baden Powell

BAN SÁNG LẬP

Trần Văn Thao
Phan Như Ngân
Lê Văn Ba

BAN PHỤ TRÁCH

Nguyễn Văn Tinh
Nguyễn Trung Thọ
Mai Xuân Tý (con)
Lê Thọ

VỚI SỰ HỢP TÁC

Phạm Văn Thiết
Trần Minh Thường
Hoàng Ngọc Châu

và bài vở của Trường và thân hữu gần xa

Bài vở, thư từ xin gửi về
Nguyễn Trung Thọ
6362 Westbury, Montreal
P.Q. H3W 2X3 Canada

Hình bìa
**XUÂN TƯỜNG KHỔ ĐẾN
GÀ HÙNG-BIỆN**
(Gà Hùng-Biến)

CHÚC MỪNG NĂM MỚI



Nhân dịp Xuân Quý Dậu (1993),
toàn-thể Anh em trong
Ban Sáng-lập, Ban Phụ-trách
và ban Kỹ-thuật của Bản Tin
LIÊN-LẠC (Nhóm Tinh-thần Baden-Powell)

xin kính chúc

- Quý Trường Cao-niên
 - Các Trường, Các Thân-hữu H.Đ.
 - Các Anh chị em Hướng-đạo-sinh VN
- một năm mới Đầy Đủ Sức Khỏe, Gia-Đình Vui vẻ Thuận-hòa,
Một Đời Sống đầy Như Ý.

Đồng kính chúc

Tr. Trần-văn-Thao	Tr. Nguyễn-văn-Tinh	Tr. Phạm-văn-Thiết
Tr. Phan-như-Ngân	Tr. Lê-Thọ	Tr. Trần-minh-Thường
Tr. Lê-văn-Ba	Tr. Nguyễn-trung-Thọ	Tr. Hoàng-ngọc-Châu

(do Chị Lê-thái-Điền đại-diện) Tr. Mai-xuân-Tý
(do Mai-xuân-Phú đại-diện)

NĂM XUÂN QUÝ DẬU. TƯỜNG KHỔ ĐẾN GÀ HÙNG-BIỆN (Trường Trần-Điền)

I. Sơ-lược tiểu-sử Trường Trần-Điền (1912-1968)

Trường Trần-Điền sinh ngày 01-1-1912. Lúc nhỏ học ở Huế. Năm 1931-32 học ở Trường Bưởi, Hà-nội. Năm 1933 theo học lớp Triết tại Trường Albert Sarraut và đậu tú-tài triết-học Pháp. Sau đó Trường Trần-Điền về dạy học tại Trường Providence. Năm 1944, Trường Trần-Điền thi đậu tri-huyện, được bổ-nhiệm nhận chức tri-huyện Tiên-Phước rồi Đại-lộc (Quảng-nam) cho đến ngày Việt-minh cướp chính-quyền.

Vào những năm 1949-1951, Trường Trần-Điền giữ chức Giám-đốc Thông-tin Trung-Phần. Năm 1954-54 là Quận-trưởng Triệu-phong (Quảng-trị). Sau hiệp-định Genève, Trường Trần-Điền được cử giữ chức Tỉnh-trưởng Quảng-trị.

Năm 1957, nhân vụ án Ba-lòng (Quảng-trị), Trường Trần-Điền trở lại nghề giáo-sư, sống yên lành ở Huế, giảng dạy tại các Trường Quốc-học, Đồng-khánh, Pellerin và giữ chức hiệu-trưởng Trường Trung-học Bình-minh.

Tháng 6-1966, Tr. T.Điền đắc-cử Dân-biểu Quốc-hội lập-hiến và tháng 9-1967, đắc-cử Thượng-Nghị-sĩ trong Liên-danh Nông-Công-Binh. Năm 1968 (Tết Mậu Thân), nhân về Huế ăn Tết với gia-đình, khi Việt-cộng tấn công Huế, gia-đình Tr. T.Điền tới trú tại Nhà thờ Dòng Chúa Cứu thế. Việt-cộng lừa tất cả ra sân để thanh-lọc phân-loại. Tr. T.Điền là một trong số 50 người bị phân-loại đợt đầu tiên. Việt-cộng điếm mặt từng người. Tới lượt Trường Điền,

Chúng hỏi: *Mày làm gì?*

Tr. Điền đáp: *Tôi làm Thượng-nghị-sĩ.*

Chúng hỏi: *Thượng-nghị-sĩ là gì?*

Tr. Điền đáp: *Là làm Đại-diện cho dân.*

Chúng nói: *Đại-diện nhân dân là tay sai chính-quyền. Có nợ máu với nhân dân. Trót nó lại!*

Tr. Điền bị chúng trói cặp cánh và dẫn đi cùng một số khoảng hai chục người khác, về hướng chợ An-cự, sau đó đưa về Phố-lái.

Ngày 9-4-1968 xác Tr. Điền được tìm thấy trong một mồ chôn tập-thể ở Lang-xá-Cồn, phía đông-nam thành phố Huế (cách 5 km). Tr. Điền bị bắn một viên đạn vào lưng, xác bị hất xuống hầm nên mặt úp xuống đất. Gia-đình đem xác Tr. Điền về an-táng tại nghĩa-trang riêng của Dòng Chúa Cứu thế (Huế).

II. Sinh-hoạt Hướng-đạo.

Trưởng Trần-Điền có tên Rừng là "Gà Hùng-biện". Trưởng là một trong những Huynh-trưởng đầu tiên có "Bằng Rừng". Năm 1934, Trưởng Điền là một trong số Trưởng thành-lập Tráng-đoàn Bạch-đăng ở Huế và có công lớn trong việc thiết-lập Trại-trưởng Bạch-Mã và Trại-trưởng Tùng Nguyễn (*Dàlat*). Năm 1936 Trưởng Điền làm việc ở Thanh-hóa và xuất-bản Tạp-chí "Bạn đường".

Năm 1952, với tư-cách là Trại-trưởng HDVN, Tr. Điền tham-dự Trại Hạp Bạn Quốc-tế ở Melbourne (*Úc-châu*). Năm 1961, làm Tổng-Ủy-viên HDVN.

Trưởng Trần-Điền đã giữ được Châm-ngôn của một Hướng-đạo-sinh: "Trong sạch từ Lời nói, tư-tưởng đến việc làm" ngay cả trong những giờ phút nguy-kịch nhất có thể đe dọa đến tính mạng mình.

III. Một số kỷ-niệm của Ngựa Chậu khó, với Gà Hùng-biện.

Đối với Gà Hùng-biện, phần lớn các Trưởng Miền Trung đều biết và có nhiều kỷ-niệm. Nói đến đây, chắc Trưởng Mai-Liệu nghĩ thầm: "Ai mà biết Gà Hùng-biện bằng tôi!". Kỳ tới, xin Trưởng Liễu kể lại cho anh em nghe với.

Đối với Ngựa C.K., tuổi tác còn thấp kém (*nhỏ hơn Gà H.B. 18 tuổi lận*), khi mà Ngựa chỉ mới là một thiếu-sinh (*đội phó*) vừa mới ở Bầy lên, thì Trưởng Gà H.B. đã là Tráng-trưởng Tráng-đoàn Bạch-đăng, một Tráng-đoàn lẫm-biệt nhất ở Miền Trung với những Toán Chương-duơng, Vạn-kiếp, Tây-kết v.v... nổi tiếng một thời: Ngựa C.K. nhìn Gà H.B. đầy kính phục và cao xa vòi vọi!

Sau này lớn lên, nhiều lần gặp lại Gà Hùng-biện, xin ghi lại đây vài kỷ-niệm để tưởng nhớ đến một Huynh-trưởng tháo vát, có óc tổ-chức thật giỏi, nhiều sáng-kiến và được nhiều Trưởng nhắc đến luôn với vẻ thần-phục, tuy thỉnh thoảng ... có hơi độc-tài trong các phiên Đại-Hội-đồng thường-kỳ của HDVN.

Các Giải Thưởng

* * *

Bản tin Liên Lạc (Bộ mới) đã liệt kê sang năm thứ 2. Danh số liệt, từ này về giải khảo (Đình, Thọ, Thọ) thì không người có tên sau đây được chọn các giải quân - quân như sau:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Giải An-Lãng | Bác Trường-Vỹ H.D.T.U. |
| 2. Giải Văn-Ngôn-Voi | Ach Trường (Ottawa) và
Ach Mai (Montreal) đồng hạng |
| 3. Giải Di-đàn | Ach Mai Xuân Tỹ (trung hạng) |
| 4. Giải chân viết thư | Ach Trần Văn Thảo (1) |
| 5. Giải Thơ | Thi-sĩ Tuấn Việt |
| 6. Giải bài viết | Ach Thanh Văn (Úc-Châu) |
| 7. Giải di-năng | Ach Võ Thanh Hoàng và
Chị Bạch Thu Hà (đồng hạng) |

(1) Giải này từ trước đến nay do Tr. Trần Văn Khỏe giữ.



Trại Họp Bạn Trường 3 Miền tại Đà Lạt năm 1952

Vào Mùa Thu năm 1952, sau 5 năm gián-đoạn sinh-hoạt (vì VM lên cầm quyền), các Trường H.Đ. khắp 3 Miền đều đồng ý họp nhóm lại để trao đổi ý-kiến, ấn-định đường lối sinh-hoạt của Phong-trào. Hội-trưởng hồi đó là Cụ Lâm-Toại, Tổng-Ủy-viên là T.T.Đương-Vân và Trại-trưởng là Gà Hùng-biện: Trường Trần-Điền.

Mỗi Miền cử 15 Trường đại-diện, miền Bắc tôi còn nhớ có Tr. Mai-Liệu, Tr. Nghiêm-văn-Thạch, Tr. Lê-trường-Thọ v.v... Miền Trung có Tr. Lê-văn-Ngoạn, Tr. Lê-văn-Ai, Tr. Dương-quang-Hường và Ngựa C.K. v.v... Phái-đoàn Miền Nam có Tr. Nguyễn-Chữ v.v... Ngoài ra còn có phái-đoàn H.Đ. Cảnh-sát do Trường Xuyên hướng-dẫn và H.Đ. Cao-đài do Tr. Hồ-thái-Bạch làm trưởng đoàn. Hai phái-đoàn này tham-dự với tính cách quan-sát.

Mấy ngày trước khi khai-mạc

Trong một phiên họp ở Trại-trường Đà Lạt để thảo-luận các thủ-tục như mời quan khách, gửi điện-văn đi các nơi (chính-phủ, các vị Thủ-hiến, Đức Khâm-mạng Tòa Thánh, Thượng-tòa Tể-Liên v.v...). Trường Tổng-thư-ký đọc nội-dung, để trao cho Cụ Lâm-Toại (Hội-trưởng) ký. Khi Cụ Hội-trưởng sắp đặt bút ký thì Trường Gà Hùng-Biện giơ tay ngăn lại và đồng đặc nói: "Về nội-dung tôi không có gì nêu ra, nhưng về hình-thức các văn-thư và điện-văn gửi đi thì tôi không đồng ý. Vì các giấy tờ lập và gửi đi ngày hôm nay, và tại đất Trại này, thì không thể nhân danh Hội-trưởng ký được. Đây chỉ có Trại-trưởng (là tôi) và Trại-sinh (là Quý Trường). Các chức-vụ Hội-trưởng, Tổng-ủy-viên xin để lại ngoài đất trại. Nếu Quý Trường có đồng ý như vậy thì Trại-trưởng sẽ ký các thư mời, các điện-văn, nếu không đồng ý thì xin dẹp cả đi cho được việc".

Cả hội-trưởng hơi ngỡ ngàng vì lời nói bộc-trực và nét mặt nghiêm nghị, đôi mắt nhìn thẳng (không chớp nháy) - lạnh như tiền - của Trường Trại-trưởng.

Sau lối 2 phút im lặng, qua những cặp mắt trao đổi ý-kiến với nhau, chưa ai lên tiếng, Trường Gà Trại-trưởng đồng đặc "phán": "Nếu Quý Trường không ai chống ý-kiến của tôi thì Quý Trường đã đồng ý, vậy xin tiếp-tục thảo-luận qua mục khác". Phần đông ai cũng thấy Trường Gà nói không đúng lắm (và không ổn chút nào khi gửi điện-văn đến Chính-phủ các cấp mà xưng là Trại-trưởng thì còn thể-thống gì). Tức lắm, nhưng không nói được, vì phần nhiều các Trường kỳ-cựu đều biết tính Gà H.B. rất độc-tài. Đành cho qua!

Là Trại-trưởng H.Đ. V.N. được cử lên tổ-chức Trại Họp Bạn Trường Toàn-quốc: ở Đà Lạt, Hội nghèo, không cấp đồng nào làm kinh-phí, Trường Gà H.B. đội mũ, mang ba lô, chống gậy, độc-hành lên đường.

Vào đến Saigon, tiếp-xúc với các Trường trong đó, giải-quyết vụ H.Đ. Cảnh-sát, tiếp-xúc với H.Đ. Cao-đài, xong chặng đầu rồi mới lên Đà Lạt.

Nhờ quen thân với Trường Chữ-ngọc-Liền (hồi đó làm Phó Thị-trưởng Đà Lạt) nên các thủ-tục hành-chánh rất dễ dàng. Đất Trại sau này là Trại Tùng Nguyễn (cạnh hồ Than thở) - Tiếp-xúc với Trường Lê-xuân-Đảng, móc mối với Nguyễn-Anh-Võ để thành-lập một Toán Anh Cả (nay là Kha) - Vào gặp Thiếu-tá Nguyễn-văn-Chuân làm Phó Giám-đốc Trường Võ-bị Đà Lạt (vốn là bạn cũ, cùng ở Phú-cam, sau này là Thiếu-tướng, Thượng-nghị-sĩ), mượn các lều lớn quân-đội, các giường vải bố, chăn đắp và các dụng-cụ khác, nhờ quân-xa để chở lên đất trại.

Với các bàn tay của toán Kha-sinh, với quân-dụng đi mượn của Trường Võ-bị, sau một tuần lễ thực-hiện, tất cả đều hoàn-tất đúng như đã dự-liệu. Thật là một Huynh-trưởng nhiều sáng-kiến và có óc tổ-chức tuyệt vời.

Trong buổi lễ chào cờ khai-mạc, sau khi quan khách ra về, Gà Trại-trưởng yêu-cầu các Trường H.Đ. mặc "thường-phục" đến dự lễ hãy ở nán lại mười lăm phút để vui với anh em trại-sinh 3 Miền. Khi tất cả quan khách đã rời khá xa đất trại, Gà H.B. lớn tiếng nói: "Cụ BiPi nhà mình có khi nào dạy chúng ta - những H.Đ.S. đến đất trại - mà không mặc đồng-phục không? Tôi nhớ Cụ có dạy rằng: Hướng-dạo một ngày là Hướng-dạo mãi mãi. Vậy hà cớ sao Các Trường lại không nhớ lời BiPi dạy? Đứng ra phải phạt chạy 10 vòng quanh đất trại, nhưng thời gian đầu và đã lớn tuổi, phạt tượng-tượng cắt nhỏ các cravates chia các trại-sinh mỗi người một mảnh về làm kỷ-niệm" (trong số các Trường trại-sinh bị phạt này, tôi nhớ có Trường Trần-văn-Khắc, Tr. Nguyễn-tăng-Điền và 6 Trường khác không nhớ rõ tên; các Trường này ở Thành phố Đà Lạt). Các Trường này lặng lẽ và bẽn lẽn tháo cravate ra, đưa cho Tr. ướng Điền cắt nhỏ để phân phát.

Sau này, Ngựa C.K. được lệnh bổ-nhiệm ra phục-vụ tại Tỉnh Quảng-trị. Trường Gà H.B. đang họp Đại-Hội-đồng HEDVN ở Trung-tâm Huấn-luyện HTX Nông-tín (đường Lê-văn-Duyệt, Gia-dịnh), nhắn Ngựa C.K. đến gặp gặp.

Đến nơi Gà khều Ngựa lên sân thượng và dặn dò: "Ta được tin Chú Mi sắp ra làm ngoài nớ, ta cần gặp để dặn Chú Mi vài điều, vì ta đã đi trước nên quen đường. Thứ nhất là đừng tin ai cả, việc gì gặp mấy cũng bình-tĩnh, đừng vội vàng mà hỏng việc. Ngoài nớ không giống các Tỉnh khác, ví dụ Công-an thì có đến 2 Ty (Công-an Tỉnh và Công-an giới-tuyến), Thông-tin cũng 2 Ty v.v... Mật-vụ Tỉnh-báo Trung-ương thì nhiều mà đặc-công C.S. không khác gì như muối, gián-diệp Mỹ cũng lắm phù phép ránh mà lệu lấy. Thận-trọng, phải hết sức thận-trọng. Nói rồi chú ta biết Chú Mi đã sinh-hoạt H.Đ. từ Sỏi, Thiếu, Tráng và đến giờ vẫn ở với Phong-trào, chắc chắn Chú Mi cũng ở bán-lãnh để ứng-phó với tình-thế.

Việc thứ hai là phải tự-trọng, Danh-dự trên hết. Trong trường hợp cần (vì áp-lực, hoặc thấy chủ-trương không phù-hợp) thì từ chức ngay, chớ đừng để bị cách chức.

Ta lấy tư-cách là bạn của Anh Chú Mì và là người đã dò đường trước, ta dặn 2 điều ấy, đừng quên nghe. Thôi! Bonne chance!

(Nói xong, Gà bắt tay trái Ngựa, vỗ vai mấy cái và từ giã).

Sau này, vài tháng trước Tết Mậu Thân, có dịp gặp lại Trưởng Trần-Điền, Trưởng nói: "Th. này, tụi mình ra đời nếu có chút thành-công nào cũng là nhờ phương-pháp giáo-dục Hướng-đạo; tuy vậy, đôi lúc cũng thiệt thòi ở đời, bởi mình có cái "complexe d'honnêteté". Dù sao, đến giờ phút này mình vẫn thanh-thản, phải không, Th.?"

Hôm nay, nhân năm Quý Dậu, các Anh trong Ban phụ-trách Liên-Lạc bảo Ngựa viết bài nói về Gà, Ngựa tưởng nhớ đến Người Anh năm xưa (tuy cũng có đôi lúc độc-tài để ghét - nói lên đó - nhưng tánh bộc-tực), xem Ngựa như Em ruột, những lời nhắn nhủ năm xưa, nay nhắc ra đây để tưởng nhớ đến Người Anh quý mến, "Gà Hùng-biến": Trưởng Trần-Điền. Anh Điền ơi! Ở nơi xa vời ấy, có nhớ Anh em ở trần-gian, xin "cất tiếng gáy" lớn để Anh em nghe với, để thương yêu nhau nhiều hơn, đoàn-kết với nhau hơn: các em vâng lời các Trưởng, các Trưởng Nhỏ hãy nghe lời Trưởng lớn, hãy cùng nhau giữ lời hứa Hướng-đạo, theo sát dấu vết Người xưa!
Nhớ Anh nhiều.

Một ngày đầu Xuân Quý Dậu
Ngựa Chụu Khó
(Nguyễn-trung-Thoại).



Gà Hùng-Biến chụp ở Trại Bạch-Mã
bên bờ suối (1936)



THÔI NÔI

Khi sinh con, người ta ai cũng mong con mình hay ăn chóng lớn. Khi con đầy tháng, ai cũng mừng khi thấy con mình lớn thêm lên một chút. Bà con, bạn bè lại có dịp được "ăn đầy tháng" đứa bé. Khi đứa bé đầy năm, ai cũng mừng cho đứa bé đã cứng cáp hơn, lớn mạnh hơn, để nuôi hơn. Bà con, bạn bè lại có dịp "ăn thôi nôi". Bà con thường hay cho quà, mừng cho đứa bé đã qua thời kỳ biết lẫy, biết lật, biết trườn, biết bò, và đang tập tễnh tập đi, mừng cho nó là đã bập bẹ được một vài ba tiếng ba ba, má má.

Bản Tin Liên Lạc (Bộ Mới) đến nay cũng đã được đúng một năm. Những người hay "sợ nhỏ" gọi là Đệ Nhất Chu Niên. Ai thích nôm na thì bảo là đã đến ngày "thôi nôi" rồi đấy. Mừng ới là mừng. Không mừng sao được? Những ngày "đầu tiên" (tiền đầu) lo ới là lo. Liên Lạc cần sữa mẹ, sữa bò, có lẽ cần cả sữa của bà hàng xóm để mà sống. May mắn thay Liên Lạc đã được luôn cả sữa của tất cả anh chị em khắp mọi nơi, và đã sống đến ngày "thôi nôi", ngày mà Liên Lạc tập tễnh bước. Tin rằng sẽ đi được, rồi sẽ chạy được.

Chúng tôi không khi nào quên những gì anh chị em khắp nơi đã làm cho Liên Lạc, bản tin duy nhất của anh chị em chúng ta, để giúp Liên Lạc phát hành đều đặn. Dám nói là Bản Tin duy nhất là ví hiện nay, chúng thấy "Sáp Sần" (Toronto), "Lửa Hồng" (Portland), "Lên Đường" (Paris), "Nguồn Thật" (Tây Đức), v.v... đầu nũa, hoặc thua thối dần ...

Anh chị em đã nuôi Liên Lạc, chắc chắn là anh chị em sẽ tiếp tục giúp cho Liên Lạc sống lâu trăm tuổi.

Nói vậy không phải là ngoa đẩu.

Anh chị em viết cho Liên Lạc, càng ngày càng đông. Anh chị em ủng hộ Liên Lạc, càng ngày càng nhiều.

Trước kia Liên Lạc chỉ để cho mấy ông bà già đọc mà thôi, ngày nay đã có nhiều ông bà trẻ (các cụ non) đang đọc, số đọc giả sẽ tăng gia, và càng ngày càng thêm. Tài nhiên anh chị em không bao giờ để Liên Lạc chết như các báo hoặc bản tin Hướng Đạo khác.

Chúng mình nhất định "Thăng Tiến", các anh chị em nhé!

Bản Tin Liên Lạc

Liên Lạc số 5 bộ mới 1993

Trang 05

Táo Tỳ đã về trời
Bỏ rồi chiếc mũ Táo
Đôi hươu nóm chông-chông
Buổi sao mà buồn vậy ?

Sở Táo Quân

Ngọc Hoàng ơi, Ngọc Hoàng
Khi chuẩn, gà sắp sang
Em xin theo cụ lệ
Giết lên anh vãi hàng
Để anh biết chất dinh
Chuyện vặt dưới trần gian
Trong suốt năm con khi
Của Sĩ Cát An Nam
Dầu tiên em xin kể
Về Hội Đồng Trưng Vương
Nửa năm đầu hơi bết
Đền giữa năm hơi siêng
Về cô Mực Xư ... song
Tên là Ân Q. Em (N.Q.M)
Về Việt Nam làm bầy
Khiến anh em bất bình
Hội Đồng mới nhức nhích
Phản đối cũng xôm trò
Nhưng vẫn còn một vụ
Mà Hội Đồng làm lo
Đó là vụ "Liên Lạc"
Lúc đó ở Xăng Dơ Đê
Hứa hẹn đủ mọi bề
Nhưng hứa rồi quên bằng
Thời dành coi như huê
Đàn anh tuy hơi xệ
Nhưng đàn em ngon ghê
Mùa hè năm con khi
Họp bạn Ottawa
Tên trại là Họp Lạc

Để mừng thọ - bố già
Năm nay "lên" . . chín chục
Khắp nơi anh em về
Chu choa thật là đông
Ai này đều há hê
Kể từ nay anh ạ
Anh em khắp Đông, Tây
Zuyết mỗi người một tay
Tổ chức Thăng Tiên Bản
Tại Trại Trường Le Breuil
Vào mùa hè năm Dậu
Nếu anh rảnh, xuống chơi
Để anh em đỡ nhớ
Còn về việc báo bố
Thì năm nay hơi xiu
Nguồn Thật bên Tây Đức
Ra khi rục khi trôi
Dợi hoài chẳng thấy báo
Chỉ hẹn, khát toi bời
Lên Dương bên Pháp Quốc
Cũng ẹ như thế thôi
Nói chi tờ Bạch Hợp
Xấp tiệm đã lâu rồi
Em thấy buồn bỏ mẹ
Nói chi thêm tức cười
Vậy xin anh cho phép
Em xin kính . . . bái bái
Em,
Táo Tỳ họ Mai



Bản tin Liên Lạc: Sở Táo Quân do Táo Tỳ trao cho Ngọc trong phiên họp ngày 12-09-92. Hồ Táo Tỳ còn trạng sức, đã đăng vào Liên Lạc số Xuân. Nay Táo Tỳ lên ở thung Tháo (Đinh), Liên Lạc cần một Táo khác thay thế, xin quý độc giả cung phụng ứng thí. Hạn chót nộp đơn: 12-9-92



Houston, ngày 26 tháng 12 năm 1992

Kính gửi Trưởng Trần Văn-Khắc, Chủ-Tịch Sang-Lập H.S.V.N.
Quý Trưởng
Các Anh Chi Em H.S.S. Việt-Nam trên toàn Thế-Giới

Trích-vếu : Thủ Chúc Tết Quý-Đầu.

Thưa Quý Trưởng, Các Anh Chi Em,

Nhân dịp Lễ Giáng-sinh và Xuân Quý-Đầu, thay mặt Hội-Đồng Trung-Ương H.S.V.N., Chúng tôi xin gửi lời chúc lành đầu năm tốt đẹp nhất.

Nhìn lại một năm qua, Chúng tôi vui mừng nhận thấy các đơn-vị HDVN hoạt-động đều-dần ở các Quốc-gia cũ-nghị, đã tham-gia một số dù-án do Cộng-đồng V.N. địa-phương tổ-chức. Các Trưởng cao-niên phần đông đã thích-nghị với đời sống mới ở hải-ngoại. Các Trưởng và anh chi em ở tuổi Thanh Thiếu-niên đã cố-đạt và học giỏi, nhiều nơi đã đem lại nhiều tiếng vang tốt, làm vinh-hạnh cho người Việt-Nam.

Riêng Ban Thường-vụ HPTU, tuy có nhiều buổi họp định-kỳ hàng tháng nhưng thành-thất mà nói, chưa đáp-ứng nhu-cầu đòi hỏi các nơi, vì nhiều lý-do ngoài ý muốn. Thời-gian vùa qua, Ban Thường-vụ có nhiều trao đổi văn-chủ với Văn-phòng H.S. Thế-giới và những buổi thảo-luận trực-tiếp với Trưởng Tổng-Thủ-Ky H.S. Thế-giới về việc tái-lập Hướng-đạo tại quê nhà.

Tái-lập H.S. tại quê nhà, đó là sự mong mỏi lớn nhất của Anh Chi Em chúng ta, nhưng vấn-đề không giản-đơn như nhiều người nghĩ, và lại quyết-định không phải ở chúng ta - những H.S.V.N. ở hải-ngoại - mà tùy thuộc nhiều yếu-tố, trong đó sự tự-do tín-quang tâm-linh và sự biết-lập của H.S. đối với chính-quyền là quan-trọng hơn cả. Ban Thường-vụ đang chờ đợi chất chẻ vấn-đề này để, hy-vọng một ngày không xa, chúng ta sẽ nối lại vòng tay lớn với các anh chi em H.S. ở bên nhà. Được như vậy thì niềm vui nào kể cho hết !

Năm nay, năm 1993, Chúng ta sẽ tổ-chức Trại Họp Ban Tháng-Tiến IV tại Pháp, chúng tôi hết sức kêu gọi Anh Chi Em H.S. khắp nơi về tham-dự thật đông, trước hết là để học hỏi thêm những điều mới lạ, trao đổi kinh nghiệm, siết chặt giây thấn-ái và sau cùng là biểu-đương truyền-thống của Phong-trào chúng ta.

Riêng Ban Thường-vụ chúng tôi, năm nay mãn nhiệm-kỳ, sẽ được bầu lại trong dịp Trại Họp Ban (Hè 1993), Chúng tôi hết sức kêu gọi những Trưởng có nhiều nhiệt-tâm nhiệt-huyết với Phong-trào hãy mạnh dạn nhậ-cước để thay thế Chúng tôi. Lý-tưởng hơn cả là Ban Thường-vụ tương-lai sẽ được một số Trưởng ở cùng một Quốc-gia khác đảm-nhận, khi ấy, Chúng tôi sẽ hết sức vui mừng trao-đổi lại. Riêng cá-nhân tôi, tuổi cũng đã khá cao, sẽ thông-từ-chối bất kỳ việc gì mà tấn Ban Thường-vụ uy-thác nếu phù-hợp với khả-năng và sức-khỏe của chúng tôi. Đây là lời tận-huyết thốt ra từ đáy lòng của một người Hướng-đạo đã bao-lâu hoạt-động cho Phong-trào.

Ở hải-ngoại, dù cho đời sống có đổi thay, Chúng ta phải luôn luôn nhớ rằng Tổ-Tiên chúng ta rất Anh Hùng, Nổi Giống, ta rất khi-phách, chúng ta phải hòa-điện với Người -yêu Việt-Nam của chúng ta và cố-gắng gánh-xử làm sao cho xứng-đáng.

Trước khi ngưng lời, Chúng tôi xin kính lời chúc Thọ Quý Trưởng cao-niên, thân-ái chúc các Trưởng và anh chi em H.S. cùng quý-quyên một lễ Giáng-sinh thật vui, một TẾT Quý-Đầu hoàn-toàn như-y. K.

T.M. Hội-Đồng Trung-Ương HDVN,
Chủ-Tịch.

Nguyễn Văn Thọ
E.S. Nguyễn Văn-Tho

Nội nhân :

- Quý Trưởng
- Các Chi-branch HDVN "Để nhớ phổ-biến đến các Trưởng và H.S. trong chi-branch và các Đạc-San H.S. tại chi-branch".
- Ban Tin Liên-Lạc.

H. Đ. V. N

CHÚC MỪNG

CỬU TUẦN ĐẠI KHÁNH (1992)

LÃO HUYNH TRƯỞNG TRẦN-VĂN-KHẮC

VỊ SÁNG LẬP HƯỚNG ĐẠO VIỆT-NAM
TRƯỚC ĐÂY 60 NĂM

Xưa nay thất thập hiem thay
Ôn Trời, ĐẠI LÃO vui ngày CHÍN MƯỜI
Luôn luôn giữ vững nụ cười
Tinh thần Hướng Đạo sáng ngời nước Nam.
Cầu mong Đại Lão khang an
Thêm mười năm nữa vẹn toàn "bách niên".

Ngónh nhìn lục thập niên tiền
Giơ tay gieo hạt với niềm ước mong...
Qua bao sóng gió bão bùng
Gia công vun tưới, nặng lòng thiết tha
Nay vườn BẠCH HỢP trổ hoa
Thì nhau đua nở rướm rã tốt tươi.
Lông thành ghi lại với đời
Chỉ trai đã đạt xứng lời "Thành Nhân".

Nhân kỷ Đại Khánh Cửu Tuần
Chúc mừng Đại Lão tinh thần an vui.
Cối TRẦN đã KHẮC tên Người...

TUẤN-VIỆT

Tuấn Việt



TẾT

*Người trai thế-hệ còn hay tết
Nghe thấy hay không tiếng quốc hồn.*

Nói về Tết trong buổi hoàng-hôn của

cuộc đời chỉ là vẽ một bức tranh thừa màu xám nhưng thiếu màu hồng. Tuy nhiên tôi vẫn kể nói lên được phần nào ơn sinh-thành, nợ núi sông và tình đồng loại.

Cái Tết thứ SÁU của tôi là Tết cuối cùng của một cậu bé Việt-Nam mặc quần ta trắng vải "chúc bầu", áo dài "sa-tanh" đen có cài ở hồ áo một bông hồng màu trắng ngà bằng nhựa, đi lễ chùa với mẹ ngày Mồng Một Tết, chiếc dép Gia-định trơn tuột chỉ thích đi trước chân, để đôi bít tất trắng luôn luôn được dịp bước thẳng xuống mặt hè ngập xác pháo. Sau Tết này tôi không bao giờ gặp lại Mẹ tôi nữa. Thay Mẹ tôi đã ra người thiên-cổ, năm sau bố tôi đã cho tôi Âu-hóa bằng một quần "soọc", áo "vét-tông" và giày Ba-ta đế kép.

Hồi đó tôi chỉ biết sùng-sính với những bộ quần áo mới, nhưng có biết đâu là tình-thương của bố mẹ đã áp-ủ qua manh quần tấm áo.

Đời tôi cứ thế trôi cho đến ngày bán-đào Đông-Dương chuyển mình, sôi-sục vì lý-tưởng Độc-Lập Tự-Do. Tôi vừa 17 tuổi. Cũng như đa số Thanh Niên khác cùng lứa tuổi, tôi bùng tình, thoát khỏi ghế nhà trường, đi tìm Cách-Mạng. Tôi dời gia-đình một đêm mưa,

đến địa-điểm tập trung để sáng hôm sau, khi trời còn tối, lên tàu rời Hà-Nội đi Việt-Trì. Tết đến, một mình bên giòng sông vắng, nhìn nước óng-mượt ánh phù-sa, tôi bồi hồi nhớ lại những bạn Hương-Đạo, cùng đội, cùng đoàn Đại-La, Nhị-Thường, Kinh Bắc. Chúng tôi đã cùng nhau đi vòng quanh Bắc-Việt, cùng lội sông Bạch-Đàng (1), thăm đền Kiếp-Bạc, ngủ vùng Yên-Thế, vượt ải Chi-Lăng, lên tận Nam-Quan, Bản-Giốc để tìm vết tiền-nhân đã ghi những trang-sử oai-hùng cho Dân-Tộc. Những bạn Hương-đạo, thân hơn ruột thịt, cùng hoài-bào, cùng chí-hướng, giờ đây chia đôi chiến tuyến, mỗi người một bên ... !

Hồi đó, lý-tưởng hợp-tác với Cộng-sản để chống ngoại-xâm cao đẹp quá; nhưng tôi chỉ dám xin những người tự-nhận là sử-gia cố-gắng ghi lại một cách trung-thực cho hậu-thế biết cái hậu-quả thâm-thương đã đem lại cho quê-hương đất-nước, để làm bài học "vỡ lòng" cho những chính-trị gia đón gió trở cờ, những nhà trí-thức mộng-du.

Rồi công không thành và nhân cũng chưa thành, tôi thoát chết, trở về cuộc sống tầm thường trong vùng tạm-chiếm, rồi vùng quốc-gia, và khi đất nước phân đôi, tôi "vô Nam" để lại cha già, mẹ mẹ, nhưng lòng tràn hy-vọng được góp phần xây-dựng Miền Nam, chờ ngày Bắc Tiến ...

Bao nhiêu năm qua rồi ...Sau ngày 30-4-1975 là bắt đầu những cái Tết lưu-vong của kiếp ăn nhờ ở đậu. Bao giờ tôi quên được cái Tết lưu-vong đầu tiên, sau Tháng Tư Đen, đông đảo những kẻ lưu-đày, chúng tôi đã tập-hợp trong đêm đông giá lạnh tại tầng dưới một nhà thờ vùng Montréal để nhớ lại quê-hương, để được nghe nữ ca-sĩ Lệ-Thanh kể nỗi lòng buồn qua bản Đêm Đông, để rồi kẻ hát người nghe cùng nghẹn-ngào, nước mắt. Không hiểu, ở một nơi nào đó, người ca-sĩ dịu-hiền với giọng trầm-buồn, có còn gọi hồn Thục-Đế; Nhưng tiếng hát đêm nào vẫn âm-âm mãi mãi trong tâm tư kẻ lưu-đày này.

Rồi từ đó, mỗi lần có chợ Tết Công=Đông, vợ chồng tôi vẫn đến, đến để nghiêm-trang chào lá Quốc-Kỳ nền vàng ba sọc đỏ, đến để nghe bản Quốc-Ca, và đến để thấy lòng mình dâng lên một niềm thương khi thấy vợ mắt đỏ hoe, vai rung rung, khóc vì nhớ quê-hương. Tôi bàng-khuàng tự hỏi : Không biết tôi thương ai, thương gì, thương vợ, thương chính thân tôi hay thương Quê-Hương đang chịu kiếp đọa-đày ?

Những cái Tết cứ thế trôi đi, trôi mãi và trôi đến bao giờ ?

Rồi mỗi khi Tết đến, những gì còn lại nơi ta ?

Rồi với thế-hệ mai sau, Tết còn lại những gì ?

Một phút nguyện cầu.

Sông Đàng

(1) Trong buổi thám-hiểm dòng sông Bạch-Đàng, anh Tạ-Bá-Ban, tráng-sinh Bó-Vệ, đã mò được một khúc gỗ mục đóng chặt dưới lòng sông. anh đã hì hục lặn ngụp suốt buổi để nhổ lên đem về làm kỷ-niệm, và nhất định tin đúng là di-tích cọc đực thuyền quân Mông của Trần Hưng Đạo. Tin tưởng này đã đem cho anh cảm-hứng để sáng-tác bài "Sông Đàng" mà suốt thời gian Kháng-chiến chống Pháp, đã được hát vang lòng khắp thôn xóm Miền Bắc.

Tiếc rằng trí nhớ tôi không được khá, nay chỉ còn nhớ được có mấy câu :

Dân Anh-Hùng, Dân Anh-Hùng,

Sông Đàng lau dậu quân tàn-hung

Hai lần Sông Đàng lau dậu quân tàn-hung.

Trường nào còn nhớ được cả bài, xin cho Liên Lạc được đăng tải lại, thì tác-giả cảm-tạ vô cùng. Anh Ban đã chết tại trận-địa Yên-Báy năm 1946.



SÁCH BÁO NHẬN ĐƯỢC

Bản tin Liên-Lạc vừa nhận được Tạp-chí GIÚP ÍCH, Số 1. Chủ-đề: Về Nguồn, do Trương Nguyễn-xuân-Hoàng-Quân làm Chủ-nhiệm với Chủ bút Trần-ngọc-Sơn. GIÚP ÍCH được thực-hiện do một Ban phụ-trách hùng-hậu, kỹ-thuật trình bày và ấn-loát vô cùng tuyệt-hảo, bài vở có giá-tiờ. GIÚP ÍCH được phát-hành tại: P.O. Box 1155, Roslyn, PA 19001-9155, U.S.A.

GIÚP ÍCH phát-hành mỗi năm 4 số.

- Số 1 với Chủ-đề: Về nguồn (Nguồn cội, Quê Hương)
- Số 2 với Chủ-đề : Tiếng Gọi lên Đường (Chi trai và hào-hùng)
- Số 3 với Chủ-đề : Nhan sắc Quê Hương (ca ngợi phụ-nữ Việt-Nam)
- Số 4 với Chủ-đề : Kinh Việt-Nam (Việt-Đạo).

Vậy xin ân-cần giới-thiệu với Quý Trường và các Thân-bộ ủng-hộ GIÚP ÍCH.

(Bản tin Liên-Lạc)

Nên cười hay nên khóc

1.- Khi được tin Trường Mai Xuân Tý quá vãng, tôi gọi giấy nói báo cho Trường Đường hay. Trường Đường trả lời tôi : " Sắp đến lượt tôi rồi đó ". Trường Đường bị bệnh tim. Đã có lần đi ngoài đường ngất xỉu phải đưa vào nhà thương cấp cứu. Tính ra, theo như bức hình chụp trái tim, Trường Đường đã bị 5 lần heart attack. Gần đây lại vào nhà thương vì đêm không thể nằm giải xuống được : ngộp thở. Cho nên suốt đêm cứ ngồi trên ghế ôm đầu mà ngủ. Hiện tại thân hình còm nhom vì mất 13 pounds. Bác sĩ cho phép ăn uống mỡ thịt thả cửa. Ác một điều không được dùng muối, mắm, chỉ được dùng muối hóa học là thứ nuốt không vô. Lâu lâu rủ tôi đi đánh du kích, nghĩa là ăn tiệm vì ở nhà con cái cần cái vụ muối mắm kỹ lắm. Thật đúng là ăn lạt mà không phải ăn chay.

2.- Vấn vụ Trường Tý, tôi gọi giấy nói báo tin cho Trường Trần Văn Thao và luôn tiện nói rằng mới ăn uống với Trường Tý vào đầu tháng 8 mà nay Trường Tý đã ra người thiên cổ. Trường hợp giống như Trường Lê Văn Ba vào năm 1991. Nhân dịp anh chị Ba

xướng vùng tôi ở, tôi mời anh chị và một số Trường vong niên đến dự bữa cơm thân mật. Sau đó tôi đi Úc chơi một tháng. Đúng ngày về thì nhận được tin Trường Ba qua đời.

Trường Thao trả lời : May cho tôi quá, tôi ăn uống với anh hồi tháng 4 mà không làm sao".

Kể chuyện lại cho bà xã nghe, tôi bị chính một trận ra gì, nói rằng " lần sau có miệng thì cấp có nắp thì đây. Ai còn dám đến ăn cơm với anh nữa". Từ hôm ấy tôi thủ kín miệng bình.

3.- Hồi mới sang Hoa Kỳ, tôi lên thủ đô Hoa Thịnh Đốn, vào một ngân hàng tài trợ do nguyên Tổng Trưởng Kinh tế Trần Quý Thân làm chủ tịch, với ý định vay tiền để hành nghề cũ : Nghề thầu khoán.

Mới bước chân vào văn phòng Ông Tổng Thư Ký ngân hàng thì Ông này bật dậy và nói : "Anh Thiệp, còn nhớ em không ? Em là sói của anh ở Hà nội mà ". Mẹ ơi từ tuổi sói cho đến bây giờ là Tổng Thư Ký ngân hàng, sau khi ở Việt Nam đã hành nghề luật sư và từng làm Phụ-tá Tổng Trưởng Tư Pháp, thì làm sao nhận ra. Ông Luật sư này hiện nay lại hành nghề ở quận Cam. Đó là Luật sư Nguyễn Hồng Nhuận.

Thế mới thật tình huynh đệ Hương Đạo.

ĐOÀN VĂN THIỆP.



NHẮN TIN

1.- Các Trường đồng hương :

Nếu nơi Trường cư-ngụ hay gần đó có quyển Niên Giám Việt Nam (tức là sách ghi địa-chỉ các cửa tiệm Việt Nam) - Cũ hoặc mới. Xin gửi một quyển cho địa chỉ sau đây :

Mr. Vũ Hà
P.O.Box 36091
Houston - Texas 77236

Sẽ xin hoàn lại ngay tiền cước phí.
Ghi chú Bản nhắn tin này do Trường Vương Cát Hạnh nhờ đăng.

2.- Xin quý Trường

* Lê Cảnh Đạm

(Cựu Châu Trường Hải Trung đã qua Mỹ đoàn tụ với gia-đình

* Lê Xuân Đàng

(Cựu Đạo-Trường Lâm Viên) Cũng qua Mỹ đoàn tụ với gia đình.

Hai Trường hiện ở đâu (hoặc Trường nào biết) xin cho địa chỉ để gửi Bản Tin Liên Lạc. Xin cảm ơn.



TUỞNG NIỆM ANH LINH

CỐ HUYNH-TRƯỞNG H.Đ.V.N.

MAI XUÂN TÝ

Tạ thế ngày 23 . 09 . 1992

Một phút cúi đầu
Thành kính nguyện cầu
Cho linh-hồn Trưởng MAI XUÂN TÝ
Yên nghỉ
Giữa ánh sáng ngàn thu
Trong Thiên Chúa nhân từ
Nguồn an ủi bất diệt.

Cuộc đời Trưởng là ân-tình thân thiết
Là nụ cười tươi thắm hồn nhiên
Là nếp sống nhân hiền
Dạm hương hoa Bách Hợp.

Nay an bình trên Thiên-quốc
Xin cầu bầu cho gia-quyển thân yêu,
Cho lớp Thanh Thiếu Niên khá ái mỹ miều
Sống quảng đại, vươn lên và hợp tác,
Cho bản tⁱⁿ Liên Lạc
Vững tinh thần trong sáng Bi Pi.

Trưởng đã vĩnh viễn ra đi
Nhưng gia-đình Hương Đạo V.N. ghi danh Trưởng

TUẤN VIỆT



**VÀI HÀNG TIỂU-SỬ
TRƯỞNG MAI XUÂN TÝ**

Trưởng Mai Xuân Tý
sinh ngày 18 tháng 5 năm 1922 tại Hà-Nội
(tức ngày 22 tháng 4 năm Nhâm Tuất)
Mãn khoá trường Bưởi năm 1940

Vào Nam năm 1942
Lập gia-đình 22/12/44 tại Thủ-Đức
Tốt nghiệp bằng Hòa-Xa năm 1943, bằng Kế-Toán năm 1948

CÔNG-VIỆC:

1946 - 1951: Trưởng phòng thương-vụ Haut Commissaire
de la Fonction Publique
1951 - 1966: Giám đốc khách-sạn Majestic, Mondial và
Gia-Long
1966 - 1975: Trưởng ban kế-toán tại Sealand, Alaska Barff
và US Seamen's Services
1975 - 1987: Kế-toán điều-hành tại Federal Commerce and
Navigation Ltd.
1987 - 1991: Cố-vấn kế-toán tại Redburn Ltd.

HOẠT-DỘNG HƯƠNG-ĐẠO

1934 - 1942: Thiếu-sinh đoàn Lăng Bạc, Hà-Nội
1939 & 1940: Dự lớp Huấn-Luyện B.P. tại Nam-Dịnh
1947 - 1952: Tráng-sinh đoàn Đống Đa, Sài-Gòn
1953 - 1958: Ủy-viên Báo-trợ
1958 - 1960: Ủy-viên Liên-lạc
1960 - 1971: Thủ-quỹ
1969 - 1971: Ủy-viên đạo Đồng-Nai
1972 - 1975: Ủy-viên Hương-Đạo Công-Giáo Việt-Nam
1980 - 1983: Ủy-viên Hương-Đạo Việt-Nam vùng Montréal
1983 - 1990: Thủ-quỹ Hương-Đạo Việt-Nam
1989: Huấn-luyện-viên Bằng Rừng I
1990 - 1992: Ủy-ban Huấn-luyện vùng Montréal và Toronto

Thư của Trương Hồ Yên-Tử, Trần Văn Thao

Kính gửi : Chị Mai Xuân Tý và Tang Quyến
Quý Trường Nhóm Tinh Thần B.P. Canada
Quý Trường Phụ Trách bản tin Liên Lạc

Thưa Chị và Quý Trường,

Chúng tôi nhận được tin buồn : "Anh Mai Xuân Tý đã qua đời" nên vội viết thư này, thay mặt :

Anh Phan Như Ngân, con gái yếu,
Nhóm T.T.B.P. các Nước
và đích danh tôi,

Xin chia buồn cùng Chị và quý Trường, về việc ra đi vĩnh viễn của Trương Mai Xuân Tý. Chưa đầy 4 năm hoạt động, nhóm T.T.B.P. nói chung, Bản tin Liên Lạc nói riêng đã mất đi hai Trường gọi cội, đầy thành tích sáng giá.

Nhưng suy nghĩ kỹ ra, thì việc anh Tý bỏ chúng mình ra đi cũng không có gì lạ, vì toàn thể các Trường phụ-trách từ Liên Lạc, kể cả tôi, chỉ bàn toàn chuyện trần-thế, trừ Mai Xuân Tý là thân thiết với Thượng Đế. Hằng năm anh đều có liên lạc với Thiên Đình qua Báo Cáo Tái Niên đăng lên Ngọc Hoàng Thượng Đế. Do đó, mến vì tài đức và tinh thần, mà Thượng Đế gọi anh về cho có người gần gũi. Nếu quả như vậy, thì chúng ta cũng cần hy sinh cho vui lòng Thượng Đế, mà chúc anh Mai Xuân Tý "Ngọc Lộ Thiên Đường".

Dù sao, vốn là người trần yếu đuối, mỗi anh Tý chúng ta không khỏi đau lòng và xin chịu chung cái tang này với chị Tý và gia đình anh chị.

Hồ Yên Tử, Trần Văn Thao

Anh Tý ơi ! . . .

Thôi rồi !

*Anh Tý ơi ! Sao lại chết mau ?
Để cho kẻ tiếc với người sầu
Những người đáng chết, sao chưa chết
Lại chết chi người đáng sống lâu.*

Được tin anh chết, ba đứa chúng tôi bàng hoàng như sét đánh bên tai. Thôi còn gì nữa mà nói, mà có nói thì chuyện đã rồi ! Vì biệt ly là một biến cố trong sự thâm giao, chỉ còn biết nghẹn ngào trong thầm lặng.

Cái bàn có bốn chân, hôm nay đã mất đi một thì tụi này còn can đảm đâu mà tiếp tục sứ mệnh "lên đường".

Anh ra đi vào mùa Thu sắp sang Đông, mà mùa Thu là mùa của chim đi, lá rụng, nói lên cảnh biệt ly. Mùa Thu, với sương mờ mà ánh chiều tà là "màu thời gian" của cảnh chia phối, của sầu ly cách !

Sự hòa hợp màu nhiệm của cảnh vật và tình cảm biệt ly làm sao khỏi vấn vương chút tình người trong cảnh, khiến cho cảnh và tình hòa hợp nhau một cách linh diệu và thâm kín sâu xa.

*Cảnh Thu như giục cơn buồn !
Anh đà lên ngựa, mình con ghé theo*

Thực ra, khung cảnh trên, hầu hết là cảnh vật dọc theo đoạn đường, trong cuộc tiễn đưa anh đến phần mộ lần cuối cùng. Có lẽ chỉ khi ấy, tình mình mới có đủ thời gian để ôn lại những vui buồn, cay đắng lẫn lộn trong trách nhiệm oằn vai cùng gánh nặng, khi anh còn sống. Rồi ngày nay, gánh nặng ấy anh lại đổ trên vai ba đứa chúng tôi, còn anh, từ đây đã phôi tay và sẽ an nhàn trên lạc cảnh. Cuộc đàm thoại thân mật khi xưa, bây giờ chỉ còn trong tịch liêu hoang vắng.

Sợi dây ràng buộc giữa bốn anh em mình, anh đã cắt đứt từ đây. Buồn biệt ly này đã lan cả đến gió, đến chim :

*Gió trong lá, thì thầm cơn ly biệt,
Chim ngừng ca, để mến tiếc chia ly*

Nhớ lại, tất niên năm nào, trong buổi văn-nghệ của hội Thân-Hữu Cao Niên Montreal, anh ngâm thơ, hát về, tôi đệm nhạc đưa hơi, tiếng nhạc và giọng ngâm của anh quyện vào nhau như đôi tình nhân ôm nhau trong những giờ phút say sưa huyền diệu, rồi nay ... anh ra đi rồi ! Bá-Nha này còn đàn cho ai nghe ?

Anh Thọ trồng cây "Christmas Cactus" đã mấy năm nay, ngày anh ra đi cũng là ngày rộ lên những đóa hoa trắng như tuyết, nhìn hoa anh tưởng đến anh và đi đâu, ngồi đâu hình ảnh của anh cũng quán quít theo đó.

Người Hướng-Đạo như anh, đã mang lấy sứ mệnh vào thân, anh có biết đâu những ngày đi họp đến nửa đêm để lo tổ chức ngày kỷ niệm của Liên-Đoàn Hướng-Đạo Montréal là ngày cuối cùng của "đời Hướng-Đạo" của anh. Thực vậy ! Nào ai có học được chữ NGỠ, nên anh ra đi không một lời từ biệt với chúng tôi !

Hỡi ôi ! Bao nhiêu ly biệt, bấy nhiêu tình.

Ngày tiễn biệt anh, anh em chúng tôi đứng nhìn thân xác anh nằm đó mà bây giờ anh ở đâu ? Sao trước khi đi anh không "bắt tay trái" với chúng tôi lần cuối cùng để hát lên bài "chia tay" như những đêm tàn của lửa trại.

Rồi giờ đây ! giữa kẻ ở và người đi, nếu không vương ván chút tình lưu luyến tiếc thương thì sao gọi được là LY BIỆT !

*Đứt ruột ! Anh đi phải tiễn chân,
Sương Thu lặng lẽ biệt non thần
Nhớ anh chỉ gạt đôi dòng lệ,
Mong ước gì còn gặp ở trần . . .*

Có những cuộc hành trình du ngoạn ở nơi xa thì vẫn còn hy vọng ngày trở về. Hy vọng ngày về của anh là để tay bắt mặt mừng thì, ít ra cũng còn là một HY-VỌNG.

Nhưng nay thì . . . anh vĩnh viễn ra đi, tức là anh vĩnh quyết cắt giữ mối tình ấy với thiên thu thì chỉ còn là THẤT VỌNG.

Thôi ! Sầu ly biệt mệnh mang như trường giang lắng đọng, mượn giọt lệ sầu chân tiễn đưa anh và xin vĩnh biệt từ đây !

Mong anh được an nhàn nơi cảnh lạc.

Xin "bắt tay trái anh" lần chót.

NGUYỄN VĂN TÌNH
LÊ THỌ
NGUYỄN TRUNG THỌ

Kim Tân Thôn
 7111 Alameda St.
 Berkeley, CA 94704
 - 415 -
 Kính gửi
 Bà Mai Xuân Tý
 4587 Victoria Ave.
 Montreal, Canada H3W 2B9

Northridge, 3 Octobre 1992
 Chua Chi,

7.30 tôi hôm qua, 1-10-1992,
 anh Trần Văn Thiệp ở Santa Ana
 California có báo cho tôi biết buổi
 điếu thối, hưởng trí: Anh Mai Xuân Tý

Kính thư

Thao

10/8/92.

Chưa chi,

Vừa nhận được tin buồn của

hôm nay tôi để tình viết thăm
 anh chị, vì tình như có tình tình
 gì v'chúng tôi nhớ đến anh chị
 nhiều. Những chữ viết thăm

Thưa chị,

nhận được tin buồn của anh, chúng tôi rất
 tiếc anh Tý đã mất ngày 28.9.92
 chúng tôi xin thành thật chia buồn cùng
 chị, xin cầu về tang yên.

Kính gửi chị Mai Xuân Tý,
 nhận được tin噩耗 của anh,
 chúng tôi rất buồn vì anh Tý
 mất chung. Chúng tôi không
 thể hình thể vì xin lỗi.
 Xin chia buồn cùng chị và gia
 đình và nguyện cầu linh hồn
 anh anh về miền Chái.

gia đình Hoàng Minh Anang.

Quang

Thân mến: Chị Tâm

Ngày 10.10.92
 Thưa Chị
 Ông tôi rất lấy làm sung sướng vừa đầu buồn, khi xem báo
 Ngày Nay ở Houston đăng tin Anh về cõi Chúa.
 Sao ông Trời ác nghiệt như vậy?
 Quê là: "Trăm năm trong cõi người ta,
 Chử TÀI chủ MỆNH khố là ghết nhau"
 Anh Tý có tài viết văn, vui đi đóm, thết MỆNH anh lại kém sút.
 Ở đời là vậy đó.
 Trăm năm này, có gì đâu
 Chẳng qua một năm có khẩu xanh ri"

Trong lúc này, chúng tôi không
 biết báo gì để tạ ơn anh Tý
 của người đời này. Anh Tý
 điếu thối, hưởng trí: Anh Mai Xuân Tý
 Chua. Cho chúng tôi được chia
 sẻ nỗi đau không cùng chị
 và gia đình.
 Kính,
 Trần Văn Thiệp
 và gia đình.
 Oct. 8, 1992

Em xin chia buồn cùng chị
 và các cháu.
 Nhớ chị nhiều.
 Thân mến
 Bà Sơn
 Dương Thị Lâm Sơn

Thân kính
 à Nguyễn Hữu Long và gia đình
 Tây Duc

May lời thối thối thì gửi đến chị và gia đình.
 Chạy là cứu các người chết vì người ta sống đẹp thì chết
 hay theo thối ý chết mới sống.
 Hứa mình đời này làm chị cho hết đời (gửi)
 người này anh này đời.

Phúc Lưu Phước với gia đình

MRS MAIXUANTY
 4887 VICTORIA AVE
 MONTREAL PQ
 H3W 2M9

VOUCUNG XUCCONG DUOCTIN TRUONG MAIXUANTY TUTRAN THANHKINH THANUU
 CUNG TANGQUYEN
 HOVNHAT

MAIL POSTE
 05912 M5624
 LK284 ML601
 073071 VLN TELEGRAPHE F6336 07470 488495 488495 LC
 CANE CO FAXX 014
 ERPORT 14 25 1185

MAI XUAN TY
 4887 VICTORIA AVE
 MONTREAL PQ H3W 2M9

THANKKINH PHUUU LUNG TANG QUYEN



TÌNH CHÚA

Hãy dẫn bước vào chiều sâu tâm thức
Tìm ánh sao sáng rực giữa linh-hồn
Mở rộng lòng đón nhận Đấng Chí Tôn
Ngài đã đến trong nghèo nàn, nhỏ bé.

Không cung điện, không ngai vàng bệ-vệ
Không hùng binh, không dũng tướng xông-xao
Nhưng Vương Quyền chiếm ngự ngất trời cao
Ơn giải thoát bao trùm muôn thế hệ.

Từ vô thủy - một chương trình "cứu thế"
Ngọc Tình Thương đã dành sẵn cho ta
Chính Ngôi Hai là "giao ước an hòa"
Là chân lý, là đường, là sự sống.

Ngài xuống thấp đỡ ta lên cao rộng
Ngài hy sinh cho ta hưởng vẹn toàn
Chịu tử hình giúp ta lãnh Thiên-nhan
Và sống lại để phục sinh nhân loại.

Ói diễm tuyệt, ôi tình tuyền, quảng đại
Một tình yêu từ "Thánh-Thế-Tình-Yêu" !
- Ngửa mặt lên để uống lấy thật nhiều
Tình Yêu Chúa từ Bêlem máng cỏ.

Tình Yêu Chúa là suối nguồn cứu độ
Là thiện tâm, thánh hóa, phúc trường sinh.
Lòng hân hoan bên hang đá thanh bình
Thờ lạy Chúa từ chiều sâu tâm thức.

TUẤN-VIỆT

CẢM TÁC

Thân kính tặng Ban Biên Tập LIÊN LẠC

LIÊN LẠC có đà phát triển thêm
Là giây đằm THỌ 1 giữa anh em.
Một lòng tha THIỆT ta chung sức
Tuổi THỌ nội san sẽ vững bền.

Không lẽ anh lo, tôi TÌNH bơ
Của, công một Tỷ góp sơ sơ.
Tuổi già quý bạn như CHÁU ngọc
Dấu cách xa nhau chẳng hững hờ.

Tháng Tám đến rồi nhớ Trường Ba
Từ trần thắm thoát một năm qua.
Xin anh phù hộ tờ *LIÊN LẠC*
Mảnh đất tinh thần nở rộ hoa.

THƯỜNG ngoạn huệ tươi sắc đẹp xinh
Năm châu Hương Đạo kết thêm tình.
Trải bao thế hệ vẫn tồn tại
Do biết tu thân, luyện chí mình.

Canberra ngày tuyết rơi 27-7-1992

Thanh Viêm

MĂNG NON

Muốn mai hậu thân tre thẳng thân
Thì ngày nay uốn nắn măng non,
Măng non là lớp cháu con
Nhờ công uốn nắn, Giang Sơn trông chờ.

Lồng con trẻ như tờ giấy trắng
Rất trình trong, ngay thẳng, hồn nhiên
Bôi đen thì sẽ thành đen
Dạy điều phúc hậu sau nên ngay lành.

Hội HƯƠNG Đạo nhiệt thành sẵn-sóc
Đầu Thiếu Niên bài học "tự cường"
Mai ngày phấn khởi lên đường
Hành trang: "ý chí, yêu thương, tươi cười"

Lớp Huỳnh Trường sống đời gương mẫu
Lớp con em theo dấu tiến lên,
Dẫu cho sóng gió bao phen
Vẫn hiên ngang bước đưa chen với đời.

Nhìn lớp trẻ xinh tươi, khía ái
Nhìn Sỏi Con thoải mái nô đùa
Hân hoan Trường hát ... ầu ơ
Măng non uốn nắn, ước mơ ngập tràn.

TUẤN VIỆT



Thủy Tiên Thủy Tiên

Nguyễn Thuận Hóa sưu tầm

FOX - WE3 - 47 - 89



*Các CỤ ta thường đưa ra hai cách chơi Thủy Tiên
và Hoa Đón. Một là tía gọt sơ sài rồi trồng lên
bát trấu hay cát, tưới bón hàng ngày chờ tới khi đâm bông. Cách này
không cần tưới nước, chỉ cần tưới nước Daffodil hay Tulip, vì đây là thể của các loài hoa khác biệt
đều có một thân và một củ là hoa mai. Nếu
Cách gọt sơ sài Thủy Tiên cũng như các loại khác khác nhau, vì là các loài các phần
nhảy khác nhau, cũng có thể trồng trong chậu thủy tiên.*

Hoa có năm cánh trắng bạch ngọc tinh khiết. Nếu ở giữa hoa nổi lên một giải vành vàng rực rỡ liên kết vào nhau tạo thành nhị hoa thì được gọi là HOA ĐÓN và các CỤ ví von như "đĩa ngọc chén vàng".

Còn HOA KÉP có hai lớp cánh trắng và nhị hoa tua tủa thường tình không tầng lớp, nên chẳng được ưa thích. Người ta lấy hoa ướp trà và pha vào nước làm bánh cuối năm.

Người ta thường chọn mua củ HOA ĐÓN, nơi rễ mọc lồi ra và nhẹ. Trái lại củ HOA KÉP, nơi mọc rễ lõm vào, nặng và tròn hơn.

Tùy từng cái khéo léo của người tía, chọn Thủy Tiên dựa vào củ tốt, để tía, tròn trặn để để đặt vào bát cổ và không xiêu vẹo lệch lạc trong tương lai. Người ta cũng bán những loại bát đựng Thủy Tiên bằng plastic có chân và để nặng để giữ củ khỏi xiêu vẹo khi tía xong, trông rẻ tiền vì đã có sẵn chơi Thủy Tiên thì phải biết đó là thứ hoa quý không thể để thế nào cũng được.

Tía Thủy Tiên .

Các CỤ ta thường đưa ra hai cách chơi Thủy Tiên. Một là tía gọt sơ sài rồi trồng lên bát trấu hay cát, tưới bón hàng ngày chờ tới khi đâm bông. Cách này chẳng cần mất công phu cho lắm cũng như trồng Daffodil hay

Thủy Tiên có tên khoa học là Narcissus, cùng loại Daffodil, họ hàng với Tulip. Thủy Tiên nhập cảng từ Hồng Kông sang bày bán ở các khu chợ Tàu. Người Phước Kiến thích chơi Thủy Tiên hơn cả, người Đài Loan thường không biết Thủy Tiên là gì. Bởi thế nên đến các tiệm của người Hồng Kông để chọn lựa. Người ta bày bán những củ Thủy Tiên khô như bày bán hành tây vào khoảng ba tuần trước ngày Nguyên Đán.

Củ Thủy Tiên hạng nhất được đóng hộp để giữ cho các nhánh khỏi bị gãy dập khi di chuyển. Củ thường lớn, chắc, có nhiều đò hoa. Còn loại hạng nhì, ba thì được bày bán từng thùng lớn tha hồ chọn lựa. Mỗi củ giá từ 5 cho tới 10 đồng. Có nhiều nhánh được gọi là đò hoa, có từ 3 đến 8 đò. Mỗi đò sẽ vươn lên một chùm hoa, khoảng 6 tới 10 bông, không nở đồng đều. Hoa tỏa ra mùi hương thơm nhẹ nhàng quý phái ngào ngạt làm ngây ngất lòng người quân tử như những câu chuyện Tàu thường kể.

Tulip, cứ lấy củ khô vùi sâu quá vài inches dưới đất vào mùa Thu thì tức khắc sẽ có hoa mùa Xuân như các sách dạy trồng loại này chỉ dẫn. Hoa nở bung, thân cao ngھều ngھện, lá tua tủa, thấy bày bán vào dịp cận Tết đầy rẫy ở các siêu thị. Người không tường tận và chưa chơi hoa Thủy Tiên bao giờ, thấy thất vọng tràn trề vì thực tế không giống như trong sách tả nghệ thuật chơi hoa, hoa giống hệt như những thứ khác bán rẻ ở lề đường.

Lối tĩa gọt và trồng Thủy Tiên trong nước mới đáng để người sành chơi o bế tạo nên một tác phẩm nghệ thuật điêu luyện say mê ngắm trong những ngày Tết.

Thủy Tiên mua về được ngâm nước qua đêm để cho các tế bào ngấm nước sống lại. Nên dùng loại nước không có nhiều phen, chloride. Xưa kia người ta dùng nước mưa hay nước suối, giếng tinh khiết, nay chúng ta dùng loại nước drinking water bán đầy rẫy ở các siêu thị. Đôi khi vục những mảng tuyết lớn về để tan trong chậu dùng tạm.

Thủy Tiên được vớt lên, bóc những lớp bẹ khô bên ngoài, lớp tươi lộ ra như củ hành được bóc vỏ. Các nhà sành tĩa gọt thường có những con dao sắc bén tĩa gọt hình lá lúa (tương đương với dao mổ lưỡi số 11), vuông góc hay dao lòng nông (tương đương với dao mổ lưỡi số 15). Lấy dao vuông góc (số 15) rạch nhẹ chu vi quanh củ và bóc dần dần, dao lá lúa (số 11) để lùa vào những kẽ nhỏ moi móc. Dùng cát ngang củ gần nơi lõi rễ vì như thế rễ bị đứt không mọc đùn ra được. Do đó bảo trì mầm rễ phải được tuyệt đối thi hành.

Tĩa gọt cho tới tận mầm màu xanh ngọc bích mới dùng tay. Tĩa gọt như thế chỉ là cách giúp cho mầm dễ vươn lên, đứng thẳng theo chiều muốn, không bị những lớp bên ngoài ngăn chặn, tránh để mọc như củ hành phản nghệ thuật.

Thủy Tiên được tĩa gọt cẩn thận, đặt lại trong chậu với nước mới, úp mặt vừa tĩa xuống để nhựa chảy ra. Ngâm một ngày nữa, vớt ra thay nước. Củ Thủy Tiên được rửa thật sạch những chất nhựa nhờn bám vào, cẩn thận đừng làm gãy mầm hay rễ non đang lú.

Bây giờ đến lúc tĩa lá và dò hoa. Đây là cách uốn lá và dò hoa theo ý muốn, ý tưởng tượng đã sẵn có trong đầu óc khi dự định chơi hoa Thủy Tiên rồi. Vì đó chính là một nghệ thuật mà người nghệ sĩ đã thoáng vẽ nhanh trong óc một hình ảnh với lòng rạo rạo cảm xúc chỉ đem ra để cố gắng thực hiện như đưa một tưởng tượng ra một hiện thể.

Muốn tĩa cho lá ngoằn ngoèo như sợi serpentin chỉ có dò hoa vươn lên giữa đám lá uốn quăn thì phải tĩa sâu vào đọt gốc lá dính vào củ. Hãy vạt nhẹ bờ lá non trắng xanh ngọc bích để tạo một vết sẹo lỗ chỗ. Tĩa như thế cốt ý dùng vết sẹo hãm lá không để dàng vươn lên, thân lá sẽ gồng sức cao nhưng bìa lá vì có vết sẹo co rúm lại nên lá sau này sẽ uốn éo lượn sóng. Tuy nhiên vì tĩa gọt quá sớm, nên Thủy Tiên sẽ yếu và dễ thối vì chạm vào mầm rễ, nên phải là người điêu luyện mới dễ thực hiện được kiểu uốn spiral này. Khi lá đã nhú thì lấy dao vuông góc (số 15) khẽ đưa dọc bìa lá, hớt một chút thôi, ở một bên, để lá mọc lên sẽ uốn cong xuống. Tùy từng sự phác họa dự định trong đầu óc, mỗi người sẽ tĩa lá nào trước lá nào sau để có một vùng lá như ý muốn. Nếu muốn tĩa theo lối cánh sẻ, lá nọ đan chéo lá kia, thì lấy lưỡi dao lá lúa (số 11) đâm nhẹ xuyên qua giữa tàu lá cũng là để tạo sẹo, khi lá mọc vươn, sẽ phình ra ở giữa, chỉ việc đưa lá uốn sẵn khác chui qua đan chéo. Thật ra tất cả chỉ tạo một cái sẹo để lá phải uốn theo cánh sẻ hay cuốn tròn.

Dò hoa cũng không nên để vươn cao quá, cũng phải hãm bằng cách tạo chút sẹo ở hai bên tùy ý muốn cao thấp trên đám lá.

Nghệ thuật chơi Thủy Tiên

Sau khi Thủy Tiên được gọt tĩa, vẫn phải được ngâm nước, thay nước hàng ngày và đặt ngay ngắn trong chậu theo ý muốn. Phải đến ngày thứ 4 hay 5 rễ trắng muốt mới trở ra như đám râu bạc. Rễ phải được bảo vệ và gìn giữ vì rất ròn rất dễ gãy. Đôi khi dùng bông gòn thấm nước thả nhẹ lên mặt trên của rễ để hút nước đồng đều. Nên nhớ rễ càng dài, càng mạnh thì hoa càng vững càng bền.

HỌC LUẬT

Thanh Viêm

Khi rễ trở ra thì lá và đọt hoa sẽ sung sức vươn mạnh. Xưa kia ở bên nhà Thủy Tiên phải mang phơi sương, tránh gió tây bắc, o bế để khỏi bị ung thối. Nhưng ở Mỹ hay Canada điều đó không còn quan trọng nữa vì đã có những spray thay cho sương sớm, có đèn để cây đủ ánh sáng, có nước drinking water để tránh phèn đọng.

Tại miền Đông Bắc Mỹ, Thủy Tiên được chăm sóc dưới tầng hầm vừa tránh không khí khô ráo của heater vừa mát và dùng đèn chiếu thay thế ánh nắng mặt trời. Cũng tại vùng này người ta tía và gọt Thủy Tiên vào ba tuần trước Tết. Nhưng ở California thì phải coi chừng, có khi chỉ tía trước 10 ngày hay một tuần lễ mà thôi.

Thủy Tiên phải canh như trẻ nít vì ai cũng muốn hoa sẽ nở vào ngày mùng Một Tết lấy hên. Vì thế nhiều người dùng đá lạnh để làm cây lớn chậm lại, hay tắt bớt đèn để cây thiếu ánh sáng.

Khi muốn cây vọt nhanh, lại mang lên nhà để bên cửa sổ phơi nắng hoặc đổ thêm nước ấm vào chậu.

Nếu tiên đoán hoa sẽ nở trước mùng một Tết, thì phải dùng đủ mọi cách hãm như kể trên.

Các Cụ xưa bày mưu, lấy lông trắng trứng, dùng bút lông phết lên nụ hoa khi còn ươm nụ, đợi 30 phút trước Giao Thừa lấy nước ấm rửa sạch, hoa sẽ nở bung rực rỡ. Đùng dại dùng crazy glue, hoa sẽ chẳng bao giờ nở được.

Rễ cũng là một hứng khởi nghệ thuật. Rễ trắng mượt như sợi cước sắp xếp đều trên bát cổ sứ trông rất nên thơ và mát mắt.

Thủy Tiên được tía gọt như thế rất công phu. Những nhà hàng bán hoa và bonsai thường tía sẵn và bán tới vài ba trăm đồng một chậu. Nhưng gọt tía vẫn là cái thú của người quân tử với sự kiêu sa vì biết tạo một nghệ thuật tự tay mình để mọi người thưởng thức trầm trồ khen ngợi như một nghệ sĩ được vinh danh.

Theo "Dục San Y Si Miin Nam California số 5 mùa Xuân 1992.
Tác giả viết theo tài liệu của Lê Văn Đình, Việt Press 1989.

Ba người bạn vui câu chuyện hàn huyên, đề cập đến việc học hành của con cái.

A.- Anh ơi ! con người khác học luật bốn năm mới ra trường rồi phải tập sự thời gian mới hành nghề. Con tôi học luật vài tuần, đậu được cấp bằng và hành nghề ngay. Tôi vừa mua cho nó một chiếc xe hơi đấy.

B.- Con anh học luật gì mà chóng ra trường thế ?

A.- Nó học luật đi đường và hành nghề lái xe taxi.

C.- Con tôi tuy mới 15 tuổi cũng đã học luật quốc tế không tốn tiền mà cả đời phải cố gắng thực thi 10 điều luật thì trở thành người gương mẫu về trí dục và đức dục.

A+B.- Luật gì mà chỉ có 10 điều luật mà luyện được chỉ khí vậy ?

C.- Luật Hướng Đạo mà khắp năm châu Hướng Đạo Sinh nào cũng phải thi hành.

A+B.- Thế thì con chúng tôi có thể học luật ấy không ?

C.- Các anh cho mấy cháu gia nhập vào Hướng Đạo thì không những các cháu được học 10 điều luật Hướng Đạo mà còn tiếp thu nhiều phương pháp giáo dục hữu ích cho tuổi trẻ trở thành những công dân tốt.

A+B.- O.K. Chúng tôi sẽ nhờ anh giới thiệu con của chúng tôi gia nhập Hướng Đạo.

C.- Chúng tôi luôn sẵn sàng.

TIN BUỒN

Được tin buồn: Người Bạn Đường của Trương Lê-nguyên-Bách, nhũ-danh Lê-thanh-Lan vừa từ trần ngày 19-09-1992 tại Melbourne (Úc-châu), hưởng thọ 75 tuổi, Ban phụ-trách Bản tin Liên-Lạc xin chân-thành chia buồn cùng Trương Lê-nguyên-Bách và tang-quyển.
Xin cầu chúc cho linh hồn Chị Bách sớm về miền Cực-lạc.

Ban phụ-trách Bản tin Liên-Lạc

NÓI LÁI

Thanh Viên sưu tầm

Hai trường Kim Phụng và Xuân Tý đã có những bài sưu tầm về từ ẶN. Tôi nghĩ rằng ẶN, NÓI thường đi đôi nên góp nhặt từ NÓI cũng có nhiều nghĩa như từ ẶN liệt kê sau đây :

NÓI bông, nói cạnh, nói chơi, nói chữ, nói chuyện, nói dóc, nói đôi, nói gay, nói hay, nói hươu nói vượn, nói khoác, nói làng, nói leo, nói láo, nói mò, nói tá nói tướng, nói sáng, nói thẳng, nói trái, nói trắng, nói trống, nói trạng, nói toạc móng heo, nói vụng, nói vô, nói xa nói gần, nói xàm, nói xô, nói ngọt, nói có sách mách có chứng, nói cứng, nói ra nói vào, nói vã bọt mép, nói riêng, nói gì thì nói, nói cà lăm, nói ngoa, nói tục v...v...

Từ NÓI kể trên ngôn ngữ nước nào cũng sử dụng được. Duy chỉ có NÓI LÁI là ngôn ngữ đặc biệt của người Việt Nam, bất cứ ngôn ngữ nước nào cũng không thể sử dụng (theo định nghĩa của TỪ ĐIỂN TIẾNG VIỆT 1992 do Ông HOÀNG PHÊ chủ biên)

NÓI LÁI là nói khác đi một tổ hợp hai ba âm tiết bằng cách chuyển đổi riêng phần vần hay phần phụ âm đầu, hoặc phần thanh điệu, có thể đổi cả trật tự các âm tiết, để bông đùa hoặc chơi chữ, châm biếm.

*
* *

Và tôi xin ghi sau đây một số câu nói lái ;

1.- Tôi đốt pháo để mừng vợ chồng Tốt đôi.

Nhật đảo chính Thầy tăng hết thời (Thầy tăng = Thành Tây)

Câu chuyện Bí mật của chúng mình bị Bật mí rồi.

Anh muốn tôi giúp công việc này có kết quả, anh đã hiểu việc Đầu Tiên chưa ? Đầu Tiên = Tiên Đầu.

Những kẻ Lưu Manh phải Lanh Mau.

Lúc trước tôi Khoái Ăn Sang nay thì Sáng Ăn Khoai.

2.- Thời xưa đôi trai gái muốn hẹn gặp lại nhau thì nàng đưa trâu mời chàng và nói :
Trâu này tằm nhiều voi, anh coi chừng bị Tái Mối (Hẹn Tối Mai) hoặc mời cam thì nói :
Cam này ngọt và Tót Mối lắm (Tót Mối = Tối Mối).

3.- Thời Việt Minh kháng chiến dân chúng Tản Cư nhiều lần thường than thở Tản Cư = Tữ Can Chết Ruột, Chết Gan.
Và có truyền khẩu một bài thơ nói lái như sau
Chú Phình tôi rồi Chính Phủ Ôi !
Chiến Khu để của Chú Khiêng rồi !
Thi Đua sao cứ Thua Đi mãi ...

Kháng Chiến lâu ngày Khiến Chán thôi.
4.- Thời vua Hàm Nghi ở Huế có bệnh dịch tả dân chúng lấy Voi Bôi Ngõ để sát trùng. Sau đó vua Hàm Nghi không làm vua, dân chúng cho đây là điềm báo trước Voi Bôi Ngõ = Vua Bỏ Ngõi.

5.- Ảnh của đồng chí Lenin Vĩ Đại anh đã treo chưa ? Ảnh của đồng chí rất đẹp, tôi đã Lộng Vô Kiếng rồi. Lộng Vô Kiếng = Liệng Vô Cống.

6.- Ở Việt Nam dân nhậu thường rủ nhau hạ Cờ Tây (Cờ Tây = Cây Tơ), ăn Mộc Tồn. Mộc = Cây, Tồn = Cồn, Cây Cồn = Con Cây.

7.- Cũng có những câu đối bằng nói lái :
Trai Thủ Đức năm canh Thức Đủ
Gái Đồng Tranh sáu khác Đành Trông.
Có vài cái vò Kia mấy cây mía
Con Cá Đồi nằm trên Cối Đá
Mèo đuôi Cụt ngời Mút Đuôi Kèo

8.- Và Cụ Tam Xuyên Tôn Thất Mỹ cũng sáng tác bài thơ nói lái, tiếng lái ở mỗi câu. Thơ luật Đường 8 câu, 5 vần Không, Chồng, Trông, Bông, Lông.
Trông Không vô phòng thấy Trống Không,
Chứa Chan sâu lệ Chấn Chưa chồng.
Đòng Châu lai láng Dầu Chong đọi,
Bóng Nhận lưng chừng Bán Nhọng trông.
Nhòm Ngó Đả cùng nơi Ngã Đổ.
Mơ Mộng Bên cạnh gối Mện Bông
Đêm Thâu mưa gió Đâu Thêm mãi,
Xông Lướt đi tìm phải Xước Lông

Tôi chỉ nhớ và ghi được bấy nhiêu thôi, kho tàng NÓI LÁI chắc còn nhiều nữa, kính mong quý vị đóng góp thêm cho tài liệu được phong phú.

Canberra, ngày 25 tháng 7 năm 1992

Nguyễn Thanh Viên

Dịch Cân Kinh

(Vô-sư thượng thừa dùng tập nhưng nên đọc để giúp người)

Lê-mộng-Ngo

Nguồn gốc và hiệu-năng: Dịch Cân Kinh... gồm có Phất Thủ, hay Lắc tay, Quảng tay và một số tên Hán, Việt khác. Phương-pháp này xuất-phát từ Trung-quốc. Hiện có rất nhiều tài-liệu hướng-dẫn tập luyện, có vài đặc-điểm khác nhau tùy theo môn-phái nhưng tựu chung đều có kết-quả hiệu-nghiệm hiển-nhiên do sự chuyên-cần tập luyện, được sử-dụng để phòng bệnh và chữa bệnh, được đúc kết biên-soạn để phổ-biến nội-bộ và cũng dụng ý giới-thiệu với đồng-bào quan-tâm bảo-vệ sức khỏe bản-thân nhờ khí huyết kinh mạch được khai thông, chân-khí tốt.

Thế đứng và cách vận-động:

Tập ngay ở trong nhà, mặt quay về hướng Đông thời tốt. Đứng thẳng người, hai chân dang ra bằng khổ vai, hai bàn chân hướng mũi vào nhau, hẹp hơn vai khoảng 3-5 cm, mười ngón chân bấm xuống đất để giữa lòng bàn chân trong nhòm lên. Mắt nhìn thẳng, không nghĩ ngợi gì. Miệng ngậm lại, lưỡi cong lên chạm vòm miệng, giữ ngực mềm mại và hít thở tự nhiên. Hai tay duỗi thẳng, ngón tay khép chặt, bàn tay ngửa ra trước. Không dùng sức, đưa hai tay ra phía trước 3 phần, (khoảng 30 cm) rồi úp sấp tay trở lại và từ đó dùng sức đánh mạnh tay về phía sau đến 7 phần (khoảng 50, 70 cm) đồng thời thốt hậu-môn lên. Động-tác và sức lực như người Á-đồng ngồi trên thuyền con bơi bằng tay vậy. Tập như trên là từ 3 - 7 để đạt 3 - 7 tức làm cho phần trên con người 3 phần, nhẹ nhàng và phần dưới 7 phần vững chắc hoặc gọi là trên Hư dưới Thực.

Thời-gian tập luyện:

Mỗi ngày nên chuyên-cần tập, tốt nhất là vào buổi sáng sau khi thức dậy và tối trước giờ đi ngủ. Tuy nhiên trong ngày nếu thuận-tiện rảnh rỗi đều có thể tập được cả. Lay động liên-tục 30, 40 đến 50, 60 lần trong một phút. Ngày 3 lần, mỗi lần hoặc 2 phút. Ngày 3 lần, mỗi lần 1 hoặc 2 phút. Thấy ấm người hơn thời tập bớt đi.

Đề-phòng:

- Tránh ham tập nhiều khi mới tập.
- Tránh tập đến thấy mệt.
- Tránh tập đến thấy tức ngực để tránh phản tác-dụng.

Kết-quả đã kiểm-chứng:

Trước đây có lời truyền-tụng Dịch Cân Kinh là phương-pháp trị được bách bệnh, có công-năng trị được tất cả các

bệnh nan-y và mạn-tính, và gần đây qua thực-nghiệm nhóm Nghiên-cứu Chỉ-châm chúng tôi đã kiểm-chứng kết-quả chuyên-cần tập Dịch Cân Kinh được: Ăn ngon, ngủ yên, tiêu-hóa điều-hòa, đại tiểu-tiệm thông, các bệnh về hô-hấp, tim mạch, thấp khớp, trĩ lậu lần lần thuyên giảm và có thể đi đến dứt khỏi.

Tóm lại những ai đau yếu, sức khỏe kém, sút, thần-kinh thể-chất suy-nhược hãy thử luyện tập, chủ-yếu chuyên-cần chắc chắn sẽ giúp ích bản-thân không ít vậy.

Thành thật cầu mong mọi người được nhiều sức khỏe và sống vui.

Phụ-lục: Người Bệnh Không Đủ Sức đứng để tập Dịch Cân Kinh ...

Tập thở 3, 5 bận XUY rồi hít vào thở ra dài, sâu. Ngày 5, 7 lần. XUY, XUY, XUY dài như bà già xuy trẻ nít đi tiểu, đi cầu thời xưa. Hơi thở là điều tối-thiết-yếu cho mạng sống đã bị quên đi!

Tập Dưỡng sức 5, 7 lần. Ngồi hoặc đứng cũng được: bàn tay ngửa, đánh vát qua tai bên kia đầu rồi úp sấp tay và đánh trả lại. Đánh trái, phải bắt chéo hai tay như vậy 5, 7 lần. Cũng trị thấp khớp, đơ cứng, nhất là tay trái hoặc phải bị đơ cứng.

Tập Đá: Ngồi và đá mỗi chân 5, 7 đá theo lối Trảo Mã (Bàn chân duỗi thẳng với cẳng chân, xeo vào lòng rồi đá mạnh ra độ 60 cm rồi giật chân nhanh về). Ngày 3, 5, 7 lần. Cũng trị thấp khớp, đơ cứng, xê dịch không vững chắc.

Nhóm Chỉ-Châm Liệu-pháp (Hiệu-dinh lần III 8-10-92) 06-1992



Nhị Thập Bát Tú

Bảo Nguyên

Không thể sống dưới một chế độ đảng trị hà khắc, người cha quyết tâm đem vợ con ra đi trên một chiếc thuyền máy. Sự bỏ nước ra đi vượt đại dương là một cuộc mạo hiểm lớn; người cha đó, vốn là một ông giáo tiểu học, nói thêm rằng ông không biết gì về nghề đi biển; hơn nữa ngoài chiếc thuyền máy nhỏ, tất cả dụng cụ nhà nghề ông chỉ có một cái địa bàn nhỏ quân đội thường dùng và một bản đồ sơ sài. Ban đêm trên mặt biển mênh mông, ông đành trông theo những vì sao lấp lánh để hướng mũi thuyền của mình lướt sóng đi tới.



Trải bao nguy hiểm, cuối cùng với sự may mắn ông đã đem gia đình vượt qua được nhiều tai nạn để được một chiếc tàu chở đầu cứu với an toàn cập bến tự do. Đọc đến đó, tôi thầm chia xẻ nỗi mừng với người cha can đảm và nguyện cầu cho hạnh phúc của toàn gia ông.

Kể từ đời thượng cổ, khi sự hiểu biết của người về địa cầu và thái dương hệ còn rất hạn chế, các dân tộc đã vượt qua những chặng đường xa lác xơ bằng cách dùng mặt trời, mặt trăng và các vì sao để định hướng. Đó là cách định hướng tiện lợi và chắc chắn hơn cả, vì những cái mốc trong không gian đó ít thay đổi hơn những cái mốc trên địa cầu. Hơn nữa trong những vùng quá mông mênh với tầm mắt của một người chỉ ở trên mặt đất khoảng chừng 3, 4 mét, nếu ngồi trên lưng lạc đà hoặc trên mũi thuyền cao thì du khách dễ dàng bị lạc lăm. Trái lại, nếu người du khách nào đã quen nhận định một ngôi sao, thì trong một đêm trời không mây và sương mù, ngôi sao đó sáng rõ lơ lửng trong bầu trời và ngang tầm mắt ở chân trời trước mặt để dẫn lối còn tốt hơn bất cứ một ngọn đèn thật sáng rõ nào. Trong một cuốn sách nói về du-lịch trong vùng sa mạc Gobi phía ngoài Ngọc-Môn-Quan, tác giả đã đi trên con đường buôn ngọc và gấm qua các bộ lạc Khiết Đan và Hồi-hội dẫn qua Tây-Tạng hướng về Cận Đông và Địa-Trung-Hải. Để tránh cái nóng cháy da đốt thịt của ban ngày, những khách buôn và đoàn lừa lạc đà thường phải nghỉ lại và ngủ ngày để lên đường sau khi mặt trời đã tắt nắng. Do đó, họ rất quen thuộc với trăng sao và không gian với muôn vạn tinh-tú luôn luôn là một người bạn chắc chắn trung kiên không bao giờ rời xa họ.

Ôi những vì sao, đẹp quá chừng !

Nhiều bạn cũng như tôi có nhiều cơ hội sống những ngày ở thôn quê, chắc đã được hưởng cái thú ngắm trăng sao, mặc dầu chúng ta không từng làm ruộng hoặc đi biển.

Tôi còn nhớ bài :

*Đêm qua ra đứng bờ ao
Trông cá cá lặn trông sao sao mờ
Buồn trông con nhện giăng tơ
Nhện ơi nhện hỡi nhện chờ với ta
Đêm đêm tương giải Ngân hà
Chuôi sao tinh Đẩu đã ba năm tròn
Đá mòn nhưng dạ chẳng mòn
Tào Khê nước chảy vẫn còn trơ trơ.*

Một trẻ nhỏ, tôi thích bài đó lắm, có lẽ vì có đủ những vật quen thuộc thật gần và thật xa, nhưng bao giờ cũng ở trước mắt : bờ ao, cá, nhện, tơ nhện, sông Ngân-hà, sao, đá mòn. Bài đó tôi thấy hay vì dễ đọc dễ nhớ. Sau này khi lớn lên, tôi mới hiểu cái hay thật sự, cái ngụ ý mới tình của người vợ trẻ trông chồng, có lẽ đang đi lính nơi xa. Năm lại năm, nằng nhớ mong, nhiều đêm không ngủ, vào tháng Bảy, nhìn lên trời giải sông Ngân hà xa xa mờ mờ :

*Mùng Bảy tháng Bảy mưa Ngâu
Năm năm ô-thước bắc cầu sang sông*

Nhớ mong, nhưng mộng ước còn chờ ngày thực hiện.

Hơn chục năm sau theo bạn vào đoàn Hướng-Đạo, tôi lại có dịp nhìn sao và học về sao.

*

* *

Trong nhiều đêm, anh em hướng đạo ngồi nói chuyện với nhau, nhìn trời trăng và các vì sao lấp lánh là một cái thú thuần túy. Lúc đó, việc này mới chỉ là một thú tiêu khiển, chưa hẳn là một môn học, cũng chưa có mục đích dùng sao định hướng, vì nếu chúng tôi có đi cắm trại thì chỉ theo đường và địa danh là đủ để khỏi bị lạc.

Dụng cụ cần dùng gồm một cây đèn bấm tốt và một vài bản đồ tinh tú. Sau đó chọn những đêm tối trời trong, các vì sao hiện rõ lấp lánh như mời mọc, rồi nhìn lên trời mà chỉ trở thích thú như phát hiện được những điều mới lạ. Sau một hồi ngẩn cổ lên đã thấy mệt, ngắm nghĩ thì mình mới 17, 18 tuổi mà trời trăng và các vì sao đã có tự bao giờ, có cả trước ông Bành Tổ ấy chứ !



Sao Giác xuất hiện bắt đầu mùa xuân





Đường quỹ đạo của Mặt Trăng quanh Trái Đất là một hình elíp, bán trục lớn là 384.400 km, bán trục nhỏ là 363.300 km. Thời gian để Mặt Trăng quay một vòng quanh Trái Đất là 29 ngày 12 giờ 44 phút 3 giây.

Trước hết là phải kể đến trăng. Trăng ai mà không thích nhỉ? Khi lên bảy, tám tuổi, các trẻ ngồi chơi với nhau tranh nhau "trăng của nhà tôi", rồi đếm sao đến mỗi miệng không sao xuể được. Ở thôn quê, ta được nghe nói:

Trăng quàn thì cạn
Trăng tấu thì mưa

và:

Mồng một lá trai
Mồng hai lá lúa
Mồng ba câu liêm
Mồng bốn lười liêm
Mồng năm liêm giật
Mồng sáu thật trăng

.....

Mười rằm trăng nâu

Mười sáu trăng treo . . .

Nhiều đêm trăng rằm hoặc 16 đẹp vô tả, vẻ đẹp lãng mạn thì như Nguyễn Du đã tả:

Vầng trăng ai sẽ làm đôi

Nửa in gối chiếc nửa soi dặm đường
hoặc như một thi-nhân khác đã viết:

Thuyền bà kim bời phân lưỡng đoạn

Bán trâm thủy để bán thanh thiên

(Vầng trăng ai sẽ làm hai

Nửa in đáy nước nửa cài trên không)

Chúng ta đều có cảm tình với dân quê, đa số là nông dân, vì trăng thực tế hơn, trăng là tất cả, là no hay đói!

Muốn ăn lúa tháng Năm trông trăng rằm tháng tư

Muốn ăn lúa tháng mười, trông trăng mồng tám tháng tư.

Đối với các dân tộc Á-đông trong đó có dân Việt ta, việc theo dõi sự di chuyển của trăng để làm lịch là cần bản nên mới gọi là âm lịch.

Trăng đi một vòng quanh trái đất phải mất 27 ngày 7 giờ 43 phút 12 giây, nhưng vì trong khi đó quả địa cầu xoay quanh mặt trời và mặt trời dường như di chuyển cho nên mặt trăng phải đi thêm $2\frac{1}{4}$ ngày nữa mới trở lại vị trí cũ so với mặt trời. Thời hạn dài này (synodic period) là 29 ngày 12 giờ 44 phút 3 giây.

Liên hệ đến con người, dân Á-đông vốn lấy con người làm trọng và như vậy vũ trụ mới sinh-động và có nghĩa, người ta đặt ra 10 can mà không 12 can? Tôi nghĩ đây là tính chất nhân bản của lịch số, và nguyệt cầu vốn có ảnh hưởng lớn đến sự sinh trưởng của con người. Kể từ khi người mẹ thụ thai cho đến khi con ra đời thường là 9 tháng 10 ngày, cứ kể là 10 tuần trăng:

Dương	Âm	
Giáp	Ất	(Mộc)
Bính	Đinh	(Hỏa)
Mậu	Kỷ	(Thổ)
Canh	Tân	(Kim)
Nhâm	Quý	(Thủy)

10 can này là vòng sinh trưởng (tương sinh), bắt đầu Thủy sinh Mộc (nước sinh cho cây), Mộc sinh Hỏa (cây sinh cho lửa), Hỏa sinh Thổ (lửa sinh đất), Thổ sinh Kim (đất sinh loại kim), Kim sinh Thủy (kim sinh nước). 10 tháng con người thành hình là trọn một vòng sinh thành, một chu kỳ ngắn của người, một tuần tự-nhiên cũng như các vật khác mỗi vật đều có chu-kỳ tự-nhiên của nó. Còn việc tính 12 tháng (một năm) là lối tính quy-ước, đặt địa cầu trong thái dương hệ. Do đó, tôi thiên nghĩ lịch Trung-Hoa chỉ đặt một vòng 60 năm mà thôi, phối hợp 10 can (thập thiên can) và 12 chi (thập nhị địa chi) mở đầu là Giáp Tý rồi chung kết là Quý Hợi (60 năm), song lại trở lại Giáp Tý, cứ như vậy mãi. Tuy có 60 năm lịch (thái dương hệ) nhưng thật ra con người đã sống được 72 chu kỳ nhỏ tự-nhiên rồi đó, một thời gian hữu ích. Cái con số 72 này là con số "sinh" của người; như một người mạnh khỏe bình thường có nhịp mạch đập 4 đập mỗi lần thở ra hít vào, tức là 72 nhịp đập mỗi phút.

Tiếp đến sau mặt trăng, chúng ta ai cũng phải nhận biết sao Bắc cực (Pole Star) và chòm sao Bắc Đẩu (mà người nông dân thường gọi là cái gầu, một nông cụ dùng để tát nước, nhưng Tây Phương lại đặt tên là Great Bear, con gấu lớn). Chòm sao này gồm có bảy ngôi sao chính và dễ nhận. Ta dùng chòm sao Bắc-đẩu để chiếu cạnh hướng về phương Bắc để định sao Bắc cực, rất sát với Trung tâm điểm của bắc-cực.

Vị trí của Bắc-Kinh (Trung-Hoa), nơi làm ra âm-lịch cũng tương đương với vị-trí thành-phố New York nghĩa là 40° vĩ-tuyến bắc bán cầu. Do đó, nếu chúng ta ở trong vùng này thì việc theo dõi sự di chuyển của sao trên vòm trời rất dễ.

Theo sử ký Tư-Mã-Thiên, chương Thiên quan (hai cha con Tư-Mã-Thiên đều giữ chức Thái Sử lệnh đời nhà Hán. Thiên sanh khoảng năm 163 T.L.), vũ trụ được chia làm 5 cung :

- **Trung cung** gồm có các sao quanh sao Bắc cực mà những dân ở bắc vĩ tuyến 40° trở lên, nếu ngửa cổ lên thì lúc nào cũng nhìn thấy (north circumpolar stars).

- **Đông Cung** ở phương Đông, hành Mộc, gồm có chòm sao Thanh Long có bảy vì sao, trong đó có chòm sao Scorpio của Tây phương.

- **Bắc Cung** ở phương Bắc, hành Thủy, gồm chòm sao Huyền Vũ (con rùa đen) với 7 vì sao (từ sao số 8 đến số 14)

- **Tây Cung** ở phương Tây, hành Kim, gồm chòm sao Bạch Hổ (cọp trắng) với bảy vì sao (từ sao số 15 đến số 21).

- **Nam Cung** ở phương Nam, hành Hỏa, gồm chòm sao Chu Tước (chim sẻ đỏ) với 7 vì sao (từ sao số 22 đến số 28).

Tổng cộng 4 cung này gồm 28 sao chia cho 4 tuần lễ (28 ngày) mỗi ngày một sao.

Trước hết, ta hãy tưởng tượng địa-cầu là một quả cầu tròn nằm giữa lòng một cái lồng tròn tượng trưng cho vòm trời xung quanh trên đó định vị trí cho các vì sao. Từ xích-đạo của địa-cầu chiếu thẳng xuống cái lồng vũ-trụ thiên cầu làm thành đường xích-đạo của thiên-cầu (celestial equator). Địa cầu quay tròn theo một trục Bắc Nam xuyên qua hai cực, nhưng trục này không thẳng đứng mà hơi nghiêng về phía Tây Bắc, cho nên sách nói :

Thiên khuynh ư Tây Bắc

Địa bất mãn ư Đông Nam

là ý đó. Vì vậy khi quay quanh mặt trời, địa cầu theo một vòng không trùng hợp với xích đạo thiên cầu mà theo đường chênh $23^\circ 1/2$ Bắc và $23^\circ 1/2$ Nam gọi là đường Hoàng-đạo (ecliptic). Đường Hoàng-đạo và Xích-đạo giao nhau ở hai điểm : Xuân phân (Vernal equinox) cũng là điểm 0 giờ (nửa đêm) và Thu phân (autumnal equinox) cũng là điểm 12 giờ trưa.

Khi lập ra 28 sao gán cho 28 ngày của vòng mặt trăng thì mỗi sao được chia 13° của thiên cầu, nhưng thật không đều như vậy, khác nhau từ trên 1° đến trên 33° . Tỷ như sao Đẩu, mặt trăng phải đi hơn hai ngày mới qua hết được sao này, vì vậy chẳng hạn khi nói là sanh vào ngày sao Đẩu thì thật là không chính xác.

Cũng theo hệ thống này các ngày Chủ nhật bao giờ cũng trùng hợp sao số 4, 11, 18, và 25. Các hành tinh chính trên thiên cầu có độ số như sau :

Mộc Tinh	(Jupiter)	=54°
Hỏa Tinh	(Mars)	=54°
Thổ Tinh	(Saturn)	=56°
Kim Tinh	(Venus)	=33°
Thủy Tinh	(Mercury)	=46°
Mặt trời		=33°
Mặt trăng		=56°

Cộng : 332°

Độ số trên xích đạo thiên cầu của bốn cung chánh :

- Đông Cung, Thanh Long (rồng xanh), hành Mộc, mùa Xuân	=77°22
- Bắc Cung, Huyền Vũ (rùa đen), hành Thủy, mùa Đông	=95°07
- Tây Cung, Bạch hổ (cọp trắng), hành Kim, mùa Thu	=82°97
- Nam Cung, Chu Tước (chim sẻ đỏ), hành Hỏa, mùa Hè	=109°99

Cộng : 364° (lấy tròn)

Đông Cung có sao chánh là Sao Hỏa (Antares) (đùng lăm với Mars, Hỏa Tinh)

Bắc Cung có sao chánh là Sao Hư (B Aquarii)

Tây Cung có sao chánh là sao Mão (Tua Rua; Pleiades)

Nam Cung có sao chánh là Sao Điều (Hydrae)

Mùa Xuân, chòm sao Thanh Long (rồng xanh) gồm :

Số 1 : Sao Giốc (cái sừng của con Rồng), tức sao Spica nằm trong chòm sao Virgo.

Số 2 : Sao Hằng (cái cổ), được coi là sao của Năm mới.

Số 3 : Sao Đê (cái nền nhà), nằm trong chòm sao Libra.

Số 4 : sao Phòng, Scorpionis bắt đầu chòm sao Scorpio.

Số 5 : Sao Tâm, Antares (cũng gọi là sao Hỏa, khác với Hỏa Tinh Mars)

Số 6 : Sao Vi (cái đuôi) Scorpionis

Số 7 : Sao Ky (cái giò), Sagitarii.

Mùa Đông, chòm sao Huyền Vũ gồm :

Số 8 : Sao Nam Đẩu (gọi tắt là sao Đẩu, cái đầu), Sagitarii. Đây là đầu của con rùa.

Số 9 : Sao Khiên Ngưu (Altair), trong chòm sao capricorni.

Số 10 : Sao Nữ (Chức Nữ, Vega)

Số 11 : Sao Hư (Sad-al-Sud), sao này là dấu hiệu của mùa ẩm ướt, một dấu-hiệu tốt lành đối với người Á-rập.

Số 12 : Sao Ngưu (Sad-al-Malik, nằm trong chòm sao Pegasus.

Số 13 : Sao Thất (Doanh Thất = cái nhà) gồm sao α markab và β pegasi.

Số 14 : Sao Bích (Đông Bích = bức tường Đông), Algenib, trong cái ô vuông Square of Pegasus, gồm andromedac, γ pegasi.

Mùa Thu, chòm sao Bạch Hổ (cọp trắng) :

Số 15 : Sao Khuê, chòm sao Pisces

Số 16 : Sao Lâu, chòm Aries. Sao này liên hệ đến mùa gặt hái, cúng cơm mới.

Số 17 : Sao Vị (cái dạ dày), arietis (musca borealis). liên hệ đến kho thóc lúa.

Số 18 : Sao Mão (tức sao Tua Rua = Pleiades). Người xưa cho rằng khi sao này sao động là điềm có giặc xâm lăng, điềm hình phạt.

Số 19 : Sao Tất (Hyades, Aldebaran)

Số 20 : Sao Chủy (Cái mỏ), trong chòm sao Orion (đầu)

Số 21 : Sao Sâm (Betelgeux, Rigel). Chòm sao này sáng và dễ nhận nhất.

Mùa Hè, chòm sao Chu Tước (chim đỏ) gồm :

Số 22 : Sao Tinh (Đông Tinh = cái giếng) (chòm sao Gemini), coi như là cái đầu của con chim.

Số 23 : Sao Quỷ (cái xe ma), chòm sao Cancer, liên hệ đến người chết, chiến trường, binh lính, ngựa xe, và quân dụng.

Số 24 : Sao Liễu, Hydra.

Số 25 : Sao Điều (còn gọi là Thất Tinh, con chim - Alfard)

Số 26 : Sao Trương (cái cung, hydrae).

Số 27 : Sao Dực, (Stars of Crater, Hydra và Contaur). Chòm sao này chạy dài suốt từ 10° Nam đến gần 50° Nam và trong giòng giờ 11 - 12 giờ.

Số 28 : Sao Chấn (ván thành phần một cái xe - Corvus)

Trên đây, nên nhớ rằng các chòm 28 sao Đông Phương không tương đồng với các chòm sao Tây Phương, và một vài ý nghĩa đưa ra chỉ là theo chiêm tinh học đời cổ của Đông Phương mà thôi.

Tây Phương, nói chung các nước Âu và Mỹ châu theo văn hóa Hy-La, dùng tên trong thần-thoại Hy-Lạp để đặt tên cho các chòm sao. Đông Phương (đây chỉ kể các nước theo văn hóa Trung Hoa) đặt trọng tâm vào 28 sao để làm lịch dùng trong nghề nông để sản xuất ngũ cốc cây cỏ. Do đó, mùa Xuân có biểu hiệu con rồng xanh (Thanh Long) đem lại nước cho cây cỏ mọc tốt tươi với màu xanh để tượng trưng cho giai đoạn đầu của một năm. Mùa hè có biểu hiệu con chim đỏ (Chu tước) lấy màu đỏ của khí dương (mặt trời) lên cao độ; trong mấy tháng này trái cây già lớn chín dần có đọng các chất bổ. Mùa Thu có biểu hiệu con hổ trắng (bạch hổ) với màu trắng là màu của thay đổi sát phạt, thay lông đổi lá, gặt hái. Mùa Đông có biểu hiệu con rùa đen (Huyền Vũ) với màu đen là màu của sự tàng phục, chìm ẩn xuống thường đen tối, đêm dài ngày ngắn, cây cối trơ trụi cả lá, thú vật phải ẩn náu để duy trì dương và âm khí, nuôi lại các chất sống để sinh lại khi mùa Xuân trở lại, khi khí dương đủ mạnh để làm nháng tia điện âm áp khiến cho cái vỏ (giáp) phải nứt ra, rở bất xương (Ất) và chồi đâm lên (bính). Đó là tất cả sự huyền diệu của cuộc sống.

Dù theo hệ-thống Đông hay Tây, con người chỉ theo dõi sự di chuyển của tinh tú trong vũ trụ để đánh dấu những thời gian sinh trưởng biến hóa của vạn vật.

Thần-thoại Hy Lạp làm nền tảng cho sự đặt tên các chòm sao, gồm có nhiều nhân vật được thần thánh hóa miêu tả những hoạt động của con người được thúc đẩy bởi sự đam mê cố đọng lại bởi một chữ "tình" nhiều khi có tính chất lãng mạn. Đông Phương thực tế

hơn và muốn đề cao và duy trì trật tự thiên nhiên để khỏi làm xáo trộn sự sống của vạn vật thì phải kiềm chế trong chữ "nghĩa". Do đó, chỉ có hai sao gọi là biểu tượng cho cái "tình" đam mê sôi nổi của trai gái : Sao Khiên Ngưu (Altair) và sao Chức Nữ (Vega). Vì tình mà chàng trai chăn trâu Khiên Ngưu và cô gái dệt lụa Chức Nữ bỏ bê nghề nghiệp được giao phó, vi phạm luật Thiên đĩnh, nên Ngọc Hoàng Thượng Đế giáng phạt đẩy sang hai bên bờ sông Ngân Hà chỉ có nhìn nhau mà khóc, và mỗi năm chỉ được gặp nhau một lần vào ngày mùng 7 tháng 7 :

*Mùng bảy tháng bảy mưa Ngâu
Năm năm ở thước bắc cầu sang sông.*

SOUTHERN HEMISPHERE CONSTELLATIONS

The farther south you go, the more southern stars you can see. At 40 degrees N. latitude about half the southern stars are visible. In southern Florida and Texas the Southern Cross is seen. Southern constellations not thus far described are in a circle (next page) within 40 degrees from the South Pole. They were described first by Magellan and other early observers. Most famous is the Southern Cross, 6 degrees long, pointing to the South Pole. The Centaur, nearby, has two 1st-magnitude stars. A companion to one of them is the nearest star to the earth. The Magellanic Clouds are close companions of our galaxy.

Right: Strip of Sky from North Pole to South Pole



Lý do khóc

Có 3 cụ già góa vợ rất thân với nhau. Các cụ thường họp nhau nhậu nhẹt để quên cuộc sống đơn chiếc. Một bữa kia các cụ nổi hứng lái xe ra xa lộ hóng gió, chẳng may bị tai nạn và cả 3 cụ đều tịch. Vì các cụ khi còn sống đều lương thiện nên khi chết cả 3 đều được lên thiên đàng. Thánh Peter gác cổng thiên đàng đã ra đón, vừa để chào mừng vừa để lập sổ sách. Thánh Peter nói rằng : để tiện xếp ngạch trật, xin các cụ cho biết khi còn sống dưới trần gian các cụ có lãng-nhãng bao giờ không ? Cụ A thưa : Cả đời, con chỉ biết có vợ, không hề lãng-nhãng bao giờ. Thánh Peter rờ sổ ra kiểm soát và thấy đúng bèn mở cửa mời cụ vào và nói rằng : Nước thiên đàng rộng lớn lắm, cụ không thể đi bộ mà xem hết được. Vì cụ suốt đời trong sạch nên ta tặng cụ cái xe Cadillac để rong chơi cho sung sướng. Nói xong bèn ra lệnh cho một thiên thần lái ra cho cụ cái xe Cadillac mới tinh.

Đến lượt cụ B. Cụ B khai rằng : từ khi nhà con mất đi, con có lãng nhãng vài lần, nhưng sau đó đã ăn năn thống hối và không hề tái phạm. Thánh Peter rờ sổ ra coi và thấy đúng bèn mở cửa cho cụ vào và nói rằng : nước thiên đàng rộng lớn lắm, cụ không thể đi bộ mà xem hết được, ta không thể cho cụ Cadillac vì cụ có lãng nhãng, ta xin biếu cụ cái xe máy Honda. Nói xong bèn ra lệnh cho thiên thần dắt ra cho cụ một Honda Nhật Bản cũng mới tinh.

Sau cùng đến lượt cụ C. Cụ C gãi đầu gãi tai một chập rồi khai rằng : Con không được hánh thiện như hai bạn con. Cả đời con lãng nhãng, cả đời con chơi bời tưới hột sen. Mãi gần đây, vì tuổi già sức yếu, gân cốt lỏng lẻo, bút hết mực, con mới thôi lãng nhãng. Tuần trước con đã ăn năn thống hối, đã đi nhà thờ xưng tội. Thánh Peter rờ sổ ra coi và thấy đúng sự thật bèn mở cửa cho cụ vào và nói rằng : ta chỉ có thể cho cụ một cái xe đạp mà thôi. Cả 3 cụ đều được vào thiên đàng, vui vẻ quá sức. Dự tiệc xong thì 3 cụ đi ngủ ngay vì say rượu, rượu ở thiên đàng ngon nhưng

nặng quá. Sáng hôm sau các cụ dậy sớm để bắt đầu chương trình tham quan. Cụ C cỡi xe đạp đi một chập thì tới ngã tư đèn đỏ. Cụ vừa dừng lại thì bỗng thấy Cụ A đang ngồi khóc trong xe Cadillac. Cụ C tiến lại hỏi thăm thì được cụ A trả lời : Chúa ơi, vừa mới đây, tại ngã tư đèn đỏ này, tôi ngồi trong xe Cadillac trông ra thì thấy con vợ tôi nó cỡi xe đạp đi ngang./.



Lý do té xỉu

Từ xưa tới nay, đội lính danh dự gác dinh Nữ Hoàng ở London vẫn được tiếng là bận quân phục đẹp và đứng gác nghiêm chỉnh. Họ đứng ngay đơ như cây gỗ. Dù ruồi bâu kiến cắn họ cũng không động đậy nhúc nhích. Bữa đó hạ sĩ Smith đứng canh. Anh đã đứng nghiêm trong 4 tiếng đồng hồ. Khi sắp mãn phiên gác, tự nhiên anh thét lên một tiếng lớn rồi té xỉu. Anh được mang vào phòng cấp cứu. Sau khi tỉnh lại, hạ sĩ Smith bá cáo như sau : Tôi có viên ngọc quý gia truyền. Đây là viên ngọc của rần. Ai ngậm nó trong miệng thì có thể hiểu được ngôn ngữ loài vật. Tôi đã ngậm nó lúc đứng canh. Khi gần mãn phiên gác thì có hai con sóc từ trên cây bò xuống đất rồi chui vào ống quần của tôi. . . Chúng vừa hát lú lo vù, bò lên phía thất lung. Chúng khen cánh rừng của tôi tươi tốt và hai trái ngọc của tôi vừa đẹp vừa to vừa hấp dẫn. Khen xong chúng...lấy tay nựng nịu vuốt ve. Tôi bị nhột hết sức nhưng vẫn cố gắng làm thinh đứng yên. Bỗng con sóc đực bảo con sóc cái : Nào, cưng ơi, chúng mình ăn trưa nghe. Con sóc cái trả lời : OK, nhưng chúng mình sẽ bắt đầu ăn trái nào trước, trái bên phải hay trái bên trái ? Nghe đến đây thì tôi sợ quá nên đã té xuống đất bất tỉnh.



Thư Bạn

* Thư Tr. Từ-duy-Nhạ (Calif)

Tôi và gia-đình (nhà tôi và 4 con trai) sang Mỹ năm 1984 nhờ con gái là Thanh và chồng bảo-lãnh. Giấy tờ nhận được từ 1979 mà đến tháng 10/84 mới đi được. Trước khi đi chừng ít tuần lễ, Công-an lấy lại thông-hành của đứa con lớn (Thắng, 1942) và cho đi cải-tạo gần 3 năm, nhưng rồi cuộc nó cũng sang Mỹ được vào năm 1989.

Chúng tôi vẫn ở Montclair từ 1986 đến nay.

Đọc những bài của Tý trong "Liên-lạc", tôi nhận thấy văn của Tý nhẹ nhàng và dí dỏm lắm. Và tiện đây, tôi nhờ Tý chuyển lời thăm hỏi của tôi đến các vị trong Ban Từ-Ca: Các Anh Tĩnh, Thọ và Thoại cùng những Trưởng đã thực-hiện phần kỹ-thuật (trình bày và đánh máy điện-toàn quá đẹp, rất chuyên-nghiệp). Chúc các Trưởng vui, mạnh khoẻ để giữ vững sự Liên-lạc trong tinh-thần Baden-Powell giữa các Lão Hướng-đạo V.N. trong thế-giới hiện nay.

Tôi gửi 1 check ...

Tôi đề-nghị lên Ban phụ-trách thành-lập cuối năm nay (hay một năm càng tốt) một danh-sách các HDVN hiện ở rải rác khắp nơi. Mỗi vị sẽ gửi đến "Liên-lạc" chi-tiết về hoạt-động H.Đ. như thí-dụ sau đây:

Từ-duy-Nhạ

sinh 07-11-1915

Đoàn Phan-thanh-Giản (Trường Huỳnh-khương-Ninh):
1933-35

Địa-chỉ: 4733 Kingsley Street #A - Montclair, CA 91763
Têl. 624-6794

Thân chúc ...

* **LIÊN-LẠC.** - Ý-kiến của Trưởng về việc ghi lại lý-lich và hoạt-động H.Đ ngày trước của mình phù-hợp với ý-kiến của nhiều Trưởng, trong đó có sự tôn-thưởng của Trưởng Sáng-lập Liên-lạc: Tr. Trần-văn-Thao. Trưởng nên cho thêm chi-tiết (v.d. công việc làm ở Việt-Nam, bao nhiêu con, cháu v.v...) thì hay biết mấy.
Trưởng tin Trưởng.

* Thư Tr. Lê-nguyên-Bách (Úc-châu)

Các Cụ có thấy chuyện nào cũng có thể liên-quan đến nhau không? Hình như mọi sự đều quay về một mối, tìm được các mối đó là sẽ phăng ra cả một núi lung tung beng. Ta phải bóc thơm cái Ông Lão-tử một phát, vì Cụ Lão đã phát-mình ra trăm thứ đi dân từ 64 Quê đến Bát-quái, Từ tượng, Âm-dương rồi đến các nguyên-thủy... Chỉ là Một.

Tôi lấy một ví-dụ vẫn tắt như thế này: H.Đ.V.N. ta mà có được đôi chút tiếng tăm thế này là do ta có Phong-trào Hướng-đạo tại Việt-Nam. Mà vì có PT. H.Đ. tại VN nên H.Đ.V.N. Hải-ngoại mới theo vết cũ mà hoạt-động; mà hoạt-động được là nhờ còn cái gốc cổ-thụ là Trần-văn-Khắc. Mà Khắc ta có đất đứng (hay ngồi: Đất Ta, Ta ngồi!) là nhờ Canada cho dung thân.

Từ đó phăng lần trở lại, thì nhờ có Canada mới còn Cụ Khắc. Còn Khắc nên còn HDVN/HN. Còn HDVN/HN nên chúng ta mới có được dịp may mắn như thế này.

Đến đây, Các Cụ không hiểu gì những điều tôi nói đâu. Tôi loanh quanh mãi để đi đến điều muốn phet ra với Các Cụ là anh em ta nhớ ơn Cụ Khắc thì phải đề cao Cụ, làm cho cả ngoại-quốc biết Cụ.

Do hăng tiết vịt như thế, tôi đã viết thư cho bố Thủ-tướng Canada nhà Cụ để kể lể các ơn của Khắc ta với HDVN/HN, tức là cảm ơn Canada đã cứu-mang Cụ, đã góp phần vào việc tái-sinh HDVN ở Thế-giới. Tui cũng khoe rằng Cụ Khắc nhà ta thanh-xuân nay đã 90 mà vẫn không quên đàn em, đàn con, đàn cháu, đàn cháu v.v...

Tui không biết nhân danh cái gì mà kể lể với Thủ-tướng Canada, nên phải xưng liêu là tên HDVN già nhất Úc-châu, muốn nhờ Thủ-tướng Canada chúc thọ giùm Tổng Thủ-lãnh Đại-Ca.

Chưa biết Ngài Thủ-tướng Canada phản-ứng ra sao, nhưng tui lật đật viết 2 thư:

1/ cho Các Cụ biết mà tán-đồng cho cử-chỉ liêu lĩnh này.

2/ cho cháu Thu (con Tr. Khắc) để cháu liệu bài chống đỡ đùm, nếu Tổng Thủ-lãnh nổi cơn thịnh-nộ vì tui đã phạm vào sự khâm-cung cố-hữu của đàn anh chúng ta.

Thế thôi...

Hôn Cậu (à quên, Cụ) 1 vạn nghìn sáu trăm ba mươi tám cái.

* **LIÊN-LẠC.** - Thư Trưởng Bách,

Việc làm của Trưởng quá hay, nửa mà ít ai nghĩ đến, không rõ Ông Thủ-tướng Canada đã trả lời chưa? Nếu có trả lời rồi thì thế nào cũng gửi cho Trưởng Bách một bản sao "để kính tường", nếu không trả lời thì năm 1993 (hết nhiệm-kỳ) thì cho nghỉ việc, dân Mít ta ở Canada hè nhau mà không bỏ phiếu cho ông ta nữa. phạt về tội "thiếu lịch -sự". Chắc Trưởng cũng đồng ý? Kính mến Trưởng.

* *Thư Tr. Nguyễn-hữu-Lãng (Tây Đức)*

Mãi hôm nay đọc báo Ngày nay (Houston) mới biết tin Anh Tý mất. Buồn quá, phát khóc lên khi có tin ấy. Tôi không ngờ, đọc đi đọc lại xem có đúng vậy không. Tại sao thế? Bệnh gì mà nhanh chóng vậy? Ban Biên-tập mất một cột trụ nhân-tài "đi đóm".

Tôi muốn phone ngay chia buồn với Chị Tý mà không có số phone, đành viết thư vậy.

Ban Biên-tập có 4 người, nay mất một thì tinh-thần cũng kém đi phần nào. Đời là vậy đó. Ta phải can-đảm lên. Thấy anh Tý vui tính, viết hay, đi đóm nên tôi gọi là Tý Đi Đóm, viết tắt là Tý D.D. Anh kêu trời vì 2 chữ D.D. thì Anh Voi già gọi là Tý Xuân Mãi, đúng như danh-thiếp của Anh ấy bên Canada. Tôi thấy hay, thêm 1 chữ Mãi nữa thành ra "Tý Xuân Mãi Mãi" và tặng Anh bài thơ sau:

*"Xuân chẳng những chỉ mỗi năm ba tháng
Xuân là nguồn tươi sáng của muôn vàn
Chẳng bận lòng phú quý với bần-hàn
Xuân ở sẵn trong lòng ta lai láng.
Xuân ở giữa Mùa Hè khi nắng rằm
Giữa mùa Đông tuyết lạnh ánh trắng mờ
Giữa mùa Thu gió mát giấc mơ mơ
Giữa những lúc Xuân về hoa nở rạng
Lúc già nua cũng như ngày trai tráng
Xuân luôn luôn lai vãng ở lòng ta
Dưới vòm trời Xuân đẹp, rộng bao la
Yêu Hưởng-đạo, yêu "Tý Xuân Mãi Mãi".*

Không biết Anh Tý đã nhận được bài đó của tôi chưa? Tôi đang mong thư Anh trả lời thì có tin Anh từ bỏ anh em đột ngột. Thật đau phát khóc lên. Tôi thương Anh ấy quá! Đang hẹn gặp nhau ở Le Breuil, Pháp năm 1993.

Ôi! Đời là vậy đó!

Trăm năm nào có gì đâu

Chẳng qua một nắm cỏ khâu xanh rì.

Anh làm ơn nói Chị Tý là tôi phân-ưu cùng Chị và gia-đình. Tôi cũng đau xót phát khóc lên khi xem tin trên báo.

Chúc Ban Biên-tập từ LLTTBP giữ vững tinh-thần và "Gồng mình" thêm chút nữa để làm phận-sự VÁC NGÀ VOL.

Thân ái chúc...

* **LIÊN-LẠC.**- Cảm ơn Anh Cả thông-cảm nỗi buồn ghé thăm của 3 anh em chúng tôi, xin Anh xem bài: "Anh Tý ơi!" của tui tui thì biết.

Dù sao, anh em sẽ cố gắng giữ vững tinh-thần như lời khuyên bảo của Anh.

Có thêm Quý A. Thường, A. Thiết, cháu Phú (con trai út của Anh Mai-xuân-Tý, xem như Alexandre Dumas Fils ngày xưa đó).

Cần sự cố võ của Anh.

Kính mến.

* *Tr. Nguyễn-xuân-Mộng (Sacramento, USA)*

... nhờ Bản tin, chúng tôi mới biết tin Trưởng Mai-xuân-Tý đã ra người thiên-cổ. Chúng tôi rất xúc-động và rất sững sốt trước tin đột ngột này. Chúng tôi liền viết thư qua Chị Mai-xuân-Tý để thăm hỏi và phân-ưu. Sau đó tôi điện-thoại Trưởng Đoàn-văn-Thiệp để hỏi lý-do và được Trưởng Thiệp cho biết rõ.

... Nhân tiện xin gửi đến Anh ít "xăng nhớt" góp cho chiếc xe Liên-lạc có sức mà chạy đều, và cũng xin gửi tờ lịch đối-chiếu dương-lịch và âm-lịch của năm 1993 - năm Quý Dậu - để đóng góp vào Bản Tin Tết Quý Dậu và tặng các Trưởng, nhất là các Trưởng Lão-thành còn quan-tâm đến những ngày lễ, Tết và Kỵ giỗ V.N. để khỏi phải đi tìm kiếm đâu xa...

* **LIÊN-LẠC.**- Bản đối chiếu Âm-lịch và Dương-lịch 1993 rất quý, xin đăng trong Bản tin số Xuân Quý Dậu này. Cảm ơn Anh chị đã bơm xăng cho Liên-lạc lần thứ 2, nếu Trưởng đọc-giải các nơi chu-đáo như Trưởng, thì Liên-lạc sợ gì mà không thêm số trang. Cần sự tiếp tay của Trưởng, nhất là kinh-nghịem của chính bản-thân Trưởng:

- Tuổi Trưởng khá cao (bằng Ngựa này)
- Điều-khiển các Chú trẻ
- Cách đào tạo Trưởng coi đơn-vị HCVN
- Liên-lạc với B.S.A.
- Những khó khăn trở ngại v.v....

Đây là xin ... "vô phép" gợi ý, còn tùy Trưởng. Trông lắm. Thân ái.

* *Thư Tr. Nguyễn-văn-Thuật (Uc-châu)*

Em rất cảm ơn Trưởng về Bản tin Liên-lạc tháng 10/92. Nỗ-lực của Quý Trưởng thật đáng khâm-phục. Cũng như Quý Trưởng và các anh chị em ở nơi khác, chúng em ở Úc rất mong Quý Trưởng trong nhóm chủ-biên luôn được dồi dào sức khỏe để công việc được dài lâu.

Mới rồi em được Chị Đỗ-quý-Toàn và Tr. Nguyễn-trọng-Phu tin cho hay Tr. Mai-xuân-Tý vừa qua đời. Em nghe qua rất bàng hoàng vì ai có thể ngờ một người vui vẻ và có vẻ khỏe mạnh như Tr. Tý lại sớm rời bỏ anh em. Chắc Quý Trưởng trong Bản tin Liên-lạc và Canada còn buồn nhiều hơn tui em vì Quý Trưởng có nhiều kỷ-niệm với Tr. Tý. Nhưng mà làm sao có thể khác hơn được, như trong điệu-văn của Trưởng đã đọc thay mặt BTV/HĐTƯ.

... Cũng xin Trưởng đặc-biệt chuyển lời chia buồn của chúng em ở Úc đến Chị Tý và gia-quyển.

* **LIÊN-LẠC.**- Thành thật cảm ơn những lời thăm hỏi và khích-lệ anh em Ban phụ-trách Liên-lạc.

Đã gửi 2 tấm hình qua Trưởng rồi, tiếc là gia-đình Chị Mai-xuân-Tý tìm mãi không có tấm hình nào mặc đồng-phục chững chạc riêng một mình cả, đành gửi hình chụp chung vậy. Hơn nữa, Tr. Tý có một máy chụp hình rất đẹp, vì có máy đẹp nên chỉ

chụp thiên-hạ, ít khi có hình mình trong ấy.
Mình có chuyện lời chia buồn của Trường và anh em HĐ
Úc-châu đến Chị Tý rồi, Chị Tý khi đọc đến đoạn này chắc sẽ
nhớ lại.
Số 3 anh em còn lại đang gồng mình lo số Tết Liên-lạc, có
Mai-xuân-Phú (con trai Tr. Tý) sẽ sung vào Ban kỹ-thuật phụ
với các chú bác, thay BỐ. Đáng hoan nghênh vô cùng.
Hẹn gặp lại Hè 1993 tại Pháp, cùng với phu-nhân!
Thân.

* Thư Thi-sĩ Tuấn-Việt (Seattle - Oregon)

Trước hết chúng tôi xin gửi lời chia sẻ niềm thương tiếc
cùng Quý Ban đối với cố Huỳnh-trưởng Mai-xuân-Tý, một
cột trụ của Ban Phụ-trách Bản tin Liên-lạc, đã vĩnh-viễn ra
người thiên-cổ, nhường lại trọng-trách cao đẹp cho ba vị
tiếp-tục gánh vác.

Xin gửi đến Quý Ban mấy bài thơ, góp phần vào Liên-lạc
số 5. Thấy số 5 phát-hành vào dịp Noel, nên tôi gửi đến Quý
vị bài thơ đặc-biệt tinh-thần Giáng-sinh (vì có nhiều H.Đ.S.
và Trường là người công-giáo). Nếu Quý vị xét thấy hợp với
Bản tin Liên-lạc thì đăng, bằng không thì thôi.

Xin nêu 2 đề-nghị:

- Khi đăng trả lời thư của Trường nào thì, nếu không trở
ngại, xin đăng luôn cả địa-chỉ của Trường đó, để Anh chị
em các nơi có thể dễ dàng thư từ liên-lạc với nhau, hoặc
gửi mua sách báo H.Đ.

- Đề-nghị sưu-tầm các bài của Tr. Mai-xuân-Tý đã viết cho
các báo H.Đ. khắp nơi để in thành một cuốn, dành để
tưởng-niệm vào dịp nào đó (như ngày kỷ giỗ năm đầu của
Tr. Tý). Khi đã sưu-tập được rồi thì thông-báo ý định đến
các nơi, kêu gọi sự tiếp tay chung để có tiền in, chắc chắn
ai cũng sẵn lòng làm một nghĩa-cử tụy đối với người
quá-cổ.

Kính chúc ...

* **LIÊN-LẠC.** - Cám ơn những bài thơ của Trường, xin đăng
hết, không sót bài nào, vì rứa nên Trường đã đoạt chức vô-dịch
và Thơ do Hội-dồng Giám-khảo Liên-lạc chấm đó! Mừng
Trường.

* Trường Tuấn-Việt

Cám ơn bản sưu-tầm "vănng ngày Tết Nguyên-đán, từ 1991 đến
2020" do Trường gửi. Đã đăng trong Bản tin này, cùng với Bản
đổi chiếu Dương-lịch và Âm-lịch (do Tr. Nguyễn-xuân-Mộng
gửi).

A. té ra Trường là một cựu đoàn-sinh H.Đ. ở Ninh-bình, rứa mà
mấy lâu nay nín khe, không chịu lên tiếng!

Muốn trốn quân-dịch phải không?

Lý-lịch này do Quân-cảnh Mai-Liệu sưu-tra vừa phát-giác đó.
Dù sao, cũng đã có giạt giải vô-dịch rồi (đăng ở số Liên-lạc
này), có tội cũng sẽ được giảm khinh.

Trường có nêu ra 2 đề-nghị, xin Quý độc-giả Liên-lạc cho biết

ý kiến, xem đây như là vấn-đề nêu ra, đợi đáp-số. Liên-lạc sẽ
chịu theo ý kiến chung.

Thân ái.

* Thư Tr. Mai-liệu (Fresno)

- Rất đau buồn khi được tin người anh em họ Mai của tôi
đột ngột vĩnh-viễn ra đi...

... (thư khá dài)

và Thi-sĩ Tuấn-Việt là một cựu đoàn-sinh H.Đ. (Ninh-bình)
chứ không phải là "thân-hữu H.Đ."

... Tháng 8 vừa rồi trong dịp xuống Orange Cty giúp Trại
Dự-bị Tráng, tôi và bà xã có ghé thăm Tr. Phan-như-Ngân:
"Người" có vẻ hồi-phục sức khỏe khá nhiều, sắc mặt hồng
hào và rất hoan-hỉ khi gặp chúng tôi, nhưng vẫn còn phải
dùng xe lăn để di-chuyển, chưa nói (trở lại) được và trí nhớ
chưa hồi-phục được mấy. Khi nói chuyện tôi phải viết lên
giấy: anh đọc xong thì gật hoặc lắc đầu (hoặc xua tay) để cho
biết là hiểu hoặc không hiểu. Chị Ngân phải làm "thông
ngôn" để giúp chúng tôi nói chuyện với Anh, và giữ chúng
tôi ở lại ăn cơm chiều tối mới trở về Orange Cty.

Hồi này tôi và bà xã (từ sau Trại Dự-bị Tráng nói trên) bị sút
sức rất nhiều, bệnh phong thấp bộc phát mạnh làm đau nhức
nhất là 2 chân (có lúc phải chống gậy để đi lại trong nhà) -
riêng tôi trí nhớ cũng bắt đầu sút kém nên không dám
"chuẩn-bị giấy bút" để viết hồi-ký H.Đ. như Liên-lạc đòi hỏi.

* **LIÊN-LẠC.** - Hết sức sung sướng khi đọc lại nét chữ của
cây cổ-thụ họ Mai. Tuân lời, nên không dám trích đăng toàn
bức thư, riêng những khuyết-diểm của Liên-lạc một phần vì sơ
ý, phần vì không dò lại nên xảy ra những lỗi lầm trên. Còn bài
nói về Tr. Võ-thành-Minh thì có hơi quá xa sự thật, nhiều anh
em viết thư về cũng cho hay như Trường đã nhận xét.
Mọi sai lầm, Liên-lạc xin nhận lãnh đủ và xin hứa sẽ chú ý hơn.
Xin cám ơn Trường cho biết thêm sức khỏe của Trường Ngân.
Tr. nói trí nhớ của Trường bắt đầu sút kém: Liên-lạc nhất định
không đồng ý, vì trong thư Trường có những nhận xét vô cùng
chính-xác, nhất là về Lịch-sử của Phong-trào H.Đ., hoạt-động
của một số Trường kỳ-cựu, những sự việc, thời-gian, Trường
còn nhớ rất rõ; do đó, Liên-lạc không chịu buông tha Trường
dầu. Xin Trường lấy giấy bút ra là vừa, kéo sau này không còn
ghi được thì dám hậu-sinh mất nhớ đó. Chị Liễu ơi! nhờ Chị
giục thêm cho nhé!

Ghi thêm: Như Trường đã hứa trong buổi điện-đàm sáng chủ
nhật 0-11-1992, xin Trường gửi hồi-ký của Trường để đăng lần
lần. Có hình ảnh càng quý. Thêm lần nữa Ngựa C.K. xin nhận
những khuyết-diểm đã vấp phải.

Chuyện cũng lạ: Bài do P.K. Phụng viết, gửi qua cho Anh Đường.
A. Đường đã đọc kỹ, cho là hay, gửi qua cho M.X. Tý, Tý đọc
cũng thấy hay chuyển đến Ngựa, Ngựa đọc, chuyển cho 2 Anh
Tĩnh và Thọ đọc trong phiên họp hàng tháng, đồng ý đăng,
chuyển đến Anh Thường để đánh máy, rứa là yên chí lớn rồi,
ai dè gặp nhà ngôn-ngữ-học Mai-Liệu, moi ra không biết bao
lỗi, mà lỗi nặng mới chết chứ!

Lần sau xin ráng và cố gắng nhiều hơn.
Kính mến.

* *Thư Tr. Đan-dức-Cường (Toronto)*

... Anh Tý mất thật buồn. Ở đất khách quê người, được tin một đồng-hương, lại là một Huynh-trưởng H.Đ. có liên-hệ với mình, được thường-xuyên đọc bài viết trên báo, bỗng-nhiên ra đi không khỏi gây nhiều xúc-động. Em đã vậy, đủ cảm-thông niềm thương nhớ của Tam-Trụ còn sâu xa biết bao ...

Hồi đầu tháng 7 vừa qua, em đi thử máu còn thấy cholesterol tăng kinh-khủng, vượt gần 2 lần limit, cả cholesterol và triglicéride. Bác-sĩ cho uống Lipidid ngày 2 viên, 200 viên. Ngạc nhiên hết sức, em ngồi tự thẩm-vấn kỹ lưỡng về đồ ăn uống của mình, mới phát-giác ra rằng: 1 năm đi học ESL ban sáng, thường vội nấu 1 gói mì của Đài-loan hoặc Singapore, ấy là trong gói mì em đã loại gói đầu không cho vào, nhưng nhớ lại rằng loại mì này họ nấu chín trong dầu, mà mấy anh Ba Tàu hẳn phải rất hà-tiện, đầu có chịu thay đầu luôn luôn (mỗi lần cả mấy futs, ít đầu), nên đầu chiên lên nó bốc hơi thành độc. Do đó, em phải bỏ mì gói liền, bỏ luôn cả fromage, trứng, các loại đồ chiên như khoai chiên, đậu rán v.v..., em uống có 100 v Lipidit, 2 tháng sau đi thử lại, thấy ngay cholesterol xuống dưới mức bình thường, mà tension artérielle chỉ có 12/7 (trước kia 13/8 thôi).

Vậy thì xin báo cáo quý Cụ "chớ" xài mì gói ăn liền, bất cứ Ba tàu, Nhật, Korea gì cũng thế. Cá rán (chiên) dòn ăn trong mùa lạnh này có hấp dẫn đến đâu cũng "chớ" động vào.

(thư dài 4 trang, tạm đành lại)

Em đã được báo Liên-lạc. Cảm ơn các Anh nhiều; đọc mới thấy tờ báo cần-thiết và hữu-ích biết bao nhiêu cho các Anh Hùng Thấm Mệt trong những năm tháng hưu và hui quạnh, được sống lại ít giờ trong tình anh em nhiệt-thành và chân thật ngày xưa..

TB.- Từ 2 tháng nay, nghe lời khuyên của 2 Anh, gia-đình em đã ăn gạo lức, lúc đầu mua 86c, sau cháu Nghĩa tìm được chỗ mua có 55 cents/pound. Từ 1 tháng nay em thấy có bán thứ cám và mọng lúa mì em cũng mua về. Sáng nấu cháo với lúa mạch (Oat) và đường cục vàng. Cám họ bán 99 cents 1 gói 800 gr, germe bán 99c/gói 600 gr. Cám có nhiều fibre. Germe có nhiều vit. E, họ quảng cáo là tốt cho người già lắm.

* **LIÊN-LẠC.**- Thư này Trưởng Cường gửi cho Tr, Thọ, vì có nhiều ý kiến thực-tiện và kinh-nghiệm bản-thân nên Liên-lạc xin nêu ra đây để Quý Trưởng tùy nghi.

Thư này đến hơi trễ, nếu đến sớm mà Trưởng Tý nhà ta ăn theo kiểu này thì ngán chỉ bệnh tim! Nói rửa chớ Cụ Tý nhà ta đâu có chịu tu ... ăn!

Thành thật cảm ơn Trưởng Cường.

* *Thư Tr. Trần-trung-Hợp (Milwaukee-Hoa-kỳ)*

Được tin Trưởng Tý đột ngột từ-trần, em thấy buồn vì mất đi một Huynh-trưởng thường mang nụ cười n. iêm vui đến cho mọi người vui sống. Nhưng có lẽ Quý Trưởng trong Ban Phụ-trách Liên-lạc còn thương tiếc Trưởng Tý nhiều hơn em, vì mất đi một Trưởng hăng say, tích-cực giữ vững tờ Liên-lạc bấy lâu nay.

Lần cuối, cùng Trưởng Tý trong Họp Bạn Thăng Tiến III San Jose 1990, hai anh em đã gặp lại hàn-huyên thân-mật như 20 năm trước tại Hội-quán 18 Bùi-chu, Saigon. Rồi 20 năm sau, Trưởng Tý không còn cho em gặp thêm 1 lần nữa, mà chỉ còn thấy hình ảnh Trưởng Tý đang tặng quà Tr. Khắc in trong Liên-lạc số 4.

... Em xin gửi lời kính thăm Trưởng và gia-đình. Cho em gửi lời thăm tới Anh Thọ và Chị Năm, Anh Thiệt và Quý Trưởng trong Ban phụ-trách Liên-lạc.
Kính chúc...

* **LIÊN-LẠC.**- Thành thật cảm ơn Trưởng đã thăm hỏi anh em trong ban Phụ-trách và những cảm-tình đặc-biệt đối với Trưởng Tý.

Đã ghi thêm, danh-tính và địa-chỉ của Trưởng Sơn và Trưởng Hùng để gửi Liên-lạc, kể từ số 5 trở đi (*Xuân Quý Dậu*). Công-tác đặc-biệt này do Anh Cả Nguyễn-văn-Tinh đảm-trách. Yên chí lớn.

Nhớ chuyện HĐ ngày xưa, thử viết bài đăng vào Liên-lạc cho anh em đọc cho vui.

Đừng khiếm-tốn từ chối nghe.

Thân ái.



SỔ VÀNG

- | | |
|---------------------------------|---------------------|
| 1.Tr. Nguyễn-Nam (Philadelphia) | \$50 US |
| 2.Tr. Nguyễn-Khắc-Tiếp (Úc) | \$20 US |
| 3.Tr. Nguyễn-Kim (Ottawa) | \$50 Can |
| 4.Tr. Phạm-Quý-Minh (MN) | \$20 US |
| 5.Tr. Nguyễn-thành-Cung | \$20 US |
| 6.Tr. Nguyễn-xuân-Mộng | \$20 US (lần thứ 2) |
| 7.Tr. Phạm-Quang-Lộc | \$20 US |
| 8.Chị Lê-văn-Ba | \$20 US (lần thứ 2) |
| 9.Chị Phạm-Quỳnh-Châu | \$50 US |

(Khóa sổ ngày 20-11-1992)

* *Thư Tr. Nguyễn-khắc-Tiếp (Úc-châu)*

Đầu thư, tôi là Tiếp, xin chúc các Anh và Đại-gia-đình Hưởng-đạo vui, mạnh, thuận-lợi và thanh-thản Thăng tiến, báo LIÊN-LẠC càng ngày càng mạnh để nối vòng tay các anh chị em và các cháu toàn-cầu thành một vòng lớn rộng. Xin thành thật cảm ơn các Anh đã gửi báo cho tôi và tôi cũng tin để các Anh rõ, sau khi đọc xong tôi có chuyển cho các em để đọc và chuyển đến tay các em khác còn ở Hưởng-đạo, hay vì sinh-kế, hoàn-cảnh không còn tiếp-tục được.

Trước đây, tôi ở Đoàn Gia-long ở Hà-nội, do Anh Trần-văn-Tuyên làm Đoàn-trưởng trong thời Anh Đạo-trưởng Hoàng-đạo-Thúy (nay tôi đã 77 tuổi). Con trai tôi cũng có đi Hưởng-đạo một thời-gian, như vậy chúng tôi ảnh-hưởng sâu đậm về Hưởng-đạo nhiều lắm.

... Miền Nam Úc-châu có 3 đoàn, 2 đoàn rã đám, còn 1 Đoàn hầu như sinh-hoạt nhiều về bên Nhà thờ hơn; kể như còn thoi thóp.

Mấy năm về trước, nhân chuyến đi Sydney Họp Bạn Quốc-tế, tôi và Anh Nguyễn-Si-Yên có đi cùng 2 Đoàn tham-dự. Khi đến Victoria họp các bạn ở Úc, tôi có được gặp anh Nguyễn-thanh-Viêm. Chúng tôi có hàn-huyên với nhau 1 đêm.

Chúng tôi định lập đoàn Lão-niên ở Nam Úc, không may 2 Đoàn Thanh-niên không hoạt-động nên Lão-niên có chừng 4, 5 người cũng không làm ăn gì được, một số mất kém không lái được xe, 1 Anh lái được thì lại theo con về Sydney nên đành chịu thua. Nhưng lúc đọc tờ Liên-lạc lại thấy mình như muốn thức dậy mà vùng vẫy một chút, thấy máu trong người còn chảy nóng Các Anh ạ.

(tạm gác 1 đoạn dài)

Xin lỗi các Anh, tôi mãi đồng dài lắm nhằm cũng vì cái tuổi cổ lai hy đó. Có cái việc chính là gửi money order hai chục tiền Úc (\$20 US) để các Anh thêm dầu cho máy Liên-lạc chạy.

Một lần nữa, kính thăm tất cả các Anh Chị cùng quý quyến và báo Liên-lạc vui, mạnh và thành-công thuận-lợi.

* **LIÊN-LẠC.** - Đọc thư của một cây cổ-thụ Hưởng-đạo, cùng trang lứa với Tr. Mai-Liêu, Tr. Trần-văn-Thao... Chắc Quý Trường phải biết nhau nhiều.
Xin cảm ơn sự tiếp-viện của Trường, với sự hỗ-trợ đều như Trường thì Liên-lạc không đến nỗi sập tiệm.
Lần lần, xin Trường nhớ lại đoạn đường ngày xưa, ghi lại cho anh em H.Đ. đọc thì quý lắm.
Khi anh em đọc 1 đoạn trong thư Trường viết: "Khi đọc Liên-lạc, thấy mình muốn thức dậy mà vùng vẫy, máu trong người chảy nóng", anh em Ban phụ-trách sung sướng lắm, vì đã đi đúng hướng, mong "hâm" lại chút tình H.Đ. để được ấm hoài, nhất là nơi quê người.
Nếu 5 Trường Nhóm Lão-niên của Trường ở Úc châu muốn nhận báo Liên-lạc, xin quý Trường ấy biên thư cho địa-chỉ, Liên-lạc sẽ gửi đến tay ngay.
Xin thưa: Liên-lạc ra mỗi năm 4 số: Xuân, hạ, Thu, Đông. Mỗi số trên dưới 30 trang. Riêng số Xuân sẽ dày hơn chút ít.
Kính chào Trường và trông thêm tin.

* *Thư Tr. Nguyễn-thanh-Viêm (Úc-châu)*

... Hôm nay Viêm dậy sớm hơn mặt trời để có thì giờ đánh máy và viết vài đề-tài cho tờ Liên-lạc. Bây giờ là mùa đông ở miền Nam bán-cầu nên Viêm hướng về Canada để tìm chút nắng hồng và tình nồng. Trong thời-gian qua, Viêm có nhiều tin vui phấn-khởi là gia-đình con gái, có chồng và 2 con mới qua đoàn-tụ với gia-đình Viêm, như vậy là tất cả con cháu nội ngoại của Viêm (5 trai + 2 gái + 8 cháu nội ngoại) đều đến nước tự-do.

Viêm xin gửi theo đây một bài thơ, một câu chuyện vui và 2 tài-liệu sưu-tầm để trình Ban Biên-tập tùy-nghị xử-dụng. Nếu cần bớt, thêm câu nào khoản nào thì quý Anh phú-chính cho, Viêm thành thật cảm ơn.

Viêm gửi cầu may \$US bạc mặt, mong tiền đến tay Anh, và nếu cách gửi này mau, ít phiền bên gửi cũng như bên nhận thì Viêm sẽ theo dấu đi đường này mà tiếp-tục.

Đầu tháng 7/92, Viêm nhận được Liên-lạc đẹp về hình-thức, phong-phú về nội-dung. Viêm mới đọc vài trang khi đi xe bus, lúc đến BUS STOP quên mãi đến tối mới nhớ. Vậy nếu có thể, Anh gửi cho Viêm tờ khác, để xem cho đầy đủ và lưu-niệm cho đủ số. Thân kính cảm ơn trước.

Do tờ Liên-lạc, nhiều bạn ở Mỹ có lời hỏi thăm và mừng Viêm có đôi mắt sáng, trông xa trông rõ, khỏi mang kính cận-thị.

Thân kính chào.

* **LIÊN-LẠC.** - Hoan nghênh các bài của Trường trong phiên họp vừa rồi, Hội-đồng giám-khảo đã cấp "giải vô-dịch bài vở" cho Trường rồi đó, ráng mà giữ lấy, viết bài nhiều vào, kẻo năm tới sẽ bị người khác đoạt coupe!!! Ráng lên!

Cách gửi \$US như Trường đã gửi (tiền mặt) rất tiện cho các QG như Âu-châu, Úc-châu.

Thân kính.



GÓP VUI

Bản tin Liên-Lạc nhận được tin vui: Trường Nguyễn-thanh-Viêm (Úc-châu) sẽ làm lễ Thành-hôn cho Thứ-nam là Nguyễn-Nghĩa-Thanh đẹp duyên cùng Cô Mai Thị Thùy-Trang, Trường-nữ của Ông Bà Mai-Trung-Niên (Việt-Nam).

Hôn-lễ được tổ-chức vào ngày Chủ-nhật 29-11-1992 tại Brisbane (Úc-châu).

Nhân dịp này, xin thành-thật nâng ly Rượu Mừng (qua không-gian) góp vui cùng hai họ NGUYỄN MAI và chúc hai cháu Nghĩa-Thanh + Thùy-Trang thật nhiều Hạnh-phúc và sớm có Sói Con hay Chim Non để Ông Nội được thêm vui.

Ban phụ-trách Liên-Lạc

* *Thư Tr. Nguyễn-ngọc Nam (Philadelphia)*
(thư đề ngày 03-09-92, gửi Anh Thọ)

... Tôi bận quá nên hôm nay mới viết thư thăm Anh được
... Thành thật xin Anh thứ lỗi.

Tôi xin gửi kèm theo đây US \$50 (tiền mặt) để nhờ Anh tặng
Bản Tin Liên-lạc.

Cám ơn Anh đã cho tôi biết Trần-quốc-Hùng đã chết. Tôi
gặp Hùng lần cuối vào năm 1956 khi còn làm ở Ủy-hội
Quốc-tế. Việc thành-lập Hội Ái-hữu cựu Tráng, Thiếu, Ấu
Đạo Kiểm-Hồ cũng là một ý-kiến hay. Nếu các Anh Chị gặp
nhau ôn lại kỷ-niệm và hoạt-động cũ thì đó là điều thích
thú. Tôi sẽ nói chuyện với Anh Vinh. Anh chị đã về thăm
Việt-Nam chuyến nào chưa? Tôi thì chờ tới khi có bang-giao
chính-thức mới tính chuyện.

Ở chỗ tôi sắp sửa có lớp thứ hai về Youth Leadership
Program. Nếu anh muốn tổ-chức một lớp cho Thiếu-sinh
V.N. ở Montréal thì cho tôi biết. Tôi có thể giúp được.

Chúc

Thân mến.

* **LIÊN-LẠC.** - Thành thật cảm ơn ý-kiến của Trường đã nêu
ra. Bài "Chương-trình Huấn-luyện giới lãnh-đạo Trẻ" sẽ xin lần
lượt đăng vào Bản tin Liên-lạc.

Trường tuổi hạc đã cao mà còn chịu khó sưu-tầm để viết bài
đăng báo. Giá mà được Trường viết cho Liên-lạc vài bài về đời
sống Hướng-đạo của Trường ngày xưa thì hay biết mấy.
Rất trông đợi. Kính.

* *Thư Tr. Trần-văn-Thao (Cali)*

... Không dám viết cho Thoại và Tĩnh, vì hai tên này lười
hay bận, nhiều khi hứa sẽ viết mà chẳng bao giờ viết cho
mình cái thư nào cả.

... Tôi vừa được Chị Ba cho biết giờ giáp năm của Anh Ba
rất long trọng và tháng Octobre này Chị Ba và người con
traai sẽ về làm giỗ cho Anh ở tận quê nhà V.N. nữa.

... Đã 3 tháng nay, không có tin của Ngân, nghe đâu Anh đã
khá bình thường và đa đê hồng hào lắm.

... Tôi bây giờ rồi rã, ít bận như trước, nên vẫn bới việc ra
mà làm.

1. Tôi đang tìm tài-liệu viết một tập Lịch-sử của H.Đ. V.N.
có ít nhiều chi-tiết, hơn là hồi-ký của mỗi người. Tôi xin
nhờ các Anh hay Anh nào có thể cho tôi xin:

a) Vấn tất về Họp Bạn Thế-giới ở Úc châu và Đại-Hàn vừa
rồi. Các Anh cố giúp tôi, cám ơn nhiều.

2. Tôi vẫn định làm cái việc đã bàn với các Anh trước đây:
Xin người viết 1 tấm ảnh 1/2 thân 6 x 9, và tóm tắt
sinh-hoạt H.Đ. của đời mình từ khi tuyên hứa đến nay.
Từ nay về sau, các anh sẽ tự thêm lấy.

* *Lại thư Tr. Trần-văn-Thao (Cali)*

Đã lâu, lâu lắm. anh em ta không có thư cho nhau, vì tôi
biết Anh quá bận.

Hôm nay viết gửi đến Anh bức thư này, thư chia buồn với
cái chết của Anh Mai-xuân-Tý, một cây chọc cười dùng làm
liều thuốc châm-biếm có ý nghĩa.

... Chắc Chị Tý buồn lắm, như Chị Ba năm ngoái. Tôi đã viết
thư riêng chia buồn với Chị Tý và tang-quyển, còn đây là bức
thư chia buồn chung.

* **LIÊN-LẠC.** - Tôi lỗi Ngựa này to quá, xin Hội-đồng Rừng
sửa lại là "Ngựa lười", và xin trả CK (chịu khó) lại cho Hội
Rừng.

Trường đã đoạt giải vô-dịch kỳ này rồi, xin ăn khao đó!
Tài-liệu về H.Đ. Úc châu, Em sẽ gửi đến Trường, còn Trại Họp
Bạn Đại-hàn vừa rồi, Chú Lê-Phục-Hung ở Toronto có, khổ của
nhà Chú này, thứ gì cũng có trong đó. Con người đa-năng
đa-hiệu.

Bây giờ đã là 1g30 sáng, viết mấy giòng này để sáng mai đưa
cho Colonel Thiết đánh máy, để kịp hộp cuối tháng đem đi in
cắt, dán, vẽ, bỏ bì, liếm tem và đến thăm ông Bưu-điện.

Kính mến Anh cả vô cùng.

* *Thư Tr. Trần-văn-Khắc (Ottawa)*

...

Ý-kiến của một vị yêu-cầu tờ Liên-lạc sẽ đăng các tin tức
chánh thức của H.Đ.T.U. rất hay, vì anh chị em khắp các
nơi sẽ là độc-giả của tờ Liên-lạc nữa. Nhưng Ban Thường-vụ
- nhất là Anh Thơ - có ý muốn như thế không?

... Tôi không lên đây để đưa tiễn Anh Tý được, rất ân-hận
nhưng vì yếu lắm không thể đi nổi Anh ạ.

... Tôi đã nhận được tờ Liên-lạc số 4. Xin cảm-tạ quý
Trường, nhất là quý Trường đã cho đăng các hình ảnh và
tin tức về kỳ sinh-nhật cửu tuần của tôi tháng 7 vừa qua.
Xin quý Trường nhận cho lời cảm-tạ chân-thành của tôi.

* **LIÊN-LẠC.** - Rất hoan nghênh ý-kiến của Trường, xin chờ
phức-đáp của H.Đ.T.U., vì Bản tin này có gửi đều đặn đến Ban
Thường-vụ H.Đ.T.U., chắc quý Trường B.T.V. đều có đọc được
này.

- Trường đã trọng tuổi, xê dịch khó khăn, hôm đem vòng hoa
đến phúng-điếu Anh Tý, Anh em ở đây có thư với Chị Tý là
Anh Khắc thành thật chia buồn với Chị và các cháu, cùng với
anh em gửi vòng hoa đến tiễn đưa Anh Tý (hôm đó có A. Thơ,
Anh Thiệt, A. Thường và Thoại). Chị Tý rất cảm-động.

- Việc Cửu tuần Thượng Thọ của Trường mà anh em đến
tham-dự được là một niềm hân-hỉ-diện lớn, có chi mà Trường
phải cảm-tạ, chỉ thấy buồn buồn khi nhìn lại ảnh Anh Mai-xuân-
Tý tặng quà Liên-lạc mừng Trường hôm ấy, và nay Anh Tý
không còn nữa.

Anh em khắp nơi đang chờ lễ "Bách Tuế kỳ hy" của Trường
đó, hay biết đâu sẽ cùng nhau về Việt-Nam, lên Đà-lạt, Trường
sẽ đãi anh em một bữa "kem Đà-lạt". Mong lắm thay!

* *Thư Tr. Phạm-quý-Minh (Minnesota)*

Em xin gửi Anh để cùng các anh em góp vào tờ Liên-lạc mà các Anh có nhiều công sức nuôi dưỡng và phát-triển, tờ báo thật vui và "đáng có", em còn muốn nội-dung phong-phú và nhiều hơn nữa. Thật tham lam Anh nhỉ!

* **LIÊN-LẠC.** - Thư Trường viết cho Trường Thọ, lời lẽ thật dễ thương. Trường lại có đề-nghị mở thêm nhiều mục nữa để Bản tin Liên-lạc thêm phong-phú. Mừng quá! Rứa là số tới, Liên-lạc được thêm người viết bài rồi! Trông Trường lắm, càng nhiều người viết, người đọc sẽ thích-thú hơn nhiều. Mong Trường đừng quá hạ mình khiêm-tốn để không góp bài cho Liên-lạc.

Riêng bình xăng, Liên-lạc đã nhận và đổ vào xe Số Giảng-sinh và Tết Quý Dậu này. Kính mến.

* *Thư Tr. Tôn-thất-Hy (Cali)*

Lâu lắm, vắng tin Trường và Liên-lạc rất trông chờ, nhưng khi nhận được thì rất dỗi dằn.

Lần này nhận đủ Bản Tin Trại Huấn-luyện Ngành Trắng (BẠCH-MÃ). Ý-kiến ra Bản tin Huấn-luyện rất hay, mong được ra đều và phổ-biến rộng rãi.

Đọc tên các Trường phụ-trách Khóa Huấn-luyện thấy Trường Hy bao sân nhiều quá! Cần phải "dưỡng sức" để kéo xe trường-kỳ. Đọc Bản tin, thấy nhiều tài-liệu rất quý (ví dụ: buổi họp lịch-sử cuối năm 1946 của HDVN do Tr. Võ-thành-Minh viết), tuy nhiên bài này còn dang nhiều kỳ. Nếu có đủ cả bài thì hay biết mấy cho Liên-lạc, do đó, phải đợi BẠCH-MÃ đăng đủ, Liên-lạc mới đăng lại. Riêng bài Thơ "Hồn-lẽ Chúng mình" của Thổ thảo vát, sẽ xin đăng vào số sau để mọi người thưởng-thức. Có Bạch-mã II xin gửi tiếp cho.

Cám ơn nhiều và đợi tin thêm của Trường.

Thân ái.

* *Thư Tr. Nguyễn-Kim (Ottawa)*

... tiền cò để tờ "Liên-lạc" có thể bay tới em. Xin cám ơn các Trường đã nhớ tới em.

(Máy hàng chữ này bỏ trong phong bì với \$50.00)

* **LIÊN-LẠC.** - Lâu lâu Trường về Montréal một lần, lần này "chơi bánh" lại đồ xăng Super cho Liên-lạc. Mong sao mỗi năm Trường về chơi Montréal 2 lần là Liên-lạc sẽ ra đều và không lo phập phồng cho các số sau.

Những gì Trường đã "anh-dũng" hứa với anh em ở tiệm Phở Bắc hôm ấy, tiếp tay cho Liên-lạc sau này, có bá-quan chứng-giám đó nghe (Phái-đoàn Toronto có các quan lớn: Phu, Hóa, Hưng và 3 Trường khác; Phái-đoàn Ottawa có các chức sắc: Phạm-quý-Khanh, Nguyễn-quý-Bồng; Montréal có Lê-Thọ và Ngựa CK. tất cả đều là "nhân-chứng sống" cả đó!).

Thôi, nói cho vui vậy thôi, đã biết Cụ Kim Ottawa quá mà! Lúc nào cũng hào-hoa và hăng hái với Phong-trào. Đừng nói lảm Cụ Kim giận, không thêm ghé Montréal nữa đâu.





* *Thư Trương Trần-vân-Đường (Cali - Hoa-kỳ)*

... Độ rầy sức khỏe kém quá; sáng mai tôi lại nhập viện coi có còn cơ may nào nữa không, chứ St Vincent Heart Hospital cho biết, theo thống-kê và nếu không có complications thì tôi còn được vài năm nữa.

Anh Thiệp nhắc gửi tiền qua "nuôi" Bản Tin Liên-lạc, vậy gửi kèm theo đây 25\$ (tiền tươi).

Gửi lời thăm tất cả mất anh già bên đó "đây dưng-cảm" xung-phong lo cho tờ Liên-lạc để các Trưởng già và "Trưởng ba rọi" biết tin nhau.

(Thư đề ngày 16 August 1992)

* **LIÊN-LẠC.** - Đọc thư Trương, Ngựa CK này liên-tưởng đến những ngày xa xưa ở Saigon. Thôi nói nhiều thêm nhớ và làm ... một tim Trương. Thời oanh-liệt nay còn đâu! Trên đời này, thói thường những việc tưởng là chắc, thường không đúng. Ngày trước, có ai nghĩ là tụi mình sẽ lông bông sang đây, rửa mà bỗng nhiên ù nhau gặp nhau ở những nơi lạ hoắc này. Cụ Mai-xuân-Tý nhà ta, có ai ngờ: Phây phây đi đủ khắp chốn. Năm 1991 đã 2 lần vào nhà thương. Lần đầu bị tim hành, khó thở, em gái bà Triệu-Ấu (chị M.X.T.) phải khiêng vào Bệnh-viện, nằm nhìn trần nhà và được mấy đốc-tờ dè ra thử lên thử xuống, chích vô loạn thứ thuốc, hơn 1 tuần về nhà tĩnh-dưỡng. Gần Noel 1991, lại cấp-tốc được xe còi hụ chở vào nhà thương. Lần này thì không phải tim, mà 1 "chất kềm" lọt vào ruột (hết thứ ăn sao mà dè sát mà ăn!). Sau 6 ngày cho uống thuốc, cục sứt tiêu biến mất, mấy ống đốc-tờ cho về. Ba anh em trong Ban phụ-trách Liên-lạc đến thăm hỏi han và ủy-lạc, Cụ Tý nhà ta nói: ăn nhằm cho ba cái lê tề đó, Chủ nhật này mình họp nghe! Rồi sáng ngày 28-9-92, Cụ Tý cùng Tr. Thọ đi in bản Tin Liên-lạc số 4/92, tới đi họp Liên-đoàn HĐVN Montréal, sáng hôm sau, lại được đi xe còi hụ, lên "Nhà Ghét", rửa là đi luôn.

Tóm lại, Trương Đường nói "nếu không có complications thì sống được vài năm nữa". Nói như vậy sẽ là thọ "vài chục" năm nữa, vì thường thường sự việc hay xảy ra trái với dự đoán lắm. Yên chí lớn đi Anh Đường ơi! Hẹn gặp nhau Trại Họp Bạn Hè 1993 ở Pháp nghe!

Nghe Cụ Thiệp nói là Anh hay đi "ăn phở chui" lắm phải không? Cũng như mấy năm trước, Anh viết thư cho Ngựa là thỉnh thoảng vẫn "lái xe chui" đó phải không?

Thôi, kỳ này, ráng đi "Họp bạn chui" cho luôn đi.

(Ghi chú): Chị Đường và các cháu cấm A. Đường ăn các món Bác-sĩ dặn kiêng cử, như phở v.v... Bác-sĩ cấm A. Đường lái xe hơi, vì Bệnh tim.

* *Thư Tr. Tôn-thất-Sam (Đàlat, VN.)*

Lâu lắm không liên-lạc được với Anh vì không có địa-chỉ và lại hồi này làm ăn lộn độn quá. Thu nhập hằng tháng gửi được dăm bảy lá thư đi ngoại-quốc là hết, vì vậy ít viết thư cho bạn bè mặc dầu vẫn thường thương nhớ. Nay nhờ Vinafax giúp cho phương-tiện và A. Khắc cho địa-chỉ mới mới viết đôi giòng gửi Anh để nối vòng tay lớn.

Vừa rồi, về thăm Ninh-thuận, được biết Anh giúp gia-đình Tr. Khanh và một số anh em H.Đ. khác, tôi rất mừng. Tôi vẫn thường đi thăm anh em trong Châu, nhất là anh em Ninh-thuận để thắt chặt tình huynh-đệ. Gặp anh em vẫn vui vẻ mặn nồng như xưa, nhưng mỗi lần đi ngang qua tổ ấm mà Anh đã xây dựng cho gia-đình H.Đ, tôi thì đau lòng vì nhà đã đổi chủ và xuống cấp thảm-bại. Gia-đình Bách-hợp vẫn thường nhắc nhở và nhớ tới Anh.

Tôi thì lao đao lộn độn, năm chìm bảy nổi cùng Anh Phan-mạnh-Lương. Nay gia-đình Anh Lương đã sang đờ California cũng đỡ khổ. Chúng tôi vẫn thường, đã thôi đi từ 74, nay sáng sáng hai vợ chồng đạp xe xuống đèo Prey đến gần thác Datanla để làm rẫy, trưa 1 giờ lo dắt xe lên đèo về nhà cho kịp 4 giờ chiều để chăm-cứu kiểm đồng ruộng gao ngày mai; cuộc sống bấp bênh vì tùy thuộc thân-chủ đến ít hay nhiều tùy ngày mưa hay nắng. Đời sống tuy vất vả nhưng dù gặp khó khăn vẫn vui tươi đúng truyền-thống của gia-đình, chỉ có một điều đau lòng là sự đời mình dạy đại-học mà nay con mình chẳng đũa nào đũa theo đại-học.

Kính thăm và ...

* **LIÊN-LẠC.** - Thư này gửi riêng cho Ngựa CK. Xin ghi để biết tin nhau. Ngựa đã trả lời riêng rồi. Tr. Tôn-thất-Sam H.L.V. ở Trại-trường Đàlat (HĐVN) và là con trai Trương Thái-Đông (Huế).

* *Thư Tr. Tôn-thất-Đông (Huế)*

... Tôi nghĩ rằng việc H.Đ. sinh-hoạt lại là một việc tất-yếu chỉ cần có thời-gian cho vấn-đề chín muồi. Vì vậy, với tinh-thần "sắp sẵn", tôi mong mỗi được đồng-đào anh em góp ý vào việc xây dựng lại Hội H.Đ.V.N.

Éch ngồi đay giềng, chúng tôi chỉ có một cái nhìn hạn hẹp các Anh có dịp ra nước ngoài, thấy được nhiều, nên có cái nhìn phóng-khoảng hơn. Nếu có thể được, yêu-cầu Anh thì thập một số ý-kiến của Anh em và cho tôi biết gợi ý của Anh về việc nên tổ-chức lại Hội H.Đ.V.N. như thế nào, nên kêu gọi những tổ-chức, đoàn-thể nào tài-trợ cho để thiết-lập lại một Trại-trường ở Nam, một ở Trung, một ở Bắc v.v... Đầu tháng 11/92 tôi sẽ vào Saigon bàn công việc với anh em. Mong nhận được những đề-nghị cụ-thể của quý Anh trước 1-11-92. Xin Anh gửi thư về cho tôi theo địa-chỉ: ...

(thư đề ngày 14-9-92)

* **LIÊN-LẠC.** - Thư này Trương Đông gửi riêng cho Ngựa nên Ngựa đã phúc-đáp rồi, phần lớn dựa vào bài tham-luận của Trương Voi Già (Paris, 30-9-1992), thêm một số ý-kiến riêng đề-nghị của Trương Đông, vì quá dài, không tiện ghi hết ở đây.

* *Thư Tr. Phạm-quang-Lộc (Portland)*

Thành thật mà nói em vô cùng xúc-động, vui mừng khi nhận được tờ Liên-lạc số 4/92.

- Xúc-động vì hay tin Tr. Mai-xuân-Tý vừa tạ-thế tại Canada. Tr. Tý là một trong 4 người điều-hành tờ Liên-lạc, là sợi dây nối kết tình huynh-đệ của Phong-trào. Nay Trưởng Tý ra đi là mất đi một Trưởng H.Đ. chân-chính, tờ Liên-lạc mất đi một cộng-sự-viên đặc-lực, xin quý Trưởng chuyển đến gia-đình Trưởng Tý lời phân-ưu của anh em H.Đ. Portland - Oregon và của cá-nhân em.

- Vui vì đọc được nhiều tin tức xa gần làm hâm nóng tinh-thần anh em khắp nơi.

... Đồng thời cũng tin để quý Trưởng rõ, tình-hình H.Đ. tại quê nhà rất khó khăn. Trưởng L.M. Tiến-Lộc vừa mới được nhà nước Sở Công-an Thành phố mời lên làm việc (điều-tra) suốt 1 tuần lễ về những vấn-đề liên-quan đến Hướng-đạo. Trưởng Trần-văn-Hợp trong 1 trại Huấn-luyện (chui) tại Long-thành, trong buổi lửa trại bị chộp ngay tại trận và đang điều-tra lời thối. Tóm lại mọi sinh-hoạt H.Đ. của chúng ta tại quê nhà coi như tạm ngưng.

... Em xin gửi đến quý Trưởng lời thăm hỏi và chúc sức khỏe để quý Trưởng tiếp-tục phục-vụ Phong-trào qua tờ "Liên-lạc".

Vừa rồi, Em có gửi về địa-chỉ của "Liên-lạc" tập tài-liệu "H.Đ., một phương-pháp giáo-dục Nhân-vị" và 1 tập nhạc H.Đ., mới làm tại quê nhà gửi sang, không biết quý Trưởng đã nhận được chưa?

Tập Lịch-sử HDVN đã được Trưởng Mai-Liêu "nhuận-chính và bố-túc", em đang viết lại và sẽ đánh máy gửi đến quý Trưởng sau, hy-vọng sẽ kịp đăng vào "Liên-lạc số 6 năm 1993". Em xin gửi về quý Trưởng chút ít quà để các Trưởng đồ xăng...

* **LIÊN-LẠC.** - Thành thật cảm ơn 2 bức thư đầy chân-tình huynh-đệ của Trưởng gửi.

Đã nhận 2 bản tài-liệu Trưởng gửi, sẽ trích đăng dần dần; riêng "Hướng-đạo, một phương-pháp giáo-dục Nhân-vị" sẽ chia làm nhiều kỳ. Tài-liệu này Trưởng Vũ-thanh-Thông trước đây cũng đã gửi qua 1 tập..

Trưởng Mai-Liêu có biên thư cho hay là đã "nhuận-sắc" tập Lịch-sử HDVN và hoàn trả lại Trưởng rồi. Trưởng Trần-văn-Thao cũng đã gán xong một tài-liệu H.Đ. chia ra làm 5 phần (bật mí lược cho vui, vì Trưởng Thao chưa phổ-biến, đang là bản thảo):

1. Nói qua về H.Đ. Thế-giới.
2. H.Đ.V.N. tại Việt-Nam + Nữ Hướng-đạo nữa.
3. H.Đ.V.N. tại Hải-ngoại.
4. H.Đ. công-giáo Việt-Nam.
5. Nhóm Tinh-thần B.P.

- Đã gọi giấy nói cho Trưởng Thiết và có chuyển lời hỏi thăm của Trưởng. Hình như Tr. Thiết vượt râu (chẳng hiểu có để râu không) và phán: Thăng Long, con trai tôi là đệ-tử ruột của Ông Lộc này đó; nó thường nhắc đến Ông, vì ngày trước nó tôn-vinh Ông Lộc như thần thánh và nay vẫn coi Ông như thần-tượng của nó.

Sau đây là địa-chỉ đầy đủ của Trưởng Thiết:

Colonel Phạm-văn-Thiết
5500 Victoria, #2,
Montréal (Qué), CANADA
H3W 2P8
Tél. (514)342-7475

Sở dĩ ghi tiếng "Colonel" như trên, vì nhớ lại chuyện trước đây Trưởng Mai-xuân-Tý, mỗi lần viết thư cho Tr. Thiết, vẫn cứ nghịch ngợm đề ngoài bì thư là Colonel rất ư nghiêm-chỉnh. Không ngờ gặp Anh phát thư (Bưu-điện) vốn là Cựu-chiến-binh, một hôm đến bỏ thư gặp Tr. Thiết linh cở ra lấy thư, nó trao luôn thư tận tay, rồi xếp hai chân cái rụp, giơ tay chào ngang trán rất trân-trọng và nói: Mon Colonel! Cựu Thiết nhà ta (có khối hay không thì không rõ) tình bơ xia tay mặt nhận thư, tay trái vỗ trên vai hai cái. Chú phát thư chào thêm một lần nữa, hai chân làm demi-tour đúng lễ-nghi quân-cách rồi mới từ-tạ ra về. Ra đến Canada, lại còn đang "tu tiên" nữa chứ, thế mà vẫn còn oai-phong lắm-kiệt! Hách thật!!! Đợt 1995 sẽ phong chức Général cho ông.

Anh Lộc ơi, nhớ viết bài nghe, không kịp kỳ này thì mùa hè phải có bài đó. Còn Lịch-sử Hướng-đạo là chuyện khác. Thân ái.

* *Thư Tr. Lê-văn-Điền (Houston - Texas)*

... Hôm tuần rồi, Anh Thơ và Anh Thư có mời tất cả cựu Hướng-đạo V.N. tại Houston đến nhà Anh chị Thư họp, ăn và hát với nhau 4, 5 tiếng đồng hồ với ý định thành-lập trụ thứ nhất để xây dựng HDVM tại Houston, cọc thứ 2 thì đã có 1 số cựu Đoàn Bầy trưởng rồi, chỉ cần cọc thứ 3 là các em là cây cờ HDVN lại vùng vẫy tại Houston thôi. Chắc từ nay đến Christmas sẽ có một đoàn nhỏ ra đời.

...

TB. Trong bữa ăn nhà Anh Thư chúng tôi có được hung-tín về Anh Mai-xuân-Tý đi theo Anh Ba rồi, thật buồn, tuy tuổi già mà Anh Tý tâm-hồn lúc nào cũng trẻ, cũng như Anh Trần-cao-Linh, mới hôm nào tại Toronto, đùa giỡn với nhau, chỉ một thời-gian lại được tin đã qua thế-giới bên kia rồi. Tôi nhận được Liên-lạc tháng 10/92 mà tìm mãi không thấy hung-tín đó, vậy thật hay giả thưa Anh? Cầu mong chỉ là chuyện đùa thôi, nếu không thì 4T chỉ còn 3T thôi, buồn quá hén!

* **LIÊN-LẠC.** - Con người tài-đa quá, chơi hoa, chơi ảnh và còn nhiều thứ chơi khác nữa chưa cho anh em biết. Tiếc rằng hôm ghé Montréal mùa hè vừa rồi, Anh Thọ không cho hay để học hỏi thêm.

Việc Anh Tý mang bị gãy di cầm trại nơi khác là sự thật. Anh em ai cũng buồn cả, đau nhất là anh em phụ-trách Liên-lạc. Liên-lạc tháng 10/92 gửi đi được 50 % thì Trưởng Tý mới đi chỗ khác chơi, chỉ thông-báo trong Bản tin cho 50 % còn lại.

Nếu được, xin Anh ghi lại vài nét về cuộc gặp gỡ Anh em H.Đ. để lập Trụ Hướng-đạo ở Houston để phổ-biến cho các nơi khác biết để noi theo thì vui biết mấy!

Trông thư Anh.



LIÊN LẠC

6362 Westbury, Montreal, (P.Q.) CANADA
H3W-2X3

Tam
Cổ
Thao
Lũ



Montréal, ngày 17 tháng 10 năm 1992

Thân gửi Trưởng TRẦN TRUNG-LƯỜNG
(tức nhà văn TRÀ-LỮ)
113 Kennedy Ave., Downsview, Toronto
Canada M3M 1K5

"Vòng quanh dãy Anh Em Sói Con,
Bầy Sói Nhà Nạn vùa khéo vùa Ngoan"

Hỏi Sói Con Bà Già.

Chắc Sói Con Bà Già cũng đã biết tin Trưởng Tỷ họ Mai, vùa có lệnh đồng-viên lên phụng-vụ trên Thiên-Đường, Ban Phụ-trách Liên-Lạc đâu lòng khôn xiết, vì rất đi một Người Ban Quý, một cây viết đầu-dân và đặc-giá Liên-Lạc sẽ thiếu vắng nụ cười M.X.T. từ nay trở đi.

Trong phiên họp hôm nay, Ban phụ-trách nghĩ mãi không ra ai sẽ là Người sẽ tiếp tay cho Liên-Lạc thay Trưởng Tỷ đây? Sau một hồi bàn cãi và thảo-luận khá lâu, tất cả đều đồng ý là chỉ có SCQG TRẦN TRÀ-LỮ.

Vì rứa, với bức thư ngàn này, nhưng chú ý khấn-chiết, Ban phụ-trách ủy-nhiệm cho Ngựa này viết thư xin SCQG dành cho các Trường khắp bốn phương được thưởng-thức cái tài của SCQG và SCQG đứng co khấn-nhượng từ-chối vô-ích, vì thiên-hạ đâu biết quá rõ văn-tài của TRÀ-LỮ qua các tác-phần đã xuất-ban.

Bằng thư này, Ban Phụ-Trách "MÀN NÌ" Sói Con Bà Già viết cho Ban tin Liên-Lạc (03) tháng một bài viết chỉ cũng được, lời 2,3 trang để đăng vào Liên-Lạc thì mấy "Trụ Già" này vùa nùng biết này.

Thôi, đừng có biên-bách lời thôi, hỏi Sói Nhà Nạn vùa Khéo vùa Ngoan lấy giấy bút ra, viết ngay một bài cho Giảng-sinh và Xuân này, gửi cho Liên-Lạc để kịp đăng và sẽ phát-hành trước Giảng-sinh. (Vịnh tai lên mà nghe, AAAAA to lên một tiếng, không thì phạt chạy 5 vòng Toronto - Montréal bây giờ!)

Thân chúc Trưởng và quý quyến vạn-an.

Thân-ái BTTT.

Nguyễn Trung-Thoại
(Ngựa Chiu kho).

Toronto, 15.10.1992

Sói Con Trần Trung Lương Kính gửi Trưởng Nguyễn Trung Thoại

Kính thưa Trưởng,

Trước này Trưởng Mai Khuân Tỷ mất, Trưởng Tỷ về cho tờ một lá thư dặn tờ phải gọt bài viết cho báo Liên Lạc. Tờ với luật biên tập bận suốt ngày, tờ đâu sẽ tài cho. Nay Trưởng Tỷ trở về Kiều Khái, lời Trưởng Tỷ lui nào cũng như bên tai. Vậy tờ xin gửi với chuyên cử đi. Trưởng tuy nghĩ, khi thấy tờ quá thì Trưởng bỏ đi. Khi coi mấy trang này là mấy que hương để thắp, nhớ tức vùa Anh Hai Khuê. Khi cho tờ gửi tờ với an Trưởng Nguyễn Văn Tình.

Thân kính



Trang 40

