



bên lề

Tiếng nói của Hướng Đạo Trưởng Niên
Nhóm Tinh Thần B.P. thực hiện



Dâ Mã Võ Thành Minh (1906-1968)

Bộ mới - Số 50
Phát hành tháng 06-2004

BẢN TIN LIÊN LẠC

TIẾNG NÓI CỦA PHONG TRÀO
HƯỚNG ĐẠO TRƯỞNG NIÊN VIỆT NAM



Ban Sáng lập

Lê Văn Ba
Phan Như Ngân
Trần Văn Thảo

Ban Phụ Trách

Hoàng Ngọc Châu
Trần Trung Hợp
Nguyễn Đức Phúc
Phạm Văn Thiết
Nguyễn Văn Tỉnh
Lê Thọ
Nguyễn Trung Thoại
Trần Minh Thủ Đẳng
Mai Xuân Tý (con)



Liên Lạc phát hành mỗi năm 4 số
Xuân, Hạ, Thu, Đông

Bài vở, thư từ xin gửi về
Nguyễn Trung Thoại
6362 Westbury, Montreal
P.Q. H3W-2X3 Canada
ĐT (514-739-4000)



HÌNH BÌA

Trưởng Đã Mất Vũ-Thanh-Minh
(1906-1968)

Tinh-Thần-Trách-Nhiệm

(Lấy ý trong mục Mã Thư, ở tập-san Liên-Lạc số 26, tháng 3 năm 1998, phát hành tại Canada).

Trong Liên-lạc số hai mươi sáu
Một lời tâm tình quý báu dường bao
Đọc xong rồi, chợt cảm thấy nao nao
Vội ghi lại ... và nhủ lòng “Hãy Nhớ”

“Chớ là kẻ bi quan ngại khó
Hạng người này khi nhìn thấy con sông
Là trong tâm đã chán nản, hải hùng
Run rẩy đến chiếc cầu không thấy nữa”.

“Đừng là kẻ thối cơ chủ nghĩa
Hạng người này đầy tham vọng, mưu sâu
Chỉ đợi cho ai bắc được chiếc cầu
Là chen lấn để dành băng qua trước”.

“Chúng ta hãy thành tâm xây mộng ước
Trở nên người “có trách nhiệm” chung nhau
Thấy con sông là nghĩ đến chiếc cầu
Cùng góp sức xây cầu cần thiết ấy”.

Lời góp ý quả thâm trầm biết mấy !
Thủ ngẫm xem ta là hạng người nào ?
Tự quyết tâm giữ nếp sống thanh cao
Và chứng tỏ một “Tinh Thần Trách Nhiệm”.

Tuần Việt





LÁ THƯ MÙA HÈ

* Nếu tất cả HĐS trên toàn Thế giới nhớ ngày 22 tháng 2 hằng năm là ngày Kỷ-niệm Sinh-nhật của Huân-tước B.P., thì HĐS Việt-nam phải có Bổn-Phận nhớ ngày 01 tháng 7 là ngày Kỷ-niệm Trưởng Trần-Văn-Khắc, người đã sáng-lập ra Phong-trào H.Đ.V.N. của chúng ta ngày hôm nay.

Chúng tôi mong Ban Tổ-chức Trại Họp Mặt Trưởng-niên cũng như Hội-nghị Trưởng đừng quên điều đó trong ngày Khai-mạc : **"Uống Nước Nhớ Nguồn"**.

* Tr.Tôn-Thất-Cánh có một nhận xét, hay một lời than rất "thẩm thía": "Con tằm ăn dâu phải nhả tơ" nhưng đã bao nhiêu năm rồi, tôi đã hướng-dẫn nhiều người về phép luyện tập Thái-Cực-Quyền, một môn học để giữ gìn sức khỏe. Họ tiếp nhận rấy giỏi, thực hành rất hay, nhưng họ ăn dâu rồi "nuốt" luôn không chịu nhả tơ, rất ít người chịu khó truyền đạt lại cho người khác.

* Tờ Liên-lạc này cũng tương tự như vậy. Đã 13 năm đến tay bạn đọc, nhưng không ai chịu "tiếp đúoc" vì người phụ-trách tự nghỉ rằng đã đến lúc nên thay đổi để có "một luồng gió mới" trẻ trung hơn, năng động hơn, nhiều sáng kiến hơn.

Mong các Trưởng và anh chị em suy nghĩ, để trong kỳ Họp Bạn Trưởng-niên ở Orlando mùa Hè này sẽ có người mạnh dạn đứng lên nói : "Tôi đã ăn tằm, kỳ này tôi sẵn sàng nhả tơ". Rất mong thay !

* Chỉ còn hơn một tháng nữa là anh chị em H.Đ. Trưởng-niên khắp nơi có dịp về tụ hội ở Orlando để gặp nhau vui chơi và hội họp, tìm những phương thức mới cho sinh hoạt Trưởng-niên. Các Làng, Xóm nhiều nơi đã hội họp, lập biên bản gửi về, yêu cầu việc : mỗi đơn vị HĐ Trưởng-niên (Làng, Xóm) có sinh hoạt hợp lệ, đã ghi danh và đóng niêm-liêm đầy đủ với Trung-Uơng, xin được xem như một Liên-đoàn, nghĩa là có một lá phiếu khi bầu cử ở Đại-Hội-Đồng HĐVN. Rất mong Ban Thường-vụ cùu xét nguyện-vọng hợp lý này. Có như vậy "Bổn-phận" mới đi đôi với "Quyền lợi".

* Sau nhiều nỗ lực liên-lạc và đề nghị, BTV- HĐTU/HĐVN có hai cuộc hội-kiến quan trọng :

- Ngày 27-5-2004, lúc 10 giờ sáng, tại Manila, hội-kiến với Tr. Abdullah Rasheed, Giám-đốc Vùng AC/TBD (người thay thế Tr. Kim Kyu Young). Tr. Nguyễn-văn-Thuật sẽ cùng 2, 3 Trưởng tham dự.
- Vào thượng tuần tháng 6/2004, tại Geneva (Thụy-sĩ), hội-kiến với VP/HĐTG. Phái-đoàn này cũng do Tr. Nguyễn-văn-Thuật cùng một số Trưởng khác (ở Âu-châu) cùng tham dự.

Ngoài ra, theo một tin mới nhất, Tr. Eduardo Missoni, Tân Tổng-Thư-Ký (người thay thế Tr. J.Moreillon) mong muốn được gặp riêng Tr. Vĩnh-Đào với toàn bộ nhân viên VPTG vào trung tuần tháng 5/2004. Tr. Vĩnh-Đào sẽ qua Geneva vào sáng thứ ba 18/5/04.

Ban Thường-vụ đang chuẩn bị ráo riết các dữ kiện cần thiết để đưa ra trong những buổi trao đổi ý kiến. Kết quả và chi tiết của những buổi tiếp xúc nói trên "chưa xảy ra" khi Liên-lạc đưa đi in. Xin hẹn sẽ trình bày chi tiết ở số L.L.sau. Xin chúc các Phái-đoàn phó hội thành công mỹ mãn.

* Sau hết, là việc Ủy-Ban Huân-Chương : Ủy-Ban này được thành-lập do Quyết-định QĐ 16/02/2003 -B do Tr. Chủ-tịch Nguyễn-văn-Thuật mời tôi (Nguyễn-Trung-Thoại) làm Chủ-tịch UBHC. và tôi đã mời các Tr. Nghiêm-văn-Thạch, Tr. Trần Hoàng-Thân và Tr. Võ-thành-Nhân cùng làm việc chung từ : 01-3 năm 2003 . Nay vì lý do sức khoẻ, tôi xin từ-nhiệm chức-vụ Chủ-tịch Ủy-Ban, kể từ ngày 01-6-2004 để Trưởng Chủ-tịch mời người khác thay thế. Việc này tôi đã báo cho Tr. Chủ-tịch biết trước (thứ ngày 05-3-04). Vậy kể từ ngày 01-6-2004 mọi việc về duyệt xét H.C., xin các nơi gửi về Tr. Chủ-tịch BTV/HĐTU để nơi đây quyết định. Nhân dịp này, tôi xin các ơn quý Trưởng Thạch, Tr. Thân và Tr. Nhân đã giúp tôi hoàn thành nhiệm-vụ trong thời gian vừa qua.

Kính chúc Quý Trưởng và các Thân hữu độc giả của L.L. một mùa hè thật vui tươi và đầy Như Ý.

THẮP NÉN HƯƠNG LÒNG

Hoàng-Hội

Trưởng Ngựa CK. từ Canada biên thư qua thăm, có đề cập đến hình bìa Liên-lạc kỳ này kiềm mãi không ra một tấm hình đắc ý của Tr. Võ-Thanh-Minh, một Hiệp-sĩ “sinh bất phùng thời” của Phong-trào HDVN. Tr. Ngựa CK cũng cho biết trong Liên-lạc số này cũng có nhắc đến những ngày gặp gỡ Tr. Minh ở Quảng-Trị.

Mỗi khi đến năm Thân là nhớ đến năm Mậu-Thân, một năm Đại tang của cả một Dân-tộc, và cũng chính năm Mậu-Thân là năm Tr. Võ-Thanh-Minh lâm nạn.

Nhiều sách báo, truyện ký (Hương-dạo cũng như ngoài HD) đã kể lại những thành tích, những công tác văn hoá xã-hội, và nhất là tinh-thần H.D. của Trưởng Minh mà nhiều Trưởng đã có lần đề nghị phong là Hiệp-sĩ. Thực không có ai còn xứng đáng hơn.

Người viết may mắn được biết Tr. Minh lần đầu tiên khi Trưởng đến trường Quốc-học Vinh (1936) để nói chuyện về Phong-trào H.D. và vài tháng sau, một Liên-đoàn HD được thành lập đầu tiên tại thành phố Vinh, mang tên Liên-đoàn Hồng-Sơn, trong đó tôi là Đội-trưởng đội Gà.

Mùa hè năm 1949, trong thời kháng chiến, khoảng 8 anh em HD điều khiển Liên-đoàn được gặp lại Tr. Minh trong một đêm hội-ngoại bất ngờ tại đồi Linh-Cảm (Huyện Đức-thọ, Hà-tĩnh).

Sáng sớm trước khi chia tay nhau, Tr. Minh đã nói với chúng tôi : “Tạm biệt các em. Lần này Anh sẽ đi rất xa, không biết khi nào anh em chúng ta mới gặp lại nhau. Chúc các em khoẻ mạnh và nhớ luôn luôn giữ vững tinh thần Hương-dạo”. Chiếc xe rồ máy và Tr. Minh đã biến dần trong khói bụi mịt mù ...

Không ngờ phút chia tay hôm ấy cũng là ngày Tr. Dã-Mã Võ-Thanh-Minh vĩnh biệt chúng tôi, để rồi 20 năm sau, năm 1988 Hồng-Sơn Dã-Mã đi thẳng vào cõi vĩnh hằng để chu du miền Tiên cảnh. Vĩnh Biệt Trưởng Minh !

Vĩnh biệt Hiệp-sĩ Võ-Thanh-Minh của HDVN !

Hùa rồi, Liên lạc số 49 mang đến cho tôi 2 tin buồn : Tr.Phan-Thanh-Hy (Sóc Già) và Tr. Võ-Văn-Hơn (Hổ rưng răng) đã vĩnh viễn già từ đại gia-đình Hương-dạo để ngao du cõi Vĩnh hằng, chốn Bộng-lai Tiên cảnh.

Cả hai Trưởng đều đã cống hiến trọn vẹn cuộc đời của mình cho nhân quần xã hội, đặc biệt cho giới trẻ.

Tr. Võ-văn-Hơn hưởng thọ 93 tuổi, Tr. Phan-Thanh-Hy 84, đã vượt được rất xa cái tuổi mà người xưa gọi là “cổ lai hy”. Phải chăng nhờ chơi H.D. từ thuở thiếu thời mà quý Trưởng đã tự tạo cho mình một tinh thần lạc quan yêu đời, cái yếu tố căn bản để kéo dài tuổi thọ.

Tuy nhiên trên đường đời, tôi chưa bao giờ gặp Tr. Võ-văn-Hơn, nhưng cả hai chúng tôi đều cảm mến nhau qua Bản tin Liên-lạc và đã có nhiều dịp tâm tình với nhau.

Nay hai Trưởng đã vĩnh biệt trần gian, tôi xin phép, cũng qua tờ Liên-lạc, thấp nén hương lòng, kính dâng lên hai Bạn Đường quý mến để cầu chúc Hương-linh Quý Trưởng sớm về cõi Phật.

Riêng đối với Tr. Phan-Thanh-Hy thì tình cảm giữa hai anh em chúng tôi lại còn đặc biệt hơn : đó là tình bạn học cùng lớp, cùng trường lại được bồi dưỡng thêm bởi tình Hương-dạo.

Còn nhớ niên-khóa 1941-42 chúng tôi cùng học một lớp Philo (Triết) tại Lycée Khải-định Huế. Giáo-sư Nguyễn-huy-Bảo dạy Triết. GS. Phạm-đình-Ái dạy Lý-Hoá, GS Léon Richard dạy Sử-địa và GS Cosserat dạy Khoa-học tự nhiên. Hai ông Giáo-sư người Pháp này rất mến cậu học sinh Phan-Thanh-Hy, vì cậu luôn luôn xung phong đến phòng học của các giáo-sư để lấy các bản đồ địa lý và các bảng hình sinh vật học mang về lớp treo trên bảng đen để các giáo sư giảng dạy. Tinh thần “Sắp sẵn” và “Giúp ích” đã thể hiện ngay trong những cử chỉ hăng ngày của cậu học sinh P.T.Hy. Tôi càng quý mến bạn Hy khi được biết

Bạn là hậu-duệ của vị đại công-thần Phan-Thanh-Giản, đã được sử sách ghi chép.

Những ngày nghỉ học, hai anh em chúng tôi thường đến trường Trung-học Providence để được nghe Tr. Tạ-quang-Bửu (GS Toán) và GS Georges Lefas (Linh-mục Tuyên-Úy HD) nói chuyện về HĐ.. Cũng nhờ Tr. Võ-Thanh-Minh giới thiệu, tôi hân hạnh được gần Tr. Bửu một thời gian và được biết Trưởng là một bậc thiên-tài hiếm có, một nhà trí thức Bách-khoa toàn năng, một huấn-luyện-viên xuất sắc về bơi lội, điền-kinh và lái thuyền buồm, một tâm hồn nghệ-sĩ, hát hay đàn giỏi, và trên hết, Tr. Bửu là một Huynh-trưởng HDVN đầu tiên được cử qua Gilwell lấy Bằng Rừng rồi làm DC. (Deputy Camp Chief) trở thành Trại-trưởng Huấn-luyện của Liên-Hội HD Đông-Dương. Trưởng Tạ-Quang-Bửu đã từ trần ngày 21-8-1986.

Một sự tình cờ là kỳ thi Tú-tài 2 năm 1942 , khi tôi vào thi vấn đáp môn sử địa, lại gặp GS Lefas là giám khảo. Cha thấy tôi, liền mỉm cười, tỏ ý thông cảm. Tôi bốc thăm , tôi trả lời thông suốt, được Cha khen “Très Bien”. Tình HD quả thật là đẹp tuyệt vời. GS Linh mục Lefas đã trở về với Chúa vào cuối tháng 11 năm 2002 tại Avignon (gần Lyon) hưởng thọ trên 90 tuổi.

Bạn Hy và tôi cũng thường gặp nhau ở Thư-viện Accueil để mượn sách, lại gặp L.M. Gagné, giám-đốc Thư viện cũng là một Trưởng HD, đã tận tình hướng dẫn hai anh em chúng tôi biết cách sử dụng thích hợp những sách liên quan đến ngành học, tiết kiệm được rất nhiều thì giờ.

Hôm nay, trong mùa lá rụng (*ngoài hiên giọt mưa Thu thánh thót rơi ...*)nhân nhắc lại một số kỷ niệm của những ngày xưa thân ái, tôi kính cẩn dâng lên Tr. Phan-Thanh-Hy, Luật-sư, Cựu Hội-trưởng Hội HDVN, lời cầu nguyện cho Hương-linh của Trưởng sớm tiêu diêu nơi cỏi Niết Bàn.

(Mùa Thu, Melbourne, Úc-châu năm 2004)



Số Hàng

1. Tr. Lâm-Tô-Bông	50	Gia-kim
2. Tr. Nguyễn Phú-Thiệu	20	-
3. Tr. Trương Quỳnh-Chi	20	-
4. Xóm Trưởng-niên Ottawa (*)	100	-
5. Tr. Nguyễn-Phuoc Thanh-Huế	50	Úc-kim
6. Tr. Tạ-Thị Bích-Lan	50	-
7. Tr. Trương-Lương-Công	50	-
8. Tr. Trương-Thị-Gần	50	-
9. Tr. TRƯƠNG-LẠC-Phiêu	50	-
10. Tr. Ẩn Danh	30	Mỹ-kim
11. Tr. Tôn-Thất-Cảnh	20	-
12. Tr. Phạm-Gia-Kiêm	50	-
13. Tr. Nguyễn A. Biên	40	-
14. Tr. Võ-Thanh-Nhân	100	-
15. Tr. Hồ-Thị-Vẽ	20	-
16. Tr. Lê-Thùy-Lan	50	-
17. Tr. Lê-văn-Phuoc (TX)	20	-
18. Tr. Huỳnh-Thanh-Hưng	20	-
19. Tr. Lê-V-Tỉnh+ M.Thuận	100	-
20. Tr. Nguyễn-v-Hiệp_Tổ-Lan	100	-
21. Tr. Nguyễn-Vũ-Trưởng	50	-
22. Tr. Nguyễn Hoàng-lê	40	-
23. Tr. Trần-dinh-Phước	20	-
24. Hai Trưởng ẩn-danh (**) 100	100	-

Ghi chú: (*) Liên-lạc ghi bổ túc thêm kỳ trước.

(**) 100 US\$ này là 50% trích tiền quảng cáo mà 2 vị ẩn danh đã tặng cho Đặc-san CSV/QGHC Montréal.

Thủ-quỹ khóa sổ thu Liên-lạc số 50 ngày 15-5-04. Mọi đóng góp sau ngày này, xin được nhập vào kỳ kế tiếp.

Ban Phụ-trách xin thành thật cảm ơn quý độc-giả đã gom cùi lửa để cho cuộc chơi được kéo dài trong tình Huynh-de Tỷ-muội HĐVN.



Các Trưởng Nữ Hướng Đạo Khổ Lai Rừng

Trưởng LÂM NGỌC LIÊN



SƠ YẾU LÝ LỊCH HƯỚNG ĐẠO



I.- Họ và Tên :

LÂM NGỌC LIÊN
Ngày sinh
Tên Rừng

1937 tại Saigon
Hoàng Yến Yêu Đời

II.- Gia-đình

Chồng	Tr. Nguyễn Xuân Mộng
Con	2 con trai (Bầy Lê Lai)
	1 con gái (Hội Nữ Hướng Đạo)
Địa chỉ hiện tại	2212 Tavis Road SACRAMENTO CA 95825 U.S.A.
Điện thoại	

III.- Hoạt Động Hướng Đạo

Ngày Gia Nhập

Năm 1968

Lý do tham gia

Có ý hướng sinh hoạt (từ Gia đình Phật Tử)

Các Khoá Huấn Luyện
và Trại Họp Bạn
tại Việt Nam

Có 2 con trai ở Bầy Lê Lai, và muốn giúp Bầy do Tr. Trần Thị Hoá làm Bầy trưởng

Tại Hải Ngoại

- Trại Dự Bị Bằng Rừng tại Trại trưởng Tùng Nguyên Dalat do Trưởng Lê Mộng Ngọ làm Trại trưởng, khoảng năm 1969 hay 1970

- Trại Họp Bạn Quốc Gia Tam Bình 1974

Tại Hoa-Kỳ : Định cư tại thành phố Sacramento, California, Hoa-Kỳ tháng 10 năm 1979. làm phụ giáo đến ngày về hưu

1983

Tham dự Trại Họp Bạn Trưởng HĐVN (Thế Giới) tại Costa Mesa Hoa Kỳ (mục đích thảo luận thành lập Hội Đồng Trung Ương HĐVN

1984

Tham gia nhóm Hướng Đạo Trưởng Niên HĐVN (Sacto) : Uỷ viên đặc trách ngành Nữ.

Tham gia Hội Đồng HĐVN tại Sacramento (Viet Nam Committee on Scouting in Sacto Unit 243 BSA) và sinh hoạt với HĐVN tại Sacto cho đến nay.

- 1988 Đã tham dự Trại Họp Bạn Thế Giới HĐVN Thắng Tiến 2 tại Everton, Canada.
- 1989 Để có thêm kinh nghiệm mới và biết các luật lệ của Hướng Đạo Hoa-Kỳ, tôi đã cùng với phu quân là Trưởng Nguyễn Xuân Mộng dự trại Huấn Luyện Bằng Rừng của Châu Golden Empire – Hoa-Kỳ tổ chức khoá WE3-47-89 với tên rừng là Bear WE3 – 47 – 89.
Ghi danh với Hội Nữ HĐ vì nhu cầu sinh hoạt cho các em nữ. Group Leader (Group 3198, Tierre del Oro Council, GSUSA).
- 1990 Tham dự Trại Họp Bạn Thắng Tiến 3 tại San Jose, California, U.S.A.
- 1991 Tham dự Trại Họp Bạn Quốc Gia của HĐVN tại Hoa-Kỳ (Houston) nơi đây tôi được làm lễ “Nhập Rừng” với tên là “Hoàng Yến Yêu Đời”
- 2000 Tham dự Trại Họp Bạn Kỷ Niệm 70 năm thành lập Phong Trào HĐVN tại San Jose, CA, U.S.A.



Hình chụp Tr. Lâm Ngọc Liên tại Trại Họp Bạn Kỷ Niệm 70 năm thành lập Phong Trào HĐVN tại San Jose Hoa Kỳ năm 2000

KỶ NIỆM KHÓ QUÊN CỦA ĐỜI HƯỚNG ĐẠO

Tháng 3 năm 1979, trong chuyến vượt biên, chúng tôi đến đảo Bidong thuộc Mã-Lai-Á vào lúc tối nhưng rồi tàu của chúng tôi bị tàu Hải Quân Mã Lai kéo ra hải phận quốc tế.

Từ sáng sớm, khi biết tàu mình bị kéo đi thì mọi người đều nhốn nháo đến tàu suýt bị tròng trành, nước đã ngang be; bây giờ mọi người mới hoảng sợ và bớt động đậy. Thôi thì ai cũng cầu nguyện : Phật Chúa Thánh Thần tuỳ niêm tin.

Tôi cũng cầu nguyện và thầm nghĩ Nên gấp nạn mình cùng cầu nguyện đồng thời phải tìm cách thoát nạn, mình tự giúp mình trước rồi ơn trên sẽ giúp thêm (Thí dụ gấp lửa, vậy thì vừa cầu nguyện vừa nhanh chân chạy chứ ngồi yên cầu nguyện thì làm sao thoát hiểm được) Nên tôi bò xuống khoang lục tìm cái gương soi mặt rồi lén lại boong tàu, dùng ánh sáng mặt trời mà đánh morse : S.O.S. , S.O.S. , S.O.S.. Cứ như thế tôi tiếp tục, không biết bao lâu. Sau đó

tôi nghĩ thêm : “Còn cách nào nữa không ?” Tôi nhìn quanh chỉ toàn là nước, không có gì cho tôi để ý. Nhưng kia, bên tàu Mã Lai họ đang chớp neon vàng cho tôi. Tôi chợt nghĩ “À, họ trả lời cho mình đây” nhưng tôi nhìn 2 cột neon phát ánh sáng vàng chớp dài chớp ngắn mà không hiểu họ nói gì, vì thứ nhất, tôi đâu có thuộc hết Morse với kinh nghiệm gửi, nhận như các quân nhân hải-quân chuyên nghiệp v.v. . . , và thứ hai, vốn liếng Anh văn của tôi đâu đủ để nhận ! Tôi nhìn về phía hướng họ với đôi mắt thất vọng. Thôi thì tôi chỉ làm những gì tôi có thể.

Rồi hàng giờ nữa đi qua.

Bỗng tôi thấy tàu chúng tôi và tàu họ dừng lại. Tàu chúng tôi đến sát bên. Thì ra họ ngưng lại để chờ chúng tôi đến gần bên. Một trong 2 người lính thuỷ từ nãy đã quan sát chúng tôi đến gần bên tôi và hỏi rằng :

- Mấy người muốn gì ?

Tôi nói đại: Tàu chúng tôi hết xăng dầu , hết nước uống, trẻ em đau không thuốc. Yêu cầu thả chúng tôi ra, chúng tôi sẽ đi một nước khác.

Người lính hải quân nói :

-Không sao đâu, đi độ một giờ nữa sẽ tới chỗ có nước ngọt.

Chúng tôi không còn biết nói gì hơn, quay lại nói cho bà con trên tàu hay cuộc đồi thoại chỉ có thế. Người chủ tàu và vài người nữa giờ hải đồ ra xem và họ yêu cầu tôi lên boong tiếp tục kêu cứu vì quanh đây cách một tiếng không có gì cả, cũng chỉ là biển với biển

Tôi lại lên boong và tiếp tục kêu cứu với cái gương trong tay; trong lòng không sợ, không thất vọng nhưng không biết việc gì sẽ đến và lúc nào sẽ đến.

Đang lúc nhìn quanh cho thư giãn một chút thì kia, tôi phát giác một đốm đèn xuất hiện trên mặt biển, tôi theo dõi cho qua thời gian.

Đốm đèn lớn dần . . .

Cho lúc tôi xác nhận được là một chiếc tàu thì tôi nghĩ “cái gì đó” đã đến ! Đó là một chiếc tàu Hy Lạp (vì bên hông tàu có chữ Greece)

Lúc bấy giờ vào khoảng 6:00 giờ chiều, nhưng trên biển còn sáng chói chang. Tôi vội quay góc độ kêu cứu về phía chiếc tàu Hy Lạp. Những dấu hiệu S.O.S. lần này được thận trọng gửi đi cùng với lòng tin tưởng và ý chí muốn sống của bà con chúng tôi - ít nhất là tôi, tâm rất thành khẩn. Đúng lúc ấy, có lẽ sợ phía tàu Hy Lạp sẽ can thiệp, nên tàu Mã Lai chặt giây kéo, thả tàu chúng tôi ra. Thế là thoát. Nhờ vào kỹ thuật Hướng Đạo cả tàu chúng tôi được thoát hiểm.

Tân Xuân Đàm Thoại HOÀNG HỘI

Từ phương xa :

Cụ Lý ơi ! Hỏi cụ Lý ơi !

Xuân này tuổi hạc mấy mươi rồi ?

Việc Làng việc Xóm ra sao đó ?

Mỏ đánh cồn kêu nữa hay thôi ?

Từ Làng Vic.(Úc-châu) :

Hỏi bạn đường ơi, hỏi bạn đường

Tuổi hơn tám bó, tóc pha sương

Việc Làng việc Xóm đều trôi chảy

Mỏ đánh cồn vang khắp bốn phương .

Mỏ đánh cồn vang khắp bốn phương
Việc Làng việc Xóm vẫn cầm cương
Hướng-dạo một ngày thành trọn kiếp
Tơ tằm Bách-Hợp mãi cồn vương.

Tơ tằm Bách-hợp mãi cồn vương

Quyết chí đi cho hết đoạn đường

Lời hứa năm xưa còn nhớ mãi

Trò chơi Hướng-dạo toả thêm hương

(Xuân Giáp-Thanh)

TÙNG NGUYÊN MỪNG TUỔI ĐẦU NĂM

Bàn qua tính lại mãi mới có được ngày họp mặt đầu Xuân thuận tiện cho tất cả thành viên trong Xóm. Dẫu đã tới đôi trưởng còn trẻ vẫn bận theo công việc. Cuối cùng chọn mồng bốn Tết, trúng vào Chủ Nhật.

Gồm các trưởng Lê (Báo điềm đậm), Nụ (Sáo yêu đời thường tự nhận “Tráng râu bạc”), Roanh-Minh (Sóc khiêm tốn), Cận-Bích-Lan, Khải-Như-Lan (Chèo béo hay lo-NL), Tiên Thanh-Huế (T-Thiên Nga từ tốn. Trâu cần cù-L), Ngọc-Gần (N-Thiên Nga nhiệt thành), Công-Hiền (sóc lạc quan-H) và chị Thanh hiền thê Trưởng quá vãng Sói tận tâm. Cả xóm kéo nhau đến nhà trưởng Phiêu (Hà Mã hăng hái), Xóm trưởng như một ngày hội lớn: đàn bà áo tứ thân, đầu tóc vấn hoặc áo dài, chít khăn vành. Đàn ông áo dài, bịt khăn đóng. Ai cũng mặc chiếc áo dài, lễ mễ bưng quà Tết hớn hở như tham dự một lễ hội đầu xuân. Tiếng cười ròn rã thay pháo nổ. phơi phơi như bướm lượn vườn hoa.

Từ ngày thành lập, mỗi đầu Xuân xóm Tùng Nguyên vẫn họp mặt chúc Tết anh chị Trưởng xóm, dân xóm chúc nhau theo tiền lệ.

Trưởng xóm tỏ ra vô cùng xúc động thấy đàn em tụ họp đông đủ, tiếng cười nổ như pháo rang, láo nháo mừng xuân. Trưởng xóm khai mạc bằng lời chúc đầu năm chưa chan thân ái, chí tình pha chút dí dỏm trẻ trung (bạc tóc lúc về già) thay mặt xóm chúc Tết huynh trưởng cùng toàn Xóm trước khi trưởng Nụ bắt bài hát “Reo vang “ chấm dứt bản đồng ca, đầu giây bên kia chị Viêm từ thủ đô Canberra (cách Sydney chừng 300 dặm. Anh chị Viêm gởi lời chúc Tết đến Xóm. Năm nay trưởng Viêm không trực tiếp lên máy như năm ngoái, bởi vì nghe đáp lại

Trưởng không thèm nghe dù đã đeo máy khuếch âm. Kỳ diệu một điều, nói lớn không nghe, nhưng nói vừa thì Trưởng thủ thỉ, thì thầm lập lại lời chúc, Trưởng nghe ra hết, nghe rõ như thuở thanh xuân với nụ cười pha chút tinh nghịch. Năm ngoái trưởng Mừng lên máy gọi về Sydney mở đường cho trưởng Viêm chúc Tết tại Sydney họp mặt đầu năm.

Lộc đầu xuân với những món quà nhỏ đầy ắp tình nghĩa, trao lẵn nhau qua lá số biểu hiện cho sự lủng lẳng trên các cành hoa. Có những món quà thật tình cờ lại rất hợp cảnh, hợp người. Như Lan mới có được chú cừu nhồi bông hí hửng làm quà cho cháu. Sói già thường tu . . . rượu lại được một chai vang cùng anh em ngả ra nhậu liền. Báo điềm đậm là người trồng lan rất thơm . . . tay trúng ngay 2 hoa quỳnh khéo tỉa, đang chuẩn bị hé cánh tỏa hương . . .

Mỗi số kèm theo lời chúc hoặc một yêu cầu . . . Không hẹn các lời chúc và yêu cầu đều xoay quanh đề tài Yêu (giữa những đôi vợ chồng đang đi vào tuổi mùa . . . đông). “Bạn hãy biểu lộ một cử chỉ thân ái với người bạn đường của bạn”. Anh Cận được kéo ra bên cạnh vợ. Bích Lan đưa cao hai tay ra chiều chuẩn bị ôm, môi chu một cái vào mặt chồng. Anh chàng Cận hoảng hốt vất giờ bỏ vợ chạy lấy người, khiến cô vợ cứ chu miệng với nụ cười tinh nghịch chạy theo gần hụt hơi mà . . . vẫn không thơm được một cái. “Anh chị ước mong đang ở tuổi quá xuân ? “. Câu trả lời : “Mong sao được sống bên nhau hạnh phúc cho tới răng long , đầu bạc”, nhưng thông một câu : “Răng long ta trồng lại, đầu bạc nhuộm lại mấy hồi. Rồi cứ yêu như thời son trẻ”. Nhiệt thành duyên dáng, mặn mà,

dễ thương lại phát biếu : “Em trời bắt xấu nên không ai đoái hoài tới em, chỉ có anh Ngọc để ý và thương em mà thôi. Em cảm ơn anh thật nhiều và mãi mãi”. Chèo béo hay lo, mới có cháu cần “răn đe” bà nội trẻ Như Lan cứ như cháu “hư” tới nỗi rồi: “Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà”. Chèo Béo nghe chuyện gần bên : ai đó hỏi lại : “Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà, còn “tôi” hư tại ai ?”. Có tiếng trả lời dùm: “Tại bu nó cả : cưng nhiều hư nhiều, cưng ít hư ít. Càng cưng càng. . . . hư”.

Các thức ăn ngon lành, thịnh soạn do các con cùng dâu, rể Trưởng Xóm nấu nướng, dọn lên khoán đãi các cô chú “ăn nhậu” của xóm Tùng Nguyên nhân ngày đầu năm “Cậu Khỉ”.

Xóm TÙNG NGUYÊN (Sydney)



Các Trưởng đang dự bữa ăn thân mật



TIN VUI

Chúng tôi nhận được Hồng Thiệp của :



Anh Chị : **Đinh-Hồng-Phong**

báo tin lễ thành hôn cho con trai là

Đominico Đinh-Hồng Phụng-Viet

cùng giai nhân **Jennifer Kelly Ashworth**
tại California

Anh Chị **Trần-Đinh-Thủy**

báo tin lễ thành-hôn cho thứ nam là

Trần-Đinh-Trịnh

cùng giai nhân **Võ-Khánh-Trịnh**

vào ngày 17-4-2004 tại Dallas Texas.

Anh Chị **Nguyễn-Tâm-Tú**

báo tin lễ thành hôn cho thứ nam là

Nguyễn-Tâm-Đức

Cùng giai-nhân **Đinh-Thị Ngọc-Bảo**

vào ngày 22-5-2004 tại tư gia (N.J.)



Nhân dịp này, chúng tôi xin thành thật chung vui cùng các Anh Chị và chúc các cháu Trăm Năm Hạnh-Phúc.

Văn-Phòng Hướng-đạo Trưởng-niên

Ban Phụ-trách Bản Tin Liên-Lạc

và Nguyễn-Trung-Thoại.

SINH-HOẠT HƯỚNG-ĐẠO TRƯỞNG-NIÊN CÁC NƠI

Tin Xóm Sacramento . (Xin tóm lược những điểm chính của bản báo cáo dài 5 trang).

1., Tr. Nguyễn-Xuân-Mộng giới thiệu Tr. Hà-Thúc-Sinh, một Trưởng đã từng sinh hoạt HĐVN từ bên nhà, hiện đang sinh hoạt với đoàn Tráng HĐVN ở N. Carolina . Tr. HTS là một nhà văn, nhà thơ, viết nhạc và ca sĩ ... Hôm nay đến họp với 2 Trưởng Tuấn và Vũ. Kế đến là Tr. Nguyễn-Viết Mỹ, em Tr. Nguyễn-Viết-Tấn . Hai Trưởng này thuộc trong nhóm thành-lập HĐVN tại Sacramento kể từ năm 1984. Sau một thời gian nghỉ sinh hoạt, nay trở lại tham gia với anh em.

Sau khi Tr. Mộng giới thiệu lập-trưởng Quốc Gia Dân-tộc của Tr. Sinh, Tr. Mộng đề nghị các Trưởng mời Tr. H.T.Sinh đứng ra đảm nhận HĐVN Sacramentyo (Hội-đồng Huynh-trưởng, Liên-đoàn Lạc-Việt cùng Tráng-đoàn Lê-Lai) thay thế Tr. Mộng vì tuổi đã quá cao. Tr. H.T.Sinh đứng dậy đáp lời : Là người Hướng-đạo, Trưởng không được từ chối. Nhưng hiện nay Trưởng còn bận nhiều công việc đang cần giải quyết, Trưởng hứa đầu tháng 8/2004, Trưởng sẽ thoả mãn đề nghị của Tr. Mộng. Tr. Sinh sẽ cung cố và kiện toàn Tráng-đoàn hiện có thành Tráng-đoàn Cơ-bản, bằng cách mời những Trưởng trẻ, chú trọng các Phụ-huynh, các thành viên HĐ Trưởng niên. Thông cảm với hoàn cảnh chung, ai cũng bận việc gia đình, sinh-kế nên Tráng-đoàn chỉ họp mặt mỗi tháng 1 lần để các thành viên khỏi mất thì giờ nhiều. Sau khi nghe Tr. HT Sinh trình bày chương trình làm việc, có 8 Trưởng và 2 Thân hữu ghi tên ngay vào Tráng-đoàn và Tr. Sinh là Tráng-Trưởng (Tráng-đoàn đã có tên là Tráng-đoàn LÊ-LAI).

2. Tr. Đào-thị-Loan, Thủ-quỹ Xóm bị bệnh nên vắng mặt. Tr. Mộng cho biết Tr. Hiệp được mời gây quỹ Trại Họp Mặt tại Orlando (Hè 04) được 350 MK. và đã gửi cho BTC Trại. Tr. Mộng sẽ ứng 20 MK để đóng niên-liêm 2004 của Xóm cho HDTU (Sẽ gửi qua Tr. Hoàng-Ngọc-Châu VPT/HĐTrN).

3. Thảo luận về việc các Trưởng ghi danh tham dự Trại Họp Mặt HDTU và Hội nghị Trưởng, với danh sách gửi qua Ban Tổ-chức . Đã có 8 Trưởng lấy xong vé máy bay. Còn 2 Trưởng chờ BTC xác nhận về phòng ngủ.

4. Bản Tin Liên-Lạc : Tr. Mộng nhắc nhớ những ai có nhận Liên-lạc mà chưa đóng tiền về cho Canada, thì xin nhớ thực hiện ngay. Có tài-chánh thì Ban Phụ-trách mới có phương-tiện trang trải tiền in và bưu-phí.

5. Yểm-trợ tài-chánh cho BTV/HDTU : Tr. Thủ-quỹ Nguyễn-đức-Tùng có thư ngõ (đã phổ biến các bản tin, báo HĐ), mời các Trưởng tham gia CLUB 50+ (50 Mỹ-kim mỗi năm) để BTV có phương tiện hoạt động (thực hiện Bản tin, Nội-San Trưởng và các chi tiêu cần thiết khác. Sacramento, chỉ có Tr. Mộng tham gia mà thôi.

6. Tr. Mộng nhắc quý Trưởng trong Xóm cố gắng viết bài cho Nội-san Trưởng và Bản tin, vì rất cần thiết.

7. Thảo-luận và bình bầu nhận Huân-chương HĐVN : anh em đã thảo-luận rất kỹ và đi đến một kết luận. (Liên-Lạc : Việc này không tiện ghi ra đây. Xin Quý Trưởng chiếu ý như thông cáo của BTV/HDTU mà đề nghị. Xin đặc biệt lưu ý Thời gian đề nghị phải hợp lệ và chuyển theo hệ thống (Có ý kiến các cấp từ dưới lên trên LĐ, đến Miền, Hoặc qua VP HĐTrN, nếu thuộc Xóm HĐTrN.)

8. Một số Trưởng nêu thắc mắc : không ghi danh với BSA, nhưng mặc đồng phục HĐ, có trở ngại chi không ? Tr. Mộng và Tr. Sinh đáp : mặc đồng phục HĐ mà không mang Huy hiệu HĐ BSA cũng như H.Đ Quốc-tế thì không sao cả. Nếu đơn vị chúng ta muốn bảo-hiểm thì mua bảo-hiểm tư nhân. Còn nếu muốn sử-dụng đất cám trại của BSA thì thuê theo giá biểu của họ miễn có đóng bảo hiểm (tư nhân).

Sau buổi họp, có tiệc tùng ăn uống vui vẻ và trao đổi quà thân hữu.

(Người phụ trách ghi chép : Tr. Nguyễn-Xuân-Mộng).

2. Tin Xóm Seattle, Washington.

Lễ kỷ niệm và Mừng Sinh nhật thứ 17 của Liên-Đoàn HĐ Việt-Hùng Seattle, Tiểu-bang Washington.

Hàng năm cứ vào trung tuần tháng 2. Liên-đoàn HĐVN vùng Seattle, Washington đều tổ chức lễ Kỷ niệm Thánh Tổ H.Đ. Baden Powell và mừng sinh nhật của Liên-Đoàn.

Năm nay Liên-đoàn đã tổ chức buổi lễ vào lúc 2 giờ chiều ngày 29-2-2004.

Buổi lễ được tổ chức rất trang trọng trong hội-trường của Nhà Thờ Presbyterian, nơi sinh hoạt thường xuyên của HĐ Seattle. Một bàn thờ trang nghiêm được thiết lập rất uy nghi ngay trên sân khấu của Hội trường. Buổi lễ được tham dự đông đủ của toàn thể Huynh-trưởng và HDS trong Liên-đoàn, Xóm HĐ Trưởng-niên, một số Phụ-huynh và quan khách.

Mở đầu là lễ chào Quốc-kỳ Việt, Mỹ. Tiếp đến, một thiếu sinh đã lên diễn đàn nhắc lại tiểu sử của B.P. và công lao của Người đối với Phong trào Hướng-dạo trên toàn Thế-Giới.

Tiếp theo chương trình là lễ Dâng Hương : Tất cả các HDS của Liên-đoàn lần lượt lên dâng hương trước bàn thờ. Tiếp đến là lễ gắn sao thâm niên cho Thiếu-sinh của Thiếu-đoàn Hồng-Hà và Thanh-sinh của Thanh-đoàn Cửu-Long. Một chuyện có thật tại V.N. về tình Huynh-de H.Đ. đã cứu sống một HDS do một Trưởng trong Xóm Trưởng-niên kể lại. Sau đó là phần sinh-hoạt.

Mở đầu phần sinh-hoạt là phần múa lân rất hào hứng do Thiếu-đoàn Hồng-hà phụ trách.

Sau phần sinh-hoạt là phần tiệc trà do Liên-đoàn khoản đai.

Buổi sinh-hoạt chấm dứt lúc 5 giờ chiều trong bầu không khí vui vẻ đượm tình Huynh-de Hướng-dạo.

(HTL ghi vội)



Liên-Đoàn Hướng-dạo Việt-Hùng Seattle, các Trưởng và Phụ-huynh Tiểu-bang Washington, Hoa-ky

Hướng Đạo Trưởng Niên Ottawa họp mặt

(Phóng-viên của Xóm ghi vội)

Ngày 28 tháng 3, 2004, Hướng Đạo Trưởng Niên Xóm Ottawa đã họp định kỳ tại Trung Tâm Người Việt. Hiện nay xóm có 13 xóm viên gồm các cựu Hướng Đạo Sinh, sinh hoạt rất đều đặn, từ năm 1995. Xóm trưởng hiện nay là Trưởng Nguyễn Văn Kim, trước kia là Liên Đoàn Trưởng LH Hoa Lư (Ottawa), và có một thời là Đại-Diện Chi-nhánh Canada. Sau khi xóm trưởng tổng kết sinh hoạt nhóm trong 3 tháng qua, và Thủ Quỹ là trưởng Vũ Thuý Lan báo cáo tình hình tài chính (rất khả quan), xóm đã thảo luận và có những quyết định sau:

1. Họp mặt thân hữu Hướng Đạo vào lúc 5 giờ chiều ngày Thứ Bảy 8 tháng 5, 2004, tại T.T. Người Việt.
2. Tổ chức trại hè ‘Ngày tinh thần Trần Văn Khắc’ trong 2 ngày 17 và 18 tháng 7, 2004.
3. Tham gia các sinh hoạt cộng đồng, các lễ hội truyền thống như tết Trung Thu, hội chợ Tết v.v..

Trong kỳ họp này đặc biệt có sự hiện diện chính thức của 2 tân xóm viên: Trưởng Hồ Văn Mẫn và Trưởng Nguyễn Thành Quy, nguyên là Kha Trưởng của Liên Đoàn Hoa Lư (1985-1990). Tân xóm viên thứ ba là Trưởng Tiểu Hùng Kê - Phạm Quang Dzinh vì bận ‘đá già’ (tiếng lóng, có nghĩa là Trưởng phải đi làm việc, không phải ở nhà hú hí với bè trên) nên vắng mặt. Trưởng xóm ra lệnh tất cả xóm viên phải có đồng phục HD, tức áo kaki có gắn huy hiệu HD Trưởng Niên, quần kaki hoặc quần đen (không nói rõ có được mượn của bè trên không), và khăn quàng tím.

Buổi họp chấm dứt lúc 5 giờ chiều. Mọi người được mời tới Lâu Đài Việt Nam (tức nhà hàng Việt Nam Palace) để dự đại yến theo nguyên tắc ‘một hội 2 qui chế’ (mượn sáng kiến của Giang Trạch Dân) tức ăn không đồng đều nhưng trả bằng nhau. Tráng miệng có bánh khoai mì (đậu ít, mì nhiều) do Trưởng Thúy Lan tiếp tế. Riêng món này miễn phí nên ai nấy vui vẻ ra về trong... no ấm!

Sau kỳ họp tháng 2, phe ta thừa thắng xông lên họp xóm chung với các thân hữu để chuẩn bị đón Hè 2004. Buổi họp ngày Thứ Bảy 8/5, tại T.T. Người Việt Ottawa, do đó đã qui tụ được già trẻ 40 người.

Sau phần nghi lễ do Trưởng Nguyễn Minh Phúc điều khiển với ban hợp xướng ‘Ca Đoàn Lạc Giọng’, Xóm Trưởng Nguyễn Văn Kim đã cảm ơn quan khách và giới thiệu các ‘kỳ mục’ của Xóm.

Trưởng xóm Danh Dự vẫn là Tr. Cáo Đỏ Mặt Trần Minh Thủ trưởng, TTK Nguyễn Minh Phúc và Thủ Quy (kiệt xuất) là Tr. Thúy Lan. Theo đúng chương trình, giáo sư Nguyễn Quý Bổng, phu quân của Trưởng Thủý Lan đã nhân ngày Lê Mẹ (Mother’s day) nói chuyện về ‘Vai Trò Phụ Nữ Việt Nam Trong Giáo Dục Gia Đình’. Theo diễn giả, trẻ em chịu ảnh hưởng của các môi trường gia đình - học đường - xã hội. Gia đình quan trọng hơn hết, và trong gia đình người mẹ có ảnh hưởng lớn nhất đối với con cái. Khổ nỗi, ở hải ngoại, người phụ nữ đa số vừa phải đi làm, vừa lo chuyện bếp núc, kiêm việc dạy dỗ con cái. Cực khổ vô cùng. Đáng vinh danh hàng ngày chứ không phải chờ đến ngày Lê Mẹ mới được vinh danh. Diễn giả kết luận: ‘*Xin hãy vinh danh các bà mẹ, nhất là những bà mẹ Việt Nam!*’ Mọi người vỗ tay rầm trời, tán đồng đề nghị của diễn giả. Các Trưởng vỗ tay hăng nhất, chẳng những là theo truyền thống Tiên Rồng ‘Nhất Vợ, Nhì Trời’ mà còn là đúng chủ trương của Hướng Đạo (già) là luôn tôn kính ‘bè trên’ - kính thê đắc thọ.

Hướng Đạo hễ nói là làm. Thế là các em (theo sự xúi dục của Trưởng Bố) chạy uà tới các mẹ để tặng bông (hoa). Các bé gái vừa tặng hoa vừa ôm hôn mẹ thắm thiết. Còn các em trai thì dút bông vào tay mẹ rồi lỉnh, khiến mẹ phải túm lấy các em mà hun. Còn các bố, tuy muốn bắt chước các con, nhưng có lẽ cảm thấy kỳ kỳ, nên đứng lì một chỗ. Rõ là: ‘Ban ngày ông đứng tần ngần. Ban đêm ông mới tần mòn như ma’. Trưởng Phúc, trong vai quản trò, đã yêu cầu mỗi em phát biểu về mẹ (dĩ nhiên là mẹ mình). Các em trả lời rất hay (thiếu sinh mà!). Mẹ là tất cả. Con thương mẹ lắm. Mẹ là người hay nhất trên trái đất. Hỏi kỹ ra, các cháu mới tiết lộ là ‘nghe bố nói với mẹ hoài như rúa’. Nghe riết nên khó quên (?).

Hướng Đạo nói là làm. Làm xong là ăn. Điều ân hận là trong ngày Lê Mẹ, các mẹ chẳng những không được nghỉ ngơi, (dù chỉ là 1 ngày trong năm) mà còn phải túi bụi đi chợ, nấu nướng, và bưng các món ăn đến tận hội trường, để được..... vinh danh (!). Mệt mà vẫn cười toe. Buổi họp mặt nhở vây rất vui và rất hướng đạo.

Xin vinh danh các bà mẹ (của các con), các đấng bè trên (của các Trưởng).



Kỷ niệm

của Tiểu Hùng Kê

Lại một thứ Bẩy 24-Dec. Tôi còn ngồi ở pharmacie này cho tới bảy giờ tối mới lên đường đi Montréal cùng với gia đình đi ăn Noel ở nhà ông anh vợ ở Boucherville.

Tiệm bữa nay vắng khách. Có lẽ thiên hạ còn vội vã đi sắm Tết nhất, quên cả đi mua thuốc đau nhức mình mẩy. Tôi ngồi nhìn ra đường, nghĩ mãi không biết Noel năm ngoái mình đã làm gì

Kỷ niệm mờ nhạt, khi mà không còn gì đáng ghi lại. Noel năm ngoái có lẽ là một Noel buồn. Nhà tôi mới ở nhà thương ra sau hai trường hợp giải phẫu. Tuy vậy cũng phải nghỉ ở nhà mất hai tháng.

14 năm trôi qua! 14 cái Noel kể từ sau năm 75. Mình thấy thời gian qua nhanh như tên bắn. Tại sao cũng sắp xỉ thời gian này, 20 năm ở miền Nam nước Việt, mình có cảm tưởng như quãng thời gian này lâu lăm, vì tràn ắp kỷ niệm. Kỷ niệm dù buồn dù vui cũng làm đầy đời sống. Có nghĩa là 14 năm trôi qua mình sống không cảm xúc mấy. Guồng máy tư bản đã xô đẩy mình làm việc không ngừng nghỉ, và rất ít thì giờ dành cho xuy tư!

Khoảng thời gian cũng tương đối mờ nhạt là khoảng thời thơ ấu cho tới 6 tuổi. Tôi không còn nhớ mình đã làm gì và đã ở đâu, đã chơi trò gì khi mình còn là em bé lên 3 hay lên 4!

Quãng thời gian từ 6 tuổi cho đến 13, tôi thấy sống lại một cuộn phim trong đó cậu bé cảm thấy cái vui, cái trang trọng của những ngày Tết nhất. Trong cái áo the thâm và quần chúc bâu trắng, cậu bé cảm thấy

sung sướng với những phong bì mở hàng. Những bát thang xếp hàng trên sập gỗ, với những màu sắc vàng của trứng, xanh của rau

thơm, nâu nhạt của giò và thịt gà. Sao mà hấp dẫn đến thế! Còn những buổi tối đốt pháo dây. Đốt pháo đì đẹt. Nhiều khi quả pháo cháy nhanh quá, chưa kịp vứt đi, nó đã nổ làm rát cả tay, đau điếng!

Những ngày theo Sói con và Hương đạo làm sống lại những trại hè ở Láng, ở Đô Sơn. Tôi còn nhớ mãi anh huynh trưởng mà tôi không còn nhớ tên anh, chỉ biết anh có biệt hiệu là "Bẩy Phở, vì anh đi ăn trong một buổi sáng liền 7 bát phở, lẽ dĩ nhiên các huynh trưởng khác chia nhau trả tiền phở, vì đố anh mà.

Những ngày theo anh và các em họ (bà cô) đi bơi thuyền ở Quảng Bá, Nghi Tàm từ tờ mờ sáng trong những mùa hè Hà-Nội. Sao mà thích thế!

Người ta chạy vội theo thời gian. Có nhiều người đã quá vội bỏ rơi lại tất cả kỷ niệm, tất cả ràng buộc thân ái, để lăn xả vào một cuộc sống vội vã hưởng thụ. Thời gian 40 – 60 chắc sẽ qua mau lăm, vì càng về già thời gian càng ngắn đi, như những ngày Đông giá cuối năm.

Điều Hùng Kê

CLUB 50+

Nếu ai chưa đóng, xin mời tham gia. Ai đã đóng rồi năm trước, xin đóng tiếp năm 2004. Mỗi năm chỉ 50 Mỹ-kim, để giúp HĐTU có phuơng-tien hoạt động.

PhânƯu

Chúng tôi vừa được tin buồn :

Thân-mẫu Trưởng Vĩnh-Đào (Cố-vấn HĐTU)
đã quy tiên ngày 6 tháng 5 năm 2004
tại Việt-nam. Lễ Cầu-siêu đã được tổ chức tại
Chùa Khánh-Anh (Pháp) ngày 09-5-2004.

Chúng tôi xin thành thật chia buồn cùng
Trưởng Vĩnh-Đào và Tang-quyển.

Xin cầu nguyện Hương-Linh Cụ Bà sớm tiêu-diễn
nơi miền Tiên cảnh.

Văn-Phòng Hướng-đạo Trưởng-Niên
Ban Phụ-trách Bản tin Liên-Lạc.

TIN BUỒN

Trân trọng báo những tin buồn sau đây :

1. Hiền thê của Cố Trưởng Huỳnh-Văn-Điệp
nhũ danh Lê-Thị-Giỏi, Pháp-danh Diệu-An
đã quy tiên ngày 15-11-2003 tại Houston, TX.
Hưởng thọ 91 tuổi.

2. Hiền thê của Trưởng Trần-Văn-Lực và
cũng là Thân-mẫu của Tr. Trần-Cao-Bằng là :
Bà Thérèse Lê-Thị-Điệp đã tạ thế ngày 19-3-
2004 tại Saigon, VN. Hưởng thọ 85 tuổi.

3. Hiền thê của Tr. Trần Minh Quang
nhũ danh là Nguyễn-Thị-Đào,
Pháp-danh : Diệu-Viên, đã qua vãng ngày 02-4-
2004 tại Pháp - Hưởng thọ 78 tuổi.

Chúng tôi xin san sẻ cái tang lớn lao này cùng Quý
Trưởng và Tang-quyển và nguyện cầu linh-hồn của
người quá vãng được về nơi cõi vĩnh hằng.

Văn-Phòng Hướng-đạo Trưởng-niên
và Ban Phụ-trách Bản Tin Liên-Lạc

Cảm Tạ

Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ

Các Trưởng Hướng-đạo Việt-Nam

các Thành-Hữu xa gần

đã đến viếng thăm, gọi điện-thoại, chuyển điện thư, gửi
lời phân ưu và dự tang lễ của :

Bà Huỳnh-Minh-Quang

Khuê-danh Nguyễn-Thị-Đào. Hưởng Thọ 78 tuổi.
(Được-si hồi hưu)

Pháp-danh : DIỆU-VIÊN từ trần ngày 02-4-2004.
Lễ Hỏa-tàng đã được tổ chức vào ngày 08-4-2000
tại Rue du Repos (Paris 20e , Pháp)

Tang-Gia đồng bái tạ :

Chồng : Huỳnh-Minh-Quang

Con gái : Huỳnh-thị Xuân Thanh.

Kính Đồng ... Nhâm !

Ngày 09- 4- 2004 anh Trần-Thư, con trai của Tr.

Trần-văn-Thao từ Vermont điện thoại khẩn cấp qua :

- Chú Thoại ơi, Bố cháu bệnh tình nguy ngập, đã
chở khẩn cấp vào Bệnh-viện sáng nay, chắc lần này
không qua khỏi, chừng 2, 3 ngày nữa mà thôi. Nếu
Bố cháu thật sự ra đi thì các Chú bên Canada có thể
qua dự tang lễ được không ? Nhớ Chú loan tin này
đến các Trưởng HĐ các nơi.

(Thấy vắng tin, ngày 14-4-04, Thoại tôi giây nói qua hỏi,
anh Thư bắt điện thoại và nói : Bố cháu đã về nhà, có
Bố cháu đây, Bố muốn nói chuyện với Chú) :

- Thoại đấy à ! mấy ngày nay, Anh yếu và mệt quá,
tưởng đã "ĐI" rồi, ambulance đưa vào BV cứu cấp,
mới về 2 ngày, có Y-tá đến coi chừng, con cháu các
nơi xa đã về, nay tạm ổn. Thảo nhở Thoại nói giúp
anh chị em tha lối cho Thao đã không giúp ích gì
được cho Phong-trào. Vào tuổi của Thao thì không
nay thì cũng chẳng còn bao lâu nữa. Thảo cảm ơn
Thoại và gửi lời thăm các anh chị em nhé.

(Tr. Trần-Văn-Thao năm nay thọ 97 tuổi).

Trường Đường Nữ Hướng Đạo



SƠ LƯỢC TIỂU SỬ

- a Họ và tên : DƯƠNG THỊ KIM SƠN
- b Ngày và năm sinh : 1934
- c Tên Rừng : Hải Ly Cẩn Trọng
- d Nghề nghiệp :

Trước 1975 :

- Giáo Sư Trung Học Kiểu Mẫu Thủ Đức trực thuộc Đại Học Sư Phạm Saigon.
- Giáo Sư Đại Học Sư Phạm Saigon.
- Giáo Sư Hội Việt Mỹ.

Tại Canada :

- ESL Teacher, Administrative Co-ordinator, Community Legal Worker, Community Health Educator, Medical Secretary.
- Human Resources and Administration Assistant Access Alliance Community Health Centre, Toronto

SINH HOẠT HƯỚNG ĐẠO

Ngày Gia Nhập 1948 Troupe Marie Curie, Fédération Francaise des Eclaireuses
(Cheftaine : Régine Bazilio)

Ngành Nữ Hướng Đạo

- Ủy Viên Công Cán: 1965
- Hội Đồng Trung Ương Nữ Hướng Đạo Việt Nam (1966-1975)
 Tổng Thủ Quy, Ủy Viên Liên Lạc Quốc Tế
 Tráng Phó: Tráng Đoàn Đồng Tâm (Toán Đan Tâm, Thiện Tâm, Thanh Tâm)
 Huấn Luyện Viên các Khóa Huấn Luyện
- Girl Guides of Canada, 33rd Group
 LĐ Nhi Trung, Toronto: Trưởng và Thiếu Trưởng (1986-1990)

Ngành Nam Hướng Đạo Việt Nam

- LĐ Chi Lăng, Nhị Trung Toronto: Trưởng Sinh Hoạt Chi Lăng Nhị Trung, Thiếu Trưởng Nhị Trung, Thành Viên Toán Huấn Luyện (1986 – 1998)
- 1 trong 3 Phó Trai Trưởng Điều Hành, Ban Tổ Chức Trại Thắng Tiến II 1988 (Everton, Canada)
- Chi Nhánh Trưởng , Chi Nhánh Canada, Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam
(1995 - hiện tại)

Các Khóa Huấn Luyện

Giảng Viên Các Khóa Huấn Luyện Nữ Hướng Đạo Việt Nam

Dự Các Khóa Huấn Luyện:

- Girl Guides of Canada: Stages 1 & 2 (1990)
- Scouts Canada: (từ 1989 – 2001)

- Wood Badges (Bằng Rừng): (Troop/Scouts, Ngành Thiếu 1992), (Colony/Beavers/Ngành Nhi 1996), (Pack/Cubs/Ngành Ấu 1997), (Crew/Rovers/Ngành Tráng 1998)
- Trainer Development I 1994, Trainer Development II /MAN 1996 (Methods & Assessment Training): các Khóa về Huấn Luyện Trưởng (Scouts Canada khong goi là Bằng Rừng Trưởng mà chỉ gọi là TD1 & TD2)
 - Group Committee Training (Khóa Huấn Luyện Ban Điều Hành)
- Trại Huấn Luyện Gilwell Park (1996)
- Trại Bằng Rừng Ngành Tráng (Lost Valley Scout Reservation, California, 1994)
- Trại Nghiên Cứu và Huấn Luyện Gilmore, San Jose, California

Các Trại Họp Bạn Lớn Đã Tham Gia

- Trại Họp Bạn Ngành Tráng Nam và Nữ Hướng Đạo tại Mỹ Khê, Đà Nẵng, 1965
- 4 Trại Chi Nhánh Canada
- Các Trại Hoa Lư từ II đến XII (trại Truyền Thống của LĐ Chi Lăng, Nhị Trung Toronto tổ chức hàng năm cho HĐS va Trẻ Em trong Cộng Đồng)
- Các Trại Thủ Tiết : TT2 (Canada 1988), TT3 (California 1991), TT4 (Pháp 1993), TT5 (Úc Châu 1995), TT6 (Virginia 1998), TT7 (Texas 2002)
- Trại Họp Mặt và Huấn Luyện tại Gilwell Park, Anh Quốc (1995)
- Trại Họp Mặt Kỷ Niệm 70 Năm Thành Lập Hội Nam Hướng Đạo Việt Nam (2000)
- Họp Mặt Hàng Năm Hội Ái Hữu Nữ Hướng Đạo Việt Nam tại California

KỶ NIỆM ĐỜI SINH HOẠT HƯỚNG ĐẠO

- 1948: Nhóm Eclaireuses đi cắm trại bằng thuyền và xe đạp. Có khi phải di bộ từ nhà rất xa để họp mặt đi trại vì Hướng Đạo Sinh được bảo là không đi Cyclo !!!!
 Những đêm Lửa Trại Liên Đoàn của Scouts de France, Eclaireurs Unionists, Eclaireuses de France và Guides de France chương trình thật vui
- 1965 Trại Mỹ Khê, Đà Nẵng: nhóm NHĐ buổi tối sau khi công tác ra tập họp kể chuyện, ca hát ở bờ biển đêm trăng có các chị Thân, chị Trần, chị Kim Sơn. Buổi chiều các anh Trần Điền và Trần Trung Ru hay qua ăn cơm chung với nhóm Nữ Tráng Đồng Tâm. Trại Họp Mặt Nam Nữ Tráng Sinh toàn quốc xây nhà cho dân di tán từ các vùng Quảng Trị có các anh Tôn Thất Hy, Hoàng Ngọc Châu, Trương Trọng Trác; Huế Tráng Đoàn BMã, BĐằng, CLăng, HLư, TrSon, TQToản; Saigon TĐoàn Bạch Đằng (CLinh, HTử, CDương, TKết, VĐôn); Saigon NHĐ TĐoàn Đồng Tâm (Thiện Tâm, Đan Tâm, Thanh Tâm) cùng tham dự.
 Sau khi đi trại Mỹ Khê về, tôi suýt bị Ông Khoa Trưởng gởi về nhiệm sở cũ vì Ông Supervisor thưa lên trong thời kỳ chấm thi mà tôi bỏ đi Trại Hướng Đạo ! (tôi có xin phép). Như vậy mới biết sức quyền rũ của Hướng Đạo mạnh đến đường nào.
 Ông Super cho tôi biết Ông Khoa Trưởng muốn gặp tôi. Tôi đến gặp Ông KT; "Sao mà bỏ Sở để đi Trại, vậy chị ? Dạ có xin phép trước, tôi có thưa khi nào có máy bay nhà binh là Đoàn chúng tôi lên đường đi Trại ở Đà Nẵng làm công tác xây cất nhà cho dân nạn nhân chiến cuộc. Tôi xin nghỉ trong thời gian đó.-- Vậy chị học Quản Trị Học Đường sao không biết thể lệ nghỉ phép, học với ai? -- Dạ học với Cụ Huyễn, mà sao không thấy chương này. Ông KT thấy Hướng Đạo Sinh này trả lời quá ngây thơ, cũng nín cười nhưng làm bộ nghiêm. Tôi chảy nước mắt vì úc bị Ông Supervisor thưa. Ông KT thấy nước mắt: "Thôi, thôi thôi đừng khóc....."

- Ngày hôm sau Ông KT xuống gặp tôi, đưa ra một Sự Vụ Lệnh của Ông Bộ Trưởng Trần Ngọc Ninh ký, điều tôi về Bộ trong chức vụ Thanh Tra Học Đường Chương trình CPS. Tôi được Trưởng Trần Trung Ru giới thiệu với Ông Tổng Trưởng vì đã tích cực sinh hoạt Thanh Niên Thiện Chí (Voluntary Youth Association) và Hướng Đạo. Ông KT: SVL do Ông Tổng Trưởng ký, làm sao mà tôi dám giữ chị lại trường được. Chương trình mới chị đi thì làm sao? Bây giờ hay là chị đệ đơn lên chị xin vẫn ở lại công tác ở Trường". Hai hôm sau Ông KT xuống gặp tôi và hỏi tôi đã viết đơn xin ở lại chưa. Bây giờ tôi mới "làm bộ làm cao!!": "Dạ để thủng thính". Nhưng thật ra tôi đã làm đơn vì tôi nhận thấy Trường đang cần tôi ở lại để làm project đó.
- Cũng may mắn là tôi không nhận làm chương trình CPS Sinh Hoạt Học Đường của Bộ Giáo Dục, nếu không thì sau 1975 tôi cũng phải đi học tập "mút mùa".
- 1965-75**
- Sinh hoạt với các chị em Nữ Hướng Đạo: những ngày cùng điền hành, làm công tác chung ở Ký Nhi Viện Đồng Tâm giúp con em gia đình lao động nghèo, trại giúp đồng bào nạn nhân chiến cuộc đường Lý Thái Tổ; ngày Nữ Hướng Đạo Việt Nam được công nhận vào Hội Nữ Hướng Đạo Thế Giới trại ở Vườn Thủ Saigon, 1 băng lửa to viết bằng chữ được đốt khi treo trên cây Đêm Lửa Trại, các em kỹ thuật HĐ cao, nhiều đơn vị làm nhà trên cây, có mặt các Nữ Trưởng Phạm thị Thân, Trần T Sá, Trần T Mai, Nguyễn T Tân, Thân T Dần, Nguyễn Quỳnh Hoa, Vũ T Kim Lan, Dương T Kim Sơn, Lê T Dung, Tặng T Hiền, Nghiêm Loan, MChâu, THương, Hiếu, LanPhương, ĐKimLang, Vân, MThể.... Ban điền hành Hội Đồng Trung Ương các chị Thân, Mai, Tân, Dung, Kim Lan, Kim Sơn, ai nấy đi làm ban ngày nên khi nào họp thì họp vào buổi tối cho đến khuya. Hôm nào xong cũng có ghé qua Mi Cây Nhãnh hoặc Mi Ngã Sáu rồi mới chia tay về nhà nửa đêm. Viết tới đây tôi cũng không khỏi bùi ngùi nhớ đến chị Kim Lan đã mất tích trên đường vượt biên, Ái Trần đã mất sau ngày đi trại Thắng Tiến 6 cùng con trai tại Fairfax, chị Trần thị Mai đã vĩnh viễn ra đi năm ngoái sau khi dự Thắng Tiến 7 ở Houston và Đỗ T Thể Vinh đã qua đời vào tháng Giêng 2004. Em Cựu Tráng Sinh này và cả nhóm đã đến thăm Trại Kỷ Niệm 70 Năm Thành Lập Hội Nam Hướng Đạo ở San Jose năm 2000 và đã lần qua chồ bồng mát có tảng cây bé xíu của nhóm anh Lê Minh Lý trên ngọn đồi trọc nắng cháy.
- 1973**
- Olave House, London, England: Đêm ngủ thật lạnh tại Trung Tâm Vãng Lai NHĐ này, ở lại với chị Thân. Hội tiết kiệm điện tắt sưởi vào đêm. Our Chalet, Adelboden, Thụy Sĩ: làm bạn với các NHĐ Anh Quốc và các quốc gia khác. Nhà vãng lai ở trên triền núi cao, nắng ấm, các chị em từ các nước đến cùng sinh hoạt.
- 1989- hiện tại**
- Những lần Họp Mặt hàng năm của Hội Ái Hữu Nữ Hướng Đạo Việt Nam Toàn Cầu tại California với các chị Ngô thị Chi, PTThân, TT Mai, ĐTLiên, TTNăm, MThể, PTHuệ, ĐKLang, Ái Trần, TLLan, Tặng, Vân, Thu Hà, Huê và nhiều em khác, nhớ nhất là các lần trại họp mặt ở khu chùa Azusa trên có đồi cao và suối quanh đồi, buổi sáng đi thám du, thiền hành, hội thảo, chiều đến làm vườn giúp các Sư Cô, tôi đến sinh hoạt HĐ.
- Các Trại Họp Lực (Trại Chi Nhánh)**
- LĐ Chi Lăng Nhị Trưng mỗi mùa Hè tổ chức Trại 3 ngày cho 150 HĐS và con em Việt Nam trong cộng đồng. Niềm vui là thấy các em HĐS nhỏ cũng phụ giúp trong các trò chơi hướng dẫn các em mới. Các em Âu, Thiếu rất thích trò chơi thả thuyền ở suối cạn lúc trời bắt đầu tối, các trò chơi lớn lịch sử quân ta thắng quân Thanh, tấn công bằng bong bong nước từ trên đồi xuống thung lũng... Mỗi ngày Ban Âm Thực phải lo 3 bữa cơm chính và 3 lần snacks cho 150 trại sinh.

Các kỳ trại ở Ottawa muỗi Canada tấn công rất mạnh và làm cho chân tay, mặt mày mọi người nở hoa. Có khi đất trại được chọn ở nửa đường Montreal, Ottawa và Toronto để các đơn vị không phải đi quá xa. Đảo ở miền Thousand Islands (Centre Grenadier Island) có tiếng của miền du lịch, muốn đến đất trại phải đi qua đảo bằng tàu thủy. Những ngày vui, vàng son của thập niên 80, cả 3 LĐ đều có mặt đông đủ, tất cả các Trưởng Niên, các Trưởng sinh hoạt và rất đông HĐS.

Các Trại Thắng Tiến

Thắng Tiến II (Everton, Canada): Bộ Tham Mưu Nguyễn Trọng Phu, Dương Văn Hóa, Bùi Thế Hưng, Dương thị Kim Sơn, Nguyễn Phan Pha, Lê Phục Hưng, Hoàng Như Bằng, Trần Quốc Tuấn đi suốt 1 ngày trời viếng, nghiên cứu 3 đất trại của Scouts Canada và sau cùng đã chọn Everton Camp. Nơi đây được chọn vì có khoảng đất rất rộng để tất cả các Liên Đoàn có thể dựng trại gần nhau, dễ sinh oạt và liên lạc vui chơi cùng nhau. 60 Tráng Sinh làm việc cực nhọc không máy móc dùng sức người, ít ngân quỹ dựng một cổng trại “đồ sộ” cao 12 m.

Trại Gilwell và các trại Thắng Tiến nơi tụ tập đa số các cựu HĐS Việt Nam ở hải ngoại, các Trưởng trẻ, các HĐS nhiều dịp để về sinh hoạt cùng nhau, làm quen biết mặt nhau. Điều thú vị là lúc đọc các nội san, bản tin khi thấy tên thì hình dung được tác giả.

HướngĐạoCa : Trưởng Trần Anh Tuấn đã ra công sức làm được quyền Hướng Đạo Ca , ra mắt lần thứ nhất vào dịp Thắng Tiến II. HĐCa được TT3 cho tái bản lần thứ hai, .Sau đó các Trưởng Trần Anh Tuấn, Khiêu Quốc Thái, Ngô Đình Dũng soạn lại bằng máy vi tính phối hợp cùng Trưởng Lê Phục Hưng và Nguyễn Tân Đề phát hành lần thứ ba vào dịp Trại Gilwell 1996.

Chuyện đáng nhớ nhất là có một đêm họp mặt để kiểm lại sách và bàn về việc ẩn loát. Đến đất trại Everton trời đã khuya và trời bắt đầu mưa to. Nhóm gồm có Tuấn, anh chị Dũng Hoa, Lê Phục Hưng, Lê Quốc Thắng, Khiêu Quốc Thái, Nguyễn Phan Pha và Dương Thị Kim Sơn. Thay vì ở trong lodge có máy sưởi ấm áp, giường nệm tốt khỏi bị mưa, mọi người quyết định lội mưa ra khu nhà trại làm như chuồng bò, có mái, không vách, dưới lót rơm khô để ngủ. Cả nhóm sau khi coi lại bản thảo và bàn về việc ẩn loát lăn ra ngủ trên ổ rơm. Ngày mai lại khi đang nấu nướng thì thấy cách không xa đó, một xác rắn, hú hồn! Đỡ khổ, thật ra vùng Ontario có tiếng không có nhiều rắn độc.

Nhiều năm tháng đi Hướng Đạo, bao kỳ trại, bao điều hay mới lạ học được từ các Trưởng, bạn bè, bao kinh nghiệm trong đời sống trại, tôi ước mong rồi có một ngày khi về hưu tôi sẽ viết và thực hiện được một quyển Manual cho các Nữ Hướng Đạo Sinh Việt Nam, đàn em sau này.



Toronto, Mùa Tuyết Trắng January 2004

Ảnh chụp tại Trại ÁI HỮU NỮ
HƯỚNG ĐẠO Azusa California.

Ngày 21 tháng 9 năm 1999

Hàng trước, từ trái sang phải

Chị Đặng Kim Lang (Ủy Viên ngành Thiếu)

Chị Phạm Thị Thân (Hội Trưởng)

Chị Phan Thị Huệ

Hàng sau, từ trái qua phải :

Chị Trần Thị Mai (Tổng Ủy Viên)

Chị Dương thị Kim Sơn (tổng Thủ Quỹ,

và Uỷ Viên Liên Lạc Quốc Tế)



Đây không phải là chuyện tướng Trưởng của binh chủng Nhảy Dù. Cũng chẳng phải là chuyện của một trưởng Hướng Đạo xuất thân từ gia đình mũ đỏ. Chuyện trưởng này không dính líu gì đến những chiến sĩ mũ đỏ, mũ xanh, mũ nâu, mũ sắt hay không mũ nào cả. Mà là chuyện của một trưởng Hướng Đạo . . . róm

Xin thưa ngay để quý vị trưởng chính qui, trưởng thứ thiệt khỏi giật mình. Trưởng róm của chúng ta không xuất thân Hướng Đạo, nghĩa là chưa từng là Hướng Đạo sinh, kha sinh hay tráng sinh gì hếtトレ, cũng chưa qua một khoá huấn luyện đào tạo trưởng, dù là trong nước hay hải ngoại, nào. Vậy mà các Trưởng HD thứ thiệt vẫn một điều thưa Trưởng, hai điều thưa Trưởng, mới

là chuyện . . . chéo cẳng ngỗng ! Tất nhiên, đôi khi cũng có Trưởng thắc mắc hỏi gần, hỏi xa, đôi khi hỏi thẳng, về cái gốc Hướng Đạo của Trưởng róm thì vị Trưởng khả kính này, nửa đùa nửa thật trả lời “Tôi mà Trưởng gì ông ? rồi cười hề . . . hề . . . như dê. Ta quen gọi là nụ cười ngoại giao, hay cười trừ. Ai muốn hiểu thế nào thì hiểu.

Cho đến một ngày, Trưởng róm nhận được tờ khai lý lịch HĐ do Trưởng Lão xóm Trưởng Niên phân phát, trong một phiên họp Xóm. Chỉ lướt qua vài giòng, trưởng róm đã tái mặt, tay chân run lẩy bẩy. Trưởng xóm sớm biết róm bị hội chứng khai lý lịch, chả là vì có lần róm tâm sự “đi tù cải tạo lao động không sợ, chỉ sợ khai lý lịch”, nên đã trấn an róm “cái này là để vào hồ sơ Hướng Đạo Trưởng Niên, làm cho có hình thức thôi mà”.

Hồi đi tù cải tạo. Róm đã học được cách khai lý lịch . . . trích ngang, thu gọn, vắn tắt, khai lão, hoặc không khai. Nhưng nay lỡ mang danh Trưởng, hẵn không thể khai . . . bậy. Trưởng phải đối diện với một vấn đề hết sức là nghiêm túc mà học giả Đỗ Thông Minh từ Nhật đã phải bôn ba khắp nơi có cộng đồng người Việt, để diễn thuyết. Đó là vấn đề “Tự Vấn”. Năm 2003, *Tự vấn 1 : Người Việt mạnh yếu chỗ nào ?* Năm 2004, *Tự vấn 2 : Vai trò văn hoá trong phát triển quốc gia*. Giờ đây, Trưởng Róm khi khai lý lịch HD , đã phải bóp trán suy nghĩ để làm cái việc ma học giả Đỗ Thông Minh gõi là “Tự Vấn”.

Tự vấn 1 : Ta là ai ? Tức là khai tên họ, địa chỉ, ngày tháng năm sinh, v.v.... Chuyện này không khó. **Tự vấn 2 : Ta đã làm gì đời ta ?** Tức là khai ngày gia nhập HD, đơn vị nào, ai là Trưởng đơn vị, đã dự những khoá huấn luyện, những trại họp bạn nào, v.v... Đối với Trưởng Róm, đây là chuyện rắc rối, vì Trưởng có đi Hướng Đạo bao giờ đâu. Nhớ lại hồi mới được vinh danh là Trưởng , mỗi lần giơ tay chào, Trưởng phải liếc ngang , liếc dọc xem mọi người dơ 2 hay 3 ngón tay, hay khi hát, Trưởng chỉ nhép miệng theo kiểu lipsing của các ca sĩ đại nhạc hội. Đơn giản là vì Trưởng có thuộc bài ca HD nào đâu. Nói cho ngay, Trưởng cũng còn nhớ lõm bõm mấy câu hát , như

Nào anh em ta cùng nhau xông pha lên đường
 Kiếm nguồn tươi sáng
 Ta cùng đồng lòng điểm tia non sáng
 Từ đây ra sức anh tài u.u.....

Hình ảnh người anh của Trưởng trong bộ đồng phục HD., áo kaki vàng, quần short xanh, đầu đội nón rộng vành có gắn hoa bách hợp, tay cầm gậy gỗ, một đầu bịt sắt nhọn, bên hông lủng lẳng cuộn giây thừng, lưng đeo ba-lô cột nồi niêu, soong chảo, mỗi khi di chuyển lại phát ra những tiếng kêu leng keng, vui tai. Có lẽ cái hình ảnh oai hùng của người anh HD đã khiến Róm, lúc đó còn là thiếu nhi, mê làm người HD. Đôi khi tự vấn, nói theo kiểu ông Đỗ Thông Minh, còn các thiền-sư gọi là “giây phút tự duy quán chiếu”. Róm cho rằng cái lối sống vui, sống tếu của người HD rất hợp với mình. Nay nhé ! Gặp nhau chào lại dơ tay trái ra bắt (chắc tay phải còn bận cầm đồ), tôn kính gọi vợ là Bè trên (chủ trương kính thê đắc thọ), gặp các Trưởng Lão 7 bó, 8 bó, 9 bó đều gọi đồng loạt là Anh, là Chị (Mọi người sinh ra, từ trẻ đến già đều bình đẳng theo Tuyên ngôn Nhân-quyền LHQ). Lại nữa, ai cũng có tên rừng, mà toàn là tên thú, thuộc loại mỹ danh, nào là Bò Thông-minh, Heo Sạch sẽ, Gấu Lịch-sự, Dê Lương-thiện, Khỉ Chửng chạc v.v... Như vậy không tếu là gì ?

Có điều, tên rừng dễ nhớ, nhưng khó nhớ đúng. Quý Trưởng độc giả có đọc bài “Đầu Năm Họp Xóm” trong Liên-lạc (49) kỳ trước không ? Đấy ! Trong chuyện có nhắc đến tên rừng của hai Trưởng Đại Gia mà đều nhầm sai. Thế mới khổ ! Trưởng Cáo Đỏ Mặt (cáo người) mà lại kêu là Cáo Mặt Đỏ (cáo thật sống ở Phi-châu). Ngựa Chịu Khó (đáng kính) lại viết thành Ngựa Khó Chịu (đáng chê) và người viết kiêm ẩn công vì chuyện lầm lẫn này đã bị dũa một trận roi bởi hoa lá cành, nhớ đời !

Những Trưởng nào may mắn được sống gần Tr. Nguyễn-Trung-Thoại, tức Ngựa Chịu Khó, đều biết Trưởng là người vui tính, thích chuyện diễu và cũng thích diễu. Ngoài cái tên rừng, Tr. Thoại còn có sáng kiến độc đáo là thêm tên rú cho ... các Trưởng khác. Tên rừng có 2 hoặc 3 chữ, còn tên rú luôn luôn có 4 chữ. Gần nhất, ngay ở Montréal có Tr. Tiểu-Sinh, ngoài tên rừng chính thức còn được Ngựa Chịu Khó tặng thêm tên rú “Vịt Nước Vui Vẻ”. Xa hơn chút nữa, ở Ottawa có Tr. Dương-Ngọc H....., tên được thêm cái đuôi thành “Dê Núi Quảng-Nam”.

Còn bản thân kẻ viết chuyện này, vì không có tên rừng, nên được Trưởng ưu ái (?) đặt cho tên “Bướm Lượn Dưới Mưa”. Tên nghe có vẻ tàn nhẫn nên sau đổi thành Bướm Lượn Dưới Hoa . Tên sau này thoạt nghe có vẻ văn chương bay bướm, ngẫm kỹ thì thấy có hơi hướng Trang Quỳnh.

Ngược giờ lịch sử (nghe ghê quá) người đầu tiên gọi Róm là ..Trưởng” là Đại Lão Trưởng Niên Trần-Văn Khắc. Trưởng Khắc khi biết Róm hồi còn nhỏ có đi Sói Con nên đã phán : Hướng đạo một ngày, Hướng đạo mãi mãi” Chấm hết.

Từ đó Róm được gọi là Trưởng, loại Trưởng Nhảy Dù. Như vậy, Bạn đã hết thắc mắc chưa ? Còn muốn hỏi Róm là ai hả ? Còn ai vào đây ngoài ...

Bướm Lượn Dưới Hoa

LIÊN LẠC : Tác giả bài “Trưởng Nhảy Dù” là một cây bút đang hồi sung sức đang lên nhưng tài năng bấy lâu còn dấu kín, nay mới thăm dò , phóng bút trên Liên-Lạc.

Luyện Liên-Lạc 13 năm, phất cờ với Xóm Trưởng-Niên Ottawa trải ba đời (Cụ Khắc, Cụ Phúc, Cụ Thủ Long) và nay là Cụ Kim, tác giả quyết định “Vác Bút Hạ Sơn”.

Đây là lúc “Bướm” xuất đầu lộ diện, nhằm làm cho đời thêm vui, độc giả Liên-lạc có thêm những nụ cười tươi mát, Xóm Trưởng-niên Ottawa có thêm một số đề tài vui nhộn để thảo luận trong những buổi Họp Xóm.

Xuân : quý vị đã đọc bài : Họp Xóm Đầu Năm.

Hạ : hiện quý vị đang đọc : Trưởng Nhảy Dù

Thu : Có thể xuất hiện bài : Trưởng “hàm” (HD theo).

Đông:phóng-sự đặc biệt: Trưởng của Trưởng (Bè Trên)

Tác giả đã đưa ra hai đề tài để đăng vào Liên-lạc, Chúng tôi đề nghị hai đề tài (Thu Đông) với tách cách “gợi ý”. Nếu có vị nào “ngửa ngáy” muốn Mao-Tôn-Cương thì xin mời tham gia cho vui, một trò chơi tao nhả nhúng ...

Có xáo thì xáo nước trong.

Đừng xáo nước đục đau lòng cò con.

Ngẫm lại thân phận Ngựa tôi. Buồn ! Nhìn Trời mà than :

Kiếp này làm Ngựa mệt rồi,

Kiếp sau cùng Bướm vui cười với hoa.

(Một ngày đẹp trời ,mùa Xuân xú Tuyết).

M
Ã
T
H
U



≡ Tr. Hoàng-Hội (Melbourne)

Đúng như Anh nói : Nếu ghép các bài (Các Tr. Võ-Thanh-Minh, Phan-Thanh-Hy và Võ-Văn-Hơn) vào một bài thì hợp tình hợp lý hơn và Liên-lạc có thêm đắt dai để dùng vào việc khác.

Em cũng không biết rõ Trung-tá Trần-Thường ở Toronto, ngày xưa có làm Quận-trưởng Bình-Khê, tỉnh Bình định hay không ? Có còn nhớ đến Ô. Hoàng-Hội (nguyên CVP Toà HC Tỉnh Bình định) Đọc đến đây, chắc Tr. Thường sẽ trả lời .

Tiếc là Anh không qua tham dự Trại Họp mặt Trưởng-niên ở Orlando vào kỳ Hè này, vui lắm. Chắc Anh sẽ gặp lại một số người quen cũ, trong đó có Tr. Nguyễn-Cửu Phi-Long, cũng có thời làm việc ở USAID Qui-nhơn mà Anh đã biết.

Dạo sau này, sau vụ 9-11 thì em ngán đi phi-cơ lắm, an-ninh khám xét lôi thôi và khó khan lắm mà Anh thì lần nào cũng gửi "Vé Máy Bay" cho em, nhưng lần này, Anh lại gửi vé "phi-thuyền"

... Cái thú vui của "thân già trên tám bò" trong những ngày lạnh là đọc lại những bài trong Liên-Lạc, những trích thư của các Bạn bốn phương, với phần hồi âm dí dỏm, sâu sắc và văn hoa của Người Khó Chịu, tuy bề ngoài có vẻ đùa giỡn, nhưng bên trong lại hàm ý của "Vạn thế sự biểu".

An Hội ơi ! Anh thương mà Anh nói vậy, chả sự thật cũng có người chê :

Cùng trong một tiếng tơ đồng,

Người ngoài cười nụ, người trong khóc thầm.

≡ Tr. Nguyễn P. Gấu Nắng Nở (Virginia).

Thư Trưởng viết ngắn, chen cả Thơ, vui và mộc mạc chân tình, ghi ra đây để cùng đọc cho vui : Bắt đầu bằng : Tr. Thoại kính, mến, thương, nhớ ...

Chỉ chừng ấy chữ, dù tội lỗi chi cũng đáng được hưởng hai chữ "Đại Xá" cả. Đọc một đoạn lại thấy ... rồi lại rồi ... tiếp đến bốn câu thơ :

Xuân, Hạ, Thu, Đông đủ bốn kỳ

Báo thì thích đọc, chẳng nhớ chí

Phen này GẤU mà, nhận được Báo

Ký Check gửi ngay, bỏ tội chờ ... đợi rồi quên luôn !

Đúng là Thơ của "Cậu Ông Trời" rồi Cậu viết tiếp:

*Liên-Lạc thì nhớ, cũi chẳng nhớ.

Gửi lúa làm răng, đặng được bền !

T.B. Hy vọng rằng ít ít người có tinh thần trí như Em để Liên-lạc trường tồn. Ha ! Ha ! Ha !

≡ Tr. Thanh-Huế. Xóm Tùng-Nguyễn Sydney.

Trong sinh hoạt các Xóm, rầm rộ nhất là Xóm này. Điểm nổi bậc nhất bấy lâu nay là "ăn" và "diện", đúng như truyền thống của Tr. Trương-văn-Thanh lưu lại. Kỳ này Xóm có một công tác xóm tụ là họp hành đông đủ, có lập Biên-bản đảng hoàng, mục đích "Đời Quyền Sống" với nguyên-tắc mỗi đơn vị Trưởng-niên : một lá phiếu bầu ở Đại-Hội-Đồng HĐTU/HĐVN, giống như các Liên-doàn khác, với điều kiện ghi danh hợp lệ, đóng niêm-liêm đầy đủ và có báo cáo sinh hoạt đảng hoàng với VP/HĐTrN. Biên bản này sẽ được trình bày ở D.H.D. HĐ Trưởng-niên ở Orlando. Mong rằng Xóm sẽ có đại-diện ở Trại Họp Mặt này để nói lên nỗi khát vọng của mình.

Xóm này có anh Trưởng Xóm nghiêm chỉnh, có chú Mõ Xóm (Lệ) siêng năng (cả hai đều thích chụp hình), có Cô Giáo chăm việc liên-lạc thư từ (bằng e-mail) nên Liên-lạc nhận đều đều hình ảnh sinh hoạt, tin tức của Xóm và cả sinh-tổ T. nữa. Nghe phái-doàn Bà Giáo sẽ đến Montréal tham quan vào giữa tháng 6/04, chờ xem.

Theo chương-trình dự tính thì phái-doàn không thể tham dự Trại Họp mặt được. Tiếc thay !

[≡] Tr. Nguyễn Chí-Hiếu (Texas).

Liên-lạc đã nhận được đầy đủ \$320 US của Hiếu gửi để bồi dưỡng cho tờ báo. Cũng theo Hiếu cho biết, đây là thêm một số tiền lời có được từ việc thực hiện Huy-hiệu HDTrN bán trong những dịp vừa qua. Thủ-quỹ L.L.đã ghi Sổ Vàng.

Ban Phụ-trách thành thật cảm ơn Hiếu đã lo nghĩ đến sự tồn vong của tờ Liên-lạc để bồi đắp cho cuộc chơi chung được tiếp tục lâu dài.

Anh Thoại sẽ gửi hoàn lại Hiếu Liên-lạc số Xuân tháng 12-2004 để cho đủ bộ từ đầu đến cuối (Hiếu nói : *Vì là tìm lại được một "Cựu" HD tuổi đời được 78, mà Hiếu đã tăng số báo đó*). Tại sao Hiếu không gửi địa chỉ của anh bạn HD “78 gậy” ấy cho anh Thoại, để gửi Liên-lạc đến nhà đọc cho vui để nhớ lại :

Anh hùng xưa ... nhớ hồi là hồi niên thiếu !

[≡] Tr. Nhâm-Ngo. Làng Vạn-Hồ .St-Paul.

Tiếc rằng Cụ Lý-Trưởng Làng Vạn-Hồ “nín thở lặng sâu” quá, không hề “hé” một chút tin tức chi của Làng cả, giống như ‘bức màn tre’, nên không biết ai sẽ đi Orlando vào tháng 7 này để tham dự cuộc họp mặt HD Trưởng-niên. Buồn 5 phút ! May mà có Đoan-Trang, Nhâm-Ngo, Đỗ-Thị-Anh vượt hàng rào tre, thiên hạ mới biết đôi chút là Làng Vạn-Hồ còn tồn tại với thế-gian.

Các số Liên-lạc cũ đã gửi đầy đủ rồi, luôn luôn có kèm “bonus” sướng chưa ?

Còn chuyện mà Nhâm-Ngo nói là “tâm-sự”. Nói thiệt, Thánh cũng chịu thua, anh Thoại làm răng mà phát ngôn chi được !

Không đến Orlando để tham dự Trại được, thì ở nhà, chờ khi Liên-lạc tường thuật cũng biết đại khái, xem như “đi trại hàm-thụ” vậy.

Bài “Bán buồn mua vui” có 2 độc giả gửi thư khen ngợi, cả 2 độc giả này đều nói sẽ noi gương Thuỷ-Biên đời nay : khi nhớ khi quên, kể chuyện thực tế gần với tình người hơn, chứ không thể bắc chuốt sự chọn lựa khắt khe của nhà hiền-triết Trinh-Tử đời xưa được, vì khó quá !

Cho gửi lời thăm “Cả Xóm, cả Làng” Vạn-Hồ, và nhờ nhẫn với các “Nữ” Xóm-viên hãy năng viết bài, dở đần cho các đấng nam nhi tự “hạ mình” làm “phái yếu”. Mà quả đúng, yếu thật!

[≡] Tr. Nguyễn-Thanh-Viêm. Canberra. Úc.

Bức thư đầy chân tình của Anh Chị làm cho “chúng Thoại” vô cùng cảm động, nhất là bài thơ ngẫu hứng làm trong ngày đầu Xuân để tặng đàn em, mở đầu bằng 2 câu :

Hoa Tường-vy, hoa rất quý

Vì vậy, anh Thoại chiều ý “bề trên”...

Anh Viêm ơi ! Thoại tôi chỉ “chiều ý” bề trên mà thôi, đâu có bằng Anh Thanh-Viêm đã từng Thương, Mến, Quý, Phục nàng Trâm mà anh yêu

Tôi thương Trâm quá đỗi đương

Vắng tôi, Trâm cũng lo toan việc nhà

Gia đình gặp lúc phong ba

Trâm vỗng tay lái vượt qua sóng gành.

Thời buổi này, thấp đuốc cũng tìm không ra một người phụ nữ tuyệt vời như vậy, thật đáng suy tôn. Mừng Anh trúng số độc đắc.

Được biết dạo này, Anh và Tr. Mừng còn tham gia sinh hoạt với Xóm Tùng-Nguyên Sydney, cứ xem như một Liên Xóm cho vui. Thấy Anh còn sức khoẻ đi đây đi đó để thăm con cháu, tâm trí còn yêu đời để làm thơ gửi tặng bạn bè. Quý thay !

[≡] Tr. Lê-trong-Bân. Gà hay gáy (N.Y.)

Mừng Trưởng vừa trở lại sinh hoạt với anh em HDVN, mà theo Trưởng nói : *Trước đây đã có 5 năm sinh hoạt HD, nay đã 76 tuổi đời, máu nóng ngày xa xưa trở lại - do tờ Liên-lạc - đọc liên tiếp 4 số, của một người bạn hàng xóm cho mượn . Trưởng còn mong bắt chước gương các Trưởng kỳ cựu ngày xưa như các Trưởng Trần-Văn-Khắc, Hoàng-Đạo-Thuý, Dương-Vân, Trần-Điền, Võ-Thanh-Minh, Phan-Như-Ngân v.v... Trưởng còn hỏi chúng tôi : Trong các Trưởng HD kỳ cựu có uy tín, ai là “người hoàn toàn” nhất, có những đặc điểm gì để hậu-sinh bắt chước noi theo.*

Thưa Trưởng, câu hỏi này là Trưởng hỏi “Đuà” hay hỏi “Thật ? Ngựa tôi xem như hỏi đùa mà chơi và cũng xin cố gắng trả lời theo sự hiểu biết: Nay, Trưởng Gà Hay gay, Ngựa tôi cũng suýt soát tuổi tác bằng đồng ấy, kiến thức còn nông cạn. Với các Các Trưởng tiền bối như Trưởng đã kể, ai cũng đáng kính trọng cả, ít nhất, về một số phương diện nào đó, chứ “Hoàn Toàn” như Trưởng mong đợi, thì cũng khó tìm ra. Chúng ta thường nghe nói “chỉ có Thánh nhân mới hoàn toàn”. Người bao giờ cũng có cái dở, cái khuyết điểm, và cũng bối cái hèn yếu ấy mà Người trở nên dễ thương dễ mến. Cái “hoàn toàn” lạnh lèo lăm. Trong một cuốn tiểu thuyết, các “nhân vật hoàn toàn” không lấy được cảm tình của người đọc. Chúng ta có lẽ phục, nhưng mà chúng ta không yêu. Còn ai hoàn toàn hơn những vị Thần và những vị Thánh ? Vậy mà người ta đôi khi cần phải “Nhân hoá” những đấng thiêng liêng ấy, để khiến các Vị cũng cùng một mục thước như Người (cùng chung một tần số), để gần chúng ta hơn, để dễ dàng cho chúng ta bắt chước hơn.

Trả lời đến đây, Ngựa tôi thấy chói với Người quá, chưa vừa ý là chê trách. Nhẹ lăm cũng xì i... một tiếng dài. Còn trả lời với Thánh Thần thì sao cũng được, không thấy các vị ấy e-mail, phone, hay thư từ phê phán chi cả. Khoẻ ru !

[≡] Tr. Đỗ-Anh. Thiên-Nga chăm chỉ (Van-Hồ)

So sánh 2 bài viết, với 2 thời gian khác nhau, về một kỷ-niệm về Tr. Bạch-Bích, anh em trong Ban Phụ-trách công nhận là trí nhớ của Thiên-Nga còn rất tốt. Tuy nhiên phần đầu của bài viết lần thứ 2 (ngày 29-1-04) tả về “Tuyết và Lạnh” rất hay, hãy nghe Thiên-Nga nói về cái lạnh :

... Mùa đông ! Không nói về lạnh và tuyết thì cũng không biết phải nói về cái gì nữa bây giờ. Nhưng đêm Tuyết và Lạnh mà “hù” với các anh ở Canada thì thật không hào hứng chút nào, vì miền đất anh ở : tuyết lạnh khó耐 nào có thể qua mặt nổi. Thời tiết đêm hù với các bạn ở Florida là thích nhất, ví các bạn tôi, có người sống ở đó hơn 15 năm vẫn chưa được thấy tuyết bao giờ ...

Và hôm nay, lạnh ơi là lạnh, và tuyết thì ôi thôi là trắng ... không đi đâu ra ngoài được, nhớ lại những kỷ niệm H.D. ngày xưa ngồi mà viết lại là thích nhất. (viết xong một mạch 4 trang giấy, gửi ngay cho Liên-lạc).

Bài “Đọc Liên-lạc, nhớ kỷ-niệm xưa” của đằng ấy ở L.L. số 49 thì nhận ngay được bức thư của :

[≡] Tr. Ngựa Lòng Lê-Văn-Phước (Dallas TX).

Thư của Tr. Ngựa Lòng TX viết như sau :

Em muốn liên lạc cùng Trưởng Ngựa CK, nhưng tìm mãi chẳng thấy e-mail address của Trưởng đâu hết. Sao vậy Trưởng ? Phải chăng muốn người khác phải nhớ về mình một cách đặc biệt (thông qua 4 giòng về thư từ) Việc như thế nào nỗi : trong Liên lạc số 47, Trưởng có trả lời thư của Tr. Đỗ-Anh, Thiên Nga Chăm Chỉ, em đã muốn xin e-mail điện thoại của Tr. Đỗ-Anh để liên lạc, hầu tìm những hồi ức xưa (cùng đạo Đông-Thành) Chưa kịp làm thì anh chị em Đông-Thành còn ở lại VN hồi thúc em tìm cách liên lạc với Thiên-Nga.

Hiện nay ACE Đông Thành tại quê nhà, họp mặt sinh hoạt cùng nhau như một đơn vị Trưởng-niêm của chúng ta. Tuy số lần sinh hoạt không được đều đặn chỉ họp mặt dịp Tết Nguyên-dán, cùng nhau đêm tâm-tình HD trong dịp Hè. Số lượng quy tụ ACE còn khoảng 12 người và vừa mới thêm một gia đình Đông-thành vừa ở vùng kinh-tế mới trở về thành phố.

Em hy vọng được hồi âm thật sớm. Em xin cảm ơn Trưởng trước. Tháng 5 này em sẽ dự trại cùng ACE tại quê nhà. Hy vọng có tin tức của Tr. Đỗ-Anh để làm quà chung cho ACE bên ấy.

Ngựa Lòng thân mến,
Nhận được thư của đằng ấy, Ngựa Khó Chịu này vội trả lời ngay trong vòng 24 giờ liền. Tiếc rằng không biết e-mail, chỉ có số điện thoại và địa chỉ của Tr. Đỗ-Anh, và đã trao những gì biết được của Thiên-Nga cho Ngựa Lòng rồi. Họp ACE Đông-thành ở VN khi trở về mà không có bài tường-thuật và hình ảnh, thì đáng(tính sau).

Đối với anh em H.D. với nhau, hai tiếng “Cám ơn” không nói thì thiếu, mà nói thì đôi khi cũng

thùa. Vì chỉ có “trả đũa” mới “Huề” được (trả đũa ở đây, có nghĩa là viết bài cho L.L.), chứ trả ơn thì phải cộng thêm Tình và Nghĩa.

Anh em mình cùng loài Ngựa với nhau, có chí nói nấy, cứ thẳng “Như Ruột Ngựa”. Ai thương thì nhò, ai ghét cũng đành chịu ! Nhờ Trời .

[≡] Tr.Nguyễn-Vũ-Trường Gấu Tháo vát Seattle.

Vâng, đúng như Trường viết, đã lâu rồi, Liên-lạc không hề nhận được tin gì của Xóm Trường -niên bên ấy, cũng như của Liên-Đoàn Việt-Hùng (mới nghe như tuồng ... xa lạ !).

Bài tường thuật sinh hoạt của LD cũng như của Xóm đã được đăng vào kỳ này (tuy hơi ngắn) Nếu có ghi thêm tên của các người trong hình thì hay hơn nữa. Liên-lạc chỉ nhận diện được một người rất thân thuộc : đó là nhà thơ Tuấn-Việt.

Trong danh-sách những vị muốn nhận Liên-lạc do Trường gửi, chúng tôi thấy đã có 3 vị là độc giả đã lâu nay của L.L. rồi, đó là Nhà thơ Tuấn-Việt, Tr. Trần Thiên-Hương và Tr. Trần-thị-Huệ. Riêng Tr. Phạm-Đinh-Thụy đã có một thời gian dài gián đoạn. Nay chúng tôi rất vui mừng đón nhận lại cố-nhân.Tr.Phạm-văn-Thiết, trong công chuyện cũng có lần nhắc đến Tr. Thụy, người mà chúng tôi có dịp gặp ở kỳ TT6.

Lần này, rất vui được nối lại mối dây.

[≡] Tr. Lê-Thùy-Lan (Virginia).

Đây là thư của cô cháu. Thường thì cháu tôi chỉ gửi e-mail thăm Chú, nay lại bày đặt viết thư *Cháu xin lỗi đã lâu quá vắng thư liên lạc với Chú. Công việc sở và tiệm khá bận rộn, lại thêm vài việc mà Mẹ cháu bảo là “tào lao”, nên thì giờ đi đâu mất cả. Cháu về đến nhà là đã nửa đêm chỉ đủ thì giờ đi ngủ để lấy lại sức cho ngày hôm sau tiếp tục đi cày.*

(thông qua 7 giờ)

Hồi cô cháu bận rộn của tôi ơi ! Chú không nhắc Cháu viết bài cho Liên-lạc mô mà sợ “đòi nợ”. Thấy công chuyện hằng ngày của Cháu như rửa Chú thấy Me cháu nói đúng : việc Chính của bản thân không lo mà lo toàn chuyện ... tào lao.

Chú khuyên cháu nên chọn một Anh “NHU Ý” về để phụ việc tào lao với cháu, chắc Me cháu sẽ vui lòng lắm, và Liên lạc sẽ dành nguyên một trang để loan báo tin vui cho thiên hạ biết .

Cháu đừng có dại dột mà nghe lời ca-dao :

Đây ta như cây giữa rừng,

Ai lay chảng chuyền, ai rung chảng rời !

Cám ơn Cháu đã lo lắng cho sự tồn vong của Liên-Lạc. Chú cũng muốn “đem con bỏ chợ” như lời khuyên của cháu năm xưa, nhưng thiên-hạ còn đòi phải “trả nợ” thêm nữa.

Đã bảy lăm tuổi, còn vướng nợ,

Muốn trả cho rồi, dễ được đâu !

[≡] Tr. Trường-Lac-Phiêu. Hà Mã Hăng Hải..

Từ ngày Trường tiếp được của Tr.Thanh đến nay, công việc Xóm Tùng-Nguyên vẫn tiến hành đều, Liên-lạc nhận được nhiều hình ảnh họp, nhất là Ăn và Diện là trội hơn nơi mõ cá.

Biên bản của Xóm, chúng tôi sẽ đem trình bày ở Đại-Hội HD Trường niên kỵ tới ở Orlando cùng với quan điểm của một số đơn vị Trường niên khác. Đây là một đề nghị rất hợp lý, chắc ĐHD sẽ không hẹp hòi gì mà từ khước.

Tr. Thanh ngày trước thường hay nhắc đến những kỷ-niệm HD, mong Trường Hà Mã cũng viết lại một vài chuyện góp tiếng nói, để anh em cùng đọc cho vui. Mong thay !

Thành thật mà nói : Trong các đơn vị Trường niên, Xóm Tùng-nguyên Sydney là “xóm tụ” nhất : tuy chăm Diện, chăm Ăn, nhưng cũng chăm Họp. Đúng là Tam Chăm.

Được như rửa là nhờ vong-linh Tr. Thanh phù-hộ.

[≡] Tr.Lê-Minh-Lý (Ca-li).

..... *Đọc phần Mā Thư của anh Thoại trong L.L. vừa rồi. hiểu em quá rõ. Có điều, em không biết mình có văn hay chữ tốt hay không, nhưng tình cảm em lúc nào cũng “để trong tim” như Bình đã nói.*

Con người HD vốn dĩ bình dị và thật lòng, nên em cảm thấy gần gũi với những thật lòng của anh Thoại, nhất là

sự thắng thắn khi trình bày ý-kien “thắng như ruột Ngựa” của anh Thoại . (thông qua 9 giòng).

Tiến đây, em xin thay mặt cho Liên-đoàn Chi-lăng gửi kính tăng Anh cuốn Đặc-San Kỷ-niệm 25 năm do các em thực hiện. Hình thức mới mẻ nhưng không khỏi thiếu sót. (thông qua 5 giòng) Thêm một lần nữa, cảm ơn tấm lòng khoan dung của Anh cho những lối ít ỏi vụng về của em (Nếu em có thể diễn tâ được những tình cảm “trong tim” thì ... sẽ có nhiều người đỡ nhúc tim vì em).

Trưởng Lý thân mến của tui ơi !

Đọc thư của em, anh Thoại cảm thấy hổ thẹn vô cùng, vì sự thật, không được như vậy. Là anh em HĐ với nhau, chúng ta phải thắng thắn và thành thật với nhau. Có được như vậy mới mong làm gương cho các em noi theo.

Đọc tập Kỷ yếu 25 năm của LD Chi lăng, vui mừng là thấy các em đã bắt đầu chịu khó viết, dù bằng tiếng Anh hay tiếng Việt (nếu được tiếng Việt thi đó là công lớn của Trưởng và Phụ-huynh).

Là Huynh-trưởng cầm Đoàn, chúng ta phải hướng dẫn cho các em viết báo. Từ “Bích Báo” trong các kỳ Trại, đến “Báo Đoàn”, rồi tiến đến “Báo Liên-đoàn” để trong tương-lai gần, góp phần viết bài trong Nội-San Trưởng, để sau này Tr. Nguyễn-Công-Trú và Tr.Lê Thùy-Lan khỏi phải kêu gọi Làng Xóm, Châu,Đạo, Liên-đoàn, Miền, la hét khan cả cổ mời gọi các nơi viết bài cho NST. Nhìn thấy các em thành công, đó là do tâm huyết của các Trưởng đã hy sinh nhiều mới có quang cảnh như ngày Kỷ-niệm 25 năm Liên Đoàn Chi-Lăng đã diễn tả.

Đọc đến đây, chắc Lý cũng còn nhớ ... thời làm Quan ở Triều-đình đạo trước, lúc làm Bộ-trưởng Không-tin Huyền-truyền, cũng chạy đôn chạy đáo để “moi tin” các nơi, cũng năn nỉ i ôi Châu Nam, Đạo Bắc để sớm có tin chạy Bản Tin định kỳ, vừa tốn tiền, vừa bỏ việc nhà, lờ là việc Sở (tiêu tùng sự nghiệp như chơi). Làm hụt hơi muốn chết, mà ... Một mình mình biết, một mình mình hay !

Anh Thoại cảm ơn Lý đã lo lắng cho cuộc lửa vui chung được lâu dài. đó là Tinh-thần HĐ, một

người “biết luật chơi”, nhờ có những người như Lý, Liên-lạc mới tồn tại đến năm thứ 13 này.

Lý còn “thiểu nợ” anh Thoại một khoản trong e-mail ngày 6 Avril 2004. Vụ này đúng “để trong tim” mà phải phơi tim ra cho mọi người thấy, và đúng dựa vào câu xa xưa mà thoái thác :

Tình em như trái đất này,

Đã muôn năm vẫn như ngày ban sơ.

Hội-nghị Trưởng ở Orlando mùa hè này, Lý có qua tham dự không ? Rất trông được nhìn thấy dung nhan, vì tuy quen nhau “từ muôn kiếp trước” nhưng chưa hề gặp nhau. Cũng lạ thiệt !

■ Tr. Nhi-Lang (Báo háo) Colorado.

Được nghe tiếng từ lâu là một chính-trị-gia, một nhân chứng của lịch-sử cận-đại, nhưng đây là lần đầu tiên được biết thêm Trưởng là một Huynh trưởng kỳ-cựu, một cây cổ thụ của HĐVN.

Thư Trưởng viết có đoạn : *Thật là một sự bất ngờ lý thú đối với tôi, vì đã hơn 63 năm qua, tôi không được liên lạc với một Bạn Hướng-đạo nào. Nay đột ngột được quý Huynh-đệ biết tốt, tôi vui mừng lắm, với có mấy giòng này.*

Bây giờ tôi xin tự giới thiệu mình trước. Tôi là một Routier, Chef Patrouille Ngô-Tùng-Châu, thuộc Đoàn HĐ (Clan) Lam-Sơn, Thành-hoa từ năm 1940, dưới quyền điều khiển của Tr. Trần-Điền. Tên rừng của tôi là ‘Báo Háo’. Tiếng Pháp là Panthere Hardie. Tôi đã tham dự hai cuộc cắm trại (Rallies) to lớn nhất Đông-Dương (gồm cả Việt, Môn, Lào). Lần thứ nhất tại khu Kứng Sặt, thuộc làng Đình Kảng, phủ Từ-Sơn, tỉnh Bắc-ninh, và lần thứ hai (1941) tại khu Kứng Quảng-tế (gần thành-phố Huế). Riêng trong chuyến đi thứ hai này, nhà cầm quyền Pháp thuở ấy đã dành cho Đoàn Lam-Sơn chúng tôi một ân-huệ hiếm có, là cấp cho chúng tôi một chuyến xe lửa đặc biệt cả đi lẫn về. Nói thế để ‘khoe’ với anh rằng Đại-Đoàn Lam-Son quá đông, anh đừng cười nhé !

(Trưởng Báo Háo đã nhắc lại cả hai bài hát chính thức của HĐ Đông-dương (Si nous voulons être

forts) và bài dịch tiếng Việt do Tr. Hà-Thúc Lãng dịch (Muốn nên người cường tráng đời nay).

Thế rồi vì vân nước nỗi trôi, vì theo đuổi cuộc đấu tranh với Pháp, với CS., tôi đã xa lùa các em thân mến thuở nào, xa lùa những lòng vẫn nhớ thương và luyến tiếc những ngày tháng thật tuổi đẹp và đầy ý nghĩa của tuổi hoa niên.

Trong những lúc gian nan, tôi đã nhớ tinh thần H.D. mà vượt qua được bao nhiêu sự hiểm nghèo bất trắc. Nay tuổi đã quá cao rồi mà còn được quý Huynh đệ chiếu cố tốt, lòng tôi không khỏi bùi ngùi xúc động. Vậy chỉ biết đưa ba ngón tay lên chào mừng quý Huynh đệ gần xa. Thân chúc tất cả Bạn Đường già trẻ của tôi mạnh tiến trên đường phục vụ lý tưởng Huynh-đạo cao quý.

Anh em trong Ban Phụ-trách chuyền nhau bức thư của Trưởng Báo Háo để đọc, ai cũng nghỉ rằng Lão-Huynh thuộc thế hệ các Trưởng Trần-Văn-Thao, Mai-Liệu, Tôn-Thất-Thiện và Hoàng-Hội v.v...Những cây cổ-thụ của Rừng HĐVN. Anh em cũng phục trí nhớ của Báo Háo, còn ghi lại đầy đủ hai bài hát thuở xa xưa, thời mà Ngựa tôi còn là Sói Con Bầy Prince Cảnh ở Huế.

Nếu Trưởng còn tưởng nhớ đến anh em HĐVN đám hậu-sinh đang di tìm dấu vết các Trưởng kỳ cựu, xin Trưởng, nếu có thể, ghi lại một số kỷ-niệm của thời xa xưa mà Trưởng cho rằng có thể đem lại chút lợi ích tinh-thần cho đàn em. Và Liên-lạc rất hân hạnh được đăng tải những kinh-nghiệm quý báu đó (xin đa tạ nhà thơ Tuấn-Việt). Để kết thúc, em xin mượn lời của Trưởng Hoàng-Hội (Melbourne) vừa gửi Liên-lạc : để níu giữ thời gian lại, có lẽ chỉ còn cách “remuer les cendres du passé” để sống lại với những kỷ niệm thời xa xưa:

*Còn chẳng một thoáng hương mơ
Những ngày xưa ấy bây giờ còn đâu
Còn chẳng một chút ân tình
Mà khi còn sống chúng mình trao nhau.*

≡ Tr. Nguyễn-Văn-Hiệp (Alameda).

Đọc thư Trưởng, tôi bỗng nhiên khụng lại, khi

đến đoạn tin Trưởng cho hay hai Trưởng Nguyễn-Đản-Bạch và Tr. Phạm-Văn-Triều đã qua đời. Đúng như Trưởng nói, Chúng tôi đã gặp và có dịp chuyện trò với 2 Trưởng này trong ngày Pic-nic của Xóm Oakland, cũng nhầm lúc Tr. Thư và chúng tôi cùng tham dự cuộc vui ở Park.

Tôi liền e-mail ngay cho Cụ Trưởng Xóm để được biết thêm chi tiết nhằm đăng lên Liên-lạc để chia buồn và các nơi đều biết. Hy-vọng Tr. T.A.T. sẽ cho chúng tôi biết trước khi L.L. số này đưa đi in. Rất mong được như vậy.

Câu cuối, Trưởng viết : *Xóm Oakland của chúng em, chỉ trong mấy tháng đã có 2 Trưởng-niên từ giã cuộc chơi để vân du miền Tân-cánh. Người Huynh-đạo thích thám-du tìm đất lạ nên em không nói “Tiễn” mà nói “Tân” cảnh là đủ vui rồi phải không Trưởng ?*

Cụ Đạo-trưởng Thủ-Đô ơi ! Tiên-cánh thì thường vẫn nghe nói và chúc nhau mỗi khi bế mạc cuộc đời, vì sự thật chưa ai biết nơi đó ra sao, chứ Tân-cánh thì Ngựa tôi đã có nhiều lần nghe nói và đọc báo (trước 1975) thì khiếp lâm : đó là vùng tử địa, quân ta lắn quân địch hy sinh khá nhiều: đó là vùng Dakto, Daksut (đồi Tân-cánh). H.D. đừng có dại mà thám-du lên nơi đó, Ma nhiều lầm Cụ Đạo-Trưởng Thủ-đô ơi !

Ban Phụ-trách xin cảm ơn Trưởng và Tr. Lê-Minh-Thuận đã chờ về 2 xe cùi, chú thủ-quỹ liền cất vào kho để chờ trao lại cho Ông Bưu-diện.

≡ Tr. Tôn-Thất-Cảnh (San Jose).

Bức thư dài, thật dài của anh Cảnh, Thoại phải đọc đến 3 lần, mà khi đưa vào phần Mã Thư, em cũng phải đọc lại, tập-trung, chọn lựa những đoạn nào đặc ý nhất mới ghi vào (vì anh Cảnh cũng dư biết đất đai của L.L. rất chật hẹp) Bức thư dài này, Ngựa tui không dám “Mao-Tôn-Cương”, chỉ xin ghi lại 5 đoạn công tác mà mỗi đoạn là một “bài học” cho anh em HĐ Trưởng-niên”(thường than rằng(Không biết làm chi)mà anh Cảnh đã sống, đã thực hành và tiếp tục dài dài trong cuộc đời H.D. của mình và những đoạn được trích dẫn như sau :

1. Như trên, mình nói lu bù công việc, vì ngoài thời gian đi dạy Thái-Cục-Quyền (TCQ) cho già cõi, trẻ cõi, người mù hay tật nguyền cũng có, nay mình lại nhảy vào giúp cho LĐ Bách-Việt do Tr. Lê-Bình và Tr. Biện-thị-Quý mới thành lập mà Tr. Bình đã kêu la cầu cứu xin Trường-niên giúp. Lúc đầu, mình chỉ đứng chân trong chân ngoài, khi nào L.D. cần gì thì mình giúp. Nhưng khi đã vào, thấy 2 Trường làm việc quá cực, thế là mình nói máu HĐ (anh hùng róm !) cho luôn 2 chân vào cùng gánh, mà đã hứa giúp là phải làm "tuy mệt mà vui". Hơn nữa, sinh hoạt trực tiếp với các em, mình cảm thấy tâm hồn trẻ lại, khi huấn-luyện cho mấy em mình được dịp hồi tưởng lại những lúc trước đã huấn-luyện các đội-sinh của mình, nhớ lại từng bộ mặt của N.Q.Tri (biệt danh 'bất trị', TD Táo 'biệt danh ông Táo', của MĐ Hoạt, MĐ Hồ, P.M.Lương, TT.Phong v.v..

(Thông qua 7 giờ đồng về những kỷ niệm ngày xưa)

2. Thoại nè, mình cũng có dự vài Trường-niên ráng nhảy vào giúp và mình đã chứng minh cho họ thấy rằng tuy giúp cho các em nhưng cũng giúp cho chính mình nữa mà không ai để ý. Khi mình nhận giúp là mình phải chịu khó học lại chuyên môn như gút, morse, semaphore chẳng hạn. Chịu khó học làm cho não bộ hoạt động thường xuyên chúng ta tránh được bệnh mất trí nhớ thường xảy ra cho người lớn tuổi (Tr. Cảnh kể lại những khó khăn ban đầu về việc 'học lại', nhưng dần dà thành thói quen rất tốt cho trí óc).

3. Trước Tết, Liên-đoàn có tổ chức khóa Đội-trưởng, mình lại xung phong dạy 'Hàng đội tự trị'. Nhận xong là lao đầu vào soạn bài, đêm nào cũng thức đến 12 giờ khuya, đôi khi phải ráng ngồi viết thêm cho xong đoạn đó, sợ ngày mai quên. Thú lẩm Thoại ô, nhớ những kết quả chính cho bản thân nên mình hăng say, thích thú, nên có ai nhờ dạy bất kỳ môn gì cho H.D. là mình nhận ngay. (thông qua 4 giờ đồng về nhu cầu H.L.cho HĐ).

4. Là HĐ Trường-niên cho nên mỗi khi sinh hoạt, mình phải mang khăn quàng tím để chứng tỏ Trường-niên 'đã có mặt' để phục-vụ Phong-trào đúng theo điều 1 của Qui-ước HĐCN. của chúng ta.

(Tr. Cảnh đã dành gần một trang để say sưa nói về cách hướng dẫn các em học 'các ngôi sao trên trời' (chứ không phải ngôi sao màn bạc). Phân biệt bầu trời ở Mỹ không được trong sáng như bầu trời ở VN (vì ở Mỹ đâu đâu cũng có ánh sáng đèn điện về ban đêm, rất khó dạy thực hành và chỉ dẫn rõ ràng các ngôi 'Sao' cho các em).

5. Báo cho Thoại biết là mình mới lập xong một Xưởng Tài-Chi trong làng Bách-Hợp Rắc Ca-li.... Đã tập họp hơn 30 Trường-niên và các Trường L.D. Khóa H.L. này (ngoài các khóa T.C. hiện có) nhằm mục đích giúp chocác Trường có thêm hành-trang Dấn Thân Giúp Ích.

Thoại thân mến,

Phản báo cáo dài quá, Thoại đọc đã mệt chưa ? Mình tiếc là không thể đi dự Trại Họp Bạn Trường-niên ở Florida được, chúc các Bạn Trường-niên thật nhiều vui, và riêng chúc Thoại + Vy có được nhiều phấn khởi để tiếp tục những việc đang làm, mà mỗi lần đọc Liên-lạc là mình nhớ đến Thoại nhiều hơn.

(Bức thư dài của Tr. Cảnh mà Liên-lạc đã trích 5 đoạn như trên, nhưng có mấy giòng sau đây, chúng tôi thấy rất "Thẩm Thía", đáng để các Trường "Suy ngẫm", nguyên văn như sau) :

"Đã gần 30 năm rồi, mình dạy biết bao nhiêu học trò, mà số đệ-tử học xong "hạ sơn" giúp đời đếm chưa hết các đầu ngón tay. Mình thường khuyên học-viên là "Tầm ăn dâu phải nhã tớ", nhắc họ hoài mà họ tập giỏi, làm giỏi nhưng "Ăn dâu nuốt luôn, không chịu nhã tớ", chỉ ở nhà tập một mình. Vì vậy mà mình nghĩ chỉ có các anh chị em "H.D. thật sự" mới chịu dấn thân. Xưởng Tài-Chi mới thành lập (ngoài các lớp hiện có) là vì mục đích đó."



Thầy Cảnh đang giảng bài cho một học trò tối dạ

Đọc thư Bạn, gợi nhớ một quãng đời H.D....

Mã-Tử

Tr. Trần-Thường (ở Toronto) lớn hơn Mã-Tử 7, 8 tuổi, thời MT đang học lớp nhất Trường Tiểu-học An-Cựu thì anh Thường đã ra lập thân rồi. Bằng đi một thời gian khá dài không gặp nhau, không biết tin tức của nhau, cho mãi đến năm 1985 nhân kỳ Trại Thắng Tiến 1 (Jambville, Pháp), MT bất ngờ gặp lại anh Thường cùng đi trong phái-doàn HD Toronto với Trưởng Nguyễn-Trọng-Phu. Đó là nhờ Duyên H.D.

Bức thư anh Thường gửi năm nay, ngoài những giòng thăm hỏi thường lệ, còn nhắc lại một đoạn đường đời ở Quảng-Trị, mà Mã-Tử đã có thời phục-vụ. Chuyện xưa, cũng hơn 40 năm rồi, tưởng đã đi vào quên lãng, nay anh Thường nhắc lại, liên quan ít nhiều đến Hướng-đạo tiềm tàng trong công-vụ của Mã-Tử. Tìm lật "Sổ Tay Ngày Tháng Cũ" của mình ra xem, sơ lược mấy trang ghi lại dưới đây, chỉ mong độc giả coi như Mã-Tử "kể chuyện đời xưa" sau một đêm lửa trại đã tàn, để cùng nhau san sẻ...

"Cái tôi" không nên, không cần nói đến nhiều. Trong những trường hợp dưới đây, có khi chẳng tránh được, xin độc giả thông cảm và lượng thứ cho, người kể chuyện xin biết ơn, (Mã-Tử xin viết tắt là M.T.)

Bức thư đề ngày 20-2-04 khá dài, xin trích một đoạn ngắn, với bút tích của Trưởng lão Trần-Thường 82 tuổi :

Đọc bài ký "đất nước tôi" của cựu thiếp Nguyễn Lá Cẩn, có đoạn ông ta nói tên các bạn đồng môn khóa 1 quốc gia hành chánh, sau khi ra trường đến làm lén, trong đó nhắc đến anh Thảo làm Trưởng trưởng Quảng-Trị. Đến đây mình nhớ có lần nói chuyện với chí Võ Lã anh Thảo tiều hành chức vụ tinh trưởng với phong cách hùng dũng, tinh thần quyết dũng, nồng nở, đặc biệt, lém lém, lanh lanh, ném tước tước lụa và dân chúng mến thương, kính nể. Tôi và Võ Lãnh diễn và các đầm này, trình diễn là đồng hùng, đồng bạn hùng dũng với anh Thảo. Tôi nghe sao, nghĩ sao thì nói vậy, nói theo thời gian, chứ nói tại 82 tuổi đời, gần đất xa trời, ẩn cải giàn hứt gí mà nói thêm nói lượt để để cao anh Thảo.

Năm 1965, Mã-Tử đang an nhàn làm PTT tại Tỉnh Ninh-Thuận thì bỗng có lệnh vào Saigon trình diện để đáo nhận nhiệm vụ mới : Tỉnh-Trưởng Tỉnh Quảng-trị, nơi địa đầu giới-tuyến.

MT biết đây là một thử thách lớn và khó khăn

nhưng cũng là cơ hội duy nhất đem tuổi thanh xuân ra để thực hiện hoài-bảo của mình (và ca) :

*Dõi Mõi, Tráng-sinh ta : Kê vui cùng nhau gánh vác
Đem tâm trí ra làm vỡ vang Sơn-hà. Ta tin ta !*

Sau mấy ngày đầu tiên khá vất vả tiếp xúc với các Phủ, Bộ Trung-Uơng, MT gặp Tr. Nguyễn-Đức-Phúc (Đạo-trưởng đạo Ái-Tử) ngồi đợi MT ở Bộ Nội-vụ và nói :Các Trưởng H.D. đang họp Đại-Hội-đồng ở Trung-tâm H.L. Hợp-tác-xã và Nông-tín (đường Lê-văn-Duyệt, Gia-định), và riêng anh Trần-Điền giao tôi nhiệm-vụ mời Anh đến gặp anh Trần-Điền gấp. MT hỏi anh Phúc : Tại sao anh Điền biết tôi sẽ ra đáo-niệm Tỉnh Quảng-Trị ? Anh Phúc cười và trả lời :” Anh lại mà hỏi Anh ấy ”.

Đến nơi, Tr. Điền khều MT lên sân thượng của Trung-tâm và cẩn thận dặn dò :

“Ta được tin chú mì sắp ra Q.T. ta cần gấp để dặn chú mì vài điều, vì ta đã đi trước nên quen đường. Thứ nhất là đừng tin ai cả, việc chi gấp mấy cũng bình tĩnh, đừng vội vàng mà hỏng việc. Quảng-trị không giống các Tỉnh khác, ví dụ : Công-an thì có đến 2 Tỷ (Tỷ C.A. Tỉnh và Tỷ C.A Giỏi-tuyển), Thông tin cũng 2 Tỷ với 2 nhiệm-vụ khác nhau v.v. Mật-vụ, Tình báo thì nhiều mà đặc công CS cũng đông như kiến cỏ. Phản gián Mỹ cũng lăm phù phép, rắng mà liệu lấy. Thận trọng, phải hết sức thận trọng. Nói rùa, chủ ta biết chủ mì cũng có đủ bản lãnh. (đến đây, Tr. Điền hạ thấp giọng xuống và nói) Việc thứ hai là phải ‘Tự-Trọng’ Danh dự trên hết. Trong trưởng hợp cần (Vì áp-lực, hoặc chủ-trưởng không thích hợp thì từ chức ngay, chủ đừng để bị cách chức. Rắng giữ gìn. Ta dặn 2 điều ấy, đừng quên nghe ! Thôi, Bonne Chance Th.” (nói xong, Tr. Điền đứng dậy bắt tay trái MT, vỗ vai mấy cái, cười, rồi từ giã).

Đến Quảng-trị một ngày đầu mùa đông, mưa dầm gió bắc (gia-dinh còn để ở lại Phan-Rang), một nơi hoàn toàn xa lạ, chưa tìm được ai quen biết, MT có cảm tưởng như là buổi tối” Lên Đường”, tự lực mưu sinh, thời làm Tráng-trưởng Tráng-doàn Đồng-Đa ở Phú-yên.

Đến đây non nước lạ lùng,

Con chim kêu cũng sợ, con cá vẫy vùng cũng kinh !

Ở Quảng-trị dạo đó cũng có một số anh em CSV/QGHC thuộc các khoá sau mà nhìn danh sách, chưa thấy quen biết ai. MT. thầm nghĩ rằng : ở đây khó mà tin ai được, chính-trị rất phức tạp,

đảng phái nhiều, tôn giáo cũng khó khăn, cần phải có một người đứng đắn, tin cậy, có kinh nghiệm phụ giúp mình giải quyết các công việc nội bộ, MT. nghỉ ngay việc tìm một Trưởng Hướng-đạo để giao phó nhiệm-vụ này. Người đó là Tr. Nguyễn-Xuân-Đê, ký-sư, đã từng làm Chủ-Sở Nha Địa-chánh T.V., nguyên Đạo-trưởng Đạo Thừa-thiên (là bào-huynh của Tr. Nguyễn-Xuân-Mộng ở Sacramento bây giờ). Anh Đê và MT rất thân thiết trong các sinh hoạt thể thao ở Huế.

Sau khi đã nắm vững tình hình nhân-sự, MT dần dần đưa các anh em CSV/QGHC vào giữ các chức-vụ then chốt trong guồng máy H.C. Tỉnh.

Dành hai tuần lễ để thăm viếng các Quận, Xã, Thôn hào nhân-sĩ trong Tỉnh, đến từng cơ-quan trực tiếp hỏi han công việc chuyên-môn từng Ty.

Việc sau hết của MT là dành trọn một ngày Chủ nhật cho anh em Hướng-đạo Quảng-trị, một ngày mà MT rất thoải mái như trở về mái nhà xưa của mình. Sinh-hoạt của Đạo Ái-Tử cũng trầm trồ, không có chi xuất sắc. Anh em đang bàn đến chương trình Trại Đạo, nhân sắp lễ chiến thắng Đồng-Đa (mồng 4 Tết). MT yêu cầu anh em hãy làm một công tác Từ-Thiện, nhấn mạnh việc hướng-dẫn các Trưởng, dạy các em cách thức lập một dự án, việc kiểm-soát tài chánh, điều nghiên nhu cầu, đối tượng cần trợ giúp cần nhất là công-khai-hoá sổ sách chi thu. MT hứa : nếu anh em thu được bao nhiêu thì MT sẽ trích công quỹ Tỉnh trợ cấp bấy nhiêu. Anh em bắt tay vào việc và sau 3 tuần, kết quả rất mỹ-mẫn (thu được 2.540\$ + 10 m vải + 12 lon sữa) MT giữ lời hứa : trợ cấp 50% cũng 2.540\$. Số tiền hơn 5 ngàn đồng, BTC đặt mua bánh tết, bánh chưng (gần Tết) dành cho những gia đình cơ cực, mua thêm một số vải để may áo quần cho một số người khuyết tật (mù, què, bệnh). BTC cũng không quên kèm theo tiền công may tặng cho mỗi gia đình nghèo khó. Mua một số sách vở bút, dép cao-su dành cho các em học sinh thiếu thốn. Địa điểm thực hiện công-tác : Chợ Sài (cách Thị-xã 10 cs) Gần 80 người được thụ hưởng dự án từ thiện này. Tất cả mọi người đều vui, MT cũng

mặc đồng-phục HĐ như mọi anh em khác. Mục tiêu quan trọng nhất là giảng giải cho các em biết ý thức “Làm Việc Thiện” là bốn phận của mọi người H.Đ., thứ đến là học” cách lập một dự án công tác”.

Phải biết “Cách cho quý hơn của đem cho”.



Và công vụ đầu tiên để tạo lòng tin tưởng các Quận-trưởng và một số Cơ-quan an ninh để sau này thành thật hợp-tác với mình, MT. công-khai-hoa chuyện “mật phi” hàng tháng của Trung-Uơng cấp cho Tỉnh, một vấn đề làm thắc mắc không ít cho các Quận, Ty, vì họ nghĩ : Tỉnh nhận mật phi rất nhiều của Trung-Uơng mà giữ tiêu xài một mình, chỉ bắt các Quận điều-chỉnh.

MT. họp ; Tiểu-khu-trưởng, Trưởng-ty Công-an và 6 vị Quận-trưởng để trình bày cho họ **thấy tận mắt một ngân-phiếu mật-phi 50.000\$ chưa lãnh ra**, do Thủ-Tướng vừa gửi. MT nói : tôi sẽ lãnh ra, trao cho mọi vị 5 ngàn để làm mật-phi, tôi mong quý vị sử dụng đúng mục tiêu của ngân khoản. Còn phần Tỉnh sẽ nhận 10 ngàn để giải quyết các công-tác đặc biệt của Tỉnh.

Các Quận-trưởng rất vui vẻ và nói đây là lần đầu tiên chúng tôi nhận được mật phi do Tỉnh trao, và cứ tưởng là 2, 3 trăm ngàn đồng mà Ông Tỉnh giữ lấy một mình. Tám vị Trưởng nhiệm-sở hiện diện rất phấn khởi và cảm ơn MT đã cung cấp phuong

tiện để làm việc. Riêng MT rất vui vì đã giải tỏa sự ám úc thầm kín của 8 viên chức nói trên và đã tạo được sự tin tưởng hợp-tác nơi các cấp chỉ-huy trong tỉnh, sau này MT đã thấy tận mắt họ đã hết lòng tận tụy với MT trong mọi công-tác chung, san sè những khó khăn và phục vụ rất hết lòng.

MT. yêu cầu Trung-tá Tiểu-khu-trưởng là thuộc cấp của MT (vì đương-sự còn kiêm chức-vụ Phó Nội-an Tỉnh), mỗi ngày chuẩn bị sẵn sàng trước Toà Hành-chánh 1 chiếc dodge 4x4 gắn súng đại - liên và 6 binh sĩ gan dạ, để hộ tống an ninh cho MT đi thăm các Xã Ấp. Trong tháng đầu tiên, MT dành thì giờ thăm viếng các Quận, Xã, xa xôi trước : Gio-Linh, Cam-Lộ, Trung-Lương, Triệu-phong, Mai-linh. Riêng Quận Hương-Hoá (Khe-sanh) thì phải đi trực-thăng do MACV cung cấp. Trong các cuộc hành-hạt, vì lý do an ninh lộ trình, không bao giờ MT báo trước cho ai biết. Đến Quận, nếu Quận-trưởng đi vắng, MT cho gọi máy mời về gấp để hỏi han tình hình, giải quyết một số công-việc tại chỗ, khỏi mất thì giờ công-văn qua lại chậm trễ công việc. Đến giờ ăn trưa,



Quận-trưởng thường kín đáo cho người thu xếp dọn ăn. MT từ chối vì không muốn tạo sự tổn kém cho địa-phương và mời Quận-trưởng, Phó

Quận và vài nhân viên cùng với MT đến chợ, kêu một gánh bún bò cùng ăn với nhau. có cả tiểu đội hộ tống nữa. Đáng nhớ nhất là gánh “bánh canh” ở Chợ Gio-linh ngon tuyệt vời, rồi quán “bún cua” ở chợ Sái (Q. Triệu-phong) thì quá nóng sốt và cay. Cán-bộ Tỉnh, Quận, Lính cùng ăn với nhau, mỗi người 2 tô thì hết gánh. Ăn xong MT trả tiền, Bà bán hàng mừng vui quá sức, còn hỏi khi mô các ông trở lại đây nữa ? Ăn uống xong, MT thả bộ thăm viếng, hỏi han dân chúng quanh vùng. Những giây phút đó, MT mới thật sự thấy sự gần gũi giữa chính quyền với dân là cần thiết.

Mỗi khi đi công-tác MT không quên cái mũ nón Hướng-đạo rộng vành, có 2 chữ R.S. phía trước. Chiếc mũ này do LM. Đinh-quang-Điện tặng MT nhân dịp “Lên Đường” ở núi Nhạn Tháp (1961). Những lúc cần phải lên vùng Khe Sanh để khích-lệ binh-sĩ trong vùng, MT phải mặc áo giáp (chống đạn), tuy không đội nón sắt nhưng vẫn giữ chiếc mũ H.Đ. cổ truyền. Khi đội chiếc mũ này, MT. tự nhủ thầm là phải hành xử cho xứng đáng, ngoài cương-vị một Tỉnh-trưởng ta phải đem tâm hồn một Tráng-sinh mà ứng dụng với mọi người, phải cố làm cho ngày nay tốt đẹp hơn hôm qua, phải Giúp Ích, phải “sống tinh-thần HĐ.”.



Một dịp kinh lý Quảng-trị, Tướng Nguyễn-Văn-Thiệu (Chủ-tịch UB/LĐQG) khi vừa bước xuống phi cơ, sau khi bắt tay chào hỏi, Tướng Thiệu hỏi:



Thầy Anh đội cái mũ Scout, tôi nhớ lại cái thời niên thiếu của tôi, nhiều kỷ niệm lắm. Đây có đồng không ?

Một dịp thảo luận việc “chuyển quân, di dân” ở vùng giới-tuyến, các cấp ai cũng mặc quân phục mang lon lá, sao sáng tưng bừng, duy chỉ có một mình MT đội mũ HĐ, có vài vị đã hỏi MT ý nghĩa của RS trên mũ là gì? Trong phái-doàn có một vị Tướng Đài-loan (mặc kaki nhưng không mang sao) nói rằng ông ta hồi nhỏ cũng là Đồng-Tử-Quân, giống như Boy Scout bây giờ vậy



(Hình trên : Hoa Bách-Hợp” lạc “giữa rừng Sao)

Mỗi tháng MT bắt thắn vào thăm Lao-Xá một lần, xem xét phần ăn của can phạm. Đi theo MT có Trưởng-Ty Nội-An với các hồ sơ cần thiết.. MT cho gọi các can phạm lại. Sắp những tù nhân cao niên từ 70 tuổi trở lên đứng riêng, rồi đến 65, 60 tuổi, hỏi han và xét lại hồ sơ từng người. Những can-phạm có bệnh và sức khoẻ kém can tội nhẹ như tiếp-tế gạo, chút đinh khoai sắn nếp cho con cái (thoát ly), MT bắt làm giấy cam kết không tái-phạm và trả lại tự do cho các Cụ này.

Thấy những trẻ con 2, 3 tuổi chạy quanh trong Lao-xá, MT hỏi lý lịch và tội phạm của Mẹ chúng nó thì được biết can tội : Chồng đi Khu đã mấy năm, ban đêm lén lút về thăm vợ (đó là lý do vợ sinh con). MT nói nhỏ với Trưởng-Ty Nội-An : Tại vì phe mình kém khả năng, không đặt kế hoạch bắt được thủ-phạm là "Chàng gãy sự" mà trả thù, đem "Nàng và con thơ" vào tù, như vậy là ăn hiếp người cô thế, không "mã thượng", MT cho lệnh tha về, và dặn người vợ cố tâm khéo léo dụ dỗ chồng hồi chánh để cùng sum họp gia đình, làm ăn nuôi vợ con, Chính quyền cam kết không trùng phạt.

Cũng chuyện Lao-xá, một hôm, có thanh-niên chừng hơn 20 tuổi, ngỏ ý xin gặp riêng MT. MT đồng ý . Dương-sự đến gần và nói rất nhỏ .

"Em thấy Ông Tỉnh vào thăm Lao-Xá Ông Tỉnh lại đội mũ H.D., có 2 chữ RS, em biết Ông Tỉnh là HĐ rồi, em mừng lắm. Em thưa với Ông Tỉnh rằng em cũng là HĐ ở Thị-xã Q.T. Em bị bắt năm ngoái nhân cuộc hành quân của Trung-đoàn 2 tại Cam-lộ. Em bị bắt một lần với thằng bạn tên Tâm, học cùng lớp ở Trường Nguyễn-Hoàng. Thằng Tâm được trả tự do sau khi nó có người Chú là Thiếu-úy ở Tiểu-khu QT. nhận lãnh ra. Em không quen biết ai có vui vui, nên chịu ngồi tù hơn một năm nay. Đạo ấy, em thi hỏng, buồn quá, gấp bạn rủ rê, nên phiêu lưu, nay biết là đã sai lầm, nếu Ông Tỉnh thả em ra, em xin hứa tìm việc làm lương-thiện để sinh sống. Nếu cùng lầm, em sẽ xin gia nhập Quân-đội như mọi thanh niên khác. Em là H.D. đã có tuyên hứa rồi. Ông Tỉnh tin em đi. Cứu em với !

Lúc đó, máu HĐ trong người MT chảy rần rần, nhưng ở vị trí chính quyền, tôi cần thận trọng. MT bảo Ô, Trưởng-Ty Nội-an ghi chép lý-lịch đầy đủ, khi về Toà, đem ngay hồ sơ của đương-sự trình bày trước tiên. Hỏi bên H.D. có ai tên như vậy không. Sau đó, MT cho mời (Lê-hồng-Quang, thanh niên đã gặp ở Lao-xá) đến gặp MT, cho làm các thủ tục trả tự do, khuyên bảo và dặn dò, không quên tặng một số tiền đi đường tiêu vặt (Sau này, anh em HĐ Quảng-trị có cho biết là anh Quang cố ý nấn ná lại để chờ xem MT có giao phó một công tác nào không, gọi "là ái công chuộc tội". MT có nhẫn lại với anh em rằng: "Phần đông, nhà chức trách hay áp dụng kỹ-thuật đó, nhưng mình là anh em HĐ với nhau phải có gì đặc biệt hơn chứ".

Chuyện sau hết, tôi muốn kể lại là chuyện Tr. Võ-Thanh-Minh về an trí ở Quảng-trị mà tôi đã có dịp kể lại đâu đó một lần, nay xin nhắc lại :

Mùa đông năm Đinh Mùi, Tỉnh QT. nhận được công-diện Mật của Cấp Trên hỏi ý kiến có "Thuận để Ô. Võ-Thanh-Minh về an trí tại quê hương của đương-sự không?". Thật sự, Tr. Võ-Thanh-Minh MT chưa hề biết mặt . Nay được gặp Anh Minh là một niềm vui vì được biết thêm một Huynh-trưởng đàn anh, một nhân vật khá nổi tiếng với nhiều huyền thoại, người được nhiều



báo chí nhắc đến thời Hội-nghị Genève (1954) Đặc-biệt là đi cứu cấp người bị nạn trong kỳ Tết Mậu-Thân ở Huế, sau đó bị CS bắt đi, thủ tiêu.

Thế rồi, ngày 26 tháng Chạp, A. Võ-Thanh-Minh đến Q.T. trong một buổi chiều mưa lạnh, do Quân-cảnh dẫn giao cho Ty CSQG. Thông thường các trường hợp như vậy thì các cơ quan an ninh cứ thi hành phận sự, chỉ tường trình Tỉnh-trưởng biết, để, nếu cần, bổ túc các biện pháp riêng biệt. Nhưng đây là một ngoại lệ, tôi chỉ thi Trưởng-Ty CSQG : hể khi Ô. Võ-Thanh-Minh đến thì đưa thẳng vào gặp tôi.

Cùng trưa hôm ấy anh Cao-văn-Bé (người cận-vệ của tôi) cũng cho tôi hay : Hôm nay Thầy em về, Ô. Võ-Thanh-Minh đó, chắc Ông cũng biết, Thầy em cũng là một Trưởng HD đó.

Khi anh Minh đến, a, Bé dẫn vào : dáng người gầy, cao, quắc thước, đầu đội mũ beret đen, chòm râu lưa thưa, áo dạ đen, mang kính trắng giọng bạc, tay chống baton, bước đi chậm rãi.

Có lẽ anh Bé có nói trước với A. Minh MT cũng là HD, nên trong khi đi từ cửa chính vào phòng khách, vừa đến gần, A. Minh đã chia bàn tay trái ra bắt tay cười chào tôi và nói : Vừa được nghe nói Anh là một người HD, không biết vị trí của tôi hiện nay là một nghi can chính trị bị quản thúc đứng trước mặt Chính-quyền, hay là hai người HD đang bàn diễn tiến một Trò Choi Lớn ?

Tôi đáp : Cả hai, và thân mật kéo tay anh Minh cùng ngồi chung ghế salon dài với tôi để nói chuyện. Chúng tôi đã nói nhiều đến các anh TQB, anh T.Đ., Cha Thích và những ngày xa xưa với Tráng-doàn Bạch-Đằng, nhưng tuyệt nhiên chúng tôi không đã động đến vấn đề chính trị.

MT khi rảnh, có đến thăm anh Minh tại nhà người em (A. Võ-Thanh-Khiết, cũng là Trưởng HD Đạo Ái-Tử, ở đường Trần-Hưng-Đạo, Q.T.).

Một hôm A. Minh đến tìm gặp riêng MT và nói : Minh hiện có một bài Toán, không giải được, đến đây để nhờ Th. giải giúp, mà chỉ có Th. mới giải được thôi, đó là chuyện một số Tr.HD ở Huế, chừng 10 người, quen biết thân thiết ngày xưa, muốn đến thăm tôi, mà tôi hiện đang trong tình

trạng an-trí, hội họp anh em thì cơ-quan an ninh sẽ làm khó khăn cho tôi. Minh nhờ Th. tìm cho mình một phương cách nào êm đẹp.

Suy nghĩ chốc lát, MT đáp : Em sẽ lo việc này cho Anh. Xin Anh cứ trả lời mời các Anh ở Huế ra chơi, rồi kéo thẳng đến Dinh Tỉnh-trưởng, xem như buổi gặp chung, do em mời ăn cơm trưa, như vậy không ai có thể làm phiền chi anh cả, vui vẻ cả làng. A. Minh ôm chặt MT cảm ơn rồi ra về, MT cầm tay đưa ra tận cổng.

(Hình Tr.Võ-Thanh-Minh ngoài bìa số LL này)

Ngày MT rời nhiệm sở QT để vào Saigon, Anh Minh nói với MT : "Cuộc đời là một vở tuồng trên sân khấu thu hẹp. Th. đã đóng trọng vai trò của Th. một cách xuất sắc. Giữ cái TÂM cho vững, đó là chìa khóa của thành công. Riêng cá nhân mình, mình cảm ơn Th. đã giúp đỡ và đối xử rất đẹp với mình trong thời gian qua. Đó là Tình Nghĩa Hướng-Đạo, và chỉ có HD mới có.

Thưa các Anh Chị Em, đêm cũng đã khuya rồi, Anh Trại-trưởng cũng vừa thổi còi "Im Lặng", Liên-lạc cũng cho tôi biết : Bài viết đã dài, nên kết thúc là vừa, MT xin phép ghi thêm vài giòng để Tạ Ông Đời, Ghi Ông Người vẫn tắt như sau :

Tuổi đời MT đã hơn bảy bó, trải qua 64 tuổi chơi HD (Vào HD lúc 11 tuổi, trừ 2 năm Việt-Minh cầm quyền, không có HD), Con xin khắc tâm ơn sâu Cha Mẹ đã khó nhọc nuôi dạy con thành Người. Con cũng xin tri ân các Thầy Cô đã giáo-huấn cho con có một căn bản để làm hành trang gánh vác việc chung trong Xã-hội. Đặc biệt là Thầy Tráng-Cử (con trai của Kỳ-Ngoại-Hầu Cường-Để), vừa là Thầy dạy học, vừa là Đoàn-trưởng đầu đời HD của con đã khai tâm cho con biết Lòng Yêu Nước, lập đi nhắc lại nhiều lần những gương sáng của các Anh hùng Liệt-sĩ trong lịch-sử VN. và những lời quở trách nhẹ nhàng của Thầy mỗi khi con học hành sút kém.

Em vẫn luôn nhớ những lời dặn dò của Anh Trần-Điền (đã nói ở trên) ; những nhận xét tinh-tế của người anh Cả Trần-Văn-Khắc trong những lần lên Ottawa thăm viếng; chậm rãi lập đi lập lại

nhiều lần chữ TÂM của Anh Võ-Thanh-Minh khi anh em mình bắt tay từ giả, và còn vô số Trưởng khác đã có cơ duyên gặp gỡ trong các kỳ Trại, các buổi Hội-nghị, bằng những hành động, bằng những lời nói “bàng bạc” trong suốt cuộc đời của Em, cụ thể hơn cả là cái mũ H.D. của L.M. Đinh-Quang-Điện đã tặng cho MT. buổi tối Lên Đường tự lực mưu sinh ở Tuy-Hoà (Phú-yên). Cái mũ đặc biệt này đã theo suốt cuộc đời của Em (khi còn ở Quê Nhà) và hôm nay, với những giòng này, với mấy tấm hình xa xưa do một người bạn cũ sưu tầm được (và gửi tặng), Em xin gửi đến Anh Đinh-Quang-Điện lòng tri ân sâu đậm, vì với cái mũ HĐ đó, với kỷ niệm HĐ đó, đã nhắc Em phải luôn luôn nhớ rằng : Mình phải sống xứng đáng là một người Tráng-sinh, một người Hướng-đạo (Cách xưng hô “anh em” này là do sự ưng thuận của cả hai, lúc chúng ta đã rất thân thiết với nhau ở Trung-tâm Truyền-giáo Đông-Mỹ năm 1958 cũng là lúc MT đang làm Q.T. ở Tuy-Hoà).

Cách đây 2 năm L.M. Điện đến Texas chữa bệnh “Mắt”, có gọi điện thoại qua Montréal, nhắc lại những kỷ niệm Hướng-đạo ngày xưa ở Tuy-Hoà, với những chân tình hiếm quý. Hiện LM Điện vẫn ở Trung-Tâm Đồng Tiến (Saigon).

Người sau cùng xin được nói ra đây là người Bạn Đời của MT, một phụ-nữ đã có những lúc cùng nhau chia sẻ những gian nan khổ cực, và cũng có những lúc chung vui trong cuộc sống. Một người Bạn Đời đã theo sát những sinh hoạt HD của MT. Từ lúc về sống chung (20 tuổi) cũng đã có mặt trong các buổi họp Ấu, Thiếu, Tráng v.v.. và sau này ở hải-ngoại cũng đã tham dự các Hội-nghị, các Trại Thắng Tiến ở Âu, Mỹ, Úc-châu, đã âm thầm hỗ trợ MT kiên nhẫn tiếp tục cùng với các anh chị em khác thực hiện tờ Liên-Lạc cho đến ngày nay. Thú thật, nếu người Bạn Đời của MT không phải là T.V. thì có lẽ cuộc đời của MT đã bước qua một rẽ ngoặc khác.

Nay tuổi đã ở buổi hoàng-hôn, Hoài-bảo chưa thực hiện được phần nào, vì ... và cũng do tài hèn sức kém, vậy xin những ai, đã có lúc nào đó quá tin vào MT, một lần nữa, rộng lượng tha thứ cho.

Người kể chuyện xin biết ơn các độc giả đã bỏ thì giờ đọc “Chuyện Đời Xưa” lầm cẩm vô duyên này, và riêng cảm ơn Tr. Trần-Thường ở Toronto đã thương mến khơi lại đồng tro tàn những ngày xa xưa của

Mã Tử

Tống Biệt



Lá đào rơi rắc lối Thiên-thai
Suối tiền, oanh đưa, những ngậm ngùi
Nửa năm Tiên cảnh
Một bước trần ai
Ước cũ duyên thừa có thể thôi
..... Cửa động
Đầu non
Đường lối cũ
Nghìn năm thơ thần bóng trăng chơi.

Tản Đà

Tạ Tử

Liên-lạc reo rắc chốn Thiên-thai
Thoảng tiếng khen chê luống ngậm ngùi
Muỗi ba năm vất vả
Năm mươi số trần ai
Mộng ước trông chờ có thể thôi
..... Vó ngựa
Mỏi mòn
Đường lối cũ
Còn trăng, còn gió, vẫn còn chơi.

Tín-Trai



❖ 1. Tr. Trần-Đinh-Phú-đốc (San Jose).

Nhận được phong bì Trưởng gửi thi Liên-lạc đã hoàn tất bài vở cả rồi. Đành để số sau vậy. Máy tính hình rất đẹp, lại có cả cùi cho L.L. nữa. Rất vui khi biết tin cả gia đình Trưởng sẽ qua Orlando dự Trại Họp Mặt Trưởng-niên hộ-vệ Trưởng Mai-Liệu và Tr. Bạch-Bích Đông du phó hội.

❖ 2. Tr. Công-Nhã nhǎn (Berkeley).

Như Trưởng đã thấy, Liên-lạc nhiều chuyện vui lắm, nhất là những chuyện HĐ xưa, đầy tình nghĩa của người Hướng-đạo. Bởi lẽ đó, những lời trong thư của Trưởng, không đưa lên L.L. được, vì sẽ làm sút mè tình anh em. Mong Trưởng thông cảm.

❖ 3. Tr. T.A.T. Xóm Oakland.

Đợi tin Trưởng, tiếp theo e-mail ngày 01-5-04, nhưng chưa thấy thêm chi tiết về 2 Trưởng đã Ra Đì, nhưng L.L. đến kỳ hạn đành phải gửi Ottawa để in. Nguyễn-Bính có 2 câu thơ :

Chẳng lẽ ôm lòng chờ đợi mãi,

Cô đành bội ước với tình-quân.

Hẹn gặp nhau ở Orlando vào mùa hè sắp tới.

❖ 4. Tr. Lý-Nhứt-Hui (Buena Park).

Bản Tin Cờ Lau vẫn đầy đủ và đều đặn như bao lần. Nhất là mục "Tập ghi của Phụ-Huynh". Lần này thêm bài "Sát cánh bên nhau" rất đầy ý nghĩa.. Mừng Trưởng vừa được giải Silver Beaver do Châu Orange County trao tặng.

❖ 5.- Tr. Lê-Nguyễn-Phán (Marseille, Pháp)..

Trong đoạn cuối thư, Trưởng viết :"Thật sự anh Ngựa CK cũng đã cố gắng và hy sinh mới kéo dài Liên-lạc đến số 50. Nhưng, thỉnh thoảng Anh lại "hù" đòi trao được mỗi lần có Đại-hội, hay lại nghe lời xúi dại "đem con bỏ chợ, tới đâu thì tới". Riêng tôi lại nghĩ thầm là Anh quen làm nũng với Chị Nhà, nay lại muốn làm nũng với độc giả chẳng ? Nếu quả vậy, em sẽ có thuốc chữa" Xin trả lời :"Sai ! Đã già, sức yếu, cần LUI, để TRÈ Tiến lên."

❖ 6. Tr. Đinh-Hồng-Phong (Santa Ana).

Rất tiếc không qua chung vui với Anh Chị được nhân dịp cháu Việt lập gia đình. Cám ơn chân tình của Sóc, trong buổi điện đàm ngày 24-4-04. Như Phong nói, hôm ấy có cả anh "Bảy Cao", vợ chồng anh P.N.Cẩn, có cả Võ-Tú-Cầu và nhiều anh em ở Làng Thanh niên ngày xưa đến chung

vui. Cụ Huỳnh-Thanh-Hưng cũng cho hay là ở Virginia có anh Vũ-Hanh-Thái (nguyên xếp Nhân-viên, thuộc quyền Cụ Hưng) có một danh sách nhiều "Thanh-niên" cũ lắm..

❖ 7. Tr. Trần-văn-Phúc (NCX, Charlotte)

Lâu lắm mới được nghe lại giọng nói của Phúc (ngày 29-4-04), với những tin vui làm anh Thoại cũng vui lây. Lại được biết thêm Đặng Ấy sẽ qua Orlando tham dự cuộc Họp mặt Trưởng-niên., hy-vọng lại ở chung phòng như ở TT7.

❖ 8. Tr. Trần-Hoàng-Thân (Cụ Tổng Thế Giới).

Như vậy là Cụ Tổng đã quên câu :" Em sẽ gửi bài qua Anh như chủ đề gợi ý và đúng hạn" Nhưng em ơi, ngày mai, Liên-lạc phải gửi đi Ottawa để in cho kịp đến tay độc giả trong thượng tuần tháng 6. Đã quen đúng hẹn với thiên hạ rồi, như vậy đã 13 năm, tuần tự mỗi năm 4 số, dù có người nói :

Quân tử nhất ngôn là quân tử dại,

Quân tử nói đi nói lại là quân tử khôn !

❖ 9. Tr. Hoàng-Trừng (Trâu Tháo vác) Tân Tây Lan.

Trong thư Trưởng có đoạn : ... Đêm đã khuya, ngồi trước chồng báo Liên-lạc, đọc lại từng trang, thấy những giòng chữ, những đoạn ngời lên như có linh-hồn "Thế-hê Trẻ HDVN ! hãy mạnh tiến lên. Kính trọng, nhưng đừng nhường bước đàn Anh, đàn Chị". Trưởng Ngựa CK đã trao lại cho mình một ngọn đuốc chứ không phải một "con đường mòn" bắt mình phải theo.

Trưởng Trừng ơi, Cha mẹ sinh ra Ngựa, nhưng người hiểu thấu ruột gan của Ngựa này, may ra chỉ có Trâu Tháo vác. Chờ Trưởng phát cờ đó !

❖ 10. Tr. Bùi Dzũng & Tr. Gia-Binh (Pháp).

Những chuyện bất đồng thường xảy ra, ai mà tránh khỏi. Cái hay của người Hướng-đạo là biết "Tự Chế". Mừng hai em đã biết ngưng đúng lúc, vì hai em đều là H.D. mà lại là Trưởng. Chúng ta nên biết rằng : Chân-lý nằm ngoài con người. Mọi tranh cãi Đúng hay Sai chỉ làm xa thêm khoảng cách. Xin hãy vui vẻ chấp nhận những khác biệt của nhau.

❖ 11. Tr. Nhữ-Văn-Trí (MD-USA)

Hôm nay 14-5-04 nhận được phong bì gồm đủ thứ của Em gửi. Anh Thoại cầm nón tay mà tiếc thầm :Một Thanh-niên tuấn tú, tài ba, múa computeur như múa đua đua cờm vào miệng tại rặng mà không gửi qua Internet bài vở và hình ảnh ? Đa đoan như Cụ Gấu trong Làng BH cũng biết gửi mấy bài và hình qua internet còn dặn trước L.L. để dành sẵn mấy trang. Bây chừ, 36 trang của L.L. đều chật cứng, không xen vô mô đặng, ngày mai (15-5) phải gửi in, dành chờ số sau vậy.

BiPi muôn năm chờ chỉ là mùa Xuân. Phải không Trí ? ❀