



# Liên Lạc

Tiếng nói của Hướng Đạo Trưởng Niên  
Nhóm Tinh Thần B.P Thực Hiện



**Bộ Mới - số 59**  
**Phát hành Mùa Thu 2007**

# BẢN TIN LIÊN LẠC

TIẾNG NÓI CỦA PHONG TRÀO  
HƯỚNG ĐẠO TRƯỞNG NIÊN VIỆT NAM

## Ban Sáng Lập

Lê Văn Ba  
Phan Như Ngân  
Trần Văn Thao  
Nguyễn Trung Thoại

Đơn Vị Phụ Trách  
Văn Phòng Hướng Đạo Trưởng Niên

Tổng Thư Ký  
Lê Thanh Bình

Liên Lạc phát hành mỗi năm 4 số  
XUÂN, HẠ, THU, ĐÔNG

Bài vở, thư từ xin gửi về  
Lê Thanh Bình  
PO Box 111604  
Campbell, CA 95011-1604  
USA  
Đ.T: (408) 866-4219

Email: baolienlac@yahoo.com

Hình bìa

Sói Con Gắng Sức

Lá Thư Mùa Thu

Thưa quý Trưởng, và anh chị em Hướng Đạo

**K**ể đến hôm nay, Liên Lạc đã tạm đình bản hơn hai năm. Tờ Liên Lạc là tiếng nói của Phong Trào Hướng Đạo Trưởng Niên Việt Nam do Trưởng Ngựa Chậu Khó Nguyễn Trung Thoại nhận lãnh trách nhiệm giữ mối giây liên lạc. Với sức bền của một Ngựa phi đường xa cho nên Liên Lạc đi đến số 56. Đã có nhiều lần Trưởng Thoại muốn trao gánh này cho lớp trẻ đi sau hầu giữ gìn giếng mối; nhưng than ôi, khó có ai có sức bền như Ngựa cho nên chiếc thuyền nan vẫn trôi bồng bềnh trên dòng đời...hướng đạo với tay chèo của Ngựa. Có lúc, tôi, người phụ trách hôm nay, có nhận lời trong một dịp họp bạn Trưởng Niên tại Bắc California...vì chưa đủ túc duyên cho nên tờ Liên Lạc vẫn chưa thay đổi tay chèo. Rồi chuyện phải đến đã đến, Ngựa Chậu Khó đã lìa rừng, lìa bỏ cuộc chơi để về nơi miền viễn bình an. Trưởng Nguyễn Trung Thoại cả một đời sống vì hướng đạo, sống cho hướng đạo cho dù có lúc Trưởng là ông đầu tỉnh, có lúc là chủ sự...nhưng bất cứ trong cương vị nào trong đời sống, Trưởng Ngựa Chậu Khó của Rừng Việt Nam vẫn lấy Lời Hứa và Luật HĐ để sống, và sống hết mình. Trưởng Nguyễn Trung Thoại đã sống cuộc đời HĐ chớ không phải chơi HĐ. Trưởng là tấm gương cho HĐ lớp sau. (Tôi copy những ý này trong lá thư của Trưởng Trâu Lì Lê Hữu Mục gửi cho Trưởng Ngựa Chậu Khó vào tháng 3/2004)

Nay trưởng ra đi, đàn em của trưởng nhận lấy trách nhiệm này. Và xin được thưa cùng quý Trưởng và anh chị em Hướng Đạo, tôi là Gấu Lý Sự chớ không phải là Ngựa Chậu Khó cho nên không biết sức kéo có đủ “mã” lực kéo chiếc xe Liên Lạc đi cho trọn con đường của nó hay không. Tuy biết mình tài non, trí mỏng, nhưng vững tin vào giòng máu HĐ chảy trong huyết quản, vững tin vào những tấm lòng tha thiết đầy ấp yêu thương của các độc giả Hướng Đạo Việt Nam thì...Liên Lạc sẽ được duy trì. Ngọn lửa HĐ vẫn mãi mãi sáng.

Nhân đây, xin được thông tin đến quý Trưởng Niên và quý độc giả gần xa rằng Liên Lạc vẫn giữ nguyên những gì người Huynh Trưởng tiên nhiệm trao cho...Vẫn có Mã Thư và những mục thường xuyên. Mục Mã Thư (nếu Gấu Thư...sợ thư lên ngọn cây mác) xin được làm mối giây thân ái nối liền những tư tư, những trần trở, những dấu ấn vàng son của một đời HĐ.

Cuối cùng, cho dù có cố gắng nhiều thì những số tục bản đầu tiên vẫn có những khiếm khuyết, mong sao các Trưởng Niên, các độc giả HĐ chỉ ra để cải tiến. Liên Lạc không phải của riêng ai. Liên Lạc là tiếng nói của HĐVN, bên cạnh tiếng nói của những Trưởng tiên phong, những người anh cả của Phong Trào. Cụ Bi Pi có dặn “Tôi giao phong trào lại cho Tráng Sinh”, và cụ Ngựa Chậu Khó cũng dặn “Làm chi thì làm hỉ, nhưng đừng quên mình là dân HĐ đấy hỉ!” Em nhớ lời trưởng và “Hứa cố gắng hết sức để làm tròn...” tờ Liên Lạc cho đến khi nào hết củi hết lửa mới thôi. Xin quý Trưởng Niên và độc giả HĐ giúp cho Gấu này làm tròn lời hứa.

# Liên Lạc Sang Trang

Liên Lạc, nội san Hướng Đạo Trưởng Niên, do các Trưởng lão thành Lê Văn Ba, Phan Như Ngân và Trần Văn Thao, trong nhóm “Tinh thần Baden Powell” khởi xướng, ra mắt bạn đọc ngày 15/1/1989. “Về hình thức thì bài vở đánh máy tay, bìa cũng như bên trong trình bày rất ư là ... tiểu công nghệ, nhưng gói ghém một tâm hồn thiết tha với Hướng Đạo của ba Trưởng mà tuổi hạc đều trên dưới bát tuần”. Đây là nhận xét của Trưởng Nguyễn Trung Thoại, (Liên Lạc số Kỷ niệm 10 năm). Báo dày 12 trang kể cả trang bìa, số độc giả nhận báo trên dưới 60 người.

Sau 3 năm hoạt động, Liên Lạc ra đến số 11 thì ngưng. Lý do? Xin nghe Trưởng Trần Văn Thao tâm sự “Liên Lạc số 10, bộ cũ, vừa gửi đi xong, anh em chúng tôi đều cảm thấy thấm mệt: mệt vì bài vở, vì tin tức, vì đánh máy, vì trình bày, vì gửi đi; nhất là vì tiền. Nói là lo quá vì tiền cũng không đúng hẳn. Anh Lê Văn Ba vẫn còn găm trong hầu bao một số tiền nhỏ, với hy vọng còn dăm ba Quí Nhân phù trợ. Nếu có đủ khoảng \$150 là có hy vọng ra được số cuối Mùi và có lẽ cả số đầu Thân nữa. Muốn cho chắc ăn thì chẳng gì bằng mỗi người chúng tôi nên góp thêm \$25 nữa cho vốn rộng rãi hơn, nhất là có thể tô điểm cho Liên Lạc cũng đẹp như ai.”

Ngoài khó khăn tài chánh còn một trở ngại nữa, có lẽ còn lớn hơn, đó là không còn ai gửi bài về cho Liên Lạc. Chỉ có Trưởng Thao viết một số chuyện cũ và trích dịch một vài bài báo liên quan đến Hướng Đạo, trưởng Ngân lo phần tin tức Hướng Đạo xa gần và trưởng Ba thì xào nấu mấy thứ trên. Các Trưởng cố xoay sở, nhẩn nhủ, mời gọi các nơi gửi bài, gửi tin về. Nhưng, hỡi ơi! sự đáp ứng không được ‘như lòng mong muốn’. Sức người có hạn! Trưởng Phan Như Ngân bị tai biến mạch máu não và hôn mê ngày 18/7/1991. Trưởng Lê Văn Ba bỏ rừng ngày 30/8/1991. Cũng khoảng thời gian đó, Trưởng Trần Văn Thao qua Pháp chữa bệnh, khi tới phi trường Orly bị ngất xỉu trong phòng vệ sinh phải đưa đi cấp cứu và phải nằm viện từ trung tuần tháng 7 đến cuối tháng 9, 1991. Và như thế, “sau số 11 tờ Liên Lạc âm thầm đi vào quên lãng, không còn ai nhắc đến nữa” (NCK).

Cho đến một ngày đầu tháng 11, 1991 Trưởng Mai Xuân Tý, vừa nghỉ hưu đến gặp Trưởng Nguyễn Văn Thoại để bàn về việc phục hoạt tờ Liên Lạc. Trưởng Tý cho rằng nếu trưởng Thoại ra “cầm Volant” thì công việc mới chạy vì Ngựa Chạy Khó, tên rừng của Trưởng Thoại, quen biết nhiều, đã lâu năm làm việc ở Ban Thường Vụ HĐTU, thạo việc tổ chức và giao dịch rộng sẽ dễ thành công hơn. Kết quả là Ban Phụ trách Liên Lạc (Bộ mới) gồm “Tứ Trụ”: Nguyễn Văn Tỉnh, Lê Thọ, Nguyễn Trung Thoại và Mai Xuân Tý đã họp nhau tại nhà hàng McDonald (Montréal), ngày 22/11/1991 để bàn kế hoạch tiếp được Liên Lạc và

phân công trách nhiệm. Trưởng Thoại lo bài vở, trưởng Thọ phụ trách phần trình bày, Trưởng Tý vừa viết chuyên tếu vừa lo thủ ...ngân, còn trưởng Tỉnh là người lớn tuổi nhất và cũng “gân” nhất đảm lãnh phần gửi báo kiêm đảm tự viên lâm thời.

Liên Lạc Bộ mới ra mắt bà con Hướng Đạo và thân hữu vào tháng Giêng, 1992, phát hành vào dịp Tết con Khỉ. Liên Lạc sang trang lần thứ nhất. Trong Thư Ngỏ kính gửi Anh Chị Em Trưởng Hướng Đạo, Ban Phụ Trách Liên Lạc cam kết sẽ phát hành mỗi năm 4 số - Xuân, Hạ, Thu, Đông - mỗi lần ra 100 số, và ân cần nhắn nhủ bạn đọc “Trò chơi lớn này chắc còn dài dài, còn nhiều gian nan, xin các Anh Chị Em trưởng giúp đỡ, làm ‘đầu đi đường’ nhiều, ‘chương ngại vật’ ít ít, ‘đặt câu hỏi’ vừa vừa, và ‘ủng hộ’ anh em chúng tôi dài dài. Kêu gọi như thế tưởng chưa đủ, trong “Thư Ngỏ” còn xuống giọng ‘cung oán’ thể thiết khiến người đọc phải mủi lòng “...Cột trụ của tờ Liên Lạc anh Lê Văn Ba đã qua đời. Anh Phan Như Ngân hiện lâm trọng bệnh. Anh Trần Văn Thao không được khoẻ. E rằng tinh thần Bi Pi sẽ lu mờ, anh em chúng tôi cố gắng hết mình, tiếp tục ấn hành tờ Liên Lạc. Muốn tờ Liên Lạc sống lâu chúng tôi rất cần anh chị em ủng hộ. Muốn được giúp đỡ chúng tôi phải ca bài con cá:

*Con cá nó sống vì nước  
Liên Lạc sống nhờ các anh chị.*

Xin các anh chị mở rộng tấm lòng và ‘hầu bao’ giúp cho Liên Lạc chút đỉnh để chúng tôi đủ sức cầm ... được đàn anh đã trao. Bốn anh em chúng tôi thuộc thành phần “trên răng dưới ...” nếu không muốn mang chức ‘bần cố nông’, cho nên chúng tôi xin các anh chị... vân vân”.

*Rằng hay thì thật là hay,  
Nghe ra ngâm đấng nuốt cay thế nào.(ND)*

Nếu trưởng Lê Hữu Mục phổ nhạc bài ca “con cá” này, bảo đảm sẽ nổi danh hơn bài “Chèo đi, bơi đi” ngày trước.

Về hình thức, Liên Lạc Bộ mới số 1 dày 12 trang, kể cả trang bìa, có hình vẽ cổ đô Huế. Nói bìa cho oai chứ thực ra trang bìa cũng mỏng như trang ruột, không phải loại bìa cứng. Bài vở trình bày đủ kiểu, đủ cỡ chữ và mang nhiều dấu vết cắt dán, có chỗ còn viết tay. Hình ảnh lem nhem, do kỹ thuật photo copy (Mở trong bóng chiều. Một đoàn quân thấp thoáng...). Người đọc phải vừa nhìn vừa đoán. Nói cho ngay, đó là số đầu, còn Liên Lạc từ số 2 đã thấy có nhiều cải tiến. Ban Phụ Trách được tăng cường thêm 3 trưởng: Phạm Văn Thiết, Trần Minh Thường, và Hoàng Ngọc Châu, từ “Tứ trụ” lên “Thất Hiền”, và tăng thêm 4 trang. Ngoài phần Tin Tức còn thêm mục THỦ TÍN. Thừa thắng sông lên! Liên Lạc số 3 hình bìa có thêm tí mầu, lại thêm được 4 trang nữa, tổng cộng 20 trang và thêm mục THỦ BẠN (trích thư độc giả và phía dưới có lời

(Xem tiếp tr. 7)

# VỀ TỔ CHỨC HỘI HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM (HĐVN) KHI XƯA VÀ PHONG TRÀO HĐVN (HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG) HĐVN HIỆN TẠI

Trước hết, xin nhắc nhở rằng danh hiệu chúng ta quen gọi tắt là «Hương Đạo Thế Giới» đúng ra là Tổ Chức của Phong Trào HĐTG, tức là gồm hai thực thể: Phong Trào (movement) là môi trường rộng và tổng thể; Tổ Chức là hệ thống kết hợp những thành viên hội đủ một số tiêu chuẩn thống nhất bắt buộc, thỏa hiệp tuân thủ những qui lệ tổ chức và điều hành căn bản, cộng với những qui lệ riêng cho cơ cấu trung ương (các Ủy Ban và Văn Phòng HĐTG, trung ương và Vùng).

Như thế, hội HĐVN (trước 1975) đương nhiên cũng là tổ chức của phong trào HĐ ở VN, kết hợp hàng ngũ và sinh hoạt căn cứ trên những tiêu chuẩn với qui lệ của tổ chức thế giới nhưng khai triển theo phong cách Việt Nam, tức là áp dụng với phương thức phù hợp môi trường sinh hoạt và văn hóa dân tộc Việt.

Những điều dưới đây là những ghi nhớ trong ký ức (có phần suy yếu) của người viết, vì không lưu giữ được tài liệu và văn bản lập qui và tham chiếu trước 1975; ngay những sự việc ở hải ngoại sau 1975 thì đã không ai có thể sưu tập đầy đủ.

## 1 – Tổ chức ở quốc nội

Từ khi còn là Kỳ Hội (1930-32 - ở 3 Kỳ gần cách Bắc-Nam-Trung) và từ 1950 là một hội toàn quốc dưới chế độ « Quốc Gia Việt Nam » trong Liên Hiệp Pháp, rồi từ 1955 ở nửa lãnh thổ phía Nam vĩ tuyến 17 (Việt Nam Cộng Hòa) cho tới 1975, về mặt pháp lý, Tổ Chức HĐVN đệ nạp văn kiện căn bản gọi là Quy Trình (statute, charter) với chính quyền đương thời, tức là khai báo hợp pháp và được nhà đương cuộc chuẩn nhận. Một số ước định chi tiết ghi trong Nội Lệ (rules), khai triển Quy Trình về chi tiết tổ chức và điều hành.

Cả hai văn kiện Quy Trình - Nội Lệ được nhiều lần cập nhật hóa và sửa đổi bởi Đại Hội Đồng (general assembly), do nhu cầu hay hoàn cảnh. Đại để thì những điểm cốt yếu trong nội dung liên quan đến tiêu chuẩn cùng qui lệ của HĐTG thường duy trì nguyên trạng. Việc điều chỉnh từ ngữ, bổ túc, thay thế, hoặc khai triển thêm một số điều khoản khác cốt đáp ứng với hoàn cảnh đất nước và nhu cầu của giới trẻ là đối tượng giáo dục.

Về mặt tổ chức hội, lúc khởi thủy (1930-1936) và là

chi nhánh ký danh, Hội ở ba Kỳ đã áp dụng những điều khoản tổng quát của hội HĐ Thế Tục Pháp (Eclaireurs de France - EDF). Khi phục hoạt năm 1950 (sau thời gian gián đoạn từ 1945) lại nối tiếp qui củ ngày trước tuy không gia nhập HĐ Pháp (qua HĐ Liên Hiệp Pháp, tổ chức phụ thuộc tổng hội Scoutisme Français để bao gồm các hội HĐ ở thuộc địa cũ, đã được « độc lập trong Liên Hiệp Pháp » như QGVN(!). Từ 1957, sau khi HĐVN gia nhập HĐTG, đã điều chỉnh và cập nhật một số điều khoản để áp dụng đúng các tiêu chuẩn căn bản theo Điều Lệ của Tổ chức HĐTG (chính yếu là Lời Hứa).

Dấu ấn của HĐ Pháp (EDF - xen lẫn một vài tập tục sinh hoạt của SDF) còn tồn tại trong phương thức sinh hoạt - tập tục như bài ca, hiệu lệnh, v.v... - bây giờ còn có người lầm tưởng là đặc sản và truyền thống của HĐVN.

Về cơ cấu, mới đầu ban chấp hành (executive body) của Hội gọi là Hội Đồng Quản Trị (administration committee) bao gồm hai thành phần đầu não: một bên là hội trưởng và phó - cuối thập niên 50 mới có vì lúc trước chưa đặt ra - thủ quỹ, và ủy viên quảng bá; một bên là toàn thể bộ tổng ủy viên (TUV).

Bộ TUV trong thực tế bao biện mọi việc vì là cột trụ của hội, gồm tổng thư ký luôn luôn là một trưởng HĐ, kiêm nhiệm phân vụ tổng thư ký của Hội Đồng Quản Trị. Khi xảy ra sự việc quan trọng phải giải quyết - thời kỳ 1950 còn là ước lệ không có văn bản, sau ghi vào Nội Lệ (không nhớ thời điểm) - thì TUV tham khảo hay phụ trách triệu tập hội nghị thu hẹp gồm hội trưởng (và phó), tổng ủy viên (và phó), tổng thư ký, ủy viên huấn luyện (Trại Trưởng VN), với một, hai ủy viên liên hệ trong Bộ TUV; đôi khi có thêm ủy viên châu trưởng Saigon (trường hợp sẽ có sự điều động các đơn vị sở tại).

Trong một thời gian dài, từ 1930 đến 1945 (gián đoạn) rồi từ 1950 (phục hoạt) đến khoảng 1960, vị hội trưởng chỉ đóng vai người đại diện chịu trách nhiệm về mặt pháp lý - tử dụ trách nhiệm dân sự (civil responsibility) đối với chính quyền. Nhưng chưa từng xảy ra trường hợp tranh chấp pháp lý nào và trong thực tế, Bộ Thanh Niên tiếp xúc thẳng với TUV khi có sự việc liên quan đến hoạt động HĐ. Trong phong trào, hội trưởng hiếm khi hiện diện ở những cuộc hội họp lớn nhỏ gồm họp bạn, và do đó hầu như vô danh (anonymous) đối với đa phần trưởng và tất cả đoàn sinh HĐ. Có thể do các vị được mời làm hội trưởng

bởi có uy tín đạo đức, địa vị xã hội, giúp tạo ảnh hưởng và ấn tượng tốt cho phong trào đối với chính quyền, với phụ huynh đoàn sinh và với dân chúng; vị trí đó không đòi hỏi một sự dấn thân trong sinh hoạt HĐ.

Kể từ cuối thập niên 60, không biết do nhu cầu nào, HĐQT phân tách ra hai bộ phận riêng biệt. Một bên là Hội Đồng – không sử dụng danh hiệu « ủy ban » – Quản Trị (administration / gestion council) do hội trưởng và tổng thư ký đảm trách. Thành viên có thêm ủy viên liên lạc quốc tế (ngoài ủy viên quảng bá và thủ quỹ) với một số ủy viên chuyên trách một phần vụ do ban QT (gọi tắt) tùy nghi cắt đặt. Một bên là Bộ TUV, không còn tổng thư ký và ủy viên quốc tế. Từ lúc đó mới có danh hiệu Hội Đồng Trung Ương (Central Council) khi họp chung hai bộ phận dưới sự chủ tọa của hội trưởng để thảo luận và giải quyết những sự việc lớn của Hội, trên nguyên tắc, ít nhất mỗi năm một lần hay khi cần thiết, do lời triệu tập của Hội Trưởng có thỏa hiệp của Tổng Ủy Viên.

Khoảng 1971, HĐQT đặt một Văn phòng Thường trực ở Hội quán (19 đường Bùi Chu, Saigon) và cựu trưởng Nguyễn Đức Phúc được bổ nhiệm phụ trách. Có thể nói rằng đây là lần đầu trong Hội HĐVN đã tuyển một trưởng « chuyên nghiệp » tức là có lương tháng, để lo việc HĐ. Nhiều trưởng ở cấp trung ương không mấy tán thành có « HĐ chuyên nghiệp » như thế – nhằm duy trì tính chất tự nguyện không cầu lợi cá nhân là nền tảng lý tưởng và tinh thần HĐ và cũng là một đặc chất của phong trào HĐ.

Đại khái, sự phân công là ban chấp hành – HĐQT - phụ trách phần vụ « tổ chức » hợp pháp hợp lệ trong nước : các giao dịch với chính quyền và Tổ chức HĐTG, các việc hành chính và bảo hiểm, tài sản, niên liễm, ngân sách và quỹ Hội. Còn Bộ TUV đảm nhiệm việc « phong trào »: thành lập và thừa nhận đơn vị, bổ nhiệm và thừa nhận trưởng các cấp, tổ chức các trại huấn luyện trưởng, lập chương trình giáo dục các lứa tuổi, phát động các hoạt động cấp toàn cõi như họp bạn quốc gia, họp bạn ngành; hưởng ứng những sinh hoạt quốc tế như họp bạn thế giới (Jamboree) bây giờ nhằm vào hai lứa tuổi Thiếu và Thanh; và từ cuối thập niên 70, lại họp mặt định kỳ tráng sinh quốc tế. Tóm lại, sinh hoạt HĐ, công tác giáo dục và phần hoạt náo do Bộ TUV đảm nhiệm.

## Phái tính Nam và Nữ

Hệ thống tổ chức đơn vị trước 1975 còn phân cách nam nữ. « Hội HĐVN » - chính xác phải gọi là « Hội NAM HĐVN » là thành viên (từ 1957) của Tổ chức Nam HĐTG (The World Organization of the Scout Movement - WOSM). Từ cuối thập niên 50 có song hành Hội Nữ HĐVN, thành viên Tổ chức Nữ HĐTG, cho riêng nữ đoàn sinh.

Khi phục hoạt ở hải ngoại, việc kết hợp giáo dục chung nam nữ do Chi nhánh Pháp thể hiện sớm nhất, bởi sự tín nhiệm với yêu cầu tha thiết của các gia đình tị nạn; sự thiếu vắng cựu trưởng Nữ HĐVN lúc đó ở Pháp và mấy xứ tiếp nhận khiến không thể phục hoạt tổ chức nữ phái ở

cả Hoa Kỳ, nơi người tị nạn đông đảo hơn cả.

Trong sinh hoạt CN Pháp, lứa tuổi Ấu có thể lập đàn chung; lứa tuổi thiếu-thanh lập đội và tuần riêng trong một đoàn, nếu không thể có đơn vị riêng nam riêng nữ. Và chỉ khi đơn vị nam có nữ trưởng thì mới chấp nhận sự tham dự của nữ thiếu hay nữ thanh.

Hành động do hoàn cảnh lại phù hợp với phong trào giáo dục chung nam nữ ở học đường Pháp rồi rất nhanh trở nên trào lưu hiện đại không phân cách nam nữ mà HĐTG đã áp dụng: Tổ chức Nam HĐTG nay là Tổ chức HĐTG (World Organization of the Scout Movement – WOSM). Điều lệ sửa đổi, ấn định tiêu chuẩn bắt buộc tất cả thành viên thu nhận cả nam và nữ đoàn sinh.

Việc thống nhất hai tổ chức riêng nam nữ thế giới không thành tựu ngay, vì hai thành viên cột trụ ở phái nữ là Nữ HĐ Anh với Hoa Kỳ chưa tán thành (hình như còn nguyên trạng như vậy nhưng số hội thành viên quốc gia sút giảm không còn bao nhiêu. Chẳng hạn ở Pháp việc hợp nhất hai hội nam và nữ HĐ Công Giáo - SDF và GDF – nêu lên từ thập niên 80 vừa mới thành tựu, cả hai tổ chức SDF với GDF hợp lại thành hội SGDF, thành viên của WOSM. Vậy hội GDF không còn tồn tại trong số thành viên Tổ chức Nữ HĐTG - nếu Tổ chức đó còn hoạt động.

Hiện thời, phần đông những đơn vị « bán chính thức » ở quốc nội cũng theo lệ lối cũ (1975), chưa đồng loạt thu nhận nữ đoàn sinh. Có lúc đã xuất hiện một đơn vị Nữ HĐ « chui » (ngoài nhóm phô trương cờ đỏ sao vàng hỗn tạp nam nữ), do cựu trưởng Nữ HĐVN thành lập, nhưng không đứng vững lâu. Một số đơn vị nữ đoàn sinh hiện tại không biết giáo dục đoàn sinh theo hệ thống tổ chức và chương trình của Hội Nữ HĐVN xưa kia hay giáo dục đồng nhất nam nữ theo chung một chương trình cũ (nam phái) !

Nhóm Đạo Xuân Hòa – HĐ « chui » bền bỉ sau 1975 ở khu Nhà Thờ Ba Chuông, Phú Nhuận - nguyên là nam HĐ, từ đầu thập niên 90 hình như được Tr. Nguyễn Thị Đáp, cựu TUV Nữ HĐVN (hiện ở Washington DC) nhân về nhiều lần thăm gia đình, giúp đào tạo trưởng lập đơn vị Nữ. Vậy nêu muốn tìm hiểu thêm có thể hỏi hai trưởng Mai Liệu và Trần Bạch Bích (sắp từ San José về Huntington Beach cư ngụ) Hội HĐ Công giáo – mà trụ cột là Nhóm Xuân Hòa – đứng trong thành phần các đoàn thể Công Giáo trong Giáo hội VN hiện thời, có chung nam nữ, hay là chia cách nam nữ (không thấy nói có hội Nữ HĐCG »).

Tình trạng các đơn vị Nữ HĐVN ở Mỹ không đề cập ở đây vì các trưởng tại chỗ am hiểu tình hình, những phương thức áp dụng để đứng chung trong PT-HĐVN hợp với qui lệ của BSA và GSA.

## Các ngành (lứa tuổi)

Từ cuối thập kỷ 80, các nước Âu-Mỹ, và Úc ấn định tuổi trưởng thành luật định là 18 (thay vì 21 khi trước), nên WOSM hạn định lại tuổi giáo dục của Tổ chức HĐTG trong lứa vị thành niên dưới 18 (thay vì đến 21) và lập chương trình thích hợp cho các ngành từ nhỏ đến lớn: ấu

(7-11), thiếu (11-15), thanh (15-17), lại tạm ghi nhận (cuối thập niên 90) thử nghiệm lập Nhi đoàn (4-6 tuổi) ở một số hội quốc gia thành viên Âu châu.

Sau 18 tuổi thì HĐTG để tùy hội quốc gia còn lưu giữ lứa thành niên hay không (không tính vào thành phần HDS chính thức của WOSM nữa). Một số hội Tây phương lúc đầu còn chương trình – không nhất thiết gọi là Trắng – khai triển hoạt động Thanh với tầm mức rộng và mạnh hơn (như BSA gọi là Explorer, hạn từ 18 đến 19 tuổi rưỡi); một thời gian sau thì lần lượt bỏ hẳn. Một số hội HĐ khác, như Anh, Scotland (xứ tự trị trong United Kingdom), Đức, còn Ngành Trắng (ấn định trong lứa tuổi 18-25). Hội HĐ Scotland đã tổ chức thành công HỌp Bạn Quốc Tế Trắng Sinh (2005); tiếp nối họp bạn Trắng ngày trước gọi là Rover Moot có tính cách toàn thế giới như Jamboree cho Thiếu và Thanh.

Ở Pháp thì Hội Nam HĐCG (SDF), vào thời kỳ thành lập Hội Nam và Nữ HĐVN (ASGVN, 1979 - CN Pháp), có một số đơn vị trắng sinh gọi là Compagnons (companions) tức là bạn đồng hành (fellow-traveller) với nghĩa khắng khít, thân ái hơn. Tuổi Compagnon hạn định là 18-21. Mục tiêu ngành là làm trung gian lưu giữ những thanh sinh lớn đang bước vào đời, hướng họ về hoạt động củng cố đức tin, tiếp tục sống theo tinh thần và lý tưởng HĐ. Ngay sau khi chấm dứt thời hạn tiếp xúc (nếu ở Thanh lên lúc đủ 18) hoặc dự bị (nếu ở ngoài vào – tùy đơn vị thẩm định), trắng sinh đọc Tuyên ngôn Dẫn Thân (engagement/pledge) phục vụ giáo hội, cộng đồng nhân loại, phong trào HĐ, và bảo vệ môi trường thiên nhiên (nature) trong một buổi lễ long trọng. Số đơn vị và nhân số Compagnons không nhiều; lúc đầu SDF khoe là có trên mười ngàn thành viên (trong tổng số khoảng 120, 000), thời gian sau thì lác đác nơi này nơi kia một đơn vị và thường không có tuổi thọ vững bền. Nay cũng không thấy hiện diện ở vùng Paris. Hội Nữ HĐCG (Guides de France – GDF) trong thập niên 80 đã xóa bỏ ngành Guides Aynées (Nữ HĐ đàn chị, 16-18 tuổi), chỉ có nữ thiếu - tối đa 16 tuổi trước khi hợp nhất với SDF trong một hội chung SGDF.

Trước 1945 rồi từ 1950, HĐVN theo qui định của HĐTG, cũng phân biệt ba lứa tuổi: ấu (từ 8 đến 12), thiếu (từ 11 đến 18) và trắng (từ 18 đến 21 - rồi 25 ở miền Nam).

Năm 1953, Tr.Trần Điền thử nghiệm ở Dalat nhân kỳ họp mặt trưởng ba Miền, chương trình Raiders là sáng kiến của một ủy viên HĐCG Pháp (SDF) nêu ra cho lứa tuổi 15-17 và đã lập vài đơn vị thí điểm sinh hoạt. Tr.Trần Điền dịch Raiders (thám kích) là Kha tức là thiếu sinh bậc đàn anh. Chương trình Raiders ở Pháp rút cuộc chưa đáp ứng giới trẻ Pháp ở lứa tuổi (chưa nói tới khía cạnh mẫu mực xuất phát là hoạt động commando – đơn vị biệt kích thời Đệ Nhị thế chiến - không thích nghi cho hoàn cảnh hòa bình) nên một thời gian sau không nghe nói đến nữa. Và đơn vị Kha ở Dalat đã phục vụ Hội nghị Trưởng 1953 cũng không tiếp tục áp dụng chương trình Raiders, nhưng trở thành nguồn cung cấp đoàn sinh và trưởng để lập một

liên đoàn « bình thường » (ấu-thiếu-trắng) thứ nhất của Đạo Đơn Dương.

Mãi tới 1967, Bộ TUV quyết định lập thêm ngành Kha và từ đó, HĐVN có 4 ngành (lứa tuổi), chậm nhiều năm sau các hội thành viên khác trong HĐTG. Lần này chương trình Kha HĐVN sao chép (copy) một số thử thách giáo dục và phương thức sinh hoạt ở ngành Pioneer của HĐ Mỹ (BSA), ghép với một số tập tục nghi thức, hiệu lệnh và phương thức sinh hoạt của ngành Thiếu HĐVN, theo nhận định của người viết khi trở lại sinh hoạt cuối năm 1969. Sinh hoạt Kha như thế chưa đáp ứng chính xác mục tiêu giáo dục của lứa tuổi ở VN, trong khi phô trương những hình thức hoạt động nhộn nhịp đông đảo như họp bạn Kha toàn quốc ở Dalat.

Đến cuối thập kỷ 80 ở hải ngoại, vì có một số đơn vị Kha tái lập (theo mẫu mực thiếu sót trước 1975), tr.Mai Liệu, cựu Ủy Viên Huấn Luyện Quốc Gia nay là cố vấn trong HĐTU, điều chỉnh danh hiệu lứa tuổi là Thanh (thanh đoàn, thanh sinh, thanh trưởng, ngành Thanh sinh) nhưng đến nay (ở cả hải ngoại và quốc nội) vẫn còn đơn vị Thanh thích xưng là Kha đoàn(!).

## Đoàn, liên đoàn

Hệ thống tổ chức lấy đơn vị - bầy (ấu), đoàn (thiếu, thanh, trắng) – làm căn bản. Trắng đoàn tính là một đơn vị. Nếu có một đơn vị khác lứa tuổi được phát triển hoặc thành lập ở gần thì có thể kết hợp thành liên đoàn. Tới thập kỷ 60, thành phần liên đoàn đầy đủ là một đơn vị ấu + một thiếu + một trắng. Nếu không đủ, thì công thức là 2 đơn vị khác ngành; cũng có thể là 3 (2+1, hay 1+2; 2 là số tối đa cùng ngành). Khi lập ngành Kha, thì liên đoàn trên nguyên tắc gồm 4 (ấu-thiếu-thanh-trắng) hay 5 đơn vị (2 cùng ngành). Định ý – chưa có dịp thể hiện – là sẽ không chấp thuận một liên đoàn có tới 6 đơn vị (1 hay 2 ấu + 1 hay 2 thiếu + 1 hay 2 thanh) vì như thế có thể lập 2 liên đoàn.

Trong một địa khu hành chính (tỉnh quận, thị trấn) nếu có đủ số đơn vị nhưng ở xa cách nhau khó họp chung thì không buộc qui tụ trong một liên đoàn; mỗi đơn vị đó gọi là « biệt lập ».

## Đạo, Châu (hệ thống tổ chức toàn cõi)

Khi phong trào phát triển mạnh mẽ (từ 1936 đến 1944), các đơn vị trong một khu vực địa dư được qui tụ trong một Đạo, thường là địa giới một tỉnh, riêng ở Hà Nội và Saigon là hai thành phố lớn có nhiều Đạo. Toàn cõi phân biệt 12 Châu, mỗi Châu gồm nhiều tỉnh (Đạo), hay một thành phố lớn (Hà Nội, Saigon).

Khoảng 1973, số đoàn sinh và đơn vị ở các Đạo khu vực Saigon gia tăng quá đông (do sự tập trung dân số từ những khu vực không an ninh) nên đã phân chia và lập thêm nhiều Đạo mới (Biển Đông, Trùng Dương, v.v..). Châu ở địa khu cũng lập thành hai: Châu Gia Định (tên cũ) và Châu

Saigon.

Hệ thống Châu với sự ấn định địa giới và danh hiệu được lưu giữ trong Điều Lệ 1950. Từ 1957 có chính thể VNCH cho miền Nam thì thôi không nói đến những Châu ở phía Bắc vĩ tuyến 17, trên thực tế cũng không còn đơn vị và tổ chức HĐ.



còn nữa (không có ngay từ buổi đầu tị nạn).

Các đơn vị HĐVN ở xứ định cư phải hoạt động hợp pháp hợp lệ trong hội HĐ bản địa và tùy thuộc những điều kiện tổ chức, sinh hoạt, chương trình giáo dục, do hội HĐ bản địa ấn định.

Tiện đây xin trình bày rõ tình trạng của CN (hội) Pháp, có danh hiệu mới là Hội HĐ Người Việt ở Pháp – Association des Scouts Vietnamiens en France (ASVF – 2003).

## 2 – Cơ cấu và hệ thống ở hải ngoại

Khi vượt thoát ra hải ngoại tị nạn, những trưởng HĐVN cho dù từng có vị trí cao ở cấp trung ương, chưa bao giờ được thông tin đầy đủ những điều cần biết về HĐTG, gồm những tiêu chuẩn căn bản trong phương thức tổ chức và sự điều hành guồng máy thế giới. Có thể nói các vị UVQT, tuy đầy thiện chí, nhưng đều không nắm vững phận sự của trách vụ đảm nhận, nên không để ý tới bốn phận chuyển tải và phổ biến dữ liệu mà Văn phòng HĐTG gửi đến, và tùy theo nhu cầu nội bộ HĐVN, kiếm tìm những gì thích hợp mà cơ cấu hay ủy ban liên hệ của HĐTG đã nghiên cứu, biên soạn và in thành sách hay tập gửi cho mọi thành viên, lại có thể trữ sẵn trong kho gỗ hầu đáp ứng hội nào hỏi xin. Ngoài ra, nếu kho HĐTG (trung ương và vùng) không đủ để thỏa mãn, có thể hỏi các hội thành viên do chúng ta tùy nghi lựa chọn.

Chúng ta đã tốn phí nhiều thời giờ, công sức (từ 1975 đến 1983) để đi tới nhận định đúng về chủ đích và mục tiêu hệ thống kết hợp hiện tại và thiết lập sự kết hợp trên nền tảng Hiến Chương Costa Mesa. Tuy nhiên, riêng tôi cảm nghĩ là tới nay chưa chắc toàn thể trưởng có trách nhiệm đều có suy nghĩ, phản ứng, đúng và thống nhất về « hoạt động Phong Trào », mà hình thức cũng như nội dung đều khác biệt với khung Tổ Chức (hội) đã thành nếp trong tâm não!

Cần khẳng định: HĐVN hiện là một phong trào, nằm trong Phong Trào HĐTG – khung bao bọc Tổ Chức HĐTG. Về tổ chức theo nghĩa « hội » trước 1945, thực sự không

Hội ASGVN (từ 1979) và ASVF (mới từ 2003) là một hội đoàn trong xã hội Pháp. Không phải là một tổ chức HĐ quốc gia (national scout organisation) – theo định nghĩa HĐTG. Nên đã theo qui lệ HĐTG, gia nhập tổng hội Scoutisme Français (French Scouting) là thành viên Tổ chức WOSM (thừa hưởng vị trí do Hội ASGVN/HĐVN - 1979-2002 - đã đạt tới từ 1980). Cũng như ASGVN/HĐVN, ASVF là « hội viên liên kết » (associated member - lần đầu đặt ra trong tổng hội SF), không có đủ quyền như các hội thành viên thực thụ (không biểu quyết, bầu cử, ứng cử).

Năm 2001, Hội ASGVN/HĐVN vì không có đủ điều kiện (rất ngặt, phiền toái) để là một hội HĐ biệt lập (theo luật sửa đổi của Bộ Thanh Niên), tuy còn ở trong tổng hội SF, nhận đứng hẳn vào hàng ngũ của Hội HĐCG Pháp (SGDF) là tổ chức được chính quyền nhìn nhận tư cách « HĐ ».

Hội SGDF, thay mặt tổng hội HĐ Pháp (SF), chịu trách nhiệm trước nhà cầm quyền về « hoạt động HĐ » của hội ngoại kiều nói chung (gồm « hội viên liên kết với vị trí biệt lập » nhờ bảo trợ. Bởi vậy, đơn vị HĐVN phải tuân thủ những tiêu chuẩn lứa tuổi, bảo hiểm, huấn luyện trưởng, hoạt động giáo dục, sự kiểm soát và thanh tra tại chỗ của Bộ Thanh Niên y hệt các đơn vị SGDF. Cụ thể, là phương thức hoạt động, các dự án (project) s phạm, đặc biệt các chương trình sinh hoạt cắm trại gồm trại hè bắt buộc hàng năm trên 15 ngày, chịu sự thanh tra tại chỗ của đại diện Bộ Thanh Niên. Mỗi đơn vị HĐVN có trụ sở ở địa điểm nào lệ thuộc hệ thống SGDF ở địa phương ấy ; trưởng SGDF trực tiếp (cấp tỉnh – departement) có thẩm

quyên theo dõi và kiểm soát.

Hội ASVF không có thẩm quyền giao dịch với Bộ Thanh Niên trong tư cách HĐ; bắt buộc phải qua Hội SGDF. Tất nhiên giao dịch với HĐTG (đã không còn nhờ HĐTU làm trung gian liên lạc với những đơn vị quốc nội) phải qua hệ thống SGDF.

Vậy mọi phao đồn rằng CN Pháp là một hội HĐ, có thể trực tiếp liên lạc, giao dịch với VP-HĐTG, ngang hàng với các hội thành viên HĐ Pháp (SF) là nhằm nhí, có thể che đậy một tính toán mờ ám gì đó của chủ mưu mong ảnh hưởng hay gây hiểu lầm trong dư luận của HĐTU mà thôi. Tỉ dụ : hai đội thiếu sinh thuộc LĐ Văn Lang (ASVF) sẽ tham dự trại họp bạn kỷ niệm 100 năm thành lập HĐTG phải đứng trong hàng ngũ phái đoàn SGDF, không thể là phái đoàn đại diện cho PT-HĐVN hải ngoại. Căn bản đó không cho phép chính thức trưng cờ VN - bất cứ cờ vàng hay cờ đỏ - ở trại họp bạn, dẫn đầu cuộc diễu hành (parade) khai mạc nếu có, v.v...

Tóm lại, chúng ta phải học tập cách làm việc phong trào, tức là ra khỏi nếp và phản ứng « hội » quá khứ. Nền tảng sự kết hợp là HĐTU, hoàn toàn không phải là tổ chức hướng đạo (Scouting organisation) theo định nghĩa HĐTG chấp nhận, như đã trình bày ở trên.

HĐTU là một hệ thống (system) liên lạc và kết hợp, không cần đến qui lệ tổ chức chặt chẽ như một hội HĐ và thực sự, chỉ đặt ra một số ước lệ về :

Cơ cấu cao nhất - HĐTU, tương đương với Đại Hội Đồng hội HĐVN trước 1975 :

a) thành phần : BTV, Ban Cố Vấn, các đại diện CN, Miền, đại diện Phong trào Trưởng niên (VP Trưởng)

b) nhiệm kỳ (hội nghị định kỳ) : mới đầu là 2 năm, sau đổi là 4 năm

c) thủ tục bầu cử ; thủ tục ứng cử, đề cử trách vụ chủ tịch và thành lập Ban Thường Vụ

bầu cử đại diện Miền (TUV-CN Pháp - từ năm 2000, trước là Hội Trưởng ASGVN - mặc nhiên là đại diện CN không qua bầu cử)

d) trách vụ kiểm soát tài chính và bổ nhiệm (bầu cử) Kiểm soát Tài chính

Cơ cấu chấp hành : Ban Thường Vụ :

a) thành phần (do đề nghị của chủ tịch vừa đắc cử được Đại hội biểu quyết duyệt y)

b) thể thức tài chính (quĩ, niên liễm), ngân sách (dự và ước chi, các khoản thu, tài khóa - từ 01.01

đến 31.12 mỗi năm - sự biểu quyết duyệt y ở ĐHĐ)

c) Các sinh hoạt chung :

- Họp Bạn Thăng Tiến

- Hội nghị Trưởng

Thiết tưởng các ước lệ tổng quát như thế, có thể thêm bớt, bổ túc dần mỗi khi cần thiết, là tạm đủ với cương vị “phong trào”, không là “tổ chức HĐ” – hội quốc gia hay quốc tế.

Xin mở ngoặc để nói thêm về Phong Trào Trưởng

Niên.

## - Tại sao gọi là Phong Trào ?

Vì là một hệ thống riêng do PT-HĐVN hải ngoại đặt ra. Cũng như HĐTU không phải là một thành phần chính thức của tổ chức HĐVN mỗi xứ (trừ CN Pháp, nhưng đã bị gạt ra lề từ năm 2003 : vấn đề chưa ngã ngũ chờ sự giải quyết). Vậy không thể gọi là Ngành dành cho các lứa tuổi vị thành niên (dưới 18).

## - Mục tiêu

Khởi đầu là ý niệm ái hữu trong số cựu HĐ (ban sáng lập tờ Liên Lạc). Sau đã coi như giải pháp kết hợp những cựu đoàn sinh trưởng thành và cựu trưởng đã gián đoạn hoạt động, cộng với những trưởng « hiện dịch » tự nguyện tham gia hệ thống để đáp ứng với hai nhu cầu :

- cá nhân: được mặc lại đồng phục, sống HĐ khi tham gia sinh hoạt thích hợp với nguyện vọng, sức khỏe, hoàn cảnh,

không đòi hỏi thời giờ và sự dấn thân như trưởng hiện dịch phong trào hải ngoại: yểm trợ các đơn vị đoàn sinh, tham gia chiến dịch, sinh hoạt, công tác do HĐTU, BTV, CN-Miền phát động

- phong trào: tham gia công tác “giúp ích” ở tầm mức người lớn, thể hiện lý tưởng phục vụ công ích vô vị lợi là một truyền thống tinh thần tiềm ẩn (« bất thành văn ») trong truyền thống HĐVN.

Người viết, khi giữ vị trí phó chủ tịch PT Trưởng Niên, có ý muốn thúc đẩy thêm các trưởng niên đáp ứng với nhu cầu giáo dục truyền thống đối với các thế hệ trẻ ở hải ngoại cũng không quá tầm mức khả năng lớp cao tuổi tị nạn: nhận đặt mục tiêu trở thành một « xã hội VN nhỏ » làm mẫu sống động cho tinh thần HĐ thể hiện trong đời sống theo truyền thống VN trong khi vẫn hội nhập với xã hội bản địa. Nhưng hội nghị trưởng niên ở họp bạn Thăng Tiến VI (1998) không biểu quyết đồng ý dự thảo hương ước và tuyên ngôn dấn thân theo mục tiêu này, vì một số hiện diện chỉ muốn thu hẹp hoạt động trưởng niên trong địa hạt ái hữu, tương trợ, giúp ích (tùy tiện nghi riêng) Phong trào hay đơn vị trẻ gần nơi cư ngụ.

## - Kết nạp

Trên căn bản là cựu HĐ, sau mở rộng tiếp nhận những người trưởng thành chưa có cơ hội tham gia HĐ khi còn niên thiếu. Những vị này, nếu tự nguyện, có thể xin được tuyên hứa và trở nên một HĐ thực thụ. Việc này có gây ra tranh luận nho nhỏ, do một vài cựu trưởng hơi câu nệ « nguyên tắc chính thống » (orthodox princip): HĐ là phong trào của trẻ. Lại có vài phần tử xấu, muốn phá hoại sự kết hợp và gây sự hiểu lầm của HĐ bản địa về HĐTU, đã bôi mốt để chỉ trích phương thức đặc biệt do hoàn cảnh tị nạn.

## - Hệ thống

Phong trào Trưởng niên chủ trương kết hợp linh động mềm dẻo, nên đã chấp nhận sự tham gia của vài « gia đình » hay « nhóm » trưởng niên .

*Nghiêm Văn Thạch, Paris 5-2007*



(Tiếp theo Tr.1)

bình luận của Trưởng Ngựa Chậu Khó). Liên Lạc số 4 thêm mục MÃ THƯ. Và từ đó trên tờ Liên Lạc ta thấy phần Thư Tín có 3 mục: Thư Bạn, Mã Thư và Nhắn Tin. Tuy cùng nhắm trao đổi tin tức sinh hoạt của các Trưởng HĐ, cùng do trưởng Ngựa Chậu Khó (NCK) viết, nhưng cách trình bày có hơi khác. Mã Thư là độc thoại, mình NCK viết trả lời bạn đọc. Thư Bạn là đối thoại, đăng hoặc trích thư bạn đọc và có phần “bàn đề” hay ‘mao tôn cương’ của NCK. Còn Nhắn Tin là dạng điện tín, chỉ nhấn việc cần thiết, rất vắn tắt. Riêng Mã Thư và Thư Bạn là hai mục rất ăn khách, nên Liên Lạc số 5 đã tăng số trang gấp đôi (40 trang). Về sau, có lúc Liên Lạc tăng trên 50 trang. Riêng số Kỷ Niệm Liên Lạc 10 năm có số trang kỷ lục 120 trang! Có lẽ Ban Phụ Trách tính giệp tiệp nên “tổ xả láng” chăng? Bình thường Liên Lạc giữ 36 trang để giữ cước phí ở mức tối hảo (theo cách tính của Bưu điện Canada). Nên nhớ tiền cước phí xấp xỉ với phí ấn loát.

Ngày 23/9/1992, Trưởng Mai Xuân Tý không hẹn, sách bị gậy ra đi. Theo truyền thống “tập ấn” (phụ truyền tử kế) trưởng Mai Xuân Phú, con trai Trưởng Mai Xuân Tý được tấn phong Thủ Quỹ, và trên danh sách Ban Phụ Trách ghi Thủ Quỹ: Mai Xuân Tý (con). Từ đây trưởng Phú có tên rùng là “Tý Con”. Về sau, Ban Phụ Trách thêm được hai Trưởng nữa: Trưởng Lê Phục Hưng và Trưởng Trần Trung Hợp. “Thất Hiền” nay thành “Cửu Long”. Liên Lạc càng thêm khởi sắc. Nhất là từ khi có sự hợp tác chặt chẽ giữa hai xóm Trưởng Niên Montréal và Ottawa. Phân nhiệm rõ ràng: Montréal lo bài vở, Ottawa lo kỹ thuật (đánh máy bài vở, ấn loát và gửi báo).

Kể từ số 16 (tháng 9, 1995) Liên Lạc chơi bì cứng, logo hoa Bách Hợp có thêm vòng tròn có 4 nút dẹt bên ngoài; sau đổi lại chỉ còn 1 nút dẹt theo đúng quyết định (tháng 9, 1996) của Hội Đồng Trung Ương HĐVN “Huy hiệu chính thức của Phong trào HĐVN là Hoa Bách Hợp ở giữa một vòng tròn kết bằng một sợi dây, hai đầu nối lại bằng một nút dẹt”. Cũng từ số 16, trên bì Liên Lạc có ghi thêm hàng chữ “Tiếng nói của Hưởng Đạo Trưởng niên”. Dòng dưới ghi “Nhóm Tinh Thần BP thực hiện”.

Liên Lạc Bộ mới sau hơn 10 năm hoạt động ra đến số 55 thì ‘đứt phim’. Lý do chính là vì thuyền trưởng Nguyễn Trung Thoại (Ngựa Chậu Khó) “gác mái chèo”. Trước đó ít lâu, cảm thấy sức khoẻ suy kém, trưởng Thoại đã dò hỏi ý kiến một vài trưởng trong Ban Phụ Trách như trưởng Thiết, Trưởng Thượng liệu có thể thay thế Trưởng lèo lái con thuyền Liên Lạc. Trưởng Thượng trả lời “Nếu anh Ngựa buông ra mà trao cho Ottawa thì giải lăm đến số 3 là phải ra ngân hàng khai ... phá sản! và chia nhau gia tài những số Liên Lạc cũ, đem về gói kẹo”.

Chuyện đời không ai ngờ! Trưởng Nguyễn Trung Thoại “gác mái chèo” ngày 8/10/2005 để lại bao tiếc thương cho gia đình, bằng hữu và độc giả Liên Lạc. Và như thế, dù muốn hay không, nhóm Hưởng Đạo Trưởng Niên Ottawa đã phải gồng mình hoàn tất Liên Lạc số 56 - số đặc biệt kỷ niệm Trưởng Nguyễn Trung Thoại. Lần này tuy không phải Liên Lạc sang trang lần thứ hai nhưng cũng là tạm thời sang tay, dù mọi sự, từ

hình thức đến nội dung, vẫn giữ nguyên như trước. Trưởng Võ Thành Nhân, trong Hội Đồng Trung Ương HĐTN, từ Hoa Kỳ qua dự tang lễ Trưởng Thoại đã gặp một số Trưởng trong Ban Phụ Trách Liên Lạc, xác định “Liên Lạc là tiếng nói của HĐTN sẽ được tiếp tục duy trì”.

Liên Lạc ra tới số 56 (tháng 3/2006) thì tạm ngưng. Vậy là trong vòng 15 năm, Liên Lạc đã liên tục ra được 56 số báo. Sau đó, vì có sự thay đổi nhân sự trong Hội Đồng Trung Ương HĐTN, liên lạc giữa các làng, xóm, hơn 20 đơn vị HĐTN, tạm thời bị gián đoạn.

## Tạm kết

Liên Lạc là nội san Hưởng Đạo, đặc biệt là Hưởng Đạo trưởng Niên và những thân hữu của nhóm này. Dầu rằng không có văn bản chính thức nào qui định “tôn chỉ” và “mục đích” của tờ báo, nhưng trên trang bì tờ Liên Lạc đầu tiên có ghi có ghi “Nhóm tinh thần Bi Pi thực hiện” và những số báo sau đó ghi thêm “Tiếng nói của Hưởng Đạo Trưởng Niên”. Như thế, có thể nói tôn chỉ của tờ báo là “bảo tồn và phát huy tinh thần Hưởng Đạo” (còn gọi là tinh thần Bi Pi hay tinh thần Trần Văn Khắc) và mục đích là “phục vụ nhóm Hưởng Đạo Trưởng Niên”. Thật ra, danh xưng của nội san là Liên Lạc có thể hiểu là “mạng lưới thông tin” đã phần nào hàm chứa mục đích của tờ báo.

Nói cho cùng, cái tên báo cũng không quan trọng lắm. Chính nội dung của tờ báo mới là chuyện đáng bàn. Đúng thế! bài vở hay, có giá trị sẽ được độc giả nâng niu, quý trọng; còn trái lại, thì sẽ bị coi là “lá cải”, có biểu người ta cũng không nhận, hoặc nhận rồi bỏ sọt giác.

Đã hẳn, mỗi lần Liên Lạc sang trang là có sự cải tiến cả về hình thức lẫn nội dung. Lần sang trang sắp tới, chúng ta hy vọng là (a) về hình thức: bài vở sẽ được trình bày đồng bộ hơn, nghĩa là cùng kiểu chữ, cùng cỡ chữ, và hình ảnh không cần nhiều nhưng phải rõ ràng và nên ghi chú sinh hoạt gì? Ai?; (b) Về nội dung: bài vở phong phú, đa dạng nhưng phải mang “chất Hưởng Đạo”, nhờ sự đóng góp đông đảo của những cây viết (Hưởng Đạo và thân hữu) cả mới lẫn cũ.

Như lời phát biểu của một Trưởng trong Hội Đồng trung Ương HĐVN trong buổi họp HĐTN, ngày 24/9/2006 tại Oakland (California), “Hưởng Đạo là sáng tạo, chúng ta cần mạnh dạn đổi mới khi cần để phát triển phong trào Hưởng Đạo”. Đúng vậy, chúng tôi chỉ muốn lưu ý quý bạn đọc là chỉ khi nào có nhu cầu thì hãy sửa đổi. Ngạn ngữ có câu “cái gì không hư thì đừng sửa”. Mặt khác, cái gì hay thì nên giữ lại.

Từ phiên họp Hưởng Đạo trưởng Niên tháng 4/2006 ở Oakland, Văn Phòng HĐTN có quyết định cho phục hoạt tờ Liên Lạc, đến nay đã hơn nửa năm, và nếu tính từ số 56, số chốt, thì đã hơn một năm vắng bóng Liên Lạc. Hy vọng một ngày không xa, chúng ta lại có dịp cùng nhau gặp gỡ, trò chuyện, hàn huyên qua những trang Liên Lạc thân yêu như xưa - những “ngày xưa thân ái”.

Ottawa, Ngày 24/4/2007  
Bướm

# SINH HOẠT HƯỚNG ĐẠO KHẮP NƠI



## Tin từ Anh quốc:

Vào ngày Thứ Sáu, 27.07.2007 đã có khoảng 40.000 Hướng Đạo Sinh từ khắp nơi trên thế giới đổ về công viên Hylands, tỉnh Exxes, Anh quốc, tham dự Trại Hợp Bạn Hướng Đạo thế giới kỳ thứ 21 (21. World Jamboree). Chủ đề Trại Hợp Bạn lần này là: "Kỷ Niệm 100 năm Phong Trào Hướng Đạo Thế Giới và Mừng sinh nhật thứ 150 của Baden Powell".

Trong lễ khai mạc tưng bừng vào ngày Thứ Bảy, 28.07.2007, ngoài sự hiện diện của các giới chức trong chính phủ còn có Hoàng Tử William đại diện Hoàng Gia đến sinh hoạt chung với các trại sinh. Anh đã được hướng dẫn đánh trống, sau đó nhận được nhiều khăn quàng của các trại sinh đeo tặng. Trại sẽ kéo dài đến 08.08.2007.

Ngày 29.07.2007 phái đoàn Hướng Đạo Việt Nam quốc tế do Trưởng Chủ Tịch HĐTU HDVN Võ Thành Nhân hướng dẫn sẽ rời đất trại Bá Linh sang tham dự Trại Hợp Bạn Thế Giới tại Anh quốc, sau đó sẽ viếng thăm thân hữu chi nhánh HDVN tại Anh và Pháp.

## Hướng Đạo Sinh tại CHLB Đức mừng sinh nhật thứ 100 của Phong Trào HĐTG:

Vào ngày Thứ Bảy, 28.07.2007 đã có 6.000 Hướng Đạo Sinh tề tựu về Eichel, tỉnh Bruchsal, bang Baden-Wuerttemberg để tham dự Lễ Kỷ Niệm mừng sinh nhật thứ 100 của Phong Trào Hướng Đạo Thế Giới theo chương trình Scouting Sunrise.

Khi trời vừa mới sáng các Hướng Đạo Sinh đã long trọng cùng nhau lặp lại 3 lời hứa với Phong Trào.

Vào sáng ngày Thứ Bảy 28.07.2007 Trại Hợp Bạn HDVN tại Thủ Đô Bá Linh để mừng sinh nhật thứ 100 của Phong Trào Hướng Đạo Thế Giới cũng được khai mạc chính thức. Được biết Trại Hợp Bạn này do Chi nhánh HDVN tại Đức phối hợp với Ban Thường Vụ Hội Đồng Trung Ương HDVN tổ chức từ ngày 26 đến ngày 29 tháng bảy 2007. Ngoài HDS của Chi nhánh Đức còn có các phái đoàn HDVN đến từ Pháp, Anh, Úc châu, Hoa Kỳ và Canada. Theo chương trình, các HDS sẽ sinh hoạt chung với Cộng Đồng Người Việt tại chùa Linh Thụ vào ngày Thứ Sáu và tại nhà thờ vào ngày Thứ Bảy, ngoài ra các phái đoàn sẽ được anh chị em Liên Đoàn Sào Nam (Berlin) hướng dẫn thăm viếng Thủ Đô Bá Linh.

## Trại Trương niên kỷ niệm 100 năm ...

### TRẠI HƯỚNG NGUỒN 9 .

Nhân kỷ niệm 100 năm Phong trào Hướng Đạo Thế Giới (1907-2007), 77 năm Phong trào Hướng Đạo Việt-Nam (1930-2007) và 11 năm lập Làng Bách Hợp trưởng niên HDVN ở vùng Rhônes -Alpes/Lyon nước Pháp (1996-2007) .

Một trại hợp bạn Trưởng niên HDVN tại Pháp được gọi là trại Hướng nguồn 9 do Làng Bách hợp RA tổ chức trong hai ngày 01 và 02/9/2007 tại giáo xứ Jassans-Riottier nơi mà một linh mục Viet Nam Gilbert Nguyễn văn Sang đang làm chánh xứ ,cách xa thành phố Lyon về hướng Bắc chừng 38 Km.Tất cả 15 trại viên, với sự tham dự của các trưởng niên Làng Bách Hợp Nam-Quan và một số trưởng niên, thân hữu đến từ các thành phố Toulouse, Troyes. Trong hai ngày ngắn ngủi ACE đã hội thảo một số đề tài liên quan đến tổ chức các làng Bách-Hợp do các trưởng niên trình bày như sau :

1/-Hướng Ước chung của PT/HĐ trưởng niên Việt -Nam \_ Tr. Bùi Dzũng (Mở Làng RA ).

2/-Làng xóm qua các thời kỳ lịch sử VN \_ Tr. Trần công Lao (Tiên chỉ Làng BH/RA ).

3/-Tình hình Trưởng niên HDVN tại nước Pháp\_Tr. Trương hữu Ngọ (Lý trưởng Làng Nam Quan ).

Đêm Lửa Trại được các Trưởng :-Trần cao Bằng (Lý trưởng làng RA), Ngô hữu Phương ( Trưởng niên -Toulouse) làm Quản trò ;Tr. Bùi Dzũng làm Quản lửa ...đã diễn ra rất vui vẻ thấm tình HDVN. Cùng trong đêm nay vào lúc nửa đêm Tr. Phạm đức Long (Lý phó Làng Nam Quan ) đã nhận tên rừng .

Vào rạng sáng ngày thứ hai ,lúc bình minh đang lấp ló ...dưới sự chứng kiến của các trại viên Tr. Châu văn Lộc (tiên chỉ Làng BH Nam Quan ) đã trao lại khăn quàng

(xem tiếp tr. 11)

# Ngày Hưởng Đạo Việt Nam ở Milpitas, California, USA

Lê Bình

(Báo Việt Tribune [www.viettribine.com](http://www.viettribine.com) ngày 12/10/07)

Lúc 8 giờ sáng khu vực sân trường trung học đệ nhất cấp Thomas Russell Middle School thuộc thành phố Milpitas rộn ràng, nhộn nhịp xe lớn, xe nhỏ kéo về. Từng toán thanh thiếu niên bận đồng phục chỉnh tề lần lượt đến. Các đoàn sinh Hưởng Đạo người Việt tập trung về cùng nhau tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm Phong Trào Hưởng Đạo thành lập.

Ngày lễ này do Hội Đồng HĐVN tại Santa Clara tổ chức trong cùng một ngày với sinh hoạt Ngày Hưởng Đạo Việt Nam (HĐVN). Cuộc tập hợp này quy tụ hơn 1,000 HDS của 10 đơn vị HĐ người Mỹ gốc Việt vào lúc 8 giờ sáng thứ Bảy 6/10/07 tại sân trường Thomas Russell Middle School, Milpitas. Buổi lễ còn có sự hiện diện của các cựu huynh trưởng HĐVN như bà Trần Bạch Bích, cựu Ủy Viên Nữ HĐVN, ông Lê Xuân Đăng cựu Đạo trưởng Lâm Viên, bà Tăng Thị Linh, Đạo Bình Thuận, ông Nguyễn Tuyên Thùy cựu Đạo trưởng Đông Sơn, ông Nguyễn Đình Tuấn Làng Bách Hợp bắc Cali,...đặc biệt có 2 huynh trưởng HĐVN vừa mới đến từ VN, ông Nguyễn Mùi, và bà Nguyễn Thị Hà, Đạo Bắc Đẩu Đà Nẵng. Ngoài ra còn có sự hiện diện của các huynh trưởng HĐ Hoa Kỳ. Ông Jason Stein, Châu trưởng Santa Clara, bà Michelle McCormick, Châu trưởng Nữ HĐ Santa Clara, ông Ken Schott, Đạo trưởng Coyote Creek, ông Phú Trần Đạo, trưởng Pioneer, bà Nguyễn Minh An văn phòng Nữ HĐ Santa Clara v.v... Được biết ngày HĐVN năm 2007 với chủ đề kỷ niệm 100 năm ngày thành lập HĐ Thế Giới (1907-2007) và 20 năm sinh hoạt của các đơn vị Hưởng Đạo người Mỹ gốc Việt tại địa phương.



Một số HDS và phụ huynh trong y phục truyền thống VN chụp hình lưu niệm tại khu vực triển lãm của Liên Đoàn Bách Việt. LÊ BÌNH

Trên bệ cao một cột cờ và bục gỗ được dựng lên với các chữ VCS (Vietnamese Committee on Scouting) và con số 20, tất cả thiết trí trên nền các màu biểu tượng của các



ngành trong Phong Trào HĐ: Xanh lục, Vàng, Đỏ. Huy hiệu Hưởng Đạo thế giới nằm trên cùng, bên cạnh là 10 cột cờ của các đơn vị HĐVN tham dự. Lễ đài thiết trí công phu và bề thế. Sau khi sắp xếp các đơn vị, các trò chơi ngoài trời được các HDS mọi lứa tuổi tham dự nhiệt tình. Lễ khai mạc bắt đầu lúc 11 giờ trưa với nghi thức chào cờ và tuyên bố lý do.

Ông Trần Văn Long, thay mặt BTC sơ lược tiến trình thành lập và hoạt động của Hội Đồng HĐVN tại Santa Clara (VCS). Ông cho biết HDS người Việt hiện đang sinh hoạt tại địa phương trên 1,000 người với hàng trăm huynh trưởng người lớn làm thiện nguyện. Ông Trần Văn Thân, TTK/HĐVN tại hải ngoại sơ lược lịch sử HĐ thế giới nhân ngày kỷ niệm 100 năm. Các quan khách đại diện HĐ Hoa Kỳ cũng được mời lên phát biểu cảm tưởng.

Sau nghi thức khai mạc, mọi người được mời tham dự bữa ăn trưa và viếng thăm các gian hàng triển lãm của các đơn vị tham dự. Quan khách, và các huynh trưởng cùng chụp hình chung với các HDS tham dự, cùng dùng bữa ăn trưa trong tình huynh đệ hưởng đạo.

Ngày HĐVN năm 2007 được nhiều huynh trưởng đánh giá là thành công, các tiết mục xuất sắc, các gian hàng triển lãm cho thấy các kỹ năng hưởng đạo đã được trình bày qua các cổng trại, tranh ảnh được trưng bày v.v. Một điều khiêm khuyết được một số huynh trưởng kỳ cựu

# Hướng Đạo VI Sang Đức Dự Lễ Hướng Đạo Mừng 100 Năm

Việt Báo Thứ Hai, 7/30/2007

Ảnh Hồ Đăng

(Bá Linh, Đức Quốc) Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam (HĐTƯ HĐVN) đã long trọng tổ chức nghi thức chào mừng sinh nhật 100 năm Hướng Đạo Thế Giới vào lúc 11 giờ sáng thứ Bảy 28 tháng 7 năm 2007 tại Bá Linh Đức Quốc. Ngày lễ quan trọng này còn nhằm đánh dấu sự trưởng thành của một phong trào giáo dục trẻ em. Một phong trào đã đào tạo hàng loạt những công dân ưu tú cho Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung.

Từ sáng sớm, trời Bá Linh mưa tầm tã nhưng các em thiếu sinh Hướng Đạo Việt Nam thuộc chi nhánh Đức đã hiên ngang hát vang bài quốc ca Việt Nam, kéo cao ngọn cờ Hướng Đạo và trân trọng đọc lại lời hứa: “Tôi xin lấy danh dự hứa cố gắng hết sức làm tròn bổn phận với Tín Ngưỡng Tâm Linh, Tổ Quốc và Quốc Gia tôi; Giúp Ích mọi người bất cứ lúc nào; và tuân theo Luật Hướng Đạo”.

Sau nghi thức chào cờ, Trưởng Nguyễn Minh Tân, Chi Nhánh Trưởng Chi Nhánh Đức, đã ngỏ lời chào mừng quan khách Cộng Đồng Việt Nam tại Bá Linh, Huỳnh Trưởng Hướng Đạo Đức và quý Trưởng đến từ Hoa Kỳ, Úc và các thành phố lớn của Đức (Frankfurt, Hamburg, Munich, Kupferzell, Herne và Berlin). Trưởng Minh Tân cũng nhân cơ hội này cảm ơn quý Trưởng đã hy sinh để tổ chức cho kỳ trại được thành công.

Nhân ngày mốc điểm lịch sử của phong trào, Trưởng Võ Thành Nhân đã thay mặt Ban Thường Vụ Hội Đồng Trung Ương HĐVN kính lời cảm ơn đến vị sáng lập phong trào Hướng Đạo Thế Giới vào năm 1907, Huân Tước Baden Powell, và vinh danh quý Trưởng tiên phong đã dày công xây dựng phong trào Hướng Đạo Việt Nam. Trưởng Nhân cũng đã nhắc lại vai trò và sứ mệnh của các trưởng đơn vị đang dự phần lèo lái con thuyền HĐTU HĐVN tại hải ngoại hiện nay.

Nhân ngày lễ quan trọng này, thay mặt Ban Thường Vụ HĐTU, Trưởng Đỗ Phát Hai cùng Trưởng Tôn Thất Hy (Chủ Bút Bạch Mã) đã trao Bách Hợp Huân Chương cho Trưởng Nguyễn Ngọc Anh và Nguyễn Minh Hùng, hai cựu chi nhánh Trưởng Chi Nhánh Đức. Hai Trưởng này đã có công lớn trong việc gìn giữ phong trào HĐVN trong giai đoạn khó khăn nhất của chi nhánh Đức. Vào thời gian thăng trầm ấy chi nhánh Đức chỉ còn lại 3 trưởng và 1 ấu sinh. Trong lịch sử, có những năm chi nhánh Đức có đến 350 Hướng Đạo Sinh và Trưởng, có thể nói là chi nhánh mạnh nhất của Hướng Đạo Việt Nam tại Âu Châu. Hiện nay chi nhánh Đức có 3 liên đoàn đang sinh hoạt: Liên Đoàn Phan Sào Nam (Berlin), Liên Đoàn Hoa Lư (Hamburg) và Liên Đoàn Hùng Vương (Frankfurt).



Tuổi trẻ là tương lai của phong trào, Akela Lê Uyên Thi (Liên Đoàn Hoa Lư, Hamberg) đã thay mặt cho thế hệ trưởng trẻ đang dần thân phục vụ cho phong trào nhận huy hiệu mừng 100 năm Hướng Đạo Thế Giới từ ban thường vụ. Được biết Akela Uyên Thi hiện là bầy trưởng ấu đoàn Cờ Lau, một đơn vị tân lập tại mạn Bắc nước Đức. Một đơn vị ấu hiện có con số đoàn sinh đông nhất tại Đức.

Trong lúc các đơn vị HĐVN tại Hoa Kỳ hình thành rất dễ dàng mà lại còn được sự giúp đỡ chân thành của BSA - Hội Nam Hướng Đạo Hoa Kỳ (in ấn và phát hành các tài liệu Hướng Đạo bằng Việt ngữ cung cấp cho các đơn vị Hướng Đạo người Việt) thì tại Đức Quốc công tác này là cả một vấn đề. Chính điều này đã làm cho HĐTU HĐVN phải tích cực nhiều hơn để gìn giữ ngọn lửa phong trào tại một chi nhánh có hoàn cảnh rất đặc biệt này.

Nói về ý nghĩa việc chọn Berlin làm nơi tổ chức Trại Mừng 100 Năm Hướng Đạo, Ban Thường Vụ HĐTU cho biết, “Berlin là một thành phố lịch sử, nơi đây có một giá trị tuyệt đối về biểu tượng của thử thách. Một thử thách cho phong trào Hướng Đạo Việt Nam một ngày thật gần xây dựng lại Hội Quán đã bị ‘tạm’ ngưng hoạt động từ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975.

Trong suốt chiều dài 100 năm Hướng Đạo đã mang lại không biết bao công ích cho nhân quần xã hội, đặc biệt về phương diện giáo dục công dân và xây dựng hòa bình. 2007 có thể là năm Tổ Chức Hướng Đạo Thế Giới sẽ nhận được Giải Nobel Hòa Bình. Và “Một Thế Giới, Một Lời Hứa” là chủ đề mừng 100 năm Hướng Đạo.

29/7/2007, BTV ghi nhanh từ Bá Linh, Đức Quốc

(tiếp theo tr. 8)

tím cho Tr. Lê Văn Khoa một hướng đạo VN đã gián đoạn sinh hoạt từ lâu nay trở lại sinh hoạt trong PT/HD Trưởng Niên.



Làng BH/RA hàng ngồi :Tr. Thắng, Lao, Dzũng.  
hàng đứng:Tr.André, chị Hải, cô Hằng, chị Mai, tr; Bằng.

Đây là trại họp bạn Liên vùng Paris\_Lyon đầu tiên được tổ chức cho các trưởng niên nhưng điều hành trại đã được Trại trưởng Tr.Trần Cao Bằng và các trại viên đảm nhận các phần việc của trại một cách xuất sắc, chị Mai, Hải, Thu và cô Hằng chăm việc bếp núc, Tr. André (camera men)...và không quên các thân hữu đến từ xa như các anh Khoa và Diên đã làm cho không khí của Xưởng âm nhạc rất sôi nổi và hào hứng. Trại được kết thúc vào chiều ngày 02/9/2007 các trại viên hát bài chia tay chụp ảnh lưu niệm và cùng nhau hẹn gặp lại kỳ trại sau....

ST Fons 08/9/2007

Mở làng RA

**Hướng Đạo Một Ngày,  
Hướng Đạo Mãi Mãi**

**One Day A Scout, Always A Scout**

## THƯ MỜI

Ngày 7 tháng 10 năm 2007

Kính gửi:

- Tr. Võ Thành Nhân, Chủ tịch HĐTU HĐVN

Đồng kính gửi:

- Quý trưởng trong Hội Đồng Trung Ương HĐVN

- Quý trưởng các chi nhánh Hướng Đạo Việt Nam

- Quý trưởng Đại diện các liên đoàn trong tổ chức

HĐVN.

Trong niềm hân hoan đón chào kỷ niệm 100 năm thành lập phong trào Hướng Đạo thế giới, 80 năm Hướng Đạo Việt Nam, 25 năm Liên Đoàn Chi Lăng, Nhị Trưng, anh chị em cựu Nam và Nữ Hướng Đạo Sinh tại Toronto và vùng phụ cận sẽ tổ chức đêm liên hoan đón mừng Hướng Đạo bước vào một Thế Kỷ mới

Đêm Liên Hoan sẽ được tổ chức vào ngày thứ Bảy 01 tháng 12 vào lúc 6 giờ chiều tại : Kingsley Chinese restaurant, 50 Kennedy Road South # 59B, Brampton Ontario L6W 3R7 (Trong Brampton Kennedy Square)

Trong tinh thần huynh đệ Hướng Đạo, anh chị em trong ban tổ chức buổi liên hoan rất mong được gặp lại những khuôn mặt thân thương đã một thời từng chung vai sát cánh sinh hoạt trong Hội Đồng Trung Ương HĐVN, trong các chi nhánh thuộc HĐVN, Làng Hướng Đạo Trưởng Niên, nhất là các trưởng, và những anh chị em Hướng Đạo Sinh Việt Nam đã từng sinh hoạt trong phong trào từ trong nước cũng như ở hải ngoại mà chúng tôi chưa có cơ hội gặp mặt.

Sự hiện diện của quý trưởng trong chi nhánh, làng Hướng Đạo trưởng niên, đại diện các Liên Đoàn khắp nơi sẽ là niềm khích lệ lớn lao đối với ban tổ chức chúng tôi, và cũng chứng tỏ tình huynh đệ bao la trong tinh thần và ý nghĩa Hướng Đạo.

Chúng tôi sẽ gửi bản đồ của restaurant trong một bản tin sau, Nếu có những thắc mắc khác ( Mời Quý trưởng nhân dịp này có thể lưu lại Toronto với anh em chúng tôi để có dịp hầu tiếp), kính xin quý trưởng liên lạc với chúng tôi qua các số điện thoại sau đây Bùi Thế Hưng: (416) 785 7747, hoặc Nguyễn Phan Pha (416) 443 8821.

Thay mặt ban tổ chức

**Bùi Thế Hưng  
Trưởng Ban**

T.B: - Kính nhờ trưởng chuyển thư mời đến quý trưởng trong các chi nhánh trực thuộc

HĐTUHĐVN,

- Quý trưởng trong làng Hướng Đạo trưởng niên

# Hướng Đạo Trưởng Niên Nam Cali họp mặt vui Trung Thu



Vào lúc 6 giờ 30 chiều Chủ Nhật, ngày 23 tháng 9 năm 2007, tại phòng sinh hoạt cộng đồng của đài Little Saigon Radio, Gia Đình Bách Hợp Nam Cali đã đứng ra tổ chức buổi họp mặt dành cho các Hướng Đạo Trưởng Niên đang sinh sống tại miền Nam Cali có cơ hội cùng nhau họp mặt và chung vui Tết Trung Thu. Buổi họp mặt vui Trung Thu này với sự tham dự của trên 30 Trưởng Niên của phong trào Hướng Đạo Việt Nam từ hai tổ chức Hướng Đạo Trưởng Niên tại quận Cam là Gia Đình Bách Hợp Nam Cali và Làng Bách Hợp Quảng Tế. Ngoài sự tham dự đông đảo của hai tổ chức Trưởng Niên tại quận Cam này, chúng tôi còn nhận thấy còn có sự hiện diện của hai Trưởng lão thành của phong trào Hướng Đạo là Trưởng Đình Xuân Phúc và Trưởng Tôn Thất Hy, các Trưởng đại diện Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam gồm có Trưởng Nguyễn Thanh Huy – Trưởng Văn Phòng Trưởng Niên, Trưởng Lê Đức Phẩm – Ủy Viên Nghi Lễ và Trưởng Hồ Đăng – Ủy Viên Liên Lạc Trưởng Niên.

Hướng Đạo Trưởng Niên là một thành phần của Phong Trào Hướng Đạo Việt Nam, được thành lập bởi Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam vào ngày 29 tháng 6 năm 1998 trong trại họp bạn Thăng Tiến 6 tại tiểu bang Virginia – Hoa Kỳ. Hướng Đạo Trưởng Niên là môi trường sinh hoạt cho huynh trưởng hay hướng đạo sinh nay đã lớn tuổi, tuy không thể sinh hoạt thường xuyên với các đơn vị hướng đạo nhưng vẫn còn theo đuổi nguyên lý và phương pháp Hướng Đạo, và mong muốn được giữ chặt mối dây thân ái với đại gia đình Hướng Đạo Việt Nam, sinh hoạt này cũng dành cho những trưởng đang phục vụ cho các đơn vị hướng đạo tại địa phương. Mục đích của Hướng Đạo Trưởng Niên là: Giữ chặt và phát triển tình thân trong đại gia đình Hướng Đạo, phục vụ Phong Trào Hướng Đạo và góp phần phục vụ xã hội. Thành phần Trưởng Niên

gồm những người Hướng Đạo đã tuyên hứa, gia đình và các thân hữu từ 26 tuổi trở lên. Hướng Đạo Trưởng Niên là một mô thức sinh hoạt hoàn toàn độc lập với các hội hướng đạo bản địa.

Mở đầu buổi họp mặt Trung Thu, tất cả mọi người hiện diện đã cùng nhau hát bài Hội ca Hướng Đạo Việt Nam, sau đó là phần mặc niệm để tưởng nhớ đến các Trưởng và các anh chị em Hướng Đạo Sinh Việt Nam đã khuất bóng, đặc biệt nhất là Trưởng “Ngựa Nồng Nhiệt” Nguyễn Văn Đích vừa mới từ trần. Kế tiếp, Tr. Nguyễn Khanh - Gia Trưởng của Gia Đình Bách Hợp Nam Cali, đã thay mặt ban tổ chức ngỏ lời chào mừng tất cả các Trưởng và các anh chị em đến tham dự để cùng nhau chung vui Tết Trung Thu, để hàn huyên tâm sự và ôn lại những kỷ niệm hướng đạo với nhau. Những nụ cười gặp gỡ nồng nhiệt của những anh chị em hướng đạo lâu ngày gặp nhau, những câu thăm hỏi ân tình được trao cho nhau, những chia sẻ kỷ niệm của các kỳ trại bên nhau và những câu pha trò vui nhộn đã tạo cho không khí của buổi họp mặt chan hòa tình huynh đệ hướng đạo. Sau đó, mọi người được mời dùng cơm tối với những món ăn rất hấp dẫn và thật ngon miệng qua sự đóng góp rất khéo léo và chu đáo của Trưởng Nguyễn Liên Hương và Trưởng Trương Lê Lan, dưới những chiếc lòng đèn sáng lung linh được trang hoàng rất đẹp mắt bởi Trưởng Phan Bắc Hà, Trưởng Nguyễn Minh Hải, Trưởng Lý Nhật Hui, Trưởng Nguyễn Nhật Tựu và sự đóng góp rất nhiệt tình của nhiều trưởng khác. Trong khi mọi người cùng nhau thưởng thức những miếng bánh Trung Thu ngọt ngào quà tặng từ Trưởng Lê Mộng Ngo, Trưởng Lê Như Dân và một số Trưởng khác, và nhâm nhi những ngụm trà thơm ngào ngạt, tất cả cùng nhau thưởng thức một chương trình văn nghệ thật vui nhộn và đầy thích thú do chính các Trưởng Niên đóng góp, qua tiếng sáo đầy du dương và thánh thót của Trưởng Lê Đức Phẩm, tiếng đàn măng-

đô-lin điêu luyện của Trưởng Hà Thúc Như Hỷ, tiếng kèn armonica tài tình và rất đặc sắc của Trưởng Trần Tiến San, giọng ca opera của Trưởng Nguyễn Bá Thành, tài pha trò đầy dí dỏm của Trưởng Lê Anh Dũng và những bài ca sinh hoạt hướng đạo đã đem đến những niềm vui tràn đầy cho tất cả mọi người tham dự. Trưởng lão thành “Sói Cười” Đinh Xuân Phúc năm nay đã gần 90 tuổi cho biết: “Đã lâu lắm rồi tôi mới có được một ngày vui như đêm hôm nay, buổi họp mặt này ngoài việc đã tạo cơ hội cho các Trưởng Niên có cơ hội gặp lại những anh chị em thân thương, mà còn là một liều thuốc khỏe rất quý giá đã giúp cho tôi cảm thấy mình tràn đầy sức khỏe sau một thời gian dài sức khỏe bị yếu kém bởi tuổi già”.

Trước khi mọi người bùi ngùi tay trong tay cùng nhau hát bài chia tay, Trưởng Trần Tiến San, Làng Trưởng Làng Bách Hợp Quảng Tế, đã thay mặt Làng Quảng Tế mời tất cả mọi người đến tham dự và chung vui trong dịp Tết Nguyên Đán sắp đến sẽ do Làng Quảng Tế tổ chức. Khi ra về, ai ai cũng đều mang theo mình với lòng tràn đầy niềm vui và tình thân ái, tất cả đều hẹn sẽ gặp lại nhau vào dịp Tết Nguyên Đán vào năm 2008.

### “Thỏ Hăng Say”

**GHI CHÚ:** Những anh chị em nào đã từng sinh hoạt với phong trào Hướng Đạo Việt Nam và nay muốn tham gia sinh hoạt với Hướng Đạo Trưởng Niên tại Nam Cali, xin gửi email về [kenguyen@pacbell.net](mailto:kenguyen@pacbell.net) hay gọi 714-883-5383, để biết thêm chi tiết.

### Sổ Vàng

Năm 2005 Trưởng Nguyễn Trung Thoại (Ngựa Chụ Khó) phụ trách Tờ Liên Lạc đã lia rùng. Văn Phòng HDTN, Hội Đồng Trung Ương đã giao nhiệm vụ tiếp tục phát hành Đặc San Liên Lạc cho Tr. Lê Thanh Bình (Gấu Lý Sự) phụ trách điều hành. BBT Bộ Mới Liên Lạc đã nhận được từ BBT bộ cũ một danh sách 313 Trưởng là độc giả thường xuyên của Liên Lạc và một số hiện kim là 1,591.75 USD. Danh sách sổ vàng đã được thông báo từ những số Liên Lạc cũ.

Kể từ số này, Sổ Vàng sẽ tiếp tục báo cáo đến độc giả Liên Lạc khi nhận được sự yểm trợ của độc giả vào những số tiếp theo.

Thân Ái Bất Tay Trái

Gấu Lý Sự  
Lê Thanh Bình

## Tưởng niệm huynh trưởng Nha Sĩ Phạm

### Thị Thân

WESTMINSTER, California (NV) - Friday, July 27, 2007 Trên 150 anh chị em hướng đạo sinh, các cựu hội viên Thanh Niên Thiện Chí cùng là các nha sĩ đồng môn đã tổ chức trọng thể buổi tưởng niệm huynh trưởng Nha Sĩ Phạm Thị Thân đầy cảm động tại phòng sinh hoạt của Nhật Báo Người Việt vào tối hôm 24 Tháng Bảy.

Là một cựu giáo sư của Đại Học Nha Khoa Sài Gòn và cũng là một huynh trưởng trong giới sinh hoạt thanh niên nên sự ra đi của bà ngày 19 Tháng Bảy năm 2007 vừa qua tại Monterey Park, thọ 75 tuổi, đã làm cho anh chị em, thân bằng quyến thuộc không khỏi ngăn được dòng lệ thương tiếc. Do đó mà buổi tưởng niệm bà vào đêm trước ngày tiễn đưa linh cữu bà đến nơi an nghỉ cuối cùng đã thu hút được số lượng người đông đảo mà ít có buổi tưởng niệm nào có được.

Ông Hà Tường Cát, người được ủy nhiệm phối hợp tổ chức buổi tưởng niệm, nói rằng Nha Sĩ Phạm Thị Thân là một trong những người tiên phong đã có những đóng góp tích cực với tầm ảnh hưởng sâu rộng đến cả một thế hệ trong tất cả các phong trào sinh hoạt thanh niên và công tác xã hội ở miền Nam Việt Nam trước 1975.

Trong lãnh vực nghề nghiệp chuyên môn, hơn bốn mươi năm trước đây, Giáo Sư Phạm Thị Thân giảng dạy môn khoa Nhi Đồng tại Đại Học Nha Khoa Sài Gòn. Với đầu óc luôn luôn tìm tòi, tinh thích khảo nghiệm, bà Thân là một trong những giáo sư xuất sắc của Đại Học Nha Khoa. Theo lời Giáo Sư Nguyễn Tư Mô thì ... “Vào thời điểm đầu những năm 1960, Giáo Sư Thân là cái gạch nối thiết yếu giữa thế hệ nha khoa đàn anh theo học chương trình Pháp và thế hệ đàn em học chương trình Mỹ.”

Trong lễ tưởng niệm và trong tang lễ của bà Thân, Nha Sĩ Việt Chấn và một nữ đồng nghiệp khác từ San Jose đến cũng đã thuật lại một cách cảm động những tình cảm và sự tận tụy trong nghề nghiệp mà bà đã truyền dạy lại cho họ.

Nhà báo Từ Nguyên Trần Văn Ngô, trong lá thư chia buồn từ Paris gửi về, nhắc lại rằng ngoài chương trình giảng dạy, Giáo Sư Thân còn tham gia nhiều công việc của Đại Học Nha Khoa như là soạn thảo chương trình học, nghiên cứu tài liệu sách giáo khoa và dụng cụ nha khoa, lập chương trình giảng huấn, soạn thảo danh từ chuyên môn cho ngành học. Từ năm 1969, Giáo Sư Thân là hội viên của Hội Đồng Quốc Gia Khảo Cứu Khoa Học. Năm 1972, Giáo Sư Thân được Hiệp Hội Nha Khoa Quốc Tế cấp phát giải thưởng Jessen Fellowship về Nha Khoa Nhi Đồng. Năm 1975, Giáo Sư Thân được hội Nha Khoa Nhi Đồng Quốc Tế cấp Astra Prize về bảo vệ sức khỏe răng

miệng cho trẻ em.

Với nhiệt tâm và thiện chí sẵn có, Giáo Sư Thân đã thành công trong lĩnh vực hoạt động thanh niên cũng như đã thành công trong những công trình ở đại học. Là một trưởng của hội Nữ Hướng Đạo Việt Nam, Phạm Thị Thân đã góp phần tích cực vào việc phát triển phong trào nữ hướng đạo tại Việt Nam. Chị đã nhận lãnh những trách nhiệm trong hội Nữ Hướng Đạo như : ủy viên liên lạc quốc tế, ủy viên ngành thiếu, tổng ủy viên và đã là hội trưởng của hội này hai nhiệm kỳ 1967 và 1975.

Cùng một số bạn sáng lập ra hội Thanh Niên Thiện Chí, bà Thân đóng góp đề ra mô hình sinh hoạt và công tác xã hội được phát triển ở tất cả các phong trào và hội đoàn tại Sài Gòn và trên khắp các tỉnh miền Nam Việt Nam từ thập niên 1960 về sau.

Ông Từ Nguyên còn cho biết ngoài Nữ Hướng Đạo, Thanh Niên Thiện Chí, Phụ Nữ Chí Nguyễn... là những môi trường sinh hoạt của Giáo Sư Thân, Giáo Sư Thân đã tham gia những công tác từ thiện hay trình diễn văn nghệ với tài nghệ đàn tranh cùng với nhóm Phượng Ca Dân Ca Quốc Nhạc.

Vì những thành tích đã thực hiện trong suốt mấy chục năm trời, Giáo Sư Phạm Thị Thân đã được Đại Hội Thế Giới The Vietnamese, American & International World Convention do Hội Đồng Việt Nam Tự Do tuyên dương trong phiên họp tổ chức tại Paris, France Tháng Bảy năm 1994.

Trưa Thứ Tư 25 Tháng Bảy, bà Phạm Thị Thân đã được an táng ở nghĩa trang Đồi Hồng (Rose Hills), Whittier, California, tại khu Tranquility Garden bên sườn đồi cao nhìn xuống khắp vùng các thành phố Tây Nam Los Angeles, trong khung cảnh phù hợp với tấm lòng rộng rãi bao la của bà suốt cuộc đời với xã hội. Các nữ hướng đạo đã làm nghi lễ tiễn chào người trưởng đáng kính đến nơi an nghỉ cuối cùng. (HC)

## Hướng Đạo Trưởng Niên Làng Bách Hợp Bắc Cali viếng thăm tiễn đưa Nhạc Sĩ HDTN Lê Mộng Bảo

San Jose (Viet Tribune) Vào chiều thứ Tư, 17/10/07 các huynh trưởng trong Phong Trào Hướng Đạo Trưởng Niên, và một số Huynh Trưởng Hướng Đạo VN hiện đang sinh hoạt tại Santa Clara đã tổ chức cuộc viếng thăm và chia buồn cùng gia đình nhạc sĩ Lê Mộng Bảo, vừa qua đời trong tuần qua, tại nghĩa trang Oak Hill. Buổi thăm viếng tiễn đưa có gần 20 huynh trưởng, đủ mọi thế hệ đã có mặt tại Sunshin, Oak Hill. Người ta nhận thấy có: Trưởng Mai Liệu, Lê Xuân Đăng, Tôn Thất Cảnh, Nguyễn Văn Hiệt, Nguyễn Tuyên Thùy, Tăng Thị Linh, Trần Văn Long,

Nguyễn Mạnh Kym, Lê Văn Tính, Nguyễn Văn Hiệt, và một số trưởng ở xa về.

Những người viếng thăm đã tiễn đưa NS Bảo theo nghi thức hướng đạo. Sau đó Trưởng Nguyễn Đình Tuấn, thay mặt toàn thể các Trưởng và đoàn sinh Hướng Đạo, đọc bài điệu văn chia buồn cùng gia đình người quá cố. Cuối cùng mọi người lần lượt đốt nén hương và lần lượt giã từ người bạn hướng đạo vừa qua đời.

Được biết, nhạc sĩ Lê Mộng Bảo ngoài các sinh hoạt văn nghệ trong cộng đồng, ông còn là một thành viên của Hướng Đạo Trưởng Niên tại San Jose.

Lễ tang của nhạc sĩ Lê Mộng Bảo được cử hành vào ngày thứ năm 18/10/07. (LB)



*Dân Làng Bách Hợp tiễn đưa Tr. Lê Mộng Bảo: (từ trái qua: Tr. Nguyễn Thị Ngoan, Tr. Tăng Thị Linh, Tr. Lê Xuân Đăng, Tr. Vũ Văn Phấn, Tr. Mai Liệu, Tr. Nguyễn Tuyên Thùy, Tr. Tôn Thất Cảnh, chị Lê Xuân Đăng )*



*Tr. Nguyễn Đình Tuấn, Thứ chỉ Làng Bách Hợp, thay mặt Tiên chỉ Mai Liệu đọc điệu văn tiễn đưa Tr. Lê Mộng Bảo.*



## Viết Về Trại Thăng Tiến 8

Sự háo hức nôn nóng của mọi người chờ đợi ngày họp mặt trong ngày trại TT 8 đã là một làn sóng mạnh của biển lời cuốn đi sự ngập ngừng do dự của những ai còn chưa tham gia ngày hội lớn của HĐ toàn thế giới. Chúng tôi, LĐ Bách Việt tại San Jose, Bắc California, cũng bị thúc giục theo nhịp sóng dồn như tiếng trống xuất quân mà vào trận với lòng hăng hái.

Ngày vắc ba lô lên đường đến đất trại xa, vẫy tay chào tạm biệt, những cô cậu bé con non dại của cha của mẹ luôn được ấp ủ bởi vòng tay mẹ nay đi xa nhưng sao ba mẹ vẫn yên lòng khi ủy thác cho các huynh trưởng HĐ những đứa con cưng của mình, nhỏ nhất là bé Trà Mi và Jenny, là chim non chưa đầy 6 tuổi. Khi đã khoác lên bộ đồng phục HĐ oai phong thì các cô tiểu thư hay cậu quý tử đã cảm thấy mình tự tin hãnh diện để 1 bé chim non của Bách Việt đã nói với mẹ rằng “Đừng có gọi điện thoại cho con ở trại, để khi về nhà mình mới nói chuyện nhé.” Jenny tuyên bố hùng dũng như vậy đó. Tinh thần của các em đã làm mát lòng tôi giữa trời oi bức nóng rất ở đất trại. Cái nắng hè toé lửa mắt tôi nổ đom đóm nhưng thôi cứ thi vị cho nó nhẹ nhàng là “nắng nhảy nhót như đàn bướm lượn múa khúc luân vũ.” Cái nắng oi ả như sa mạc làm tôi lao đao, mệt đừ. Sáng nhập trại chiều lại thì cổ khô quánh tất tiếng mà mỗi lần muốn nói phải “gần cả cổ”

Ô, cái vùng đất ở sa mạc mà trưởng Hà Gia Hòa nói với tôi rằng trưởng đã cất công tìm ra. Tôi đã liên tưởng đến một Columbus II đã phát hiện ra một...tân lục địa nắng. nhưng dù gì thì chúng tôi cũng thỏa thuê vui tươi đời HĐ là đây trên vùng đất trại rộng lớn có hồ xanh, có cây cầu nhỏ bắc qua vườn cây bóng sum suê, nơi trại Thiếu chúng tôi thì suối chảy cá lượn lờ, phi lao ngã ngón lùa tóc xanh giỡn nước. Bước qua cổng trại Thiếu, bên tay phải là một chiếc cầu dây sừng sừng như một tín hiệu-thử sức- “gập ghềnh khó đi” nhưng các anh em chúng ta HĐS không coi khó mà rằng “khó đi thì mặc khó đi, nhưng lòng đã quyết khó khăn coi thường”

Vào đất trại thênh thang giữa đồng nắng chúng tôi dựng vội 3 chân kiềng, làm trụ cho lá cờ Thiếu Đoàn trang trí là một vương gỗ có khắc chữ Sắp Sẵn được đính vào cột trụ, “Sắp Sẵn” cho mọi tình huống mà! Gió thổi tung bay lá cờ phần phật có chữ Quang Trung hiệu đính dững mãnh, tràn trề một màu xanh niêm hy vọng, lúc này ánh tà dương vẫn gay gắt trút cơn giận dữ vào đầu cổ của chúng tôi, xuyên suốt qua lớp vải lều những tia nóng vào tận mọi ngõ ngách-nóng bỏng- dọa nạt những người vừa mới...định cư như chúng tôi vậy!

Chưa được định vị an cư loa phát tiếng gọi mời họp tôi phải vào họp với ban Quản trại ngành Thiếu. Anh Trại Trưởng tiểu trại là Nguyễn Tấn Tiến, Ô! tôi có quen biết trưởng này qua cuộc trại họp bạn Đạo Hồn Việt vào năm 2004 ở Nam California (HĐ sinh hoạt ở đảo Galang vào những năm 80) Nắng đã làm da anh sạm hơn chìm khuất

vào màu xanh dương đậm của chiếc áo thun Trại TT 8, mà anh đang mặc. Suốt thời gian trại anh Tiến thoát ẩn thoát hiện với muôn việc... và tôi đã thấy anh bất chợt xuất hiện thật đẹp thật đường bệ với bộ đồng phục HĐ gọn gàng, áo khaki vàng ướm đẫm mồ hôi giữa trưa trời đứng bóng. Chị Trà Mi thì mau mắn nhậm lệ và nhanh nhẩu như con chim Sơn ca lú lo, cùng các anh chị khác quần quật với bao nhiêu việc để chúng tôi cho dù quen hay không quen biết vẫn nhớ thật nhiều thật đậm mãi tên của 2 nhân vật nổi bật này mà anh Bắc một cựu HĐS cũng tham dự kỳ trại này đã mãi tặc lưỡi mà khâm phục “nữ tướng” Trà Mi, khiến cho tôi cũng hãnh diện cho cánh quần hồng vì rằng “Đó 8 lạng thì Đây cũng nửa cân” đầu chỉ có quý ông mới nên cơm nên cháo-Thuở trước khi còn là một Kha sinh tôi cũng học...đôi 4 phương 8 hướng tung hoành như các nam Kha sinh đó chớ.

Trong “Tổng Hành Dinh” nơi làm việc của Ban Điều Hành Trại là một nhà mát, mọc chên vênh ở khuôn viên đất trại, nơi được phối trí làm mát với làn hơi nước lạnh, bắn ra những hạt nước nhỏ li ti theo cánh quạt tung lên giữa trưa nắng chói như bụi ngọc lấp lánh ngũ sắc rồi chuyển sang 7 sắc cầu vồng sau cơn mưa. Tôi thích đến đó trong những ngày trại để trú nắng hay để có dịp thư giãn “đôi mắt” và ở đó cũng còn hấp dẫn với những gói kẹo, chip...hoặc pizza để cứu vãn cái bụng xẹp lép của các đoàn sinh vì thức ăn của 3 buổi chính đã chạy đàng nào ở cái tuổi hoạt động thiếu niên.

Có lẽ anh Nguyễn Hoài Bắc (Đạo Hồn Việt-Galang) cảm cảnh cho các em nên góp ý với trại trưởng, tình thế mới được tăng viện thêm pizza mì gói trong vài ngày sau đó, chả là anh Bắc đã là bạn HĐ cũ của Trưởng Nguyễn Tấn Tiến khi xưa cùng sinh hoạt ở Đạo Hồn Việt, và cũng chả thế mà khi đi trại trở về San Jose-Bắc Cali thì chỉ có một mình anh Bắc là có tấm bằng khen “ghi công” đóng góp công ích cho tiểu trại có chữ ký nặng cân của Trưởng Tiểu Trại Thiếu ký tặng.

Chẳng biết khi anh Bắc ôm tấm bằng khen đó vào lòng có làm cho anh nức lòng, hay cảm xúc bồi hồi để trở lại chính thức sinh hoạt không hay anh vẫn dấu mặt. Tôi đang chờ anh trả lời đó vì LĐ Bách Việt chúng tôi rất cần các sự đóng góp mà điển hình là anh Lê Thanh Bình, Lê Xuân Sang cũng từ Đạo Hồn Việt mà ra đó thôi.

Tất bật! Bạn rộn trăm ngàn thứ việc nhưng các anh chị em HĐS vẫn quán xuyên đảm nhận lấy trách nhiệm một cách trật tự quy củ, tuy ở bốn phương trên khắp mọi nơi nhưng thật là đoàn kết tình thâm mà chỉ có chúng ta là những người HĐ mang cả tâm nguyện trong sáng mới làm nên kỳ tích, và các anh chị huynh trưởng chỉ bằng một tấm lòng vô vụ lợi mới xứng danh như vị tướng tài ba điều binh khiến tướng nhịp nhàng như cung đàn điệu nhạc; gói gọn lại ở trong tiểu trại Thiếu mà chúng tôi sinh hoạt thì mới thấy rõ tâm chân tình của các huynh trưởng quý thay! Các anh chị ơi hãy sát cánh cho Phong Trào mãi trường tồn

*Học Tận Tâm*  
*LĐ Bách Việt – San Jose*

# Dấu ấn 2006 tại Thăng Tiến 8!

Sóc lanh lợi



“Tiếng lành đồn xa”, nghe rằng Nội San Liên Lạc của chúng ta được các Trưởng San Jose đảm trách, để cho nó được trở lại trên tay bạn đọc khắp nơi! Ôi! thật là một tin hết sức vui cho những ai từng trần trở với phong trào,

từng vui và từng sinh hoạt... Kể từ ngày Trưởng Ngựa Chậu Khó bỏ cuộc chơi đến nay, cũng là lâu lắm, mà chưa có ai, chưa có nhóm nào có khả năng “đảm đương” công việc của anh Ngựa! Đến khi nghe Trưởng Nguyễn Thanh Huy thông báo trong phone bằng một giọng hết sức vui: “Sóc viết bài đi nhé, “Liên lạc” đã có nhân tài đảm trách rồi!” Nghe mà mát cả ruột gan...

Trưởng Lê Thanh Bình, Liên Đoàn Trưởng Liên Đoàn Bách Việt quả là người xứng đáng ra “gánh vác” món “quà” tinh thần đầy khó khăn này. Đây là một trò chơi lớn, một trách nhiệm không thể không có lời “tán thán” (nói theo kiểu nhà Phật). Sóc tôi bèn “chép lại” một bài tường thuật về kết quả cuộc “bầu bán” chức vụ Chủ Tịch Hội Đồng Trung Ương HĐVN nhân dịp Trại Thăng Tiến 8 để Nội San Liên Lạc ghi nhận dấu mốc lịch sử này. Kể ra thì mọi việc của chúng ta, nó là một cuộc chơi, một trò chơi lớn; cho nên các Trưởng nào lên phụ trách cũng mang tinh thần của người Tráng sinh lên đường. Ghi lại đoạn văn trên đây để chứng tỏ rằng, những gì đã qua vẫn là lịch sử, dầu nó chỉ có giá trị trong nội bộ Phong Trào!

XXXXXX

## Một cuộc bầu cử có ý nghĩa!

Sau khi ăn tối với một hộp cơm hay mì xào, thịt lắn bột chiên, thịt heo ram và canh “toàn quốc” với lơ thơ mấy miếng rau... Mọi người đều hướng về căn lều Đại Hội Đồng! Sở dĩ có đặc biệt như vậy là vì theo chương trình, đây là “dịp” bốn năm mới có một lần: Bầu lại chức vụ Chủ Tịch Hội Đồng Trung Ương HĐVN Việt Nam!

Ngày thứ hai 10 tháng 7 năm 2006 là ngày của các em. Mọi sinh hoạt vui chơi của Sói Con, Chim Non, Thiểu, Thanh, Kha... đều mang những màu sắc đặc thù từng ngành một cách rất ư là rõ nét! Nếu ai đó vui chân đi một vòng trong cái nắng mùa hè ở ngoài trời Riverside để theo dõi những “Show” của từng khu vực ngành, thì thấy mới cảm động, mới thấy vui là tại sao mình đã lớn lên trong vòng tay Hương Đạo!

Nhưng khi các em trở về lều hay theo dõi trên màn ảnh lớn truyền phim trong thế giới tuổi trẻ thì các Huynh trưởng cùng tụ họp nhau ở lều Đại Hội Đồng bàn thảo, góp ý, báo cáo về thành quả phục vụ tuổi trẻ trong bốn năm qua trước khi đến mục bầu bán...! Mở đầu là thủ tục chào quốc kỳ, hát bài hát chính thức HĐVN. Tiếp theo Trưởng Nguyễn Văn Thuật khai mạc Đại Hội cùng thành quả đạt được trong nhiệm kỳ bốn năm của nhiệm kỳ vừa qua. Sau đó các Trưởng Chi Nhánh/ Miền lần lượt lên thuyết trình về những gì đã làm được tại các cơ sở. Tiếp đó là báo cáo về tài chánh với Trưởng Thủ Qu<sup>□</sup> Nguyễn Đức Tùng với những phút giây giải thích cho các lý do về chi thu... Rồi đến lược Trưởng Kim Chi, Ban Kiểm Soát tài Chánh lên bục với những lý luận nguyên tắc chắc chắn mang tính “nhà nước” rất là hợp lý được mấy tràng vỗ tay!

Rồi lại bàn thảo, rồi lại ý kiến đóng góp, rồi lại nguyên tắc... Giải lao và chuẩn bị bầu cử... Trưởng Nguyễn Văn Thuật không ra tranh cử lần này. Không có ai “tự nguyện” đơn thương độc mã với lòng can đảm lên ngựa ra “tuyên tuyền”! Có hai đề nghị cho hai ứng viên vào chức vụ Tân Chủ Tịch HĐTU/HĐVN là Trưởng Võ Thành Nhân và Trưởng Trần Hoàng Thân. Hai Trưởng được đề cử lần lược phát biểu về quan điểm và lập trường hoạt động cho nhiệm kỳ tới nếu được Đại Hội Đồng tín nhiệm. Sau đó có nhiều ý kiến chất vấn hai đương sự, nhưng tất cả, với tinh thần xây dựng tình huynh đệ HĐ, mọi chi tiết được thông qua.

Phần thảo luận về thể thức bầu cử kéo dài đến gần một giờ vì những nguyên tắc, kết quả đã đồng ý tính số phiếu theo từng đơn vị. Tổng cộng có 98 phiếu bầu. Sau đó thủ tục bầu cử bắt đầu, phát phiếu ( thể thức bầu kín). Sau 15 phút kết quả được công bố: Trưởng Võ Thành Nhân được Đại Hội Đồng tín nhiệm vào chức vụ Chủ tịch. Cả hội trường đều vui mừng đón nhận kết quả sau tám tiếng đồng hồ nghiêm túc làm việc. Mặc dù sương đêm đã rơi, không khí trời đêm lạnh lẽo, nhưng các Trưởng cao tuổi vẫn ngồi chờ kết quả trong tinh thần xây dựng phong trào ngày càng lớn mạnh...

Tin Giờ Chót: Trưởng Võ Thành Nhân đã mời Trưởng Trần Hoàng Thân tiếp tục chức vụ Tổng Thư Ký và đã được Trưởng Thân vui vẻ nhận lời trong tinh thần tình huynh đệ HĐ. Chúng ta hãy cùng nhau cho hai trưởng một tiến A kéo dài vang dội rừng Thăng Tiến!

Sóc Lanh Lợi

# nhìn thẳng!

leanhdung



Tên website [www.thangtien8.com](http://www.thangtien8.com), tôi có đọc bài viết của Trưởng Cung Giũ Nguyên gửi đến chúc mừng sự hợp mặt Thăng Tiến cứ bốn năm một lần tại hải ngoại. Bài viết dài và đầy ý nghĩa của một Trưởng Hướng Đạo, từng là Trại Trưởng trại Trường Tùng Nguyên, từng đào tạo bao nhiêu là Trưởng HĐ rất xứng đáng, đã từng giữ vững danh dự và sự trong sáng phong trào cho đến ngày hôm nay.

Tôi rất tâm đắc với những lời trong thư về bộ đồng phục Hướng Đạo mà người huynh trưởng “già” muốn “chuyển lửa” đến cho tuổi trẻ và các huynh đệ của mình.

Quả thật bộ đồng phục Hướng đạo là một trong những “trang bị” thiết yếu bên ngoài để cho mọi người biết rằng người đang mặc là ai! Nhưng tự nó cũng không nói lên được gì và còn làm tổn thương đến ý nghĩa cao cả của Phong Trào Hướng Đạo, khi người sử dụng nó, dùng nó để mưu cầu lợi ích cá nhân hay bè nhóm...! Hướng Đạo Việt Nam, như chúng ta đã biết, kể từ ngày thành lập cho đến nay, đã trải qua không biết bao là sóng gió bão bùng, đã

có nhiều lần bị các “Trưởng” theo các khuynh hướng chính trị khác nhau lôi kéo, giằng xé; cố tình làm cho nó trở thành một tổ chức chính trị núp bóng, một hội đoàn hậu thuẫn cho những màn kịch đời vô cùng nguy hiểm! May thay! chính trong phong ba bão tố hàng mấy chục năm trời đó, Phong trào Hướng Đạo Việt Nam đã khéo léo vượt qua nhờ những tay chèo giỏi và can cường, bất khuất... Phong trào đã giữ nguyên được bản chất của ba lời hứa và mười điều luật.

Ngay khi đến các đảo quanh vùng Đông Nam Á, những Huynh Trưởng, những Tráng Sinh, Kha Sinh có lòng đã mau chóng tiếp tục con đường “góp phần” giáo dục trẻ, “giúp ích

mọi người”. Cho nên Phong Trào Hướng Đạo Hải ngoại từ đó cho đến ngày hôm nay vẫn hát vang bài ca Hướng đạo và giữ vững con thuyền “Thăng Tiến”; dù gặp không ít những âm mưu độc hại, cố lái Phong trào vào hướng đi khác có tính phục vụ chính trị cho kẻ cầm quyền!

Tôi có đọc bức thư của Đại Diện Hướng Đạo Thế Giới, Vùng Đông Nam Á, gửi cho Trưởng Phạm Thanh Hiệp, đề ngày 5 tháng 7 năm 2006. Bức thư đã nặng nề trách cứ những chứng cứ giả hiệu, những “trò chơi” từ trong các văn thư đến thực tế “Phong Trào Hướng Đạo Việt Nam” trong nước. Bức thư ấy đã làm cho tôi vô cùng bức xúc vì các “Trưởng” từng mang huy hiệu “rừng” đã quên mất hướng đi và bản chất của Phong trào. Dĩ nhiên Trưởng Phạm Thanh Hiệp, cá nhân từ trong nước không thể nào tự động có thể làm những việc theo cái kiểu giàn dựng một Liên Đoàn Hướng Đạo trở thành “Quốc Gia” được; mà phải có những “quân sư”!

Lá thư của Văn Phòng Đại Diện Vùng Đông Nam Á gửi trực tiếp cho Trưởng Phạm Thanh Hiệp là một chuyện buồn, thật buồn! Chúng ta không nên quên rằng: Phong trào Hướng Đạo là của tuổi trẻ. Những “người lớn” đừng nên lợi dụng tuổi trẻ để làm những việc chỉ có lợi cho những người lớn! Lá thư

ấy có thể là nỗi đau chung cho HĐVN, nhưng cũng là một bài học lớn, một kinh nghiệm đoạn trường, để những người từng bắt tay trái nhau, có thể nhìn nhau kỹ hơn...

Bài hát: “Anh em chúng ta chung một đường lên, chung một đường lên đến nơi nguồn thật, nguồn thật là đây sức sống vô biên, sống vô biên là sống cùng tạo vật...” vẫn luôn nhắc nhở chúng ta, giống như BP đã từng viết trong “Đường Thành Công”. Cây gậy có hai chia “lên đường” cũng là những nhắc nhở quý báu: “Đường hai lối, có khi phân vân dừng bước, đường hai lối, chúng ta dất

nhau lên đường... Dấu giữa đường nhiều cảnh khó khăn, bao nắng mưa gió sương phủ phàng, ta cất tiếng hát vang, cho gió vui đùa tan mây sâu!” Hai ngã rẽ đó: một lối đi tới là sự thật, là chân lý, là tình thương yêu; còn lối kia là sự giả dối, là ma quỷ... Người Hướng Đạo cầm cây gậy hai chia là để nhắc nhở mình, lúc nào cũng có hai lối chọn trong một con người, hãy tự do và can đảm tiến lên...Tôi hy vọng rằng Phong Trào Hướng Đạo Việt Nam, trong tương lai sẽ thăng tiến như ta đã từng thăng tiến.

Sóc Lan Lợi



Những huynh trưởng thuộc LĐ Bách Việt/SJ tham dự trại TT 8. Từ trái Tr. Trương T. Kỳ Anh, Tr. Biện Thị Quý, Huỳnh Mỹ Linh.

## Tài liệu

# HỒ CHÍ MINH và HƯỚNG ĐẠO

LTS : Người phụ trách tờ Liên Lạc nhận xét rằng cung cấp các dữ kiện mang tính lịch sử là điều nên làm, nhất là các dữ kiện đó liên quan đến HĐVN. Những lúc gần đây trên các báo nội san của HĐVN đã có những bài viết qua lại giữa các anh chị em HĐ trong và ngoài nước, trên các báo chí trong nước về các vấn đề HĐ, trong đó có đề cập đến một nhân vật mang tên HCM. Để các Trưởng trẻ và các em HDS được biết những sử liệu, Nội San Liên Lạc xin phép đăng tải lại một bài viết của Trưởng Voi Già Nghiêm Văn Thạch, bài viết này đã được phổ biến trong Nội San Trưởng số 3, năm 2000. Tuy viết đã lâu nhưng dữ kiện vẫn còn mang tính thời sự. Nội San Liên Lạc đã tiếp xúc với Trưởng Voi Già và được phép chuyển bài này đến các Trưởng và HDS.

Thân ái cảm ơn Trưởng Nghiêm Văn Thạch.

1. Từ khoảng 1986 tới nay, mối tương quan giữa nhân vật Hồ Chí Minh (HCM) với Hướng Đạo nhiều lần được đề cập. Nhưng đáng tiếc là các dữ kiện liên quan tới HĐ, cũng như tình tiết về cuộc đời của HCM, nếu không hoàn toàn bịa đặt, thường được tô điểm, thêm mắm muối, với chủ đích thần thánh hóa cá nhân ông ta và đề cao đảng CS. Anh chị em HĐVN và giới trẻ thuộc thế hệ không phải là chứng nhân của thời cuộc lúc HCM còn sống (trước 1969) có thể gặp khó khăn nếu muốn tìm hiểu sự việc xác thực phần nhiều lồng trong huyền thoại do chính HCM, Đảng CS, hoặc người có dụng tâm riêng, loan truyền đi. Tài liệu này được soạn mong đáp ứng nhu cầu đó.

## Hồ Chí Minh đã tham gia HĐ?

Tập san Toàn Cảnh của Bộ Văn Hóa và Thông Tin, số tháng 5-1996, có một bài kỷ niệm ngày HCM nhận làm Hội trưởng Danh dự HĐVN (31 tháng 5, 1946). Tác giả Nguyễn Phước Quỳnh viết nguyên văn như sau : « . . Trong những năm bốn ba hải ngoại đi tìm đường cứu nước, lúc đến nước Anh, Bác đã tham gia phong trào Hướng đạo. Năm 1915, Bác đã đi cắm trại ở Ê-cốt (Écosse), đã chụp ảnh ở trại gửi về tặng một người bạn – cụ Đào Nhật Vinh – làm kỷ niệm. . ». Hai câu giản dị, tương đối ngắn, về một đề mục không quan trọng (vì ở bên lề hoạt động cách mạng của đương sự), đã có thể dùng làm điển hình cho kỹ thuật và luận cứ xuyên tạc (disinformation) của CS. Phân tách ra, chúng ta ghi nhận 2 dữ kiện chính :

(a) năm 1915, HCM ở Anh quốc

(b) ông đi cắm trại ở Scotland.

Dữ kiện «a» sát với sự thực : HCM sang London từ 1915 đến 1917 (giữa Đệ nhị Thế chiến 1914-18), nhưng không phải «đi tìm đường cứu nước» (chi tiết tô điểm, thánh hóa) mà để tránh sự theo dõi và đàn áp của cơ quan an ninh Pháp để phòng mọi xáo trộn nơi hậu tuyến.

Dữ kiện «b» lấy một chi tiết trình bày mập mờ : HCM cắm trại (camping), để ngầm dẫn dụ: (1) năm 1915, HĐ đang phát triển mạnh ở Anh quốc, nơi phát xuất phong trào (2) cắm trại là hoạt động đặc thù của HĐ (3) vậy sự kiện HCM «đã tham gia HĐ» nói ở câu trên được khẳng định !

Dẫn chứng có ích là tấm hình kỷ niệm cắm trại (gửi cho Đào Nhật Vinh) không thấy đâu cả ; tấm hình đăng trên tựa đề (title) chụp HCM vào thời điểm Hội nghị Fontainebleau 1946 tức là 31 năm sau. Đành phải suy luận thêm xem sao. .

Năm 1915, HĐ chưa bành trướng thành tổ chức quốc tế (lập năm 1922). Đơn vị HĐ Anh ở thủ đô London lúc đó khó lòng tiếp nhận một kiều dân mới đến, gốc Đông Dương (Indochina - thuộc quốc Pháp) ; đơn vị HĐ ở Scotland lại không có thẩm quyền đối với dân cư ngụ ở địa khu khác. Như thế, HCM không thể đi cắm trại vì là thành viên HĐ London hay Scotland. Cho dù HCM đã cắm lều để ngủ, đào bếp nấu ăn – có thể chỉ đi picnic cuối tuần hay nghỉ lễ - bất chước trào lưu sinh hoạt ngoài trời do BP khởi xướng năm 1907, những điều này không thể như phép lạ biến ông thành HDS được.

## Liên hệ mong manh

Liên hệ đích thực – rất mong manh - giữa HCM và HĐ là chức hàm «hội trưởng danh dự» (1946) mà thôi. Tuy nhiên, sống ở Pháp, ở Anh, nói chung ở Âu châu trong 13 năm (1911-24), HCM tất nhiên đã mục kích công dụng với hiệu lực của phong trào HĐ, thời chiến tranh (Đệ nhất Thế chiến) và thời hòa bình. Khi qua Moscow (1924), ông lại thấy nhiều phương thức đoàn ngũ và sinh hoạt của HĐ được tổ chức thanh thiếu niên CS áp dụng. Là người đầy thủ đoạn, ông không bỏ lỡ cơ hội khai thác hoàn cảnh và vận dụng nhân sự theo chủ đích ông theo đuổi. Đối với HĐ, thời điểm thuận lợi bắt đầu không phải từ 1945-46, mà ít nhất từ 1941, qua trung gian một trưởng cấp lãnh đạo : ô.Hoàng Đạo Thúc, Tổng Ủy viên HĐ Bắc Kỳ. Sự kiện này chính ô.Hoàng Đạo Thúc thú nhận trong một bài đăng trên tập san Xưa Nay của Hội Sử Gia, số tháng 5, 1986, trích dẫn dưới đây :

« . . Khoảng năm 1941, một hôm tôi điện cho a.Bừu (ghi chú : tr.Tạ Quang Bừu, Tổng Ủy viên HĐ Trung Kỳ, con rể tr.Hoàng Đạo Thúc) : hôm nay ra tàu, đến Ninh Bình thì vào Hoa Lư đợi tôi... Gặp a.Bừu....rồi lên núi Yên Ngựa, chỗ lăng vua. Chỗ này chắc khó rình mò. Chỉ có hai người gặp nhau thôi. Hai anh em lúc ấy chỉ có một ý là Tổ Quốc Độc Lập. Chỉ mới biết nhằm có thể thôi. Xét tình hình lúc

ấy, đồng ý dễ dàng với nhau là : “*chỉ có cộng sản là đủ sức thay đổi thế giới thôi. Lúc nhỏ quen học «Đại Đồng» nên cũng chẳng có gì ngại cộng sản cả.....»*. Như thế, ô. Hoàng Đạo Thúy và ô. Tạ Quang Bửu, trên đường đi tìm «*độc lập tổ quốc*», đã đồng ý hưởng ứng CS từ 1941 (1).

## Phong trào HD dưới chính thể HCM

Sau ngày Việt Minh cướp chính quyền (19.8.1945), HDS ở Hà Nội nhìn thấy vị Tổng Ủy viên HDT vận quân phục với phù hiệu sao vàng nền đỏ ; rồi ngày 02.9.1945 được biết ô. Nguyễn Hữu Đang, tráng sinh Lam Sơn (đơn



Sinh hoạt tại TT 8

vị toàn người trưởng thành do ô.HDT lập và điều khiển) là Trưởng ban Tổ chức cuộc tập hợp ở Vườn Ba Đình (1), Thứ trưởng Văn hóa Giáo dục trong danh sách Chính phủ Lâm thời có chủ tịch là HCM (2). Tiếp đó, có nghị định của HCM bổ nhiệm ô. Hoàng Đạo Thúy làm Hiệu trưởng trường Võ bị Trần Quốc Tuấn sẽ đặt ở Sơn Tây. Ngày 18.11.1945, ô. Hoàng Đạo Thúy *tổ chức trại* (3) *mừng «cách mạng thắng lợi»* (chữ nghiêng = trích dẫn tập san Xưa Nay, bài ở trên). HCM được mời tới ; ô. Trần Duy Hưng, tân Thị trưởng Hà Nội, đồng phục HD (ông là tráng sinh Lam Sơn, Châu trưởng Châu Thăng Long), đón tiếp và hướng dẫn đi thăm toàn trại dựng theo chủ đề «*làng tương lai*».

Tháng 3-1946, ô. Hoàng Đạo Thúy triệu tập đại hội thống nhất phong trào (3 Kỳ Bắc, Trung, Nam) ở hội quán, 126 phố hàng Trống (bờ Hồ Hoàn Kiếm). Miền Nam đang chiến tranh (VN-1), khai mào từ tháng 9-1945), giao thông và liên lạc gián đoạn, không có đại biểu chính thức. Nhưng có một vài HD gốc miền Nam, sinh viên đại học Hà Nội, như ô. Lưu Hữu Phước (tráng sinh Lam Sơn), dự họp. Tại miền Trung, tr. Phan Như Ngân, Tổng Ủy Viên (1944 - thay thế tr. Tạ Quang Bửu nhận nhiệm vụ Trại Trường VN), đã cho lệnh giải tán toàn thể đơn vị hồi tháng 4-1945 sau khi khước từ lời Bộ trưởng Phan Anh (Bộ Thanh Niên, Chính Phủ Trần Trọng Kim) yêu cầu HD gia nhập phong

trào Thanh Thiếu Niên Tiền Phong do Bộ tổ chức. Giấy mời đại hội không hiểu đến tay những ai ; chỉ có đại diện không chính thức như ô. Bạch Văn Quế (quản lý trại Bạch Mã, đang làm việc với tr. TQB Bộ Quốc Phong) và phút chót, tr. Võ Thành Minh (Tổng thư ký Liên Hội HD Đông Dương) may mắn ra kịp Hà Nội. Buổi khai mạc, ô. Hoàng Đạo Thúy mặc quân phục VM. Buổi sau, ông thác bần lãnh mặt, để một tráng sinh Lam Sơn (ô. Lê Trác) nêu ra đề nghị đặt tên tổ chức toàn cõi là Hội HD Cứu Quốc (4). Không khí đại hội chứa đựng sẵn nghi ngờ và mâu thuẫn, lập tức hỗn loạn. Hai phe «*bên vực*» và «*phản đối*» lớn tiếng cướp lời tranh cãi. Tr. Võ Thành Minh phải kêu gọi mọi người giữ hòa khí, tôn trọng tinh thần và kỷ luật HD. Ông được đại hội mời làm chủ tọa điều khiển cuộc thảo luận. Nhóm đã theo VM không ngờ rằng có những tráng sinh Lam Sơn như ô. Phạm Biểu Tâm - đã khiến đại hội xúc động khi ông rơi lệ trên diễn đàn - cũng không tán thành danh hiệu Cứu Quốc. Cuối cùng, đa số trong đại hội biểu quyết chọn tên tổ chức chung chính xác (rightly) là Hội Hướng Đạo Việt Nam.

Tuy vậy, nhóm ô. Hoàng Đạo Thúy sắp đặt được nhân sự lãnh đạo toàn là tráng sinh Lam Sơn đã ngã theo VM, gồm ô. Hoàng Văn Quý (Tổng Ủy viên - trùng tên với nhạc sĩ Hoàng Quý), Trần Duy Hưng (Tổng thư ký), Ngô Bích San (Ủy viên Ngành), v.v. Bản nhạc của ô. Lưu Hữu Phước dự tranh «*quốc ca*» thua bản Tiến Quân Ca của Văn Cao (nhạc hiệu của VM từ thời bí mật 1941-45), được sửa lời thành Hội Ca. Do đó, ngoài tên hội (chỉ là chi tiết hình thức), tổ chức HDVN (5) coi như lọt vào quỹ đạo VM rồi, nên HCM không ngần ngại nhận làm Hội trưởng Danh dự và ký nghị định thừa nhận hội. Hành động lại có giá trị ƠN nghĩa nhằm phủ dụ, buộc chặt thêm những phần tử trí thức năng động (dynamic), có khả năng, đã lập chí phụng sự tổ quốc, lại cả tin, không am tường thủ đoạn chính trị, vào chính thể mới lập còn dùng chiêu bài chống Pháp dành độc lập, và vào cá nhân HCM mà chiến dịch suy tôn lãnh tụ đề cao như vị cứu tinh duy nhất của đất nước.

Nền tảng pháp lý ấy chẳng có hiệu lực thực tế ngăn cản sự thôn tính bởi tổ chức «*cứu quốc*», và không duy trì nổi các đơn vị HD trong vùng «*hậu phương*» sau khi chiến tranh VN-1 lan ra toàn quốc (từ 19.12.1946) mặc dù ô.HDT và tất cả Bộ Tổng Ủy Viên theo chính quyền HCM vào mật khu (ô. Hoàng Văn Quý tạ thế ở Việt Bắc vì bạo bệnh).

Năm 1954, những HDS nghe hiệu triệu của bậc đàn anh «*kháng chiến*» ở lại phía Bắc vĩ tuyến 17, đã ủng hộ công chờ trông vì ô. Hoàng Đạo Thúy, Tạ Quang Bửu, Trần Duy Hưng... v.v. không can thiệp - có phần không dám - để phong trào tồn tại; vị «*hội trưởng danh dự*» thì tuyệt nhiên không đả động tới HD.

Những đơn vị tái lập từ 1950 trong vùng chính quyền Quốc Gia phải hòa nhập vào đoàn thanh thiếu niên duy nhất của chính thể, hệ thuộc Phong trào Thanh niên Dân

chủ Thế Giới do Nga-Sô tổ chức và lãnh đạo. Đây cũng là tình trạng ở nửa lãnh thổ miền Nam sau ngày 30.4.1975, với quyết định giải tán hai hội Nam, Nữ HĐ, tịch thu tài sản. Một đám người (6) hung hăng, ồn ào, xông vào trụ sở Nam HĐ, 16 đường Bùi Chu Saigon, đuổi Tổng Ủy Viên Trần Văn Lược và Ủy viên Thường trực Nguyễn Đức Phúc ra đường. Vài ba ngày sau, dân HĐ nhìn thấy lều và dụng cụ ở kho Hội quán bầy bán ngổn ngang ngoài chợ trời! Hành động nham nhúa này cho thấy những người «tiếp thu» đúng là CS, không phải HĐ.

## HĐ thời «xã hội chủ nghĩa»

Chúng ta biết rằng đầu thập kỷ 80 ở Saigon, một nhóm cựu MTGPMN có sự ủng hộ của cựu nội tuyến Huỳnh Tấn Mẫm, thủ lĩnh sinh viên xuống đường nhân danh Phật Giáo, đã dùng hình thức HĐ lập mấy đơn vị «khăn quàng xanh» sinh hoạt một thời gian. Ủy ban Nhân dân thành phố bảo vệ độc quyền của Liên Hiệp Thanh Niên (tổ chức nuôi dưỡng đảng viên mầm non) hạ lệnh giải tán. Ít lâu sau, Huỳnh Tấn Mẫm bị bắt đưa đi cải tạo, tội danh không công bố.

Sau đến lượt ô.Hoàng Đạo Thúy vận động phục hoạt «Hội HĐVN» trên căn bản nghị định 1946 (chưa thu hồi, vậy còn giá trị pháp lý) và sự kiện HCM là hội trưởng danh dự. Lúc này, đảng vừa bắt đầu chậm chạp «đổi mới» và «cởi trói» theo Gorbachev, vội khựng lại vì sự sụp đổ vang dội ở Đông Âu (màn tiêu biểu chót là bức tường Berlin) rồi ở Nga; và lặng lẽ hơn, ở nhiều nước Á Phi, các chế độ theo chủ nghĩa và mô hình CS. Cho nên năm 1986, ô.Hoàng Đạo Thúy được phép tổ chức họp mặt cựu HĐ kỷ niệm ngày 31 tháng 5-1946 (hai bài trong tập san Toàn Canh và Xưa Nay, cùng với tin tức buổi họp mặt trên các nhật báo, đài phát thanh và truyền hình được loan vào dịp này). Nhưng một hội đoàn độc lập đối với đảng và ngoài chính quyền – dù có đảng viên tin cậy nắm giữ – vẫn là điều cấm kỵ chưa thể xóa bỏ đến tận bây giờ.

## Những người HĐ lạc lõng

Trên đây là tình trạng hội HĐVN hữu danh (có nghị định thừa nhận) vô thực (không được lập đơn vị và hoạt động giáo dục trẻ) suốt từ 1946. Còn những người HĐ thì sao? Họ có còn là HĐ nữa không, khi họ phục vụ HCM, đảng và chế độ CS ông ta lập ra ?

Trước hết, phải nói đến thái độ minh bạch của một đảng viên CS từng gia nhập HĐ. Ô. Nguyễn Hữu Đang là giáo chức, tráng sinh Lam Sơn, tổng thư ký Hội Truyền Bá Quốc Ngữ... v.v. nhưng tất cả chỉ là cái vỏ che dấu hoạt động CS thời kỳ bí mật. Sau ngày 19.8.1945 - mà ông là một phần tử có vai trò tích cực trong các diễn tiến mở đường ở Hà Nội - ông trút bỏ hết đồ hóa trang. Trở về cấp bộ đảng và nhiệm vụ đảng cất đặt, ông đã quên đi mọi kỷ niệm và đoạn tuyệt mối liên hệ thân hữu trong thời kỳ sinh hoạt với tráng đoàn Lam Sơn. Khi ông bị buộc tội cầm đầu nhóm chống đảng trong vụ án Nhân Văn Giai Phẩm rồi biệt vô âm tín (7), người am hiểu quá khứ của

ông không khỏi ngậm ngùi tự hỏi: phải chăng ông đã tiêm nhiễm mà không tự biết ít nhiều tinh thần nhân bản Thiên Chúa Giáo (ông từng khoác áo tín hữu Tin Lành), tư tưởng dân chủ cùng thái độ thẳng thắn trung thực và cởi mở của HĐ, nên dễ trở thành nạn nhân của chế độ độc tài phi nhân do HCM xây dựng? Giả thuyết này đủ hấp dẫn khiến cho nhiều người chúng ta đã nghĩ tới ông với hảo cảm xót xa như đối với anh chị em bất hạnh thuộc đại gia đình HĐ.

Những người HĐ theo Mặt Trận VM thời kỳ 1941-45 do hai động cơ thúc đẩy. Một là nền Độc Lập mà VM phô trương như chủ đích tối thượng (8) chính là lý tưởng họ muốn thể hiện, theo bốn phần «trung thành với tổ quốc» trong Lời Hứa. Hai là lòng tin cay đối với ô.Hoàng Đạo Thúy, bậc đàn anh HĐ, khiến họ hưởng ứng sự chọn lựa của ông. Cũng như dân chúng VN, họ dần dần trở thành nạn nhân cuộc «lường đảo lịch sử» (historic racket) do HCM và đảng CS sắp đặt, đành phải sống trong chế độ ngày càng xa vời các giá trị nhân bản khai phóng và ước vọng tự do hạnh phúc. Đôi khi, chất HĐ trong nội tâm làm cho họ bất an, có tư tưởng phản đối chính sách bất công hay tàn bạo. Nhưng họ không có hoàn cảnh và điều kiện sửa đổi cục diện tội tệ theo khả năng và chí hướng. Trường hợp điển hình là ô.Tạ Quang Bửu. Là Bộ trưởng Khoa học Kỹ Thuật, ông không chấp nhận nguyên tắc đào tạo «hồng hơn chuyên» nhưng bất lực, chỉ có cách rút lui về hưu dưỡng trong cảnh nghèo mà thanh cao hợp với khí tiết HĐ.

Có một số người HĐ hấp thụ chủ thuyết Mác-xít (marxism), nhất định không nhìn nhận các mâu thuẫn về nguyên lý, về chủ đích, về tôn chỉ, giữa phong trào HĐ và đảng CS. Đứng đầu môn phái (sect) «HĐ mác-xít» hiển nhiên là ô.Hoàng Đạo Thúy. Ông là trưởng thuộc thế hệ HĐ sơ khởi (1930-35); có công trạng, thành tích, xây dựng rồi phát triển phong trào ở miền Bắc. Uy tín cùng ảnh hưởng của ông có phần lấn át các trưởng tiền phong cùng trang lứa như ô.Trần Văn Khắc, Võ Thành Minh. Tuy nhiên, người không bị vàng hào quang «thần tượng» bao phủ ông làm cho chóa mắt, nhận thấy ông có một thiếu sót căn bản: ông chối bỏ phần Tâm Linh ghi trong Lời Hứa và BP nhiều lần nhấn mạnh khi giải thích nền tảng giáo dục HĐ. Cũng như giới nho học cực đoan đời Minh Mạng, Tự Đức; hội Tam Điểm (Franc-Macon) và phe tả đương thời; ông thường lộ thành kiến bài bác mọi tôn giáo, đặc biệt thù nghịch Giáo hội Công giáo. Giáo dân là HĐ trong hội Bắc Kỳ nhiều người ngạc nhiên, buồn phiền về thái độ thiên lệch, kỳ thị của ông trong lãnh vực. Cho tới đầu thập kỷ 90, ông còn nhắc lại đề nghị dùng HĐ – trình bày theo chủ kiến riêng của ông và do ông sẽ thống lĩnh – như công cụ đào luyện thanh thiếu niên phục vụ chế độ, trợ lực cho tổ chức thanh thiếu nhi của nhà nước tiếp tục bị khủng hoảng và xuống cấp trầm trọng (9). Ông xứng đáng nhận sự đả ngộ của HCM và đảng CS: tuy không lọt vào thành phần trung ương đảng, ông là đại biểu ở Quốc hội và đã có tang lễ trọng thể, khác với ô.Tạ Quang Bửu mất trước ông vài năm ở Huế.

Paris, tháng 2-2000 - Voi Già

Phụ chú

1) Lúc này, Đức Quốc Xã đang quay sang tấn công Nga Xô. Đoàn quân của Hitler liên tiếp thắng trận và đe dọa tiến chiếm Moscow. Staline và bộ máy tuyên truyền CS vội đổi giọng kích thích tinh thần quốc gia dân tộc Nga-La-Tur (Russia) mong ngăn chặn được kẻ địch, thay vì hô hào cách mệnh vô sản để «thay đổi thế giới». Không hiểu ô.HĐT có lòng tin mù quáng dựa trên hiểu biết chủ quan và hời hợt – tí dụ về «đại đồng» kiểu CS - hay chỉ muốn tự khoe sớm giác ngộ CS !

(2) Bây giờ tài liệu chính thức quen gọi là “lẽ” hay “ngày tuyên ngôn độc lập”. Lần đầu HCM ra mắt công chúng VN và quốc tế (ngày 19-8-1945, ông đang ở Kunming (Côn Minh, Vân Nam) để chờ xin gặp ông Sainteny, đại diện De Gaulle cạnh chính phủ Tưởng Giới Thạch. Thoạt đầu, được giới thiệu «HCM chính là Nguyễn Ái Quốc (Nguyễn le Patriote), nhà chí sĩ nổi danh từ thập kỷ 10-20 ở Pháp», nhằm gợi ngay ra lòng kính phục và tin cậy. Đúng ra, NAQ là bút hiệu (pen name) của ba người : ô.Phan Chu Trinh (đang lãnh án biệt xứ), Phan Văn Trường (luật sư, cháu ô.Trinh), và Nguyễn Thế Truyền, dùng luân phiên viết xã luận lên án chế độ thực dân trên tờ báo do họ chủ trương, nhưng nhờ HCM (vừa đến Pháp, còn lấy tên Nguyễn Tất Thành, tá túc ở nhà ô.Trinh và Trường, Avenue des Gobelins, Paris) đứng tên nấp bản. Từ khoảng 1947, sự tiếm nhận này không cần thiết và mất tác dụng lúc sơ khởi, nên bộ máy tuyên truyền CS thôi không chú trọng quảng bá nữa. Tuy nhiên, huyền thoại đã ghi trong nhiều tư liệu (sách báo, bản tin, truyền đơn, băng phát thanh) lúc đương thời nên thỉnh thoảng có người vô tình trích dẫn, tưởng là dữ kiện xác thực.

Tên HCM (sau hơn 100 bí danh khác nhau từ 1920) được sử dụng khi ông bị bắt (1942) ở vùng biên giới Hoa-Việt rồi giam giữ như tội nhân CS (ông từ Nga trở lại Á châu năm 1939 - đầu Đệ Nhị Thế chiến). Năm 1944 Tư lệnh Quảng tây Trương Phát Khuê phóng thích ông ngõ hầu tham gia hội nghị kết hợp lực lượng cách mệnh VN ở Liễu Châu. Tướng Trương Phát Khuê cố ý phức tạp gian dối với Tưởng Giới Thạch rằng ông là chiến sĩ VN Độc Lập Đồng Minh (tổ chức đã can thiệp xin phóng thích, do ô.Hồ Học Lãm và ô.Nguyễn Hải Thần sáng lập ở Nam Kinh năm 1936). HCM nhận lập hệ thống tình báo theo dõi hành động của Nhật ở VN, và cứu cấp phi công Mỹ nếu phi cơ bị bắn rơi. Tướng Trương Phát Khuê cung cấp tiền và vũ khí nhẹ, phái bộ OSS (Đặc công Mỹ) cho một điện đài (radio). HCM bèn trở về lập căn cứ ở Thái Nguyên ; dựng ra Mặt Trận VN Độc Lập Đồng Minh - gọi tắt là Việt Minh hay VM - với thành phần khác.

Ngoài đảng CS, Mặt Trận VM gồm hai đảng bù nhìn, có thủ lãnh do HCM chỉ định : ô.Nguyễn Xiển (Xã Hội) và ô.Dương Đức Hiền (Dân chủ). Năm 1976, hai đảng Xã hội và Dân chủ nhận được lệnh «tự giải tán», cùng lượt với hình nộm MTGPMN (đã dùng đúng công thức Mặt Trận VM với các thành phần giả tạo như vậy). Công dụng các đảng «cuội» (dỏm) là che dấu trước công luận quyền lực tập trung hết nơi đảng CS - còn liên tiếp giả tăng giả tán để trở thành Hội Nghiên cứu Chủ nghĩa Mác (1945), rồi Đảng Lao Động (1946).

(3) Chứng nhân là tr.Mai Liệu kể rằng trại lấy tên Tân Trào, địa điểm ở Thái Nguyên họp «quốc dân đại hội» của Mặt Trận Việt Minh (bề trong, là hội nghị Trung ương đảng) ngày 13.8.1945 phát động tổng khởi nghĩa (general uprising). Ô.Hoàng Đạo Thúy gặp HCM lần đầu ở đây (tài liệu Xưa Nay).

(4) Lúc bấy giờ, chính sách của HCM là đoàn ngũ mọi tầng lớp dân chúng trong các tổ chức ngoại vi, danh xưng bắt buộc có cái đuôi «cứu quốc» : Phụ Nữ CQ, Thanh Niên CQ, Thiếu Nhi CQ, v.v. ; dĩ nhiên do VM hoàn toàn chi phối và kiểm soát. Năm 1975, đến lượt trên phần lãnh thổ VNCH cũ mọc ra hàng loạt những đoàn thể có cái đuôi «yêu nước».

(5) Phong trào lúc này là những đơn vị và nhân số còn lại ở Hà Nội (phải hoạt động chung với Thiếu Nhi Cứu Quốc) và vài nơi miền Trung do nỗ lực duy trì của tr.Võ Thành Minh (Đạo An Tịnh hoạt động thâm lặng đến tận 1949, có thể gọi là tiền thân của «HE chui» đương thời). Nhiều đoàn tan hàng từ tháng 3-1945 vì trưởng đã dẫn thân trong hàng ngũ VM hoặc trong các lực lượng đối kháng VN Cách Mệnh Đồng Minh Hội (Nguyễn Hải Thần), VN Quốc Dân D Đảng (Vũ Hồng Khanh). Một số gia đình không chấp nhận HE tham dự mít-tinh, biểu tình, học tập, v.v. cũng rút con em ra không cho sinh hoạt nữa.

(6) Gồm một số đội lốt HE hoạt động nội thành, dẫn đầu là ô.Trịnh Long Việt, cựu Đạo trưởng Nhà Bè (bị giải tán năm 1955). Hiện thời, ông cư trú ở California USA, không rõ qua lúc nào, với tư cách gì.

(7) Nhờ nhà văn Phùng Quán, một nạn nhân khác trong vụ án Nhân Văn Giai Phẩm (1956), tả chuyến đi thăm ông ở Thái Bình (1995), mọi người mới biết ô.N.H.Đang bị xử kín 15 năm tù, biệt giam không cho tiếp cận tù nhân khác, nên ai nấy đều tưởng ông đã bị thủ tiêu. Hết hạn, ông bị đưa về quản thúc ở nguyên quán. Không có khẩu phần lương thực và không có phép làm việc nông trại, không ai dám tiếp xúc hay giúp đỡ, ông sống lây lất, đói khổ triền miên hơn 20 năm, trong một cái chòi lụp xụp ông tự lực dựng ở bìa làng. Thiên bút ký của Phùng Quán gây chấn động ở hải ngoại. Âm hưởng trong nước khiến đảng CS chột dạ, đưa ông ra Hà Nội cho chỗ ở và một khoản cấp dưỡng nhỏ (1996-97), nhưng vẫn không xóa án, không thừa nhận sự sai lầm rồi phục hồi danh dự cho ông. Ông có vẻ yên phận với tình trạng nửa chừng đó. Thái độ của ô.N.H.Đang làm liên tưởng đến cuốn sách Le Zéro et l'Infini của văn hào A. Koestler, hư cấu (fiction) mô tả sống động như thực các biến chuyển trong tâm trạng đảng viên CS bị đảng bắt giữ, hạch hỏi về những ý kiến khác biệt với Lãnh Tụ liệt vào thái độ chống đảng, cuối cùng ngoan ngoãn ký nhận tội trạng bịa đặt dù biết có thể sẽ lãnh án tử hình. Tựa đề trở thành tiêu biểu mối tương quan giữa đảng viên (số không) và đảng (vô tận) hay đúng hơn, lãnh tụ tối cao, trong mô hình chế độ kiểu Staline và Mao. Ông mất ở Hà Nội năm 2006.

(8) Thành công đáng kể của guồng máy tuyên truyền CS đã che dấu được sự kiện Độc Lập chỉ là chiêu bài giai đoạn, và HCM chẳng qua áp dụng đúng sách lược Komintern (CS Đệ Tam Quốc Tế – 3<sup>rd</sup> International – do Lénine rồi Staline chỉ huy) đề ra từ thập kỷ 20. Khẩu hiệu

độc lập dùng làm đòn bẩy (lever) xách động dân thuộc địa Anh-Pháp-Bỉ-Hòa Lan nổi dậy chống đế quốc. Sách lược bao gồm chủ trương liên minh với bất cứ thành phần nào có lợi ích cho mục tiêu thời sự; nếu cần thiết, đảng CS không lộ diện mà thao túng, giật dây từ hậu trường hay qua một tổ chức có danh xưng trung hòa (neutral) phù hợp.

Đến 1955-56, HCM và đảng CS mới chuyển qua chính thể Cộng hòa Nhân dân (people's republic) như Trung Cộng và các nước Đông Âu, rồi phân định giai cấp, đặt chế độ hộ khẩu, v.v. theo mô hình «Staline pha trộn Mao Tse Tung».

Lời tự thú của ô.Hoàng Đạo Thúy ở trên cho thấy ông đã sớm biết HCM và VM là CS, nhưng ông chỉ nói riêng với ô.Tạ Quang Bửu (hoặc với một vài người thân tín khác, như ô.Trần Duy Hưng). Như thế, có thể nói ông không là đồng phạm (partner) thì là đồng lõa (accomplice) trong chiến dịch phổ biến huyền thoại HCM chỉ một lòng tranh đấu vì nền độc lập.

(9) Có dư luận cho rằng cuộc vận động phục hoạt HĐ của ô.Hoàng Đạo Thúy trùng hợp thời kỳ tranh chấp «đổi mới» ở cấp trung ương đảng CS (1985-86), với một phe nhóm muốn đưa Võ Nguyên Giáp – thượng cấp trực tiếp với ông từ 1945 - lên địa vị lãnh đạo. Nhưng đầu thập kỷ 90, ô.Hoàng Đạo Thúy không thể không biết rằng đảng CSVN không dung nạp HĐ dù “mác-xít».

Vấn đề «hội HĐ 1946 được hâm nóng trở lại, lần này, có thể cốt phụ họa với kế hoạch hỏa mù «dân chủ hình thức» để chế độ VN Xã Hội Chủ Nghĩa thương thuyết nối quan hệ ngoại giao chính thức và bỏ cấm vận của Mỹ. Tóm lại, suốt từ 1941 đến giờ, HĐ - đối với ông HĐT với các “H Đ Mác-xít” - vẫn chỉ là công cụ phục vụ chính trị.

#### Ghi chú thêm:

Phần chú giải này được hiệu đính năm 2001 cho phù hợp với những dữ kiện mới tiết lộ về cuộc đời của Hồ Chí Minh (có dẫn trong tài liệu Tóm lược Lịch sử HDVN và những Biến cố Thời sự Liên hệ do Hội đồng Trung ương ấn hành). Một chứng liệu mới nói rằng ô.Lưu Hữu Phước là thành viên ban chấp hành Tổng hội Sinh viên do ô.Trương Tử Anh (đảng trưởng đảng Đại Việt, sau nhập với VNCOMMH và VNQDD gọi chung là Quốc Dân Đảng), làm chủ tịch; có thể là đảng viên Đại Việt. Do đó nên sáng tác dự thi quốc ca không được chọn; đã đổi lời làm bài ca chính thức của HDVN năm 1946 (bài HDVN hành khúc hiện thời). Và ô. Lưu Hữu Phước dù theo Việt Minh lên chiến khu, đã không được trọng dụng tuy không bị bạc đãi như nhà thơ Quang Dũng (đảng viên VN Quốc Dân đảng)

Tác giả sửa đổi và thêm vài chi tiết nhỏ để gửi tới Liên Lạc, tháng 5-2007



## PHÂN ƯU

Vô cùng thương tiếc khi hay tin

Trưởng NGUYỄN VĂN ĐÍCH  
(Ngựa Nồng Nhiệt)

Cựu Đạo Trưởng Đạo Biển Đông, Hưởng Đạo Việt Nam.  
Đã tạ thế vào ngày 20 tháng 9 năm 2007 tại California, Hoa Kỳ.  
Hưởng thọ 83 tuổi.

Xin Thành Kính Phân Ưu cùng tang quyến.  
Nguyễn cầu linh hồn Trưởng Nguyễn Văn Đích sớm được hưởng nhan Thánh Chúa.

Hội Đồng Trung Ương - Hưởng Đạo Việt Nam  
với

#### Các Đơn Vi HDVN tại hải ngoại:

Chi Nhánh Đức  
Chi Nhánh Pháp  
Chi Nhánh Gia Nã Đại  
Chi Nhánh Úc Đại Lợi  
Miền Đông Hoa Kỳ  
Miền Trung Hoa Kỳ  
Miền Tây Bắc Hoa Kỳ  
Miền Tây Nam Hoa Kỳ  
Các Làng, Xóm Bách Hợp Hưởng Đạo Trưởng Niên.



## PHÂN ƯU

Vô cùng thương tiếc khi hay tin

Trưởng LÊ MỘNG BẢO  
(Nhạc Sĩ Lê Mộng Bảo)

Đã tạ thế vào ngày 8 tháng 10 năm 2007 tại San Jose, California, Hoa Kỳ.  
Hưởng thọ 84 tuổi.

Xin Thành Kính Phân Ưu cùng tang quyến.  
Nguyễn cầu hương hồn Trưởng Lê Mộng Bảo sớm tiêu diêu miền cực lạc.

Hội Đồng Trung Ương - Hưởng Đạo Việt Nam  
với

#### Các Đơn Vi HDVN tại hải ngoại:

Chi Nhánh Đức  
Chi Nhánh Pháp  
Chi Nhánh Gia Nã Đại  
Chi Nhánh Úc Đại Lợi  
Miền Đông Hoa Kỳ  
Miền Trung Hoa Kỳ  
Miền Tây Bắc Hoa Kỳ  
Miền Tây Nam Hoa Kỳ  
Các Làng, Xóm Bách Hợp Hưởng Đạo Trưởng Niên.



# MỘT TRĂM NĂM PHỤC VỤ GIỚI TRẺ



**P**hong Trào Hướng Đạo Thế Giới (HĐTG) năm nay kỷ niệm sinh nhật lần thứ 100. Phong trào phát xuất do sáng kiến của Huân tước Baden Powell (1857-1941), một cựu trung tướng nổi danh sau trận chiến bảo vệ thành Mafeking (Nam Phi) với quân số khoảng một ngàn, khi thành bị bao vây bởi tám ngàn địch quân là thổ dân Boers nổi dậy kháng cự chế độ thuộc địa.

Chủ ý mới đầu của ông khi trở về Anh quốc năm 1903, mong trợ giúp nhiều nhóm thanh thiếu niên Anh vì chứng kiến việc họ tự động kết hợp để áp dụng những điều ông viết trong cuốn Aids to Scouting (Giúp đỡ quân tiền thám - 1902) thu thập từ đoàn thiếu sinh quân đảm nhiệm canh phòng, dò thám địch quân, mà một phụ tá của ông tổ chức ở Mafeking để phục vụ quân chính qui. Các thiếu sinh quân ấy đã tỏ ra can đảm, tháo vát, hy sinh và tận tụy, lập nhiều thành tích và chiến công chẳng kém những binh sĩ trưởng thành.

Vì sự hưởng ứng quá nồng nhiệt và số trẻ em tự nhận là Scout (hướng đạo - HĐ) gia tăng quá đông đảo, hoạt động hỗn tạp thiếu qui củ, ông thấy cần thiết có phương thức đoàn ngũ hóa và một phương án sinh hoạt cho họ.

Ông gom thử một nhóm thiếu niên ở khu xóm nghèo của thủ đô, dẫn đi cắm trại trên đảo Brownsea, ở cửa sông Thames gần London (1907 - sau coi như năm sinh của phong trào Hướng Đạo Thế Giới - PT-HĐTG). Nhóm được phân chia thành từng « đội » tám em một, thi đua thử nghiệm chương trình phác họa, gồm trò chơi, thám hiểm, quan sát thiên nhiên, khắc phục trở ngại, tận dụng những phương tiện thô sơ có thể kiếm tìm tại chỗ. Nhận thấy kết quả mỹ mãn của phương pháp giáo dục bằng cách giao trách nhiệm và

cho trải qua thử thách của đời sống ngoài trời, ông hoàn tất bản thảo rồi ấn hành cuốn Scouting for Boys (Hướng Đạo cho Trẻ Em - 1908) trình bày phương án hoạt động tuần tự cho lứa tuổi thiếu sinh (từ 11 đến 15, 16). Cuốn này là sách gối đầu giường của thiếu niên Anh, sau trở thành thủ bản cho đoàn sinh hướng đạo (HĐ) khắp nơi. Ý kiến độc đáo của ông đã phát động một phong trào quốc tế lan rộng rất mau ngoài Anh quốc, qua nhiều nước châu Âu, châu Á (Nhật Bản là tiên phong), châu Phi, châu Mỹ La Tinh, và trong các thuộc địa Anh, Bỉ, Hòa Lan, Pháp, bao quanh thế giới.

Để đào tạo người trưởng thành chịu trách nhiệm đoàn ngũ và hướng dẫn đơn vị HĐ, Baden Powell viết cuốn Aids to Scoutmaster - Chỉ dẫn cho Trưởng HĐ (nay Trưởng gọi là Leaders) - rồi lập trại huấn luyện trưởng ở khu đất thuộc Gilwell Park gần London do một nhà hảo tâm tặng để sử dụng vào việc này. Trại Gilwell trở thành trung tâm huấn luyện bắt buộc (cho tới cuối thập niên 80) những dự bị Trại Trưởng Quốc Gia của mỗi hội thành viên Phong Trào HĐTG (1920), tất cả đã tôn vinh ông là Chief Scout (thủ lãnh). Khi được Hoàng gia Anh ban thưởng về công trạng của ông trong địa hạt giáo dục trẻ, ông lấy tên trại làm tước hiệu : Lord Baden Powell of Gilwell. Ông rút

lui khỏi HĐ, về hưu dưỡng ở nơi ông sinh trưởng (Kenya, Nam Phi) năm 1939, khi chưa bùng nổ Thế Chiến II, rồi tạ thế ở đó năm 1941. Mộ phần của ông – có chung hũ tro phu nhân, Lady Olave, Thủ lĩnh Nữ HDTG – nay được chính quyền Kenya tôn là National Monument (lăng tẩm quốc gia).

Tổ Chức của Phong Trào HDTG (World Organization of the Scouting Movement – WOSM-http://www.scout.org/en/our\_organisation) hiện nay có 28 triệu hướng đạo sinh và trưởng, với số thành viên quốc gia, lãnh thổ biệt lập (như Monaco, Luxembourg, v.v...), cùng những tổ chức thiện nguyện quốc tế làm việc xã hội, giáo dục thiếu nhi, cứu trợ, bảo vệ môi sinh, nhiều hơn nhân số thành viên chính thức của Liên Hiệp Quốc. Văn phòng trung ương đặt ở Geneva (Thụy Sĩ); phụ tá có 6 Văn Phòng Miền (Region): Africa (châu Phi), Arab (Trung Đông), Asia-Pacific (châu Á và Hải Dương Châu), Eurasia (Turkey, Ukraine và Liên bang Nga), European (châu Âu), và Interamerican (châu Mỹ).

## Phong Trào Hướng Đạo Việt Nam

Năm 1930, đoàn hướng đạo Việt Nam đầu tiên thành lập ở Hà Nội, do trưởng Trần Văn Khắc, nhân chiến dịch cổ động phong trào sống khỏe sống hùng với hoạt động thể dục thể thao. Thời buổi ấy, xã hội Việt Nam đang thực sự chuyển mình, trút bỏ dần một số tư tưởng và lễ lối sinh hoạt gò bó hủ lậu thời Nho học để mong đuổi kịp trào lưu văn minh tiến bộ ở các nước Tây phương. H□VN xuất hiện như một thành phần tiên phong trong cuộc vận động tân học, theo nếp sống mới. Tuy nhiên, các tiêu chuẩn giáo dục của H□VN đã triển khai từ nền tảng nguyên lý HĐ do Baden Powell đề xướng, trong chiều hướng phù hợp với tâm tình chung của dân tộc.

Phong trào H□VN trải qua nhiều biến cố lịch sử, gồm hai trận chiến tranh dữ dội. Trận VN-1 từ 1946 đến 1954, tạm kết thúc với sự chia cắt đất nước và cuộc di cư hơn một triệu dân từ Bắc vĩ tuyến 17 vào miền Nam. Kế tục là trận VN-2 (Cộng Hoà Nhân Dân Việt Nam và đồng minh Nga Xô, Trung cộng, tấn công Việt Nam Cộng Hoà có hậu thuẫn rồi sự tham gia chống đỡ của Hoa Kỳ - 1965 đến 1971); hậu quả là cuộc di tản hỗn loạn thê thảm trong tháng 4-1975 khi các tỉnh ở cao nguyên, ở Trung bộ, các tỉnh miền Đông rồi Saigon lần lượt sụp đổ. Tiếp theo biến cố ngày 30-4-1975, là cuộc vượt biển của nhiều đợt thuyền nhân, nhóm vượt biển lẻ tẻ ít người sống sót qua Campuchia rồi Thái Lan, Hongkong và vài nước lân bang, suốt từ 1977 đến đầu thập niên 90.

Đầu thập kỷ 80, nội san Giữ Vững (chi nhánh Pháp) trong kỷ niệm 50 năm H□VN, đã ví Phong trào HĐ tại nước ta như con phượng hoàng thần thoại Tây phương, có đặc tính hồi sinh từ nhúm tro tàn. Quả thực H□VN đã gặp mấy kỳ đại nạn tưởng chừng làm cho đoán mệnh.

Tổ chức - hội Nam HĐ, chưa có hội Nữ - tan rã năm 1946 khi trận chiến VN-1 lan tới thủ đô Hà Nội; năm 1950 mới phục hoạt một cách hạn chế trong những thị trấn Nam-Bắc-Trung không do cộng sản kiểm soát. Chưa được bao lâu, đất nước chia cắt bởi Hiệp định Genève 1954; chỉ có hai liên đoàn không đủ túc số (vài ba chục người) nguyên ở khu vực Phát Diệm, với một ít trưởng và đoàn sinh thuộc các đơn vị phía Bắc sông Bến Hải theo làn sóng di cư vào miền Trung, miền Nam. Sự phục hồi và phát triển mạnh mẽ từ 1955 đến 1959 trên phần đất VNCH bị chặn đứng do cuộc chiến VN-2. Hoạt động H□ ở miền Nam rút cuộc phải đình chỉ khi Saigon bị chiếm đóng: ngày 03.5.1975, ủy ban tiếp quản ra quyết định giải tán hai Hội Nam và Nữ H□VN, tịch thu tài sản.

Không ai ngờ bóng dáng H□VN xuất hiện ngay ở hải ngoại trong trại tạm trú đợt tị nạn đầu tiên (Subic Bay, Guam, Fort Chaffee, Fort Pendleton; sau đó ở Pulau Bidong (Mã Lai), Pulau Galang (Indonesia), Singapore, Thái Lan, Hongkong, Philippines) rồi nhiều đơn vị lần lượt được gây dựng lại ở xứ định cư (Pháp, Đức, Ý, Bỉ, Hòa Lan, Anh, Na Uy, Hoa Kỳ, Canada, Úc. Đã từng có đơn vị H□VN ở Đại Hàn (South Korea), ở Okinawa (Nhật Bản) nhưng không bền vì dân tị nạn sau đã phân tán.

Hệ thống kết hợp và hành động chung hiện nay được hình thành tốt đẹp năm 1983. Hiến Chương Costa Mesa - địa điểm thuộc tiểu bang California Hoa Kỳ, nơi họp hội nghị phong trào hải ngoại - căn cứ theo Điều Lệ Tổ chức H□ Hoàn Vũ, xác định đường hướng hoạt động trong khuôn khổ thỏa hiệp với các hội H□ bản địa, và hội nhập xã hội mới mà vẫn giữ truyền thống dân tộc.

Cơ cấu cao nhất gọi là Hội Đồng Trung Ương (HDTU), thực ra là Ủy Ban Quốc Tế của PT-H□VN hải ngoại, không có trụ sở nhất định. Hội nghị thường kỳ 4 năm của HDTU bầu một Ban Thường Vụ cho nhiệm kỳ, chịu trách nhiệm điều hành guồng máy kết hợp các đơn vị ghi danh trong các Chi Nhánh (nước định cư) và Miền (riêng ở Hoa Kỳ), chỉ đạo công tác giáo dục truyền thống (văn hóa VN và truyền thống H□VN) ở mỗi CN và Miền, phát động và tổ chức những sinh hoạt chung (hội nghị Trưởng, Họp Bàn Thẳng Tiến, chiến dịch quyên góp để cứu trợ nạn nhân thiên tai, v.v...). Trại họp ban quốc tế Thẳng Tiến 1 triệu tập năm 1985; tới nay đã có 7 trại kế tục (tổng cộng 8 trại: hai lần ở Pháp, một ở Canada, một ở Úc, bốn ở Hoa Kỳ). Trại Thẳng Tiến VIII vừa tổ chức vào hè 2006 ở Nam Cali.

## Hướng Đạo « chui » !

Một hiện tượng được đặc biệt thưởng thức bởi PT-HDTG, là chỉ riêng ở VN dưới chế độ CS, trái với trường hợp ở Nga Xô, ở Đông Âu và các nước có mô hình xã hội chủ nghĩa trên thế giới, có sự hiện diện của PT-H□VN do những trưởng cũ kín đáo hội tụ đoàn sinh của mình để khuyến khích giữ tinh thần với lý tưởng HĐ, đơn giản là giữ lời tuyên hứa sống theo Lời Hứa và Luật HĐ.

Đơn vị « chui » đầu tiên là Đạo An Tĩnh (Thanh Nghệ Tĩnh) hoạt động thâm lén từ 1945 đến 1948 ở vùng Việt Minh, dù trưởng đứng đầu là ông Võ Thành Minh, cựu Tổng Ủy Viên hội HĐ Trung Kỳ rồi Tổng Thư Ký Liên Hội HĐ Đông Pháp (1931-1945) đã rời vùng mật khu và VN qua Pháp năm 1949 để vận động hòa bình.

Những đơn vị HĐ « chui » âm thầm hoạt động ở Saigon và lân cận ngay từ 1977-78, nay đã là HĐ « bán công khai » ở nhiều thị trấn miền Nam và miền Trung (lãnh thổ VNCH trước), do thỏa hiệp mặc nhiên của nhà cầm quyền địa phương.

Tuy nhiên, kế hoạch tái lập một hội HĐ quốc gia chưa có hy vọng thành tựu. Tổ chức HĐTG thoát đầu qua



nhịp cầu HĐVN hải ngoại, đã tìm cách liên lạc với nhiều đơn vị chui ; cũng đã thăm dò chính quyền Xã Hội Chủ Nghĩa về khả năng cho phép HĐ hoạt động chính thức và gia nhập HĐTG. Nhưng mọi cuộc vận động của HĐTG và của chính các HĐVN quốc nội đều thất bại, vì chính sách độc đảng chuyên chính trong mọi lãnh vực chính trị xã hội khiến cho tuy đã có luật ấn định thủ tục lập hội đoàn dân sự, chưa có hội đoàn tự lập (non governmental organization – O.N.G) nào được phép ra đời.

## Cạm Bẫy Chính Trị

Sức sống của Phong trào được xây đắp ngay từ lúc sơ khởi do sự áp dụng hợp thời hợp cảnh mục tiêu và phương pháp HĐ với tinh thần và sinh hoạt được Việt hóa sau khi du nhập, cũng như những phương án giáo dục, những thể thức huấn luyện phỏng theo mẫu và kinh nghiệm của HỈ Pháp thời tiền chiến. Phương thức Việt hóa giúp cho HỈVN mở đường, khai phá lãnh vực sinh hoạt thanh thiếu niên khi ấy còn hoàn toàn mới lạ, và đóng góp ít nhiều sáng tạo vào nền văn hóa dân tộc cho phong phú thêm (xin coi bài Văn Hóa HỈVN, tập san Giúp Ích số 4, Chi nhánh Pháp).

Đồng thời khi thành lập, Phong trào có vị thế đặc biệt thuận lợi: HỈVN vừa là đoàn thể thế tục đầu tiên dành cho giới trẻ Việt Nam, vừa là tổ chức Việt Nam duy nhất được công khai tỏ bày lòng yêu nước mà không bị đàn áp thẳng tay. Vào thời điểm nói trên, dư âm cuộc khởi nghĩa Yên

Bái của Nguyễn Thái Học, đầu xứ Nhu với các đồng chí, còn vang dội. Nhà cầm quyền thuộc địa khó ngăn chặn nổi sức lôi cuốn của một phong trào đề cao lòng trung thành với tổ quốc qua Lời Hứa và Luật, qua nghi thức và tập tục như lễ chào cờ HĐ, qua sự sử dụng địa danh có thành tích lịch sử hay tên anh hùng liệt nữ làm danh hiệu đơn vị, qua sự khai thác những biến cố trọng đại nhắc nhở tinh thần tự chủ, hy sinh chống ngoại xâm hay sự đô hộ của nước ngoài trong các bài ca, trò chơi và thử thách lên hạng ở chương trình Ngành ...Có thể nói rằng uy danh mà HỈVN đạt tới trước năm 1945 phần lớn, do thành quả qui tụ nhiều phần tử trẻ trung, có học, có ý thức vững mạnh về nền độc lập tương lai của xứ sở, có tinh thần hy sinh phục vụ đất nước, quyết chí tu thân và chau dồi khả năng - Sắp Sẵn (Be Prepared), theo châm ngôn HỈ - ngõ hầu gánh vác vai trò thích hợp để phục vụ đất nước trong tương lai.

Chính vì những ưu điểm ấy, HĐVN trở nên mục tiêu tranh thủ của đảng cộng sản Đông Dương còn ẩn náu dưới khẩu hiệu xách động bài phong phản đế, chưa hé lộ sự hệ thuộc chủ nghĩa Mác-xít và trận tuyến Iệ Tam Quốc Tế do Nga-Sô lãnh đạo. Kế hoạch của đảng CS có cơ thành tựu khi chiêu dụ được mấy vị giữ trách vụ trọng yếu trong hội HĐ Bắc Kỳ và Trung Kỳ, dẫn đầu là các trưởng Hoàng Đạo Thúy, Tạ Quang Bửu, Trần Duy Hưng, bí mật tham gia Mặt Trận Việt Minh. Sau ngày 19.8.1945, mấy trưởng này quả nhiên lôi cuốn được nhiều trưởng khác và tráng sinh theo họ phục vụ tân chính quyền.

Nhưng mưu toan trói buộc toàn thể Phong trào vào chính sách và hệ thống ngoại vi của đảng CS bị phá hư. Năm 1946, đại hội hợp nhất HỈ ba Kỳ họp ở thủ đô Hà Nội đầu phiếu bác bỏ đề nghị lấy danh xưng « Hội HỈ Cứu Quốc », tức là mặc nhiên trở thành một đoàn thể có cái đuôi bắt buộc « cứu quốc » trong Mặt Trận Việt Minh (sau đổi ra Mặt Trận Tổ Quốc). Chủ tọa buổi tranh luận lịch sử dịp hội nghị HĐ ba Kỳ ở Hà Nội (1946) là tr.Võ Thành Minh. Những ý kiến phản đối chỉ căn cứ trên tinh thần HỈ cùng tôn chỉ của Phong trào. Ở thời điểm, chưa có sự phân định rành rẽ hai khối quốc cộng. Đa số HỈVN dự họp không chấp nhận danh hiệu « cứu quốc », tuy họ cùng đồng bào lúc đương thời chưa có đủ dữ kiện và kinh nghiệm để vạch trần chủ đích cộng sản che dấu sau chiêu bài độc lập.

Chủ trương « chơi thảng thẩn » tức là áp dụng đúng và đầy đủ nguyên lý với tôn chỉ HĐ, tiếp tục chịu đựng áp lực chính trị suốt thời gian HỈVN phục hoạt (1950), rồi rút về nửa lãnh thổ phía Nam (1955), và ở hoàn cảnh tị nạn (từ 1975). Áp lực nảy sinh từ hai tuyến đối nghịch: một bên là cộng sản, một bên là chống cộng. Cả hai bên đều muốn dùng HỈ như một lợi khí trong cuộc chiến đấu toàn diện với đối phương.

Áp lực phía chống cộng chỉ có một lần tương đối gay go xảy ra năm 1963, lúc chính quyền miền Nam lập Tổng đoàn Thanh Niên Thanh Nữ Cộng Hoà. HỈVN tránh khỏi lệnh gia nhập tổ chức bán quân sự đó nhờ tài ngoại giao

của Hội trưởng Nguyễn Thành Cung khéo trình bày lợi hại. Nếu bị ép buộc đứng vào đoàn thể do chính quyền lập ra và chỉ huy, HĨVN sẽ bị Tổ chức HĨTG khai trừ. Điều này không khỏi gây chấn động với phản ứng bất lợi trong công luận quốc tế, vào lúc chính thể đang biện giải tính chất tự do và dân chủ. Vị hội trưởng đạt mục tiêu mà chưa cần hé lộ giải pháp dự liệu sẵn vào trường hợp bị dồn tới chân tường : HĨVN thà rằng tự giải tán chứ không thể phản bội tôn chỉ cùng lòng tin của đoàn sinh và gia đình.

Phía CS, sau thất bại năm 1946, bắt buộc phải dùng thủ đoạn nham hiểm mềm dẻo, nhưng áp lực của họ thực dai dẳng và khó chống đỡ hơn do những biện pháp kín đáo nhằm khuynh đảo và lũng đoạn. Họ đã thất bại hai lần trong hoạt động công khai. Lần thứ nhất năm 1955, họ toan huy động đoàn sinh Đạo Nhà Bè, Saigon, cùng với sinh viên học sinh biểu tình ủng hộ Phong Trào Hòa Bình của luật sư Nguyễn Hữu Thọ - sau là chủ tịch Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam rồi thủ tướng chính phủ cách mạng miền Nam. Đạo Nhà Bè nhận lệnh giải tán khi đang thực hiện bích chương, biển ngữ cho đám biểu tình; những phần tử quấy rối không sử dụng được đồng phục với phù hiệu HĐ. Lần thứ hai, họ không thúc đẩy nổi những Phật tử HĐ tiếp tay khơi hận thù chia rẽ lương giáo trong khoảng 1963-65. Điều đáng ghi nhớ là lúc những nhóm quá khích xung đột ở thủ đô Saigon, chỉ có HĐ mặc đồng phục mới có thể tới tại chỗ cứu cấp người hai phe bị thương tích mà không bị bên nào hành hung, trong khi xe cứu thương với cảnh sát đều không dám bén mảng.

## Những đảng viên CS, cựu HĐ

Nỗi khổ tâm của những người HĐ trung thực, là nhóm đi theo phục vụ CS (1941 đến 1975) không chịu nhìn nhận sự cách biệt căn bản giữa tinh thần và phương pháp, tổ chức cùng sinh hoạt HĐ, đối với chủ nghĩa MácXít và mô hình chính thể chuyên chính không tôn trọng nhân phẩm nhân quyền. Bốn nước xã hội chủ nghĩa còn sống sót, vẫn tồn lưu chính thể độc tài chuyên đoán, cốt lõi vẫn là bộ máy công an trị. Hai nước Cuba và Bắc Hàn tiếp tục mô hình Staline-Mao lỗi thời thoái hóa, mặc dù nhân dân nghèo khổ (Cuba), thậm chí chết đói (Bắc Hàn). Hai nước đội vỏ «đổi mới» dân chủ hóa ở Trung quốc, ở Việt Nam, song song với nền kinh tế thị trường vẫn dành ưu tiên cho xí nghiệp quốc doanh chuyên lãng phí, ăn cắp của công và nuôi dưỡng những lạm (kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa), tiếp tục phát triển guồng máy đàn áp của công an để ngăn chặn tự do ngôn luận và thông tin, tự do tín ngưỡng, tự do lập nghiệp đoàn, hiệp hội, chính đảng, tức là không áp dụng những thỏa hiệp với định ước quốc tế về nhân quyền, dân quyền, về tự do kinh doanh mà chính họ đã ký kết.

Những đảng viên tự nhận bây giờ còn là HĐ, đã bôi nhọ thanh danh tiết tháo HĐ vì thái độ xu nịnh, luồn cúi để ăn theo với đám đông thói nát những lạm, cam nín trước thảm cảnh đông đảo nạn nhân bạo lực bóc lột đã man trắng trợn cho được tạm thời yên thân, hưởng chế độ

ưu đãi và bổng lộc, vị trí cao trên thang xã hội dành cho những phần tử ngoan ngoãn khuất phục, tuy họ có vài tấm gương trước mắt để tự kiểm tự tu tỉnh.

Một người HĐ thành thực yêu nước bị phản bội, là ông Tạ Quang Bửu. Ông sớm nhận ra cốt lõi phi nhân tàn ác của đảng CS với chiêu bài độc lập giả tạo gian dối, nhưng không có cách gì chuyển đổi hoặc khắc phục. Ông ở địa vị không thể đào thoát, nên đành cố gắng làm giảm thiểu sự bất công, sự phi lý, trong phạm vi hạn chế ông có trách nhiệm. Ông đã mật khuyển trưởng Tôn Thất Thiện, Đồng lý Văn phòng của ông, lảng giềng và bạn học cũ, đừng theo chính phủ Hồ Chí Minh rút lên mật khu (1946), mà hãy trở về tiếp tục việc học ngữ hầu hữu dụng cho nước cho nhà sau này. Ông tỏ ý phản đối chính sách « hồng hơn chuyên » khi làm Bộ trưởng bộ Đại Học. Bị nghi ngờ và theo dõi, cô lập, ông xin về hưu dưỡng, tăng gia sản xuất (nuôi heo) để phụ vào số lương không đủ cho ông và vợ sinh sống, không còn được khẩu phần của cán bộ cao cấp. Ông đã chết ở Huế trong sự cam lạng thờ ơ của chế độ, của giới chức địa phương, khác với ông Hoàng Đạo Thúy, người đã lôi cuốn ông vào Mặt Trận Việt Minh và đảng CS (có thể ông Hoàng Đạo Thúy đã gả con gái cho ông vì mục tiêu này?). Ông bố vợ cấp bậc dưới ông ở Bộ Quốc Phòng đã có đám tang trọng thể do Quốc Hội đảm trách, được tuyên dương âm ỉ công trạng trên báo, trên đài.

Một đảng viên có thái độ dứt khoát, là ông Nguyễn Hữu Đăng phụ trách trí vận ở miền Bắc thời kỳ bí mật (trước 1945). Ông đã đóng vai một cố vấn tráng đoàn Lam Sơn do ông Hoàng Đạo Thúy (có lẽ đã được ông chiêu dụ vào đảng?) đích thân điều khiển, hội tụ những tráng sinh sẽ vì tin cậy nơi Tráng Trưởng, sẵn sàng đứng vào hàng ngũ Mặt Trận Việt Minh chưa ra công khai. Sau ngày 19-8-1945, ông không còn nhận danh hiệu và tình thân hữu HĐ nữa: đó chỉ là cái vỏ, áo khoác ở ngoài ông sử dụng cho nhu cầu đảng vụ, xong việc là gỡ bỏ, quên đi khi trở về nguyên trạng. Bất ngờ khi cùng với nhóm trí thức, văn nghệ sĩ (vụ án Nhân Văn Giai Phẩm) thẳng thắn phê bình những chính sách phi nhân và chuyên chế của đảng đã tạm chịu đựng khi còn chiến tranh, khí phách với hành động của ông thực phù hợp với tác phong một người HĐ chân chính.

Những người HĐ « dỏm » là đảng viên khi xưa và hiện tại lẽ ra phải biết tự thẹn với danh hiệu HĐ tiếm lạm lợi dụng của mình, thực kém xa không thể ví với tư cách một HĐ « vỏ » là Nguyễn Hữu Đăng.

Sức sống vững mạnh và bền bỉ qua 77 năm đầy sóng gió khiến người ta có thể tin tưởng ở sức vươn trở dậy của phong trào ở quốc nội trong một nước dân chủ, hòa bình và thịnh vượng tương lai. Lo gì phong trào không có dịp tưng bừng kỷ niệm sinh nhật 100 năm (2030) trong viễn tượng ấy ở chính quê hương.

**Nghiêm Văn Thạch** – Paris tháng 5-2007



## Mã Thư

### Trưởng Sóc Lan Lợi Lê Anh Dũng (Nam CA)

Chào trưởng, nhận được những bài viết, tin tức của trưởng đóng góp cho tờ Liên Lạc, tôi thấy ấm lòng lòng rất nhiều. Trưởng Ngựa Chạy Khó đã có công gìn giữ và bây giờ trao được cho tôi. Nhìn lui tự thấy mình không được nhiều kinh nghiệm như đàn anh, nhìn tới thấy hai bàn tay trắng...đâm lo. Nhà thơ lớn Việt Nam, Trần Tú Xương viết “Thấy người đi tở cũng đi, cũng lều cũng chông cũng vô thi”, bèn cảm khái sửa lại “Thấy người làm báo tờ cũng làm, cũng máy, cũng in cũng ồn ào.” Sờ lại trong bụng “chẳng có một chữ nào” đâm ngán. Nhưng, (cũng may có chữ nhưng) trong luật HĐ có điều “HDS gặp nỗi khó khăn vẫn vui tươi” Khi nghĩ đến điều đó lòng tôi đâm vui lên, nhìn chung quanh còn có hàng triệu anh em cùng mình tiến bước, niềm vui được nhân lên, và cứ thế mà đi.

### Trưởng Bửu Trinh (Canada)

Đã nhận được thơ và tài liệu của trưởng gửi về Liên Lạc. Bài viết về “lịch sử” tờ Liên lạc đã đăng trong số tục bản này. Được biết một danh sách dài của Xóm Trưởng Niên Montreal (cái nôi của Liên Lạc) vui quá. Từ nay trở đi, xóm Montreal sẽ là chỗ cung cấp những kỷ niệm của một thời Liên Lạc. Thưa thiệt, từ nào tới giờ, em nghe tên mà chưa biết mặt “văn kỳ thanh, bất kiến kỳ hình” những trưởng ở Xóm Montreal, hy vọng rằng trong cuộc họp bạn trưởng niên vào năm 2008, dân làng Bách Hợp Montreal sẽ bay qua San Jose để anh em mình gặp nhau, nâng chén trà kể chuyện đời xưa ...Once up on the time...trưởng nhé.

### Trưởng Mai Xuân Phú (Canada)

Đã nhận được củi lửa còn lại từ đêm Lửa Trại do Trưởng Ngựa Chạy Khó làm quản trò, trưởng làm quản lửa. Số củi lửa này sẽ giữ ấm cho cuộc chơi của chúng ta, người phụ trách sẽ cố gắng làm tròn nhiệm vụ quản trò, quản lửa cho cuộc chơi đêm nay. Lúc nào cũng vậy, cuộc chơi sẽ bắt đầu với màn nhảy lửa, nhìn ánh lửa vừa bùng lên xé tan màn đêm u tối, rồi lửa sẽ cháy mạnh, sẽ bốc

cao theo tiếng ca của tất cả chúng ta “Đốt to cho bùng lên sáng, sáng lên...anh em ta cùng nhau đến...” Chúng mình đã đến với nhau trong cuộc chơi này. Kết quả của đêm lửa trại là do sự đóng góp của tất cả mọi người.

Cảm ơn trưởng đã giữ gìn củi lửa xăng dầu cho cuộc chơi của chúng ta. Xin gửi trưởng tiếng reo “Hoan hô anh này một cái, nào chúng ta cùng hoan hô, hoan hô.”

### Trưởng Voi Già Nghiêm Văn Thạch (Pháp)

Em xin được nói lời cảm ơn trưởng, dù chúng ta có “duyên” như chưa “nợ” nên hôm trưởng viếng San Jose, mình “hẹn hò” hoài mà chẳng có cơ hội để cùng nâng chén trà chúc nhau sức khỏe. Tuy không gặp nhau, nhưng qua điện thoại, trưởng đã cho em nhiều ý kiến, nhiều ideal tốt cho cuộc sống HĐ nơi xứ người. Trưởng nhanh chóng trả lời thư em. Sự sốt sắng của một trưởng đàn anh với tuổi đời không còn trẻ đã làm cho em hăng hái thêm trên bước đường phục vụ. Cũng hy vọng rằng các trưởng trẻ (40, 50 được xem là trẻ) học tập và tiếp nối được lý tưởng của những người đi trước. Đi! c biệt những trưởng kỳ cựu của PT/HĐVN được tiếp nối tại hải ngoại, càng ngày hoa HĐVN sẽ nở rộ làm thành vườn hoa muôn sắc tươi. “Mỗi người là một cành hoa về đây về đây góp sức, làm thành vườn hoa, vườn hoa chúng mình...”

Chúc trưởng sức khỏe dồi dào.

### Tr. Lê Văn Lễ (Báo Đầm Đạm)

Xóm Tùng Nguyên Australia.

Liên Lạc đã nhận được thư thông báo của quý Tr. Xóm Tùng Nguyên. Đã cho vào danh sách đọc giả. Chúc Tr. Báo Đầm Đạm khỏe như Báo. Biết Tr. là Mỡ Xóm Tùng Nguyên, mong nhận được thông tin sinh hoạt của Xóm. Tr. Báo ơi, Tr. có biết Gấu tôi hạnh phúc như thế nào không khi đọc câu Tr. viết “xóm Tung Nguyen Sydney - Canberra/Australia la doc gia trung thanh da dong gop cho to bao qua viec gom cui kho, goi tin va nhung bai viet ve sinh hoạt xóm ma toi thương đại diện các Tr. niên trong xóm liên lạc voi Tr. Thoai. “Mong rằng “mối tình đó vẫn còn nồng thắm cho đến bây giờ.

Thân chúc bà con trong Xóm khỏe mạnh và bình an. Có dịp ghé qua làng Bách Hợp Bắc Cali, Gấu mời vài chung mật ngọt.

### Tr. Hồ Đăng, Monterey Park

Tr. viết như vậy “Rat vui khi nghe BAO LIEN LAC tai xuất giảng ho. Ho Dang mong duoc nhan BAO LIEN LAC de tach tra buoi sang tuoi tinh hon, hoac giac ngu buoi toi an binh hon.” Ôi chao ơi! Biết bao nhiêu nghĩa tình ở câu này hử Trưởng. Mong rằng “tách trà buổi sáng, và giấc ngủ buổi trưa” của Tr. sẽ tươi tỉnh và bình an. Liên Lạc sẽ đến Monterey Park mỗi năm 4 lần.

### Tr. Đỗ Quốc Tuyến, VA-USA

Đã cho vào danh sách đọc giả Liên Lạc. Mong nhận

được tin.

### **Thông báo chung các Trưởng**

Liên Lạc bộ mới số 56 dự định phát hành vào mùa Hè 2008 nhưng (cũng tại cái nhưn(g) này) thiếu lửa củi cho nên đến mùa Thu mới đến tay độc giả. Mong sự lượng thứ cho người phụ trách. Kể từ nay Liên Lạc chỉ có “One Man Band” vừa làm quản trò, vừa quản lửa cho nên nhìn tới thấy có nhiều dấu đường ghi “Chương ngại phải vượt qua”. Ôi! Sao mà khó thế, mặt thư chưa giải, dấu đường còn đó mà điếm đến chưa biết thế nào. Cũng may nhìn lại trong ba-lô có đủ thực phẩm, giấy, bút, túi cứu thương...nên phải đi tới chớ bỏ cuộc sao được. Không khéo anh Ngựa “Khó Chụ” lại rầy “Răng mà mi lưỡi rứa” thì khổ cho em.

Qua mấy lời “trần tình” bi chừ em xin thông báo trong danh sách cập nhật vào ngày 20 tháng 9 năm 2005 (hai năm rồi đó, có biết bao nhiêu nước chảy qua cầu, bao mùa lá rụng, đổi thay) thì chúng ta có 313 Trưởng có trong sổ sách của Liên Lạc. Em sẽ theo đó gửi báo ra. Em sẽ i-meo lên các diễn đàn HĐ để quý trưởng biết, nếu có thay đổi địa chỉ, nơi ở...vui lòng cho Liên Lạc biết để cập nhật.

Địa chỉ bưu điện: Lê Thanh Bình PO Box 111604, Campbell, CA 95011-1604, USA; i-meo: [baolienlac@yahoo.com](mailto:baolienlac@yahoo.com). Điện thoại và Điện thư 1-408-866-4219. Mong nhận được thông tin.

---

## **Tang lễ Tr. Nguyễn Văn Đích**



Kính thưa Chị Nguyễn Văn Đích và Tang Quyển,  
Kính thưa Quý Trưởng, các Anh Chị Em Hưởng Đạo  
Sinh thân mến,  
Kính thưa tất cả Quý Vị,

Trong niềm thương tiếc, hôm nay chúng tôi tề tựu nơi đây để tiễn đưa một người Anh, một người Trưởng Hưởng Đạo, vừa rời xa chúng tôi sau cơn bạo bệnh, đó là Trưởng Nguyễn Văn Đích, tên rưng là “Ngựa Nồng Nhiệt”.

Trưởng Nguyễn Văn Đích đã gia nhập Phong Trào Hưởng Đạo vào năm 1924 từ khi vừa mới 12 tuổi, ban đầu thì Trưởng Đích sinh hoạt với một đơn vị Hưởng Đạo Pháp sinh hoạt tại trường anh đang theo học. Không bao lâu sau đó, khi anh biết có một thiếu đoàn Hưởng Đạo Việt Nam đầu tiên đang được thành lập, anh rời đoàn Hưởng Đạo Pháp và chuyển qua sinh hoạt với phong trào Hưởng Đạo Việt Nam kể từ đó. Trong suốt gần 50 năm qua tại Việt Nam, anh đã tận hiến đời mình cho Lý Tưởng của Hưởng Đạo. Trưởng Đích đã tham dự các khóa huấn luyện trưởng Hưởng Đạo ngành Thiếu, từ Cơ Bản, đến Dự Bị, rồi từ Bạch Mã đến Bằng Rừng, và sau đó anh đã được trao Bằng Rừng ngành Thiếu vào năm 1960. Khi được biết có khóa huấn luyện Bằng Rừng ngành Kha đầu tiên tại Việt Nam sắp tổ chức, Trưởng Đích đã theo học khóa này vào năm 1966 và được trao Bằng Rừng Kha vào năm 1967. Từ năm 1968, Trưởng Nguyễn Văn Đích được mời làm Trưởng Huấn Luyện cho rất nhiều khóa huấn luyện Trưởng các cấp của ngành Thiếu và ngành Kha, Trưởng Đích đã góp phần đào tạo rất nhiều Trưởng Hưởng Đạo ưu tú cho phong trào. Trưởng Đích đã giữ nhiều chức vụ khác nhau trong phong trào Hưởng Đạo Việt Nam trong gần 5 thập niên trước năm 1975 tại Việt Nam, và chức vụ cuối cùng của anh là Đạo Trưởng đạo Biển Đông.

Sau khi định cư tại Hoa Kỳ vào năm 1979, anh tìm cách liên lạc, giữ chặt mối dây, thăm viếng và hỗ trợ cho các anh chị em Hưởng Đạo Việt Nam khắp nơi tại hải ngoại. Trưởng Đích là một trong những thành viên tiên phong khi Gia Đình Bách Hợp tại nam Cali được thành lập vào năm 1992. Trưởng Đích luôn tham gia vào mọi sinh hoạt của Gia Đình Bách Hợp và các sinh hoạt khác của Hưởng Đạo Việt Nam tại hải ngoại trong suốt 25 năm qua, và đã hết lòng yểm trợ cho việc phát triển sinh hoạt của Hưởng Đạo Việt Nam tại hải ngoại. Những năm tháng gần đây, cho dù đang bị bạo bệnh, bị gấn ống thở vào cổ không nói chuyện được nhưng anh vẫn thiết tha và luôn quan tâm đến mọi sinh hoạt của Hưởng Đạo. Trưởng Đích là một người Trưởng Hưởng Đạo gương mẫu, Anh đã hy sinh và đóng góp rất nhiều cho phong trào Hưởng Đạo Việt Nam trong trên 7 thập niên qua, và cũng đã thể hiện đầy đủ chân tình dành cho tất cả mọi anh chị em trong phong trào, đó là điều mà chúng tôi sẽ luôn trân quý và nhớ mãi.

Trưởng “Ngựa Nồng Nhiệt” Nguyễn Văn Đích đã rời rưng, xa lìa cuộc chơi vĩnh viễn và đã được Chúa gọi về, đây là một mất mát rất lớn lao cho Gia Đình Bách Hợp Nam Cali nói riêng và đại gia đình Hưởng Đạo Việt Nam, nói chung. Chúng tôi đến đây, xin thay mặt cho toàn thể Anh Chị Em Hưởng Đạo khắp nơi, xin thành kính phân ưu cùng tang quyến, và cũng để tiễn chân Anh, đi về nước Chúa.

Nguyện xin Thiên Chúa ban ơn phước cho linh hồn Guise, Trưởng “Ngựa Nồng Nhiệt”, Nguyễn Văn Đích, sớm được hưởng nhan thánh Chúa.



Cổng vào sân tập hợp

## Boulder Creek Scout Reservation

đất hứa của Trại Đuốc Thiêng, HỌp Bạn Thế Giới Hướng Đạo Trưởng Niên Việt Nam

Trại HỌp Bạn Thế Giới Hướng Đạo Trưởng Niên Việt Nam 2008 sẽ được tổ chức tại Boulder Creek Scout Reservation cách San Jose vào khoảng 30 miles từ 12 tới 14 tháng 9, 2008.

Boulder Creek Scout Reservation rộng 300 mẫu rừng cây gỗ đỏ trong dãy núi Santa Cruz trông ra Thái Bình Dương., Boulder Creek Scout Reservation có tất cả các tiện nghi giúp cho các sinh hoạt cắm trại. Boulder Creek Scout Reservation hân hoan tiếp đón các trại sinh vào một khu an toàn đầy thích thú.

Đường lên trại rất dễ dàng, Boulder Creek Scout Reservation nằm ngay trên đường Bear Creek Road. Từ San Jose, có thể sử dụng State Highways 9 và 17. Trại tuy nằm gần kề thế giới văn minh, nhưng cũng cho chúng ta cảm giác yên lành cách biệt với thế giới bên ngoài.

## ĐẤT TRẠI ĐUỐC THIÊNG



Cây cỏ bao phủ che lấp con rạch Bear Creek biên giới của khu trại mà chúng ta có thể nhìn thấy cá salmon, tôm stealhead bơi lội trong rạch.

Rừng cây redwood kết thành những vòm cây trông tựa nóc nhà thờ. Ngoài redwood, các loại cây khác như oak và thông cũng kết thành các mái lều thiên nhiên cho chúng ta bóng mát.

Một nhà hảo tâm đã tặng đất trại này năm 1964, tới năm 1965 bắt đầu được sử dụng cho đi bộ đường mòn (hiking) và sử dụng cho sinh hoạt ban ngày. Với nỗ lực công tác mùa hè năm 1967 của các đơn vị hướng đạo và hàng trăm người thiện nguyện, trại đã được sử dụng cho cắm trại ban đêm.

Boulder Creek Scout Reservation có thể chứa tới 400 trại sinh trong 15 khu vực cắm trại khác nhau. Mỗi khu vực cắm trại đều có nước máy, lò bếp, bàn ăn, và cầu tiêu. Ngay trung tâm trại có nhà bếp được trang bị để nấu ăn, hoặc nướng thịt cho trại sinh ngồi ăn tại các bàn ăn đặt chung quanh dưới bóng mát của các vòm cây redwood. Vòng tròn lửa có ghế ngồi chung quanh theo kiểu amphitheatre. Nhà cầu nguyện ngoài trời có chỗ ngồi cho 100, và phòng hội họp, ban đêm có thể sử dụng để các trưởng cao niên ngủ.

Bản đồ toàn trại, chia thành từng khu, mỗi khu có thể căng 20 tới 30 lều

### BẢN ĐỒ CHỈ DẪN LÊN TRẠI



### Một vài hình ảnh sinh hoạt của Làng Bách Hợp Bắc California.

Khi nhận được vinh dự tổ chức Trại Hợp Bạn Trưởng Niên Toàn Thế Giới do VP/HĐĐTĐN giao phó, Làng Bách Hợp vừa mừng vừa lo. Mừng là có dịp gặp lại các bạn HĐ thuở ấu thơ, lo là vì tuổi hạc vàng không biết đảm đương thế nào. Nhưng đã có máu HĐ thì đã nói là làm, và làm



cho đẹp. Sau khi có nhân sự đảm nhận các vai trò của trại. Anh Trại Trưởng Nguyễn Đình Tuấn liền nhóm họp ngay một buổi họp Làng. Tiếng Mõ làng rộn rã và hơn 30 dân làng đã đáp lời đến họp mặt tại vườn Tu Viện Los Altos vào sáng Chủ Nhật 27/10/07. Sau khi cử hành nghi thức



khai mạc, các dân làng hăng say đóng góp ý kiến, buổi họp rộn rã tiếng cười và sẽ đi Nam CA để tham dự tiệc gây quỹ. Nhìn 3 tấm hình các Tr. khắp nơi có nhận ra ai không? Các TN hãy chuẩn bị để về họp bạn nhé./.





# Kỷ niệm 100 năm Phong Trào Hưởng Đạo

## LM Trần Công Nghị

Hôm nay ngày 1/8/2007 kỷ niệm 100 năm thành lập Phong Trào Hưởng Đạo. Vào lúc 8 giờ sáng hôm nay hàng triệu hưởng đạo sinh nam nữ trên khắp thế giới nâng cao bàn tay 3 ngón hướng lên trời đọc lại 3 lời hứa của Hưởng Đạo để mừng ngày kỷ niệm trọng đại mà một thế kỷ trước đây ông Robert Baden Powell, một viên sĩ quan người Anh quốc đã thổi tiếng tù và “kudu” làm bằng sừng trâu, khai mạc trại Hưởng Đạo đầu tiên tại hải đảo Brownsea nằm cạnh bờ biển gần thành Sorset bên Anh quốc.

Trại huấn luyện Hưởng Đạo đầu tiên này chỉ vỏn vẹn có 20 em trai người Anh quốc vào ngày 1/8/1907 nhưng tới nay đã có 38 triệu Hưởng Đạo Sinh nam nữ trên khắp thế giới, bao gồm 155 quốc gia khác nhau.

Vào ngày kỷ niệm hôm nay một Trại Hẹn Mặt Quốc Tế Jamboree lần thứ 21 cũng được tổ chức tại Anh quốc. Tuy nhiên Phong Trào Hưởng Đạo Thế Giới cũng ra thông báo rằng tất cả các Đoàn Hưởng Đạo tại mỗi địa phương thuộc bất kỳ quốc gia nào trên thế giới vào đúng 8 giờ sáng cũng làm lễ chào quốc kỳ và tuyên lại Lời Hứa Hưởng Đạo: Tôi xin lấy vinh dự hứa rằng cố gắng hết sức :

- 1./ Làm bốn phận đối với Tín Ngưỡng Tâm Linh và Tổ Quốc
- 2./ Giúp đỡ mọi người bất cứ lúc nào
- 3./ Tuân theo Luật Hưởng Đạo.

Nhân đây, chúng tôi xin được tóm gọn về:

## LỊCH SỬ PHONG TRÀO HƯỞNG ĐẠO THẾ GIỚI

Phong trào Hưởng Đạo do ông Robert Smith Stephen Baden Powell sáng lập vào năm 1907. Các Hưởng Đạo Sinh sau này thường gọi thân tình là BiPi (B.P). Baden Powell là người Anh quốc sinh ngày 22 tháng 2 năm 1857 và qua đời ngày 8 tháng 1 năm 1911.

Sau một thời gian phục vụ trong quân ngũ ở Nam Phi và trở về cố hương Anh quốc vào năm 1907, BP nhận thấy giới trẻ Anh quốc đang chao đảo và cần hướng dẫn và ông muốn giúp đỡ các người trẻ này, và đó cũng là nguyên nhân phát sinh Phong Trào Hưởng Đạo. Baden Powell lúc đó tuyên bố: “Các người trẻ đã từng sống với tôi bên vùng thuộc địa, Họ cường tráng và hăng hái bởi vì đời sống của họ vất vả đầy phiêu lưu (ông có ý nói các thiếu sinh thành Ma-phơ-kinh). Ở đây (Anh quốc) nơi tràn đầy ánh sáng văn minh, các thiếu niên cũng cần phải có một đời sống tương tự như các bạn đồng lứa đồng tuổi bên thuộc địa để có trở thành những công dân xứng đáng”.

Cũng vào năm này 1907, ông đích thân điều khiển

hăng hái tham gia Hưởng Đạo. Sự Thành công của B.P. đã gây được một tiếng vang chấn những ở nước nhà mà còn các lân quốc nữa.

Sau đây vài nét chính về sức bành trướng của phong trào Hưởng Đạo Việt Nam:

Năm 1930, ở phố Tô Hiến Thành có đoàn Hưởng Đạo Lê Lợi do trưởng là Trần Văn Khắc lập và Đoàn Hưởng Đạo Sinh Hùng Vương do trưởng Trần Duy Hưng phụ trách. Cùng thời gian này ông Hoàng Đạo Thúy lập Đoàn Vạn Kiếp, một Âu đoàn đầu tiên cho các em mặc đồng phục (áo nâu). Tiếp theo sau những đoàn Hưởng Đạo mới khác xuất hiện ở Hà Nội, Hải Phòng... khởi đầu cho phong trào HĐVN.

Khi Hội Hưởng đạo được thành lập, kỹ sư Nguyễn Lễ được mời làm Hội trưởng và bác sĩ Trần Văn Lai làm phó hội trưởng. BCH họp tại trường Trí tri (Hàng Quạt). Phong trào Hưởng Đạo Việt Nam xin nhập vào Liên đoàn Hưởng đạo Pháp.

Tiếp theo Phong trào Hưởng Đạo đến Trung Phần (có trưởng Võ Thanh Minh);

Sau đó, trưởng Trần Văn Khắc vào Nam Phần và phát triển hưởng đạo ở đây; Trưởng Khắc đã tổ chức thành công trại họp bạn Nam Phần, các đoàn HDS từ Bắc và Trung đều vào tham dự, có các Trưởng Tạ Quang Bửu, Trần Duy Hưng, Mai Liệu, Trần Văn Thao, v.v...

Năm 1937, Ông Raymond Schlemmer (Ủy viên Liên đoàn HĐ Pháp) sang Việt Nam, gặp vua Bảo Đại. Nhà vua cấp 3000 đồng để xây dựng tại núi Bạch Mã (Thừa Thiên - Huế) thành một khu trại trường làm nơi huấn luyện huynh trưởng Hưởng Đạo Việt Nam, giao tráng sinh Bạch Văn Quế phụ trách thành công;

Năm 1939, một số các Trưởng kỳ cựu tham gia Trại Bạch Mã đầu tiên tại Đà Lạt, nhiều thanh niên, sinh viên đến với hưởng đạo. Sau đó ra tờ báo “Tráng sĩ” (cho tráng sinh hưởng đạo);

Năm 1940, họp bạn ở Rừng Sặt - mừng 10 năm phong trào hưởng đạo tại Việt Nam;

Tóm lại, những năm đầu Hưởng Đạo có những hoạt khởi sắc và sôi nổi tại miền Bắc. Tuy số hưởng đạo sinh không nhiều, nhưng có phải ngẫu nhiên không mà tráng đoàn Lam Sơn tại Hà Nội trong những năm 1930 qui tụ rất đông những nhân vật sau này giữ những vai trò trọng yếu trên chính trường miền Bắc cũng như miền Nam. Tráng đoàn Lam Sơn trở thành một tráng đoàn huyền thoại trong lịch sử HĐVN. Chỉ trong vòng 15 năm đầu tiên 1930-1945, phong trào hưởng đạo đã thu hút một số không nhỏ những nhà trí thức đương thời, những nhân vật như Tạ Quang Bửu, Trần Duy Hưng, Lưu Hữu Phước, Mai Liệu, Trần Văn Thao, Tôn Thất Tùng, Đinh Văn Phước, Võ Thành

Minh, Phạm Ngọc Thạch, Trần Văn Tuyên, Phạm Biểu Tâm... Rõ ràng là lý tưởng hướng đạo có một sức lôi cuốn mãnh liệt đối với những thanh niên thao thức vì thời cuộc, nóng lòng vì đất nước. Vào những năm 1930, nền đại học tại Việt Nam còn phôi thai, số trí thức rất hiếm hoi, vậy mà Tráng đoàn Lam Sơn đã qui tụ được những người sinh viên ưu tú, sau này một số xuất thân làm bác sĩ và một số những người lãnh đạo trong chính quyền cả hai phía.

#### 1945-1955: Phân rẽ vì ý thức hệ Quốc Cộng

Khi Việt Minh lên nắm chính quyền tại Hà Nội vào năm 1945, một số trưởng Hướng Đạo ở miền Bắc đã tham gia chính quyền Cộng Sản thời Hồ Chí Minh vào năm 1945 gồm có: ông Nguyễn Hữu Đang, Bộ trưởng Văn hóa Giáo dục, Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, Bộ trưởng Y tế, và Tạ Quang Bửu, Thứ trưởng Quốc phòng. Ngoài ra, Bác sĩ Trần Duy Hưng, một tráng sinh Lam Sơn, được bổ nhiệm Thị trưởng Hà Nội. Năm 1946, thêm một trưởng hướng đạo khác tham gia chính quyền là Luật sư Trần Văn Tuyên, giữ chức vụ Thứ trưởng Ngoại giao.

Ông Nguyễn Hữu Đang đã bị bắt giữ vào năm 1956 trong vụ án Nhân Văn Giai Phẩm, bị xử biệt giam 15 năm tù, sau đó thêm 25 năm quản thúc tại nguyên quán. Ông là một trong những người chủ xướng trong vụ Nhân Văn Giai Phẩm đòi hỏi tự do cho văn nghệ sĩ miền Bắc.

Ông Tạ Quang Bửu, cựu Tổng Ủy viên Hội Hướng Đạo Trung Kỳ, là người thay mặt chính quyền Việt Minh ký tên vào hiệp định Geneva năm 1954. Sau đó, ông giữ chức bộ trưởng Bộ Đại học trong chính quyền Hà Nội. Đầu thập niên 80, ông xin từ chức, về Huế hưu dưỡng rồi tạ thế ở đó.

Năm 1948, luật sư Trần Văn Tuyên ông ủng hộ giải pháp Bảo Đại, và làm tổng trưởng Thông tin trong chính phủ quốc gia đầu tiên ở Sài Gòn. Sau đó, ông tiếp tục hoạt động trong chính trường miền Nam. Năm 1965 làm Phó Thủ tướng chính quyền miền Nam, sau đó làm đại sứ tại Anh quốc. Năm 1975 ông bị Cộng Sản bắt, đưa vào trại cải tạo. Ông mất trong trại giam.

Từ cuối năm 1946, khi chiến tranh Việt-Pháp bùng nổ Hướng Đạo Việt Nam không có hoạt động gì đáng kể.

Trong cuộc chiến, gia đình Hướng Đạo Việt Nam, cũng như phần lớn các gia đình Việt Nam phân tán kẻ bên này, người bên kia.

Trong khi gần như toàn thể Bộ Tổng Ủy viên hội HĐVN thành lập năm 1946 đi theo Trưởng Hoàng Đạo Thúy vào mật khu, một số trưởng tham gia chính quyền Cộng Sản tại Miền Bắc. Trong thời gian kháng chiến, Ông Hoàng Đạo Thúy lựa chọn phục vụ trong hàng ngũ Việt Minh, làm giám đốc Trường Võ bị Trần Quốc Tuấn, mang quân hàm đại tá trong quân đội Cộng Sản Việt Nam.

ra Hội Hướng Đạo Nam Kỳ, trong khi đó Ông Hoàng Đạo Thúy vẫn giữ nhiệm vụ Tổng Ủy viên của Hội Hướng Đạo Bắc Kỳ. Cuộc đời của hai người được xem là những người sáng lập ra phong trào HĐVN là những trưởng hợp tiêu biểu cho những lựa chọn đối nghịch.

Tại Miền Trung và Miền Nam, bên cạnh các trưởng và tráng sinh đã có mặt trong phong trào hướng đạo từ lúc đầu gồm một số khuôn mặt lớn gia nhập phong trào khoảng cuối thập niên 1930 và đứng về phe Quốc Gia và tái thiết Phong Trào Hướng Đạo tại Miền Nam, như các Trưởng: Mai Liệu, Phan Như Ngân, Cung Giũ Nguyên, Trần Điền... và một số trưởng kế tiếp trong thập niên 1950: Trần Văn Thao, Trần Trung Ru, Lê Trường Thọ, Đoàn Văn Thiệp, Nguyễn Trung Thoại, Nghiêm Văn Thạch...

Dù muốn dù không, phong trào Hướng Đạo Việt Nam có những liên hệ mật thiết với những diễn biến của một thời kỳ hết sức sôi động của lịch sử đất nước. Trong những năm đầu thành lập phong trào hướng đạo, khi lý tưởng hướng đạo có một sức quyến rũ rất mạnh đối với những người thao thức trước vận mạng đất nước, bài hát của một tráng sinh Lam Sơn, Lưu Hữu Phước: “Nâng cao lá cờ Hướng Đạo nhuộm oai hùng...” trở thành hành khúc chính thức của Hướng Đạo Việt Nam. Sau đó, chính phủ quốc gia của cựu hoàng Bảo Đại chọn bài Tiếng gọi thanh niên cũng của Lưu Hữu Phước làm bài quốc ca cho chính thể quốc gia; rồi sau này, trong thập niên 1960, cũng chính Lưu Hữu Phước sáng tác bài hát chính thức của Mặt trận Giải phóng Miền Nam. Chỉ một người là tác giả của ba bài hát thật đặc biệt...

Thêm một trở trêu khác của lịch sử: Tại Geneva năm 1954, ngay sau khi quân đội Pháp thất trận tại Điện Biên Phủ, khởi đầu cuộc hội nghị nhằm tiến tới một giải pháp chính trị cho cuộc chiến tại Việt Nam. Một nhân vật quan trọng trong phái đoàn Việt Minh là Tạ Quang Bửu, thứ trưởng Quốc phòng, cũng là cựu Tổng Ủy viên Hướng Đạo. Bên phía đối nghịch, trong phái đoàn Việt Nam quốc gia, hai trưởng hướng đạo khác: Trần Văn Tuyên và Cung Giũ Nguyên. Và ở giữa hai phe, Trưởng Võ Thành Minh cầm lều, thổi sáo bên bờ hồ Leman để phản khán kế hoạch phân chia đất nước. Ông đã được báo chí trong và ngoài nước đặt tên là “người thổi sáo bên bờ hồ Leman”. Các Trưởng Trần Văn Tuyên và Cung Giũ Nguyên đã ra tận lều thăm Trưởng Võ Thành Minh trong tình anh em hướng đạo.

Hiệp định Geneva được ký kết. Đất nước bị phân chia. Trụ sở Hội Hướng Đạo Việt Nam chuyển từ Hà Nội vào Huế rồi Sài Gòn.

1955-1975 Phong Trào Hướng Đạo Việt Nam tại Nam Việt Nam phát triển mạnh mẽ:

Trên phần đất phía Nam, phong trào HĐVN có cơ hội thật sự bước vào giai đoạn phát triển và trưởng thành.

# Bài Ca Hưởng Đạo Trưởng Niên

Nhạc và lời: Nguyễn Đình Tuấn

The musical score is written on ten staves, each with a treble clef and a key signature of one sharp (F#). The time signature is 2/4. The score includes dynamic markings such as *f* (forte) and *mf* (mezzo-forte). The lyrics are written in Vietnamese and are placed below the corresponding musical lines.

*f*  
Hưởng Đạo Trưởng Niên đồng một lòng nắm tay lên đường. Hưởng Đạo Trưởng Niên tung vào đời xông pha không ngừng.  
Hưởng Đạo Trưởng Niên phục vụ non sông. Dẫn dắt lớp người thế hệ sau này.  
Mong một ngày mai, tương lai kia sẽ có một ngày. Con đường ta đi tràn ngập đầy ánh sáng huy hoàng.  
*mf* Thế hệ đàn em đua nhau đi tới. Tiếng ca vang lừng cuộc đời sống vui.  
Nào cùng hò lên câu ca năm nào. Tìm kiếm hết các dấu đường. Cuộc đời ta đi như trò chơi lớn.  
Cùng tìm mục tiêu cố gắng lấy cò. Toàn thắng quyết chí tới cùng. Kỷ niệm in dấu không bao giờ quên.  
*f*  
Hưởng Đạo Trưởng Niên đồng một lòng nắm tay lên đường. Hưởng Đạo Trưởng Niên tung vào đời xông pha không ngừng.  
Hưởng Đạo Trưởng Niên phục vụ non sông. Dẫn dắt lớp người thế hệ sau này.  
Mong một ngày mai, tương lai kia sẽ có một ngày. Con đường ta đi tràn ngập đầy ánh sáng huy hoàng.  
Thế hệ đàn em đua nhau đi tới. Tiếng ca vang lừng cuộc đời sống vui.



TRẠI HỢP BẠN THẾ GIỚI HƯỚNG ĐẠO TRƯỞNG NIÊN VIỆT NAM  
THÔNG BÁO SỐ 1

Theo đề nghị của Văn Phòng Hướng Đạo Trưởng Niên và sự chấp thuận của Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam, Trại Hợp Bạn Thế Giới Hướng Đạo Trưởng Niên Việt Nam 2008 sẽ được tổ chức tại miền Bắc California vào tháng 9, 2008 theo chi tiết sau:

**TÊN TRẠI:** Đuốc Thiêng 2008

**ĐỊA ĐIỂM:** Boulder Creek Scout Reservation  
250 Scout Ranch Road  
Boulder Creek, California 95006

Địa điểm này cách San Jose 30 miles và lái xe mất 45 phút vì có một khúc đường núi 12 miles (Bear Creek Road). Xin coi bài nói về đất trại.

**THỜI GIAN:** Từ ngày Thứ Sáu, 12 tới Chủ Nhật 14 tháng 9, 2008.

**MỤC ĐÍCH:** Trại hợp bạn dành cho thành viên Hướng Đạo Trưởng Niên Việt Nam trên toàn thế giới đã từng sinh hoạt Hướng Đạo, phụ huynh của Hướng Đạo Sinh và thân hữu để tạo điều kiện gặp gỡ, giữ chặt mối dây liên lạc, và góp phần bảo tồn và phát huy văn hóa Việt Nam.

**LIÊN LẠC:** Xin liên lạc bằng điện thoại, hoặc e-mail:

Nguyễn Trung Hòa, Trưởng Khối Quảng Bá, ĐT: (408) 250-8776 onghoa@yahoo.com.

Nguyễn Đình Tuấn, Trại Trưởng, ĐT: (408) 677-8980 nguyendtuan33@hotmail.com

hoặc vào website [www.duocthieng.com](http://www.duocthieng.com).

Mọi liên lạc, đóng góp ý kiến, yểm trợ, mẫu đơn, v.v. xin gửi về Trưởng Khối Hành Chánh, địa chỉ: Lê Văn Tinh, 6033 Crystal Ridge Ct, Oakland, CA 94605.

Xin mời tất cả các trưởng và các HDS đã từng sinh hoạt trong phong trào HĐVN hiện đang có mặt tại hải ngoại, và các thân hữu ghi danh tham dự.

Nguyễn Đình Tuấn, Trại Trưởng

**Hướng Đạo Việt Nam đuốc thiêng soi đường ...**