



LIÊN LẠC

Tiếng nói của Hướng Đạo Trưởng Niên



*Trưởng Nguyễn Đình Thư, tên rừng Báo Bướng.
Cựu Ủy Viên Ngoại Giao, Hướng Đạo Việt Nam
Một đời tận hiến cho phong trào HĐVN, vừa là rừng*

**TƯỜNG NIỆM
TRƯỞNG NGUYỄN ĐÌNH THƯ**

Bản Tin Liên Lạc
Tiếng Nói của
Hướng Đạo Trưởng Niên
Việt Nam

Ban Cố Vấn
Mai Liệu
Tôn Thất Hy
Vinh Đào
Nguyễn Văn Thuật

Tiền nhiệm
Nguyễn Trung Thoại
(1985-2005)

Chủ nhiệm
Nguyễn Đình Tuấn
Chủ bút
Lê Thanh Bình
Ban Biên Tập
Tôn Thất Hy
Vinh Đào
Trần Anh Tuấn

Ban Yểm Trợ Tài Chánh
Lê Văn Tĩnh
Bernard Nguyen
Ban Phát Hành
Bùi Công Thắng
Tăng thị Linh

Liên Lạc phát hành mỗi năm 4 số
XUÂN, HẠ, THU, ĐÔNG

Bài vở xin gửi về
Lê Thanh Bình
PO Box 111604

Campbell, CA 95011-1604
USA

ĐT: (408) 459-0315

FAX: (408) 866-4219

Email: baolienlac@yahoo.com

Yểm trợ và thư từ xin gửi về:
Báo Liên Lạc
71 Golden Rain Dr
San Jose, CA 95111

Hình bì
Trưởng Nguyễn Đình Thư

Lá thư Mùa Xuân

Kính thưa quý Trưởng

Kính thưa quý độc giả

Liên Lạc số 63 bắt đầu cho mùa Xuân 2010, Ban Cố Vấn và Ban Biên Tập xin gửi chào năm mới, và Xuân mới đến tất cả mọi nhà và mọi người.

Theo sự tuần hoàn đất trời, mùa Xuân bắt đầu cho một năm, thông lệ của xã hội mùa Xuân bắt đầu cho một sự đổi mới, năm mới. Và những cái mới đều bắt nguồn từ cái cũ, như hoa đâm bông, lộc non nhú mầm, cỏ cây thay lá mới...đều bắt đầu từ những thân cành gốc rễ của cây cũ, thân cũ. Báo Liên Lạc cũng chung theo thông lệ đó. Những số báo gần đây, có những điều mới, cái mới đầu tiên của số này là BBT và nhân sự có thêm nhiều Trưởng, việc thực hiện tờ báo có chia phân rõ rệt. Đó là điều may, và hy vọng Liên Lạc sẽ tiếp tục được con đường của các Trưởng tiền nhiệm như Trưởng Nguyễn Văn Ba, Trưởng Trần Văn Thao, Trưởng Phan Như Ngân, Trưởng Nguyễn Trung Thoại...v.v. đã đề ra.

Liên Lạc là tiếng nói của Trưởng Niên theo tiếng gọi của Tinh Thần BiPi, là phục vụ và giữ lửa, là giữ chặt mỗi dây cho Phong Trào HD nói chung và cho HDVN nói riêng. Cũng bắt đầu từ số này LL sẽ đưa lên những Khuôn Mặt Lớn, những huynh trưởng đi trước xây dựng nên HDVN, xây dựng tờ Liên Lạc, với mục đích "Gìn Vàng Giữ Ngọc" cho các thế hệ đi sau biết chúng ta là ai và từ đâu đến, là Uống Nước Nhớ Nguồn; chuyên mục này do Trưởng cố vấn Tôn Thất Hy đảm nhận. Mong rằng chuyên mục này sẽ nói được và nói hết những công ơn của các bậc tiền bối HDVN. Và thưa quý Trưởng, quý độc giả, ngày còn sinh tiền, Trưởng Nguyễn Trung Thoại có (đôi khi) ca bài ca con cá nó sống nhờ nước...bài ca đó được bạch hóa ra là Gom Cùi Lừa đốt chung...đốt to cho bùng lên sáng sáng lên...anh em chúng ta mau cùng nhau đến... không thời các anh đang chờ ta." Bài ca đó nhắm đánh động tâm lòng của quý Trưởng và độc giả góp cùi lừa để giữ cho Liên Lạc sống còn và hoàn thành trách nhiệm được giao. Từ ngày được giao cho trách nhiệm giữ Liên Lạc, BBT cũng có đôi khi ca bài ca này nhưng chưa đủ to, đủ lớn đến mọi người, ca còn yếu ớt quá đến nỗi Trưởng Tùng MD nói nhỏ "Gấu Lý Sự" mà không biết nói hay sao...phải ca lên mọi người mới nghe..." Dạ em có ca đây Trưởng ơi...bài ca nó như sau: Hiện nay LL có hơn 300 độc giả khắp nơi, mỗi số LL in ra, tổng cộng tiền in ấn, tiền bưu phí gửi đi thì chi phí khoảng \$1,300.00 USD hoặc hơn. Tính một con số đơn giản là mỗi độc giả LL phải có phí tiền khoảng \$20.00 USD cho 1 năm. Chỉ nhìn số tiền bưu phí trên phong bì thì quý Trưởng biết sự chi tiêu. như vậy, Mỗi số báo, ở trang cuối, BBT đều báo cáo đầy đủ. Đó là điều mà những người chủ trương tờ báo phải lo lắng.

Nói thật mà nghe, làm thế nào mà anh Thoại giữ được tờ Liên Lạc hơn 10 năm liền. Phải cho anh một tiếng A! thật lớn.

Kể từ TT9, anh Nguyễn đình Tuấn đã tình nguyện đứng mũi chịu sào, và các trưởng khác cũng góp một tay để cho tờ Liên Lạc sống vững. Cũng từ số 62, mặt sau của tờ báo có thêm ân nhân bảo trợ, đó cũng chỉ là giai đoạn chẳng phải kể sách lâu dài. Đây là những lời thật muốn gửi đến quý Trưởng và quý độc giả. Liên Lạc trường tồn do quý Trưởng và quý độc giả khắp nơi.

Nhiệm vụ của Liên Lạc là trao đổi những kỷ niệm, truyền đạt những kinh nghiệm và kiến thức của Trưởng Niên, BBT có chuyên đề về Trưởng Niên, những huynh trưởng cao niên của phong trào. Đề tờ báo được phong phú, bài vở trao đổi của những trưởng cao niên là điều cần thiết, BBT rất mong muốn những bài viết của các Trưởng khắp nơi, đặc biệt mỗi số LL sẽ có những chúc mừng, chúc thọ đến quý Trưởng xin quý Trưởng gửi về cho LL những hình ảnh mới nhất của mỗi người với đồng phục hướng đạo, và những dòng tiểu sử của mỗi trưởng. Liên Lạc sẽ là thư viện, là nơi tồn trữ những di ảnh, bài viết, tiểu sử và trong tương lai sẽ phát hành một kỷ yếu về Phong Trào Hướng Đạo Việt Nam từ ngày thành lập đến nay. Rất mong quý trưởng khắp nơi hưởng ứng.

Đề giúp cho những trưởng muốn góp bài nhưng có trở ngại về việc sử dụng computer, hoặc vì sức khỏe không thể ngồi lâu viết bài, xin liên lạc với BBT hoặc Ban Yểm Trợ để có phương kế đăng bài của quý trưởng,

Trên đây là những tâm tình, những suy tư và ước muốn đóng góp cho HDVN với các thế hệ nối tiếp về một kho tàng có giá trị, rất mong quý Trưởng hưởng ứng.

Cuối cùng là những lời chúc bình an, xin được gửi đến quý Trưởng và gia đình.

Ban Biên Tập

Chủ bút

Lê Thanh Bình, RS

Gấu Lý Sự



Trưởng, người là ai?



Có một dịp nào đó, quý vị thấy một nhóm các em nhỏ thanh thiếu niên nam cũng như nữ, đồng phục chỉnh tề ở góc đường mời gọi rửa xe gây quỹ cứu trợ hay từng đoàn những em này thực hiện những công tác phục vụ cộng đồng như làm sạch thành phố, trồng cây bên đường, v.v đó là các Hướng Đạo Sinh của phong trào Hướng Đạo. Bên cạnh các em, quý vị cũng sẽ thấy một số anh chị tuổi trên dưới 40, 50 cũng mặc những bộ đồng phục, đi bên cạnh các em để điều động và trông chừng. Đó là các Trưởng Hướng Đạo. Vậy thì Trưởng là những ai? Sao mà “rảnh” mà ồm ồm chuyện “ăn cơm nhà vác ngà voi” như vậy? Có nhiều ẩn khúc về họ lắm thí dụ như “Họ được lãnh lương từ trên Hội Hướng Đạo Hoa Kỳ” “Được nhiều quyền lợi. Ngồi mát ăn bát vàng” Có khả năng “cấp phát” và “ban” cho các em Đẳng Thứ Đại Bàng, Giải Thưởng Vàng, v.v. Nhận thấy từ trước đến nay, vẫn chưa thấy có bài viết nào có thể giúp quý vị hiểu rõ thêm về các Trưởng, nay tôi xin được mạn phép trình bày một phần nhỏ ở đây và mong rằng sẽ được nhiều bậc đàn anh, đàn chị đi trước chỉ bảo thêm.

Theo định nghĩa của Wikipedia thì “A Scout Leader generally refers to the trained adult leader of a Scout unit” nghĩa là “Trưởng Hướng Đạo nói chung là những người trưởng thành (lớn) đã được đào tạo và huấn luyện để dẫn dắt một đơn vị Hướng Đạo” ngắn gọn, chỉ có thế!

Ồi chào, sao nghe thật đơn giản. Tuy nhiên để thiết thực hơn, tôi xin được trích ra từ một trang nhà (<http://www.ayrshire1st6th.btinternet.co.uk/whatis.htm>) với lời tâm sự của một Trưởng người Anh trong phần “What is a Scout Leader?” (Trưởng, người là ai?) như sau:

- We are not experts. We're your next door neighbors. We're not perfect, we are just parents like you. *(Chúng tôi không phải là chuyên nghiệp, chúng tôi chính là người hàng xóm của quý vị. Chúng tôi không hoàn hảo đâu. Chúng tôi chỉ là những phụ huynh như quý vị mà thôi.)*
- We don't have anymore spare time or energy than you do, we all work full time and juggle our families and our schedules and try to keep it all together as best we can. *(Chúng tôi không có nhiều thời giờ dư giả và năng lực hơn quý vị đâu. Chúng tôi đều đi làm toàn thời gian và cố gắng hết sức thu xếp chuyện gia đình và chương trình để sinh hoạt.)*
- The only difference between us is that we believe in what Boy Scouting has to offer. So much so, that we contribute our time, our miles, and our talents to help our sons and your sons grow in Scouting. *(Sự khác nhau duy nhất giữa chúng ta là chúng tôi tin tưởng những gì mà phong trào Hướng Đạo sẽ đem đến. Tin đến độ chúng tôi đóng góp thời giờ, công sức, và khả năng của mình nhằm giúp đỡ con em của chúng tôi cũng như con em quý vị cùng lớn lên với Hướng Đạo.)*
- We complete authorization forms, budgets, and registrations, and fill our homes with boxes of paperwork that you will never see. *(Chúng tôi hoàn tất cả đồng giấy tờ, ghi danh, giấy cho phép, ngân sách, thông báo, dây từng thùng ở nhà mà chắc quý vị chưa bao giờ nhìn thấy)*
- We are required to take 13-20 hours of training the first year, as well as attend Roundtable meetings every month, so that we can meet our greatest challenge- providing a variety of programs which meet the needs and interests of very individual boys. *(Chúng tôi bị yêu cầu phải học từ 13 đến 30 tiếng huấn luyện trong năm đầu tiên và phải tham dự các cuộc họp Bàn Tròn hàng tháng để chúng tôi có thể đáp ứng được các thử thách lớn lao – cung ứng những chương trình khác nhau phù hợp theo nhu cầu của mỗi đoàn sinh)*

- We try to involve parents who want us to understand that they don't have the time to drive on outings or help at meetings. We rejoice at the generosity of others. *(Chúng tôi cố gắng mời gọi một số phụ huynh tham gia, đó là những người muốn chúng tôi hiểu rằng họ không có thời giờ với đoàn, và không muốn đóng góp công sức trong các cuộc họp. Chúng tôi cũng rất vui vì sự đóng góp công sức của một số phụ huynh khác.)*
- So many evenings we spend on the phone, seeking advice and support from other leaders when disappointments or problems occur. "How do I keep my boy's attention?" "What are your ideas for the ceremony?" "How do you work with boys in three different grades?" *(Nhiều đêm, chúng tôi gọi phone đến các Trưởng khác xin các lời cố vấn khi có vấn đề không vui xảy ra với đoàn. "Làm thế nào để các em chú ý?" "Có ý kiến gì về buổi lễ sắp tới?" "Làm thế nào để hòa đồng với các em học khác lớp?")*
- Our dining tables are covered with bits of rope, menus, tour permits, and merit badge cards for each and every boy in the troop. A couple of them won't show up, and don't think to call and let us know. Sometimes we feel unappreciated. *(Trên bàn ăn của chúng tôi đầy rẫy các giấy phép, đơn xin lấy chuyên hiệu, thực đơn, dây nẹp của các em. Có nhiều em không thèm tới và cũng không gọi điện thoại để xin phép vắng mặt. Đôi khi, chúng tôi cảm thấy các em vô ơn.)*
- Yet, these boys can fill us with pride at their determination and accomplishments. Their smiles light up a room; and when they say "Thank You" it makes it all worth it. *(Tuy nhiên cũng có em cho chúng tôi sự hãnh diện khi các em đạt được những thành quả khích lệ lớn lao. Nhìn các nụ cười trong sáng của các em và khi được nghe các em nói "Cám ơn Trưởng!" Điều này cũng đủ cho chúng tôi thấy công sức bỏ ra rất xứng đáng.)*
- We help these boys build relationships. Some struggle more than others. Trustworthy, loyal, helpful, friendly... is encouraged by the Scout Oath and Law. And sometimes we too must learn these lessons over and over again with the boys. But we are willing to keep learning. *(Chúng tôi giúp các em xây dựng các mối liên hệ tốt đẹp. Có em gặp trở ngại hơn các em khác. Danh dự, Trung thành, Giúp ích, Thân thiện, v.v. được khuyến khích bởi Luật và Lời Hứa Hướng Đạo. Và đôi khi, chúng*

tôi cũng phải học lại các bài học này cùng với các em. Tuy vậy, chúng tôi rất vui để cùng học.)

- We are, after all, only mentors...role models... leaders. Volunteers who have taken an oath to give these boys, your boys, the most precious gift we have to offer- the gift of time. *(Nói tóm lại, chúng tôi chỉ là những người dẫn dắt, .. . kiểu mẫu, .. . một Trưởng. Những người tình nguyện đã hứa tặng đến các đoàn sinh, con em của quý vị một món quà quý báu nhất mà chúng tôi có thể làm được -đó là khoản thời gian niên thiếu của các em.)*

Những lời tâm tình trên của một người Trưởng người Anh hy vọng tất cả quý vị có thể hình dung được công việc và chức năng của người Trưởng Hướng Đạo. Tôi cũng xin được bổ túc thêm một vài chi tiết:

Trước tiên xin minh xác là các Trưởng hoàn toàn là các tình nguyện viên của phong trào Hướng Đạo. Các Trưởng đến với Đoàn vì sự nhiệt huyết yêu thương và tin tưởng vào phong trào sẽ giáo dục các thanh thiếu niên nam nữ trở thành các công dân hữu ích cho đất nước, xã hội, con em ngoan ngoãn trong gia đình, và đồng thời là một môi trường sinh hoạt, vui chơi lành mạnh cho các em. Đây là công việc hoàn toàn tình nguyện. Các Trưởng không hề được trả lương từ bất kỳ nơi nào. Mà đôi khi còn tốn tiền của, thời gian các Trưởng cho các chuyện Hướng Đạo như tiền học cho các khóa huấn luyện, hay tiền xăng cho xe chạy đất trại, v.v. hay những chi tiêu nhỏ nhặt cho đoàn. Chỉ có một số nhân viên cao cấp của Hội Hướng Đạo như Châu Trưởng (Scout Council Executive), Đạo Trưởng (District Executive) và một vài nhân viên làm việc toàn thời gian trên Hội (employee) để điều hành Hội Hướng Đạo là có lãnh lương nên còn được gọi là Scout Professional. Ngân quỹ của Đoàn được dùng để chi tiêu cho các sinh hoạt chung mà người thụ hưởng chính là tất cả các đoàn sinh.

Làm Trưởng đã không có bất kỳ quyền lợi gì, mặc khác còn mang trên vai thêm rất nhiều trách nhiệm đối với các em. Có ai thấu hiểu nỗi khi trông coi vài chục em nhỏ, ham chơi, năng động, tìm tòi, khám phá mà mỗi em có một cá tính khác nhau, không em nào giống em nào- trong các sinh hoạt đã tạo nên nhiều áp lực với các Trưởng. Đối với các Trưởng sự an toàn của các em là mối quan tâm hàng đầu. Trong các kỳ trại, sinh hoạt, vui chơi hay đi thám du, các Trưởng thường xuyên liên tục nhắc nhở các em phải mang theo nón, gậy và bình nước để tránh khỏi bị say nắng, thiếu nước, cảm mạo, ung thư da vì các tia cực tím, v.v. có thể gây nguy hiểm đến tính mạng hay đau ốm khiến cho các em trở ngại việc học hành. Chiếc nón là vật hết sức quan

trọng giúp các em khỏi bị nóng đầu và say nắng, vậy mà nhiều em không muốn mang viện có đội nón sẽ làm cho hư mái tóc mới chải và trông quê. Áo thun màu tươi sáng của đoàn các Trường bắt các em mặc mục đích dùng để dễ nhận diện đoàn sinh của đoàn nơi chốn đông người. Lỡ có chuyện gì thì người ngoài biết là người của đoàn để liên lạc, thông tin và nhất là giúp các Trường dễ quan sát biết các em đang ở đâu làm gì để trông chừng. Có biết đâu các Trường làm như thế vì quan tâm đến sự an toàn của các em mà thôi. Có phụ huynh nói với các Trường rằng “*việc gì mà mấy Trường phải bắt các em đội nón, mặc áo như vậy hoài để cho chúng và cha mẹ chúng ghét ! Cứ để cho vài em bị heat stroke vài lần rồi sẽ tôn !*” Nhưng lương tâm của các Trường đâu cho phép làm như vậy được. Các em, nhỏ người non dại, đáng thương hơn đáng trách, cần phải kiên trì khuyên bảo. Hy vọng sau này từ từ khi các em lớn lên, các em sẽ hiểu ra. Mỗi đêm, nơi rừng sâu, khí trời xuống thật lạnh, trong khi tất cả đều ngủ say sưa trong lều sau một ngày vui chơi; đâu đây nhiều tiếng ngáy ngủ vang lên đều đặn nhịp nhàng như tiếng ve sàu trong buổi trưa hè, giữa khuya, các Trường phải thức dậy, mang theo gậy, đèn pin, còi để đi tuần một vòng chung quanh trại kiểm tra coi có chú gấu rừng nào mò xuống trại kiếm ăn hay không ? Có chuyện gì bất thường hay không ? Lo nhất là các kỳ đi chơi nơi biển, sông, hồ, các Trường phải liên tục trông chừng và đếm coi có em nào chẳng may bị nước cuốn, vọt bè hay thất lạc. “*Một ngàn trại sông sè, không ai biết, một kỳ trại có vấn đề là cả thế giới đều hay*” Khi đi trại, chỉ nhìn vào sức nặng của các chiếc xe là biết xe nào của các Trường vì xe của các Trường là chở nhiều đồ nhất. Khi ăn, các em nhỏ được ăn trước, kế đến là các em thiếu và thanh, kế tiếp là phụ huynh. Cuối cùng là các Trường. Chẳng may hôm nào các em chơi dữ quá ăn uống vượt mức thì khi đến phiên các Trường thì chẳng còn gì ! Có khi kỳ trại đã kết thúc, mọi người đều đã về từ lâu, nhưng còn có một vài em mà cha mẹ chưa lên đón kịp, vì trách nhiệm các Trường phải ở lại với các em này thêm vài tiếng đồng hồ nữa vì không thể để các em ở lại một mình được. Khi đứng chào cờ, các Trường đều phải đứng nắng như các em. Làm gì có chuyện ngồi mát ăn bát vàng. Trong khi tất cả mọi người đều vui chơi thì các Trường là phải trông chừng, theo sát và cầu sao cho mọi chuyện đều suông sè, đừng có chuyện gì xảy ra, đâu còn có thời giờ enjoy ! Thảo nào hầu hết các Trường ai ai cũng đều mang bệnh cao huyết áp.

Trong Hướng Đạo, bên nam đẳng thứ cao nhất mà các em có thể đạt là Đẳng Thứ Đại Bàng (Eagle Scout); còn bên nữ là Giải thưởng Vàng (Gold Award). Có nhiều người cứ lầm tưởng rằng các Trường có quyền “ban phát” cho các em các đẳng thứ này. Đó là điều lầm lẫn rất tai hại. Các Trường không có quyền này mà tất cả đều do các em tự đạt được bằng ý chí, quyết tâm, và học hỏi; và nhất là sự hỗ trợ không mệt mỏi của gia đình. Như thế các em mới trân quý những gì mình đạt được. Các Trường chỉ theo dõi, hướng

dẫn và điều chỉnh khi cần. Các Trường cũng không phải là “saleman” của Hội Hướng Đạo được chia tiền huê hồng khi đoàn có em nhận được các đẳng thứ trên ! Phần lớn, các Trường chỉ gặp các em có vài ba tiếng một tuần. Giống như học đường, ở nhà, cha mẹ phải tiếp tay với các Trường để giúp các em học hỏi và thăng tiến. Quý vị phụ huynh có biết, nhiều em rất vui và mong sự hiện diện của cha mẹ chứng kiến khi các em nhận được thành quả đạt được ở dưới cờ ! Khi thấy các em hồn nhiên, vui đùa, ngoan ngoãn cố gắng và đặc biệt là cảm nhận được sự thay đổi và trưởng thành của các em làm các Trường an ủi rất nhiều. Nhất là khi các em đạt được các giải thưởng cao quý. Các em có biết không, đằng sau sân khấu nơi mà các em đang đứng nhận lãnh phần thưởng, những nụ cười, những niềm vui, niềm hạnh phúc nhỏ nhỏ đang dâng trào trong lòng các Trường đó. Các Trường rất vui vì đa số phụ huynh rất sốt sắng đóng góp công sức với đoàn khi cần. Mỗi liên hệ giữa Ban Huynh Trường và Ban Phụ Huynh càng nhịp nhàng thì đoàn càng tiến bước.

Trong các Trường, ai ai cũng đều có gia đình, có công ăn việc làm như mọi người. Đã vậy, còn phải cư mang thêm công việc của đoàn mà nhiều người thường gọi đùa là second job. Nào giấy tờ ghi danh, giấy sức khỏe, giấy phép, chuyên hiệu, ngân sách, soạn chương trình, bài giảng, tìm kiếm trò chơi mới lạ, săn tìm giữ chỗ đất trại mới, dự án, huấn luyện, gây quỹ, thông báo, mua vật dụng, chuyên chở, lưu trữ đồ đạc, họp hành liên miên vân vân và vân vân, trăm đủ thứ chuyện trên đời ai ơi có hiểu. Mỗi khi có em làm dự án phục vụ cộng đồng, các Trường phải hy sinh ngày nghỉ phép tại sở làm để hiện diện. Nghề Trường đòi hỏi phải tiếp tục trau dồi, cập nhật thường xuyên; phải tham gia các khóa tu nghiệp từ trên Hội hay các Trại huấn luyện. Có khi vài ba ngày, có khi cả tuần, họ dám để vợ con ở nhà để tham dự. Dù mệt, dù bận rộn, điều quan trọng ở đây là các Trường một khi đã dẫn thân, không quản ngại khó khăn, cùng đoàn kết làm việc vui vẻ với nhau trong tinh thần như một đại gia đình. Có ai đó đùa vui gọi điều này là các Trường đều bị nhiễm vi trùng Hướng Đạo vô máu rồi.

Người Trường là như vậy đó, các Trường không cầu mong ai nhớ và trả ơn. Dẫn thân vì phong trào, vì niềm tin, vì lòng nhiệt huyết, vì thế hệ mai sau. Niềm ai ủi lớn lao nhất cho các Trường có lẽ chỉ mong rằng vài chục năm sau, các em khôn lớn nên người, quay về phục vụ đoàn thay thế các Trường để tiếp tục dẫn dắt các thế hệ sau, duy trì và phát triển phong trào ngày thêm lớn mạnh. Hoặc ở đâu đó, tình cờ gặp lại, các em chỉ cần nói câu “Chào Trường !” bắt tay trái. Hay khi có Trường nhắm mắt xuôi tay lìa bỏ rừng xanh, ngừng cuộc chơi, một vài em đến tiễn đưa lần cuối, chào ba ngón của Hướng Đạo, cùng hát bản Nguồn Thật: “*Anh em chúng ta chung một đường lên ...*” -như thế là quá đủ.

Nguyễn Trí Tue (Liên Đoàn Hoa Lư)

CÂU CHUYỆN

“UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN”

Tôn Thất Hy

Câu chuyện xảy ra tại một tỉnh miền Trung Việt Nam vào một buổi sáng chủ nhật đẹp trời, có mây lành gió nhẹ, trong những năm đất nước thanh bình.

Một Toán Tráng sinh hăng hái lên đường đi thám du. Anh Toán trưởng muốn đưa các toán sinh đến tham quan và khảo sát hoàn cảnh tại một vùng sơn cước để tìm hiểu về cách đốt rừng phá rẫy và nuôi ong lấy mật của đồng bào sắc tộc thiểu số tại đây.

Sau 5 cây số đường trường bằng xe đạp, mọi người gửi xe tại một nhà quen, rồi xuống đò sang sông, tìm đường đi bộ vào buồng Thượng. Nếu tính theo đường chim bay, từ bên đò đến địa điểm khảo sát chỉ khoảng vài ba cây số, nhưng trên thực tế, lộ trình xa quá gấp đôi. Toán Tráng sinh phải đi theo một con đường mòn gập ghềnh quanh co trên sườn núi, rồi sau đó lại phải băng qua những ngọn đồi tranh khá cao mới tới địa điểm khảo sát đã được dự trù.

Đi được hai phần ba chặng đường, mọi người đều thấm mệt. Nắng hè nóng như thiêu đốt, ai nấy mình mẩy ướt đầm cả mồ hôi, phải cởi áo sơ mi đem hong sau ba lô cho mau ráo. Vài anh đã bắt đầu vứt đi những món đồ không cần thiết cho nhẹ bớt đôi vai. Mấy bình nước lọc, mấy lon coca cola và một số chanh quả mang theo, đã được các toán sinh chia nhau dùng hết. Trong lúc tưởng chừng như sắp chết khát đến nơi, thì may quá, dưới chân đồi phía trước, có một con suối nhỏ nước trong vắt, đang róc rách chảy ngang qua. Không ai bảo ai, mọi người đều chạy ào tới, tháo ba lô, úp mặt xuống dòng suối để hớp từng ngụm nước mát lạnh vào lòng cho đã khát. Uống xong, còn lấy bi đống vạc đây nước mang theo. Có anh đưa tay vốc nước rửa mặt, anh khác cởi trần lấy khăn nhúng nước lau khắp thân mình. Vài anh tinh nghịch, tuốt giày nhảy xuống rửa chân, kỳ cọ cho hết những vết cát, những vẩy ghê, rồi cao hứng tạt nước đuổi bắt nhau, làm cho con suối trong mát kia, trong khoảnh khắc bỗng trở nên đục ngầu dơ dáy.

Xế trưa hôm đó, Toán Tráng sinh đến địa điểm công tác. Theo kế hoạch đã vạch sẵn, anh em lấy thức ăn nhẹ ra dùng rồi chia thành hai nhóm, một đi khảo sát nơi nuôi ong lấy mật, một đi tìm hiểu cách đốt rừng lập ấp và sưu tầm thổ sản địa phương. Sau khi hoàn tất công tác, hai nhóm họp chung để kiểm điểm tại chỗ, rồi lên đường trở về.

Lúc ban sáng xuất phát hăng hái bao nhiêu, thì giờ đây lại uể oải bấy nhiêu. Lâu lâu mới thực tập đi núi, chưa quen với những con đường đầy gai góc sỏi đá, anh nào anh nấy đều cảm thấy chân cẳng rã rời bước đi không vững. Ánh nắng mặt trời còn gay gắt gấp mấy lần buổi sáng, nước uống dự trữ đã hết sạch sành sanh. Trên đường trở về, Toán Tráng

sinh gặp lại con suối nhỏ dưới chân đồi tranh lúc ban sáng. Ai nấy mừng rỡ định chạy lại vục mặt xuống dòng nước ngọt ngào kia để uống cho đã khát, nhưng lạ lùng thay! Hình như có một mảnh lục vô hình nào đó ngăn cản, tất cả đều đứng khựng lại vì cảm thấy ngại ngùng e thẹn. Họ tự hỏi: Phải chi hồi sáng mình chỉ uống nước cho qua cơn khát, đừng rửa chân, rửa ghê, và làm như bản con suối thì hay biết mấy! Nhưng đã trót lỡ dại rồi, giờ đây còn mặt mũi nào vục đầu xuống để uống! □i dòng nước chính mình đã làm cho ô uế đó! Toán Tráng sinh tháo ba lô ra khỏi vai, cùng ngồi bệt xuống bãi cỏ, mắt đăm chiêu nhìn dòng nước và hồi tiếc về những hành động sai trái nông cạn của mình.

Các Bạn thân mến,

Chúng ta có thể ví, Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam hiện nay với con suối nhỏ dưới chân ngọn đồi kia vậy. Đây là điểm tựa của toàn thể đoàn viên Hướng Đạo Sinh Việt Nam tại hải ngoại, nơi các Trường và HDS buộc lòng phải rời bỏ quê hương ra đi lánh nạn Cộng Sản, đã cùng tự nguyện kết hợp nhau lại để xây dựng phong trào, đem nguồn vui Hướng Đạo đến cho giới trẻ Việt Nam, giúp các em giữ gìn và phát huy văn hóa truyền thống dân tộc, bảo vệ những di sản tốt đẹp của giống nòi và của phong trào, biết hội nhập với cộng đồng địa phương để thăng tiến và giúp ích tha nhân nhưng không mất gốc.

Hội Đồng Trung Ương HĐVN hiện nay không phải là một tổ chức được đặt ra để ăn trên ngồi trốc, nhằm phục vụ quyền lợi cho một thiểu số huynh trưởng hay với một ý đồ chính trị nào đó, mà chỉ là một cơ quan lãnh đạo do các đơn vị Hướng Đạo bầu ra để phối hợp hoạt động và thay mặt ACE trước Tổ chức Hướng Đạo Thế Giới và các hội Hướng Đạo bản địa.

Nhờ có cơ quan này, dù định cư bất cứ ở đâu, chúng ta vẫn có những đơn vị Hướng Đạo Việt Nam được mang tên các danh anh hùng liệt sĩ, hay địa danh lịch sử nước nhà, như Ấu đoàn Lê Lợi, Thiếu đoàn Chi Lăng, Thanh đoàn Quang Trung, Tráng đoàn Đống Đa, Liên đoàn Trần Hưng Đạo v.v...chứ không phải là những con số như các đơn vị Hướng Đạo tại địa phương. Chúng ta vẫn có thể thành lập hệ thống Liên đoàn như lúc còn ở trong nước và có thể tổ chức Trại Hợp Bạn “**Thăng Tiến**” tại Hoa Kỳ, Pháp, Úc, Canada, hay bất cứ tại một quốc gia tự do nào khác nếu nơi đó có sự hiện diện của HDS Việt Nam, và còn bao nhiêu sinh hoạt thích thú khác nữa, nhằm mục đích giúp ích tha nhân, bảo tồn văn hóa truyền thống dân tộc, và xây dựng tình huynh đệ Hướng Đạo nơi chốn quê người.

Hiệp chúng quốc Hoa Kỳ là một quốc gia đa chủng, có rất nhiều sắc dân khác nhau. Hội Hướng Đạo BSA có rất

nhiều đơn vị thuần chủng như Trung Hoa, Mễ Tây Cơ, Triều Tiên, Nhật Bản, v.v...nhưng các đơn vị đó đều không được hưởng những điều kiện đặc biệt như Hướng Đạo Việt Nam chúng ta hiện nay. Phải chăng vì nhờ có Hiến Chương Costa Mesa và những thỏa hiệp giữa Hội Đồng Trung Ương HĐVN với Văn Phòng Hướng Đạo Thế Giới và các hội Hướng Đạo quốc gia bản địa nên mới được như thế?.

Có một vài Trưởng trẻ tính tình còn nông nổi, đã lầm tưởng rằng mình có quyền thành lập đơn vị và ghi danh với BSA bằng tên các danh nhân hay địa danh lịch sử Việt Nam và mang huy hiệu HĐVN, họ đâu có biết rằng, những gì mình đang được hưởng, chính là nhờ có con suối nhỏ **Hội Đồng Trung Ương HĐVN** hiện nay vậy!

Khi nhân nhũ huynh trưởng về lòng trung hậu đối với Phong trào, Huân tước Baden-Powell viết: *“được trao phó nhiệm vụ dạy dỗ đoàn sinh biết hy sinh và phục tùng kỷ luật bằng cách tự mình nêu gương thực hành, các Trưởng cần phải đặt mình trên những cảm nghĩ nhỏ nhen của cá nhân và phải có một tinh thần rộng rãi để sẵn sàng đặt tư kiến dưới những tôn chỉ cao cả của đoàn thể”...*

“nhiệm vụ của Trưởng là dạy cho các đoàn sinh chơi cuộc chơi mỗi em giữ một phần việc và ai ở chỗ nấy như những viên gạch trong cùng một bức tường vậy”.

Lòng trung hậu đối với Phong Trào HĐVN phát xuất từ đức tính vị tha và lòng yêu nước thương nòi, cũng giống như lòng hiếu thuận đối với mẹ cha và anh chị em trong gia đình, nó luôn luôn phát xuất từ tim, chứ không có một quyền lực nào có thể bắt buộc chúng ta phải làm như thế cả.

Huynh trưởng Hướng Đạo là người có tinh thần xả kỷ, biết tự xét mình mỗi ngày, luôn luôn “ăn trái nhớ kẻ trồng cây, uống nước biết trông lấy nguồn”, không bao giờ hành động như kẻ vong ân bội nghĩa, được chim bẻ ná, được cá quăng nôm, không bao giờ tìm cách ngăn cản đoàn sinh tham gia các sinh hoạt chung như hội họp, cắm trại, chơi lớn, thi đua học tập và kết thân với các HDS đồng hương đồng lứa khác.

Thế cho nên, dù cho mình là đoàn viên của một hội Hướng Đạo lớn nhất nhì thế giới, khi đi trại chỉ dùng những loại nước tinh khiết đóng sẵn trong chai, cũng đừng bao giờ xem rẻ con suối nhỏ trong mát dưới chân đồi kia. Đừng bao giờ nói: *“Suối ơi ta chẳng uống mày!”* Đừng làm ô nhiễm dòng nước đã giúp mình mát lòng trong cơn nóng bức, để rồi một ngày nào đó, khi trở về chôn cũ, vẫn còn được nương nhờ và uống lại ngụm nước trong lành ngọt ngào như sữa mẹ kia, mà không cảm thấy thẹn thùng hay bị lương tâm cắn rứt.

*Thân-ái BTTCB.
Tôn Thất Hy R.S.*



Trưởng

Tuấn Việt

*Trưởng Hướng Đạo! Nghe sao mà quyền uyển
□ây cảm tình, đầy quý mến, thân thương
Cũng là người với nếp sống bình thường
Nhưng trẻ tính, hoà mình vào với trẻ*

*Trưởng Hướng Đạo có tâm hồn vui vẻ
Biết thương yêu lớp trẻ nhỏ thiệt tình
Luôn sáng tạo với khối óc thông minh
Trưởng với đoàn sinh như hình với bóng*

*Trưởng cần rõ tính tình và ước vọng
Những đổi thay mỗi lứa tuổi khác nhau
Để sẵn sàng đáp ứng những nhu cầu
Từng lứa tuổi của đoàn Thanh, Thiếu, Ấu*

*Trưởng cần rõ tính hay và nét xấu
Của mỗi em được trao phó cho ta
Người Huynh Trưởng cần xét kỹ, nhìn xa
Gây hào hứng thi đua trong tập thể*

*Muốn những kết quả thâu về đáng kể
Phải tạo tình đoàn kết giữa cá nhân
Thích hợp quần, giữ vững tinh thần
Trưởng H.Đ. là người gieo sức sống*

*Trưởng giữ vững những gì là truyền thống
Của gia đình Bách Hợp vẫn duy trì
Trưởng là người luôn hăng hái bước đi
Không dừng lại trong hồ nghi, chán nản.*

*Nhiệm vụ Trưởng thực sâu xa, trong sáng
Dẫn đàn em theo lẽ phải, đường ngay
Với óc nhiệt thành, với dạ hăng say
Luôn bền chí và không màng danh lợi*

Tuấn Việt

CÂU CHUYỆN HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM



Robert Trando Cung

Viết về phong trào Hưởng Đạo Việt Nam là một đề tài rộng lớn và khó khăn. Kinh nghiệm cá nhân thì không có bao nhiêu vì tôi chỉ tham gia hưởng đạo trong thời gian ngắn ở tỉnh nhà trước khi ra Hà Nội gia nhập Tráng Đoàn Lam Sơn của Tráng Trưởng Hoàng Đạo Thúy. Bởi vậy tôi đã liên lạc một số cựu Trưởng tại Hoa Kỳ, Canada và Pháp Quốc. Rất may là một vài Trưởng tuy lớn tuổi đã giúp tôi khá nhiều. Như Trưởng Huỳnh Minh Quang hiện ở Paris đã 83 nhưng cũng đã gửi cho tôi hàng tuần các tài liệu viết bởi Trương Huỳnh Văn Diệp đã quy tiên năm 2001 ở Houston ở tuổi 92.

Rồi các tài liệu của Trưởng Nghiêm Văn Thạch, đã một thời làm bí thư cho cựu Đại Sứ Nguyễn Duy Quang tại Paris. Hội Trưởng Nguyễn Tân Hồng ở Canada cũng giới thiệu Trưởng Tôn Thất Hy cho tôi đọc các trang báo Bạch Mã xuất bản tại hải ngoại. Trưởng Hy cẩn thận khuyên tôi là nên để lịch sử Hưởng Đạo Việt Nam cho tương lai khi nào Hội Hưởng Đạo nước nhà chính thức hoạt động lại và có đầy đủ dữ kiện làm công việc này.

Bởi vậy tôi chỉ viết ra những câu chuyện nhỏ liên quan đến Hưởng Đạo trong vòng bảy mươi bảy năm qua, chuyện thương tâm hay trào phúng, cho ta thấy tính cách hồn nhiên của tuổi trẻ trong nền tảng giáo dục thanh thiếu niên do Baden Powell đề xướng. Mong rằng đây chỉ là bước đầu sẽ kéo theo nhiều ý kiến và tài liệu nữa. Phong trào ở nước ta đã trải qua bao nhiêu thăng trầm đất nước, từ thời kỳ Pháp thuộc qua những biến cố lớn lao đưa đến cuộc chiến quốc cộng đẫm máu rồi cuộc di tản vĩ đại nên lại còn phức tạp hơn nhiều.

Trước hết phải nói đến xuất xứ của Hưởng Đạo. Lịch

sử Hưởng Đạo bắt nguồn từ đâu và đã qua những lịch trình thay đổi như thế nào? Ông tổ Hưởng Đạo thế giới là Baden Powell là một điều chắc chắn không ai chối cãi được. Trong trận chiến Boers ở Nam Phi Tráng Baden Powell là vị chỉ huy quân Anh ít ỏi bị quân Boers đông gấp bội vây hãm trong bảy tháng trời và đã chiến thắng oanh liệt ở thị trấn Mafeking. Ông đã viết tập chỉ dẫn huấn luyện binh sỹ các điều căn bản về mưu sinh, tìm dấu vết đi rừng, liên lạc thám báo, quan sát địa hình và thoát hiểm.

Không ngờ khi trở về Anh Quốc ông nhận thấy các thanh thiếu niên đua nhau tìm đọc tài liệu của ông. Ông gặp các giới chức quan tâm đến phong trào thanh thiếu niên và được họ khuyến khích ông viết một tài liệu nhắm vào tuổi từ mười ba đến mười chín (teenagers). Sau một trại hè ở đảo Brownsee, B-P thử nghiệm ý kiến với bốn đội thiếu niên đến từ Luân Đôn và Bournemouth với tài liệu "Hưởng Đạo Cho Thanh Niên" ấn loát năm 1908. Tài liệu này trở thành ăn khách.

Phong trào Hưởng Đạo dần dần phát triển từ dưới đi lên theo một tiến trình hoàn toàn dân chủ. Các vị lãnh đạo có đủ tự do hành động miễn là đi theo các lý tưởng Hưởng Đạo. Năm 1910 Baden Powell giải ngũ và dành cả thì giờ cùng tiền nhuận bút sách vào Hưởng Đạo. Sức khỏe của B-P sút kém và đến 1938 ông qua Kenya sống nốt cuộc đời còn lại. Ông đã chết ngày mùng 8 tháng Giêng năm 1941

Kể từ năm 1908 Hưởng Đạo đã lan dần qua một số tiền đồn của đế quốc Anh Cát Lợi. Sau một cuộc du hành qua Nam Mỹ, BP đã gieo mầm Hưởng Đạo ở Chili rồi từ đó vượt qua Âu Châu. Bước nhảy vọt hệ trọng qua Hoa Kỳ là do một tình cờ thú vị.

Vào những năm 1930 nền Đại Học Việt Nam còn phôi thai, số trí thức hiếm hoi. Thời kỳ ấy cũng là lúc phong trào ái quốc bùng lên với Nguyễn Thái Học và các đồng chí Việt Nam Quốc Dân Đảng bị đưa lên máy chém ở Yên Bái giữa mặt hồ Việt Nam muôn năm. Rồi sự xuất hiện của Sơ Viết Nghệ Tĩnh gây chết chóc với những cuộc biểu tình của nông dân bị đàn áp đẫm máu.

Xã hội cổ truyền nho học thấy cần thoát khỏi các tập quán cổ lỗ để duy tân mong theo đà Âu Tây. Các thanh niên trí thức muốn hướng dẫn các bạn trẻ theo nếp "sống vui sống khỏe" cho hợp thời. Tiên phong là Trưởng Trần Văn Khắc nhận thấy tôn chỉ hưởng đạo thích hợp với tâm tính Việt Nam có thể lôi cuốn được giới trẻ vào những hoạt động gần thiên nhiên trong tập quán dân chủ. Năm 1930 Trưởng Khắc đã lập đoàn Hưởng Đạo đầu tiên tại Hà Nội lấy tên là đoàn Lê Lợi.

Về sau Trưởng Hoàng Đạo Thúy, một nhà mô phạm, lập Tráng Đoàn Lam Sơn quy tụ được những trí thức danh tiếng như Bác Sỹ Tôn Thất Tùng sau này là giáo sư y khoa nổi tiếng ở Hà Nội và Bác Sỹ Phạm Biều Tâm, Thạc Sỹ Y Khoa, khoa trưởng Y Khoa Đại Học Sài Gòn. Còn có các

Tráng và Thiếu Đoàn khác với các nhà lãnh đạo như Trưởng Trần Văn Thao. Ông là Tráng Trưởng đoàn Trần Lục, lấy tên một vị linh mục nổi tiếng thường gọi là cha Sáu là người đã thiết kế và xây dựng ngôi nhà thờ Phát Diệm đồ sộ. Trưởng Lê Mộng Ngộ Tráng Trưởng Tráng Đoàn Quang Trung, Trưởng Huỳnh Văn Diệp tên rừng Thiên Nga đã khuất núi tại Houston ở tuổi 92. Trưởng Cung Giũ Nguyên ở Nha Trang, từ trần trong tháng Chạp 2008 hưởng thọ một trăm tuổi. Ngoài ra còn các tổ chức Scouts de France với Bác Sĩ Thú Y Vũ Ngọc Tân tốt nghiệp trường Alford bên Pháp, Bác Sĩ Vũ Ngọc Hoàn Thiếu Tướng Cục Trưởng Quân Y Việt Nam Cộng Hòa.

Thật ra lúc đầu chính quyền thuộc địa Đông Dương không có mấy cảm tình với phong trào. Họ nhìn các lời hứa Hướng Đạo nhất là trung thành với tổ quốc với một nhãn quan nghi kỵ. Rồi các đơn vị đoàn ngũ lại lấy tên các vị anh hùng trong lịch sử hoặc các địa danh đánh đuổi ngoại xâm là một điều họ rất dị ứng. Hơn nữa trong những sinh hoạt ngoài trời luôn luôn có phân chào cờ Hướng Đạo trang trọng khi các đoàn viên dơ tay với ba ngón chỉ ba điều tâm niệm, Trung Thành với Tổ Quốc, Giúp ích mọi người và tuân theo Luật Hướng Đạo.

Tuy nhiên sự có mặt của các đoàn thể Pháp như Scouts de France, Éclaireurs Unionistes đã khiến họ yên tâm đôi phần. Các Trưởng Pháp như Nietrich, Raymond Schlemmer, Raoul Serène thuộc tổ chức Jeunes Campeurs, Trưởng Paul Viagia Tráng Đoàn Saint Paul, Jacques Enard Trưởng Hướng Đạo Pháp Éclaireurs Unionistes với vợ là một trưởng nữ Hướng Đạo, Trưởng André Lefèvre Tổng Ủy Viên Éclaireurs de France, Denis de Massy, Claude Deswartes, là những cây cầu bắt nhịp. Họ đều là công chức chính quyền đương thời, các sỹ quan trung cấp trong quân đội viễn chinh hoặc các tư chức cấp cao thuộc các công ty thương mại như Esso Oil, Denis Frères vv.

Lúc Pháp bại trận Charles de Gaulle qua Anh tổ chức giải phóng đất nước với sự trợ giúp của phe đồng minh thì ở Đông Dương Toàn quyền Catroux đào thoát theo kháng chiến. Chính phủ Vichy của Thống Chế Pétain bổ nhiệm Đô Đốc Decoux thay thế trong một tình hình cực kỳ khó khăn đương đầu với quân phiệt Nhật và đối phó tế nhị với cao trào ái quốc bản xứ. Các sinh viên Đại Học Đông Dương, cư trú tại Đông Dương Học xá Bạch Mai mà Toàn Quyền Decoux đã xây dựng lấy lòng các trí thức trẻ, đang rầm rộ với các hoạt động ái quốc và tham gia Tráng Đoàn Lam Sơn. Chính quyền tung ra phong trào khỏe với cuộc đua xe đạp đường trường Nam Bắc lôi cuốn mọi tầng lớp nhân dân theo rồi cập nhật các tin tranh đua của những Nguyễn Văn Thân và Lê Thành Các.

Chính quyền lại lập ra các trung tâm đào luyện ESEPIC (Trường Đào Tạo Huấn Luyện Viên Thể Dục Đông Dương) và ESEJIC {Trường Đào Tạo Cán Bộ Thanh Niên} với hứa hẹn sẽ được tuyển chọn làm việc với thù lao xứng đáng. Nhiều cán bộ hướng đạo của các ngành Thiếu Tráng tham gia nhất là trường ESEJIC, khiến cho phong trào bị khủng hoảng phần nào. Trưởng Paul Viagia thuộc Clan Saint Paul là một Đại Ủy Lục Quân được Đại Tá Ducouroy bổ nhiệm làm Giám Đốc ESEJIC. Các người còn lại trong Tráng Đoàn Lý Thường Kiệt của Trưởng Huỳnh Văn Diệp (tên rừng

Thiên Nga) chuyển qua hoạt động văn hóa Bình Dân Học Vụ chống nạn mù chữ hoặc làm việc xã hội như cứu thương và làm việc thiện.

Trận đói thê thảm cuối 1944 sang đầu 1945 đã kết hợp mạnh mẽ tinh thần phục vụ tha nhân. Tráng Đoàn Lam Sơn tổ chức các đội cứu đói tại Hà Nội và phụ cận. Gạo khan hiếm hoàn toàn vì nhu cầu quân đội Nhật, vì gián đoạn giao thông với các oanh tạc của Mỹ phá hủy cầu kỳ và thiết lộ. Dân chúng các miền đồng bằng ùn ùn bỏ làng xóm đi tìm sống, mặt mày hốc hác, thân xác dơ xương. Các cây dọc theo các đường phố cũng bị gặm trụi vỏ để rồi lăn ra chết đen xạm khắp đầu đường xó chợ.

Sáng nào cũng từ lúc mặt trời chưa mọc tôi đã cùng các tráng sinh ngụ tại Đông Dương Học Xá chinh tề quần áo, khăn quàng và mũ Hướng Đạo, tập hợp từng đôi một đẩy một chiếc xe bò đi thu lượm xác chết. Lúc đầu thấy ghê khiếp rồi cũng quen đi. Chúng tôi khởi đầu qua khu đất hoang phía sau Học Xá tiến ra cuối đường Lê Lợi. Chưa ra đến phố thì chiếc xe bò đã chạt đầy áp các xác gầy dơ xương đen đui tìm thấy ngay găm cây cầu tạm bắc ngang cái kinh nhỏ hẹp. Hết chuyến nọ đến chuyến kia, chúng tôi khuôn đồng "cùi khô" đến địa điểm thu gom để xe vận tải chở đi hô chôn tập thể Giáp Bát.

Hồi ấy có dịch bệnh chấy rận nhưng anh em không có thuốc phòng ngừa chỉ phó mặc số mệnh. Một kỷ niệm đau lòng khó quên là sáng sớm tôi mua cầm theo một chiếc bánh chưng nhỏ bằng lòng bàn tay để lót dạ khi làm việc mệt nhọc vì phòng ăn học xá chỉ còn dọn các đĩa mì hôi mốc. Đang đẩy xe ỉ ạch thì một bộ xương ma đói nằm trên lề đường bỗng nhiên chồm giậy dật phăng chiếc bánh chưng và bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến cả vỏ. Chưng hừng và tức giận tôi không kịp phản ứng nhưng rồi kim lại chặc lưỡi coi như một việc thiện đầu tiên trong ngày.

Một việc thương tâm nữa khi tôi đạp xe về Thanh Hóa trên Quốc Lộ 1 đầy xác chết lộ thiên. Lúc vượt Đèo Đồng Giao khi hoàng hôn xuống thì trước mắt tôi độ 300 thước thấy một bóng phụ nữ lão đảo. Tôi vừa tới nơi thì người đàn bà ấy quy xuống chết ngay, trên tay còn ôm một đứa trẻ khoảng một tuổi, miệng còn ngậm vú mẹ. Thật là thê thảm, tôi chỉ biết xuống xe lúi xác hai mẹ con vào bên đường, phủ lên vải cảnh cây khô. Lại một việc thiện nữa không bao giờ quên được.

Trong kỳ Hè 1943 đội chúng tôi độ 12 người chỉ huy bởi Đội Trưởng Nguyễn Kèn (sau thành Tướng Thế Lâm) đi cắm trại mười ngày trên Núi Ba Vì. Chúng tôi nai nịt đầy đủ chăn mùng nôi niêu và gạo nước trong các túi đeo nặng chiu (sacs scouts). Đạp xe từ Hà Nội đến chân núi mất khoảng hai tiếng đồng hồ chúng tôi ghé thăm đồn điền Thibault nuôi bò sữa. Nghỉ chân tại nơi này quan sát cơ sở làm bơ và phó mát, chúng tôi mua phó sản sữa của họ để ăn trưa với các ổ bánh mì đem theo.

Truyện trò hát hò âm ỉ, thật là một đoàn vô tư lự trong cái tuổi sung mãn nuôi nhiều hoài bão cuộc đời trong tôn chỉ Hướng Đạo. Nhìn lại thấy người còn kẻ mất, có những người đã nổi danh một thời như Nguyễn Kèn, Đặng Văn Việt, Tôn Thất Hoàng, Nguyễn Như Kim, Hoàng Đình Phú, Nguyễn Thương, Hoàng Kim Hải, có bạn đã chết ở tuổi quá trẻ như Nguyễn Trinh Tiếp khi thực nghiệm thuốc nổ trên Quân Giới

Cục Hòa Bình của Kỹ Sư Trần Đại Nghĩa.

Chúng tôi buộc sống đôi từng cặp xe đạp với những chiếc gậy đem theo rồi chắt đồ đạc lên khung đẩy lên đường núi. Sau một giờ thì đến cao độ 400 là khu nghỉ mát nhưng chúng tôi tiếp tục theo con đường ngoằn ngoèo lờm chờm cho đến cao độ 1200 m thì lập trại. Ai nấy mệt nhoài mồ hôi đầm quần áo để thấy một vị trí hoang vu của rừng núi Bắc Việt. Đội Trưởng Kèn là một sinh viên Thủy Lâm cho lệnh bắt đầu làm một sàn nhà thô sơ để ngủ qua đêm. Hi hục với cưa và búa đem theo, anh em hạ cây. Tàn cây quện vào nhau nên không đổ xuống. Bạn Kèn rất khỏe đã bám vào thân cây đu đưa cho rời ra và đổ âm xuống dưới reo hò vang trong núi rừng của các đội viên.

Tôi phụ trách hòa đầu quân lo cơm nước cho cả nhóm. Mới có năm ngày làm việc cật lực và ca hát vang dội núi đồi mà lương thực đã bắt đầu khô cạn. Tôi cùng bạn Phạm Quy đạp xe đồ dốc xuống cao độ 400 mua gạo thò lên rồi vào rừng hái rau tầu bay, lật các hốc đá bắt cua núi nấu canh mừ sinh trong năm ngày cuối cùng. Đến ngày thứ chín mới hoàn tất sàn cây thô sơ trong tiếng vỗ tay để ngủ thoải mái qua đêm trước khi dọn dẹp xuống núi. Về đến Hà Nội chúng tôi cùng nhau ngồi ăn trên lễ nhà hàng cơm Bờ Hồ Hoàn Kiếm. Mỗi người ngón cả chục bát cơm ngon lành và trên bàn thấy la liệt các chai bia Hommel khô cạn.

Trong chính phủ lâm thời dưới Hồ Chí Minh có ít nhất ba Hướng Đạo Sinh, Nguyễn Hữu Đang Bộ Trưởng Văn Hóa Giáo Dục, Bác Sĩ Phạm Ngọc Thạch Bộ Trưởng Y Tế và Giáo Sư Tạ Quang Bửu Thứ Trưởng Quốc Phòng. Một huynh trưởng Bác Sĩ Trần Duy Hưng làm Thị Trưởng Hà Nội.

Ngươi ta nói rằng Trưởng Thúy đã theo Việt Minh từ đầu và lôi cuốn các đoàn viên của mình theo ông. Lại đồn rằng Trưởng Thúy đã dụ Trưởng Bửu theo Việt Minh bằng cách gả con gái cho ông Bửu. Theo lời kể của một bạn Lam Sơn thì trong một kỳ họp bạn tại Hà Nội Trưởng Bửu đã đến thăm Trưởng Thúy tại tư gia. Trưởng Bửu đã gắp cô con gái rượu của Trưởng Thúy và thấy hợp nhãn. Trưởng Bửu nói với Trưởng Thúy “Ta fille me plait” thì được trả lời cũng bằng tiếng Pháp. “Tout dépend d’elle et de toi, frère. Je vote pour toi”.

Trong một cuộc họp ngẫu nhiên tại Văn Miếu trước sân thể dục SEPTO có bốn người đứng đầu là Trưởng Thúy với hai sinh viên nội trú y khoa sắp ra trường là Phạm Biểu Tâm và Hoàng Đình Cầu cộng thêm Hoàng Văn Đức là một sinh viên y khoa trẻ. Lúc ấy là thời điểm vài tuần sau đảo chính Nhật khi Hoàng Đế Bảo Đại vừa lập xong chính phủ Trần Trọng Kim. Anh sinh viên trẻ cất tiếng hỏi các đàn anh Lam Sơn rằng ta đã có chính phủ độc lập chúng ta có bắt tay vào giúp nước không? Các ông Tâm và Cầu đều im lặng còn Trưởng Thúy ngồi trầm ngâm một lúc lâu mới thủng thẳng nói, « Chưa đến lúc » !

Cách Mạng Tháng Tám xảy ra. Việt Minh cổ võ thành lập Thanh Niên Tiền Phong và các đội Nhi Đồng Cứu Quốc. Hướng Đạo bị lung lay và tan rã, mỗi người tự chọn đường đi thích hợp. Tôi và bạn Nguyễn Tấn Hồng được bạn Chu Văn Tích phụ trách phòng thông tin trên đường Paul Bert Hà Nội giao cho công việc tổ chức đêm Trung Thu Nhi Đồng đầu tiên. Các giây đèn được giăng lên các cây bờ hồ Hoàn

Kiếm. Trên mặt hồ phẳng lặng một chiếc thuyền giả trang chiến hạm hải quân Pháp tiến tới địa điểm đổ bộ. Các đoàn Nhi Đồng Cứu Quốc đánh trống ếch bập bùng tới nơi hò vang đánh đuổi giặc xâm lăng. Thật là một cảnh tượng vô cùng hứng khởi.

Một rạn nứt đầu tiên đã xảy ra trong một đại hội họp nhất ba Kỳ khoảng đầu năm 1946 tại Hà Nội quy tụ nhiều Trưởng Bắc Trung Nam do Trưởng Hoàng Đạo Thúy triệu tập. Lúc ấy trong Nam quân đội viễn chinh Pháp của Tướng Leclerc đã bắt đầu đổ bộ đặt lại chủ quyền đô hộ Pháp. Tình hình sôi sục, từng đoàn sinh viên Nam Kỳ ở Đại Học Xá đạp xe xuôi Nam đánh đuổi thực dân. Trong Nam các đơn vị đã tán lạc nên sinh viên Lưu Hữu Phước ở Hà Nội thuộc Tráng Đoàn Lam Sơn đại diện không có thụ ủy. Các đơn vị miền Trung ngưng sinh hoạt theo lệnh của Trưởng Phan Như Ngân. Chỉ vài người có mặt ở Hà Nội như Trưởng Bạch Văn Quế, Trưởng Vĩnh Bang đi dự họp. Vào phút chót Trưởng Võ Thành Minh Tổng Thư Ký Liên Hội đã ra kịp từ Vinh.

Trưởng Hoàng Đạo Thúy tới khai mạc Đại Hội trong bộ quân phục Việt Minh. Buổi chiều Trưởng Thúy thác bạn nên không tới và đã ngầm đề cử một Tráng Sinh Lam Sơn tên là Lê Trác đứng ra cô xúy lập Hội Hướng Đạo Cứu Quốc tức là gia nhập Mặt Trận Việt Minh y hệt trường họp tại Việt Nam Học Xá khi Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam bị dồn vào thêm cái đuôi Cứu Quốc. Đại Hội liền phân ra hai khối tranh cãi quyết liệt, có lúc hỗn loạn ấu đả.

Trưởng Minh điều khiển cuộc họp lịch sử sôi nổi, can thiệp, phân tách kẻ những luận cứ mâu thuẫn với nền tảng Hướng Đạo để giữ tình huynh đệ và kỷ luật Hướng Đạo. Trưởng Phạm Biểu Tâm lên diễn đàn roi lệ gây một cảm xúc mãnh liệt và Trưởng Võ Thành Minh thuyết phục được đa số chấp thuận danh hiệu thích hợp “Hội Hướng Đạo Việt Nam” không có cái đuôi Cứu Quốc, mặc nhiên nằm trong mặt trận Việt Minh sau đổi thành Mặt Trận Tổ Quốc. Tuy nhiên sự bác bỏ chỉ dựa lên tinh thần hướng đạo cùng tôn chỉ của phong trào vì chưa ai có đủ dữ kiện và kinh nghiệm vạch trần chủ đích của cộng sản che dấu sau chiêu bài độc lập.

Cũng trong thời điểm này Hướng Đạo đã tổ chức Cuộc Chơi Lớn chạy Hỏa Bài Bắc Nam. Hỏa bài được trao từ địa phương này đến địa phương khác qua các đoàn thể hướng đạo. Bắt đầu là Hà Nội với Tráng Đoàn Lam Sơn, đến Thanh Hóa thì chuyển qua tổ chức của Tráng Trưởng Trần Điền. Rồi tới Nghệ An thì giao cho Trưởng Võ Thành Minh, đến địa phận Huế thì chuyển cho các Trưởng Tạ Quang Bửu và Phan Huy Đức, rồi đến Qui Nhơn với Nguyễn Xuân Trâm, Nha Trang qua tay Cung Giữ Nguyên và cuối cùng các đơn vị của Trưởng Huỳnh Văn Diệp chạy từ Phan Thiết đến Sài Gòn.

Khi chiến tranh Việt Pháp xảy ra ngày 20 tháng Chạp 1946 hầu hết các tráng sinh Lam Sơn đều đi theo Trưởng Trưởng Thúy tham gia chiến đấu. Trưởng Thúy đứng lãnh đạo hệ thống giao thông liên lạc là cơ cấu đầu tiên của công việc phản gián cũng như BP đã làm trong trận chiến Mafeking chống lại quân Boers đông gấp bội, dò đường thám sát, thu thập tin tức địa hình và chuyển về cơ quan tham mưu.

Tôi chiến đấu trong Đại Đội Sinh Viên và khi tan hàng rút về phía Cự Đà rồi Đông Quan thì được một cán bộ giao liên móc nối trở vào Thành do thám tình hình sắp sẵn hành

quân của quân đội Pháp dưới bí danh Z4. Tôi thi hành công việc nguy hiểm, báo cáo được số quân xa vận tải và số nhân công làm việc trong thành pháo thủ sửa soạn cho hành quân vùng Ninh Bình. Sau khi nhận được thư viết tay của tráng sinh Đặng Văn Việt gọi trở ra chiến khu huấn luyện thêm thì tôi đào thoát về với phe quốc gia.

Năm 1946 khi Hồ Chí Minh lập chính phủ liên hiệp thì Trường Luật Sư Trần Văn Tuyên được bổ nhiệm Thứ Trưởng Ngoại Giao cho Bộ Trưởng Nguyễn Tường Tam. Ông Nguyễn Hữu Đang trong tráng đoàn Lam Sơn làm Bộ Trưởng Giáo Dục. Ông Đang bị bắt năm 1956 và biệt giam 15 năm, quản thúc tại gia 25 năm trong vụ Nhân Văn Giai Phẩm, đòi hỏi tự do cho văn nghệ sỹ miền Bắc. Ông Đang được Trường Thúy mời làm cố vấn trong vai trò trí vận và mặc đồng phục Tráng Sinh Lam Sơn. Khi nhận thấy chính sách văn nghệ một chiều bóp nghẹt tư tưởng ông Đang đã mạnh dạn tỏ thái độ chống lại và bị bắt. Đó là trường hợp một tráng sinh đội lột nhưng ngay thẳng trong cuộc chơi Hường Đạo.

Trường hợp Tráng Trưởng Tạ Quang Bửu cũng đã được Hoàng Đạo Thúy lôi kéo vào Việt Minh. Ông Bửu rất thông minh đã tốt nghiệp Đại Học Oxford danh tiếng Anh Quốc. Tuy tầm vóc khiêm nhường với một sắc diện dưới trung bình ông rất giỏi toán và sinh ngữ và đặc biệt xuất sắc các môn thể thao như nhảy cao đánh chèo chôn (ciseaux). Ông là một giáo sư nổi tiếng của Trường Providence Huế. Khi tham gia Hội Nghị Genève ông đã lợi dụng thời gian thu thập các tài liệu binh thư của Pháp. Ông cũng đã liên lạc móc nối được nhiều nhà trí thức khoa bảng về giúp nước như Kỹ Sư Đa Năng Trần Đại Nghĩa về dựng lên Quân Giới Cục trên Hòa Bình. Một học giả nổi tiếng là Thạc Sỹ Trần Đức Thảo cũng như Tiến Sỹ Nguyễn Mạnh Tường đã theo ông về với Việt Minh. Trong khi hội nghị Genève tiếp diễn tại trụ sở Liên Hiệp Quốc nhìn ra bờ hồ Genève thì Trường Võ Thành Minh đã cắm lều trên bờ hồ, ngồi thổi sáo và tuyệt thực phản đối sự chia cắt đất nước. Trường Trần Văn Tuyên và Cung Giũ Nguyên đã đến thăm hỏi khuyên Trường Minh chấm dứt tuyệt thực. Không thấy Trường Bửu xuất hiện có lẽ vì không được khuyến khích. Trường Bửu đã thay mặt chính phủ với tính cách Thứ Trưởng Quốc Phòng ký kết đình chiến với Thiếu Tướng Deltheil. Công trạng thật là to lớn nhưng khi về nước ông đã bị nghi kỵ. Ông được chuyển qua Nha Phát Triển Đại Học Kỹ Thuật và ông dành tâm huyết vào công việc mới. Tôi được biết câu chuyện của Tiến Sỹ Toán Đặng Hùng Thắng giáo sư toán số một của Đại Học Khoa Học Hà Nội đã được ông giúp đỡ tận tình.

Thân phụ Thắng, Đặng Thế Bính là bạn chí thân của tôi đã cùng cưới vợ ngày 17 tháng Tư năm 1949 và cùng rước dâu về 68 Reinach Hà Nội. Chỉ vài tháng sau anh Bính được học bổng Fulbright du học Mỹ Quốc. Sau năm đầu tiên anh ký vào Bản Kêu Gọi Hòa Bình Stockholm, trái với điều khoản học bổng nên anh phải hồi hương trở về Hà Nội sống với gia đình ở số 6 Hàng Vôi.

Cậu con đầu lòng là một học sinh trung học xuất sắc. Tuy vậy, dù thân phụ đã không di cư vào Nam sau 1954, đang làm việc rất đặc lực cho ban Tu-Thư-Dịch-Thuật và đã tham gia Phong Trào Hòa Bình ông cũng bị liệt vào thành phần bất tín. Hơn nữa hai ông em là Y Sĩ cấp Tá Hải Quân

và sỹ quan cấp tá Không Quân miền Nam nên Thắng không đủ tiêu chuẩn thi vào Đại Học.

Anh Bính phải nhờ Tạ Quang Bửu cho con mượn sách vở tự học và Thắng đã đậu các cấp toán tối ưu để trở thành Giáo Sư Tiến Sỹ nổi tiếng của Đại Học Khoa Học Hà Nội. Đã nhiều lần Thắng được dẫn phái đoàn thi toán quốc tế ở Tiệp Khắc và Đông Đức đoạt được nhiều huy chương vàng. Một trường hợp khác do chính Tôn Thất Thiện kể lại cho Trường Nghiêm Văn Thạch. Tráng sinh Thiện là Đồng Lý cho ông Bửu ở Bộ Quốc Phòng và là hàng xóm tại Huế. Ông Bửu đã kín đáo khuyên ông Thiện đừng lên Việt Bắc mà tìm cách trở về đi học để giúp nước sau này.

Thật là rõ ràng tinh thần Hường Đạo vị tha, chơi thắng thần của một con người tiêu biểu với ba lời hứa Hường Đạo do BP đề xuất. Bị chèn ép quá ông đã xin nghỉ hưu về Huế sống một cuộc đời nghèo khó vì thiếu thực phẩm cho cán bộ cấp cao không còn được nữa. Hai vợ chồng phải chăn nuôi heo để sống. Ông chết trong âm thầm không một lời thăm hỏi của cấp địa phương.

Trong khi ấy thì nhạc phụ Hoàng Đạo Thúy tuy ở cấp thấp hơn trong quân đội đã có đám tang linh đình do Quốc Hội tổ chức. Trong một buổi họp tại phòng hội lảnh Hồ Chí Minh năm 1992 ông Thúy đã tuyên đọc lại ba lời hứa Hường Đạo như sau, “Trung thành với tổ quốc, Giúp đỡ mọi người ở mọi hoàn cảnh và Tuân theo luật Xã Hội Chủ Nghĩa”. Băng ghi âm cassette đã được Trường Trần Hữu Khuê ghi lại rõ ràng.

Tôi hằng mến Trường Thúy như một lãnh đạo tốt với giọng nói trầm và cương trực của một nhà yêu nước chân chính. Ông đi theo Việt Minh và lôi cuốn được nhiều thanh niên trí thức đương thời vào con đường chống Pháp. Song không biết từ hồi nào ông đã ngã theo cộng sản, thật là đáng tiếc. Cũng cần nói thêm là Trường Thúy là bà con hàng ông cậu của tráng sinh Đặng Văn Việt nổi tiếng “Con Hùm Xám Quốc Lộ 4”. Khi sinh hoạt trong Tráng Đoàn Lam Sơn Việt luôn chào Trường Thúy “salut frère” với cái bắt tay trái thân mật. Nhưng ở ngoài vẫn luôn luôn xưng hô ông cháu chân tình.

Về Tráng sinh Lam Sơn Đặng Văn Việt tôi phải nói rằng ông Việt là một người năng động. Khi Việt Minh tổ chức Tuần Lễ Vàng để góp của cải của toàn dân yêu nước hối lộ cho các Tướng thô phi Tàu Tiêu Văn và Lư Hán thì Tráng Sinh Việt hăng hái khuôn một chiếc lư đồng không lồ của nhà ông Trịnh Văn Bô ra đặt trên tiền đình nhà hát Tây Hà Nội. Bà Trịnh Văn Bô và bà Phạm Lê Bồng đều là em bà Đặng Văn Hường thân mẫu Việt. Bà Bô đã là người bỏ vào lư đồng quyền tặng một số lượng vàng kỷ lục.

Người ta nói rằng chính Trường Thúy đã tổ chức cho Đặng Văn Việt và Nguyễn Kèn (Tướng Thế Lâm) vào lập cái nhân Việt Minh đầu tiên tại Trường Thanh Niên Tiền Tuyến của Tạ Quang Bửu. Việt trở thành anh hùng chiến trường Việt Bắc với hơn trăm trận đánh Pháp. Bị sốt rét nặng, sau thoả ước mong sáu tháng ba 1946 anh đã về Clinique Emile Sargeant của ông anh rể Bác Sỹ Phan Huy Quát điều trị.

Sau 1975 khi ông Quát bị bắt giam tại Khám Chí Hòa Việt có vào thăm và thấy BS Quát vẫn khỏe mạnh và vui vẻ nhưng chỉ vài hôm sau ông Quát bị chết da vàng khè vì bị bệnh gan mà Việt Cộng không cho gia đình tiếp tế thuốc.

Việt được cho về hưu với cấp bậc Trung Tá ngày ngày đem tấm nylon xanh trải bên lề đường bán trái cà mớ rau trồng trong mảnh vườn nhỏ ngoại ô Hà Nội. Và cũng như các bà bạn hàng Việt đã phải thu vôi tấm bạt vác chạy trốn chết khi công an đến.

Với cộng sản thì người anh hùng cũng chỉ là phương tiện mà thôi. Việt viết những bài đề nghị sửa đổi trước khóa X Quốc Hội họp. Việt nói “Việt này không phản đảng nhưng chỉ muốn sửa sai đảng”. Tội nghiệp cho anh hùng Đặng Văn Việt vẫn không dám đụng đến Hồ Chí Minh cũng như Bùi Tín. Tết em út Việt là bà Tiến Sỹ Tâm Wei ở Illinois về thăm quê đã được Việt hướng dẫn về chính quán Nho Lâm. Bà Tâm kể lại rằng anh Việt chửi chúng nó ngang nhiên trước công chúng tuy nhiên bà không lo gì cho anh Việt mà chỉ sợ ảnh hưởng tới con cháu mà thôi.

Trường Thúy cũng thuộc hàng ông chú họ Đại Tá Hoàng Đạo Thế Kiệt trong Cục Chính Trị VNCH. Có lời đồn rằng trước khi miền Nam sụp đổ ông chú đã chủ tâm bắt cho được tên cháu ngụ “gian manh ác-ôn-côn-đồ” để cho đi tù một gông. Nhưng cháu đã may thoát được qua Mỹ. Nghe những người thân thích kể lại thì về sau khi nghỉ hưu ông Thúy đã lui về nhà ở Ngọc Hà.

Nhưng không phải căn nhà cũ có vườn hoa cây cảnh mà là một túp lều tranh xiêu vẹo thê thảm. Bà Thúy đau nặng nằm liệt trên chiếc ghế bô trong khi ông chồng, quần áo lem luốc ngồi dưới đất trước mặt ba cục gạch kê thành ba ông nôi rau nấu cháo nuôi vợ. Tôi có liên lạc với Trường Lê Mộng Ngộ ở Long Beach để nghe Trường Ngộ nói là Trường Thúy đã hồi hận đi theo cộng sản tuy nhiên không có gì xác minh cả.

Khi đất nước bị chia đôi ở vĩ tuyến 17 một số đoàn viên đã theo làn sóng di cư vào Nam trong số ấy có các đơn vị Hướng Đạo Công Giáo vùng Phát Diệm. Chủ trương chơi thăng thần theo đúng tôn chỉ Hướng Đạo đã bị áp lực mạnh mẽ suốt thời gian phục hoạt (1950) rồi rút về nửa lãnh thổ phía Nam và ở hoàn cảnh tỵ nạn 1975. Hai phía đối kháng, một bên là cộng sản và bên kia chống cộng đều muốn dùng Hướng Đạo như một lợi khí.

Năm 1963 chính quyền Ngô Đình Diệm thành lập Tổng Đoàn Thanh Niên Cộng Hòa thì Hướng Đạo cũng chịu áp lực mạnh. Nhờ sự vận động khéo léo của Hội Trường Nguyễn Thành Cung nên Hướng Đạo tránh được cuộc khủng hoảng. Tuy nhiên vì không có giải pháp dự liệu khi bị dồn vào chân tường nên HĐVN tự động giải tán để khỏi phụ lòng tin của đoàn sinh và gia đình.

Phía thân cộng cũng không ngớt áp đảo dai dẳng nhằm khuynh đảo và lũng đoạn. Đó là trường hợp Đạo Nhà Bè bị xách động năm 1955 cùng với sinh viên học sinh ủng hộ Mặt Trận Giải Phóng của Luật Sư Nguyễn Hữu Thọ chủ tịch MTGPMN sau thành Thủ Tướng Chính Phủ Lâm Thời Miền Nam. Đạo Nhà Bè nhận lệnh giải tán khi đang thực hiện bích chương và biểu ngữ cho đám biểu tình và những phần tử quấy rối đã không xù dụng được phù hiệu và đồng phục hướng đạo. Một lần nữa vào năm 63-65 họ đã không thúc đẩy được những phần tử Hướng Đạo Phật Tử tiếp tay chia rẽ lương giáo.

Sau ngày thê thảm tháng Tư Đen, ngày 15 tháng 5 năm 1975 Ủy Ban Quân Quản thành phố Hồ Chí Minh ra lệnh

giải tán Hướng Đạo Việt Nam và tịch thu tài sản cùng trụ sở tại 18 đường Bùi Chu Sài Gòn. Tiếp theo là các thuyền nhân với hàng trăm ngàn người bỏ mạng trên biển cả. Người ta đã thấy Hướng Đạo bắt đầu xuất hiện tại các trại tạm trú đầu tiên ở Subic Bay, Guam, Camp Pendleton, Fort Chaffee. Sau đó lại có mặt ở Poulo Bidong Mã Lai, Poulo Galang Nam Dương, Singapore, Hồng Kông, Thái Lan và Phi Luật Tân. Tại các xứ định cư Pháp, Đức, Ý, Bỉ, Hoà Lan, Úc, Canada và Hoa Kỳ các đơn vị được gầy dựng lại. Hệ thống kết hợp và hành động chung được hình thành tốt đẹp năm 1983.

Các Trường Nhật Tiến và Nguyễn Khanh của Liên Đoàn Bạch Đằng dưới Orange County mời được Trường Lazio, Giám Đốc văn phòng trung ương Hướng Đạo Thế Giới ở Genève (World of Scoutism Federation) cùng với Trường James Sand Giám Đốc Quốc Tế Vụ BSA (Boys Scouts of America) đến giải đáp thắc mắc về tư cách thành viên của HĐVN trong hoàn cảnh ly hương. Trong hai ngày mùng 2 và 3 tháng 7 năm 1983 HĐVN triệu tập hội nghị Costa Mesa, California.

Dưới sự chủ tọa của Trường Trần Văn Khắc và Trường Phan Như Ngân hội nghị đã thông qua Hiến Chương và Nội Lệ Phong Trào HĐVN hải ngoại. Ban Thường Vụ là cơ cấu chấp hành đầu tiên gồm Chủ Tịch Trường Trần Văn Khắc, Phó Chủ Tịch Trường Nguyễn Văn Thơ, Tổng Thư Ký Trường Nguyễn Trung Thoại. HĐVN ly hương không còn là một thực thể quốc gia (national entity) mà là một thành viên hướng đạo bản địa. Giám Đốc văn phòng Hướng Đạo Thế Giới Laszio Nagy rời BSA lần lượt gửi văn thư chào mừng sự hình thành HĐVN.

Hiến Chương Costa Mesa xác định đường hướng hoạt động trong khuôn khổ hội bản xứ, hội nhập xã hội mới mà vẫn giữ truyền thống dân tộc. Công việc này đã được Hội Hướng Đạo Toàn Cầu (World of Scoutism Federation) khuyến khích và chấp thuận. Như ở Hoa Kỳ thì Hướng Đạo Việt Nam nằm trong BSA (Boys Scouts of America) và ở Pháp thì theo khuôn khổ Fédération de Scoutisme Francaise.

Hướng Đạo Việt Nam có bay vụt lên lại từ đống tro tàn như con phượng hoàng thần thoại không? Câu trả lời là “chỉ khi nước ta thoát ách cộng sản còn đội lột dân chủ vô kinh tế thị trường theo định chế xã hội chủ nghĩa như đàn anh Trung Quốc”. Mong rằng Hướng Đạo Việt Nam có thể linh đình tổ chức mừng 100 tuổi vào năm 2030 tới đây đánh dấu sự tan hàng của chính thể độc tài tham nhũng đem lại tự do cho hơn 80 triệu đồng bào.

Robert Trando Cung



NHỮNG CÂY CỘT TRỤ

Của Phong Trào Hướng Đạo Việt Nam

LTS: Để tưởng nhớ các Trưởng tiền bối đã đóng góp công lao cho Phong Trào HĐVN, kể từ số này,, Toà soạn sẽ trích đăng tiểu sử của những cây cột trụ Hướng Đạo do Trưởng Tôn Thất Hy sưu tầm và biên soạn.

Ước mong ACE cùng đóng góp, hoặc ai có tài liệu về các Trưởng kỳ cựu hữu công, xin gửi đến cho tòa soạn hay Tr. Tôn Thất Hy.

1/ TRƯỞNG PHAN NHƯ NGÂN

Mỗi lần nhắc đến các cấp lãnh đạo khả kính của Phong Trào HĐVN, không ai có thể quên được Trưởng Hải Ly Gan Dạ-Dominique-Phan Như Ngân, một vị Tổng ủy viên luôn luôn trung thành với mục đích và tôn chỉ Hướng Đạo, lúc nào cũng đặt quyền lợi của Phong Trào lên trên hết và vững tay lái con Thuyền HĐVN qua khỏi những cơn phong ba bão táp trong hai thời điểm cực kỳ khó khăn 45-46 và 58-60.

Nhân dịp 80 năm Phong Trào HĐVN và 35 năm HĐVN tại Hải Ngoại, xin đốt nén hương lòng để tưởng niệm bậc đàn anh và ôn lại những công ơn to lớn của người quá cố đã dâng hiến cho phong trào lúc còn tại thế.

Chào đời ngày 23 tháng 10 năm 1912 trong một gia đình theo đạo Công Giáo tại Phát Diệm, Ninh Bình. Lúc nhỏ, học trường đạo tại địa phương, lớn lên học Trung học tại trường Bưởi Hà Nội (cùng lớp với Bác sĩ Phạm Biều Tâm và Nguyễn Khắc Viện). Sau khi tốt nghiệp Trung học, được tuyển dụng làm Lục sự tại bộ Tư Pháp Nam Triều cổ đô Huế.

Năm 28 tuổi, vì hâm mộ lý tưởng Hướng Đạo, xin gia nhập Tráng đoàn Bạch Đằng Huế do Trưởng Tạ Quang Bửu làm Tráng trưởng.

Năm 1938, tham dự hai khóa huấn luyện Bạch Mã Thiếu và Bạch Mã Tráng, do Trại trưởng Raymond Schelemmer điều khiển.

Năm 1941, được Trưởng Nguyễn Hy Đơn trao đuốc Đạo Trưởng Huế, sau đó, kiêm nhiệm thêm vai trò phụ tá Tổng ủy viên ngành Thiếu Hướng Đạo Trung Kỳ. Trong thời gian này, đã hợp tác chặt chẽ với Trưởng Isard E. Niedrist trong việc tiếp đón 2 phái đoàn HĐ Bắc Kỳ và HĐ Nam Kỳ tham dự Trại Họp Bạn Đông Dương tại đồi Quảng Tế và Hội nghị huynh trưởng Hướng Đạo toàn quốc tại Di luân đường Quốc tử giám Huế cũng như đôn đốc các đơn vị trực thuộc tham gia cuộc lạc quyền cứu đói năm 1944-1945.

Ngày 9 tháng 3 năm 1945, quân đội Nhật đảo chánh Pháp. Việt Nam tuyên bố độc lập. Hoàng Đế Bảo Đại ủy nhiệm học giả Trần Trọng Kim thành lập nội các chánh phủ. Trưởng Tạ Quang Bửu được Ông bộ trưởng Phan Anh mời

làm phụ tá bộ trưởng Thanh niên và thành lập đoàn Thanh niên Tiên phong. Trước khi tham chánh, Tr. Bửu trao đuốc Tổng Ủy Viên hội Hướng Đạo Trung Kỳ cho Trưởng Phan Như Ngân

Khi nhận được văn thư của Bộ Thanh niên yêu cầu cho các đơn vị Hướng Đạo Việt Nam gia nhập đoàn Thanh Niên Tiên Phong như các đoàn thể thanh thiếu niên khác, Trưởng Hải Ly Gan Dạ đã triệu tập ngay một buổi họp bất thường để thảo luận và quyết định từ chối đề nghị của chánh phủ đương thời vì cho rằng việc này không nằm trong phạm vi quyền hạn của huynh trưởng Phong Trào HĐVN.

Tháng 8 năm 1945, Nhật đầu hàng Đồng Minh, quân đội Pháp được Đồng Minh cho trở lại Việt Nam. Nam bộ kháng chiến chống Pháp, Hoàng đế Bảo Đại thoái vị, Ông Hồ Chí Minh thành lập chính phủ thân cộng, các hội đoàn và tôn giáo đều trở thành những đoàn thể cứu quốc, (cơ quan ngoại vi của đảng Cộng Sản). Trưởng Hoàng Đạo Thúy, Tổng ủy viên Hướng Đạo Bắc Kỳ cũng tổ chức Hướng Đạo cứu quốc. Riêng tại miền Trung, sau khi tham khảo ý kiến các Đạo trưởng, Tổng Ủy viên Phan Như Ngân quyết định không thành lập Hướng Đạo cứu quốc và tuyên bố giải tán Hội Hướng Đạo Trung Kỳ.

Năm 1951, Tr. Phan Như Ngân được bổ nhiệm làm tỉnh trưởng tỉnh Ninh Bình Bắc Việt. Đến năm 1954, hội nghị Genève phân chia đất nước, lấy sông Bến Hải (vĩ tuyến 17) làm phân ranh nam bắc. Trưởng Ngân nhận lãnh nhiệm vụ đưa dân di cư vào Nam và được bổ nhiệm làm phó Tỉnh trưởng Khánh Hòa tại Nha Trang.

Năm 1958, Trưởng Tôn Thất Dương Văn mãn nhiệm, Đại Hội Đồng HĐVN họp tại Nha Trang bầu Trưởng Phan Như Ngân làm Tổng Ủy Viên kế nhiệm Trưởng Văn. Trong thời gian này, đoàn Thanh Niên Cộng Hòa do ông cố vấn Ngô Đình Nhu tổ chức ra đời. Mặc dù hội HĐVN không được chính thức mời tham dự như các lần trước, nhưng nhiều huynh trưởng Hướng Đạo đã trở thành cán bộ nòng cốt của tổ chức này. Một Trưởng HĐ cao cấp rất có uy tín trong phong trào đã đích thân đến gặp Tr. Ngân và khuyên nên cho Hướng Đạo Việt Nam gia nhập đoàn Thanh Niên Cộng Hoà để được yểm trợ phương tiện hoạt động và khỏi bị làm khó dễ. Vì muốn tránh cho phong trào HĐVN khỏi bị lệ thuộc chánh quyền và cũng để tránh bị phiền nhiễu, Trưởng Hải Ly Gan Dạ Phan Như Ngân đã từ chối mọi đề nghị và tìm cách rì tai các giới chức thân cận Phủ Tổng Thống sẽ tuyên bố giải tán hội Hướng Đạo Việt Nam nếu còn bị áp lực. Một lần nữa Phong Trào Hướng Đạo Việt Nam lại được đề yên và tiếp tục hoạt động mạnh.

Mặc dù hội Hướng Đạo Việt Nam chẳng hề hấn gì, nhưng cá nhân Tr. Hải Ly Gan Dạ đã được cấp trên chiêu cố. Là một công chức cao cấp hữu công trong cuộc di dân từ Bắc vào Nam, đang làm phó Tỉnh trưởng tại thành phố nghỉ

mát xinh đẹp Nha Trang, bỗng nhiên được đổi đi làm Tỉnh Trưởng Tỉnh Quảng Đức, một tỉnh tân lập tại vùng ba biên giới khi họ cò gáy, thường bị Việt Cộng pháo kích hàng đêm, mạng sống được xem như ngàn cân treo sợi tóc. Ai cũng thừa biết, đó là một đặc ân của “Dinh Độc Lập” dùng để “tưởng thưởng công lao” cho những ai không chịu phục tùng mình mà rất khó loại trừ. Trưởng Hải Ly Gan Dạ Phan Như Ngân dám làm dám chịu, hăng hái lên đường nhậm chức. Vì công vụ tại toà Tỉnh mới quá ư bề bộn, đến nỗi làm Trại trưởng Trại Hợp Bạn “Phục Hưng” tại quốc gia lâm viên Trảng Bom cuối năm 1959 mà không thể về tham dự lễ khai mạc trại, phải nhờ Tr. Cung Giũ Nguyên, Phó Trại trưởng thay thế mình đón tiếp quan khách, cho mãi đến 2 hôm sau, mới về tới nơi để họp đại hội đồng.



Cuối cùng, dù có gan dạ đến đâu cũng không đủ sức gồng mình chịu đựng, nên đành phải xin chuyển ngạch lên xứ Hoa Anh Đào làm quản lý (economie) viện Pasteur, một cơ quan y tế nghiên cứu và sản xuất các loại thuốc ngăn ngừa bệnh tật.

Mặc dù Đalat là một thành phố nghỉ mát lý tưởng, nhưng vừa mới đả nhậm nhiệm so xong, đã được anh chị em Trưởng Hương Đạo tại địa phương chiêu cố, đồng thanh mời làm Đạo trưởng đạo Lâm Viên và nhận lời Trại trưởng Cung Giũ Nguyên đảm nhiệm vai trò Quản lý Trại trưởng

Tùng Nguyên Đalat vào năm 1961.

Hàng năm, cứ đến mùa trại trường, khi các khoá huấn luyện Trưởng ba ngành Ấu, Thiếu, Tráng khai diễn, ngày nào Hải Ly Gan Dạ cũng có mặt tại lều quản lý rất sớm để trông nom việc cung cấp trợ huấn cụ cho Ban Huấn Luyện, mua sắm và phân phát thực phẩm tươi cho trại sinh, đi thuê gỗ ván để lót nền lều cho trại sinh lúc trời nưa, và cung cấp giường bố, mùng, mền cá nhân cho các trại sinh khóa Tráng.

Có thể nói, Hải Ly Gan Dạ chăm sóc cho trại sinh các khóa huấn luyện Tùng Nguyên, còn chu đáo hơn lo việc nhà của mình.

Năm 1978, khi mới từ Bỉ sang Hoa Kỳ, đang còn chân ướt chân ráo, được mục sư Nguyễn Quang Minh mời, Hải Ly Gan Dạ đã mau mắn nhận lời lên Portland, Oregon làm việc tại cơ quan “Nhà Việt Nam” để bảo tồn di sản Hương Đạo Việt Nam như lời người chủ xưởng, nhưng chẳng được bao lâu thì bị vỡ mộng, đành phải buồn bã bỏ về San Diego sinh sống.

Trong lá thư đề ngày 26 tháng 3 năm 1982 của Tr. Hải Ly Gan Dạ gửi Cọp Gia Lai, có đoạn viết như sau:

“Tôi chỉ làm việc với chú Minh có một tháng rưỡi, mà mất nửa tháng sau là cuộc điều tra đã bắt đầu. Mới tới được ít ngày thấy về tiền bạc của HĐ Việt Nam Hải Ngoại có sự luộm thuộm, tôi có hỏi anh Liệu thì anh cho hay tính Minh nó luộm thuộm thế, nhưng được việc. Tuy vậy tôi đã mấy lần nhắc nhở chú Minh, nhưng mỗi lần chú ấy đều nói: “em vừa là Hương Đạo lại vừa là mục sư, xin Anh đừng lo ngại”. Khi việc vỡ lở, chú ấy vẫn một mực không nhận lỗi, khiến tôi rất buồn...”

Trong kỳ hội nghị huynh trưởng Costa Mésa 1983 để thành lập Hội Đồng Trung Ương HĐVN theo lời yêu cầu của Văn Phòng HĐTG, khi được mời chủ trì các phiên họp, Hải Ly Gan Dạ đã khéo léo điều khiển đại hội, mang lại sự thành công vẻ vang cho Phong Trào HĐVN. Sau đó, ngày 15.1.1989, đã cùng các Trưởng Trần Văn Thao, Nguyễn Văn Ba, sáng lập nhóm “Tinh Thân Baden-Powell” (nay là tổ chức Hương Đạo Trưởng Niên) và ấn hành “Bản Tin Liên Lạc”, về sau được Trưởng Nguyễn Trung Thoại kế tục rồi đến các Trưởng Lê Thanh Bình, Nguyễn Đình Tuấn tình nguyện đứng ra phụ trách như hiện nay.

Vì mọi hoạt động của Ban Thường Vụ Hội Đồng Trung Ương HĐVN trong suốt hai nhiệm kỳ liên tục từ Thăng Tiến 1 đến Thăng Tiến 2 quá ư thụ động, tại trại Hợp Bạn Thăng Tiến 3 năm 1990 ở San Jose, các Trưởng trẻ khắp nơi về tham dự đã ví von gọi đó là “giấc đông miên”. Một lần nữa, Trưởng Hải Ly Gan Dạ lại được mời ra chủ trì các phiên họp đại hội đồng để hóa giải mọi bất hòa và khó khăn gặp phải.

Nhân dịp này, Ban Thường Vụ HĐTU đã được cải tiến. Một số Trưởng trẻ được mời vào cộng tác gồm có Tr. Vĩnh Đào, Phó Chủ Tịch BTV/HĐTU, thay thế Tr. Nghiêm Văn Thạch. Tr. Đỗ Phát Hai, Tổng Thư Ký thay thế Tr. Nguyễn Trung Thoại. Tr. Nguyễn Phan Pha, Phó Tổng Thư Ký thay thế Tr. Trương Trọng Trác, và Tr. Lê Phục Hưng, phụ tá Ủy viên Huấn Luyện. Một Ủy viên Liên Lạc Cựu Hương Đạo là Tr. Lê Văn Ba cũng được bổ nhiệm để kết hợp những anh chị em Hương Đạo cũ đang định cư khắp

bốn phương.

Đây cũng là lần đi trại cuối cùng của Tr. Hải Ly Gan Dạ Phan Như Ngân, vì năm sau thì bị lâm trọng bệnh “stroke - đứt mạch máu não”, bán thân bất toại và câm khầu. Mỗi lần có ai đến thăm, chỉ im lặng cười buồn đáp lễ, chứ không thể nào nói năng chuyện trò như trước.

Sau ba năm trên giường bệnh, Trưởng Hải Ly Gan Dạ Dominique Phan Như Ngân đã vĩnh viễn lìa rừng vào lúc 17 giờ 55 ngày 22.2.1995 tại San Diego, hưởng thọ 82 tuổi, để lại sự thương tiếc khôn nguôi cho toàn thể huynh trưởng và HDS Việt Nam.

Cọp Gia Lai
Tôn Thất Hy

Hạnh Phúc và Tâm

*Hồng Phúc ân tình lưu sáng mãi
Tâm thành nghĩa trọng vững bền lâu*

Tâm là một điểm tuy nhỏ nhưng quan trọng, nên người ta mới gọi là tâm điểm.

Tâm của con người càng quan trọng hơn vì nó nói lên nhân cách của một con người :

- Tâm lệch lạc thì cuộc sống nghiêng ngả, đảo điên.
- Tâm gian dối thì cuộc sống bất an.
- Tâm ghen ghét thì cuộc sống chứa đầy hận thù...
- Tâm đố kỵ thì cuộc sống mất vui.
- Tâm tham lam thì cuộc sống điều ngoa, dối trá...

Cho nên, ta không những đem Tâm của mình đặt ngay trên ngực để yêu thương mà còn :

- Đặt trên tay để giúp đỡ người khác.
- Đặt trên mắt để nhìn thấy nỗi khổ của tha nhân.
- Đặt trên chân để mau mắn chạy đến với người cùng khổ.
- Đặt trên miệng để nói lời an ủi với người bất hạnh.
- Đặt trên tai để biết nghe lời than trách, góp ý của người khác.
- Đặt trên vai để biết trách nhiệm và chia sẻ trách nhiệm với vợ chồng, với anh em, chị em.

Thân xác không tim thì thân xác chết.

Làm người không có Tâm thì cuộc sống chỉ có hận thù và là mối nguy hiểm cho mọi người.



TRO VIỆT NAM

Nguyễn Đức Thắng
Trâu Nước Lý Luận

Chuyện này kể lại kinh nghiệm về tuần lễ Huấn Luyện Trưởng (Adult Leadership Training) ở Four Winds Camp, Longhorn Council, Texas.

Trong tâm của mỗi cuộc cắm trại là đêm lửa trại. Đêm lửa trại luôn là đêm đáng ghi nhớ nhất, bởi vì mọi sinh hoạt, bàn cãi, thu xếp là để chuẩn bị cho đêm nay. Chúng tôi tập dợt nguyên buổi chiều và đợi cho đến khi màn đêm buông xuống. Khoảng 6 giờ chiều, trung ương cử người dắt chúng tôi đến nơi đốt lửa trại. Nơi này được coi là nơi linh thiêng nên các trại viên không ai được biết chỗ. Người dẫn đường được gọi là Troop Guide bắt chúng tôi đi luôn lách qua rừng cây tối mò khoảng 15 phút. Khi đi thì phải tuyệt đối im lặng, và không lộ tiếng chân bước. Khi ông ra hiệu dừng thì mọi người đứng dãn vào với nhau để khỏi lạc. Trời không trăng sao, cộng thêm đi dưới tàn cây trong rừng, nên không ai nhìn thấy ai cả.

Một mũi tên lửa từ phía đông loé lên rồi cắm phập xuống đồng củi xếp sẵn. Ánh sáng bùng lên soi rõ mảnh đất rộng và chúng tôi trông thấy lối nhỏ những đội khác đứng đó từ lúc nào. Đêm đen, tiết trời lành lạnh, ánh lửa sưởi ấm lòng mọi người ngay tức khắc. Nhìn ngọn lửa cháy sáng, chúng tôi bỗng cảm thấy mình thân thiết và gần gũi với tất cả mọi trại sinh đang hiện diện. Chúng tôi nối đuôi họ xếp hàng đi vòng quanh đồng lửa và mỗi người thấy góp vào đó một nhánh củi khô. Người cuối cùng trong vòng tròn nhập bọn thì là màn mưa đón thần lửa. Mọi người bắt chước dân da đỏ thừa xửa, giơ tay cao lên đầu rồi cúi gập người đưa tay xuống đầu ngón chân. Chúng tôi cùng nhau làm động tác này chưa được vài lần, thì trong rừng bỗng vang lên hằng trăm tiếng hú. Một đám đông mọi da đỏ túa ra vây quanh chúng tôi. Dẫn đầu là vị tù trưởng với bộ lông chim ó phủ dài từ đầu xuống chân. Mọi da đỏ đây chính là những người trong ban tổ chức hoá trang. Nhìn số người trong ban tổ chức đông bằng với trại viên, tôi tự hứa với lòng sẽ bắt chước tinh thần dân thân của họ. Tách rời đám đông, vị tù trưởng, cũng chính là ông trại trưởng bước vào trung tâm vòng tròn nơi đồng lửa đang cháy bùng. Ông lấy ra một túi tro vừa rải ông vừa đọc lớn :

- “Hỡi các trại sinh, hướng đạo một ngày là hướng đạo một đời. Chúng ta họp nhau đây gồm đủ loại sắc tộc, ngôn ngữ, màu da, tín ngưỡng, nhưng tim chúng ta được nung nấu chung bởi một ngọn lửa. Đó là ngọn lửa hướng đạo. Chúng ta cùng chung một lý tưởng và một mục đích duy nhất, đó là dạy trẻ em thành người chỉ đạo. (train boys to be leaders) Chính chúng ta và các hướng đạo sinh do chúng ta dẫn dắt, sẽ trở nên hạt giống mưu cầu hạnh phúc cho nhân loại. Nay tôi đổ xuống đây năm tro này. Những hạt tro trả lại từ các cuộc lửa trại Hướng Đạo khắp năm châu bốn bể. Những hạt tro gom góp từ các nước Pháp, Anh, Ý, Bỉ, Tây Ban

Nha, Thụy Sĩ, Hy Lạp, Hoa Kỳ, Mông cổ, Trung Hoa, Thái Lan, Miền Điện..... Nhờ nắm tro này, chúng ta không là Hướng Đạo Sinh của riêng ai, của riêng quốc gia nào. Chúng ta là hướng đạo sinh của nhân loại. Nắm tro này góp tình thương của mọi hướng đạo sinh trên thế giới đến với chúng ta.“

Nghe đến đây thì tôi cảm động và thôn thức khóc. Tôi không nén được nên nước mắt cứ chảy ra rồi nấc hình hích. Sarri, người cùng đội đại bàng, ôm tôi và lấy tay xoa xoa lưng. Nhà tôi nhìn tôi thương xót. Steven, người đội trưởng, nắm tay phải của tôi bóp nhẹ nhẹ. Tôi vốn giàu tình cảm. Hành động của họ chỉ làm tôi nấc thêm mà thôi. Tôi không biết tại sao tôi khóc nữa. Mỗi lần mà có gì trân trọng quá sức hay đáng cảm động, tôi có tính bộc lộ cảm xúc ra như thế này. Nhưng tôi nhớ rằng, trong khi ông trại trưởng nêu tên các quốc gia, tôi vẫn chờ đợi ông nêu lên hạt tro của Việt Nam nhưng không có. Tôi nhìn lại tôi, rồi tôi thấy tôi cô lẻ trong nhóm người ngoại quốc. Trái tim Hướng Đạo của tôi không lớn đủ để ôm vào lòng tình thương nhân loại. Tôi chỉ đủ tình yêu cho nước tôi, dân tộc tôi. Kêu gọi tình thương nhân loại mà không có nêu tên quốc gia tôi, thì tại tôi ù đi, không tiếp nhận thêm được điều gì nữa. Tôi tủi thân tím tím. Sự săn sóc ân cần đột nhiên của những người bên cạnh, làm tôi biến thành trọng tâm của buổi sinh hoạt. Mọi người đổ dồn cặp mắt vào tôi. Ông trại trưởng bị tôi làm gián đoạn nên ngừng nói. Ông bước đến chỗ chúng tôi, diu tôi vào khúc cây gần đó rồi cởi tấm áo lông ó khoác lên người tôi. Hành động của ông không an ủi được tôi, mà ngược lại làm tôi tủi thân thêm. Tôi nghĩ tôi có bệnh. Căn bệnh này tôi có từ lâu rồi. Trong đám đông náo nhiệt, tôi vui đấy rồi buồn ngay đấy. Chung quanh tôi đều là những người thân yêu nhất, nhưng lắm khi tôi lại cảm thấy cô đơn nhất. Bệnh gì đây? Bệnh xa quê? Nhà tôi rời hàng, đến ngôi im cạnh tôi từ lúc nào. Nàng không hiểu tôi nhưng hành động của Nàng lại thông cảm được tôi. Nàng không nói, không hỏi, chỉ ngồi bên. Bên ngoài kia, mọi sinh hoạt lại tiếp tục. Họ đang đọc 3 lời hứa và mười điều luật của Hướng Đạo. Tôi lẩm nhẩm đọc và Nhà tôi hoà theo:

- “Hướng Đạo Sinh trọng danh dự, ai cũng tin lời nói của Hướng Đạo Sinh”

- “Hướng Đạo Sinh giúp đỡ mọi người bất cứ lúc nào”

- “Hướng Đạo Sinh là bạn của tất cả mọi người, và coi Hướng

Đạo Sinh khác như anh em ruột thịt”

- “Hướng Đạo Sinh thương yêu súc vật, cây cỏ”

-

- Hướng Đạo Sinh trong sạch từ tư tưởng, đến lời nói và việc làm

Đọc hết mười điều luật thì nước mắt tôi đã khô. Dắt tay Nhà tôi đứng lên, tôi nói đùa:

- “Mẹ kiếp, họ đốt khi gì mà khói cay quá.”

Nhà tôi nhìn sâu vào mắt tôi rồi nheo mắt cười bí hiểm:

- “Họ đốt tro Việt Nam anh ạ”

Cảm động quá, tôi không biết nói gì. Tôi xiết mạnh tay nhà tôi để chuyển đến Nàng lời biết ơn sâu đậm.

Cuộc lửa trại tiếp diễn liên tục với những bài hát dân ca

phổ thông như những bài:

“Old Mc. Donald has a farm, e, i, e, i, o”

“Row, row your boat”

“She ‘ll be coming ‘round the mountain ...when she comes.

“

Hay bài “Clementine”

Có những bài hát nguyên thủy, có những bài được chế biến cung điệu hoặc thay bằng lời khác. Ông Palmer, người láng giềng của chúng tôi, ngày mới bước chân ra khỏi cửa nhà thì than đau vì chứng viêm khớp xương. Nay chúng tôi thấy ông hò hét nhẩy múa mà không hiểu ông uống loại thần dược gì. Tinh thần mạnh quả thực có thể vượt qua mọi trở ngại thân xác.

Lửa tàn, cuộc vui tan. Sau bài chia tay, tôi hát nhỏ nhỏ bài “Tàn Lửa” và thông dịch cho mọi người nghe:

“Màn đêm buông trôi theo ánh lửa dần tàn...Tình anh em ta theo ánh lửa tràn lan Tìm ta đây, còn khắc ghi bao nhiêu mối tình mặn nồng. Lửa đêm nay tan, nhưng lửa thiêng còn cháy âm thầm ngàn đời. Biệt ly muôn phương, ta nguyện đem lửa thiêng rải rác khắp chốn ...mong mai sau, ngọn lửa thiêng cháy lên đốt lòng mọi người.“

Điệu nhạc và lời tàn lửa nói đúng tâm trạng của mọi người. Ai nấy quây quần cầm tay nhau mãi không muốn rời. Sáng mai nhỏ trại, chúng tôi ai nấy mặc nhiên biến thành huynh trưởng để hướng dẫn đám trẻ ở nhà. Tôi hy vọng tôi và Nhà tôi sẽ giữ được tinh thần Hướng Đạo theo đúng nghĩa của nó. Theo mọi người, chúng tôi mỗi người bốc một nắm tro và đi biến vào trong bóng tối của rừng. Nắm vốc tro tàn, óc tôi nghĩ ngợi mông lung. Tôi mong một ngày nào về đến quê nhà, tôi được đốt ngọn lửa trại với bạn bè thân thương. Tôi sẽ rải nắm tro này vào trong đó. Tôi sẽ kể in hết câu chuyện của ông trại trưởng. Rồi tôi sẽ trân trọng hốt nắm tro cuối ngày. Từ đây, tro Việt Nam của tôi cũng sẽ hiện hữu trên các cuộc họp trại toàn thế giới. Hội chứng “Tro Việt Nam” sẽ mất vĩnh viễn, và các trại sinh Việt Nam sau tôi sẽ không bao giờ rơi lệ.

Nguyễn Đức Thắng
Trâu Nước Lý Luận



Trưởng Trâu hiền Đào Trọng Cương



Chuyến đi Ottawa ngày 20 tháng 3 năm 2010 quả thật là 1 chuyến đi rất có ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là anh em khối CN Canada có dịp gặp gỡ nhau để bàn sơ về Kỷ niệm Mừng 80 năm HETU sắp tới tại Montreal tuần lễ 8-11 tháng 7 năm 2010.

Ý nghĩa thứ hai rất là to lớn là mừng 2 sự kiện quan trọng của Trưởng Đào Trọng Cương:

- 1-Thập Tuần Khánh Thọ (Bách Tuế - 100 tuổi).
- 2- 80 năm phục vụ Phong Trào HETU.

Các trưởng niên Ottawa như Tr. Nguyễn Kim (Xóm Trưởng) Tr. Nguyễn Minh-Phúc (Mở Làng), Tr. Phạm Quân Khanh, Tr. Hồ Văn Mẫn, Tr. Ngô Phú, Tr. Lê Trọng Thư. Tr. Trịnh Vũ Điệp vào giờ chót vắng mặt, nên đã nhờ Trưởng Thư đọc tiểu sử Trưởng Cương. Cùng với các Trưởng ở Liên đoàn Lạc Việt- Montreal như Tr. Nguyễn Đoàn Hải Yên (Liên đoàn Trưởng), Tr. Lương Thiên Sanh, Tr. Võ Ngọc Trân, và Đại diện Hội Đồng Trung ương - Chi nhánh Canada : Tr. Trần Quang Thanh Trang (CNT), Tr. Võ Minh Thi (CN Phó), đều có mặt và rất hân hoan được chia sẻ với toàn thể gia đình niềm hạnh diện này.

Điều rất vui mừng là chúng tôi nhận xét là Tr Cương còn rất minh mẫn. Trưởng đã lộ nét vui mừng khi nhận Bằng Trưởng Lục của HETU, của Scouts Canada và bằng tri ân của Chi nhánh Canada. Ngoài ra còn có 1 thiệp chúc mừng có gom chữ ký tất cả Trưởng, phụ huynh và đoàn sinh ở Montreal cũng như của các Trưởng và thân hữu ở Ottawa. Tuy một mac nhưng thấm đượm tình nghĩa.

1 ngày vinh dự, tự hào cho tất cả anh chị em HETU tại Hải Ngoại.!!!!

1 tiếng A thật lớn cho Tr. Cương, cùng toàn thể các anh chị em thân hữu có mặt ngày 20-3 -2010 tại Ottawa. Xin chúc Tr. Cương thân tâm an lạc, vạn sự an khang.

Chi tiết chương trình buổi họp mặt và tóm tắt tiểu sử Tr Đào Trọng Cương.

Phần 1:

- Giới thiệu các Trưởng tham dự (Trưởng Phúc)
- Lời chào mừng của Trưởng Xóm Ottawa (Trưởng Kim)
- Lời đáp từ của đại diện HETU
- Trưởng Chi nhánh phát biểu
- Phát biểu về ý nghĩa ngày kỷ niệm 80 năm cùng tấm lòng của Trưởng Cương dành cho HETU (Trưởng Khanh)
- Tiểu sử và thành tích Trưởng Cương (Trưởng Điệp)
- Trao Bằng Trưởng Lục và Plaque kỷ niệm của HETU/ Scout Canada/Chi nhánh HETU tại Canada
- Lời đáp từ của Trưởng Cương
- Anh em chúc mừng Trưởng Cương

Phần 2:

- Cắt bánh Sinh Nhật

- Tiệc trà

Phần 3:

- Chia tay

Trưởng Trâu hiền Đào Trọng Cương

Sinh ngày 2 tháng 3, năm 1911 (Tân Hợi) tại Bắc Ninh (Bắc Việt) trong một gia đình Nho giáo

1934: tốt nghiệp kiến trúc sư và lập gia đình cùng năm

1937-1945: kiến trúc sư thành phố Hà Nội

1945: toàn quốc kháng chiến, tản cư ra hậu phương

1947: hồi cư về lại Hà Nội

1949: hành nghề kiến trúc sư (cơ sở tư nhân), giám định việc bồi thường chiến tranh

1954: Sau hiệp định Genève chia đôi đất nước, Trưởng vô Nam. Thời gian này trưởng giữ nhiều nhiệm vụ:

- * Trưởng khu kiến thiết 4
- * Trưởng khu kiến thiết 2
- * Kiến trúc sư, cố vấn Bộ Lao Động và thành phố Đà

Lạt

1974: qua Canada thăm 2 con đang du học tại đây

1975: biến cố 30/4 Trưởng xin tỵ nạn ở Canada. Sau đó 8 người con ở Việt Nam được Hải Quân VNCH di tản qua Canada đoàn tụ với gia đình

1983: sau khi người con út tốt nghiệp Đại học, từ Montréal Trưởng dọn nhà về Ottawa và được Trưởng Trần Văn Khắc trao lại chức Hội Trưởng Hội Người Việt Cao Niên Ottawa-Hull. Trưởng giữ chức Hội trưởng trong 5 năm (1985-1990)

1990-1992: Trưởng là Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Trung Tâm Văn Lang là chung cư của chính phủ Ontario dành cho người già và người có lợi tức thấp

Hiện nay (2010) Trưởng sống tại chung cư cao niên Garry J. Armstrong Home ở Ottawa.

SINH HOẠT HƯỚNG ĐẠO:

1930: Trưởng gia nhập Hướng Đạo và là đoàn viên đoàn Lê Lợi. Đây là đoàn Hướng Đạo Việt Nam đầu tiên do cố Trưởng Trần Văn Khắc làm Đoàn trưởng. Trưởng ở đội Trâu và có tên rừng là Trâu hiền. Trong đội Trâu có Trưởng Trần Duy Hưng, sau này là Thị Trưởng thành phố Hà Nội

1954: cuộc chiến tranh Việt Pháp bùng nổ, và sau đó, vì bận công vụ, Trưởng không còn cơ hội tiếp tục sinh hoạt



Hương Đạo

1987: Trưởng đã cùng với Trưởng Trần Văn Khắc qua Pháp dự trại Thăng Tiến 1 tại Jambville. Tại đây, Trưởng gặp lại Trưởng Ngô Thế Tân, là bạn cũ Hương Đạo từ năm 1930.

1994: Trưởng gia nhập Xóm Hương Đạo Trưởng Niên Ottawa do Trưởng Nguyễn Đức Phúc (khi ấy) làm Trưởng xóm

1998: Trưởng được Hội Đồng Trung Ương Hương Đạo Việt Nam tặng thưởng Huân chương Bắc Đẩu của Hương Đạo.

Tới nay, tuy tuổi cao, sức yếu Trưởng Trâu hiền Đào Trọng Cương vẫn là một trong những cây cổ thụ của phong trào Hương Đạo Việt Nam và Trưởng vẫn tiếp tục sinh hoạt giữ liên lạc với Xóm Hương Đạo Trưởng Niên

Cảm Tạ

Chúng tôi xin chân thành cảm tạ

Quý Trưởng Hội Đồng Trung Ương Hương Đạo Việt Nam Quý Trưởng Hương Đạo khắp nơi Thân Hữu và đồng hương xa gần

đã tổ chức lễ tiễn biệt theo nghi thức Hương Đạo, tham dự tang lễ, cầu nguyện, thăm viếng, phân ưu

Trưởng Giuse Nguyễn Đình Thư
(Tên rừng Gấu Bướng, Huy chương Bắc Đẩu
Hương Đạo Việt Nam)

Từ trần ngày 11 tháng 2, 2010 tại Houston, Texas,
hương thọ 92 tuổi.

Đại diện tang quyến:

Trưởng nam: Nguyễn Đình Phùng

Em Trai: Nguyễn Đình Tuấn



THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Được tin buồn

Thân mẫu của Trưởng Nguyễn Kim Sơn, Thiếu Phó
Thiếu Đoàn Trần Hưng Đạo, Liên Đoàn Potomac, MD

Cụ Bà

Martha NGUYỄN THỊ NGUYỆT

đã được Chúa gọi lúc 5 giờ 25 chiều ngày 17 tháng 3 năm 2010
tại bệnh viện Holy Cross Silver Spring Maryland.

Hương thọ 79 tuổi

thành thật chia buồn cùng Trưởng Sơn và tang quyến.

Nguyện cầu linh hồn Martha Nguyễn Thị Nguyệt sớm về hưởng nhan Thánh Chúa

Hội Đồng Trung Ương Hương Đạo Việt Nam

Nhan duoc tin buồn

Cu ba HUYNH THI YÊN
Phap danh Phước Tịnh
Nhac Mau cua Tr. Hoang Kim Chau
Da ta the tai Bien Hoa Viet Nam
vao ngay 20 thang 3 nam 2010
huong tho 93 tuoi

Xin Thanh Kinh chia buoan cung Truong
Hoang Kim Chau va Tang quyen

Nguyen Cau huong linh cu ba Phuoc Tinh
som duoc tieu dieu ve Mien Cuc Lac.

Ton That Hy
Truong Lang Bach Hop QuangTe
Nam California
Chu Bien Ban Tin Bach Ma

Tin Buon

Than gui quy Truong cung ACE,
Toi vua nhan tin tu VN:
Than mau cua chi Pham thi Xoan (Trang Sinh TD
Bach Dang-VN)
Nhac mau cua anh Hoang Kim Chau

Cu Ba: HUYNH THI YEN
Sinh nam 1917 tai Bien Hoa
Da tu tran luc 4 gio sang thu bay, ngay 20 thang 3
-2010 nham ngay mong 5 thang 2 nam Canh Dan tai
Bien Hoa - Viet Nam
Huong tho 93 tuoi
Le nhap quan: 13 gio ngay 20 thang 3-2010
Le an tang: 13 gio ngay 22 thang 3-2010 tai Xa
Hiep Phuoc-Bien Hoa

Rat mong quy Truong cung ACE hiep loi cau
nguyen cho huong hon Cu Ba Huynh Thi Yen som sieu
thoat

Kinh loi Phan Uu den anh chi Hoang Kim Chau va
tang quyen

VĨNH BIỆT

TRƯỜNG: “GẤU BƯỚNG”

NGUYỄN ĐÌNH THU

Kính thưa Trường,

Khoảng không gian của thành phố Houston dường như bị thu hẹp lại bởi cái lạnh bất thường trải dài từ cuối năm hai nghìn lẻ chín. Vạn vật khép kín, co cụm lại, chịu đựng những ngày đông lạnh để chờ mùa xuân nắng ấm. Đối với những người ly hương vì quốc nạn, cũng đang nghe đâu đây cung phiếm nửa vui nửa buồn. Vui vì bước chân nhân gian sắp bước vào mùa xuân mới để cùng đất trời giao hưởng niềm hoan lạc của thiên nhiên và tìm lại những phút giây đầm ấm tuyệt vời của những mùa xuân năm nào nơi quê nhà. Buồn vì nơi đất khách quê người, dù có bốn ba quay cuồng trong những mắc xích của guồng máy văn minh không lồ Âu Mỹ, cũng không khỏi vương vãi những giây phút chạnh lòng.

Kính thưa Trường

Vẫn biết rằng cuộc đời là hữu hạn

Nhưng không sao tránh được nỗi bàng hoàng khi nghe tin Trường đã vĩnh viễn ra đi trong một chiều cuối đông lạnh giá.

Gia đình Trường đã mất đi một người chồng, người cha, người ông yêu quý. Bà con thân quyến của Trường đã mất đi một người bác, người chú, người anh... khả kính.

Sự mất mát đó cũng là mất mát chung cho cả đại gia đình Hướng Đạo Việt Nam trên hoàn vũ. Từ khắp các tiểu bang Hoa Kỳ, miền đông qua tận miền tây, từ những thành phố của nước Pháp, Đức, Canada, Úc Đại Lợi... từ những thành phố Việt Nam: Huế, Đà Lạt, Sài Gòn..., nơi nào có Hướng Đạo, nơi đó anh chị em đều tỏ lòng mến tiếc đối với Trường.

Kính thưa Trường

Lạm biết rằng:

Cuộc đời của Trường là một cuộc đời hoạt động vô cùng sôi nổi

Mong thỏa chí tang bồng và mang trách nhiệm của một Tráng Sinh Lên Đường, một Trường Hướng Đạo phục vụ tha nhân, lễ phải và điều thiện, bất kể gian lao nguy hiểm, ngay từ những ngày còn là một thanh niên, Trường đã hoạt động hăng say trong những tổ chức và phong trào yêu nước như Đảng Dục Dân của nhà cách mạng Quốc Gia Lý Đông Á, Hội Truyền Bá Quốc Ngã của Cụ Nguyễn Văn T, lập Mặt trận Công Giáo Cứu Quốc cùng với linh mục Hoàng Quỳnh, lập chiến khu ở Bắc Ninh chống thực dân Pháp và phát xít Nhật, cùng với các đơn vị Hướng Đạo tổ chức cứu đói trong thảm nạn năm Ất Dậu. Trường bị vào vòng lao lý bởi bọn thực dân xâm lược.

Đến khi đất nước bị qua phân bởi hiệp định Genève hơn nửa thế kỷ trước, Trường đã tổ chức đưa đồng hương xuôi Nam để được sống trong cảnh thanh bình của Miền Nam Tự Do cho đến khi mất nước.

Một lần nữa, Trường và gia đình phải bỏ quê ra



THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Được tin buồn

Nhạc mẫu của Trường Hoàng Kim Châu, là:

Cụ Bà HUỲNH THỊ YẾN

Pháp Danh Phước Tịnh

Vãng sanh vào 4 giờ sáng thứ Bảy ngày 20 tháng 3 năm 2010
(nhằm ngày 5 tháng Hai năm Canh Dần) tại Biên Hòa, Việt Nam.

Hương thọ 93 tuổi

thành thật chia buồn cùng hai Trường Châu cùng tang quyến.

Nguyện cầu hương linh Cụ Bà sớm tiêu điều miền Cực Lạc

Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam

đi với nỗi thương non nhớ nước trĩu nặng trong lòng. Nơi xứ người, Trương đã là người bỏ bao công sức cùng với nhiều nhân sĩ để vận động và thành lập Cộng Đồng Việt Nam Hải Ngoại hầu giúp đỡ cho những Người Việt nơi chốn định cư cùng công ăn việc làm. Trương còn chăm lo cho những người lớn tuổi với Hội Cao Niên...

Là một bình luận gia chính trị đứng đắn và sâu sắc, Trương đã thường xuyên có mặt trên diễn đàn báo chí hải ngoại. Cuộc đời tranh đấu của Trương cho nền độc lập và tự chủ của dân tộc Việt thể hiện qua thiên hồi ký "Một Thời Tranh Đấu" là một biểu tượng của lòng nhiệt thành và lòng yêu nước khiến cho các thế hệ đàn em trân quý.

Cùng với mệnh nước nổi trôi, Trương đã hai lần bỏ quê và dấn thân vào lý tưởng phục vụ tha nhân. Ấu đó cũng là hoài bão của một Tráng Sinh Việt Nam ân hưởng hào khí của các Đấng Tiên Nhân.



Trương Nguyễn Đình Thư dự trại Hợp Bạn Thăng Tiến VII tháng 7-2002

Kính thưa Trương,
Hôm nay,

chúng em, Hưởng Đạo Sinh của mọi miền đất nước và hải ngoại đồng thành kính hướng về Trương với lòng thương tiếc vô vãn.

Nhớ ngày nào
Huynh đệ bên nhau
Nắng sớm mưa chiều
Ba lô trên vai trĩu nặng
Cùng băng ngàn vượt suối
Bình minh dậy, chim ca trên đỉnh núi
Hoàng hôn về, suối hát giữa rừng sâu
Đêm sương rơi mái lều phiêu lãng
Lửa Dặm Đường tí tách reo vui
Tay trong tay say tình huynh đệ
Lòng bên lòng mến nghĩa anh em
Trương, lớp đàn anh đi trước
Dắt dìu chân bước đàn em
Giữ trọng trách, Phong Trào phát triển
Hưởng Đạo phục hồi, Miền Nam vững tiến
Thủ quỹ chăm lo tài chánh dồi dào
Làm liên lạc Ủy Viên Quốc Tế
Trương đi khắp nơi
Mỹ Âu Phi Á
Một Lời Hứa: chân trời góc biển
Là đệ huynh tí muội một nhà
Khúc hát Đường Xa
Rừng chiều vang vọng
Nhớ những lần họp bạn Quốc Gia
Trương là người khai phá
Biển rừng hoang thành đất trại
Dựng lều tụ nghĩa anh em
Nắng sớm sương chiều vui là biết mấy

Tấm lòng vàng ai đã dễ quên

Rồi những ngày lưu dân tị nạn
Trương là đầu dây kết nối
Trong anh em và thế giới bên ngoài
Để hình thành Hiến Chương hội ngh □
Costa Mésa một chín tám ba
Biển năm châu huynh đệ một nhà

Hướng Đạo Việt Nam tràn dâng sức sống
Suốt cuộc đời Trương luôn kỳ vọng
Niên thiếu Nhà Nam rạng rỡ giống nòi

Cuộc đời Trương là trò chơi lớn
Giúp tha nhân, say nghĩa đồng bào
Yêu thiên nhiên, bạn với trăng sao
"Một Ngày Hướng Đạo" – "Một Đời Hướng Đạo"

Nay
Gấu đã lìa Rừng
Về nơi "Nguồn Thật"
Cùng các Trương đàn anh hội ngộ
Cối Vĩnh Hằng
tự tại an nhiên

Bỏ nhân gian vạn nỗi ưu phiền
Tung cánh



Trương Nguyễn Đình Thư, Hoàng Kim Châu Nguyễn Hữu Hồ, Trương Trọng Trác

Hoàng Kim Châu RS

Phụng Soạn
Ngày 18 tháng 2-2010





**BÁO LIÊN LẠC KÍNH CHÚC MỪNG ĐẠI THỌ 90 TRƯỞNG TRẦN BẠCH BÍCH,
CỰU TỔNG ỦY VIÊN HỘI NỮ HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM**

Làng Bách Hợp Hương Đạo Trưởng Niên Bắc California Mừng Năm Mới

xã VN với các tên gọi Làng, Xóm...v.v. và người có trách nhiệm trông coi được phân nhiệm là Tiên Chi, Thứ Chi, Mỏ làng... và các hương chức trong làng.

Tiệc tân niên chấm dứt lúc 3 giờ chiều cùng ngày.



Làng Bách Hợp Hương Đạo Trưởng Niên Bắc California đã tổ chức tiệc tân niên vào lúc 11 giờ trưa ngày 28/2/2010 tại 1115 E. Santa Clara, San Jose. Có gần 100 đoàn viên HĐ về tham dự, trong số đó có các vị huynh trưởng cao niên của HĐVN như Trưởng Mai Liệu, Trưởng Trần Bạch Bích, Trưởng Nguyễn Tuyên Thùy, Trưởng Lê Xuân Đăng, Trưởng Nguyễn Văn Hiệp, Trưởng Vũ Văn Phấn và nhiều trưởng đại diện cho các LD Bách Việt, Diên Hồng, Việt Nữ, Hương Việt, Hoa Lư về tham dự.

Sau phần nghi thức chào cờ khai mạc, trưởng Nguyễn Đình Tuấn, BTC, ngỏ lời chào mừng và chúc Tết anh chị em hương đạo hiện diện. Các trưởng cao niên được tặng hoa và chúc thọ.

Buổi tiệc tiếp diễn với phần ca nhạc chào mừng xuân.

Được biết phần lớn người tham dự là các huynh trưởng, hoặc đoàn viên HĐVN đã từng giữ các trách nhiệm lãnh đạo trong Phong trào HĐVN tại quê nhà trước năm 1975.

Vào giữa tiệc, Trưởng Mai Liệu có mấy lời chúc tết và ngỏ lời bàn giao trách nhiệm Tiên Chi làng Bách Hợp Bắc Cali cho Trưởng Nguyễn Đình Tuấn (thứ chi). Cũng nhân dịp này Trưởng Mai Liệu có giải thích một số hiểu lầm trong các anh chị em Hương Đạo về các danh xưng, từ ngữ được dùng trong HĐVN như: HĐVN hiện nay sáp nhập sinh hoạt chung 2 hội Nam và Nữ HĐVN cho nên không thể dùng từ Anh trong cách xưng hô như trước, Trưởng Niên là Hương Đạo chứ không phải là "Cụ" Hương Đạo, vì "Hương Đạo Một Ngày là Hương Đạo Mãi Mãi" trừ phi người đoàn viên HĐ đó chối bỏ lý tưởng HĐ và tự ý tách rời khỏi Hương Đạo, HĐTN là đoàn viên Hương Đạo chứ không phải là Hương Đạo Sinh, vì HĐS là những đoàn sinh dưới 25 tuổi...v.v.

Tưởng cũng nên biết, Hương Đạo Trưởng Niên là một tập hợp các hương đạo ngoài 25 tuổi không còn sinh hoạt trực tiếp với các đoàn hương đạo tại địa phương, hoặc các trưởng cao niên. HĐTN được tổ chức theo phương thức làng

Hợp Bạ Mùa Hè

Phong Trào Hương Đạo được xem như là một tổ chức có nhiều hoạt động ngoài trời nhiều nhất, HĐ còn là môi trường sinh hoạt nhằm đào tạo công dân tốt qua các trò chơi và những cuộc họp bạn, các kỳ cắm trại...v.v.

HĐ Hoa Kỳ là một trong nhiều hội HĐ có nhiều phương tiện, có nhiều điều kiện tốt cho các đoàn viên HĐ sinh hoạt ngoài trời thoải mái, tiện lợi. Tại Santa Clara County có một đơn vị HĐ là Santa Clara Council có một số đoàn viên hơn 15,000 thanh thiếu niên nam nữ đang tham gia sinh hoạt.

Cứ vào hè, các đơn vị HĐHK có tổ chức một sinh hoạt hè tập trung dành cho cả gia đình và đoàn sinh cùng tham dự gọi là Scout-O-Rama. Đây là cuộc họp bạn địa phương với hơn 125 đơn vị HĐ tham dự cùng với hàng chục cơ quan bảo trợ đến trưng bày các gian hàng, người ta dự liệu có hơn 6,000 HĐS tham dự mỗi năm.

Vào ngày thứ Bảy 27/2/2010 tại Hictory Park, San Jose, (nơi sẽ diễn ra ngày Scout-O-Rama) Ban Tổ Chức đã nhóm họp hàng trăm Huynh trưởng HĐ để cùng thảo luận và phổ biến các kế hoạch dự trù, các trò chơi... và phát hành các vé vào cửa. Được biết mỗi chiếc vé vào cửa là \$10 (cho cả gia đình), đó là một tập có chứa hàng trăm phiếu giảm giá có giá trị lớn hơn gấp chục lần tiền mua vé.

Bên cạnh việc phổ biến các vé vào cửa, BTC còn thử nghiệm một số trò chơi dành cho các tham dự viên, phân phát các mẫu đơn ghi danh tham dự các cuộc triển lãm, xây dựng thủ công trại, những kỹ năng HĐ...v.v.

Cuộc họp kéo dài khoảng hơn 1 giờ đồng hồ.

Được biết ngày Scout-O-Rama sẽ tổ chức vào ngày 8/5/2010 tại Hictory Park, 1650 Senter Rd., San Jose sẽ là một ngày đặc biệt dành cho gia đình và các thân hữu và các HĐS cùng tham dự một cuộc vui ngoài trời. Muốn biết thêm chi tiết có thể vào www.scccbsa.org, điện thoại 408-280-

2154 x39 (tiếng Anh), 280-5088 x 21 (tiếng Việt)

Người ta ghi nhận bên cạnh các đơn vị HĐHK còn có các đơn vị HĐ người Việt cũng có mặt. Hiện nay tại Santa Clara có hàng ngàn HDS người Việt đang tham dự các sinh hoạt HĐ. Các đoàn HĐ này hoàn toàn do các huynh trưởng người Việt điều hành. Các đơn vị HĐVN ghi danh với HĐHK bên cạnh việc tuân thủ các quy định, nội lệ của HĐHK các đơn vị này còn được khuyến khích bảo tồn các nét đặc thù của Văn hóa Việt Nam. Nhiều đoàn HĐHK gốc Việt đã tập họp với nhau cùng sinh hoạt chung, cùng khuyến khích các sinh hoạt mang bản sắc Văn Hóa Việt như tham dự các sinh hoạt trong CĐVN, Hội Tết, Diễn Hành...v.v. Trong tháng Tư sắp đến đây, HĐHK kỷ niệm 100 năm thành lập, các đơn vị HĐ tại địa phương sẽ tổ chức 1 kỳ trại họp bạn kỷ niệm kéo dài 4 ngày từ 15/4-18/4/2010 tại Alameda County Fairgrounds thu hút hàng chục ngàn HDS về tham dự, và chắc chắn sẽ không thiếu mặt các đơn vị HĐVN. Muốn biết thêm chi tiết về các hoạt động HĐVN có thể gọi 408-628-8758.

11 Liên Đoàn Hương Đạo VN Nam Cali Chào Cờ Đầu Năm 2010



CÁC EM THUỘC LIÊN ĐOÀN VĂN LANG T TỔ HÙNG VƯƠNG

Dưới bầu trời vui tươi, ấm áp Nam Cali đầu tháng Ba, mười một Liên Đoàn Hương Đạo Việt Nam miền Nam Cali đã tề tựu tại Huntington Bach Park; tham dự lễ chào cờ đầu năm 2010. Đây là lần thứ 17, hàng năm Phong Trào Hương Đạo Việt Nam tại Hoa Kỳ tổ chức thành thông lệ. Chương trình chào cờ chuẩn bị là tuần vừa qua. Nhưng vì thời tiết mưa bão nên đã dời lại ngày 14 tháng 3 năm 2010.

Dưới nắng ấm, gió dịu, toàn thể Huynh Trưởng và 11 liên đoàn Hương Đạo Sinh đã có được một ngày ngoài trời đầy ý nghĩa. Có mặt trong buổi chào cờ có đại diện Hương Đạo Hoa Kỳ tại Quận Cam, các Trưởng từ xa như San Diego – San Jose – các bậc đàn anh trong Làng Quảng Tế, Gia Đình Bách Hợp... Đặc biệt Tr Đinh Xuân Phúc, tuy đã hơn 90, nhưng vẫn mặc đồng phục đi xe lăn đến nhìn quang cảnh sinh hoạt vui nhộn của đàn em, anh đã nở nụ cười thật tươi

như ngày nào còn trẻ!

Sau lễ chào quốc kỳ hai nước Mỹ Việt là phát biểu của Trưởng Phạm Đỗ Thiên Hương về ý nghĩa ngày lễ chào cờ hàng năm – Cũng là kỷ niệm ngày sinh của BP, người sáng lập Phong Trào Hương Đạo Thế Giới. (22-2)

Tế lễ Quốc Tổ Hùng Vương, năm nay Liên Đoàn Văn Lang đảm trách phần. Điều đáng nói là Ban Tế Lễ năm nay toàn là các em Thanh phụ trách, quan khách và toàn thể HDS đều hoan nghênh nhiệt liệt. Từ chánh bái, bồi bái, xướng chúc đều do các em trong áo dài khăn đóng chính tề. Đây là điểm son và cần phải duy trì, cần phát huy. Giao cho tuổi trẻ thực hành những phong tục cổ truyền là đáp ứng được lòng mong đợi mà bậc cha anh. Xin có lời khen ngợi Ban Tổ Chức.

Có một mục cũng đặc biệt là năm nay mục đồ vui về lịch sử HĐ thay vì Hynh Trưởng chỉ đọc trên máy. Mục đồ vui lịch sử vui nhộn và hào hứng... Mục văn nghệ mức lân, số Táo Quân cũng làm cho toàn thể gia trẻ rất thích thú. Sau buổi ăn trưa là các Liên Đoàn sinh hoạt riêng với những trò chơi giáo dục truyền thống mà Phong Trào Hương Đạo đã có từ trước đến nay: Giáo dục trẻ bằng trò chơi!

Lễ Chào Cờ Đầu Năm được tổ chức lần đầu tiên tại Houston



Buổi Lễ Chào Cờ Đầu Năm được tổ chức lần đầu tiên tại Houston do HDTU-HĐVN Miền Trung Hoa Kỳ tổ chức. Tr. Phạm Ngọc Phước, Phó Đại Diện HDTU-HĐVN Miền Trung Hoa Kỳ là Trưởng Ban Tổ Chức. Được biết cùng thời gian tại Dallas cũng có một buổi lễ tương tự được diễn ra do Trưởng Ngô Vinh Khoa, Đại diện Miền Trung Hoa Kỳ chủ lễ. Tại tượng đài Việt Mỹ, Houston, sau Nghi Thức Thượng Kỳ và giây phút kính nhớ đấng tiền nhân và lời cầu nguyện của mục sư Trần Minh Hải rồi câu chuyện dưới cờ của Trưởng Phạm Ngọc Phước, Tiếng reo truyền thống Hương Đạo Việt Nam, Lễ Bàn giao Ban Đại Diện của Hội Đồng Trung Ương Hương Đạo Việt Nam Miền Trung Hoa Kỳ, nghi thức trao Huân Chương Bách hợp cho Tr Vũ Ngọc Linh và Huân Chương Bắc Đẩu cho Trưởng Nguyễn Cao Bình, Tr Lương Hoàng Nam do Tr Đỗ Phát Hai và BTV thực hiện cùng Tân Ban Đại diện HDTU HĐVN Miền Trung Hoa Kỳ. Múa lân Mừng Xuân do Liên Đoàn Pháp Luân thực hiện và cuối cùng là Trò Chơi Xuân do các Liên Đoàn Hương Đạo tại Houston thực hiện.

Làng Bách Hợp Sydney

Các Anh Chị Em thân mến,

Thân ái tin Anh Chị Em được rõ:

Làng Bách Hợp Sydney đã họp lại vào sáng chúa nhật 14/3/2010 tại Bankstown Scout Hall.

Sau khi anh nguyên Trưởng Làng Đặng Quốc Vinh tường trình hoạt động trong thời gian qua và tuyên bố mãn nhiệm, toàn thể đã bầu Trưởng Đặng Trung Chính vào nhiệm vụ Tân Trưởng Làng. Trưởng Đặng Trung Chính đã vui vẻ nhận vai trò này.

Sau phiên họp, Làng đã cùng tham dự cuộc họp mặt của Đoàn Diễn Hành Văn Hóa với cuộc chiếu video 2 cuộc diễn hành vừa qua tại 2 Hội Tết Bankstown và Fairfield do



HĐVN Sydney là thành phần chủ lực, cùng thưởng thức BBQ liên hoan của Đoàn.

Hình: 5 Trưởng Làng Bách Hợp Sydney từ khi thành lập vào 1997 đến nay: Nguyễn Văn Thuát, Nguyễn Văn Sơn, Vi Phát, Đặng Quốc Vinh và Đặng Trung Chính (từ phải sang trái).

Hội Chợ Tết Canh Dần tại Sydney



Hội Chợ Tết Canh Dần tại Fairfield Showground do Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do NSW tổ chức trong 3 ngày, từ 19 đến 21.2.10 tức một tuần sau Tết, được xem là quy mô, thu hút được đông người, bề thế và nhiều màu sắc hơn cả. So với tại Bankstown thì cuộc diễn hành văn hóa tại Fairfield Showground trong thời gian khai mạc đã quy tụ nhiều người hơn với sự tham dự của Hội Phụ Huynh Học Sinh Việt Nam / Liên Trường Việt ngữ NSW, Vovinam, Hội Ái Hữu Cựu Nữ Sinh Trưng Vương, Gia Đình Phật Tử, Hội Cao Niên Đông Dương NSW, Hội Thân Hữu Cao Niên Việt Nam NSW, Ban Hợp Ca Bốn Phương và Hội Cao Niên Việt Nam tại Marrickville, dù rằng lực lượng chủ yếu vẫn là Hướng Đạo Việt Nam tại Sydney. Nhờ lời giới thiệu bằng Việt và Anh ngữ của người điều hợp chương trình, cử tọa hiểu được ý nghĩa mỗi phần trong cuộc diễn hành văn hóa năm nay...

Điểm đặc biệt khác của Hội Chợ Tết Canh Dần tại Fairfield Showground là Vườn Hoa Tết với nêu cao, pháo đỏ, mai vàng, đào thắm, tắc sum suê, vụn thợ rục rờ, bánh chưng bánh tét, câu đối xuân... đã giúp tô thêm màu sắc của ngày Tết quê hương. Nơi này luôn luôn thu hút vô số nam phụ lão ấu đến ngắm nghía, chụp ảnh, rồi sờ thử dù có bảng "xin đừng đụng các vật trưng bày" đang treo bên cạnh. Tiết mục áo dài Việt Nam qua các thời đại cũng được cử tọa nồng nhiệt tán thưởng.

Nhìn chung, khung cảnh và không khí đậm đà hương vị Tết Việt Nam hơn cả dĩ nhiên là tại Hội Chợ Tết Canh Dần do Ban Chấp Hành Cộng Đồng NVTĐ/NSW tổ chức. Nơi này đã thành công lớn lao qua sự thu hút số lượng kỷ lục đông hương thực sự muốn đi Hội Tết. Sắc thái Việt cũng rõ nét tại Hội Tết Âm Lịch Bankstown như: diễn hành văn hoá, vườn Hoa Tết, số Táo Quân, Thầy Đồ Việt Câu Đối, dạy làm bánh chưng, câu đối chữ Việt treo trước sân khấu Mặc dù Hội Tết Âm Lịch do Thành Phố Bankstown tổ chức để nhằm chào mừng lễ hội trọng đại nhất hàng năm của các cộng đồng Hoa, Việt và Hàn; nhưng xem ra ảnh hưởng của người Việt đã luôn vượt trội tại Bankstown nhờ sự đóng góp công sức của một số đoàn thể và cá nhân thiện nguyện người Việt tại địa phương.



Lễ Hai Bà Trưng

Vào lúc 10:00 sáng ngày Chúa Nhật 21/3/2010 Hội Đền Hùng Hải Ngoại đã tổ chức Lễ Kỷ Niệm Hai Bà Trưng tại đền Hùng San Jose, Thiếu Đoàn Nữ Trưng nữ Hưởng Đạo Việt Nam tham dự lễ Húy Nhật Hai Bà Trưng tại Hội Đền Hùng San Jose được người hướng dẫn đi thăm các bài vị và nghe kể lại sự tích và chiến công của Hai Bà Trưng và Bà Triệu. CựuTrương Đình Sứ, một nhân sĩ của Cộng Đồng, thuộc Hội Người Việt Cao Niên nói cùng các cháu hưởng đạo “Các cháu đã làm được việc tốt. Là thế hệ con cháu của Hai Bà các cháu nên biết lịch sử của nước nhà và học theo gương sáng của tiền nhân”. Các vị nữ quan trong Ban Tế Lễ chụp hình kỷ niệm cùng các cháu Hưởng Đạo.

Hội Đền Hùng tọa lạc tại số 780 S. First St., San Jose là nơi thờ Quốc Tổ Hùng Vương, Đức Thánh Trần Hưng Đạo và các vị anh hùng, liệt nữ VN như Hai Bà Trưng, Bà Triệu và nơi đây hàng năm tổ chức các lễ giỗ, húy nhật Quốc Tổ và anh hùng liệt nữ.

Hội Tết Làng Quê



Hội Tết Làng Quê do LĐ Bách Việt, Hưởng Đạo Việt Nam đảm trách. Một chiếc cổng làng bằng gỗ, bước qua chiếc cầu tre lắt léo bắt qua con sông nhỏ nước chảy lững lờ trên một tấm phẳng to là hình ảnh một làng quê Nam Kỳ.

Kế đó là một gian nhà tranh hai mái, mái lá nghèo đơn sơ. Bên ngoài nhà có cây nêu cao, treo tràng pháo và tấm phướng đồ, có bàn Ông Thiêng, lu nước, búi chuối, bờ tre. Cúi người bước qua cổng nhỏ mái lá vào trong, chiếc bàn nhỏ đặt trước bàn thờ gia tiên với bánh mứt, nhang đèn lư hương và các câu đối, liên treo trên vách lá. Trên bộ ván đầy đủ nồi, ổ, bếp lò, rổ rá, dưới đất nồi thịt kho đang sôi. Mùi nhang đèn quyện trong không gian thấp, trộn lẫn mùi thịt kho, căn nhà âm áp hương vị ngày Xuân. Hai bộ ván nhỏ đặt hai bên. Du khách có thể cùng dùng bữa trưa với gia chủ với thịt kho hột vịt, dưa giá. Uống chung rượu đầu năm, ăn miếng bánh ngọt, bánh tét, cắn hạt dưa và các cháu nhỏ được



nhận tiền mừng tuổi.

Trước cửa nhà, là gánh hàng rong nôi chè xôi nước, hột vịt lộn, chiếc quán lá bán bưởi Năm Roi, bánh ú, xoài sống mấm đường, café, kẹo đậu phộng... Họ diễn lại các sinh hoạt ngày tết ở quê như Múa lân, đốt pháo, xin xăm, chúc tết, mừng tuổi... các cô thôn nữ Nam Kỳ áo bà ba-nón lá chào khách, lại cũng có các cô gái Bắc Kỳ áo Tứ Thân, khăn mỏ quạ, nón Quai Thào yêu điệu gánh hàng...v.v. Tiếng trống Lân giục giã, người vây quanh chụp hình quay phim nhộn nhịp. Hàng khách sắp hàng dài mua bánh kẹo, người ngồi chôm hòm, hoặc trên những chiếc đôn thấp ăn chè trò chuyện. Mùi hương bưởi, mùi xoài xanh, mùi gừng trong nôi chè ngào ngạt hương xuân.

Có lẽ đây là nét độc đáo lạ mắt trong Hội Tết nên thu hút nhiều người, nhất là các trẻ em đến đi qua cầu tre, múa lân, đốt pháo, chụp hình lưu niệm... và cả người ngoại quốc, đến viếng thăm tìm hiểu, ăn thử các món quà nhà quê.

Liên Đoàn Bách Việt San Jose Đưa Ông Táo

Ngày 23 tháng Chạp, theo truyền thống, tập quán Việt nam, nhà nhà đưa ông Táo. Lễ cúng còn gọi là Cúng Ông Táo.

Nhằm làm sống lại những tập quán xưa, LĐ Bách Việt SJ tổ chức lễ cúng Táo Quân cho các đoàn sinh tham dự. Lễ cúng được diễn ra lúc 4:30 chiều thứ Bảy, ngày 6/2/2010 (nhằm ngày 23 tháng Chạp) tại tư thất một phụ huynh tại thành phố Campbell, California.

Trưởng Phan Nhật Tân là chủ lễ bày bàn hương án, có chè xôi, và một loại bánh có tên “thèo lèo cứt chuột” và 3 con cá chép. Lễ cúng đơn giản nhưng trang nghiêm các HĐS tham dự lễ thành khẩn. Sau lễ cúng, các HĐS tuân tự vào lễ bái và khấn nguyện. Đặc biệt các HĐS tuổi Sói con, và Chim non với trí tưởng tượng phong phú như chìm đắm trong khung cảnh lễ tết ngày xưa. Sau đó các em còn được nghe chuyện tích Táo Quân và những sinh hoạt dân gian của người Việt.

Sau lễ cúng, tất cả cùng tham gia vào việc gói và nấu

bánh Tét, bánh Chung. Trưởng Quý Biện cho biết “Mục đích là cho các em sanh ra trên xứ Mỹ biết được những tập quán, tục lệ của người Việt sinh hoạt vào ngày Tết Nguyên Đán. LĐ Bách Việt chú trọng vào các sinh hoạt nhằm giúp các trẻ em Việt biết về cội nguồn văn hóa Việt. Năm nay 2010, LĐ tập trung vào chủ đề Phát Huy Truyền Thống Văn Hóa Việt. Và đây là một trong những sinh hoạt của LĐ.”

Các HĐS lớn tập gói bánh chung, bánh tét, các phụ huynh giúp con em của họ trong việc nấu bánh, canh nước. Trong khi ngồi chờ bánh chín, nhiều phụ huynh họp nhau ôn lại chuyện ngày Tết Việt tại quê nhà. Bên lò lửa và nồi nước sôi cùng sục, cha con, anh em cùng quây quần bên nhau làm sống lại cảnh nấu bánh chung ngày 30 tết tại Việt Nam.

Được biết bánh chung cần một khoảng thời gian là 11 tiếng đồng hồ cho bánh chín, còn bánh tét cần 8 giờ đồng hồ.

Theo tục truyền, mỗi nhà đều có một Táo Quân coi sóc việc bếp núc và đả lệ hàng năm đến ngày 23 tháng Chạp sẽ về trời báo cáo các công việc của trần gian. Người Việt Nam coi Táo Quân là một tín ngưỡng dân gian có nguồn gốc từ ba vị thần Thổ Công, Thổ Địa, Thổ Kỳ hóa thành huyền tích “2 ông 1 bà” - thần Đất, thần Nhà, thần Bếp. Đối với gia đình Việt, bếp là căn bản của mọi nhà, và mọi việc sinh hoạt của người Việt thường có dính dáng đến ăn: Ăn học, ăn cúng, ăn hỏi, ăn cưới, ăn nói...v.v.

Sự tích Táo Quân được truyền khẩu như sau:

“Thế gian một vợ một chồng

Không như nhà Táo hai Ông một Bà”

Chuyện kể thêm: “Ngày xưa có một gia đình nọ không có con, người chồng tên là Trọng Cao, vợ là Thị Nhi, sống rất mực thương yêu nhau, nhưng quá nghèo, nghèo đến nỗi không thể đủ cơm ăn ... Một hôm người chồng nói với vợ mình chia tay để tha phương cầu thực và hứa năm sau sẽ về. Nhưng rồi năm lại năm trôi đi, bóng chồng chẳng thấy, người vợ, vì không còn cách nào để sống đành ưng thuận lấy một người đàn ông khác. Người chồng sau khi từ giã vợ, tưởng sẽ sớm kiếm được một tiền để về cùng vợ, nào ngờ làm cũng chẳng đủ nuôi thân, đành phải đi xin ăn độ nhật. Một hôm Trọng Cao bước vào nhà kia để xin ăn, không ngờ lại gặp Thị Nhi, vợ mình... Hai người vừa mừng vừa tủi, kể lể những ngày tháng xa nhau... Cũng vừa khi đó anh chồng mới trở về, Thị Nhi bảo với Trọng Cao tạm trốn sợ chồng bắt gặp thì khó giải thích, nên Thị Nhi bảo Trọng Cao ẩn trong đồng rom ngoài vườn, người chồng mới tên Phạm Lang trở về nhà ra đốt đồng rom để lấy tro bón ruộng. Trọng Cao không dám ra nên bị chết thiêu. Thị Nhi trong nhà chạy ra thấy Trọng Cao đã chết bởi sự sắp đặt của mình nên nhào vào đồng rom đang cháy để chết theo. Anh chồng mới, quía bất ngờ cũng nhảy theo vào toan cứu ... Ba người chết chum...”

Sự việc được đến tai Ngọc Hoàng. Ông Trời thấy rằng cả 3 có tình, đều nhất mực thương nhau, ba người đều có nghĩa, nên sắc phong cho làm Táo Quân, gọi chung là: Đ□nh Phúc Táo Quân mỗi người giữ một việc: Phạm Lang làm Thổ Công, trông coi việc bếp. Danh hiệu: Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân. Trọng Cao làm Thổ Địa, trông coi việc nhà cửa. Danh hiệu: Thổ Địa Long Mạch Tôn Thần. Thị Nhi làm Thổ Kỳ, trông coi việc chợ búa. Danh hiệu: Ngũ Phương Ngũ Thổ Phúc Đức Chánh Thần

Và hằng năm cứ nhằm vào ngày 23 âm lịch, nhà Táo lại về trời để bẩm báo việc thế gian. Táo nhờ cá chép hóa long để coi đi. Bởi thế, trong ngày cúng Ông Táo 23 tháng Chạp (tháng 12 Âm Lịch) có tục lệ cúng cá chép. Đến ngày 30 Tết, Ông Táo lại trở về trần thế

Người Việt quan niệm ba vị Thần Táo định đoạt phước đức cho gia đình, phước đức này do việc làm đúng đạo lý của của con người. Bàn thờ đặt gần bếp, trên có bài vị./[LB]

Liên Đoàn Bách Việt và Văn Lang tại Sydney

Trong 3 tháng vừa qua, hai Liên Đoàn Bách Việt và Văn Lang tại Sydney, ngoài các hoạt động HĐ thường lệ, đã có một số

sinh hoạt đáng chú ý như sau:

.Trại hè của Liên Đoàn Bách Việt tại Lake Macquarie, cách Sydney độ 120 km về hướng Bắc, từ 18 đến 20/12/09 với khoảng 130 trại sinh

.30 Thiếu sinh thuộc Liên Đoàn Văn Lang tham dự cuộc họp bạn toàn quốc lần thứ 21 của Hội Hướng Đạo Úc (Scouts Australia) tại trại trường Cataract (NSW) từ 3 đến 12.1.2010.

.Đóng góp một số sinh hoạt văn hóa tại 2 Hội Tết Bankstown và Fairfield, đặc biệt là thực hiện 2 cuộc diễn hành văn hóa nhằm góp phần bảo tồn & phát huy vài nét đặc sắc trong văn hoá VN, với HĐVN là chủ lực. Hằng chục ngàn người đã thích thú thưởng ngoạn, kể cả chính quyền địa phương, tiểu bang và liên bang Úc.

Chủ đề của cuộc diễn hành văn hóa năm nay là “Mùa Xuân Trẩy Hội” với 3 tiết mục chính: Ông bà Táo về Trời, Rước Đức Thành Hoàng và Trẩy Hội Mùa Xuân. Sớ Táo quân do thành phố Bankstown soạn đã được Táo quân trình lên Ngọc Hoàng trên sân khấu.

Cuộc diễn hành văn hóa mừng xuân Kỷ Sửu 2009 tại Bankstown và Fairfield với 2 tiết mục chính: Đám cưới cổ truyền và Vinh Quy bái Tổ cũng đã được khán giả nhiệt liệt tán thưởng.

. Mừng Tân Niên Canh Dần: Liên Hoan Mừng Tân Niên của Liên Đoàn Văn Lang đã được tổ chức vào 27.2.2010 và của Liên Đoàn Bách Việt vào 28.2.2010



TẾT CANH DẦN HƯỚNG ĐẠO LÀNG BÁCH HỢP NAM QUAN

Tin: Đinh Lâm Thanh

Hình: Nguyễn Bắc Ninh

Cũng như những năm trước, Hướng Đạo Trường Niên làng Bách Hợp Nam Quan (Paris) tổ chức lễ hội Tết Nguyên Đán năm Canh Dần tại Conservatoire de Musique, 1 place René Lametti của thành phố Wissous (Phía Nam Paris) từ 15,00 chiều đến 23,00 đêm ngày thứ bảy 20.02.2010. Pháo nổ dồn với tiếng trống dồn dập hướng dẫn đoàn lân của võ đường Tây Sơn từ ngoài sân đi vào hội trường và tiến lên sân khấu chào mừng quan khách để mở đầu buổi văn nghệ mừng xuân. Nghi lễ chào cờ Quốc Gia Việt Nam - cờ Pháp và cờ Hướng Đạo thật trang trọng với khoảng 300 khán giả trong hội trường và sự góp mặt của gần 50 diễn viên chuyên nghiệp, tài tử cũng như “cây nhà lá vườn” do chính anh chị em và con cháu gia đình hướng đạo làng Nam Quan trình diễn. Khách danh dự hàng năm vẫn là ông thị trưởng và ông phó thị trưởng đặc trách văn hóa của thành phố.

Trường làng Nam Quan: Ông Đỗ Đăng Di Ông Thị Trường Wissous Hoạt cảnh “Chúc Tết” Sau phần chào mừng của trường làng Bách Hợp Nam Quan, ông Thị trưởng Wissous và hoạt cảnh “Chúc Tết Ông Bà” cũng như phần trình diễn võ thuật của võ đường Tây Sơn, buổi văn nghệ đi vào chương trình với những tiết mục ca-vũ-nhạc thật đặc sắc. Trong đó phải nhắc đến các vũ khúc “Em Có Nhớ Huế Không” – “Hình Ảnh Người Em Không Đợi” – “Tình Trăng Lúa” – “Xuân Tình”, những bài đơn ca, hợp ca “Em Là Ai”, “Nếu Một Ngày Không Có Tình Yêu”, “Xuân Hợp Mặt” và các bài hòa tấu nhạc dân tộc. Võ đường Tây Sơn Ca sĩ Ngọc Xuân và nhạc sĩ đàn tranh Thủy Trang Nổi bật của chương trình Tết ngày hôm nay là những bản đồng ca, hợp ca do ban Favic phụ trách và Nhạc cảnh “Duyên Trầu Cau” với màn trình diễn một lễ cưới theo truyền thống của người Việt Nam. Ban hợp ca Favic qua các bài “La Paloma” (Nhạc ngoại quốc lời Việt) – “Lý Cây Đa” đã thu phục cảm tình của toàn thể khán giả và quan khách có mặt ngày hôm nay. Đặc biệt, ban hợp ca này gồm khoảng chừng 15 người, họ toàn là người gốc nước ngoài (Châu-Au, Mỹ Châu và Phi Châu, Nhật...) định cư tại Paris. Mỗi khi trình diễn họ thường mặc y phục cổ truyền của Việt Nam thời trước: Đàn ông áo the, khăn đóng, dù đen hoặc trong bộ y phục nhà nông, Đàn bà áo ba vạc, đầu quấn khăn mỏ quạ, vai mang nón quai thao, chân đi đôi guốc mộc và mỗi người xữ dụng một nhạc cụ như

trống com, đàn bầu, đàn nhị, sanh... để trình diễn các bài dân ca ba miền Nam Trung Bắc cũng như những bài hát ca ngợi quê hương Việt Nam. Giọng hát và tiếng nói “ngọng” của những người ngoại quốc có tâm hồn Việt Nam này đã để lại trong lòng khán thính giả những hình ảnh thật ân tình, ám cúng và dễ thương. Quan trọng của chương trình Tết năm nay là hoạt cảnh “Duyên Trầu Cau”, chuyện kể lại một cuộc tình thủy chung của đôi vợ chồng qua sự tích trầu cau. Ban tổ chức cũng như người đạo diễn đã cố gắng cho quan khách và khán giả chi tiết một lễ cưới cổ truyền Việt nam.

Hoạt cảnh Duyên Trầu Cau Với sự góp mặt của gần 50 nhân vật, trong các vai từ ông mai, hai họ đàng trai-đàng gái, ông bà nội ngoại cô di chú bác, bà con ruột thịt họ hàng... cũng như thủ tục cưới hỏi trước bàn thờ tổ tiên, chào lạy ông bà, vợ chồng vái nhau xen lẫn với hàng chục người vai gánh, tay bưng lễ vật như tiền bạc, nữ trang, của hồi môn, cau trầu, rượu, hàng vải gấm vóc, hoa quả bánh trái đựng trong các mâm quả phủ vải màu đỏ. Cũng “lọng” che cô dâu, cũng “kiệu” để cô dâu ngồi... và nhất là con heo quay thật lớn theo truyền thống là một con heo thật !

Thoạt đầu đoàn hoạt cảnh trình diễn văn hóa hôn nhân cổ truyền từ ngoài cửa chính đi vào giữa tiếng vỗ tay của khán giả vang dội cả hội trường. Khi lên hết trên sân khấu, ông mai và cũng là người hướng dẫn đã trình bày cặn kẽ từng chi tiết để cho khán giả hiểu. Có thể đây là lần đầu tiên khán giả người Pháp cũng như các em nhỏ được chứng kiến tận mắt những hình ảnh thân thương của một lễ cưới tại Việt Nam. Hơn nữa qua lời hướng dẫn của diễn viên trong vai ông mai nhằm giải thích cho quan khách và khán giả hiểu vai trò các bậc sinh thành hai của họ cũng như cô dâu chú rể thực hiện những động tác cần thiết theo tập tục lễ giáo Việt Nam.

Tiếp đến, màn trình diễn áo dài và bài hợp ca “Xuân Hợp Mặt” để chấm dứt chương trình văn nghệ trên hai giờ. Sau cùng, là bữa cơm thân mật do Hội Hướng Đạo mời hai gia đình ông Thị Trưởng và Phó Thị Trưởng đặc trách văn hoá cùng một vài thân hữu... và sau đó là đêm dạ vũ mừng Xuân kéo dài đến 23,00 giờ đêm. Một buổi văn nghệ mừng xuân với những tiết mục mang nặng tính chất văn hóa cổ truyền Việt Nam đã để lại trong lòng quan khách và khán giả những kỷ niệm khó quên. Xin chân thành cảm ơn Hướng Đạo Làng Bách Hợp Nam Quan. (ĐinhLâmThanh)



Hướng Đạo Hoa Kỳ (BSA) Kỷ niệm 100 năm-Hướng Đạo gốc Việt giới thiệu Văn Hóa Việt

CA. Vào trưa ngày thứ Năm 15/4/2010 hướng Bắc xa lộ 680 kẹt đường vì từng đoàn người với dòng xe cộ nhộn nhịp kéo về đất trại với đủ màu cờ sắc áo của từng đơn vị.

Đất trại được chia ra làm nhiều khu vực với các khu tiểu trại, nhiều trò chơi, dàn nhạc, diễn hành và triển lãm văn hóa. Hàng ngàn căn lều nhỏ sắc sỡ nằm san sát bên nhau dưới những tán cây, trên các bãi đất trống.

Các trại sinh được tham dự các trò chơi lớn ở trong nhà và ngoài trời, từ kỹ năng khéo tay đến các kỹ thuật cao cấp như: Cởi ngựa, bắn cung, bắn súng, bơi lội, câu cá, lặn,



Hướng Đạo Hoa Kỳ kỷ niệm 100 năm thành lập (1910-2010), các đơn vị HĐ thuộc vùng Bắc California đã tổ chức trại Kỷ Niệm tại thành phố Pleasanton, Alameda County, California.

Trại bắt đầu từ ngày thứ Năm 15/4/2010 đến 18/4/2010. Theo BTC cho biết có tất cả 11 Council về tham dự với số trại sinh khoảng chừng 24,000 người. Trong số những Hướng Đạo Sinh (HDS) về tham dự có khoảng 300 HDS người Mỹ gốc Việt thuộc Hội Đồng HĐVN Châu Santa Clara.

Khu đất trại là công viên Alameda Fairgrounds rộng khoảng 1 dặm vuông nằm ở phía bắc thành phố Milpitas,

Lê Bình

leo núi, vượt chướng ngại và khoa học kỹ thuật: xây cát, phi cơ, thám hiểm không gian NASA...v.v

Về triển lãm văn hóa có nhiều đơn vị HĐ như Native American, Hawaii, Trung Hoa, Việt Nam và nhiều đơn vị sắc tộc khác...v.v. Các đoàn Hướng Đạo gốc Việt như: Âu Lạc, Bách Việt, Diên Hồng, Hoa Lư, Hướng Việt, Lạc Việt...và Hội Đồng HĐVN Santa Clara thực hiện cuộc triển lãm giới thiệu Văn Hóa Việt Nam dưới hình thức một sinh hoạt của Ngày Hội Làng.

Bước vào Ngôi Làng Việt Nam du khách đi qua 1 chiếc cầu tre lắt léo để vào làng, cổng Tam Quan của làng được làm bằng tre và tranh lá trên công có treo hàng chữ Làng Việt Nam; Tam Quan 3 cửa dẫn vào một ngôi nhà tranh vách lá nằm dựa bức tranh đồng quê Việt Nam thanh bình



hiền hòa có dòng sông nhỏ uốn quanh căn nhà làm phong. Ngôi nhà mẫu gồm 3 gian 2 chái. Căn nhà hơi thấp khách bước vào phải cúi đầu, cạnh đó có lu nước để khách rửa mặt và giải khát, và kia một gánh hàng xén có cô hàng đong đánh trong bộ áo tứ thân đong đưa quang gánh. Bên trong căn nhà, ở gian giữa đập ngay vào mắt khách bước vô nhà chiếm chệ



bè thế là bàn thờ tổ tiên có lu hương chân đèn và đôi liễn, khói hương nghi ngút “đông bình tây quả” hương hoa trà quả dâng cúng tổ tiên. Không khí trầm mặc trang nghiêm. Trước bàn thờ là gian nhà chính có bàn tiếp khách, chưng bày bình tích, ấm chén. Ở hai chái có 2 bộ ván ngựa, một bên được dùng để ngủ nghỉ và bên kia dùng làm nhà bếp với nồi, niêu, ơ đất và chén bát đĩa muông...v.v. Khách viếng thăm có thể ngồi đối ẩm với chủ nhà, vừa đàm đạo vừa nâng tách trà thơm ngát hương sen, ăn miếng bánh được làm từ gạo nếp. Có người hỏi Văn Hóa Việt có điều gì đặc biệt. Đó là sự hài hòa giữa cuộc sống hôm nay nối liền với tổ tiên trong quá khứ làm thành sự sống miên viễn không đứt đoạn qua cách bày biện, thờ cúng, và biểu hiện qua các sinh hoạt trong những ngày lễ tết, sóc vọng, hội đình làng. Mọi việc làm của hiện tại đều cáo yết với tổ tiên. Đình Làng là điểm hội tụ của dân làng. Của quá khứ, hiện tại và tương lai.

Làng Văn Hóa Việt được khai mạc ngày thứ Bảy

17/4/2010 với lễ thượng kỳ do các Trưởng đại diện các đơn HĐVN thực hiện. Khu vực triển lãm Văn Hóa Việt (Vietnamese-American Culture) có nhà triển lãm sinh hoạt HĐVN, biểu diễn các vũ khúc dân tộc, xây dựng căn nhà ba gian hai chái, chiếc cầu tre, bàn thờ Tổ tiên, và triển lãm các loại bánh nếp Việt Nam, các trại sinh Việt Nam bận y phục cổ truyền VN như áo tứ thân, áo dài, áo bà ba.

Trong khi các HDS Native American xây dựng các căn nhà lều, biểu diễn các vũ điệu nhảy múa với y phục gắn lông chim, cách lấy vỏ cây làm lưới, cách đánh lửa bằng đá, cách nấu nướng ngoài trời, thì các HDS người Mỹ đến căn nhà VN tìm hiểu cách sinh hoạt của người Việt qua cách thờ cúng, xây nhà, nấu ăn, và ăn thử các thực phẩm Việt Nam.

Tiếng trống làng giục giả liên hồi, các dân làng y phục cổ truyền, áo bà ba, nón lá, áo dài, áo tứ thân, nón quai thao, đàn ông khăn đóng áo the diễn qua lại tạo nên một quang cảnh nhộn nhịp của ngày hội làng quê khiến nhiều du khách ngoại quốc, các HDS chăm chú nhìn không chớp mắt.

Riêng Khu triển lãm Văn Hóa VN đón tiếp khoảng 10,000 HDS đến vui chơi và tìm hiểu. Hai huynh trưởng HĐHK, Clint Jambonut và Ken Moffitt trao đổi với các huynh trưởng người Việt về đời sống Việt. Hai người là cựu quân nhân HK đến phục vụ tại VN từ năm 1967-1970 đã kể về những kỷ niệm tại Sài Gòn, Cam Ranh, Đà Nẵng, trong khi đó các HDS người Việt trao đổi với các bạn HDS Hoa Kỳ, HDS Pháp về các trò chơi trong sinh hoạt của HĐVN, cách phục sức, cách sinh hoạt của HĐVN từ năm 1930.

Trong 4 ngày trại, tất cả các trại sinh đã được sống giữa thiên nhiên, kết bạn mới, trao quà lưu niệm và kể cho nhau nghe về những sinh hoạt của đơn vị mình làm giàu thêm cho đời sống HĐ.

Cuộc chia tay diễn ra vào lúc 12 giờ trưa ngày Chúa Nhật 18/4/2010. Các trại sinh ra về mang theo trong hành trang thêm nhiều tấm hình kỷ niệm và những câu chuyện về một vùng đất mà trước đây họ chưa bao giờ biết đến.

Tương cũng nên biết HĐVN sẽ tổ chức trại kỷ niệm 80 năm ngày thành lập HĐVN (1930-2010) vào ngày 11/7/2010 tại Montreal, Canada; dự kiến sẽ đón nhận hàng ngàn HDS và Huynh trưởng từ khắp nơi trên thế giới về tham dự trại. Được biết HĐVN hiện nay có mặt trên khắp thế giới từ Canada, Úc Châu, Âu Châu và đông nhất là Hoa Kỳ. HĐVN sinh hoạt theo các đơn vị hướng đạo tại quốc gia định cư, nhưng vẫn cố gắng giữ gìn truyền thống Văn Hóa Việt.[LB]





mã thư

Tr. Nguyễn Thanh Viêm. Chisholm. Australia

Trưởng Viêm thân mến,

Đã nhận được tập thơ do Tr. gửi tặng. Tập thơ có những bài viết về cuộc sống hướng đạo thật hay. Qua đó, chúng ta, và những anh em trẻ sau này có dịp được biết hướng đạo đã cho chúng ta những gì. Cuộc sống của Tr. Và những người em cùng sinh hoạt HĐ với trưởng thật hữu ích. Sống chân tình, sống hết mình, và nhờ đi HĐ chúng ta sẽ vượt qua những chông gai. “HĐS gặp khó khăn vẫn vui tươi” Tr. nhỉ. Trong số này cũng có dự định đánh máy lại bài viết của người em của Tr. Nhưng làm được một phần thì đành phải hẹn lại số sau. Nếu Tr. Có bài sẵn xin gửi về cho LL đỡ công cho người phụ trách nhiều lắm. Một bài viết cảm động, chân tình.

Kính chúc Tr. Luôn bình an và vui thú điền viên cùng con cháu. Nhớ gửi về cho 1 tấm ảnh có đồng phục HĐ Tr. Viêm nhé. Cảm ơn Tr. Đóng góp củi lửa cho LL

Mong được đón nhận bài vở và sự yểm trợ cho Liên Lạc trường tồn.

Tr. Trung Nguyễn-Walnut Creek. CA

Trung thân mến,

Nói theo ngôn ngữ của anh Thoại là như ri nè “Trung ơi, có chi mô nà.” Hôm tiệc tân niên của làng Bách Hợp Trường Niên Bắc Cali, anh có gặp em nhưng chưa nói được gì nhiều, chỉ có một cái bắt tay thôi. Bận rộn quá. Cuộc sống có những lúc như vậy đó em. Anh đến và đi như chim, mới đó lại phải chạy đi chỗ khác, tham dự một tiệc khác. Có những ngày bận rộn như thế, nhưng cũng có những ngày cuối tuần ngồi nhìn ngọn cây và nhìn mây trời bay bay. Không thể nào biết được lúc nào mình sẽ có thời gian ngồi với nhau để nói chuyện Trung nhỉ. Em giống anh Thoại ghê nơi. Cho anh gửi lời thăm mẹ nhé. Chúc mẹ sức khoẻ và vui sống.

Thân ái

Tr. Nguyễn Tâm Tú. NJ

Trưởng viết “Tôi nghe TV Hướng đạo kêu gọi cứu trợ Haiti, tôi xin ủng hộ...” Tr. Và nhiều anh chị em HĐ khác cùng đồng bào mình ở khắp nơi khi nghe HĐ kêu gọi là sẵn sàng đóng góp. Báo Liên Lạc nhận được hơn \$12,000 (mười hai ngàn) đồng tiền tình nghĩa. Tấm lòng của đồng bào và của anh chị em HĐ khắp nơi làm ấm lòng những nạn nhân Haiti, và làm ấm lòng anh chị em HĐ phụ trách quyên góp. Tr. biết không, tiếng kêu của HĐ đã

được đáp ứng. Lời nói của người HĐ được nhiều người tin tưởng, và HĐ xứng đáng với lòng tin yêu đó.

HĐ từ ngày thành lập đã tạo được niềm tin giữa lòng đồng bào. Thật hãnh diện khi mình là một đoàn sinh của một phong trào như PTHĐ.

Thân ái, bắt tay trái.

Hẹn thư sau

Tr. Lê Văn Lê. Australia

Thân gửi Tr. Lê Văn Lê. Vẫn nhận được tin thư từ quý Tr. Úc Châu. Đặc biệt với Tr. Lê đối với Liên Lạc có sự liên hệ gần gũi vì nhận được thư tín thường xuyên vừa qua Email và AirMail. Xóm Tùng Nguyên, và quý Tr. Úc Châu lúc nào cũng yểm trợ Liên Lạc đều bằng vật chất và tinh thần. Liên Lạc đã gửi báo theo yêu cầu để Tr. phổ biến đến những trưởng và thân hữu nào chưa có dịp nói mỗi dây cùng Liên Lạc. LL rất cảm ơn Tr. đã nhận lời là một mối dây trong chiếc dây HĐ vòng quanh nước Úc.

Thân mến chúc Tr. Và bữu quyến An Khang.

TABTT

Tr. Tuấn Việt. WA

Số này có bài thơ của Trưởng. Nếu Tr. dùng được email và gửi cho những bài thơ của Tr trong tập thơ TT9 đỡ công cho người phụ trách “one man band”

Cảm ơn Tr thật nhiều

Mong nhận được những yểm trợ từ Tr. Và các trưởng niên vùng WA.

Tr. Kiều Oanh. MD

Thân gửi Trưởng,

Đã nhận được thiệp chúc tết gửi về cho LL. Có gửi báo đến Tr. Không biết Tr. có nhận được báo không? Xin vui lòng phúc đáp để điều chỉnh.

Câu chúc một năm bình an.

TABTT

Tr. Nguyễn Văn Thuật. Sydney

Đã nhận được thiệp chúc Xuân và những lời khen...Tr. Thuật làm cho tôi xấu hổ quá. Cố gắng như một Sói con đó Tr. Thuật ơi. Phải nói Gấu tôi phục anh lắm. “Phục anh rất nhiều rồi...À...A...Á,

chúng tôi phục anh rất nhiều rồi” về việc các anh chị em HĐ Úc Châu đã giới thiệu Văn Hóa Việt đến CĐ Úc. Việc làm đó chúng tôi bên này cũng đang theo gương. Riêng LĐ Bách Việt, SJ đặt ra chủ đề (theme) cho năm nay là Năm Văn Hóa, cố gắng hướng dẫn các HDS nhớ về cội nguồn theo đúng tôn chỉ của Hội Nghị Costa Mesa năm 1983. Bách Việt SJ có kết nghĩa với Bách Việt AUS từ ngày TT9, nhưng mãi đến nay chưa nhận được tin của Bách Việt AUS. Trong LL số này có đăng bản tin của 2 LĐ tại Úc là Văn Lang và Bách Việt sinh hoạt Xuân Canh Dần. Nhờ anh Thuát nhắn tin đến Bách Việt giúp.

Ngoài ra LL cũng muốn nhờ anh và Làng Bách Hợp Sydney giúp cho việc phân phối Liên Lạc. Xấn tay áo lên giúp Liên Lạc một tay anh Thuát nhé. Số này có hình của Ban Hương Sự Làng Bách Hợp Sydney, mong “Ngũ Hồ Miệt Thứ” giúp một tay.

Xin nhắn tin hỏi thăm anh Vỹ Phát có biết Đạo Hồn Việt, Galang Indonesia không?

Thân ái BTT.

Tr. Nguyễn Thị Tuyết Nga. Azusa (Oũa phu Tr. Nguyễn Trung Hối)

Thân ái chào chị Tuyết Nga,

Nhận được thiệp Tết của chị và những lời chúc tết nồng ấm tình huynh đệ ti muội HĐ. Cảm ơn chị chị thật nhiều về những nhận xét và lời khen LL 62. Liên Lạc cũng chỉ mong có thể thôi chị ạ “mang niềm vui và hy vọng” đến cho tất cả anh chị em HĐ, và độc giả khắp nơi. HDTN là những anh chị đã qua cái tuổi sinh hoạt cùng các em HĐ ngoài trời, có người đã đến tuổi Thiên Niên Kỳ rồi chị ạ. Và ở tuổi này, theo Tr. Nguyễn Trung Thoại, người đã truyền “bí kíp” cho tôi, thì người hiền thê, người vợ là “bê trên” của cánh đàn ông, như vậy chị là “bê trên” của Tr. Nguyễn Trung Hối, anh chị em HDTN rất biết “thân phận” của mình, vào tuổi này, nếu bê trên không lo thì còn ai lo cho? Con cháu có đời sống riêng của chúng nó, tháng hoặc Xuân Thu Nhị Kỳ đến thăm, còn kỳ dư những tháng ngày còn lại chỉ biết sống với “bê trên”. Anh Hối đaãra đi, chị còn tâm hình HĐ nào của anh không, xin chị cho 1 tấm và vài dòng tiêu sử để thông báo cùng các HDTN khác. Liên Lạc có tiết mục “Kể chuyện xưa”, mong chị góp phần.

Xin hỏi chị, Tr. Hối có bà con chi với Tr. Nguyễn Trung Thoại không nhỉ?

Kính chúc chị bình an
Thân ái

Tr. Lê Đăng. TX.

Đã nhận được cùi lừ của Tr. Xin được phép làm quen. Không biết Tr có còn hoạt động với HDTN tại TX không? Hiện nay, cá đơn vị HDTN tại TX rất mạnh, có nhiều đơn vị đang sinh hoạt, nếu có thì giờ mới Tr đến thăm các đoàn, và tham dự HDTN.

Mong đón nhận hình ảnh sinh hoạt của Tr ngày xưa, và vài dòng tiêu sử. Báo LL có mở thư viện lưu trữ những hình ảnh xưa.
Tabtt

Tr. Beo Vui Huỳnh Ngọc Cúc. AZ.

LL đã nhận được cùi lừ và lời chúc tốt đẹp của tr. gửi đến cá nhân người phụ trách. Tr Beo ơi, cùi lừ là cần nhưng chưa đủ, còn mong có vài hàng tiêu sử sinh hoạt và hình ảnh của Tr. Ngày

xưa. Đạo An Hải có hình và bài viết về đạo An Hải của Tr Nguyễn Hữu Xương, cũng là Beo, Tr. Xương Beo Linh Hoạt kể về kỷ niệm ở Đạo An Hải. Mong Tr Beo Vui viết đôi hàng về những kỷ niệm của đạo cho các anh chị em khác cùng sống lại những ngày xưa thân ái đó. Ở An Hải cũng còn Tr. Nguyễn Tấn Định, là một trong nhiều Tr cao niên của HDTN. Tr Định vẫn viết thư bằng email, đi TT9 mạnh mẽ lắm.

TABTT

Tr. Vũ Thùy Lan. Ottawa

Thân ái gửi Tr. Vũ Thùy Lan. Đã nhận được cùi lừ cho LL. Nói không phải nói khen đâu nhé, chớ lúc nào ở miệt trên cũng thương LL nhiều ơi là nhiều. Này nhé, tờ LL cũng phát triển ở Miệt Trên, ở đó có nhiều nhân tài vật lực tuy nhân số không đông, hơn 10 năm LL trưởng thành ở vùng đó. Có lẽ đất lạnh tình nồng chăng?

Chẳng hay Tr. Lan có thể gửi cho hình ảnh sinh hoạt ngày xưa và ngày nay, vài dòng tiêu sử để LL lưu giữ vào thư viện LL không? LL có một thư viện muốn lưu giữ những sinh hoạt của Tr. Niên. Mong rằng Tr. Lan tham gia.

TABTT

Thư gửi các ân nhân Đông Đất Haiti

Kính thưa quý Trưởng, quý HDS và quý ân nhân

Báo Liên Lạc nhận sự ủy nhiệm của HDTU làm công việc tổng kết những tấm lòng vàng của quý ân nhân và quý anh chị HĐ. Qua sự hưởng ứng nồng nhiệt của quý vị, Liên Lạc đã làm tròn nhiệm vụ. Chúng tôi đã báo cáo và gửi thư cảm ơn đến tận nhà của quý vị. Những đơn vị, hay quý ân nhân nào chưa nhận được thư do thất lạc thì xin nhận nơi đây lòng tri ân của chúng tôi. Số tiền quý vị đóng góp có ghi rõ trong số báo này, và số tiền đó đã được Tr. Võ Thành Nhân, Chủ tịch HDTU/HĐVN trao tận tay các nạn nhân Haiti. Sẽ có hình ảnh và báo cáo chi tiết về việc cứu trợ này vào số báo sau, hoặc trên hệ thống liên lạc của HDTU/HĐVN và sẽ thông báo trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

Một lần nữa, chúng tôi xin phép được thay mặt các nạn nhân Haiti gửi đến quý vị lời cảm ơn chân thành. Xin các đồng chí linh thiêng trả công bội hậu cho quý vị

Trân trọng

Lê Thanh Bình
Chủ bút Liên Lạc

Nhắn Tin các Tr. Vùng Ottawa, Montreal Canada

Thưa các Tr. Niên vùng Bắc Canada,

Rất lâu, có thể là hơn một năm rồi, LL không nhận được tin tức nào từ những thành viên của BBT cũ như Tr. Bướm Lượn Dưới Mưa và các Tr. Khác. Cá nhân người phụ trách là Gấu đây cảm thấy có điều gì bức rức, suy nghĩ lung lắm, suy nghĩ trắng đầu... vì có làm sao u sầu mà không chịu nói... cho nên nín 1 năm nay, bây giờ phải giải phá thành sầu xin các Tr. cho mấy dòng làm tin. Hoặc có điều gì mà đứt dây liên lạc.

TABTT

Gấu Lý Sự



Hoa Kỳ - Ngày 24 tháng 04, năm 2010

Trích yếu: v/v Bầu cử Chủ Tịch và Kiểm Soát Viên Tài Chánh HĐTU / HĐVN

THÔNG BÁO

Kính gửi: Quý Trưởng Đại Diện Miền/Chi Nhánh,
Quý Trưởng Cố Vấn & Văn Phòng Trưởng Niên.
Quý Liên Đoàn Trưởng.

Kính Thưa Quý Trưởng,

Tham chiếu Quyết Nghị số QN 30/03/2010, trưởng Chủ Tịch HĐTU đã kêu gọi toàn thể ban đại diện thành lập Ban Tổ Chức Bầu Cử (BTCBC) gồm có Nguyễn Hữu Lợi, Nguyễn Minh Tân, Mai Quốc Tuấn, Nguyễn Đình Tuấn, Ngô Vinh Khoa, Nguyễn Tấn Hưng và Nguyễn Tư Nhân. BTCBC chúng tôi xin trân trọng thông báo **cuộc bầu cử trách vụ Chủ Tịch và Kiểm Soát Viên Tài Chánh HĐTU / HĐVN nhiệm kỳ 2010 - 2014 bắt đầu.**

Cuộc bầu cử này sẽ được thực hiện trong phiên họp Đại Hội Đồng ngày 10 tháng 7 năm 2010 tại Hội Nghị Trưởng 2010 Kỷ Niệm 80 Năm Thành Lập Phong Trào HĐVN, trại Tùng Nguyên Tamaracouta, Montreal – Canada. Chiếu theo văn bản thể thức bầu cử HĐTU / HĐVN, sau đây là tiến trình bầu cử HĐTU và các chi tiết về ứng cử hoặc đề cử:

1. Thời gian nhận hồ sơ ứng cử và đề cử: từ **10 tháng 5 đến 10 tháng 6** năm 2010.
2. Hồ sơ ghi danh gồm:
 - ✦ Sơ lược tiểu sử Hướng Đạo (mẫu hồ sơ ghi danh đính kèm)
 - ✦ Tờ ưng thuận đảm nhận trách vụ
 - ✦ Bản nhận định ngắn gọn về tình trạng phong trào, các kế hoạch, dự án, phát triển trong nhiệm kỳ tới.
3. Địa chỉ nhận hồ sơ ghi danh và giải đáp thắc mắc:
Tr. Nguyễn Tấn Hưng
32 Hoffman Avenue
Lawrence, MA 01841 - USA
Phone: 978-747-4141 (Home) 978-807-2260 (Cell)
Email: stavros_01970@yahoo.com
4. Ứng cử / đề cử viên phải hội đủ các điều kiện sau: Trên 25 tuổi, đã giữ một trách vụ hoạt động thực tiễn trong hệ thống cấp bộ phong trào HĐVN (Đoàn, Liên Đoàn, Chi Nhánh, Miền, hay Ban Thường Vụ) ít nhất 3 năm. Có sự giới thiệu của trưởng đại diện miền hay chi nhánh trưởng.
5. Xin Quý Trưởng thuộc Chi Nhánh, Miền và Văn Phòng Trưởng Niên cho **phổ biến thông báo** này đến các đơn vị **nhANH chóng** (trước ngày 1 tháng 5 năm 2010).

Để giúp cho cuộc bầu cử được thành công mỹ mãn, kính mong Quý Trưởng mau sớm tìm người ứng cử hoặc đề cử các trưởng có nhiều nhiệt huyết cho phong trào HĐVN.

Xin Cảm Ơn Quý Trưởng.

T.M. Ban Tổ Chức Bầu Cử
Trưởng Ban,



Bản Ứng Thuận Đảm Nhiệm Trách Vụ

Tôi, _____, người ký tên bên dưới, chấp nhận đảm nhiệm trách vụ mà tôi ứng cử hay được đề cử. Trách vụ ứng cử / đề cử của tôi là: (xin vui lòng đánh dấu X vào ô thích hợp)

- Chủ Tịch Ban Thường Vụ - HĐTU
- Kiểm Soát Viên Tài Chánh

Tôi xin hứa sẽ cố gắng hết sức làm tròn trách nhiệm nếu tôi được bầu chọn trong nhiệm kỳ 20__ - 20__ kể đến. Để ghi danh ứng cử / đề cử của tôi, tôi xin đồng ý những yêu cầu như sau từ Ban Tổ Chức Bầu Cử:

- * Trên 25 tuổi
- * Đã từng giữ một trách vụ hoạt động trong hệ thống cấp bộ phong trào HĐVN (Đoàn, Liên Đoàn, Miền/Chi Nhánh, Ban Thường Vụ).
- * Được sự giới thiệu từ trưởng miền/chi nhánh.
- * Hoàn toàn tự nguyện tham gia ứng cử / đề cử trách vụ trên.
- * Cung cấp tài liệu HĐ cá nhân cho BTCBC sử dụng – chi tiết cá nhân sẽ được giữ kín.
- * Cam kết sẽ theo chương trình bầu cử do BTCBC đề ra cho đến khi hoàn tất cuộc bầu cử.
- * Tuyệt đối tuân theo nội lệ và thể thức bầu cử của HĐTU – HĐVN.
- * Đảm nhiệm trách vụ trên tinh thần Hướng Đạo với 3 lời hứa và 10 điều luật.

Tôi hiểu những điều nêu trên và ưng thuận văn tự này.

Thực hiện tại: _____

Họ và Tên _____

Tên Rừng _____

Chữ Ký _____

Ngày ____ Tháng ____ Năm ____



HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG / HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM.
BAN TỔ CHỨC BẦU CỬ HĐTƯ / HĐVN.
 32 Hoffman Avenue, Lawrence - MA 01841 USA

HỒ SƠ GHI DANH VÀ SƠ LƯỢC TIỂU SỬ HƯỚNG ĐẠO

(đánh dấu X chỗ thích hợp)

_____ Ứng cử viên _____ Được đề cử
 (Ghi chú Xin ghi nhận về người đề cử :
 Họ và tên : _____
 Địa chỉ : _____
 Điện thoại : _____)

1. Chức vụ: _____ Chủ Tịch HĐTƯHĐVN hay _____ Ủy Viên Kiểm Soát Tài Chánh.

2. Họ và tên : _____ Giới tính : _____ Nam _____ Nữ

3. Sinh ngày _____ tháng _____ năm _____

4. Nơi Sinh _____

5. Địa chỉ : _____
 Số nhà và tên đường.

_____ , _____ , _____
 Thành Phố Tiểu Bang Zip Code Quốc Gia
 6. Email (nếu có) _____ Điện thoại _____

7. Tình trạng gia đình: _____ Độc thân _____ Đã lập gia đình .

8. Nghề nghiệp (hay ngành học nếu chưa ra trường) _____

9. Tuyên hứa năm _____ Đơn vị và nơi tuyên hứa _____

19. Đã trải qua các khoá huấn luyện đào tạo Trưởng : Nơi đào tạo và năm đào tạo .

- * Bạch Mã _____
- * Bàng rừng _____
- * Trưởng Huấn Luyện _____

20. Sinh hoạt trong Ngành : Tên đơn vị, địa điểm và năm sinh hoạt

- * Ấu _____
- * Thiếu _____
- * Thanh _____
- * Tráng _____
- * Trưởng Niên _____

21. Các trách vụ Hướng Đạo đã và đang đảm nhiệm:

Trách vụ _____ Năm đảm nhiệm _____

Làm tại _____, ngày _____ tháng _____ năm _____
 Ký tên

Hạt Gạo Nõn Nường

Buổi sớm mai, ánh nắng nhẹ nhàng đậu trên cánh đồng, cười cợt bên nhánh lúa trĩu hạt, nắng lấp lánh làm đậm thêm màu hạt lúa vàng óng ọe chờ ngày anh nông phu gặt hái.

Những hạt lúa vàng tròn trịa thơm ngan ngát ngoài đồng nay đã về đến nhà, được cời bỏ lớp xiêm áo lộ lộ màu da trắng ngần nõn nường để thành hương vị ngọt ngào cho nhà nhà no lòng ảm đạm.

Trong những lần theo chân mẹ về thăm quê, quê nội chúng tôi hiền hòa trù phú như cái tên gọi An Phú, xã An Hòa, lũ nhỏ chúng tôi cũng đã háo hức chờ đợi cái bánh hoặc món quà đã thành hình từ hạt gạo nếp thơm như chiếc bánh tét, bánh ú nung núc láng lầy da ngọc xanh màu lá biếc trong dịp Tết cho đến chiếc bánh bò thơm mật vàng có hình như nụ hoa hàm tiếu, cắn vào dẻo dẻo sần sật ngậy ngậy béo mùi nước cốt dừa, bánh vừa lấy ra còn nóng hôi hổi được bàn tay cô gái thoăn thoắt gỡ ra từ cái khuôn là những cái chum nhỏ như chén tống uống trà của ông tôi.

Hay có những dịp nghỉ hè buổi trưa sau buổi cơm, chúng tôi một đám gồm con nhà chú bác thường chạy ra ngoài đường đắp nơi góc ngã ba làng, mua chiếc bánh Xếp bột gạo, thím ba lấy chiếc bánh nghi ngút khói từ trong xồng ra, rồi mở lớp lá chuối... cái bánh tơi hớ đầy đà có màu vàng của đường tán óng vàng, được xắn ba xắn bốn ra bằng thanh tre mỏng như con dao, thím ba chan nước cốt dừa trắng với hành lá xắt nhuyễn phủ lên chiếc bánh xong đâu đó thím rắc vài hạt mè rang, tôi đứng nhìn mà nuốt nước bọt ừng ực! nhưng chị tôi lại thích cái món bánh Đúc lá dứa xanh chan nước cốt dừa rắc mè mà thôi, chị cho rằng cái bánh Xếp gói lá chuối có nhân đậu xanh ở giữa ăn vào cứ lợn cợn trong miệng thì chán lắm! Bánh Đúc ăn giòn giòn (vì bột gạo được ngâm vôi) không có gì ngoài màu xanh lá dứa và nước đường tán trắng cho kẹo với nước cốt dừa) nghe chị nói vậy tôi gần cổ cãi và đọc luôn câu vè: “mấy đời bánh đúc có xương...”

Đám con nít chúng tôi ở Saigon có đủ thứ bánh quà, kẹo Tây, bánh qui bơ, bánh bơ Mỹ chocolate... nhưng làm sao tinh khiết trình nguyên thơm phức như cái bánh bột gạo mộc mạc quê làng, những thứ ấy cũng kích thích khứu giác lẫn vị giác của bao nhiêu người dân Việt từng lớn theo ngọn lúa vàng trên cánh đồng phì nhiêu.

Về quê nội để thấy vào dịp Tết là cả nhà lu bù với mọi thứ. Cô hai tôi chọn gạo nếp thơm hạt bầu bĩnh để không nhựa quá hoặc cứng quá, một phần được vo sạch rồi ngâm nếp qua đêm, sáng ra đem đồ vào cối xay nhiều lần cho mịn sau đó rằm lại để cho dẻo bột gói bánh Ích. Một phần thì vớt ra để ráo trộn nước cốt lá dứa và lá bồ ngót cho được thơm để cho bánh có màu biếc biếc xanh. Bánh Tết và

bánh Ích thì phải được gói trong lá chuối nên trước một ngày chuẩn bị gói bánh, bọn chúng tôi lột tốt theo các cô nhặt lá chuối, sau những nhát liềm xoèn xoẹt từ đôi tay của cô tôi thì những tàu lá rơi rụng ngổn ngang ngoài sau hè, chúng tôi thích thú giành nhau mà lượm lấy lượm để, anh tôi cười hình híc nói:

“tụi bây có thấy giống như đang đánh trận Ngọc Hồi của vua Quang Trung đại phá quân Thanh, xác giặc nằm ngổn ngang như vậy đó”

Hứng chí vì nghe anh tôi so sánh rất hay ho nên bọn chúng tôi cang hê nhau mà hò hét vang rân cả góc vườn sau.

Nếu Tết mà không có bánh trắng thì chưa đủ bởi vì Tết về thì món thịt kho dưa giá đều có trong mọi nhà nên những ràng bánh trắng rất tiện lợi để đón khách đến chơi Xuân, tiếp theo đĩa mứt gừng mứt bí tách trà thơm là bữa ăn thịnh soạn có thịt kho nước dừa tươi cuốn bánh trắng rau sống dưa giá đi sau. Vì vậy năm nào nhà nội tôi cũng có một xâu bánh Trắng có cả chục xấp.

Đặc biệt chỉ có ở Trảng Bàng còn có bánh trắng gừng ngọt lịm dính vài hạt mè trắng trên cái bánh dẻo quánh mỏng tầng và trong vắt như tờ giấy dùng để đồ họa, từng xấp cuộn lại tiện lợi mang đi đâu cũng được để ăn chơi giữa bữa ăn chính.

Muốn có những cái bánh trắng dẻo nhúng nước không bị rách ra thì cô chín tôi phải tìm cho bằng được gạo lúa mùa theo đúng thời vụ trên 6 tháng được thu gặt vào cuối thu chứ không phải giống lúa được du nhập từ bên ngoài cho năng suất cao mau lẹ ngắn ngày vì gạo đỏ chỉ để ăn chứ mang ra xay bột làm bánh thì bột sẽ rã rời xảm màu xam xám không quện được. Lũ nhỏ chúng tôi hồi đó rất khoái đem bánh trắng ra phơi khô rồi mang vô nhà chờ cho nguội lại đến tối thì gỡ bánh từ những cái vĩ tre đan dài khoảng trên 1 mét, vì gỡ liền buổi trưa nóng bánh sẽ bết, cái bánh nào lờ có bị rách thì chúng tôi để riêng để chờ tối có trăng sáng, trải tấm đệm cói ngồi nghe cô tôi kể chuyện “Đời xưa” miệng nhóc nhách miếng bánh trắng mần mần mần mà rất thú vị. Bọn chúng tôi thì khoái nghe chuyện ma vào những đêm trăng, để rồi sau đó vì sợ nên bị “đái dầm” trong đêm vì cổ nín “tè” không dám ra ngoài vườn...

Những kỷ niệm thơ ấu cũng ngọt ngào hấp dẫn ngon thơm như chiếc bánh làng quê, những cái bánh tương như đơn sơ nhưng lại không giản dị như mọi người lầm tưởng vì mỗi một thứ bánh, ngoài những hương vị đặc biệt còn trải qua những công đoạn phức tạp đậm đà mang cả nỗi niềm hay tâm lòng của người dân Việt, kéo kẹt tiếng cối xay bột đêm khuya của cô Hai tôi theo nhịp tay cô xoay vòng, xoay vòng nặng trĩu như tiếng than thở của nàng sương phụ chờ ngày về của người chồng đi biển biệt theo tiếng gọi nước non,

mang chí nam nhi đáp lời sông núi, mà tôi có lần được nghe lóm bóm đi “làm quốc sự”, cô tôi mang cả nỗi niềm riêng để làm ra chiếc bánh trắng mỏng manh, thân phận cô tôi cũng như thân cây lúa ngoài đồng bám rễ đơm hoa một sương hai nắng , tần tảo cô đơn ôm con thơ dại...

Hạt lúa từ đồng nội được gặt hái mang về xay xát ra thành hạt gạo trắng trong mịn màng, được ngâm rồi giã rồi xay ra thành bột, mà mọi thứ bánh đều từ hạt gạo mà ra. Những chiếc bánh có tên gọi chơn chất quê mùa như bánh tét, bánh chưng, bánh da lợn, bánh bèo... nhưng thâm sâu ơn nặng của bàn tay của người phụ nữ đảm đang hiện thực chỉ được truyền qua từ đức tính công dung của Mẹ mà thôi, hạt gạo quê hương và chiếc bánh làng quê cũng đã theo chân con ra khắp năm châu bốn bể để chúng ta còn nhớ về nguồn cội và để thương kính người phụ nữ Việt son sắt thủy chung thân cò lận lội, phơi lưng áo bạc màu thay chồng nuôi con , nguyện kiếp chinh phụ làm nàng Tô thị ngàn năm để chàng yên lòng chinh chiến vung trọn đường gươm vì xã tắc lâm nguy mà đền nợ nước, và yêu kính khôn nguôi người mẹ áo vá quãng chân đất, lam lũ cháo rau cả một đời cho con rạng rỡ với đời mẹ ơi!

Bạch Phụng

Kính chào quý trưởng,

Ban Tổ Chức xin thông báo cùng toàn thể ACE là BTC cũng thông cảm cho hoàn cảnh kinh tế khó khăn của tất cả nên sẽ giảm hạn không phạt cho các trưởng và đoàn sinh đến cuối tháng 4 2010 (vẫn là 150 USD) . Mong các Liên đoàn sẽ có nhiều thì giờ hơn để chuẩn bị gây quỹ đi trại . Tuy nhiên xin các đoàn ghi danh càng sớm càng tốt để giúp cho Ban Tổ Chức sắp đặt cho tốt . .

CHÚ Ý :

Xin tất cả gọi chi phiếu bằng International Money Order . đừng gọi qua check thường vì nhà băng sẽ không nhận (luật mới của Home Land Security đối với Non Profit Organization) . Xin quý vị vui lòng thông cảm .

Trên International Money order xin để payable to : ICCVS , address : 7223 Lee highway, suite 100 , Falls Church , Virginia, 22046 . USA

Tuy nhiên để cho dễ kiểm soát giấy tờ , đơn ghi danh , tất cả đơn ghi danh và checks xin gọi về địa chỉ của Trần Quang Thanh Trang : 8104 Kildare , Cote St Luc , Qc H4W 1 E4 Canada.

Ban Tổ Chức cũng xin nhắc lại là tất cả Trưởng , đoàn sinh và thân hữu đều được mời tham dự trại, chứ không phải chỉ riêng Trưởng mà thôi như 1 số đã ngộ nhận.

TM Ban Tổ Chức
Trần Q Thanh Trang

HÌNH ẢNH XƯA VÀ NAY THƯ VIỆN ẢNH LIÊN LẠC

Góp sức!

Trưởng Niên hãy cố giành tiền,
Mua củi góp lửa thường xuyên gửi về!
“Liên Lạc” sống! nhớ tình quê,
Sẵn sàng góp sức khen chê sá gì!
Bà vợ ta phải nhớ ghi,
Văn thơ hùng mạnh lo gì mai sau...

sóc



Trưởng Châu Văn Lộc thăm Tr. Võ Thu Tịnh tại bệnh viện



Hình Thiếu đoàn Thăng Long tại Hà Nội năm 1955 (Hình ảnh do Tr. Châu Văn Lộc cung cấp)

DANH SÁCH ÂN NHÂN CỨU TRỢ HAITI

<u>Danh Tach/Don Vi</u>	<u>Dia Chi</u>	<u>So Tien</u>
Lang BH Quang Te	Santa Ana, CA 92704	\$ 200.00
1 Gia dinh vo danh Harrisburg,	PA (an nhan xin dau ten)	\$ 100.00
Thuy Tran Randolph	MA 02368	\$ 20.00
Nguyen Trung Tuong	Walnut Creek CA 94597	\$ 200.00
Lien Doan Lac Viet	Sacramento,CA 95866	\$ 380.19
To Quyen Bui/ICCVS	Falls Church,VA 22046	\$ 1,000.00
Luong Nguyen	Rancho Cordova 95670	\$ 20.00
Phuoi Ba Chung-LD Poto	Silver Spring, MD 20901	\$ 30.00
Nguyen Ba Binh	Pinole, CA 94564	\$ 100.00
Lien Doan Chi Linh	Buena Park,CA90620	\$ 940.00
Lien Doan Chi Linh	Buena Park,CA90620	\$ 300.00
Hy Hoang	SC,CA 95054	\$ 100.00
Duc Ngoc Duong	Garden Grove ca 92844	\$ 100.00
Mr Thom Ly	Culver City Ca 90230	\$ 50.00
Le Anh Dung	Anaheim, CA 92804	\$ 100.00
Thanh T Nguyen	Sacramento, CA 95820	\$ 10.00
Pham trong Hanh	Houston,TX 77083	\$ 100.00
Bui Cong Thang	San Jose, CA 95123	\$ 75.00
Ann Tu Phan	San Ramon, CA 94582	\$ 50.00
Pham Tuong Anh	Huntington Beach92648	\$ 15.00
HDTTrN Charlotte, NC	Charlotte,NC 28212	\$ 100.00
Chien Tran	Fountain Valley,CA 92708	\$ 20.00
Sinh Tran	Cleveland, OH 44102	\$20.00
Le Ba Van Taylor,	SC 29687	\$40.00
Hang Q. Dan	Sarasota, Fl. 34234	\$200.00
Pham Quoi	Murrieta, CA 92563	\$40.00
Nguyễn Tâm Tú	Pennsauken, NJ 08110	\$20.00
Trần's Family	Lancaster, PA 17603	\$50.00
Duy Phạm	Las Vegas, NV 89183	\$40.00
Ngọc Đặng	OKC, OK 73132	\$20.00
Quý Nguyễn	El Dorado Hills, CA 95762	\$100.00
Quang Huỳnh	Wyoming, MI 49509	\$50.00
Thảo Lê	Dorchester, MA 02124	\$20.00
Mai Trần	Alhambra, CA 91801	\$50.00
Lê Lạc Việt Sacto	Sacramento, CA 95866	\$43.00
Lê Lạc Việt Sacto	Thân hữu của Lê/LV	\$50
Vũ Huy Nguyễn	Silver Spring, MD 20904	\$10.00
Kế Nguyễn	Buise, ID 83714	\$20.00
Anh Thi Phạm	Virginia Beach, VA 23456	\$50.00
Mr.Nguyen Đức Tùng	MD Falls Church, VA 22044	\$500.00
Ms Elizabeth Hoàng	Fairfax Sta, VA 22039	\$100.00
LD Hong Bang-Hùng Phi	Fairfax VA 22031-2014	\$190.00
John Lê	Epping NH 03042	\$220.00
Mr.Son Trịnh	Memphis,TN 38104	\$10.00
Le Thị Bích	Houston, TX 77084	\$100.00
Hải Nguyễn	Tuscaloosa, AL. 35405	\$40.00
On Thạch	Worcester, MA 01603	\$20.00
Mr. Đoàn Lê	New Orleans, LA 70129	\$200.00
Vickie Trần-Bích Ngọc	Whitier, CA 90602	\$230.00
Ril Ly	Clearwater, FL. 33755	\$50.00
Lê Chí Linh-Diamon Clean	Cypress, CA 90630	\$497.00
Vân Trương	Buckeye, AZ 85326	\$200.00
Mẫn Lê	Portland, OR 97206-4622	\$50.00
Kính Trần	Gretna, LA 70056	\$100.00
Bạch Văn Nghĩa	Happy Valley OR 97086	\$245.00

Làng Bách Hợp	Annadale, VA 22003	\$450.00
Jimmy Hoàng	Lebanon PA 17046-3026	\$25.00
Châu Hoàng	Houston, TX 77084-6857	\$50.00
New York Trading	Brooklyn, NY 11232	\$200.00
Nguyễn Mạnh Hiệt-Andy Salinas	CA 93906	\$100.00
Yến Đỗ	Abington, MA 02351	\$50.00
OB. Lý Thành Tự	Buffalo, NY 14213	\$30.00
Vân Nguyễn	San Jose CA 95148	\$50.00
Super Hair Academy	Fairfax Cir., VA 22030	\$100.00
KG Phạm Tran,	Springfield, VA	\$ 100.00
Ba Dang Thi Tu,	Falls Church, VA	\$ 50.00
Pho Xe Lua	Eden Center, VA	\$20.00
Tr. Tran Trung Hop	Oak Creek WI 55154	\$100.00
Y Tran	Edgewood, MD 21040	\$50.00
Lang Bách Hợp San Diego	San Diego, CA 92123	\$300.00
Tr. Trinh My Phuong	San Jose CA 95112	\$500.00
Mr Pham V Minh	Nashville, TN 37216	\$20.00
Mr&Mrs John Nguyễn	Chandler, AZ 85224	\$20.00
Christine K. Nguyễn	San Francisco, CA 94116	\$100.00
Làng Bách Hợp	Annadale, VA 22003	\$130.00
L Y Do	Auburn, WA 98092	\$20.00
LD Ngọc Hồi	Westminster, CA 92683	\$250.00
LĐ Bách Việt, San Jose, Campbell,	CA 95011	\$517.00
LĐ Bách Việt, San Jose, Campbell,	CA 95011	\$170.00
Tráng Đoàn Nguyễn Trãi	Falls Church, VA 22042	\$400.00
LĐ Trường Giang	San Jose, CA 95132	\$536.00
Tsan Gieng + Kha Cao	Bronx, NY 10462	\$150.00
Bác Phạm Hữu Tân & Hu	Milpitas, CA 95035	\$100.00
Tr. Nguyễn Đình Tuấn	San Jose, CA 95127	\$100.00
Tr. Lê Trung Hiền	San Jose, CA 95148	\$50.00
Tr. Tran Xuân Đức	Westminster, CA 92683	\$30.00
Ngon K. Tran	Cherry Hill, New Jersey	\$10.00
Truc Huynh	Poway, CA 92064	\$30.00
Vùng Văn Nguyễn	Fort Wayne , IN 46818	\$50.00
Mr Phuoc Đỗ	Westminster, CA 92683	\$20.00
Le M. Dang	Buena Park, CA 90620	\$60.00
Tổng Cộng		\$12,353.19

Củi lửa Liên Lạc

Thành Tính Financial \$150
 Tr. Nguyễn Văn Hiệp \$100
 Tr. Tăng Thị Linh \$100
 Calvin Hiet Đoàn Insurance \$300
 Tr Nguyễn Mạnh Hiệt \$30
 Tr. Nguyễn Thanh Oai \$25
 Tr. Bùi Công Thắng \$100
 Tr. Nguyễn Tâm Tú NJ \$20
 Tr. Vũ Thùy Lan CAN \$100
 Tr. Lê Đăng TX \$20
 Tr. Nguyễn Thanh Viem 20 Úc kim (\$17US)
 Tr. Nguyễn Văn Thuật \$50.00
 Chị Nguyễn Thị Tuyết Nga \$20.00
 (Quả phụ Tr. Nguyễn Trung Hối)
 Tr. Huỳnh Ngọc Cúc (Beo Vui)

Cộng: \$1,032

Còn một số thư từ thất lạc. Sẽ được bổ túc. Quý trường có gửi củi về góp lửa không thấy tên xin cho biết để đính

chính. Cảm ơn tất cả những nhánh của khô làm sáng to đêm
 Lửa Dặm Đường Liên Lạc.

Tiền in: \$700
 Tiền Tem thư: \$ 741.00
 Tiền bì thư, mực và label: \$90.00

THÀNH TÍN
 Financial Services

Quốc Vinh, MBA
 408.661.5355
 3501 Thomas Rd #3
 Santa Clara, CA 95054
 CA Lic. OE24169

401(k) - IRA - Tax - Life - Health



Cho cuộc sống bình an

Lý Sự

G giữa cuộc sống này, có ai không muốn có một đời sống gia đình bình an và hạnh phúc? Tuy nhiên, thật khó mà định nghĩa cho rõ thế nào là hạnh phúc. Có người nói rằng có nhiều tiền là hạnh phúc, có người danh vọng địa vị là hạnh phúc...v.v. Có thật vậy chăng? Tuỳ theo quan niệm của mỗi người. Nhưng bình an thì sao? Cả hai điều ước đó có dễ trở thành hiện thực?

Người Việt có câu thành ngữ “Sống cái nhà, thác cái mồ”, điều này có thể được hiểu như một sự xác định cuộc sống bình an-An cư mới lạc nghiệp. Người Mỹ cũng thế thôi. Giấc mơ Mỹ “American Dream” là có 1 căn nhà che mưa tránh nắng. Cũng vì muốn thực hiện giấc mơ cho nên con người ta mới cố gắng làm việc khi còn trẻ để khi về già còn có chỗ nương nhờ. Với xã hội nông nghiệp người ta không nghĩ đến các vấn đề xui rủi, chuyện đó có ông Trời lo-lật đặt đất đê. Đến khi qua Mỹ mọi sự mọi chuyện đã đổi khác. Ở xã hội này có một ngành tên là Bảo Hiểm. Nó là cái gì vậy?

Bảo hiểm là biện pháp để phòng rủi ro của cá nhân hay gia đình bằng cách đóng góp một số tiền nhất định vào một quỹ chung và từ quỹ chung đó bù đắp thiệt hại nếu có chuyện không may. Cũng có thể nói bảo hiểm là một cách hạn chế rủi ro, tài trợ rủi ro, được sử dụng để đối phó với những tổn thất, thường là tổn thất về tài chánh, nhân mạng...v.v. Như vậy cũng có thể nói bảo hiểm là sự đóng góp của số đông vào sự bất hạnh của số ít? Bảo hiểm là một dịch vụ mà qua đó một bên là người được bảo hiểm cam đoan trả một khoản tiền gọi là chi phí bảo hiểm và mong muốn để cho mình hoặc để cho một người thân trong trường hợp xảy ra rủi ro sẽ nhận được một khoản đền bù các tổn thất được trả bởi một bên khác. Đó là công ty bảo hiểm sẽ nhận trách nhiệm đối với toàn bộ rủi ro và đền bù các thiệt hại theo các điều khoản đã được ghi trong hợp đồng.

Có sự hiểu biết khái quát như vậy người ta mới thấy được sự cần thiết của việc bảo hiểm, và nói cho đúng thì muốn sống bình an, an tâm làm việc thì chúng ta cần phải có bảo hiểm. Tuy nhiên, điều quan trọng là chúng ta tìm đến ai? Người nào? Công ty nào? đủ uy tín, đủ kiến thức giúp ta thực hiện một giao kèo (hợp đồng-policy) về bảo hiểm? Câu hỏi này rất quan trọng. Phải trả lời được câu này mới đi đến quyết định mua bảo hiểm. Hơn thế nữa, càng ngày các công ty bảo hiểm còn có vấn đề đầu tư tài chánh, có đóng tiền vô

và lấy tiền ra, chuyển đổi dạng này qua hình thức khác...v.v. Những điều này đòi hỏi một số vốn kiến thức và kinh nghiệm.

Tôi đã đến thăm một người quen cũ, anh Calvin Hiệt Đoàn, anh là người bạn trẻ, cháu một huynh trưởng hướng đạo. Anh Calvin Hiệt Đoàn có hơn 20 năm hoạt động ngành bảo hiểm tại San Jose, anh đại diện cho nhiều hãng bảo hiểm, có nhiều phương cách mua bán bảo hiểm thích hợp với từng người, từng gia đình, từng hoàn cảnh. Điều đáng nói là Calvin Đoàn vui tánh, cởi mở, dễ thân thiện, có trách nhiệm...anh đã tận tình giải thích những khúc mắc của từng trường hợp và đề nghị những chương trình thích hợp cho từng người.

Giữa một xã hội cạnh tranh khốc liệt, ăn đàng sóng nói đàng gió, đánh trống bỏ dùi, đem con bỏ chợ...thời may, xã hội còn có những con người trung tín, chí tình và thành thật như Calvin Hiệt Đoàn tại Care Insurance Agency, Inc. để cho thấy đời còn có những điều tốt.

Xin giới thiệu Calvin Hiệt Đoàn trình bày về các lợi ích của các chương trình bảo hiểm như sau:

Auto: Văn phòng của người ViệtNam đầu tiên đại diện trực tiếp với hãng Mercury và Allied

Home: Discount 15% nếu mua chung nhà với xe

Business & Health: Bảo hiểm cho mọi trường hợp cho dù có khó khăn nhất.

Life: trả tiền đến 90% khi còn sống hoặc cho mượn 60% khi có bệnh hiểm nghèo.

Annuity: Chúng tôi đại diện trực tiếp với hãng Allianz hầu giúp quý vị chuyển đổi từ 401K or IRA rollover. Nhất là những quý vị chẳng may bị thất nghiệp hoặc về hưu sớm.

Allianz là một trong 14 công ty lớn nhất thế giới. Đứng thứ 3 trong quỹ tiền tệ quốc tế được thành lập từ năm 1890 (Ref: www.allianzlife.com).

Đặc điểm: Quý vị được 20% Enhanced withdrawal benefit bonus ngay khi hoán chuyển 401K.

Bảo đảm số tiền quý vị sẽ không bao giờ xuống (Fixed index Annuity). Không như Mutual fund hoặc stock exchange Chắc chắn đã làm quý vị nhiều lần mất ngủ vì hối tiếc với số tiền mới đây đã vụt bay.

Với công ty Allianz. Tiền quý vị có thể được tăng gấp đôi cho mỗi 10 năm đầu. Sau đó được lấy ra 10% trong 10 năm kế tiếp. Tổng cộng số tiền có thể gần gấp 3 so với số tiền quý vị lần đầu invested.

Nếu quý vị có những thắc mắc xin đừng ngần ngại liên lạc với chúng tôi bất cứ lúc nào

Chân thành cảm ơn.

Calvin Hiệt Đoàn

(408) 499-3842

Calvin Hiệt Đoàn

Care Insurance Agency, Inc.

Auto*Home*Business*Life*Health*Annuity

(408) 499-3842 Fax: 292-2950.

<http://www.edigitaltour.com/web/calvin-doan/>

Website: www.calvinins.com

MỘT SỐ HÌNH ẢNH SINH HOẠT TẾT CỦA HƯỚNG ĐẠO TRƯỞNG NIÊN VÀ CÁC ĐƠN VỊ TẠI HOA KỲ-ÚC CHÂU



Tr. Nguyễn Đình Tuấn, khai mạc Hội Ngộ Tân Niên



Tiên Chỉ, Trường Mai Liệu, tâm tình cùng các HĐTN



Tiên chỉ Mai Liệu trao quyền lại cho Tr. Nguyễn Đình Tuấn



Các HĐS tại Sydney rước kiệu ngày tết



Gian hàng Tết của HĐVN tại Svdnev-Úc Châu



Các Tr. trong Ban Hương Sự Làng Bách Hợp HĐTN Úc Châu



Sinh hoạt ngày Tết trong ngày Hội Làng tại Hội Chợ San Jose



các HĐS Bách Việt múa Lân trước căn nhà triển lãm



Tr. Biện Thị Quý chuẩn bị lễ cúng gia tiên ngày Mồng 1 Tết



Sinh hoạt làng quê Việt Nam ngày tết được diễn lại tại Hội Tết SJ.



Các LD Hướng Đạo tại Houston chào cờ đầu năm



Lễ chào cờ đầu năm tại Houston, Texas



Các LD Hướng Đạo tại Nam CA chào cờ đầu năm



Các HĐS chuẩn bị lễ dâng hương



Các HĐS LD Văn Lang Nam CA tế tổ