

HĐVN

Nhóm "Tinh Thần Baden Powell"

LIÊN LẠC

6362 Westbury, Montreal, (P.Q.) CANADA
H3W - 2X3

CHỖ
MỪNG
NĂM
MỚI



Bộ Mới - Số 9

Phát hành tháng 1-1994.

Số Đặc biệt : XUÂN GIÁP TUẤT

Nguyễn Thị Văn Hương

BẢN TIN LIÊN LẠC

Nhóm Tinh Thần Bì Pi

BAN SÁNG LẬP

Trần Văn Thao
Phan Nhu Ngân
Lê Văn Ba

BAN PHỤ TRÁCH

Nguyễn Văn Tinh
Nguyễn Trung Thoại
Mai Xuân Tý (Con)
Lê Thọ

VỚI SỰ HỢP TÁC

Phạm Văn Thiết
Trần Minh Thượng
Hoàng Ngọc Châu
Lê Phục Hưng

và bài vở của Trường và thân hữu gần xa

Bài vở, thư từ xin gửi về
Nguyễn Trung Thoại
6362 Westbury, Montreal
P.Q. H3W 2X3 Canada
Đ.T. (514) 739-4000

Hình bìa

*Để nhớ người tên Tý
tươi Tuổi*

CHÚC MỪNG NĂM MỚI



*Nhân dịp Xuân Giáp Tuất 1994,
toàn thể Anh Em trong Ban Sáng-lập,
Ban Phụ-trách và Ban Kỹ-thuật của
Bản Tin Liên Lạc (Nhóm Tinh thần Bì Pi)
xin kính chúc*

- Quý Trưởng Cao-niên
- Các Trưởng, Các Thân-hữu H.Đ.
- Các Anh chị em Hướng-đạo-sinh VN

*Một năm mới Đầy đủ sức khỏe,
Gia-đình vui vẻ thuận hòa
Một Đời Sống đầy Như Ý*

Tr. Trần-văn-Thao	Tr. Nguyễn-văn-Tinh	Tr. Phạm-văn-Thiết
Tr. Phan-nhu-Ngân	Tr. Lê-Thọ	Tr. Trần-minh-Thường
Tr. Lê-văn-Ba	Tr. Nguyễn-trung-Thoại	Tr. Hoàng-ngọc-Châu
(do Chị Lê-thái-Điền đại-diện)	Tr. Mai-xuân-Tý (do Mai-xuân-Phú đại-diện)	



CHÚC MỪNG

*Nhân dịp Lễ Giáng-Sinh, Đầu Năm dương-lich
(1994) và Xuân Giáp-Tuất, Chúng Tôi xin kính
chúc Quý Trưởng kỳ-cựu, Các Trưởng, Toàn-thể
Anh Chị em Hướng-Đạo-Sinh Việt-Nam và
Gia-đình một Năm Mới đầy Thịnh-Lợi, đạt được
nhiều mong ước.*

*Xin cùng Nguyện cầu Đất Nước Việt-Nam thân
yêu sớm có Thanh-Bình, Tự-Do, Dân-Chủ để
Toàn Dân được hưởng sự An-No, An-Lạc và cùng
nhau chung vai sát cánh xây dựng lại Quê-Hương
chúng ta.*

Thành-tâm kính chúc.

Trần-văn-Khắc	Nguyễn-văn-Thơ	Vinh-Đào
Chủ-tịch sáng lập	Cố-vấn	Chủ-tịch

HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM

LÁ THƯ DẦU XUYÊN GIÁP-THẮT

Kính gửi Quý Anh Chị Trưởng HĐM.

Một lần nữa chúng ta xa quê hương thêm một cái Tết.

Dầu chúng ta có muốn quên, nhưng mỗi độ Xuân về, lòng ta cảm thấy có một cái gì tự-nhiên nhắc ta nhớ lại những hình ảnh cũ nơi quê nhà, nó đã thấm vào xương tủy của ta.

Cảnh-vật nơi quê hương mà chúng ta tạm sống đây, nhất là ở vùng Bắc Mỹ nói chung và xứ Canada nói riêng, là xứ tuyết trồn mùa Đông ẩn mình dưới làn tuyết trắng. Trời bên ngoài tuy lạnh, nhưng lòng người lúc nào cũng được sưởi ấm trong bàn tay của những người bạn đồng-hành, cũng chung một chí-hướng, một tinh-thần: tinh-thần H.Đ.

Kể từ Hè năm 1988, Bản Tin LL được xây dựng bởi 3 viên gạch đầu tiên: Ba, Ngân và Thao. Nào ngờ đầu đến cuối năm 1991 (18-8-91) Anh Ba đã ra đi vĩnh-viễn, để lại sự nhớ thương mến tiếc cho bao nhiêu người còn lại. Anh Ngân lại bệnh và Anh Thao tuổi hạc quá cao!

Nhận thấy công-trình gầy dựng Bản Tin LL là bỏ được được ba Anh dốt lên để làm sáng tỏ và là tiếng nói của Nhóm Tinh-Thần B.P, mà ba Anh đã làm xong sứ-mạng đàn Anh khờ kinh mà giờ đây một người đã ra đi, bốn phần đàn em còn lại phải nghĩ sao?

Có lẽ linh hồn anh Ba linh thiêng nên chuyển tâm cho "4 trụ" ở Canada đang tay tiếp nhận bỏ được đó, nhưng lòng mãi lo âu cho tương-dài gánh nặng, biết có đảm-đương nổi không. Tuy nhiên vẫn cầu nguyện anh Ba phù-hộ cho đàn em đi sau làm tròn sứ-mạng.

Thế mà, đúng 2 năm sau, khi đảm nhận thực-hiện Bản Tin, vào ngày 23-9-92, một trong 4 trụ đó là anh Tý lại ra đi, bỏ lại 3 trụ bơ vơ lạc lõng như chim lạc bầy, nhưng linh hồn anh Tý linh thiêng nên chuyển tâm cho con anh là Mai-xuân-Phú (Peter Mai) tinh nguyện thay thế phần-hành Thủ-quỹ của Bó cho đến nay.

Kết-quả, Nhóm Phụ-trách Bản Tin LL đã thực-hiện được 9 số, từ tháng Giêng 91 đến tháng chạp 93. Sở dĩ Nhóm Phụ-trách Canada thực-hiện Bản Tin LL đến ngày nay được tốt đẹp là nhờ các Trưởng đã nhận báo đọc và ủng-hộ bài vở, thư từ và tài-chánh. Đó là một yếu-tố hàng đầu khích-lệ chúng tôi trong công cuộc thực-hiện Bản Tin. Nhưng sự ủng-hộ ấy cũng chưa được hoàn-toàn vì còn một số Trưởng đã nhận báo nhưng "vô ý" quên "tiếp hơi" cho Ban Phụ-trách. Dù sao Ban Phụ-trách cũng cố gắng làm sao cho Bản Tin càng ngày càng đẹp hơn xưa và phát-hành đúng kỳ hạn để khôi-phục lòng tin tưởng của Quý Trưởng.

Một phần khác, không kém phần quan-trọng là yêu-cầu các Trưởng có những chuyện vui buồn trong đời Hương-đạo của mình, xin viết lại và gửi về cho Ban Phụ-trách, vì đó là những kỷ-niệm đẹp của buổi thiếu-thời, nếu không ghi lại, sau này, nào có ai biết! Đầu đó, có câu: "Si vous avez un travail intéressant à faire, faites-le aujourd'hui, demain les difficultés s'accroitraient, l'énergie diminuerait; demain, vous échoueriez peut-être". Vậy xin Quý Trưởng đừng chần chờ!

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để làm sao, khi Bản Tin đến tay các Trưởng được vừa lòng, đẹp mắt,



ĐĂNG TÌNH YÊU MUÔN THUỞ

Tân kỳ-nguyên mở đầu trong vũ-tru
Khi Nữ-Trinh nhận ủy nhiệm tự Trời Cao,
Thì mừng vui rúng động cả trăng sao
Mọi đấng Thánh, Linh-hồn đều sắp mình lấy tạ.

Rồi hồng phúc chan hòa khắp cùng thiên hạ
Các đấng Thiên-Đàn ngáy ngất tung hô
Đấng muôn dân vẫn cầu khẩn trông chờ
Đã nhập thế đem Tình Yêu cứu thế.

Tình Yêu của Ngài ngập tràn bao thế-hệ
Tình Yêu của Ngài là giao ước an hòa
Là nhịp cầu con cái đến Nhà Cha
Là Thịt Máu nuôi chiến lành của Chúa.

Tình Yêu của Ngài là khuôn vàng rập rờ
Dạy phạm nhân đi nẻo chính đường ngay,
Là ánh mặt trời chiếu suốt tầng mây
Để soi dẫn đến Nước Trời hằng sống.

Tình Yêu của Ngài đời đời cao rộng
Biến khổ đau thành êm-ái dịu-dàng
Biến yếu hèn thành chiến thắng vinh-quang
Quý hóa ngục phải gục đầu run sợ.

"Tôn vinh Chúa, Đăng Tình Yêu muôn thuở
"Chúc bình an cho kẻ có lòng ngay!"
Đã lừng vang khắp mặt đất xưa nay
Và mãi mãi chốn thiên cung bất diệt.

Tuấn Việt

nhưng đôi khi, vì là người trong cuộc, chúng tôi không nhìn thấy những điểm thiếu sót, mong các Trường mạnh dạn góp ý để chúng tôi sửa chữa cho đẹp hơn.

Nhân dịp Xuân về, Tr. Nguyễn-thanh-Viêm ở Ve-châu vừa gửi cho Liên-Lạc đôi Câu đối, xin ghi lại đây để cùng nhau thưởng-thức:

"Hương đạo tình thâm muôn năm còn gắn mãi
Cổ tri nghĩa hậu ngàn dặm nào có xa đâu"

Một lần nữa, nhân dịp Năm mới Giáp-Tuất, Ban Phụ-trách xin kính gửi đến Quý Trường, Quý thân-hữu độc-giả và gia-đình, lời chúc mừng Năm Mới được an khang và thịnh vượng.

LIÊN-LẠC



Đông trời tây Xuân của ta

Tết trước viết đôi câu
Tết này không động bút.

Ngoài kia tuyết vẫn bay
Trong này hồn thấm lạnh
Tết nào thì cũng vậy
Gương lời chúc Xuân sang
Ngượng câu chào Xuân tới.

Ngắm băng vọng hoa đào
Nơi xa mai nở rộ
Dường Xuân Đông vẫn sang.

Nơi đây hoa tuyết bay
Nhấn tình Xuân nơi ấy
Gửi lòng thương xót thay.

Phạm Quân Khanh



Nhớ lại cuộc đời Hướng Đạo.

Liên Lạc : *Liên tiếp trong nhiều số trước, Liên Lạc có đăng các bài nhắc lại Trường Võ Thành Minh, Hôm nay, từ Úc Châu, trưởng Hoàng Hội kể lại những kỷ niệm ngày xưa khi mới gia nhập gia đình HĐ cho chúng ta nghe. Trong bài viết, có nhắc đến một số trưởng hiện đang sinh hoạt với phong trào (như Phan Thanh Hy, Nguyễn Duy Thu Lương, Bùi Chuyên v.v.). Đặc biệt nhờ bạn Hoàng Liên nhắc lại Trường Võ Thành Minh (Liên Lạc số 7) nên Trưởng Hoàng Hội gợi nhớ chuyện ngày xưa ghi lại bài dưới đây. Bây giờ chúng ta hãy nghe một HDS cao niên ngồi kể..*

Có thể nói đời H.D. của tôi đã được khai sinh trong một buổi chiều tháng 5 năm 1936 tại phòng amphithéâtre trường quốc học Vinh (College de Vinh).

Chiều hôm ấy sau giờ học, cụ Tổng Giám Thi Lê B. yêu cầu các học sinh bậc trung học tập trung tại amphithéâtre để nghe ông Võ Thành Minh nói chuyện về phong trào hướng đạo. Sau lời giới thiệu của hiệu trưởng Rivière, trưởng Minh bắt đầu câu chuyện. Trưởng mặc đồng phục hướng đạo. Cùng đi với trưởng Minh hôm ấy có mấy hướng đạo sinh Quảng Trị cũng mặc đồng phục. Trưởng Minh vừa nói, vừa cười, những nụ cười rất là hấp dẫn. Câu chuyện HĐ kéo dài khoảng một tiếng đồng hồ, được trưởng Minh và các HDS kết thúc bằng bài hát: "Toujours tout droits ...". Trưởng Minh ân cần nhắc nhở những ai muốn gia nhập phong trào HĐ hãy đến gặp trưởng tại trường Cao Xuân Dục.

Tối hôm ấy về nhà thuật lại với thân sinh tôi buổi nói chuyện của Trưởng Minh và xin phép gia nhập phong trào HĐ. Thân sinh tôi tuy là một bậc thâm nho (tiến sĩ khoa Giáp Thìn 1904) nhưng sau khi nghe tôi trình bày tôn chỉ, mục đích và lối sinh hoạt của phong trào HD. thì Người hoan hỉ chấp thuận ngay. Và không do dự, Người liền cho tôi tiền để mua sắm đồng phục HĐ như giày, tất, dây thắt lưng, mũ và xác.

Khoảng một tháng sau, đoàn HĐ đầu tiên của thành phố Vinh được thành lập, lấy tên là Troupe Hồng Sơn. Đoàn trưởng là anh Nguyễn Khổng Đĩnh. Đoàn có 4 đội. Tôi là đội trưởng đội Gà, đội phó là anh Nguyễn Khổng Hiệ. Tôi đã được trao khăn quàng trong một đêm lửa trại tại sân vận động Vinh, với sự hiện diện của các Trưởng Võ Thành Minh, Nguyễn Đình Trách. Những đoàn trưởng kế tiếp của đoàn Hồng Sơn là các Trưởng Lê Xuân Tấn, Bạch văn Quế. Thường đi cắm trại với đoàn có bầy sói của Akêla Nguyễn Xuân Quế, Lê Hữu Khai, và bầy sói Pháp của Akêla Brienne, Pill. Các trưởng HĐ Vinh thời ấy phần lớn tòng sự tại tòa sứ (Résidence de France) vì có ông phó sứ Arzenofer rất mê HĐ. Trưởng Minh cũng đã tham dự trại với đoàn Hồng Sơn tại rừng thông Đò Cẩm (cách Vinh khoảng 20Km) trong mấy ngày lễ Phục Sinh năm 1937 và đã cùng đoàn xuôi dòng sông La Giang đến làng Tiên Điền huyện Nghi Xuân viếng mộ đại văn hào Nguyễn Du.

Năm 1940, tôi phải từ giả đoàn Hồng Sơn để vào Huế học tại Lycée Khải Định. Tại đây tôi được hân hạnh là đồng môn của Trưởng Phan Thanh Hy (lớp Philo.) và Nguyễn Duy Thu Lương (lớp Math.). Trưởng Hy rất được giáo sư Léon Richard mến và lúc nào cũng xung phong đi lấy các bản đồ cho ông giáo sư sử địa ấy. Còn Trưởng Lương đã có lần chạm trán với mắ-den Vinot khi vội vàng chạy xuống thang gác, có phải không bạn Lương ? Đầu năm 1946 tôi cũng có vài lần sinh hoạt với anh em HĐ tại Phan Thiết. Thế rồi vào khoảng tháng 9 năm ấy tôi lại gặp Trưởng Võ Thành Minh lang thang trên đường phố Chợ Hôm tại Hà Nội, vẫn với nụ cười đặc biệt trên môi, không giày, không dép, mang cái xác có treo toong teeng cái soong và cái bi-đông, trông rất là "mục hạ vô nhân".

Mùa Hè năm 1947, tôi thường đến nhà của Trưởng Minh ở gần nhà thờ Cầu Rằm (Vinh) để góp chút sức vào mấy số báo "Đường Đời" do Trưởng chủ trương. Mùa Hè năm 1948 tôi lại

được may mắn dự trại “chui” với Trưởng Minh tại đồi thông Linh Cẩm huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh với sự góp mặt của anh Tư, Hoàng Nguyên Cát, Đinh Xuân Tửu. Trong buổi họp mặt cuối cùng ấy Trưởng Minh cho tôi biết Trưởng sẽ ra Bắc để “dinh tê” vì không chịu nổi máy ông “Vem” địa phương. Mãi đến đầu năm 1955 tôi mới có dịp nổi gót Trưởng Minh trốn xuống Hải Phòng và được máy bay quân sự Pháp chở vào Saigon. Khi trở ra Huế, tôi đã được Trưởng Tôn Thất Dương Văn lúc ấy là Giám Đốc Nha Xã Hội giúp đỡ rất nhiều và đậm tình huynh đệ HÐ.

Có lẽ nhờ hương hồn cụ BiPi dẫn dắt nên cơ duyên hướng đạo lại đến với tôi khi tôi được gặp Trưởng Bùi Chuyên, bạn đồng sự tại Toà Hành Chánh Qui Nhơn. Từ năm 1956 đến 1975 tôi sinh hoạt với anh em HÐ tại Qui Nhơn. Ngoài ba buổi nói chuyện về phong trào HÐ cho các em học sinh tại các trường trung học và các giáo sư trường sư phạm nghe, tôi còn may mắn được chính quyền giao cho phụ trách các công tác xã hội và tổ chức các cơ sở xã hội như khu giải trí bình dân, quán cơm xã hội, thư viện, nhà dưỡng tế, cô nhi viện, trường mẫu giáo, ký túc xá nghĩa tử, những lãnh vực mà tôi có thể mang ra áp dụng những gì tôi đã hấp thụ được trong phong trào hướng đạo. Ký túc xá nghĩa tử là một cơ sở khá quy mô được thành lập để nuôi dưỡng con em những gia đình tử sĩ, nạn nhân của C.S. Tôi đã tổ chức được một liên đoàn Hùng Vương mà tôi là Liên Đoàn Trưởng, Trưởng Đinh Chí Cương là Đạo Trưởng. Liên Đoàn Hùng Vương đã tham dự trại Họp Bạn Suối Tiên 1970 tại Thủ Đức. Ngày 18/8/1974, trong một buổi lễ đơn giản nhưng rất cảm động, Trưởng Cương đã bàn giao nhiệm vụ đạo trưởng HÐ Bình Định Qui Nhơn cho tôi. Có ngờ đâu không đầy tám tháng sau đó các đoàn HÐ Bình Định Qui Nhơn đã tan rã theo với tất cả đơn vị HÐ khác của cả Miền Nam Việt Nam, và tôi cũng như một số trưởng HÐ khác đã phải mang xác đi chôn trại dài hạn ở các nhà tù cải tạo.

Phải công nhận rằng nhờ được trang bị tinh thần HÐ từ thời niên thiếu, nên suốt trong 5 năm bị đày đọa trên vùng cao nguyên đèo heo hút gió ở Pleiku, tôi vẫn giữ được tinh thần lạc quan yêu đời, vẫn tập thể dục đều đặn theo phương pháp mà tôi gọi là phương pháp BiPi khi các bạn hỏi

tôi. Nhờ thế mà suốt những năm tù khổ sai ấy tôi không hề đau ốm gì cả.

Nhưng cuộc cầm trại bắt đấng dĩ ấy cũng phải chấm dứt. Và đúng vào ngày lễ Phục Sinh (hai chữ phục sinh rất đúng ý nghĩa đối với tôi lúc ấy) tháng 4 năm 1980 tôi sung sướng mang xác lên vai rời trại Gia Trung hít mạnh không khí trong lành và tự do, từ từ hạ sơn. Tối hôm ấy tôi đáp xe lửa về Saigon, để rồi 10 năm sau tôi lại cùng vợ con “sac au dos et en avant ..” làm một chuyến nam du bay đến cắm trại tại xứ kangaroo, với hy vọng đây là một cuộc cầm trại vĩnh viễn nơi đất lành chim đậu.

Tại đây tôi đã tìm gặp anh em HÐ Việt Nam. Nơi xứ lạ quê người, tuy mới gặp nhau lần đầu nhưng ai ai cũng tay bắt mặt mừng, tưởng chừng như quen biết từ ngày còn ở Việt Nam. Tôi vô cùng cảm động và vui mừng. Tình huynh đệ HÐ thật là thấm thiết, và quả thật tình huynh đệ là lẽ sống còn của phong trào hướng đạo vậy.

Nhờ các bạn HÐ mới này mà tôi đã đọc và từ Liên Lạc trong đó có bạn Hoàng Liên có viết bài “Tưởng niệm Võ Thành Minh”, người Anh Cả Hồng Sơn Dã Mã đã mở con đường hướng đạo cho lớp thanh thiếu nhi của đất Hồng Lam. Bài của bạn Hoàng Liên đã gây cảm hứng cho tôi viết bài này.

Hôm nay, ngồi ở một miền xa xôi tại nam bán cầu lạnh lẽo, ôn lại quãng đời hướng đạo gần 60 năm trời, tôi cảm thấy lòng ấm cúng vô cùng vì lẽ bên cạnh cái gia đình nhỏ bé thân yêu của tôi còn có cả một đại gia đình hướng đạo rất hồn nhiên, vui vẻ và thân mật, trong đó “*tình anh em nhớ nhau, tuy xa mà hóa ra gần.*” Chúng ta hãy nắm tay nhau (trong tưởng tượng) và cùng hát vang bài ca bất diệt: “*Giữ chặt mối dây*”.

Melbourne, 4/9/1993

Hoàng Hội

Cước chú : trong bài có vài tiếng lóng rất phổ thông trong thời tiền chiến khoảng 40 năm trước như

“**dinh tê**” : đi về thành nơi mà an ninh được bảo đảm hơn vì ít có sự khuấy nhiễu bởi các lực lượng quân sự khủng bố.

“**Vem**” : ám chỉ Việt Minh (viết tắt VM) Cộng Sản.

KỶ NIỆM VỚI ANH ĐOÀN-TRƯỞNG



Năm 1950, tôi từ Thanh-Hoá hồi cư về Nam Định, thành phố lớn thứ 3 ở Bắc Việt. Chỉ vài năm sau khi chiến tranh Việt Pháp bùng nổ mà Nam Định đã có nhiều đổ nát, bất an. Vì chính sách "Tiêu thổ kháng chiến", thành phố thu hẹp từ Năng Tĩnh tới Khoái Đồng, từ Bến Tàu tới Lò Trâu. Ban ngày, chính quyền tái thiết thành phố, dân chúng sinh hoạt bình thường. Ban đêm, đặc công phá hoại khủng bố, dân âu lo, cửa khóa then cài. Lúc này, Nam Định lại là căn cứ địa của quân đội Viễn Chinh Pháp. Sau những cuộc hành quân trở về, lính Lê Dương, Maroc đầy đường, say sưa, phá phách. Dân chúng phập phồng lo sợ ngày đêm. Trong cảnh bất an, xôn xao như vậy, Nam Định vẫn có Hưởng Đạo Việt Nam sinh hoạt : Liên đoàn Trần Bình Trọng thuộc đạo Vị Hoàng, châu Sơn Nam. Đạo Trưởng là anh Lê Trường Thọ, Bảy Trưởng là anh Nhất Ganh, Thiếu Trưởng là anh Trần Đình Chương, Thiếu Phó là anh Nguyễn Kim Doanh.

Tết Trung Thu năm 1952, tôi dự thi chạy dai sức quanh nhà máy tơ Nam Định. Tôi thấy các trưởng săn sóc, khuyến khích "thí sinh HĐ" từ đầu đến cuối cuộc đua, cả đoàn cười đùa vui vẻ, trong khi tôi là thí sinh tự do thì lẻ loi một mình. Kết quả, đội trưởng Thành "kêu" về nhất, vài thiếu sinh khác cũng về hạng tư, hạng năm. Thấy họ sinh hoạt vui vẻ trong tình đồng đội, nên tôi muốn vào HĐ. Nhưng khó khăn lắm, mới được cha tôi cho phép. Vì anh họ tôi là trưởng Trần Ngọc Bổng bị bệnh lao mất sớm, cha tôi lo ngại "thằng con" sẽ quá mê HĐ, ham đi trại rồi mắc lao chăng ?

Cuối năm 1952, tôi nhập Thiếu đoàn, ở đội Gà do Vũ Mạnh Hùng làm đội trưởng. Cuối năm, Hùng du học ở Pháp. Đội trưởng mới là Nguyễn Ngọc Minh (sau là cameraman của Trung Tâm Điện Ảnh Saigon. Hiện định cư ở Úc). Trong đội có Trần Đình Thủy (em ruột anh Chương, sau là Đạo Trưởng Tân Bình, hiện ở Texas), Nguyễn Văn Phi (sau là Thiếu Trưởng đạo Tân Bình, hiện ở Úc), Thọ, Thọ..ọ, Huyền, Mai Trung Hoa... Qua chương trình Tân sinh, tôi chuẩn bị tuyên hứa HĐ. Vì thiếu an ninh, đêm tĩnh tâm đã tổ chức trên căn gác nhỏ nhà anh Chương. Cả đoàn ngủ ở đó, sáng dậy thật sớm đạp xe lên Két Nước cắm trại và anh Chương nhận lời hứa HĐ. của tôi ngay bên bờ sông Vị Hoàng, trong trại Tất niên. Tôi nhớ, có lần anh Chương mời Trưởng Sói Cười Đình Xuân Phúc từ Bùi Chu qua Nam Định thăm Lê. Trần Bình Trọng, cũng xuất du ở Két Nước. Lần đầu tiên tôi đi bộ bên tường Phúc lên Vị Hoàng, vừa đi vừa phỏng vấn để làm báo Đội, rồi 15 năm sau tôi lại leo đèo theo "bố Phúc" từ Hồi Nguyên đến Tùng Nguyên...

Hồi đó, anh Chương trạc 22 tuổi, là công chức tại Toà Tỉnh-Trưởng Nam Định. Tôi thấy gần như lúc nào anh cũng hăng say làm việc. Ngoài giờ đi làm, anh dịch sách chuyên môn của HĐ. Pháp, rồi cặm cụi đánh máy phát cho đoàn sinh làm tài liệu. Anh xin được đoàn quán trong sân quần vợt Vọng Cung, chiều nào anh cũng đến, vừa trông đoàn sinh trang hoàng góc đội vừa chơi quần vợt. Tối nào ghé nhà anh ở ngõ Nhà Thờ, cũng gặp anh quây quần với bạn bè ca hát. Tuần nào họp đoàn anh đều mang theo chiếc phong cầm bát giác, dạy chúng tôi những bài ca HĐ. Anh sống vui vẻ với mọi người, nhưng lại rất nghiêm. Một kỷ niệm: Khi mới vào đoàn, tôi sắm được chiếc

mũ dạ rộng vành, thích thú lắm! Đến trường cũng đội mũ này, nhưng vì ảnh hưởng phim cowboy nên bóp mũ HĐ thành kiểu mũ cao bồi. Cuối tuần đi họp, anh Chương gọi riêng tôi ra góc sân "dặn dò". Từ đó, tôi nhớ lời anh nên thường mặc y phục HĐ chỉnh tề. Một kỷ niệm khác ở Saigon : Khi anh chưa lập gia đình. Mấy thằng tinh quái chúng tôi nói nhỏ với anh là có một nữ trưởng "chịu" anh lắm. Anh vừa nghe xong, liền "quạt" chúng tôi một trận. Anh trực tính, nói xong rồi bỏ. Nhưng mấy đứa tôi từ đó có bao giờ dám chọc phá anh nữa đâu! Sau này, trưởng Trần Văn Lực cho tôi biết anh em HĐ. còn gọi anh Chương là "Chương Bấy Phở", vì có lần anh đã ăn hết 7 tô phở Hàng Đồng. Tôi hỏi anh về chuyện bấy phở, anh chỉ cười xòa!

Năm 1953, anh Chương động viên vào trường Võ Khoa Thủ Đức. Tôi lên Hà Nội học, dự Họp Bạn HĐ Bắc Việt tại sân Septo, rồi di cư vào Nam. Đến đầu năm 1955, tôi mới gặp lại anh tại nhà hẻm Lý Trần Quán, cạnh chợ Tân Định. Lúc này bận quân vụ, anh không hoạt động HĐ. Nhưng Nguyễn Văn Phi, Trần Đình Thủy và tôi đang sinh hoạt ở đạo Tân Bình. Trong lúc cầm đoàn, gặp khó khăn, chúng tôi thường nhờ anh "gỡ mối". Anh chỉ dẫn tận tình, cung cấp thêm tài liệu HĐ và khuyến khích chúng tôi về trại trường nhiều hơn.

Cuối thập niên 50, anh dọn về đường Huỳnh Khương Ninh. Anh vẫn thích bạn bè đến hội họp ca hát, nên nhà anh trở thành "Câu lạc bộ thanh niên" lúc nào không biết. Tại đây, một nhóm thân hữu HĐ thành hình, đặt "chức phận" như ngày xưa cho vui! Bên đảng trai có *cụ Thượng* Vũ Thanh Thông, *ông Tham* Trần Đình Chương, *ông Phán* Trần Trung Huân, *ông Xã* Ngô Anh Giang, *ông Nhiều* Lưu Hồng Phúc, *ông Hương* Nguyễn Quý Thục, *ông Trương* Trần Đình Thủy, *chú Mỡ* Trần Trung Phúc và tôi, *Phó Lý*. Bên đảng gái có *bà Cả Đất Hộ* (Trần Thị Mai), *cô Hai Tân Định* (Lê Thị Thục), *cô Ba Bến Thành* (Trịnh Minh Đỗ Quyên), *cô Tư Dakao* (Đỗ Kim Bích), *cô Năm Gia Long* (Vũ Ngọc Ly), *cô Sáu Tao Đàn* (Trần Đạm Phương) và *cô Bảy Bờ Rô* (Trần Lan Anh). Bên đảng gái, xếp theo lớn nhỏ, kèm theo địa danh để chỉ nơi cư ngụ. Mỗi cuối năm, dân làng đều mặc quốc phục hội họp, tế lễ tại nhà Hương Thục bên Ngã ba Cây Quáo, Gia Định. Đảng trai thì khăn đóng áo dài, đảng gái thì áo tứ thân, khăn mỏ quạ. Thật ngộ nghĩnh, nhưng vui! Năm 1960, trưởng Cung Giũ Nguyễn từ Nha Trang vào dự buổi họp làng, thấy dân làng sinh hoạt vui vẻ thân tình nên đặt tên là **Làng Tân Hương** (*một làng chài lưới trong truyện Le Fils de la Baleine của trưởng Nguyễn*). Từ đó đến nay đã hơn 30 năm, dân làng Tân Hương vẫn giữ tình thân hữu như xưa.



Đội bóng rổ T.Đ. Trần Bình Trọng (Nam-Định) Hè 1953
(Người có dấu + là Anh T.Tr:Trần Đình Chương)

Năm 1962, tôi động viên vào Thủ Đức, rồi thuyền chuyển xa Saigon. Anh Chương làm ở Cục Công Binh, bạn tái thiết Dinh Độc Lập. Cả năm, anh em mới gặp nhau vài lần. Nhưng nếu gặp thì chuyện không dứt, cười không ngưng. Tới năm 1969, tôi biệt phái về dân sự. Mỗi lần gặp, anh đều nhắc tôi nên trở lại sinh hoạt HĐ. Sống lãnh du đã quen thân, tôi ngần ngại, lần lữa qua ngày. Sau, nhờ trưởng Thông "hối thúc", tôi mới vào Toán Huấn Luyện Miền III. Đến khi gặp anh Chương, tôi không còn áy náy.

Anh di tản cuối tháng Tư Đen, tôi vào trại tập trung. Sau 8 lần thất bại, cuối năm 1980, bốn cha con tôi vượt biển tới đảo Bidong, rớt như mòng tơi. Trong thư từ nhận được lần đầu, có lời ân cần thăm hỏi, dặn dò của anh chị Chương và gói "lì xì". Tôi giảm bớt lo âu để chờ đợi dĩ Hoa kỳ. Hè 1981 tôi tới Milwaukee, lại gặp anh. Mỗi cuối tuần, anh từ Kenosha lái xe 35 miles lên Milwaukee lo việc cộng đồng. Dù bận rộn hay tối khuya, anh cũng ghé thăm cha con tôi. Anh trao kinh nghiệm định cư, chỉ dẫn thể thức xin học và cho những vật dụng cần thiết. Ngày lễ nghỉ, anh đưa chúng tôi đi chơi xa: Washington DC, Michigan. Mặc dầu tôi đã trung niên, mà vẫn khoái, vì thấy anh săn sóc như ngày mình còn niên thiếu ở đoàn Trần Bình Trọng.

Mấy năm sau, bệnh thận của anh đến thời kỳ trầm trọng. Anh gầy hẳn đi vì ăn uống phải kiêng kỹ lưỡng. Chị Chương là "Nữ Điều Dưỡng", lo cân thực phẩm theo lời bác sĩ, anh đi đâu chị cũng theo săn sóc. Dù đau, dù ốm, anh vẫn tiếp tục sinh hoạt Hội Người Việt. Ai cũng thương anh, mến anh, nhưng không ai gánh Hội cho anh nghỉ. Mùa đông 1986, anh phải vào bệnh viện để cấy thận. Anh nằm bệnh viện phía trước, nhà tôi nằm nhà thương phía sau. Tôi thật lo cho bệnh tình của hai người thân. Vợ chồng Thủy Ly từ Texas lên, vợ chồng Phán Huân từ Pháp qua ghé thăm, anh vẫn vui vẻ như không có chuyện gì lo ngại.

Thế rồi, một buổi sáng, chị Chương gọi tôi, báo tin anh đi rồi. Tôi vội vào bệnh viện nhìn anh lần cuối. Anh nằm đó thanh thản, tôi đứng đây nặng trĩu u buồn. Trên 30 năm biết anh, được anh dìu dắt từ niên thiếu đến trưởng thành. Một đoàn trưởng, một đoàn sinh suốt đời gắn bó. Nói gì hơn, chỉ biết ngậm ngùi và cầu nguyện cho Anh.

Một buổi trưa, trời trong sáng, gió lạnh căm, tôi lãnh lẽ khiêng anh tới nơi an nghỉ cuối cùng. Bằng hữu thương anh, đồng hương tiếc anh, đứng kín quanh mộ phần. Trời đông tuyết lạnh, anh một mình nằm đó, chưa ai muốn chia tay. Trên mộ bia anh, chị Chương khắc thêm một dấu đường Hương Đạo : Dấu cuối cùng (một hình tròn với dấu chấm giữa tâm). Chấm dứt cuộc chơi lớn của anh trong suốt 57 năm.

Anh vĩnh biệt cõi đời, mang theo tiếng AAA vang dội của đoàn sinh xa gần nhớ ơn Anh, mang theo bông hồng đỏ thắm của bằng hữu thương tiếc anh.

Trần Trung Hợp
Mùa đông 1993



Chúc Mừng

Nhân dịp Sinh Nhật thứ 83 của Trưởng Trần Văn Thao (07-XII), anh em trong Ban thực hiện Liên Lạc (đặc biệt là đệ tử Ngoại Trung Thuyền) xin kính chúc Đàn Anh được nhiều sức khỏe, tâm-trí thanh-thoai và ghi lại cuộc đời Hương-Đạo của Trưởng cho hậu-thế được biết.

Kính chúc,

Tất cả anh em thực hiện bản tin Liên Lạc :

Nguyễn Văn Tình
Lê Thọ
Mai Xuân Tý (con)
Nguyễn Trung Thoại

Phạm Văn Thiết
Trần Minh Thương
Hoàng Ngọc Châu
Lê Phục Hưng

Xưa Nay Cưới Vợ Gã Chồng.

Sống trong những nước tự do, dân chủ, tiến bộ, văn minh, giàu có, thanh niên thiếu nữ thật là sung sướng.

Chén cơm manh áo được bảo đảm, không sợ đói rách, lại còn được hưởng được biết bao nhiêu là tự do.

Trong các tự do được hưởng, có món tự do luyến ái, tự do “cưới” chồng và tự do “lên xe hoa về nhà vợ” là khoái nhất.

Không còn chuyện “cha mẹ đặt đâu ...”, các cô, các cậu ngày nay không hề bị áp lực của “ông già” và “bà già” trong vấn đề kết hôn.

Thật là khoái, “con cái đặt đâu cha mẹ ngồi đó”. Né không ngồi đó, con cái nó từ thì khổn nạn cuộc đời.

Ngày nay các cô các cậu thật là có phước. Có phước vì tục lệ nơi đây (các nước văn minh tiến bộ) cho phép các cô các cậu có một thời gian “thử”. Thời gian này có thể là năm ba tháng, cũng có thể lâu một đôi năm. “Thử” đây không phải là thử thách mà là thử xem có “ô kê” không. Nếu thử thấy ngon lành thì lúc đó mới ký giao kèo chung thân, và cũng là dịp mời bà con anh em cô bác xa gần ra phố Tàu “ăn cưới”.

Thấy các cô các cậu càng sung sướng bao nhiêu, lại càng tủi cái thân già bấy nhiêu.

Ồi chao ôi, trước đây dăm bảy chục năm, yêu nhau sao mà khó thế. Ít có khi lấy được người mình yêu, thường thường chỉ lấy được người mà bố mẹ mình yêu.

Lắm khi lấy vợ mà chẳng biết mặt vợ, mãi đến khi ra nhà thờ mới biết mặt người trăm năm.

Cũng đôi khi có đám đi hỏi cô em, đến lúc cưới thì cô dâu lại là cô chị!

Cái màn đánh tráo, cũng nhiều đáo để.

Nhiều khi yêu nhau mà chẳng lấy được nhau chỉ vì nàng đi nhà thờ, mà chàng lại đi chùa, cha mẹ hai bên không chấp thuận cái màn Chúa và Phật sống chung hòa bình được.

Bố nàng làm quan mà bố chàng lại là phó thường dân, thì duyên phận lỡ làng là cái chắc.

Vì quá khắt khe cho nên lai rai có vài chuyện “cởi áo cho nhau, về nhà lừa cha dối mẹ, tình tình, qua cầu, áo bay...”

Những em bé ngày xưa “cởi áo cho nhau” bây giờ đã bảy, tám mươi cả rồi. Cha mẹ đã qui Tiên, không còn gì để mà sợ sệt nữa. Tưởng vậy mà không phải vậy, bây giờ các em ấy lại sợ con sợ cháu. Và bây giờ các em lại làm vài màn “Yêu nhau răng giả cho nhau, về nhà, ối a, lừa con (là đi) dối cháu ối a, qua cầu, tình, tình.. rụng hết răng”.

Xưa kia các cụ kén vợ, chọn chồng cho con. Dẫu rằng người các cụ đã chọn lựa có béo quá, hoặc có gầy quá, hoặc có lùn hay cao quá, con cái cũng vẫn vui lòng chấp nhận. Ngay cả trong trường hợp gặp người mắt lé, sứt môi, thối tai, hôi nách, con cái cũng vẫn sung sướng mà nhận làm

vợ làm chồng.

Thật đó, nếu không sung sướng tại sao lại đồng con nhiều cháu, và chẳng khi nào có chuyện ly dị cả. Ngày xưa chẳng ai nói đến chuyện ly dị bao giờ.

Ngày cả những trường hợp mẹ chồng hắc ám, vén váy quai cồng lên chu chéo: “dâu con gì mà toàn những đồ ăn hại đá nát, mắt trắng môi thâm, lưng bằng cái tủ, mình hôi như cú, đầu tóc bù xù, đầu tóc thơm tho như cái tổ chuột chù...” các nàng dâu vẫn vui vẻ sống với đức lang quân năm, bảy chục năm, và lúc nào cũng ru-rương như thướ ban đầu.

Ngày xưa người đàn ông 30 tuổi mà chưa có trai nối dõi tông đường thì kể như là bất hiếu. Cho nên nàng dâu sản xuất rất đều, có khi năm một có khi hai năm ba (nghĩa là cứ chín tháng mười ngày là có một tí nhau ra đời).

Ngày nay, trong cái xã hội văn minh giàu có, nàng dâu lại làm biếng có con. Nếu mẹ chồng năn nỉ lạy lức lắm thì may ra nàng thí cho một cháu nội cho vui nhà, vui cửa.

So sánh hôn nhân ngày xưa với hôn nhân ngày nay, còn nhiều chuyện đáng nói, nhưng thời gian không cho phép, xin hẹn lần sau vậy.

Mai Xuân Tý

TẠ LỖI

I.- Trong Liên Lạc số 8 vừa rồi, trang 36, bài thơ "HỌC BÀI THẤT BẠI" tác giả nhà thơ Tuấn Việt, vì quá sơ suất nên đã phạm 07 lỗi, đáng phạt, Ngựa CK xin đành năm xuống . . . chịu đòn.

Những chỗ sai như sau :

(Câu thứ 5) Tìm trong thật bại để hòng mua khôn.

(Câu thứ 12) Đường đời xe đổ có lần

(Câu thứ 15) Có điều hay thiệt quả là có hay

(Câu thứ 27) Nhưng đau thương cũng đã ném mùi

(Câu thứ 28) Đoàn sinh Hường đạo ta ơi

Phần phụ ghi bên dưới, xin chữa cho đúng là : Tập thơ Hoa Bách Hợp gồm 48 bài thơ trong sáng (thay vì 18 bài thơ)

Thêm lần nữa, xin ông Anh tha tội cho !

NGỰA CK.

II.- Cũng trong Liên Lạc số 8, trang 6, nơi tấm hình chụp ở Tiểu trại Hoàng-gia Anh-Cát-Lợi, có ghi nhầm : Trưởng Trung, sự thật là Trưởng CHUNG, đại diện chi-nhánh Anh (một Huynh Trưởng hiền lành nhất trại TT4).

Xin chân thành cáo lỗi Trưởng Chung.

NGỰA CK.



HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM

Chi-Nhánh Canada

Ngày 30 tháng 11 năm 1993

Thân gửi Quý Trưởng & HDSVN tại Canada

Ngày 29/11/1993 Chi Nhánh Canada nhận được thư kèm theo 34 thiệp chúc mừng Giáng sinh và năm mới của Tráng Đoàn Chương Dương thuộc Liên Đoàn Ra Khơi, Palawan Philippines. Nội dung bức thư kêu gọi anh chị em Hướng Đạo Sinh Việt Nam tại Canada "mua giúp" những thiệp trong thần huynh đệ nhằm giúp những HDS còn kẹt tại trại tỵ nạn đã hơn 5 năm qua. Bức thư ký tên Nguyễn Hữu Vũ, Phụ tá ngành Tráng cho biết tổng số đoàn sinh là 80 em nhưng hầu hết đều bị khước từ quyền tỵ nạn lần thứ hai. HDS thuộc Liên Đoàn Ra Khơi hiện sống nhờ vào lương thực của Cao Ủy Tỵ Nạn với một tương lai rất là đen tối.

Trước lời kêu gọi thống thiết này, Chi Nhánh Canada chuyển các thiệp chúc mừng thủ công nghệ đến quý Trưởng và toàn thể HDS Việt Nam tại Canada để biết và tìm cách giúp đỡ Liên Đoàn Ra Khơi theo địa chỉ sau

Vietnamese Scouts - Ra Khơi League
P.F.A.C. 5300 Palawan Philippines.

Liên Đoàn Ra Khơi là một trong những đơn vị HDSVN được thành lập tại Palawan, Philippines và tồn tại cho tới nay mặc dầu đã trải qua biết bao nhiêu cơn sóng gió đầy thử thách. Trước 1975, Việt Nam chỉ có Hướng Đạo Việt Nam, HD Cảnh Sát, HD Quân Đội, HD Không Quân và nhiều đoàn thể thanh thiếu tương tự như Thanh Sinh Công, Gia Đình Phật Tử ... Phong trào Hướng Đạo Thế Giới cũng chưa hề biết đến Hướng Đạo Trong Tù như những đơn vị HDSVN đã lần lượt thành lập sinh hoạt tại các trại cấm trại tỵ nạn kể từ cuối thập niên 70 đến nay ở các quốc gia Đông Nam Á như Hongkong, Indonesia, Thailand, Malaysia và Philippines.

Thân ái chào trong tinh thần hướng đạo.

Lê Phục Hưng,
Sóc kiên tâm.

LIÊN-LẠC ền-cần đăng tải
lê thư của chi-nhánh Canada
với ước mong lời kêu gọi của
Liên-đoàn Ra-khơi được phổ-
biến tới tất cả quý Trưởng,
Thân-hữu và anh chị em H.D.
nái-ngoại.

Tiếp Súc Liên Lạc

Tờ Liên Lạc đẹp như này
Là nhờ những sự tiếp tay nồng-nàn
Bao nhiêu là tấm lòng vàng
Bốn phương tám hướng sẵn sàng góp công.

Một Tờ Soạn toàn "Lão Ông"
Mắt mờ, gối mỏi, lưng còng . . . dẫn thân
Góp công, của, góp não cân
Hy sinh giờ giấc, thập phần suy tư.
Bao nhiêu "dấu hời" mệt đừ ;
Tìm bài, đánh máy, . . . bây giờ tỉnh sao ?
Ráp trang, in ấn, . . . thế nào ?
Tiền in, tiền gửi, . . . biết dào nơi đâu ?
Quả là những điểm điên đầu
Không là Hương Đạo dễ dãi hy sinh !
Rời tờ Liên Lạc thành hình
Mỗi tờ mỗi vẻ, mỗi tình thăm tươi.

Các Huỳnh Trưởng khắp mọi nơi
Ăn cần đón nhận, tươi cười tiếp tay.
Trăm người góp vạ điều hay
Núi cao cũng phải nhờ cây tiếp vào.

Tiếp Liên Lạc, tiếp thế nào ?
Tiếp bài tiếp vở dòi-dào luôn luôn
Lâu lâu gửi ít chục "đơn"
Tiếp xăng tiếp nhớt, tiếp nguồn hằng say.

Mỗi người tiếp súc mỗi tay
Chắc rằng Liên Lạc mỗi ngày một hơn
Ô-kê ? tất cả bà con . . .

Tuấn Việt

Hãy ủng hộ

HỘI

Hương

Đạo

Trưởng

Niên

SỔ VÀNG

(Liên-Lạc số 9)

	U.S.	Ghi chú
1. Tr. Huỳnh-văn-Diệp	10	Lần thứ 2
2. Tr. Trần-văn-Đường	10	Lần thứ 2
3. Chị Lê-văn-Ba	20	Lần thứ 3
4. Tr. Phạm-quang-Lộ	10	Lần thứ 2
5. Tr. Trần-Đình-Thủy	50	Lần thứ 3
6. Tr. Mai-Liệu	20	
7. Tr. Lữ-Hùng	20	Lần thứ 3
8. Tr. Bảo-Nguyên	50	Lần thứ 3
9. Tr. Bùi-năng-Phán	100	
10. Tr. Trịnh-Toàn	50	
11. Tr. Lê-Phú-Lục	10	

(Khóa sổ ngày 30-11-1993)

Liên-Lạc xin chân-thành cảm ơn các Trưởng
độc-giá đã "tiếp hơi" nuôi dưỡng Bản Tin.

Mừng Đại-Thọ 100 Tuổi

Nhân dịp kỷ niệm sanh nhật ĐẠI THỌ một trăm tuổi của mẫu thân, nhằm ngày Trung Thu 17 tháng 8 năm Quý Dậu, chúng tôi có ý định mời các thân hữu đến tề xá chia vui uống cốc rượu mừng TRƯỞNG THỌ với nhau . . . nhưng vì đường xa bất tiện, nên chúng tôi đành mạo muội gọi đến tập thơ TRUNG & HOA tặng quý vị chia vui và tiêu khiển . . .

Thơ thế rượu mừng tuổi đại thọ
Nguyện chung tất cả không phiền lo
Yên vui nơi trú qua ngày tháng
Mạnh khỏe tinh thần sống tự do

TRUNG & HOA thân ái chào

Nhân dịp Vui Mừng quý hóa này, thay mặt các Trưởng và Hương-dào-sinh Việt-Nam, xin kính mừng lễ Đại-Thọ BÁC, xin được chung vui với Trưởng Lâm-Chấn-Trung và toàn thể Đại Gia Đình.

Nhóm Tinh Thần B.P.
(Liên Lạc)

Lịch Sử Hướng Đạo Việt Nam

Phạm Quang Lộc

Chôn Từ Tồn

(Tiếp theo)

IV.- GIAI-ĐOẠN TAM NGŨNG HOẠT-ĐỘNG VÌ CHIẾN-TRANH VIỆT PHÁP 1945-1950.

Tháng 8/1945. Mặt trận Việt-Minh do đảng Cộng-Sản thành lập và điều khiển lên nắm chính quyền và tuyên bố nước Việt-Nam Độc-Lập và Thống-Nhất. Ba Hội Hướng-Đạo Việt-Nam : Bắc, Trung, Nam họp đại hội và đồng ý sát nhập chung thành một hội duy nhất là HỘI HƯỚNG-ĐẠO VIỆT-NAM, trụ sở đặt tại 86 Hàng Trống Hà-Nội. Đại hội đã mời Cụ NGUYỄN-LỄ làm Hội-trưởng và bầu Trưởng HOÀNG-VĂN-QUÝ làm Tổng-Ủy-Viên (viết tắt là HOÀNG QUÝ trong danh sách Bộ Tổng-Ủy-Viên công bố sau Đại-hội) và Trưởng TẠ-QUANG-BỬU làm Trại-trưởng.

Đại-hội cũng đã chấp nhận quy trình mới, đệ trình Chính phủ và đã được Bộ Nội-Vụ duyệt ký ngày 7 tháng 2 năm 1946.

Quy trình mới của Hội chưa kịp thực hiện trên cả nước thì cuộc chiến tranh Việt Pháp bùng nổ ngày 19 tháng 12 năm 1946.

Từ cuối năm 1944, đảng viên cộng-sản đã len lỏi vào các tôn-giáo và hội-đoàn hợp pháp, nhất là thanh niên và sinh viên học sinh để bí mật lôi kéo những người yêu nước vào Mặt Trận Việt-Minh và tổ chức họ thành những đoàn thể "CỨU QUỐC" hoạt động bí mật làm tay sai cho Cộng-sản như Công-giáo Cứu quốc, Thanh Niên Cứu quốc... Trưởng Tổng-Ủy-Viên hội Hướng-Đạo Bắc-Kỳ lúc bấy giờ là Hoàng-Đạo-Thúy cũng thành lập HƯỚNG-ĐẠO CỨU-QUỐC trước ngày nhóm họp Đại-Hội Hướng-Đạo toàn quốc nói trên.

Bộ Tổng-Ủy-Viên Hội Hướng-Đạo Trung-Kỳ sau khi tham khảo ý kiến của các Đạo-trưởng đã quyết định không tán thành lập Hướng-Đạo Cứu quốc mặc dù có những đe dọa ngầm ngấm.

Cũng cần nói rõ thêm sau khi Đại-hội không tán thành việc thành lập Hướng-Đạo Cứu Quốc, Trưởng Hoàng-Đạo-Thúy đã tuyên bố rút khỏi Hướng-Đạo để hoạt động chính trị (theo Cộng-sản) nhưng đàn em của Trưởng Thúy vẫn còn ở lại tiếp tục sinh hoạt với Đại-hội, do đó Đại-hội đã bầu Trưởng Hoàng-Văn-Quý làm Tổng-Ủy-Viên vì đa số thành phần trong Đại-hội là Hướng-Đạo Cứu Quốc và cũng vì thế mà thành phần trong Bộ Tổng-Ủy-Viên là người của phe Hướng Đạo Cứu Quốc.

V.- GIAI ĐOẠN TÁI LẬP 1950-1957.

Năm 1948, một số đơn vị Hướng-Đạo lập lại lẻ tẻ tại Hà-Nội và Hải-phòng, nhưng Phong-trào chưa thực sự hồi sinh vì tình hình chưa ổn định.

Cuối năm 1948, một số huynh trưởng kỳ cựu ở miền Bắc đã thành lập Ban Liên Lạc do Trưởng Trần-Văn-Thao đứng đầu, lúc đó nước Pháp đã thừa nhận nền độc-lập của Việt-Nam trong cộng đồng Liên Hiệp Pháp và một chính phủ quốc gia lâm thời được thành lập.

Trụ sở 86 Hàng Trống Hà-Nội bị sở kinh tế Hà-Nội dùng làm kho chứa thóc nay được chính quyền trả lại cho Hội Hướng-Đạo Việt Nam. Ban Liên Lạc cũng đã dùng trụ sở trên để tổ chức rạp Lửa Hồng, chuyên chiếu những phim lành mạnh dành cho thiếu niên để lấy tiền gây quỹ, tạo phương tiện hoạt động giúp hồi sinh phong trào.

Ngày 31-12-1950 sau cuộc họp các Trưởng miền Bắc tại núi Nùng (Vườn Bách Thảo Hà-Nội) một phái đoàn Huynh-trưởng được cử vào miền Trung và miền Nam để liên lạc với các Trưởng Hướng-Đạo toàn quốc tiến tới việc tái lập phong trào.

Năm 1951, tại Sài-Gòn có một cuộc họp chuẩn bị cho Hội-Nghị Huynh-trưởng Hướng-Đạo Việt-Nam tại nhà Trưởng Trần-Văn-Quế gồm có các Trưởng sau đây :

- | | |
|--------------------|--------------------------|
| - Trần-Văn-Thao | UVLL/HĐ Hà-Nội |
| - Trần-Văn-Bích | P. Đạo Trưởng Hải-Phòng |
| -Trần-Văn-Quế | TUV/HĐ Sài-Gòn |
| -Nguyễn-Văn-Điểu | UV/N. Thiếu HĐ Sài-gon |
| - Mai-Xuân-Tý | UV/N Ấu HĐ Sài-Gòn |
| - Nguyễn-Chữ | Đại diện HĐ miền Trung |
| - Huỳnh-Minh-Quang | Cựu Tr/T Tây-Son Sài Gòn |

Kết quả cuộc họp có quyết định thống nhất Hướng-Đạo ba Miền và tái lập Phong trào Hướng-Đạo Việt-Nam.

Cuộc vận động với chính quyền cũng xúc tiến tốt đẹp. Chính-phủ chính thức thừa nhận Hội Hướng-Đạo Việt-Nam qua nghị-định số 326//ND/TN ngày 2 tháng 4 năm 1953 của Bộ Thanh Niên.

Năm 1953 có Trại HỌp BẠN Huynh-trưởng Toàn Quốc do Trưởng Trần-Điền tổ chức và làm Trại-trưởng, ngày cuối của Trại HỌp BẠN biến thành Hội-Nghị Trưởng để thảo luận và quyết định một số vấn đề trọng đại của phong-trào : Phát triển ngành Tráng, Huấn luyện Trưởng và thành lập Nữ Hướng-Đạo Việt-Nam. Trong năm này còn có cuộc HỌp BẠN SỎI Con cũng tại Đà-Lạt và cuộc HỌp BẠN THIẾU tại Hà-Nội và một Trại Dự-bị Tráng tiên khởi của Hướng-Đạo Việt-Nam mở tại Xuân-Tảo gần Hà-Nội do Trưởng Mai-Liệu tổ chức và điều khiển.

Cũng trong năm 1953, sau Trại HỌp BẠN và Hội-nghị Trưởng tại Đà-Lạt, ba Trưởng Mai-Liệu, Nguyễn-Chữ và Nguyễn-Xuân-Long phát động phong-trào Nữ Hướng-Đạo tại Hà-Nội và Sài-Gòn.

Sau khi tái lập phong-trào, công cuộc phát triển đang khởi sự có kết quả thì năm 1954, một lần nữa đất nước Việt-Nam bị chia đôi bởi Hiệp-Định Genève, một số rất đông các Trưởng và Hướng-đạo-sinh miền Bắc (từ Lạng-Son tới vĩ-tuyến 17 sông Bến-Hải, tỉnh Quảng-Trị) di cư vào Miền Nam và tiếp tục sinh hoạt Hướng-Đạo.

Phong trào Hướng-Đạo tại Miền Nam vẫn sinh hoạt điều hoà. Trại-trưởng Hội-Nguyên, Trung Tâm Huấn Luyện Trưởng Hướng-Đạo toàn quốc được thiết lập tại Bảo-Lộc thuộc tỉnh Lâm-Đông và nhiều khoá Bạch-Mã Ấu, Thiếu, Tráng được mở trong hai năm 1956, 1957, sau đó Trại-trưởng được dời về chốn cũ, dời Tùng-Nguyên Đà-Lạt năm 1958.

Hội Hướng-Đạo Việt-Nam cũng đã liên lạc với Văn Phòng Hướng-Đạo Thế Giới Nam Hướng-Đạo để xin được chính thức thừa nhận. Trưởng Padolina (người Phi-Luật-Tân) Ủy-viên Đại Diện Văn Phòng Thế Giới (Nam Hướng-Đạo) tại Vùng Á-Châu Thái Bình Dương sau nhiều lần thăm viếng, quan sát những hoạt động của Hội Hướng-Đạo Việt-Nam đã đề nghị với Ủy-Ban Hướng-Đạo Thế Giới (Nam HD) thừa nhận Hội Hướng-Đạo Việt-Nam.

Ngày 7 tháng 5 năm 1957, Hội Hướng-Đạo Việt-Nam được chính thức thừa nhận là hội viên thứ 56 của Phong-trào Hướng-Đạo Thế Giới (Nam HD).

Cũng trong năm 1957, Hội Nữ Hướng-Đạo Việt Nam được thành lập do chị Trần-Bạch-Bích và bắt đầu tiếp xúc với Văn Phòng Nữ Hướng-Đạo Thế Giới, chị Mildred Mode Ủy-viên đặc trách Vùng Thái Bình Dương được phái sang

quan sát và giúp Nữ HDVN. Chị tới Sài-Gòn lần đầu vào tháng 5/1957.

VI.- GIAI-ĐOẠN PHỤC-HUNG 1957-1970.

Để kỷ niệm ngày lịch sử trên, một NGÀY HƯỚNG-ĐẠO (23-6-1957) được phát động trên toàn quốc.

Về huấn luyện, sau khi 4 Trưởng Cung-Giữ-Nguyên, Tôn-Thất-Dương-Ván, Mai-Liệu và Nguyễn-Xuân-Long được đề cử sang Trại-trưởng Quốc-tế Gilwell thụ huấn (tháng 7-57), Hội Hướng-Đạo Việt-Nam đã chính thức bổ nhiệm Trưởng Cung-Giữ-Nguyên làm Trại-trưởng Việt-Nam để mở các khóa Bằng-Rừng tại Trại-trường Tùng-Nguyên Đà-Lạt.

Năm 1959 Trại HỌp BẠN Toàn Quốc Phục-Hung được tổ chức vào dịp Lễ Giáng-Sinh tại Lâm-Viên Quốc-Gia Trảng-Bom (Biên-Hòa). Trại quy tụ hơn 3.000 HDS và có 4 phái đoàn ngoại quốc tham dự : Pháp, Hoa-Kỳ, Trung-Hoa Quốc-gia và Cao-Miên, và do Trưởng Cung-Giữ-Nguyên làm Trại-trưởng.

Mặt khác trong những năm đầu của thập niên 60 việc trở thành Hội viên chính thức của Phong-trào Hướng-Đạo Thế Giới còn mở đầu một giai đoạn mới là Hướng-Đạo Việt-Nam gia tăng liên lạc và góp mặt với những sinh hoạt của Hướng-Đạo Quốc-tế đồng thời củng cố nội bộ, trụ sở mới được thiết lập tại số 18 đường Bùi-Chu Sài-Gòn và tái thiết Trại-trường Tùng Nguyên Đà-Lạt đã bị bỏ hoang từ nhiều năm nay, công tác này do Trưởng Kiến-Trúc-Sư Huỳnh-Văn-Nhự đảm nhiệm. Phát triển Huấn luyện nhất là mở các khóa Bằng Rừng cho cả ba ngành Ấu, Thiếu, Tráng thay đổi đồng phục (áo nâu thành kaki).

Năm 1965, liên toán Cựu Hướng-Đạo chính thức thành lập và sinh hoạt trong Hội Hướng-Đạo Việt-Nam, qui tụ nhiều Trưởng kỳ cựu nhất của Phong-trào.

Cuối năm 1965 Hội Nghị Trưởng Toàn Quốc Hướng-Đạo Việt-Nam và Đại-Hội-Đồng được tổ chức tại Gia-Định. Ngành Kha được khai sinh, đó là ngành chuyển tiếp giữa ngành Thiếu và ngành Tráng, thu nhận những HDS từ 16 đến 18 tuổi.

Về đối ngoại, sự liên lạc với Hướng-Đạo Quốc-Tế tiến triển tốt đẹp, nhiều Ủy-viên của Văn

Phòng Nam Hướng-Đạo Thế Giới và Văn Phòng Vùng Á-Châu Thái-Bình-Dương sang thăm Hướng-Đạo Việt-Nam, cũng như Việt-Nam gửi đại diện đi dự các Hội Nghị Hướng-Đạo thế giới, Hội Bạn Hướng-Đạo Thế Giới, tham dự các khóa trại huấn luyện của thế giới.

Riêng về Hội Bạn Hướng-Đạo Thế Giới, năm 1947 Trại Hội Bạn Hướng-Đạo Thế Giới đầu tiên sau Thế Chiến thứ II tổ chức tại Moisson (Pháp) có một số Trường Hướng-Đạo Việt-Nam tham dự với tư cách cá nhân hoặc đứng trong phái đoàn của Liên Hội Hướng-Đạo Đông-Dương cũ.

Năm 1957, Trại Hội Bạn Hướng-Đạo Thế Giới cho cả 3 ngành (JIM: Jamboree : ngành Thiếu Indaba : Trường Moot : Ngành Tráng

kỷ niệm 100 năm sinh nhật B.P. và 50 năm tuổi đời của Phong Trào Hướng-Đạo Thế Giới được tổ chức tại Sutton Coldfield (Anh Quốc), đây là lần đầu tiên HĐVN có phái đoàn chính thức tham dự Hội Bạn Thế Giới, Hội Nghị Thế Giới và Trại-trường thế giới (4 Trường : Cung-Giũ-Nguyên, Tôn-Thất-Dương-Ván, Mai-Liệu và Nguyễn-Xuân-Long).

Từ năm 1957 đến năm 1975 Hướng-Đạo Việt-Nam đều có phái đoàn tham dự tất cả các Trại Hội Bạn và Hội Nghị Hướng-Đạo Thế Giới.

Mặt khác, để nâng cao phẩm chất của Ban Huấn Luyện Quốc Gia, Hội Hướng-Đạo Việt-Nam đã gửi các Trường Huấn Luyện đi tham dự các khóa Huấn luyện cao cấp nhất của thế giới, khóa huấn luyện Ủy-Viên Huấn-luyện ITTC (International Training the Team Course).

Năm 1964 ở Thái-Lan : 10 người, khóa này mở trước khi có các khóa ITTC và mệnh danh là Far East TTC (Training the Team Course)

Năm 1968 ở Đại-Hàn : 5 người

Năm 1970 ở Tân Táy Lan : 2 người

Năm 1974 ở Mã-Lai-Á : 4 người.

1966, Hội Nữ Hướng-Đạo Việt-Nam được tổ chức Nữ Hướng-Đạo Thế Giới thừa nhận là Hội Viên chính thức.

Năm 1968, biến cố Tết Mậu Thân, chiến cuộc trở nên trầm trọng, Trường, Tráng sinh, Kha sinh một số phải nhập ngũ, số còn lại lo điều hành các trại tạm cư, tại các bệnh viện, tại các sân bay để chuyển bệnh nhân về bệnh viện.

Chính Phủ đã chính thức thừa nhận Hội Hướng-Đạo Việt-Nam là HỘI CÓ ÍCH LỢI CHUNG theo sắc lệnh số 566/TT/SL ngày 29-11-68 của Tổng Thống Việt Nam Cộng hoà.

Tháng 9-1969, Trại Hội Thảo Trường đơn-vị các ngành được tổ chức tại Vũng Tàu đã thảo luận và góp ý kiến về mọi cải tổ sâu rộng của Phong-trào Hướng-Đạo Việt-Nam. Đây là những viên gạch đóng góp cho kế hoạch thập niên 70 của Phong-trào.

Giai đoạn PHỤC HUNG chấm dứt bằng Trại Hội Bạn ĐỘI-Trưởng toàn quốc tại Sài-Gòn vào dịp Lễ Giáng Sinh 1969.

(còn tiếp)

TIN VUI

Được tin "SÓI CON ĐÃ GIÀ" tức là Tr. Trần Trung Lương, tức Nhà văn Trà Lũ vừa tái đắc cử Chủ-Tịch Văn Bút Ontario, nhiệm kỳ 1993-95.

Liên Lạc hân hoan vui mừng với Nhà văn Trà Lũ, và gia-đình Hướng Đạo Việt Nam hãnh diện có 1 Sói Con (tuy tự cho là già) nhưng rất trẻ mà nổi tiếng.

LIÊN LẠC

TIN KHÔNG VUI

Được thu của Cụ Đường báo tin (có dấu dàng hoàng, vì Cụ Đường đã phán : Tôi chưa hề xưng là Trường và cũng chưa có ai gọi tôi là Trường, vậy xin gọi là Cụ vậy, vì đã gần Bát tuần) :

1. Trường Huỳnh Văn Diệp mắt rất kém, nói là đã hết đọc được rồi. (Nếu đúng như vậy thì rất buồn cho đại gia đình H.Đ.). Ngựa được biết Tr. Diệp là một nhà sưu tập bưu-hoa có hạng, đó là chưa nói đến là cây cổ-thụ của H.Đ. miền Nam từ ngày sáng lập Phong trào.

2. Trường Tôn Thất Hy vừa mổ Cancer ruột, ăn cơm nhà thương một tuần, sức khỏe tốt (tin này Cụ Mai Liệu cũng có cho Ngựa hay lúc 3 giờ sáng ngày 26/10/93.

Kính chúc Nhị Trường gặp rất nhiều may mắn.

Liên Lạc



TÔN-GIÁO VÀ HƯỚNG-ĐẠO

Tác-giả: Mục-sư Lê-Hữu (Nai uyên-bác)

(Tiếp theo)

Hướng Đạo và chủ-nghĩa vô thần

Hữu thần và vô thần là hai thái-cực tương-phản. Hướng Đạo chủ trương hữu thần, dĩ-nhiên không thể dung-nạp tư-tưởng vô thần. Hai anh em William Randell, con một người vô-thần, từ chối đọc lời hứa Hướng Đạo “*chu toàn bốn phận tôi đối với Thượng Đế*” là hợp lý, vì trái với thái-độ tôn-giáo của mình. Đồng thời, Hướng Đạo Quận Cam từ chối thu nạp hai cậu bé vô-thần vào hàng ngũ mình, cũng thật chí lý; vì Hướng Đạo là một trò chơi, mà trò chơi nào cũng có luật của nó. Muốn nhập cuộc chơi mà không chịu tôn-trọng luật chơi, thì chơi với ai được? Bị khước từ là phải.

Ban quản-trị United Way ở Illinois đình chỉ việc cấp ngân sách tài-trợ cho Hướng Đạo Hoa kỳ, viện lý lời hứa Hướng Đạo —“*chu toàn bốn-phận đối với Thượng Đế và quê hương*”— có tính-cách kỳ-thị đối với những người vô-thần thì rõ ràng là một phê-phán võ-đoán. Thế nên tòa thượng thẩm ở Chicago phán rằng Hướng Đạo có quyền khước từ việc thu nạp những người không xác-nhận “*bốn-phận đối với Thượng Đế*” như lời hứa Hướng Đạo đòi hỏi. Phán-quyết của tòa thượng-thẩm liên-bang là hoàn-toàn hợp lý, vì Hướng Đạo là một tổ-chức tư nhân, không phải là “*chỗ thích-nghỉ công-cộng*” (a place of public accommodation), thuộc loại mà luật kỳ-thị cấm-đoán.

Hướng Đạo hữu thần và Cộng-sản vô thần

Hướng Đạo là một phong-trào có khuynh-hướng hữu-thần, yêu gia-đình, yêu tổ-quốc, còn Cộng-sản là một đảng chánh-trị chủ-trương “tam-vô—vô thần, vô gia-đình, vô tổ-quốc.” Hướng Đạo và Cộng-sản là hai thái-cực bất khả dung-hòa. Dưới chế-độ Cộng-sản vô-thần, tôn-giáo không thể sinh-tồn. Một người công-dân trong quốc-gia cộng-sản, không thể thề trung-thành với “Thượng Đế, và Tổ-quốc.” Đương-nhiên phải thế. Và vì đương nhiên phải thế, cho nên từ khi Cộng-sản cưỡng chiếm Việt Nam, các đoàn-thể có khuynh-hướng hữu thần đều bị giải-tán, đặt ra ngoài vòng pháp-luật, hoặc hạn-chế hoạt-động tối-đa. Hướng Đạo là một tổ-chức hữu thần nên đương-nhiên bị giải-tán. Chẳng những phong-trào bị giải-tán, mà hội-sở Hướng Đạo quốc-gia ở đường Bùi Chu, Saigon, và tài-sản Hướng Đạo cũng bị chánh-quyền Cộng-sản tịch-biên sạch bách.

Nhưng từ năm 1991, khi chủ-nghĩa Cộng-sản thế-giới bắt đầu sụp-đổ, thì tại Việt Nam có cuộc vận-động tái-lập Phong-trào Hướng Đạo Việt-Nam. Dường như người đóng vai trò chánh trong cuộc vận-động này là Trương Hoàng-Đạo-Thúy, Tổng Ủy-viên Hội Hướng Đạo Bắc-kỳ (1932-1945), mà cũng là một cựu cán-bộ quân-sự cao-cấp cộng-sản. Thế nhưng, theo lời Voi Già, trong bài “*Người Hướng Đạo và Người Cộng-sản,*” thì “trong buổi họp mặt cựu HĐVN dịp Tết âm lịch vừa qua ở Hà Nội, . . . Ô. Hoàng đạo Thúy, cựu Tổng Ủy viên HĐ Bắc kỳ, tuyên bố rằng Lời Hứa HĐVN không cần bỏ tấc về bốn phận tín ngưỡng tâm linh—theo Ô. là việc riêng của mỗi cá nhân—; nhưng sẽ phải thêm vào lòng trung thành với Đảng, với xã hội chủ nghĩa” (Liên Lạc, Bộ Mới #7, tr.17).

Cũng theo sự tiết-lộ của Voi Già, thì “ngày 03/10/1991, Ô. Vũ Xuân Hồng, đại diện Hiệp Hội Thanh Niên, gửi điệp văn từ Hà Nội đến VP/ACTBD (Manila, Philippines), xin thừa nhận sự tái lập HĐVN. Ngày 10/10/1991, Giám Đốc VP/ACTBD thông báo đã nhận điệp văn ấy, cho hay sẽ chuyển đạt lời yêu-cầu tới Văn Phòng Trung Ương ở Geneva và gửi trước để tham khảo một số tài-liệu căn bản gồm Hiến Chương HĐTG cùng các văn kiện liên hệ. Ngày 11/11/1991, Tổng Thư ký HĐTG kiêm Giám Đốc Văn Phòng Trung Ương phúc đáp ông Vũ Xuân Hồng, đã yêu cầu xác-định vấn-đề then chốt: chính quyền có xác nhận hay không một Hội HĐVN với mục tiêu, nguyên tắc và phương pháp theo đúng Hiến Chương HĐTG? Hai điểm chủ yếu là đứng ngoài chính quyền (non-governmental) và không chính trị hóa (non-political nature).

“Hiệp Hội Thanh Niên và chính quyền đã né tránh, không trực tiếp trả lời VP/HĐTG. . . . VP/HĐTG đột nhiên nhận được một lá thư đề ngày 15/3/92 của Ô. Đinh Hữu Quyến, tự giới thiệu là đảng viên cộng-sản, giáo sư ở Saigon, cựu Tráng sinh đang làm việc dưới sự chỉ đạo của ông Hoàng Đạo Thúy để tái-lập HĐVN. Ông Đinh Hữu Quyến phản kháng VP/HĐTG cùng với HĐVN ở hải ngoại toan tính áp đặt một thứ HĐ nào đó ở Việt nam (trích dịch nguyên văn). Trả lời Ô. Đinh Hữu Quyến ngày 21/4/92 Tổng Thư Ký HĐTG nhắc lại điều kiện tiên quyết ở lá thư 11/11/91 và nhấn mạnh thêm: chiều sâu tâm linh ghi trong lời hứa HĐ (bốn-phận đối với Thượng Đế—bốn phận đối với tín ngưỡng tâm linh trong lời hứa HĐVN từ 1957) không cách nào phù hợp với nền tảng vô thần theo duy vật biện chứng mà các tổ chức hệ thuộc đảng cộng sản như Hiệp hội Thanh niên phải lấy làm kinh nhật tụng” (*Bạch Mã*, số 3, Tháng Tư, 1993).

Qua những diễn-tiến trên đây, chúng ta thấy rõ tính-cách bất khả hòa-giải, bất khả thỏa-hiệp giữa phong trào Hướng Đạo với chủ-nghĩa cộng-sản, và ta thấy chỗ hợp lý của Phong Trào Hướng Đạo Việt Nam hải ngoại (kết hợp bởi Hướng Đạo Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam), và Văn Phòng Hướng Đạo Thế Giới khi nhận định rằng tình-hình Việt-Nam chưa chín mùi cho sự tái-lập Phong Trào Hướng Đạo Việt-Nam. Và việc thế tất phải xảy ra đã xảy ra; vì theo tin mới nhất, do “một cựu Trưởng mới từ VN sang định cư tại Hoa Kỳ cho biết, vì không thể thỏa mãn những điều kiện do Văn Phòng Hướng Đạo Thế Giới đòi hỏi, Bộ Nội Vụ chánh phủ CSVN đã từ chối đơn xin tái-lập Hội HĐVN của nhóm cựu Trưởng Hoàng Đạo Thúy. Vì vậy cuộc họp mặt ‘Ngày truyền thống’ tổ chức vào cuối tháng 5/93 tại Hà Nội đã không thấy nhắc nhở gì đến việc này (*Bạch Mã*, Số 4, Tháng Bảy, 1993, tr. 20).

Chúng ta hy-vọng và tin-tưởng rằng Phong Trào Hướng Đạo sẽ tái-lập trên quê hương ta; nhưng tình hình đất nước ta chưa chín mùi cho cuộc hồi sinh đó. Bây giờ thì chưa, nhưng khi nào? Phong Trào Hướng Đạo đã phục-sinh ở các nước cựu chư hầu cộng-sản Nga-sô. Theo Yên Tử, thì Phong Trào Hướng Đạo đã hoặc sắp được tái-lập trong các quốc-gia Đông Âu, vừa thoát chế độ Cộng-sản, như Albanie, Bulgarie, Estonie, Lettonie; Lituanie, Ba-lan, Roumanie, và Nam-Tur. (*Liên Lạc*, Bộ Mới, số 7, tr. 20, 21). Theo tin Bạch Mã, số 4, “Nhằm phục-vụ thanh thiếu niên trong các quốc gia độc lập khối Thịnh Vượng Chung (Liên Bang Xô-viết cũ) và các nước liên hệ, TC/HĐTG đã mở thêm một Văn Phòng tại Gurguruf gần Yalta, Crimea, Ukraine vào ngày 22-4-93. Phòng Thông Tin của TC/HĐTG tại Moscow vẫn tiếp tục hoạt động truyền bá tin-tức HĐ tại Nga.

Phong Trào Hướng Đạo sẽ tái-lập trên quê-hương ta. Ngày ấy tất sẽ đến, như đã đến ở các quốc-gia cộng-sản cũ. Mong của chúng ta, cũng như của chị Trần Bạch Bích sẽ thành—“chúng ta sẽ dắt tay nhau cùng trở về hát bài ca chính thức HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM trên đất mẹ thân thương.”

Mục-sư Lê Hựu,
Nai Uyên-Bác

NHẮN TIN CHUNG

Trưởng Bùi Năng Phán (Hòa Lan) dự định phát hành cuốn Tự Điển Tên Rừng của các Trưởng HĐVN Cao Niên. Tr. Phán đã gom góp được một số lớn rồi, còn một số dưới đây (danh sách kèm) chưa có đáp số. Vậy xin quý Trưởng khắp nơi ai có biết xin gửi về Tr. Phán, hoặc gửi đến Liên Lạc, nơi đó sẽ phổ biến trên Bản Tin để cùng nhau biết cho vui cả làng xóm.

Thay mặt Tr.. Bùi Năng Phán, xin thành thật cảm ơn Quý Trưởng trước .

Liên Lạc

Chi tiết muốn biết về mỗi người. Tên rừng, Nhập rừng năm ... tại ...

Lê Văn Lương TUV, Ai Lao 1937

Tạ Văn Giục 1930 Có thể hỏi a. Khắc ?

Lương Thái 1932 -id-

Trần Colin 1932 - id -

Trần Văn Khá 1933 Cựu Hội Trưởng Nam Kỳ

Nguyễn Văn Chính 1930

Phạm Khắc Lập 1930

Trần Ngọc Quyến 1930

Trần Duy Hưng Châu trưởng Thăng Long

Đào Trọng Cương ở Canada

Trần Thị Xá 1938 Nữ HĐCG Hàm Long Hànội

Nguyễn Hữu Thọ BR thiếu 1943

Phan Trọng Tôn - id -

Nguyễn Đình Phúc

T.T. Dương Văn Cựu TUV

Nguyễn Đình Thư Minh mập

Nguyễn Thụy Hùng 1932

Nguyễn Văn Chấn 1932

Nguyễn Đình Chánh 1937

Huỳnh Văn Diệp Cựu TUV

Nguyễn Tâm Đan 1936 Nữ Tr. Bạch Liên

(đầu tiên ở V.N.)

Phan Văn Trâm BR thiếu 1943

Ngô Bích San BR Ấu 1943

Trần Song Hòe Huế (cựu Đạo trưởng)

Tôn Thất Đính Cựu Trung tướng

Phan Như Ngân Hải Ly gan dạ ?

Huỳnh Minh Dương

Nguyễn Xuân Tân

Nguyễn Đức Phúc

Nguyễn Thi Nghiên

Nguyễn Tấn Cưu

Phan Đăng Tài

Nguyễn Trung Lạc Bùi Kinh Lang

Nguyễn Duy Đơn

(Các Anh có biết ai khác xin tùy nghi ghi thêm)

THƯA LÀNG XÓM I I I

Có Thật sắc uế :

1.- Từ nay trở đi xin đừng dùng chữ "Cựu Hướng-Đạo" cho những ai đã từng là H.Đ. và nay vẫn còn giữ tinh thần Hướng Đạo.

2.- Danh-xung của Hội là " Hội Hướng Đạo Trưởng Niên ", cả nam lẫn nữ.

3.- Lập gấp danh sách (cùng với chi tiết càng quý) ở xóm, gom lên Làng rồi Làng chuyển về Hội Đồng Làng (Trung ương). Nơi đây sẽ phổ biến ở Bản Tin Liên Lạc (tạm thời làm diễn đàn của Hội)

Mở Làng T.U.
Ngựa C.K.

CHƯƠNG TRÌNH TÌNH THƯƠNG

Đáp lại lời kêu gọi của Chương trình Tình Thương (đã đăng trong Liên Lạc số 6 và số 7) do Tr. Bùi Thế Hưng đại diện, các Trưởng sau đây đã gửi đến Liên Lạc để nhờ chuyển :

Bạn Lê Đức Hợi (một độc giả và ân nhân Liên Lạc	\$20.00
Tr. Đan Đức Cường	\$20.00
Tr. Lê Thọ	\$20.00

(Số tiền này Tr. Lê Thọ nhận, và chuyển thẳng đến Tr. Bùi Thế Hưng)

Ngoài ra, tưởng cũng nên nhắc lại là Tr. Ngoại Trung Thuyền cũng đã gửi đến Tr. Bùi Thế Hưng \$150.00 ngay từ lúc lời kêu gọi đầu tiên.



Thư Bạn

Theo lời yêu cầu của một số Trường, Bàn tin Liên Lạc xin trích đăng một số thư của quý Trường gửi đến để biết tin tức với nhau, trong tinh thần huynh đệ Hương-Đạo để cùng thương lắm, không ngoài mục đích tưởng nhớ đến nhau. *Ngựa C.K.*

(Xếp theo thứ tự thời gian nhận được).

* Tr. Lê Nguyên Bách (Úc Châu)

Tôi xin được hầu chuyện Anh về 3 phương diện :

1. Phương diện tu : Có vẻ như Anh khen tôi . . . bơi mỡ vào mép ? Riêng tôi nhận thấy, Anh cũng bơi khá nhiều, và không những bơi vào mép mà còn bơi cả quần bút anh viết nữa. Đọc thấy mê, càng đọc càng mê, mà không đọc cũng vẫn thấy mê. Nhưng buồn vì anh có vẻ chê tôi. . . già ! Già cái gì ?

(Xin quên đi 6 giòng vì xì nẹt Ngựa C.K. quá)

2. Phương diện cá nhân : Anh thuộc loài Ngựa - Bí danh của Anh là Nghèo như Nghé là bí danh của Trâu và Bê là bí danh của Bò. Tôi thấy họ hàng nhà Ngựa hơi đông đấy nhé. Nhưng xin Anh dành ngôi vị Trường-tộc cho Ngựa Dò Từng Bước rồi Hồng Sơn Dã Mã. Còn Anh muốn biết Cò thuộc giòng họ nào thì xin hỏi Trường -tộc nhà Cò là Cụ Sếu. Tiện đây, tôi muốn đề nghị với Anh thứ làm một cuộc điều tra về phá hệ xem họ nào có liên quan với nhau ? Sẽ có nhiều lý thú ra phết. Thí dụ nhà Gấu có Panda không ? Gấu Ngựa có liên quan gì đến họ hàng nhà Ngựa không ? Đà điểu có dính líu gì đến nhà Cò không ? Sao Sếu cao lêu khêu mà là lại họ hàng với Bò - nông lùn tịt ?

3. Phương diện riêng :

1- Tôi đọc Liên Lạc thấy tên Anh Phan Hữu Khả là dân Lãng-Bạc cũ. Khả gia nhập H.Đ. thì tôi đã tếch đi từ lâu. Mãi sau này, khi cùng ở tù, Khả thấy tôi mặc áo sơ mi có khuy bấm ở

vai, ở túi mới hỏi tôi có phải là H.Đ. không ? Lúc đó mới nhận họ hàng và mới biết là cùng chung một đơn vị. Chuyện Khả với tôi ở tù, có nhiều lâm-ly bi thiết lắm. Nhưng không nên nói ra lại mang tiếng hai anh Lãng-Bạc khen nhau !

2- Tôi vừa được tin Cụ N.T. Viêm đang kêu gọi thành lập Hương Đạo ở Canberra. Cụ Viêm đã lớn tuổi mà vẫn viết lách, thơ thần, nay lại xông xáo nữa thì quả là đáng quý.

3- Vấn đề Cụ Thao bảo là " hắc búa " theo Bách tôi cũng chẳng có gì là hắc búa.

(Xin quên đi 6 giòng)

Cuối thư, tôi không nói gì nữa, nhưng vẫn không quên BTT các Anh.

Liên Lạc : Thưa Ông Anh trẻ trung ! Đọc thư Anh như đang đọc trong Bách-Khoa Toàn-Thư, đề cập đến nhiều sujets quá, dàn em này không biết phải chỉ thêm nữa, duy có một điều học được mà không không bao giờ dám quên là gọi Ông Anh là ... Già !

Tồn đến già rồi, Anh Bách của em ơi !

Còn việc Anh bàn việc giòng họ Ngựa, Sếu, Gấu v.v... thì xin dành các Trường khác góp ý, vì Ngựa C.K. này rất i-tờ vấn đề này. Có điều Ngựa thắc mắc, thắc mắc từ nhỏ, lúc còn Thiếu Sinh, là trong các tên đội, sao không có đội chó, đội Bò, đội Mèo, đội Heo, đội Vịt mà lại có mấy tên dữ dăng vô tích sự như Hồ, Su Tử, Gấu v.v..., lại có mấy tên Trâu, Qua, Diều Hâu dơ dáy v.v.... Xin Ông Anh giải đáp giúp cho. Anh em bên Úc Châu đã suy cử Tr. Lê Nguyên Bách làm tiên chỉ, xin Trường hãy "phất cờ" lên, có Tr. Thanh-Viêm phụ tá và Tr. Chương làm Mõ Làng thì lo chỉ mà

không nổi đình nổi đám, làm cho Ngôi sao đang lên Nguyễn Văn Thuật nở mày nở mặt trong kỳ Họp Bạn Thăng Tiến 5, 1996 tại Sydney.

Ngựa C.K. này biết tài của Cò Hấp Tấp rồi, lúc này Bà Chị ngao du Tiên-Cảnh, thì giờ rảnh rồi, xin hãy tiếp tay cho Liên Lạc và vác cò Tiên Phong dẫn đạo quân Hương-Đạo Trường Niên cho đàn em nhìn xem lác mắt chơi, được như vậy, Ông Anh đã chứng minh rất hùng hồn rằng : Ta đây vẫn còn trẻ, và Ngựa này thật sự bái phục sát đất ! Bây giờ quả bóng ở ngay bàn chân của Ông Anh đó, khắp nơi đang đợi chờ ! Nào ! Ông Anh trẻ trung !

* Chị Trần Đình Thủy (Texas)

(Lúc 9 giờ tối, giờ Montreal, Ngựa đang đọc thu các nơi gửi về, bỗng điện thoại reo)

- Thưa Trường Thoại đó phải không ?
- Thưa đúng, xin lỗi ai đầu giây đó ?
- Dạ, Trần Đình Thủy, em là vợ anh

Thủy.

- Xin chào Chị, Chị có chi nhắn nhủ ?

Dạ, đọc Liên Lạc chiều nay (vừa nhận hôm nay) thấy nhắn tin Tr. Phan Nhu Ngân trong số 8, xin ghi đúng Apt. là 20, vì từ nay đến cuối tháng 10 này Tr. Ngân ở nhà này. Vì Tr. Ngân thường được các người con đưa đi đây đi đó nên ít ở nhà, và đây là số điện thoại Tr. Ngân : (619) 469-3432.

- Xin cảm ơn Chị đã cho biết rõ, Chị đã đọc hết Liên Lạc chưa ?

- Dạ đọc xong cả rồi, vui và hay lắm, càng ngày càng tiến bộ. Xin mừng quý Trường.

- Thật vậy hả, thưa Chị ? Nhưng mà mệt lắm, trần-ai lắm Chị ơi, dù sao đã lỡ phiếu lưu thì phải liều. Nói đã khá dài, gọi viễn liên tốn kém, xin cảm ơn sự sốt sắng và lưu tâm theo dõi báo Liên Lạc của Anh Chị.

(Gác máy điện thoại xuống, Ngựa C.K. nghĩ thầm : Giá mà Liên Lạc có được 75% độc giả loại này thì khá quá, vì Trường Thủy có đọc kỹ, có theo dõi và lưu tâm đến Liên Lạc; chớ bù với một số Tr. độc giả "nín khe" từ khi Liên Lạc đã gửi từ nhiều số trước)

Thêm lần nữa, cảm ơn Anh Chị Thủy miền viễn Tây Hoa-kỳ đã lưu tâm gọi đến vùng Tuyết trắng để nhắc nhủ anh em.

Và Liên Lạc gửi ngay thu qua Tr. Phan Nhu Ngân hôm nay, kèm theo "Cam nho" của Tr. Tô Văn Phước (theo địa chỉ mới).

TIN VUI

Được Hồng-thiệp báo tin Trường Nguyễn-văn-Thơ sẽ làm lễ thành-hôn cho Thứ-nam là Paul Nguyễn-Vạn-Thọ sánh duyên cùng Cô Ngô-duy-Cầm-Anh, con gái của Ông Bà Ngô-duy-Thoa.

Hôn-lễ sẽ cử-hành ngày 22-01-1994 tại Thánh-đường Holy Rosary Church (Houston, Texas).

Nhân dịp vui này, thay mặt Nhóm Tinh-thần B.P. và toàn Ban phụ-trách Liên-Lạc xin gửi lời chúc mừng Hai Họ và riêng chúc hai cháu Vạn Thọ + Cầm-Anh Trăm năm hạnh-phúc.

Nguyễn-trung-Thoại và Phạm-văn-Thiết

Xin dành "CẮT ĐÚT GIẤY CHUÔNG"

Liên Lạc (Bộ Mới) ra đời đến nay đã được 02 tuổi, phát hành đến số 9 (Mỗi năm 4 số) . Nhóm Tinh Thần B.P. vô cùng biết ơn quý Trường độc giả đã hưởng ứng, đã hết sức nâng đỡ, gửi thư từ, bài vở, cung cấp tin tức, quà tặng, xăng nhớt và vô số Lòng thương yêu quý hóa . . . Hồi tưởng lại năm trước, nhằm thực hiện lời nhắn nhủ của Cụ B.P. lưu ý độc giả L.L. hãy giữ đúng "luật chơi", L.L. đã (đau lòng) tạm ngưng gửi Bản Tin đến các độc giả ... lãng trí (14 vị).

Lần này, thấy chú Thủ quỹ ít cười vui (cháu M.X.Phú), tội nghiệp quá, anh em trong nhóm xin phép nhắc lại luật chơi, dù rất xưa, để thôi gửi Liên Lạc đến các độc-giả ngoài bệnh lãng trí, còn mang thêm tật lười nữa (32 vị). Đặc biệt trong số này, có 2 Trường gạo cội

vốn là 2 ký giả thượng thặng làm báo phát hành khắp thế giới (1 ở Mỹ và 1 ở Canada) chắc là bạn hay lãng trí, nên Liên Lạc đành xin phép "Cắt đứt giấy chuông" để dành Bản Tin gửi đến các độc giả mới, hy vọng sẽ không bao giờ nói ra 2 chữ rất dễ ghét là BẠN và QUÊN.

Anh em trong Ban Phụ-trách Liên Lạc hết sức chân thành xin lỗi (Lời phân trần trên đây chỉ dành riêng cho các Trường độc giả ở hải ngoại)

Liên Lạc.

* **Thư Tr. (Chị) Trần Đình Thủy (Texas)**

.....
..... Sau khi nói chuyện với Tr. Thoại và cho quý Trường biết tin Tr. Ngân. Em đã quên không cho Trường biết là Tr. Ngân có thể tháng 11/93 sẽ dọn về Texas ở với cô con gái lớn. Nhưng em chắc có số phone các Trường đã liên lạc được rồi.

Nghĩ đến các Trường làm việc mệt nhọc, vả lại mùa Đông cũng sắp đến rồi, em có sấy được ít chuối ngon, xin gửi sang để các Trường uống trà nhâm nhi làm báo để cho những người ở xa xôi hẻo lánh như chúng em vẫn được biết tin đều đặn, và có cảm tưởng là mình vẫn đang tham dự cuộc chơi. Đúng là "Liên Lạc" thưa Trường.

Nhân tiện đây cũng xin gửi 50\$ đóng góp vào tiền tem Cò, kéo sắp Tết rồi Ngọc-Hoàng quở thì tội nghiệp chúng em. Nếu Ngài giận sai quý Trường cúp báo thì tội nghiệp quá ...

(Ngọc Ly và Thủy)

Liên Lạc : Hôm nay là phiên họp của nhóm thực hiện Bản Tin Liên Lạc. Dem các thư từ ra đọc, chú Thủ-quỹ trình bày sổ sách Chi Thu của Liên Lạc số 8 vừa qua và dự tính chi-phí ấn-loát và bưu phí số 9 sắp tới. Dem hộp chuối sấy của Chị Thủy phượng xa gửi tặng ra nhâm nhi với bình trà. Nên nhớ là Canada đang mùa lạnh -20 độ (20 độ âm C. !) tuyết rơi dày đường. Anh cả Nguyễn Văn Tinh khen chuối quá ngon, Anh Thọ chấp chấp và công nhận là chuối dẻo thật, cháu Phú thì đi du-học đã lâu, ít có dịp thưởng thức quả Việt Nam nên cho là lạ lắm. Riêng Ngựa thì làm thình mà nhai luôn và thầm ước nhận được quả hoài như thế này thì an ủi cho anh em biết mấy.

Ngựa C.K. liền nhớ đến các Trường Thiết, Tr. Thường, Tr. Châu, Tr. Hưng (4 vị đã góp rất nhiều công lao để thực hiện Liên Lạc sống mạnh đến ngày nay) đều ở phương xa, xin mời 4 Anh - Qua không gian - về đây để cùng hưởng quả chuối của Bà Lang Tây miền Texas, gọi là để chia ngọt xẻ bùi với anh em chúng tôi ở Montréal.

Không biết các Anh nghĩ sao, chứ Ngựa thì thấy vui sướng vô cùng, có cái cảm-quan thật kỳ vị, thấy được những vẻ đẹp nét hay trong "gói quả chuối", một món quà nhìn thì thấy bình thường nhưng gói ghém tất cả lòng ưu ái của Chị và cũng như Chị Thủy nói trong thư : "Có cảm tưởng là mình vẫn đang tham dự Cuộc Chơi"

Vui thay và xin cảm ơn Anh Chị đã tặng thùng xăng lớn cho Liên Lạc.

* **Thư Tr. Lữ-Hùng (San Jose)**

..... Vừa nhận được Liên Lạc số viết về Họp Bạn Thăng Tiến 4 bên trời Tây, đang đọc để xem các "người anh em" vui vẻ ra sao, thì bỗng thấy tên mình được nhắc đến 3, 4 lần. Chột dạ không biết mình có ăn ở gì không phải mà "chú Khanh L.A." lại "chụp mũ" là L. H. này nói nhóm Tinh Thần B.P. chỉ dành cho "Trường Lão", "Chức sắc H.Đ." mới được gia nhập, nghe sao "khiếp quá". L.H. này không hề gặp "chú" ấy từ sau trại Họp Bạn T.T.3 ở San Jose 90, sao chú lại "phóng" (!) ra lời độc địa ấy. Cảm ơn Trường đã cất nghĩa cho "chú Kh." hiểu là nhóm Liên Lạc không có chức.

..... (hãy quên 1 giòng)

Nhờ Trường nhắn với "chú Kh." là hãy "hăng say" làm tròn bốn phận với chức vụ mới trong BTV/HĐTƯ. L.H. chỉ muốn làm 1 H.Đ. "ba rọi" như Trường đã ưu-ái ban cho, thế là "sung sướng đời em" lắm rồi!

Nhân tiện xin "báo cáo" cho "đồng bào" được biết tình hình miền Tây Bắc Cali : L.Đ. Diên Hồng đã có "chức sắc" mới tinh, trẻ trung, "hăng say" (hơn Trường Kh. là cái chắc ! Ai bảo cây muốn lặng mà gió chẳng dừng, "ph" ông thì ông "nh." lại cho chú biết, sợ chưa !)

L.Đ.T. Diên Hồng nhiệm-khóa 1994-96 là Tr. Trần Long, với thành phần phụ tá tuổi trẻ tài cao ... như Tuấn "lỳ" Tổng Thư Ký, Tuấn "cạn" LĐ Phó. Anh em Diên Hồng đang nỗ lực tổ-chức ngày H.Đ.V.N. truyền thống hàng năm ở San Jose ... và đã tiếp tục là thành phần chủ lực ở Hội Tết San Jose vào tháng 3/94. Ngoài Diên Hồng, L.Đ. Ra Khơi và L.Đ. Lê Văn Duyệt do Tr. Thân và Tr. Vượng cũng đang "hăng say" vượt qua từng sóng "thời cuộc", các Tr. ở vùng Vịnh Silicon đang bị cơn sóng "Lay off" làm lao chao thuyền buồm của H.Đ.. Các Trường Lão thì mau già, để "lặn", các Trường trẻ nhiều như lá mùa Thu ... Hy vọng các Trường trẻ sẽ mang lại một cái "Air" mới, tươi mát, năng động hơn các "Cụ" (nhờ bỏ dấu nặng) như "anh già" L.K. Hồng, Kiệt "hói", Quang "cụt", "Chị Hai" D. Hương ... Chán lắm, đừng nói chi đến 2 "lão" Kim và L. Hùng này ... thuộc loại "old generation" rồi ... Cái câu này không phải em "nghĩ" ra đâu Trường ơi, sự thật đáng mừng là "tụi nhỏ" sau khi được biết các

"ông L.Đ.T. già" được thay bằng "anh chị" mình, tui nó "phán" rằng : Các Anh đọc diễn lâu quá rồi "xê" ra cho đàn em làm việc . . "C'est la vie . . oh, déjà vue . . " Các bé (!) đâu có biết rằng "các ông" thờ nhẹ nhõm khi có các "cô chú" nhẩy ra gánh vác sơn hà !

(quên đi 3 giòng)

Thời, chữ ngắn tình dài, em xin ngừng . . .

Liên Lạc : *Tâm hồn nghệ sĩ như dây đàn, phải có một động chạm mới ngân vang. Tr. Nguyễn Khanh nêu danh tánh Lữ ..Hùng nên Cụ Hùng mới xắn tay áo phân trần và . . .thách đố ! Ngoài ra còn lên mặt đòi vác chiếu lên ngời ngang hàng với các bô lão trong làng. Còn nói các Trưởng lão "mau già để lặn" là SAI. Xem Cụ Sáu Chủ tịch Danh Dự, đã 93 tuổi đâu chịu ngời yên. Cây Cỏ-Thụ Mai-Liệu hơn Bát tuần, trong tháng qua gọi điện thoại cho Ngựa C.K. 2 lần, viết một bức thư dày chỉ chít chữ (Hỏi ra mới biết Cụ Bà đi thăm con cháu, Cụ ông ngủ không được, nhắc máy gọi Ngựa thức dậy lúc 3 giờ sáng để nghe chỉ giáo) Còn Thanh niên Trần Văn Thao, một người sáng lập ra Liên Lạc, thư từ tới tấp, dạn dỏ đủ thứ ! Còn Thanh niên Lê Nguyễn Bách ở Úc Châu (mới bát tuần) đâu chịu ngời yên. Thấy chưa Chú Hùng ?*

Thời thì nhận xét đúng hay sai tùy người, nhưng cái nhận xét : "nhẹ nhõm người khi trút được gánh nặng cho các Chú ra gánh vác Sơn Hà" thì hoàn toàn đúng.

Dù sao một ngày nào đó Lữ-Hùng sẽ leo lên hàng chức-sắc trong Làng Cụu Trưởng, bây giờ hãy ráng mà giữ mình, kéo sau này lớp đàn em sẽ nhắc lại chuyện đời xưa mà cười đó !

Ngày ngày mây có trôi đi, và mây cứ trôi chẳng nghĩ. Thời gian như ngọn gió, tuổi tác cũng theo mùa. Thời gian qua, lại qua, chỉ còn "Tình Thương" ở lại. Phải không ? Cụ Lữ-Hùng của . . . ngày mai !

* **Thư Trưởng Linh Mục Nguyễn-Xuyên (Vương Quốc Bỉ) .**

.....
..

Anh Chị Thoại có còn nhớ đến Ông Cha Xuyên nữa không ? Riêng tôi thì nhớ đến Anh Chị rất nhiều, bằng cố hôm nay biên thư kính thăm và gửi hình biểu Anh Chị đây. Quên làm

sao được một mẫu Trương gương mẫu. Nhìn hình mà đang sống lại những kỷ niệm đã có với Anh Chị, không biết đến khi nào mới được gặp lại. Ước mong Anh Chị luôn dồi dào sức khỏe để còn tham dự những kỳ trại tới. Riêng tôi, nếu có dịp sang Canada, nhất định sẽ ghé thăm Anh Chị.

Sau chuyến Âu-du trở về, Anh Chị có mệt lắm không. Tội nghiệp Anh Chị ở tuổi này mà vẫn "ra rừng" sống với "bọn trẻ". Nhưng sự hiện diện của Anh Chị rất đánh động những thế-hệ kế-tiếp. Nhiều Trưởng trẻ lớn lên bên này không hiểu được. Họ nói chỉ có H.Đ.V.N. mới được như vậy. Riêng tôi rất cảm động trước sự hồn nhiên, vui tươi, trẻ trung của Anh Chị. Với tôi, Anh Chị chính là một chứng từ của cuộc đời ý nghĩa.

Hôm chia tay trở về, ôi ! đoạn đường dài hơn 600km thật gian truân vì cặp mắt không còn vàng lời mình. May có Trưởng Tường (USA) ngồi bên cạnh gọi chuyện và nhắc khéo mà anh em còn về đến nhà bình-an cả xác lẫn hồn. Cuộc đời độc-thân lắm khi cũng tội phải không Anh Chị Thoại ?

Đôi giòng mền thăm và kính gửi đến Anh Chị tất cả tâm tình quý mến, ngưỡng phục của một người em Hướng Đạo.

Liên Lạc : *Cha Xuyên quý mến,*

Ngày xưa , ở Á-châu, muốn làm thầy địa-lý giỏi thì phải có : Lòng Thần + Mắt Thánh + Càng Tiều-phu (có nghĩa là leo núi giỏi) thì mới lành nghề. Ngày nay ở Âu Mỹ, một nhà kinh doanh muốn thành-công thì cần : 5% hứng và 95% toát mồ-hôi (5% d'inspiration et 95% de transpiration).

Còn như muốn làm Cha, cỡ như Cha Xuyên quý mến, thì phải đạt những tiêu chuẩn nào ?

Đoán mò thì Ngựa C.K. này cũng rả rả được, nhưng chỉ theo sách vở mà thôi, chỉ bằng "Ông Cha Thiệt" hãy xắn tay áo, làm một màn một sự ích lợi, và cũng biết đâu những Trưởng hiện còn độc thân, một ngày nào đó, sẽ xin "xách trap" theo Cha Xuyên ! Lại thêm một đệ tử mới !

Cha Xuyên quý mến ơi ! Người thời nay coi Đời nghiêm trang quá cho nên Thế-giới mới xáo-động như vậy. Chúng ta hãy vui sống theo gương Cha Xuyên, coi đời như chốn dừng chân, mà chúng ta cố gắng dùng thời gian dừng chân này cho có ích, có ích cho người chung quanh và có ích lẫn cho chính mình nữa. Trời ơi ! Ngựa này đã "phi" qua lãnh vực khác rồi, xin dừng vó lại,

kéo Ông Cha Xuyên lại phán : "Anh này dám cá gan . . . chơi cha !


Đọc lại thư Cha, tự thấy trẻ lại như 30, 40 năm về trước, cảm ơn những lời khen tặng và khích lệ của Cha. Bề trên của Ngựa C.K. (không dám dùng danh từ Ngựa Cái nữa, em sợ Cụ Đường lăm) thân phục "Ông Cha Tài Ba" trong thời gian ở Le Breuil vô cùng, nhờ nhân "Ông Cha Tài Ba" khi nào qua Canada thì nhớ dừng chân lâu lâu ở Mộng-Lệ-An cho vui. Nhớ đó Cha hí !

* **Thư Tr. Trần Văn Khắc (Ottawa - Canada)**

Như tôi đã thưa với Anh trong cuộc điện đàm. Anh Vinh-Đào nhờ Anh đứng ra để liên lạc thành lập nhóm cụ H.Đ. thật là anh đã "biết người biết cửa" (nếu nhờ Anh . . . thì chưa biết bao giờ mới xong).

Tôi xin Anh cho tôi được là người phụ-tá giúp Anh trong công việc này (tuy nay sức lực tôi kém xưa nhiều lắm rồi).

Trước hết, tôi xin đề nghị với Anh là viết thư để xin Anh Vinh-Đào cho Anh biết :

1. Tên và địa-chỉ của các Trưởng chi-nhánh (để Anh liên lạc). Muốn cho nhanh hơn nữa :  Âu-châu xin cho biết các Trưởng của từng nước thì càng tốt.

Trong lá thư đầu tiên, Anh sẽ gửi cho các Trưởng chi-nhánh, tôi đề nghị là Anh chỉ nhờ các Trưởng ấy vui lòng cho biết mỗi vị cụ Trưởng (hoặc cụ H.Đ. cũng được) như sau :

- Họ và Tên, năm sanh và sinh quán
- Ngày gia-nhập H.Đ. (càng nhiều chi tiết càng quý)
- Địa-chỉ hiện nay (cả số điện thoại)

Qua giai đoạn 2, khi có các chi tiết trên rồi, ta sẽ yêu cầu Anh chị em ủng-hộ bảo trợ cho quỹ của Trung Ương. Lúc đó, tôi sẽ đề nghị với Anh là : "Không nên" đóng một niên liêm là bao nhiêu, mà xin đóng góp ủng hộ "Tùy tâm", như vậy số tiền sẽ nhiều hơn (Đây là ý kiến của tôi, còn xin tùy ý của Anh.)

Xin chúc

Liên Lạc : (Lời Mỡ Làng) Thưa Làng Xóm ! Có lệnh của Chủ-Tịch Danh-Dự đưa về, xin các

Chức-sắc, kỳ Lão và Thân Hào trong HĐTU, Làng Xóm Cụu Trưởng và H.Đ. Tráng Niễn, chiếu y kỳ phận thi-hành. Ai mà cưỡng lệnh bất tuân, Trọng phạt vô hối !!! Cốc ! Cốc ! Cốc !

* **Tr. Nguyễn Văn Thư (Santa Ana)**

. Thấm thoát cũng gần 20 năm, một phần tư thế-kỷ phải không Anh. Vừa mới biết địa-chỉ Anh qua Tr. Hy. Vợ chồng em và 4 cháu vừa đến Mỹ ngày 11-6-93, đến nay cũng tạm ổn. (xin quên 7 giòng)

Phan Rang âm đạm. Tr. Khanh đã qua đời, chị Khanh rất tội nghiệp, Tr. Lũy tan gia, vợ chồng ly tán, Tr. Thìn, Thủy còn cầm cự, Tr. Phong đã qua đời.

(tạm quên 21 giòng)

Em nhớ lại những đêm trăng ngủ với Trưởng ở bãi biển Ninh Chữ, nhớ Khanh, Đen, Lũy, Thìn, rồi Anh Thám (Đạo Trưởng Khánh Hòa) và tất cả những Trưởng đàn anh. Sao mà H.Đ. tạo cho mọi người như anh em vậy. Một ngày chơi H.Đ. là suốt cuộc đời. Đến nay 57 tuổi vẫn còn nhớ, thương và nhiều kỷ niệm quý. Ngày lên Đường của em, trước 75 ba tháng là một kỷ niệm khó quên. Lễ lên đường xong , em và một Trưởng khác lên đường độ 5 phút thì giao tranh giữa V.C. với địa-phương-quân cách Nha-Trang 4 c.s.. Em chạy lạc, đến sáng mai mới bò ra được đèo Rù-Rì.

Trưởng Hy có cho biết Trưởng đi họp Đại Hội Đồng và Trại Thăng Tiến 4 tại Pháp. Cho em gửi lời chúc mừng tất cả các Trưởng và mong sao H.Đ.VN. luôn luôn không gì thay đổi : đó là lời của H.Đ. từ bên kia bức màn sắt mới thoát đến đất tự-do, chỉ mong thế.

Liên Lạc : Thư ơi ! Dọn nhà đi mà không báo cho biết trước, để Liên Lạc số 8 bị phát hoàn. Lục tìm trong các thư cũ, thấy phía dưới thư có ghi số điện thoại. Gọi viễn liên thì Bưu điện Cali cho biết đã dọn nhà và cho biết. Lại dân cò gửi lần thứ 2 . Nhân tiện, xin nhắc quý Trưởng nào, có thay địa chỉ, xin vui lòng báo cho Liên Lạc biết trước kẻo bị trả lui trả tới mất vui và chú Thủ-Quỹ "méo mặt" vì hụt tiền tem, vốn cạn dần, e . . . sập tiệm !

Nhắc đến những kỷ niệm Phan Rang, nơi mà Ngựa đã in dấu chân 5 năm, làm sao mà quên được. Trưởng Trương Quang Thìn còn sinh-hoạt, có tham gia phái đoàn ra Bắc họp mặt với Cụ

Hoàng Đạo Thúy cùng với các anh em khác. Tr. Khanh đã đăng ký với Cụ BiPi, mình có thư từ và quà cáp cho gia đình (quà nghèo túng), nhưng đã 2 năm nay bất tin, không rõ còn ở địa-chỉ cũ không? Năm 1983 họp bạn Costa Mesa, có gặp Tr. Lý-Nhật-Hui, dân H.Đ. Phan Rang cũ, chuyện trò thân mật, liên lạc với nhau liên tiếp nhiều năm, lúc mình qua San Jose họp Bạn Thăng Tiến 3, liên lạc về địa-chỉ cũ thì không thấy hồi âm. Chắc đã di chuyển! Nếu Trường nào có địa-chỉ Tr. Lý-Nhật-Hui thì xin cho Ngựa C.K biết với!

* Tr. Phạm Văn Chương (Úc Châu)

.... (quên 12 giờng).....
..... Nhờ quý Cụ đã không quên em út nên em vẫn nhận được Liên Lạc. Một hôm nhận được bản cáo-trạng là địa-chỉ nào không nhận được Liên Lạc, hoặc không thư, hoặc không trả lời hồi âm thì bị "cúp báo" cho dài cổ công ra... Em thất kinh, nhưng đã muộn rồi, bị cúp thật rồi, nhất là Bà Xã la cho một trận, vì nội tướng là người đọc báo, điểm báo đầu tiên.

Đang phân vân không biết cầu cứu ai, thì gặp Cụ Viêm, Cụ Bách, xin hát bài tha tội, mượn báo về xem đỡ, xem xong thì kìa số 6 gửi đến. May quá, các Cụ đã tha nên gửi báo về. Đến hôm nay thì cháu đã đọc thuộc lòng từ trang 1 đến trang 32 (cả số 6 lẫn số 7).

Để trở lại ý kiến của các Cụ tiền nhiệm, thì em xin đề-nghị là chỉ gửi cho Úc-Châu 5 số đến một địa-chỉ. Như vậy sẽ bớt tiền bưu-phí rất nhiều. Người nhận được có bốn phạn dán tem và gửi đến 5 tiểu bang. Mỗi tiểu-bang sẽ chịu in lại, photocopy và gửi đi tất cả các địa-chỉ trong tiểu-bang. Đến chặng nào chậm trễ, bê bối thì phạt. Nếu xét vậy đỡ gánh nặng cho Ban Phụ-trách, bớt bưu-phí, còn ngược lại thì tùy quý Cụ.

Hiện nay em cũng đã biết và liên lạc được một số địa-chỉ, 1 số tin tức của quý Trường H.Đ.V.N. già có, trẻ có, đoàn tụ có, vượt biển có, hiện có mặt tại Úc. Trong thư kỳ sau, em xin lên danh sách gửi về quý Cụ.

Mọi chuyện sinh hoạt H.Đ.V.N. tại Úc hiện nay thì đã có Trường Thuật tường trình.
(có kèm theo 60 Úc-kim)

Liên Lạc : Cám ơn Trường đã lưu tâm đến Liên Lạc, thích đọc Liên Lạc, anh em trong Ban phụ-trách lấy là khích lệ lắm. Còn ý kiến gửi Liên Lạc đến quý Trường 5 bản để in ra rồi phổ biến, ý

kiến đó rất hay - Trên lý thuyết - vì thực tế không phải như vậy. Giới làm thực hiện được 2, 3 số là nhiều, rồi vì nhiều lý do, rất nhiều lý-do khác nhau nên đành... "sayonara" tờ báo mà không đăng... cáo-phố. Bàng cố trước đây quý bậc đàn anh sáng lập (A.A. Ba, Thao, Ngân) đã thử nghiệm, nhưng không kết quả!

Viết đến đây, lại nhận tiếp thư đề ngày 3-XI-93 của Trường gửi, vui lòng tiếp tay việc lập Cụu Trường và Hướng-Đạo Tráng Niên, với tư cách Mõ Làng (Trung Ương) xin hoan hô Gà Trống siêng năng một phát! Lại còn xung phong đảm nhận làm Mõ Làng Úc-Châu và đã gửi phiếu tham khảo đến các Trường ở Úc-châu với đề nghị Trường Trẻ Lê Nguyễn Bách làm Tiên Chỉ (Ngựa sợ vị này lắm rồi) với thủ bốn Nguyễn-Thanh-Viêm, như rúa là "sừ" quá rồi, xứng đáng là Quốc-gia đảng cai Trại Họp Bạn H.Đ.V.N. 1996 sắp tới. Trường Nguyễn-Văn-Thuật có thể sở-cây các Trường này để thúc-dục các chú nhỏ hoạt-động mạnh thêm.

Gà Trống nhận chức Mõ Làng Úc-châu, làm Ngựa C.K. nhớ lại bài "Thằng Mõ" trong Quốc Văn Giáo Khoa Thư lớp Sơ-đẳng :

Mõ này cả tiếng lại dài hơi
Mãn cán ra tay chẳng phải chơi
Mộc-đạc vang lừng trong mấy cõi
Kim thanh chuyển động khắp đôi nơi.
Trẻ già chồn chồn đều nghe hiệu,
Làng nước ai ai cũng cứ lời
Thứ bậc dưới, trên, quyền cát đất
Một mình một chiếu thành thời ngời.

Đọc kỹ lại bài thơ này mới thấy chức Mõ Làng là oai vang vô cùng. Hèn chi mà vừa mới gửi Bản Tin Liên Lạc số 8 đi mấy ngày, có điện thoại gọi tới tập cho Ngựa C.K., trong đó đặc biệt có Trường Nguyễn-Tấn-Hồng (một Ông Lang Táy, Cựu Tổng-Trưởng, Cựu Chủ tịch H.Đ.B.T./H.Đ.V.N., hiện là Phó Thiên-Sư) đăng ký xin làm "Phó Mõ Làng" cho Ngựa! Về vang thay chức Mõ Làng! Vậy chờ chi nữa, hỡi các đáng Mõ Làng Âu-Châu, Mỹ-Châu, hãy đem Mõ ra gõ cho lớn tiếng.

* Thư Tr. Mai-Liệu (Cali)

.... Thư dài 4 trang, chữ nhỏ, đầy đặc).....
.... Nhận được Liên Lạc hơi trễ vì đề địa chỉ cũ (tôi đã dọn nhà từ 11 tháng trước), và cùng lúc B.M. của Tôn Thất Hy cũng tới. Có 2 sự trùng

hợp trong cả 2 nội-san làm tôi hơi buồn, đó là :
(xin khỏi trích đăng 12 giòng, vì dài quá, câu chót
đoạn này là)

1.- "Mâu thuẫn 100% vì Cựu H.Đ. hoàn toàn khác
với H.Đ. Trưởng Niên "

H.Đ.T.Ú. và BTV lập một tổ chức "Cựu
H.Đ." (như đã hô hào từ Đại Hội 1990 tại Trại
Thắng Tiến III và nay đi tới sự hình thành thực sự
tổ chức này thì cứ để cho các "chứ" ấy tiến hành .
Theo Nghiêm Văn Thạch cho biết là vì
không nhận nên Vinh-Đào đã trao chức vụ
U.V.L.L. cựu Trưởng và Cựu H.Đ. cho Cụ Phan
Thanh Hy

(đoạn 19 giòng sau này, thắc mắc chẳng
thấy văn thư nào nói v/v "Trong phiên họp ĐHĐ,
các Trưởng ở H.Đ.T.Ú. và các chi-nhánh đều thấy
tầm quan trọng của các Cựu Trưởng và các
Trưởng Niên H.Đ.V.N., tất cả đều mong muốn
thấy . . .)

" Tại sao kỳ cục vậy ? Nhập nhằng "Cựu
H.Đ" với "H.Đ. Trưởng Niên" ? Chỉ hại chứ lợi
ích gì ? Tại sao H.Đ.T.Ú. lập "Cựu H.Đ." mà Liên
Lạc tự ý đổi danh xưng của nó ra "H.Đ. Trưởng
Niên". rồi nói là " tuân ý kiến của BTV "để lập
Ban Vận Động (Tổ Chức Trưởng Niên). Tại sao
lại nhập nhằng như vậy ?

Theo tôi thì nên thẳng thắn thưa với BTV
rằng : Xin quý Anh cứ tiếp tục thành-lập tổ-chức
"Cựu H.Đ." và cầu chúc tổ-chức sớm thành hình (
để tranh đua với tổ-chức "Cựu H.Đ." của Cụ
Hoàng-Đạo-Thúy). Còn việc thành lập tổ-chức
H.Đ. Trưởng Niên là của H.Đ. Trưởng niên, vì
"Cựu H.Đ. và H.Đ. Trưởng Niên là 2 hạng người
hoàn toàn khác biệt

(Xin quên thêm 14 giòng nói về ý này)

Sự nhập nhằng sai lầm hiện giờ của Liên Lạc
chẳng những sai lầm mà còn "đề" ra Bản Dự-
Thảo Điều Lệ Hội Trưởng Niên H.Đ.V.N. quái
dị, vì ngay từ Điều I đã thấy nó mâu thuẫn với
nguyên lý H.Đ. trên cả 2 phương diện lý tưởng
H.Đ. và phương pháp H.Đ.. Nếu áp dụng đúng
theo bản điều lệ này thì nhóm H.Đ. theo Cộng
sản tại quốc nội (từ Bắc chí Nam) đều có thể gia
nhập Hội Trưởng Niên H.Đ.V.N. . . .

2.- Vấn đề bài Lịch Sử Nữ H.Đ.V.N. - Bạch Mã
đăng nguyên văn bài của bà/cô Lưu-Chi viết
không phải để bổ túc mà để vạch những gì bà xã
nhà tôi viết láo, viết bậy, đồng thời vạch mặt Bà
PNM (bà Thơ) đã gây đổ vỡ cho Hội Nữ . . . Bài
viết nhân danh hội Ái Hữu Nữ H.Đ.V.N. và ký
tên Lưu-Chi và nhóm SL/ Nữ H.Đ.V.N.

Và Liên Lạc tuy không trực tiếp, nhưng
cũng gián tiếp đề cập vấn đề (trg 47) . . . và
Ngựa C.K. khuyên anh em đừng "xía vò", đừng
đại dốt xen vô việc các Bà . . . và nếu thực sự có
như vậy (. . .) thì xin Liên Lạc hãy vui lòng vứt
bỏ bài của Bà Xã nhà tôi đi,

(tam qua 9 giòng)

Vì hồi này bệnh "lên cơn rét" đột phát
mỗi tuần 2, 3 lần + đau nhức phong thấp nên
không viết bài cho Liên Lạc được như đã hứa.
Nhưng tôi tìm lại được 2 tài liệu viết từ 4, 5 năm
về trước về Cựu H.Đ. và H.Đ. Trưởng Niên.

Liên Lạc ; Thưa Ông Anh kính mến,

Điện thoại reo lúc 3 giờ sáng (giờ
Canada) Ngựa vừa ngáp vừa trả lời, chắc Ông
Anh không hài lòng lắm, vì . . . ba phải !

- M.L. : Sao ? Có khỏe không ? Mai Liệu đây.

- Ngựa : Xin chào Anh, Cám ơn Anh, Anh hiện ở
đâu ?

- M.L. : Ở nhà đây, nhận Liên Lạc trễ, vì dọn nhà
đã 11 tháng nay , sao không biết, gửi về adresse
cũ làm trả lời về mục H.Đ. Trưởng Niên .

À ! mà Thoại đã đọc thư tôi gửi chưa ?

- Ngựa : Dạ rồi, đọc kỹ lắm

- M.L. : Anh thấy thế nào ?

- Ngựa : Dạ không thấy sao cả

- M.L. : Sao lại nhập nhằng cái này qua cái nọ,
H.Đ. Trưởng Niên là do tôi đặt ra từ đầu, nay mới
chịu đem ra thi-hành, mà không đúng.

Anh thấy tôi nói có đúng không ?

- Ngựa : Anh nói thì khi nào cũng đúng cả, nhưng
thưa Anh làm thì không phải như vậy, vì mỗi
người một ý, nhiều người nhiều ý, làm sao mà
thống nhất được, chỉ nội "cái tên" mà đã sinh
chuyện rồi. Thời thì phần em làm được gì thì làm,
có sai thì sửa, chứ chờ cho thật đúng thì biết khi
nào mới làm được.

v.v... (đại khái nói chuyện nhì nhằng như vậy một
chốc, Ngựa chuyển qua sujet khác cho khỏi mất
thời giờ gọi viễn liên tốn kém).

Kính thưa Anh Liệu, anh em cố gắng tìm
cách nối gảy liên lạc qua một cơ cấu (tên gì
cũng được) Khi có hệ thống rồi, khi ấy sẽ tìm cho
đúng "chính danh", chứ như Anh nói : phải chính
danh trước đã. Em nghĩ thì biết đến bao giờ mới
khởi đầu được.

Riêng cá nhân em, không bao giờ là kẻ bi-
quan. Những người bi-quan là những kẻ thấy con
sông mà không bao giờ thấy chiếc cầu, em cũng

không phải là người thời cơ chủ nghĩa, những kẻ thời cơ chủ nghĩa là những kẻ chờ đợi ai bắc xong cây cầu rồi chen lấn dành nhau để băng qua trước. Em chỉ ước mong làm một người có tinh thần trách nhiệm, là người khi thấy con sông đã ngã ngay đến cây cầu và chính mình góp sức để chung xây cây cầu.

Dù sao, Em xin cảm ơn Anh Liệu đã nghĩ đến thằng Em (Cà chớn) này biên thư dặn dò, nhưng Anh Liệu ơi, đôi khi chúng ta phải biết nhắm mắt trước những thiếu sót nhỏ. Cuộc đời không có gì toàn hảo toàn bích cả, chúng ta sống bằng tương đối mà thôi, Anh ơi !

Trên đây là những ý kiến, suy tư riêng của Em, Em không nghĩ là đúng cả, nhưng thưa Anh, em đòi được quyền sai lầm (le droit à l'erreur), nghĩ gì nói vậy. Người khác sẽ sửa sai, các Anh sẽ sửa sai. hoặc về sau nghĩ lại, sẽ tự sửa sai cũng còn được.

* Thư Tr. Vĩnh Đào (Pháp)

Rất cảm ơn Trường về bức thư ngày 19-9-93 và em rất mừng là cơ cấu cựu Trường dưới sự thúc đẩy của Trường sẽ thành hình nhanh chóng. Mong là cơ-cấu này sẽ được hưởng ứng rộng rãi, tạo được niềm hứng-khởi chung cho Phong-trào.

.....

Mấy ngày sau trại có mấy Trường ở Hoa-Kỳ ở lại thăm Pháp một tuần (Đỗ Phát Hai, Nguyễn-Công-Trứ, Bùi-Dương-Liêm . . .) cùng với một số anh chị em tráng sinh Lam-Son nên em cũng bận suốt tuần đó, vì vậy không kịp đến gặp Trường và các Anh Chị trước ngày về. Thật là mất một dịp đáng tiếc..

Cũng rất cảm ơn Trường đã đọc và muốn phổ biến quyển " Lettre ouverte . . ." tại Canada. Có điều hơi trớ trêu là quyển đó in tại Canada. Khi chị Kim-Son qua Pháp chỉ đem qua được 50 quyển, nay không còn quyển nào. Số còn lại Tr. Lê Phục Hưng có nhờ người gửi qua Pháp bằng tàu thủy, đến nay chưa thấy tới. Khi nào nhận được em sẽ gửi liền đến Trường 30 quyển như yêu cầu (30 quyển đó sau khi vượt biển mấy tháng từ Canada qua Pháp, lại vượt biển trở về Canada). Em cũng đã gửi tặng J. Moreillon một quyển và có nhận được từ V.P. Thế-giới 2 bức thư kèm theo đây, xin Trường xem cho vui. Có nhiều người ở Pháp đề nghị là nên dịch ra tiếng Anh để có thể phổ biến cho đám trẻ ở Hoa-Kỳ. Trường nghĩ như thế nào ? Hình như ở Mỹ thì thanh-niên V.N. còn

đọc được tiếng Việt nhiều, trái với Pháp, số đông không còn đọc được tiếng Việt. Vậy Trường thấy ích lợi gì khi dịch qua tiếng Anh không ?

Liên Lạc : Đọc thư Trường, thấy ngay là người có nhiều tâm huyết với giới trẻ. Ngata C.K. có gọi điện thoại lên Toronto hỏi Sóc K.T. xem còn lưu lại hoặc chưa gửi những cuốn " Lettre ouverte . " chưa, thì được Trường trả lời là đã xuống tàu vượt biển qua Pháp rồi, đành chịu. Ý kiến của Trường nêu đề nghị của một số bạn ở Pháp, muốn dịch ra tiếng Anh, để khi có dịp trả lời với thầy và bạn Mỹ. Theo tôi, nên thăm dò trước, bằng cách dịch vài đoạn, trích đăng ở một số báo chí quen biết trước, xem phản ứng thuận lợi ra sao, tùy đó mà chúng ta thực hiện, vì một lần dịch rất nhiều công phu và ấn loát lại rất tốn kém. Đồng ý với Trường là Thanh niên ở Mỹ và Canada đọc và viết tiếng Việt nhiều hơn ở Pháp, vì ở 2 quốc gia này sinh hoạt cộng-đồng mạnh và các lớp dạy tiếng Việt rất thịnh-hành, nhất là về mùa Hè, đặc biệt là có sự khuyến-khích của các phụ-huynh.

Còn việc Cựu Trường và Trường Niên, đang xúc tiến tốt, đã gửi hồ-sơ xin phép Chính-quyền Québec cho hợp lệ. Tuy vậy cũng có sự rầy rà của vài Trường, muốn sự nhất trí, chính danh. Thiệt là khó ! Trừ trường hợp nhóm thực hiện có vài người thường trực, có một số tiền nhỏ để giải quyết chi phí bưu-điện v.v... Thời thì mình cứ . . . "liệu cơm gắp mắm", khả năng vừa phải thì làm trong giới hạn mình có. Nói chi xa xôi, bản tin Liên Lạc mỗi khi nhắc ai viết bài, hoặc thỉnh thoảng gặp mặt ai, vị ấy cứ "chặc lưỡi" và than : để rảnh thì viết bài chứ ! hoặc định gửi cái gì cho Liên Lạc nhưng quá "BẬN" . Ôi ! chữ "bận" rảnh mà đáng ghét rứa ? Có người đã nói : "ở hải-ngoại này, ai cũng bận cả, kể cả người thất nghiệp kính niên".

Thời, rứa cái đã ! Thân ái chào Trường.

* Thư Chị Phan Như Ngân (Cali).

.... Từ năm sang thăm hai Bác và được Bác gái cho ăn cơm đến bây giờ chưa được gặp lại hai Bác. Tuy rằng cứ mỗi năm chúng tôi đều lên Washington D.C. họp gia-đình, các cháu ở khắp nơi đều về Washington D.C. để họp mỗi năm một lần. Sau khi họp, các cháu ở lại chơi với Ông Bà độ một tháng rồi chúng nó ai về nhà nấy. Có một cháu có gia-đình nhà chồng ở Canada, chúng nó đưa chúng tôi đi Canada chơi, chúng tôi ở nhà các bạn, các bà ấy đưa tôi đi chơi còn nhà tôi thì đi

với Bác trai, bác đưa nhà tôi lên Ottawa thăm Bác Khắc. Năm 1991, sau 2 tháng ở chơi với các con cháu, chúng tôi trở về San Diego (CA), về nhà ngày nào cũng đi bộ, cả ngày anh ấy đánh máy làm việc luôn, độ 2, 3 tuần sau nhà tôi bị stroke nặng quá, đem vào nhà thương là chân tay không cử động được và cũng không nói được. 10 ngày không ăn uống được tý gì, bây giờ là hơn 2 năm rồi, nhà tôi bị hôm 6 Aoút 91. Máy tháng nay sức khỏe khá, ăn ngủ được, nhưng về bệnh (stroke) thì vẫn vậy không thuyên giảm, vì anh ấy bị óc hỏng hết, chữ thì không nhận được chữ nào, a, b, c, cũng không biết. Anh ấy bây giờ như trẻ con không có thể làm được một tí gì tự giúp mình, mọi sự tôi đều phải làm cho hết, ăn, ngủ, tắm rửa, vệ sinh v.v... đứng lên, ngồi xuống tôi đều phải nâng đỡ, đi đâu phải ngồi xe lăn, cháu tôi đẩy. Khó nhất cho anh ấy là không nói được và cũng không biết làm hiệu vì cái óc nó không điều khiển. Tôi tập cho nói thì nói được, nhưng bảo lập lại thì quên ngay không nhớ. Chỉ được một cái là đọc kinh. Sáng tối lúc nào chúng tôi cũng đọc kinh chung với nhau, anh ấy đọc rất rõ ràng, nhưng đang đọc mà óc nó không làm việc nữa cũng quên luôn.

Anh em bạn bè đến thăm cũng nhận được. Từ hồi bị bệnh đến nay lúc nào cũng vui vẻ, bạn bè đến thăm mừng lắm. Xin kể qua loa về bệnh tình của nhà tôi cho hai Bác biết và xin hai Bác cầu xin cho Anh ấy, chứ bây giờ cũng lớn tuổi rồi, khó lòng bình phục được.

Sau xin phép Bác cho tôi gửi 200 dollars để gọi là tí chút đóng góp và tờ báo "Liên Lạc". Tôi cũng đã định gửi lâu rồi, nhưng vì suốt ngày bận với anh ấy quá không có thì giờ viết thư, mong Bác nhận cho và xin kính chúc hai Bác... (T.B.) Thưa Bác, về địa chỉ chúng tôi ở vẫn như cũ, chỉ đổi số Apt. trước là #36, bây giờ là Apt. 20.

* **Lại thư Chị Ngân :** Tôi vừa gửi thư cho Anh sáng thứ Hai thì chiều thứ Ba được thư Anh, trong thư có kèm \$50 US của Anh Tô Văn Phước gửi biếu anh Ngân; kèm 50 dollars anh Phước gửi, tôi đưa cho anh Ngân coi và nói với anh ấy là "tiền của anh Tô Văn Phước trước ở Dalat gửi biếu bố", anh ấy cầm thư của Anh và 50 dollars cứ mân mê xem có vẻ cảm-động lắm. Rất quý hóa khi đau ốm mà có bạn nhớ đến. Thưa anh, tôi sẽ viết thư cảm ơn anh Phước và sẽ nói cho anh Phước biết là tôi sẽ mua một cái gì cho Anh ấy dùng hàng ngày

để nhớ đến anh Phước ở xa xôi như vậy mà còn nhớ đến tình anh em thật không có gì quý bằng.

Liên Lạc : Kính thưa Chị Ngân, nhận được thư Chị, Anh em rất thân phục Chị. Riêng quà Anh Chị gửi biếu Liên Lạc 200\$ quá to lớn, anh em xin kính gửi hoàn lại để xin Chị làm việc khác ích lợi hơn cho sức khỏe của anh Ngân và đã có thư riêng thưa Chị rõ rồi, chắc Chị đã nhận được. Nghĩ đến sự săn sóc, ủy lạo mà chị giúp Anh giữ vững tinh thần, làm anh em nhớ đến 2 câu thơ của Hồ Dzếnh :

Bà Vợ Việt Nam ơi !

Nếu chữ "hy sinh" có ở đời

Tôi muốn nạm vàng muốn khổ cực

Cho lòng bà Vợ Việt Nam tươi.

Trước đây Tr. Đình Xuân Phước có đến thăm anh Ngân, đã thấy tận mắt sự tận tụy chu đáo và hết sức khéo léo của Chị, nên Tr. Phước đã nói : "Kẻ nào không biết ơn vợ là kẻ khốn nạn" (L.L. số 7, trang 30). Câu này đã đi vào... Hướng-Đạo-Sứ từ đây !

Thêm lần nữa, Anh em trong nhóm tinh thần B.P. xin chúc chị nhiều sức khỏe, can đảm và xin cầu-nguyện cách riêng cho anh Ngân gặp nhiều may mắn.

***Thư Tr. Trần Văn Thao (Cali)**

Thư này tôi viết thẳng đến Anh, vì Anh là vai chánh trong công việc được trao phó, để bàn với Anh vấn đề mà mặc nhiên Anh đã nhận lời với HĐTU/HĐVN.

Đọc Liên Lạc số Sept. 1993, tôi vui mừng được đọc tin tức về Trại Thăng Tiến IV, trong đó có dự định Hội Trưởng Niên HĐVN là lưu ý tới nhiều nhất và đặc biệt.

Việc này đã dự định trước đây, nhưng kể nói ra người nói vào tầm lum, rồi lại bỏ rơi, mãi nay mới nhắc đến. Vì thế không may lại hóa may, mới có nhóm T.T.B.P. ra đời. Nay chính-quyền HĐVN đã chấp nhận lại đề nghị trước đây, lại trao cho Ngựa C.K. phụ trách, tôi tưởng Anh nên nhân cơ hội này mà xây-dựng tổ chức này cho có quy củ và chu-đáo theo phong tục người Việt Nam để các em sau này còn nhớ đến hai chữ Việt Nam và tập quán của nó.

Việc Anh đề nghị tôi làm Chủ-tịch Làng. Cảm ơn Anh. Tôi chỉ kém Anh Khắc nửa giáp, lại không được đời dào sức khỏe như Anh, xin Anh chọn một người khác trẻ hơn và hăng hái hơn. Tôi

xin làm Dân Làng và vẫn tiếp tục phục-vụ như bây giờ, một tên bạch đĩnh mà trung thành với mọi đóng góp theo lệnh vua luật nước. Trong HDVN còn nhiều Anh có tuổi, tài có, hăng hái có mà trung tín có như : Nguyễn Bách, Mai Liệu, Trương Diệp v.v...có thể làm Chủ Tịch được. Tôi đề nghị xin Anh tìm lại cho ra người xứng đáng vào chỗ đó. Nếu vì lý do gì, các Anh tìm không ra thì, tạm thời "Chính Anh" cố gắng gánh lấy cái "khởi đầu nan" này. Anh Thạch thì tuyệt rồi, lại là người thẳng thắn, cũng có thể làm được.

Nhưng Anh phải để ý ngay cái danh từ trở đi, cái tổ chức, những người mời cộng tác và vấn đề "đầu tiên" nữa. Thí dụ : lập Hội phải có giấy phép, số người đứng tên xin . . . Chủ tịch : cứ cơm nắm muối mè xách sang Canada ăn mà làm việc, có tiện hơn là ở tại chỗ không ? Niềm liêm phân chia cho hợp lý v.v...

Một điều từ trước tới nay ta chưa để ý : Những Anh Chị H.Đ. ở bên nhà sang Hoa-Kỳ đoàn tụ không ai nhìn ngó đến họ để tỏ tình thân mật huynh đệ, làm cho họ tủi thân hay phần uất mà quên luôn cả Đoàn thể.

..... (xin ghi thiếu 12 giờ)

Cho đến nay, người H.Đ. kể cả H.Đ.VN. đã không có gì khác cả, với chữ Tình Huynh Đệ với chữ Chơi H.Đ. nữa.

..... (xin ghi thiếu 4 giờ)

HDTU chỉ có vài ba năm : vừa nghiên cứu, vừa nhận xét, vừa vào việc, nhất là "nghề tiền" dù có tài ba mấy đi nữa cũng không đủ để làm nhiều việc muốn làm.

Vậy nhân dịp này, cờ đến tay, Anh cố phát cho ra phát, phát cho có ích lợi, chứ đừng phát phờ.

Những người Anh đã lựa chọn để xây dựng tổ-chức này đều là những người có tài lại hăng hái. Hãy lợi dụng những tài năng ấy mà làm việc lợi ích chung. Trong tương lai, nếu thấy tôi có thể giúp được việc gì lặt vặt, không cần danh nghĩa gì, tôi xin sẵn sàng.

Lần này, tôi xin Anh đích thân hứa với tôi đi, làm thì chắc chắn, tôi không nhíp nhíp nữa đâu .

Thân chào. . .

Liên Lạc : *Thưa Anh Quý Mến,*

Đáng lẽ thư này phải viết riêng để trình Anh, một Ông Anh Lớn, một Bậc Thầy đã dành nhiều cảm tình cho Em, từ xa xưa, cho đến bây giờ, nhưng Em nghĩ nên viết ra đây để các

Trưởng khác biết được sự kỳ vọng của một người đã có công lớn với Phong Trào, đối với cơ cấu mới : "Hương-Đạo Trưởng Niên".

Như thư Anh viết, Em đã "mặc nhiên nhận lời" với HDTU / HDVN, quả thật là như vậy. Em xin phép lập lại lời Trưởng Phan Thanh Hy : "Hương-đạo không có quyền từ chối", và đã bắt tay vào việc sau khi nhiều lần tham khảo ý kiến quý anh Nghiêm Văn Thạch, Lê-Thọ, Trần Minh Thuông và anh Phạm Văn Thiết ngay sau khi Trại Thăng Tiến 4 vừa xong, khi các anh này còn lưu lại Paris.

Như Anh dặn, phải xây dựng cho có tổ chức và quy củ, việc đó theo kinh nghiệm thì lần lần sẽ tới, bước đầu là cứ cho xe nổ máy đã, khi máy đã chạy đều thì chạy nhanh hay chạy chậm , bảo trì cho máy tốt, tài-xế, lờ xe khéo tay và cũng còn tùy theo lộ trình : chạy trên xa lộ thênh thang hay lách tránh ở đường làng khúc khuỷu. Duy có một điều kiện cần là ở các nơi phải có một số Trưởng còn thiết tha với Phong-trào, và nhất là siêng năng viết thư cho nhau để thông báo mọi diễn tiến. Đã dành Anh Thạch là viên ngọc quý của Phong Trào, so với em, về phương diện Hương-đạo, em chỉ là đứa học trò, vì vậy em đã mạn phép suy cử anh Thao của em làm Tiên Chỉ của các Làng, Anh Thạch làm Thứ Chỉ mà phần em chỉ dám xin làm Mõ Làng. Từ ngày phổ biến việc thành lập Hội Trưởng Niên H.Đ., đã có Anh Chương ở Úc Châu phát động gõ mõ tiếp tay, Anh Phán đã có thư nhưng chưa thấy rục rịch, ở Hoa-Kỳ em dự tính nhờ Anh Chị Nguyễn Xuân Mộng (ở Sacramento) nhưng dạo sau này hình như Anh Chị Mộng có bận việc gì đó nên em chưa gửi thư nhờ.

Thưa Anh Thao quý mến, Anh có dặn trong thư rằng nên dạy cho các em sau này biết tập quán Việt Nam, đừng quên truyền thống Việt Nam. Em xin tuân ý, và cũng từ lâu, trên Bản tin Liên Lạc em đã cố gắng tự thi hành trước là luôn luôn tôn kính các bậc đàn anh, những người hơn mình 1 tuổi, đã dạy cho mình một lời hay, nhìn những sự tốt lành của người khác, đừng nên nhắc lại những sơ suất lỗi lầm của người khác với ý xấu. Và em sẽ tiếp tục làm như vậy cho đến . . . cuối cuộc đời.

.....
Nhân mùa Giáng Sinh sắp tới, em kính chúc Anh được đầy đủ sức khỏe, trí tuệ minh mẫn và bình yên mọi sự an-vui .



Cụ Trần Văn Đường - Ngựa đã nhận
mấy hàng của Cụ, xin cảm ơn Cụ và
chúc Cụ được nhiều sức khỏe, chờ ngày
hồi hương để thăm thien hạ.

Liên Lạc sẽ gửi đến Tr. Nguyễn Tú Vinh, kể
từ số này.

Rất nhớ Cụ.

* Tr. Hoàng Ngọc Châu (Florida)

Đi chi mà đi mãi rứa? Hỡi Ông Trùm Florida.
Cám ơn danh sách các Trường ở Florida mà
Châu đã gom được. Nay! "Mõ Làng" Ngựa nhân
danh Hội-Đồng Làng suy-cử Tr. Hoàng Ngọc
Châu làm Trường Xóm Florida. Dư sức! với sự
giao tế rộng rãi, sự niềm nở của Chị Châu, lo gì
Xóm Florida sẽ không vác nổi cờ Ngũ-Hành đi
Tiên-Phong cho cả Thế-giới. Hè nhau mà đánh
trống thổi kèn lên, khi xóm tụ rồi, sang năm,
Ngựa này sẽ xin phép Hội-Đồng Làng đem "Sắc
Phong" về xóm đó.

Trường Nguyễn Văn Tĩnh đã ghi thêm tên
các độc giả mới mà Trường đã gửi cho, các
Trường này sẽ nhận Liên Lạc kể từ số 9 trở đi.

Chúc Trường nhiều sức khỏe, cho gửi lời
thăm Chị Châu và hỏi giùm trái bầu ngoài dàn đã
hái xuống nấu canh chưa?

Thăm tất cả dân Florida.

* Trường Thanh Lương (Pháp)

Ghi nhầm mỹ-danh của Trường thành THIÊN
LƯƠNG. Xin thành-thật xin lỗi Trường về sự
sốt này. Nhưng Trường Voi Già an ủi Ngựa là
Thiên còn tốt hơn Thanh nên đừng sự không
buồn đâu. Xin cảm ơn Voi Già cho hay như vậy
để Ngựa khỏi ám ức lo lắng. Người Đẹp Âm-
Thanh dạo này đã luyện thêm nhiều "băng" mới
chưa? Hình chụp với Chị Tý ở Le Breuil (đăng
trong L.L. 8) tiếc là thiếu cái lon đựng xu ở trước,
nếu có, Liên Lạc sẽ khá thêm rồi. Hai cháu Anh
Thư và Anh Tuấn dạo này chắc bạn học lắm phải
không?

Chúc cả nhà vui, mạnh và nhiều Hạnh
Phúc.

* Tr. L.M. Hùng (Montréal)

Cám ơn Trường đã sốt sáng dịch ra Anh-Ngữ Bản
Điều-Lệ Hội Cựu Trường và Hướng-Đạo Trường
Niên để nộp đơn xin giấy phép hoạt động. Biết rõ
là Trường không phải là Cựu Trường (vì đang là
Trường hiện dịch ở Canada) và chưa phải là H.Đ.
Trường Niên (40 tuổi) nhưng Trường đã tham gia
cuộc chơi với tất cả tâm hồn Hướng-đạo.

Xin chân thành cảm ơn Trường.

* Tr. Bùi Năng Phán (Hòa Lan)

Nhận thư Trường (và hình ảnh kỷ niệm) với những
lời lẽ thận trọng, nhắc lại kỷ niệm xưa khi cùng đi
xem địa điểm mộ B.S. Yersin. Ngựa còn giữ 1 tấm
ảnh đó, có cả hình Trường Khanh. Lời thư không
tiện thuật lại trên Liên Lạc nên chỉ ghi mấy dòng
để Trường rõ và đã có thư riêng đến Trường rồi.
Xem lại thùng xăng có chớ lạc đi đâu không?
Tiếc lắm!

* Tr. Hoàng Hội (Úc Châu)

Cám ơn thư Trường gửi cho Liên Lạc cho hay là
Liên Lạc được sự đón nhận của toàn gia với nhiều
độ lượng. Nếu như Trường nói là các Trường ở
Melbourne gặp nhau mỗi tháng một lần, cả già
trẻ, lớn bé để chung vui trong không khí Hướng-
đạo thì quý hóa quá. Đó là triệu-chứng tốt đẹp
cho việc lập Hội Hướng-Đạo Trường Niên sắp
tới. Trường có hỏi địa-chỉ của 2 Trường Bùi
Chuyên và Phi Long, xin ghi:

1. Mr. Bùi Chuyên

321/ A S. Alhambra Ave.

Monterey Park, CA 91754 - U.S.A.

2.- Mr. Nguyễn Cửu Phi Long

1417 Woodward St.

Orlando, Fl. 32803 U.S.A.

*** Trưởng Phạm Quang Lộc (Portland).**

Rất cảm ơn Trưởng đã gửi cho các tài liệu hiếm hoi, rất hữu ích sau này khi cần tham khảo.

Thân tình nhất là hôm Chủ Nhật trước, đã gọi điện thoại (viễn liên) hỏi thăm sức khỏe của ... Liên Lạc; "rừng đã đến kỳ mà chưa chịu chui ra?" Cũng biết những khó khăn trần trở của Liên Lạc, giỏi thật!. Dù sao, cũng phải ráng đến khi không còn vùng vẫy được thì hẳn hay.

Cảm ơn bình xăng Portland. Trên địa chỉ gửi Liên Lạc số 8 chữ Portland có sai (chữ P thành chữ M). Xin lỗi Trưởng.

*** Tr. Phan Thanh Hy (Pháp).**

Trưởng đã thương Liên Lạc và các Trưởng trẻ rất nhiều. Gửi cả 2 bài lặn:

- 1/ Trẻ Việt Nam và tiếng Việt
- 2/ Tuổi trẻ và tình yêu

Lần này, xin đừng 1 bài và để dành 1 bài cho số sau, để lần nào Liên Lạc cũng có hình bóng người anh Cả rất gần gũi và lưu tâm đến anh em H.D.S.

Anh em trong nhóm Liên Lạc rất cảm kích về những lời khen tặng của Trưởng.

Kính mến,

*** Tr. Phan Kim Phụng (VN).**

Đã đọc thư Trưởng gửi qua, có lời nhắn Ban Biên Tập từ Liên Lạc như sau: ... Trong bài hồi ký đăng trong Liên Lạc số 7, Anh Phan Thanh Hy đã ghi sai về cái tên "Thanh-niên Phạm Ngọc Thạch". Vậy tôi xin phép anh Hy và từ Liên Lạc được đính chính như sau: Hồi năm 1945, không có đoàn thanh-niên nào mang tên là Thanh-niên Phạm-Ngọc-Thạch cả, chỉ có "Thanh Niên Tiên Phong" được tổ chức dưới thời Thut-Bổn chiếm đóng nước ta. Tổ chức TNTP ra đời đầu tháng 6 năm 1945 với lá cờ hiệu nền vàng sao đỏ ở giữa, và được trình làng trong một cuộc họp trên 100 ngàn đoàn viên vào cuối tháng 7 năm 1945 tại vườn Ông Thượng (thường gọi là vườn Bờ Rô) tức là Tao-Đàn sau này. "Không bao lâu, TNTP trở thành một phong trào quần chúng, rộng rãi và mạnh mẽ gồm mọi giới đồng-bào, hầu hết anh em Hướng-dạo vùng Saigon-Chợ Lớn-Gia Định đều xung phong gia nhập vào tổ chức ấy".

Liên Lạc xin ghi lại lời của Tr. Phan Kim Phụng để các Trưởng khác tùy nghi ghi nhận.

Liên Lạc rất mừng là có độc giả H.D. từ quê nhà nhận được, riêng cảm ơn Tr. Phụng đã có lời khen (trong bức thư rất dài, đầy chữ nghĩa đề ngày 2-9-93).

Trông tin quý Trưởng khác ở quê nhà.

*** Tr. Phạm Quý Minh (Edina-Mn).**

Rất cảm ơn Trưởng đã giúp cho Ngựa C.K. có dịp nối lại liên lạc với người bạn đồng-môn ngày xưa ở Dalat (Q.G.H.C.): Anh Nguyễn Văn Mãnh. Anh Mãnh đã nói: nhờ đọc Liên Lạc (kế) của Anh đem vào sở làm mà biết điện thoại và đã nói chuyện nhiều nhắc lại kỷ niệm ngày xưa buổi thiếu thời vui nhau rất thích thú.

Riêng Ngựa C.K. hết sức cảm ơn Tr. Minh và mừng là Liên Lạc đã có dịp làm đúng sứ-mạng ... Liên Lạc!

*** Trưởng Voi Già (Pháp)**

Đã đọc nhiều lần thư Trưởng, (đề ngày 14-10) Mọi việc đang xúc-tiến. Bên Úc-Châu đã rục rịch làm theo đường lối chúng ta. Nhóm Tr. Hoàng Ngọc Châu (Florida) khá đông (trên 40 Trưởng) Có thể là xóm liên lạc khá thân, vì cùng 1 lứa tuổi xấp xỉ nhau: Cỡ "Ba Rọi" nên dễ thông cảm nhau. Đang nhờ Tr. Châu gõ mõ quy dân đến họp.

Về các Trưởng bên nhà, Ngựa đã dò bước, chờ kết quả, có chi mới sẽ tin Trưởng hay. Bên Âu-Châu, nhờ Trưởng "Rao" thêm, kéo Ngựa này ở quá xa hét không thâu.

Hôm nay (19-11) lại nhận thư của Anh đề ngày 09-11. Sẽ trả lời Anh thư sau, kèm với copie thư mà Anh muốn xem. Nhiều ý kiến lắm, thời thì mình cứ làm, làm với tất cả sức mình, thành công hay không ... Trời định! Làm rồi mới thấy cái sai, sai thì mình sửa, sửa riết rồi sẽ tốt. Chú chớ cho thật tốt mới làm thì biết bao giờ tiến hành được.

Khoan gửi tiền niên-liếm vội, chưa có gì phải chi nhiều, có lẽ như đề nghị của anh Khắc mà đúng "tùy nghi". Khi máy chạy tốt, lo gì không có xăng!

NHẮN TIN THÊM

Sau khi đã gửi các bài vở đi bốn phương nhờ đánh máy, các thư từ của quý Trường sau đây không ghi vào kíp. Xin hẹn sẽ đề cập ở L.L. số kế tiếp (số 10). CẢM ƠN (Ngựa CK)

1. Tr. Bùi-năng-Phán (Hoà-lan)

Đã nhận được thư thứ 2 rồi. Cảm ơn thùng xăng Super. Việc ghi lại Tên Rừng của một số Trường kỳ-cựu, đã phổ-biến ở số này. Nhờ đốc-thúc Hội H.Đ. Trường Liên-Âu-châu giùm một tay.

2. Tr. Nguyễn-thanh-Viêm (Úc châu)

Đã soát xét lại và Tr. N.V. Tỉnh sẽ điều-chỉnh gửi L.L. theo địa-chỉ mới. Xin thông-cảm giùm mấy bạn già này.

3. Tr. Lê-phú-Lục (Spokane. Hoa-kỳ)

Đã nhận được 4 tấm ảnh màu, chụp lại nhưng rất đẹp. Tiếc là L.L. không đủ khả-năng chụp y lại để đăng vào. Tiếc thật. Cảm ơn bình xăng quý. Sẽ trích đăng thư của Rùa và của Trường.

4. Tr. Vinh-Đào (Pháp)

Đã nhận được các tài-liệu do Trường gửi rồi (thư gửi các Trường và Tráng-sinh H.Đ.VN). Không kịp đăng ở số này, vì đã gửi đi in xong. Sẽ có ở L.L. số 10 sắp tới. Tài-liệu viết rất rõ ràng, những giải đáp phù-hợp với các thắc mắc của giới trẻ H.Đ.VN. Đặc-biệt là đánh máy sẵn rất rõ ràng, khỏi phải nhờ thập phương đánh lại. Liên-Lạc xin chân-thành cảm ơn Trường Chủ-tịch.

5. Tr. Phạm-quang-Lộc (Seattle)

Rất cảm ơn Trường đã lưu-tâm đến Liên-Lạc. Nhờ tiếp tay trong việc lập "Xóm H.Đ. trưởng-niên" ở Vùng Tây Bắc Hoa-kỳ cho vui.

Về đề-nghị của Trường ghi địa-chỉ của độc-giả (H.Đ.) trên Bản Tin, L.L. e hơi khó, vì có người sẽ không muốn như vậy, hơn nữa, ở các xứ này có thể bị kiện ra tòa về tội xâm-phạm quyền tự-do cá-nhân. Hay nhất là muốn biết địa-chỉ của ai, L.L. sẽ có thư riêng cho biết, hoặc muốn nhắn gì, L.L. sẽ "đăng miễn phí". Như rứa có được không?

Lịch-sử H.Đ.VN tạm xong. Phần "Nữ H.Đ.V.N." đã có Bạch-Mã đăng rồi, L.L. xin khỏi ghi lại tránh sự trùng-hợp. Trùng bài vở của miền Đông Bắc Hoa-kỳ.

(Trường Lộc cho hay Tr. Bùi văn Giải, Đạo-trưởng Đạo Bắc-đầu, Đà-nẵng đến Portland ngày 29-11-93 theo điện H.O.).

6. Tr. Trần-thị-Năm (Montréal)

Đã nhận được bức thư Chị gửi cho Ngựa, đề ngày 22-11-93, về bài "Câu chuyện Lịch-sử Nữ Hướng-đạo Việt-Nam". Tất cả những lời Chị trình bày trong thư không có gì sai cả. Đúng như Chị nói, vai trò phụ-nữ rất quan-trọng, cao quý, không ai dám chối cãi. Ngựa này xin lắng nghe lời bày vẽ của Chị. Xin cảm ơn Chị đã lưu ý đọc kỹ Bản Tin L.L. của anh em chúng tôi.

7. Tr. Trần-trung-Hợp (Milwaukee - Hoa-kỳ)

Tr. Thọ đã nhận thư. Bài "Kỷ-niệm với Anh Đoàn-trưởng" đã đăng ở kỳ này. Cảm ơn Trường đã nhắc đến anh em trong Ban phụ-trách L.L. và các Trường khác đã có ghi lại hình ảnh trong L.L. số 8. Cảm ơn Trường đã vui lòng xung phong nhận tiếp tay cho L.L. trong việc đánh máy bài vở. Tr. H.N. Châu đạo này đi công-tác hoài, dù vậy Tr. Châu cũng đang cố võ cho "Xóm H.Đ. trưởng-niên vùng Orlando thành hình sớm.

8. Tr. Trịnh-Toàn (Portland)

Cảm ơn "Que Diêm" quý hóa của Trường. Tiếc là Trường không có mặt ở Thăng Tiến IV, nhưng có Tr. N. Tường cũng xông xáo lắm. Tr. Tường còn làm "ét" cho Cha Xuyên trên chuyến Âu-du. Gan thật! Như Trường nói trong thư, bên ấy có Tr. Lộc, hãy hè nhau mà đánh trống thổi kèn mạnh lên cho "Hướng-đạo Trưởng-niên", rồi "Lửa Hồng" sáng lên cho bùng cho sáng! ... Cho bùng cho sáng! Bớ Trường Toàn ơi!!!

