

Nhóm "Tinh Thần Baden Powell"



LIÊN LẠC

HỘI ĐVN

6362 Westbury, Montreal, (P.Q.) CANADA
H3W - 2X3



NGUYEN TRUNG-THOAI
6362 Westbury Montréal
H3W 2X3 Canada

Bộ Mới - Số 8

Phát hành tháng 9-1993

BẢN TIN LIÊN LẠC

Nhóm Tinh Thần BCP

BAN SÁNG LẬP

Trần Văn Thao
Phan Như Ngón
Lê Văn Ba

BAN PHỤ TRÁCH

Nguyễn Văn Tĩnh
Nguyễn Trung Thoại
Mai Xuân Tý (Con)
Lê Thọ

VỚI SỰ HỢP TÁC

Phạm Văn Thiết
Trần Minh Thuồng
Hoàng Ngọc Châu
Lê Phúc Hưng

Quả báo của Trường và thàn hân gia xa

Bởi vì, thu từ xin gửi về
Nguyễn Trung Thoại
6362 Westbury, Montreal
P.Q. H3W 2X3 Canada
ĐT: (514) 739-4000

Hình bìa

Nai vàng trên đồi

Tùng Nguyên

(Trại Hợp Bản

Trường 3 miền 1953)



Thăng Tiến Bốn

ĐẤT TRẠI LE BREUIL

Sự lựa chọn đất trại Le Breuil để tổ chức Thăng Tiến IV ngoài ý không muốn trở lại khu vực quen thuộc Jambville, còn vì lý do khác : địa điểm này có chút liên hệ tới thời kỳ sơ khởi của Phong trào Hướng Đạo ở Việt Nam. Nơi đây, trước đại chiến 39-45 nguyên là trại-trường ngành trắng của H.Đ. Công-giáo Pháp. Tr. Raymonh Schlemmer lúc đó đang làm Trại-trưởng Le Breuil, đã được Liên-hội Hướng-đạo Pháp ủy-thác sứ mệnh qua Đông-Dương đào tạo Trường thuộc 5 xứ Nam-Trung-Bắc (Việt-Nam), Lào và Cao-Mên. Tr. Schlemmer là vị DCC đầu tiên của trại trường Bạch Mã, liên tục từ lúc xây dựng Trại từ năm 1937 cho tới khi Trường trở về Pháp vào năm 1943. Bhr thế Tr. Schlemmer đã góp phần không nhỏ vào sự củng cố và phát triển Phong trào H.Đ.V.N. Các Trường lớp lãnh đạo tiên-phong như Tr. Trần Văn Khắc đã tham dự Khóa Bạch-Mã I vào năm 1937.

TRẠI-SINH

Có 196 trại-sinh đến từ 9 quốc-gia ghi tên chính-thức tham dự Trại, chia ra như sau :

- Chi nhánh Pháp	77
- - Đức	49
- - Hoa-Kỳ	40
- - Canada	7
- - Bỉ	6
- - Thụy-Sĩ	2
- - Úc	2
- - Áo-quốc	2

Không kể các Trường kỳ-cựu gồm hơn 40 Trường đến từ khắp nơi).

ĐẠI HỘI ĐỒNG HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM

Tối ngày 11-8-1993, 37 Trường và Tráng
đã tham dự Đại Hội Đồng.

Tr. Nguyễn Văn Thơ tuyên bố khai mạc Đại
Hội Đồng

Theo lời đề nghị của Tr. Thoại, toàn thể
đứng lên giữ một phút tưởng nhớ các Trường
H.Đ.V.N. đã khuất bóng.

Trước khi bắt đầu phiên họp, Tr. Thoại
đứng dậy đọc bức thư của Tr. Trần Văn Khắc gửi
đến Trại Họp Bạn Thăng Tiến IV.

Sau đó là phần tường trình các phần vụ :
H.Đ.T.U., các chi-nhánh và sau hết là phần Bầu-cử
BTV/HĐTƯ nhiệm kỳ 1993-96.

Chủ-tịch : Tr. Vinh Đào (Pháp)
Tổng Thư Ký : Tr. Mai Quốc Tuấn (Pháp)
Thủ Quỹ và ủy viên vận động
Tài Chánh : Tr. Nguyễn Khanh (Hoa Kỳ).

Tr. Đỗ Phát Hai được mời làm Phó Chủ Tịch,
và một số Ủy viên :

- Ủy viên đặc trách Nữ H.Đ. : Tr. Nguyễn Phương
Túy.

- Ủy viên Tu-thư : Tr. Đỗ Văn Ninh

- Ủy viên Báo chí : Tr. Nguyễn Công Trứ

- Ủy viên đặc trách các Trại Tỵ nạn : L.M. Vũ Đức
Thông

- Ủy viên Kế-hoạch Phát Triển : Tr. Nguyễn Văn
Thuất.

- Ủy viên Văn Hóa và Truyền Thống : Tr. Lê Phục
Hung

- Ủy viên Liên Lạc cựu Trường và Cựu H.Đ. :

Tr. Nguyễn Trung Thoại (đề cử không có sự hiện
diện của đương sự)

- Trường Nguyễn Văn Thơ đã nhận lời làm Cố Vấn
cho HĐTƯ.

CÁC PHÒNG ỐC Ở TRẠI

Phòng Ngủ .- Rất nhiều giường (90
giường), có đủ mền, nệm, gối, rất tiện cho các
Trường cao niên, các Chị thân hữu, tất cả đều ghi
tên từng phòng : Dalat, Huế, Saigon, Cần Thơ v.v...

Từ trái qua phải :

Tr. Phan Thanh-Hy, Tr. Ng. Thượng-Luộc,

Tr. Nghiêm V. Thạch

(tái tiêm ăn 4 sao của Trại)

rất chu đáo; có đầy đủ phòng tắm, vệ sinh và phòng
rửa mặt. Đáng ghi là Khách sạn 4 sao của H.Đ.

Phòng Họp .- Rộng rãi, trang nghiêm, có
quốc kỳ VN chính giữa, bàn ghế đầy đủ, rất đúng
tiêu chuẩn quốc tế.

Chung quanh rất nhiều tranh ảnh triển lãm
sinh hoạt H.Đ. của các quốc-gia, đặc biệt là Pháp,
Úc, Hoa-kỳ. Liên Lạc cũng có một góc trình bày
một số Bản Tin gần nhất.

Tiếc là thiếu Anh chị Nguyễn Xuân Mộng
nên không thấy phần triển lãm của Sacramento.

Phòng ăn .- Tuyệt vời ! (giọng Bùi Dương Liêm).
Có anh Minh quản-lý nên mọi việc đều tốt đẹp, vui
vẻ, nhanh chóng, ai ai cũng hài lòng, nhất là giá cả
"rất anh em", Ăn tối có rượu chất, muốn ăn thêm
"cố ngay". Hoan hô Ban Tổ Chức, đặc biệt khéo
mời ban Quản Lý.

Phòng v tế .- Có sẵn một lang Tây người Việt,
nhưng Ông này thất nghiệp, vắc máy ảnh đi chụp
chơi, vì không có ai đau yếu hay trầy da tróc vẩy
chỉ cả.

Phòng dịch-vu .- Dùng để bán các vật dụng lưu
niệm như huy hiệu, áo trại, sách, phim, (giờ chót :
bán 1 tặng 1, thiên hạ chen chân vào mua không
kịp bán, phải đóng cửa sớm)

Sau lâu đài có một bãi cỏ rộng, có 1 sân
khấu và nơi đốt lửa trại.

Đây cũng là nơi sinh hoạt của các xưởng
và là sân chơi cho các em.

Các Chi-nhánh H.Đ.V.N. cắm trại chung
quanh lâu đài và các sân cỏ.

Phương tiện vệ sinh khá đầy đủ, đặc biệt
điện và nước được dẫn đến các góc rừng để các đơn
vị nằm xa lâu đài khỏi phải đi xa lấy nước.

Chi-nhánh Pháp đã đến đất trại từ ngày 02-
8-93 để xây dựng các thủ công trại như công trại,
cột cờ, kho và tổ tiếp liệu, quán ăn, thiết trí hệ
thống âm thanh, ánh sáng, sân khấu v.v...

Rất đáng khâm phục.



TU CHÍN PHƯƠNG TRỜI

Không như mọi năm, nóng bỏng người, nắng hanh vàng trung tuần tháng 8 năm nay ở Le Breuil (*nổi tiếng trên thế-giới về rượu nho đỏ và nho trắng*) thuộc tỉnh Châlon-Sur-Saône trong vùng Bourgogne, trên trục xa lộ từ Paris-Lyon xuống miền nam nước Pháp. Năm nay khí hậu thật mát dịu, về đêm cái lạnh nhẹ nhàng làm mọi người liên tưởng đến miền cao nguyên Đà Lạt, khí hậu này như tuồng ưu ái chiều lòng các nam nữ Hướng đạo Việt Nam gồm cả các cựu Trưởng cao niên như Trưởng Phan Thanh Hy, Trưởng Nguyễn Văn Thơ, Trưởng Phan thị Nguyệt Minh, Trưởng Nguyễn Trung Thoại, Trưởng Lê Thọ ... từ chín phương trời về đây để nhóm trại, họp bạn và hoan ca.

Nếu gặp nhau ở một quốc gia khác thì không nói gì, nhưng họp bạn ở Pháp lại có một ý nghĩa liên quan đến lịch sử Hướng đạo Việt Nam. Thật vậy, các bạn đã biết, người đầu tiên đưa phong trào Hướng đạo du nhập vào Việt Nam là một người Pháp, Raymond Schlemmer, nguyên Trại trưởng của vùng Le Breuil này trước đệ nhị thế chiến. Trưởng Schlemmer là vị DCC đầu tiên của Trại trưởng Bạch mã (1937-1943).

Từ 9 quốc gia khác nhau trên thế giới (Áo, Úc, Bỉ, Thụy-sĩ, Canada, Anh, Đức, Pháp và Hoa kỳ). các Hướng đạo Việt Nam đã không quản đường xa, ngại tốn kém, cùng nhau họp mặt tại trại Thăng Tiến 4 trong niên hân hoan, thăm thiết tình huynh đệ, nghĩa đồng hương nơi hải ngoại. Các bạn hẳn đã đọc thấy quang cảnh và sinh hoạt trại được mô tả kỹ lưỡng và đầy đủ trong nhiều bài viết về trại Thăng Tiến 4 (*trại san*). Tất cả chúng ta làm sao quên được vùng Le Breuil với những danh từ được liên tục sử dụng, nào là Lâu đài (*trung tâm điểm của trại*), sân cỏ quảng trường Thăng Tiến, quảng trường Tùng nguyên, Sân khấu dã chiến, hội trường Diên hồng, phòng Chí Linh, phòng báo chí, "Khách Sạn" của trại, đài Phát Thanh, quán ăn, phòng y tế ...

Nơi đây chúng tôi chỉ xin ghi lại đôi giờ cảm nghĩ với một niềm vui khôn tả trong tâm hồn sau non một tuần lễ dự trại.

Mục tiêu của phong trào Hướng đạo như các bạn đã rõ Baden Powell, người khai sáng phong trào đã minh định và nhóm trại họp bạn, từ khởi thủy "sinh hoạt" vẫn là nòng cốt của phong trào Hướng đạo. Trại Thăng Tiến 4 ở Le Breuil, Pháp Quốc đã thành công trong việc tạo cơ hội để các đơn vị Hướng đạo Việt Nam trên thế giới tường trình sinh hoạt đã qua của mình cho các đơn vị Hướng đạo đồng hương, đồng thời trao đổi kinh nghiệm học hỏi,

cùng nhau bàn bạc suy tính để phát triển phong trào Hướng đạo trong đường hướng tu thân, hướng dẫn tuổi trẻ để hỗ trợ công cuộc giáo dục, xây dựng hữu ích và tốt đẹp cho cộng đồng Việt Nam cùng các cộng đồng địa phương mà chúng ta đang định cư và nhất là bảo tồn ngôn ngữ, phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam và gìn giữ các truyền thống tốt đẹp. Tất cả chúng ta cùng xác nhận rằng ngôn ngữ là biểu tượng thiêng liêng và là linh hồn của dân tộc, cũng như văn hóa Việt vốn là bông hoa tươi mát để góp mặt lâu dài trong vườn hoa văn hóa và văn minh của nhân loại. Ngoài ra mỗi giây thân ái đầm thắm đã phát sinh qua những buổi họp trại, những sinh hoạt Hướng đạo hội đủ các mục văn nghệ, thi ca, học tập, thảo luận, bàn cãi, thám du, thi đua những trò chơi rất là hào hứng, đầy ý nghĩa và tinh thần dân tộc để các em biết về cội nguồn ... do đó, chúng tôi mơ ước và hy vọng rằng những thành quả này sẽ được tiếp tục và phát triển hơn trong kỳ họp bạn Thăng Tiến 5 mà từ bây giờ đã thấy là rất nhiều hứa hẹn sẽ đông đảo và sống động hơn.

Đến đây, chúng tôi xin thay mặt bản tin "Liên Lạc" thân chúc tất cả được những ngày hè nắng ấm còn lại sẽ tràn đầy hạnh phúc và xin hội ngộ trong mùa Giáng sinh 1995, Kỳ họp bạn trại Thăng Tiến 5 của phong trào Hướng đạo Việt Nam Thế Giới tại Úc đại lợi (Sydney).

Để kết thúc trại họp bạn Thăng Tiến 4 tại Le Breuil, tôi có mấy giờ thơ thân tặng tất cả Hướng đạo Thế Giới và riêng tặng các trưởng, các Anh Chị Em hiện diện trong kỳ họp trại vừa qua.

Tình Hướng đạo

*Bốn phương tâm hướng về đây
Hân hoan sum họp dạ với đây
Ngày đang sáng khôn tình huynh đệ
Nguồn Lạc sông Hằng tay nối tay
Học thầy học bạn cùng san sẻ
Chữ gấm lời vàng về tương lai
Hướng Đạo yêu thương nhiều gần bó
Mong ngày thịnh trị hội Rồng Mây.*

Bach Thu Hà R.N., B.S.N.
Hùng vương 1003, Orange County, C.A. U.S.A.



Tr. Phan-thanh-Hy đang trả lời phỏng-vấn
của Đài Truyền hình V.N. Hoa-thịnh-đốn
do Tr. Bùi-dương-Liêm
(người ngồi bên là Tr. Nguyễn-Xuyên)



Bức ảnh đầu tiên của
Tân Ban Thường-vụ HĐTU
vừa mới được bầu trong Đại Hội-đồng
ngày 11-08-93 tại Le Breuil



Hình lưu-niệm Trại Hạp Bạn Thăng-Tiến IV

S.A.



Trên Đường Thăng Tiên



Cũng như tất cả những ai đi dự Trại Thăng Tiên năm nay, khó khăn thứ nhất đặt ra cho Liên Lạc là chuyện "đầu tiên". Đời sống đắt đỏ hiện tại ở Pháp và các nước Âu-Châu đã làm nản lòng nhiều người. Trại Ngựa còn ở tuổi kéo xe, tất cả Ban Phụ-trách Liên Lạc đều đã quá tuổi "cổ-lai-hi", chuyện "đầu tiên" thật là khó giải quyết.

Thế nhưng, với lòng người không ngại nắng mưa, chuyện "đầu tiên" cũng giải quyết xong: Thứ nam và thứ-nữ của Cáo (Tr. Thường) ở Pháp và Thủy sĩ sẽ cho phái-đoàn mượn xe xử-dụng trong suốt hai tuần Tây-Du và lo chỗ ăn chỗ ở trong thời gian phái-đoàn viếng thăm Văn-Phòng Hương-Đạo Thế-giới ở Genève, Voi-già sẽ lo chỗ ăn chỗ ở trong thời-gian ở Paris, thành-phần tham dự chỉ còn phải gồng mình chờ đợi chuyến tiên máy bay. Ai nấy thở phào phấn-khởi và Liên Lạc đã cử được một phái-đoàn hùng-hậu đi dự trại, phân chia nhiệm-vụ như sau:

- Ngựa (Tr. Thoại) : Phòng-vấn
- Sư-tử (Tr. Thọ) : Trường-thuật
- Cáo (Tr. Thường) : Tài-xế và phó nhóm
- Chị Mai-X- Tý : Quảng-bá & Tài-chánh
- Chị Thoại và Tr. Thiết : Tham-vấn.



Trương Thoại và Trương Trung
tại Tiểu Trại Anh-cat-lợi



Ban song-ca Kim-Thu và Xuân-Mai
trước thềm Lâu-đài Le Breuil
(ảnh chụp thiếu chiếc lon đầu tiên
của anh Rân Tin L.L.)

5 giờ sáng 11/8, Cáo (qua trước) đã chờ sẵn phi-trưởng Charles De Gaulle, đưa phái-đoàn về nhà. Buổi họp mặt sơ-bộ với Voi-già tại nhà Tr. Thường diễn ra thật ồn-ào, vui và đậm-đà, điểm những tiếng cười rộn-rã của các chị, nhất là chị Tý, quanh một tiệc thịnh soạn bánh cuốn và phở của chị Thường. Phái-đoàn được tắm rửa no-nê trước khi lên đường dự trại.

Cáo với 73 xuân-sanh vẫn tỏ ra còn sung-sướng lái xe thật ngon, vượt cả xe Voi-già và xe của Tr. Thọ do Trương-nam lái.

Đàn Chim Yến .-

Chúng tôi tới Trại rất sớm, chưa tới 5 giờ chiều. Chưa ra khỏi Le Breuil, còn đang rối mắt tìm kiếm trong khu rừng trước mặt, Trại hiện ra đột-nhiên ngay bên đường ven đồi, chúng tôi vui mừng dừng lại.

Công trại không đồ-sộ, đơn-sơ, nhưng đầy nghĩa với đôi câu đối đỏ: "HƯƠNG-ĐẠO VIỆT-NAM - BỐN BỀ MỘT NHÀ" treo 2 bên cổng. Trước cổng một bàn tiếp-tân ghi danh trại- sinh nhập trại với đàn chim yến bao quanh. Xe chúng tôi chưa dừng lại, đàn chim yến đã sà tới, tíu tít, vui thật là vui!

-Các Trưởng từ đâu tới ?

-Canada lạnh lắm phải không Trưởng ?

-A. . . các Trưởng là Ban Phụ-Trách Báo Liên

-Lạc, cháu được anh cháu cho đọc Liên -Lạc, cháu thích lắm.

Hỏi tên em là gì ?; - Dạ, thưa cháu tên là Bình-Minh. Chu-choa, tia nắng bình-minh thật đã sưởi ấm lòng già !

Liên-Lạc lúc đầu chỉ dành riêng cho các bô-lão, sau lan dần đến các Cụ non, rồi sồn sồn. Nay các em 15, 16 tuổi như Bình-Minh cũng đón chờ Liên Lạc. Với nhiệt thành như vậy thì nhất định Liên Lạc sẽ "thăng-tiến" rất xa vậy.

Người anh Cả của Trại .-

Qua cổng Trại là 1 sân cỏ rộng, với ở giữa một hàng 10 cột cờ (Cờ V.N. và 9 nước tham dự) sẵn sàng cho Lễ chào cờ khai-mạc sáng mai. Cuối sân là lâu-đài, nơi được dùng làm hội-trường Diên-Hồng tối nay để bầu Ban Chấp-Hành mới Hội-Đồng Trung-Ương và thảo-luận các vấn-đề quan-hệ đến tương-lai của Phong-trào. Đồng thời cũng là nơi trú-ngụ của các phái-đoàn bô-lão như chúng tôi, không còn đủ sức-khỏe để ngủ lều vui với các Tráng - Thiếu - Ấu-sinh trong các tiểu-trại.

Người đầu tiên chúng tôi gặp trong lâu-đài là người Anh Cả, trưởng niên của Trại : Anh Phan Thanh Hy, nhỏ nhắn, tươi-cười, tiếng nói sanh-sảng, anh đã là tấm gương, là niềm tin-tưởng của chúng tôi và tất cả những ai được ở gần anh một thời gian.

Sáng nào cũng như sáng nào, trời còn mờ sớm trở dậy rửa mặt là đã thấy anh, một mình đứng tập trước phòng, bằng một sợi giây với những khúc gỗ tròn, trà-sát khắp thân-thể, lưng và chân tay. Theo anh, phương-pháp tập luyện này rất bổ-ích cho người nhiều tuổi. Bô-lão nào muốn tập theo phương-pháp này có thể thư về Liên-Lạc để được chỉ dẫn.

Mặc dầu tuổi cao, sức làm việc của Anh không giảm bớt. Anh thiết-tha theo dõi sinh hoạt của phong-trào. Trả lời câu phỏng vấn của phái-viên đài truyền hình VN ở Hoa-Thịnh-Đốn về cảm tưởng của Anh đối với phong-trào H.Đ.V.N. hiện nay tại hải-ngoại, Anh nói : "Hoạt-động của H.Đ.V.N. ngày xưa ở quê nhà dễ mà khó; Vì để giữ tánh cách độc-lập của H.Đ. trong những ngày đó thật là khó vô-cùng . Chúng ta đã giữ vững được phong-trào nhờ tinh-thần kiên-định đồng-tâm nhất trí của các Trưởng kỳ-cựu... Ở đây hoạt động của ta có khó hơn ở nhiều phương-diện như vấn-đề Trưởng, vấn-đề truyền-thống v.v...nhưng lại dễ vì không còn những áp-lực như ở nhà nữa. Tôi tin với các Trưởng trẻ vừa được trao được trong Đại-Hội-Đồng tối qua, phong-trào H.Đ.V.N. tại hải-ngoại sẽ vượt qua hết những khó-khăn này để sửa soạn xây dựng lại phong-trào H.Đ. tại quê nhà khi đất nước đã trở về với nền dân-chủ.

Trong Đại-Hội-Đồng tối 11/8/93, Trưởng-lão Nguyễn Văn Thơ đã trao được lại cho Trưởng trẻ Vinh-Đào, giữa sự hoan-hô náo-nhiệt của toàn thể anh chị em hiện diện. Một ban Chấp -Hành trẻ hùng-hậu đã được thành-lập. Với những kiện tướng tài năng vững chắc như Nguyễn Văn Thuật, Lê Phục Hưng, Nguyễn Xuyên v.v..., ta có thể tin tưởng ngọn đuốc H.Đ.V.N. sẽ phải rực sáng.

Hồ dô ...ta.... Thăng Tiến lên anh em nhé !

*

Bốn ngày trại ngắn ngủi qua mau . . .

Hôm nay, trở về Montréal, ngồi ghi lại mấy giòng này, lòng còn vui rộn rã.

Xa rồi, Le Breuil với những ngày nắng đẹp, lâu đài cổ-kính tiện-nghi, những đêm lửa-trại tung-bình, huyền-diệu dưới sự điều-khiển tuyệt-vời của quản-trò Bùi Dương Liêm, những buổi xuất-du hào-húng . . . Hình ảnh Taizé, Château de Pommard, hồ Montaubry in sâu đậm trong lòng người . . .

Xa rồi, Le Breuil nơi đây kỷ-niệm. Nơi đây Tr. Schlemmer, vị DCC đầu tiên của Trại-trường Bạch-Mã, người đã đóng góp công không nhỏ trong việc xây-dựng phong-trào H.Đ.V.N., đã là Trại-trưởng của trại-trường này nhiều năm trước khi lên đường qua Việt-Nam.

Xa rồi, những khuôn mặt thân yêu sau mấy ngày họp mặt : Anh chị Nguyễn Văn Thơ, vồn-vã thân tình, lúc nào cũng sẵn sàng có 1 món quà đặc-biệt cho từng người, Chị Dương Kim Sơn hiền-lành cẩn-thận, anh Nguyễn Thương Lược chân đi khắp khiêng mà vẫn vui, y như Hồ thọt Đình Xuân Phúc vậy, anh Lê Xuân Đăng râu tóc bạc phơ, nhận không ra khi anh mới tới, thầy Trần Công Lao luôn luôn cười ha-hả hồn nhiên v.v... và v.v...

Xa rồi, tiếng hát ... cao như thông vút, dạt dào như biển đông của Kim Thu trong những bản Tình-ca, Lòng Mẹ v.v...

Xa rồi, em bé Bình-Minh nhí nhảnh dễ-thương, được tất cả anh chị lớn thương mến muốn chụp hình.

Xa rồi, chị Bạch Thu Hà nhiệt-thành, tháo vát, tình H.Đ. cao vời vợi.

*Hương-Đạo yêu-thương nhiều gần bỏ
Mong ngày thịnh-trị hội Rồng-Mây.*

Bye Bye Le Breuil, bye bye Thăng-Tiến IV

Xa mặt nhưng không xa lòng. Ta vẫn gần nhau qua tờ Liên Lạc. Hãy viết cho Liên Lạc luôn bạn nhé - Nuôi sống nó để ta mãi mãi gần nhau.

Hen gặp lại ở Thăng Tiến V sẽ tổ-chức năm 1996 tại Úc-Đại-Lợi. Xa thật là xa đấy, vấn đề "đầu tiên" sẽ rất cảm-go, nhưng Thăng Tiến V sẽ rất hấp dẫn vì ta sẽ được thám-hiểm một vùng đất lạ, xứ-sở của những con Kangourou.

Sa-Tủ H.B.



Ngày 05-09-93, Tr. Nguyễn-trung-Thoại (cùng với các Tr. Trần-minh-Thường và Lê-Thọ) đến Ottawa để trao lại quà Trại Họp Bạn Thăng Tiến IV, do BTC Trại kính tặng Tr. Trần-văn-Khắc. Trong dịp này, Tr. Khắc đã nhận lời làm Chủ-tịch danh-dự Hưởng-đạo Trưởng-niên do lời mời của 3 Trưởng hiện-diện.

**Bức thư của Tr. Trần Văn Khắc,
Chủ-Tịch sáng lập Phong-trào
HĐVN gửi Trại Họp Bạn Thăng
Tiến IV.** (do Tr. Nguyễn Trung Thoại
đem đến và đọc trước Đại Hội Đồng).

Orléans, ngày 19 - 7 - 1993

Kính thưa Quý Trưởng và Anh Chị Em,

Trong kỳ Họp mặt này, tôi không thể đến dự được, vì tuổi cao, sức yếu không thể đi xa được. Tôi tiếc lắm.

Xét về tình hình chung của Phong-trào H.Đ.V.N. ở Hải Ngoại, chúng ta nên mừng, vì các đơn vị hoạt động đều, ở khắp nơi đều có phát triển.

Trong phiên họp Đại Hội Đồng kỳ này có mục bầu cử các chức vụ cho H.Đ.T.U.

Tôi không có quyền bầu, nhưng xin Quý Trưởng cho phép tôi được nêu ra vài ý kiến như sau :

1. Trưởng Nguyễn Văn Thơ, nếu vì lý-do nào đó mà nhất định từ nhiệm, với kinh nghiệm, tôi yêu cầu Trưởng giữ chức Cố-Vấn cho Ban Thường Vụ mới.

2. Ta nên mời các Anh em, Chị em ở Âu-Châu (nhất là ở Pháp) đảm trách cho các công việc của Ban Thường Vụ H.Đ.T.U. mới.

Xin chúc toàn thể Anh em, Chị em những ngày họp mặt vui vẻ.

Nay kính,

Trần Văn Khắc
Sếu Siêng Năng.

HỘI TRƯỞNG NIÊN

Hướng Đạo Việt Nam

Trong phiên họp Đại Hội Đồng ở Trại Thăng Tiến IV, các Trưởng ở H.Đ.T.U. và các chi-nhánh đều thấy tầm quan trọng của các cựu Trưởng, các Trưởng Niên H.Đ.V.N., tất cả đều mong muốn thấy sự hợp nhất và 1 cơ cấu quy tụ các Trưởng Niên, một nguồn nhân lực, một kho tàng kinh nghiệm, nhằm mục-đích giữ chặt giây Liên Lạc giữa hai thế-hệ Trẻ và Lớn tuổi trong Đại Gia-đình H.Đ.V.N.

Trong chiều hướng ấy, H.Đ.T.U. đã đề cử một Ủy viên Liên Lạc để liên lạc giữa các H.Đ. Trưởng niên.

(Vì khi thảo luận và đặt ra chức vụ này, không có sự tham dự góp ý của chúng tôi. Theo thiên ý "không tiện" đặt ra Ủy viên này trong H.Đ.T.U., nhất là trong giai đoạn này, vì có thể sẽ gây khó khăn sau này cho H.Đ.T.U.)

Tuy nhiên, tuân ý kiến của B.T.V., chúng tôi xin phép lập ngay Ban Vận Động, với sự hỗ trợ đặc biệt của quý anh Nghiêm Văn Thạch, Lê Thọ, Phạm Văn Thiết, và Trần Minh Thường.

Ngày thứ Bảy 04-9-93, sau phiên họp định kỳ của nhóm thực hiện Liên Lạc, đã từ Montréal lên Ottawa để tường trình và thỉnh ý Tr. Trần Văn Khắc. Tr. Trần Văn Khắc đã vui lòng nhận lời làm Chủ-tịch Danh dự và hứa sẽ làm tất cả sức mình cho Phong trào trong thời gian Trời còn cho phép "Thở".

Chúng tôi cũng xin gợi ý đề nghị VP Trung Ương Hướng-Đạo Trưởng Niên :

- Tr. Trần Văn Thao : Chủ-tịch (Tiên chỉ HĐ Làng)
- Tr. Nghiêm Văn Thạch : Phó Chủ-tịch (Thứ chỉ H.Đ. Làng)
- Tr. Nguyễn Trung Thoại : Thư ký (Mỡ Làng)
- Tr. Trần Minh Thường : Thủ Quỹ (Thủ bốn)

Về các Làng, cũng xin phép đề nghị : (1)
Làng Âu-Châu : Tr. Bùi Năng Phan
Làng Bắc Mỹ-Châu : Tr. Nguyễn Xuân Mộng
Làng Á-Châu (ngoài V.N.) : và Úc-Châu : Tr. Phạm Văn Chương
Làng Quốc-Nội (nếu hoàn cảnh cho phép)

Và đây là bản dự-thảo điều-lệ, rất mong được quý trưởng góp ý và xin gửi về Bản tin Liên Lạc để soạn lại cho đúng ý kiến ... đa số.

DỰ THẢO ĐIỀU LỆ HỘI TRƯỞNG NIÊN HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM.

Điều 1. - Hội TRƯỞNG NIÊN H.Đ.V.N. *thâu nhận tất cả những thành viên Nam và Nữ H.Đ.V.N. trưởng thành (trên 18 tuổi), muốn kết hợp để giữ tình thân anh chị em một nhà theo điều Luật H.Đ. thứ 4, và tiếp tục thể hiện tinh thần cùng lý tưởng phục vụ Tổ-quốc và Dân-tộc của Phong Trào H.Đ.V.N. từ thời kỳ trước 1975. Mục tiêu cấp thời là yểm trợ các sinh hoạt ở Hải-ngoại và giúp đỡ anh chị em ở quốc nội trong phạm vi khả năng.*

Điều 2 - Hội viên có thể đồng thời là "H.Đ. hiện dịch" bằng cách ký danh trong đơn vị H.Đ.V.N. hợp lệ ở xứ định cư.

Điều 3 - Hội khai báo và đặt Trụ-sở pháp-định tại Canada (số 6362 Westbury Avenue, Montréal, P.Q.) trên căn bản một đoàn thể quốc tế gồm hội viên có nhiều quốc tịch khác biệt.

Điều 4 - Hệ thống tổ chức Hội gồm Văn Phòng Trung Ương và các Làng (Phân Hội).

4.A - Văn phòng Trung Ương gồm có :

- 1 Chủ-tịch
- 1 hay 2 Phó Chủ-tịch
- 1 Tổng Thư Ký
- 1 Thủ quỹ

4.B - Các Làng (Phân Hội) gồm có :

- Làng Âu-Châu
- Làng Á-Châu (ngoài VN) và Úc-châu
- Làng Bắc Mỹ-Châu
- Làng Quốc-nội (nếu hoàn cảnh cho phép)

4.C - Mỗi Làng có một Ban Chấp Hành, gồm 1 Chủ-tịch, 1 thư ký và 1 thủ quỹ. Để tiện liên lạc phối hợp, mỗi Làng có thể tùy theo địa khu hay các điều kiện khác, quy tụ các Trưởng Niên H.Đ.V.N. thành từng nhóm dưới 30 người, gọi là Xóm do một Trưởng Xóm phụ trách, với 1 hay 2 phụ tá.

Điều 5 - Tr. Trần Văn Khắc, Chủ Tịch Sáng Lập Phong-trào H.Đ.V.N., là Hội-trưởng Danh Dự Hội Trưởng Niên H.Đ.V.N.

THƯ ĐÃ NHẬN ĐƯỢC

Điều 6 .- Nhiệm kỳ thành viên VPTU4 và Ban Chấp Hành Làng là Ba năm, có thể tái hạn. Nhiệm kỳ Trưởng Xóm và phụ-tá là Một năm, có thể tái hạn. Các trách vụ Xóm, Làng và VPTU đều do các thành viên bầu ra. Có thể ủy nhiệm quyền bầu cử (sổ giấy ủy nhiệm cho 1 đại diện không hạn định) hoặc trực tiếp gửi phiếu tham gia cuộc bầu cử. Trên nguyên tắc, cuộc bầu cử VPTU tổ chức vào dịp Hội nghị Phong-trào HĐVN ; cuộc bầu cử ở cấp Làng và Xóm tiến hành trong khoảng 1 đến 3 tháng trước Hội nghị.

Điều 7 .- Mỗi Trưởng Niên HĐVN khi gia nhập, đóng toàn bộ khoản niên liễm đương niên. Niên liễm 1994 ấn định là 15 US\$, sẽ gửi về VPTU 10 US\$ và lưu 5 US\$ dài thọ các chi phí ở Làng và các Xóm. Niên liễm kế tiếp và tỷ lệ lưu giữ ở Làng Xóm do VPTU quyết định.

Làm tại Montréal ngày 15 tháng 9 năm 1993

T.M. Ban Vận động

Nguyễn Trung Thoại (Ngựa C.K.)

(1) Theo quyết nghị số 3, BTV/HĐTƯ ngày 14-8-93 thì đã cử (ghi biên bản) :

-Tr. Nguyễn Trung Thoại, tổ chức cơ cấu tại Bắc-Mỹ.

- Tr. Phan Thanh Hy, tại Âu-Châu.

-Tr. Nguyễn Văn Thuật, tại Úc Châu.

Quyết nghị này cũng không có sự hiện diện và góp ý của chúng tôi nên cũng nêu ra để quý Trưởng tùy nghi cho biết ý kiến. Riêng chúng tôi, thấy không thuận, vì Nguyễn Trung Thoại giao làm "Mỏ cả làng" thì không kiêm nhiệm Bắc Mỹ được. Tr. Phan Thanh Hy có nói đã làm thử trước đây, gửi 6 thư đến 6 Trưởng để trao đổi ý kiến, nhưng không có một ai trả lời cả, nên buồn lắm. Tr. Nguyễn Văn Thuật không phải là Cựu Trưởng, Cựu H.Đ. và là Trưởng hiện-dịch ở Úc-Châu, đang làm Tư-lệnh vùng Úc-Châu, là một "ngôi sao đang lên". Tuy nhiên sự yểm trợ của Tr. Thuật rất cần thiết cho tổ-chức này.

Nguyễn Trung Thoại

- 1. Tr. Lê-nguyên-Bách (Úc-châu):** Đang ngẩn ngơ nghĩ để kính phúc đáp.
- 2. Chị Lâm-tô-Bông (Đang ngao-du Bỉ-quốc):** Đã nhận được bưu-ảnh Chị gửi cho. Xin đa-tạ Chị nhiều đã nghĩ đến tụi em.
- 3. Tr. Nguyễn-văn-Thư (Santa Ana):** Đã nhận được thư. Sẽ gửi Liên-Lạc đến. Cảm-động khi nhớ lại những kỷ-niệm ngày xưa ở Phan Rang.
- 4. Tr. Phạm-văn-Chương (Úc-châu):** Đã nhận được thư dài và xăng nhớt đổ cho Liên-Lạc. Tri-ân.

SỔ VÀNG

(Liên-Lạc 8)

— 1. Tr. Nguyễn-văn-Thư	50 US
— 2. Tr. Lê-xuân-Đăng	20 US
— 3. Tr. Ngô-Đức	20 US
— 4. Tr. Nguyễn-kim-Sơn	20 US
— 5. Tr. Trần-trọng-Tuấn	20 US
— 6. Tr. Lâm-chánh-Trung	30 US (lần 2)
— 7. Tr. Trần-ngọc-Đại	20 US
— 8. Tr. Võ-quang-Nga	20 US
— 9. Tr. Lý-bình-Hòa	20 US
— 10. Tr. Nguyễn Cửu Phi-Long	20 US
— 11. Tr. Hoàng-Lương M.	20 US
— 12. Tr. Vũ-văn-Chấn	20 US
(lần thứ 2)	
— 13. Tr. Nghiêm-văn-Hiền	20 US
— 14. Tr. Vương-vĩnh-Cần	20 US
— 15. Cháu Lê-thái-Hòa	20 US
(lần thứ 2)	
— 16. Tr. Phạm-Chương	80 Úc-kim
— 17. Tr. Nguyễn-xuân-Hiển	10 Anh-kim
— 18. Tr. Nguyễn-xuân-Hương	10 Anh-kim
— 19. Tr. Vũ-thúy-Lan	40 Can
— 20. Tr. Nguyễn-đức-Phúc	30 Can
— 21. Tr. Đan-đức-Cường	20 Can
(lần thứ 2)	
— 22. Tr. Ng.xuân-Hoàng-Quân	20
— 23. Tr. Đoàn-Hựu	15 Can
(lần thứ 2)	
— 24. Tr. Phạm-Quý-Minh	20 US

(Khóa Sổ ngày 31-08-1993)

Liên-Lạc xin chân-thành cảm ơn các độc-giả đã "tiếp Hoi" nuôi dưỡng Bản Tin.



*Một Trại-Sinh Mới
nhưng rất xa xưa: Tr. Lê-xuân-Đăng*

Buổi chiều ngày nhập trại, trước lâu-đài Le Breuil, Ngựa đang đứng xớ rớ chờ người Bạn Đời (không dám dùng tiếng “Ngựa cái” nữa, sợ quả búa tạ của Cụ Đường (*)) ở Câu-lạc-bộ ra thì gặp ngay một Cụ: cao, gầy, tóc bạc phơ, râu bạc, mặc đồng-phục H.Đ. (lẽo đéo theo sau cũng có một Cụ Bà, dáng người Huế), tiến lại gơ tay trái và chào Ngựa CK:

- Có nhớ ai đây không?

Ngựa vốn lấu cá, thực tình chưa nhận ra ai, liền mau mắn đáp (dụng ý câu giờ và rà thêm indices):

- Biết chớ sao không! Lâu quá hè, nay khác dữ!

Bà Cụ tiến kịp đến và nóng nảy đáp:

- Anh Đăng đó, Thoại có nhận ra không?”

Ngựa: “Biết rồi! Cũng Anh Đăng năm xưa, duy bộ râu bạc là khác, hơi ngờ ngờ chút xíu”.

Từ đó, chuyện Đàlat được Tr. Lê-xuân-Đăng kể ra, nào: Anh Võ đã qua đời, Anh Phỉ và Anh Sam không hòa hợp được với nhau (và nhiều chuyện kỷ-niệm ở Trại trường Đàlat).

Trưởng Đăng vừa đến Mỹ xum họp cùng các con (Tr. Lê-xuân-Hùng là một, có cả gia-đình tham-dự Trại Thăng Tiến IV), đi trên một chuyến xe van để ngao-du đất Pháp sau khi tan trại.

Vẫn vui vẻ, chí tình, đậm đà với gia-đình H.Đ. như trước.

(*) Tr. Trần-vân-Đường đã phán: “Tôi chưa hề xưng Trưởng với ai và cũng chưa ai gọi tôi bằng Trưởng. Ngựa CK phá lệ: gọi Tr. Đường là TRƯỞNG (viết hoa). Có gan to thì rầy đi! Chịu chưa?”

ĐÔI LỜI GHI NHẬN

(Ngựa CK ghi)

Theo sự phân công của nhóm Tinh-thần B.P. phụ-trách Bản tin Liên-lạc, Ngựa CK lãnh phần ... phòng lửa (à quên! phòng-vấn).

Các Trưởng, các anh em đã tiếp-xúc thì nhiều, nhưng hỏi và ghi để viết lại, Liên-Lạc làm rãng mà có trang để đăng tải được Lần này, đặc-biệt ghi lại những ngày vui ở Trại Họp Bạn Thăng Tiến IV tại Le Breull nên số trang tăng lên gấp đôi, tiền thuê in gấp đôi, bưu-phí cũng gấp đôi (vì lâu nay in "chùa" ở máy riêng của Thân-hữu HỌI, nay cụ HỌI đã bán máy, đành phải thuê in ở ngoài).

Còn chuyện đánh máy phải .. vãi tử phương tám hướng: Năn nỉ nhờ Tr. Phu (Toronto) nhờ ai đó đánh giúp cho 1/4; gần kề ngày in L.L., Tr. Lê-phục-Hưng gọi đây nói: "Tr. Ngựa ơi, Tr. Phu mới giao cho em hôm qua, em vừa đi công-tác về, chắc chắn không đúng hẹn, nhưng cố gắng chùng nào hay chùng ấy. Xin rãng chờ!". Ngựa đem 1/4 nhờ Tr. Thường (Ottawa) đánh giùm, gặp lúc máy ... hết mực (chứ ông này tuy 73 tuổi nhưng còn gân lắm!). Chờ mua mực sẽ làm phận-sự. Gọi Tr. Hoàng-ngọc-Châu (Orlando) hỏi bài tường-thuật tháng 7 đã xong chưa, rãng không thấy? Gặp chị Châu trả lời trong máy: "Anh Châu nhà em đi công-tác (lại công-tác!) ở Texas rồi, em sẽ liên-lạc với Tr. Hương (Lê-mậu) để gửi bài về anh sau". Gọi tiếp Tr. Chung (Ottawa) hỏi có mấy bài nhờ đánh máy đã xong chưa? Đáp: Bận quá Tr. Thoại ơi! Em có dịp về Montréal, tìm đến Trưởng nhưng không có ai ở nhà cả, bài em đánh xong, nhưng không có dấu, chắc Trưởng sẽ không hài lòng (mấy bài này, nhân có Tr. Thường đó, nhờ luôn ổng bao sẵn giùm). Tr. Thường vui về: "Đâu, đưa tôi đánh cho, nhưng chờ mua mực đã". Ngựa mừng hết lớn!

Còn 1/4 cuối cùng, định nhờ ông Colonel người nhà, nhưng liên-lạc điện-thoại thì được biết sau chuyến Tây-du Pháp-quốc vừa qua về, ổng liệt giường. Bèn lại hỏi thăm. Thấy Ngựa có vẻ băn khoăn, Colonel hỏi: "Chẳng lẽ Ông lo mình ịch? Vô-ly! Thôi, đúng là có bài báo muốn nhờ đánh máy? Khai thật đi!". Ngựa khai thật. Ông ái ngại và dù đang bệnh, vẫn nhận làm. Ngựa thấy nhẹ cả người như đi tắm Sauna mà có người ta ... kỳ lưng, kỳ cổ. Đã quá sá! Amen. Mô Phật!

Ngựa nhớ và ghi lại rất nhiều. Lần này xin đăng chuyện liên-quan đến một số Trưởng, sau này, nếu L.L. có tiền, sẽ đăng tiếp, vì chi phí quá nặng mà quỹ chỉ đủ số này và 1/2 số sau. Thủ-quỹ đã báo động và vòng tay thưa: các Bác liệu chừng, số này 60 trang; số sau, dù là Tết cũng chỉ nên 32 trang như cũ, nếu không cháu sẽ bán bớt hai bánh xe để bù đắp tiền tem và chi phí ấn-loát đó! Thấy thủ-quỹ Mai-xuân-Phú (con trai Tr. M.X.Tý) nói đã cảm cảnh chưa?

Và bây giờ xin đi vào mục PHÒNG-VẤN.

(Xin ghi lại theo thứ tự A,B,C.)

* Tr. Hoàng-ngọc-Châu (Florida)

(Liên-Lạc phải cảm ơn anh chàng này rất nhiều, vì khi anh em Canada dự tính tiếp tục công-trình Anh Lê-văn-Ba để lại, chưa biết phải nhờ ai đánh máy, vợ được Tr. Châu, gọi viễn-liên qua, dù chưa quen biết, được Tr. Châu OK: Xin Tr. cứ gửi qua cho em! Mừng ơi là mừng).

LIÊN-LẠC: Tr. đến đây từ hôm nào?

Tr. H.N.Châu: Em đến đây ngày hôm qua, đang còn vắng anh em, thấy hơi buồn. Nay thì khá đông vui rồi. Em đi công-tác cho Sở, lấy có ghé đây để vào gặp nhau.

Ngựa CK: Minh nhớ hôm gặp nhau ở Orlando tại nhà Trưởng, minh thân-phục Trưởng đã quy-tụ được đông đủ anh chị em, đó là do tài ngoại-giao của Trưởng và sự tiếp đón vốn vã nhiệt-tình của chị Châu. Minh gặp ai cũng kể lại ngày vui ấy.

Tr. H.N.Châu: Đó là còn thiếu vì một số ở xa, một số khác lo chuẩn-bị tổ-chức Đại-hội Y-sí toàn thế-giới (cũng tại Orlando) nên không đến được. Hôm đó, sau khi Trưởng về (chỉ Ngựa CK), anh em có thảo-luận về việc có thể tổ-chức Trại Họp Bạn Thăng Tiến kỳ tới không? Tụi em đã cân nhắc và đồng ý: Nếu HĐTU giao thì Orlando (Hoa-kỳ) xin nhận. Tối hôm Đại Hội-đồng, em đã chuẩn-bị ý-kiến: nếu giao cho Hoa-kỳ mà Hoa-kỳ chưa có nơi nào sẵn sàng thì Em đứng lên thay mặt các Trưởng ở Orlando để xin đảm nhận với sự phụ giúp của các vùng lân-cận (như Virginia, Texas v.v...). Nhưng tình hình đã khác, vì Úc-châu quá thiết-tha mời đón nên đa-số đã chấp-thuận.

Ngựa CK: Khi nào Trưởng về lại Florida?

Tr. H.N.Châu: Em cũng chưa nhất định, vui thì ở lại thêm, buồn thì xin phép rời trại trước.

Ghi thêm: Tr. Châu là bạn thân của Tr. Đỗ-phát-Hai. Có một ngày, hai trụ này nói chuyện tâm-sự từ lúc ăn sáng đến lúc ăn trưa và chiều vẫn còn thì thầm với nhau. Lâu ngày gặp nhau có khác. Trừ ngày đi thăm vài nơi phụ-cận cùng với các Trưởng khác, Tr. Châu gần như ... đóng đô ở Cầu-lạc-bộ, tiếp-xúc người này, thảo-luận với Trưởng khác, đối với ai Tr. Châu cũng tương-đắc cả.

* Tr. Phan-thành-Hy

Ngựa CK: Xin cảm ơn Trưởng đã gửi bài đăng vào số 7. Bài rất hay và bổ-ích cho người viết Lịch-sử HĐVN.

Tr. P.T.Hy: Ôi! Bản tin L.L viết rất "được". Tôi đang cố viết lại một giai-đoạn Lịch-sử V.N., khi nào xong sẽ cho anh em hay.

Ngựa CK: Xin Trưởng cho biết ý-kiến về Ngành H.Đ. Trưởng-niên. BTV ngỡ ý nhờ cậy anh em mình nổi lại mỗi đây, vậy xin Trưởng vui lòng nhận lời làm người "cầm đầu tàu" cho anh em theo.

Tr. P.T.Hy: Đúng ra, H.Đ. không có quyền từ chối, nhưng trong công việc này, với tuổi tác của tôi, e khó hoàn-thành. Và lại trước đây, theo lời yêu-cầu của một số anh em muốn thành-lập một nhóm ở Âu-châu, tôi đã biên thư hỏi han ý kiến của anh em. Giữ đi 6 người nhưng không một ai trả lời cả, buồn thật! Lần này, xin các Anh cứ làm, tôi xin phụ vào thì được.

Riêng lần này, tôi thấy thiếu nhiều Trưởng kỳ cựu, nhưng tôi may mắn gặp lại Anh Lược, một bạn cũ, đạo đó làm Ủy-viên Liên-lạc quốc-tế, người tôi rất mến, gặp lại sau một thời-gian xa vắng, ôn lại kỷ-niệm cũ, tôi thấy vui quá.

Ngựa CK: Xin cảm ơn Trưởng và xin Trưởng tiếp tay với anh em. Nhận thấy Trưởng là Trại-sinh cao-niên nhất ở Trại Thăng Tiến 4 này, sáng nào cũng tập thể-dục đều đặn, đi bộ cùng với các Tráng-sinh. Trưởng đã tham-dự Thăng Tiến 1 (Jambville), Thăng Tiến 3 (San José) và nay Thăng Tiến 4. Hy-vọng sẽ gặp lại Trưởng ở Trại Thăng Tiến 5 ở ... Úc-châu.

* Tr. Bùi-dương-Liêm (Hoa-kỳ)

Anh chàng này người cao ráo, chắc chắn. Minh có cảm-tưởng như tượng người Hy-lạp bằng ... đồng đen, hàm răng trắng, đôi mày nhỏ cao, chuyên-viên Quản trò: Tuyệt vời! Minh định đến làm phận-sự của L.L. thì lạ thay, ông này lại "đè" mình ra để phỏng-vấn (với máy thu thanh, thu hình sẵn sàng):

Thưa Trưởng, Trưởng từ Canada qua dự Trại TT 4. Vậy xin Trưởng cho biết cảm-tưởng.

Ngựa CK: Gặp nhau đã là vui. Gặp đông ở Trại Hạp Bạn lại càng vui hơn, nhất là các Trưởng, các anh chị em HDS khắp nơi. Kỳ này, các anh em ở Hoa-kỳ, Tây Đức qua đông, thêm các đơn-vị Pháp (cơ-hữu) nên Trại Le Breuil này rầm rộ quá. Xa xôi như Úc cũng có 2 đại-diện về tham-dự. Tệ như Liên-Lạc (già trên 65 tuổi cả, cũng gắng chống gậy) về tham-dự trại cũng được 6 mạng.

Hỏi: Trưởng nghĩ sao về Tân BTV/HĐTƯ?

Đáp: Tuyệt vời (bắt chước Liêm đó!). Đây là thành-phần "trẻ" nhận được từ thế-hệ đàn anh để điều dắt phong-trào. Thành-công hay không chờ thời-gian trả lời, tuy-nhiên có 3 đặc-diểm:

1/ Hầu hết là thành-phần lứa tuổi 35- 50.

2/ Tất cả đều sinh-hoạt HĐ ở quê nhà và tiếp tục cầm đơn-vị ở hải-ngoại (trừ Cụ Ngựa!)

3/ Các phiếu bầu ở HĐTU: Các Chi nhánh: 22 phiếu.

HĐTƯ/HĐVN: 12 phiếu

nhằm mục-dích: "Chính các Chi nhánh" quyết-định HĐTU và các quyết-nghị sinh-hoạt.

(Đến đây, Ngựa bảo nhỏ với B.D.Liêm): Thôi vậy đủ rồi, dành nói hết, các Trưởng khác còn gì mà kể kể nữa! See you again!

* Tr. Nguyễn-văn-Thơ (Texas)

Ngựa CK: Thưa Trưởng, lần này Trưởng và Bà Chị Nguyệt-Minh về dự trại sớm hơn Anh em chúng tôi. Trưởng vừa trút được gánh nặng sau mấy chục năm cầm đuốc, xin Trưởng cho Liên-Lạc biết cảm-tưởng.

Tr. Thơ: Để nhớ lại xem!

Trước hết, trong lòng nao nao buồn khi nhớ đến các anh, mà mấy kỳ Hạp Bạn trước có mặt. Minh muốn nói đến Anh Trần-cao-Linh, Anh Mai-xuân-Tý, Anh Lê-văn-Ba, nay còn đâu! Minh cũng tiếc là vắng mặt các A. T.V.Khắc, A. T.V.Đường, A. Đ.X.Phúc, A. T.V.Bóit, A. Đ.V.Thiệp, A. Đ.Q.Toàn, A. N.Đ.Phúc, A. N.T.Phù, A. H.V.Diệp, M.S. Lê-Huật, A.C. Mai-Liệu, A. P.N.Ngân, A. N.X.Mộng, A. L.M.Ngo, A. V.T.Thông, A. N.Đ.Thư, A. T.T.Trác, A. T.T.Hy, A. N.H. Lãng. Còn một số Trưởng nữa, tôi không nhớ hết. Nếu Liên-Lạc có ghi lại đoạn này, xin Quý Trưởng nói trên cho tôi giữ lời kính thăm và chúc sức khỏe, để thỉnh thoảng còn gặp nhau cho vui.

Ngựa CK: Trưởng nghĩ sao về Tân HĐTU?

Tr. Thơ: Đây là kết-quả của nhiều lần mời gọi của chúng tôi. Đặc-biệt Tr. Vĩnh-Đào là người đã phụ giúp tôi nhiều việc trong nhiệm-kỳ vừa rồi. Các Trưởng khác đều tuổi tác thanh-xuân, hy-vọng đáp-ứng nhu-cầu của tuổi trẻ. Công việc sẽ tạo ra kinh-nghiệm, tôi tin tưởng Tân BTV sẽ làm vừa lòng các Chi nhánh và các đơn-vị HĐVN.

Ngựa CK: Trưởng trông thoải mái và thanh thoi hơn mấy kỳ Hạp Bạn trước?

Tr. Thơ: Có-nhiên! Thấy nhẹ nhàng. Lần này tôi đến Trại sớm và rời Trại trễ (hơn mấy dạo trước), cũng vì lý-do "Nhẹ gánh tang bồng" đó.

Ngựa CK: Thưa Trưởng, cứ mỗi lần anh em mình gặp nhau, thì thấy thêm nét nhăn nhiều, tóc bạc thêm, đi đứng ít xông xáo hơn trước. Dù vậy kỳ này có các Trưởng cao-niên như Tr. Phan-thanh-Hy cũng đến với anh em; Tr. Phạm-văn-Thiết ở Canada tưởng được tử-thần chiếu-

cổ mấy tháng trước cũng ráng tìm cách qua gặp nhau (để rồi than thở: lần này Các "Cụ" vắng mặt nhiều quá!)...

Tr. Thơ (ngắt lời Ngựa) nói tiếp: "Cũng vì lý-do ấy nên trao được cho Tr. Vinh-Đào là đúng lúc. Phải luân phiên nhau gánh vác việc chung, nhất là đạo này sức khỏe mình cũng hơi yếu. Trước đây là Hoa-kỳ, nay là Pháp, biết đâu kỳ tới là Canada. Trường lo chuẩn-bị trước đi là vừa". (Ngựa CK tái xanh mặt, nhớ lại chuyện ông Colonel Thiết hôm bầu cử, phụ-trách kiểm phiếu, mỗi khi có phiếu bầu cho Ngựa là hô nhỏ: "Sắp chết! Sắp chết! Ngựa mà "bị" bầu chắc chắn là phải khai-tử cho Bản tin L.L.").

Ngựa CK: Trường có gì nhắn gửi anh em?

Tr. Thơ: Điều mong ước của tôi là làm sao thể-hệ trẻ V.N. được hướng-dẫn tốt, trong đó phương-pháp giáo-dục H.Đ. là một, đừng quên nguồn gốc V.N., biết tư-tư đến tình hình đất nước, lo lắng cho những đồng-bào kém may mắn, đặc-biệt là đem tài-trí của mình xây dựng quê hương chúng ta sớm thoát khỏi nạn cộng-sản.

* Kim-Thu (Pháp)

Chúng tôi (gồm có Tr.Thường, Tr. Thọ, Chị Tý và 2 Thọ) ngồi ở sân cỏ trước Lâu-đài Le Breuil một buổi chiều nắng vàng, gặp Kim-Thu, và Kim-Thu nói: "Tr. Thạch có sắp đặt để tụi cháu mời các Bác đến ở nhà tụi cháu sau trại Hạp Bạ. Tụi cháu đã sẵn sàng rồi, xin các Bác tự-nhiên, đừng từ chối".

LIÊN-LẠC: Xin cảm ơn Kim-Thu, nhưng thấy phiền quá, vả lại Kim-Thu bận hai cháu. Tr. Lương (bạn đời của Kim-Thu, là một L.Đ.T. của Chi nhánh Pháp) quá bận rộn trong việc tổ-chức Trại, nên chúng tôi xin dành lại một dịp khác.

KIM-THU: Còn dịp nào nữa, cháu đã đọc Liên-Lạc, thấy thích lắm. Các Bác về nhà tụi cháu ở, cháu sẽ ca cho các Bác nghe, nấu để các Bác ăn thoải mái, không có chi phiền cả.

LIÊN-LẠC: Tr. Thạch có nói chuyện này, nay Kim-Thu lại thiết-tha như vậy, xin để chúng tôi bàn lại, sẽ trả lời sau.

KIM-THU: Nhất định đi, tụi cháu chờ các Bác đó.

Ghi thêm: Thiên-Lương là Liên-đoàn-trưởng của Chi nhánh Pháp, lối 30-35 tuổi và là bạn đời của Kim-Thu. Kim-Thu đã được biết đến trong kỳ Hạp Bạ Thăng Tiến 3 ở San José, với giọng ca truyền cảm, hơi dài và ấm. Ngoài những lúc trình-diễn ở Sân khấu San José Lửa Trại, đặc-biệt (năm 1990) ngồi ở Câu-lạc-bộ, Kim-Thu ca bản này qua bản khác, tay ấm cháu nhỏ, với tiếng nhịp đàn ghita

của 2 HDS khác.

Năm nay, ngồi với 4 người chúng tôi, Kim-Thu đã ca bài "Giòng An-giang" để tặng Bác Tý, tiếp đến bài "Hương về Hà-nội" để tặng Bác Thường và Bác Thọ, sau cùng ca bài "Ai về thôn Vỹ" để tặng 2 Bác Thọ.

Kim-Thu đã chọn 3 bài cho các bác, toàn là bài hay, rất trúng ý, nhất là bài "Hương về Hà-nội" làm cho bác Thường và bác Thọ mơ màng tưởng nhớ đến ai đó ngày xưa ở Hà-nội.

Sau khi đi ngao-du một số quốc-gia lân-cận và Ba-lê, một buổi sáng Chủ nhật, Thiên-Lương đem xe đến chỗ hành-lý của chúng tôi (ở Hôtel) về nhà đôi bạn Lương-Thu để tá-túc trong 3 ngày trước khi lên máy bay trở về xứ.

Trong 3 ngày này, đúng như Kim-Thu nói, chỉ nghe ca và ... ăn. Ngày thì phở, ngày thì mì xào dòn, chả giò, ngày thì hủ tiếu, có cả chè môn v.v. tuyệt vời. Lại ở gần nhà Tr. Thạch nên lui tới rất vui và có dịp đàm-đạo nhiều vấn-đề hữu-ích cho Phong-trào (như việc thành-lập ngành Cựu Trường và Tráng-niên).

Được biết Kim-Thu dự-định sản-xuất 3 băng cassettes nhạc, hầu hết là ca ngợi tình yêu, đượm màu sắc Quê hương Dân-tộc. Với làn hơi dài, truyền cảm, xin ân-cần giới-thiệu với quý Trường.

Định viết hơn nữa về cuộc sống của đôi bạn Lương-Thu, đây chân-tình, chung-thủy, nhân nhượng trong chiều hướng vun trồng hạnh-phúc, nhưng đành chờ dịp khác, vì "ô giấy" mỗi người trong phạm-vi phần này không được quá ... dài, sợ bị rầy là thiên vị.

* Tr. Nguyễn-văn-Thuất (Úc-châu)

Ngựa CK: Trường Thuất từ phương xa tới, có Bà Chị cùng đi không?

Tr. Thuất: Xa quá, và lại còn bận cháu nhỏ nên nhà em không đi được, nhưng Úc-châu có thêm Tr. Hồ-Dũng đại diện nên em không đến nổi cô-đơn.

Ngựa CK: Úc-châu với 2 Kangourous đực mà nổi đình đám quá: Nào là quà tặng các Trường, các Chi nhánh, tập-san, huy-hiệu, lại thêm một máy quay phim để ... chuẩn-bị cho Kỳ Hạp Bạ Thăng Tiến 5 sắp tới. Phòng triển-lãm tràn ngập tranh ảnh sinh-hoạt của HDVN tại Úc. Ôi chào! Quá đầy đủ.

Tr. Thuấn: Trường nghĩ sao về Trại Thăng Tiến 5 ở Úc-châu?

Ngựa CK: Chưa nghĩ rằng cả, vì chưa đến. Thấy Trường quá thiết tha nhận lãnh đăng cai, anh em khó lòng từ chối. Tôi nhớ đạo trước có Tr. Hà cũng xin nhận tổ-chức ở Úc. Kỳ trước, LM Thông cũng đứng lên xin lãnh việc tổ-chức, nay đến phiên Trường, chắc phải được (vì sự bất quá tam).

Tr. Thuấn: Thế Trường có thể qua dự trại ở Úc không? Trường đừng từ chối, vì Trường với em có nhiều liên-hệ

(QGHC) ngoài tình huynh-đệ H.Đ. Trưởng hứa đi! Anh Dũng ơi, đến thu hình.

Ngựa CK: Xin hứa 50 %.

Tr. Thuật: Xin thêm 1 % nữa đi, cho 51 % để em yên chí.
Nê: Trại Hạp Bạ sẽ tổ-chức trước bãi biển, hấp dẫn lắm.

Ngựa CK: OK! 50 1/2 % vậy.

*** Linh-mục Nguyễn-Xuyên (Bỉ)**

Ở đây, hãy tạm quên Tr. Xuyên là nhà tu, mà chỉ xin nói đến như là một Trưởng H.Đ. Cho phép nhé! OK.

Con người có da có thịt, mang kính cận, gọng đen lớn làm nổi khuôn mặt nước da bánh mật, điểm thêm hàm răng rất trắng và rất đều, có tài kể chuyện giọng nói tuyệt vời (lại tuyệt vời!). Ngựa này đã hơn lục tuần vẫn còn ... mángây ngất. Mê từ hồi Thăng Tiến 2 ở Toronto kia lặn.

Anh chàng này đa tài: Thổi kèn "xác xô" bài Lòng Mẹ để cứu anh em Đại Vương-quốc Bỉ khi lâm nguy (hoặc

được các anh em các Chi nhánh khác "trêu" là Bỉ võ hay Bỉ ối). Có lúc chàng dám chệ Thu-Hà là "Người Nam mà ca vọng cổ dở ẹt, hãy nghe Bắc-kỳ ca đây này (chỉ lên được một câu rồi thôi).

Có một bậc thân-hữu HD (Mẹ một tráng-sinh) thấy ông này quá vui, lái xe như gió, ca hát, nói đùa lung tung, đến kêu Ngựa và hỏi nhỏ: Anh ơi, Ông đó có phải là "cha thiết" không, vì tui nghe nói là ông cha, có đúng không? Ngựa đáp: Cha thiết đó!

Sau đó Ngựa thường gọi đùa Tr. Xuyên là: Cha thiết đi!

Hỏi: Có nhận được Liên-Lạc không? Trưởng Xuyên tươi cười (khi mô mà không tươi cười) phán: "Phải nói: L.L. là tờ báo H.Đ. đúng nghĩa của nó: đầy tình đủ nghĩa. Tôi đọc từ đầu đến cuối không sót một chữ, đọc rồi còn đọc lại, vẫn thích thú vô cùng".

Hỏi: Có mần răng mà không viết bài hoặc kể các sinh-hoạt H.Đ. ở "Quý Đại Vương-quốc" cho L.L.? Ông này (cười tình) và đáp: "Bản quá thể! Tôi cũng định làm cái gì đó, nhưng thú thật: chưa có thì giờ".

Rửa rồi thôi.



Thăm viếng các Tiểu Trại -
- Tiểu Trại Úc-đại-lợi

MỘT TÂM LÒNG

LIÊN-LẠC. - *L.L. vừa nhận được bức thư (bản sao) của Tr. Trần-văn-Đường gửi Tr. Vinh-Đào để nhờ chuyển mấy lời tâm-linh tới các Trại-sinh Thăng Tiến IV. Xin trích đăng vài đoạn sau đây:*

Chú Vinh-Đào thân,

Anh có hứa với chú là còn bò được anh cũng bò tới. Nhưng tiếc quá, ... ráng đi bộ chậm chậm cũng bị xây xẩm mặt mày. Thôi đành vậy, hôm ấy sẽ để riêng một ngày tưởng nhớ đến anh em... Người H.Đ. quần cụt áo nâu duy nhất ở Hội trường, không giống ai, sẽ vắng mặt và có lẽ sẽ vắng luôn cho đến hết đời. Tôi cố gắng viết thêm mấy hàng nhờ chú đọc, nếu có cơ-hội thuận-tiện...

Cùng tất cả anh chị em các tuổi ở Hội trường.

Tôi tên Trần-văn-Đường, Hướng-đạo Việt-Nam, người Nam-kỳ, vợ H.Đ. Bắc-kỳ và chơi H.Đ. lâu nhất ở Trung-kỳ. Hơn nửa thế-kỷ, trong tình-trạng nhiều nhượng của đất nước, tôi nếm đủ mặn nhạt đời và thấy rằng chọn con đường H.Đ. để ở đời là sự lựa chọn đúng. Đến cuối đời tôi thấy thật an lòng và thong dong chờ ngày qua cảnh-giới khác...

Tôi vào H.Đ. lúc tôi đầy đủ trí khôn để phán-đoán (*sinh-viên Đại-học*) và ở Tráng-đoàn Lam-sơn tôi chỉ là đứa em út thôi. Tuy-nhiên tôi đã học hỏi được rất nhiều. Đội-trưởng của chúng tôi là bác-sĩ Nguyễn-sĩ-Dinh và Tráng-trưởng chúng tôi là ông giáo Hoàng-đạo-Thúy. Những người này, cho đến lúc tôi gần xuống lỗ, tôi vẫn kính trọng như thuở nào...

Giờ tôi xin nói đến mục chánh mà tôi muốn trình đến quý vị. Tôi muốn nói đến cái "ÔN NGHĨA" ở đời. Tôi tin rằng 2 nhân-vật tôi đề-cập, hiện ở nơi đây, và khi họ nghe nói đến tên, họ sẽ vô cùng ngạc nhiên. Tôi xin nói đến cặp: VĂN THƠ - NGUYỆT-MINH. 18 năm nay, tôi nghe biết bao nhiêu người chỉ-trích ông Chủ-tịch Hội-đồng Trung-ương HĐVN ở Hải-ngoại yếu xiu (*xin lỗi chị Thơ, yếu hay mạnh chỉ chị biết mà thôi*) không làm nổi một cái bulletin, không giúp ích gì được ai v.v. và v.v.

Tôi xin thưa: B.S. Tổng-trưởng Nguyễn-văn-Thơ và Bà dân-biểu Phan-thị-Nguyệt-Minh là 2 nhân-vật mà H.Đ. từ lúc còn trong nước cũng như ra hải-ngoại đều không thể không nhớ ơn.

Tôi không đề-cập đến cái tài giao-thiệp của họ để làm bạn với anh Nagy Lazslo vì ai cũng biết, nếu không có cái tấm giấy nhỏ của anh N.L. cho H.Đ.V.N. đi bên lề, để chúng ta làm liều, từ một ban lo truyền-thống thành một Hội-đồng Trung-ương lưu-vong, từ lề đi vào con đường và thụ-hưởng đến ngày nay. Nếu không có tình bạn thiết tha của 2 nhân-vật ấy thì anh N.L. làm gì nhọc công, cứ để H.Đ.V.N. vào khung của các H.Đ. lưu-vong các nước đến Hoa-kỳ trước ta.

Địa-vị xã-hội của họ đảm-bảo cho sự đứng vững của ta ở trong nước.

Tình bạn của họ đã giúp ta qua cầu, mới có được cái COSTA MESA ngày nào ...

Anh Thơ không phải là người đi làm nút khéo nút vụn, không phải là người đi dựng lều đẹp lều xấu; chuyện này có khối người chuyên-môn lo. Anh Thơ là để nói chuyện với đời và để giữ vững tay chèo trong cơn quốc-nạn để oàng ta được nhờ. Anh chị biết dư là đời tôi chưa biết "nâng bi" ai bao giờ. Tôi chưa bao giờ gọi ai bằng Trưởng cũng như chưa bao giờ xưng Trưởng với ai, cả với anh Khắc và anh Diệp là hai người tôi kính trọng hơn hết. Tôi xem tất cả đều là người H.Đ. và "Người H.Đ. là bạn của mọi người và là anh em của H.Đ.S. khác". Tôi xin dừng nơi đây để đi uống Laxis trực nước trong phổi ra vì cổ tôi đã bắt đầu khô khè. Xin gửi đến tất cả mọi người lòng tha-thiết của tôi và xin chúc Đại-Hội thành công.

Trần-văn-Đường

- Thành-viên Hội-đồng Trung-ương Hướng-đạo Việt-Nam.
- Một trong những sáng-lập-viên của HĐTUHĐVN Hải-ngoại.

BTT mọi người.
August 3, 93



VẤN-ĐỀ TIỂU-SỬ

LIÊN-LẠC. - Theo lời yêu-cầu của Liên-Lạc, Tr. Lê-nguyên-Bách (tên rưng: Cò hấp tấp) ghi lại mấy lời về cuộc đời Hướng-đạo của Trường.

Trông hình - có kèm theo đây - thấy "đẹp lão" chỉ lạ, hèn chỉ mà khi viết thư cho ai thì tình-tử hết sức, dù là gửi cho Bạn Lão Trần-văn-Thao, với ... "Anh Thao của Em đi ...".



Cò Hấp Tấp
Lê-nguyên-Bách

Thưa Quý Anh,

Tôi xin có ý-kiến về vấn-đề này như sau:

Danh xưng: Gọi là Tiểu-sử thì có vẻ quan-trọng quá. Nói đến Tiểu-sử là phải nói đến tên, họ, ngày sinh tháng đẻ, tên cha, tên mẹ, quê quán, học hành, bằng cấp, xu-hướng chính-trị và 100 thứ khác nữa. Chúng ta không hề biết nhau quê quán ở đâu, tôn-giáo nào, giàu hay nghèo, sang hay hèn. Chúng ta coi nhau là anh em một nhà, không hề biết đến đời tư của nhau. Vì thế tôi xin đề-nghị gọi Bản Tiểu-sử là Sơ-yếu hoạt-động Hướng-đạo, vì chúng ta chỉ quan-tâm đến vấn-đề Hướng-đạo mà thôi. Bản Sơ-yếu chỉ là để giúp ta "nhận họ, nhận hàng" trong Đại Gia-đình H.Đ. Do đó, tôi xin đề-nghị bỏ những mục tên, họ, ngày sinh tháng đẻ, chỗ ở, nghề nghiệp và chỉ tóm lược những gì bổ-ích cho tập-thể. Riêng tôi, vốn không bao giờ muốn nói đến bản-thân, nay xin thu gọn những điều liên-quan đến hoạt-động H.Đ.

Đơn-vị đầu tiên: Thiếu-đoàn Lãng-Bạc, Hà-nội. Đoàn-trưởng: Lê-vinh-Tuy, anh em quen gọi đùa là Ông Tây lùn. Anh Tuy dạy học. Có mấy người nổi tiếng: Anh Lê-nguyên-Quy (anh ruột tôi) có tài hát cải-lương. Ở Bắc-kỳ mà hát được Cải-lương là ai cũng thích nghe. Anh bị C.S. lên án tử-hình và xử bắn tại Vinh-yên năm 1947. Người thứ hai, trái lại, là đảng-viên C.S. nổi danh: Nguyễn-đình-Thị, vào Đoàn 1936 thì 1938, mới 16 tuổi, đã thi đậu Tú tài Pháp (toàn phần) và đã cho xuất-bản được 2 quyển sách triết-học rất nổi tiếng là Triết-học Kant và Triết-học Nietzsche. Hiện nay còn sống. Người thứ ba là anh Đô có tài hóa-trang thành con gái. Lúc đóng kịch ngồi cạnh anh mà vẫn cứ nghĩ anh là con gái.

Đơn-vị áp chót: Tráng-đoàn Lê-văn-Duyệt. TT là Anh Huỳnh-văn-Diệp rồi anh Thiện (quên mất họ). Nổi tiếng có anh Lê-văn-Xuân là dân Pháp, to lớn, làm Ông Cò (Commissaire de la Sureté); anh Phạm-ngọc-Thạch, bác-sĩ, sau này ra Bắc chữa cho Hồ-chí-Minh. Khi ở Saigon thì anh Thạch chuyên chữa cho anh em H.Đ và gia-đình mà không nhận một xu nào (cả thuốc men).

Đơn-vị chót: Tráng-đoàn Lý-thường-Kiệt. TT là Anh Mục (quên mất họ), rồi anh Hủy (quên mất họ). Tráng-sinh có anh Mai (lên đường đầu tiên), anh Tấn (bị Pháp giết), anh Hồng (chết trong tù), anh Thắng (mất tích), anh Trần-Độ (có lẽ là Trung-tướng Trần-Độ của C.S.), anh Phùng-hữu-Kế (đảng-viên C.S., còn sống ở Saigon).

Đơn-vị CỤU HƯỚNG-ĐẠO: Có hai Toán trong một Liên Toán.

Liên Toán Trưởng: PHẠM-VĂN-NAM
TRẦN-VĂN-KHẮC (đồng vị)
Liên Toán Phó: LÊ-NGUYỄN-BÁCH
Toán CỤU Nam Phần VN
Toán Trưởng: TRẦN-VĂN-THAO
Toán CỤU Trung và Cao-nguyên
Toán Trưởng: LÊ-NGUYỄN-BÁCH.

Có nhiều điều cố nhớ mà không được. Thôi đành vậy, nhờ quý Anh bổ-túc cho. Anh Thao trí nhớ còn tốt lắm, chắc chắn sẽ giúp quý Anh khơi lại dĩ-vãng. Cuối cùng tôi xin thành thật tạ lỗi cùng quý Anh đã không đóng góp được điều gì bổ-ích.

Thân-ái,
Cò Hấp Tấp



Melbournengay, 26 tháng 5 năm 1993

Thân gửi Anh Nguyễn-trung-Thoại,
CANADA

Kính Anh,

Từ ngày sang Úc, tôi không còn viết lách gì nữa, Nhưng rồi bị NGUYỄN-TRỌNG-PHU ép quá, tôi đành viết mấy bài hồi-ký nhan đề: NGÀY XƯA NGÀY XƯA để đăng trong SẮP SẴN. Nay, trong lúc tinh-thần thêm kiệt quệ, quý Anh lại bảo viết cho LIÊN-LẠC. Thôi đành xin phép quý Anh viết lằng nhằng vài hàng gọi là để đáp ơn tri-nghô. Trong ký-ức NGÀY XƯA NGÀY XƯA, tôi có nhắc đến một anh Đoàn Trưởng (bây giờ gọi là Thiếu Đoàn Trưởng, nhưng ngày xưa gọi là C.T.). Anh dạy lớp Nhất bậc Tiểu-học, là lớp đi thi lấy bằng Certificat. Học trò của anh phần lớn là H.Đ.S, nhưng phụ-huynh các em không cho các em đi họp vì sợ mất thì giờ học hành. Anh phải đến từng nhà xin cho các em đi họp và, trong cuộc họp để sinh-hoạt H.Đ, anh sẽ dạy kèm các em ôn lại bài vở. Cuối năm, số học-sinh thi đậu của lớp anh dạy được trên 50 % nên ông Kiểm-học (ngày nay là Trưởng Ty) bảo tổ-chức một lễ mừng để trình ông Công-sứ (ngày nay là Tỉnh Trưởng). Tất cả học-sinh trúng tuyển đều được mặc đồng-phục H.Đ. (áo nâu, quần cụt đen) nên ông Công-sứ và tất cả phụ-huynh đều thấy là cho con em đi H.Đ. không phải là làm cho con hư. Đêm hôm đó, có một cuộc lửa trại. Anh Đoàn Trưởng, vì quá bận việc, không kịp tập dượt, có bày ra một cách để khỏi học, khỏi tập cũng có thể diễn được một vở kịch. Đó là chuyện một thi-sĩ lúc nào cũng mơ mộng nên quên trả tiền thuê nhà. Anh đang ngâm thơ thì chủ nhà mới cảnh-sát đến bắt anh (pháp-luật hồi đó cho phép như vậy). Anh C.T. đóng vai thi-sĩ. Anh vẫn mặc nguyên bộ y-phục H.Đ. có đeo lưng lẳng nào đèn, nào thừng, nào dao (hồi đó chưa cấm đeo dao), nào còi. Anh đi đi lại lại trên "sân khấu", vừa đi vừa đọc một bài thơ. Bài thơ đó là một bài thơ rất dài nhưng anh nhìn vào mà đọc thì chẳng khó khăn gì. Anh đọc, mê mẩn ngâm thơ mà không nghe chủ nhà đứng ngoài cửa réo đòi tiền thuê. Anh cứ ngâm thơ và chủ nhà đã đem cảnh-sát vào trói tay anh lại, giải ra Sở Cảnh (bây giờ là Ty Cảnh-sát). Vở kịch này diễn quá dễ mà lại được ông Công-sứ (nhìn điệu bộ cũng đoán được), nhất là ông Kiểm-học tán-thưởng. Hai ông có yêu-cầu: lần sau có dịp lại diễn một lần nữa cho hai ông coi.

Nhưng trong số khán-giả đêm lửa trại đó có một thiếu-nữ. Hôm sau thiếu-nữ này đã buồn rầu trách anh Đoàn Trưởng: Diễn như thế nó sai! rồi nó vện vào mình thì sao? Người thiếu-nữ, trong năm, đã thành vợ tôi. Và điều lo ngại vẫn vợ trên đã thành sự thực: Tôi đã bị bắt, bị tù đày không biết bao nhiêu lần. Lần đầu là do mặt-thám Tây bắt, giam ở sở Liêm-phóng Hà-nội. Lần cuối là do Ngài Chủ-tịch Ủy-ban Hành-pháp Trung-ương cho đày tôi lên quán Lê-trung thuộc tỉnh Pleiku. Tại đây, cũng bị giam

trong Quán, có Hồng-son Dã-mã VÕ-THÀNH-MINH. Vợ tôi chết hôm trước thì hôm sau MAI-XUÂN-TÝ chết. Thành thử hai ngày liền, tôi bị hai cái tang: một vợ và một em, người em H.Đ. Chị TÝ có nhận được thư chia buồn khắp nơi mà không có thư của tôi vì tôi nghĩ: tôi với chị, ai buồn, ai đau hơn ai? MAI-XUÂN-TÝ là đoàn-viên duy-nhất còn sót lại của Đoàn Lãng-Bạc mà tôi đã gia-nhập từ ngày đầu. Lúc đó, TÝ còn là cậu bé chừng mười tuổi, rất dễ thương và chưa hề mắc bệnh "TẾU". Trong một bài đăng trên SẮP SẴN, TÝ viết: Tôi có một người Anh, người Anh H.Đ. Không biết bây giờ Anh có còn dài, cẳng còn cao không? Báo đăng bài ấy rồi, TÝ gửi cho tôi một lá thư, trong đó viết: Nhà cháu hỏi Cu nặng cổ còn dài không là muốn dùng tiếng Pháp. Nếu viết CỐ ra tiếng Pháp thì anh em lại chê rằng tục!
Đọc LIÊN-LẠC thấy quý Anh tri ân chị BA, chị TÝ, chị THƠ, chị LIÊU, chị MỘNG và bao nhiêu chị khác nữa, tôi cũng xin phép được tỏ lòng tri ân người vợ đã sống với tôi 54 năm qua, dù vợ tôi không phải là H.Đ. Năm 194... (tôi quên không biết năm nào), Tráng Đoàn LÝ-THƯỜNG-KIỆT tách ra khỏi Tráng Đoàn LÊ-VĂN-DUYỆT (vì quá nhiều người). Để thành-lập Tráng Đoàn mới, luôn dịp xây dựng Trụ-sở mới ở đường Marcel Richard, anh em đã họp hành liên miên, bất kể giờ giấc. 8 giờ tối, ăn uống xong, họp đến 1, 2 giờ khuya. Họp xong, không tiện về nhà, sợ phiền gia-đình, anh em thường thường kéo đến nhà tôi ngủ. Nhà tôi là một căn nhà lá, nền đất gỗ ghè, không có phàn, không có chiếu, nên anh em đến nhà thì cùng chia nhau cái giường của vợ chồng tôi. 5 anh, 6 anh, nằm xuôi, nằm dọc, miễn sao cho có chỗ nằm. Nếu anh em về đông quá thì nhà còn một cái bàn, nguyên là một nửa cái bàn đánh ping pong, hai hay ba anh khác leo lên đó mà mằm co quắp để sáng dây sớm đi làm rồi tối tối lại đi họp. Suốt một thời-gian dài, vợ tôi không hề tỏ vẻ bực mình vì chồng đi tối ngày. Ở Hội quán về không tắm rửa, đi ngủ ngay, còn đem theo về một lũ bạn, người bản thủ hồi hám (vì xây dựng Hội quán).
Viết xong mấy giòng này, lòng tôi cảm thấy nhẹ nhõm một phần. Xin Người Xưa chứng-giám!

Cò Hấp Táp

Thư của Ngựa C.K. gửi Tr. "Cò hấp tấp". -

Đang say sưa đọc thư này thì nhận tiếp theo 1 thư dài đề ngày 02-7-93, rất dài, "phang" cho Ngựa 1 đôn nặng quá, nội dung Tr. Cò Hấp Táp phán:
1/ Cho là Ngựa bởi mở vào mép nên nói dèo và tron tru.

2/ Ai cho phép gọi cô H.T. là "GIÀ"

Đau quá! Ông anh trẻ trung của em ơi, từ nay xin chừa không dám "giương mắt bé diều oai linh rùng thẳm" nữa!

Xin Anh tha cho lần này hí! Kiếp sau xin chừa.

Ngựa C.K.

HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM

THÔNG CÁO

VỀ VẤN ĐỀ TÁI LẬP HƯỚNG ĐẠO TẠI VIỆT NAM

Gần đây có nhiều tin tức được loan truyền về những vận động xuất phát từ Việt Nam cũng như từ hải ngoại nhằm kêu gọi tái lập Hướng Đạo tại Việt Nam. Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam đại diện cho các đơn vị HDVN ghi danh tại các Hội Hướng Đạo quốc gia trên khắp thế giới thấy cần mình xác định những điểm như sau :

Tại Việt Nam cũng như tại tất cả các nước cộng sản khác, phong trào hướng đạo đều đã bị giải tán và bị xem là thù nghịch, vì là một phong trào giáo dục khai phóng và nhân bản, không phục vụ các mục đích chính trị của nhà cầm quyền. Như tất cả chúng ta đều biết, các chính quyền cộng sản đều chủ trương kèm chế gặt gao việc giáo dục thanh thiếu niên, huấn luyện theo lối nhồi sọ, gây các ý thức căm thù, đấu tranh giai cấp để lớn lên trở thành những đảng viên trung kiên.

Những lúc gần đây, sau khi toàn khối cộng sản sụp đổ, lôi kéo theo sự phá sản của các đội ngũ thanh thiếu niên cộng sản, tại Việt Nam bắt đầu có những toan tính lập lại những đoàn thể Hướng Đạo do chính các cán bộ chính trị, đảng viên Đảng Cộng sản chủ xướng. Những tin tức nhận được cho thấy cơ quan công an của chính quyền Hà Nội luôn luôn đứng đằng sau để kiểm soát và giữ quyền tối hậu trong việc cho phép hay không tái lập phong trào hướng đạo. Chúng ta không quên rằng Việt Nam là một trong vài nước cuối cùng trên thế giới, cùng với Cuba và Bắc Triều Tiên, còn bám chặt với một chế độ cộng sản hà khắc, chà đạp thô bạo nhân quyền và các quyền tự do cơ bản nhất. Trong tình hình này, không ai có thể ngây thơ tin tưởng rằng phong trào hướng đạo do công an và các cán bộ đảng giết dây ở Việt Nam sẽ theo đuổi một đường lối giáo dục chân chính theo truyền thống của Hướng Đạo Thế giới.

Hướng Đạo là một phong trào giáo dục thuần túy, không hoạt động chính trị, nhưng không vì thế mà không có những nhận thức về tình hình khách quan, để rồi bị lợi dụng vào những mục đích chính trị, phục vụ cho một chính thể đã bị lịch sử đào thải, đã sụp đổ trên khắp thế giới.

Phong trào Hướng Đạo Việt Nam tại hải ngoại rất mong muốn thấy một phong trào hướng đạo được tái lập tại Việt Nam, nhưng phải là một phong trào hướng đạo chân chính, thì hành đứng sứ mạng giáo dục thanh thiếu niên của mình. Phong trào Hướng Đạo Việt Nam tại hải ngoại sẽ hậu thuẫn hết sức mình và kêu gọi các yểm trợ quốc tế để giúp đỡ phục hồi sinh hoạt hướng đạo tại nước nhà, khi tình hình thuận tiện hơn. Tại Hoa kỳ đã có một tổ chức tự nhận được thành lập mệnh danh là "Hướng Đạo cho Việt Nam", nhằm kêu gọi yểm trợ cho việc tái lập hướng đạo trong nước. Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam hoàn toàn không tán thành chủ trương này, vì những hành động này chỉ nhằm làm cho phong trào hướng đạo bị lợi dụng vào các mục đích chính trị để phục vụ một chính thể không bao giờ công nhận tính độc lập cũng như đường lối giáo dục của phong trào hướng đạo.

Tóm lại, trong tình hình hiện nay, Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam nhận thấy các điều kiện không được hội đủ để một phong trào hướng đạo chân chính và độc lập được tái lập tại Việt Nam. Quan điểm này đã được Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam trình bày nhiều lần với Tổ chức Hướng Đạo Thế giới, trụ sở tại Geneva, và hoàn toàn phù hợp với các nhận định và lập trường của Tổ chức Hướng Đạo Thế giới là không công nhận và hậu thuẫn cho bất cứ hành động nào kêu gọi tái lập Hướng Đạo Việt Nam trong lúc này, trong khi nhà cầm quyền Việt Nam không đưa ra một bảo đảm nào nhằm cho phép thiết lập trong nước một phong trào hướng đạo không bị chi phối về mặt chính trị, có thể sinh hoạt bình thường trong một môi trường dân chủ và tự do.

Ngày 27 tháng 08 năm 1993

Ban Thường Vụ Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam

MỘT CUỘC GẶP GỠ THỰC THỤ

(Ghi vội: Buổi Họp mặt với Ngựa CK tại Orlando,
Florida, Hoa-kỳ)



Ngày họp mặt các Trưởng HD và các "Bạn Đời"
ở Orlando (Hoa-kỳ) ngày 18-07-1993

Ngày 18-07-1993, các trưởng H.Đ. và gia-đình tại Orlando, Florida, Hoa-kỳ đã tổ-chức một cuộc họp mặt thân mật tại nhà trưởng Hoàng-ngọc-Châu để chào mừng trưởng Nguyễn-trung-Thoại và phu-nhân từ Canada đến nghỉ chơi ở Florida một tuần.

Buổi họp mặt diễn ra giữa bầu không khí vui vẻ, cởi mở trong tinh-thần đại-gia-đình H.Đ. Các trưởng đã ôn lại những kỷ-niệm xa xưa, chụp hình kỷ-niệm, ăn trưa ngoài trời và đã thảo-luận một số vấn-đề như sau:

1. Để đạt được hiệu-quả cao trong việc phân-phối và giảm thiểu cước-phí vận-chuyển từ Liên-Lạc, các trưởng đã bàn kế-hoạch có thể vận-chuyển đến các trưởng ở Florida Hoa-kỳ in và gửi. Tuy-nhiên vì số lương Liên-Lạc in ra không nhiều (dưới số 500) nên không lợi bao nhiêu. Do đó hiện nay nên để các trưởng ở Canada làm, cho có việc! Anh em các nơi chỉ nên hỗ-trợ tài-chánh và bài vở là vui rồi.
2. Vấn-đề thứ hai: các trưởng đều phát-biểu ý kiến chung là hiện thời không nên tổ-chức phong-trào H.Đ. tại VNCS. Tuy nhiên chúng ta cần có mọi cơ-cấu chuẩn-bị của phong-trào ở hải-ngoại sẵn sàng để có thể về hoạt-động tại Việt-Nam khi chế-độ CS sụp đổ.
3. Thêm vào đó, trưởng N.T.Thoại đề-nghị các trưởng địa-phương (Orlando) nên xem xét và điều-nghiên để tổ-chức một trại Họp Bạn H.Đ. Thăng Tiến trong ba năm tới, vì số lượng cụ H.Đ. ở đây khá đông. Trưởng Thoại cũng khuyến-khích địa-phương nên tổ-chức các

tráng-đoàn để đào-tạo Trưởng hầu từ đó có thể đẩy mạnh phong-trào. Các trưởng nên tập hợp cả nam lẫn nữ để cho hoạt-động của phong-trào được vui tươi, tự-nhiên, phù hợp với truyền-thống và tập-quán của H.Đ. Việt-Nam, khác với chủ-trương của Hoa-kỳ là "Nam Nữ thọ thọ bất thân!". (Nhưng trên thực-tế: Mỹ lại quá sức thọ thọ rất thân).

4. Các trưởng ở Orlando cảm thấy từ Liên-Lạc cần thêm nhiên-liệu nên có 5 trưởng đã tự nguyện đóng góp \$100 US tiền xăng (các Trưởng Trần-ngọc-Đại, Hoàng-ngọc-Hòa, Lý-bình-Hòa, Nguyễn C. Phi-Long và Lê-quang-Sơn-Nga).
5. Trong chương-trình hội-thảo, trưởng Thoại đã đề-nghị các trưởng hiện-diện đưa ra kinh-nghiệm sinh-hoạt với Người Bạn Đời, tức là bà xã. Để bà xã vui lòng ủng-hò các trưởng trong việc sinh-hoạt Hướng-đạo. Nhân đó, trưởng Thoại đề-nghị anh em tự phân loại ra các cấp như sau, để xem mình thuộc cấp nào rồi tự đó tự vấn tự sửa cho "khá" hơn.

Cấp 1: Chồng và vợ là H.Đ.

Cấp 2: Chồng hoặc vợ là H.Đ.

Cấp 3: Chồng hoặc vợ sinh-hoạt H.Đ. trước khi sống chung (lập gia-đình).

Phần này các trưởng đã đàm-đạo nhiều nhất, vui vẻ và háng say nhất. Theo một số trưởng cho biết lý-do "cấp

CHÚC THỌ
2 MÙI TRƯỞNG 7. 8 CHẠC TUỔI
KHI LIÊN-LẠC PHÁT-HÀNH
SỐ THÁNG 9/1993



Chúc Trưởng niên canh thất, bát tuần
 Lộc trời hưởng đủ một trăm năm.
 Tam đa hiện lại thỏa lời nguyện
 Tứ đại tương lai được tiếng tăm.
 Chân bước thung dung đường Hướng-đạo
 Miệng cười hơn hờ bạn tri-âm.
 Dở hay lạm mượn vần thơ tặng
 Mến Trưởng hơn người một chữ TÂM.

Canberra ngày 01-05-1993
 THANH VIÊM

mũi kỳ đà" này là bà xã không muốn xa chồng. Có anh dẫn ưu-tiên cho hoạt-động HĐ cao hơn cho gia-đình. Vì huấn-luyện để thay đổi bản-chất và định-kiến của một người rất khó nên các trưởng đã đề-nghị người chồng hoặc vợ là HĐ cần tạo niềm tin, đối-thoại cởi mở, giải-thích và phổ-biến phương-châm, đường lối, mục-đích của HĐ để các người trong gia-đình thông-cảm. Cụ-thể hơn, các trưởng nên đưa bà xã đi sinh-hoạt với mình, phổ-biến báo chí, tin tức, tài-liệu HĐ (như L.L.) để từ đó người vợ có thể tự nguyện thông-cảm và hỗ-trợ cho chồng. Trong cuộc sống, nhờ được tôi luyện qua hoạt-động Hướng-đạo, một số trưởng đã tự cứu mình, xoay sở cho cuộc sống tại các trại ty-nạn, tại các đảo xa xôi hẻo lánh, hầu như không có điều kiện sống tối thiểu, thế mà một số trưởng đã vượt qua. Những gì mà các trưởng làm được tại các trại ty-nạn đã cảm-kích được gia-đình, vợ con và các viên-chức Cao-ủy Ty-nạn, và kết- quả là những người ty-nạn HĐ đều được cho nhập cảnh vào các quốc-gia đệ-tam rất cao, từ đó các bà đã hằng say hỗ-trợ cho chồng trong mọi hoạt-động HĐ. sau này.

Ngoài ra trong buổi gặp mặt này, các trưởng đã hàn-huyên về nhiều vấn-đề thích thú khác. Tuy có một số các trưởng vì bận công việc phải xin phép về trước, nhưng trưởng Thọại tình nguyện ở lại để các anh em tiếp tục chuyện vãn. Trước khi chia tay, các trưởng đã cùng nhau hát bài "Giữ chặt mối dây" khiến giọng máu Hướng-đạo lại ngập tràn trong huyết-quần.

(do Nguyễn Cửu Phi-Long ghi lại)
 Orlando - Mùa hè 1993

Ăn Trộm Gà . . . Thi Sĩ

(Thanh Viêm sưu tầm)

Hôm nay là 23 tháng 6 Âm Lịch năm Quý Dậu, vẫn còn CON GÀ, CON KÊ, Viêm xin kể câu chuyện vui về ĂN TRỘM GÀ ... THI SĨ để quý Trưởng tùy nghi mà Viêm cũng nhẹ nợ LIÊN LẠC. chớ nhẹ nợ ĐỒI thì quãng gánh lo đi và cõi hạc đặng vãn.

ĂN TRỘM GÀ . . . THI SĨ

Một ông lão nuôi một đàn gà trong chuồng. Sau một thời gian ông nhận thấy số gà cứ mòn dần. Biết có kẻ ăn trộm gà nhưng vốn hiền lành lại có máu thi sĩ, thay vì trình báo, thưa gởi ông chỉ làm bài thơ và dán nơi chuồng gà.

Bay ơi chi sá một đàn gà
 Đã bắt rồi, hãy thả ra.
 Đứa lớn dạy răn cùng đứa bé
 Đàn ông khuyên nhủ với đàn bà.
 Một câu nhân đức : chồng khuyên vợ
 Chớ lấy của người : con bảo cha
 Thôi thôi có mấy lời nhắn nhủ
 Mong bay nghĩ lại chớ bắt gà.

Ông hy vọng sẽ không bị trộm gà nữa. Sáng hôm sau đi kiểm lại đàn gà bị mất sạch và thay vào chỗ bài thơ của ông, có dán một bài thơ khác họa lại như sau :

Ông ơi chi sá mấy con gà
 Lỡ bắt rồi ngu sao thả ra.
 Đứa lớn nhỏ lông cùng đứa bé
 Đàn ông ăn nhậu với đàn bà.
 Phao câu béo quía chồng nhường vợ
 Cặp cánh ngon lành con kính cha
 Thôi thôi có mấy lời xin nhắn nhủ
 Xóm dưới làng trên cứ bắt gà.



Tưởng Nhớ

I. Ngày 28 tháng 8 - Trưởng Lê Văn Ba.

Một trong 3 trưởng sáng lập nhóm Tinh Thần B.P. và là Chủ Biên Bản Tin Liên Lạc đã qua đời ngày 28-8-1991 đến nay là 2 năm. Năm ngoái, chị Thái Điền đã về Việt Nam tổ chức lễ giỗ đầu năm cho Tr. Lê Văn Ba. Nhân hỷ nhật thứ hai, anh em trong ban phụ trách Liên Lạc xin cúi đầu cầu nguyện hương linh người Anh Cả được an vui nơi tiên cảnh, phù hộ cho Bản Tin Liên Lạc được tiếp tục phát hành đều đặn để xứng đáng với công trình của Anh Cả ngày xưa.

II. Ngày 3 tháng 9 - Trưởng Nguyễn Xuân Đê.

Tr. Nguyễn Xuân Đê là Đạo Trưởng ngày xưa ở Huế. Trưởng đã bỏ cuộc chơi vào ngày 3-9-1990 giữa sự thương tiếc của gia đình, của các anh em HDS ngày trước cùng sinh hoạt ở Huế. Trưởng Đê đáng người thanh cảnh, hay cười và hào hoa, có thời cùng làm việc chung với Ngựa C.K. và cũng là bào huynh của trưởng Nguyễn Xuân Mông (hiện hùng cứ vùng Sacramento, California). Nhân ngày giỗ thứ 3, tưởng nhớ đến Tr. Nguyễn Xuân Đê, Ngựa C.K. nhắc đến Anh với lòng thương tiếc.

III. Ngày 23 tháng 9 - Trưởng Mai Xuân Tý.

Trưởng Tổng Thủ Quỹ của HĐTU/HĐVN và cũng là Thủ Quỹ của Bản Tin Liên Lạc đã bị gậy lên đường đúng một năm (23-9-1992). Trưởng ra đi để lại bao tiếc thương, Hội Nghị Huynh Trưởng Costa Mesa (1983), các trại Hợp Bạn Thăng Tiến I, II, III hay trại huấn luyện Bạch Mã, Tùng Nguyên (Canada), trại Hợp Lực Chi Nhánh Canada v.v.v. Trưởng đều đến vui chơi với anh em. Nay Thăng Tiến IV 1993 Pháp và các trại huấn luyện huynh trưởng về sau sẽ vắng bóng Trưởng buồn chi lạ ! Ai cũng nhắc đến Trưởng chúng tỏ Trưởng đã ghi đậm nét trong lòng các HDS và các Trưởng Việt Nam. Liên Lạc vắng người viết mục "Tếu" không ai thay thế được. Trưởng linh thiêng xin hãy về vui với anh em và "bay lượn" trên bản tin Liên Lạc để anh chị em đỡ nhớ. Xin cầu nguyện Trưởng được vui như khi còn ở trần thế.

Liên Lạc

Những câu đố đáp của đôi nam nữ thời xưa.

Này hỏi anh, anh cho em hỏi :

- Trong trăm loại đầu, có đầu chi là đầu không thấp ?
- Trong trăm loại bắp, có bắp chi là bắp không rang ?
- Trong ngàn thứ than, có than chi là than không quạt ?
- Trong ngàn thứ bạc, có bạc chi là bạc không tiêu ?

Đáp : Trong trăm loại đầu, có nắng dãi mưa đầu là đầu không thấp
Trong trăm loại bắp, có bắp mồm, lấp bắp miệng là bắp không rang
Trăm ngàn thứ than, có than hời, than hời là than không quạt
Trăm ngàn thứ bạc, có bạc tình bạc nghĩa là bạc không tiêu.

Này hỏi anh, anh cho em hỏi :

- Chữ chi là chữ chôn xuống đất ?
- Chữ chi là chữ cất lên trang ?
- Chữ chi nặng mà không ai tha nổi ?
- Chữ chi gió thổi bay mà không bay ?

Đáp : Hai chữ TIỀN TÀI anh chôn xuống đất
Hai chữ NHÂN NGHĨA anh cất lên trang
Hai chữ NHỚ THƯƠNG phượng tha không nổi
Chữ TÌNH chữ HIẾU gió thổi không bay.

T.B. Ngày 28/8 là ngày lễ đại tường (mãn tang) của cố Trưởng Lê Văn Ba. Viêm có làm bài thơ đốt nén hương lòng tưởng nhớ Trưởng Ba và đã gởi đến chị Điền làn với những bài này. Thân kính BTTA - Th. Viêm

KỶ-NIỆM NĂM XƯA

Nhân dịp giỗ đầu Tr. Mai-xuân-Tý (23-09-1992), Liên-lạc xin đăng 2 bài thơ tưởng họa của Tr. Thanh-viêm (Úc-châu) và Tr. Mai-xuân-Tý (Canada). Cả hai Trưởng đều chưa gặp nhau, chỉ thân-thiết trong tình Hướng-đạo, qua Bản Tin Liên-Lạc. Xin Quý Trưởng - trăm ngàn một phút - để tưởng nhớ đến người bạn quý mến năm xưa.

LIÊN-LẠC

*THƠ TẶNG TRƯỞNG
MAI-XUÂN-TÝ*

Tên họ của anh quá tuyệt vời
Chép thành ba điểm nhất trên đời:
MAI là hoa hậu trong muôn loại
XUÂN cũng quán quân của trí thời
TÝ tính khởi đầu năm, tháng lịch
Tạo xoay luân chuyển nước, mây trời
Tâm hồn trẻ mãi đầu cao tuổi
Giao thiệp thân thương với mọi người.

Brisbane, ngày 10-07-1987

THANH VIÊM

*MAI lan, cúc, trúc
XUÂN hạ, thu, đông
TÝ sùu, dân, mẹo ...*

Tiền thư xin có vài câu thơ đáp lễ:

Thơ Nguyễn Thanh Viêm thật tuyệt vời
Ý hay lời đẹp nhất trần đời
Mai sau thơ của Viêm Thi sĩ
Xuân, Hạ, Thu, Đông vẫn hợp thời
Tý đọc thơ Viêm lòng xúc động
Ngâm tới ngâm lui sướng quá trời
Mơ ước ngày nào cùng gặp mặt
Để thấy thơ Viêm cũng giống người.

Kính chúc anh chị và các cháu mạnh và vui.

T. A. B. T. A.

TIN BUỒN

LIÊN-LẠC vừa được tin trẻ:

LINH-MỤC PHAOLÔ LÊ-NGUYỄN-KỶ

Cựu Tuyên-úy Đạo Xuân-hòa

vừa từ trần ngày 10-05-1993

tại Trại Sao Mai Chí-hòa

thọ 93 tuổi

Xin thành thật chia buồn với các Trưởng và anh em HĐ Đạo Xuân-Hòa. Nguyên cầu cho linh hồn Phaolô sớm hưởng thiên-nhan Chúa.

LIÊN-LẠC

SƠ-LƯỢC CUỘC ĐỜI HƯỚNG-ĐẠO

của cố Linh-mục PHAOLÔ LÊ-NGUYỄN-KỶ

- 1931: Chịu chức Linh-mục khi đoàn HĐVN đầu tiên vừa được thành-lập tại Hà-nội tròn 1 năm.
- 1936: Đến quan-sát sinh-hoạt HĐ của đoàn Trần-Lục, Hải-phòng, cắm trại tại khuôn-viên Nhà thờ Phát-diệm.
- 1939: Dẫn một nhóm thanh-niên tới Hải-phòng nghiên-cứu và học tập tôn-chỉ, mục-dích và phương-pháp HĐ.
- 1940: Thành-lập Liên-đoàn HĐ tại xứ Hóa-lộc, một đoàn HĐCG đầu tiên trong địa-phận Phát-diệm.
- 1943: Tham-dự Trại-trưởng Huấn-luyện Huynh-trưởng HĐ của Hội HĐVN tổ-chức tại núi Ba Vì, Sơn-tây.
- 1944: Cộng-tác với các Trưởng HL của Hội HĐVN để tổ-chức Trại Huấn-luyện Huynh-trưởng HĐ cho Miền Phát-diệm tại hồ Tam Châu, Phúc-nhạc, Ninh-bình.
- 1952: Thành-lập Liên-đoàn Nguyễn-bá-Tòng tại xứ Hướng-đạo.
- 1953: Cộng-tác với các Huynh-trưởng và LM Tuyên-úy để tổ-chức Trại Sơ-luyện tại Phát-diệm, Đạo Vị-Hoàng.
- 1965: Thành-lập và làm Tuyên-úy Liên-đoàn Nguyễn-khắc-Tự tại xứ Sao Mai, thuộc đạo Xuân-Hòa.
- 1967: Được bổ-nhiệm làm Linh-mục Tuyên-úy Đạo Xuân-Hòa.

NHỮNG NGÀY CUỐI CÙNG CỦA HỘI QUÁN BÙI CHU

Liên Lạc: Hơn 18 năm nay, chúng ta thường đã đọc hơn 1 lần: Những ngày cuối cùng của VNCH, thì đối với anh em HĐ chúng ta cũng nên đọc thêm cho biết " Những ngày cuối cùng của Hội chúng ta ở quê nhà". Theo lời yêu cầu của LL, trưởng Nguyễn Đức Phúc, (thủ quỹ, được gọi là "Cụ Phúc đầu bạc" vì HĐ có nhiều Phúc lắm) vừa qua Canada đoàn tụ với gia đình, trưởng Phúc đã ghi lại những gì đã biết về những sự việc nói trên. Trong phần tái bút, trưởng Phúc có ghi thêm: "... không nên cho lên tờ LL có lẽ hơn, vì tôi nghĩ chúng ta nên " Thành Nhân Chi Mỹ". Liên Lạc thành thật xin lỗi trưởng Phúc, xin được phép đăng lên LL cho những trưởng đã rời VN qua sớm được biết, và cũng xin trưởng Phúc thông cảm cho LL được bỏ bớt một đoạn đầu (không liên quan trực tiếp đến đề tài nói trên. Nào chúng ta theo dõi lời trưởng Phúc kể:

Trong bản tin LL số 7 phát hành tháng 6-1993, quý trưởng có đề cập đến tôi, xin cảm tạ quý trưởng. Nhưng quý trưởng lại muốn tôi "kể lại cho nhau nghe về HĐVN giai đoạn cuối cùng ở quê nhà". Tôi nghĩ ngợi và phân vân. Với cái tuổi 85, không biết có đáp lại lời kêu gọi của quý trưởng được không, tuy vậy, tôi cũng cố ghi lại đây theo trí nhớ của tôi:
Sự thật nó như thế này: ...

Sau ngày 30-4-1975, Saigon thất thủ cũng như Miền Nam do VC kiểm soát, đồng bào rất hoang mang nhất là các công chức ... Ngày 1-5-1975, tôi không đến Hội quán vì là ngày nghỉ. Nhưng đến sáng ngày 2-5-1975 tôi đã có mặt ở 18 Bùi Chu. Anh gát dan Văn Xa đã đón tôi với đầy xúc động. Hội quán vẫn còn đóng cửa và chỉ mở hàng hoàng sau khi tôi đã trấn an anh Xa. Vào quãng 9 giờ thì cụ Trần Trọng Kính, thư ký kế toán và Chủ Nhiệm Gian Hàng Hưởng Đạo cũng đến với đầy vẻ ưu tư. Còn hai cô thư ký đánh máy có lẽ "sợ" nên đến khi tôi "bàn giao" xong cũng không thấy nữa. Cụ Trần Trọng Kính và tôi đã sẵn sàng đợi "họ" đến. Chúng tôi đã sắp đặt để có thể "bàn giao" cho họ một cách suông sẻ. Từ trước đến nay tất cả sổ sách nhất là kế toán đã được cụ Kính lo chu đáo. Cụ Kính nay đã qua đời...
..(bỏ đoạn kể về đám tang cụ Kính)...

"Phái đoàn tiếp thu" đã đến sau mấy ngày chúng tôi mong đợi. Dẫn đầu là một cán bộ của nhóm Duy Tân và nhân viên chín mươi người toàn là huynh trưởng Hưởng Đạo mà dù muốn dù không tôi đã quen mặt quen tên. Tiếp đó là 2 chú bảo vệ với đầy đủ súng ống kè kè. Tiếp phái đoàn, theo thường lệ tôi hỏi giấy ủy nhiệm thì cán bộ này không có nên tôi không thể tiếp được. Cụ Kính cho tôi là quá nguyên tắc. Trong khi "ông cán bộ" về lấy giấy ủy nhiệm thì hai anh bảo vệ gác trước gác sau y như sợ chúng tôi chạy mất. Còn anh em phái đoàn thì chia nhau ngồi chật cả văn phòng 18 Bùi Chu. Trong khi tôi và cụ Kính ngồi tiếp "Trưởng Phái Đoàn" thì anh em trong phái đoàn chia nhau đi biên chép những gì Hưởng Đạo có trong 3 căn lầu. Cuộc kiểm kê kéo dài 3 ngày mới xong nhưng anh nào anh nấy xem ra có vẻ thích thú và sung sướng ra mặt. Đến ngày thứ 4, sau 3 ngày kiểm kê, đến ký biên bản và nhận "bàn giao" có thêm anh Giàu thay mặt cho nhóm Duy Tân đến dự kiến. Cần nói thêm là trong khi chờ đợi, thì trưởng Trịnh Long Việt (lúc này mới xuất hiện, sau này không thấy đâu cả) có đưa tôi một danh sách các trưởng gửi Ủy Ban Quân Quản nhân danh là "Nhóm Liên Lạc" để xin được hoạt động trở lại. Nhưng rồi không đi đến đâu cả. Những trưởng trong danh sách này trưởng Lưu Hồng Phúc đều nhớ không sót một tên cũng như nhân viên phái đoàn đến kiểm kê coi như chỉ là một mà có người đã nhận xét "giời trong xương giời ra"... nhưng rồi biên bản "bàn giao" cũng xong, tất cả tài sản cũng như Hội quán 18 Bùi Chu thế là từ nay đã được "họ" quản lý.

Sau 1/2 tháng trời lo âu - mà không lo âu sau được vì bao nhiêu sổ sách kế toán và các giấy tờ giao dịch, hồ sơ họ đều mang về số 4 Duy Tân để "kiểm tra", lúc bấy giờ chúng tôi - cụ Kính, anh Xa và tôi - mới thở phào. Từ đấy tôi không đến 18 Bùi Chu nữa vì nhiệm vụ đã xong. Có điều này rất buồn cười - nhưng cười ra nước mắt - là sau khi giao cho họ tất cả những gì Hưởng Đạo đã có trong mấy chục năm qua để họ quản lý thì những thứ đó (ngoại trừ sách vở) như lều lớn, lều nhỏ, cuốc, sừng, cọc sắt cắm lều, đèn bão v.v.v. nghĩa là những gì dùng để cắm trại, đi trại, của anh em HĐ đều được đem ra bày bán ở chợ trời !!! Trưởng Lưu Hồng Phúc đã phải cùng với Trưởng Trần Văn Lược đi "thị sát" và đã giờ khóc giờ cười khi chứng kiến tại chỗ những vật hàng đó trong số chẵn len (mền) có cả cái chần còn bọc trong bao nylon mà tôi đã dành cho Trưởng Lược khi đi trại sẽ dùng để trong phòng làm việc

của trưởng Lược tại 18 Bùi Chu cũng có mặt với anh chị em họ hàng của nó. Chúng tôi - tất cả chúng tôi những trưởng còn lại - đều phải tự hỏi: Ai, những ai ? người nào ? nhóm nào ? đã đem những thứ ấy ra chợ trời Saigon như vậy ? mà cho đến nay sau hơn 18 năm chưa ai trả lời được câu hỏi đó ?

Luôn luôn nhớ đến “Hương Đạo một ngày - Hương Đạo suốt đời” anh chị em chúng tôi trưởng Hương Đạo còn ở lại đã không ngưng hoạt động theo đúng lời hứa của Hương Đạo. Chúng tôi đã đi thăm nhau vào những dịp Tết, những ngày lễ Saint Georges, ngày B.P. những ngày cưới xin vui mừng của anh chị em Hương Đạo cũng như ngày “ra đi” của những Trưởng may mắn hơn đã muốn gặp cụ BiPi ở bên kia thế giới. Chúng tôi đã tạo ra những buổi cưới xin, lễ giỗ để được cùng nhau họp mặt trong hàng chục năm nay. Buổi gặp nhau tôi phải ghi nhớ mãi là tôi đã phải kể cho anh chị em nghe (có ghi băng và chụp hình sau một bữa cơm do các trưởng đóng góp) những gì tôi đã làm, đã nói trong những ngày “bàn giao” trước đây hàng chục năm mà các trưởng cho tôi muốn giấu hay có uẩn khúc gì ? Trong ngày hôm đó, tôi có giao cho tất cả anh chị em xem biên bản “bàn giao” cũng như bản kiểm kê tài sản mà anh chị em đã photocopie để muốn giữ mãi mỗi trưởng một bản (trong đó có trưởng Phạm Quang Lộc thuộc nhóm chủ trương tờ Bạch Mã hiện định cư tại Portland Oregon). Ngoài ra, nhóm Bách Hợp do trưởng Đỗ văn Ninh chịu trách nhiệm (nay cả hai anh chị Đỗ văn Ninh và Nguyễn thị Đáp đều đã sang sang Hoa Kỳ do con bảo lãnh) có trưởng Trần văn Hợp chắc phải đảm nhận là có một danh sách các Trưởng Hương Đạo đã về bên kia thế giới nhưng cứ đến ngày “giỗ” của trưởng đó chiếu theo danh sách, chúng tôi đều có xin “Lễ” cầu nguyện cho anh em. Buổi họp mặt của anh chị em Hương Đạo để ôn lại những gì anh chị em đã qua. Đáng kể hơn hết và gần đây nhất sau khi được tin quá chậm trưởng Mai Xuân Tý qua đời thì tại nhà thờ Đồng Tiến một lễ trọng thể cầu cho Trưởng Tý đã được tổ chức do cha Điện (“Điện 3 pha” hỏn danh của Trưởng) chủ tế cùng với 3 cha nữa phụ lễ. Tóm lại, nếu chúng tôi nhớ đến người “sống” bao nhiêu thì với những người đã qua đời mà chúng tôi đã có danh sách chúng tôi nhớ đến bấy nhiêu nghĩa là chúng tôi không quên nhau. Không thể quên nhau được.

Như trên tôi đã nói, sau ngày 30/4/1975, những anh chị em nào còn lại không quên hoạt động. Hoạt động theo đúng luật lệ của nó. Ngày vui ngày buồn có nhau nên các trưởng Trần văn Lược, Nguyễn Tiến Lộc, Đinh Quang Điện v.v.v. đều lần lượt được Công An “hỏi thăm” nhưng sau khi khai báo đều được ra về thông dong. Duy có cha Tiến Lộc thì được “săn sóc” hơi kỹ !!! Với những ngày gần đây, muốn sẵn sàng có một số trưởng có đủ khả năng dẫn dắt “Bầy” nên đã có những trại “huấn luyện lậu” (dù có phép hãn hoi) do các trưởng huấn luyện cũ đảm trách. Mà muốn biết rõ thêm chi tiết xin hỏi ngay trưởng Đỗ văn Ninh và Nguyễn thị Đáp nay cũng đã ở Hoa Kỳ. Riêng tôi trước khi sang đây, trong một buổi gặp trưởng Trần văn Lược khá lâu, tôi đã giao tất cả biên bản “bàn giao” cũng như bản kiểm kê tài sản của Hội cho Trưởng Lược giữ.

Trên đây là tất cả những gì tôi đã thấy, đã nghe sau ngày 30/4/1975 đến ngày 20/4/1993 ngày tôi rời Saigon qua Ottawa với các con các cháu sau hơn mười năm chờ đợi.

Kính và bắt tay trái
Nguyễn Đức Phúc.

Tái bút: Thư này viết sau khi đọc lại thấy không được sắp đặt cho có thứ tự trước sau. Nghĩ đến đâu viết đến đó nên xin quý Trưởng coi như một tài liệu để mà biết. Và theo tôi nghĩ không nên cho lên tờ Liên Lạc có lẽ hay hơn vì tôi nghĩ chúng ta nên “Thành Nhân Chi Mỹ”. Rất mong quý trưởng thông cảm. Và cũng thư này, cũng do trưởng Phạm văn Thiết giao xin nhận cho 30 đồng gọi là của ít lòng nhiều góp cho Liên Lạc.

Thân kính.

TRẠI HỌP BẠN THẮNG TIẾN IV

NHỮNG TẤM HÌNH LƯU-NIỆM



Trưởng Nguyễn-văn-Thơ (xây lưng) đang nói đùa với nhóm Liên-Lạc (từ trái qua phải: Thu-Hà, Thiết, Thoại, Thọ, Châu và Thường) trước lâu-đài Le Breull



Ngựa CK định phỏng-vấn phái-đoàn Hoa-kỳ thì bị Tr. Bùi-dương-Liêm "đè" ra phỏng-vấn lại. Đau quá!



Các Trưởng: Thuật, Thạch và Thoại tại bàn hội-nghe!



Tr. Thương và em Binh-Minh

Ban liên-lạc viếng thăm
Văn-Phòng H.Đ. Thế-Giới



Những khuôn mặt quen thuộc này nay ở mô?
(từ trái qua phải: Quý Anh Đường, Thông,
Phúc và Thiệp. Ảnh do chị L.V.Ba gửi cho L.L.)

Lịch Sử Hướng Đạo Việt Nam

Phạm Quang Lộc

Chồn Từ Tồn

Kính thưa quý Trường

Cùng tất cả Anh Chị Em Hướng-Đạo-Sinh

Để đóng góp vào công việc viết lại LỊCH SỬ HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM do ý kiến của Trường TRẦN VĂN THAO và NHÓM TINH THẦN BIPI khởi xướng qua bản tin LIÊN LẠC, tôi xin ghi lại đây những nét chính của PHONG TRÀO HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM mà tôi đã góp nhặt được.

Điều trước tiên tôi xin khẳng định rằng tôi không phải là một nhà sử-học, cũng chưa phải là một Trường Hướng-Đạo lão thành, nên những mốc lịch-sử trong tập tài liệu này chỉ là sự thu thập nhiều tài liệu của các Trường lão-thành như Trường TRẦN VĂN KHẮC, TRẦN ĐIỀN, CUNG GIỮ NGUYỄN, VÕ THÀNH MINH.

Đặc biệt tập LỊCH SỬ HƯỚNG-ĐẠO VIỆT-NAM này đã được Trường MAI-LIÊU nhuận chính và bổ túc những thiếu sót hoặc sai lạc và Trường TRẦN VĂN KHẮC đã xem lại chu đáo.

Tuy vậy, chắc còn nhiều thiếu sót. Xin quý Trường và anh chị em Hướng-Đạo-Sinh Việt Nam ở hải-ngoại cũng như tại quê nhà bổ túc những thiếu sót để LỊCH SỬ HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM được hoàn hảo hơn.

Xin chân thành cảm ơn Quý Trường và Anh Chị Em.

Portland 1992

Phạm-Quang-Lộc (Chồn Từ Tồn)

Phong-trào Hướng-Đạo ra đời năm 1907 do Huân-tước Baden Powell of Gilwell khởi xướng cho đến nay đã 85 năm. Nhưng tư tưởng, nguyên lý, phương-pháp vẫn còn hợp thời và rất nhiều đoàn thể thanh thiếu niên trên thế giới áp dụng phương-pháp Hướng-Đạo trong các sinh hoạt của đoàn thể này.

Cũng cần khẳng định thêm rằng Hướng-Đạo là một Phong-trào Giáo-dục chứ không phải là một tổ-chức xã-hội như nhiều người lầm tưởng.

Do sự chi phối của hoàn cảnh, nên việc thành lập Phong-trào Hướng-đạo Việt-Nam trải qua nhiều giai-đoạn.

1.- GIAI ĐOẠN KHỞI ĐẦU

Cuối thập niên 1920, tại miền Bắc Việt-Nam, đã thấy xuất hiện một số Hướng-Đạo-Sinh người Pháp, nhờ một số Linh-mục thừa sai Pháp thuộc hội Truyền-giáo Paris, các thừa-sai dòng Da-Minh. Các vị này khi còn ở bên nước họ, đã từng sinh hoạt Hướng-Đạo với tư-cách là Tuyên-úy,

Huynh-trưởng hoặc Tráng-sinh. Khi sang Việt-Nam họ liên lạc ngay với các công-chức hoặc quân-nhân người Pháp đã sinh hoạt Hướng-Đạo tổ-chức đoàn Hướng-Đạo đầu tiên tại trường trung-học Pháp Albert Sarraut năm 1928 và một đơn vị tại nhà thờ Cửa Bắc. Các đơn-vị này do các Huynh-trưởng người Pháp trông coi và đoàn-sinh cũng là người Pháp.

Đoàn Albert Sarraut theo khuynh hướng "Thế tục" và đoàn Cửa Bắc theo khuynh hướng Công-Giáo. Trường Vũ Ngọc Tân là người Việt-Nam đầu tiên và duy nhất theo gia nhập đoàn Cửa Bắc vào năm 1929 trước khi thành lập đoàn Hướng-Đạo Việt-Nam tiên khởi.

Tháng 9/1930 đoàn Hướng-Đạo Việt-Nam đầu tiên được thành lập tại trường Thế-dục Hà-Nội (tức Ecole d'Education Physique, viết tắt là EDEP) lấy tên là Lê Lợi, do Trường Trần Văn Khắc khởi xướng và làm Đoàn-Trưởng và gồm các Trường : Tạ-Văn-Giục, Nguyễn-Văn-Chính, Trần-Duy-

Hung, Phạm-Khắc-Lập, Trần-Ngọc-Quyên, Ngô-Thế-Tân, Đào-Trọng-Cương phụ tá.

Đoàn Lê-Lợi mang khăn quàng màu xanh lá cây viền đỏ.

Khi đã thành nề nếp, sang năm sau, cuối năm 1931, nhà trường lập thêm Ấu-đoàn do Trường Hoàng-Đạo-Thúy làm Bầy-trưởng.

Lúc đầu danh-từ "SCOUT" được dịch sang tiếng Việt là "ĐỒNG TỬ QUÂN" (bắt chước Tàu) mãi đến hai ba năm sau mới đổi là HƯỚNG-ĐẠO do Trường Hoàng-Đạo-Thúy dịch danh từ ÉCLAIREUR của Pháp.

Sau đó Trường Trần-Văn-Khắc và các bạn hữu đã cổ động các sinh hoạt Hướng-Đạo tại các tỉnh miền Bắc, nhưng chương-trình sinh hoạt chỉ nhằm vào việc biểu diễn cắm trại và thể dục thể thao. Tuy nguyên-lý, phương-pháp và chuyên môn Hướng-đạo chưa được am hiểu đúng mức, nhưng một số đơn vị Hướng-Đạo đa số là người lớn tuổi đã bắt đầu thành lập tại các tỉnh. Đầu năm 1931 một Thiếu-đoàn Công-giáo hỗn hợp Pháp Việt được thành lập tại Hà-Nội, và cuối năm đó (1931) Trường Trần Văn Thao lập một đơn-vị ở các tỉnh Nam-Định, Thái-Bình, và Lạng-Son.

Tháng 4/1932 sau khi đã gây dựng phong-trào tại miền Bắc, Trường Trần Văn Khắc nhờ hai Trường Hoàng Đạo Thúy và Nguyễn Thụy Hùng trông coi các đơn-vị ở miền Bắc còn Trường Trần Văn Khắc lúc đó còn là công-chức nên xin đổi vào miền Nam (Sài-Gòn), để phát động phong trào. Cũng nhờ có sự liên lạc từ trước nên khi vào đến Sài-gòn, chỉ ít ngày sau Trường Trần Văn Khắc họp ngay với các Trường : Lương-Thái, Nguyễn-Văn-Chân, Huỳnh-Văn-Diệp, Trần Coln (người Việt gốc Miên) và một số anh em khác để xúc tiến việc thành lập Hướng-Đạo tại Sài-Gòn.

Đoàn Hướng-Đạo đầu tiên lập ở Sài-gòn vào trung tuần tháng 6/1932, đó là Thiếu-đoàn Lê-Văn-Duyệt và tháng 8/1932 Thiếu-đoàn thứ hai ra đời đó là Thiếu-đoàn Võ-Tánh.

Phong-trào Hướng-Đạo tại miền Nam được nhiều nơi hưởng ứng nên phong-trào bành trướng rất mau lẹ.

Năm 1933, Trường Trần Văn Khắc và các Trường bàn nhau thành lập "TỔNG CỤC HƯỚNG-ĐẠO NAM-KỲ" (Fédération des Eclaireurs de Cochinchine) và bầu Ông Trần Văn Khá làm Hội-Trưởng, cũng năm này tờ nguyệt-san HƯỚNG-ĐẠO ra đời.

Tại Cao-Miên thấy Nam-Kỳ có Hướng-Đạo cũng muốn gây dựng một phong-trào cho

thanh thiếu niên, cuối năm 1933 Miên Triều nhờ ông Bringuier là Giám-đốc sở Học-Chánh ở Cao-Miên xuống Sài-Gòn liên lạc với Trường Trần Văn Khắc để hỏi thăm về cách thức thành lập Hướng-Đạo và mượn một số tài liệu, sách báo.

Đầu năm 1934, nhân ngày Tết của Cao-Miên, Trường Trần Văn Khắc và một số Trường được mời lên Nam-Vang để làm lễ Tuyên-hứa cho Đông Cung Thái Tử Norodom Montreth.

Cũng trong năm 1934, phong-trào Hướng-Đạo cũng được phổ biến và thành lập tại các thành phố và tỉnh-ly miền Trung như Đà-Nẵng, Huế, Quảng-Bình, Vinh, Thanh-Hóa.

Bầy Sói "Trúng Rừng" do chị Lê-Thị-Lựu làm Bầy-trưởng cũng được thành lập tại Hà-Nội. Chị Lê-Thị-Lựu là người phụ-nữ VN tiên khởi gia nhập phong trào Hướng-đạo, mấy năm sau chị kết hôn với Trường Ngô-Thế-Tân, anh chị cũng là cặp vợ chồng Hướng-Đạo đầu tiên của phong-trào. Chị Lựu đã qua đời tại Pháp năm 1986.

Năm 1935, những nhóm Tráng-sinh thuần túy cũng bắt đầu xuất hiện tại Hà-Nội và Hải-Phòng. Tráng-đoàn đầu tiên là Tráng-đoàn Lam-Son do Trường Hoàng-Đạo-Thúy làm Tráng-trưởng.

Cũng trong năm này Hướng-Đạo bành trướng qua Ai-Lao trong giới Việt-khieu trước khi có Hướng-Đạo người Lào., các đoàn thường hỗn hợp Việt - Lào.

Năm 1935, họp bạn toàn quốc tại Sài-Gòn

Năm 1936, đoàn Nữ Hướng-Đạo Việt-Nam đầu tiên ra đời tại Hà-Nội. Nữ Thiếu-đoàn Bạch-Liên do chị Nguyễn Tâm Đan cầm đầu, nhưng chưa được một năm thì ngưng hoạt động.

Năm 1938, thêm Nữ Thiếu-đoàn Công-Giáo thành lập tại nhà thờ Hàm-Long do chị Trần-Thị-Sá cầm đầu và cũng chỉ sống được khoảng một năm, sau đó phái Nữ gia nhập hàng ngũ Bầy-trưởng Sói con Nam Hướng-Đạo.

II.- GIAI ĐOẠN HỆ-THỐNG-HÓA TỔ-CHỨC.

Sau khi phong-trào Hướng-Đạo được phổ biến khắp ba nước Đông-Dương, mỗi miền có một Hội Hướng-Đạo riêng biệt, dựa theo sự phân chia lãnh thổ của chính-phủ Pháp bảo-hộ.

1. Hội H.Đ. Bắc-Kỳ : Association Tonkinoise de Scoutisme
2. Hội H.Đ. Trung-Kỳ : Association Annamite de Scoutisme.
3. Hội H.Đ. Nam-Kỳ : Association Cochinchinoise de Scoutisme.

4. Hội H.Đ. Ai-Lao : Association Laotienne de Scoutisme.

5. Hội H.Đ. Cao-Miên : Association Cambodgienne de Scoutisme

Đông-dương là thuộc địa của Pháp, nên người Pháp rất chú ý đến các hoạt động của dân bản xứ, nhất là về mặt chính-trị. Thực chất của Phong-trào Hướng-Đạo là giáo-dục thanh thiếu niên trở thành người công-dân xứng đáng, không tham gia, cố động cho bất cứ một tổ chức chính trị hay tôn giáo nào, nhưng tình hình chính trị tại Việt-Nam vào thời điểm năm 1930 rất phức tạp, nhiều tổ-chức chống Pháp nổi lên, nay lại thấy đoàn thể thanh niên ra đời nên nhà nước bảo-hộ Pháp rất e-ngại. Liên-Hội Hướng-Đạo Pháp (Fédération Française de Scoutisme) nhận thấy sự rời rạc của Hướng-Đạo tại Đông-dương và sự bất hoà tại Việt-Nam giữa hai tổ-chức Hướng-Đạo "Thế tục" (theo Eclaireurs de France) và Công-giáo (Theo Scouts de France), đồng thời cũng muốn bảo đảm tính cách "phi chính trị" của Phong-trào Hướng-Đạo đối với nhà cầm quyền Pháp tại Đông-Dương nên đã phái Trưởng André Lefèvre (tên Hướng-đạo là Vieux Castor : Lão Hải Ly) lúc đó là Tổng-Ủy-Viên Hội Hướng-Đạo Pháp (Eclaireurs de France) qua Việt-Nam.. Trưởng André Lefèvre ghé thăm Hội-quán Hướng-Đạo Nam-Kỳ ở đường Mayer, rồi tổ chức một buổi lửa trại gần Thủ-Đức, sau đó ông ra Hà-Nội thăm các đơn-vị Hướng-Đạo ở miền Bắc.

Cuối mùa hè năm 1936, Ông tổ chức một khóa huấn-luyện Trưởng Hướng-Đạo tại Đà-Lạt. Đây là khóa huấn-luyện tiên khởi tại Việt-Nam. Ngoài các Trưởng Việt-nam còn một số Trưởng Hướng-Đạo Miên và Lào.

Địa điểm trại huấn-luyện này hiện là khu đất Trại-Trường Tùng-Nguyên. Đồi Tùng Nguyên nằm giữa hai hồ Than-Thở và Mè-Linh nguyên là khu đất hoang vu, thú rừng tự do qua lại. Do sự can thiệp của Hướng-Đạo Pháp tại Đông-Dương, khu đồi này được Phủ Toàn-Quyền Đông-Dương cấp cho Hội Hướng-Đạo Nam-Kỳ để làm Trung-Tâm Huấn-luyện Trưởng.

Trại Huấn-luyện tiên khởi này gồm toàn các Trưởng kỳ cựu của Phong-trào : Trần-Văn-Khắc, Hoàng-Đạo-Thúy, Trần-Văn-Tuyên, Phạm-Văn-Nam (Hai Trưởng Trần-Văn-Tuyên và Phạm-Văn-Nam đã qua đời).

Trại đầu tiên này có tính cách tương đương với Trại Cơ-Bản hiện nay, nhưng phần kỹ

thuật Hướng-Đạo thì cao hơn. Các Trưởng dự trại đã phá rừng, khai núi để đặt cơ sở cho Trại-trường hiện tại. Sau ngày 30/4/75 đồi Tùng Nguyên nói chung và Trại-trường Tùng-Nguyên nói riêng bị phá hủy rất nhiều, Minh-Nghĩa-Đường bị triệt hạ không còn một viên gạch hoặc một mảng ciment nào, ngoại trừ bàn thờ Công Giáo và cây Thánh-giá đúc bằng bê-tôn cốt sắt là dấu tích của Trại-trường Tùng Nguyên còn sót lại.

Cuối năm 1936, Trưởng Lefèvre trở về Pháp, làm phúc trình với Liên Hội Hướng-Đạo Pháp. Bên Pháp liền cử Trưởng Raymond Schlemmer, ủy-viên huấn-luyện của Hội Hướng-Đạo Công-giáo Pháp sang Đông-dương để tìm cách kết hợp Hướng-Đạo tại đây thành một Liên Hội. Việc làm của Trưởng Schlemmer cũng chẳng dễ dàng vì sự khác biệt về khuynh hướng chính trị và tôn-giáo. Tuy nhiên với tinh thần Hướng-Đạo mọi việc được giải quyết một cách êm đẹp.

Ngày 28/2/1937, sau nhiều phiên họp liên tục giữa các đại-diện của Liên Hội Hướng-Đạo Pháp tại Đông-Dương (quan trọng nhất là Trưởng Schlemmer) các Trưởng Hướng-Đạo của ba nước Đông-Dương (Việt, Miên, Lào) và chính-quyền bảo-hộ Pháp, kết quả là Liên Hội Hướng-Đạo Đông-Dương (Fédération Indochinoise des Associations de Scoutisme, gọi tắt là FIAS) ra đời với thành phần lãnh đạo như sau :

***Đại diện thường trực :**

ANDRÉ CONSIGNY

*** Phó đại diện thường trực :**

SAOUL SERÈNE

BẮC-KỲ : TỔNG ỦY VIÊN :

Trưởng CHRISTIAN SCHLEMMER

Trưởng HOÀNG ĐẠO THÚY

TRUNG-KỲ : TỔNG ỦY VIÊN :

Trưởng EMMANUEL NIEDRIST

Trưởng TẠ QUANG BỬU

NAM-KỲ : TỔNG ỦY VIÊN :

Trưởng PIERRE HUET

Trưởng TRẦN VĂN KHẮC

AI-LAO : TỔNG ỦY VIÊN :

Trưởng CHARLES TROUDE

Trưởng TIAO SUK

Trưởng LÊ VĂN LƯƠNG

CAO MIÊN : TỔNG ỦY VIÊN :

Trưởng Người Pháp không rõ

Trưởng TOUC SAO

Trưởng TEP IN

Buổi họp đầu tiên phía Việt Nam có các Trưởng : TRẦN-VĂN-KHẮC, HOÀNG-ĐẠO-THÚY và Trưởng VÕ-THÀNH-MINH.

Ban Lãnh-đạo Hội Hướng-Đạo Đông-Dương họp mỗi năm hai lần vào dịp Tết và Hè, luân phiên tại Hà-Nội, Huế và Sài-Gòn. Liên Hội Hướng-Đạo Đông-Dương gồm 5 Hội : Bắc-Kỳ (VN), Trung-Kỳ (VN), Nam-Kỳ (VN), Ai-Lao và Cao-Miên, mỗi Hội có một Bộ Tổng-Ủy-Viên để lãnh đạo Phong-trào.

Mọi giao dịch của Hướng-Đạo Đông-Dương với Hướng-Đạo Quốc-tế đều qua Liên Hội Hướng-Đạo Pháp.

Ban lãnh đạo Hướng-Đạo Đông-Dương ngưng hoạt động năm 1945 sau khi chính quyền Pháp tại Đông-Dương bị quân đội Nhật lật đổ (tháng 3/1945).

Cũng trong năm 1937, với sự tài trợ của Hoàng-đế BẢO-ĐẠI và Quốc-Vương SISOVAT MONIVONG của Cao-Miên, một trại-trường được thành lập trên núi BẠCH-MÃ cách Huế chừng 40 cây số về phía Nam. Trung tâm Huấn-Luyện này trong những năm từ 1937 đến 1941 do Trưởng Schlemmer làm trại-trưởng, phụ tá là người con trai Christian Schlemmer. Cả hai cha con đều thụ huấn tại Trại-trường Quốc-tế Gilwell, nhưng chỉ có Trưởng Raymond Schlemmer xin bỏ nhiệm chức vụ DCC còn Christian chỉ giúp cha trong hai năm 37-38.

Năm 1939, Trưởng Tạ Quang Bửu qua Anh-Quốc tham dự Hội Ban Ngành Tráng Thế-giới (ROOVER NOOT) tại MONZIE (SCOTLAND) rồi đi thụ huấn (Ngành Thiếu) tại Gilwell trước khi trở về Việt-Nam và làm Trại-trưởng (sau khi Trưởng Schlemmer trở về Pháp hưu dưỡng) từ đầu năm 1942 đến năm 1944.

Trại-trường Bạch Mã được mở đều đặn hàng năm vào dịp Hè, các khóa huấn luyện Trưởng cho cả ba ngành Ấu, Thiếu và Tráng. Cấp huấn luyện cao nhất là Bằng Bạch-Mã (có giá trị Quốc Gia) các Trưởng được trúng cách mang khăn quàng màu xám, phía sau có thêu hai vạch màu lục, tượng trưng cho hai giò súng trên núi Bạch-Mã. Cấp Huấn luyện Bạch-Mã vẫn duy trì ở Việt-Nam để sửa soạn lên cấp Bằng Rừng (tức Wood Badge do BiPi thiết lập và có giá-trị Quốc-tế). Tuy nhiên các khóa Bằng Rừng đặc biệt vẫn được tổ chức dành riêng cho các Trưởng được tuyển chọn

để làm huấn luyện viên cho Trại-trường Bạch-Mã và làm Khóa-trưởng các khóa dự-bị. Khóa Bằng Rừng đầu tiên do Trưởng Schlemmer mở tại Bạch-Mã năm 1938 và đã cấp Bằng Rừng cho các Trưởng Trần-Văn-Khắc, Hoàng-Đạo-Thúy, Tạ-Quang-Bửu, Cung-Giũ-Nguyên, Trần-Điền và một số Trưởng người Pháp, khóa Bằng Rừng thứ hai mở năm 1943 do Trưởng Tạ-Quang-Bửu cho Bằng Rừng ngành Thiếu và chị Chauvet cho Bằng Rừng ngành Ấu. Được cấp Bằng Rừng trong khóa này có các Trưởng :

*BẰNG RỪNG NGÀNH THIẾU :

CÁC TRƯỞNG : VŨ-TRỌNG-HOÀN (Bắc)
NGUYỄN-HỮU-TẠO (Bắc)
PHAN-VĂN-TRÂM (Trung)
ĐOÀN-ĐỨC-THOAN (Trung)
VƯƠNG-TRỌNG-TÔN (Nam)

*BẰNG RỪNG NGÀNH ẤU :

CÁC TRƯỞNG: NGÔ-BÍCH-SAN (Bắc)
FRANCOISE RIVOALEN (Bắc)
CHENEVIER (Trung)
HŨYNH-VĂN-DIỆP (Nam)

BỔ TÚC VỀ GIAI-ĐOẠN 1937-1944

(THEO HỒI KÝ CỦA TRƯỞNG DÃ-MÃ 1964)

Đến năm 1937, có một vài sự thay đổi trong Ban Lãnh-đạo LIÊN HỘI HƯỚNG-ĐẠO ĐÔNG-DƯƠNG thành lập năm 1936 :

*ĐẠI DIỆN THƯỜNG TRỰC :

Năm 1937 Trưởng CONSIGNY trao lại cho Trưởng NIEDRIST, đến năm 1938 Trưởng NIEDRIST lại trao lại cho Trưởng CONSIGNY.

*TỔNG THƯ KÝ :

Trưởng VÕ-THÀNH-MINH
năm 1938 từ chức.

*CÁC TỔNG ỦY VIÊN :

BẮC-KỶ : Trưởng BERNARD
Trưởng HOÀNG-ĐẠO-THÚY
TRUNG-KỶ : Trưởng NIEDRIST
Trưởng TẠ-QUANG-BỬU
NAM-KỶ : Trưởng SERENE
Trưởng TRẦN-VĂN-KHẮC
AI-LAO : Trưởng TIAO SUK
LÊ-VĂN-LƯỜNG
CAO-MIÊN : Trưởng TOUC SAO
Trưởng TEP IM

CÁC TRƯỞNG HƯỚNG-ĐẠO HOẠT ĐỘNG MANH TẠI BA MIỀN TỪ NĂM 1937-1944 :

- *Hà-Nội: Hoàng-Đạo-Thúy (Hổ-Sút)
- *Hải-Phòng: Trần-Văn-Thao (Hổ Cáo)
- *Nam-Định: Vũ-Trọng-Hoàn (Mèo Từ Bi)
- *Thái-Bình:Phạm-Văn-Nam(Ngựa Dò Từng Bước)
- *Thanh-Hóa: Trần-Điền (Gà Hùng Biện)
Trần-Đức-Thoan (Hạc Triết Gia)
Bùi-Kính-Lang
Nguyễn-Thi-Nghiên
- *Nghệ-An: gồm các địa phương :
 - Cao-Lộ: Nguyễn-Đình-Chánh
 - Quỳnh-Lưu: Huỳnh Minh-Dưỡng (Triết...)
Nguyễn-Xuân-Tân (Dã trư...)
Nguyễn-Đình-Phúc (Tiểu Thử)
 - Yên-Thành: Phan-Đặng-Tài (Sói...)
 - Đô-Lương: Nguyễn-Trung-Lục (Hươu...)
 - Thị-Xã Vinh: Võ-Thành-Minh (Dã-Mã)
Về Vinh từ năm 1939
Nguyễn-Đình-Hề (Gấu...)
Nguyễn-Duy-Đơn
Tráng Cử (Con trai Cụ Cường-Đề)
- *Quảng-Trị: Tôn-Thất-Dương-Vận
- *Quảng-Bình: Nguyễn-Thanh-Nhàn (Gấu nhàn)
Phạm-Tuế (Sóc Đa Mưu)
Nguyễn-Tấn-Cưu
- *Huế: Võ-Thành-Minh (trước năm 1939)
Tạ-Quang-Bửu (Chồn)
Phan-Tây (Bạch-Nga)
Tu-sĩ Nhiều Dòng CCT Huế.
- *Nam-Ngãi: Nguyễn-Tấn-Đức (Triết bền chí)
- *Nha-Trang: Cung-Giữ-Nguyên (Vịt bể)
- *Bình-Thuận: Lâm-Tô-Bóng (Bò-Nông)
- *Đà-Lạt: Nguyễn-Chữ (Cọp Thăng Thần)
Tôn-Thất-Đỉnh
- *Sài-Gòn: Trần-Văn-Khắc (Sếu Siêng Năng)
Huỳnh-Văn-Diệp
Lê-Văn-Xuân (Bò Rừng Dễ Thương)
Trần-Văn-Quế (Ngựa ốm tòi)
Vương-Trọng-Tồn

III.- GIAI ĐOẠN CỤC THỊNH

Đây là giai đoạn mà Phong-trào Hướng-Đạo bành trướng mạnh nhất khắp Việt-Nam. Sở dĩ Phong-trào bộc phát mạnh mẽ như vậy một phần vì đề cao lòng yêu nước và ý thức độc-lập dân tộc trong hoàn cảnh đô hộ của ngoại bang, bởi vậy lời cuốn được một số khá đông trong giới trí thức trẻ

gia nhập Hướng-Đạo trong các Tráng-đoàn, do đó ngành Tráng đóng vai trò rất quan trọng. Tráng-đoàn Lam-Son ở Bắc-Việt do Trưởng Hoàng-Đạo-Thúy làm Tráng-trưởng là thí dụ điển hình.

Song song với sinh hoạt của HDS người Việt-Nam các đơn vị Hướng-Đạo Pháp cũng hoạt động chung và phát triển rất mạnh.

Mặc dầu có nhiều khó khăn do thế chiến thứ hai gây ra, Hướng-Đạo Việt-Nam vẫn tổ chức được ba kỳ trại họp bạn toàn quốc.

Năm 1940, Hội Bạn Toàn Quốc cho cả ba ngành Ấu, Thiếu, và Tráng tại rừng Sặt thuộc tỉnh Bắc-Ninh gần Hà-Nội để kỷ niệm 10 năm thành lập Phong-trào Hướng-Đạo tại Việt-Nam.

Năm 1941 Hội Bạn Toàn Quốc cho cả ba ngành Ấu, Thiếu và Tráng tại Quảng-Tế Huế, Trung Việt.

Năm 1943, Hội Bạn ngành Tráng tổ chức tại hai địa điểm :

Qua-Châu thuộc huyện Nga-Son tỉnh Thanh-Hóa giáp ranh với tỉnh Ninh-Bình cho các Tráng-sinh miền Bắc và Bắc Trung-phần.

Bảy-Miêu : tại Nha-Trang dành cho Tráng-sinh miền Nam và Trung-Phần (từ tỉnh Quảng-Bình đến Bình-Thuận).

Các sách, báo, tài liệu chuyên môn, tạp chí . . . viết bằng tiếng Việt và tiếng Pháp cũng được ấn hành trong giai đoạn này để nâng cao trình độ Hướng-Đạo cho Trưởng và đoàn-sinh.

Các sách báo và tạp chí gồm có :

- Chef (tức tờ báo Trưởng của FIAS)
- Hướng-Đạo (xuất bản tại Sài-Gòn)
- Giữ-Vững (xuất bản tại Huế)
- Bạn Đường (xuất bản tại Thanh-Hóa)
- Thăng-Tiến (xuất bản tại Hà-Nội) với hai phụ trương Tráng-Sĩ và Sói Con.
- Hướng-Đạo Công Giáo (Hà-Nội)
- Montjoie và Bulletin de Liaison des Chefs et Aumoniers của Văn Phòng Liên Lạc Hướng-Đạo Công Giáo Pháp viết tại Hà-Nội.

Đây là giai đoạn cực thịnh của Phong-trào Hướng-Đạo tại Việt-Nam.

(còn tiếp)



HUY CHƯƠNG VÀNG VỚI CỤ NGUYỄN TUÂN :

Liên Lạc: Cụ Nguyễn Tuân, năm nay 81 tuổi, là bậc sư huynh của Trưởng Trần Văn Thao trong ngành thể thao thể dục và bậc sư phụ của Ngựa CK. Cụ Tuân là độc giả tha thiết của Liên Lạc và LL đã hân hạnh giới thiệu (số 2 tháng 4/1992). Năm nay, chỉ mới 6 tháng đầu năm, cụ đã đạt thêm một huy chương Vàng và một huy chương Đồng trong kỳ Olympiade thứ 10 của hội Golden Age CDN Montréal ngày 14-15/6/1993 vừa qua. Tưởng cũng nên nhắc lại là cuộc thi này do hội Golden Age tổ chức hàng năm cho người từ 65 tuổi trở lên. Cụ Nguyễn Tuân đã tranh tài với người Gia Nã Đại cao to hơn và nhiều người tham dự còn trẻ hơn cụ Nguyễn Tuân 10 tuổi.



Huy chương Đồng trong cuộc thi bơi ngày 15-6-93 tại Montréal



Huy chương Vàng trong cuộc chạy đua 400 thước ngày 4-6-1993 tại Montréal



Tuan Nguyen, 81 ans, était troisième au fil d'arrivée.

Tuan et Anna

Lors de la marche des aînés, Tuan Nguyen, dossard 273, était troisième au fil d'arrivée du 4 km marche au soleil. Tuan est né au Vietnam en 1912. Il est donc âgé de 81 ans. Tuan c'est un pro de la compétition troisième (ou quatrième?) âge. Lorsqu'il y a un marathon quelque part il est de la partie. Au Canada depuis 18 ans, retraité depuis 10 ans seulement, il fait de très longues marches tous les jours, nage deux fois par semaine.

TIN GIỜ CHÓT, NÓNG HỔI

Cuộc đua đi bộ do Hội Bảo tồn sức khỏe người Cao-niên Montréal tổ-chức tại Sân Vận-dộng Thể-vận ngày 05-09-93 với số trên 300 người tham-dự.

(Tin La Presse ngày 12-09-93)

CHÚT TÂM-TÌNH CỦA SÓI NHÍ

(Tùy-bút của Sói Lê-văn-Lân)

LIÊN-LẠC.- *Thế theo lời yêu-cầu của Ngựa CK, Sói Tinh Khôn Đỉnh-bộ-Linh đã viết bài này trên máy bay nhân chuyến qua Montréal ngày 25-06-93. Ngoài nghề Lang tây, Sói TK còn biên-soạn nhiều tác-phẩm đặc-sắc, gần đây nhất là cuốn "Bút-khảo về ăn" vừa xuất-bản hồi tháng 8/93.*

Sói Nhí vẫn tưởng rằng mình còn nhí ... Sói luôn luôn nhìn thiên-hạ với cái nhãn-quan của một Chú Nhí. Một hôm, Sói Nhí ra bờ hồ uống nước. Hôm ấy, trời trong đẹp, nhưng yên gió. Mặt hồ phẳng lặng như một tấm gương. Sói Nhí bỗng giật mình thấy rằng mặt nước đã phản-chiếu hình ảnh của một Sói Lão ... răng tóc xơ xác bơ phờ. Hai vành tai tuy không úp hẳn nhưng không còn đứng thẳng. Úai té ra là mình sao? Chú còn ai nữa mà ngờ. Chả trách bấy lâu nay, một cái hố nông xoèn xoẹt, thế mà Sói vẫn không nhảy qua ngon lành ... Tội nghiệp đôi khi còn ngã quy. Thế mà Sói vẫn tưởng rằng mình hụt chân hay xui xẻo. Sói bèn nhớ lại: vài năm qua, nhiều Sói Trưởng trong gia-đình Sói đã từ từ chết; nhưng Sói vẫn đứng vững vì nghĩ đó không ăn nhậu gì đến mình. Cái già, cái chết, với nhãn-quan của một thứ Sói Nhí, không đáng kể, vì tưởng rằng mình là "Siêu Sói", bất tử! Bây giờ Sói cảm thấy ngậm ngùi vô hạn. Ngậm ngùi cho các Sói Trưởng, và ngậm ngùi cho chính thân phận mình. Mới hồi nào - bất qua vài chục năm qua - các Sói Trưởng đã là những hình ảnh kiêu-dũng trước con mắt Sói Nhí. Các Sói Trưởng luôn luôn là gương

mẫu cho Sói Nhí trong những hành-động cư-xử ở đường đời đầy bẫy chông bất trắc. Sói Nhí đã bắt chước các Sói Trưởng, từ cách đi đứng đồng dạng bước trên những dặm rừng gai góc đến cách đứng ở mỏm đá cao hú trắng. Thật oai làm sao! Mới đây, những lúc các Sói Trưởng đã thay phiên ép Sói Nhí vào những khuôn khổ kỷ-luật. Điều này khiến Sói Nhí hơi bức mình trong bụng, không dám nói ra vì không có bản-lĩnh đương cự trước hàm nanh sắc bén của "các Ông". Trái ý, các ông chỉ đớp nhẹ cũng đủ trầy da rụng lông, nên Sói Nhí đã tuân theo răng rắc. Nghĩ cho cùng, kỷ-luật sống và hợp đoàn của các ông rất cần-thiết khi cần ứng phó với đời. Cùng lứa bạn của Sói Nhí, có đứa dại dột không tuân theo kinh-nghiệm Trưởng Lão, đã chạy băng qua vài đoạn xa-lộ, tự-do nhảy thênh thang, không gò bó. Nhưng than ôi! ánh đèn pha của xe hơi làm tụi bạn này lóa mắt chạy cuồng, hoặc bị đập đầu vào thành cột sắt giữa xa-lộ, hoặc bị nghiền nát thân dưới bánh xe hơi. Sói Nhí vẫn nghĩ rằng tụi bạn nó xui xẻo nên mới gặp nạn và tử-vong. Bây giờ, Sói đã hiểu rằng, mình dù muốn dù không, phải làm chủ cuộc đời mình và chịu trách-nhiệm về hành-vi của mình, không có thể qui-trách cho ai. Sói Nhí, sau khi đứng trầm ngâm trên bờ hồ với những ý nghĩ tư tưởng trên, bỗng cảm thấy nghị-lực tinh-thần đã trở lại với mình, mặc dù sức lực phải theo thời-gian mà bớt dần. Sói Nhí tuy vẫn thích được gọi là Nhí, nhưng Sói Nhí đã học được một bài học "tri ân" đối với các Sói Trưởng Lão trong Đại Gia-đình Sói.

Lê-văn-Lân



T
b
n
l
ô
đ
đ
p
n
E
h
đ
-
F
c
S
t
c
v
P
đ
đ
v
n
t
n
l
t
n
t
k
E
t
t
r
l



"Tôi" Đi Hướng-Đạo

Mèo Tươi cười

Thường thường "Đi Hướng-đạo" mà bị qui-kết có "tội" chỉ là số phận của những anh chàng có vợ không phải là HĐ. Riêng những vị nào mà cả hai ông bà cùng là con cháu cụ BiPi thì đúng là suốt đời dung dăng dung dẻ, được hưởng "cối phúc" mà chẳng cần phải "đi tu".

Nhưng còn một trường-hợp khác "Đi HĐ" mà bị qui-kết có "tội". Trường-hợp này thật là hãn-hữu, nhưng lại đã xảy ra đối với tôi tại một . . . trại - lẽ dĩ-nhiên không phải là trại Hướng-đạo - mà là trại cải-tạo của cộng-sản. Câu chuyện như thế này: Sau ngày 30-04-1975, vì chậm chân, tôi bị kẹt lại và "được đi học-tập cải-tạo". Cũng như tất cả mọi "trại-viên", không biết bao nhiêu lần, tôi phải kê khai lý-lịch. Và trong mục "Đã tham-gia những đoàn-thể, hội đoàn nào?", tôi có khai: "Hội Hướng-đạo", và nghĩ rằng chuyện đó vô tội vô vạ.

Những ngày đầu, quả vô tội vô vạ thật, vì khi còn ở các trại tại miền Nam, tôi đã bị gọi bao nhiêu lần lên làm việc với cán-bộ, nhưng không bao giờ bị tra hỏi về vấn-đề H.Đ. Nhưng khi bị đưa ra miền Bắc, một hôm, khi "được" gọi lên "làm việc", tôi bị chất-vấn về vấn-đề đã dấu diếm không chịu khai chức-vụ trong Hội Hướng-đạo. Tôi trả lời: vì Hội Hướng-đạo không phải là một đoàn-thể chính-trị; và lại, từ đâu không thấy ai hỏi.

Tôi bổ-túc "hồ-sơ lý-lịch trích ngang" và nghĩ rằng thế là xong. Nhưng bằng đi một tháng, tôi lại bị

gọi lên làm việc.

Lần này viên cán-bộ sáng giọng:

- Ở trên có lệnh và anh phải thành-khẩn trả lời: Ngụy-quân (tôi vốn là một sĩ-quan trong QĐCH) đã biệt-phái anh sang Hướng-đạo để thi-hành kế-hoạch gì của C.I.A.?

Tôi giải-thích mình đã đi Hướng-đạo từ hồi còn nhỏ, và việc tiếp-tục đi HĐ không liên-quan gì đến vấn-đề quân-đội và chính-trị.

- Anh đừng có ngoan-cố. Cách-mạng biết hết. Cách-mạng nắm vững trong tay tất cả hồ-sơ về Hướng-đạo quân-đội. Tôi trả lời mình thuộc Hướng-đạo Việt-Nam chứ không phải thuộc Hướng-đạo quân-đội và giải-thích đây là hai hội đoàn khác hẳn nhau. Một tuần sau, tôi lại được gọi lên làm việc với một cán-bộ lạ mặt, tự xưng là "từ trên" xuống:

- Chúng tôi biết chắc chắn anh được C.I.A. gài trong Hướng-đạo. Hãy khai thật đi. Anh là sĩ-quan cao-cấp của Ngụy. Thế mà lại có chân trong Bộ Tổng-Ủy-viên Hội HĐVN. Thế là thế nào? Đừng lấy vải che mắt thánh. Anh là Ngụy-quân. Đó là một tội. Lại còn thêm tội nữa là tham-gia một hội-đoàn phản-động quốc-tế. Hãy xem: ở Liên-sô và các nước xã-hội chủ-nghĩa, đâu có Hướng-đạo?

Viên cán-bộ còn nói nhiều, nhiều lắm. Tôi chỉ lặng nghe mà không trả lời, vì biết rằng giải-thích mấy cũng vô ích.

Tôi còn bị gọi lên làm việc nhiều lần nữa. Và có một lần, cũng viên cán-bộ đó hỏi:

- Anh có biết BiPi là bí-danh của ai không?

- Đó không phải là bí-danh, mà là tên tất chúng tôi quen dùng để gọi Cụ Baden Powell, vị sáng-lập ra Phong-trào Hướng-đạo.

- Tại sao các anh lại có tinh-thần vọng ngoại như vậy? Ông ta (chỉ Cụ BiPi) dù có giỏi đến đâu, cũng chỉ là một người nước ngoài, hơn thế nữa, còn là một sĩ-quan của thực-dân Anh...

Phải công-nhận là hôm đó tôi không còn giữ được bình-tĩnh nữa và đã thẳng thắn trả lời:

- Khi lập ra Phong-trào Hướng-đạo, Cụ BiPi chỉ có mục-dịch giáo-dục cho thanh-thiếu-niên. Và Hướng-đạo là một Phong-trào giáo-dục quốc-tế, gồm đủ các quốc-gia, Chúng tôi chỉ nghĩ đến vấn-đề giáo-dục, không hề nghĩ đến nguồn gốc dân-tộc của Vị sáng lập, cũng như đảng (Cộng-sản) đã hoan-nghehnh và đi theo ông Karl Marx, một người nước ngoài, về phươgng-diện chính-trị ...

Sau vụ trả lời ngang này, tôi bị phạt hạ tiêu-chuẩn ăn trong một tuần. Nhưng sau đó, nội-vụ cũng êm lườn, không bao giờ được nhắc tới nữa. Hôm nay, khi ghi nhận lại câu chuyện mình bị qui "TỘI đã đi HĐ", tôi mới thấy thấm thía một câu trong thủ-bút của cụ Hoàng-đạo-Thúy, được trích đăng trong LIÊN-LẠC số tháng 6/1993 (MỤC TIN HƯỚNG-ĐẠO TẠI QUÊ NHÀ): "Scout thế-giới" nhận ra thế nào là việc của họ. Ta phải thấy rõ âm-miêu địch hiện giờ". À thì ra thế!

HỌC BÀI THẤT BẠI

“Thất bại là mẹ thành công”

Sau như trước giống nhau ở điểm
Ứng tìm tòi kinh nghiệm thành công,

Mấy ai đã để hết lòng
Tìm trong thất bại để tìm mua khôn.

Trong thất bại luôn luôn vẫn có
Những điều hay thật khó mà lường,
Nhìn bằng ánh mắt tinh tường
Rút bao kinh nghiệm lạ thường cho ta.

Những kinh nghiệm xót xa cay đắng
Nhắc rằng ta phải gắng phòng thân,
Đường đổ xe đổ có lần
Vết xe cũ chớ sa chân lọt vào.

Trong thất bại phải nào đỡ cả
Có điều hay thiệt là hay,
Dầu hay nhưng chẳng gặp may
Anh hùng cũng chịu bó tay cúi đầu.

Bài học đó đời sau rút tía
Sẽ hiểu nhiều ý nghĩa cao thâm,
Chữ rằng “muru sự tại nhân”
Thành công, thất bại, thêm phần “tại thiên”.

Kia những bậc cao niên để lại
Bước thành công, thất bại trong đời,
Giúp ta bài học tuyệt vời
Gẫm suy những cảnh khóc cười trở trêu.

Đoàn Hương Đạo gặt nhiều thành quả
Nhưng đau thương đã nếm mùi,
Đoàn sinh Hương Đạo ta đi
Dem bài thất bại học chơi xem nào.

Tuấn Việt

(Năm 1988, Chi Nhánh Canada có xuất bản tập thơ Hoa Bách Hợp của thi sĩ Tuấn Việt để mừng trại Trại Thăng Tiến II. Tập thơ Hoa Bách Hợp gồm 18 bài thơ trong sáng, lời thơ rất có duyên và có tác động trong việc nâng cao lòng tự tin và lòng tự hào của HDS Việt Nam. Trường nào muốn có tập thơ để thưởng lãm xin liên lạc với Sóc kiên tâm, 102 Joanna Cr., Thornhill, Ontario, L4J 5E9 Canada).

GIÁC CHÁNH LIÊN HOÀN THỞ

Cốt nhục này cha mẹ tạo nên
Xác thân kia tứ đại xây nên
Tiên thiên phú tính người tâm trí
Thiện ác do mình tự khởi lên
Đã mang thân xác của càn khôn
Cần phải kiên tâm để bảo tồn
Gốc thiện do người gìn giữ lấy
Ác lai không tránh ngục tù chung !

Nào phải chôn thân là hết việc
Tiếng đời chi chép để lại mai sau
Trung kiên nghĩa khí tình tha thiết
Gián trá bạo tàn hại biết bao !

Trần lao bể khổ nạn mệnh mông
Chờ đợi tâm thiên lắng nước trong
Thời tiết yên vui trông một khắc
Điều thường tương ngộ chủ nhân ông

Tự mình làm được chủ nhân ông
Trần khách tuyệt giao khỏi bận lòng
Thủ định bình tâm không loạn vọng
Nương thuyền bát nhã lướt qua sông

Qua sông cánh vật khéo an bài
Đau khổ kiếp người chẳng vướng lai
Vì bởi si mê chưa tỉnh giác
Kỳ ba giác ngộ hết tù đầy !

Tích đức thiện tùng tâm tánh hiền
Thương thay nghiệp khổ quả triền miên
Tham sân ác độc cần tiêu diệt
Bến giác đò đưa thoát náo phiên

Miền Nam đất Việt cận phương Đông
Nhớ mãi quê hương lửa chín nồng
Trung Bắc Nam thâm tình cốt nhục
Khơi lòng viễn xứ khách lưu vong

Quê hương đất Việt có nhiều rồng
Kim cổ khó đời cảnh núi sông
Bác ái từ tâm khuôn của mẹ

Trung nghĩa hiền ngang giống LẠC HỒNG.
Trung & Hoa

(Tác giả là Trường Lâm Chánh Trung, nguyên Đạo Trưởng Kỳ Hòa Saigon. Trường định cư tại Orlando với gia đình, đã làm nhiều thơ ký tên chung với “bạn đời” chị Hoa, ghép lại thành TRUNG & HOA, thật ý nhị. Trường Trung sống như nhà tu nên lời thơ phẳng phát đạo hạnh. Liên Lạc đề nghị hãy đốt trầm lên, gióng hồi chuông xin anh chị Trung & Hoa thuyết pháp)

TÔN-GIÁO VÀ HƯỚNG-ĐẠO

Tác-giả: Mục-sư Lê-Hựu (Nai yên-bác)

Năm 1988, tại quận Orange, California, hai anh em William Randell, con của một người vô-thần, không chịu đọc lời Hứa Hướng Đạo: “*chu toàn bốn-phận tôi đối với Thượng Đế*” (Do my duty to God), nên bị khai-trừ khỏi Hướng Đạo. Gia-đình kiện ra tòa, nhưng thất kiện. Người cha mất sở làm, nhất định chống án lên tòa trên, đòi quyền tự-do tín-ngưỡng.

Cách đây mấy năm, United Way Genoa, Illinois, đình chỉ việc cấp ngân khoản cho Hướng Đạo Hoa kỳ, sau khi một thành-viên ban quản-trị UW than phiền là lời hứa Hướng Đạo —“*chu toàn bốn-phận đối với Thượng Đế và quê hương*”— có tính-chất kỳ-thị đối với những người vô-thần, mà Hiến-chương United Way thì cấm việc yểm-trợ những tổ-chức kỳ-thị trên căn-bản tôn-giáo.

Tháng 5 năm nay (1993), tòa thượng thẩm ở Chicago phán rằng Hướng Đạo có quyền khước từ việc thu nạp những người không xác-nhận “bốn-phận đối với Thượng Đế” như lời hứa Hướng Đạo đòi hỏi. Phán-quyết của tòa thượng-thẩm liên-bang giải-thích rằng luật dân-quyền không áp-dụng, vì Hướng Đạo là một tổ-chức tư, không phải là “chỗ thích-nghỉ công-cộng” (a place of public accommodation) thuộc loại mà luật kỳ-thị cấm- đoán.

Vụ kiện này phát nguồn từ việc Elliott Welsh, hồi năm 1989, không cho phép con mình, thằng Mark, lúc đó 7 tuổi, đọc lời hứa để nhập Bầy Hồ Con (Tiger Cubs).

Ông Tòa John Coffey, người mạnh-mẽ hậu-thuần Hướng Đạo, tuyên-bố rằng: “Những gia-đình lễ cha hay lễ mẹ, hoạt-động băng đảng, sự lan-tràn của cần-sa ma-túy và những tác nhân khác đã làm cho sự hậu-thuần những cơ-cấu như Hướng Đạo trở nên vô-cùng cần-thiết. Gary Bauer của tổ-chức bảo-thủ Family Research Council bảo rằng ông lo-lắng về sự-kiện hiện nay những nhóm như Hướng Đạo đương “bị những người thuộc đủ khuynh-hướng tấn-công theo kiểu đó.”

Một pháp-qui tượng-tợ của tiểu-bang California đương bị khống-tố, và một người vô-thần khác trong khu-vực Chicago đương tìm cách cản-trở những hoạt-động Hướng-Đạo tại các trường được cộng-đồng tài-trợ. (Theo tờ TIME, số ra ngày 31 Tháng Năm, 1993).

Những vụ kiện-tụng nói trên đặt ra vấn-đề tưởng nên tìm hiểu là giữa tôn-giáo và Hướng Đạo có những tương-quan nào? Và đó là chủ-định của tác-giả bài này, một cựu Tuyên-úy Hướng Đạo Việt Nam.

HƯỚNG ĐẠO là gì?

1. “Hướng Đạo là một tổ-chức thiếu niên từ 11 đến 14 hoặc 15 tuổi, nhằm giáo-huấn về công-dân tốt, nghĩa-cử hào-hiệp, và tài khéo léo trong các hoạt-động ngoài trời. Một kiểu-mẫu căn-bản được áp-dụng trong mọi quốc-gia gồm có: một luật luân-lý (đạo đức); những hoạt-động ngoài trời, như cắm trại, bơi lội, chèo thuyền và trượt tuyết; một chương-trình huấn-luyện tiệm-tiến; và sự khuyến-kích vì thiện mỗi ngày.”—*Encyclopaedia Britannica*, II.

2. “Hướng Đạo là một chương-trình giáo-dục, dựa trên sự tín-ngưỡng Thượng Đế, nhằm phát-huy:

- Hệ-thống giá-trị bản thân
- Thuật lãnh-đạo
- Trách-nhiệm công-dân
- Ý-thức nghề-nghiệp

- Sức-khỏe bản thân” —*The Role of the Troop Chaplain*, tr. 1.
- 2. “Hướng Đạo là một phong-trào có tính-cách hoàn-vũ, vì nó nhấn mạnh trên tình huynh-đệ Thế-giới giữa các Hướng Đạo Sinh thuộc mọi quốc-gia, mọi tầng lớp, và mọi tín-ngưỡng.”—*Hướng Dẫn Vào Nghề Trưởng Hướng Đạo*, tr. 5.
- 5. “Danh-từ Hướng Đạo nay đã trở thành lời giải-thích cho một phương-pháp giáo-dục công-dân (cho trẻ em nam và nữ) bằng trò chơi.”—*Baden Powell*
- 6. “Hướng Đạo là một cuộc chơi vui thú ở ngoài trời, nơi mà các trẻ đang thành nhân và các thiếu niên có thể cùng nhau đi phiêu lưu như anh em một nhà. Nhờ đó mà trẻ trở nên vui vẻ, khỏe mạnh, tháo vát và ưa giúp người.”—*Hướng Dẫn Vào Nghề Trưởng Hướng Đạo*, tr. 3.
- 7. “Tôi thấy ở Hướng-đạo một đường lối để SỐNG. Một phương-pháp giúp con người sống toàn-vẹn trong hạnh-phúc mà Thượng Đế muốn cho họ. Một phương-pháp thực-tế, không ngoài tầm tay của con người.” —*Sóc Già Phan Thanh Hy*, Liên Lạc, BM #7, tr. 7

Mục-đích của Hướng Đạo

1. “Mục-đích của Hướng-đạo là phát-triển sức-khỏe và rèn luyện tánh tình. Mục đích này phải được lan rộng, kêu gọi tình huynh-đệ giữa đoàn viên không phân biệt quốc-tịch, tôn-giáo và giai-cấp trong xã-hội. . . Một cách tổng-quát chúng ta hy-vọng phát triển trong giới trẻ đang lên, những đức-tính để chúng trở thành công-dân tốt và thực hiện lời dạy của Thượng Đế là nên có những ý chí tốt và cùng nhau hợp-tác thay vì ích-kỷ và nghi-ngờ là hai trở ngại cho Hòa-bình thế-giới.”—*Baden Powell*, do trưởng Phan Thanh Hy trích trong cuốn *250 millions de Scouts*.
2. “Hướng Đạo của chúng ta không phải là một Phong Trào nhằm đào-tạo nên những thánh nhân, mà nhằm đào tạo nên những công dân tốt cho quốc gia, xã hội.” Sóc Vui Vẻ
3. “Tôi nghĩ rằng Thượng Đế sanh chúng ta để chúng ta sung sướng và thích sống. . . Anh đi một đoạn đường dài đến Hạnh-phúc khi anh tạo cho anh một thân thể cường-tráng khi còn trẻ, khi lớn lên anh giúp ích, và sung sướng khi anh thành người. . . Con đường đi đến hạnh phúc là cho người khác hạnh-phúc.” *Baden Powell*, do Trưởng Phan Thanh Hy trích từ bức thư cuối cùng BP viết cho Hướng Đạo trước khi “tịch.”
4. “Các sinh-hoạt Hướng Đạo nhằm thỏa-mãn những nhu-cầu tâm-linh cũng như phát-huy tài khéo Hướng Đạo.” *The Role of the Troop Chaplain*, tr. 3

Để thực-hiện những mục-tiêu giáo-dục nói trên, Hướng Đạo chấp nhận sự hướng-dẫn của Tôn-giáo. “Qui-luật của Hiệp-sĩ Đoàn bao gồm: danh-dự, lịch-sự, tự-chủ, can-đảm, quên mình vì bốn phận và việc nghĩa, chấp-nhận sự hướng dẫn của tôn-giáo.”—*Hướng Dẫn vào Nghề Trưởng Hướng Đạo*, tr. 41

TÔN-GIÁO là gì?

Edmund Burke nói: “Theo thể chất người là con vật có tín-ngưỡng” (Man by his constitution is a religious animal). Người là loài có tôn-giáo. Nhưng TÔN GIÁO là gì? Có nhiều định nghĩa khác nhau về tôn-giáo. Ví dụ:

- “Tôn-giáo là niềm tin vào một Thần hằng sống, nghĩa là tin vào một Trí-huệ và Ý-chí Thần-linh thống-trị Vũ-trụ và cầm giữ những quan-hệ đạo-đức với nhân-loại.”—*James Martineau*

● “Tôn-giáo là sự thừa-nhận rằng vạn vật là những biểu-hiện của một Quyền-năng vượt quá trí-tri của chúng ta.”—*Herbert Spencer*

● “Đúng ra tôn-giáo là sự nỗ-lực diễn-đạt sự thực tại toàn-vẹn của điều thiện qua mọi phương-diện của con người chúng ta.”—*F. H. Bradley*

● “Thực ra tôn-giáo là cái khuynh-hướng tinh khiết và cung-kính, hay là cái tâm-thái mà ta gọi là lòng thành-kính.”—*C. P. Tiele*

● “Tôn-giáo của một người nào là sự diễn-đạt thái-độ tối-hậu của người ấy đối với vũ-tru, là ý-nghĩa và chủ-định tổng-kết của toàn-thể ý-thức người ấy về sự vật.”—*Edward Caird*

Tất cả những định-nghĩa trên, không một định-nghĩa nào có thể đơn-độc áp-dụng cho mọi tôn-giáo, mà chỉ nói đến một khía-cạnh nào đó của tôn-giáo phổ-quát. Căn-cứ trên những định nghĩa trên, ta có thể phân-tích những đặc-tính kết-hợp thành tôn-giáo như sau:

1. Niềm tin nơi những đấng linh thiêng (thần linh).
2. Sự phân-biệt những vật linh-thiên với những vật phạm tục.
3. Những hành-động lễ-nghi tập-trung vào những linh vật.
4. Một bộ luật mà người ta tin rằng đã được các đấng thần linh phê-chuẩn.
5. Những cảm-xúc mang tính-chất đặc-thù tôn-giáo (sự kính sợ, ý-thức huyền-bí, cảm-giác đắc tội, sự tôn thờ), thường thường phát-sinh khi người ta đối diện với những linh vật và trong lúc cử hành nghi-lễ, và có liên-hệ trong tư-tưởng với các đấng thần linh.
6. Cầu nguyện, tụng kinh, khấn vái, và những hình-thức giao-thông khác với các vị thần linh.
7. Một thế-giới quan, hay một hình-ảnh chung về thế-giới như một toàn-thể, và vị-trí của cá-nhân trong thế-giới đó. Hình-ảnh này hàm chứa đôi lời minh-thị về một chủ-đích tổng-quát của thế-giới, và một lời chỉ dẫn về phương-cách để cá nhân thích-ứng vào đó.
8. Một sự tổ-chức toàn-diện về đời sống một cá-nhân căn cứ trên thế-giới quan trên kia.
9. Một xã đoàn được ràng buộc chung do những đặc-điểm đó.

Nhìn qua những định-nghĩa và phần phân-tích những thành-tố của tôn-giáo trên đây, ta có thể thấy rằng tôn-giáo gồm có hai yếu-tố chánh: tín-ngưỡng và luân-lý. Tín-ngưỡng qui-định tương quan giữa con người với Thượng Đế (Linh Thần); luân-lý qui-định tương-quan giữa con người với tha nhân. Tín-ngưỡng và luân-lý có những tương-quan mật-thiết với nhau. Có người bảo rằng luân-lý hoàn-toàn lệ-thuộc tôn-giáo, và rằng con người không tôn-giáo không thể có luân-lý được. John Locke cho rằng không ai có bổn-phận phải thủ tín với những kẻ vô thần, vì kẻ vô thần phải bị đặt ra ngoài vòng luân-lý. Người ta cũng thường bảo rằng mọi nền luân-lý đều phát nguyên từ tôn-giáo, và rằng con người đã chẳng bao giờ học luân-lý nếu họ không có tôn-giáo.

Tôn-giáo có những qui-luật—một số có tính-chất luân-lý, chi-phối những liên-hệ thế-nhân, còn thì thuộc tín-ngưỡng liên-hệ với đấng Thiêng-liêng.

Tác-động về phương-diện tâm-lý và xã-hội của tôn-giáo rất lợi-ích cho luân-lý. Chúng ta có thể chắc rằng những cộng-đồng nào, trong đó tôn-giáo tham-dự một phần lớn, đều có đạo-đức hơn những cộng-đồng trong đó tôn-giáo không có phần chi hết; và rằng trong mọi xã-hội, những phần-tử có tín-ngưỡng thường có đạo-đức hơn những phần-tử ít quan-tâm hoặc không quan-tâm đến tôn-giáo.

Tương-quan Hướng Đạo và Tôn-giáo

Trước hết, tưởng phải minh-định rằng Hướng Đạo không phải là một tôn-giáo. Hướng Đạo, như đã thấy trên kia, là một tổ-chức tư-lập, có mục-đích giáo-dục thiếu nhi trở thành những công-dân tốt cho xứ sở, và những người lương-hảo cho xã-hội. Hướng Đạo chỉ có tham-vọng bổ-túc, hỗ-trợ nền giáo-dục của các định-chế có trách-vụ giáo-dục thanh thiếu nhi, như gia-đình, học đường, và tôn-giáo, bằng trò chơi giáo-dục ngoài trời, và trong sinh-hoạt xã-hội trong cộng-đồng.

Hướng Đạo quan-niệm rằng con người toàn-diện gồm có thể, trí, và linh, nên để đào-tạo con người toàn-diện, giáo-dục phải nhắm mục-tiêu phát-triển thể-xác, trí-tuệ, và tâm-linh của Hướng Đạo sinh. Quan-niệm và lý-tưởng đó của Hướng Đạo được kết-tinh trong Lời Hứa và Luật Hướng Đạo.

Về tương-quan giữa Tôn-giáo và Hướng Đạo, Bá-tước Baden Powel khẳng-định: “Không có khía-cạnh tôn-giáo của phong-trào, mà toàn-thể phong-trào đều được đặt nền trên tôn-giáo” (There is no religious side of the movement; the whole of it is based on religion).

Các trưởng Hướng Đạo, và các Tuyên-úy Hướng Đạo được phong-trào giáo-luyện kỹ về tương-quan Hướng Đạo và Tôn-giáo.

1. “Phong trào Hướng Đạo không có khuynh-hướng làm giảm lòng tin-tưởng về tôn-giáo của từng cá-nhân, mà trái lại còn làm tăng thêm hơn nữa.”—*Hướng Dẫn Vào Nghề Trưởng Hướng Đạo*, tr. 5.

2. “Muốn phát-triển tâm-hồn thì lẽ dĩ-nhiên phải bắt đầu bằng sự tôn-kính Thượng Đế, ta gọi điều đó là lòng tôn-sùng.

Tôn-sùng Thượng Đế, kính-trọng tha-nhân và tự-trọng chính ta như một bầy tôi của Thượng Đế. Những điều ấy là nền-tảng của bất cứ tôn-giáo nào, mặc dầu cách diễn-đạt lòng tôn-sùng Thượng Đế có thay đổi ở từng giáo phái.”—*HĐVNTHĐ*, tr. 51.

3. Hướng Đạo tạo niềm tin nơi Thượng Đế để cải tạo con người. “Hoạt động Hướng Đạo là một phương-tiện nhờ đó một thiếu niên du-đăng nhất cũng có thể trở thành người có tinh-thần cao và có lòng tin nơi Thượng Đế. Và nếu đem liên-kết với bốn-phần đối với Thượng Đế và tha-nhân, bậc cha mẹ hay các vị giáo-sĩ có thể căn-cứ vào đó mà xây-dựng một cách hết sức dễ-dàng bất-cứ hình-thức tín-ngưỡng nào mà họ mong muốn.”—*HĐVNTHĐ*, tr. 32, 33.

Hướng Đạo là một phong trào hữu thần, nhưng phi tôn-giáo (non-religious), cũng như phi chính-trị (non-political). Nói cách khác Hướng Đạo không tuyên-truyền cho một tôn-giáo nào, hay cho một khuynh-hướng chính-trị nào. Hướng Đạo chỉ phát-huy niềm-tin bẩm-sinh của con người nơi Thượng Đế, và chỉ biết phục-vụ và trung-thành với tổ-quốc. Thế nên lợi-dụng Hướng Đạo như công-cụ tuyên-truyền cho một tông-phái nào, hay cho một đảng chính-trị nào đều phản bội tinh-thần, tôn-chỉ, và lý-tưởng Hướng Đạo.

Theo tôn-chỉ hữu thần mà phi tôn-giáo đó, người trưởng Hướng Đạo được dạy phải lưu-tâm đến những sinh-hoạt tín-ngưỡng, nhằm thỏa-đáp những nhu-cầu tâm-linh của Hướng Đạo sinh.

1. “Hy-vọng mọi Hướng Đạo sinh đều theo một tôn-giáo và phụng-sự tôn-giáo mình.

2. Thu-xấp cho đoàn-sinh thực-hiện được việc học giáo-ly và thi-hành bốn-phần đối với tôn-giáo—dành cho các đoàn-sinh cũng một giáo-phái.

3. Ở những Đoàn có nhiều đoàn-sinh thuộc các tôn-giáo khác nhau, [đoàn-sinh] sẽ được khuyến-khích tham-dự lễ-nghi tôn-giáo cũng chung ở trại. Hình-thức nên hết sức giản-dị và sự tham-gia đều có tính-cách tự-nguyện.”—*HĐVNTHĐ*, tr. 52.

4. Mục-dịch những sinh hoạt ngoài trời, giữa cảnh thiên-nhiên, nhất là trong những cuộc cắm trại, hay thám du, là để hướng người chơi Hướng Đạo về với Thượng Đế Tạo-hóa. “Trẻ sẽ cảm-thông với những tiếng động, và sự tĩnh-mịch ban đêm, chúng sẽ tìm thấy cái tốt-đẹp của tôn-giáo, những cái mà chính Thượng Đế tỏ-lộ để cho ta thấy sự vinh-quang và màu-nhiệm của Người.” Và nhân việc sinh sản của loài vật quan-sát được trong tạo-vật, mà giải-thích cho đoàn sinh về cách thức truyền-giống trong mỗi người. “Mâm giống ấy cha truyền con nối từ thế-hệ này sang thế-hệ khác, và đó là do Thượng Đế giao cho ta. Nhiệm-vụ của ta là phải bảo-tồn mâm giống ấy cho tới lúc kết-hôn.”—*HDVNTHĐ*, tr. 69, 76.

5. Người trưởng Hướng Đạo phải tôn-trọng tín-ngưỡng của đoàn sinh. “Việc đưa trẻ theo một giáo-phái nào, theo thông-lệ, là ý-muốn của cha mẹ nó. Họ chính là những người có bổn-phận quyết-định về điều này. Nhiệm vụ của người trưởng Hướng Đạo là tôn-trọng ý-muốn của phụ-huynh và hỗ-trợ họ phát-triển lòng tôn-sùng Thượng Đế nơi đứa trẻ, mặc dù nó theo bất-cứ một tôn-giáo nào. . . . Chi-tiết để qui-định nhiệm-vụ đối với Thượng Đế đều do các giáo-quyền địa-phương tùy-nghị xác-định. Nhưng việc đề-nghị đường-lối cư-xử với tha-nhân thì không có gì khó, bởi vì đạo-giáo nào cũng xác-định bổn-phận trực-tiếp của mọi người đối với tha-nhân.”—*HDVNTHĐ*, tr. 51, 52.

Tuyên-úy Hướng Đạo có nhiệm vụ gì?

1. “Tạo không-khí thiêng-liêng cho mọi buổi họp Đội và cuộc sống ở trại;
2. Cung-cấp dịch-vụ cố-vấn tâm-linh khi cần, hoặc lúc được yêu-cầu;
3. Tạo cơ-hội cho mọi Hướng Đạo sinh phát-triển tương-quan với Thượng Đế, và với các bạn Hướng Đạo sinh khác;
4. Khuyến-khích Hướng Đạo sinh tham-gia chương-trình học hỏi những biểu-tượng tín-ngưỡng của giáo-phái họ;
5. Khuyến-khích Hướng Đạo sinh củng-cố tương-quan cá-nhân với Thượng Đế, bằng sự cầu-nguyện và lễ-bái cá-nhân, và bằng cách tham-gia những sinh-hoạt tôn-giáo;
6. Trong những kỳ cắm trại cuối tuần, cần dự-liệu điều-kiện hoặc đi tham-dự một buổi lễ-bái, theo điều thứ 12 của luật Hướng Đạo;
7. Bất cứ một đêm cắm trại nào cũng phải có những sinh-hoạt lễ-bái hoặc cá-nhân hoặc tập-thể cho toàn đội;
8. Dự-liệu những giờ tịnh-tâm sáng và chiều.”—*The Role of the Troop Chaplain*, tr. 1, 5, 3.

(còn tiếp)



NHỮNG BÍ ẨN CỦA MỘT CUỘC HÔN-NHÂN BỀN VỮNG

Tại những buổi tiệc cưới chẳng hạn, nếu quan-sát kỹ bạn sẽ bắt gặp trong số đông quan khách đến dự có những đôi uyên-ương rất hạnh-phúc. Thông thường đó không phải là những đôi vợ chồng son mà là những cặp đã có tuổi, họ đi bên nhau một cách tự tin và tự-hào. Nhà tâm-lý-học Catherine Johnson đã thực-hiện phỏng-vấn trên 100 cặp vợ chồng ở độ tuổi từ 20- 80, với số tuổi hôn-nhân thấp nhất là 7 năm và dài nhất là 55 năm. Sau đây là những điều bí-ẩn đã được tiết-lộ về những yếu-tố tạo nên hạnh-phúc hôn-nhân bền vững đó:

1/ Ngay từ buổi ban đầu đã cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh nhau.

Có quan-niệm cho rằng tình yêu chín chắn phải được phát-triển chậm chạp qua một thời-gian dài. Nhưng trong thực-tế, các cặp uyên-ương đều thừa nhận rằng có một loại "tiếng sét ái-tình". Ngay từ những giây phút ban đầu tiếp-xúc nhau, những cảm-giác bị hấp-dẫn, thích thú lẫn nhau xuất-hiện ngay, đôi khi nó mạnh mẽ đến nỗi người ta không muốn chia tay và người ta luôn có cảm-giác nôn nóng chờ lần gặp tiếp theo.

2/ Không lưu giữ những điều ác-cảm, hằn học lẫn nhau lâu dài.

Không phải dễ dàng cảm-thông tha thứ tất cả mọi lỗi lầm của nhau và không hề cãi vã. Những cơn giận có thể ào tới như bão táp, nhưng sau đó cũng nên cho nó dịu lại và tất luôn tất cả những ác-cảm chứ đừng chất chứa trong lòng. Có những cặp đã hứa với nhau rằng không bao giờ

mang cơn giận lên giường ngủ, nhưng cũng có vài cặp cho rằng có thể mang nó vào giấc ngủ để sáng hôm sau không còn nhớ gì nữa cả.

3/ Luôn hướng tới những điều tốt đẹp của nhau.

Khi được nghe chồng hoặc vợ nói một cách chân-thành về những thế mạnh, những điều tốt đẹp của mình, kẻ được khen bao giờ cũng lên tinh-thần. Điều này đặc-biệt quan-trọng khi gia-đình gặp việc khó khăn cần sự tự tin để vượt qua. Mặt khác, nó còn có ý nghĩa rằng vợ chồng tin tưởng lẫn nhau, và cố giữ gìn những hình ảnh tốt đẹp của nhau.

4/ Biết chia sẻ với nhau những sinh-hoạt hằng ngày lẫn những ước mơ.

Sinh-hoạt của mỗi người là một chiếc đồng hồ riêng mà người đã hình-thành ngay từ khi còn sống riêng tư. Nó không góp phần tạo nên hạnh-phúc lứa đôi mà thậm chí còn gây khó chịu cho bạn đời. Nhưng nếu biết sắp xếp cho hòa hợp hoặc chấp-nhận sự tồn-tại của nó trong cuộc sống chung thì dần dần cả hai người sẽ cảm thấy có thể chia sẻ cho nhau và cùng nhau thực-hiện được cả những mơ ước của mỗi người.

5/ Chấp nhận thay đổi thói quen khi cần-thiết cho hạnh-phúc gia-đình.

Rất nhiều cặp thú nhận rằng thay đổi rất nhiều sau khi bước vào cuộc sống hôn-nhân. Bắt đầu thường là những khủng-hoảng đến căng thẳng và sau đó nếu biết tự-giác thay đổi để duy-trì

gia-đình thì hạnh-phúc sẽ bền vững. Một cuộc hôn-nhân tốt sẽ giúp cho các thành-viên trở nên tốt hơn. Cờ bạc, rượu chè, hút thuốc lá là những thói quen có thể thay đổi được nếu yếu-tố gia-đình tác-động có hiệu-quả.

6/ Tầm quan-trọng của quan-hệ tình dục.

Nó không phải là tất cả những gì tốt đẹp nhất trong quan-hệ vợ chồng, nhưng nếu biết coi trọng thì chính mối quan-hệ tình dục sẽ làm cho đối-tượng của mình trở thành "người tốt đẹp nhất trên cõi đời".

7/ Đừng bao giờ tranh giành để chiếm vai trò lãnh-đạo trong gia-đình.

Sự phân chia ngôi thứ trong gia-đình giữa vợ chồng thường nghiêng về người giữ quyền-lực kinh-tế. Những cuộc cãi vã cũng thường bắt nguồn từ đó, khi người ta nghĩ về "tiền của tôi", "tiền của cô". Những cặp sống hạnh-phúc lâu dài với nhau có một ngoại lệ là họ cho rằng tiền bạc trong gia-đình là của chung và cùng nhau tính toán.

8/ Người bạn tốt nhất của nhau.

Khi nào sự mô-tả, giới-thiệu về người bạn đời như "Gấu mẹ vĩ-dại, Bà chằng, Ông chủ..." được thay thế bằng "người bạn thân nhất" thì có nghĩa là cặp uyên-ương đó có hy-vọng chung sống lâu dài với nhau.

Như thế từ tình yêu đến tình bạn tốt đẹp sẽ nâng tình yêu lứa đôi lên thành mối tình cao đẹp.



Lý do mất đồng hồ

Chủ tịch Gò Ba Chóp vừa lên ngôi Nga Hoàng xong liền đưa cả gia đình du hành vòng quanh trái đất bằng phi thuyền tối tân nhất của Xô Viết. Khi phi thuyền đã bay được một chập thì đứa con út mới hỏi ông là phi thuyền đang bay trên không phận nước nào. Ông bèn thò tay ra cửa sổ một lúc rồi rút tay vào và bảo nó : Mình đang bay trên không phận Siberia. Đứa con hết sức ngạc nhiên nên đã hỏi tại sao bố biết rành quá vậy. Ông trả lời : Có khó gì đâu, tao thò tay ra ngoài cửa sổ thấy hơi lạnh bốc lên từ phía dưới thì biết ngay là Siberia chứ có gì lạ đâu. Một chập sau đứa con lại hỏi phi thuyền đang bay trên nước nào. Ông lại thò tay ra ngoài cửa sổ rồi rút tay vào và nói : Bây giờ phi thuyền đang bay trên sa mạc Sahara. Đứa con lại thắc mắc. Ông trả lời : Có khó gì đâu, tao thò tay ra ngoài cửa sổ thấy hơi nóng bốc lên từ phía dưới thì biết ngay là Sahara chứ có gì lạ đâu. Một lúc sau, thằng bé lại thắc mắc nữa. Ông chiều con, lại thò tay ra ngoài cửa sổ, nhưng rồi ông rút tay lại ngay và nét mặt tỏ vẻ rất giận dữ. Ông trả lời đứa con : Mình đang bay trên Hànội , thủ đô xứ chư hầu. Lần này thì đứa con rất thắc mắc tại sao bố nó lại biết rõ cả thành phố ở dưới. Ông đọc được ý con nên trả lời ngay : Thì tao vừa thò tay ra ngoài, tay tao đeo đồng hồ, tức thì cái đồng hồ của tao bị chúng giạt mất ngay lập tức.

Không hiểu tại sao

Một hoàng đế Phi Châu, dù rất nhiều vợ, vẫn thích đi du hí Âu Châu. Cửa lạ bao giờ cũng ngon hơn cửa vợ, ngạn ngữ nước ông bảo thế. Năm đó nhà vua đi chơi hơi kỹ nên ở nhà quán đội đảo chính. Thế là ông trở thành phế đế lưu vong . Sau một thời gian thì ông hết tiền. Biết được điểm đó, chủ nhân một hộp đêm sang trọng đã đến mời phế đế hợp tác bằng cách đóng tuồng. Tuồng con heo. Mỗi lần sẽ trả cho ông mười ngàn mỹ kim. Theo hợp đồng thì mỗi thứ Bảy ông sẽ trình diễn 2 giờ, làm tình trên sân khấu với mười cô gái. Vì vừa hết tiền vừa lâu ngày phải chạy tịnh nên phế đế nhận lời ngay. Và hộp đêm đã quảng cáo rầm rộ. Đêm đầu tiên khách đến đông nghẹt. Ai cũng muốn xem tận mắt tài nghệ và khí giới của nhà vua lưu vong. Chương trình diễn tiến rất ngoạn mục, khán giả vỗ tay như muốn đổ rạp. Nhà vua đã làm tình với 3 cô một cách ngon lành. Nhưng khi vừa tới lượt cô thứ bốn thì tự nhiên phế đế lặn đùng xuống đất, chân tay xụi lơ và bất tỉnh luôn. Người ta bèn đưa phế đế vào hậu trường lo việc cấp cứu. Một chập sau thì ông tỉnh lại. Chủ hộp đêm vỗ đầu bút tai nói : Ông giết tôi rồi, ông nói ông ngon lành lắm mà, tại sao mới tới cô thứ bốn ông đã xụi lơ ? Phế đế phều phào trả lời : Tôi cũng không hiểu tại sao nữa. Hồi chiều tôi duyệt với 10 con nhỏ này thì tôi ngon lành lắm và đứa nào cũng khen tôi số dách, tôi còn làm thêm cả hai con nhỏ kéo màn nữa, ngon ơ, có sao đâu.

Lý do chọn vợ

Công tử A, học giỏi nhà giàu đẹp trai, đã 35 tuổi mà vẫn chưa vợ. Không phải vì không có đào mà vì nhiều đào quá không biết lấy ai. Sau cùng, vì cha mẹ thúc bách quá, anh ta tới văn phòng hôn nhân. Nhờ lời chỉ dẫn, anh chọn được 4 cô đem vào danh sách chung kết. Một cô là bác sĩ, một cô là huấn luyện viên thể dục, một cô là tiếp viên hàng không, một cô coi điện thoại viễn liên. Cô nào cũng thông minh và tư cách. Sau nhiều ngày suy nghĩ, anh ta quyết định cưới cô huấn luyện viên thể dục. Mọi người đều thắc mắc muốn hiểu lý do. Anh ta giải thích : trong đời sống vợ chồng, tôi sợ

nhất người vợ méo mó nghề nghiệp không đúng lúc. Chẳng hạn lúc vợ chồng âu yếm nhau, cô bác sĩ có thể méo mó nghề nghiệp mà nói rằng : nằm yên, không được động đây; cô tiếp viên hàng không có thể nói : xin cột giây lưng lại; cô điện thoại viễn liên có thể nói : xin lẹ lẹ lên vì sắp hết 3 phút. Còn cô huấn luyện viên thể dục, dù cô ấy có méo mó nghề nghiệp mấy đi nữa thì tôi không những không sợ mà lại còn thích nữa là khác. Chẳng hạn cô ấy có thể méo mó như sau : "làm mạnh lên" hoặc "chúng ta nghỉ 10 phút rồi tiếp tục làm nữa."

Giới thiệu sách báo

1.- Được biết Tr. Lê Phục Hưng vừa in xong cuốn : NGUYỄN LÝ HƯỚNG-ĐẠO. Sách nêu những nguyên tắc cơ bản trong đường lối giáo-dục H.Đ. do Tr. Vĩnh Đào biên soạn; Lên Đường ở Toronto ấn hành. Lời tựa của Tr. Jacques Moreillon, Tổng Thư Ký Tổ Chức H.Đ. Thế giới.

Sách dày 127 trang, bìa in trang nhã, màu sắc mát mắt. Không đề giá bán, nhưng đại khái là 5 Mỹ kim trở lên, càng nhiều càng quý và khuyến khích những người phụ-trách in tiếp thêm nữa.

Sách được trình bán tại Trại Hạp Bạn Thăng Tiến 4 (Le Breuil Pháp).

Xin ân cần giới thiệu với các Trường, thân hữu, độc-giả. Riêng nhà xuất-bản Lên Đường Toronto và Tr. Vĩnh Đào, Liên Lạc xin chúc thanh toán xong và in lại lần thứ 2, thứ 3 và kế tiếp nữa

*

* * *

2.- Trường Nguyễn Đình Thu (Tổng Thủ Quỹ H.Đ.T.U) và chị Tuyết-Minh (tức chị Thu) có in và phát hành tập "CHUYỆN ĐỜI, CHUYỆN NGƯỜI", tác giả là chị Tuyết-Minh. Sách do nhà Xuất bản Nguồn Ý phát hành, in đẹp, rõ ràng, bìa nhiều màu và hoa và lá sen (gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn) thật đẹp.

Sách dày 216 trang, đăng 33 truyện ngắn, ghi lại những sinh hoạt thường nhật trong gia-đình, ở quê người, những tình huống tế nhị của thanh thiếu nữ ở xã-hội, trường học v.v... mà con em chúng ta thường gặp phải. Những chuyện ngắn chứa đựng những lời khuyên, những thí dụ điển hình, rất thực, đáng cho các bậc phụ huynh đọc và suy ngẫm.

Xin nồng nhiệt giới thiệu với các Trường, các bậc cha mẹ và cả những Trường trẻ đang trên đường tìm kiếm Bạn Đường.

Muốn có sách, xin gửi 12 Mỹ Kim về :

Nguồn Ý
2905 Milan Street
Houston, Texas 77006, U.S.A.

*

3.- Sói Con Đã Già (tức nhà văn Trà-Lũ) có gửi cuốn MIỀN DẤT HỨA, với lời đề tặng thật dễ thương : "Bản đặc biệt thân tặng Trường Nguyễn-Trung-Thoại với sự quý mến đặc biệt của "Sói Con đã già".

Trường có toàn quyền trích đăng trên Liên Lạc những bài Trường thích.

Sách do nhà xuất bản Làng Văn phát hành (1993) dày 189 trang, giá ghi 10 Mỹ kim. Muốn nhận sách, xin gửi chi phiếu về địa chỉ :

Trà Lũ

113 Kennedy Ave.

Toronto, Ontario, Canada M6S - 2X8

Ngựa C.K. xin chân thành cảm ơn tác-giả và ân cần giới thiệu với các độc giả Liên Lạc, và có ý nghĩ (thăm kín) : Đây là một Sói Con "Già Giặn", thông minh và rất biết lo xa ! Đã tính trước rất kỹ-lưỡng, đã "đóng thuế khoán" thay vì đóng thuế định-kỳ cho Liên Lạc. Ô là là ! Ghê gớm thật !





Thư Bưu

Theo lời yêu cầu của một số Trường, Bản tin Liên Lạc xin trích đăng một số thư của quý Trường gửi đến để biết tin tức với nhau, trong tinh thần huynh đệ Hướng-Dạo để cùng thương lắm, không ngoài mục đích tương nhớ đến nhau. *Ngựa C.K.*

(Xếp theo thứ tự thời gian nhận được).

Tr. Nguyễn Khanh (Cali)

Nhận được Bản Tin Liên Lạc của Nhóm Tinh Thần B.P. không biết nên buồn hay nên vui. Buồn vì có nghe Tr. Lữ Hùng (san José) nói là Nhóm Tinh Thần B.P. là nhóm của các "cựu HDS và các "Trường Lão" của phong trào mới được mời tham dự vào mà thôi. Thở này còn "hăng say" lắm nên chưa muốn làm "cựu HDS" và còn non lắm không dám lên hàng "Trường Lão" đâu. cho nên khi nhận được bản tin Liên Lạc của các anh đọc "sửng ghê". Được tin Liên Lạc mở rộng vòng tay đón các trưởng trẻ và "sồn sồn" thì Thỏ này nhận thấy mình cũng khoảng này nên "ham dzui" xin được nhập cuộc chơi với các "Trường Lão" theo chân Tr. Lê Phục Hưng.

LIÊN LẠC. Cám ơn Thỏ hăng say đã hăng say đáp ứng lời mời của nhóm LL mà gia nhập. Xin nhắc lại cho rõ, LL là của tất cả HDS và của quý thân hữu HD không phân biệt nam hay nữ, già hay trẻ, nếu có thuyê cầu (và hiểu biết nghĩa vụ). Còn chú Lữ Hùng phát ngôn bừa bãi là "Báo Liên Lạc là của các trưởng lão, các cựu HDS" là sai tuốt luốt hết theo ngôn từ của XHCN thì qui tội "phản động" tuyên truyền xuyên tạc, chống chế độ "Liên Lạc" đáng đưa đi học tập cải tạo. (Thôi nói như rứa đủ rồi, "đc" quá Tr. Lữ Hùng lặn thì mất vui, biết tìm mô cho ra một trưởng "ba rọi" dễ thương như vậy). Còn đọc Tùng Nguyên số 3 phát hành tháng 6/9, trang đầu, gửi các Trường (đơn vị), các Trường là những viên gạch để xây dựng và phát triển phong trào, còn chúng tôi (sồn sồn) chỉ là xi măng cho các viên gạch này mà thôi. Các Trường là tương lai là rường cột và là nòng cốt của phong trào... Đọc đến đây, đáng lẽ Thỏ hăng say nên thêm tiếp : ... Còn đối với các Trường của Nhóm Tinh Thần B.P. là đồ cổ, dùng để trang trí cho vui nhà, hoặc quý lắm thì đem vào Viện Bảo Tàng (H.Đ.) trưng bày bán vé vào cửa để lấy tiền in báo Liên Lạc ! ... phải không người hùng của Miền Tây nước Mỹ ! Thôi nói cho vui vậy thôi, anh em hiểu nhau quá mà, nhớ mãi nụ cười của Thỏ hăng say trong

những kỳ Hóp Bưu trước (20-6-93)

Tr. Hoàng Ngọc Châu (Florida)

Nhân chuyến công tác ở Do Thái, em ghé Athens Hy Lạp 2 ngày để xem những thắng cảnh như đã mê say hồi nhỏ khi coi những phim La Mã. Thành phố này hơn 90% giống Saigon trước 1975 nếu không có những núi đồi và di tích lịch sử của hàng ngàn năm trước. Khi về lại Florida em sẽ cố viết bài này và đánh máy bài của Trường đã gửi hồi tháng 5/93. Trước khi về Florida chơi, Anh nhớ viết thư cho tụi em. (21-6-93)

LIÊN LẠC: Đi xa mà vẫn tưởng nhớ đến nhau thật là quý. Nhìn quê người gặp vài phong cảnh na ná "quê mình" mà gợi nhớ quê hương. Ôi ! tâm hồn chi mà đẹp rứa hồi người HD đất Thần Kinh. Đúng như đã hứa, ngày Ngựa CK đến Orlando được Trường tạo cơ hội gặp anh chị em HD ở Orlando thật quý hóa. Nói chuyện cởi mở với đề tài "Vợ Trường" lại gặp bà chủ nhà luôn luôn tươi vui, lảng xăng mời mọc, chụp hình lại còn định cho vợ chồng Ngựa ở lại ăn cơm tối với mẳm và thịt luộc lại còn lăm le ra giàn bầu cắt nửa trái bầu may mà có "Ngựa Cái" nhắc là các "đấng con cháu" đang đợi ở nhà để cùng đi ngao du khi ấy Ngựa mới sực tỉnh mà vợ vàng xin được về nơi tạm trú; Hú vía ! Nếu cứ ham vui không có "nài" thẩn, giây cương này lại thì Ngựa về đến nhà sẽ é mặt vì đứa cháu ngoại lớn (13t) sẽ cười thầm : ông Ngoại chắc bỏ quên parole d'honneur của xi-cút ở trường đua rồi ! Trong bài tường thuật ngày 10-7-93 sẽ trình bày ở số 8 này; Trường Châu nhắn giùm Trường đã tình nguyện hôm ấy và cả hình bia nữa hí !

Tr. Nguyễn Thanh Viêm (Úc Châu)

Viêm thân kính gửi lời thăm quý trường. Chúc quý trường trường thọ để tăng tuổi thọ cho Bản Tin Liên Lạc. Hôm nay cuối Thu ở miền Nam bán cầu, gió thu lạnh. Viêm không ra nhìn xem hoa nở thì co ro trong phòng xem những

hình ảnh cũ. Thì đây Viêm có một hình ảnh Tháp EIFFEL Paris do Liên Đoàn HĐ Hội An (Quảng Nam) xây dựng toàn bằng tre và gút giấy đưa vào dịp trại liên đoàn 1962. Viêm nhớ lại là tất cả một công trình thủ công do sự khéo tay bao công sức. Anh chị nhìn tưởng tượng số tre dùng vào việc xây tháp phải mua từ bến, chở bằng xe bò đến đất trại. Làm xong dựng lên cho thẳng và vững rồi làm lễ thượng quốc kỳ và 3 đoàn kỳ bay phát phối, ngược nhìn thấy thỏa dạ...

LIÊN LẠC: Thưa Ông Anh miền đại thủ (tự điển của Thanh Ngự dịch từ chữ Kangarou). Tấm hình chụp lại thấy Eiffel VN (bằng tre và giấy) thật đẹp có đăng in ở số này. Riêng 2 bài thơ tứ tuyệt, xem như bài thơ đố. Anh em nghiệm thấy khó trình bày cho dễ hiểu nên xin gác lại. Bài xướng họa với Tr. Mai Xuân Tý xin ghi lại đây để nhớ lại ông anh đã chơi trội với anh em mà xách ba lô lên gặp cụ BiPi trước. Khôn thật ! Xin ông anh nhớ bài cho số 9, đặc biệt, giáng sinh và Tết đó nghe. Đa tạ trước.

Thư Chị Vũ Thúy Lan (Ottawa)

Chúng tôi xin cảm ơn các trưởng đã gửi cho tờ báo Liên Lạc. Hình bìa số 6 đã gọi cho chúng tôi nhớ nhiều đến Hà Nội khi xưa, hình ảnh quê hương ! Chúng tôi cũng đã điện thoại thăm và cảm ơn anh Tỉnh. Nay xin gửi chút tiền đóng góp bưu phí cho tờ Liên Lạc mà các anh đã bỏ công lao trình bày, gìn giữ, nuôi dưỡng để được phát hành đều đều. Kính chúc các anh.

Liên Lạc: Bà chị kính mến ơi ! Đọc thấy nét chữ chị lần đầu, anh em cảm ơn bà chị lắm. Tuy vậy "ngòi bút nữ" ít thấy xuất hiện ở Liên Lạc. Anh em trông chờ chị đó. Bà chị quá khen ! Anh em cũng có công trình bày, còn gìn giữ và nuôi dưỡng thì đã có quý anh quý chị đỡ đầu. Lo chi !

Thư Tr. Tuấn Việt (Seattle)

Hôm nay Tuấn Việt gửi tới Liên Lạc bài "Học Bài Thất Bại" để quý trưởng đánh máy sẵn cho số kế tiếp. Thấy bà con cô bác, anh chị em HĐ bốn phương trời nao nức chuẩn bị tới Pháp dự trại Họp Bạn mà Tuấn Việt cảm thấy lòng xốn xang, cũng muốn cất cánh Tây Du một chuyến. Tiếc rằng lực bất tòng tâm nên đành chịu vậy, chỉ chờ đọc phóng sự trên Liên Lạc cho đỡ thèm. Tuấn Việt đã nhận được báo LL số 7 tháng 6/1993 và nhận được thư riêng của bạn hơi lâu rồi... Tới đầu năm 1994, tôi đã 65 cái xuân xanh,

gác "cày bừa" vào kho để dưỡng già, không hiểu tính tình tươi trẻ đến lúc nào để viết thư cho anh em HĐ đọc chơi. Nhiều lúc tôi tự hỏi : Không hiểu nét bút của mình có quả thực gần gũi với tâm tình của bạn HĐ hay không ? Có đi sát với bước đường của HĐ hay không ? Tôi cũng ước mơ một ngày nào đó Liên Lạc sẽ là cơ sở ẩn loát thi tập thứ nhì của Tuấn Việt với chủ đề Hương Đạo, trong đó có bài giới thiệu của Tr. Nguyễn Trung Thoại để ghi dấu kỷ niệm giữa 2 chúng ta... Khi nào nổi máu giang hồ, mời bạn vác bị gậy tới ngao du miền Tây Bắc Hoa Kỳ này để chúng ta nâng chén thù tạc...

LIÊN LẠC. Ông bạn nhà thơ miền Tây Bắc Hoa Kỳ ơi ! (mở đầu là giọng ba trợn này rồi !), ông bạn nói thật hay giống đó. Dám cả gan giao cho N.T.T. này viết bài giới thiệu thi tập thứ hai của nhà thi sĩ. To gan thật !. Đọc thư của Trưởng, lời thư chừng chặc, ý tứ nghiêm túc, do đó suy luận tập thơ của Trưởng (dù là chủ đề HĐ) phải là mực thước, khuyên răn bàn chuyện hay ho tốt đẹp, bằng cớ là những thơ trưởng tặng cho đọc giả Liên Lạc gần 2 năm nay, thật là quý hóa. Nhưng nếu giao cho Ngựa ghi lời giới thiệu, thì Trưởng nên xét lại, vì tánh lòng ngồng cổ hữu, không biết Trưởng có "chịu" được không. Còn Trưởng lo ngại sợ không biết còn giữ được tính tình tươi trẻ khi tuổi về già hay không ? Đừng lo "Il y a des jeunes vieux et des vieux jeunes" mà Trưởng được xếp vào loại thứ hai đó. Còn Ngựa thì đến tháng 5/95 cũng noi gương ông anh mà "gác cày bừa vào kho" vì lúc đó mới ... lên 65 tuổi. Hãy bình tĩnh "Đường trường, chúng ta cùng đi, chúng ta cùng đi. Chúng ta cùng đi vui mà đi !" Còn việc nổi máu giang hồ ngao du đây đó, thì đàn em vốn là tuổi Ngọ nên chạy nhảy hoai. Tháng 7 vừa rồi họp với gần 20 Trưởng ở Orlando, vui quá sức; qua tháng 8 thì Tây Du. Ngân chi miền Tây Bắc Hoa Kỳ, phải không thưa ông anh thi sĩ ! Còn ông anh dụ Ngựa đến Seattle để nâng chén thù tạc thì ngay bây giờ huynh ông và ngựa - qua không gian - chúng ta cùng nâng ly :

- ° Ly thứ nhất : nhâm nhi tình bạn
- ° Ly thứ hai : trút cạn lòng sầu
- ° Ly thứ ba : mũi chày tới râu
- ° Ly thứ tư : ngồi đầu gục đó
- ° Ly thứ năm : ... vợ đề cạo gió

Nghe sơ sơ đã sợ chưa ? Tuy vậy, Ngựa này không biết uống rượu và Nhà Thơ chắc cũng

không phải là dân nhậu. Xem hình trong số LL trước, trông tướng mạo đạo đức quá, súc mấy nhà thơ dám xé rào ! Có phải rứa không ?

Thư Tr. Phạm Quang Lộc

Em đã nhận được thư Trưởng đề ngày 12/5/1993 có kèm theo một số tài liệu quý giá để bổ túc cho tập "Lịch sử HDVN" và hiểu biết thêm về tình anh chị em đối với NQM. Đọc biên bản, em thấy được tình huynh đệ trong phong trào đối với NQM. Nhưng rồi chứng nào tật nấy, ngựa vẫn theo đường cũ nên tình huynh đệ bị sụt mẻ, đáng tiếc thay ! Tài liệu Lịch sử HDVN của cha Lefas thật rất hay, nhất là Miền Trung (Huế) em sẽ bổ túc thêm vào phần phụ bản...

LIÊN LẠC. Cám ơn những nhận xét của Trưởng. Trưởng Nguyễn Đức Phúc, đã qua Canada 2 tháng theo chương trình đoàn tụ, có kể lại những ngày tàn của Hội Quán Bùi Chu. Trưởng cứ gom lại để dành đó. Nay lại có thêm Bà "Chị Năm", viết về Nữ Hưởng Đạo bổ túc với bài chị Bạch Bích. Liên Lạc sẵn sàng nêu lên các ý kiến, ai nghĩ sao thì nghĩ. Riêng Ngựa CK là đấng nam nhi nhìn các chị với con mắt "kính nhi viễn chi". Chứ anh em (đực rựa) mình lấy cái thống chế gì mà xía vô, phải không Trưởng Lộc ! Thánh nhân đã dạy: "Đừng có đại dột mà xen vô việc các bà. Vì dù mình đúng hay sai, mình cũng đã thua 50% rồi, bởi người ta là phụ nữ". Nghe rõ chưa hỏi người anh em !!!

Thư Tr. Đỗ Phát Hai (Houston)

Em vội vả gửi thư này đến Anh vì cũng có một vài ý cần tham khảo Anh. Nếu Anh thích thì viết cho em biết thêm, còn không thì thôi. Em từ nhỏ sống xa gia đình, trưởng thành trong giáo dục Hưởng Đạo nên quen tánh chơi "thẳng thắn". Đôi khi bị mấy bạn chính trị gia sống theo đạo đức chính trị trêu chọc. Nhưng không sao mình bị lừa một lần thì cũng không đến nỗi chết. Trái lại còn học thêm kinh nghiệm biết "Người". Đối với em, thủ đoạn chính trị của em là thủ đoạn "thành thật". Đối với Anh, em rất "kính mến một cách thành thật", cho nên nếu em có sai thì em cũng vui lòng với thái độ chọn lựa của mình....Thú thật với Anh, đối với em, phục vụ phong trào ngoài việc trả nợ "đồng lãn" mà còn là sự thực hiện "việc thiện" trong kiếp sống của mình nữa. Em có nhớ B.P. nói đến Luật chơi thứ 11, nên cũng mong rằng trí óc mình sẽ còn đủ

sáng suốt để chơi và làm việc thiện một cách khôn ngoan và hữu hiệu... Em nghĩ rằng tương lai phong trào nằm trong tay những trẻ đang trưởng thành nhiều hơn là lứa anh em mình. Em nghĩ mình nên học kiểu BSA là dành 3 bước đầu của tiến hành quản trị là:

Hoạch định - Tổ Chức - Phối Hợp

cho các anh lớn. Còn 3 bước kế tiếp:

Điều Hành - Lãnh Đạo - Kiểm Soát

thì dành cho các bạn trẻ, Anh nghĩ sao ?

LIÊN LẠC. Voi Chí Nghĩa ơi ! viết thư cho mình mà rằng chí tình rứa ! Ngựa nhớ rõ là lần đầu gặp Voi ở Costa Mesa (1983) tuy sơ ngộ mà như đã thông cảm và tin cậy nhau liền. Sau đó kỳ Họp Bạn Jambville Pháp (1985) một buổi sáng trời mưa nhẹ, ngồi đợi xe đến để cùng đi ngao du thành phố ánh sáng, mình cũng đã tâm sự nhiều về tương lai phong trào. Rồi trại Họp Bạn Toronto (1988), San José (1990), càng hiểu nhau nhiều hơn. Ôi ! tình huynh đệ HD "tuy xa mà hóa ra gần". Có những chuyện không thể ghi trên mực này khi bàn chuyện "khôn đại" được. Lỡ hổ thì anh chị em cho mình là lớn lối dạy đời. Ai đại chi mà làm chuyện đó. Có thân tình thì cũng trao đổi tâm sự, bàn chuyện đời cho vui. Thích thì nhớ, không thích thì cho gió thoảng bay đi. Riêng đối với Voi, trong số này có bài thơ "Học Bài Thất Bại" của Tuấn Việt rất hay, trùng hợp với tâm sự của Voi đã thổ lộ. Ngựa không bao giờ quên lời Voi nói: "Nghề của em là bấm nút dội bom, vù vù trên trời, có quen biết chi đâu nghề TTK". Nhưng hôm đó Ngựa CK nói 2,3 lần thêm vào sự thúc dục của "Cọp Di Linh" nên Voi đành thúc thủ chịu trận nhiệm kỳ này. Voi ơi ! cũng nên ném thử cho biết những việc mình không quen, nhưng nếu Voi không thích nữa thì thôi vậy. Lần này Ngựa CK không dám tán vô nữa ? Cách đây 2 năm, khi nhận tiếp tục Bản Tin Liên Lạc do các Anh Thao, A. Ngân, A. Ba trao đước lại, mấy đàn anh của Ngựa gọi giầy nói (viễn liên) hỏi Ngựa rằng: -Đã tính kỹ chưa ? - Có tính nhưng không quá kỹ. Vì kỹ quá thì chẳng dám làm. (Vì Ngựa CK nghĩ rằng: Những tính toán "quá chắc ăn" quá "kỹ lưỡng" thường không bao giờ thành việc. Cần nhất là một quyết tâm). Voi ơi, mình ngay thẳng, quyết tâm, làm hết sức sức mình, thành công hay thất bại nhờ Trời xét. Rất mong sự thông cảm.

Thư Tr. Phạm Quân Khanh (Ottawa)

Hôm qua nhận được Liên Lạc số 7, đọc kỹ, nội dung phong phú và hình thức tiến bộ. Công của Tr. Thoại và quý vị trong Ban điều hành lớn lao lắm, vô cùng kính phục. Mục Thư Tin - Mã Thư (tóm lược thư gửi và nhất là phần trả lời thật là lý thú và cảm động). Hoan hô mục này và những lời của Tr. Ngựa CK. Cũng trong mục này, Trưởng có trách về việc gửi bài vở; thật tội đó "khó tha". Hiềm vì khi gửi bài đi, không biết báo nào đăng bài nào, thành khó kiểm soát mà sinh ra lỗi bất cần, mong Trưởng niệm thứ. Để bù đắp sai lầm, xin gửi kèm theo một số bài viết và bài vẫn chưa để vào tập Hải Hồ, tùy ý Trưởng sử dụng. Rất mong có dịp gặp lại Trưởng và lệnh phu nhân ở Ottawa. Nếu có dịp tới Montréal, sẽ xin liên lạc để tới kính thăm Trưởng và phu nhân, nếu không làm mất thời giờ của Trưởng. Trước khi dừng bút, xin chuyển lời kính thăm quý Trưởng trong Ban phụ trách Liên Lạc, đại diện là Trưởng, luôn luôn vững tay chèo, ngay tay lái vững tiến trên con đường xây dựng tương lai thanh thiếu niên Việt Nam cùng phát triển tình Hướng Đạo, lành mạnh hóa xã hội...

LIÊN LẠC. Hỡi nhà hùng biện họ Phạm. Ông này tài thật. Nói chi cũng xuôi cả. Lại cho Ngựa đi tàu bay giấy khôn quá! Thế hệ trước có Phạm Quỳnh, thế hệ này có Phạm Khanh, cả hai đều là vĩ nhân cả. Thôi không nói nữa, vì nói thêm thì thiên hạ cho mình "mặc áo thụng vái nhau". Điều quan trọng là Liên Lạc có một nhà hùng biện oai phong lẫm liệt, thì giao hẹn 1 số báo (3 tháng 1 lần) phải có tên vị ấy trên báo. Nhớ chưa! (Xin lỗi hơi hách và trịch thượng, vì có rứa "họ" mới sợ!).

Thư Tr. Nguyễn Kim Sơn (Milwaukee)

Em đã nhận được Liên Lạc cũng nhờ gặp anh Trần Trung Hợp giới thiệu. Vì thời gian không hoạt động HĐ quá lâu nên chỉ còn nhớ là lúc sói con, bầy sói Lê Lai do chị Liên dẫn dắt. Lúc đó bầy sói hoạt động tại thành Lê Văn Duyệt, thuộc đạo Đông Thành kế bên Lăng Ông Gia Định... Sau đó, em sinh hoạt trong thiếu đoàn Thăng Long do Tr. Bùi Thế Hưng dẫn dắt. Sau khi anh đi du học thì thiếu đoàn tan rã. Chị Liên và Anh Hưng có thường liên lạc với L.L. không? Xin Trưởng cho em gửi lời thăm sức khỏe đến chị Liên và anh Hưng. Tiện đây, cho em giúp chút dầu nhớt cho xe Liên Lạc...

LIÊN LẠC. A ha! giòng máu HĐ có khác! nghỉ sinh hoạt hơn 20 năm rồi, nay chỉ mới gặp Trưởng Hợp nói mà đã biên thư mong được đọc tin anh em HĐ. Nói nhỏ mà nghe: chú còn trẻ, nên đọc Bạch Mã (của Tr. Tôn Thất Hy) hoặc Giúp Ích (của Tr. Nguyễn Xuân Hoàng Quân). Nếu ở Mỹ thì đọc Tùng Nguyên (của Tr. Nguyễn Khanh) để mang đại đội mào và cùng sinh hoạt với anh em đồng lứa. Chú đừng có "dại" mà khoái Liên Lạc rồi, sẽ già người đi. Vì LL chỉ thuần túy tin tức, thư tin với nhau đọc cho vui, dành cho các HDS đã vút ba lô mà xách va li, đôi khi đánh mất đồng phục hoặc là vào lứa tuổi "sồn sồn" cỡ Lữ Hùng (San José) hay "ba rọi" như lứa Tr. Lộc (portland). Tuy vậy càng đông càng vui, nếu chú thích thì sắp hàng vào cùng đi với anh em cho vui không sao cả. Trưởng nhắc đến chị Liên thì Ngựa không biết. Còn Tr. Bùi Thế Hưng thì quả biết, hiện ở địa chỉ 171 Mullock Avenue, Toronto, Ontario M6C 3N7 Canada, bao sân nhiều việc lắm, nặng nhất là "Chương Trình Tình Thương" và vẫn là độc giả thường xuyên của L.L. Cảm ơn thừng xăng.

Thư Tr. Lâm Chánh Trung (Florida)

Kính lời thăm Trưởng và gia đình được nhiều hạnh phúc. Em được tin Anh ở Canada thì rất vui mừng vì bấy lâu nay quá bận rộn đất khách quê người. Xin Anh đừng phiền trách em... Tiện đây xin gửi ... và 6 bài thơ để Anh tùy tiện ghi vào Liên Lạc nếu có thể...

LIÊN LẠC. Ngày 25/7/93 lại nhận thêm 2 bài thơ nữa với lời dặn chỉ nên đăng 1 trong 2 bài này trước, sau này sẽ tính. Người đạo trưởng Kỳ Hòa ơi! Trong thư trước Cụ có hỏi Ngựa còn nhớ em không? Nhớ lắm chứ! Người hay cười lời cái răng khệnh để thương ở Đò Thành Đoàn ngày xưa. Có đến 30 năm không gặp lại nhau. Nay lại làm thơ, cùng ký tên chung với "bạn đời". Thơ thì ướt át và đầy tính người chỉ là. Nhưng Trung ơi! Đất Liên Lạc quá hẹp, tiêu chuẩn các đàn anh trước đặt ra là ưu tiên về tin tức lẫn nhau. Bài vở anh em viết về HĐ, ghi lại những kỷ niệm HĐ, tiểu sử v.v.v. nói tóm lại về HĐ, thứ đến mới đến các mục khác. Lần này, Liên Lạc xin đăng 1 bài "Giác Chánh Liên Hoàn Thơ" trước tiên, các bài khác sẽ lần lượt đăng tiếp, nếu thuận tiện. Trưởng Trung ơi! ngày họp mặt ở Orlando 10/7/93 vắng Trưởng, tôi có hỏi tin Trưởng Châu thì được biết là Trưởng ở khá xa

nên di chuyển khó khăn. Mình có dịp điện thoại với Trường, với giọng nói năm xưa, nụ cười dài trong máy làm Ngựa nhớ lại thời gian ở 4 Duy Tân. Còn đâu nữa T.T. Phước, T.V. Mỏ, T.V. Viên, Tôn Thất Cư, Lê Văn Cấu v.v.v. Có dịp gặp nhau, rảnh rỗi ôn lại chuyện ngày xưa thì vui biết mấy. Xin gửi lời thăm nữ sĩ Hoa đang vân du với thi sĩ Trung. Chúc cặp Trung Hoa chấp chờn sung sướng với "mây trắng bay".

Thư Tr. Bạch Thu Hà (Cali)

Trước tiên xin kính chúc anh chị được dồi dào sức khỏe, mọi sự an lành, sau nữa mong được gặp các anh chị trong Họp Bạn tại Pháp vào tháng 8 tới đây. Thu Hà cố gắng liên lạc được một trường tại Canada, vì Thu Hà có nhã ý ủng hộ một số tiền 200\$ US cho lần Họp Bạn sắp tới để gọi là chung sức với các anh chị em trong Ban Tổ Chức. Ngoài ra Thu Hà có thể sẽ tặng 1 bài thơ ngắn trong buổi văn nghệ lửa trại cho vui. Thu Hà rất cảm động khi một người bạn HD cho xem số Liên Lạc có bài viết "Dung, một trong tứ đức". Nhưng rất tiếc, tờ Liên Lạc ấy bị thất lạc nên Thu Hà chưa nhận được. Nếu các anh chị còn giữ vài số sót, xin gửi cho, vì Thu Hà cũng muốn gửi tặng cho các bạn ở nước ngoài. Xin hẹn gặp các anh chị. Kính chào (kèm chi phiếu 200\$ US cho Ban TC trại Họp Bạn).

LIÊN LẠC. Lật phong bì thấy tám hình màu (quá đẹp, đúng là tác giả chữ DUNG) biết ngay là người đẹp Cali. Lại thấy chi phiếu 200\$ anh em càng reo vui vì LL được một citern xăng. Nhưng đọc thì mới biết, vậy mà không phải vậy! Đừng tưởng bở! Người ta tặng cho BTC trại Họp Bạn Thăng Tiến IV ở Pháp chứ đâu phải phát cho LL. Tuy đề tên NTT nhưng phải đem qua trình "tư lệnh" Vĩnh Đào để tùy nghi. Vì đó là quà tặng của người đẹp Thu Hà cho Trại Họp Bạn. Riêng LL số 6 có bài của BTH, sẽ xin đem qua trao tận tay tại trại Họp Bạn Pháp. Chụ chưa.

Thư Tr. Nguyễn Đức Phúc (Ottawa)

Rất tiếc có bao nhiêu điều muốn nói với Trường trong buổi gặp nhau mà thì giờ không có. Trường bận đi làm, tôi lo việc trở lại Ontario thành ra thì giờ không cho phép chúng ta dài giọng. Rất cảm động về việc Trường đã tranh thủ để gặp tôi dù trong chốc lát. Nhưng cử chỉ ấy đủ cho tôi thấy tình huynh đệ HD của Trường thật

quá đầy đủ vượt ra ngoài cái mong ước của tôi. Rất mong sẽ có dịp gặp lại Trường. Tôi vừa nhận được của Trường Tôn Thất Hy (báo Bạch Mã) cho đọc một bài của Trường Diễm nào đó kể lại mấy ngày "hấp hối" của Hương Đạo ở Sài Gòn - mà Trường Hy không cho in trên báo Bạch Mã. Vì Trường Hy có cho Trường Lê Mộng Ngộ đọc và được Trường Ngộ trả lời là "không đúng sự thật" mà tôi chắc Trường cũng đã có bài của anh Diễm (Hương Đạo Quân Đội). Tôi đã cho anh Hy biết nhận xét của Trường Ngộ là đúng và việc Trường Hy không cho đăng trên báo Bạch Mã lại hợp lý hơn. Vì tất cả những điều Diễm nói đều "ăn ốc nói mò" không hiểu anh ấy lấy tài liệu ở đâu hay do ai cho mà anh ấy có thể dựng đứng câu chuyện được như vậy. Tôi có cho Trường Hy biết là muốn biết sự thật về Hương Đạo sau 1975 hãy cứ hỏi ngay Trường Trần Văn Lược, Lưu Hồng Phúc, Trần Văn Hợp nay còn ở Saigon thì sẽ thấy cái sai của anh Diễm. Hay hỏi anh chị Đỗ Văn Ninh Trần Thị Đáp, vừa sang Mỹ thì sẽ thấy rõ hơn. Ở đây tôi không muốn nói nhiều e cứ nêu cái "tôi" lên là một điều tôi tối kỵ. Trong tháng 7 này chắc Trường và Trường Thơ sẽ đi dự Hội Nghị ở Thái Lan. Xin cho chúng tôi biết sự việc nhé. Trường Khắc hiện nay không được khỏe lắm e không đi dự Họp Bạn ở Pháp được. Nhưng chúng tôi mong là sẽ có Trường Thơ và Trường đi họp ở Ba Lê kỳ này. Tôi đã thay đổi địa chỉ mới xin gửi kèm để nếu cần Trường giao dịch với tôi. Đây cũng là nhà con chúng tôi và rộng rãi hơn. Xin Trường chp phép tôi được chúc mừng "Bà Chị" luôn luôn khỏe mạnh. Trường và gia đình an Khang.

LIÊN LẠC. Gặp lại Trường, đầu tóc vẫn bạc, vóc dáng vẫn như xưa. Ăn mặc chỉnh tề, mặc dù đã 85 tuổi. Nhìn kại Ngựa này như một trời một vực. Ăn nói nham nhở, hốp tốp, y phục thì quá chạ. Nhưng anh Phúc ơi, tình Ngựa này từ xưa vẫn như xưa rồi, miễn là lòng anh em giữ mãi tình thân là quý. Thư Trường khá dài. Bài "Những Ngày Cuối Cùng Của Hội Quán Bùi Chu" cũng đã nói lên nhiều rồi. Ngựa xin hẹn sẽ có thư sau.

Lại Thư Tr. Nguyễn Đức Phúc (Ottawa)

Vài lời kính chúc anh luôn luôn khỏe mạnh các cháu và gia đình các cháu hằng yêu hai phần trong tay Chúa và Đức Mẹ. Biết bao nhiêu chuyện - tâm tình cũng có - nhất là tâm tình -

cũng như chuyện thể gian muốn nói cùng Anh. Thế mà chỉ gặp nhau trong chốc lát - có thể nói là "chưa nói được một phần trăm" thì đã phải cáo từ buổi tối hôm ấy, mà cho đến nay tôi vẫn tiếc hoài... Rất mong là chúng ta sẽ còn gặp nhau, nhất là sau ngày anh đi dự trại Họp Bạn ở Pháp về. Vội vàng và xúc động trong buổi gặp nhau, tôi quên không thấp một nén hương tưởng nhớ Chị. Thật là một sự sơ suất đáng trách. Xin Chị và Anh tha lỗi. Cháu Phú sẽ chuyển đến Anh 30\$ (tiền cháu Phú cho). Nhờ Anh chuyển đến Anh Thoại gọi là món quà mọn dành cho Liên Lạc do các anh chủ trương và xin vui lòng nhận cho nhé. LL. Bức thư này gửi cho Trưởng Thiết (tức Colonel Thiết, tức ông già gác chuông nhà thờ). Lời lẽ nghiêm túc chí tình Ngựa không dám xía vô mà ba hoa chích chòe được và là thư của 2 vị đàn anh. Riêng câu chốt: Cháu Phú (con trai A. Thiết hay A. Phúc) chuyển 30\$ cho LL qua A. Thoại nhưng sự thật về tay ... cháu Phú (Phú này là thủ quỹ LL con trai Tr. Mai Xuân Tý). Tay Phú này cho tay Phú kia nhận. Ước gì LL có nhiều Phú (quý) như vậy !

Thư Tr. Đan Đức Cường (Toronto)

Còn ít ngày nữa quý anh chị đi Họp Bạn ở Pháp, em xin gửi đến bài sau đây cắt trong Thời Báo ở Toronto đăng tin về cuộc vận động hiện nay để tái lập HĐ tại Việt Nam. Hai khuôn mặt chính là Cụ Hồ Sứ và ông mục sư Minh mà năm 1992 LL đã nói đến. Vẫn là những diễn viên nòng cốt, còn các trưởng chân chính (như A, Du) còn sót lại ở Việt Nam thì không biết họ nhận định ra sao và có tham gia cuộc vận động này không ? Em nghĩ, dù HĐVN được tái lập lại trong nước dưới hình thức nào thì cũng không ở ngoài sự kiểm soát và chi phối của Cộng Sản được. Quý Trưởng hải ngoại gặp nhau kỳ này thật là dịp may để trao đổi ý kiến Anh nhĩ. Liên Lạc hẳn cũng xin tôn ý của lão huynh Trần văn Khắc và quý vị có trách nhiệm (VP HĐTU/HĐVN) đúc kết thông báo trên Liên Lạc cho bà con theo dõi. LIÊN LẠC. Cũng như trường hợp thư Trưởng Phúc gửi Trưởng Thiết, Ngựa này không dám "mao tôn cương" gì cả. Khi trao thư này cho Ngựa, Trưởng Thọ cũng không dặn dò hay nhắn gửi gì cả, chắc là đã có thư riêng cho nhau rồi. Riêng về bài báo đăng ở Thời Báo, đúng như Trưởng Cường nhận xét, phải chờ ý kiến của HĐTU mới dám trình làng được. Dù LL có biết

đi nữa, cũng không dại mà phát ngôn (bừa bãi) lở trật đường rầy thì khốn ! Nếu Trưởng muốn biết thêm tin tức HĐ có thể liên lạc với Liên Đoàn Chi Lăng Nhị Trung Toronto.

HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG HƯƠNG ĐẠO VIỆT NAM ỦY BAN VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG

THÔNG BÁO

Đại Hội Đồng Thăng Tiến IV tháng 8/1993 tại Pháp đã quan tâm tới việc duy trì văn hóa truyền thống HĐVN xuyên qua việc biểu quyết thành lập Ủy Ban Văn Hóa Truyền Thống Hương Đạo Việt Nam. Điều này rất phù hợp với nội dung Hiến Chương Hương Đạo Việt Nam thành lập ngày 23/7/1983 tại Costa Mesa của Hội Nghị Huynh Trưởng Hương Đạo Việt Nam ghi: "*Hương Đạo Việt Nam liên tục mang bản sắc dân tộc, đáp ứng với nhu cầu hiện tại là duy trì truyền thống tinh thần và văn hóa dân tộc*".

Nhưng cho tới nay phong trào HĐVN chỉ có Văn Hóa Truyền Thống "*bất thành văn*". Thiết tưởng việc tập trung các tài liệu nói về văn hóa truyền thống HĐVN khá dĩ đức kết, phức tạp và thông qua bởi tập thể HĐS là điều cần làm trước tiên của Ủy Ban Văn Hóa Truyền Thống.

Để thực hiện được nhiệm vụ cụ thể này, Ủy Ban VHTT kêu gọi sự đóng góp tích cực của toàn thể HĐS không phân biệt tuổi tác, trình độ, phái tính v.v.v. bằng cách gửi tài liệu, sách báo, nhận định, ý kiến liên quan đến Văn Hóa Truyền Thống HĐVN. Trước khi chuyển đến Ban Thường Vụ duyệt xét, Bản Dự Thảo sẽ được thông qua bởi một "HỘI ĐỒNG" qui tụ tất cả những HĐS có đóng góp vào công tác thực hiện Văn Hóa Truyền Thống HĐVN "*thành văn*".

Bản Dự Thảo sẽ được chuyển đến Ban Thường Vụ trước ngày 31/12/1994. Hạn chốt để gửi tài liệu đóng góp là 1/5/1994 theo địa chỉ sau: P.O. Box 401 Thornhill, Ontario L3T 4A2.

Ngày 15 tháng 9 năm 1993

* T

Đã r
khuy
(nh
niên
Mai-
Nếu
anh
Xin

* T

Đã r
Thư
bài
tron
làng
"... i
Ngư
nói
nhà
bản
làng
Phã
nấn
nếu
Ký i

Ng

Lần
đỡ
"nh

* C

Thu
Xin
Anh
thần
Rất



*** Tr. Ngô-Đức (Oceanside, USA)**

Đã nhận được thư Trường. Rất quý hóa đã cố gắng viết thư khuyến-kích anh em. Lại nhắc đến chuyện H.Đ. "ngày xưa" (nhớ hồi là hồi niên-thiếu!) nay Trường đã gần 90 rồi, sát niên-canh các cây cổ-thụ: Trần-văn-Khắc, Trần-văn-Thao, Mai-Liệu, Lê-nguyên-Bách v.v...

Nếu Trường có địa-chỉ của Trường Lê-duy-Thước, xin cho anh em biết để gửi Bản tin Liên-Lạc. Xin cảm ơn thừng nhiên-liệu Trường đã ban cho L.Lạc.

*** Tr. Trần-văn-Đường (Cali)**

Đã nhận được quà của 2 Anh (Anh và Anh Diệp). Xin đa-tạ. Thư gửi Tr. Vĩnh-Đào rất chí tình, sẽ cho trích đăng. Đặc-biệt bài dạy vỡ lòng dành cho Ngựa về tội "vô lễ" với Nàng Dâu trong làng, xin ghi đúng nguyên-văn đoạn ấy như sau, để làng xóm tùy nghi phân-xử:

"... Nói cho nhà người biết: nhà người là H.Đ. nhé! Người làm Ngựa làm Voi gì mặc kệ, vì người là người trong Làng ta. Người nói gì về Nguyệt-Minh + Bạch-Bích ta không xía vào. Nhưng nhà người gọi Bà Chì kính mến của ta là "Ngựa Cái", ta không bằng lòng vì Chì ta, tuy là vợ nhà người song chỉ là Dâu trong làng thôi. Hiểu chưa? Vào xin lỗi đi!"

Phần dưới thư, có ghi thêm bằng mực đỏ đậm, viết rất nắn nót, giống chữ một kiến-trúc-sư thứ thiệt: "Thưa Chì, nếu Y không xin lỗi Chì, xin Chì bỏ dơi cho đến khi Y đầu hàng". Ký tên: "Suggar".

Ngựa (đực): Thưa Ông Anh, lời Ông Anh phán, em hãi quá:

"Tấm lòng bất kính từ nay xin chừa!"

Lần này, em chưa trả lời được, đang luyện thêm nội-công để đỡ quả búa của Ông Anh, kỳ sau xin "bấm" lại, xi đang bị "nhìn dơi" về tội chưa chịu (vòng tay) xin lỗi.

*** Chì Phan-như-Ngân (Cali)**

Thưa Chì,
Xin Chì cho biết tin Anh, nhất là sự tiến-triển về sức khoẻ của Anh. Trại Hạp Bạn Thăng Tiến 4 rất nhiều ... anh em hỏi thăm Anh. Xin cho biết hiện nay Anh Chì ở địa-chỉ nào. Rất trông tin Chì. Kính mến.

Trường T.O. ở Calgary

Đã đọc lời kêu gọi "Bắt Lại Nhịp Cầu" H.D.V.N. đăng ở Ngày Nay Thời Báo (số 33 tháng 3/1993). Để giữ liên lạc số 7 đến Trường rồi và có thư riêng. Hy vọng đáp lại tiếng vọng của Trường. Được biết Calgary có ý định thành lập một Toán Tráng. Xin liên lạc với Chi Nhánh Canada để bắt được thêm nhịp cầu mới. Địa chỉ thư tin: P.O. Box 401 Thornhill, Ontario L3T 4A2.

Trường Trần Trọng Tuấn (Florida)

Cám ơn Trường đã cho biết tin Trường Trương Hồng Tâm vừa ở Việt Nam qua. Tr. Tâm nguyên là Thiếu Trường Nguyễn Huệ Đạo An Hải, Châu Hải Trung. Liên Lạc cám ơn Trường về xăng nhớt và sẽ gửi LL đến Trường Tâm, kể từ số 8 sẽ phát hành tháng 9-1993.

IV.- Tr. Thanh Viêm (Úc Châu)

Hình tháp E. ở Paris do anh em H.Đ. Đà Nẵng (Quảng Nam) dựng lên rất đẹp, nhưng báo HD Úc-châu đã đăng và ln lên rồi. Liên Lạc xin khỏi nêu lại.

V.- Tr. Phạm Chương (Úc-châu).

Ông anh quá kỹ, gửi cái tem và địa chỉ để Liên Lạc gửi cho khỏi lạc. Quả thật là chu đáo. Đề nghị của Trường về việc để Úc-châu tự gửi cho các nơi ở Úc, rất hoan nghênh, nhẹ phần cho anh em Canada.

Đang nghiên cứu, tuy nhiên trong lúc này cứ tiếp tục vội vã, khi nào bí lối hoặc cạn xăng, sẽ nhờ tiếp tay của Trường. Ráng viết bài về Liên Lạc cho vui cả lòng.

*** Tr. Phan-thanh-Hy (Pháp)**

Xin đa-tạ Trường đã gửi cho bài "Trẻ em Việt-Nam và tiếng Việt". Bài khá dài, sẽ xin chia làm 2, 3 kỳ vào những số kế tiếp, vì số 9 này đã gửi đi xa đánh máy rồi (Ottawa, Toronto). Xin Trường vui lòng thông cảm cho, vả lại phải dành ưu-tiên cho báo Tây Đức (như lời ghi tặng của Trường).

*** Tr. Lâm-chánh-Trung (Florida)**

Đã nhận được tập thơ của Trường. Có nhiều bài rất có ý nghĩa, man mác nỗi buồn xa xứ; nhiều bài khuyên răn đạo làm người và được lòng hiểu-thảo. Cảm mến tài của Đạo-trưởng Kỳ-Hòa (ngày xưa).

*** Tr. Hoàng-Hội (Úc-châu)**

Trường đã nhắc lại những ngày xưa thân ái, với bài: "Nhớ lại cuộc đời H.Đ." Chắc các Trường có nhắc đến tên sẽ liên-lạc lại với Trường (như Tr. Hy, Tr. Chuyền v.v.). Sẽ xin đăng vào số kế tiếp, vì lần này các bài vở (về Trại Hạp Bạn) chiếm hết chỗ.

I.- Sói Tinh Khôn Đỉnh Bộ Lĩnh (B.S. Lê Văn Lân)

Đã nhận được bài "Chút tâm tình của Sói Nhí" rồi, đăng ở Liên Lạc số 8 này. Ngồi trên máy bay từ New Jersey - Montréal mà viết được như rứa là giỏi đó.

Ngựa đã nhận được tượng, quý hóa lắm, nhưng "tượng đúng" e ngựa sẽ lỏng bóng nhiều hơn, giả mà được "tượng ngời", chắc Ngựa sẽ nhân nhả hơn.

Sau này sẽ xin trích đăng vài bài trong tập bút,

Khào về ăn để đọc giả Liên Lạc biết thêm tài của Sói tinh Khôn Đỉnh Bộ Lĩnh.

II Tr. Phan Như Ngân (Hoa Kỳ)

Liên Lạc nhận được phong thư của Tr. Tô Văn Phước (Tây Đức) gửi cho Tr. Phan Như Ngân theo địa chỉ : 3827 Conrad Dr. #36

Spring Valley, CA. 92077 U.S.A.

lại phát hoàn với ghi chú : "Attempted not known".

Lạ thật ! Đã 2 năm nay Liên Lạc cũng gửi đều đều đến Tr. Phan Như Ngân cũng địa chỉ ấy, tại sao Liên Lạc lại nhận được, mà thư Tr. Tô Văn Phước lại trả lui, ngộ quá xá, bóc thư ra xem trong đó có chỉ lạ không mà coi về kỹ bí quá, trong ấy có : 1 Thiệp màu xanh nhạt, với nét chữ in màu vàng : "DIE BESTEN WUNSCHEN FÜR EINE BALDIGE GENESUNG" mở hé tấm thiệp "dòm" phía trong có : Ó là là ! Năm Mười Mỹ Kim mới tinh, kèm lời viết tay của tác giả : "Được biết sức khỏe Trưởng có yếu. Mong Trưởng sớm bình phục. Gia đình em gửi kèm đây 50 Mỹ Kim tiền mặt, gọi là chút quà Cam Nho, mong Trưởng nhận cho.

Đức quốc 08/92

g/d Gà Lôi : Tô Văn Phước.

Ghi Chú thêm : Thu gửi đi từ tháng 08/92 mà nay mới bị phát hoàn. Gần một niên. Tiền lãi xuất, nên bắt ông Buu điện phải trả.

Kính xin chị Phan Như Ngân hiện ở mô, cho biết để Liên Lạc gửi cho đúng địa chỉ hiện nay. Rất mong tin, kéo để lâu tích lũy tiền lời, nặng cho Liên Lạc lắm.

Lại ghi chú thêm nữa : Nhân về dự Trại Họp Bạn Thăng Tiến 4, gặp Trưởng Tô Văn Phước, nêu lại vấn đề này và ngờ ý trao lại thu và quà "Cam Nho" lại cho Tr. Phước, nhưng Gà Lôi có yêu cầu Ngựa chuyển giúp đến Tr. Ngân.

Vậy ai biết địa chỉ (hiện nay) của Tr. Ngân thì cho Liên Lạc biết.

(Có cái lạ là : Liên Lạc vẫn ghi địa chỉ này, gửi đều và không thấy phát hoàn). Lạ thật !

Trưởng Lê Nguyên Bách (Úc Châu)

Đọc thư Trưởng ... hào hoa (không dám gọi là lão nữa) đề ngày 2-7-1993 rồi. Đọc đến 2 lần mới ... thấm thuốc ! Vừa ngọt vừa đắng. Sẽ xin phép đăng lại vào số 9 (phát hành tháng 12/1993). Với lời thưa bẩm của Ngựa C.K. lên Anh Lớn, và tự liệu không dám "Giương mắt bé oai linh rừng thẳm" nữa.

Trưởng Tôn Thất Hy (Cali)

Đã nhận đủ các thư của Trưởng, cảm ơn sự tin cậy của Trưởng dành cho Ngựa C.K. Không tiện ghi lại trên bản tin LL và cũng không trả lời hết ý được. Tiếc là Trưởng không qua dự Họp Bạn Thăng Tiến IV được. Minh rắng gông mình qua, không biết còn làm chi được không ? Chờ xem !

XIN NHẬN CHỊU LỖI

Trong số 7 phát hành vừa qua. Liên Lạc đã có 3 sơ sót:

- 1. Trong bài "Tánh cách độc lập của Hương Đạo" của Tr. Phan Thanh Hy đã sắp nhầm 2 cột ở trang 9.
- 2. Trong bài giới thiệu "Lịch sử HD.VN" của Tr. Phạm Quang Lộc, trang 42 ghi Bạch Mã cách Huế 41 cs, nhưng đã ghi nhầm là 11 cs.
- 3. Trong bài "Tình Bạn" của Tr. Bảo Nguyên, trong 2 câu thơ của Nguyễn Khuyến (trang 3) có mấy chữ đánh sai, xin quý bạn đọc sửa lại cho đúng nguyên bản:

"Bác Dương thôi đã thôi rồi,

Nước mây man mác ngậm ngùi lòng ta"

Liên Lạc xin thành thật cảm ơn các Trưởng Phan Thanh Hy, Phạm Quang Lộc đã khám phá và cho Liên Lạc biết.

LỜI NHẮN NHỦ CỦA HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG HỘVN.

Trong phiên họp của Ban Thường Vụ HĐTU ngày 16-5-1993, mục thảo luận số 3, có ghi: "Ban Thường Vụ long trọng nhắc nhở các Chi Nhánh Hương Đạo Việt Nam khắp nơi trên thế giới phải theo đúng các quyết định của Văn Phòng Hương Đạo Thế Giới". Vậy Liên Lạc xin lưu ý các Chi Nhánh, các đơn vị HĐVN về lời nhắn nhủ trên.